



# iKRA

ilim kültür  
ve rahmet  
derneği  
bülteni  
ÜCRETSİZDİR

• Yıl: 3 • Sayı:14 • Temmuz - Ağustos - Eylül 2010 www.ikraderneği.com

## Kur'an'ı Okumak Kur'an'ı Yaşamak

### Kandiller Geçidi Üç Aylar



"Kur'an Hayat Bilgisi Kitabı"  
Mahmut TOPTAŞ



"Bir Sevgili Geldi 4"  
Ömer DÖNGEÖĞLU



"Kitapla hayatı değişenler"  
Özcan GÖKSEL



# aşiyān

**Çay Bahçesi & Restaurant & Lunapark & Spor Tesisleri**

**Çay, Sahlep, Neskafé  
Bitki Çayları, Meyvesuyu  
Aromalı İçecekler**

**Özel Menü Yemek Çeşitleri,  
Adana, Urfa, Karışık,  
Gözleme, Tatlı v.b**



Merkez mh. Bağcılar / İSTANBUL  
(Ebubekir Camii Karşısı) 0 2 1 2 4 6 1 6 7 6 0

# Bâbu's - selâm

## Akılların Kılavuzu Kur'an

Bismillâhirrahmânirrahîm

"Şüphesiz bu Kur'an en doğru yola götürür..." (İsra 9)

Biyolojik beslenmesini tek başına başaramayan insanoğlu, oluşumundan ölümüne kadar başkasına muhtaçtır. "Akıl" denen ayırıcı ve ayırt edici "güç" de kendisi elde etmemiştir. Öğündüğü, güvendiği ve dayandığı bu ayırt edici güzelliğini, mahiyetini bilmediği bir Varlık ona lütfetmiştir. Burada insanoğlunun bir tercihi de söz konusu değildir.

Müslümanlar olarak bizler bu lütufta "Akıl Nimeti" ismini vermekten ziyade kendine elde edemediği bu akıl nimetini geliştirmek ve çalıştırmak için de başka akıllara ihtiyaç duyar insan.

Ya bir hoca, ya bir kitap, ya bir tabiat olayı, ya da kendi yaşadığı hayattan deneme yanılma yoluyla çıkardığı, yine de doğru ve yanlışlığı göreceli olan sonuçlara ihtiyaç hissedebilir.

"Hiçbir akıla ihtiyacım yok, beni tabiat büyütsün" diyenler de hayvanlar ve bitkilerden ve de gökyüzündeki yıldızlardan destek almadan yaşayamadıklarını çok iyi bilirler. Akıl; özü itibarı ile yetersiz olduğundan sahiplerini de "yeterli" ve "dengeli" hale getirememektedir. Bir yönlendiriciye ve bir kılavuza mutlak anlamda ihtiyaç vardır.

Açlık, susuzluk, sevgi, nefret sıcak ve soğuk gibi neden-

lerden bir şekilde etkilenen "akıl", nasıl olurda "mutlak doğrular" üretebilir?

Elbette doğuştan kendisine yüklenen "iyi", "doğru", "güzel" değerler hoş sonuçlar verebilir. Ancak o da "iyi bir eğitimle" olur.

Bu "iyi eğitim" i verecek olan akıl sahibi "Akıllar" de bir kılavuza ihtiyaç duyarlar.

Paradan, makamdan, kadından, erkekten, etkilenmeyecek bir çözüm bulunması değil mi?

İşte tüm bunları; yaratan ve yarattıklarının her ihtiyacını biyolojik dünyada önlerine seren YÜCE YARATICI, hem biyolojik, sosyolojik, hem de metafizik alanda kılavuzluk edecek bir kaynak göndermiştir insanoğluna. O kaynaktan Kur'an-ı Kerim'dir.

Kaynaktan azami ölçüde yararlanmak için kaynağın kendisi bize yol gösterir.

Benim anlayabildiğim kadıyla bu yollar sırasıyla şöyledir

- 1- Okumak, 2- Anlamak, 3- Takdir etmek, 4- Kesinlikle inanmak,
- 5- Kesinlikle güvenmek, 6- Kesinlikle uygulamaktır.

Yüce yaratıcı; cennetine alacağı kullarının, dünyada iken mutlaka bu kaynaktan temizlenmelerini şart koşmaktadır.

Sonuçta kazanmayı isteyen her akıl mutlaka bu kılavuzu kendine rehber edinmelidir.

Aksi takdirde kaybetmesi kaçınılmaz sonudur.

**Mehmet ÇELİK**

İKRA Yayın Kurulu Başkanı



Sayı: 14 Temmuz - Ağustos - Eylül 2010

Bu yayın İlim, Kültür ve Rahmet (İKRA) Derneği Bültenidir.  
3 ayda bir yayınlanır.  
Ücretsizdir.

**İlim, Kültür ve Rahmet  
(İKRA) Derneği adına  
Sahibi ve Sorumlu Müdürü**

Av. Emin Atalay

**Yayın Kurulu**

Mehmet Çelik - Halil Kendir  
Ümit Almacı - Erdoğan Aydın  
Cengiz Boztepe - Feyyaz Kalkan  
Vural Erce - Zeynel Toğ  
Hüseyin Koygalk

**Reklam**

Nurullah Gökçe Gsm: 0532 336 65 75

**Sekreteryası**

Vural Erce

Basıldığı Yer

**Dergah Ofset**

0212 489 33 33

Baskı Öncesi Hazırlık

**Platin Ajans**

0212 489 33 33

**Adres**

Çınar Mh. 5/2 Sk. No. 8 Bağcılar / İSTANBUL

Tel: 434 04 87 - 562 54 44

[www.ikraderneği.com](http://www.ikraderneği.com)

Dergimiz Bağcılar Basın Savcılığının 2007/24  
sayılı evrak bilgileriyle basılmaktadır.

Dergimiz bu sayıda 7.000 Adet basılmıştır.

# İÇİNDEKİLER

10

Söyleşi  
Mahmut TOPTAŞ



14

Okuma Üzerine  
Notlar  
Kitap İçin 2500 km Yol Gittik

16

İli ve Alim  
Abdurrahman GÜRSES



17

Kitap Tanıtımı  
Kur'an'ın Dört Temel Terimi  
İlah, Rab, Din, İbadet

20

Merkezden  
Haberler  
Mavi Marmara  
Selam Olsun



22

Kitapla Hayatı  
Değişenler  
Özcan GÖKSEL

23

Merkezden  
Haberler  
Bir Sevgili Geldi 4



30

Şubelerden  
Haberler  
BAĞCILAR / HANIMLAR  
Hayır Yolunda 7. Yılıymız  
Tamamlarken

3 Kur'an-ı Kerim'i Nasıl Yaşamalıyız? Dr. Ahmet EFE

6 Dünya Liderleri Kur'an Okusaydı Sadık KÖSTERELİOĞLU

8 Kandiller Geçidi Üç Aylar Abdurgafur LEVENT

24 Şubelerden Haberler Güngören

26 Şubelerden Haberler Tuna

4 Kur'anın Hayatımıza İnzalı Abdurgafur LEVENT

7 Siyasilerde Kur'an Okusun Mehmet ÇELİK

19 Kur'an Gençleşiyor,

Ya Genç! Kur'anlaşıyor mu? Özyay CEBECİ

28 Şubelerden Haberler Esenler

→ DOSYA / Dr. Ahmet EFE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## Kur'an-ı Kerim'i Nasıl Yaşamalıyız?

Kur'an-ı Kerim'i anlayıp onu yaşamayı erişilmez bir makam gibi görmek, ancak nadir insanlara nasip olan bir mertebeye imiş gibi sunmak bazıları ümitsizliğe düşürebilir. Aziz kitabımızı her seviyede insanın amel etmesi lazım gelen bir kitap olduğuna göre onu insanlığınun idrakine yakın ilahî bir kitap olarak takdim etmek gerekir. Çünkü "ben müslümanım" diyen herkes Kur'an-ı Kerim'i yaşamaya başlamış demektir.

Bundan sonrası merdiven basamakları gibidir. İnsanlar ihlas ve samimiyetine, farz-ı emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmadaki titizliğine göre bu basamaklarda yükselir. Sevgili Peygamberimiz buna işaret ederek: "İslam yetmiş küsur şubedir (derecedir), en yükseği Lâ ilahe illallah demek, en aşağısı yolda insanlara rahatsızlık veren şeyi kaldırmaktır", buyurmuştur. Buna göre haram veya mekruh-tur diye uzak durduğumuz farzdır, vaciptir veya sünnet ve müstehaptır diye yapmaya gayret ettiğimiz her amelimize Kur'an-ı Kerim'i yaşama gayreti içinde oluyoruz demektir.

Kur'an-ı Kerim'i yaşama konusunda en güzel örnek hiç şüphesiz ahash-ı kiram efendilerimizdir. Onlar Kur'an-ı Kerim'de bir emir veya yasak indiğinde hemen bunun kendilerine hitap ettiğini idrak eder ve derhal uygulamaya başlardı. Nitekim: "Sevdiğiniz mallardan infak etmedikçe (Allah için harcamadıkça) bir mertebesine asla eremezsiniz" ayeti indiğinde ahash-ı kiramdan Ebu Talha hemen Resulullah'a (sav) geldi ve: "Ya Resulullah, Rabbimiz bizden, uğruna harcamamızı istiyor. Benim en çok sevdiğim bir hurma bahçem var, onu vermek istiyorum", dedi ve Resulullah (sav)'ın tavsiyeleri doğrultusunda onu vakfetti.

Alkolü haram kılan en son ayeti kerime indiğinde bunu duyan herkesin mahzenlerdeki şarapları sokaklara döktüğü, Medine sokaklarından şarap seli aktığı bilinmektedir.

Yine tesettür emri geldiğinde, Hz. Ayye validemizin ifadesiyle hanımlar Medine sokaklarında siyah kargalar gibi bir manzara oluşturmuştu.

O gün onlara hitaben inen ayet-i kerimeler bu gün bize hitap ediyor. Ama bu hitapları benimseme ve uygulamada farkımız var. Onlar, aleyhlerine de olsa, dünyevi zarar ve sıkıntıya düşecek de olsalar, ne pahasına olursa olsun yapmaya çalışıyorlardı. Biz ise yapmanın değil kurtulmanın yolunu arıyoruz. Günde beş vakit namazı kılmakta, faiz ve faiz şüphesi olan işlerden, şüpheli alış-veriş çeşitlerinden kaçınmakta, eğitim almakta, çevre ve modaya rağmen tesettüre riayet etmekte ve daha bir çok konuda gevşeklik gösterdiğimiz ve kurtuluş fetvaları aradığımız, yaptıklarımıza mazeret kılları hazırladığımız malumlardır.

Her müslümanın Kur'an-ı Kerim'i, diğer bir ifadeyle İslam'ı tam ve kâmil bir şekilde, Allah'ın ve Resulünün (sav) razı olacağı şekilde yaşamak istediğinde şüphe yoktur. Ancak başta nefsimiz olmak üzere, çevremiz, toplumun baskısı, medyanın yönlendirmeleri, menfaat ve çıkarlarımız, tek hedefi kazanmak olan ticari hayat, giyimde moda gibi etkiler müslümanı, Kur'an-ı Kerim'i tam ve kâmil yaşama hedefinden saptırıyor. Sağlam bir iman ve güçlü bir irade ile Kur'an-ı yaşama önündeki bir bir aşarak cennete giden yolda ilerlemeliyiz. Cehenneme giden yollar düzdür ama cennete giden yollar inişli yokuşlu ve dikenlidir. Unutmayalım, yokuşlarda terlemeden düze çıkmaz!..



# KUR'AN'IN HAYATIMIZA İNZALI

Kur'an-ı Kerim; insanları tek olan Allah'ı tanımaya, ancak ona kulluk etmeye çağırır, dalaletten hidayete erdiren, karanlıklardan aydınlığa çıkaran, batıldan hakka kavuşturan, hayra, iyiliğe, mutluluğa götüren, ruhlara ve kalplere huzur veren, gönüllere şifa saçan, dünya ve ahiret saadetini sağlayan "ve insanlara, hem bir kitab-ı şeriat, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı hikmet, hem bir kitab-ı ubudiyet, hem bir kitab-ı emir ve davet, hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı fikir, hem bütün mevcudatın ilahî unvanıyla Allah'ın fermanıdır". (1)

Kur'an; okumayı, öğrenmeyi, düşünmeyi, düşündüklerini ifade etmeyi ve yazmayı kutsallaştırmış, ibadet kapsamı içine almıştır. Kur'an, donuklaşmış olan akıllara düşünmenin yolunu açmıştır. Nitekim Yüce Rabbimiz: "Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri kilitli mi?" (2) "Andolsun, size içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? (3) Buyurmak suretiyle, 250'den fazla ayette doğrudan akla hitap etmiş, insanları düşünmeye, akletmeye çağırmıştır. Allah'ın vahyini anlamak akla dayalıdır. Dünya işlerini yürütmek ve başarılı olmak da akla dayalıdır. Hayat bütünü ile akla dayalıdır. Bu sebeple hayatın, İslam'ın ve mukaddes kitabımız Kur'an'ın temelini akıl olduğuna söylememiz gerekir. Ancak aklın vahye göre kullanılması gerektiğini de aklımızdan çıkarmamamız elzemdir. Akıl temel, vahiy ise onun üzerinde bir bina gibidir. "O, akılları kullanmayanları murdar kılar." (4)

İnsanlar, yaşadıkları dünyada birçok hak elde etmek için mücadele ettiler, bu uğurda kanlar akıttılar ve canlar heba ettiler. İşte Kur'an bu hak ve hürriyeti, adaleti ve özgürlüğü, eşitlik ve kardeşliği, dünya ve ahiret saadetini düzene koydu ve sağladı. Kanla, canla alınamayanlar Kur'an'la alındı, Kur'an'la sağlandı ve Kur'an'la düzene konuldu. Renk, ırk, dil farkı gözetmeksizin bu hususları tadrıs etti. Din, can, mal, akıl, neseb emniyeti sağladı Kur'an-ı Kerim.

Kur'an, insanların doğuştan gelen özgürlüğünü korumayı hedeflemiştir. Onları, hem inanç bakımından hem dünya hayatı ile ilgili işleri bakımından hem de ibadetle-

ri bakımından özgürleştirmiştir. Özgürlük noktasında ise kadın ile erkek arasında herhangi bir ayrım yapmamıştır. Bu özgürlüğü inanç, ibadet, düşünce ve amel özgürlüğü olarak özetleyebiliriz.

Kur'an, gerek dünya işlerinde, gerekse ahiretle ilgili işlerde, kolaylık ilkesini getirmiştir. İnsanların kendi akılları ile zorlaştırarak âdeti bir cendereye çevirdikleri dünya hayatını kolaylaştırıp yaşanır hâle getirmiş, özellikle ibadetleri kolaylaştırmış ve insanların gelişme ve yenilenmelerini sağlayacak yolları açmıştır. "Allah size kolaylık vermek ister, zorluk vermek istemez" (5) "Allah, din hususunda üzerinize hiçbir zorluk yüklememiştir". (6) Hz. Peygamber (sav)'de Yemen'e vali olarak görevlendirdiği Muaz b. Cebele'ye şu talimatı vermiştir: "Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız; müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz." (7)

Yüce Rabbimiz: "Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inanana bir rehber ve rahmet gelmiştir." (8) Buyurmak suretiyle, her bir insanın gönül dünyasına hitap ederek oradaki manevi ve ahlaki bozuklukları tedaviye yöneltmekte, insanın iç âlemini arındırmasını, doğru inanç ve güzel hasletler kazanmasını sağlayıcı hükümler getirmiştir. Kur'an'ın uyan ve öğütlerini âddiye alıp onun şifa verici hükümlerini benimseyen müminin doğru ve yanlışları görmemesine, ebedi kurtuluşa yönelmesine ve hak yolda yürütmesine rehberlik etmekte; nihayet bu kemal derecelerini aşan müminlerin Allah'ın sevgi ve merhametini kazanmalarını sağlamaktadır. Kur'an'ı Kerim özellikle müminler için bir rehber ve rahmet olarak gösterilmesi, insanların Kur'an tavrıyla ilgilidir. Çünkü inatç ve ön yargılı tavırlarıyla daha baştan, doğru ve hayırlı olan şeylere kendilerini kapatırlar, nübüvvet ve vahiy nurundan yararlanamazlar. Bu yüzden de özünde hidayet ve rahmet olan Kur'an, bunlara fayda sağlamaz. Efendimiz (sav) dönemindeki Mekke'li müşrikler ve sonraki yüzyıllarda yaşayan ve Mekke'li müşriklerle aynı paralele olanlar, Kur'an'a kulak tıkamakla kalmadılar; onun dinlenmesini, öğrenilmesini, anlaşılmasını ve hayata tabikini engellemek için ellerinden gelen zulüm ve haksızlıkları hep yapageldiler. Bu zihni-

yetle olanlar, dünyanın neresinde olursa olsun bu iğrenç ve habis tutumlarını geçmişte yaptılar, günümüzde yapmaktalar ve kıyamete kadar da bu tutumlarını devam ettireceklerdir. Nitekim yüce Rabbimiz: "İnkârcılar dediler ki: Bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın, belki bastırırız." (9)

Kur'an'ı yaşantımıza indirir; onunla tefekkür eder, onunla düşünür, onunla görür, onunla işitir, onunla konuşur, onunla tutar, onunla yürür ve bütün hayatını onunla şekillendirirsek fert olarak, aile olarak, toplum olarak, millet olarak Allah'ın rızasını kazanmış ve bununla beraber ahlaksızlıktan, arsızlıktan, hırsızlıktan, haksızlıktan, hukuksuzluktan, zimmete mal geçirmekten, zalimlikten, toplumu ifsattan ve benzeri şirretliklerden, kısaca Kur'an'ın yasaklamış olduğu hususlardan beri oluruz.

Kur'an, hem sözümlü ve tüm fiiliyatımızı düzeltmemizi ve adil olmamızı bize emretmektedir. Yüce Rabbimiz: "Söz söylediğiniz zaman, yakınlarınız dahi olsa adaletli olun." (10) "Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermesini ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmemizi emreder." (11) Buyurmaktadır.

Kur'anı indiriliş gayesinin haricinde kullandığımız, sadece lafzını ezberlediğimiz yahut ölümlerimize okuduğumuz, manasını tamamen ihmal ettiğimiz; böylece hayatımızdan uzaklaştırdığımız içindir ki; yeryüzü kan gölü haline gelmiştir. Sadece Müslümanlar değil, insanların büyük çoğunluğu, insan fıtratına ters düşen veya keyfi uygulanan despot ve dikta sistemler sebebiyle zillet içerisinde ezilmektedir. Şayet Kur'an'ın mesajı alınmış olsaydı, dünyanın bazı bölgelerinde bugün yaşanmakta olan insanlık dışı cinayetler, hak ve hukuk bilmezlik bu derece yaygın olmazdı. İnsan fıtratına uygun olarak vaz olunmuş ve asrısadedette toplum hayatına tatbik edilmiş olan Kur'anın kılavuzluğunda ve rehberliğinde, ahlaki Kur'an ahlaki olan Efendimiz (sav)'in önderliğinde, görev ve hedefi daima hay-

ra çağırarak, iyiliği emredip kötülükten yasaklamak olan insanlar, yeryüzünün yöneticileri olmalıdır ki; yeryüzü ve insanlık huzur bulmuş olsun.

Kur'an'a uymamanın hem dünyada hem de ahirette cezasının ağır olacağını bizzat Kur'an'ın kendisi haber vermektedir. "Kim beni anmaktan yüz çevirirse şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu, kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz. O: Rabbin! Beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben, hakikaten görür idim! Der. (Allah) buyurur ki: İşte böyle. Çünkü sana ayetlerimiz geldi; ama sen onları unuttun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun!" (12)

*Kur'an'ı yaşantımıza indirir; onunla tefekkür eder, onunla düşünür, onunla görür, onunla işitir, onunla konuşur, onunla tutar, onunla yürür ve bütün hayatımızı onunla şekillendirirsek fert olarak, aile olarak, toplum olarak, millet olarak Allah'ın rızasını kazanmış ve bununla beraber ahlaksızlıktan, arsızlıktan, hırsızlıktan, haksızlıktan, hukuksuzluktan, zimmete mal geçirmekten, zalimlikten, toplumu ifsattan ve benzeri şirretliklerden, kısaca Kur'an'ın yasaklamış olduğu hususlardan beri oluruz.*

Yunus Emre ne güzel söylemiş: "Kim ki Kur'an bilmedi sanki dünyaya gelmedi." (13) Yüce Rabbimiz Kur'an'ı bilmeyi, anlamayı, anlatmayı, yaşamayı, yaşatmayı, biz kullarını kolaylaştırsın ve onun nurlu yolundan ayırmasın. Âmin!

KAYNAKÇA

1- İbratü'l-Haz Said Nursi, 2- Muhammed Suresi 47/24, 3- Enbiya Suresi 21/10, 4- Yunus Suresi 10/100, 5- Bakara Suresi 2/185, 6- Hac Suresi 22/78, 7- Buhârî, Mevâzi, 60, 8- Yunus Suresi 10/57, 9- Fussilet Suresi 41/26, 10- Enâm Suresi 6/152, 11- Nisa Suresi 4/58, 12- Taha Suresi 20/125, 126, 13- Yunus Emre



# Dünya Liderleri Kur'an Okusaydı

Hiç şüphesiz ki, Kur'an-ı Kerim, Hz. Peygamberimiz aracılığı ile Yüce Mevlâ'nın insanlara gönderdiği apaçık bir mektuptur. Bu mektupta Allah (cc) kullarına, mahlukatın yaratılmasından bahsettği gibi, ahretin varlığından, cennet ve cehennemden, peygamberlerin kıssalarından... bahseder.

Hak Tealâ insanoğlunun, dünyada nasıl yaşaması gerektiğini Kur'an'da ayetleri ile beyan eder. Bu münasebetle bir çok emir ve yasaklar vardır. Seçilmiş, günahsız ve aemlere rahmet olan Hz. Peygamber tanıtılır ve anlatılır Kur'an'da. MÜ'minler ondan örnek alsın ve onun gibi yaşasın diye.

Kur'an'ı en güzel okuyan, yaşayan ve yaşadıklarını halî ve sözleriyle açıklayan tabii ki Hz. Rasulullah Efendimizdir. Onun getirmiş olduğu Kur'an ile insanlar cehaletten ilme, dalaletten hidayete ermiştir. Kız çocukları diri diri gömülme kurtulmuş, ayaklarının altı cennet olan anneler çok şerefli bir varlık haline gelmiştir. Kur'an'ın yaşanması ile asr-ı saadet yaşandı Hz. Peygamber devrinde.

Yüce Mevlâ şöyle buyuruyor: "Bu öyle bir kitap ki (bütün) insanlar, Rablerinin izni ile karanlıklardan aydınlığa, güçlüğü ve övülmeye layık olan Allah'ın yoluna çıkarmak için onu sana indirdik." (İbrahim:1).

Hiz. Rasulü Zîşan Efendimiz'den sonra Hulefâi Raşidin ve daha sonraki dönemlerde müslümanların başında görev yapmış olan bir çok devlet adamı Kur'an'a gösterdikleri hürmet ve onu yaymada gösterdikleri gayret vesilesi ile tarihe mal olmuşlar ve onların dönemlerinde insanlar huzur ve barış içinde yaşamışlardır.

Ünlü bilgin Farabî'ye göre "Toplumun faziletli olması için kralın yani devlet liderinin faziletli olması şarttır."

Bu anlamda bu gün dünya liderleri Kur'an'ı hakkıyla okuyabilse ve anlayabilseydi, dünyada bu kadar adaletsizlik olmazdı, terör olmazdı, hapisaneler insanla dolmazdı. İdareci insanlar Hz. Ömer gibi devletin işleri için devletin mumunu, şahsi işleri için kendi mumlarını yakar ve asla israf etmezdi. İki ülke arasındaki sınırlar mayın tarlası değil, ekin tarlası olurdu.

Osman Gazî'nin kurmuş olduğu Osmanlı imparatorluğu Kur'an'a hürmeti ve hizmeti ile altı yüz yıldan fazla 23 milyon km2 kadar çok geniş bir alan da hüküm sürmüştür. Aynı dil ve aynı ırklar yüzyıllarca huzur içerisinde bir arada yaşamışlardır Osmanlı topraklarında.

Kur'an'ı okumak ne kadar faziletli ise Kur'an'ı yaymak, okuyanına destek olmak bir o kadar daha faziletlidir. Kur'an'ın okunmadığı ve yaşanmadığı bir toplumda fitne, fesat, zulüm, cehalet, kan, göz yaşı ve tabii ki şeytan vardır. Şairin dediği gibi;

Bir lahza boş kalmaz sinede canlar

Kur'an yoksa kalpte bil ki şeytan var

*Kur'an'ı okumak ne kadar faziletli ise Kur'an'ı yaymak, okuyanına destek olmak bir o kadar daha faziletlidir. Kur'an'ın okunmadığı ve yaşanmadığı bir toplumda fitne, fesat, zulüm, cehalet, kan, göz yaşı ve tabii ki şeytan vardır.*

Bir lahza Kur'an'sız kalırsa meydan Meydanı doldurur şüphesiz şeytan

Huzur İslam'dadır, huzur Kur'an'dadır. Kur'an'dan uzak olan toplum içki, kumar, fuhuş vb. günah bataklığında esfeli safiline yuvarlanacaktır. Kur'an'dan uzak yetişen bir nesil de ateizm, satanizm vs. sapık akımlara yelken açacaktır.

Kur'an okuyan, Kur'an'ın okunması ve yaşanması için gayret gösteren faziletli liderlere çok ihtiyaç var bu dünyanın ve tabii ki tüm insanların. Huzur için, selamet için, barış için, her şeyden önce bu dünyada insanca yaşamak için...



# SIYASİLER DE KUR'AN OKUSUN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

"Bu (Kur'an), insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür" (Al-İmran Suresi, Ayet 138)

Bize Kur'an'ı indiren ve bize doğru yolu gösteren Allah'a (cc) hamdolsun. Kur'an'ı en güzel şekilde yaşayan ve bize örnek olan Peygamberimize (sav), ve O'nun ashabına salatu selam olsun.

Siyaset yapmak, siyasette olmak ve siyasete yön vermek sanırım çok zevkli bir iş ki toplumun büyük çoğunluğu bu işle uğraşmaktadır. Siyasetin içinde olan ve her gittiği yerde mikrofona konuşanlar topluma mesaj vermek ve toplumu yönlendirmeye ve yönetmeye çalışmaktadırlar. Aldıkları eğitim, yaşadıkları tecrübe ve okudukları makale veya kitaplar kendilerine yön vermektedir.

Aliminden cahiline, profesörden ilkokul mezununa, genel müdüründen sade işçisine kadar toplumun her kesimi tarafından takip edilen siyasiler, yaptıkları ve yaşadıklarıyla toplumun kılavuzluğunu üstlenmiş durumdadırlar. Ağzlarından çıkan kelimeler ve cümleler veya yazdıkları kanun ya da yönetmelik maddeleri toplumun her kesimini ilgilendirmektedir.

Giydikleri, gittikleri, gördükleri, yedikleri ve içtikleri haber olan siyasilerin, eminim okudukları da haber olacaktır. Ancak okuduklarını toplumla paylaşırlarsa.

Okuma ve okutmayı devletin hedefleri arasında sayan bir toplumda önde olanlar okuduklarıyla da örnek olmalıdırlar.

Büyük olasılıkla kendileri gibi fani olan insanların kitaplarından beslendiklerini zannettiğim siyasiler, fani insanların bilgilerinin yine fanilere aktarmaktadırlar ve o bilgilere göre hareket etmektedirler

Elbette Hazreti Adem (as) den bu yana yaşanan insanlık

tecrübesini bir kenara atmak düşünülemez. Ancak ister batı, ister doğu kaynaklı olsun beslenen bu eserler, taranırken ve yaşanan olaylara kıyaslanırken bir şeyin unutulmaması gerekmektedir. O da tüm âlemi ve tüm insanları yaratan ve yaşatan, havasına ve suyuna muhtaç olduğumuz ALLAH'ın (cc) kitabını da okumaktır.

Peki siyasiler neden KUR'AN okumalıdır? Bu sorunun cevabını elbette kendileri daha iyi bilecektir. Çünkü ihtiyacı olanlar onlardır. Ancak birkaç ana nedeni burada sıralamak istiyorum.

1- Kur'an'ın muhatabı insandır.

2- Kur'an'ın insanı iyi bir dünyada yaşamasını ister.

3- Kur'an yapılanların mutlaka karşılığının olduğunu ve ona göre hareket edilmesini ister.

4- Kur'an insanı hem tanır, hem de tanır.

5- Kur'an iyilerin ve iyiliklerin çoğalmasını ister.

6- Kur'an kötülüğün ve kötülüklerin olmamasını ister ve bunun yollarını da öğretir.

7- Kur'an dostları da tanır düşmanları da tanır.

8- Kur'an insanın kendisiyle, diğer insanlarla, tabiatla ve Yaratanıyla nasıl iletişim kuracağını öğretir.

9- Kur'an yaşanmış örnekler vererek ütopya olmadığını gösterir.

10- Kur'an çalışmanın, paylaşmanın, yardımlaşmanın önemini açıklar ve bunun bir "iman" göstergesi olduğunu söyler.

11- Kur'an kısaca insanı insana anlatır ve insanın neden iyi olmasının ve iyi kalmasının gerekli olduğunu söyler. Uğraşı alanı "insan" olan siyasilerin burada sayılanlar dikkate alındığında Kur'an'dan uzak kalmaları düşünülebilir mi? Elbette hayır. Öyleyse onlar da Kur'an okumalı ve de hemen başlamalıdır.

**Giydikleri, gittikleri, gördükleri, yedikleri ve içtikleri haber olan siyasilerin, eminim okudukları da haber olacaktır. Ancak okuduklarını toplumla paylaşırlarsa.**



# KANDİLLER GEÇİDİ ÜÇ AYLAR

Dini hayatımızda "Üç Aylar" diye bilinen Recep, Şaban ve sonuncusu Ramazan olan feyizli ve bereketli manevi-yat mevsimi yaklaşmaktadır. Üç aylar, kameri aylardan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu mübarek ayların manevi değerine Kur'an-ı Kerim'de ve sevgili Peygamberimizin Hadis-i şeriflerinde işaret buyrulmuştur. Tevbe suresinin 36. ayetinde şöyle buyrulur: "Allahın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı onikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. Bu dosya doğru bir nizamdır. Öyleyse o aylar içinde kendinize yazık etmeyin.." Ayette işaret buyrulan "haram Aylar"ın Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları olduğu, Peygamberimiz (s.a.v.), şu hadisleriyle açıklamıştır: " Muhakkak ki zaman Allahın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Sene oniki aydır. Bunlardan üçü peş peşedir: Zilkade, Zilhicce, Muharrem bir de Cemaziyelahir ile Şaban ayları arasında olan Mudar Kabilesinin ayı Recep'tir." Ayrıca Aziz Peygamberimiz (s.a.v.) bu aylar hakkında şöyle buyurmuştur: "Recep Allah'ın ayı Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." Resulü Ekrem (s.a.v.) bir dualarında: "Ey Allah'ım! Recep ve Şabanı hakkımızda mübarek kıl, bizi Ramazan'a kavuştur." buyurmaktadır. Bu aylara dikkat nazarlarımızı çekmektedir. Recep ayı, gerek İslam'dan önce, gerekse İslam'dan sonra mukaddes bilinen bir aydır. İslam Dini gelmeden önce bu ayda Arap kabileleri arasında harbetmek, baskın ve çapulculuk yapmak yasak sayılır, herkes kendisini emniyet ve selamette hissedirdi. İslam güneşinin doğmasından sonra da ilahi hikmet ve takdir gereğince bu aya olan hürmet devam ettirildi. Bu ay, Reğaib kandili, İsrâ ve Miraç Kandili gibi ilahi tecellilerle şerefendirildi. Ülkemizde de asırlardır bir "üç aylar" geleneği oluşmuş, Ramazan'a hazırlık bununla başlar hale gelmiştir. Fiziki yapımızın manevi dergâhı olan gönüllerimizi aydınlatmaları sebebiyle, bu aylar içerisinde bulunan ve milletimizce kandiller olarak isimlendirilen mübarek geceler ve diğer kutsal günler; hal, hareket ve davranışlarımızı gözden geçirip düzeltmemiz için Yüce Allah tarafından bize lütfedilen kıymetli zamanlardır. İnsanoğlu, yaşadığı günlerde

farflılıkları olmazsa, belli alışkanlıklarıyla hayatını sürdürür. Fakat alışkanlıklarının dışında ve farklı durumlara karşılaşırsa kendine bir çeki düzen verir.

Müslümanların hayatında da mutad gün ve geceler arasında fazlasıyla sevap kazanacağı müstesna kutsal gün ve geceler vardır. Allah taala bize hafta içinde Cuma gününü; bir yıl içinde üç aylarla birlikte Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarını; geceler içerisinde de, Reğaib, İsrâ ve Miraç, Berat ve Kadir gecelerini diğer zamanlardan ve gecelerden farklı olarak insan etmiştir. Reğaib Kandili; Recep ayının 27. gecesindeki İsrâ ve Miraç kandilini, Şaban ayının 15. gecesi Berat kandilini, Ramazan ayını, Kadir gecesini, Ramazan ve Kurban Bayramlarını müjdeleyen mübarek bir gecedir. Recep ayı içerisinde bulunan bir başka mübarek gece de İsrâ ve Miraç gecesidir. Miraç gecesini; Allah'ın sevgili kulu ve Resulü Hz. Muhammed (s.a.v.)'i Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya ve oradan da göklerin ilahi denirliklerine yükselttiği gecedir. Miraç gecesini, Yüce Allah'ın



sevgili Peygamberimize büyük hakikatlerin ilahi sırlarını gösterdiği, vasıtaları kaldırarak ilahi vahye muhatap kıldığı, kendi ayâtını ve kainatın sırlarını seyrettirdiği, müminlere beş vakit namazın farz kıldığı ilahi lütuflarla dolu olan bir gecedir.

Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı ve onun onbeşinci gecesi olan Berat gecesini de Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi öğütlenmiştir. Hz. Aişe (r.a.) : "Ben Resulullah'ın Ramazandan başka hiçbir ayı tamamen oruçlu geçirdiğini görmedim. Şaban ayı kadar hiçbir ayda oruç tuttuğunu da görmedim." demiştir. Efendimiz (s.a.v.) diğer bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: "Şaban ayının onbeşinci günü (berat kandili) gelince, gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçlu olarak geçiriniz. Çünkü Allah (Rahmetiyle) o gece Güneş'in batmasıyla Dünya semasına tecelli eder ve fecir doğuncaya kadar, 'yok mu benden af isteyen ona affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir derdin pençesinde kıvranan, onu kederden kurtarayım, yok mu şöyle, yok mu böyle!' der." Bir kısım âlimler Kiblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan, Mekke-i Mukerreme'deki Kâbe istikametine çevrilmesinin; Hicretin ikinci yılında Şaban ayının onbeşinci günü Peygamberimiz ziyaret için gittiği Ben-i Seleme yurdundaki mescitte öğle namazını kılarken ilgili ayetin nazil olduğunu beyan ederler. Böylece Kiblenin değişmesi de geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır.

Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı ve onda bulunan Kadir gecesinin ise, dini hayatımızda ayrı bir yeri ve önemi vardır. Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlamıyla Kur'an ayıdır. Ayrıca Ramazan; yıllık takvimimiz içinde hatırı sayılır bir ağırlığa sahiptir. Kandileri aylar içerisinde, sultanlıkla taltif edilen bir payenin sahibi olarak kandillerle karşılanıp, bayramlarla uğurlanır. Ramazanın ırlıtıcı özelliği, bütün insanlığı, huzura ve saadete kavuşturmak için yüzüne gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye baş-

lamasından bin aydan, yani seksen küsur yıllık bir ömürden daha hayırlı olan Kadir gecesinin bu ayda bulunmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın beş esasından biri olan oruç, bu aya tahsis edilmiştir. Ramazan mevsiminin günahkâr kullar için yeniden kendine gelme, canlanıp ayağa kalkma ve şeytanın vurduğu prangayı koparma fırsatı verdiği, Efendimiz (s.a.v.)'in şu hadisinden anlaşılmaktadır: "Ramazan ayı gelince cennet kapıları ardına kadar açılır. Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar prangaya vurulur." Üç aylar, geçmişin muhasebesini yaparak, geleceğe azim ve enerji dolu bir şevkle atılmak için iyi bir imkandır. Yapılan duaların Allah'a dal-

Aramızdaki çekişmeler, tefrika ve ihtilafları, şahsi menfaat hesaplarını ve basit düşünce farklılıklarını bertaraf etmeli; her zamandan daha çok muhtaç olduğumuz ve yüce Dinimizin bizden ısrarla istediği, barış, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesini, insani ve ahlaki meziyetlerin yeniden yeşermesini sağlamaktır. Kulluğumuz, yalnız bu kandillere, özel gün ve gecelere münhasır kalmamalı, bütün bir ömür boyu devam etmelidir.

ga dalga ulaştığı, dökülen pişmanlık gözyaşlarının, günahları silip yok ettiği kandiller geçididir üç aylar. Melekî olduğu kadar şeytani özelliklere de sahip, günah işlemeye müsait bulunan insanın, günahlardan temizlenmesi için bir fırsattır üç aylar. Hayatımızda adeta otokontrol sisteminin kurulmasına vesile olan mübarek üç aylar ve kandiller, dünyevi meşguliyetlerimizden sıyrılp, yaratılış gayemizi düşünmemiz; yaratan ve yaratılanlarla olan münasebetlerimizi değerlendirmemiz için son derece değerli fırsatlardır. Mübarek üç aylar; yaratıcımıza, ailemize, çocuklarımıza, milletimize ve bütün insanlığa karşı görev ve sorumluluklarımızı hatırlatmalı; hata, ihmal ve kusurlarımızdan dönmemize ve gaflet uykusundan uyanmamıza vesile olmalıdır.

Aramızdaki çekişmeleri, tefrika ve ihtilafları, şahsi menfaat hesaplarını ve basit düşünce farklılıklarını bertaraf etmeli; her zamandan daha çok muhtaç olduğumuz ve yüce Dinimizin bizden ısrarla istediği, barış, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesini, insani ve ahlaki meziyetlerin yeniden yeşermesini sağlamaktır. Kulluğumuz, yalnız bu kandillere, özel gün ve gecelere münhasır kalmamalı, bütün bir ömür boyu devam etmelidir.

13 Haziran 2010 (11 Receb 1431) Pazar günü üç ayların başlangıcı ve ilk Cuma gecesi Reğaib kandili; bu vesileyle hem üç ayların hem de Reğaib kandilini şimdiden tebrik eder, İslam âlemine yeni uyanmalar ve insanlığa hayırlar getirmesini yüce Allah'tan dilerim.



# Nerede olursa olsun, Kim olursa olsun, Mutlaka kur'an okunmalı ve anlatılmalı çünkü:

Mahmut Toptaş

## "Kur'an Hayat Bilgisi Kitabı'dır"

**Metin Bakirel: Kur'an-ı Kerim nasıl bir kitap?**

**Mahmut Toptaş:** Dede Korkut diyor ki "Yücelerden yücesin. Kimse bilmez nicesin." Biz Allah'ı hâyâl edemediğimiz gibi, kelamında hâyâl edemeyiz. Biz Allah'ın kelamına hayranız. Peki ne kadar hayranız. Her insan kelamı anladığı kadar hayran. Bir çoban okuduğunu anladığı kadar hayran. Mevlana kendi anladığı kadar hayran. Herkes kendi aklı oranında, sevgisi oranında anlayabilir ama engüzelî bunun Allah kelamı olduğunu bilmek. Hani Mevlana "Benim peygamberi övmem için yerden göğe kadar bir ağzım olmalı, ağaçların dalları kadar da bir dilim olmalı" der ya işte benimde Kur'an-ı Kerimin nasıl bir kitap olduğunu söylemem için öyle bir ağza öyle bir dile sahip olmam gerek. Kıyamete kadar gelen bütün mü'minler onu anlatmaya çalışacaklar, hakkını vermeden de ölecekler ama o yolda ölecekler. Akaid kitaplarında çok güzel tanım yapılır. "Kuran Allah(cc) tarafından Ceprail(as) vasıtasıyla Muhammed(s.a.v)'e indirilen söz ve

manadır."

**Metin Bakirel: Kur'an-ı Kerim iniş süresi nasıl başlamış ve nasıl devam etmiştir?**

**Mahmut Toptaş:** Sevgili Peygamberimiz peygamberlerin en sonuncusudur. İnsanın en olgun yaşı kırk yaşıdır. İnsanlar bu yaşta hem bedeni yönden hem de ruhi yönden tekamüle erer. Efendimiz hem bedeni yönden hem ruhi yönden en yüksek mertebeye iken. Bir gün Hira dağında tefekküre dalarken Ceprail(as) gelip ona sizin de bildiğiniz "Oku yaratan Rabbinin adıyla" diye başlayan Alak Süresinin ilk beş ayetini indiriyor. Ve böylece yirmi üç yıllık peygamberlik hayatı başlamış oluyor. Bu yirmi üç yılda Kur'an tamamlanmıştır. Kur'an ilk indiği günden beri hiç değişmeden günümüze kadar gelmiş ve kıyamete kadar da değişmeden insanlara ulaşacaktır. Bunu Allah yine ayetlerinde kullana bildiriyor.

**Metin Bakirel: Kur'an Günümüz çağdaş insanın ihtiyaçlarını nasıl karşılar ve problemlerini nasıl çözer?**

**Mahmut Toptaş:** Benim küçük oğlum küçükken avuç avuç kum yerd. Ne yaptysam onu kum yemekten bir türlü vazgeçiremiyordum. Son çare olarak doktora götürdüm. Doktora durumu anlatır anlatmaz. Doktor oğlum muayene etmeden bir şurup yazdı. Oğlum şurupu içtikten sonra kum yemeyi bıraktı. Oğlumda demir eksikliği varmış. Bu eksikliğini de kum yiyerek karşılamış. Ben kumun içinde demiri göremiyordum ama oğlum görebiliyordu. Çünkü onun ihtiyaç vardı ve mevlam ona bir şekilde gösteriyordu. O da demir ihtiyacını kumu yiyerek karşılıyordu. Ben bunu niye anlattım. Şimdi Kur'andan ihtiyacımızı karşılamamız için toplumun derdiyle dertlenmesi gerekir. Dertlenmeyen adamın Kur'andan anlayacağı birşey yok. Çevredi adamın biri çevreyle ilgili her türlü kitabı okuduktan sonra "Bir de şu müslümanların kitabını okuyayım" demiş. Allah'ın "Yerde ve gökte yaşayan bütün canlılar sizin gibi birer ümmettir." Ayetini görünce adam "Bu ayarda doğuda ve batıda yazılan hiçbir kitapta yok" diyor. Bu ayeti birçoğumuz okumuşuzdur. Hangimiz bu ayete gelince "ya bu ayet ne kadar güçlü ne kadar tesirli" demişizdir. İşte bizim bunu dememiz için çevreyle dertlenmemiz gerekir. Çevreyi sorun haline getirmemiz gerekir. Eğer hiçbirşeyi dert edinmezsek. İhtiyaçlarımızın ne olduğunun tespiti iyi yaparsak. İhtiyaçlarımızı karşılayamayız. Biz neyi dert edinirsek kuran bize onun çözüm yolunu gösterir. Tabi başvuracağımız kaynak Kur'an olursa.

**Metin Bakirel: Kur'an-ı Kerim'i günlük hayatımızda nasıl pratik hale getirebiliriz?**

**Mahmut Toptaş:** Bazı şeylerin üzerinde ısrarla durmamız gerekir. Hani yeni araba kullanmaya başlayan in-

sanlara derler ya "neyden korkuyorsan onu üzerine git. Eğer böyle yapmazsan korku senin üzerine gelir ve sen yenisin düşersin ama sen korkunun üzerine gidersen korkuyu yenersin." Kötü alışkanlıklarımızın üzerine giderek onu yok edeceğiz. İyi alışkanlıklarımızın refleksi haline gelmesi için de sürekli tekrar edeceğiz. Ben bunun dışında bir yol bilmiyorum. Kadının biri geçen gün bana telefon etti. "Hocam sabah namazına kalkmak için dua var mı" dedi? Bende "var" dedim. "Nedir" diye sordu. Bende "sabah namazına kalkmanın duası yatısı namazından sonra uyumaktır" dedim. Biz öğrendiğimiz herşeyi Rabbimize yaklaştırmak için kullanmalıyız. Öğrendiğimiz ilim ile amel ederek bunu yapabiliriz. Bunu yaparkende ısrarla ve ölünceye kadar yapmalıyız.

**Metin Bakirel: Kur'anı Kerimden nasıl ve ne şekilde faydalanmalıyız?**

**Mahmut Toptaş:** Bir insan Kur'an-ı Kerimi ben kendim okur kendim anlam dememesi lazım. Bu eksik olur. İnsanlar bu konuda diğer insanların aklında istifa etmelidir. Cemaat halinde okunması insanlar açısından daha faydalı olur. Mesala on kişilik bir cemmatte okunan bir ayeti, on kişi farklı şekilde algılar ve birbirinden faydalı on yorum çıkar. Aynı pencereden bakan bir kişinin de ifade edeceği güzel şeyler olur. İnsanların bu konuda başkalarından faydalanması gerekir. Bu da insanlar için faydalı olacaktır.

**Metin Bakirel: Kur'an Okumaları nasıl olmalı ve biz nasıl okumalıyız?**

**Mahmut Toptaş:** Sahebelerden bazıları Kur'an-ı birgünde, bazıları bir hafta hatim ederken bazıları da altı yıl kuran okumasına rağmen ancak Hud Süresine gelebildi-







Sahebelerden bazıları Kur'an-ı birgünde, bazıları bir hafta hatim ederken bazıları da altı yıl kuran okumasına rağmen ancak Hud Sûresine gelebildiğini söylemiştir. Bunu yapan sahebe ben kuranı anlaya anlaya okumaya özen gösteriyor. Evinde okuduğu bir ayeti camiye gelip, diğer sahebeler sorup, onların fikirlerini alıp iyice hazmetmeye çalışırdı. Onlar inen bir ayeti okuyup anlamadan ve hayatına tatbik etmeden diğer bir ayete geçmezlerdi. Doğrusuda budur zaten. Biz Kur'an-ı Kerim'i aldığımız hava gibi, içtiğimiz su gibi önemsemeliyiz. Hatta bunlardan da önemli hale getirmeliyiz. Çünkü aldığımız hava, içtiğimiz su, bize en fazla yüzyıl yarayacak. Ama Kur'an öyle değil. O bize sonu gelmez yıllarda faydalı olacak. Bu yüzden Kur'an-ı Kerimi içimize sindire sindire, aklımızı onunla aydınlatma aydınlatma okumalıyız.

ğini söylemiştir. Bunu yapan sahebe ben kuranı anlaya anlaya okumaya özen gösteriyor. Evinde okuduğu bir ayeti camiye gelip, diğer sahebeler sorup, onların fikirlerini alıp iyice hazmetmeye çalışırdı. Onlar inen bir ayeti okuyup anlamadan ve hayatına tatbik etmeden diğer bir ayete geçmezlerdi. Doğrusuda budur zaten. Biz Kur'an-ı Kerim'i aldığımız hava gibi, içtiğimiz su gibi önemsemeliyiz. Hatta bunlardan da önemli hale getirmeliyiz. Çünkü aldığımız hava, içtiğimiz su, bize en fazla yüzyıl yarayacak. Ama Kur'an öyle değil. O bize sonu gelmez yıllarda faydalı olacak. Bu yüzden Kur'an-ı Kerimi içimize sindire sindire, aklımızı onunla aydınlatma aydınlatma okumalıyız.

**Metin Bakirel: Kur'an-ı Kerimi okumak, anlamak için nasıl pratik hale getirebiliriz?**

**Mahmut Topbaş:** Biz Kur'anın bize bildirdiği herşeye kayıtsız şartsız inanırız. Onun karşısında altı milyar insan aksini söylese biz yine de ona inanırız. Bu da yetmez inandığımız gibi hayatımıza uygulamamız gerekir. Eğer biz bu şekilde yaparsak insanlar bizim davamızın gerçek olduğuna inanırlar. Aksi halde bizim onlardan farkımız kalmaz. **Onun için Kur'anı hayat bilgisi kitabı diye okumalıyız. Eşime, çocuklarıma, anneme-babama nasıl davranacağımı ben bu kitaptan öğreneceğim. Anneye "öf" bile demeyeceksin diyor. Ailin işte size zirve kelimeyi kullanmış. Bulduğumuz her ortamda Kur'an okumalıyız.** İşe başlamadan, okula gitmeden ve gittiğimiz her yerde okuyup insanlara anlatmalıyız. Düşünün herkes böyle yaparsa yer-yüzü bir Kur'an dersanesine dönmez mi elbette döner. Öğrenci okuldaki arkadaşlarına, patron işçilerine, esnaf yanındaki esnafa anlatsa herkes farkına varmadan birer Kur'an talebesi olur. İnsanın hayatı da güzelleşir.

**Metin Bakirel: Herkes Kur'an-ı anlayabilir mi?**

**Mahmut Topbaş:** Herşeyin bir uzmanlık alanı vardır. Herkes herşeyi iyi yapamaz. Kur'an-ı Kerim'in anlaşılabilmesi için özel bir bilgiye ihtiyaç vardır. Herkes bu bilgiyi öğrenemez. Her halkın belli bir kesimi bunu yapabilir. Zaten bu yüzden meal yapılır. Ama meal okuyan tam anlamıyla Kur'an okumuş olmuyor. Sadece o meali yapanın anlamadığını okumuş oluyor. Meal okuyan bir insan Kur'an okuyorum dememelidir. Kur'an meali okuyorum demeli. Kur'an okuyorum derse yanlış yapmış olur.

**Metin Bakirel: Okumak mı önemlidir uygulamak mı?**

**Mahmut Topbaş:** İkisi de önemlidir. Bilgi olmadan uygulama olmaz. Önce bilmek lazım. Mesala namaz mı önemli bilgi mi önemli. Bilgi olmadan namazı nasıl kılacaksın. İlim olmadan amel olmaz. Tek başına ilimde fayda etmez. Onun için Peygamber(â.s) "Ya rabbi faydasız ilimden sana sığınırım" demiştir. Mesala dünyanın engü-

lü silahlarını bir eşeğin sırtına yükleseniz ve eşeği bir ormana salsanız Kurt gelip eşeği yer. Eşek silahı kullanamaz. Silahı kullanmadıktan sonra silah ne işe yarar. İlimde böyle birşeydir. Öğrendiğin ilmin ne işe yaradığını bilmezsen o ilim bir işe yaramaz. Biz ilimi öğreneceğiz ve ne işe yaradığını bileceğiz ve ona göre kullanacağız.

**Metin Bakirel: Yeryüzünde gezen insanoğlu Kur'an-ı nasıl anlamalı?**

**Mahmut Topbaş:** Rabbimin, kuranın ifadesi ile iki ayeti vardır. Bunlardan biri kur'an ayeti, diğeri de tabiat ayeti. Yani bir böcek, bir çiçek, deniz, dağ bunlar rabbimin ayetidir. Kur'an ve tabiat ayetlerini birbirinden ayıran günaha girmiş olur. Bunları birbirinden ayıramazsınız. Tabiatı yaratan Allah, Kur'an'ı indiren Allah. Bu yüzden bunlar birbiriyle çatışmaz. Tabiat bilimcileri tabiatta kusur yok diyorlar. Elbette olmaz rabbimin yarattığı hiçbir şeyde kusur olmaz.

**Metin Bakirel: Size göre dünya liderleri Kur'an-ı okumalı mı?**

**Mahmut Topbaş:** Peygamberimiz "Zerre kadar imanı bu dünyadan giden cennete girecektir." diyor. Öyleyse bizim dünya liderlerine halkıyla beraber bu imanı ulaşturmamız gerekir. Bir delikanlı kendimi yakacağım diyor. Polis o delikanlının kendini yakmaması için elinden gelen herşeyi yapıyor. Ve bunu başardığında kahraman polis oluyor. **Müslümanlık dünyada en büyük kahramanlıktır.** Çünkü inanmayanların kalbine imanın girmesi için herşey yapıyor. Çünkü o biliyor ki inanmazsa cehennem-

de ömür boyu yanacak. İşte müslüman cehennemde insanları yanmasın diye mücadele ediyor. Bu uğurda canını veriyor. Oysa diğerleri ne yapıyor. Kendisini yanmaktan kurtarmaya gelen bu müslümanı çekip vuruyor. İşte bu müslüman şehit oluyor. Bu müslüman Allah yolunda canını veriyor. Onun için dünya liderlerinin önce kendi canlarını sonrada halkının canını kurtarması için Kur'an-ı okuması gerekiyor.

**Metin Bakirel: Son olarak neler söylemek istersiniz?**

**Mahmut Topbaş:** Bu söylediklerimin tutulmasını isterim. Sizde çalışmalarınızda başarılar dilerim

**Röportaj: Feyyaz KALKAN - Metin BAKIREL**

*İkisi de önemlidir. Bilgi olmadan uygulama olmaz. Önce bilmek lazım. Mesala namaz mı önemli bilgi mi önemli. Bilgi olmadan namazı nasıl kılacaksın. İlim olmadan amel olmaz. Tek başına ilimde fayda etmez. Onun için Peygamber(â.s) "Ya rabbi faydasız ilimden sana sığınırım" demiştir. Mesala dünyanın engüçlü silahlarını bir eşeğin sırtına yükleseniz ve eşeği bir ormana salsanız Kurt gelip eşeği yer. Eşek silahı kullanamaz. Silahı kullanmadıktan sonra silah ne işe yarar. İlimde böyle birşeydir. Öğrendiğin ilmin ne işe yaradığını bilmezsen o ilim bir işe yaramaz. Biz ilimi öğreneceğiz ve ne işe yaradığını bileceğiz ve ona göre kullanacağız.*





# KİTAP İÇİN 2500 KM YOL GİTTİK



Bizler İKRA (İlim Kültür ve Rahmet) Derneği olarak "kitap"ı baş tacı etmiş insanlarız. Kitabı okumak ve okutmak temel gayemiz. Bu gaye uğruna senelerdir uğraş vermektediriz. Erkek, bayan çocuk ve genç olmak üzere 1000'in üzerinde okurumuz var. Bizler İKRA olarak bu okurlarımızla haftalık olarak irtibat halindeyiz. Bu okurlarımızın büyük çoğunluğu İstanbul ilinde. Ancak şimdilik az da olsa bir kısmı da Anadolu'nun çeşitli illerinde bizleri takip etmektedirler. Bizler de bu dostlarımızla hem tanışmak hem de onlara bu "kitap" yolunda yanlarında olduğumuzu göstermek için İstanbul'dan 25 Haziran 2010 Cuma günü akşam saat 23.30'de yola çıktık.

## GİRESUN'DAYIZ

İlk durağımız Giresun'un Keşap İlçesinin Yazlık Köyü. Köye vardığımız da bizi sıcak ve samimi bir yüzle karşılayan arkadaşımız Mehmet Beyi görünce yorgunluğumuzu bir nebze olsun atmış olduk. Hoşbeşten sonra arkadaşlarımız bize neleri nasıl yaptığını bir bir anlattı. Özellikle köyedeki erkeklerin kitapla olan ilgisizliğinden bahsetti. Erkeklerin okuma konusunda bayanlardan çok daha isteksiz olduğunu buna karşılık bayanlara nazaran daha fazla vakitlerinin olduğunu ifade etti. Söz arasında babasının da iyi bir kitap okuru olduğunu söyleyen dostumuzu, köyün daha önce ilkököl olarak kula-



nılan şimdi ise metruk olan binanın bir bölümünü okuma salonu ve kütüphane olarak tanzim etmeye başladıklarını anlattı. Bizler bunu duyduğumuzda bir kez daha heyecanlandık ve okulu görmeye gittik. Beraberce okulun içerisine girdiğimizde bir miktar tamir işi olan okulun eksiklikleri giderildikten sonra köy için çok iyi bir mekân olacağını söyledik. Bir an önce bitirmesi için neler yapılabileceğini kendisiyle paylaştık. Bu arada ben kendinse okulun bir bölümünü de bayanlar için dikiş ve nakış kursu olarak tanzim ederse katılımın daha fazla olabileceğini anlattım. Bu konuda kaymakamlıktan da yardım alınabileceğini söyledim.

Babasıyla tanışıp bir süre sohbet ettikten sonra öğle namazı için camiye gittik. Ancak imam olmadığı için namazı bendeniz kıldırarak durumunda kaldı. Namazdan sonra imam, cami ve cemaati düşündüğümde köyde bir imamın isterse neler yapabileceğini gözlerimin önünden geçince cidden üzülürüm. İsterdim ki, köyümüzün imamı gerçekçen imam olarak köylünün her şeyiyle ilgilensin ve özellikle başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere kitap okutmada rehber olsun. İnşallah yapıyordur da ben yanlıyorumdur. Bu konuda yanılmayı çok arzu ederim.

Namaz sonrası arkadaşımızın babasının evine gittik ve öğle yemeğini yedik. Yemek esnasında bir süre daha kitap okuma ve okutmanın önemi ile ilgili sohbet ettik. Köyde yaklaşık 150 hane olduğunu öğrendiğimde sordum. Bu köyde evinde Kur'an-ı Kerim olmayan aile var mıdır? Diye. Cevap yoktur şeklinde olunca çok sevindim. Milletimiz sürekli okuyamasa da okuyup anlayamasa da evine mutlaka Kur'an almaktadır. Bunun üzerine bir teklifte bulundum. Dedim ki; mademki her evde Kur'an var öğleyse biz size mealli Kur'an gönderelim sizler de bunu her eve dağıtın. Mesela kandil gecesinde sohbetlerde daha çok söylenen şeyler, "Kur'an okuyun, namaz kılın, nafle namaz kılın, zikir çekin, tevbe istiğfar edin" şeklinde tavsiyelerdir. Sizler imarla birlikte bu kandilde her eve uğrayıp bu mealli Kur'an-ı Kerimi dağıtın ve mutlaka okumalarını söyleyin. Bu arada Emin Atalay Bey bir şey ilave etti. Dedi ki; bu mealli Kur'an ramazan sonuna kadar mealli ile birlikte kim hatmederse biz onlara hediye olarak takdim edelim. Bu teklife birlikte konu daha da aydınlanmış oldu. Bir süre daha oturduktan sonra Yazlık Köyünden hareket ettik.



## GİRESUN İNİŞİDİBİ'NDEYİZ

Yönetim Kurulu üyesi ve İKRA bağolar şube başkanı Hasan Çakır Bey'in babasının köyüne yani İnşidibi beldesine hareket ettik. Yağmurlu bir yolculuktan sonra çok güzel ve yem yeşil manzarası olan eve vardığımızda pancar yaprağı ile sarılmış sarmalar ve sıcak çay masanın üzerinde bizi bekliyordu. Manzaranın güzelliği eşliğinde çaylarımız içip sarmalarımızı yedikten sonra vedalaşıp Bilecik'e doğru yola çıktık.



## BİLECİK SÖĞÜTTEYİZ

Pazar günü sabah saat 9 sularında Bilecik'in Söğüt İlçesine, Yönetim Kurulu üyesi ve teşkilatlanmadan sorumlu Hamdi Bakan kardeşimizin anneanesinin evine vardık. Çok yorulmuştuk. Varr varmaz hemen uyuduk yaklaşık üç saat sonra kalktık ve son derece sevecen ve son derece hizmet ehli ve aynı zamanda içinde iyiliğin bin bir türüsünü barındırdığına inandığım 70 küsur yaşındaki nenemizin tek başına hazırladığı kahvaltıyı yaptık. Bu arada öğle ezanı okundu. Biz de Ertuğrul Gazî'nin mezarını ziyaret ettik. Ziyaretten sonra seyahatimize

konu olan kitap sever ve sevdirir dostumuzu görmeye için Tuzaklı köyüne hareket ettik. Ancak köyde cenaze olduğunu ve bizim ziyaret edeceğimiz kişinin köyün imamı olması nedeniyle cenazede olduğundan dolayı biz de yolumuzun üzerindeki Osmanlı Devletinin ilk Kadısı ve Osmanlı Devleti adına ilk hutbe okuyan Fıkıh Üstadı Dursun Fakihî'ye ziyarete gittik. Çok güzel ve hakim bir tepede olan mezarının yanına vardığımız da gerek temizliği gerekse düzeni açısından beni büyüledi.

## SÖĞÜT TUZAKLI KÖYÜNDEYİZ



Dualarımızdan sonra öğle namazını da orada kıldık ve Tuzaklı köyüne gitmek üzere oradan ayrıldık. Köye vardığımızda çok sevimli ve orta boylu bir hoca efendi bizi sıcak bir vecheye karşıladı. Köyün ocağında geniş çaplı tanıştıktan sonra köyün haberlerini ve neler yaptığını ve köyde ne kadar süredir bulunduğunu anlattı. Şimdilik yaklaşık 10 kişiye kitap okuttuğunu anlattı. Biz de sevindik. Bu arada köyün muhtarı da bize eşlik etti. Kitapla ilgili çalışmamız ve kitap için bu köyde olduğumuzu muhtara da anlattık. O da sevindi ve destek olacağını anlattı. Bu arada muhtara ilçe kaymakamı ile yapılan toplantılarda muhtarların kaymakamlıktan daha çok kömür, yeşil kart ve diğer maddi isteklerde bulduklarını söyledim. Bunun istisnası olarak ilk toplantı da kendisinin köyü için kitap ve kütüphane istemesi gerektiğini bunun hem kendisi için hem de kaymakam için çok önemli ve farklı bir iş olacağını söylediğim de muhtar istekte bulunacağını belirtti. Köyde meallî 1265 yılında yapılan camiyi ziyaret ettik. Meallî Kur'an dağıtımını konusunda imama da teklif ettim o da memnuniyetle kabul etti. Camiden sonra ipekkilikle meşhur ilçe ve belde, bir ipek böceği ve ipekböceği ipliğinin kozadan nasıl ayrıldığını görmek için eski bir atölyeye gittik. Orada iş nasıl yapıldığını bir kısmını canlı canlı müşahade ettik. Daha sonra vedalaşıp İstanbul'a dönmek için köyden ayrıldık. Yolda, yaptığımız gezinin kısa bir dirmesini yaptığımız da bu kitap okutma işinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha herkes teyit etti. Biz de yeniden bileğlenmiş ve yeniden hız kazanmış olduk. Gelirken Ankara'dan bir vatandaşın web sitesine girerek dergi yazılarının bilgisayara indirildiğini ve web de olmayan nüshaları da istediğini, Eserler Şubesi başkanı Yakup Yemez Bey'den öğrendiğimiz de bir kez daha heyecanlandık. Gece saatlerinde salimen İstanbul'a döndük.

Ey okuyup ve yazanlar! Sadece kendiniz değil. Lütfen başkalarıyla da ilgilenin. Sizi bekleyen 00000000ook kitap susuz insan var.





# Kur'an Hizmetine Adanan Bir Ömür... Abdurrahman Gürses

Nice güzel insanlar vardır ki isimleri güzel güzel ve değerli şeylerle özdeşleşmiştir. Kur'an okumak denildiği zaman ülkemizde akla gelen isim Abdurrahman Gürses hoca olmuştur. Ne güzel bahtiyarıktır Kur'an denilince akla gelmek...

Abdurrahman Gürses 1909 yılında Hendek'te doğdu. 7 yaşında hafız olan Gürses hoca, hafızlığını İmam-hatip olan ve "beni zorlamasaydı hafız olamazdım" dediği babasının yanında tamamlamıştır. Daha sonra Hendek'te Abdurrauf hocadan talim dersleri alan Gürses 1934'te İstanbul'a gelir ve Üsküdar'da Selmiye hatibi ve hafız Fehmi Efendi'den kıraat dersi alır. 1938'de Edirnekapı Mihrimah Camiine imam olarak atanan Gürses hoca 40 yıl camii imamlığı ve Kur'an-ı Kerim muallimliği, emekli olduktan sonra da Haseki Eğitim Merkezinde Kur'an-ı Kerim muallimliği yaptı. Kur'an ve mihrap hizmetinde geçen 40 yılı "geldi geçti bir gün gibi" diye anlatır Gürses hoca.

1974 yılında İstanbul'da düzenlenen İslam Konferansı Örgütü'nün Dışişleri Bakanlar Toplantısında tüm meşhur kıratlardan örnekler sergileyerek okuduğu aşr-ı şerif ile katılanları büyüleyen ve unutulmaz bir Kur'an ziyafeti veren hoca efendi Kıraat ilminde bir merteye olan "Aşere Takrip Tayyibe"de dünyanın en gözde hocaları arasında yer alıyordu.

İmam-hatiplik yaptığı camilerde aynı zamanda Kur'an dersleri de veren ve binlerce talebeyi okutan Gürses hoca "Kur'an gaflet ile okunmayacak. Okuyan kimsenin uyanık olacak, dinleyen de öyle ola-

cak. O zaman tesiri başkadır." Dedi. Reisül-Kurra Hafız Abdurrahman Gürses, "Tayyibetü'n-Neşr" adlı manzum eseri çözecek kıfayetiyle ömrünü bu mihraplara tahsis etmiş, Kur'an hizmetlerine, talebelerine vakfetmiş büyük bir insandı. Mihrabında, minberinde, kıraat ilminde bu görevi vakarıyla temsil etmiştir. Kendi örnek kişiliği, ahlakı, fazileti ve vakarıyla imamet mesleğinin zirvesine ulaşmış bir zattı.



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 1976 yılında açılan Haseki Eğitim Merkezi'nde aşere-takrip dersleri vermeye başlayan Abdurrahman Gürses hoca kıraat ilminin yayılması için kıraat âlimlerini aramış, bulmuş ve bu insanları bir araya getirmek suretiyle bu ilmin devam etmesini sağlamıştır.

Abdurrahman Gürses hocanın en önemli özelliklerinden biri onun dünyaya rağbet etmeyen, insanların elindekileri bakmayan ve önce Kur'an'ın izetini düşünen biri olmasıdır. Önünde ders okuyacak olan öğrencilerinin heyecanlandığını gören Gürses hoca "Daha başlarken şaşıracağınızı düşünmeyin; okuyacağım diye başlayın, çekinmeyin" diyerek onlara moral ve güven telkin ederdi.

10.08.1999 tarihinde Hakk'ın rahmetine kavuşan Abdurrahman Gürses hoca 40 yıl imamlığını yaptığı Beyazıt Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra caminin bahçesinde toprağa verildi.

Mekânî cennet olsun.

**Yetiştirdiği öğrencilerin işinin ehli olmasına azami dikkat gösteren Gürses hoca Kur'an'ın izetine ve mihrabın şerefine büyük önem verirdi. Nitekim bir toplantıda "Buradan sesi mi bütün Türkiye'ye duyurmak ve şöyle söylemek isterim: Ey İmam ve hatipler! Ehil olmadan o makama geçmeyin." diyerek bu hassasiyetini ifade etmiştir.**



# Kur'an'ın Dört Temel Terimi İlah, Rab, Din, İbadet

Seyyid Ebu'l-A'lâ el-Mevdudî

Bir hadis-i şeriflerinde Sevğilî Peygamberimiz şöyle buyuruyor: "Dikkat edin! Vücutta bir et parçası vardır, eğer o sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur; eğer bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir." (Buhari, Müslim)

Hadiste iki kutuplu insanın merkezine işaret ediliyor. Yani kalbe. Kalp, meddî bedenimizin ve varlığımızın merkezi olduğu gibi, ruhumuzun ve manevî varlığımızın da merkezidir. Manevî anlamıyla kalp, maddî dünyamızın ve varlığımızın dışında apayrı bir aleme açılır. Ruhlar alemine... İman ve inanç yada inkar ve inançsızlık iklimlerine... Bir başka ifadeyle gönül dünyasına...

Maddî alemin olduğu gibi bu alemin de gündüzu ve gecesi, aydınlığı ve karanlığı vardır. İnsana hayat ve yaşama sevinci veren baharı ve yazı olduğu gibi, onun üzerine hazan rüzgarları estiren ve ölüm örtüsü çeken sonbaharı ve kışı da vardır. Maddî alem imar edilip dört başı mamur hale getirildiği yada harabeye çevrilebildiği gibi, manevî alem de iman ve ibadetler ile imar edilebilir yada inkar ve günahlar ile viraneye çevrilebilir.

Dikkat edilmesi gereken husus bütün bu şekillenmelerin manevî alemde başladığıdır. Maddî alem bir anlamda manevî alemin yansımasıdır. Manevî alemi, gönül dünyası karanlığa gömülmüş biri, maddî alemde güneşin göz kamaştırıcılığına rağmen yolunu aydınlatacak ışıkta mahrum kalır. Ufkunu saran karanlığın içine saplanır ve çaresizlik dehlizlerinde bocalayıp durur. Manevî alemi, hayatı donduran bir kışa teslim olmuşsa, maddî aleminde bahar doğmaz, neşe çiçekleri açmaz, rahmet bulbülleri şakımaz. Maddî alemi, iman ışığının söndüğü ve bütün ulvî değerlerin yıkılıp yerle bir olduğu harabeye dönmüşse, maddî alemi semaya doğru yükselen gökdelenlerle de dolsa virane olmaktan kurtulamaz.

Manevî alemin, gönül dünyasının gündüze ve aydınlığa kavuşması, bütün güzelliği ve canlılığıyla baharı yaşaması, ruhlar aleminde Yüce Yaratıcıya verilen ahde sadık kalmakla mümkün olur. "Kâfü belâ (Evet, Sen bizim Rabbimizsin)" sözünü, benliğin her anına ve alanına hakim kılmakla gerçekleşir. Rabbe verilen sözden yüz çevirip inkar yoluna sapmak, manevî dünyamızı ve ona bağlı olarak da maddî dünyamızı karanlığa gömmek ve karakışa

teslim etmek anlamına gelir.

Şeytan ve nefis için asıl hedef elbette iman ışığını tamamen söndürmek ve insanı mutlak inkarın zifiri karanlığına mahkum etmektir. Ancak insanın üzerine yaratıldığı fıtrat, etrafını saran zifiri karanlıkları parçalayıp bir yaratıcıya ve mabuda yol bulacak kadar güçlüdür. Bu nedenle Yüce Yaratıcıyı mutlak anlamda reddeden ateizm inancı tarih boyunca yok denecek kadar az olmuştur.

İman nurunu tamamen söndüremeyeceğini ve gönül dünyasını zifiri karanlığa boğamayacağına inanan şeytan, yeni oyunlar ve tuzaqlar geliştirmiştir. Sahte ışıklarla insanı Allah'a giden yoldan saptırma-ya, yalnız baharlarla ebedi kurtuluşa ve saadete ermesini engellemeye çalışmıştır.

İlah, Rab, Din, İbadet gibi mefhumları bulandırmak ve bu şekilde hak ile batılı birbirine karıştırmak, şeytanın en etkili metotlarından biridir. Öyle ki insanlar Allah'a inandıklarını söyledikleri halde ya O'nu, şanına yakışmayan sıfatlarla niteleyerek yaratılmışlara benzetirler yada O'nun dışındaki nesnelere ilahlaştırarak O'na ortak koşarlar. Aynı şekilde dine inandıklarını ve bağlandıklarını söyledikleri halde ya onu gerçek mahiyetinden soyutlayarak mabetlere hapsederler yada kendi düşüncelerini, görüşlerini, arzu ve heveslerini din edinerek, gerçek dinin yerine ikame ederler.

Peygamberlerin insanları "Allah'ın varlığına"na inanmaya çağırmaktan çok "Allah'ın birliği"ne iman etmeye davet etmesinin sebebi de budur. Son ilâhî kitap Kur'an-ı Kerim'in doğru bir şekilde anlaşılması ve mesajının eksiksiz bir şekilde kavranması, bu konularda doğru ve sağlam bir anlayışa sahip olmaya bağlıdır. Eğer bir kimsenin İlah ve Rab'bin manasının ne olduğunu, İbadetin ne anlama geldiğini, dinin neyi ifade ettiğini bilmezse, Kur'an'ın tamamı onun için anlaşılabilir bir hal alır. Gönül dünyası saptırıcı ışıklarla, yalnız baharlarla oyalanır.

Mahmut Osmanoğlu tarafından Urduca aslından dilimize çevrilen, Özgün Yayınları tarafından basılan ve Derneğimizin de kitap listesinde bulunan Üstad Mevdudî'nin "Kur'an'ın Dört Temel Terimi: İlah, Rab, Din, İbadet" isimli kitabı, bu konulardaki yanlışları gidermek ve şeytanın tuzaqlarını boşa çıkarmak için başvurulacak çok değerli bir kaynak niteliğindedir.





# KUR'AN GENÇLEŞİYOR, YA GENÇ! KUR'ANLAŞIYOR MU?

Kur'an... İnzalından bu yana 14 asır geçmiş olmasına rağmen taptaze ve dipdiri... O'nun ümmi mübelliği, Kur'an rahlesinde yetiştirildiği talebeleriyle öyle fetihler gerçekleştirdi ki insanlık, psikolojide, hukukta, yönetimde, iletişim bilimlerinde halen O'nun cübbesinin etkilerine bile ulaşamamıştır. O sallallahu aleyhi ve sellem ki çocuğunu diri diri toprağa gömen Ömer'den (radiyallahu anh) mihrapta hıçırklara boğulan, emir olduğu mü'minlere karşı vazifesinde eksiklik yapma endişesi ile tir tir titreyen bir abide çıkardı. Cahiliye döneminde yol kesen Ebu Zer'lerden (radiyallahu anh) insanlığa örnek zahidler çıkardı.

Bugün yapılan bilimsel çalışmalar İslam ruh kökünden yoksun olduklarından insanlığı imar edememektedir. Ve dahi günümüz mü'minleri Kur'an'la bağız, irtibatız, bir hayat yaşadıkları için değil, Âlem-i İslam yeryüzünde ezilendir, siliktir. Kur'an'la buluşan gönüllerden, Kur'an'laşan yüreklerden mürekkep bir cemaat her zaman yeryüzünde söz söylemiş, çağ aştı çağ kapamış, bilimde zirve ihraz etmiş, insanlığa yol göstermiş, dünya halklarına adanmış nefetmiştir.

Peki ya bizler!!! Bugün neden İslam ümmeti olarak o destanlaşan günleri yaşamıyor, sadece hasretle anıyoruz. Cevap basit, sade ve tektir: Kur'an!!!

Evet cevap Kur'an'la ilişkimizdir. Elbette Kur'an'ı okuyoruz(!), Ramazan-ı Şerifler'de hatimler indiriyoruz(!), O'nu mualla tutuyoruz(!)... Peki o zaman Kur'an-ı Kerim, neden destanlar yazdırdığı ecdadımız nezdindeki tesirini el an icra etmiyor.

**Ne zaman Kur'an'ı yaşam kılavuzumuz olarak görüp, harf harf tahkik edip, acaba Rabbim bana ne emir murat buyurdu? Deriz. Ne zaman 'O'nun (azze ve celle) hoşnutluğunu kazandıracak bir hal elde edebiliyim anlayışı ile o Kerim, Mübarek Kitaba teveccüh ederiz, işte o gün, dünya ve ahiret hesabına zirvelerimiz gün olacaktır.**

Kur'an'ı bir tilavet kitabı olarak değil, entelektüel tartışma malzemesi olarak değil, ilmi caka satma araç olarak değil, bir hayat kitabı, hal iman kaynağı olarak gördüğümüz gün, Kur'an bizi adam edecek, bizim elimizden tutacak ve bizim elimizle ümmetimizi diriltecek ve inşallah İslam yeryüzünde muhkem, muallâ yerine yeniden oturacaktır.

Hız Yusuf (aleyhisselam)'ı kuyunun en derin yerinden, Mısır'ın nazır mevkine yükselten neydi ki? O kanının damarlarında en hızlı hareket ettiği gençliğinin en canlı döneminde öyle bir imtihanla yüzyüze geldi, öyle sarsıldı ki... Ama 'Allah'a (celle celalühü) sığınırım, şüphesiz ki zalimler kurtuluşa ermezler' idraki ile imtihanını yuzağı ile verdi. Kendisini kuyuya atan kardeşlerine karşı İslam'ın yüce terbiyesi ile gönlünde kin beslemedi, intikam almadı. İslam'ın güzel ahlakını kendisine hal kıldı. Mevla-i Müteal 'O'nu te'vid eyledi, genç yaşında maliye bakanı mevkine ila buyurdu. O Rabb'i hoşnut etti Rabb'i de onu.

Ey nefsim ve dahi kardeşim, insanları razı etme çabası ile kendini harab etme, sen Kâinatın Sahibine yönel, 'O'nu razı et, merak etme 'O' senin sevgini insanların gönüllerine ilka buyurur. 'O'nu (celle ve ala) razı etmenin yegâne yolu ise Kitabına sanılmaktır. Ve unutmak ki Allah (celle şanuhu) İslam'ı gençlerle, Mus'ab'larla, Ali'lerle, Bilâl, Ammar, Yasir, Habbab'larla yeryüzünün her köşesine ulaştırdı. O gün İslam yükünü kaldıran misyonunu büyük ölçüde gençler eda ettiler. Bugün bu misyonu yine büyük ölçüde gençler eda edecekler. Kur'an'la gerçek manada buluşan gençlik, Kur'an'laşan gençlik, ezilmiş Âlem-i İslam'ın dizlerine derman, gözlerine fer olacaktır.

Mevlamız (azze ve celle) bizlere İslam Medeniyetinin yeryüzünde adalet tevzi edeceği o kutlu günleri bize gösterebilir, bu gayeye ulaşma yolunda bizi istihdam eylesin.

## İKRA GENÇLİK KÜLTÜR GEZİSİNDE

Genç kardeşlerimizin kültür seviyesinin gelişmesi, günümüzde ve geçmişte kalmış diğer medeniyetler hakkında fikir edinmeleri için bir gezi düzenledik. İkra Derneği bünyesinde faaliyet gösteren gençlik birimimizin organize ettiği gezi yaklaşık yüz kadar öğrenci ile yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.'ye bağlı olan Miniaturk Türkiye'nin dört bir yanından seçilen tarih, kültür ve sanat eserlerinin minya-

türleri bulunuyor.

Antik Çağdan Bizansa, Selçukludan Osmanlıya 3000 yıllık tarih ve kültür miraslarımız Haliç kıyısında. Kendi içinde kapalı "masalsı" bir ortam oluşturmayı hedefleyen Miniaturk, Anadolu, İstanbul ve eski Osmanlı coğrafyasından eserlerin oluşturduğu üç ana bölümden oluşuyor. Miniatürk ten sonra Millî Saraylar Daire Başkanlığına bağlı Dolmabahçe sarayını da ziyaret ettik.



Yaptığımız elemelerden sonra gençler yarışıyor finalini de 03.04.2010 cumartesi akşamı saat:18.00 de gerçekleştirdik.

Geceniz Furkan Aşg kardeşimizin kısa bir aşkı şerif okuması ile başladı, finale rakiplerini eleyerek gelen gruplarımız arasında müthiş bir rekabet vardı ve bunun neticesinde normal sorularla başa baş bitiren grup Mütevezi ile grup 571 uzatmalara kaldılar.

Uzatmalarda ise eşitliği grup Mütevezi bozdu ve gençler yarışıyorun birincisi oldu ve her biri birer gramık 24 ayar altın kazandılar, ikinci grup 571, üçüncü Seyda ve dördüncü Geleceğin Gençleri olan gruplarımıza gömlek, ayakkabı, saat gibi teselli ödülleri oldu.

Yarışmamızı birinci bitiren grup Mütevezi hediyelerini Genel Başkanımız Av.Ermin Atalay Bey den aldılar.



## GENÇLER YARIŞIYOR

# Mavi Marmara'ya SELAM olsun!

Allah hayırdan yarınlarla birlikte. Çünkü Allah (c.c) hayırdan yarınlarımızı emretmektedir kutlu kitabında.. ve öyleyse biz inanıyoruz ki Allah'ın melekleri de bu hayırdan yarınlarımızın yanındadır, yanında olacaktır.

"Bizler inanan insanlarız ve bizler, Gazze'deki mazlum insanlara bu insanî yardımı canımız pahasına ulaştıracağız.." diyen yiğitlere destek olmak için,

"yürü yığidim, sen yürü.. Hayırdan olduğun, mazluma el uzattığın müddetçe yanındayım, arkandayım, yürü yığidim" demek için,

Onlara can olmak için,

Onlara ruh dinginliği vermek için,

Onlara "cesaret olmak için"

Onlara "Gazze'deki Müslümanlara bizden de selam götürün" demek için,

"Biz de hayırdan yarınlarındanız, onun için de işte buradayız" demek için,

İkra Derneği / İlim, Kültür ve Rahmet Derneği olarak Bağcılar Olimpik Spor Kompleksinde 13 Mayıs Perşembe akşamı saat 21.00'de yoğun katılımın olduğu bir program tertip ettik. Programımıza başka "Filistin gönüllüleri" de; İlim Kültür ve Araştırma Derneği (İLKAD), Teneffüs Eğitim ve Kültür Derneği, Sosyal Doku Derneği, Kuyulu Cami Yardımlaşma Derneği, İHH, Özgür-der, Bağcılar-Esenler-Güngören Anadolu Gençlik Demekleri, Esenler Alperenler Ocağı ve Vakıf gaze-

tesini gibi pek çok STK ve kuruluş destek verdi.

Programda İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ve Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak birer konuşma yaptılar. İshak DANIŞ hocamız okuduğu Kur'an-ı Kerim ile Ömer Karaoğlu ve Grup Genç ezgi ve marşları ile renk kattılar.

Gecemize ayrıca Bağcılar Belediye Başkanı Sayın Lokman Çağırıcı, Başakşehir Belediye Başkanı Sayın Mevlüt Uysal ve Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı programa bizzat iştirak ederek, Esenler Belediye Başkanı Sayın Tevfik Göksu'da çelenk göndererek programımıza, dolayısıyla Filistin'e olan desteklerini gösterdiler. Ayrıca Ak parti ve Saadet partisinin çevre ilçe başkanları ve yöneticileri de programa iştirak ettiler.



Abdurrahman Dilipak



İshak Daniş



Bülent Yıldırım



Prof. Dr. Ahmet Ağırakça

Abdurrahman Dilipak'ın şu sözleri çok ehemmiyetli idi: "Yardıma muhtaç olan Gazze değil, biziz. Gazze bir zamktr. Asıl problem namazsızlık problemi. Çocuklarımızın %25'i namaz kıyor. İsrail'in ateşinden değil cehennem ateşinden korkun. Namazsızlığımız Gazze'nin katilidir. Bizler Allah'ın yüzündeki varisleriyiz. Allah'ın ipine sınıksız sarılın. Gazze bizim için bir cihad mektebidir, bir şehadet mektebidir. Aynı zamanda Mescid-i Aksa davasıdır. Mescid-i Aksa namazın emredildiği yerdir. Önce namaza, duaya ihtiyaçlarımız var.

**Mavi Marmara gemisinde şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet dilerken, Gazze'yi dünya gündemine sokan başta İHH olmak üzere bu kutlu yolun yolcusu tüm gemilerdeki dünya vatandaşlarını selamlıyoruz.**





# Artık kitapla yatağa giriyorum

## Hüseyin Kaygalak: Kendinizi tanıtır mısınız?

**Özcan Göksele:** 1987 yılında Manisa'nın Soma ilçesinde doğdum. Açık lisede öğrenimime devam etmekteyim. Bekarm. Ayakkabı fabrikasında çalışıyorum. Bağcılar Fevziçakmak mahallesinde 13 yıldır ikamet etmekteyim.

## H.K: Derneğimizle ne zaman tanıştınız?

**Ö.G:** Geçen yıl bu zamanlarda tanıştım. Çalıştığım yerde tesadüfen derneğin İkrâ dergisini masaüstünde gördüm ve okudum. Çok beğendim. Bağcılar şubasını ziyaret etmeyi düşündüm. Ama ilginçtir ki o ayki dergide adresler yayınlanmamıştı. Bende internet adresine girerek Bağcılar adresini aldım. Ve çok rahat şubeyi buldum.

## H.K: Şuan kitap okuma programında hangi sınıftasınız ve hangi kitabı okuyorsunuz?

**Ö.G:** Şuan 1. sınıfı bitirmek üzereyim. Ve "Bir İnsan Olarak Hz Muhammed (s.a.v)" kitabını okuyorum.

## H.K: Kitap okuma alışkanlığınız nasıl gelişti, günde kaç sayfa kitap okuyorsunuz?

**Ö.G:** Okulu bıraktıktan sonraki yıllarda hayatımda bir eksiklik hissettim. Ve okumaya takvim yapraklarının arkasını okuyarak başladım, öğrenmek çok keyif veriyordu. Her akşam yatağıma yattığımda kitap okumadan uyumamayı alışkanlık haline getirdim. Ve şuan kitap okumadan uyuyamıyorum, günde yaklaşık 15 sayfa okuyorum.

## H.K: Sizde kitap okumanın insan hayatındaki önemi nedir?

**Ö.G:** İnsan günlük hayatında gıdaya ne kadar ihtiyaç duyarak

tüketiyorsa kitap okuyarak ruhunun gıdasını karşılamalıdır. Sürekli kendisini olumlu yönde geliştirmelidir. Kitap okumayan biri kişilik olarak yerinde saymaktan ziyade geriye gittiğini farkında olmalıdır.

## H.K: Derneğimizin 1 yıllık sürede size neler kattığını anlatır mısınız?

**Ö.G:** Tabii ki çok şey katmıştır. Derneğe girdikten sonra İslâma bakış açım tamamen değişti. İnsanlar İslâmi öğrenmek için çaba göstermelidir. Fedakarlık yapmalıdır. Cennet çok büyük bir nimettir kolay kazanılmaz. Günümüzde insanlar büyük bir yanlışlığın içindedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) zamanında müşriklar babalarından şirk öğrendikleri için İslâmi kabul etmediler. Günümüzde ise maalesef bazı insanlar aynı şekilde babalarımız kitap okumuyor, namaz kılmıyor nasıl olsa diyerek nefislerinin etkisiyle İslâmdan habersiz ve maalesef İslâmdan uzak bir hayat sürdürüyorlar. İkrâ derneğinin bende en güzel tarafı çok seçkin kitaplarla tam anlamıyla gerçek İslam dinini ve Müslümanlığı insanlara öğretmeye çalışmasıdır.

## H.K: En çok beğendiniz kitaplar nelerdir?

**Ö.G:** Çilekeş Müslümanlar, Sabah Namazına Nasıl Kalkılır, Allah Akılla Bilinir, Düşün Ve Başar.

## H.K: İkrâ derneğimizin ortamını nasıl buluyorsunuz?

**Ö.G:** İlk geldiğim gün çok sıcak bir ortamla karşılaştım. Çok samimi ve güler yüzlü sıcak insanlarla tanıştım. Ve kısa sürede çok güzel arkadaşlıklar edindim. Özellikle derneğimizin genel başkanını Sayın Emin ATALAY beyin yakın ilgisi beni bu derneğe bağlayan en büyük etken olmuştur.



Tayfun SÖNMEZ



Esenler Belediye Başkanı Mehmet Teyfik GÖKSU



Selman OKUMUŞ

# "Bir Sevgili Geldi 4"

"Allah ve melekleri, peygambere çok salat ederler. Ey müminler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin" (Ahzab suresi 56.ayet)

Ümmeti olmaktan onur duyduğumuz, iki çihan serveri Peygamber Efendimiz'in doğumunu kutlamak ve ona salat etmek üzere Esenler Hakkı Başar Kapalı Spor Salonu'nda 16 Nisan 2010 Cuma akşamı "Bir Sevgili Geldi 4" kutlu doğum programını tertipledik. 7'den 77'ye herkes tarafından ilgi gören programda salonu dolduran binlerce kişi hep bir ağızdan Peygamber Efendimize (sav) salavat getirerek manevi atmosferin yoğunlaşmasına katkıda bulundular. Bu amaçla çokça salavat getirebilmeyi teşvik sadedinden derne-

ğimiz mensupları tarafından başlatılan 1000.000 (bir milyon) Salavat kampanyası da çığ gibi büyüdü ve bu rakamın 6.000.000 (altı milyon) olduğu kürsüden ilan edilerek, 6 milyonuncu salavat hep bir ağızdan salonda getirildi.

Programımız hafız Tayfun SÖNMEZ'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Ardından aklı ş konuşmasını yapmak üzere genel başkanımız Emin ATALAY bey konuşmalarını yaptı. Dernek başkanımız sayın Atalay kendi kitap listelerindeki kitapların, kitapların anası olan Kur'an-ı anlamak için olduğunu beyan ederek Kur'an'a yaklaşmanın Hz. Peygamber'e yaklaşmakla, onun hayatını iyi anlamakla olduğunu söyledi.

# Haydi, Okuyarak Ümmet Olmaya

Programımızın habibi olan Ömer DÖNGELOĞLU hocamız ise okumamaktan kaynaklanan arzı sonuçları sayarak, "cehalet, küfür, fık, isyan ne kadar kuvvetli görünürse görünsün yerini mecburen bırakacaktır, yeter ki üzerimize düşen okumak filini gerçekleştirilm. Haydi, okuyarak ümmet olmaya" diyerek üzerimize düşen görevi beyan etti.

Programda ayrıca Esenler Belediye başkanı M.Teyfik GÖKSU da kısa bir konuşma yaparak böyle bir programı tertip ettiklerinden dolayı İkrâ Derneği mensuplarına ve katılımlarından dolayı da misafirlerimize teşekkür etti.

Selamlama konuşmalarından sonra Bağcılar Tasavvuf Müsiki Topluluğu eşliğinde küçük semazenlerin katıldığı ve herkesin zevkle dinlediği ve izlediği 20-25 dakikalık bir sema gösterisi gerçekleştirildi.

Program, başlangıca yetişemeyen Hafız Selman OKUMUŞ hocanın verdiği Kur'an ziyafeti ile son buldu.

İnşallah, bir sonraki seneye "Bir Sevgili Geldi 5" programında buluşmak üzere."

Bu programız ile ilgili daha geniş ayrıntıya ve resimlere ulaşmak için lütfen:

[www.ikradernegi.com](http://www.ikradernegi.com) sitemizi ziyaret ediniz.



Ömer DÖNGELOĞLU



## EĞLENMEYİ HAK ETTİK!



Uzun bir ders yılı bitti ve çocuklarımız eğlenmeyi hak etti, ne dersiniz!

Gençlik başkanımız Ayhan bey ve ekibi teşkilatın da yardımı ile gençlerimizi 20 Haziran Pazar günü pikniğe götürdüler. İp yarışından çuval yarışına, yumurta taşıma yarışına, futbol maçları ve daha neler neler...

İnsanın çocuk olası geliyor... Kahvaltıyı ağabeyler hazırlasın, mangalı büyükler pişirsin biz de afiyetle yiyelim değil mi?

İkra'nın gençlik pikniğine katılmak kolay. Öncelikle ilköğretim 6-7-8 veya lise 1-2 öğrencisi olacaksınız, sonra da kitap kurdu, tabii bizim listemizin üyesi olmak kaydı ile...

Kayıt için tüm şubemizdeki gençlik birimindeki arkadaşlar sizleri bekliyor, vesselem.

## Biz küçüklerin de evine gidiyoruz

Kitap okuma listemizin ilköğretim sınıfında bulunan küçük kardeşimiz Yusuf Seven'i İkra Güngören Şubesi Gençlik Birimi olarak evinde ziyaret ettik.

Hoş sohbetimize başlamadan önce kendisine iki kitap, ailesine de derneğimizin dergilerinden hediye ettik. Yusuf Seven kardeşimiz okulda çok başarılı, efendi ve çok da sevecen bir kişiliğe sahip olmakla birlikte, ailesi tarafından gayet güzel bir şekilde yetiştirilmiş bir kardeşimiz. Okuldan dolayı derneğimizin faaliyetlerine fazla zaman ayıramasa da, okulların kapanmasıyla kendisinden söz aldık; bundan sonraki süreçte düzenli bir şekilde derneğimizin tüm sosyal aktivite, etkinlik ve faaliyetlerinde yer alacak inşaallah.

İkra Güngören Şubesi Gençlik Birimi olarak SEVEN ailesine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eder, Yusuf kardeşimize de başarılarının devamını dileriz.



## ÇANAKKALE GEÇİLMEZ!

Üzerinden doksanbeş yıl geçse de asla unutamayacağımız, her göreni derinden etkileyen bir yer... Çanakkale Şehitlik... Bir tarafta ülkesini düşmandan korumak için kavurucu sıcakta ve dondurucu soğukta savaşan kahraman Türk askerlerimiz, diğer tarafta çok uzaklardan gelmiş, niye orda olduğunu bile bilmeyen askerler... Dünya tarihine en centilmen savaş olarak geçen bir savaş... Çanakkale Savaşları...

yarana...

Yine birşey yapabildim diyemem hatırına.

Burada anlatılacak daha çok şeyler var ama, iyisi mi biz kısa tutalım, siz inşaallah bir rehber eşliğinde oraları gezin.

Bizlere tahsis ettiği otobüsten ötürü Güngören Belediyesi Başkanı Sayın Şakir Yücel KARAMAN Bey'e, bu organizasyonu sağlayan belediye kültür müdürlüğüne ve Azur Organizasyona, rehberimiz Halim Bey'e ve şubemizin değerli teşkilat birimine teşekkür ederiz.

Ayrıntılı bilgiler [www.ikradernegi.com.tr](http://www.ikradernegi.com.tr) de.

5 Haziran'ı 6 Haziran'a bağlayan gece vakti 00:15'te yola koyuluyoruz. 44 kişilik ekibimizin ağırlığını gençler teşkil etmekte. Yolculuğumuzun kazasız belasız geçmesi için İhlas, Ayet'el Kürsü ve Fatıha okuyoruz. Arkadaşlara her ne kadar uyuyun, gezide zorlanmayın desek te bir çoğu koyu muhabbete dalmış. İkra'lı olupta, kitap okuyunca kelime hazneleri geniş oluyor tabii ki!.

Bu topraklarda öyle kahramanlık göstermiş ki, dinledikçe tüylerimizi diken diken ediyor, gözlerimizi yaşartıyor. O kahramanlarımız için ne söylesek az! Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi:

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

"Gömelim gel seni tarihe" desem, sığmazsın.

Tüllenen mağribi, akşamları, sarsam





# 7' den 77' ye kur'an-ı kerim öğrenmeye...

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizin en hayırlınız Kur'an-ı kerim'i öğrenen ve öğretenidir."

Derneğimiz Tuna Şubesi olarak Çarşamba ve Perşembe akşamları Saat 20.00 ile 22.00 arası genç, yaşlı herkese özel kur'an-ı kerim dersi veriyoruz.

Özellikle gençlerin önem gösterdiği bu derslerde, herkesle aynı ilgiyle görevli arkadaşlarımız, Pazartesi akşamları ise Saat: 20.00'de dini bilgiler dersi veriyorlar.

Şubemiz bünyesinde bu tür programları organize eden Murat ELÇİBOGA: "Özellikle, tüm yaş grupları ile tek tek ilgilendiklerini ve bu farz yerine getirmelerinde yardımcı olacaklarını ayrıca ilim öğrenmede çekingenlik gösterilmemesi gerektiğini söyledi. Kur'an-ı kerim öğrenmeye gelen herkese, cüz ve kur'an-ı kerim temin ettiklerini vurguladı.

**Not: Yaz sezonunda da eğitimin program çerçevesinde aralıksız devam edeceği belirtildi.**



## TAZİYE

Derneğimiz Tuna Şubesi Başkanı  
Talip Demir'in ve Derneğimiz Üyelerinden  
Hatip Demir'in Babası

## Fiyaz Demir

Vefat Etmiştir. Fiyaz Demir'e Allahtan  
Rahmet, Ailesi Ve Yakınlarına  
Başsağlığı Diliyoruz.

(İlim Kültür Ve Rahmet Derneği)

## TAZİYE

Değerli Dostumuz  
Orhan Sevil'in Babası

## Kemal Sevil

Vefat Etmiştir. Kemal Sevil'e  
Allahtan Rahmet Kederli  
Ailesine Ve Yakınlarına  
Başsağlığı Diliyoruz.

(İlim Kültür Ve Rahmet Derneği)



## HANIMLARA YÖNELİK EĞİTİM SEMİNERLERİNE DEVAM EDİYORUZ

# 0-6 yaş Çocuk Eğitimi...

“Araştırmacı Yazar Neda Şeyma SAYDAM hanımın 0-6 yaş çocukların eğitimi konulu seminer düzenlendi”

Hocamız, Bir çocuğun karakter gelişiminin 3 te 2 sinin çocukluk döneminde oluştuğunu ve çocuğun sosyal uyum sağlayacak davranışları küçük yaşlarda öğrendiğini ve özellikle bu öğrenmeler çocuğun dimağına kolay sökülüp atılmayacak kadar derin bir şekilde yerleştiğinden bahsetti. Ayrıca, çocukların sadece insanlarla değil eşya ile olan ilişkisini aileden öğrendiğini vurguladı. Cömertlik, temizlik, düzenlilik, vefa, yardımseverlik, adalet gibi alışkanlık ve erdemlerin kazanılması çocuklukta aile eğitimine bağlıdır.

İKRA Derneği Hanımlar komisyonunca, okulların bitimiyle birlikte şubemiz eğitim salonunda kız öğrencilerimize kur'an-ı kerim eğitimi verilecek. Hafta içi her gün yapılacak olan bu güzel çalışma saat: 09:00 ile 12:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Bu güzel çalışmadan / eğitimden tam başarı elde edebilmek için tüm yönetim kurulunun seferber olacağı belirtildi.



# HAYDİ KIZLAR KUR'AN-I KERİM ÖĞRENMEYE



## ESENLER ŞUBEDE, 5 GÜNLÜK ÖZEL SEMİNERLER DÜZENLEDİK...



İkra Derneği, Esenler Belediye ile ortak Esenler şubede 24.05.2010-28.05.2010 arası saat: 7.30 ile 9.00 arası 5 günlük sertifikalı kişisel gelişim seminerleri düzenledik.

Kişisel gelişim, kişinin herhangi bir alanda sahip olduğu potansiyeli biraz daha öteye taşıması işine kişisel gelişim diyebiliriz. Kişisel gelişimin en temel noktası, kişinin kendini tanımasıdır. Kişinin kendini tanıması, hangi alanlarda ne durumda bulunduğu belirlemesi ve eksik olduğunu düşündüğü alanlarda kendini geliştirmeye karar vermesi, kişisel gelişim sürecinin başladığı andır.

Çok faydalı olduğunu düşündüğümüz seminerleri veren hocalarımız:

Şair, yazar, televizyon programcısı:  
**YUSUF ÖZKAN ÖZBURUN**

İletişim uzmanı:  
**FAHRİ SEVİMLİ**

Uzman psikolog danışmanı:  
**ÖMER AKGÜL**

Sağlık memuru:  
**ALİ DEMİRCİ**  
Diksiyon, eğitimci, halkla ilişkiler uzmanı,  
köşe yazarı:

**OĞUZ GÜLAY**  
Verdikleri destekten dolayı ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINA çok teşekkür ederiz.

## ESENLER GENÇLİK PİKNIKTE!

Uzun bir ders ve sınav maratonunun ardından okullar kapandı ve öğrenciler tatil ekti. Derneğin bünyesinde faaliyet gösteren gençlik birimiz ders yılı boyunca düzenlediği seminerlere katılan ve ayrıca kitap okuma programında bulunan öğrencileri pikniğe götürdü. Silivri Çayırdereköyü'nde göl kıyısında yapılan piknik, bütün bir ders yılını stresli ve zorlu geçiren öğrencilerimiz için eğlenmek ve rahatlamak için adeta ilaç oldu. Piknikte öğrenciler için çeşitli aktiviteler düzenlendi: voleybol, futbol ve bunun yanında metin ağabeyleriyle yaptıkları sohbet de ayrı bir renk oldu. Günü yorgun, bitkin ama mutlu biten öğrencilerimiz akşam eve dönüş ile program son buldu.

Ders Yılı sonunu başarıyla bitiren bütün öğrencilerimizi tebrik eder ve başarılarının devamını dileriz. Bu pikniği organize eden teşkilat ve gençlik birimlerimize ayrıca teşekkür ederiz.



## ESENLER ŞUBEDE HANIMLARA YÖNELİK SEMİNER

Hep birlikte Allahın ipine sımsıkı yapışın parçalanmayın Allahın size olan nimetini hatırlayın! Hani siz birbirinize düşman kişiler diniz de o gönüllerinizi birleştirmişti ve onun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz.

Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi o kurtarmıştı işte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız! (Ali İmran)

15.6.2010 salı tarihinde Mine İzgi hocamızın katılımı ile yapmış olduğumuz seminerde Kurani kerim tilavetinden sonra Rumeysa Uzman kardeşimiz ilahi okudu.

Akabinde hocamız İslam kardeşliğinin önemini ifade ederken, Müslümanların ancak birbirlerinin dertleriyle dertlenip birlik olunduğu zaman Kardeşlik şuuruna kavuşabileceğini anlattı.

Son günlerde yaşadığımız Filistin olayı buna örnek teşkil eder, mavi Marmara olayı dünyadaki tüm Müslümanlara kardeş olduğunu yeniden hatırlattı.

Hocamızın sohbetinden sonra hocalarımıza ve ce-maate sürpriz hediyelerimiz ikramlarımız oldu programımıza katılan kardeşlerimize Teşekkür Eder ramazanda mukabelede buluşmak ümidiyle Allaha emanet olun.



## HAYIR YOLUNDA 7. YILIMIZI DA TAMAMLARKEN 7 ÖĞÜT!

Bizi yoktan var eden İslâm'la şereflendiren, hayırda çalışmayı nasip eden Allah'a cc binlerce hamdü senalar olsun. O'nun rasulü, hayat rehberimiz, tek önderimiz Hz. Muhammed sav. efendimize ve O'nun âl ve ashabına salat veselam olsun.

Bizleri O mübarek öndere ümmet olarak yaratan Allah'la sonuz hamdler olsun. Değerli, samimi, sevgili İKRA HANIMLAR cemaati; sizlerle olan beraberliğimiz, 3 yıl EYDOST derneğinde ve onun devamı olan İKRA DERNEĞİ'nde de 4 yıl olmak üzere, 7. Yılı tamamladı. Bu süre içerisinde İKRA bağcılar hanımları olarak biz sizlerden sürekli maddi ve manevi anlamda yardım ve destek gördük. Sizlerle birlikte sahiplendiğimiz Filistin'li ve Irak'lı 4 yavrumuzu hamdolsun 3 yıldır yalnız ve mağdur bırakmadık.

Yine sizlerin yardım ve desteğiyle Dilek Kocagöz Hocamızın ve kursiyerlerinin öncülüğünde hazırladığı hayır kermesini İKRA cemaati olarak desteğini esirgemediniz. Yine aynı hocamız ve kursiyerlerini kutlu doğum haftası vesilesiyle derneğimizde yaptıkları programı katılmanız ve feyziniz ile bereketlendirip şenlendirdiniz.

Haftalık tefsir ve seminer derslerimize soğuk-sıcak demeyip, uzak-yakın demeyip türlü fedakârlıklarla katıldınız. Ders sonrası yapılan "çay sohbetleri" ile kardeşlik bağlarımızı pekiştirdiniz. Ümmetin derdi ile dertlenip sevinci ile sevindiniz. Yaptığımız büyük salon programlarına da teşrifleriniz bizleri çok çok mutlu etti. "Bir

zilerimiz, Filistin'li kardeşlerimiz için dualar edip, tesbihat çektiniz. Yaz dönemi kapanışını yaptığımız 03 Haziran 2010 Perşembe günü buruk bir acı ile ayrıldık. Çünkü o zaman gemi ve içindekilerin akıbeti meçhuldü. Ama tüm kalbimizle inanıyoruz ki bizim bilimli annelerimiz kızlarımız her an ve her durumda ümmetin acısı ve sevincini kalbinde yaşar ve çevresini aydınlatır. Olup bitenlere sessiz ve kayıtsız kalamaz. Nerede bir hayır varsa onlar oradadır ve hayra davet edildiklerinde bir an tereddüt etmezler. Biz sizlerin dua ve yardımıyla ayakta ve de meğimizi sizlerle seviyoruz.

Nasip olursa yine Ramazan ayı başında demek çatısı altında "Mukabele" programımız olacak. Hafızlarımızın tilaveti ve hocamızın izahatı ile inşallah yine bereketli bir ramazan geçireceğiz. Önümüzdeki eğitim döneminde inşallah yine ilahiyatçı-yazar Mürside Uysal Hoca hanım'ın "Hayat Dersleri" adlı seminerleri, Dilek Kocagöz hocamız ve arkadaşlarının sunduğu tefsir derslerimiz devam edecek. Sizleri Allah'a emanet ederken, O'nun sevgili habibi, tek önderimiz, Hz. Muhammed sav. efendimizin bizlere ömür boyu rehberlik edecek bir hadisi şerifi ile baş başa bırakıyorum: Ebu Hüreyre r.a'den rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sav. şöyle buyurmuştur: "Yedi şey gelmeden önce, Salih ameller işlemekte acele ediniz, yoksa siz gerçekten 1. Unutturan fakirlik,

2. Azdıran zenginlik,
  3. Her şeyi bozup perişan eden hastalık,
  4. Akıldıraki zaafa uğratarak sağduyudan konuşuran ihtiyarlık,
  5. Ansızın geliveren ölüm,
  6. Gelmesi beklenen şeylerin en şerisi Deccal,
  7. Kıyametten başka bir şey mi beklediğinizi zannediyorsunuz? Kıyamet ise belası en müthiş ve en acı olandır.
- Hayırda kalın, hayırla kalın ve hayırda yarışın.  
İKRA BAĞCILAR HANIMLAR KOMİSYONU

Sevgili Geldi" adlı kutlu doğum programında cemaatimize yeni yeni katılımlar oldu. Bağcılar Olimpik Spor Salonunda derneğimizin organize ettiği "Filistin'le Dayanışma Gecesi"nde yine maddi ve manevi yardımlarınızı esirgemediniz. Dualarla uğurladığımız "Mavi Marmara" gemisine yüreklerinizi kattınız. Elinizden gelen tüm desteği yaptınız. Şehitlerimiz ve ga-

# ULUÇ Cafeterya

- Ciğer
- Döner
- Kahvaltı
- Tost
- Sosis
- Goralı
- Hamburger

Size Sağlıklı  
Ürünler Sunar

Bahçemiz Hizmetinizdedir...

☎ 0212 433 30 06

Çınar Mh. İstanbul Cd. No:13/B Bağcılar/İSTANBUL (Akbank Karşısı)



Alaaddin ALTUNTAŞ



BAŞAK GIDA  
DAY. TÜK. MALL ve İNŞ. SAN.  
DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

## BİR MAR HİPERMARKETLERİ

Fatih Mah. Çiğçindere Caddesi 3. Sk. No:12 Esenler / İSTANBUL  
Tel: 0212 645 55 72 - Fax: 0212 645 35 61

## İKRA (İlim, Kültür ve Rahmet) Derneği Şubeleri

### Bağcılar Şubesi

Çınar Mh. 5/2 Sk.  
No. 8 Bağcılar  
Tel: 0 212 434 04 87

### Esenler Şubesi

Fatih Mh. Fatih  
Cd. 35. Sk. No:4/A  
Esenler  
Tel: 0 212 562 54 4

### Tuna Şubesi

Tuna (Karabayır)  
Mh. Bağcılar Cd.  
No:48 Esenler  
Tel: 0212 611 39 68

### Güngören Şubesi

Güneştepe Mh.  
Şehit Özcan Canık  
Sk. No:11 Güngören  
Tel: 0 212 433 80 46

www.ikradernegi.com

# KİREMİT

## anadolu mutfağı

**Bir mekân hayal edin...** Nezih ve hijyenle donanmış mutfağı, leziz ve hiç unutulmayacak tatları, hep yüzümüzü güldüren sunumu ile güzel ve nadide bir mekan...

**Bir mekân hayal edin...** Ailenizle gelebileceğiniz, siz ve sevdikleriniz bahçesinde doyulmaz yeşilin seyrine dalarken, o eşsiz ve muhteşem lezzetleri damağınızda hissedeceğiniz...

**Bir mekân hayal edin...** Geniş ve ferah bahçesinde, neşeli çığlıklar atan ve oyun bahçesinde eğlenen çocuklarınızı seyredeceğiniz, onlarla sevineceğiniz, "evimden bir köşe" diyebileceğiniz...

**Bir mekân hayal edin...** Şehirden uzaklaşmadan ve ama şehrin keşmekeş ve gürültüsünden uzaklaştığınız, sizi saklı bir bahçede ağırlayacak, dinlendiğinizi hissedebileceğiniz...

**Bir mekân hayal edin...** "Grup ve iş yemeklerini nerede yapabilirim?", "dostlarımı nereye davet edebilirim?", "beni ve konumumu en güzel neresi yansıtır?" ve benzeri tüm sorularınıza cevap verebilecek, bana, mesleğime ve kariyerime layık bir mekân diyebileceğiniz...

**Artık hayâl kurmayın; hayâllerinizi yaşayın! Çünkü artık "KİREMİT Anadolu Mutfağı" var!**



**"KIREMIT" açılıyor...**  
"Anadolu Mutfağı"nın asırlardır  
dillere destan lezzeti ve  
Türk insanının  
misafirperverliğini yansıtan  
tarzıyla **"KIREMIT"** yeni bir isim,  
yeni bir anlayış ve  
yeni bir lezzet olarak sizleri  
"Anadolu Mutfağı"na bekliyor...  
Sizi bakmaya doyamayacağınız,  
çoktandır unuttuğunuz  
"yeşillikler"le donanmış  
bahçesine bekliyor!

**k!REM!T**  
anadolu mutfağı

*Açılış 24 Temmuz 2010 Saat: 15:00-24:00*  
*Bağcılar Merkez Mh. İstanbul Cd. No:4*  
*Tel:0212 462 85 85 Tel:0212 462 85 25*



Ücretsiz  
Aşı

Tüm Tetkik  
ve Tahliller

Acil  
24 Saat

**SGK**  
BAĞKUR  
EMEKLİ  
SANDIĞI  
ANLAŞMAMIZ  
VARDIR

Ö Z E L  
**MAY** B A Ğ C I L A R  
**MED** **TIP MERKEZİ**

*Sağlığınız için Hızlı ve Etkili Çözümler...*



- ACİL
- AİLE HEKİMLİĞİ
- GENEL CERRAH
- ÇOCUK HASTALIKLARI
- AKUPUNKTUR
- KADIN DOĞUM ve HASTALIKLARI
- DAHİLİYE
- AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
- PSİKOLOG
- BESLENME VE DİYET
- LABORATUAR HİZMETLERİ

Çınar Mahallesi 6. Sk. No.10/1 Bağcılar / İstanbul  
(Bağcılar Emniyet Müdürlüğü ve Merkez Sağlık Ocağı Karşısı)

Tel: 0212 436 15 11 Fax: 0212 433 47 40

[www.maymed.com.tr](http://www.maymed.com.tr)