



# İKRA

ilim kültür  
ve rahmet  
derneği  
bülteni  
ÜCRETSİZDİR

• Yıl: 3 • Sayı:13 • Nisan - Mayıs - Haziran 2010 www.ikraderneği.com



## Ya Rasûlallah (sav)

Seni tanımak Allah'ı (c.c.) tanımaktır





**Basri ULUÇ**



"Kutlu Doğum Programınızı Tebrik ederiz"

Merkez: Kapalıcaırsı / İSTANBUL Tel: 0212 511 95 54  
Şube: Beyazıt / İSTANBUL Tel: 0212 517 27 93

Şube: Esenler / İSTANBUL Tel: 0212 646 43 44  
Şube: Sefaköy / İSTANBUL Tel: 0212 599 48 76

# Bâbu's - selâm

## BU YÜZYILDA PEYGAMBERİMİZE OLAN İHTİYAÇ



İbadet, dua, sığınma gibi ihtiyaçlar insani bir hak ise; insanlık dünyada olduğu sürece bu hak onlarıdır. İnsanlar bu haklarını kullanırken özgün iradelerini devreye koymalı ve seçimlerini yapmalıdır. Yapılan seçim sonuçlarına herkesin saygı duyması zorunludur.

Hız Peygamber Efendimizi (S.A.V.) kendilerine rehber edinen mü'min ve Müslümanlar rehberlerini günlük işlerinde takip edebilmeleri için O'nu yakından

tanınmaları gerekmektedir. İnsanların temel ihtiyaçları ve temel ihtiyaçlarını giderme yöntemleri zaman ve zemine göre değişmediğine göre, bu ihtiyaçların giderilme usullerinin bilinmesi gerekmektedir. Şayet usulüne uygun yapılmaz ise kaos oluşacaktır. Tüm insanlara bu usulleri ve yöntemlerini göstermek üzere gelen Hz Peygamber' e (S.A.V.) hem bu yüzyılda hem de gelecek tüm yüzyıllarda ihtiyaç vardır. Zira O Âlemleri yaratan tarafında eğitilmiş ve öğretilmiştir. Öğretmeni Allah(cc) olan bir rehberine uymak her insanın mecburi görevidir. O' na inananlar ise imani bir zorunluluk olarak buna mecburdur.

Aksi takdirde "iman" olmaz.

Kafası karışmışların yönetiminde yaşanmaz hale gelen dünyamızda yaşanılır duruma gelmek; O' na uymakla mümkündür.

Ne mutlu Hz Peygamberi öğretmen kabul edenlere...

**Mehmet ÇELİK**  
İKRA Yayın Kurulu Başkanı



**Sayı: 13 Nisan - Mayıs - Haziran 2010**

Bu yayın İlim, Kültür ve Rahmet (IKRA) Derneği Bültenidir.  
3 ayda bir yayınlanır.  
Ücretsizdir.

**İlim, Kültür ve Rahmet  
(IKRA) Derneği adına  
Sahibi ve Sorumlu Müdürü**  
Av. Emin Atalay

**Yayın Kurulu**  
Mehmet Çelik - Halil Kendir  
Ümit Almacı - Erdoğan Aydın  
Cengiz Boztepe - Feyyaz Kalkan  
Vural Erce - Ömer Altun

**Reklam**  
Nurullah Gökçe Gsm: 0532 336 65 75

**Sekreteryaya**  
Vural Erce

Basıldığı Yer  
**Platin Ofset**  
0212 489 33 33

Baskı Öncesi Hazırlık  
**Platin Ajans**  
0212 489 33 33

**Adres**  
Çınar Mh. 5/2 Sk. No. 8 Bağcılar / İSTANBUL  
Tel: 434 04 87 - 562 54 44  
**www.ikraderneği.com**

Dergimiz Bağcılar Basın Savcılığının 2007/24 sayılı evrak bilgileriyle basılmaktadır.

Dergimiz bu sayıda 7.000 Adet basılmıştır.

## İÇİNDEKİLER

10

Yaşayan Örnekler  
Ahmet TAŞGETİREN



15

İlim ve Alim  
Ebu'l-Hasen En-Nedvi



18

Kitapla Hayatı  
Değişenler  
Ömer ALTUNDAŞ



20

Motivasyon Semineri  
Şevki YILMAZ



21

Merkezden Haberler  
Bilgi Yarışması



24

Şubelerden  
Haberler  
BAĞCILAR  
Edirne Gezisi



26

Şubelerden  
Haberler  
GÜNGÖREN  
Yeni Yerinde



28

Şubelerden  
Haberler  
TUNA  
40 Hadis'te Final



3 Hz. Peygamber ve Suffa Ahmet YAPICI

6 Hz. Peygamber (s.a.v) ve Zikir Ali ODABAŞ

8 Hz. Muhammed (s.a.v) için ne dediler? Halil KENDİR

21 Merkezden Haberler

23 Duvar Yazıları

4 Nebevi Duruş Ramazan KAYAN

7 Hz. Peygamber (s.a.v) ve Küresel Ticaret Mehmet ÇELİK

14 Hz. Muhammed ve Çocuk Sevgisi İsa HEMİŞ

22 Hz. Peygamber (s.a.v) ve Gençlik Adem YAVUZ

30 Şubelerden Haberler Esenler



→ DOSYA / Ahmet YAPICI

# HZ. PEYGAMBER VE SUFFA

Hız Peygamber (s.a.v) ve Müslümanların Medine'ye hicret etmesiyle birlikte Medine'de nüfus arttı. Nüfusun artması beraberinde birçok sosyal problemi de beraberinde getirdi. Hz. Peygamber, Muhacirlerin barınma, işe ve iş gibi ihtiyaçlarını karşılamak için önce Medineli ensar ile muhacirleri kardeş ilan etti. Ardından muhacir aileleri, ensar ailelerinin yanına yerleşti. Bekâr Müslümanları da Suffa yapıncaya kadar belirli evlere yerleşti.

Suffa, sözlükte üzeri örtülü geniş ve yüksek yer anlamına gelir. Mescid-i Nebevi'nin inşası bittikten sonra avlu kısmının üzeri yağmur ve soğuktan korunmak için örtüldü. Mescid-i Nebevi'nin avlusunda muhtaç Müslümanların kaldığı bu bölüme Suffa adı verilirken burada barınan Müslümanlara da "Ashab-ı Suffa" denildi. Böylece ihtiyaç sahibi ve kimsesiz Müslümanlar burada barınmaya başladılar.

Ashab-ı Suffa'da kalan Müslümanların yeme-içme ihtiyaçları peygamberimiz (a.s) ve Ashab-ı Kiram tarafından karşılanmıştır. Peygamberimiz, hurmalık sahiplerine, hurmalarını ağaçlarından topladıkları zaman, bir miktar hurma da Ashab-ı Suffa için mescide getirmelerini emrederdi. Bu nedenle Suffa ashabına "Müslümanların misafirleri" ismi de verilmiştir. Suffada kalan Müslümanlar birkaç gruba ayrılır. Bunların başında Selman-ı Farişi, Bilal ve Ammar gibi muhacirler gelir. Ayrıca Mekke dışından gelen muhacirler de burada kalmışlardır. Medine'de evi olduğu halde Hz. Peygambere yakın olmak ama-

cıyla suffada kalan Müslümanlar da vardır. Bunların dışında Medine civarındaki Arap kabilelerinden Müslüman olup kimsesi olmayanlar ve Medine'ye dışardan gelen elçi ve heyetler de Suffa'da kalyonlardı. Suffa'da kalan Müslümanlardan evlenenler ve dini bilgilerini öğrenenler buradan ayrılıyorlardı.

Suffa kimsesiz Müslümanlar için barınma yeri olmasının yanı sıra bir ilim ve kültür merkezidir. İslam ilimlerinin oluşmasında emeği geçen birçok sahabe burada eğitim görmüştür. Nitekim Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri gibi en çok hadis rivayet eden sahabiler suffada kalanlardandır. Bu yönüyle suffanın İslam eğitim tarihinde önemli bir yeri vardır. Ashab-ı Suffa geceleri namaz kılmak, Kur'an okumak ve ders görmekle geçirirler; gündüzleri de farklı işler yaparak rızıklarını kazanmaya çalışıyorlardı.

Ashab-ı Suffa, ashab içinde Kur'an'ı en iyi bilenlerdendir. Bu nedenle onlara kurrâ denirdi. Hz. Peygamber (a.s) civar kabilelere Kur'an'ı ve sünneti öğretecek muallim göndereceği zaman bunları suffa ehlinde seçerek gönderirdi. İslam'ı tebliğ için farklı bölgelere gönderilecek olan Müslümanlar da Ashab-ı Suffa içinden seçilirdi. Bu yönüyle suffa, medrese geleneğinin ilk örneği olmuş hem de İslam'ı insanlığa öğretecek davetçilerin yetiştirildiği bir tebliğ mektebi özelliği kazanmıştır. Adeta yatılı bir eğitim merkezini andıran suffa, Suffa Mektebi olarak da isimlendirilmiştir.

**Suffa'da Müslümanlara Kur'an ilimleri, okuma-yazma, akaid, dil, tarih, nesep, hekimlik, matematik ve Arap şiiri öğretilirdi. Hz. Peygamber de orada ders verirdi. Buradaki talebe sayısının sürekli değiştiği ve zaman zaman dört yüze ulaştığı bilinmektedir.**

**Suffa'da kalanların ihtiyaçları Hz. Peygamber ve Müslümanlar tarafından karşılanırdı. Daha sonra Peygamberimiz burada yetmiş Müslümanları farklı bölgelere İslam'ı tebliğ etmek ve öğretmek amacıyla göndermişti.**



# NEBEVİ DURUŞ

Tevhidin ikinci sacayağının "Muhammedun Rasulullah" olduğunu, kuşkusuz her mümin bilir ve iman eder. "Lailahe-İlallah Muhammedun Rasulullah" bölünmez bir bütündür. Tecezzül kabul etmez. Hatta Allah'a yönelik sevgi ve sadakatin ispatı Hz. Peygamber üzerinden gerçekleştiğini görüyoruz. Yüce Kur'an'ın beyanı ile;

"De ki: 'Eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun; Allah'ta sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.' Allah bağışlayandır, merhamet edendir." (Al-i İmran-31)

Çünkü Muhammed; muhabbettir..

Muhammed; merhamettir..

Muhammed; rahmettir..

Muhabbetullahın yolu da Muhammed'e uymaktan geçiyor..

Rahman ve Rahim olan Allah (cc) rahmet ve merhametinin yeryüzündeki adresine işaret ediyor:

"Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiya-102)

İşte Rahman'ın insanlara takdim ettiği rahmet: Hz. Muhammed (sav)..

Bu rahmet tüm çağları, zamanları, toplumları, uygarlıkları kapsamaktadır. Bu rahmetin gölgesi bu günde üstümüzdedir. Kavurucu dünya çölünde, hayat veren rahmet melteminin esintisine, kokusuna sinelerimizi açık tutmaya dünden daha fazla bugün muhtaçız..

Çünkü peygamberi soluğun/ ilk kez bu kadar/ insanlığın hayatından uzaklaştığını görüyoruz. Yeryüzünü kasıp kavuran/ gökleri bile işgal etmeye yönelik "rahmetsizlik" tehditleriyle karşı karşıyayız..

Batı uygarlığı bu rahmete set çekmeye çalışıyor.. Askeri gücünü/ siyasi gücünü/ medya gücünü/ ekonomik gücünü "Alemlere rahmet olarak gönderilene" karşı konuşlandırmış durumda.. Allah'ın Rasulüne savaş açan bu uygarlık yeryüzünün en büyük günahıdır..

Çağın karararı vicdanı O'nu anlamaktan uzaklaşıyor.. Kulluklar O'nun sesini duyamayacak kadar sağır.. Sistematik bir tarzda Hz. Muhammed'i karartma operasyonları yaygınlık kazandı.. Peygamberi sözün tarih sahnesinden çekilmesi için ne güdümler/ ne fırtınalar estiriliyor..?

Ancak tüm bu olup bitenler olayların sadece bir boyutu.. Güce tapınanların hile ve hesapları bunlar.. O'nun önünü kes-

mek isteyenler şunu unutuyorlar.. Birde "seri-ul hisab" olan Allah'ın bir hesabı var.. Belki de yakın gelecekte Hz. Peygamber (sav)'in tanınması yolunda Batı'da yoğun bir ilgiyle karşılaşacağız.. Dolayısıyla olayları sadece görünen boyutuyla değerlendirmek lazım..

"Hani o kafirler, seni tutuklamak ya da öldürmek veya sürgün etmek amacıyla tuzak kuruyorlardı. Onlar bu tuzağı tasarlıyorlarken, Allah da bir düzen (bir karşılık) kuruyordu. Allah, düzen kurucuların (tuzaklarına karşılık verenlerin) hayırlı-sıdır." (Enfal-30)

Bugün Hz. Muhammed'in bir rahmet peygamberi olduğu vurgusunu daha kalın çizgilerle ortaya koymalıyız.. Modernizmin/ teknolojinin çok sesli/ ıslıklı/ renkli/ zevkli/ baş döndürücü görüntüsü içinde O'nun sesini seçebilme becerisini gösterebilmeliyiz..

O ses araya gitmesin/ boğulmasın.. O ses ki; yüce ahlakın/ mutlak adaletin/ gerçek özgürlüğün sesidir.. Kimse O'nun önüne geçmesin.. O ışık sönmessin.. O örnek pürüsmessin.. O rahmet kesilmesin..

"Ey iman edenler! Allah ve Rasulü'nün önüne geçmeyin." (Hucurat-1)

Telakkî/ tasavvur/ iddia/ söylem/ eylem/ ağıl ve atımlarımızı rabbanî sınırlamaları baz alarak belirlemek durumundayız..

Peygamberi uygulamayı/ nebevî örnekliliği öncelemek zorundayız.. Düşünsel kodlamalarımızı/ eylem programlarımızın kalkış noktası nebevî tesbit ve tavsiyeler olması durumunda anlam kazanacaktır.. Hareket alanımızı Allah ve Rasulü'nün belirlemesine bırakmak bizi meşruiyet zemininde tutacaktır.. Onlardan bağımsız kalkış/ duruş ve varoluşun aldanıştan başka bir izahı olmayacaktır..

Şimdilerde O'na hep şir/ naat/ kaside/ ilahî/ mevlid/ ezgi yakıyor; sesimizi duyurmak istiyoruz. Fakat O'nun sesini duymak için beklenen gayreti göstermiyoruz..

"Taleal bedru"ların bestesini/ güftesini bu güne taşımak/ terennüm etmek/ çok da önemli olmasa gerek.. Asıl olması gereken; O'nu bugüne taşımak.. Bizim de o güne taşınmamızdır.. O'nunla barışık olmayı birincil görev bilmemiz gerekmektedir mu?

O'nu duymak ve o duyurulukla hareket etmek/ kendimizi O'na nisbet etmenin doğal sonucudur.. Bu bağlamda durum nedir?

O'nun sesini gereği gibi duymuş olsaydık/ yeryüzünde aç-

lıktan ölen milyonlar varken/ tok olarak sabahlarının inancımız üzerindeki olumsuz etkilerini yeniden düşündük..

O'nu duymada bir "özürülük" mu var bilmiyorum; haksızlık karşısında susmanın ilahî ölçekte neye tekabül ettiğini hatırlamak istemiyoruz gibi bir halimiz var..

Zulmün/ sömürünün/ soygunun/ haksız rekabetin; emeği/ alın terini/ insan onurunu tükettiği bir dünyada O'nun mesajını bu güne taşımak/ sessiz yığınların sesi olmak sorumluluğu kimlere ait acaba?

Toplumsal kokuşmuşluk/ çürümüşlük ve kirlilikle savaş için Peygamber Efendimizden bize ulaştıran direktiflere yüreğimizi, kulağımızı, zihnimizi ne kadar açık tutabiliyoruz? Ahlaki yozlaşmanın bu boyutlarda seyrettiği bir dönemde "yüce ahlakı tamamlamak için gönderilen"i ne kadar gündemleştirabiliyoruz?

O (sav) ki; "Vallahi eğer Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık etmiş olsaydı onun da elini keserdim" diyendi. Bu bilgi bize ulaştıktan sonra bu kriterde kendimizi tartıya vurduğumuzda nasıl bir sonuca karşılaşıyoruz?

Aldatmanın, hilenin toplumsallaştığı, sömürü sektörünün yasallaştığı bir zeminde "bizi aldatan olmamak" için "bizi aldatan bizden değildir" buyruğuna tutunmaktan başka çıkış yolu bilmiyorum..

Zulmün çarkları öğütüyor bizi.. Kasvet ve gaflet girdabında yüreklerimizi kime terk ettik? Görünen o ki; Rahmet Peygamberine uzak düşüyoruz.. Etekle- rimizden tutup/ ateşe düşmememiz için bizi kendine çeken/ o kutlu ellerden bizi uzak düşüren hangi yanlışlar, ne tür hesaplar?

Yoksa O'nu uzaklarda aradığımızdan mıdır nedir, onun çizgisini tam seçemiyoruz? Bu bulanıklık, bu belirsizlik nereden arız oldu? O'na yönelik hamlelerimiz neden bu kadar oluz ve sönük?

Çağdaş cahiliyenin yakıcı, boğucu, tüketici, eritici kuşatmasını kırıp bize uzatılan eli bulmak durumundayız.. Küresel ifsat ve ateşe karşın Muhammedî bir soluk.. Sıcak ve diriltici bir nefes.. Ruhsuz, mekanik bir yaşama iksir olacak bir müdahale lazım.

O'nun bize bizden daha düşkün olduğunu farkındayız.. Ümmeti üzerinde titreyen yürek olduğunu unutamayız.. O'nun şefkat, merhamet ve hassasiyeti-

nin yalnız kendi asrının sahabe kuşağı ile sınırlı olmadığını biliyoruz.. Bu rahmet pınarının tüm nesilleri doyuracak bir kaynak olduğunu da bilmek gerekir..

O'nun ümmetine olan düşkünlüğüdür ki; onu her gece uykusunun en tatlı yerinde yatağında kaldırı, sabaha kadar ümmeti için yüreğinin derinliklerinden kopup gelen dualarla Rabbine yakarmaya sevk ederdi. Bir gün ellerini kaldırmış "Allah'ım, ümmetimi koru, ümmetime acı!" diye ağlayarak dua ederken. Yüce Allah, Cebrail'e buyurdu ki:

"Ey Cebrail! Gerçi Rabbin her şeyi bilir, ama sen git, Muhammed'e niçin ağladığını sor, Cebrail geldiğinde Peygamberimiz ona ümmeti için ağladığını söyledi. Cebrail Allah'ın huzuruna dönüp, durumu anlattı. Yüce Allah buyurdu ki:

"Ey Cebrail, Muhammed'e git ve şunu söyle. Biz seni ümmetin hakkında hoşnut edeceğiz ve asla üzmeyeceğiz." (Müslim)

Biz O'nu ihmal etsek te, o bizden vazgeçmiyor.. Ümmet O'nun "kutlu izini" kaybettığı gündün beridir ki; yalnız, yorgun ve aciz.. Bugün ulusçuluk, mezhepçilik, hizipçilik, ırkçılık, vatanlık anaforunda bunalan ümmetin yeniden Hz. Muhammed (sav)'le buluşmaktan başka bir adresi bulunmuyor.. Tüm bu facialar, belalar başımıza geliyorsa; demek ki, provake edilmeye, manipüle olmaya açık bir tarafımız var..

Peygamberi bir dille, Muhammedî bir duruşla ümmetin sorunlarını çözmeye yönelmesi lazım.. O'nun Medine modelini bu çağa taşımak ve bunun mimarları olmak bize düşüyor.. Medine kriterleri ile hayatı yorumlamakla ancak çözüme ulaşılmış oluruz.. Artık "izm"lerin karanlık dünyasından, O'nun "kutlu izi"ne.. ideolojilerin ölümcül girdabından akidenin aydınlığına bizi taşıyacak bir yol haritamız olsun.. Tabii ki, bu projenin baş mimarı, tartışmasız referansı Hz. Muhammed Mustafa olacaktır..

Bu durumda; kendimize yabancılaşma sürecinde bize "öz nefsimizden evla" olan Peygamberimizle buluşma zeminimiz nasıl gerçekleşecek? İşte bu zemin; O'nun siyer ve sünnetidir.. O'nun güzel örnekliliği, eşsiz önderliği, güçlü kişiliğidir..

"Andolsun ki, Rasulullah sizin için, Allah'a ve Ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir." (Ahzab-21)

Evet, O "üsve-i hasene" dir..

O, "siracen müniira" dir..

**"Taleal bedru"ların bestesini / güftesini bu güne taşımak / terennüm etmek / çok da önemli olmasa gerek... Asıl olması gereken; O'nu bugüne taşımak... Bizim de o güne taşınmamızdır... O'nunla barışık olmayı birincil görev bilmemiz gerekmiyor mu?"**



# HZ. PEYGAMBER (S.A.V.) ve Zikir

*Bismillahirrahmanirrahim*

Allah(cc)'a hamdü sena olsun ve ashabına salat ve selam olsun ve Rasülü Muhammed Mustafa (s.a.v)'e aline ve ashabına salat ve selam olsun. Kıymetli okuyucum: Peygamber efendimiz (s.a.v)'in yaşantısı kur'an prensipleri olunca hayatının her alanında mükemmel bir örnek sergilemiştir ve islamın mües-selerinden olan Allah'u Tealayı zekretmenin önemini en güzel yine o Peygamberimiz (s.a.v) anlamış ve yaşamıştır. Bir ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyurmuştur: "Ey inananlar yemin olsun ki sizim için Alaha ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çokca zikreden kimseler için Allah'ın rasülü en güzel örnektir." Buyurulmuştur. Peygamber efendimiz (s.a.v)'in hayatı kusursuz bir örnektir. Getirdiği mesaj insan oğlu için yol gösterici kaynaktır bu mesaj ve rehberlik; kadın ve erkek herkese hayatın manevi Ruhı ve sosyal sahalarında ebedi yol göstericidir. Bu ayeti kerimede gösteriyor ki efendimiz (s.a.v)'in hayatı mükemmel bir örnektir.

Bir ayeti kerimede, Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir.<sup>2</sup> Öyleyse siz beni bütün zamanlarda anın bende sizi her an anayım.<sup>3</sup>

Rabbini alçak gönüllülikle korku ve duyarlılık içinde sesini yükseltmeden sabah akşam zikret ve sakın umursamaz kimselerden olma.<sup>4</sup>

Allah'ı namaz dışında da daima hatırlayın ki mutluluğa erişebilirsiniz.<sup>5</sup>

Kur'an-ı kerimde zikirle alakalı birçok ayetler mevcuttur ve anlatılmaktadır. Sevgili peygamberimiz (s.a.v)'de zikri n merkezinde olduğunu ve bunun faziletlerine en güzel biz ümmetine anlatmıştır. Şöyle ki: Birgün adamın biri Peygamberimiz (s.a.v)'e "Ey Allah'ın rasülü islamın hükümleri çok fazladır bunların içerisinde hangisine yapışmamı tavsiye edersiniz sorusuna sevgili Peygamberimiz (s.a.v) şöyle cevap vermiştir. Dilin Allah(cc) "Zikretmekten dolayı daima yaş olsun."<sup>6</sup> buyurmuştur. Yine Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Muferridler yarış kazandılar buyurdular. "Ey Allah'ın Rasülü muferridler kimlerdir sorusuna cevaben Pey-

gamberimiz (s.a.v) şöyle buyurdu. Muferridler Allah'ı çokca zikredenlerdir.<sup>7</sup>

Başka bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: "Dile kolay mizana konduğunda ağır gelen ve rahman olan Allah'ı hoşnut eden iki cümle vardır ki. Bunlar "Subhanellahi ve bihamdihî Sübhanelahilazim" zikridir.<sup>8</sup>

Peygamberimiz (s.a.v) Muaz'ın elinden tuttu ya Muaz dedi: "Vallahi ben seni severim" ve sözünü şöyle devam etti. Ey Muaz her namazdan sonra şu duayı okumanı tavsiye ediyorum.

Allahım seni zikretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım et buyurmuştur.<sup>9</sup>

Bu ayet ve hadislerin ışığında verilen zikirlerin hassaiyetleri ve Peygamberimiz (s.a.v)'in yaşayışında en önemli amelin Allah'ı zikretmek olduğu açıklanmıştır.

Buna göre biz mü'minlerde her halimizde mesela otururken, kalkarken, yolda yürürken, yerken, içerken, uyurken, eve girerken, evden çıkarken, abdest alırken, velhasıl kelam kalbimizle vedilimizle Allahu Tealayı zikretmekle meşgul olmalıyız. Nitekim bir ayeti kerimede Allahu Teala Hazretleri şöyle buyurmaktadır: Nice adamlar vardır ki, Ticaret ve alışveriş kendilerini Allah'ı zikretmekten namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkoymaz. Kalplerin ve gözlerin kıvranaacağı gündün korkarlar.<sup>10</sup> buyurmaktadır.

Peygamberimiz (s.a.v)'de zikrin en faziletlisi Lailahe illallahtr, Duanın en faziletlisi de Elhamdüillillah'tır.<sup>11</sup> buyurmuştur. Allahu Telaa bizleri her an kendisini anan kullarından kılsın. Peygamberimize de uyan itiba eden kullarından kılsın. AMİN

Selam bütün mü'minlerin üzerine olsun. Allah'a emanet olun.

- 1- Ahzap<sup>21</sup>
- 2- Ankebut<sup>45</sup>
- 3- Bakara<sup>52</sup>
- 4- Araf<sup>25</sup>
- 5- Cuma<sup>10</sup>
- 6- Tirmizi İbrimace
- 7- Müsüm ebu hureyre
- 8- Buhari deavut
- 9- Ebu davut ve Tirmizi
- 10- Nur Suresi<sup>37</sup>
- 11- Tirmizi deavut

**Peygamberimiz (s.a.v) Muaz'ın elinden tuttu ya Muaz dedi: "Vallahi ben seni severim" ve sözünü şöyle devam etti. Ey Muaz her namazdan sonra şu duayı okumanı tavsiye ediyorum. Allahım seni zikretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım et buyurmuştur.<sup>9</sup>**



# HZ. PEYGAMBER (S.A.V.) ve KÜRESEL TİCARET

Allah'a hamd, Peygamberimize ve o'nun ashabına salatu selam olsun

Üretim, tedarik ve tüketim üçgeninde oluşan "sermaye" tüm dünyada dolaşmaktadır. Adana'da üretilen domates, Moskova'da tüketilmektedir. Edremit'te üretilen zeytinyağı, Japonya'nın başkentinde salataya konulmaktadır. İngiltere'de yapılan araca Hakkari'de binilmekte, Türkiye'de dolaşmaktadır. Ticaretin tarafları olan insanlar, bu işleri yapmaktadırlar. Burada "güven" en önemli özelliktir. İnsanlar paralarını verip ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. İstedikleri kaliteli, uygun ve ihtiyaçlarını karşılayacak malzeme almalarıdır. Kazandığı paranın ticarete karşılığını alamaz ise güven bunalımı oluşacaktır. Aldatma, hile, düzenbazlık, dala-veri gibi kavramlar ticarete yerleşirse bir süre sonra öldürmeler meydana gelir.

Ticarette "dürüstlük" e olan ihtiyaç sanırım en önemli şeydir. Dürüstlük denildiğinde ilk akla gelecek olan isim ise Hz.Muhammed (S.A.V.) dir.

Müslüman namazında, orucunda, hacc ve zekatında örnek aldığı Hz.Muhammed (S.A.V)'i ticaretinde de başta etmelidir.

Sanayici ve iş adamları gerek fert olarak gerekse dernekleri aracılığı ile Peygamber

Efendimizin hayatının özellikle ticaret ve güven konusundaki örneğini hem kendilerine hem de çalışanlarına öğretmelidirler. İktisat, uluslar arası ilişkiler, Hukuk, Mimar ve Mühendislik fakültelerinde Hz. Peygamber Efendimizin üstün ahlaki ve mevzu ile ilgili söz ve uygulamalarından örnekler verilmelidir.

Aşın ve gereksiz tüketimlerde dikkat edilecek hususlar ve alınabilecek önlemlerde Hz. Peygamber Efendimizin örneğinde yapılmalı ve uygulamalar mutlaka gerçekleştirilmeli. Bu işlemlere ibadet gözüyle bakılabilmesi için de Hz. Peygamberin örnek hayatı dikkatle incelenmeli ve öğrenilmelidir.

Allah (cc) şöyle buyurmuştur. "Allah' ın, (fethedilen) memleketlerin ahalisinden savaşmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar; Allah' a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. **O mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet (ve güç) hâline gelmesin diye (Allah böyle hükmetmiştir). Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allah' a karşı gelmekten sakının.** Şüphesiz, Allah' ın azabı çetindir." (Haşr 7)

Kaos yaşayan insanların durumlarını düzeltmek için gelen Hz. Peygamber Efendimizin yolunu takip ve O' na itiba tüm insanlığın hayrına olacağı açıktır. Hele küresel boyutta ticaret yapanlar için bu çok daha önemlidir.

**Sanayici ve iş adamları gerek fert olarak gerekse dernekleri aracılığı ile Peygamber Efendimizin hayatının özellikle ticaret ve güven konusundaki örneğini hem kendilerine hem de çalışanlarına öğretmelidirler. İktisat, uluslar arası ilişkiler, Hukuk, Mimar ve Mühendislik fakültelerinde Hz. Peygamber Efendimizin üstün ahlaki ve mevzu ile ilgili söz ve uygulamalarından örnekler verilmelidir.**



# HZ. MUHAMMED (SAV) İÇİN NE DEDİLER?

Yüce Allah, emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etmekle görevlendirdiği elçilerini, söylediklerinin doğru olduğuna hiçbir şüphe duymadan herkesin inanacağı ayetler, deliller ve mucizelerle desteklemiştir. Sonuçta ilahi emre ve sorumluluğuna muhatap olan akıl sahibi herkes, peygamberlerin getirdiklerinin, bir insan ürünü olmadığını ve olamayacağını, bilakis Allah katından indirildiğini; kalplerinde hiçbir şüphe duymadan bilişler ve anlamışlardır. Ama bu kesin bilgi, herkesin peygamberlere tabi olmasını sağlayamamıştır.

Kur'an-ı Kerim'de kitap ehlinin Hz. Muhammed'i (SAV) hiçbir şüphe duymadan bilip tanıdıkları şu şekilde ifade edilir: "Kendilerine kitap verdiklerimiz onu (Peygamber) kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerine ziyan edenler var ya, işte onlar inanmazlar." (En'am: 20)

Bu ümmetin Firavunu olarak nitelenen Ebu Cehil için de durum farklı değildir: "Müjre bir Şube anlatıyor: Rasûlullah'ı ilk tanıdığım günde, Ebu Cehil bin Hışam ile beraber Mekke'nin sokaklarından birinden gidiyorduk. Hz. Peygamber bize rastladı ve Ebu Cehil'e "Ey Ebu Hakem! (Bu Ebu Cehil'in künyesidir). Allah'a ve Allah'ın Rasûlü'ne gel! Seni Allah'a davet ediyorum" dedi. Ebu Cehil "Ey Muhammed! ... Allah'a yemin ederim ki, eğer ben senin söylediklerinin hak olduğunu bilseydim sana tâbi olurdum" dedi. Bunun üzerine Rasûl-ü Ekrem bizim yanımızdan geçip gitti. Ebu Cehil bana yönelerek şöyle dedi: "Allah'a yemin ederim ki, ben onun söylediklerinin hak olduğunu biliyorum. Fakat ona tâbi olmaktan beni meneden bir şey vardır..." Ebu Cehil sözlerinin devamında bu şeyin iki sülale arasındaki rekabet olduğunu açıklıyor.

İnsanların pek çoğu Ebu Cehil'in yolundan gitse de, akıl, insaf ve vicdan sahibi pek çok düşünür, sanatçı, devlet ve bilim adamı Hz. Peygambere duydukları hayranlığı dile getirmekten, O'nun getirdiklerinin insanları ulaşabileceği seviyenin çok üzerinden olduğunu söylemekten geri durmamışlardır.

İşte, aslında Hz. Muhammed (SAV) karşısındaki insanlık vicdanının ortak sesi olan bu sözlerden bir demet:

## Otto Bismarck (Modern Almanya'nın ilk şansölyesi-başbakanı):

"Senin asrında yaşamadığımdan dolayı çok üzgünüm ey Muhammed. Kur'an Allah'ın kitabıdır. İnsanlık senin gibi bir kabiliyeti bir defa görmüş bir daha göremeyecektir. Ben senin önünde hürmet ve saygı ile eğilirim."

## Bedchury (Tanınmış bir Hristiyan bilgini):

"Muhammed (s.a.v.), dünyadaki büyüklerin en büyüğüdür. Zaman O'nun gibi bir kimseyi görmeyecek. O'nun mukaddes dini, dünyadaki dinlerin en kâmilidir. O büyük zatın mukaddes şeriatı, ilmi, ictimai, edebi ve teşriî dört bin meseleye şamildir."

## Thomas Carlyle (İngiliz bilim adamı):

"Kur'an'ı Kerim'i düşünerek okuyan kimse ve her düşünen kimse O'ndaki cevheri hakikatleri görür. Gerçek şu ki, ister sema-i olsun ister olmasın bütün kitaplar Kur'an'ı Kerim karşısında küçüktür ve hakirdir. Muhammed'in getirdiği bu kitap, her çeşit a-yıp, noksanlık ve beğenilmeyen şeylerden pak ve beridir. İnsanlar, her şeyden daha fazla Muhammed'e kulak vermelidir. Diğer bütün sözler, O'nun karşısında boş sözlerdir."

## Leon Tolstoy: (Dünyaca meşhur Rus yazar):

"İslam dininin kolaylığını ve sadeliğini anlamak isteyen Kur'an'ı Medd'i ince, çok iyi düşünmesi gerekir. Bu mukaddes kitaptaki ayeti kerimeler, İslam dininin yükseliğine ve O'nun (s.a.v.) büyüklüğüne delalet eder."

## George Bernard Shaw (İrlandalı sosyalist düşünür ve yazar):

"Tahmin ediyorum ki, Avrupa gelecekte Muhammed'in dinini kabul edecektir. O'nun eserleri şimdi dahi görülmektedir. Bu sebeple bizim, Muhammed'i beşeriyetin kurtarıcısı olarak bilmemiz gerekir. Ben inanıyorum ki, Muhammed'in dini; beşer hayatının bütün devirlerine uygun ve her nesli kendine çekebilmeyle elverişli yegane dindir. Muhammed, Peygamberlerin en büyüğüdür."

## G'La Faytt (Meşhur matematikçi ve filozof):

"Ey şanlı Arap! Aşk olsun sana! Adaletin ta kendisini bulmuşsun."

## Goethe (Meşhur Alman şair):

"Çok kısa bir süre önce İslâm Peygamberi'nin hayatını büyük bir ilgi ile okuyup tahsil ettikten sonra gördüm ki; o asla bir sahte peygamber değildir. Hiç kimse Muhammed'in kurallarından daha ileri bir adım atamaz. Biz Avrupa Milletleri, medeni imkânlarımıza rağmen Muhammed'in son basamağına varmış olduğu merdivenin daha ilk basamağındayız. Şüphe yok ki bu yarışmada kimse onu geçemeyecektir."

## Dostoyevsky (Dünyaca ünlü Rus yazar):

"Büyük İslâm Peygamberi, Yüce Yaratıcının katna kıpı onlarla buluşmuştur. Ben Mirac'a bütün kalbimle inanıyorum."

## Prof. Michel H.Hart ("İnsanlık Tarihinin En Ekili 100 Kişisi" adlı kitabın Amerikalı yazarı):

"Dünyanın en etkili şahsiyetleri listesinin başına Hz. Muhammed'i seçmiş olmam bazı okurları şaşırtabilir. Bazıların soru sormalarına yol açabilir. Fakat Hz. Muhammed tarihte dini ve dünyevi açılardan en üstün başarıya ulaşmış tek şahsiyettir."

## Prof. Dr. H. Mones:

"O'nun her sözü bir vecdedir."

## Alexi Lövazon (Fransız filozof):

"İnsanların hidayeti için Hz. Muhammed'e gönderilen Kur'an hikmetle dolu parlak bir kitaptr. Hz. Muhammed'in gerçek peygamber olduğuna şüphe yoktur."

## Alphonse de Lamartine (Fransız şair ve devlet adamı):

"İnsan büyüklüğü hangi ölçüyle ölçülürse ölçülün acaba ondan daha büyük bir insan bulunur mu? Düşünür, hatip, havarî, kanun koyucu, asker, düşüncelerin fatihi, rasyonel akidelerin düzelticisi, şekil ve suret olmaksızın tapınma; hepsi manevi tek bir hükümdarlık olan yirmi dünyevi hükümdarlığın kurucusu: işte Muhammed. İnsanın yüceliğinin ölçümü mümkün olsa, ondan daha büyük bir insan var mıdır sorarız."

## William Gibson:

"Hz. Muhammed'i sevmeyenler, onu yeterince tanımayanlardır."

## Prof. Jules Masserman (Meşhur psikiyatrist ve psikoanalist):

"Bütün zamanların en büyük lideri Muhammed'tir."

## Edward Gibbon (İngiliz tarihçi ve siyasetçi):

"Bizde hayranlık uyandıran; O'nun dininin yayılması değil istikrarıdır; Mekke ve Medine'de yer eden aynı saf ve mükemmel etkinin on iki asır sonra aynen muhafaza edilmesidir. Hz. Muhammed'in getirmiş olduğu yeni inanç, belirsizliğin şüpheliğinden anılmıştır ve Kur'an da Allah'ın birliğine muhteşem bir taniktir."

## Knematirul:

"Herkesin itiraf etmekten çekindiği şeyi ben haykırıyorum. Hz. Muhammed hiç kimse ile kıyaslanamayacak kadar büyük bir devrimdir."

## Lawton Lancelot:

"İtiraf edilmelidir ki, Muhammed'in dini Afrika'ya Hristiyanlık'tan daha çok yakışır; aslında şunu söylemem gerekir ki, bütün dünyaya daha çok yakışır. Onun özellikleri insanı insan yapması şeklinde özetlenebilir. İslam, insandan bir tanrı çıkarmaya çalışmaz ama onun iyi komşu olmasına kadar düzene sokar."

## Candiyunport (İngiliz düşünür ve yazar):

"Atlas Okyanusu'ndan ta Ganj Irmağı kenarına kadar, Kur'an

yalnız fihri bir kanun değil; bilakis medeni, cezai ve hüküm ile ilgili nizamlara şamil, beşerin malî, idarî işlerini idare eden kanunların hepsini barındıran bir anayasadır. Muhammed'in imanı ve akidesi şâibelere, kötü zandan, ibham ve terdidden beridir."

## Mahatma Gandhi:

"Milyonlarca insanın kalbi üzerinde bugün tartışmaz bir etkisi olan hayata sahip birisini öğrenmek istedim. İslam'ın bir yeri fethinin kılıç ile olmayıp, hayat tarzıyla olduğunu her zamankinden daha fazla anladım. Peygamber'in tam manasıyla sadeliği ve ahde sadakatı, onun arkadaş ve takipçilerine kendini adanması, tevazuu, yiğitliği, korkusuzluğu Tanrı'ya ve dinine olan mutlak bağlılığı asıl ona her engeli aştran ve muzaffer kılan; yoksa kılıç bir hiçti."

## V. D. Eratsen (Ünlü sosyolog):

"Ben şahsen Hz. Muhammed'in hayranıyım."

## Raymons Leronge:

"14 asır geçmesine rağmen Hz. Muhammed bu zamanın tek rehberi, tek hidayet resulüdür."

## Annie Besant (Hindistan'ın Bağımsızlık Mücadelesi Liderlerinden):

"Birtmeyen bir hayranlık, sürekli bir saygı, Arabistan'ın bu büyük Peygamberinin hayatını ve şahsiyetini inceleyen ve nasıl öğrettiğini, nasıl yaşadığını bilen herkesin bu güçlü Peygamber için ürperti bir saygıyla dolması mümkün değildir. Kitabımda söyleyeceklerimin pek çoğu, çocukların bildiği şeyler olsa da, ben onları ne zaman yeni baştan okusam, bu Arabistanlı muallim için hep yeni bir hayranlık, yeni bir saygı duyuyorum."

## Prof. Bosworth Smith:

"Şöyle bir göz atmakla, Hz. Muhammed'in, bütün vasıfları ve kahramanlıklarını görmek mümkündür. Bunlardan bazıları Peygamberliğinin ilk günlerinde ve bazıları da peygamberliğinden sonra olmuştur. Eşsiz mucizeleri gördüğüm zaman, O'nun rütbe bakımından insanların en büyüğü ve en yücesi olarak mütalaa ediyorum. Hatta; insanlık O'nun bir benzerini görmemiş ve göremeyecektir de!"

## Shebol (1927 Hukuk Kongresi Başkanı):

"Hz. Muhammed'in (sav) insan olması itibarıyla, bütün insanlık muhakak iftihar eder. Çünkü O Zât, ümmi olmasıyla beraber, onüç asır evvel gıle kanunlar ve esaslar getirmiş ki, biz Avrupalılar ikibin sene sonra onun kıymetine ve hakikatına yetişsek en mes'ud, en saadetli nesiller oluruz."

## Dr. Steingas:

"Hz. Muhammed'in doğruluğu, faaliyeti, hakikati aramadaki samimiyeti, sonsuz azmi, hiçbir vakit sarsılmayan imanı, kendisini dinlemek istemeyenlere ezeli hakikati dinletmek yolundaki sebatı, bana kalırsa bütün bunlar O'nun, o cesur ve azimkâr Peygamber'in son peygamber olduğuna en kat'î ve en emin delillerdir."



## Ahmet TAŞGETİREN

1948 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Ahmet Taşgetiren 1965 senesinde Kahramanmaraş İmam Hatip Okulunu, 1970 yılında da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirdi. Yeniden Milli Mücadele, Pınar, Türk Edebiyatı dergilerinde yazılar yazdı, yöneticilik yaptı. Günlük Bayrak gazetesinde, daha sonra da Tercüman gazetesinin yazışları kadrosunda çalışan Ahmet Taşgetiren uzunca bir süre de Zaman gazetesinde haftada bir yayınlanan makaleleri ile yer aldı. Yeni Şafak gazetesinde 10 yıl boyunca başyazar olarak çalışan Taşgetiren 1986 yılından bu yana Altınoluk dergisinin Yazışları Müdürlüğü görevini yürütüyor. Halen Bugün gazetesinde okuyucularıyla beraber olan Ahmet Taşgetiren, haftalık Aksiyon dergisinde yazıyor, ayrıca hafta içi her gün Burç Fm de gündemdeki meseleleri değerlendiriyor. Taşgetiren evli ve bes erkek evlat babasıdır.



# 41 Yıldır Okuyup Yazan Bir İnsan

**Feyyaz Kalkan: Günümüzde Müslümanların en büyük sorunları nelerdir?**

**Ahmet Taşgetiren:** Müslümanların en büyük sorunu Müslüman olmak, yani İslam'ın doğru anlaşılması ve hayatımıza ona göre tanzim edilmesi meselesidir. Yani zihniyet planında İslam'ı doğru anlamak ve hayatımıza yansıtmak, hayatımızı o ölçüler üzerine kurmak... İşte burada problem yaşıyoruz, zihniyet planında dediğim iki şey; birincisi İslam bizim neyizdir olur? sorusunun cevabını doğru vermemiz gerekiyor. İkincisi İslam'ın kapsama alanını doğru kavramamız gerekiyor.

İslam bizim neyizdir olur? sorusunun cevabına baktığımızda; bizim hayatımızın anlamıdır, Rabbinin bize bildirdiği ebedi yol haritasıdır, hayatımızın olmazsa olmazımızdır İslam. İslam olmazsa insan olmaz diye düşünüyorum ben. İnsanın

insanlığını dokuyacak olan ölçüler bütünüdür adır İslam. Bu yüzden insan İslam'ı bu ciddiyetiyle anlayıp kavramak durumundadır. Kapsama alanı dediğimizde de İslam'ın hayatın bütün alanlarını kapsayan bir değerler manzumesi olduğunu ifade etmek lazım; yani İslam insan hayatındaki herhangi bir alanı ihmal etmiyor. Bu iki alanda problemleri var Müslümanların. Eğer bu iki alandaki problemler çözülebilmiş olsa Müslümanların başka alanlardaki eksikliklerini de kapatabilecek bir zihni duyarlılık verir onlara diye düşünüyorum ben.

**Hocam, bahsettiğiniz problemler nasıl çözülebilir, neler yapılmalıdır çözülebilmesi için?**

**Ahmet Taşgetiren:** Burada sanki İslam'ı yeniden heceliyormuş gibi, yeniden amentü diyormuş gibi, yeniden Kelime-i Şehadet getiriyormuş gibi bir hassasiyetle İslam'la buluşmak

lazım. İslam'ı bu anlamda önemsemek lazım. Yani İslam benim hayatımın anlamı ise, İslam olmazsa benim hayatımın anlamı azalacak ise o zaman hayatımı anlamalı kılmak için İslam'la yeniden buluşmak gerekir. Buna Kuran-ı Kerim'de İslam'ın kalple nüfuz etmesi deniyor. İnsan, İslam dairesine girdikten sonra bir yeni yolculuk başlıyor. Kelime-i Şehadet getiriyorsunuz, İslam dairesine giriyorsunuz. Ondan sonra yeni bir yolculuk başlıyor. Kişiliğinizin bütün dokularına İslam'ın, imanın nüfuz etmesi süredir. Bunun için kendimize emek vermemiz lazım. Yani bütün dokularımızın Müslüman hale gelmesine emek vermemiz lazım. Resulullah Efendimiz(s.a.v.)'in öncülüğü gerçek bir öncülük olmalı bizim için. Sahabe-i Kiram hakkında, Resulullah Efendimiz(s.a.v.) diyor ki, "Onlar yıldızlar gibidir, hangisine tabii olsanız sizi doğru yola götürür." diyor. Onlara benzemeliyiz, Hz.Ebu Bekir'e, Hz.Ömer'e, kadinsak Hz.Aişe'ye, Hz.Fatma'ya, Hz.Sümeyye'ye benzemeliyiz. Ahirette birbirimize çok yabancı "Ya Hz.Ebubekir ile bu falanca kişi ne?" dememeli kimsede, "Bu da buna benziyor." demeli diye düşünüyorum.

**Hocam Sahabeler birer yıldızdır dediniz. Bundan dolayı da birçok farklı fikirler meydana çıkmıştır. Müslümanlar arasında farklı fikirde olan cemaatler var, bunlar birbirlerini sürekli suçlamaktalar. "Bu cemaat sapkıntı oraya gitmeyin!" gibi. Maalesef böyle bir sorunuz da var, bu sorun nasıl çözülebilir?**

**Ahmet Taşgetiren:** Cemaatler, fırkalar, mezhepler, bunların hepsini aynı kategoriye koyma imkanı yok. Ölçü belli. Ölçü Kuran-ı Kerim, ölçü Resulullah Efendimiz(s.a.v.)'in hayatı, sözleri. Ölçüler bunlar. Bizim hem düşünce sistemimiz, hem yaşadığımız hayatlar Kuran ölçülerine Peygamber(s.a.v.) ölçülerine uyuyor mu? Uymuyor. Bu önemli, önce buna bakmak lazım. Eğer bu varsa, baktığınız insanların hayatı İslam'ın ana ölçüler çerçevesine uygunsuzsa farklı birimler olmasını şahsen yadırganmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar farklı hizmet oluşumlarıdır. İslam üzerine kafa yoran farklı gruplardır. Kuran'ı anlamaya çalışan, Peygamberi(s.a.v.) anlama-

ya çalışan, bu anlayış içerisinde kendi hayatlarını kuran gruplarıdır. Bunlara olumsuz bakmıyorum. Farklı hizmet oluşumlarının birbirine hüsnü zan ile, dua ile yaklaşmaları gerektiğini düşünüyorum. "Ya Rabbi, falanca hizmet gruplarının senin rızana uygun hizmetlerini bekliyorum" gibi dua etmeli. Ama hakikaten Kuran'a açıkça aykırı oluşumlar, genel oluşumların dışında zaten.

**Hocam Müslümanların okuma serüveninden bahsederseniz? Dün okumayan Müslümanlar bugün okumaya başladı, ne gibi değişiklikler oldu?**

**Ahmet Taşgetiren:** Bir kere Müslümanın okuması lazım, önce bunu söyleyelim. Okumak lazım, okuması lazım, okumamız lazım. Bizim kitabımız "Okul" diyecek başlıyor, öyle ise okumamız lazım. Neleri okumamız lazım, önce Allah(cc)'in kitabını okumamız lazım, yani Halik bize ne bildiriyor onları bilmemiz lazım. Ondan sonra Peygamberimiz(s.a.v.)'i okumamız lazım, sadece sözlerini değil, hayatını da okumamız lazım, O'nun ruhani dünyasını da okumamız lazım, Resulullah(s.a.v.)'in kişiliğini bütünüyle okuyabilmemiz, gerekli dersleri almamız lazım. Kainat kitabını okumak lazım, illa yazılı metinlerde değil bilgiler, çiçeğe bakarsınız Allah(cc) oraya da yazdığı ayetlerini görürsünüz, onları da okumak lazım. Onun dışında da okuma bitmiyor, dergiler çıkıyor, gazeteler çıkıyor, dünyada ne olup bittiğini bize anlatan bilgilere de ulaşmamız lazım. Her halükârda okumak lazım. Babaların okuması lazım, annelerin okuması lazım, çocukların okuması lazım, öğretmenlerin çocukları okumaya teşvik etmesi lazım, imamların okuması lazım, yani herkesin okuması gerekiyor.

**Hocam peki siz ne tür kitaplar okursunuz?**

**Ahmet Taşgetiren:** Biz aylık bir dergi çıkarıyoruz. Aşağı yukarı kırk yıldır bu yana yazarlık yapıyorum ben, 1969 yılından beri basın hayatının içerisindeyim. Siyasi dergiler çıkardık, kültürel dergiler, sanat dergileri çıkardık. Günlük gazete







yazı işleri kadrosunda çalıştık, haftalık makaleler, günlük makaleler yazdık. Bütün bunlar ancak belli bir birikimle sürdürülebilecek olan şeylerdir. Onun için okumak zorundasınız, beslenmek zorundasınız, çok çeşitli okumak zorundasınız. **Hem dini kültürünüzü olmalı, hem siyasi kültürünüzü olmalı, hem felsefi kültürünüzü olmalı, hem edebi alanda bir kültür birikimine sahip olmanız dünya edebiyatını okumanız gerekiyor... Tasavvufi kültürünüzü olmalı.** Bütün bunlar okumayı gerektiren şeyler. Ama öncelikli olarak sağlıklı bir Kur'an bilgisine sahip olmak gerektiğini düşünüyorum. Sağlıklı bir siyer bilgisine sahip olmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bir Müslüman zihin dünyasının bunlarla oturduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi çok geniş bir okuma alanı var ve insanlar kendilerini geliştirmek istedikleri istikamette okumalarını yoğunlaştırabilirler.

**Hocam Müslümanların din içi tanımı nedir? Sizce böyle bir tanım doğrumudur?**

**Ahmet Taşgetiren:** Dinin içinde olanlar var, dinin dışındaki olanlar var böyle bir dinin içi-dışı ayrımı reddedilebilecek bir şey değil. Bir görüş söylersiniz onu din kabul etmez, bir görüş söylersiniz o dinin kabul edebileceği bir görüştür. Böyle bir ayrım söz konusu olabilir, ama bunu dini gerçekten iyi bilen insanla-

nın yapması lazım. Bu söz bizim keyfimize göre birilerini biçeceğimiz bir söz haline gelmemeli. Bunlar sağlıklı, doğru şeyler değil ve dinin de kabul edeceği şeyler değil. Mümkün olduğu kadar insanları "dinin dışında" bırakmaktan kaçınmak lazım. Yani tekfir dediğimiz şeyden mümkün olduğunca uzaklaşmak lazım. Bir insan dolmuşu binerken bile "Bismillahirrahmanirrahim" diyorsa onun Müslümanlığının önemsenmesi gerektiğini düşünürüm. Kazandırabiliyorsa insanlara İslam'ın başka güzelliklerini kazandırmak için çaba göstermeliyiz. Ama "sen dinin dışındasın" deyip herkesin üstünü çizmek mesuliyet getirir. Ben onun İslam'ın benimsediği bir yol olduğu kanaatinde değilim.

**Hocam size göre İslam'ın dışında olan bir ilim var mı? Bir ilim İslam'ın dışında olabilir mi?**

**Ahmet Taşgetiren:** İslam dışı ilim olur, üzerinde çalıştığınız ilmin muhtevasına bağlı bir şey. Yani ilim başlı başına kutsal bir şey değil. İlim, öğrenmek demek. Mesela hilekârlığı öğrenirsiniz. Bu iyi bir şey mi? Hayır. Bazı filmler var mesela televizyonda, banka soymayı öğretiyor. Bilgi bazen müspet kullanılır, bazen menfi kullanılır. Onun ölçüsünü İslam verir. Yani İslam şöyle kullanırsan şu bilgiyi senin hayrına olur, şöyle kullanırsan senin şerrine olur diye bildirir. Onun için doğru şeyleri öğrenmek lazım ya da kötülükleri öğreneceksek onlardan kaçınmak için öğrenmeliyiz.

**Hocam bir Müslümanın sinemaya bakış açısı nasıl olmalıdır? Sinema kültürü olmalı mıdır?**

**Ahmet Taşgetiren:** Kültürün içi nasıl doluyor ona bağlı bir şey. Sinema kültürü dediğimiz şey ne içeriyor, edebiyat kültürü dediğimiz şey ne içeriyor ona bakmak lazım. Bu kültürleri öğrendiğimizde kendimizde İslam'ın değer yargılarına uygun değer yargıları oluşuyorsa bu kültürde bir mahsur yok; ama o kültür bizim zihin dokularımızı bozuyorsa o kültür yaramaz bir kültürdür. Muhteva her halükarda en önde. Ama sinema yapılmalı mı? Edebi şiir yazılmalı mı? Tabii edebi eser de yazılmalı, şiir de yazılmalı, hikaye de yazılmalı, film de çekilmeli. Ama bütün bunlarda özne neyi veriyor, bu önemli. Eğer verdiği mesaj İslam'ın kabul edilebilir bulunduğu bir mesaja alıyuyul al... Bütün bunlar vâstadır, anlatabiliyor muyum? Bu vasıtaları nasıl kullandığımız önemli.

**Hocam toplum olarak güzel olan birçok şey istiyoruz, bu güzel olan şeyler karşısında bir bedel ödemeye hazır mıyız, ya da bu bedeli ödemeye hazır hale geldik mi?**

**Ahmet Taşgetiren:** Geliriz inşallah. İyi şeyler istiyor olmak da iyidir... Hiç istemiyor olsak, bir de öyle düşünün. Yani toplum iyi şeyleri bile istemez hale gelmiş, mesela böyle bir toplum epeyce tükenmiş bir toplum olurdu. Yani kir ve çamur içinde bocalıyor, ondan da mutlu oluyor, yani öyle bir toplum düşünün üstü başı çamur içinde kirlenmiş ve mutlu. Halbuki bir de tamam ayağına çamur bulaşmış ama ben bu çamurdan bir an önce çıkayım, iradesini sergileyen bir toplum. O toplumun ol-

ması iyi ama onun gerektirdiği bedeli ödemek, belki o noktalarda zaaflarımız var toplum olarak, insan olarak. Her insan iyi şey ister ama o bir gayreti gerektirir, bedel dediğimiz şey odur. O gayreti bulma, o bedeli ödeme noktasında toplum önderlerinin teşvik etmesi lazım, topluma bu manada önderlik etmek lazım.

**Hocam toplum olarak Müslüman olmamıza rağmen Türkiye'de bir milliyetçilik duygusu var, bunu neye bağlıyorsunuz? Kürt-Türk açılımının yapılmasının nedenlerinden bir tanesi de budur.**

**Ahmet Taşgetiren:** Tabii milliyetçilik, kavmiyetçilik, bunlar nedir? Burada kavram karışıklığı da var. Ümmet nedir? Bunlar nerede buluşur, nerede ayrılır? sağlıklı bir İslami şahsiyet dokuyuşu, demin de söyledim zihinsel problemler var, hayatımıza dair problemler var. "İslam bizi ne kadar belirliyor?" çok ciddi bir soru. Bunu Altınoluk dergimiz, "Şimdi kardeşlik ve sevgi zamanı!" şeklinde bir kapak yaptı. Resulullah Efendimiz(s.a.v.)'in etrafında Arap vardı, İranlı vardı, Habeşistanlı vardı, Rum yöresinden gelen Süheybî Rumi vardı. Bütün bunları İslam ortak potasında yoğurdu, yani "Siz Müslümansınız, bundan sonra kavmiyetçilik yok, Arabin Arap olmayana üstünlüğü yok, üstünlük ancak takva iledir" dedi. Müslüman zihniyeti bu. İnsana bakış, kavmi bağlılıklara bakış bu. Arap, Arap olarak kalsın; İranlı, İranlı olarak kalsın; Rum; Rum olarak kalsın; Habeş, Habeşli olarak kalsın. Onun rengini beyaza boyama. Bilal-i Habeşî'nin rengini beyaza boyama diye bir derdi olmasın Müslümanın. Ya da "Sen Habeşliğini inkâr et, Arap ol!" böyle bir şeyi de yok Müslümanın. Onlar öyle kalsın, çünkü onları insan kendisi seçmiyor, yani kavmi aidiyetimizi kendimiz seçmiyoruz. Onun için kavmi aidiyet insan için ne artırdı, ne de eksildir. Türk de, Kürt de, Arap da ahireti unutmadan değerlerini ortaya koyması lazım. Ahirette ne işe yarıyorsa ona bakmak lazım. Ahirette işe yaramayan bir işin peşinden koşmamak lazım.

**Hocam Türkiye'de tam anlamıyla demokrasi var mı? Ahmet Taşgetiren:** Tam anlamıyla demokrasi nedir? Önce bu sorulabilir. Belki demokrasiyi şu açıdan ö-

nersiyoruz; her toplum kendisi nasılsa öyle yönetilir. Yani toplum kendi içinden temsilcilerini seçer ve o temsilcileri değiştirme hakkına sahiptir, yanlış yaptığında değiştirir. Şekli budur, sağlıklı işleyen demokrasi budur. Halkın dediği mutlak doğrudur, çoğunluğun dediği mutlak doğrudur, bunu söylemek her zaman doğru olmaz. Toplum yanlış kanaatlere de sahip olabilir. Onun için doğrunun veya yanlışın tespiti çoğunluk iradesiyle olmaz ama toplum kendi temsilcilerini seçsin mi? Evet, seçsin. Toplum kendini yönetecek olanları seçsin ve kendi reyile değiştirsin. Türkiye'de bu konuda da sorun var. Demokrasi, bu anlamda problemleri bir demokrasi. Zaten Türkiye sağlıklı bir demokrasiye sahip olmadığını biliyor ve onu aramak için çaba sarfediyor. Şu günlerde de, aynaya değişikliği gibi arayışlar, sistemi daha normalleştirme için yapılan arayışlardan ibaret. Dolayısıyla daha bir süre yol almamız gerekiyor daha sağlıklı bir demokrasiye varmak için.

**Hocam bu gelişmelerden ileriye dönük baktığınızda, belki 2045, belki 2050'lerde Türkiye'nin dünyadaki konumu nasıl olur?**

**Ahmet Taşgetiren:** Türkiye'nin iyiye doğru gittiğini düşünüyorum, tabii zorluklar yaşadığı, en başında da sistem zorlukları yaşadığı Türkiye. Ben ona "sistem sanası" diyorum. Sistem sanasından kurtulduğu ölçüde, toplum ilişkileri daha sağlıklı hale geldiği ölçüde, devlet toplumdan korkmadığı ve toplumun pozitif atımlarının önünü kesmediği takdirde **Türkiye'nin ciddi bir büyüme, etkinlik potansiyeli var bu dünyada. Bu sadece kendi toplum ve coğrafya gücüyle değil, çok daha geniş bir coğrafya ile kurduğu bağlar ve akrabalıklardan dolayı böyle bir potansiyele sahip Türkiye.** Bunun için o kadar uzun bir tarih gerekir mi, zannetmiyorum. İç sanamızı ne kadar süratle gidebileceğimize bağlı, kendi ayaklarımıza kurşun sıkma, kendi ayaklarımıza pranga bağlamaktan kurtulduğumuz takdirde Türkiye'nin gerçekten iyi bir potansiyeli var.

Röportaj: Feyyaz KALKAN





## Hz. Muhammed ve Çocuk Sevgisi

Ünlü Alman şairi Goethe, "Muhammed'in Terennümleri"  
Adlı bir şiirinde, Hz. Muhammed'i bir pınardan fıskıran armağa benzetir. Öyle bir irmak ki sahip olduğu manevi güç sayesinde öteki bütün akarsular bünyesinde toplar ve onları muazzam bir zaferle ilahî ummana kavuşturur.

Muhammed İkbâl, Cavidhame, s. 17.  
Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz, sevgi ve şefkat deryasıdır. İnsanlığın iyice asil değerlerini kaybettiği, güçünün zayıfladığı, kız çocuklarının hor görüldüğü bir zaman diliminde, insanlığın üzerine bir güneş gibi doğdu. Medine'de çocuklar şirlerinde bu durumu ne güzel ifade etmişlerdi: "Ay doğdu üzerimize, Veda tepelerinden; Şükür gerekli bizlere, Allah'a davetinden... Sen ayırsın!.. Sen güneşsin!.. Sen nur üstüne nurlusun!" Evet bir güneş gibi, bir nur gibi insanlığın üstüne doğan O güzeleller güzeli; küçüğünden büyüğüne, kadından erkeğe, ne, mümin'inden inanmayanına kadar herkesi merhametiyle sarverdi.

Hz. Peygamber, bir bayram sabahı camiden evine dönmektedir. Yolda bayramlık elbiseleri içinde, oynayan çocukları görür. Fakat bir çocuk Hz. Muhammed'in dikkatini çeker. Eski bir elbise giymiş bu çocuk, oyuna katılmamakta, çocukları kenardan seyretmektedir. Peygamberimiz çocuğa yaklaşarak oyuna katılmama sebebini sorar. Çocuk yetim olduğunu cevabını verir. Peygamberimiz çocuğu evine götürür, burada çocuk yıkanır, karnı doyurulur, yeni elbiseler giydirilir ve cebine para konur. Çocuğun yüzünü avuçlarına alan Peygamberimiz, "Ben baban, Hz. Ayşe annen, Hasan ve Hüseyin kardeşlerin olsun ister misin" der.

"Evet" cevabını veren çocuk sevinç içinde diğer çocukların arasına karışır. Said Alpoşy, Bir İnsan Olarak Hz. Muhammed, s. 74.

Daha küçük yaşta öksüz kalan Peygamberimiz, çocukların ruh hallerini en iyi anlayan ve onlarla en güzel iletişim kurabilen özelliğine sahip olan kimsesidir. Onun rahmet pınarından çocuklar da paylarına düşeni yeteri kadar almışlardır. O, yetimlere büyük özen gösteriyor ve onların yetimliği getirdiği ezikliği en az hissetmeleri için ümmetini yetimlere sahip çıkmaya çağırıyordu. O, bir defasında işaret parmağı ve orta parmağıyla işaret ederek: "Gerek kendisine ve gerekse başkasına ait herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi üzerine alan ile ben, cennette işte böyle yan yanayız" Buyurmuştur.

Kız çocuklarına Peygamberimiz döneminde değer verilmiyor, hatta bazıları kız çocuklarını toprağa diri diri görmüyorlardı. İslamla birlikte bu yapının kökten değiştiğini görüyoruz. Çocuklar arasında kız ve erkek ayırımı yapmayan Hz. Muhammed, bu önyargının sona ermesi için kız çocuklarına itina gösterme konusunda Müslümanları teşvik ediyordu. Peygamberimiz bir hadisinde iki kız çocuğu veya iki kız kardeşi olup ta onları geçirmiş güzel bir şekilde karşılayanlara cennette beraber olacağını vurdularmıştır.

Peygamberimiz çocuklarına çok düşkündü. Çok sevdiği oğulları Kasım ve İbrahim'i küçük

yaşta kaybetmesi sebebiyle gözyaşı dökmüştü. Kendisine "Ebu'l-Kasım'ın babası" denilmesinden mutluluk duyardı. Güzeller güzeli olan Allah Resulü'nün Hz. Fatma'ya olan sevgisi benzersizdi. O, kız yanına geldiğinde onu ayakta karşılar, öper ve yanına oturturdu. O giderken ise ayağa kalkar ve onu kapıya kadar götürürdü. Peygamberimizin çocuklarına olan sevgisini Enes bin Malik'in şu cümlesi en güzel şekilde ifade etmektedir: "Ben Resulullah kadar çocuklarına merhamet ve şefkatle davranan hiçbir kimsede görmedim."

Peygamberimiz bütün çocukları çok sever, onları öper, saçlarını okşar ve onlara hediyeler verir. Torunları Hz. Hasan ve Hüseyin, kız torunu Ümame ve Üsame, o namazdayken onun sırtına çarklardı. Namaza devam eden Peygamberimiz bir taraftan da onların düşmemesine özen gösterirdi. Bir defasında Hz. Peygamber sırtına Hz. Hasan'ın almış yürüyordu. Onlara rastlayan bir adam Hz. Hasan'a: "Ey çocuk bendifin bir neke ne güzeldir!" dedi. Peygamberimiz de, "O da ne güzel binicidir." Şeklinde cevap verdi.

Peygamberimiz, Hz. Hasan ve Hüseyini, Ümameyi öper, onlarla oyun oynar ve onlara hediyeler verir. Bir defasında Hz. Muhammed Hz. Hasan'ı öpüyordu ki Temim kabilesinden bir adam onları gördü, bu durum garibine gitti ve on tane çocuğu olmasına rağmen hiç birini öpmediğini söyledi. Bu sözler karşısında çok müteessir olan Peygamberimiz, "Allah senin kalbinden merhameti aldysa ne yapabilirim." cümlesiyle tepkisini gösterdi ve "Merhamet etmeye merhamet edilmez" dedi.

Peygamberimizin çocuklara olan sevgi ve merhameti Müslüman çocuklara sınırlı değildir. Bütün çocukların İslam fitratı üzerine doğduğunu ifade eden Allah Elçisi, çocuklara iyi davranılmasını emrediyordu. Genelde insan hakları, özdele ise çocuk haklarından ilk defa bahseden ve bunları uyulması gereken ilkeler olarak belirleyen ilk kişinin Peygamberimiz olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. O, savaşlarda kadınları, yaşlıları, çocukları ve din adamlarının öldürülmesini mutlak olarak yasaklamıştı. Bir savaş sonrasında savaş alanında, ölü müşrik çocuklar görmüş ve bundan büyük bir üzüntü duymuştu. Sahabeden bazıları, "Ey Allah Resulü! Onlar müşriklerin çocukları" diyerek onu teselli etmeye çalışmışlardı. Bunun üzerine, Allah tarafından kendisine Rauf(şefkatli) ve Rahim(merhametli) sıfatları verilen müstesna güzel insan şu cevabı vermişti. "Müşriklerin çocukları bile sizden daha hayırlıdır. Sakın çocukları öldürmeyin! Sakın çocukları öldürmeyin!"

Peygamberimiz çocukları çok sevmekle birlikte dengeli devamlı gözetmiş ve ifrata kaçmamıştır. Çocukların terbiyesine önem vermiş ve çocukların ibadete alıştirmasının önemine değinmiştir. Çocukların yedi yaşına geldiğinde namaza alıştirması onun öğütlerindedir. Çocuklara verilecek en büyük değer ahlakla ilgili olduğunu onun şu eşsiz güzellikteki, derin manalar taşıyan hadisinden anlıyoruz: "Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha güzel bir hediye vermiş olamaz."

**Hz. Peygamber, bir bayram sabahı camiden evine dönmektedir. Yolda bayramlık elbiseleri içinde, oynayan çocukları görür. Fakat bir çocuk Hz. Muhammed'in dikkatini çeker. Eski bir elbise giymiş bu çocuk, oyuna katılmamakta, çocukları kenardan seyretmektedir. Peygamberimiz çocuğa yaklaşarak oyuna katılmama sebebini sorar. Çocuk yetim olduğunu cevabını verir. Peygamberimiz çocuğu evine götürür, burada çocuk yıkanır, karnı doyurulur, yeni elbiseler giydirilir ve cebine para konur. Çocuğun yüzünü avuçlarına alan Peygamberimiz, "Ben baban, Hz. Ayşe annen, Hasan ve Hüseyin kardeşlerin olsun ister misin" der.**



## Uzaktardan Yakın bir Alim: Ebu'l-Hasen En-Nedvi

(1914-1999)

Hindistan'da dünyaya gelen Ebu'l-Hasen En-Nedvi'nin soyu Hz. Ali'ye kadar uzanır. İlim sahibi bir ailede yetişen Nedvi, küçük yaşlardan itibaren ilim ve kitaplarla meşgul olmaya başlar. İlk eğitimini aile çevresinde alır ve 9 yaşında babasını kaybeder. Ağabeyinin yanında eğitimine devam eden Nedvi Arapça, Urduca, Farsça ve İngilizce'yi öğrenir.

Yirmi yaşlarında Hindistan'da Nedvetü'l-Ulema'ya hoca olarak tayin edilen Nedvi burada etkili bir Arapça öğretimi yöntemi uygular ve başarılı olur. Bu okulda İslami ilimleri de okutan Nedvi, bir süre sonra ilmi faaliyetlerinin yanında sosyal meselelere de yönelir. Cemaat-İslami ile tanışır. İçerde ve dışarıda birçok bölgeyi gezerek insanları irşad eder ve Müslümanların problemlerine İslami çözümler üretmeye çalışır. Bu çalışmalarındaki gözlem ve tecrübelerinden yola çıkarak "Müslümanların Gerilemesi ile Dünya Neler Kaybetti" adlı kitabını yazar. İKRA Derneğimizin okuma



listesinde de yer alan ve büyük beğeni toplayan bu eser birçok dile çevrilmiştir. Bu eser onun Hindistan'da ve İslam dünyasında tanınmasını sağlamıştır. 1961'den 1999 yılında vefatına kadar Nedvetü'l-Ulema'nın başkanlığını yapan Nedvi, günümüz İslam düşüncesinin oluşmasında büyük etkileri olan bir şahsiyettir.

İslam dünyasını gezerek konferanslar veren, birçok Müslüman kuruluşunun kurulmasında emeği geçen ve onlarca sosyal faaliyetin içinde yer alan Nedvi; ilmi ve ahlaki kişiliğiyle örnek bir İslam âlimidir.

Günümüz Müslümanlarının Kur'an ve sünnete her zamankinden daha çok bağlı olmaları gerektiğine inanan Nedvi'de güçlü bir tarih bilinci vardır. Müslümanların tarihlerini iyi bilmeleri gerektiğini ifade eden Nedvi bu amaçla hem çocuklar için hem de yetişkinler için siyer kitapları yazmıştır. Ayrıca yazdığı "İslam Önderleri Tarihi" adlı eserine tarihte iz bırakan önder Müslümanların günümüz Müslümanlarına tanıtmıştır.

Hasen En-Nedvi'nin önemli vasıflarından biri de onun ufku ve vizyonudur. Müslümanların birlik ve kardeşliğine büyük önem veren Nedvi, farklı fikir, ekol ve isimleri bünyesinde eritebilmiş müstesna bir kişilik olmuştur. Bu yönüyle o, Müslümanlara hoşgörü ve zenginliği telkin etmiştir.

Müslümanların günümüzde her alanda İslami fikir ve davranışlarıyla var olmalarının gereğine dikkat çeken Nedvi, dünya-ahiret ve halvet-celvet dengesini iyi kurmayı tavsiye etmiştir. İlim ve ibadete büyük önem veren Nedvi, Müslümanlara günlük politika ve çekışmelerle meşgul olmak yerine ilmi tavsiye etmiştir. 1999 yılının ramazan ayında bir cuma gününde Kur'an okuyarak ruhunu Allah'a teslim eden Nedvi'yi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Mekani cennet olsun.

**Müstesna soyu, âlim ve abid kişiliği, tasavvufi yaşamı ile derin tesirler bırakan Nedvi'nin geride bıraktığı bazı eserlerini şöylece sayabiliriz:**

-İmam-ı Rabbani,

-İslam'ın Siyasi Yorumu,

-Hazreti Mevlana,

-Peygamberimizin Hayatı,

-Rahmet Peygamberi,

-Din ile Maddencilik Arasında Ezeli Savaş,

-Kitap ve Sünnet Işığında Dört Rükün,

-İslam Önderleri Tarihi.



aşiyân

Çay Bahçesi & Restaurant & Lunapark & Spor Tesisleri

Çay, Sahlep, Neskafe  
Bitki Çayları, Meyvesuyu  
Aromalı İçecekler

Özel Menü Yemek Çeşitleri,  
Adana, Urfa, Karışık,  
Gözleme, Tatlı v.b



Merkez mh. Bağcılar / İSTANBUL  
(Ebubekir Camii Karşısı) 0 2 1 2 4 6 1 6 7 6 0

Tel: 0212 433 54 52  
Tel: 0212 462 01 73

besmeç EV YEMEKLERİ  
MAKUL FİYATA  
KALİTELİ YEMEK

ÖZMEDİĞİNİZ  
LEZZETLER

BAĞCILAR'DA!

Makul  
Fiyata  
Kaliteli  
Yemek



besmeç  
'her şey tadında'



## "Kitaplar bana sigarayı bile bıraktırdı"

**Ebu Bekir ATİLLA:** Okuyucularımız için kendinizi tanıtır mısınız?

**Ömer ALTUNDAŞ:** Adım Ömer ALTUNDAŞ, 1981 Malatya Pötürge Doğumluyum. Bekârim. Tekstil işiyle uğraşyorum. Esenler Kâzım Karabekir Mahallesi'nde ikâmet etmekteyim. İkra Derneği'nin Esenler Şubesi'nin Eğitim Birimi'nde görevliyim. Derneğimizin kitap listesinin 2. Sınıfındayım.

**E.B.A.:** Bize derneğinizle tanışmadan önceki hayatınızdan biraz bahseder misiniz?

**Ö.A.:** Dörtüylü'de eski lunaparkın karşısında bir kahve vardı. Akşamın o kahvenin divarlarında dolanırdık. O kahvenin ve kahvenin divarlarının fahri muhtarı gibiydik. Tabiri caizse "sokak serserisi" diye tabir edilen tiplerle hep beraber zaman geçirirdik.

**E.B.A.:** İkra Derneği ile tanışmanızdan biraz bahseder misiniz?

**Ö.A.:** Konfeksiyonda çalıştığımız zamanlarda Cengiz BOZTEPE arkadaşımız ile tanıştık. Tabii ilk zamanlar fazla görüşmiyorduk. Çünkü benim yaşam tarzım daha farklıydı. Kitap okumakla barışık bir insan değildim. Cuma namazlarına bile doğru dürüst gitmezdim. Hatta yıllarca camiye bile gitmediğimi bilirim. O zamanlar 18-19 yaşlarındaydık. Tabiri caizse insan hayatının dönüm noktası olarak tabir edilen

yaştaydık. Karakterimizin, kişiliğimizin kalıplaştığı dönemdedik. Daha sonra Cengiz ile beraber sohbet ortamlarına girdim. Kuran-ı Kerim dersleri almaya başladım. Bu şekilde toparlanma sürecine girdim. Daha sonra vatani görevimi yapmaya gittim. Askerliğimi bitirdikten sonra tekrar Cengiz ile görüştüm ve bana dernek ile ilgili bilgiler verdi. Böylece el-hamdülillah derneğimizle tanışmak nasip oldu.

**E.B.A.:** Derneğiniz ile tanıştıktan sonra hayatınızda değişen şeyler oldu mu?

**Ö.A.:** İkra Derneği ile tanıştıktan sonra hayatın gerçek amacının farkına vardım. Öncelikle okumanın önemini farkına vardım. İnsan, ne kadar çok okursa kendisini de o kadar çok geliştirebileceğini, yetiştirebileceğini anladım ve en önemlisi okumanın birinci adım olduğunu, ancak okuduklarını hayatına tatbik ettiğin zaman fayda görülebileceğini anladım. Tabii ilk olarak sokak ortamından kurtulup, "Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim" sözünden yola çıkarak arkadaş çevremi değiştirdim. Kulluk şuurunun farkında olan insanlardan oluşan bir arkadaş çevresi oluşturmaya başladım. "Üzüm üzümüne baka baka kararır" diller. Kulluk şuurunun bilincinde olan arkadaşlarıma bakarak eksiklerimi gidermeye, kendimi tamamlamaya başladım. O zaman kahveden çıkmayan, yanlış alışkanlıkları olan bir insanken Allah'a hamd olsun şimdi sigarayı bile bırakmış bulunmaktayım. Hayat şimdi daha güzel. İnsanları daha rahat

anlayabiliyorum, kendimi daha iyi aktarabiliyorum. Muhakkak insan yaptıklarıyla cennete giremez ama en azından içimizde bir umut taşıyoruz.

**E.B.A.:** Derneğimizin Kitap listesinde bulunan kitaplardan en çok hangilerini beğendiniz?

**Ö.A.:** Şule Yüksel Şenler'in "Huzur Sokağı" adlı eseri, Muhammed Bozdağ'ın "Düşün ve Başar" adlı eseri, Üstad Necip Fazıl'ın "Çöle İnen Nur" adlı eseri, Muhammed Ali Haşimi'nin "Müslüman Şahsiyeti" adlı eseri ve Mehmet Solmaz'ın "Alim ve Mücahid" adlı eseri en çok beğendiğim kitaplar arasında yer almaktadır.

**E.B.A.:** Beğendiğiniz kitapların arasında sizi en çok etkileyen kitap hangisidir?

**Ö.A.:** Beni en çok etkileyen kitap büyük üstad Necip Fazıl'ın "Çöle İnen Nur" adlı eseridir. Anlatım bakımından ifade zenginliği taşıyan bir kitaptır. Merhum Üstad Necip Fazıl Kısakürek, bu eserinde, özellikle gençlerimize, İslam Tarihini ve Sevgili Efendimizi, Sevgili Nebi'miz Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hayatını anlatıyor. Bu eser bir kaynak kitap niteliğindedir. Üstad Necip Fazıl'ın "gaye eserim" dediği, bütün siyer külliyyatı içinde çok ayrıcalıklı bir yeri olan Çöle İnen Nur'u herkesin okumasını tavsiye ediyorum.

**E.B.A.:** Kendinize örnek edindiğiniz ve ya sizi çok etkileyen tarihi bir şahsiyet var mı? Ayrıca yaşayanlardan da örnek aldığınız, hayran olduğunuz şahsiyetler var mı?

**Ö.A.:** Tabii ki de Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) her şeyin başında gelir ama onun sahabelerinden bir örnek verecek olursak Hz. Ebu Dücâne diyebiliriz. Beni en çok etkileyen olayını kısaca anlatayım. Uhud Harbi öncesinde Efendimiz (s.a.v.) elinde tuttuğu kılıcı göstererek buyurdu ki: "Bu kılıcın hakkını yerine getirmek şartıyla, kim almak ister?" Sahabelerin hemen hepsi Allah Resulü'nün kılıcını almak istediler. Ancak Ebu Dücâne, yüksek sesle sorabildi: "Ey Allah'ın Elçisi! Bu kılıcın hakkı nedir?" Resulullah (sav) buyurdu: "O'nun hakkı, eğilip bükülünceye kadar; düşmanın yüzüne vurmaktır."

Ebu Dücâne "Kılıcı, o şartla alabilirim ya Resûlallah" dedi. Peygamber efendimiz, tebusüm ederek kılıcı uzattı. Üzerine, Arapça şu beyit okuyulmuştur: "Korkaklıkta zillet ve utanç; ileri atılmakta, izzet ve şeref vardır. İnsan, korkaklık etse bile; kaderinden kaçamaz."

Ebu Dücâne hazretleri o kadar sevindi ki önüne çıkan bütün müşriklere kılıçladı, kılıçladı. Kimini öldürdü, kimini yaraladı. Ebu Dücâne'nin bütün müşriklere öldürdüğünü gören Zübeyr bin Avvâm hazretleri, kendine şöyle dedi: "Kılıcın kime verileceğini Allahın Resulü benden daha iyi bilir."

Günümüze yakın şahsiyetlerden bahsederseniz beni en çok etkileyen şahıs Malcolm X-Malik El-Şahbaz olmuştur. Ame-



rika gibi İslam'dan bir haber olunan bir yerde adeta devrim maiyetinde ilk İslami kıvılcımları başlatan ve dik bir duruş sergileyen önemli bir şahsiyettir. Allah rahmet eylesin inşaallah.

**E.B.A.:** Sizi en çok etkileyen ve hayatınıza yön veren ayet ve ya bir hadis-i şerifi bizimle paylaşır mısınız?

**Ö.A.:** Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in "Bu ayet beni ihtiyarlattı." dediği bir ayeti örnek verebiliriz. Hud Suresi 112. Ayeti kerimesi: "Emrolunduğu gibi dosdoğru ol." ayeti beni çok etkilemiştir.

**E.B.A.:** Son olarak derneğinizin kitap okuma programları hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?

**Ö.A.:** Derneğinizin kitap okuma programlarını gayet olumlu buluyorum. Çünkü bir insanın inancını tam öğrenebilmesi, kavrayabilmesi ve hayatına uygulayabilmesi için ihtiyaç duyduğu bütün bilgileri içeren, basamak basamak aşğıdan yukarıya doğru sıralanmış ve çok değerli yazarlarımızın çok değerli bilgilerini içeren kitap listelerimiz var. Bir insanın dini hakkında bir bilgisi olmasa bile derneğinizin hazırladığı kitap listelerinde bulunan kitapları okumaları bile bence günümüzde bir insanı yarım alim yapar diye düşünüyorum.

**E.B.A.:** Bu değerli vaktinizi bize ayırıp hoş bir sohbet yaptığınız için şahsım ve İKRA DERNEĞİ adına size çok teşekkür ediyorum. İKRA DERNEĞİ çatısı altındaki emek ve gayretlerinizin devamını diliyorum.

**Ö.A.:** Asıl derneğinizin dergisinin bu sayısında bana hoş bir sayfa ayırdığınız için ben çok teşekkür ediyorum. Allah hepimizden razı olsun. Amin!

Röportaj / Ebu Bekir ATİLLA



Şevki YILMAZ

## ŞEVKİ YILMAZ İLE MOTİVASYON SEMİNERİ

Derneğimizin kitap okurlarına yönelik iki ayda bir düzenlediği motivasyon seminerlerinin bu seferki konusu ünlü hatip Rize Eski Belediye Başkanı ve Eski Milletvekili Şevki YILMAZ Bey idi. Program 07 Şubat 2010 Pazar günü İKRA Derneği Bağcılar Şubesi'nde saat 09.00'da verilen kahvaltı ile başladı.

İkra ideali etrafında bütünleşenlerin çok doğru bir iş yaptığını vurgulayan hocamız okumanın öneminden bahsetti. Şu sözler hocamıza ait: Körü körüne inanmayı Rabbimiz kabul etmiyor. Okuyarak, bilerek inanacağız. "İkra", her ibadetin başında gelir. Önce "İkra" sonra namaz, önce "İkra" sonra nikah /

evlilik. Kelime-i şehadet bile bize OKU diyor. "Ben şahit oldum." Nerden şahit oldun? Nasıl şahit oldun? Kaç gün düşündün? Okumadan, incelemeyen, düşünmeden, tefekkür etmeden şahit olunur mu? Okudum, araştırdım, şahit oldum.

Kur'an-ı Kerim 3 soruya cevap vermek için inmiştir. İlim kimindir? Mal ve makam kimindir? Dünyayı kim yönetir?

Bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını [www.ikradernegi.com](http://www.ikradernegi.com) sitemizde bulabilirsiniz.



## ESENLER BELEDİYE BAŞKANI İKRA'DA!

Yönetim anlayışının gereği olarak sivil toplum kuruluşları işbirliği halinde çalışmalarını sürdüren Esenler Belediye Başkanı M. Teyfik Göksu, fırsat buldukça ilçedeki derneklerin yöneticileri ile toplantılar yapıyor. Derneğimizi de kahvaltılı vesile edip ziyaret eden Belediye Başkanımız ile Esenler şubemizde bir araya geldik.

Kendisini Derneğimizin Genel Başkanı Sayın Av. Emin Atalay beyin karşıladığı ziyarette Belediye Başkanımız yaptığımız kitap okuma ve okutma programlarımızı çok önemseyişini ilçemizin bu tip çalışmalara ihtiyaç olduğunu ifade ettikten sonra ilçemizle alakalı çeşitli konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Çok sıcak ve verimli geçen kahvaltılı programımız ilçemiz için yapılan çalışmalarda karşılıklı başkan temennileriyle son buldu.



## GENEL MERKEZ ÖZEL TANIŞMA PROGRAMI



Hedefi ve gayesi ülkemizdeki okuma oranını yükseltmek olan derneğimiz elhamdülillah bini (1000) aşan okur sayısı bereketlendi. Çalışmamızda bize destek vererek aramıza yeni katılan arkadaşlarla tanışmak ve kaynaşmak için teşkilatımız 31.01.2010 Pazar saat:10.00 da kahvaltılı bir program düzenledi.

Sunuculuğunu Güngören şubemizin Eğitim Birim Başkanı Erdoğan AYDIN beyin üstlendiği programda, sabahın bu güzel vaktinde teşkilatımızın hazırladığı güzel kahvaltılı ziyafeti ve ardından Hasan ÇAKIR beyin duyasıyla başladı. Hüseyin HAVA Beyin kur'an tilavetiyle kalplerimiz sükunet buldu, sonrasında genel başkanımız sayın av. Emin ATALAY beyin selamlama konuşması bittikten sonra şubelerimizdeki çalışmalarında başarılı bir sene geçiren arkadaşlarımıza hediyeler verildi.

Arkadaşlarımızın kendilerini tanıştırmadan sonra tanışma faslımız bitti, ardından programımıza katılan arkadaşlarımızın derneğimizle nasıl tanıştıklarını anlatan anılar bölümüne geçtik.

## İKRA DERNEĞİ GELENEKSEL BİLGİ YARIŞMASI

5 hafta süren elemeler sonunda finale kalan grupların yarıştığı FİNAL AK-ŞAMI 23.01.2010 Cumartesi akşamı saat: 20.30 da Bağcılar Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Yarışmamız her zamanki gibi Kur'an tilaveti ile başladı. Son derece zevkli çekişmeli nefes nefese geçen yarışmamızda gelen misafirlerimiz müthiş heyecanlı akşamın tadını çıkardılar. İH-VAN (Yasin GÖKGÖZ, Abdüsselam GÜNGÖR, Oğuz Kaan DEMİR), TERCH (Ali KORKMAZ, Zati UÇAR, Cemil GÜNGÖR), AK GENÇLİK (Enes SOLAKOĞLU, Abdülkadir ALTINHAN, Abdüsselam TAŞER), HİLAL (Fatih ARSLAN, Nevzat AFACAN, Muammer VURAL) ve

MUZAFFER (Mustafa ÇINAR, Azem KURALAY, Yusuf Samet BİLGİN) grupları arasında kıyasya bir çekişme vardı. Özellikle son sorulara doğru İhvan ve Ak Gençlik grupları başa baş girince yarışmanın birincisi uzatmalar sonucunda belli oldu: AK GENÇLİK grubunu tebrik ederiz.



Gecenin sonunda birinci olan gruba ödülünü Derneğimiz Genel Başkanı Av. Emin ATALAY beyin teklifi üzerine, 5 hafta boyunca her akşam gelen misafirlere tatlı ikramında bulunan Muharrem ALTUN bey verdi. Ödül ise AK GENÇLİK Grubuna birer tam altın.

2. gruba ödülünü Mehmet YILMAZ Bey tarafından birer çeyrek altın ödül olarak verildi.

3. gruba ödülünü Hasan ÇAKIR Bey tarafından birer kol saati ödül olarak verildi.

4. gruba ödülünü Bedrettin KARABUDAK Bey tarafından birer gömlek ödül olarak verildi.

5. gruba ödülünü Halil KENDİR Bey tarafından birer gömlek ödül verildi. Seneyle inşallah tekrar BİLGİ YARIŞMASINDA görüşmek dileğiyle.





# HZ. PEYGAMBER VE GENÇLİK

Gençlik, sorunlar ve problemleri, beklentileri ve temennileri ile sürekli gündemdedir. Gençlik bir arayış içindedir. Genç birey başan ve geleceğe için huzur, mutluluk aramaktadır. Genç birey aradığı her güzelliği Allah Rasulünde ve onun kusursuz hayat çizgisinde bulacaktır. Her yönden ideal rehber ve eşsiz model olarak görevlendirilen Allah Rasulü'nün gençliğe yaklaşımı sevgi, rahmet, şefkat, nezaket ve sıcak iletişim çerçevesinde olmuştur.

Nebevi anlayış, genç bireyi henüz amel defteri yeni, kirlenmemiş henüz başlamış 'temiz kalpli ve hüsn-i niyet sahibi insan' olarak görme anlayışıdır. Bu yaklaşım, gençliği sürekli nasihat etme ve onu eleştirme yerine, onun derinlikle derlenme anlayışıdır. Peygamberimiz (s.a.v) gençliğin yeniliğe, değişime ve güzelliği yatkinliğini iyi değerlendirmiştir. Efendimiz 'Size hayırlı gençleri tavsiye ederim, çünkü onların kalpleri daha incedir. Allah beni doğrular ve müsamaha ile gönderdi bana gençler yansıdı' buyurmuştur.

Gençlerde bulunan enerji, dinamizm, yüğitlik, açık sözlülük, vefa ve fedakarlık özellikleri dava adamı için gerekli fiziki ve psikolojik kavramlar olup bunların alt yapısı gençlerde hazır. Gençlerin bu fitri özellikler, iman ve kullukla birleştirilmesi gerektiğini ifade eden Peygamberimiz (s.a.v) 'Her doğan İslam fıtrata üzerine doğar, sonra ebeveynleri onları Yahudi, hristiyan veya Mecusi yapar' buyurmuştur. Çoğunluğu gençlerde oluşan 'Sahabe' dediğimiz altın nesil, aldıkları nebevi terbiyeyi bir sonraki nesle nakletmek için gerekli her türlü fedakarlığı yapmış her türlü zorluğa göğüs germişlerdir.

Peygamberimizin gençlere verdiği değerden bahsedecek olursak : Peygamberimiz genellikle vahiy katiplerini gençlerden seçmiş, gençlerin fetva vermesine müsaade etmiş, onlardan öğretmenler tayin etmiştir. Onları muhtemel tehlikelere karşı korumuş, onların heyecanını istismar etmemiş, gençleri çoğu yaşlı sahabelerden oluşan ordulara komutan tayin etmiş, çoğu savaşlarda sancağı bizzat kendisi gençlere vermiştir. Mesela Tebuk seferinde sancağı Zeyd B.Sabit'e, Bedirde Hz. Ali'ye vermiştir. 18 yaşlarında olan Üsâme Bin Zeyd'i Suriye'ye gönderdiği orduya komutan tayin etmiştir. Efendimiz (s.a.v) genç sahabelerin eğitimi ile bizzat kendisi ilgilenmiştir. Mescid-i Nebevi de sahabeler için bir halk okulu oluşturmuştu. Mescidin hemen yanında tarihe ilk yatılı okul olarak geçen 'Suffe' de kalan genç, bekar ve yoksul talebelere özel ders veriyor onları, İslam devletinin güzide elemanları olacak tarzda en güzel şekilde özel olarak yetiştiriyordu.

Peygamberimiz (s.a.v) Medine dışında görevlendirilmediği vali ve diğer yöneticileri, elçi ve davet erbabını, rehber ve eğitimcileri, zekat memurlarını kendisinden manevi terbiye ve özel eğitim almış bu genç, dinamik sahabelerden seçerdi. Suffe'de yetişen genç sahabelerden Ebu Said El-Hudri(r.a) Efendimizin terbiyesine uyarak hadis halkasına yeni bir genç geldiği zaman onu güler yüzle karşılar ve ona hitaben 'ey Rasulullah in bize emanet etti-

ği genç adam'.. hoş geldin.. Biz hadisleri sizin için ezberlemek ve size medislerde yer açmakla emrolunduk' derdi.

Peygamberimiz (s.a.v) gençlerle sıcak bir iletişim kurmuştu. Samimi bir yaklaşımla gençlerin problemleriyle ilgilenmiş, gönülleri kazanmıştı. İlk Müslümanlardan cennetle müjdelenen 10 kişinin neredyse tamamı gençlerden meydana gelmişti. Bedir ve Uhud ashabi genellikle gençlerden oluşmuştu. Sahabe arasında hadis, fıkıh ve tefsir alanındaki derinlikleriyle temayüz eden Abdullah B.Ömer, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zübeyir, Abdullah bin Amr genç alimlerdi. Medineli Ensar arasında kendilerine kura verilen 70 genç vardı. Ayrıca Peygamberimiz (s.a.v)'in mübarek torunları, iman, ahlak ve fazilet abidesi Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (ra) Peygamberimiz tarafından gençliğe örnek gösterilmiş ve ümmet Cennet gençlerinin efendileri şeklinde takdim edilmiştir.

Gençlik dönemi, bireyin hayatının en önemli, en kritik ve en sorunlu dönemidir. İnsan geleceğini bu dönemde kazanır, eğitimi bu dönemde alır, işine ve mesleğine bu dönemde karar verir. Gençlerin bu karakter oluşumu esnasında onlara Müslüman kişilik kazandırmak için Efendimiz (s.a.v)'i, onun ashabını, tarihe adını altın harflerle yazdırmış İslam kahramanlarını iyi tanımak ve örnek göstermek gerekmektedir. Yine gençlik çağında yapılan ibadetlerin daha kaliteli ve verimli olduğunu, hizmet ve chadın daha iştiyaklı olması gerektiğini Efendimiz (s.a.v) ve ashabi gibi dava sahibi olmayı, davası uğrunda yılmadan mücadele etmeyi öğretmeliyiz. Evde ve sosyal çevrede Hz. Peygamberin sünnetleri sürekli gündeme getirilmeli ve gençlere ibadet alışkanlığı mutlaka kazandırılmalıdır.

Allah'ın kitabında gençlere çok önemli bir olayla vesilesiyle yer verilmiştir. Kuran-ı Kerim'de Ashab-ı Kehf kıssası 'Onlar Rablerine iman eden gençlerdi, bizde onarın hidayetini arttırdık.' şeklinde başlamaktadır. Burada gençliğe dikkat çekilmekte, gencin imanlı olması gerektiğine önem verilmekte, imanlı gence ilahi destek vaad edilmektedir. Peygamberimizin şu hadis-i şerifi de gençliğe verilen önemi ifade etmektedir. Cenab-ı Hakk'ın arşının gölgesinden başak hiçbir gölgenin bulunmadığı Kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelendirilecek ve Cenab-ı Hakk'ın özel ikramına mazhar olacak yedi grup arasında 'Allah a kulluk içinde yetişen genç' adaletli devlet başkanından hemen sonra ikinci sırada zikredilmektedir. Peygamberimiz diğer bir tavsiyesinde de 'İhtiyarlığından önce gençliğin, hastalığından önce sıhhatin, meşgalelerden önce boş vakitlerin, fakirlikten önce zenginliğin, ölümden önce ömrün kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade etmiştir. En son olarak daha iştiyaklı çalışmamıza vesile olması temennisiyle Konyalı Hac Veyiszade Mustafa Efendî'nin sözüyle yazımı nihayete erdiriyorum. 'İmanlı bir gencin yetişmesi için bir munafığın kahırını çekmeye hazırım.' Selam ve Dua ile.



## İKRA GENÇLİK HEDİYELEŞME PROGRAMI

Derneğimiz bünyesinde büyük gayretle çalışan Gençlik birimimiz gösterdikleri çabanın semeresini aldılar ve bunu göstermek için güzel bir hediyeleşme programı hazırladılar. Eğitim sezonu başlangıcından sömestr tatiline kadar geçen zaman diliminde gençlere yönelik yaptığımız kitap okuma ve seminer çalışmalarımız var,

Bu çalışmalarda başarılı olan ödüllendirilmeyi hak eden öğrencilerimize güzel bir sürpriz yaparak hediyeler verdik.

Abdulgafur Levent hocamızın çok sevdiğimiz konuşma üslubuyla dinlediğimiz ayda iki kere pazartesi günleri saat 21:00 de verdiği hadis-i şerif seminerleri var, bu programımızı bu seminerden hemen sonra yaptık, başarılı öğrencilerimizi gruplar halinde sahneye alarak kendilerine hediyelerini takdim ettik. Tüm öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyoruz.

**Murat ŞEKER** / Gençlik Birimi Sorumlusu

## DUVAR YAZILARI

DUVARLAR KİTAP YAZAMAYANLAR İÇİNDİR.

KORKUNUN EGELE FAYDASI YOKTUR, SADECE İÇ GAMAŞIRLARI KIRLETİR...

BENİM AŞAĞILIK KOMPLEKSLERİM SENİNKİLER KADAR BÜYÜK DEĞİL

BAŞINA GELENLERİN DAHA KORKUNCU DA OLABİLİR, MESELA BENİM BAŞIMA DA GELEBİLİRDİ.

BABAMA DEĞERİMİ SORDUM "DÜNYALAR KADAR" DEDİ. DÜNYANIN DEĞERİNİ SORDUM "BEŞ PARA ETMEZ" DEDİ

BİZ DEMOKRATİK BİR ÜLKİYİZ BİZDE YASAK OLMAYAN HERŞEY MECBURİDİR

KÖTÜ SANS DA OLMASA SANSIN YÜZÜNÜ GÖREMEYECEĞİM

YARINLARIN HEPA GÜZEL OLACAĞINI SÖYLERLER, OYSA BU GÜNLER DÜNLERİN YARINLARI DEĞİLMİ?

PSİKOPATLARI DESTEKLEYİN YOKSA MAHVEDERİZ SİZİ



## BAĞCILAR ŞUBE EDİRNE GEZİSİNDE

İkra Derneği Bağcılar şubesi Teşkilat birimi Türkiye'yi Avrupa ya bağlayan karayolu üzerindeki serhat şehri Edirne ye bir gezi düzenledi.

Gezimiz Edirne ye vardığımızda Selimiye Camii gölgesinde arkadaşlarımızla yaptığımız kahvaltıyla başladı. Şubemizdeki arkadaşlarla kahvaltıdan sonra a-deta Edirne yi keşfe çıktık, Selimiye camii o harika görüntüsündeki kahvaltı bitiminde bir sonraki adımımız arkeoloji müzesi ve akabinde etnografya müzesini gezdik. Bir zamanlar Osmanlı ya başkentlik yapmasından dolayı şehir han, camii, çarşı gibi tarihi eserlerle süsüdür.

Bu şehrimiz gezilmesi görülmesi gereken nadide yerlerden birisi güzel anı ve hatıralar ile gezimiz sona erdi.

## EV ZİYARETİ

İkra Derneği Bağcılar şubesi ev ziyaretlerine başlamıştır. Eğitim biriminde görev yapmakta olan Mehmet Şimşek kardeşimizin bir kızı oldu. ALLAH (cc) Islama hadim eylesin ömrü bereketli olsun (amin). Bu vesile ile kitap okuma programında olan Hüseyin Şimşek kardeşimizin ziyaretine gittik. Şimşek ailesine şubemiz adına teşekkür ederiz.

İkra Bağcılar Şubesi Eğitim Birimi Kitap okuyanlar tanışma kahvaltısı: Bağcılar şubemizde eğitim biriminin 03/01/2010 tarihinde düzenle-



miş olduğu kitap okuyanlarla tanışma kahvaltısında bir araya geldik. Eğitim biriminin tam kadro katıldığı programda herkesin birbirini tanıma fırsatı oldu. Düzenlemiş olduğumuz bu kahvaltı programımız çok verimli geçti.

## BAĞCILAR ŞUBE BEYAZIT CAMİİ SABAH NAMAZI PROGRAMI



İkra derneği Bağcılar Şubesi eğitimi biriminin düzenlediği sabah namazına Beyazıt Camii ne ziyaretler devam ediyor.

Kitap Okuyan arkadaşlarımızla beraber sabah namazını kıldıktan sonra Suat Göztok hocamızın namütenahi kıraati ile Kur'an-ı Kerim den aşrı şerifler dinledik.

Bu harika atmosferi yaşamak ve kitap okuma programımıza katılmak isteyen herkesi ikra derneği bağcılar şubesine davet ediyoruz.

## BAĞCILAR ŞUBE GENÇLERE YÖNELİK SPOR PROGRAMI

Bağcılar Şubemizde Gençlik birimi spor faaliyetlerine devam etmektedir.

Kitap okuyan ve düzenlediğimiz seminerlere katılan çocuklara yönelik yaptığımız bu faaliyetlerde çocukların bir birini tanıması ve arkadaşlık ilişkilerini daha samimi bir duruma getirmesini sağlamak.

Teneffüs dergisiyle yapılan maç farklı skorla kazanan takımımızı tebrik eder başarılarının devamını dileriz.



# Güngören temsilciliğimiz yeni yerinde!



Yaklaşık 15 sene önce hizmet için, okumak ve okutmak için kapılarını açan Güngören Temsilciliğimiz bundan böyle yine aynı binada ama binanın sol tarafında!

Uzun bir zamandır şubemize yakın bir yer ararken yan tarafımızdaki konfeksiyon atölyesinin boşalmasıyla kısmet ayağımıza gelmiş oldu. Bu şekilde ayağımızın alıştığı yer olan temsilciliğimizin sadece giriş kapısı değişmiş oldu. Bir önceki yerimizde 60 kişiyi ağırlama şansımız varken şimdiki yerimizde çok rahat bir şekilde 100-120 kişiyi ağırlayabiliriz. Buradan kendinize bir görev çıkartın ve bundan böyle her sohbet gelişinizde sizinle beraber en az 1 kişiyi daha sohbe getirin. Hem bu güzel imkandan o / onlar nasiplensin, hayırlı ilimle meşgul olsunlar, hem de siz hayırda yarışmış olun.

Adresimizi bilmeyen yeni misafirlerimiz için not: Güneştepe Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No: 11-B Güngören / İstanbul  
Tel: 0212 433 80 46

## TAZİYE

Derneğimizin Güngören temsilciliğinde gençlik biriminde görev yapmakta olan 19 yaşındaki

# EMRE OĞUZ

kardeşimiz 26.01.2010 tarihinde geçirdiği kalp rahatsızlığından dolayı HAKK'ın rahmetine kavuşarak bizleri derin bir hüznü boğmuştur. Derneğimizde gençlere matematik dersi veren kardeşimizin annesine söylediği şu söz çok manidar: "Anne, ben orda çocuklara matematik dersi veriyorum. Ne kadar sevaplı bir iş, sen biliyor musun?". Sadece matematik dersi vermekle değil, efendi kişiliği ve dinini yaşama gayretinden dolayı da çocuklara örnek olan arkadaşımıza, gençliğinin baharında vefat eden kardeşimize ALLAH (cc)'tan rahmet diliyoruz. Bizler de hizmet yolunda, hayır yolunda Rabb'e kavuşmak, şehit olmak arzusu ile...!



## Affet Bizi Ey Sevgili

Hüzünlü figanlara dolanır yürekler bazen olmadık yere.  
Ulaşamadık diye O sevgiller sevgilisi server'e  
Ne güzel olurdu Allah'ım O'nun O nurlu yüzünü göseydik bir kere.  
Güçsüzüz, aciziz Resul'ünün yokluğunda ve de yapayalnız.

Sen ki bizim gönül sermayemiz ve kurtuluş abidemiz.  
Sana olan sevgimizin göstergesidir bu akan gözyaşlarımız.  
Sensiz kanatsız kuşlar gibiyiz Ey Sevgili, çıkmaz sesimiz.  
Ve duyulmaz feryadımız, hüzünle akan dereler gibiyiz.

Nasıl alışırz yokluğuna şeytanlar boy gösterirken dünyada?  
Yönümüzü, safımızı şaşırıldı; yürekler gelmiyor artık feryada.  
Kimse sahip çıkmıyor bize, ümmetin biçare olmuş Ey Sevgili!  
Senden sonra kimse teşvik etmiyor bizi hayır ve hasenata.

Senden öğrendik Ey Nebi, yar olmayı yaren kalmayı.  
Merhameti senden aldık; Cennet eyledin bize bu cehennemlik dünyayı.  
Sen bizi bıraktıktan sonra unuttuk gereği gibi haddimizce yaşamayı.  
Affet bizi Ey Sevgili, beceremedik seni bin bir güzellikle anmayı.

Ağlasak duyar mısın Dide gibi akan derin gözyaşlarımızı?  
Takdir eder misin Sultanım, sana olan ama sonsuz olan sevdamızı?  
Ve hisseder misin Sevgili, semaya kalkan garip ellerimizi?  
Yine sevecek misin ve bu halimize aldırmadan duyar mısın bizi?

Sana bakacak yüzümüz yokken bize sahip çıkar mısın mahşerde?  
"Bu benim ümmetim" diye haykıracak mısın o yaban ellerde?  
Biz günahkar ümmetine nurlu ellerinle su içirecek misin Kevser'de?  
Hayalini bile kurmaya üşendiğimiz o sıcak bağrına bastracak mısın?

Sana layık ümmet olmadık Efendim.  
Sen olmayınca yapamadık Sevgili, yapmamızı istediklerini.  
Sana verilen sözlerimizi tutamadık, yüzümüz yok Sana karşı!  
Dünyaya gözümüzü açtığımızda bembeyaz bir buluttuk,  
Şimdiye nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi unuttuk.  
Tüm bunlara rağmen ŞEFAAT eder misin bize EY SEVGİLİ!

**Zeynel TOĞ**

İkra Derneği Güngören Temsilciliği  
Eğitim Birimi Üyesi

# Hem okuyan Hem de sporcu bir gençlik!

*Bazı tipler vardır, genelde arkadaşlarının kendilerine hitabı farklıdır. Sadece okuyup sosyal hayatı sınırlı olan ya da olmayan tipler. Bizim gençlerimiz (bu arada bizim 50 yaşındaki kitap okurumuz da gençtir çünkü beyni okuduğu için pas tutmuyor, işliyor) sadece kitap okumakla kalmıyor, her hafta futbol ve voleybol oynayarak birlikte olmanın tadına varıyor. Sizleri beyniniz, aklınız için kitaba-okumaya, sağlıklı yaşam için spora/spor yapmaya davet ediyoruz.*





## 40 Hadiste FİNAL....



İKRA Derneği Tuna Şubemiz bünyesindeki Gençlik Birimi sorumluları Murat ELÇİBOĞA ve Vedat AVCI'nın başkanlığında, Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler derslerine katılan Haşim ÖZTÜRK, Abdullah ÖZTÜRK, Muhammed KARABUDAK, Emre BESLER, Süleyman BESLER, Hüseyin BEKTAŞ, MEMİRHAN KOÇAMAN, Furkan KORKMAZ ve Şahin KORKMAZ isimli öğrenciler 40 Hadis ezberlediler.

5 Hafta süresince Haftalık Cuma akşamı sohbeti sonrasında öğrenciler, misafirlere ezberledikleri 40 Hadis'i sundular. Her hafta ayrı bir güzelliğin yaşandığı bu program, herkes tarafından büyük destek aldı. Özellikle yaşları 10 ile 15 arasındaki gençlerin hatasız bir şekilde hadis-i şerifleri okumaları, kendilerine emek veren hocalarını memnunn etti.

## TUNA ŞUBESİ SABAH NAMAZINDA



Kılıç Ali Paşa Camii

İlim Kültür ve Rahmet Derneği Tuna Şubesi Yönetim Kurulu olarak Kaptan-ı Derya Kılıç Ali'nin Mimar Sinan'a yaptırdığı İstanbul'un Tophane semtinde bulunan Kılıç Ali Paşa Camii'ne Sabah Namazı programı tertip ettik.

Ziyaretimizi Kılıç Ali Paşa Camii'ne yapmamızda caminin tarihi önemi yanında, değerli hafızlarımızın sabah namazı akabinde; Kur'an-ı Kerim ziyafeti ve sohbet tertip ediliyor olmasıydı.

Yönetim Kurulu olarak bizleri Kılıç Ali Paşa Camii'nde güzel bir sürpriz bekliyordu Nimetullah hoca. Dünyanın her yerine İslam'ın sevgi, barış ve huzur mesajını taşımak için çabalayan Nimetullah hoca efendi de, sabah namazı için Kılıç Ali Paşa Camii'ne gelmişti. Nimetullah hoca ile sohbet etme fırsatı bulunan yönetim kurulu üyeleri, ziyaretten çok memnunn kaldılar.

Çok verimli ve bereketli geçen ziyaretimiz, Doyumsuz sohbetin ardından Kılıç Ali Paşa Camii'ne yapılan ikramlarla tamamlandı.



## Mevlid Kandili Programı...

İKRA Tuna Şubesi Hanımlar komisyonu olarak Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz programımız;

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Semra BLİÇİ hocamızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz programa çok sayıda davetli katıldı.

Hocamız sohbetinde, özellikle Peygamber Efendimizi mo-

del almadıkça mutlu olunamayacağını, hayatımızın her alanında yaşamadıkça seviyoruz demenin hiç bir anlamı olmadığını vurguladı. Ve kendimizi sorgulamamız gerektiğini dile getirdi.

Program içerisinde, ilahilerin okunması sohbetin daha da verimli geçmesini sağladı.

İkra Tuna Hanımlar Komisyonu



## TUNA ŞUBESİ HANIMLAR KOMİSYONUNCA

## AŞURE PROGRAMI YAPILDI...



Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programımızda bol bol Peygamber efendimize Salatü Selamlar getirildi. Diyanette Fahri Vaize olan, Kur'an kursunda öğretmenlik yapan aynı zamanda

Aile Danışmanlığı yapan hocamız Ayşe TARLAK'ın misafirlere "Hicret" konusu anlatmasıyla devam edildi. Hac farızasını görevli olarak yerine getirdiği o kutsal mekandan anekdotlar anlatan hocamızın konuşmasından sonra misafirlerimize AŞURE ikram edildi.

# İlim Yayma Vakfına Ziyaret

İkra Demeği Esenler şube Teşkilat birimizin organize ettiği 28.02.2010 Pazar sabahı İlim Yayma Vakfına bağlı İbnül Emin Mahmut Kemal İnal yüksek tahsil erkek talebe yurdunu ziyaret ettik.

Rehberimiz kurumun müdür yardımcısı Adem Yavuz bey'di, çok güzel geçen ziyaretimiz sabah kahvaltısı ile başladı.

Kahvaltıdan sonra Nevzat Afacan beyin Kur'an-ı Kerimden kısa aşre şerif okudu ve ardından rehberimiz bize kurumun özette tarihçesini ve faaliyetlerini gezdirerek anlattı.

İlim Yayma Cemiyeti, kamu yaranna çalışan demek statüsündeki, Türkiye'nin en köklü ve güvenilir sivil toplum kuruluşu.

68 mümtaz hayrsever ve vatanperver insan tarafından, millî ve manevî değerlerimizi ihya ederek geleceğe taşımak, ilim ve irfan çalışmalarını destekleyerek yaygınlaştırmak için 11 Ekim 1951

tarihinde kurulmuş,

Kuruluşunun hemen ardından, Millî Eğitim Bakanlığının talebi üzerine İstanbul'da ilk İmam-Hatip Okulu'nu açmıştır.

Yarın aşın aşır bir süredir nice hayırlı, bereketli ve güzel hizmetlere vesile olan Cemiyetin günümüzde Edirne'den Van'a kadar, Türkiye genelindeki şubeleri, öğrenci yurtları ve verdiği burslarıyla eğitim alanındaki çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

Ülkemizin kalkınmasına; millî, ahlakî, dinî, manevî ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını ve milletini seven bir toplumun yetişmesi-

ne katkı sağlayacak eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunmaktadır. Ziyaretimizin sonunda bizi misafir eden adem beye hediyelerimiz oldu kendilerine demeğimiz adına çok teşekkür ederiz ALLAH (c.c) başanlarının devamını nasip etsin.



## Esenler Belediyesinin düzenlediği özel kahvaltı programı

Esenler için daha iyi ne yapılır sorusuna cevap bulmak ve yapılan faaliyetleri anlatmak için 14.03.2010 Pazar sabahı saat 10.00 da üçüzlü dironi kafede Esenler Belediyesi bir nevi meşveret toplantısı düzenledi.

İkra Demeğimizin de davetti olduğu programda Esenler şube

be başkanı Sn.Yakup Yemez Bey umre de olduğu için bizi temsilen Esenler şube teşkilat başkanı Sn. Engin Coşkun Esenler şube sekreteri Sn. Metin Bakirel ve yayın kurulu üyemiz Sn. Cengiz Boztepe katıldılar, Esenler bünyesinde bulunan muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları da davetti idiler.



## KUTLU BİR SEFERDEN GELEN GÜZEL İNSAN

İkra derneği esenler şube başkanı sn. Yakup Yemez abimiz umre ziyaretinden geldi. Bizde esenler şube olarak birkaç arkadaş kendisini ziyaret ettik. Yaptığı bu kutlu seferden tatlı hatıralar ve oranın doyumsuz havasını tadan Yakup abi anlatı anlatı bitiremiyor. Bizde bu kutlu yolun yolcusunun yaptığı ziyareti ve ibadetlerini Allah kabul etsin deyip gitmek isteyen oralara özlüm çeken tüm arkadaşlarımıza ALLAH c nasip etsin diyoruz



## ESENLER ŞUBEDE HANIMLARA YÖNELİK SEMİNER



Hanımlar için sağlıklı yaşam semineri: Derneğimiz çatısı altında halka yönelik yaptığımız seminerler devam ediyor.

Esenler şube Hanımlar Komisyonunun organize ettiği seminere hatibe olarak kadın hastalıkları uzmanı Opr. Dr. Yıldız Tanrıseven hanımefendi katıldı.

Sağlık seminerimiz Feryal Uluç kardeşimizin kuran-ı kerimden kısa bir aşır şerif okuduktan sonra başladı.

Hatibe Yıldız hanım seminere gelen katılımlara özetle şunları söyledi:

Bize emanet olarak verilen bedenimizi korumakla mükellef olduğumuzu, sağlıklı bir bedenim ibadet hayatımızı

ve gündelik yaşamımızı aksamadan devam etmesi için çok önemli olduğunu ifade eden Yıldız hanım.

Sağlıklı bir yaşam için kadınların mutlaka her sene muayenelerini tahilleri ve tetkikleri yaptırmaları gerekli olduğunu belirtti.

Görülen belirtilerin hangi hastalıkların habercisi olduğunu, hangi yollarla virüs bulaştığını, ancak doktorun gerekli gördüğü tetkikler neticesinde ortaya çıkacağı unutulmamalı, bizi bu tip konularda tereddüde düşüren kişilerin kul hakkına girdiklerini söyleyerek dikkati çekti. Sonra katılımların sorularını cevapladı ve programımız sona erdi.

**Esenler Şubesi Hanımlar Komisyonu**



## BAĞCILAR TASAVVUF MUSİKİ'Sİ TOPLULUĞU

*"Tasavvuf kısaca nefsi terbiye etmektir. Tasavvufi yolların gizli ve aşıkarı vardır. Her ikisi de kıymet bakımından pek üstündür. Temel prensiplerini her daim hakkı anmak, hoşgörü, tevazu, sükûnet, yardımseverlik, ağır başlılık ve hakkı âlâ'ya teslimiyet olarak sıralayabiliriz. Aynı zamanda Cenab-ı Hakkın "Siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim" yüce kelamı da tasavvuf kültürünün yayılmasında büyük bir etkidir."*

Tasavvuf musikisi vahdeti vücud (vücudun birliği) anlayışıyla bestelenmiş İslami müzik eserlerinden oluşur. Mevlevi, Bektaşî, Celvetî, Gülşeni, Halvetî, Kadiri, Nakşî v.b. yollarda tasavvuf musikisi varsa da bunların içinde sanat değeri taşıyan ve gelişmiş olanı Mevlevî eserleridir. İtri, Dede efendi, Osman dede, Ahmet ağa gibi besteciler tarafından bestelenen Mevlevî ayinleri Türk Tasavvuf Musikisinin zirveleri olarak kabul edilir. Tasavvuf musikisinin önemli formları Mevlevî ayinleri, Peşrevler, İlahiler, Naatlar, Şuglar, Mersiyeler, Kasideler, Bektaşî nefesleri, Duraklar ve Tevşihlerdir.

Derneğimizin kuruluş amacı ise unutulmaya yüz tutmuş kültür mirasımız tasavvuf musikisi ve kültürünü topluma tanıtmak, ilgi uyandırmak ve böylelikle tasavvuf kültürünün yaşatılmasında fayda sağlamak.



Güzel ahlaklı, kendi kültürünü özümsemiş, milli ve manevî değerlerine bağlı bir toplum gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Kendi kültürümüze, kültür mirasımıza sahip çıkalım. Maddî manevî destekleriniz ile yüzlerce yıllık bir geleneği gelecek nesillere aktarma çabamızdayız. Bizlere destek olmaya haftada iki gün düzenlediğimiz meşk programımıza konuk olup çayımızı içerek başlayabilirsiniz.

**MUSİKİ EKİBİ TALEPLERİNİZ  
İçin ARAYINIZ! 0535 606 91 38**

# AKÇAABAT KÖFTESİ

*Adem Dilber*

**Akçaabat'tan**  
Eulerinize, Toplantılarınıza,  
Pikniklerinize, Lokantalarınıza  
Taşınan Lezzet...  
Köftemizi pişirmeden satmaktayız.

Merkez Büro  
**Bilgi ve Sipariş Hattı**  
**634 32 04 - 555 97 61**  
**0 532 588 66 28**  
Siparişiniz adrese teslim edilir.

Güneştepe Mahallesi Ağrı Sokak No.7 Güngören / İstanbul  
www.akcaabatkofteciniz.com • www.ademdilber.com  
ademdilber@windowslive.com

# ULUÇ Cafeterya

- ↘ Ciğer
- ↘ Döner
- ↘ Kahvaltı
- ↘ Tost
- ↘ Sosis
- ↘ Goralı
- ↘ Hamburger

Size Sağlıklı  
Ürünler Sunar

Bahçemiz Hizmetinizdedir...

☎ 0212 433 30 06

Çınar Mh. İstanbul Cd. No:13/B Bağcılar/İSTANBUL (Akbank Karşısı)

# SEVİNÇ AVM



MERKEZ: Fatih Mah. 5. Cad. No:45 Esenler / İSTANBUL Tel: 0212 611 38 21 (pbx) 569 35 47 Fax: 0212 610 37 26

ŞUBE 1: Fatih Mah. 5. Cad. No:58 Esenler / İSTANBUL Tel: 0212 647 16 62

ŞUBE 2: Çınar Mah. Fatih Cad. No:77 Bağcılar / İSTANBUL Tel: 0212 611 34 35

[sevinc-pazarlama@hotmail.com](mailto:sevinc-pazarlama@hotmail.com)

"HAYATI  'NUN REHBERLİĞİNDE YAŞAMAK İÇİN"  
sallallahu aleyhi vesellem



www.ikraderneği.com

**PROGRAM:**

**Kur'an-ı Kerim: Selman OKUMUŞ**

**Konuşmacı:**

**ÖMER DÖNGELOĞLU**

**Bağcılar Tasavvuf Musiki Topluluğu ve Semazen Gösterisi**

**Tarih: 16 Nisan 2010 Cuma Saat: 20:30**

**Yer : HAKKI BAŞAR SPOR SALONU**

*Fatih Mh. 81. Sk. No: 4 Esenler / İST.*

**İletişim : 0212 562 54 44 - 0532 237 28 13**



**İKRA**

**İLİM, KÜLTÜR  
ve RAHMET  
DERNEĞİ**

**TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR.**

**Hanımlara Yer Ayrılmıştır. Program Saatinde Başlayacaktır.**

*"Farkınız Okumak Olsun"*

**GİRİŞ  
ÜCRETSİZDİR**