



İKRA

www.ikrademeji.com

ilim kültür
ve rahmet
derneği
bülteni
ÜCRETSİZDİR

• Yıl: 3 • Sayı:8 • Ocak - Şubat - Mart 2009

1430 YILDIR YOLLARDAYIZ



"Savarona'da Akşam Namazı"
Cemil TOKPINAR



KİTAPLA HAYATI DEĞİŞENLER
Uğur SEKBAN



"Kitapların Tozunu Yutmak..."
Prof. Dr. Lütfü ÇAKAN





aşıyan

Çay Bahçesi & Restaurant & Lunapark & Spor Tesisleri

Çay, Sahlep, Neskafe

Bitki Çayları, Meyvesuyu

Aromalı İçecekler

Özel Menü Yemek Çeşitleri,

Adana, Urfa, Karışık,

Gözleme, Tatlı v.b



Merkez mh. Bağcılar / İSTANBUL
(Ebubekir Camii Karşısı) 0 2 1 2 4 6 1 6 7 6 0

Bâbu's-selâm

Merhaba Sevgili Dostlar ve Merhaba Hicri 1430

Sevgili okurlar!

Yine beraberiz. Ne mutlu hem bize hem size. Onun için Yaratanımıza hamdediyoruz.

Sevgili İKRA okurları, bu sayımızda sizlerle hicri 1430'a girerken yeniden kendimize ve çevremize dikkat edelim istedik. Birer Müslüman olarak hicri yılbaşı münasebetiyle hem hicreti hatırlayalım hem de hicreti yeniden yaşayalım dedik.

Hicret'in; yalnızca bir tarih başlangıcının hatırlanması değil onu oluşturan sebepleri ve sonuçlarını, bireysel ve toplumsal etkilerini yeniden hatırlamak ve bu anlamda onu yeniden yaşamaktır. Krizlerin ve küresel ekonomik problemlerin çokça konuşulduğu bir zaman diliminde bizler farklı şeylere dikkat çekelim ve insanların dikkatine sunalım diye düşündük. Hele yılbaşı denince eğlencelerin ve Müslüman kimlik ve kültürü ile hiç ama hiç uyuşmayan değerlerin hatırlandığı bir dönemde siz İKRA okurlarına, bize yakışanı verelim istedik. Değerli yazarlarımız bizlere ve sizlere bu konu çerçevesinde bilgiler sundular.

Kitap tanıtımında ise nefsimize yönelik kusurlarımızı hem teşhis hem de tedavi reçetesi sunan bir esrimizi sizlere takdirine arz ettik.

İlim ve alim bölümünde ise değerli hocalarımızdan bir tanezinin kısa hayat hikayesini sizlere sunduk.

Geçtiğimiz üç ay boyunca derneğimizin hem merkez yönetiminde hem de şubelerindeki faaliyetlerinden demetler sunduk.

Hanımlar çalışmalarından ve gençlerin faaliyetlerinden örnekleri sizlerle paylaştık.

Farklı bir çalışma olarak esnaf dostlarımızdan birisiyle kitap okuma ve derneğimizin faaliyetleri konusundaki görüşlerini aldık ve sizlere sunduk.

Bu sayımızda da sizlere daha güzel ve daha iyi bir dergi için uğraşımızı ortaya koyduk.

1430. hicri yılınızı tebrik eder İslam Alemine ve insanlık alemine huzur, barış ve güzellikler getirmesin Yüce Rabbimden niyaz ederim

Mehmet ÇELİK
İKRA Dergisi Yayın Kurulu Sorumlusu



Sayı: 8 Ocak - Şubat - Mart 2009

Bu yayın İlim, Kültür ve Rahmet (İKRA)
Derneği Bültenidir.
3 ayda bir yayınlanır.
Ücretsizdir.

İlim, Kültür ve Rahmet (İKRA) Derneği adına
Sahibi ve Sorumlu Müdürü
Av. Emin Atalay

Yayın Kurulu
Mehmet Çelik - Halil Kendir
Ümit Almacı - Erdoğan Aydın
Hakan Uluç - Furkan Kelle
Vural Erce - Hamdi Bakın

Reklam
Nurullah Gökçe Gsm: 0555 461 07 21
Hamdi Bakın Gsm: 0532 456 86 16

Sekreteryaya
Ümit Almacı

Bastığı Yer
Dergah Ofset
0212 446 00 79

Baskı Öncesi Hazırlık
Platin Ajans
0212 446 00 83

Adres
Çınar Mh. 5/2 Sk. No. 8 Bağcılar / İSTANBUL
Tel: 434 04 87 - 562 54 44
www.ikradernegi.com

Dergimiz Bağcılar Basın Savcılığının 2007/24 sayılı
evrak bilgileriyle basılmaktadır.

Dergimiz bu sayıda 7.000 Adet basılmıştır.



İÇİNDEKİLER

9

İlim ve Alim
Ali Ulvi KURUCU



10

Yaşayan Örnekler
Cemil Tokpınar

18

Kitapla Hayatı
Değişenler
Uğur SEKBAN



20

Gönül Verenler
Ahilla ULU

21

Motivasyon Semineri
Prof. Dr. İsmail Lütfü ÇAKAN



25

Hayat Derstleri
Mürşide UYSAL

26

Açıldık Bekliyoruz
Güngören Şubesi



31

Bu Kervana Yolcu
Olmak İster misiniz?
Tuna Şubesi

3 Kitap Tanıtımı Nefsin Ayıpları

5 Kitapla Kitaba Hicret Emin ATALAY

7 İyilik Tüccarları Mehmet ÇELİK

15 Kitapla Hayatı Değişenler Emine YEMEZ

22 Merkezden Haberler

4 Allah'ın Arzı Geniş Değilmiydi Hicret Etseydiniz ya! A. LEVENT

6 Kuflu Yolun Yolcusu Olabilmek Ahmet YAPICI

8 Okuma Üzerine Notlar Çocuklarınızla Kitap Okuyun

16 İçimizdeki Gençlik

28 Şubelerden Haberler Esenler

→ KİTAP TANITIMI/Halil KENDİR

Nefsin Ayıpları

HASET, KİN, RİYA, GAFLET...

"Ey huzura kavuşmuş nefis! Sen O'ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön; seçkin kullarım arasına katıl ve cennetime gir." (Fecir suresi: 27-30).

Bu ayet-i kerime kulun varacağı iki nihai sondan birine, mutlu sona işaret ediyor... Yaratıcısına iman etmiş, O'nun emirlerine boyun eğmiş ve takva üzere yaşayarak sâlih kullar arasındaki yerini almış bir kulun Rabbinin yanındaki yerini, kendisinden hoşnut oluşunu ve ebedî saadetini gözler önüne seriyor...

"Kimin de tartılan hafif gelirse, işte onlar nefislerine yazık edenlerden olup, ebedî olarak cehennemde kalacaklardır." (Mü'minin suresi: 103).

Bu ayet-i kerimede ise, bir diğer nihâi sona, bedbaht sona işaret ediliyor... Dünyada Rabbinden yüz çeviren, O'nun emirlerini hiçe sayan ve huzura eli boş olarak giden şâki bir kulun karşılaşacağı korkunç son gözler önüne seriliyor...

İnsan için bu iki sondan biri mukadder olduğuna göre, acaba kul niçin Rabbinin hoşnutluğunu ve ebedî saadeti kazanmaya yönelmez de, Rabbinin gazabına ve ebedî azaba koşar? Ya da her iki sona giden yol, açık ve belli olduğuna göre, acaba niçin sonsuz nimetlere sahip olacağı istikamete iltifat etmez de, ebedî ve korkunç bir hüsranın içine sürükleneceği yola talip olur?

Evet, Rabbin hoşnutluğuna, ebedî saadete ve sonsuz nimetlere giden yol belli; ancak engellerle dolu. Sarp ve yokuş. Bu yolda ilerlemek gayret, sabır ve dirayet istiyor. Ebedî azaba ve hüsrana giden yol ise sahte güzelliklerle çevrili. Cezbedici tuzaklarla örülü. Bu yol, sahte güzelliklerine kananları, cezbedici tuzaklarına düşenleri önüne katıp sürüklüyor... Can yakıcı elim bir azaba... Bu akıbetten kurtulmak, sahte güzelliklerin ve cezbedici tuzakların farkında olmak ve onlardan kurtuluş yollarını bilmekle mümkündür.

İlke Yayınları'ndan çıkan "Nefsin Ayıpları" işte bu tuzaklara dikkat çekiyor ve bunlardan kurtuluş yollarını anlatıyor. Kitabın müellifi hicri 330-412 yılları arasında yaşamış ve daha çok tasavvuf konularındaki eserleriyle tanınan büyük alim Ebu Abdurrahman es-Sülemi. Müellif bu kitapta, "haset, kin, riya, şöhret tutkusu, kurtuluşa erdiğini zannetmek, içini bırakıp dışını güzelleştirmeye çalışmak, hakikatten hoşlanmamak, rızık kaygısı çekmek, ihtiras sahibi olmak, gafil olmak, az ibret almak, günah işlemekte ısrar etmek, zamanı faydasız şeylerle tüketmek, kötü arzuların esiri olmakgibi" her biri hak yoldan alıkoyan tuzak niteliğindeki nefsin ayıplarına dikkat çekiyor ve bu ayıplardan kurtulma reçeteleri sunuyor:



"Nefis, akla gelen kötü düşüncelerden hoşlanır. Böylelikle insanı günah işleme yönünde ikna eder. Bu ayıptan arınmanın yolu: İnsan, aklına kötü düşünceler gelir gelmez, bu düşüncelerin kendisinde kalıcı hale gelmemesi için derhal onları reddetmelidir. Kişi bu hale, ancak sürekli olarak

Allah'ı zikretmek, Allah'tan korkmak ve insanların kendisinin açık hallerini bildiği gibi Allah'ın da kendisinin gizli hallerini bildiğine kesin bir inançla inanmakla ulaşabilir..."

Müellif, nefsin ayıplarından arınarak Allah'a yaklaşmanın ve ebedî saadeti kazanmanın en önemli reçetesini ise şu ifadelerle açıklıyor: "Allah'ı anmak, O'nu zikretmek seni Allah'a yaklaştırır. Allah'ı anmak ve zikir ise ancak, ilahî kelâm Kur'an-ı Kerim'i okumak, okudukları üzerinde uzun uzun düşünmek, bildirdiği emir ve yasakları iyi anlamak ve emirlerini yerine getirip, yasaklarından uzak durmakla olur."

ALLAH'IN ARZI GENİŞ DEĞİL MİYDİ? HİCRET ETSEYDİNİZ YA!

İnsanlık tarihinin en önemli hadiselerinden olan hicret, özel bir anlamı, kendine has derinliği ve çeşitli harikulade olayların bir arada yaşandığı köklü gerçekleri içinde barındırmaktadır. Bilindiği gibi tarihte sayısız hicretler ve göçler meydana gelmiştir; ancak bunların hiçbirisi Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ve arkadaşlarının hicretine kadar etkili sonuçlar doğuramamıştır. Hicret, sözlük anlamıyla "bir yerden ayrılmak başka bir yere gitmek" demektir. Bu anlamıyla her insanın yaptığı göçe hicret denir; ancak kelimenin İslam tarihinde kazandığı, "kişinin Allah rızası için yurdunu terk etmesi" şeklinde bir kavramsal anlamı da vardır. Bu kavramlaşma, vahiy döneminde başlamıştır. Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlardan, hem Kuran'da, hem de Peygamberimiz (s.a.v.)'in konuşmalarında "Kureysliler" ya da "Kureysli Müslümanlar" yerine "Muhacirler" (Hicret edenler) olarak bahsedilmesi dikkat çekmektedir.

Tarihi süreç incelendiğinde; Peygamberimiz (s.a.v.)'den önceki dönemlerde de Peygamberlerin ve onlara inanan insanların, mümkün göçer taraflarından hicret etmeye zorlandıklarından ve bunların inançları uğrunda yurtlarını bırakıp başka yerlere göçtüklerinden bahsedebiliriz. Hz. İbrahim (a.s.), kavminin kendisini ateşe yakma teşebbüsünün ardından, "Doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere hicret ediyorum" demiş (Ankebut 29/26) ve önce Filistin'e, ardından Mısır'a göç edip daha sonra da Ken'an diyarına yerleşmişti. Hz. İbrahim (a.s.)'la beraber Filistin'e kadar bu hicrete katılan Hz. Lut (a.s.), Peygamberlik görevini yaparken kâfirlerin azgınlık ve ahlaksızlıklar karşısında Cenab-ı Hak'tan aldığı emirle bir gece vakti inananlarla birlikte yurdundan çıkmış, arkasına dönüp bakmadan gitmesi istenilen yere gitmişti. Hz. Nuh, Hz. Zekeriyâ, Hz. Musa, Hz. Şuayb (a.s.) ve diğer birçok Peygamber, yaşadıkları yerlerde sert muamelelerle karşılaşmış ve hicret etmeye zorlanmışlardır. Hicretin, hemen hemen bütün Peygamberlerin hayatında yer aldığı söylenebilir; kâfirlerden görülen eziyet ve baskılar, bu eylemin temel nedeni inanca bağlılık, Allah'ın rızasını gözetme, Allah'ın insandan istediklerine aykırı dayatmalara direnme gibi

saygın değerlere dayandığını görürüz.

Dünya tarihinde bilinen bütün medeniyetler, bir hicretten sonra ortaya çıkmıştır. İslam medeniyeti de Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) ve arkadaşlarının hicretiyle ivme kazanarak gelmiştir. Efendimizin hicreti, sürekli iç çatışma halinde olan bir toplumu, tek amaç olan "Allah'a ve Resulüne itaat" etrafında toparlayıp, bir şehirde ortak kimliğe kavuşturdu. Eski adı Yesrib olan bu küçük kent, Medinetü'r-Resul olarak dünya tarihine yön veren bir merkez oldu.



Manevi yönden değerlendirildiğinde ise; çilenin, *sabrın, gayretin, mücaadelenin ve günahın günahsız bir yaşantıya göç etmenin sonucunda, zafere ve kurtuluşa ermenin adıdır hicret.* Nefsin terbiye edilmesine yönelik teziğe ve Allah'a yakınlık kurmak noktasında manevi yolculuğa çıkmak anlamlarını da içinde barındırır. Nefisle yapılan bu cihadda, niyeti halis tutarak

kalbi marazlardan temizlenmek adına, hata ve günahlardan uzaklaşmak için Allahın istediği kulluk ölçülerine yapılan bir göç olan hicret, sosyal şartların zorluklarından kaçış olmayıp, bilakis Allah emrinin bir ifasıdır. Masivadan Allah'a, kötülüklerden iyiliklere, günahlardan sevaplara, haramlardan helallere yönelerek İslam'ı yaşamak azminde olmak ve Allah'ın (c.c.) rızasına ulaşmak için, O'na yapılan manevi bir yolculuktur. Hicret eden ve bu yolculuğa çıkan herkes, "Muhacirin" mirasçısı konumundadır. Hayatımızın son noktası açısından düşünüldüğünde ise dünyadan ahirete hicret, kaçamayacağımız bir zorunluluktur. Bu zorunlulukla er ya da geç karşı karşıya geleceğimizin farkında olmamız gerekmektedir. Yararlılığı gayemize uygun bir hayat yaşamak ve yeni başlangıçlar yapmak için hicret, hem dünyamız hem de son hicretimiz açısından kaçırılmaması gerek büyük bir fırsattır.

"Kendilerine yazık eden kimselere meleklar, canlarını alırken: "Ne işe idiniz!" dediler. Bunlar: "Biz yeryüzünde çaresizdik" diye cevap verdiler. Meleklar da: "Allah'ın yeri geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya!" dediler. İşte onların barınağı cehennemdir, orası ne kötü bir gidiş yeridir." (Nisa Suresi Ayet 97)

KİTAPLA KİTABA HİCRET...

Bir insanlık hikâyesi ve bir "insan" hikâyesidir hicret!... Çünkü hicret "insan" içindir ve insana ilişkindir. Ana eksenini insan olan İslâm da bu sebeple ayrı ve özel bir önem verir hicrete. Sadece hicreti ve muhacirleri anlatan bir çok ayet ve hadis vardır İslâm kültüründe... (Bakara: 219; Nisa: 97-98, 100; Tevbe: 20, 100; Nahl:41; Ankebut:56 gibi) Ve hicret sadece Hz. Peygamberin (s.a.v.) hayatıyla da sınırlı değildir. Allah yolunda çalışan-çarpışan, hatta düşünen hemen hiç kimse yoktur ki hicrete muhatap olmamış olsun. Hz. İbrahim'den (a.s.) Kehf ashâbı'na, derdi "insan" olan hemen tüm çilekeş ve mücahid insanların "kâr"ıdır hicret.

Nitekim Hz. Peygamber a.s.v. "Düşmanla çarpışıldığı süreçte hicret devam eder." (Müsned, 5/270) şeklindeki beyanıyla hicretin zaman mefhumuna bağlı olmaksızın devam ettiğini ve gelişen olaylar ve zamanlar sebebiyle de ihtiyaç duyulabileceğini belirtir. Aynı manada bir başka hadis de şöyledir: Abdullah bin Vâğit es-Sâdî (r.a.)den: "Bir heyetle Rasûlullah (s.a.s.)'in huzuruna geldik. İhtiyacımızı arz ediyorduk. Ben: 'Ya Rasûlallah, hicret kesildi mi?' dedim. Rasûlullah (s.a.s.): 'Kâfirlerle savaş devam ettikçe hicret kesilmez' buyurdu." (Nesâf, h. no: 4156) Bu kısım Ebu Davud'un naklettiği bir hadisile bitirelim: Tevbe sona ermedikçe hicret sona ermez; Güneş batıdan doğuncaya kadar da tevbe son bulmaz." (H. No. 2479)

Hicreti sadece coğrafi mekân değişikliği olarak anlamak da eksik/kısır olacaktır. Çünkü bizzat Allah c.c. hicreti aynı zamanda "sembolik/batınî manada" da kullanmıştır. Ankebut/26'da hicret, Hz. İbrahim a.s. diliyle şöyle sembolleştirilir: "Doğrusu ben Rabbime hicret ediyorum. Muhakkak ki, O, Aziz'dir, Hakim'dir." Her ne kadar burada Hz. İbrahim'in "Rabbime hicret ediyorum" ifadesi; Rabbimin bana emrettiği yere hicret edeceğim (El esas-Said Havva) manasına ise de, Kur'an'ın hicretle kastedtiği göç, sadece bedensel olmayıp, kalbi Allah dışındaki şeylerden ayırıp Allah'a yönelmek anlamındadır da... Kur'an buna Allah'a hicret veya Allah yolunda hicret demektedir (Kavram Tefsiri-Ahmet Kalkan). Kur'an'ın "sembolik hicret"ini bazı hadislerde de görebiliriz. Meselâ: "Gerçek Muhâcîr, Allah'ın yasakladığı şeylerden uzak kalan kimsedir." (Tecridi Sarih H. No. 10; Ebû Dâvud, H. No. 2481) Yine bu manada; "Bir adam, sordu: "Ya Rasûlallah, hangi hicret daha faziletlidir?" Allah'ın elçisi buyurdu ki: "Allah'ın sana haram kıldığı şeylerden hicret etmen (bunları terk etmen)dir!" (Ebû Dâvud, h. no. 1449, Dârimî, h. no 1431)

Derneğimizin ana faaliyet sahasının kitap okumak ve okutmak olduğu bilinmekte... Bu sebeple derneğimizin sloganı "Farkınız okumak olsun"dur. Bütün bu açıklamalardan sonra "hicret"i derneğimiz çalışmalarını sadedinde sembolik olarak yorumlamak ve hicret'i bugün; gügüde kitapsız ve dolayısıyla da bilgisiz, irfansız, amelsiz bir

hayata sürüklenen insanımız, için "Kitap'a hicret" olarak yorumlamak ve anlamak yanlış olmayacaktır!

Nitekim, "İman edenler ve hicret edip Allah yolunda cihad edenler var ya, işte bunlar, Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah Gafûr ve Rahîmdir." (Bakara, 218), "Allah yolunda hicret eden, çok bereketli yer ve genişlik bulur. Eviden Allah'a ve peygamberine hicret ederek çıkan kimseye ölüm gelirse, onun ecirini vermek Allah'a aittir. Allah, başlıklar ve merhamet eder." /Nisâ, 100) ayetlerindeki "hicret" kelimelelerinin yerine "kitap okumak" kelimesini yerleştirelim. Ancak bu "kitap okumak" eylemi; hakiki okumayı, emredildiği şekilde okumayı (gereğini, yani irfan ve amele dönüştürmeyi) içine alsın... Anlamda bir bozukluk, hakikate aykırılık olmayacağı kanaatindeyim. Çünkü gerçekten Kitap'a/okumaya hicret etmek, izleme (ve giderek "sörf yapma") kültürünün rüzgarına kapılmış inanan insanımız için artık bir zaruret haline almıştır. Üsteik ilk ayette hicretten sonra "cihad" zikredilmiş. Allah aşkına, okumayan/bilmeyen niçin, kimin ve nasıl cihat edecektir ki? Dikkat edilirse, bilgi eksikliği tüm eksikliklerin başıdır. Bu eksiklik şeyden tüm eksiklikleri getirmektedir. Bilgi olmadan bir peş ol(a)mayacaktır!

Geliniz Elmali'lı Hamdi Yazır'ın Nisa/97 ayeti tefsirini bir de tarafımızdan ve günümüz hicretine atıfta bulunacak şekilde güncelleştirdiğimiz "parantez içi" açıklamalarla okuyalım: "Hicret vacip iken kâfirlerin suyunca gidip (kitap okumadan) oturmak doğrudan doğruya küfür değil ise de her halde bir günah ve nefse zulümdür. (...) Hz. Peygamber bir hadisinde sahih olarak şöyle buyurmuştur: "Her kim dini uğruna bir yerden kaçarsa (dinini öğrenmek için ilme, bilgiye ve tüm bunların anası olan Kitap'a koşarsa), gittiği bir karış yer de olsa cennete girmeye hak kazanır. Babası İbrahim'in ve peygamberi Muhammed'in yoldaşı olur." (...) Demek oluyor ki, gerektiğinde (Kitap'a; ilme, irfana) hicret de bir tür cihaddır. **Kâfirlerin (dünya ve dünyalıklardan başka bir şey düşünme, dini ile ilgili en ufak bir şey öğrenmeye gayret etmeme şeklinde ümmeti bozduğu bu kültür(!) zulmü altında ezilip kalmak ve hak dinin yayılmasına hizmet edememek (kitap okumayınca, bilgi sahibi olmayınca elbette hizmet edemeyeceğiz), neticede çok kötü bir başkalaşma (cahilliğe ve bunun getireceği zilletle, esaretle, sömürülmeye) neden olacağından az çok gücü (ve vakti) varken bundan kaçınmamak nefse zulümdür" Nefislerine zulmeden zalimlerin akibetini ise okuyucularımız zaten biliyorlar...**

Unutmayalım, Mü'min her an hicret halindedir, daha doğruya, daha güzele doğru yürüyüş, daha ileri menzillere ulaşmak için sefer halindedir. Bu bazen beldeden beldeye doğru mekân değişikliği, bazen iç âlemin bir menzilden öteki menziline doğru hal değişikliğidir. (Kavram Tefsiri-Ahmet Kalkan) Bugün bu hicret derneğimiz ve derneğimizle devam ediyor. Çünkü biz kitap okuyoruz...



KUTLU YOLUN YOLCUSU OLABİLMEK...

Sağlıklı ve emniyetli bir yolculuğun ilk şartı iyi bir rehber bulmak, onu takip etmek ve ona bağlı kalmaktır. Kuran da Müslüman toplumların rehberidir, yol göstericisidir. Müslüman milletlerin her iki dünyada da huzur ve güven içinde yaşamasının yolu Kuran'a bağlı kalmalarından geçer. Bu yüzdendir ki "Kuran nice milletleri yüceltir, nice milletleri de alçaltır." Tarih bu alçalma ve yücelme örnekleriyle dolu bir vitrindir. Asrı Saadet bu vitrinin zirvesidir. Bunalım ve çöküş dönemleri ise vitrinin en acıklı yerleridir. Kur'an, bizden her ikisini de bilmemizi ve ibret almamızı ister.

İçinde yaşadığımız çağ, Müslüman milletlerin baskı ve sömürüyü en acı şekilde yaşadıkları bir zaman dilimi... İslam toplumları askeri veya kültürel işgaller, açlık, sefalet ve yokluk hakim durumda. Bu sorunlar kendimizle yüzleşmeyi bize zorunlu kılıyor.

Müslüman toplumlar yeniden bir dirilişe ve atılıma muhtaçtır. Muhtaç oldukları kudret Müslümanların kitaplarında ve dinlerinde mevcuttur. Yeter ki Müslüman milletler üzerindeki ölü toprağını atsın ve yeniden "ikra" emriyle kitabı, hayatı ve kainatı okusun...

Bir hayalden söz etmiyoruz. Tarihte örneği olan ve yaşanmış bir tecrübeden bahsediyoruz. 13. Yüzyıl Anadolu ve Ortadoğu'daki Müslümanların büyük sıkıntıları çektiikleri zor bir dönemdir. Doğu'dan Moğol saldırıları Müslüman şehitlerini yapıp yıkmakta, binlerce kadın ve çocuk evinden, yurdundan kaçmak zorunda kalmaktaydı. Kaçamayan veya düşmana karşı duranlar ise Moğollara karşı direnişin şehitleri oldular. Onlarca ilim adamı baskınlardan kurtulmak için Anadolu'ya göç etti. Ancak Doğu'dan gelen Moğol saldırılarına karşılık



İslam dünyası Batı'dan Haçlıların saldırılarıyla bunalımlı. Hem Haçlı Seferleri hem de Moğol saldırıları Müslümanlara zor bir yüzyıl yaşattı. Bir de buna Anadolu'daki beylikler arasındaki çatışmaları ekleyin. Manzara felaket... Bu olumsuz ve karanlık portreden doğan bir İslam uygarlığı var... Osmanlı... Zor günler yaşayan Müslüman coğrafyası ışığı ve aydınlığı yine bu zor günlerin içinden geçerek gördü. Karanlıkların en çok bastırıldığı vakit ışığa az kaldığının işaretidir. Yeter ki içimizdeki umudu ve iradeyi sağlam tutalım.

Müslüman toplumlar bugün huzur ve mutluluğun ilacını Nasreddin Hoca misali yanlış yerde

aramaktalar. Batılılaşma, Müslüman toplumları duyarsız, bilinçsiz ve doyumunsuz kıldığı oranda sömürdü. Onları kişiliklerinden, değerlerinden ve kendilerinden uzaklaştırdı. Duruşunu, bakışını ve kıblesini kaybeden kimi toplumlar bir süre sonra hafıza kaybına uğramaya başladılar. Taşıdıkları yükün kıymetini takdir edemediler. Kimi milletler tarihinden, kültüründen ve inancından rahatsız olmaya ve onu küçük görmeye başladı. Kimi toplumlar da batılılar karşısında aşağılık kompleksine kapıldı ve çareyi kimliğinden uzaklaşmakta buldu. Yazık ki başkaları onları hep o inanç ve tarih kimlikleriyle tanıdı. Ve bu yüzden ne tam Müslüman kalabildiler ne de batılı olabildiler.

Ekonomik zayıflık, eğitim ve kültür kaybı, batıya bağımlılık gibi pek çok sorun yaşayan Müslüman milletlerin umudu ve ışığı Kuran'dır, İslam'dır.

Ve Müslüman toplumlar bugün hicrete muhtaçtır. İslam'a hicret, Müslüman milletleri tekrar kendileriyle buluşturacak yegane kutlu yoldur.

Ne mutlu kutlu yolun yolcularına...

İYİLİK TÜCCARLARI

"Siz, insanlar için çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten yasaklar Allah'a iman edersiniz....." (Al-i İmran Suresi ayet 110)

Onlar Allah'a verdikleri sözden sonra yan gelip yatmadılar. Peygamberimizle yaptıkları biattan sonra evlerinde oturup beklediler. Aldıkları bu yüce iyilik sermayesini hem kendileri kendi nefislerinde kullandılar, hem aile içinde harcadılar, hem de başka nice diyarlardaki insanlar istifade etsin diye yollara düştüler. Bir ticaret başlattılar ki; sermayesi iyilik, kazancı iyilik, alması iyilik, satması iyilik...

Onlar bu yolda ömürlerini tükettiler ama kendileri tükenmediler. İşte biz bu gün bunları yazıp okuyabiliyorsak bu, onların tükenmediğinin en bariz işaretidir.

Akabe'den, Medine'den, Bedir'den, Hudeybiye'den, Veda Haccında Arafat dağından aldıkları bu iman ve iyilik yükünü kendileri için bir şeref bildiler. Bu şerefle hem kendileri şereflendiler hem de başkalarını şereflendirdiler. Ne mutlu onlara..

Bizler bu yüzyılda onlardan aldığımız bu iyilik sermayesini ve iyilik yükünü yüksünmeden ve yorulmadan taşımak ve taşıtmak zorundayız. **Zira bizi, onlar gibi tarihte kalıcı ve tarih yapıcı olarak değerler sahnesinde ebedi kalacak olan o sermayedir.** Dünyadan kazandığımız sermayeler ve yükler eğer o "iyilik" yüküyle harmanlanmaz ve ortak eylem olarak dünya üzerine dağılmazsa, ömrümüz gibi bizle beraber yok olacaktır.

İyilik alıp iyilik satanlar!.. İyilik yükünün hamalı olmaktan şeref duyanlar, her daim kazanmışlardır.

Yapılan her işte mutlaka maddi bir karşılık beklenen günümüz dünyasında; elindeki bütün iyilik sermayesini hiçbir maddi karşılık beklemeden verecek genç işadamları beklenmekte ve özlenmektedir. Kur'an'dan ve Hz. Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sav) den aldığı bu onurlu ve şerefli iyilik sermayesini, yeryüzünün her köşesine ulaştırmak için her Müslüman kendini sorumlu tutmalıdır. Bilmelidir ki; su denize ulaşmak için nasıl durmadan hareket ediyorsa kendisi de cennete ulaşmak için öylece hareket etmelidir. Bu durum; onun hayat belirtisidir.

Ve sen ey 21. yüzyıl Müslümanı! Şimdi sıra sende. İşte sermaye. İşte dünya pazarı. Ve işte meydan. Sen çık! Göreceksin ardından gelenleri. Korkma! Çünkü sen korkulacak iş ve korkulacak ticaret yapmıyorsun.

Zaman zaman yaptığı bu işten ve ticaretten dolayı kınanacağı ve hor görüleceği olacaktır. İşin sonunu bilmeyen bu insanlara; önce işin mahiyetini anlatacak sonra da ticaret malı olan o "iyilik" nimetinden onu da istifade ettirecektir.

Mekke, Medine, Basra, Semerkant, İstanbul, Kahire, Tunus, Cezayir, Tahran Müslümanların yaşadığı bütün iller ve beldeler şayet bu gün Müslüman kimliği taşıyorlarsa o yiğit tüccarlar sayesinde. Onlara sonsuz selamlar olsun.

Ve sen ey 21. yüzyıl Müslümanı! Şimdi sıra sende. İşte sermaye. İşte dünya pazarı. Ve işte meydan. Sen çık! Göreceksin ardından gelenleri. Korkma! Çünkü sen korkulacak iş ve korkulacak ticaret yapmıyorsun.

1429 yıldır senden öncekiler aynı yoldan geçtiler. Şimdi sen yol açmak için çalış ve açılan yollardan dünya insanına iyilikler pazarla, iyilikler sat ve iyilikler kazan.

Yolun açık olsun ey Müslüman.

Anne babalara kitap okuma hakkında öneriler-1

"Çocuklarınızla kitap okuyun"

Çocuklar genelde okuma öğrenmek için can atarlar. Çevreleri metinlerle dolu olduğundan, onları çözmeye ve anlama merakı çocuklarda çok yüksektir. Yetişkinler bu ilgiyi geliştirmek için bazı yöntem ve davranışlarla yardımcı olabilirler: Kitaplara yol göstermekte kendileri örnek olabilirler, kitap okumasını ve hikaye anlatmasını güzel bir gelenek haline getirebilirler.

Kitap okuyun:

En verimli okuma teşviki çocuklara düzenli bir şekilde kitap okuyup kitap sevgisini uyandırmaktır. Çocuklara kitap okuyarak gelecekteki okuma hevesinin temelini atmış bunun yanı sıra çocuğun sabrını, ısrarını, konsantrasyonunu yeteneğini ve dil becerisini geliştirmiş olursunuz. Çocuklarınıza kitap okurken bazı önemli öneriler: Yeterince zaman ayırın. Kitapları seçerken çocuğun tercihini göz önünde bulundurun. Kitap okumayı birlikte yaptığımız, rahat ve güzel bir gelenek haline getirin. Film seyretmek yerine birlikte koltuğa veya yatağa uzanıp kitaba bakabilir, hikaye okur ya da anlatabilirsiniz. Çocuklar sizinle birlikte olmaktan ve kitap okumaktan çok zevklenirler. Okumayı öğrenmiş olsalar bile, yine de sizinle birlikte kitap okumaktan vazgeçmek istemezler. Araştırmalara göre erkek çocuklar kız çocuklardan daha az kitap okumaktadırlar. Egitilimcilerin (pedagogların) neden olarak kitap okuyan erkek çocukların çıkarıldım ve nazlı olarak tanımlandıkları, kitap okumanın daha çok "kız meşgalesi" olarak görüldüğünü öne sürüyorlar. Bu önyargının annelere tarafından güçlendirilmemesi için babalar çocuklara kitap okumayı yalnızca annelere bırakmamalı kendileri de düzenli şekilde çocuklara kitap okumalıdır.

Hikaye anlatın:

Yanlış kitap okumak değil, hikaye anlatmak da çok önemlidir. Hikaye anlatmayı güncel hayatınıza yerleştirin: Bulaşık yıkarken, banyoda, yemek pişirirken, araba kullanırken hikayeler anlatın. Çocuklar küçükliklerinden anlatan, hatta annelerden veya nane ve dedeleri çocuk olduğu zamanlardan bahseden hikayelere bayılırlar. Güncel yaşadıklarınızı da hikayeye yerleştir-

bilirsiniz. Ya da o an yaşadığınız ortamdan yola çıkıp, örneğin bulaşık yıkarken kaşık ve çatalın maceralarını ya da külvette sünger ve ördeğin ilk karşılaşmalarının hikayesini anlatabilirsiniz.

Kitaplar üzerine konuşun:

Hem okurken hem anlatırken çocuğunuzla diyalog kurma fırsatından yararlanın. Okumak monolog (tek yönlü) değil diyalog (karşılıklı) şeklinde olmalıdır. Böylece küçük çocuklar da konuşmayı mükemmel bir şekilde geliştirebilir. Ayrıca çocuklarla kitaplar üzerine konuşmak annelere ufak ve büyük çocukların neler ile meşgul olduklarını, okudukları ve gördüklerini ne derece kavrayabildiklerini ve içerikleri nasıl değerlendirdikleri hakkında bilgi vermektedir. 2001'de Erfurt Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma 6 ila 10 yaş arasındaki çocukların annelere ile birlikte hikayeler ve kitaplar üzerine konuşmak istediklerini ortaya koymuştur. Okunulan hakkında ne kadar çok konuşulmuşsa yeniden okuma dürtüsünün o kadar kuvvetliydi olduğu saptanmıştır.

Çocuğunuzla okunulan üzerine konuşun:

Bırakın kitaplardaki resimleri çocuğunuz size açıkla-sın. Resimli kitaptaki nesnelere adlandırmak konuşma öğrenmede önemli bir adımdır. Zaman zaman okumanıza ara verin ki çocuğunuz anlamadığı şeyleri sorma fırsatı bulsun. *Hikayelerdeki olan bitenlerle ve kendi gerçek hayatınızda benzeri deneyimlerle bağlantı kurun.* Okuduğunuz hikayenin devamını çocuğunuzla birlikte düşünün. Kitapları bilmece oyunu gibi de kullanın ("Bu sayfada senin görmediğin bir şey görüyorum") ya da kitapta gördüğünüz resimlere kafiye yapın: ("Top yuvarlak -tencere sınırsız ...") Çocukları erken yaşta kitap kullanmaya alıştırmak

Çocukların çeşitli metinlere ulaşmaları gerekir:

Evde, yuvada, sınıfta, okul ve kütüphanede. Seçme olanağı olan çocuklar genelde diğerlerinden daha fazla okurlar. Kitapları hem eğlenmeye hem bilge edinmeye kullanırlar.

"Hz. Peygamber ile 56 yıllık komşuluk"

MÜHİM BİR ALİM:

ALİ ULVİ KURUCU

(1922-2002)



Fazilet sahiplerinin kıymetini yine fazilet ehli bilir. Üstad Bediüzzaman "Tarihçe-i Hayat" adlı eserine önsöz yazan Ali Ulvi Kurucu için "Medine'de bulunan mühim bir alim" ifadesini kullanır. Ali Ulvi Kurucu hem alim hem de gönül ehli oluşuyla son devrin önemli şahsiyetlerinden biridir. Onun en önemli yanı 56 yıl Medine'de Hz. Peygamber'in ve sahabe-i kiramanın manevi ikliminde yaşaması ve bu havayı kişiliğiyle bütünleşmesidir.

1922 yılında Konya'da doğan Ali Ulvi Kurucu, seksen yıllık ömrünün 18 yılını Konya'da, 6 yılını Mısır'da (Kahire'de), 56 yılını da Medine'de Hz. Peygamber (a.s.)'in yanı başında geçirir. Diğer bir ifade ile 1922'den 1939'a kadar Konya'da, 1939'dan 1946 yılına kadar Mısır'da ve 1946'dan 2002 yılına kadar Medine'de yaşar. Doğduğu zaman ismini "yüce" anlamında Ali koyarlar. Ancak o çok sevdiği "Ulvi" ismini de Ali'nin yanına ekler. Soyadı kanunu çıkınca amcası "Kuran, müesses, tesis eden" anlamında "Kurucu" soyadında karar kılar. Böylece hem Ali hem Ulvi hem de Kurucu olur. Adına ve soyadına yakışır bir ömür süren Ali Ulvi Kurucu 1,5 yaşında annesi Sare Hanım'ı kaybeder. Ali Ulvi Kurucu'nun ailesi ve hayatı Kuran hizmeti etrafında şekillenir. Hayatında dedesi Hacı Veyis Efendi, amcası Hacı Veyisade Mustafa Efendi ve babası İbrahim Efendi'nin önemli bir yeri vardır. Her üç zat da ilim ve hizmet ehli insanlardır ve Ali Ulvi'nin yetişmesinde belirleyici olmuşlardır.

"Devamlı surette kendini kritik et. Başkasının tenkidinden önce kendine vakıf olacaksın. Bu iş sadece kitap okumakla olmuyor; zira kütüphaneler kitaplarla doludur. Mühim olan, bunların faydası kalplere yer-

leşsin. İbadetten, fikirden ve zikirden maksat nefsi emmareye iradenin hakim olmasıdır."

Konya, Kahire ve Medine... Kurucu'nun hayatında iz bırakan üç ilim merkezi.... O, Mısır'da ve Medine'de kaldığı süre içinde son dönem Osmanlı alimlerini ve İslam dünyasının önde gelen şahsiyetlerini yakından tanıma imkanı bulmuş. Mehmet Akif'ten Elmalılı Hamdi Yazır'a, Hasan El-Benna'dan, Şeyhül-İslâm Mustafa

Sabri Efendi'ye, Kudüs Müftüsü Emin El-Hüseyni'den Seyyid Kutup'a ve Şeyh Şamil'in torunu Said Şamil Bey'den Bediüzzaman'a kadar onlarca farklı ilim ve dava adamını tanımak Kurucu'ya bu dünyada verilmiş bir devlet olsa gerek. Medine'ye gelen hacılarla yakından ilgilenen Kurucu, Türkiye'ye geldiği zaman çeşitli illerde düzenlenen konferanslar aracılığıyla gençlerle buluşur. *Gençleri her gördüğünde "Sizler benim gördüğüm rüyalarım, kabul olunan dualarımsınız" derdi.* Mısır ve Medine'de birçok İslam aliminden ders okuma ve ilim mütalaa etme imkanı bulan Kurucu'nun hatıratı, yakın tarihin gizli noktalarını açığa çıkaran, ilim ve hizmet aşkıyla dolu bir külliyyattır. İslami hizmet alanında faaliyet gösteren her müslümanın ibretle okuyacağı/okuması gereken bir kitaptır Kurucu'nun hatıratı.

Peygamber aşiği bir zat A. Ulvi Kurucu... M. Akif'in Safahat'ını ezbere bilmesiyle tanınan Kurucu'nun şiirlerine de Peygamber ve dava aşkı hakimdir. Medine'de 32 yıl Mahmudiye ve Şeyhülislam Arif Hikmet Kütüphanelerinde idareci olarak çalışan Kurucu, onbinlerce ceddad yadigarı kitabı elinden geçirir. 2002 Şubat'ında Medine'de vefat eden Kurucu'yu rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun.

Ahmet Hasanoğlu



Son yıllarda kitapları satış rekorları kıran Cemil Tokpinar, 1962 yılında Afyon'un Bolvadin ilçesinde doğdu.

Çok çeşitli alanlarda yazan Tokpinar, özellikle gençlik ve aile sorunları, dini yaşamada pratik çözümler konusunda yoğunlaşıyor.

Namazın ülke gündemine gelmesi için çok kapsamlı projeler uygulayan Tokpinar, Namaz Gönüllüleri Platformunun da kurucu ve aktif üyelerindedir.

"Aman Namaza Dikkat"

Feyyaz Kalkan: Hocam, sizi birçok televizyon, radyo programları ve eserlerden kısmen tanıyoruz. Bunun dışında bize eğitim hayatınızdan ve bizim bilmediğimiz yanlarınızdan bahsedermisiniz?

Cemil Tokpinar.: Benim eğitim hayatım ilkokuldan sonra imam hatip ve ilahiyat olarak devam etti, fitraten dini konulara olan ilgimden sevgimden dolayı bilerek onu seçtim. Hatta merkezi yerleştirme ile edebiyat fakültesini kazandığım halde o zamanlar ön kayıt sistemi ile de öğrenci ahyorduk. Ben oraya gitmedim, Yüksek İslam Enstitüsüne gittim. Daha sonra bir iki yıl geçti orası ilahiyat fakültesi oldu. Tabi okul bitince mastır vb. yapamadık, onun yerine kendi kendimize okumak tarzında çalışmalarımızı sürdürdük. Yaklaşık olarak yirmi yılı aşkındır, mezuniyetten itibaren basın-yayın dünyası içerisindeyiz. Gazetecilik, sayfa yönetmenliği, muhabirlik, senin yaptığın gibi röportaj ondan sonra köşe yazarlığı, kitap yazarlığı, dizi yazarlığı böyle devam etti hayatımız.

F.K.: Hocam namaza özel bir önem veriyorsunuz, bunun için namaz gönüllüleri platformunu kurdunuz. Yani nerdeyse hayatınızın her yanına uyguluyorsunuz. Sizi buna iten sebepler nelerdir? Neden namaz?

C.T.: Şimdi namaz, Kur-an'ın ve Hadis'in ruhundan yola çıkarsak insanın yaratılış gereği. Bu kadar iddialıyım,

yani Cenabı Hak insanları ne için yarattı dersiniz, namaz için yaratı derim. Şimdi Cenabı Hak "ben cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattım" diyor. İbadet kavramından kasıt büyük ölçüde namazdır.

Tüm ibadetler namazdan mı ibarettir? Değildir. Başka ibadetlerde var. Ne var mesela "Oruç olsun, çalışmamız olsun, eser yazmak bile ibadettir." Mesela oruç tutmak, birçok hikmetleri var. Bir hikmeti de Cenabı Hakkı daha iyi tanımak. Ne büyük ikramlar ihсан ettiğini fark edip namaz ile daha çok şükretmek içindir. Zekât vermek ibadettir. Zekât, insanlar fakir, fukara, çelimsiz olmasın ki diri olsun ki güzel namaz kılsın diyerdir. Mesela hac, birçok hikmetleri vardır ama bir hikmeti, İslam'ın, namazın doğduğu yerleri görerek, duyarak bizzat namaz kılmaktır ve namazda döndüğümüz o kibleyi Hakka'-yakın suretinde yaşamaktır. Onun için Peygamber (a.s.m) in ifadesiyle "Namaz dinin direği, Cennet in anahtarı, gözümüzün nuru, müminin miracı, Mümin ile kâfir arasındaki

fark, vücuttaki baş." gibi ibadetlerin üzerindeki yeridir. Bu nitelendirmeler, çok üstün nitelikler. Demek ki namaz ibadetler içerisinde çok çok farklı bir şey. Adeta diyebiliriz ki "İnsanlar ve nebiler içerisinde Peygamber (a.s.m) ne ise, tüm ibadetler içerisinde namazın yeri de o'dur. Bu kadar önemli.

Dolayısıyla benim hafsalamın almadığı bir şey var, bir adam hem Müslümanım diyecek hemde Kur'an-ı Kerim ve hadisinin ısrarla üzerinde durduğu o namaz ibadetini yapmayacak. Bunu bir türlü kabullenemediğim için ve ümmetin buna gereken önemi vermediğini gördüğüm için, elimden geldiği kadar dikkat çekmek istiyorum. Aman namaza Dikkat!

F.K.: Hocam, kurduğunuz platformda olumlu veya olumsuz bir tepki veya değerlendirme aldınız mı?

C.T.: Olumsuz bir şey almadık. Olumlu olarak 'İyi ki kurdunuz, Allah razı olsun, Çok iyi oldu. Yüzlerce farklı cemaatlerden farklı meşreplerden olan mekteplerden olan hocamızı bir arada gördüğümüzden çok mutluyuz, sevinçliyiz.' diyen çok insan oldu.

F.K.: Hocam, şimdi namazla ilgili gönüllü kuruluşların kurulması gerektiğini vurguluyorsunuz. Mesela 'Sabah namazına nasıl kalkılır' kitabında da son satırlarında

Böyle bir oluşumun namaz gönülleri platformu içerisinde bulunmasını mı istersiniz yoksa ayrı olarak açılmasını mı istersiniz? Yani bir kuruluş gelip sizin kurduğunuz platformu egemen yapmayı çalışsın yoksa kendisini böyle bir oluşum oluştursun?

C.T.: Bizim platformun adından da anlaşılacağı gibi herhangi bir hukuki yani tüzel kişiliği olmayan bir gönül hareketi. Dolayısıyla bize bağlı ve bizim çatımız altında herhangi bir dernek veya vakıf olmasını biz uygun bulmayız. Onlar özgür, çalışsınlar. Bu bir gönül hareketi ve biz namaz için çalışan din için çalışan yüzlerce, binlerce vakıf, dernek, cemaatle beraber çalıştık. Programlar organize ediyorlar, yardımlaşıyoruz ondan sonra dayanışma içerisinde hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Biz belki bir vakıf veya dernek kurabilirdik, o zaman daraltmış olurduk, başkaları yine kurabilir. Biz bunu bir üst kimlik olsun istedik onun için Namaz Gönüllüleri Platformu altında hepsini

kucaklıyoruz öyle bir vakıf olsa onu da kucaklıyoruz. Zaten doğrudan namaz hizmeti ifa etmeyen birçok vakıf ve dernekle iç içeyiz.

"NAMAZ SANATI DERNEĞİ"

F.K.: Peki hocam, böyle bir derneğin kurulması için herhangi bir teklif geldi mi?

C.T.: Şu ana kadar kimse gelmedi ama olsa, kurulsaydı diyenlerden çok kimse oldu. Böyle bir teklif geldi yani, yapalım, edelim diyenler oldu ama kurulduğunu duymadık. Kurulursa ne olur?

Asıl bizim arzu ettiğimiz bir vakıf ve dernek bütün mesaisini buna harcarsa, kendine gelen özel gelirleri buna harcarsa ne yapacak? Namazla ilgili bizim 'Namaz Kahramanları' kitabının sonunda beş altı tane büyük projeden bahsediyoruz. o büyük projenin her biri ayrı bir proje alt dalları var. Ne yapacak bunlar? Mesela yabancı dillerde namazı anlatan web sitelerimiz olsa çok aktif, mesela namazla ilgili

sanat faaliyetleri, edebi faaliyetler yapılırsa, sergiler açılırsa çok dikkat çekici ve ilgi çekici yöntemlerle namaz gündeme getirilse ve bir dernek bünyesine mesela, masraflarını karşılayabileceği on tane uzman çalıştırsa, mesela namazı sosyal olarak incelemek, psikolojik olarak incelemek, anketler yapsak, araştırmalar yapsak, ondan sonra ortaya çok ilmi veriler koysak, ondan sonra o merkez basına çok sıkı ilişkileri olsa bu derneğin, basına dünyadaki, Türkiye deki namazla ilgili haberleri, gelişmeleri duyursa, onlara servis yapsa o haberleri, resimleri, namaza dair ne yapıyorsa onun duyurusunu yapsa güzel bir faaliyet varsa, çünkü çok güzellik var duyurulmuyor. Kaybolup gidiyor. Yani böyle bir dernek ve vakıf olmasını ben canı gönülden isterim ve onun yapacağını gündemini dolduracakta çok güzel faaliyetler teklif ederiz.

"SAVARONA'DA AKŞAM NAMAZI"

F.K.: Hocam şimdi sizin bir anınızı size hatırlatıp bununla ilgili size bir örnek sunacağım. Bir televizyon programında bir konuk bir resimde namaz kılan bir insan görüp onun yanına köpeğin havlayarak gelmesinde bu adamın buna rağmen namazını bozması ve namazını huşu içerisinde bitirmesini anlatıyor ve bundan çok etkilendiğini söylüyor. Sizde o sırada tevaful





olarak bu adamın kendiniz olduğunuzu söylüyorsunuz. Bu şüphesiz namazın somut bir örneği, bereketidir. Buna benzer örnekler yaşadınız mı, şahit oldunuz mu bunun dışında?

C.T.:Namazla ilgili yaşadığımız çok fazla örnek var, yüzlerce, binlerce ama bunların hepsi ilgi çekici gelir mi bilmem ama içinde bir incelik olan bir espiri olan bir hatıra anlatayım. Öyle bir harikalık değil ama güzel bir şey olan 1992 yılıydı meşhur Savarona yatı restore edilmiş zamanın başbakanı hizmete açacaktı onu. Saat 20.30 da Dolmabağçe Sarayının önünden kalkacak Boğaziçi gezisi yapacak 23.00' te dönecekti ve bizim akşam namazı mecburen yatta geçecekti. Şimdi, acaba orada mescit falan var mı diye düşünmeye başladık. Hemen bizi sandala aldılar, gittik oraya. Önce arkadaşım Mustafa AYDIN ile abdestlerimizi aldık. Aramaya başladık. Görevlilere soruyoruz, bir telaş var az sonra başbakan gelecek diye, milletin ödü patlıyor. Bizimde kafamızda kâinatın bir başbakanı var. Sultanlar sultanının huzuruna çıkmamız lazım bizim. Bizimde heyecanımız o idi. Efendim, soruyoruz tabi 'Namaz kılacak yer var mı? Mescit var mı?' yok. En son güverteye çıktık. Güvertede her şey düşünülmüş. Acil bir hastalık durumunda hastaneye yetiştirmek için bir helikopter bile var. Ama bana göre en büyük hastalık

namazsızlık hastalığı. Bunun çaresi var mı diye onu restore eden Kahraman bey'e dedim ki 'Burada namaz kılacak bir yer var mı' dedim. 'Namazı her yerde kılabilirsiniz' dedi. 'Peki' dedim. 'O zaman biz burada kılıyoruz' dedim. Güvertede. 'Hayır, burada olmaz!' dedi. 'Aşağıda ne güzel halılar var' dedi. 'Orada kılın' dedi. Halı vardır ama onun derdi, ayrı. Orada afişi olur, gazeteciler resim çeker, bana göre öyle.

'Peki' dedim. Aşağıya doğru inerken yine bir kamarat vardı dedik ki ona 'Namaz kılacak yer var mı?' deyince 'Gel ağabey benimle' dedi. Gittik, odasına götürdü. Ve oradan bir tahta seccade çıkardı. 'Buyur' dedi. 'Açılış sen yap.' dedi. Meğerse ilk defa yaptırmış tahta seccadeyi ve hiçte namaz kılmamış üzerinde. 'Açılış sen yap.' diyerek bize bıraktı ve biz akşam namazlarımızı kıldık. Ondandır programa katıldık tabi kimsenin umurunda değil yemekler, içmeler, kırla gidiyor. Efendim, ertesi gün gazetelere baktık herkes denizcililiğin sorunlarından bahsediyor, başbakanın sözlerinden vs. Yatın özelliklerinden. Benim yazımda başlığı Savarona da Akşam Namazı idi ve başlangıcından sonuna kadar neler yaptığımızı anlattım. Meğer gördüm ki Allah bizi oraya niye getirmiş. Savarona'nın açılışına değil, bizi Sinoplu Hamdi'nin seccadesinin açılışına çağırmış. Elhamdülillah bizde açılışımızı yaptık.



Meğer gördüm ki Allah bizi oraya niye getirmiş. Savarona'nın açılışına değil, bizi Sinoplu Hamdi'nin seccadesinin açılışına çağırmış. Elhamdülillah bizde açılışımızı yaptık.

"BENİ EN ÇOK BEDÜZZAMAN ETKİLEMİŞTİR"

F.K.:Hocam, her insanın hayatında insanı etkileyen, insana yön veren hocalarımız ve bilim adamları olmuştur. Nitekim sizin hayatınızda da böyle örnek aldığınız ve etkilendiğiniz insanlar olmuştur. Bunlardan bize bahsedirimsiniz?

C.T.:Pek çoğu etkilemiştir tabi. Bunlar içerisinde özellikle Kuran-ı Kerim, hadislerden sonra bizi yönlendiren, etki eden, müfessirlerimiz, âlimlerimiz, hocalarımız veya daha popüler yazan yazar hocalarımız var. Mesela bizim öğrencilik yıllarımızda 1970 li yıllarda işte, Hekim oğlu İsmail, Ahmet Şahin, ondan sonra Yavuz Bahadır oğlu, Ümit Şimşek, Şule Yüksel bunlar gençlik dönemi üzerinde çok etkin olan hocalarımızdı. Gerçekten kitapları, çok gençleri etkiler, teşvik ederdi. Tefsirler içerisinde benim çok önemseydiğim ve beslendiğim Bediüzzaman Said Nursi Hz. ve Risale-i Nur külliyatlarıdır. Çünkü bu eserler, Kuran-ı Kerim'in özellikle imani ve tefekkürü ayetleri üzerinde bir beyin fırtınası adeta yoğunlaşmış ve Esmâ-ül Hüsnâ serhi diyebileceğimiz eserlerdir. Okuyarlarda tam bir marifetullah dersi olur. Ondandır hem kendisinin terakkisine kalben, aklen, ruhen etki eder hem de insanlara bir gayret verir 'Başkaları için ne yapmam lazım?' diye. Nitekim namaz hususunda bizim önderimiz Peygamber (a.s.m) dir. Sahabedir ama çağdaş öncülerden kimler var dersek Bediüzzaman Said Nursi Hz ni namaz konusundaki ısrarı, tavizsizliği, derinliği beni çok etkiledi. Öyle bir derinlik ki İstanbul dan Ankara'ya davet ediliyor meclise geldiği zaman ilk yaptığı şey bakıyor ki namaz kılmıyorlar hemen on maddelik namaza teşvik eden bir beyanname hazırlıyor. Gündem dışı bir oturumda da meclis başkanı okutuyor mebuslara Bediüzzaman'da zaten bastırıp dağıtıyor mebuslara. Bir anda onu okuyan altmış milletvekili namaza başlıyor. Benim ve namaz gönüllülerinin yaptığı hizmetin aslında bir örneğidir öncüsüdür. Çünkü onunda hayatında iki şey vardı iman ve namaz her yere her gittiğine onu anlatırdı onu sorardı. Elhamdülillah o güzel örneği uygulamaktan dolayı çok güzel sonuçlar aldık, çok tatlı hizmetler oldu.

"KİTAP OKUMAK BİR AŞK İŞİDİR"

F.K.:Hocam, gençlere yönelik muhtelif kitaplarınız bulunuyor. Biz İKRA Derneği olarak da gençlere özel ayrı bir birim kurduk. Bu birimde gençlere kitap okutuyoruz. Hocam bizim bu gençlerimize kitap okumanın yararları yâda kitap okumanın tekniklerini bize anlatabilirimsiniz?

C.T.:Kitap okumada teknikten ziyade bir aşk ve şevk olmalı. İstekli okuma olmalı insanlarda, inşallah o aşk ve şevk varsa önemsemek varsa o zihninde kalır. Kitap okumada en önemlisi kitabı seçmek. İyi bir kitap seçmek, ondan sonra dikkatimizi orada yoğunlaştırabilmek. Bunları yaptıktan sonrada mümkün merteye ya kitabın üzerine veya başka bir yere notlar alarak, ondan sonra çok daha önemseydiği, ihtiyacı olduğuna inandığı yerlerin altına çizerek okumak. Ta ki bittikten sonra tekrar bir, şöyle bir iki defa taradığında o dikkat çektiği yerleri not aldığı yerleri biraz daha önem versin bir daha okusun. Zihninde inşallah o bir yer etsin. Maalesef şu anda okuyucu ne okuyacağını şaşırılmış durumda. Her hafta her ay yüzlerce kitap çıkıyor yayınevlerinden. Onun için en güzel hem yazarlar için hem yayınevleri için kitap çıkarırken biraz daha tekrara girmeyen orijinaliteyi esas almalı, öyle olursa okuyucuya da yardım etmiş olurlar inşallah. Okuyan kardeşlerimde buna dikkat etsinler. Birbirinin tekrarı kitaplar var mı veya tekrar bölümleri yine zaman kaybetmeden, ondan sonra tarayarak veya hızlı okuma teknikleriyle geçerse daha çok kitap okumuş olurlar.

"GENÇLER ÇEVRESİNE DİKKAT ETSİN"

F.K.:Hocam peki gençlere nasıl tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Mesela şöyle olsa iyi olur, şöyle yapsa daha iyi olur...

C.T.:Gençlikte en önemli olan hususların belki en başında gelen arkadaş çevresi, en çok dikkat edeceğimiz şey. Onun içinde böyle müminlerden, dini yaşayanlardan, güzel ahlak sahiplerinden, oluşmuş veya güzel idealleri olan gayretleri olan gençlerden oluşmuş bir çevre oluşturmaları lazım ve mutlaka bir hizmet grubu içerisinde bulunsunlar. Bir vakıf, dernek, cemaat, bir ekip içerisinde, sürüden ayrılanı kurt kapar. Cemaat içerisinde olsunlar. Güzelliklerle yardımlaşınlar inşallah ve çok önemli bir husus mutlaka ideal sahibi olmak. Yani 'Ben şu alanda şu işi başaracağım. Şunları değiştireceğim.' diye bir idealleri olsun. Mesela bizim namaz ile ilgili yaptığımız hizmetler, yıllar önce planlanmış, taa doksanlı yıllardaki ideallerin uygulanmasıdır. Bu günde ideallerin var geleceğe yönelik. İnşallah Cenabı Hak zaman, imkân verdikçe bunlar teker teker uygulamaya konulacak. İdeal çok çok önemli. Arif Nihat Asya'nın dediği gibi "Delikanlım küçük görme kendini!" derya. "Fatih'in İstanbulu fethettiği yaştasın." teker teker uygulamaya konulacak inşallah. Örneklerimi alırken bizim değerlerimizin dışındaki örnekler değil de, İslam tarihinden kendi tarihimizden çok güzel bir modelleme var. O modellere benzemek ve mutlaka bir şey değiştirmek, yani bizim derdimiz, adımız kalsın değil. 'At ölüyor meydan kalır, yiğit ölüyor, şan kalır' derler. Şan man değil

ama illaki Allah için bir şey yapmanın adı kalır. Ama derdimiz ad kalsın değil fakat Cenabı Hakkın huzuruna çıktığımızda, Peygamber (a.s.m.) ile görüştiğimizde bizi tanısan yani. "Sende şu işi başarmıştın" desin inşallah. "Sende şu iş için çırpınmıştın." desin. Bizim Allah yolunda atılan bir adımımız, dökülen bir gözyaşımız, efendime söyleyeyim bir terimiz, gerekirse kanımız olsun. Bu ideallerle inşallah yola çıkalım. Ta ki kendimizi ucuza satmayalım. Gençlik büyük bir fırsat, büyük bir sermayedir. Bakın Peygamber (a.s.m.) in etrafındaki insanların çoğu gençtir. Her biri onbeş yaşında, on sekiz yaşında, yirmi yaşında yirmi beş yaşında filan gibi delikanlılar O'nun etrafında pervane gibi dönmüşlerdir. Büyük inkılapların, büyük davaların önünde 'omuzlayan yine' gençlerdir. İşte Fatih Sultan Mehmed. Yani yirmi yaşındaki gençlerle şöyle bir yan yana koyalım onu. Toprağın planını kendisi yapan ondan sonra yedi dil bilen, şiir yazan, ilim, irfan, hadis, Kuran, tefsir, o alanda bilgisi olan, yirmi bir yaşında Ayasofya'da imam olan, bak hocalarına imam oluyor. İmamlık yaptırıyorlar ona ve üç kez tekbiri alan, niçin üç defa tekbir ettin dediğinde 'Ancak üçüncüde Kâbe yi görebildim'. Tekbir aldığıda Kâbesiz namaz kılmayan bir zaat yirmi bir yaşında. Onun için bizimde gençler olarak bir şeyleri başarmak, bir şeyleri değiştirmek, kötü gidise dur demek, iyilik adına da bir şeyler yapmak ideali içerisinde olmamız, bu konuda hatta fedakâr olmamız, yemin etmemiz lazım. 'Yapacağım onu!' dememiz lazım.

"DİZİLERİN DEĞİL, İSLAMİ HİZMETLERİN TIRYAKİSİ OLUN"

F.K.: Hocam derneğimiz çatısı altında hanımlarda Çalışmalar yapılmaktadır. Ailece yapılan çalışmaların öneminden bahsedersiniz mi?

C.T.: Bizim davalarımızın modelleri, örnekleri peygamberlerdir. Peygamber (a.s.m.) islamın ilk geldiği günlerden itibaren son nefesini verdiği güne kadar ailesi ile hizmet vermiştir islama. Mutlaka onlar imana, islama hizmetin bir ucundan tutmuş, ya arkasında destek olmuş veya omuz omuza koşmuştur Peygamber (a.s.m.) ile. Hz. Hatice validemizden Hz. Aişe, Hz. Fatıma dan efendimizin damadı Hz. Ali ye kadar böyledir. Yine diğer nebiler aileleri ile hizmet etmişlerdir. Hz. İbrahim, Hz. Senam, ondan sonra oğullarıyla beraber Hz. İsmail, İshak, hanımları ile beraber İslama hizmet

etmiş. Bir çok Allah dostu mutlaka ailesi ile oğulları ile kızları ile damatları ile hizmet etmiş, bizimde ailemiz diyebiliriz ki 'Son kaleimiz, Son sığınacağımız.' orayı da kapmak için çırpınanlar var. Televizyonu ile gazetesi ile efendim dergisi ile bir şekilde ailemize sızıp, efendim bilgisayarını ile, interneti ile cep telefonu ile ailemizi de çökmek için çırpınanlar var. Bunlara hem fırsat vermemek hem de karşı atığa geçip ondan sonra imani İslami hizmetler ile omuz omuza çalışmamız lazım. Hanım kardeşlerimiz erkekler ile at başı gitmeliler ve gidiyorlar zaten. Ancak bu tür hizmetlerde sosyalleşirken asla iffetimizi, ciddiyetimizi, ağır başlılığımızı, nezaketimizi heba etmememiz lazım, yara almaması lazım onların. Dinimizin gerektirdiği bir ciddiyet bir ağırbaşlılık, bir ahlak hüküm sürmeli. Yoksa o güzelliği o seviyeyi eğer koruyamazsak yaptığımız hizmetler heba olur. Peygamber (a.s.m.) zamanında, Esman-bin Rezid (r.a) gelir, efendimize bir soru sorar, 'Ya resulullah' der. 'Erkekler bizi geçtiler, onlar cihada gidiyorlar, onlar Cuma ya, birçok hayır hasenat yapıyorlar. Biz yapamıyoruz.' Peygamber (a.s.m.) "Siz kadınlar eğer iffetinizi muhafaza etseniz, kocanızın emanetlerine sahip çıksanız, namazlarınızı da kılsanız, onların yaptıkları tüm salih amelilerin bir misli de onlarınkinden eksilmemek şartıyla size de verilir." böyle bir güzellik var. Onun için hanım kardeşlerimizin birinci görevi, din yolunda, salih amel yolunda çırpınan kocalarına destek olmak. Çocuklarını eğitmek, çok büyük bir görev. Erkeğin arkası sağlam olmalı ki cesaretle ilerleyebilsin, sağlam olmazsa yapamaz. Hanım kardeşlerimiz bu desteği verir. Evimizin bu tür çocuk eğitimi vs. işlerinden arka kalan zaman varsa ki olur onuda İslami hizmetlerle inşallah harcamak lazım. Dizilerin tiryakisi olmak yerine efendim bir çok boş şeyle meşgul olmak yerine İslami hizmetlerle meşgul olmak lazım. ROPÖRTAJ: Feyyaz KALKAN



Kadınlar kendini sınırlandırmamalı, okumalı, öğrenmeli ve kendini yetiştirmeli

→ Gamze Yemez: Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

Emenie Yemez: İsmim Emine YEMEZ. 1966 Gümüşhane/Torul doğumluyum. İlkokulu Gümüşhane'de okudum, şu an Esener'de oturuyorum. Evliyim, ev hanımıyım ve üç çocuk sahibiyim.

→ G.Y.: Kitap okumaya nasıl başladınız?

E.Y.: 2001 yılında tavsiyeler üzerine İKRA derneğinin okuma programına katılarak okumaya başladım. Ayrıca Kur'an-ın ilk emri "oku" dur bu yüzden onu daha iyi anlamak ve hayatımda anlamlaştırmak için okumaya başladım. Çünkü namaz kılmak, oruç tutmak nasıl Allah (c.c.) emriyse "OKU" emri de Müslümanların üzerine farzdır.

→ G.Y.: Derneğinizin kitap okuma programını beğeniyor musunuz? Size artıları neler oldu?

E.Y.: Beğeniyorum. Bana artılarına gelince, seviye seviye olması itibarıyla daha iyi anlamamı ve somut bir şey elimde olunca, ne kadar okuduğuma bakarak daha fazla motive olmamı sağladı. Ben eğitim itibarıyla de çok iyi bir eğitim de almadım. Köyde zor şartlar altında okuyorduk. Bu yüzden okumayla da pek aram yoktu. Buna rağmen okuma programı çok güzel bir şekilde oluşturulmuş. Mesela birinci seviyede roman ağırlıklı kitaplar bulunuyor bu da bana hem ağır gelmedi hem de kitaba ısınmamı sağladı.

→ G.Y.: Okumak hayatınızda ne gibi değişiklikler yaptı?

E.Y.: Öncelikle kendimde çok fazla değişiklikler oldu. İbadetlerimde, aile hayatımda, çevremle olan ilişkilerimde bilinçlendim. Mesela kitap okuduktan sonra eşimle olan ilişkim güzelleşti. Ortak konular hakkında konuşabiliyorduk aramızdaki muhabbeti artırdı. Çocuklarımı yetiştirmede bilinçlendim ve iletişimimiz güzelleşti. Kısacası kitap beni hayatımda monotonluktan kurtardı.

→ G.Y.: Günümüzde ev hanımları yoğunluklarından ve kitap okumaya zaman bulamamaktan şikâyetçi. Siz bir ev hanımı olarak bu konuda neler düşünüyorsunuz?

E.Y.: Bence sadece bir mazeret! İnsan istediği takdirde her şeye zaman bulur ki neden okumaya zaman ayırmasın. Günde beş sayfa okumak bile insana çok fazla yarar sağlar. Bunu zor bir görev gibi görmememiz gerekir. Önemli olan da az ama sürekli olan iştir. Ayrıca kitap okumalarını her gün beş-on sayfa olarak belirlediğimizde bile güzel bir istikrar elde ederiz.

→ G.Y.: Toplumumuzda ev hanımı modeli olarak, eve hapsedilmiş sadece ev işi yapan, bunun haricinde bir bayanın okuması ve öğrenmesi çoğu insanın gözünde önemsenmiyor. Bunun hakkında neler düşünüyorsunuz?

E.Y.: Kadınlar aksine kendini sınırlandırmamalı, okumalı, öğrenmeli ve birçok konuda kendini yetiştirmelidir. Nihayetinde çocuklarımızı yetiştiren kadınlardır. Ne kadar dense de çocuk annesinin gözetiminde ve ondan eğitimini alır. Yani çocuğu yetiştiren annedir. Ve bu modelin çok dikkatli, bilinçli olması

gerekir ki çocuğuna güzel bir ahlak ve topluma yararlı bir kişilik bırakabilsin. Bunun da en güzel yollarında, birisi okumaktır! Okuyarak bilgiye daha kolay yoldan ulaşır. Bu açıdan bakıldığında bir ev hanımı çalışan hanıma göre daha avantajlıdır. Çünkü çalışan bir hanımın sorumluluk alanı hem iş hem de evdir, ev hanımının ise sorumluluğu sadece evdir. Bu yüzden televizyona ayrılan zaman kitap okumaya ayrıldığında hiçbir sorun kalmaz. Ayrıca şuan çoğu kadının ev işlerinden dolayı bıktıklarını ve monotonluktan şikâyetçi olduklarını görüyoruz. Ben de bazen bu şekilde düşünsemde okuduğum çoğu şey sonucunda evde yaptığım işlerin de Allah'ın rızasını gözettiğim takdirde ibadet olduğu bilincine vardım. Ev hayatımdan, işlerimden şikâyetçi olmak yerine zevk almaya başladım. Bu da ev hayatıma çok güzel yansıdı.

→ G.Y.: Okuma programında en çok beğendiğiniz kitap hangisi oldu? Şu an hangi kitaptasınız?

E.Y.: İhsan Süreyya SIRMA'nın serisini çok beğendim. İslam tarihi hakkında birçok bilgiye ulaştım. Şuan Prof. Dr. İsmail L. ÇAKAN'ın "Ana Hatlarıyla Hadis" kitabını okuyorum.

→ G.Y.: Yeni kitap okumaya başlayan kardeşlerimize neler önerirsiniz?

E.Y.: Bu şekilde toplulukla (cemaatle) yapılan yerlerde olmak çok fayda sağlar. Ayrıca roman türü kitaplardan başlarsa daha çabuk kitaba ısınırlar ve istikrar elde ederler. Bunun yanında tavsiyem meal okumalardır, çünkü bütün amaç tek bir Kitabu anlamak ve yaşamak içindir. Bu yüzden en büyük eksikliğimiz olan Kur'an'ı anlamak ve yaşamak noktasında bilinçlenmemiz gerekir.

→ G.Y.: Size çok teşekkür ediyor okumalarınızın devamını diliyoruz. Son olarak sizden derneğinizin hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz?

E.Y.: Ben de İKRA Derneğine bize böyle bir ortam hazırladığı için teşekkür ediyorum. Son olarak derneğimizin gençlere yönelik programlarına daha çok ağırlık vermelerini ve gençlerimizin internet kafe ve buna benzer yerlerde vakit geçirmeleri yerine bu tür ortamlarda bulunmalarını diliyorum.

SÖYLEŞİ: Gamze YEMEZ



→ İÇİMİZDEKİ GENÇLİK

GENÇLERLE SİNEMA KEYFİ

22 KASIM 2008
Cumartesi akşamı
gençlerimizle birlikte
"120" filmi izledik.

Karlara yazılmış gerçek bir destan!
Van. 1915 Ocak. Kış...
I. Dünya Harbi'nin ilk ayları...

Eli tüfek tutan herkes Ruslarla ölüm kalım savaşında sınır birliklerinde cephane tükenir. Vanlı çocuklar gönüllü olurlar; yaşları 12-17 arasında değişen 120 isimsiz, kahraman çocuk. Cephaneyi sırtlanırlar, karlı dağlarda günlerce gecelerce yürürler.

İsimleri unutulmuş da olsa bu büyük yolculuğu gerçek bir kahramanlığa dönüştüren gençlerin hikayesi... İzlerken insanın ciğerine hançer saplıyor. Millet olarak beraber çalışıp bizim için dökülen kanların borcunu bir miktar ödemeye çalışmalıyız.



Güngören Şubesi

06 ARALIK 2008 Cumar-
tesi akşamı gençlerimizle
birlikte "Cennetin Çocukla-
rı" adlı İran yapımı bir film
izledik.

Bu masalsi duygusal film, yoksul bir ailenin çocukları olan Ali ve Zehra isimli iki küçük kardeşin öyküsünü anlatıyor. Kız kardeşinin ayakkabılarını tamirciden getirirken kaybeden Ali, kendi ayakkabısını onunla ortak kullanmak zorundadır. Zira durumu babalarına söyleyemezler. Hem kızmasından

korkarlar, hem de zaten yeni bir ayakkabı alacak durumu yoktur. Böylece iki kardeş ailesine belli etmeden aynı ayakkabıyı kullanarak okula gidip gelmeye başlarlar. Filmin tanıtım sloganında denildiği gibi onların bu küçük sırrı artık en büyük serüvenleri olacaktır. Gençlerimiz bu filmde kardeşliğin ve dayanışmanın, zor şartlar altında okurken bile derslerinde başarılı olmanın güzel bir örneğini görüyor.

GENÇLER SATRANÇ OYNUYOR...

Satranç ustaları satranç oynamanın genel zeka, kendi kendini kontrol ve analitik yeteneği artırdığını söylüyorlar. Bu yüzden okuma yetenekleri de artıyor. Satranç kötü alışkanlıklar edinilmesine engel olur. Diğer ders konularının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur. Bilimselliği ön plana alarak araştırmalar yapmaya yönlendirir.

Bu amaçla gençlerimizin zamanlarını daha kaliteli geçirmelerini sağlamak için derneğimizde satranç oynayacakları bir ortam hazırladık.



İKRA (İlim, Kültür ve Rahmet) Derneği Şubeleri

- Bağcılar Şubesi** : Çınar Mh. 5/2 Sk. No. 8 Bağcılar Tel: 0 212 434 04 87
- Esenler Şubesi** : Fatih Mh. Fatih Cd. 35. Sk. No:4/A Esenler Tel: 0 212 562 54 44
- Tuna Temsilciliği** : Tuna (Karabayır) Mh. Bağcılar Cd. No:48 Esenler Tel: 0 212 611 39 68
- Güngören Şubesi** : Güneştepe Mh. Şehit Özcan Canik Sk. No:11 Güngören Tel: 0 212 433 80 46

www.ikraderneği.com

E KUAFÖR E NGİN

SOLARIUM
DİLT BAKIMI
BIOMEEN
06/16+

Engin Uzun

Fatih Caddesi
Çınar Mah. 13/9 Sk.
No:28/A
Tabya Bağcılar/İST.
Tel: 0212 647 20 68
www.enginkuafor.com

2007-2008 ULUSLARARASI PROFESYONEL
SAÇ KESİM VE ŞEKİL VERME BİRİNCİSİ



Yapabileceğiniz
bir şey mutlaka var!
Hemen Şimdi!



**GAZZE
ACİL
YARDIM
BEKLİYOR!**



Derneğimiz bünyesinde
İ.H.H. aracılığı ile Gazze'ye
YARDIM KAMPANYASI
başlatılmıştır.



**İNSAN
HAK VE
HÜRRİYETLERİ
İNSANI
YARDIM
VAKFI**



Adres: Büyük Karaman cd. Taylasan sk. No:3 34230 Fatih / İstanbul
Tele-Bağış: +90 212 6312121 (pbx) Faks: +90 212 6217051 Web: www.ihh.org.tr



"Televizyon izleyerek, gazetelerin spor sayfalarını okuyarak kültürel bir birikim yaptığımı zannediyordum"

→ **Emre Oğuz:** Biz dernek olarak sizi tanıyoruz ama siz yinede okuyucular için kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

Uğur Sekban: İsmim Uğur SEKBAN. 1973 Trabzon Sürmene doğumluyum. İKRA Derneğimizin Güngören Şubesinin yönetimindeyim. Evliyim ve 1 çocuk babasıyım. Güngören-Bağcılar Sanayi Sitesinde oto kaporta işinde çalışmaktayım. İlkokul mezunuyum.

→ **E.O.:** Derneğimize gelmeden önce kitap okuma alışkanlığınız var mıydı? Ya da kitap okumanıza derneğimiz mi vesile oldu?

U.S.: İkra Derneği ile ilişkim olmadan önce kitap okuma alışkanlığım hiç yoktu. Bunu bir ihtiyaç olarak hissetmiyordum. Televizyon izleyerek, gazetelerin spor sayfalarını okuyarak kültürel bir birikim yaptığımı zannediyordum. Hatta kitaba ve kitap okumaya bakış açımı şu olay güzel özetleyecektir:

Bir ağabeyimizle sohbet ediyorduk. Ben ona o yaz için ne yapacağımı, memlekete gidip gitmeyeceğimi sordum. O da bana "Uğur, bu aralar çok yoruldu. Bir hafta bir yere çekilip, kitap okuyarak yorgunluk atacağım" diye söyledi. Ben de 1 hafta boyunca kitap mı

okunur, tatilde gezmek varken kitap okunarak dinlenilir mi, diye düşündüm, çok ilginç gelmişti.

Derneğimizle tanıştıktan sonra ve kitap okumaya başladıktan sonra ağabeyimizin ne demek istediğini şimdi daha iyi anladım, çok şükür.

→ **E.O.:** Derneğimizle tanışmanız ve kitap okuma alışkanlığınızı kazanmanız kim vesile oldu?

U.S.: Muammer adlı bir arkadaş sayesinde ilk defa derneğe gelmişim. Geldiğimde de panoda "sohbet derslerimiz" adlı bir yazı gördüm ve o yazı beni buraya gelmeye sevk etti. Çünkü, biliyorsunuz sohbet halkaları İslami eğitimde önemli bir yer tutuyor. Beni İKRA Derneğimiz ile tanıştırdığı için Allah (cc) Muammer kardeşimden razı olsun.

→ **E.O.:** Kitap okumaya başladıktan sonra hayatınızda değişiklikler oldu mu, ya da kitap okumadan önce ki Uğur SEKBAN gibi misiniz?

U.S.: Muhakkak ki değişen bir şeyler var. Mesela, her ramazan ayında Sultan Ahmet Camiinde kitap fuarı açılır. Eskiden oraya ve onun gibi yerlere gittiğimde kitaplardan yüz çevirirdim ama şimdi kitaplara karşı

daha bir merakım var. Bir yere misafirlığe gittiğimde bir kütüphane gördüğüm zaman kitaplıkta ne tür kitaplar var merak ederim, o an okumasam bile şöyle bir yoklama çekerim, neler var diye karıştırırım.

Kitap okumaya başladıktan bir müddet sonra namaz kılmaya da başladım. Ayrıca kitap okumak, algıyı ve öğrenmemi kolaylaştırdı.

→ **E.O.:** Derneğimizin kitap okuma programının kaçınıcı sınıfındasınız ve şu an hangi kitabı okuyorsunuz?

U.S.: Kitap okuma programının 2.sınıfındayım. Şu an üstad Necip Fazıl KISAKÜREK'in "Çöle İnen Nur" adlı eserini okuyorum.

→ **E.O.:** Kitap okuma listelerinde en çok dikkatinizi veya ilginizi çeken kitap veya kitaplar hangileridir?

U.S.: Kitaplar büyük bir özenle seçilmiş, kademe kademe okuyanların bilgisinin üzerine bilgi ekliyor. Benim için en önemli kitap 1.sınıf listesinde yer alan Emine ŞENLİKOĞLU'nun "Gençliğin İmanını Sorularla Çaldılar" adlı kitabıdır. Bu kitapta cidden benimde merak ettiğim ve aklıma kurcalayan bir çok soruya cevap buldum.

Yazarın dili de sıkıcı olmadığı için zevkle okuduğum ve çok istifade ettiğim bir kitap. Ayrıca hem gençlik listemizde hem de 2.sınıf kitap listesinde yer alan Muhammed BOZDAĞ'ın "Düşün ve Başar" adlı kitabı da çok enteresan. O kitabı okuduğum zaman kendime karşı olan özgüvenim arttı. Motivasyon açısından insanların olaylara pozitif yaklaşmasını salık veren ve bunu sağlayan, öğreten bir kitap. Bence bu kitap stres sahibi insanların ve kendi kendini motive etmek isteyenlerin okuması gereken bir kitap.

→ **E.O.:** İnsanların kitapla buluşmasını sağlayan derneğimizin faaliyetleri hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

U.S.: Derneğimizin bu tür çalışmalarını toplumun her yanına yayılmalıdır. İnsanları kitap okumaya teşvik eden ve bu yönde faaliyetlerde bulunan tek derneğiz. Çok üzücü ki ilk ayeti "Oku" diye inen bir dinin müntesipleri olmamıza rağmen okuma konusunda çok gerilerde seyreden bir milletiz, ülkeyiz. Gençliğe yönelik yapılan sosyal faaliyetler spor, tiyatro, geziler...vs türü etkinlikler gayet güzel, ama gençlerin okuması için daha yoğun bir çaba sarf edilmeli. Malum, gençlerimiz geleceğin teminatı, dolayısı ile onların kitapla buluşmasını sağlayacak, onların kitap okuru olması için çalışmalar yapmalıyız.



Muhakkak ki değişen bir şeyler var. Mesela, her ramazan ayında Sultan Ahmet camiinde kitap fuarı açılır. Eskiden oraya ve onun gibi yerlere gittiğimde kitaplardan yüz çevirirdim ama şimdi kitaplara karşı daha bir merakım var.

→ **E.O.:** Röportajımızı noktalarken son söz olarak ne söylemek istersiniz?

U.S.: Hayatımıza düzenli bir kitap okumayı yerleştirmeliyiz. Müslüman insan, sosyal bir insandır. Dolayısı ile kardeşlerimizin İKRA Derneğimiz gibi veya diğer sosyal derneklerde, vakıflarda..vs yerlerde görev almasını, en azından bu tür yerlerin programlarına katılarak onları desteklediklerini belli etmeleri lazım. Allah (cc), bizleri kitap okuyan ve okuduğu faydalı bilgilerle amel edenlerden eylesin. (Amin)

SÖYLEŞİ: Emre OĞUZ

ATILLA ULU

(BAĞCILAR SPOR KLÜBÜ BAŞKANI)

→ Feyyaz Kalkan: Atilla bey. Bize önce kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

Atilla Ulu: Ben 1968 Bakırköy doğumluyum. Aslen Giresun'luyum. İlkokul ve orta okulu Fatih İlkokulunda okudum. Liseyi açık öğretimde okuyorum. Aşiyen aile çay bahçesini işletmekteyim. Evli ve üç çocuk babasıyım.

→ F.K.: Sizi hayata bağlayan faktörler nelerdir?

A.U.: Beni hayata öncelikle inancım bağlıyor. Sonra ailem ve dostlarım gelir. Hemen hemen her insanı hayata bağlayan faktörler bunlardır.

→ F.K.: Gönüllü olarak çalıştığınız kurum veya kuruluşlar var mı?

A.U.: Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumunda yönetim kurulu üyesiyim. Ayrıca gönüllü olarak diğer insanlık için çalışan vakıflarda fahri olarak da olsa onlarla beraber olmaya çalışıyorum.

→ F.K.: Gönüllü olarak çalışmanın öneminden bahseder misiniz?

A.U.: Gönüllü olarak insanın çalıştığı yerin gerçekten rızaya uygun olduğuna dair insanı tatmin etmeli. İnsanın kendisinin oraya faydalı olacağına inanması gerekiyor. Kimi insan maddi, kimi insan da manevi anlamda faydalı olabilir. Ben Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumunda büyük bir zevkle çalışıyorum. Elimden geldiğince maddi ve manevi destekte bulunuyorum.

→ F.K.: Uzun zamandır faaliyette olan İKRA (İlim Kültür ve Rahmet) Derneğinin çalışmalarını nasıl buluyorsunuz. İKRA Derneği olarak varoluşumuzun sizin açınızdan nasıl bir önemi var?

A.U.: İKRA'nın faaliyetlerini insanlık için çok faydalı buluyorum. Diğer



derneklerden çok farklı bir çizgisi var. Kurulduğundan beri de çizgisinden hiçbir şekilde sapmamıştır. Başta Emin ATALAY ve diğer dernek çalışanlarının samimiyeti, derneğin insanlara sağladığı fayda beni çok etkiliyor. Allah onlara bu çalışmalarında yardım etsin.

→ F.K.: Kitaplarla aranız nasıl?

A.U.: İtiraf etmeliyim ki iyi bir kitap okuyucusu değilim. Ama yine de elimden geldiğince kitap okuyorum. Ben okumanın insan için önemli olduğunu çok geç anladım. Oysa insanın hayatının kitapla şekillendiğini söyleyebilirim. Okuyan insan hal ve hareketleriyle toplumda farklı bir yer edinir.

→ F.K.: Son olarak okuduğunuz ya da okumakta olduğunuz kitabı sorsak?

A.U.: Son olarak okuduğum kitap Bay Pipo'dur. Şuan da elimde Ahmet Davutoğlu'nun Stratejik derinlik kitabını okuyorum.



KİTAPLARIN TOZUNU YUTMADAN ALİM OLUNMAZ



Derneğimizin kitap okuma listesinin 2. 3. ve 4. Sınıflarına özel olarak düzenlediği ve her iki ayda bir yapılan motivasyon seminerleri 2008-2009 eğitim yılında da devam ediyor. 02 Kasım 2008 Pazar, saat: 19:00 – 21:30 arasında İKRA Esenler Şubemizde yapılan bu eğitim yılındaki ilk seminerimizin konuğu Prof. Dr. İsmail Lütfü ÇAKAN Hocamızıdır.

Çakan hocamız, Marmara İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi. Kitap listesindeki eserlerinden kendisini tanıdığımız ve ilmine, edebine aşık olduğumuz hocamızla birlikte olmak kitap okuru dostlarımızı sevindirdi.

Prof. Dr. İsmail Lütfü ÇAKAN Hocamız iki saati aşkın bir süreyle, çocukluğundan başlayarak, eğitim hayatını, o dönemdeki imkansızlıkları ve zorlukları, bunların üstesinden gelmek için sarf ettiği azim ve gayreti, okul eğitiminin yanı sıra sürdürdüğü okuma çalışmalarını ve sosyal faaliyetleri, akademik hayata intisap edişini.... anlatan bir konuşma yaptı. Hocamız İstanbul'a okumaya gelen öğrencilerin, tarihi ve turistik yerleri gezdiklerini ancak kütüphaneleri ziyaret etmediklerini, oysa kütüphanelere gidilmeden, kitapların tozlarının yutulmadan alim olunmayacağını söyledi. Alınacak dersler ve ibretlerle



dolu konuşma, seminere katılan herkes tarafından büyük bir dikkatle ve zevkle dinlendi. Seminerin sonunda dinleyenlerin gözünde parlayan şevk ve azim ışığı, seminerin hedefine ulaştığının da bir deliliydi.

Hocamız bugün emekli olmasına rağmen, doktora öğrencilerine dersler vermekte ve Gözcü Baba Camisi'nde "Mişkat" isimli eserden hadisleri halka arz etmektedir. Hocamızın son dönemlerde neşrettiği en önemli eseri, bazı ilim ehli arkadaşlarıyla hazırladığı ve 8 cilt olarak yayınlanan Riyazüs Salihin Tercüme ve Şerhidir.

"HEDEFİMİZ HER YIL YENİ BİR ŞUBE AÇILIŞI YAPMAK"

EĞİTİM DÖNEMİNİ AÇTIK

✓ İlim Kültür ve Rahmet (İKRA) Derneği olarak 2008/2009 Eğitim dönemini açtık



Güngören Şubesi Yönetim Kurulu



Abdulgafur LEVENT

Dönem açılışı sebebiyle Genel Merkez ve Şube yönetim kurulu üyelerimiz aileleri ile birlikte Bağcılar Kültür Merkezinde düzenlenen açılış yemeğinde bir araya geldiler.

Yemeğe yönetim kurulu üyelerimizin yanında şubelerimizde seminer veren hocalarımız ve aileleri de katıldı. Programda sunuculuğu açılış yapılacak olan Güngören şubesi başkanı Av. Halil Kendir yaptı.

20:30'da başlayan yemekten sonra Esenler Şubemizde Pazartesi günleri ve Karabayır Temsilciliğimizde haftalık derslere katılan Abdulgafur Levent, Kur'an-ı Kerim okudu. Daha sonra kürsüye gelen İKRA Derneği Genel Başkanı Av. Emin Atalay, misafirleri selamlayarak kitapseverlerin her geçen gün büyüdüğünü söyledi. Atalay, geçen yıl Tuna Temsilciliğini açıkladığını bu yıl ise Güngören Şubesini açacaklarını ifade etti. Başkan daha sonra Güngören Şubesi yönetimini misafirlere tanıttı ve başarılar diledi.

İKRA Derneği eski dönem Eğitim Sorumlusu Ahmet Yapı-



Av. Halil KENDİR



Av. Emin ATALAY



Ahmet YAPICI



İsa HEMİŞ

cı ise yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek bu dönemde kitap okuma etkinliğini daha kaliteli yapmak ve kitap okuyanların takibindeki eksiklikleri azaltmak yönünde tavsiyelerde bulundu.

İKRA Derneği Esenler Şubesi Başkanı İlhan Uluç ise İKRA mensuplarını bir arada tutan şeyin sevgi olduğunu ve bu sebeple hataların, yanlışların mutlaka uygun ortamda dile getirilmesi gerektiğini

söyledi. Uluç, İKRA'nın kitap okuma faaliyetini hedef aldığını söyleyerek bu hedefin dışına çıkılmamasını istedi.

Daha sonra kürsüye gelen Bağcılar Şubesi Başkanı Hasan ÇAKIR ve Tuna Temsilciliği Başkan yardımcısı Yakup Yemez de birer konuşma yaparak misafirleri selamladılar.

Programda İKRA bünyesinde ders yapan erkek ve hanım hocalara hediye verildi.

Program Karabayır Temsilciliğinde ders yapan Hüseyin Süme hocamızın duası ile sona erdi.



"Nasıl Yapalım da insanlara kitap okutalım?"



Mehmet Çelik



EĞİTİM ÇALIŞMALARI

İKRA (İlim Kültür ve Rahmet) Derneği şube eğitim birimlerinin kişisel gelişimlerini arttırmak amacıyla 30.11.2008 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Kültür Salonunda Genel Eğitim Birimi başkanımız Mehmet Çelik başkanlığında eğitim semineri düzenlendi. Semineri bizzat eğitmeni Mehmet Çelik hasebiyle Mehmet Çelik icra etti.

Programımız saat 10:30 da kültür salonunda düzenlenen kahvaltıyla başladı, ardından seminere geçildi. Bir buçuk saat süren programımız toplu çekilen resimle birlikte sona erdi. Bize kültür salonunu hizmetimize sunan Büyükşehir Belediyesine. Teşekkür ediyoruz.



Biz Öğretiyoruz Gelirsiniz değil mi?

Şubemizde yeni eğitim dönemi ile birlikte Kuran-ı Kerim derslerimiz başladı. Kuran-ı Kerim dersini diğer şubelerimizde de ders veren hafız Vahdet Turhan hocamız vermektedir. Derslerimiz Cuma günleri 20:00 dan sonra yapılmaktadır.

Haftalık Cuma seminerleri hatipleri arasına bir hocamız daha katıldı. üçyüzlü cami imam hatibi olan Kürşat Gökğöz ayda bir kez olmak üzere hadis dersi verecektir.

"HAYAT DERSLERİ"NDEN NOTLAR

Hatibemiz Mürside Uysal Hanımefendi'nin sunumu ileengin kültür ve tecrübesini harman ettiği, adı ile müsemma "Hayat Dersleri" gerçekten hayatın içinden derslerle dolu.

"Hayat Dersleri" adı ile başlattığımız çalışmalarımız 2. ayını tamamladı. Kasım Ayı seminerimizin konusu "Anne-Baba olarak yaptığımız hatalar" idi. Hatibemiz anne ve babaların hatalarını 10 ana başlıkta toplayarak izahlı ve örnekli bir şekilde dinleyicileri tatmin edecek şekilde anlattı. İlk hata olarak da çok sık rastlanan ve 1. basamağı teşkil eden "çocuklarımıza yanlış mesajlar vermek" konusunu işledi. Bu yanlış davranışların ilk 5'ini Kasım ayı seminerinde sunan hatibemiz, diğer 5 hatayı da Aralık ayında sunacak.

Kıymetli hanım kardeşlerimiz, Okulların ilk yarı yıl tatiline girmesi sebebiyle, faaliyetlerimize kısa bir süre ara vereceğiz. Çalışmalarımıza, okulların açılması ile birlikte kaldığı yerden devam edeceğiz.

Bilgilerinize sunarlar.

İKRA DERNEĞİ Bağcılar Hanımlar Komisyonu



Kıymetli hanım kardeşlerimiz, İKRA DERNEĞİ Bağcılar Hanımlar komisyonu olarak bizler her Perşembe derneğimiz şubesinde her biri ayrı tatta, doyumsuz sohbet ve seminerlerimizle faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Hanımlar komisyonu olarak yönetim kurulumuzla birlikte her Perşembe saat 12.45'de derneğimizde buluşuyoruz. Hafız kardeşimizin okuduğu Kur'an'dan sonra Dilek Hocamız (kendisi zaruri durumlarda gelememişse Zahire Hocamız)ın yaptığı Tefsir dersi ile sohbetimiz devam ediyor. Sohbetimizden sonra "toplular hatim" için talep eden kardeşlerimize okuyabileceği kadar cüz dağıtılıyor.

Bu tatlı telaş içinde elbette "kitap dağıtımını" da atlamayalım. Derneğimizin ana çalışma sahası olan "kitap okuma ve okutma" faaliyetinin devamı için, okudukları kitapları bitiren hanım kardeşlerimiz veya henüz kitap okumaya başlayacak olanlara yeni kitaplar veriliyor, okudukları kitapları teslim alınıyor.

Görevli kardeşlerimiz hizmet için bunları yaparken, sizler de derneğimiz vesilesiyle hiç değilse haftada bir buluştuğunuz ve farklı farklı şeyler öğrendiğiniz,

yeni tanıştığımız arkadaşlarımızla hayatın güzelliklerini paylaşıyorsunuz tabii... bu arada, daha sizler derneğimize gelmeden önce, ağız tadınız ve yorgunluğunuzun alınması için konulmuş ve demini almış, o sıcak ve "tavşan kani" çayımızı zaten zikretmeye gerek bile görmüyoruz.

Yapılan bu çalışmalara geçtiğimiz ay bir başka güzellik daha ekledik: Her ayın son perşembesi, tefsir dersine ara veriyor ve Dilek hocamızı dinlendiriyor ve her ayın son Perşembe günü saat 13.00'de İlahiyatçı yazar Mürside Uysal Hanımefendi'nin sunduğu Hayat Dersleri'ni dinliyoruz.

Yukarıda, başlığımızda sormuştuk ya; "Biz her Perşembe buradayız... Ya siz?"



AÇILDIK BEKLİYORUZ

İKRA (İlim, Kültür ve Rahmet) Derneği Güngören Şubemizin açılış merasimi 19 Ekim 2008, Pazar günü yapıldı. Güneştepe Mahallesi Şehit Özcan Canik Sok. No:11-C adresinde hizmet verecek olan Güngören Şubemizin açılış merasimine, değerli hocalarımız, genel merkez ve şubelerimizin yönetim kurulları üyeleri, derneğimizin faaliyetlerinden yararlanan kıymetli dostlarımız ve misafirlerimiz katıldı.

Açılış merasimi Güneştepe Kuba Camii İmam Hatibi Sadık KÖSTERELİOĞLU hocamızın dualar eşliğinde kurdeleyi kesmesiyle başladı. Davetlilerin içeriye geçmesinden sonra Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Derneğimiz yapmış olduğu faaliyetlerin önemli bir iş olduğuna değinen hocamız Hocamız konuşmasını, demek çalışmalarının hayırlı ve bereketli olması, dernekte görevli arkadaşlarımızın de çalışmalarında daha bir gayretli olması dilek ve temennileri ile sonlandırdı.



Hocamızın ardından, programın sunuculuğunu yapan Genel Merkez üyesi Nurullah GÖKÇE, programın akışı hakkında bilgi verdi ve selamlama konuşması için Derneğimizin Genel Başkanı Av. Emin ATALAY'ı kürsüye davet etti.

Genel başkanımızın konuşmasından sonra İKRA Derneğimizin faaliyetlerini anlatan bir sinvizyon gösterimi yapıldı.

Daha sonra selamlama konuşması yapmaları için kürsüye sırasıyla Esenler Şb. Bşk. İlhan ULUÇ, Bağcılar Şb. Bşk. Hasan ÇAKIR, Karabayır (Tuna) Şubesi Bşk. Talip DEMİR ve ev sahibi olarak Güngören Şubesi Bşk. Halil KENDİR çıktı.

Daha sonra Ebubekir Camii İmam Hatibi Dr. Ahmet EFE hocamız kürsüye gelerek, derneğimizin çok hayırlı bir çalışma yürüttüğünü, Müslümanlar için okumanın çok önemli olduğunu ve açılacak yeni şubelerle bu çalışmanın daha da yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Yapılan konuşmalardan sonra, daha önce planlanmış programları sebebiyle açılışa katılmayan Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel KARAMAN ve Güngören Belediyesi İdari İşler Müdürü Musa MERT beylerin çektikleri tebrik telgrafları okundu.

Program Ahmet YAPICI hocamızın kapanış duası ile program sona erdi.

Programın ardından misafirlerimize meyve suyu, kurabiye ve çay ikramı yapıldı.



Güngören Şubesi olarak her pazaritesi saat 21:00'de beylere yönelik sohbetler devam ediyor.

Sohbet hocalarımız ve sohbet konuları:

Dr. Ahmet EFE (Ebubekir Camii İmam Hatibi) – Seçme Dersler

İsa HEMİŞ – Hadis Dersleri, Riyazus Salihin'den

Ahmet YAPICI – Örnek Şahsiyetler

Emin ATALAY – Siyer, Peygamber Efendimizin (sav) hayati

Güngören Hanımlar Komisyonu Çalışmalarına Başladı

"İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran bir topluluk olsun; işte onlar kurtuluşa erenlerdir." (Al-i İmran: 104).

Sevgili hanımlar, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kısa bir süre önce açılan İKRA (İlim, Kültür ve Rahmet) Derneği Güngören Şubesi'nin Hanımlar Komisyonu olarak bizler de çalışmalarımıza başladık. Hayırdı yarışmak, ilmin ve iyiliğin yayılması için yapacağımız çalışmalarda siz değerli dostlarımızdan da yanımızda yer almanızı, bize destek olmanızı, yapıcı eleştirilerinizi ve tavsiyelerinizi bize yardımcı olmanızı bekliyoruz. Hep birlikte inşallah çok verimli bir sezon geçireceğimize inanıyoruz.

Haftalık Sohbetler Başladı

"Yeryüzünde gezici melekler vardır. Bunlar zikir (ilim) meclislerini dolaşırlar. Böyle bir meclis bulduklarında orayı kuşatır ve doldururlar. Sonra da ellerini açarlar ve şöyle derler: "Yâ Rabbi, şu anda senin kullarının bazılarının yanındayız. Onlar senin kitabını okumakta, senin peygamberine salavat getirmekte ve senin yüceliğini müzakere edip durmaktadır." Bunun üzerine Yüce Allah ferman eder: "Onları rahmetimle çepeçevre kuşatın, onların arasında bulunan asla talihsiz olmaz." (Buhari, Müslim).

Şubemizde her salı, saat 13:30 – 15:00 arası sohbet programımız vardır. Hem her anından sorguya çekileceğimiz hayat sermayemizi, hesabını verebileceğimiz yerlerde geçirmek, hem de yukarıdaki hadisin verdiği müjdeye nail olmak için sizlerin de bu sohbetlerdeki yerinizi almanızı bekliyoruz.

Sistemli Kitap Okuma Programına Davet

"De ki: Rabbin, benim ilmimi artır." (Tâhâ: 114).
"Kim ilim tahsilî adına bir yola girse, Allah onun için cennete giden yolları kolaylaştırmış." (Buhari)

Sevgili hanımlar, derneğimizin ana faaliyet alanı olan sistemli kitap okuma programı şubemizde de başlamış bulunmaktadır. Programın hedefi, inanan insanlar olarak dinimize layık olmak ve Rabbimizin ilk emri olan "ikra" (oku) buyruğunun gereğini yerine getirmektir. Programa katılan okuyuculara listedeki kitaplar derneğimiz tarafından verilmekte ve onlardan gündün en az 15 sayfa okuması istenmektedir. Okuyan, okudukları üzerinde tefekkür eden ve öğrendiklerini yaşayan bir toplum için hepimizi kitap okuma programına katılmaya davet ediyoruz.

Bir Yetimi de Biz Sahiplendik

"O halde yetime haksızlık yapma ve yüzünü ekşitme, yardım isteyen de hangi çeşit olursa olsun boş çevirme..." (Daha: 9-10) Hz. Peygamber şöyle buyuruyor: "Kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi himâyeye eden kimseyle ben, cennette (işaret parmağı ile orta parmağı göstererek) şöyle yan yana bulunacağız." (Müslim).

Dünyanın bir çok yerindeki yetimlere sahip çıkmak ve onların giderlerini üstlenmek için İHH tarafından başlatılan "sponsor aile" organizasyonunu kapsamında Güngören Hanımlar Komisyonu olarak bizler de bir yetime sponsor olduk ve onun bakımını üstlendik. Duyarlı kardeşlerimizin katılımıyla, inşallah bu sayı daha da artacaktır. Unutmayalım, biz sahip çıkarsak onun adı yetim kalmayacaktır.

BİR İNSANI KURTARAN TÜM İNSANLIĞI

KURTARMİŞ GİBİDİR

Türk Kızılay Vakfının başlattığı "1.000.000 Kan bağışçısı arıyoruz" kampanyasına 09.11.2008 tarihinde İKRA DERNEĞİ Esenler Şubesi Eğitim Birimi olarak Çapa KIZILAY Kan Merkezinde kan bağışında bulunuldu.



KAHVALTİ BAHANE, DİRDİMİZ KİTAP

İKRA Esenler şubesi Eğitim birimi 1.seviye KİTAP okuyucularıyla 23.11.2008 (pazar) günü saat:10:00'da kahvaltıda bir araya geldi.

Esenler Eğitim birimi bu yapmış olduğu kahvaltılı programda 1.seviye okuyucularıyla daha yakından tanışmak varsa onların düşüncelerini, fikirlerini, şikayet ve sorunlarını dinledi.

"KİTAP OKUMANIN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU" vurgulayan konuşmasıyla Hasan ÇAKIR katılımcıların dikkatini bir kez daha kitap okumaya çekti.



GÜLAY ATASOY ESENLER ŞUBEMİZDEYDİ



23 Ekim 2008 Perşembe günü Esenler Şubemiz'de hanımlar komisyonu olarak bir araya geldik. Kur'an-ı Kerim ile başlayan programımız, başkanın konuşması ile devam etti. Başkan Esenler Şubesi Hanımlar Komisyonu'nun bir yıllık faaliyetlerini ve okumanın önemini anlattı.

Başkanın konuşmasının ardından değerli yazarımız Gülay Atasoy İdeal Bir Eş misiniz? konu başlığı altında ailenin önemi, evlilikte eşlerin birbirlerine karşı davranışlarını, herkesin sevgi dilinin farklı oluşunu, evlilikte paylaşımın fedakarlığını ve sabrın önemini Peygamber efendimizin (s.a.v) hadisi şeriflerinden ve gerçek hayatta yaşanmış olaylarda örnekler vererek katılımcıların istifadesine sunduğu konferansın ardından yazarımız kitaplarını imzalayarak programımız sona erdi.



KUR'AN'A DAVET



İKRA Tuna şubesi olarak Kur'an okumayı ve anlamayı emreden birçok ayet ve hadisin gönül dünyamıza nakşolması ve hayatımıza uygulayabilmek maksadı ile Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri saat:20.30 ile 22.00 arası bizi tanıyan tanımayan tüm gönül dostlarımıza hizmet veriyoruz. Kur'an-ı kerimi okumayı bilmeyen veya eksiklikleri olduğuna inanan kur'an dostlarının tüm ihtiyaçlarını (elif'ba-sı, kur'an-ı kerim v.s.) karşılıyor ve onları bu programımıza davet ediyoruz.

Kur'an-ı kerim eğitimi programımızda başarılı olan arkadaşlarımıza hediyeler vererek kutlamayı gelenek haline getirdik.



BİZ CAMİYE GİDİYORUZ

Tuna Şubesi olarak Kur'an-ı Kerim eğitimine katılan Kur'an dostları ile birlikte iki haftada bir pazar günleri Beyazıt Camii'ne sabah namazına gidiyoruz. Programa katılmak isteyen dostlarımızın, şubemizin her hafta düzenlediği saat 21.00 da ki CUMA AKŞAMI sohbetinden sonra isimlerini görevliye bildirmeleri gerekmektedir.



BU KERVANA YOLCU OLMAK İSTER MİSİNİZ?

Kökleşmiş sadık bir iman, sürekli Salih amel daima Rabbimizin rızasını gözetmek, ona olan kulluğu kuvvetlendirmek ve Allah(cc).

"İnsanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler için yarattım." Ayetlele çizdiği hayattaki varlığın hedefini gerçekleştirmektedir.

Baş gaye insan olmaktır. Atılan her adım çizilen bütün ilahi hat, sema yüceliğinden gelen cümle kitap bunu anlatmak ister. Böylece yolcular zincirleme kervan olur, yürür. Mübarek olsun bu kervana katılana; Hiç olmazsa arada bir hizmetçi olana.

Hayır sahibi bir Kardeşimizin de yardımlarıyla İKRA TUNA ŞUBESİ HANIMLAR KOMİSYONU'nun itinalı çalışmasıyla Tuna Mahallesi ve çevresinde ihtiyaç sahibi kişiler tesbit edilerek giysi yardımı yapıldı.

Derneğimizin asıl gayesi olan kitap okuma programı değerli halkımız tarafından çok rağbet gördü. Açılışımızdan bu güne 8 ay gibi kısa bir zamanda ciddi anlamda kitap okuyan hanım kardeşlerimizin sayısı 70'e ulaştı.

Her hafta Çarşamba günleri saat: 13.30'da Rahime hocamızın anlatımıyla fıkıh sohbetleri yapılmaktadır.

Geçtiğimiz eğitim döneminde Aile ile ilgili farklı başlıklar altında Konferanslar düzenlendi. Bu dönemde Cemaatimizde yoğun talebi üzerine Aile ile devam etmeyi hedefliyoruz.

29/10/2008 Çarşamba saat: 13.30'da başlayan Esra Nuray SEZER hanımın sunumuyla Asri Saadette ve Günümüzde Aile Hayatı konulu konferans da Peygamber Efendimiz Aile Hayatından örnekler anlatarak günümüze taşıdı.

Bu Aile ile Eğitim Seminerleri her ay düzenlen-

cektir. Tüm hanım kardeşlerimizi bekliyoruz.

Kıymetli Dostlar Kurban Bayramı münasebetiyle 03/12/2008 Çarşamba saat:13.30'da Gazeteci yazar Atike ÖZER hanımın sunumuyla KURBAN'ın anlam ve önemini anlatan bir Konferans düzenledi.

Bu çalışmalarda emeği geçen İKRA Tuna Şubesi Hanımlar Komisyonu'ndaki görevli arkadaşlarımıza manevi desteklerini bizden esirgemeyen Kıymetli dostlarımıza Teşekkür ederiz.





İlim, Kültür ve Rahmet Derneği Program Çizelgesi



Gün/Tarih	Saat	Konu	Sunan	Yer	Not
Salı	21.00	Tefsir	Emin Atalay	Bağcılar Şubesi	Ayda bir.
Cuma	21.00	İslam Kültürü	Ahmet Yapıcı	Bağcılar Şubesi	Ayda bir.
Cuma	21.00	Hadis	Talip Akbaş	Bağcılar Şubesi	Ayda bir.
Cuma	21.00	Hadis	Kürşat Gökçöz	Bağcılar Şubesi	Ayda bir.
Perşembe	13.00	Güncel Fikhi Meseleler	H. Dilek	Bağcılar Şubesi	Hanımlara mahsustur.
Cumartesi	13.00	Sağlık Bilgileri	Hemşire N. Köneçoğlu	Bağcılar Şubesi	Hanımlara mahsustur.
Pazartesi	21.00	Hadis	Ramazan Kayan	Esenler Şubesi	Her ayın ilk haftası
Pazartesi	21.00	Hadis	Abdülğafur Levent	Esenler Şubesi	15 Günde 1 dönüşümlü
Pazartesi	21.00	Örnek Şahsiyetler	Ahmet Yapıcı	Esenler Şubesi	Ayda bir
Salı	13.30	Tefsir	Hanımlar Koms.	Esenler Şubesi	Haftalık
Çarşamba	21.00	Tefsir	Mehmet Çelik	Esenler Şubesi	Haftalık
Cuma	13.30	Hadis	Hanım Koms.	Esenler Şubesi	2 Hafta bir Hanımlara Mahsustur.
Cuma	21.00	Dini Kavramlar	Mehmet Çelik	Tuna Temsilciliği	Ayda bir
Cuma	21.00	Fıkıh	Adem Bayram	Tuna Temsilciliği	Ayda bir
Cuma	21.00	Hadis	Hüseyin Süme	Tuna Temsilciliği	Ayda bir
Cuma	21.00	Kişisel Gelişim	Ramazan Kayan	Tuna Temsilciliği	Ayda bir
Pazartesi	21.00	Örnek Şahsiyetler	Ahmet Yapıcı	Güngören Şubesi	Ayda bir
Pazartesi	21.00	Siyer	Emin Atalay	Güngören Şubesi	Ayda bir
Pazartesi	21.00	Hadis	İsa Hemiş	Güngören Şubesi	Ayda bir
Pazartesi	21.00	Seçme Dersler	Ahmet EFE	Güngören Şubesi	Ayda bir

TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR

PARK İNŞAAT

GAYRİMENKUL



...600 metrekare bahçeli...

...Otoparklı...

...Asansörlü...

...Jeneratörlü...

...Krediye uygun...

...Radyajeneral perde sistemli...

...Son deprem yönetmenliğine uygun...



SAHİBİNDEN SATILIK SÜPER LÜKS DAİRELER

Aile saadetinizi kökten sarsacak kitaplar!

kitapçınızdan isteyiniz!



Çocuk eğitiminden aile ekonomisine, görgü kurallarından aile ahlâkına, bunalımdan kurtulmak için okunacak reçete kitaplar. Psikologlar tarafından tavsiye edilen bu kitaplar, krizlerden yorulan babalara, sıkıntıdan bunalan annelere, okumayı seven çocuklara hitap ediyor.



www.bekakitap.com

BEKA YAYINCILIK

Tel: (0212) 512 90 40

www.bekakitap.com
bekayay@hotmail.com