



İKRA

İlim kültür
ve rahmet
derneği
bülteni
ÜCRETSİZDİR

• Yıl: 3 • Sayı:12 • Ocak - Şubat - Mart 2010 www.ikraderneği.com

Hani selam birde komşuyuz!



"Mahkumken özgürlerin zincirlerini hatırlatan insan"
Ramazan KAYAN



Motivasyon Semineri
Ahmet TAŞGETİREN



Motivasyon Semineri
Mustafa ÖZCAN

ULUÇ Cafeterya

- ↘ Ciğer
- ↘ Döner
- ↘ Kahvaltı
- ↘ Tost
- ↘ Sosis
- ↘ Goralı
- ↘ Hamburger

**Size Sağlıklı
Ürünler Sunar**

Bahçemiz Hizmetinizdedir...

☎ 0212 433 30 06

Çınar Mh. İstanbul Cd. No:13/B Bağcılar/İSTANBUL (Akbank Karşısı)



GÖKÇE KUYUMCULUK

Merkez Mah. İstanbul Cad. No: 10/B
Bağcılar/İSTANBUL
Tel: 0212 462 84 27 - 462 83 42
sefergokce@hotmail.com



Sefer GÖKÇE



Bâbu's - selâm

KOMŞU KOMŞUNUN NEYİNE MUHTAÇ?



✓ Komşunuzu en son ne zaman evinize sohbe çağırdınız? Hatırlayamayacak kadar çok mu oldu? Yoksa henüz siftoh etmediniz mi?

Neden? Onu sevmiyor musunuz?

Yoksa vaktiniz mi yok?

Uzun bir süre evden ayrılırsanız evinizin anahtarını komşularınıza teslim edebilir misiniz?

Ya çocuğunuzu? Siz yokken komşunuz

evine alabilir mi? Veya tersi siz onun çocuklarını evinize alır mısınız?

Dizilerdeki karakterlerin dertlerinin çözümü için harcadığınız zamanın yarısını komşunuzu dinlemeye harcadınız mı? Sahi ziyaretlerinizde ortak konuşmalarınız nedir?

Mesela Kur'an okuyup okumadığını sordunuz mu? Ya Hz. Peygamberimizin (S.A.V.) hayatını? Peki namaz, kitap, dünya meseleleri... vs.

Çocuklarınızın geleceğini konuşur musunuz? Tatile gideceğiniz yer veya gittiğiniz yer. Müslümanlar için bir şeyler yapıp yapmadığını? Faydalı şeyler için bir birikimi olup olmadığını konuşur musunuz? Yoksa hiçbirini mi işaretlemeyi seversiniz?

Eee cevaplar nerede?

Var da paylaşmak mı istemiyorsunuz? Bence paylaşalım. İyi olmaz mı? Şimdi tekrar soralım. Komşu komşunun neyine muhtaç?



Sayı: 12 Ocak - Şubat - Mart 2010

Bu yayın İlim, Kültür ve Rahmet (İKRA) Derneği Bültenidir.
3 ayda bir yayınlanır.
Ücretsizdir.

**İlim, Kültür ve Rahmet
(İKRA) Derneği adına
Sahibi ve Sorumlu Müdürü**
Av. Emin Atalay

Yayın Kurulu

Mehmet Çelik - Halil Kendir
Ümit Almacı - Erdoğan Aydın
Cengiz Boztepe - Feyyaz Kalkan
Vural Erce - Ömer Altun

Reklam

Nurullah Gökçe Gsm: 0532 336 65 75

Sekreteryaya

Vural Erce

Basıldığı Yer

Dergah Ofset

0212 489 33 33

Baskı Öncesi Hazırlık

Platin Ajans

0212 446 00 83

Adres

Çınar Mh. 5/2 Sk. No. 8 Bağcılar / İSTANBUL
Tel: 434 04 87 - 562 54 44

www.ikraderneği.com

Dergimiz Bağcılar Basın Savcılığının 2007/24 sayılı evrak bilgileriyle basılmaktadır.

Dergimiz bu sayıda 7.000 Adet basılmıştır.

İÇİNDEKİLER

10

Yaşayan Örnekler
Ramazan KAYAN



15

İlim ve Alim
İbrahim CANAN

18

Kitapla Hayatı
Değişenler
Birsen ŞEKER



20

Merkezden Haberler
Ahmet Taşgetiren

21

Merkezden Haberler
Mustafa ÖZCAN



26

Şubelerden
Haberler
Ev Ziyaretlerine
Devam Ediyoruz

28

Şubelerden
Haberler
Ev Ziyareti ile Komşuluk
İlişkilerimizi Güçlendiriyoruz



30

Şubelerden
Haberler
Ev Ziyareti

- 3 Kitap Tanıtımı "Çocuğunuzu taniyor musunuz?"
- 6 Komşuluğun İhyasında Örnek Bir Model Mahmut TOPTAŞ
- 8 Hem "Kül'üne" Hem Şefaatine Muhtacdır! Emin ATALAY
- 14 Okuma Üzerine Notlar Prof. Dr. Faruk BEŞER
- 17 Kitapla Hayatı Değişenler Birsen ŞEKER

- 4 Komşunun şahitliği Allah kahında makbuldür Abdulgafur Levent
- 7 Uzak komşuluk Mehmet ÇELİK
- 9 İçimizdeki Gençlik Adem YAVUZ
- 15 İlim ve Alim Ahmet YAPICI
- 23 Duvar Yazıları



→ KİTAP TANITIMI / Halil KENDİR

ÇOCUĞUNUZU TANIYOR MUSUNUZ?



Çocuklar yanlırdır. Çocuğumu nasıl yetiştirmeliyim sorusu, aslında nasıl bir gelecek istiyorum sorusunun bir başka ifadesidir. Çünkü çocuk yetiştirmek geleceği kurmaktır. Bugün çocuğunuzun ruhuna, zihnine ve bedenine ektiğiniz tohumlar, yarın hayatın yaşanan gerçekleri olarak karşınıza çıkacaktır.

Çocuk yetiştirmenin önemi genel olarak anne ve babalarca bilinir. En değerli varlıklar olan çocuklarını doğdukları andan itibaren en iyi şekilde yetiştirmek anne ve babaların en önemli ve öncelikli gündemleri olur. Asıl mesele bunun nasıl yapılacağıdır. İşte bu noktada zorlanırlar, bocalarlar, hatta kimi zaman çaresizlik duyguları içinde ne yapacağını bilemezler.

Haksız da sayılmazlar, zira en basit bir dıhızı kullanmak bile belli bir bilgiyi ve mahareti gerektirir. Gıdası su ve güneş olan bir çeyreği bile bakıp büyütmenin incelikleri vardır. Su yetersiz verilirse çiçek kurur, gerektiğinden fazla verilirse çürür. Güneşin yakını sıcakta fazla bırakılırsa kavrulup yanar, hiç güneşe çkanılmazsa sararır solar.

Çocuklar ise başlı başına bir dünyadır. Her halinin keşfedilmesi, her yönüyle tanınması neredeyse imkansızdır. Diğer taraftan hiçbir çocuk tam olarak bir değerine benzemez. Her çocuk kendine has özellikleriyle tektir. Yine bir çocuğun farklı gelişim evrelerindeki bir hali de diğerine uymaz. Büyüdükçe aldığı gıdalar değiştiği gibi, sergilediği tavırlar da değişir. Melek gibi akıllı, uslu duran çocuk bir anda her şeye itiraz eden, huysuzluklarıyla insanı çileden çkaran birine dönüşür.

Ne oldu bu çocuğa? Fazla mı şmartttık? Yine yemeğini yemiyor. Acaba hiç üstüne gitmesek mi? Yoksa poposuna bir şaplak mı vursak?... gibi onlarca soru zihinlerde uçuşur. Çünkü beklenti çocuğun hep uslu durmasıdır. Hep söz dinlemesi, hiçbir şeye itiraz etmemesidir.

Çocuğun gelişim devreleri boyunca hep uslu durması acaba sağlıklı gelişiminin bir göstergesi olarak mı kabul edilmeli? Yoksa bir şeylerin yanlış gittiğinin bir işareti olarak mı değerlendirilmeli? Sessizlik dönemlerinden sonra gelen fırtınalı süreç bizi endişeye mi sevk etmeli? Yoksa tohumun kabuğunu ve toprağı yapıp adeta baş kaldıracasına semaya doğru boy atmasına benzeyen sanol bir süreçten geçtiğine hükmedip buna uygun bir tavır mı sergilemeli?

Anneler ve babalar için cevap arayan sorular bunlarla da sınırlı değil. Çocuklar hangi yaşta ne tür oyuncağlara ihtiyaç duyarlar? Tuvalet alışkanlığı ne zaman kazandırılmalı? Kısacası nöbetleri ile

nasil başa çıkmalı? Sevgi ve disiplin dengesini nasıl sağlamalı? Okul öncesi okuma yazma öğretmeli mi?... Bu sorulara verilecek cevaplar, çocuğun sağlıklı ve doğru bir gelişim seyri içinde büyümesi ile yakından bağlantılı.

Derneğimizin "Hanımlar Okuma Listesi"nde bulunan Dr. Fitzhugh Dodson'un "Çocuğunuzu Taniyor musunuz?" isimli kitabı, bu konuda yol gösterici olabilir. Ancak bizzat kitabın yazarının da söylediği gibi, bu konuda bütün çocuklara uyan bir reçete sunabilmek mümkün değildir. Çünkü çocuklar ortak nitelikte gelişim süreçlerinden geçseler de, hiçbirinin gelişimi tam olarak bir diğerine benzemez. Bu noktada anneler ve "annelik" özel bir önem arz eder. Çünkü bir anne çocuğunu başka hiç kimse tanyamayacağı ve bilemeyeceği biçimde tanyıp bilir. Zaten kitabın yazar da annelere bu tavsiyede bulunuyor: Kitapta okuduğunuz belirli noktalarda ana olarak duygularınıza ters düşüyorsa kitabın dediklerini unutun ve duygularınız gösterdiği yolu izleyin.

Annelere özgü bu eşsiz ayrıcalığı şu hikaye çok güzel özetliyor:
Bir zamanlar dünyaya gelmeye hazırlanan bir çocuk varmış. Bir gün Allah'a sormuş:
- Allah'ım beni yarın dünyaya göndereceğini söylediler, fakat ben o kadar küçük ve güçsüzüm ki orada nasıl yaşayacağım?
- Tüm meleklerin arasından bir tanesini senin için seçtim. O seni bekliyor olacak ve seni koruyacak. Meleğin, sana her gün şarkı söyleyecek ve gülümseyecek. Böylece sen onun sevgisini hissedecek ve mutlu olacaksın.
- Peki insanlar bana bir şey söylediklerinde dillerini bilmeden söyledikleri nasıl anlayacağım?
- Meleğin sana dünyada duyabileceğin en güzel, en tatlı sözcükleri söyleyecek, sana konuşmayı dikkatle ve sevgiyle öğretecek.



- Peki Allah'ım, ben seninle konuşmak istersem ne yapacağım?
- Meleğin sana ellerini açarak bana dua etmeyi öğretecek.
- Dünyada kötü adamlar olduğunu duydum, beni kim koruyacak?
- Meleğin seni kendi hayatı pahasına dahi olsa daima koruyacak. O sırada Cennette bir sessizlik olur ve dünyanın sesleri cennete gelmeye başlar. Çocuk gitmek üzere olduğunu anlar ve son bir soru sorar:
- Allah'ım, eğer gitmek üzere isem lütfen çabuk söyle benim meleğimin adı nedir?
Meleğinin adının önemi yok yavrum, sen onu ANNE diye çağıracağını.



KOMŞUNUN ŞAHİTLİĞİ ALLAH KATINDA MAKBULDÜR

Türkçedeki komşu karşılığında İslam ahlak ve fıkıh literatüründe kullanılan "car" kelimesi "yakın olma, yakınlık" anlamındaki civar ve mücavere mastarlarından isim olup genellikle birbirlerine yakın meskenlerde yaşayan kişilerin ve ailelerin her birini ifade eder.

Sosyal hayatın aileden sonraki halkasını komşular oluşturduğundan her din ve kültürde komşuluk ilişkilerine dair kurallar bulunur. İşimiz, durumumuz, konumumuz her ne olursa olsun, yaşadığımız sürece yanımızda, yakınımızda, çevremizde mutlaka birileri bulunur. Hayatı yaşanılır kılan, insanın hemcinsleri ile bir arada bulunması, zorlukları ve güzellikleri paylaşmasıdır. Bu paylaşımın olmadığı ortamlarda, sağlıklı bir toplum hayatından söz etmek mümkün olmaz. Bu paylaşım, ailelerimizin yaşadığı sabit mekânlara olan meskenlerimizin yanında ve civarında yaşayan insanlarla başka bir ifade ile komşularımızla olan ilişkilerimiz konusunda ise daha da büyük bir önem kazanır. Çünkü komşular arası ilişkiler, toplumsal ilişkilerin ilk basamağı ve önemli bir göstergesidir. Öyle ki ailemizden sonra en yakın ilişki kurduğumuz insanlar, şüphesiz komşularımızdır.

İnsan hayatına yön ve şekil vermeyi amaçlayan dinimiz, işte bu bakımdan komşuluk ilişkilerine özel bir önem atfeder. Nisa Suresinin 36. Ayetinde Yüce Allah "Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşına, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın; Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez" buyurmaktadır.

Görüldüğü üzere ayette Allah'a imanı emreden ve şirki yasaklayan ifadelerin hemen arkasından sıralanan ahlak emirleri arasında komşuya iyilik yer almaktadır. İnsanın sosyal çevresini oluşturan kesimler arasında özellikle komşulara vurgu yapılmış olması oldukça anlamlıdır. Ayetin bu vurgusu, şu hadisi şerifte daha da belirgindir: "Cebrail, bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki, onu mirasçıkılacak sandım".(1) Hadisi Şerifin bize verdiği temel fikir şudur: İnsan kendi miras-

çları olan yakınlarına; çocuklarına, ana-babasına, kardeşlerine nasıl davranıyorsa, komşularına da öyle davranmalıdır. Çünkü insanın aile fertlerinden sonra en çok ilişki içinde olduğu kişiler komşulardır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) "Komşularına iyi komşuluk et ki gerçek Müslüman olasın".(2) Buyurmak suretiyle, bir anlamda gerçek Müslüman olmayı, komşularla iyi ilişkiler içinde bulunmaya bağlamıştır.

Çağımızda hızlı şehirleşmenin, şehir yapılaşmasının ve değişen iş hayatının komşuluk ilişkilerini olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. Aynı apartmanda yaşadıkları halde, yardımlaşma ve dayanışma bulunmayan, birbirleriyle tanışmayan, konuşmayan insanlar komşulukta vardır. Hatta karşılaştıklarında birbirlerinden bir "Selam"ı bile esigemektedirler.

Hızlı şehirleşmenin, şehir yapılaşmasının ve değişen iş hayatının komşuluk ilişkilerini olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. Aynı apartmanda yaşadıkları halde, yardımlaşma ve dayanışma bulunmayan, birbirleriyle tanışmayan, konuşmayan insanlar komşulukta vardır. Hatta karşılaştıklarında birbirlerinden bir "Selam"ı bile esigemektedirler.

- 1- Hastalandığında ziyaretine gitmek.
- 2- Öldüğünde cenazesinin kaldırılmasında bulunmak.
- 3- Borç istediğinde imkân nispetinde yardımcı olmak.
- 4- Darda kaldığında yardımına koşmak, himaye etmek.
- 5- Bir nimete kavuştuğunda tebrik etmek.
- 6- Başına bir musibet geldiğinde teselli etmek. (3)

Ekonomik durumları, sosyal konumları, itibar düzeyleri her ne olursa olsun, komşularımıza öncelikle, birer insan ve Allah'ın kulu olmaları açısından bakmak gerekir. Hangi sebeple olursa olsun onlara karşı açkça, ya da dolaylı olarak küçümseyici tavır içine girmek İslam ahlakı ile bağdaşır bir tutum değildir.

İslam'da "insan" niteliğini taşıyan herkese aynı düzlemde davranılır. Kişinin inancı, etnik kökeni, ırkı, sosyal statüsü ve konumu, ona yönelik davranışın niteliğinin belirlenmesinde etkin değildir. Her insana, "Allah'ın yarattığı mükerrem bir varlık" anlayışı ile muamele edilir.

Başkalarını küçük görmek, onlarla alay etmek, İslam'ın yasakladığı çirkin işlerden biridir. Efendimiz (s.a.v) insanlarla alay edilmesini, onların küçümsemesini, tahkir edilmesini yasaklamıştır. "Kişiye, mümin kardeşini küçümsemesi, hor ve ha-

kir görmesi kötülük olarak yeter"(4) buyurmuştur. Küçük görülen, alay edilen bir komşu ise, yapılan yanlış daha da farklı bir boyut kazanır. Ebu Hüreyre (r.a.) diyor ki: "Resulullah, 'Ey Müslüman hanımlar! Tırnak ucu kadar da olsa, sakın ha, komşu komşuyu hakir görmesin' derdi". (5) Bu hadisi şerif komşu hakkının ne kadar önemli olduğu, komşulara sözlü, ya da fiili olarak zarar vermenin ne derece büyük bir sorumluluk getirdiğini çok açık bir şekilde ifade etmektedir. Bir gün sevgili Peygamberimiz (s.a.v) : "Vallahi iman etmiş olmaz, vallahi iman etmiş olmaz, vallahi iman etmiş olmaz" buyurmuşlar, sahabelerden biri de; "Kim iman etmiş olamaz ey Allah'ın Resülü? Diye sorunca, Resulullah Efendimiz: "Kötülüğünden komşusunun emin olmadığı kimse" cevabını vermiştir.(6) Demek ki, komşularımızla olan ilişkilerimizin niteliği imanımızın da niteliğini etkilemektedir. Hadisi şerifteki "iman etmiş olamaz" ifadesini "olgun mümin olamaz" şeklinde anlamak gerekir. Aynı mesajı veren bir başka nebevi uyanı şudur: "Kötülüğünden komşusunun emin olmadığı kimse cennete giremez".(7)

İslam, bir yandan komşulara eza edilmemesini, onlara iyi davranılmasını emrederken, diğer yandan da komşulardan gelecek olumsuzluklara, kötülük ve zararlara mümkün olduğunca sabredilmesini tavsiye etmektedir. Allah'ın sevdiği üç tür insandan bahseden hadisi şerifin konumuzla ilgili kısmında Hz. Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmaktadır: "(Allah'ın sevdiği kimselerden üçüncüsü de) bir adamdır ki, kendisine eziyet eden bir komşusu vardır. O da buna sabreder, nihayet ölüm yahut göç etmek aralarını ayırır..." (8)

Komşuluk hakları deyince akla sadece, komşulara zarar vermek yahut zarar vermeden doğan sorumluluk gelmemelidir. Bu, hak kelimesinin sadece olumsuz yönünü oluşturur. Bir de işin olumlu ve aktif olmayı gerektiren yanı vardır. Yani iyi komşuluk için sadece komşuya zarar vermemek yetmez, iyilikte de bulunmak gerekir. Efendimiz (s.a.v): "Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, komşusuna iyilik etsin". (9) Hadisi şerifi ile bu gerçeği ifade buyurmuştur. Sahabelerden Ebu Zer (r.a.)'ın rivayetine göre sevgili Peygamberimiz (s.a.v) kendisine, "Ey Ebu Zer! Çorba pişirdiğin zaman suyunu fazla koy ve komşularını da gözet" (9) buyurmuştur.

Modern hayatın getirdiği bazı şartlar insanı kalabalıklar içinde yabancı durumuna getirmiştir. Yıllardır aynı binada yaşadıkları halde birbiri ile tanışmayan, komşuluk ilişkilerine girmeyen nice insanların, ailelerin varlığına şahit oluyoruz. Merdivende karşılaştığımız bir apartman komşuymuza vereceğimiz bir selam, göstereceğimiz bir güler yüz, samimi bir hal-hatır sormak, gerektiğinde kapı komşuymuza bir ihtiyacının olup olmadığını sormak, hatta pişirilen bir yemekten bir tabak ikram edivermek komşular arası oluşacak sıkı bağların bir ilk adımı oluşturabilir.

İnsan toplum halinde yaşamak zorundadır. Çevresinde mutlaka başkaları da yaşamak durumundadır. Evimizin yanında, civarında yaşayan insanlarla, komşularımızla birtakım ilişkilerimizin olması kâğıtlıdır. Bunu sağlamanın yolu Kur'an ve Sünnet, teorik ve pratik olarak ortaya koymuştur. Bu teori ve pratiğin temelinde "Sizden biriniz kendisi için arzuladığını mümin kardeşi için arzulamadıkça kâmil mümin olmaz"(10) esası yer alır.

Komşuluk ilişkilerimiz Allah katındaki konumumuzu belirleyecek kriterlerden biridir. Komşularımızın hoşnutluğu, Allah'ın hoşnutluğunu kazandıran yollardan biridir. Kendisi ve çevresi ile barışık olan insan sağlıklı bir ruh yapısına sahip demektir. Kendisi ve komşular ile sürtüşme ve geçimsizlik halinde olan, çevre ilişkilerinde sürekli olarak problem kaynağı olan kişiler dengeli bir hayattan ve sağlıklı bir ruh yapısından mahrumdur.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v)'in iki hadisi şerifi ile yazımızı hitama erdirelim. Efendimiz (s.a.v) : "...Akıbalık bağlarını gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk ilişkileri ülkeyi imar eder ve ömrü artırır". (11) "Bir Müslüman ötür de en yakın komşularından üç kişi onun hakkında iyi şahitlikte bulunursa, Allah Teala şöyle buyurur: 'Bildikleri şey konusunda kullanımların şahitliğini kabul ettim', Yahut 'Kulumun bildiğim günahlarını affettim' (12) buyurmuştur.

Allah'ın kötü komşudan sana sığınmaz. Bizleri komşularımızın hüsnü şahadetine mazhar kıl. Amin!

1- Buhari, Edep, 28; 578.
2- İbn Mace, Zühud, 2; 1410.
3- Nuruddin e-Heyseni, Mecma'uz-Zevaid, 7, 168-170.
4- Müslim, Birr, 32; 3986.
5- Buhari, Edep, 30; 778.
6- Buhari, Edep, 29; 778.
7- Müslim, İman, 73; 168.
8- Ahmet b. Hambel, 7, 51; 9- Müslim, Birr, 143, 202; 10- Buhari, İman, 7, 19; 11- Ahmet b. Hambel, 5, 291; 6, 59; 12- Ahmet b. Hambel, 2, 408-409.

Komşuluk ilişkilerimiz Allah katındaki konumumuzu belirleyecek kriterlerden biridir. Komşularımızın hoşnutluğu, Allah'ın hoşnutluğunu kazandıran yollardan biridir. Kendisi ve çevresi ile barışık olan insan sağlıklı bir demektir. Kendisi ve komşular ile sürtüşme ve geçimsizlik halinde olan, çevre ilişkilerinde sürekli olarak problem kaynağı olan kişiler dengeli bir hayattan ve sağlıklı bir ruh yapısından mahrumdur.



→ DOSYA / Mahmut TOPTAŞ

Komşuluğun İhyasında Örnek Bir Model

Modern dünyada kaybolan değerlerden biri de hiç şüphesiz komşuluk. İnsanlar her zamankinden daha büyük topluluklar halinde bir arada yaşıyor. Ama insanlar birer fert olarak bu büyük toplulukların içinde kayboluyor. Milyonların içinde yalnızlaşıyor. Yerleşim birimlerini büyüdükçe, şehirler kalabalıklaştıkça, insanlar daha fazla yalnızlığa gömülüyor. Aynı binada yaşadığı insanları tanımaz, kapı komşusuyla selamlaşp konuşmaz bir hale geliyor.

Günlük hayatın yoğun koşuşturmacası ve mesguliyeti arasında bazen bu eksikliğin farkına varılmasa da, yıllardır kapısı çalınmayan insanların sayısı her geçen gün artıyor. "Komşuda pişer bize de düşer" gibi komşuluğun paylaşımlığını ve sıcaklığını aksettiren sözler, neredeyse tanhın sayfaları arasında kalan deyimler haline geliyor. İşin acı tarafı, hatırlamayı, hatırlanmayı ve toplumsal paylaşımılığı en üst düzeye çöküren bayramlar bile bu olumsuz gelişmeden fazlasıyla nasibini alıyor. Komşular bayramlarda bile bir araya gelemiyor artık. Oysa bu tabloyu tersine çevirmek o kadar zor değil aslında. Neler mi yapmak gerekir? İşte Mahmut TOPTAŞ Hocamız bu konuda canlı bir model. Onun "Bayramlarda neler yapalım?" yazısını, komşuluğun ihyasında hepimize bir örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz.

Bayramda neler yapalım?

Mahmut TOPTAŞ

Bayram günü eşiniz veya arkadaşınızla evden çıkınız ve evinizin hemen bitişiğindeki dairede oturanlardan başlamak üzere apartmanda oturanların hepsini ziyaret ediniz. Hiç birini atlamayınız. Başka dinden olsalar bile ziyaretlerinizi yapınız.

Avrupa'da yaşayanlarımız da buna dikkat etsinler ve Müslüman olmayan komşulara ikramlarda bulunsunlar.

Bir bayram sabahı hanımla beraber çıktık, kiralık evimizin sokağında oturanları baştan sona kadar, hiç atlamadan ziyaret etmeye başladık. Sokağa yeni taşındığımız için hangi evde kim oturur bilmiyoruz. Bilmek hep faydalı olduğu halde bazen bilmemek de faydalı oluyor.

Bilmediğiniz insanlara karşı şartlanmış olmuysunuz. Galip Dede'nin:

"Bir şüfesi var ki dümü canın

Fanusuna sığmaz asumanın" bu can ve tenin, içinde taşıdığı işi bütün kainat fanus olsa ona sığmaz dediği gönül, bütün insanlığı içine alabileceksen, şartlı bakışlar insanın üfkünü daraltır. Onun için daha önceden hiç tanımadığınız insanlarla kaynaşmak bazen daha çabuk ve kolay oluyor.

Sokağın başındaki bir numaralı evden bayram ziyaretine başlıyoruz. Sokağın yeni kiraçısını gelip geçerken görüp tanıyan ve hemen içeri alanlar, pencereden başını uzatıp "Tanyamadım, kimsiniz, ne istiyorsunuz?" diyenler, Yatağından kalkamayan "Kapı açık girin" diyen hastadan, "Bizim eve gelmez, ben sarhoşum, o ise hoca" diyen sarhoşa kadar her evi ziyaret ettik.

Bayramlarını tebrik ettik. Lügatlerdeki kelimelerin en güzellerini, en yumuşaklarını, en sevimlilerini bayram ebisesi gibi dilimize giydirdik.

Eskiden bazı garibanların kapısını "Bad-i saba"dan başka kimseler çalmazmış. Şimdilerde koca İstanbul'da öyle insanlar var ki işi var, aşısı var ama aşyanı/kapısını çalacak bir dostu yok. Bir tanesi tereddüt-lü bakışlardan ve benim ısrarımdan sonra kapıyı açtı. Bayramlaşmadan sonra göz yaşları içinde "Yirmi yıldan bu yana bu kapıdan giren

ilk iki kişi sizsiniz" dedi.

Sarhoş beni görünce hemen karşı kaldırıma geçmişti. Bir gün bunun sebebini sorduğumda "Bu la'netin kokusu dahi senin yakınından geçmemeli" demişti.

Hanımının ifadesiyle "Eşini işini içkisini ve bir de bayramda onu ziyaret eden hocasını seven" bu insan da zaman içinde kötü alışkanlığından vazgeçti ve cami safındaki yerini alverdi.

Yirmi senedir aynı bayram ziyaretlerimi devam ettirdiğimden çok ilgi çekici tatlı olaylarla karşılaştım. Mesele onları anlatmak değil. Sizin de aynı şeyi yapmanızı istediğim için bunları yazıyorum.

Rabbimiz: "Alaha ibadet ediniz. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşta, yolda kalmışa, ellerinizin altında olanlara iyilik yapınız. Allah kibirleneni, böbürleneni sevmez" buyurmuş. (Nisa 36)

Ana, baba, komşular, arkadaşlar, yetimler, yolda kalanlar, bu bayram nedeniyle gönülleri alınacak. "Komşular" derken Müslüman-kafir ayrımı yapılmadan söylenmiş.

Gül mevsimi geldiğinde, yalnız Müslümanlara kokmaz. Burun taşıyan her şeye güzel kokular sunarak, kötü kokulardan başka bir şeyle karşılaşmayanları da uyandırır, uyarır ve gönülünü güzele doğurur isindir.

Cebinizde çocuklara uygun küçük paralarınız ve şekerleriniz olsun. Durumu iyi olanların cebinde fakirlerin durumuna uygun büyük paralar olsun ve bayram tebriki adı altında yardıma devam etsin.

"Sizin partinin yaptıklarını gördünüz mü?" diye başlayan cümlelerden uzak durun. Hiç kimsenin yarasına kezzap dökmeyin. Üç günlüğüne de olsa "Gülden terazi yapalım. Gül alalım, gül satalım. Güllü gül ile tartalım. Çarşı pazarımız gül olsun."



→ DOSYA / Mehmet ÇELİK

Uzak komşuluk UZAK

Uzak olmak, uzakta olmak, sanırım kişiye göre değişik anlamlar içermektedir. Kimine göre çok iyi, kimine göre tersi çok iyi. Uzakta olan ve uzak düşen, bu durumu kendisi mi istemektedir, yoksa şartlar mı bu durumu doğurmuştur? Sanırım bu yönüyle de değerlendirilmelidir uzakta olma durumu.

Ben işin o yönüyle değil de bizden yana düşen vechesiyle ilgilenmek istiyorum.

Ne yapalım? Madem bizden uzakta olmak istemiyorsanız ya da uzakta kalmış, öyleyse katlansın seçiminin sonucuna mı diyeceğiz. Ya da herkes kendi yakınıyla ilgilenirse ihtiyaç kalmaz mı diyeceğiz? Bizim vereceğimiz cevap onlar için sonucu ve mevcut durumu değiştirmeyecek ise sanırım kendimizi tatminden başka bir işe yaramayacaktır.

Türkiye'de düzenli namaz kılan, ya da cumadan cumaya veya bayramdan bayrama namaz kılanların çoğunun ezberinde olan Maun suresinde Allah(cc) bir tespitte ve bir uyarıda bulunmaktadır. "Küçük bir şeyi bile vermekten men edenler... vay haline..."

Tefsirlerimizde bu durum izah edilirken komşusuna küçük bir şeyi bile vermekten men edip tefsir edilmiştir. Ancak ayette komşu kelimesi geçmemektedir. Genel anlamda kullanılmıştır. Gerçi Tefsirlerimizde "komşu" derken bir sınırlama getirmemişlerdir. Dolayısıyla bizde var olan ve fazla olandan gücümüz nispetinde ve imkanlar dahilinde dünyanın tümüne vermeye çalışacağız. Burada "vermekten" maksadın yalnız-

ca maddi şeyler olmadığını da ayrıca bilmeliyiz.

Bizler Müslüman bireyler ve Müslüman topluluklar olarak inançımız gereği tüm dünyadan sorumluyuz. Zira ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Hz. Muhammed (S.A.V.)

Bizler Müslüman bireyler ve Müslüman topluluklar olarak inançımız gereği tüm dünyadan sorumluyuz. Zira ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Hz. Muhammed (S.A.V.) Hudeybiye Musalahasından sonra o dönemin tüm güçlü ve güçsüz devlet ve topluluklarıyla ilgilenmiş ve onlara elçiler göndermiştir.

Hudeybiye Musalahasından sonra o dönemin dünyasındaki tüm güçlü ve güçsüz devlet ve topluluklarıyla ilgilenmiş ve onlara elçiler göndermiştir.

Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'de de bir çok ayet bize bunu emretmektedir. "Müslümanlar Kardeşlerdir. Kardeşlerin durumlarını düzeltin..." (Hucurat)

Kurban Bayramı Münasebetiyle gittiğim Hindistan'da öğrendiğim korkunç bir gerçeği sizinle paylaşmak istiyorum. Bangladeş ile Burma arasında kalan Arakan'daki Müslümanlar Burma devletinin izni olmadan evlenemiyorlarmış. Hatta bir yerden bir yere izinsiz gidemiyorlarmış. Ne nüfus kağıtları ne de kayıtları mevcut. Filen yaşıyorlar ama resmen yoklar. Bu ve bunun gibi dünyanın başka bölgelerinde kimler nasıl yaşıyor hangi sıkıntılar var, bilmemiz gerekir. Ancak her şeyden önce buna ihtiyaç duymalıyız. İhtiyaç duyabilmek için mutlakama mutlakama onlar hakkında yeterli ve doyurucu bilgi sahibi olmak gerekir. Aksi takdirde unuttur geçeriz.

Biz ilgilenmesek de onlar hangi şartlar içerisindeyse o şartlarda yaşamaya devam edecekler. Bize düşen görev, sorumluluğumuzun yerine getirip getiremediğimizdir. Biz kendimizden sorumluyuz.

Ne dersiniz komşularımızla yeterince ilgileniyor muyuz?



→ DOSYA / Emin ATALAY

HEM "KÜL'ÜNE" HEM ŞEFAATİNE MUHTACIZ!

İnsanoğlu nisanla malüdü. Unutur. Hatta bazen unuttuğunu da unuttur. Unutmak çoğu zaman nimettir aslında. Eğer acı olayları, acıları unutmamak, tiksinti veren şeyleri hafızamızdan çıkartamayacak olursak hayattan zevk, şekerden tad alamaz, belki aadan, ağrıdan, gönül yangınından dolayı ağlar-sızlar dururduk. Bu manada elbette nimettir unutmak. Dolayısıyla unutmamanın "nimet" olduğunu da unutmamalı.

Ama insanoğlu bazen de, çevrenin menfi etkisi, sinsinden kaynaklanan boşvermişlik, uyduğu veya uymak zorunda olduğu şartlar sebebiyle bazı nimetleri unutmak durumunda kalır.

İşte bu unuttuğumuz nimetlerden birisi de miraslarımızdır. Hz. Peygamber'in a.s.v. "Cebra'il o kadar tavsiye etti ki, zannettim birbirimize miras kılınacağız." dediği miraslar, yani komşularımız.

Komşu ve komşuluk hukuku hakkında ayet ve özellikle hadisler o kadar çoktur ki, sıralamaya-yazmaya kalksak, sadece bu ayet ve hadislerin metni dahi yazmamız için ayırlan sayfanın sınırlarını aşar. Çünkü dinim, komşu ve komşu hukukuna fevkalade hassasiyet ve inceleğe göstermiş. Ancak bu kavramın içi boşaltıldığı için bizler bu hassasiyet ve inceleğin, bu önem ve gerekliliğin sebeplerini adeta anlayamayız, kavrayamaz hale gelmişiz.

Bugün, şehirleşme ve modernitenin getirmiş olduğu hayat biçiminin çerçevesine komşuyu koymak adeta imkânsızlaşmıştır. 10, 20, 40 ve giderek daha da çoğalan daireleri içinde barındıran ve büyüdükçe insanı yalnızlığa iten, dolayısıyla da toplulardan anımsı/atılmış bir fert haline getiren, yalnızlaştıran, sosyalleştiren apartmanlar, "apartman tarzı" hayat şekli günümüz insanının en büyük sıkıntısı ve aşması gereken handikaplarından biridir.

Bahsettığımız sıkıntı batı toplumlarında hayli mesafe katetmiş ve insanlar "hasta" etmiştir. Şükür, bu konu henüz bizlerin başında tam anlamıyla "sıkıntı" olabilecek ve dolayısıyla da bizleri "hasta" edebilecek seviyeye gelmemiştir. Ancak elbette bu tesbit, "hasta edemeyeceği" öngörüsü anlamına da gelmez. Esas olan ne yaptığımız, nereye gittiğimizdir.

Yukarıda beyan ettiğimiz üzere komşuluk ile ilgili hadisleri ayetleri sıralamak yazının boyutunu aşacaktır. Zaten çoğu okurumuz da bu hadis ve ayetlere muttaldır; çünkü "okur" olan okuyuculara hitap edi-

yoruz/ettiğimizi ümit ediyoruz.

Değerlerimizin elimizden çıkarmaması için yapılması gerekenlerin başında mutlaka "tedbir almak" geliyor. Bu manada, ilk-hemen yapmamız gereken ve fiğin tabiriyle "an'ın vacibi" olan şey, en yakın (belki unutulmuştur ancak bunun ismi "kapı komşusu"dur) komşumuzdan başlayarak komşumuzu, nebevi tabirle neredeyse mirasımız kılınacak kimseleri (ki bize göre bunlar manevi miraslarımızdır) ailece ziyaret edip, bir "acı kahve" sini içmektir. Ailemizin de mutlaka bu sevaba ve file ortak olması daha kalıcı ve sağlıklı olacaktır. Hemen akabinde bir vesile olsun için elinizde bulunan ve okumakta olduğunuz dergiyi -eğer beğendinizse- komşunuza hediye etmektir. Çünkü insan insanın kölesidir ve hediyeleşmek sünnettir. Böylece ilk yaptığımız şey güzelliği paylaşmak olsun.

"Külüne" muhtaç olduğumuz komşularımız bizim "sigortalarmız"dır. İyi ilişkiler kurulduğu takdirde bizim "etlimize-sütlümüze" karşacak olan, çoluk çocuğumuz (yani namusumuz) emanet edebileceğimiz, bir yere gitmek durumunda kaldığımızda,

"evimizdeki çiçekleri sulaması için" evimizin anahtarını, gözümüz arkada kalmadan verebileceğimiz, teslim edebileceğimiz komşular bizlerin ahiretteki ilk şahitlerimiz ve belki de şefaataçılarımız olacaktır. Çünkü onlara bizim "mü'min" olup olmadığımız, elimizden ve dilimizden dünyada iken emrin olup olmadıkları sorularak, inşaallah cennet için adımıza "vize" başvurusu yapılacaktır. Ve onların "vizesi" olmadan cennet kapısında bekletime ihtimali de hiç küçümsenmeyecek bir risk ve sıkıntıdır. Bu sebeple peygamberim "komşu, komşu, komşu..." diyerek onları bize, bizi onlara mirasç kılmıştır.

Öyleyse bugünden başlamak üzere, unutulmuş bir değer ve peygamber tavsiyesi olan "komşuluğu", komşularımıza tekrar hatırlatan ve canlandıran bir "komşu" olarak çalışmalar başlatalım. Giderek de komşularımızla daha sık bir araya gelmeler ve ders yapmalar, kitap okumaları bu güzelliği yaygınlaştırmalı, bir miras olarak gelecek neslimize bırakmalıyız.

Okuyucular hep hatırlarında tutsunlar; güzelliği ve bunların yayılması bizim elimizdedir. Kıyamet saatini yaklaşıracak ve/veya uzaklaşacaklar olanlar, yaptığımız amellerle bizleriz. Çünkü -kaderi inkâr etmemek kaydıyla- zamanı şekillendiren, zamana müdahale eden bizler ve bizlerden sadır olan fillerdir.

Öyleyse bugünden başlamak üzere, unutulmuş bir değer ve peygamber tavsiyesi olan "komşuluğu", komşularımıza tekrar hatırlatan ve canlandıran bir "komşu" olarak çalışmalar başlatalım. Giderek de komşularımızla daha sık bir araya gelmeler ve ders yapmalar, kitap okumaları bu güzelliği yaygınlaştırmalı, bir miras olarak gelecek neslimize bırakmalıyız.

→ İÇİMİZDEKİ GENÇLİK

İKRA GENÇLİK PROGRAMLARI

Bağcılar

Salı günü saat 19:00-20:00 arası ilköğretim
Cumartesi günü saat 19:00-20:00 arası orta öğretim

Güngören

Çarşamba saat 20:00'da ilköğretim
Cumartesi saat 18:00'de matematik dersi



15-12-09 19:19



Esenler

Salı veya pazar günü saat 19:30 İÖ
Perşembe günü 19:30 İÖ
Cumartesi günü saat 19:00 lise



5/12/200



Tuna

Pazartesi günü 19:00-20:00 arası ilköğretim
Çarşamba - Perşembe 19:00-20:00 Kur-an Semineri



Ramazan KAYAN

1956 yılında Malatya'da doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra Malatya İmam

Hatip lisesi'ne kayıt yaptırdı. İmam Hatip Lisesi'ni 1976'da bitirdi. Daha sonra İmam Hatiplik görevine başladı.

İmam Hatiplik görevi yaparken İnönü Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne devam etti. 1982 yılında bu okuldan mezun oldu. 1983 yılında İmam Hatiplikten ayrıldı ve serbest ticaretle uğraşmaya başladı.

Özellikle İslami ilimler üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.

Evlî ve üç çocuk babasıdır.

Ramazan Kayan, halen radyo programcılığı ve aylık Özgün İrade Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmenliğini yapmaktadır.

Son eseri

Kimlik İnşaası

Yayınlanan Diğer eserleri

1 - Vahiyle Doğrulmak

2 - Vahiyle Yürümek

3 - İhlas Çağrısı

4 - Yol Risalesi

5 - Kitab'ul Kalb

6 - Vahiyle Var olmak

7 - Kardeşlik Çağrısı

Mahkumken özgürlerin zincirlerini hatırlatan insan

Feyyaz Kalkan: Hocam hactan yeni geldiniz. Bu konuda duygu ve düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız ?

Ramazan Kayan: Allah'a hamd olsun bu sene hac yapmak bize de nasip oldu. Rabbim yapmış olduğumuz hacı kabul etsin. Siz gitmek isteyen kardeşlerimize de nasip etsin.

Hac muhteşem bir ibadet. Hacta Allah'ın boyasıyla boyanmanın ne demek olduğunu oraya gidince daha iyi anlıyorsunuz. İnsanın mezhebi, ırkı, rengi, ne olursa olsun, insanlar orada tek renge boyanıyor. Üzerinizdeki elbiseleri, takımları çıkarıp ihrama büründükten sonra makamınız mevkiniz ne olursa olsun oradaki herkesle eşit hale geliyorsunuz. Tek amacınız var ibadet edip, günahlarınızdan temizlenip, yeniden doğmuş gibi olmak istiyorsunuz. Hele Arafat'ı yaşadktan sonra Allah'ın boyasıyla boyanmak neymiş bizzat yaşıyorsunuz.

Hac insanın kendisini yenilemesidir. Kendini yeniden programlandırmaktır. Kendini inşa etmektir. Hac diğer bir ifadeyle Allah'ın nuruyla nurlanmaktır. Bu yüzden genç yaşta iken imkanı olanların mutlaka hac yapmaları gerektiğini düşünüyorum.

Hac Mekke'de başlar ama Mekke'de bitmez. Hactan döndüm demek lazım. Hacca gidilir ama hacdan dönülmez.

F.Kalkan: Ülkemizin gündemini meşgul eden açılım hakkındaki görüşlerinizi bizimle paylaşır mısınız? Bu açılım iyi neticelerle sonuçlanır mı?

R.Kayan: Bu ülkede öyle dönemler yaşandı ki; açılımın sözünün edilmesi bile insana umut veriyor. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Açılımı sadece Kürt sorunu ile bağdaştırmayalım. Bu ülkede bir çok açılıma ihtiyaç var özellikle inançlı kesime yönelik haksız uygulamaların hala gündeme getirilmeyişi büyük bir sorun. Örneğin

başörtüsü meselesi ne zaman halledilecek. Kuran kur-suna 12 yaş sınırlaması neden kaldırılmıyor. Katsayı meselesi tam çözüldü diye umutlanırken, gençlerimiz yeni bir engelle karşı karşıya getirildi. İşte bu yasakların kaldırma konusu bir an önce gündeme getirilip halledilmesi gereken bir sorun. Bunu sadece siyasilerden beklemek de doğru değil. Burada sivil toplum kuruluşlarına da büyük iş düşüyor. Onlar üzerine düşen görevleri yerine getirip siyaseti bu sorunları çözmek için zorlamalıdır. Kürt açılımını gelince, insanlarımız Allah'ın boyasıyla boyanmayı gaye edinirse sistem de kendini buna göre programlarsa, ülkede kardeşlik iklimi oluşur. Allah'ın boyasıyla boyanan insan dili, ırkı ne olursa olsun müminlerin birbirlerinin kardeşi olduğunu bilecek, birlik ve beraberlik içerisinde huzurlu bir şekilde yaşayacaklardır. Bu sorun da kendiliğinden çözülmüş olacak

F.Kalkan: Ülkemizi büyük bir kaostan içerisine sürüklenme hedefi içerisinde olanlara karşı nasıl tedbirler alınabilir?

R.Kayan: Bu yapılanlar bildik oyunlar. Önce sağ-sol çatışması sonra laik-antilaik, alevi-sunni çatışması şimdi Türkiye-Kürt çatışması. Bu ülke bunlara yabancı değil. Bazı güçler saltanatını korumak için, atılan her olumlu adımda bu tarz çatışmaları kullanarak halkı galyana getirip, ülkeyi huzursuz etmek ve ülkenin gelişimini engellemek istiyorlar. Ama bunu yapmak isteyenler bundan sonra başarılı olamayacaklardır. Çünkü toplum bilinçlendi. Bunların oyununa gelecek kadar bilinçsiz değil-





bir süre ceza evine girdik. Ama oraya girdiğimizde birçok sorun bizi bekliyordu. Ordaki insanların da bize ihtiyacı olduğunu anladık. Ceza evinde dışarıda yapamadığımız bir çok hayırlı iş yaptık. Ve Rabbimizin bir ayetini daha yaşıyorduk. Cezaevi normalde nefse ağır gelir. Hayırsız bir yerdir. Başa gelecek büyük musibetlerden bir tanesidir. Ama biz oraya girdiğimizde gördük ki şer olarak bildiğimiz cezaevi bizim için hayırlıymış. Orada gerek okuma, gerek yazma hususunda olsun birçok gelişmeler oldu. Kitaplarımızın temelini orada attık diyebiliriz. Bu olayda şu kanaate vardım. Herşey bizim istediğimiz gibi olmuyor. Başımızdan geçenlerin arkasında mutlaka bizim için hayırlı şeyler olduğuna kannat getirdim. Kitaplarda, sohbetlerde bulamadığımız bazı şeyleri başımızdan geçtiği zaman anlayabiliyoruz.

F.Kalkan: Günümüz gençliği büyük bir tehlikeye içerisinde. Gençlik bu tehlikelerden kendisini nasıl koruyabilir? Siz gençlere bu noktada neler tavsiye edersiniz?

R.Kayan: Günümüz gençliğinde gayesizlik, ilgisizlik, dertsizlik, duyarsızlık, ruhsuzluk var. Benim gözlemlerim bunlar. Gençlik bunları üzerinden Rabbiyle barışık olursa atabilir. Şuan gençliğin tek arzusu nefsanî duyguları tatmin etmektir. Gençler neden yaşadığını anlamış değiller. Gençleri bu durumdan kurtarmak cemaatlerin, tarikatların, sivil toplum kuruluşlarının ve biz eğitimcilerin görevidir. Gençlere yönelik projeler yapılmalıdır. Eğer gençlere doğal yoldan ulaşamıyorsanız, sanal yoldan ulaşmanın yollarını arıacaksınız. Onların diliyle onlara sesleneceksiniz. Doğruları, arzuladıkları şeylerin içerisinde, onları dinden soğutmadan vermelsiniz. Gençlerle iletişim kurmak için türlü yollar aramak lazım. Mescide getiremiyorsan cafede onlarla iletişime geçeceksin.

Gençlik kiblesini kaybetmiş. Bizim gençlere kiblesini göstermemiz lazım. Kiblesini bulan gençlik kendisini yeniler. Burada ailelere de büyük sorumluluklar düşüyor. Aileler onları fazla başıboş bırakmamalı, kemerlerini sağlamlaştırmalı "aman daha çocuk, ne anlar, hele büyüün" dememleri lazım. Üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmelidir. Temeli sağlam olan bir genç bir idaaile sahip olur. İdaalleri için çalışır.

F.Kalkan: Biraz da kitaptan bahsedelim. Öncelikle dinimizin ilk emri olan "oku" eylemini toplum olarak gerçekleştiremiyoruz. Sizce bunun nedeni nedir?

R.Kayan: Okumak, en soylu bir eylemdir. Eğer insanlar okumaktan kopuyorlarsa, onların kişiliklerini ve kimliklerini besleyen en güçlü damar tıkanmış demek-

tir. Ben bu noktada üç şey üzerine önemle duruyorum. Bir okumak, iki sohbetler, üç arkadaş çevresi. İnsanı en çok etkileyen bu üç şeydir. Bu üç damar açık ise bu müslüman güçlüdür. Ama bu üç damar tıkalı ise güçsüzdür.

Kitap ilaç gibidir. Hangi kitabı okuyacağımızı iyi seçmeliyiz. Kitap okurken her kitabı okumamaya özen göstermeliyiz. Kitap okurken seçici olmalıyız. Yoksa her kitabı okumak zarar da verebilir. Okurken de sürekliliği muhafaza etmeliyiz. Yani okumayı bir bırakıp bir başlamamalıyız.

Eğer okumazsak başkaları bizim canımıza okur. Okumadan kopan bir insan ayakta kalmaz. Kitaba dayanmalıyız. Allah, Peygamber'e "Kitabı kuvvetle tut" diyor. Bu bize kitabın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu yüzden kitapsız bir hayatı seçmemeliyiz.

F.Kalkan: Bize yapmış olduğunuz kitap çalışmalarından bahsedebilir misiniz?

R.Kayan: Ben kitaplarımda, teorik meselelerden ziyade hayatın içinden gördüklerimi, şahit olduğum eksik yönleri tespit edip, bunlara nasıl çözüm bulabiliriz, bunları yazıyorum. Bunun yanında vahyi daha iyi anlamak için kitaplar yazdım. Allah'a hamd olsun şimdiye kadar 10 tane kitap yazdım. Ömrümüz yeterse yazmaya devam edeceğiz.

F.Kalkan: Son olarak sizin de ayda bir eğitici olarak seminer verdiğiniz Derneğimiz İKRA hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız?

R.Kayan: Bu tür çalışmalar toplumun gelişimi için çok önemli. Bu yüzden bunların sayıları arttırılmalı. Yalnız bu tür dernekler birbirlerinin rakibi olmamalı, birbirlerinin tamamlayıcısı olmalıdır.

İKRA Derneği toplumun eksik olduğu yanı tespit etmiş ve buna yönelik çalışmalar yapıyor. Bu takdire şayan bir çalışmadır. Ama dernek bununla yetinmemelidir. Çünkü yaptıklarımızla yapmadıklarımız yanyana koysak yapmadıklarımızın daha çok olduğunu göreceğiz. Bu yüzden hedeflerimizi büyütüp ona göre çalışmalıyız.

F.Kalkan: Hocam bize zaman ayırıp, bu güzel düşüncelerinizi bizimle paylaştığınız için Derneğimiz adına size teşekkür ediyorum. Allah gayretlerinizi ve çalışmalarınızı bereketlendirsün.

R.Kayan: Ben de çok teşekkür eder çalışmalarınızda başarıları dilerim.

Röportaj: Feyyaz KALKAN

ler. Özellikle Ergenekon türü yapılanmaların ortaya çıkması halkı daha da bilinçli bir hale getiriyor. Bu da halkın geçmişte olduğu gibi kaoslar oluşturamayacağı bilincini uyandırıyor. Yapılan ufak tefek eylemler onların son çarpışmalarıdır. Onlar da artık miadını doldurdular.

F.Kalkan: Geçmişin sıkıntılı dönemlerin de yaşamış olduğunuz ilginç olaylardan bahsedersiniz mi?

R.Kayan: Hayat cıvalerle, maceralarla doludur. 28 Şubat önceki darbelerden farklı olarak İslami kesime yönelik bir darbeydi. Biz o sıralarda Malatya'daydık. İnönü Üniversitesi'nde başörtü eylemleri oldu. Başörtü yasaklarına karşı yapılan dirençler sonucu tutuklandık. Ve



Okumak, en soylu bir eylemdir. Eğer insanlar okumaktan kopuyorlarsa, onların kişiliklerini ve kimliklerini besleyen en güçlü damar tıkanmış demektir.



Prof. Dr. Faruk Beşer'den "Okumak üzerine önemli tavsiyeler" 2

Okuduğumuz ve yazıp çizdiğimiz kitabı özenle korumalıyız, ödünç verirken mutlaka dönmelerini sağlayacak şekilde vermeliyiz. Çünkü bizim böyle bir kitaba müracaat etmemizle, hiç okumadığımız bir kitaba müracaat etmemiz aynı değildir.

Hiç kimse her şeyi yeniden keşfedip gerekli bütün bilgileri yeniden ve sıfırdan oluşturamaz. Öyleyse okumada seçmeci olmalıyız ve bin yıldır doğru olduğu kabul edilen, ya da en azından yanlışlanamayan şeyleri doğru kabul ederek okumaya başlamalıyız. Bazılarının dediği gibi, her şeyi oku da doğru olanı al, yanlış olanı bırakırsın düşüncesi çok yanlış ve bir o kadar da saçmadır. Çünkü doğru ve yanlış yargısını insan, kafasındaki bilgilere göre verir. Öyleyse elde ettiğimiz bilgilerin öncelikle doğru bilgiler olmasına dikkat etmelidir. Bir Müslüman için bin dört yüz küsur yıldır yanlışlanamayan Kuran-ı Kerim'den daha güvenilir bilgiler olamaz. Öyleyse bir Müslüman öncelikle bu kesin bilgilerle kafasını donatması ve adeta ilk formatlamayı onlarla yapması, ondan sonra diğer bilgileri alması gerekir. Ta ki doğruyu yanlış onlara göre anlayabilsin. Salt akılla düşündüğümüz zaman dahi en kestirme ve en isabetli yol budur. Çünkü bunun alternatifini, doğruluğu tam tespit edilmemiş her türlü bilgiyi alma ve ondan sonra vereceği kararları onlarla vermedir. Böyle bir yolun diğerine göre çok daha riskli olduğu açıktır. Şu halde Müslüman bir genç öncelikle Kuranı Kerim ve içindekiler hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Onun canlı hale gelmiş şekli olan sünneti ve Hz. Peygamberi iyi tanımalıdır.

Hiç kimse her şeyi yeniden keşfedip gerekli bütün bilgileri yeniden ve sıfırdan oluşturamaz. Öyleyse okumada seçmeci olmalıyız ve bin yıldır doğru olduğu kabul edilen, ya da en azından yanlışlanamayan şeyleri doğru kabul ederek okumaya başlamalıyız.

Hangi sahada çalışıyor olursa olsun bir Müslüman, Kurani ve Hz. Peygamber'in hayatını sürekli okumalıdır. Bu konuda yeni yazılan ve orijinalitesi olan her kitabı alıp okumalıdır. Tabir uygunsuz, adeta pergelinin bir ayağı burada durmalı, diğer ayağı ise alemleri dolaşmalıdır. Yani okumalarının temelini bunlar oluşturmalıdır. Ta ki, her okuduğu kitabı bunlara vurarak değerlendirme şansı yakalayabilsin.

Okurken hem bilgilerini düzenli ve sistemli bir şekilde arttırmayı, hem de dilini geliştirmeyi hedeflemelidir. Çünkü dil sihirli bir araçtır ve hiç kimse kendi ana dilini çok iyi bilmeden, soyut bir şeyi çok iyi anlayamaz ve çok iyi anlatamaz. Ana dilimizi çok iyi bilmemiz bize aynı zamanda Kuran-ı Kerim'in bir emridir. Bu sebeple Türkçe'yi çok iyi kullanan yazarların eserlerini mutlaka okumalıdır. Ayrıca bilgi dediğimiz şey; insanı, doğayı, bilgiyi, güzeli ve çirkinini, fiziki ve meta fiziki olduğu gibi tanımaktan ibarettir. Dikkat edecek olursak, felsefenin konuları da tamamen bunlardır. Öyleyse yine en basitinden, en ağırına doğru bu konular anlatılan düşünce ağırlıklı kitapları okumalı ve bu konular hakkında sahip olmamız gereken temel bilgileri, temel dünya görüşümüzü ve temel kanaatlerimizi edinmeliyiz. Aksi takdirde hiçbir alanda isabetli ve doğru şeyler söyleyemeyiz. Bunlardan felsefe diye korkanlar olursa, İslam'ın bize yüklediği tefekkür, tedebbür, nazar teemmül, istidlal, tezakkür, akletme... görevlerimizi yaparak bu konular yine de öğrenmeliyiz.

Bir yerden başlamalı ve okuyacağı kitapları iyi seçerek okumaya devam etmeli. Okuduklarını birisiyle tartışmalı ve ardından gelecek seçimi ona göre yapmalıdır. (www.farukbeser.com'dan alınmıştır)



İbrahim CANAN (1940-2009)

1940 yılında Karaman'da dünyaya gelen Canan Hoca, akademik hayatına Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak başladı. Uzun yıllar Paris'te eğitim gören Prof. Dr. Canan ülkemize döndükten sonra Hadis alanında önemli çalışmalar yaptı ve İlahiyat fakültelerinde hadis dersleri verdi. İbrahim Canan'ın geride bıraktığı en önemli eserlerinden biri hiç kuşkusuz "Kütüb-ü Sitte Muhtasan Tercüme ve Şerhi" adlı eseridir. Hadis kitapları içinde en muteber kaynaklar olan Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesei, Tirmizi ve İbn Mace'yi içeren "Kütüb-i Sitte" adlı hadis kitabının hem çevirisini hem de şerhini yapan Canan'ın 18 ciltlik bu hacimli eseri ülkemizde yapılan en önemli hadis çalışmalarının başında geliyor. Bununla birlikte Hz. Peygamber'in Sünnetinde Terbiye, İslam'da Zaman Tanzimi, Kur'an'da Çocuk, Anarşi, Aile İçerisi gibi ilmi değeri olan pek çok eseri bulunmaktadır.

İbrahim Canan'ın "Hz. Peygamberin Sünnetinde Terbiye" adlı kitabı ülkemizde İslam eğitimi ve terbiyesi alanında yazılan ilk önemli eserlerden olup alanında önemli bir ağı doldurmuştur. "İslam'da Zaman Tanzimi" kitabında Müslümanların zamanı verimli kullandıklarını göstermiş ve bu konuda İslam alimlerinin vakit değerlendirme konusundaki yaşadıkları örnekleri göstermiştir. Bu örneklerden bir tanesinde Hasan Basri Hazretleri sahabenin vakit değerlendirmesini şöyle anlatır: "Ben öyle zatlara eriştim ki, onlar sizin nakitlerinizi harcamaktan çekindikiniz gibi vakitlerinizi harcamaktan çekiniyorlardı. Buldukları anı ya okuyarak, ya yazarak, ya da zikir ve ibadetle meşgul olarak değerlendiriyorlardı. Boş vakitleri yoktu."

Kitaba, namaza, hadise ve zamani kullanmaya çok büyük önem veren İbrahim Canan hocanın en önemli yönü çok okumak, çok çalışmak ve Müslüman nesillere hizmet etme arzusu idi. Bundan dolayı da şehit olma arzusunu sürekli canlı

tutardı. Aile fertleriyle birlikte namaza önem veren Canan hoca, evinin içine döşediği hoparlör sistemi ile sabah ezanını evin her tarafına ulaştırır ve böylece eşi ve çocuklarının namaza kalkmalarını sağlar.

İbrahim Canan hocanın bir diğer özelliği de Müslümanlar arasında önemli bir problem olan aile ilişkileri hakkındaki hassasiyetidir. Bu konuda ilmi çalışmaları imza atan Canan

hoca, günümüzün yoğun iş ve çalışma temposu içinde dağılan ve mutsuzlaşan aile fertlerinin stres ve sorunlarına karşı Hz. Peygamberin sünnetinde yer alan aile toplanmaları modelini tavsiye etmiştir. Canan hoca, Aile toplanmalarının aile içi huzur ve mutluluğu arttıracaklarını ifade eder ve bunu günlük ve haftalık olarak devam ettirmek gerektiğini söylerdi.

Hz. Peygamber (as)'in aile toplanmalarına çok önem verdiğini vurgulayan Canan hoca, peygamberimizin özellikle öğle ve akşam vakitlerinde ailesiyle bir araya geldiğini ve bir sohbet ortamı oluşturduğunu söylerdi. Peygamberimizin bu toplanmalarda tüm aile fertlerine görüşlerini rahatça açıklama imkanı verdiğini belirtir ve Müslümanların da bu sünneti günümüzde daha sık yapmalarının sayısız fayda ve mutluluklar getireceğini ifade ederdi.

Müslümanların yaşadıkları çağdaş problemlere çözüm sunmayı amaçlayan Canan hoca, özellikle aile, aile eğitimi, zaman, anarşi, çevre, çocuk gibi konularda kıymetli eserler kaleme almıştır. Bunun yanı sıra "Aile vakfı" ve "Tıbbi Nebevi Enstitüsü" kurarak hizmet etmeyi amaçlayan Canan Hocanın ömrü bu çalışmalarına yapmaya kifayet etmemiştir. Adı geçen bu çalışmalarında hizmetlerde bulunmak Canan Hocanın talebelerine ve sevenlerine bıraktığı bir görev olsa gerek. Yazdığı faydalı eserler sayfasınca ilahi rahmet ve lütuflara kavuşması dualarımızla... Mekanı cennet olsun...





aşiyân

Çay Bahçesi & Restaurant & Lunapark & Spor Tesisleri

Çay, Sahlep, Neskafe
Bitki Çayları, Meyvesuyu
Aromalı İçecekler

Özel Menü Yemek Çeşitleri,
Adana, Urfa, Karışık,
Gözleme, Tatlı v.b



Merkez mh. Bağcılar / İSTANBUL
(Ebubekir Camii Karşısı) 0 2 1 2 4 6 1 6 7 6 0



→ KİTAPLA HAYATI DEĞİŞENLER / Birsen ŞEKER

"Huzur sokağı pardesü giydirdi"

Kevser Bakın: Bize kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

Birsen Şeker: Adım Birsen ŞEKER. 1986 Batman doğumluyum. Eserlerde oturuyorum. İlkokul mezunuyum. Bekam Konfeksiyonda çalışıyorum.

K.B.: Hayatınızda kitabın yeri ve önemi nedir?

B.Ş.: Kitap benim ilk öğretmenim oldu. Yolumu aydınlatan bir ışık, ilim kaynağım. Hayatımda kitabın yeni çok büyük olaylar karşısında daha bilinci olmayı sağlıyor.

K.B.: Kitap okumaya nasıl başladınız?

B.Ş.: 2001 yılından beri kitap okuyorum. 2009 yılında arkadaşım vasıtasıyla İKRA Demeğinin kitap okuma programına katıldım. Şimdi Dernek vasıtasıyla kitap okuyorum.

K.B.: Kitap okumaya başladıktan sonra hayatınızda neler değişti? Kitap okumak size neler kazandırdı?

B.Ş.: Hayata bakış açım değişti. Şükürümü artırdı. Allah'a daha çok yaklaştım. Helal ve haramlara daha çok dikkat ediyorum. Kitap okudukça ibadetimi kulaktan duyma bilgilerle değil, daha bilgilili ve bilinci yapmaya başladım. Konuşmam değişti. Daha bilinci konuşuyorum. "Allah razı olsun" gibi dualı deyimleri daha fazla kullanıyorum. Güzel bir ölüm, öldükten sonra iyi bir şekilde hazır olmak için, bu dünyada dini-

mi hakkıyla yaşamam gerektiğini öğrendim. Okuduklarımı hayatımda uygulamaya çalışıyorum.

K.B.: Demeğinizin kitap okuma programında kaçını sınıftasınız?

B.Ş.: 1. Sınıftayım. Çok güzel kitaplar okudum. Okumaya da devam ediyorum.

K.B.: Okuduğunuz kitaplar içinde en çok hangileri sizi etkiledi?

B.Ş.: Huzur Sokağı, Vahiy Kültürü, Çilekeş Müslümanlar. Huzur sokağını okuduktan sonra pardesü giymeye karar verdim ve giydim. Kendimi haramdan korumam gerektiğini daha iyi anladım. Vahiy Kültürünü okuduktan sonra Kur'an-ı Kerim'i anlamak istedim. Meal ve Tefsiri'ni araştırıp okuyorum ne okuduğumu neden okuduğumu öğrendim.

K.B.: Demeğiniz hakkında düşünceleriniz nelerdir?

B.Ş.: Demeğinin okuma programı hanımların bilgili birey olmaları için önemli bir fırsat. Eminim okumanın bende yaptığı etki başkalarında da olmuştur. İKRA sayesinde gerek fiziksel gerekse manen bir çok değişim sebep oldu. Rabbin işinize kolaylık versin. Sayınizi artırsın. ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN.

Röportaj: Kevser BAKIN



Başı boş dolaşırken, kitapla yürümeye başladım

Zeynel TOĞ: Okuyucularımız için kendinizi tanıtır mısınız?

Hasan KERON: 1984 Hatay doğumluyum. Bağcılar Çınar mahallesinde ikamet etmekteyim. Mobilya işi ile uğraşıyorum. Evliyim, 4 ay önce evlendim. Derneğimizin Güngören Şubesinde Eğitim Birimi'nde görev yapmaktayım. Kitap listemizin 3.sınıfında bulunuyorum.

Z.T.: İkra Derneğimiz ile tanışmanızdan bahsedebilir misiniz?

H.K.: Şu an Bağcılar Şubemizde görev yapan ve dayımın oğlu Mehmet ŞİMŞEK sayesinde tanıştım. Tuna Şubemizin başkanı Talip DEMİR vesilesi ile de dernekle hemhal oldum. Allah (cc) her ikisinden de razı olsun.

Z.T.: Derneğimizle tanıştıktan sonra hayatınızda

değişen bir şeyler var mı? Yoksa Hasan aynı Hasan mı?

H.K.: Askerlik dönemi ve sonrasında bir başboşluk ve düzensizlik içindeydim. Kendimi toparlamam zaman aldı. Gerçi askerlik öncesi de namaz kılıyordum ama derneğin bana kazandırmış olduğu güzel arkadaşlıklar, kitap okumaları, sohbetler vs. ile kendimi buldum. Bir kenarda âtil bekleyen Hasan yerine okuyan, kendini geliştiren, dünyaya bakış açısında daha doğru çizgileri olan biri oldum. Yani Hasan aynı Hasan değil.

Z.T.: Kitap listemizden okumuş olduğunuz kitapların içinde sizi en çok hangisi etkiledi?

H.K.: 2. seviye listemizde yer alan Osman Nuri TOPBAŞ'ın "İslam, İman, İbadet" adlı kitabı en çok etkilediğim, istifade ettiğim kitaplardan birisi. Bu kitaptan özellikle "namaz" bah-

sinden çok istifade ettim. Size namaz şuurunu kazandıran güzel ifadeler mevcut.

Z.T.: Sizi en çok etkileyen bir ayeti ve bir hadisi bizimle paylaşır mısınız? Muhakkak her ayet ve hadis bizim için çok önemli ama biz sadece birer örnek alalım.

H.K.: Hud suresi 112. ayeti kerimesi: "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol." Bir müslümanın nasıl olması gerektiğine dair çok vurgulu bir ifade. Aynı zamanda bu emir/emirlerin ne olduğuna dair bizi okumaya, öğrenmeye, araştırmaya sevk eden bir nokta vuruşu. Hadise gelince; "Doğru olunuz, çünkü doğruluk iyiliğe götürür, iyilikte cennet'e götürür." "İbni Mace, Tahare-4" Bu hadiste yukarıdaki ayetle bağlantı olması hasebiyle hayatımızda doğruluğun ne kadar önemli olduğunu ifade ediyor.

Z.T.: Kendinize örnek edindiğiniz veya sizi çok etkileyen tarihi bir şahsiyet var mı? Ayrıca yaşayanlardan örnek aldığınız, hayran olduğunuz biri var mı?

H.K.: Şüphesiz en güzel örnek Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav) efendimiz.

21 yaşında İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet hayran olduğum bir tarihi şahsiyet. Şimdiki gençliğimizin büyük bir kesiminin bir hedefi olmadığı için gelişmiş ülke yerine gelişmekte olan ülkeler sınıfında yer alıyoruz... İran cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın devlet başkanı olmasına rağmen şafatfat içinde değil de halktan biri gibi yaşamasına hayranım. Umarım bizim liderlerimiz de böyle olur.

Z.T.: Son olarak sizin de bildiğiniz gibi ülkemizdeki okuma oranı diğer ülkelere bakıldığında çok düşük seviyelerde seyrediyor maalesef. Bir İkra mensubu olarak, okumaya gönül vermiş biri olarak bu anlamda ne söylemek istersiniz?

Bir kenarda âtil bekleyen Hasan yerine okuyan, kendini geliştiren, dünyaya bakış açısında daha doğru çizgileri olan biri oldum. Yani Hasan aynı Hasan değil...



H.K.: 1- Oku! Yaratan Rabbinin adıyla oku!

2- İnsanı bir kan pıhtısından yarattı.

3- Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir.

4- O ki, kalemle (yazmay) öğretti.

5- İnsana bilmediğini öğretti.

Allah zulcelal hazretlerinin peygamberimize vahyetmiş olduğu Kur'an'ın daha ilk ayetlerinde, Alak suresinin bu ilk beş ayetinde, insanlığa ne yapması gerektiği buyurulmuştur. Biz İKRA DERNEĞİ mensupları olarak öncelikle bu ayeti kerimelerin gereğini yapmaya çalışıyoruz. Daha sonra da günümüz meşgalesi içinde kendini kaybeden insanların bu ayete hemhal olmasını sağlamak için onlara itici güç konumunda olmaya çalışıyoruz.

Z.T.: Sayın Hasan KERON, bu kadar yoğun dernek çalışmalarında bu değerli vaktinizi bize ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Allah (cc) çalışmalarınızı bereketlendirsün, inşallah.

H.K.: Amin. Ben de bu fırsat bana verdiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum.

Röportaj: Zeynel TOĞ



MOTİVASYON SEMİNERLERİMİZ

Derneğimizin kitap okurlarına yönelik iki ayda bir düzenlediği motivasyon seminerlerinin 25 Ekim 2009 Pazar günü konuğu gazeteci-yazar Mustafa ÖZCAN, 13 Aralık 2009 Pazar günü konuğu ise yine bir gazeteci-yazar olan Ahmet TAŞGETİREN idi.

Her iki motivasyon programı da Derneğimizin Bağcılar Şubesi'nde saat 09.00'da verilen kahvaltı ile başladı. Kahvaltı sonrası seminer iki bölüm halinde yapıldı. İlk bölümde Hocalarımız hayatlarında önemli yer tutan olaylardan sunduğu kesitler sundular. İkinci bölümde ise hocalarımızdan tavsiyeler ve soru cevap faslı vardı.

Mustafa Özcan, çocukluğundan başlayarak hayatına yön veren ve bugünkü konumuna gelmesinde belirleyici rol oynayan olaylardan sunduğu kesitlerle hayatını anlattı. Baştan söylemek gerekirse, Sayın Özcan'ın hayatı oldukça dolu ve maceralı geçmiş.

Ahmet Taşgetiren Hocamız ise özellikle İmam

Hatip Lisesinde ve Üniversitede okuduğu yıllardan bahsetti. Tam bir okuma tutkunu olan hocamız ayrıca "doğrucu Davut" olarak da bilinir. Bu doğrucu Davutluğu nedeni ile içinde bulunduğu bazı çevrelerden ve çalışmakta olduğu gazetelerden de ayrılmak zorunda kalmıştır.

Tüm Müslümanların Özcan ve Taşgetiren hocalarımız gibi okuyan, araştıran, hayırları hayatlarına aksettiren ve KUR'AN'ın ilk emri olan "İKRA"ya uygun yaşayan Mü'min ve Müslüman olmaları dileği ile..!

(Hocalarımızın seminerlerde anlattıkları hakkında daha geniş malumat sahibi olmak için

www.ikraderneği.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz).

NOT: Şubat ayında yapılacak bir sonraki motivasyon seminerindeki konuğumuz Rize eski Belediye Başkanı ve Eski Milletvekili Şevki YILMAZ. Bu seminerlere katılabilmek için Derneğimizin kitap okuma listesinin ikinci sınıfına geçmiş olmak gerekiyor.



Mustafa ÖZCAN

İLİM KÜLTÜR ve RAHMET DERNEĞİ

Ahmet TAŞGETİREN



Büyük şehirlerde komşuluk üzerine kısa röportajlar

Komşuluk hukuku hakkında üzerimize düşen görevlerin tam manasıyla bilincinde değiliz. Büyük şehirlerin sıkıntısı aslında biraz da içinde barındırdığı insanların birbirlerine olan yabancılığı, birbirinden uzak durmasıdır. Halbuki Rasûlû Ekrem (s.a.v.) Efendimiz, Ceb-rail bana komşular hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki ne-redeyse komşular birbirine varışık kılınacak zannettim buyurmaktadı-r. Bu komşuluğun önemi açısından bizim için çok açık bir delil. Aca-ba "komşusu aç iken kendi tok yatan bizden değildir" diyen bir Pey-gamberin ümmeti olarak bizler ne haldeyiz? İşte komşularla ilişkiler hakkında kısa röportajlar. (Ömer Altun)

Ömer Altun:Sizi tanıyabiliyordunuz?

İlhan Uluocak: 1974 yılında Samsun'da dünyaya geldim.1980 yıl-ında ailecek İstanbul'a yerleştik. Esnafım, Esneler'de oturuyordum.

Ö.A.: Oturduğunuz bina kaç katlı, kaç daireli ve ne za-mandan beri burada oturuyorsunuz?

İ.U.: Oturduğum apartman beş katlı on daireli bir bina.1990 yılın-dan itibaren burdayım.

Ö.A.: Komşularınızı yakından tanıyor musunuz? Hep-siyle görüşür müsünüz, birbirinize gidip gelir misiniz?

İ.U.: Komşularımızı yakından tanımım, gidiş gelişlerimiz var ama ye-teri değil. Annem ve eşimin komşularımızla ilişkileri iyi ama ben işim-den dolayı fazla komşularımızla ilgilenmiyorum. Sağolsun annem ve eşim bu görevi benden daha iyi yapıyorlar.

Ömer Altun:Sizi tanıyabiliyordunuz?

Ferhat Aksu: 1975 yılında Sakarya'da dünyaya geldim.1999 Marmara depreminin ardından İstanbul'a taşındım. Esnafım, kendime ait bir restoranım var, Beykent'te oturuyordum.

Ö.A.: Oturmakta olduğunuz bina kaç katlı ,kaç daireli, komşularınızı yakından tanıyor musunuz?

F.A.: Oturduğum sitedeki blok onbir kat ve kırk daireli bir bina. Komşuların hepsini tanımıyorum, bir kaçını tanıyorum. Tanıdık komşularınla ailece gidiş gelişlerimiz var. Onlar da olmasalar burada çok yabancılık çekerdik ailece.

Ö.A.: Yaşadığımız zaman için konuşmak gerekirse, "komşu" sizin için ne ifade ediyor?

F.A.: Komşu denildiğinde candan bir dost, arkadaş, güzel ve kötü zamanlarında yardımcı olacak bir insan aklıma geliyor. Zamanımızda böy-le komşuluklar vardır ama çok azdır. Bir mahallede bir elin parmakla-rını bile geçmez. İnsanlar kendi sıkıntısından başkasını görececek halde değiller. Kendi derdinden başka bir şeyle ilgilenmiyor maalesef.

Ömer Altun:Sizi tanıyabiliyordunuz?

Cengiz Tatlı: 1972 yılında İstanbul'da doğdum. 1989 yılına kadar Şehremin'de oturdum. 1989 yılından sonra Şişli'ye taşındım. Mima-rım.

Ö.A.: Oturmakta olduğunuz bina kaç katlı, kaç daire-li var? Binadakilerle komşuluk münasebetleriniz nasıl?

C.T.: Oturduğum bina sekiz katlı, otuz iki daireden oluşmakta. Bu-nun yansını tanıyorum denebilir. Hepsiyile olmasa da gidip geldiğim komşuların var ve her şeyleriyle yakından ilgiliyimdir.

Ö.A.: Gördüğüm kadarıyla büyük bir binadasınız, ne-den komşularınızın kalan öbür yansını tanıyormusunuz? Bunun sebep nedir?

C.T.: Komşuların yansına yakınının ne işle meşgul olduğunu bile bilmiyorum. Binaya girenken ya da çıkarken karşılaşıyoruz, o da her zaman değil. Bunun sebebi kültürel, güven meselesi, yakından tanı-mama gibi şeyler diyebiliriz.

Ö.A.: Öncelikler sizi tanıyabiliyordunuz?

Ferit Selik: 1974 Bursa doğumluyum. 1988 yılında babamın işle-ri nedeniyle İstanbul'a geldik. Fatih Çarşamba'da oturuyorum, maki-ne teknisyeniyim.

Ö.A.: Ferit Bey oturduğunuz bina kaç katlı, kaç daireli ve ne zamandan beri buradasınız?

F.S.: Ben altı katlı, on iki daireli bir binada oturuyorum. 1997 yılın-dan beri buradayım.

Ö.A.: Komşularınızı yakından tanıyor musunuz?

F.S.: Doğruyu konuşmak gerekirse komşularımı aslında evlendik-ten sonra eşimin sayesinde yakinen tanıma fırsatım oldu. Eskiden sa-dece selamlaşırdık, gidiş gelişlerimiz olmazdı. Eşim bu konulara çok duyarlıdır, onun bana bu konuda çok faydası oldu, ALLAH (cc) kendisinden razı olsun.

Ömer Altun:Sizi tanıyabiliyordunuz?

İbrahim Halil Oruç: 1961 yılında Malatya'nın Darende il-çesinde doğdum. Çocukluğumda İstanbul'a geldim. Esnafım, Küçükçekmece'de oturuyordum.

Ö.A.: Oturduğunuz bina kaç katlı, kaç daireli ve ne za-mandan beri buradasınız?

İ.H.O.: Oturduğum apartman beş katlı, yirmi daireli. 1997 yılından beri burada ikamet etmekteyim.

Ö.A.: Komşuluk ilişkileriniz nasıl, komşularınızı yete-rince tanıyor musunuz?

İ.H.O.: Binamızdaki komşularınla aram iyidir. Özel günler-de birlikte olmaya özen gösteririm. Aslında buraya ilk geldiğim sene, hiç unutmam, bayramda eşimi de alarak bütün apartmanı ziyarete gitmişim. Ama bilirsiniz o sıcaklığı komşunuzda da gör-mek istersiniz.

Ö.A.: Günümüzdeki komşulukları nasıl buluyorsunuz?

İ.H.O.: Bence komşuluk azaldı. Bana eskisi gibi samimi gelmiyor, bir içtenliği yok. Herkes işinde gücünde, yani başımızda olan bir olayı bile günlerce sonra öğreniyorsunuz.

Ömer Altun:Sizi tanıyabiliyordunuz?

Zafer Turgut: 1972 yılından Bayburt'ta dünyaya geldim. 1976 senesinde İstanbul'a yerleştik. Esnafım, Merter'de oturuyordum.

Ö.A.: Oturmakta olduğunuz bina kaç katlı ve ne za-mandan beri buradasınız?

Z.T.: Beş katlı ve onsekiz dairelik bir binada oturuyorum.

Ö.A.: Komşularınızla ne sıklıkla görüşürsünüz? gidiş gelişleriniz var mı?

Z.T.: Oluşukça iyidir. Çok daireli bir binada oturmama rağmen komşularınla aram oldukça iyidir. Bir aile gibiyiz. Uzun yıllardan beri iç içe yaşadığımız için tam manasıyla aile gibi olduk.

Ö.A.: Toplumumuzdaki mevcut komşuluk ilişkilerini nasıl değerlendiriyor sunuz?

Z.T.: Aslına bakarsanız her şeyin yozlaştığı bu zamanda komşu-luk ilişkileri de yozlaştı. Komşu dengeli zaman her yönüyle güvenile-cek insan aklı gelir. Az da olsa böyle komşuluklar da var, ALLAH (cc) sayılamı çoğaltsın.

DUVAR YAZILARI

DAMLA

Buluttan bir damlaack indi denize.
Enginliği görünce utandı.
Kendi kendine: 'denizin karşısında ben de kimim ki... Onun varlığına göre ben yok sayılırım' dedi.
Kendisini küçük gördüğü için sedef gönlünü açtı ona, bağırma bastı ve korudu.
Kader onu o denli yüceltti. Naz ile besledi damlaacağı sedef ki, sultanları taana konurdu sonra inci olarak.
Damla kendisini alçak gördüğünden yüceldi, yokluk kapisına kapılandığı için var oldu.
(Bostan- Şeyh Sadı-i Sirazi)

AŞK

Allah, Resul aşkıyla
yandırm, bittim kül oldum!
Öyle zayıfladım ki,
sonunda herkül oldum.
NFKISAKÜREK

İki parmağının ucunu
gözüne koy. Bir şey
görebiliyor musun
dünyadan?
Sen göremiyorsun diye
bu âlem yok değildir.
Meviana

Arkadaşlarla Toplu Bir Fotoğraf
Çekinelim Dedik ,Sen Gelmeyince
Bizde Topsuz Çekildik

Yas 15: Akıl yasta değil bastadır.
Yas 35: Akli basa yas getirir

Sigara içenlere öncelik tanı.
Onlar bu dünyada misafir

Büyük konuşuyorsun be kardeşim,
CAPS LOCK tuşun açık kalmış

Aslan yattığı yerden kalkar.

BİR DUA
"Allah'ım, şüphesiz sen affedici-sin, ikram sahibisin, affetmeyi sever-sin, beni affet." (Tirmizi, Daavat, 12)

BİR VECİZE
Kalb kör olduktan sonra, gözün görmesinde pek yarar yoktur. (Hz. Ali (ra))

NASIL GEÇİRİR?

Necip Fazıl'a, "Allah, deveyi iç-nenin deliğinden geçirebilir mi?" diye sormuşlar. "Evet geçirir" de-miş. Bunun üzerine "deveyi mi küçültür, yoksa içneyi mi büyül-tür?" demişler. Necip Fazıl, ila-hi kudretin sonsuzluğunu ifade babında şu cevabı vermiş:
- Ne deveyi küçültür, ne içne-yi büyültür. Gökteki yıldızlar se-nin gözbebeğine sığdığı gibi, vızır vızır geçirir.

aclar karşısında metin ol
belaya düşersen cesur ol
birini seversen mert ol
hakkın yeniliyorsa asi ol
hepsi başına birden gelirse
ALLAH'A emanet ol

GÜZEL BİR SÖZ
Su gibi ağır yürü. Değerli inciler
yavaş akan sular içinde bulunur.
(Nizami)



KAYNAŞMA YÖNETİMDE BAŞLAR

Bağcılar Yönetim Kurulu olarak yılda üç kez planladığımız Şubemizde sabahlayarak gerçekleştirdiğimiz kaynaşma toplantısının ilkinin 07.11.2009 tarihinde gerçekleştirdik. Yönetim Kurulunun tam kadro katıldığı toplantı çok verimli geçti. Her geçen gün yeni arkadaşlarımızın katılımıyla büyüyen Yönetim Kurulu üyeleri olarak birbirimizi daha ya-

kından tanıma fırsatı bulduk. Her birimizin hangi koşullardan gelip burada gönül birliği yaptığını öğrenme fırsatımız oldu. Kendi aramızdaki bu kaynaşmayı çok önemsiyoruz; çünkü insanların kardeşlik potansiyelinde toplanıp kaynaşmalarını isteyen bir dernek olarak, bunu önce kendimizin gerçekleştirmesi gerektiğinin bilindindeyiz.

TAZİYE

Bağcılar Şubemizde acı kaybımız. 27.10.2009 tarihinde

Fahrettin Yetişir

ağabeyimiz hakkın rahmetine kavuşmuştur. Öncelikle ailesine, İKRA ailesine, sevenlerine Yüce Rabbimizden sabır dileriz. Allah (cc) ona affı ve merhameti ile muamele etsin. Amin! 01.11.2009 tarihinde ailesi ve İKRA Bağcılar Şubesi olarak bir mevlüt okutulmuştur. Allah (cc) kusurlarını mağfur, mekanını cennet eylesin. Amin!



BAHANENİZ YOK!!!

Alemlerin Rabbi, bizi Müslümanlardan yaratan ve kulluk bilincine vardır, yolunda hizmet etmeyi nasip eden, hayırda birleştir, hayırda yarıştıran ve bunun aşkını içimize yerleştiren Allah'a hamd, O'nun Rasulü Hz.Muhammed (s.a.v.) efendimize salat ve selam olsun.

İKRA (İlim, Kültür ve Rahmet) DERNEĞİ Bağcılar Hanımları olarak hizmetimizin 6. yılını idrak ediyoruz. Siz sevgili kardeşlerimiz ve sevgili hocalarımızın destek ve yardımları ile ilahiyatçı Yazar Mürşide Uysal Hoca'mızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz, 15 günde 1 tekrarlanan "Hayat Dersleri" seminerlerimiz devam ediyor. İlgili izlenen dersler sonrasında katılımcı arkadaşlarımız yeni kazanım ve donanımlarla derneğimizden ayrılıyorlar. Aramıza çeşitli sebeplerden dolayı her zaman düzenli katılmayan kardeşlerimiz ise bunun eksikliğini duyarak üzüntülerini dile getiriyor.

Diğer taraftan 15 günde bir tekrarlanan "tefsir dersleri"miz de yoğun ilgi görüyor. Adeta birbirini tamamlayan iki derste katılımcılarımız birinde teori, diğerinde pratik görüyor. İki derisi birden kaçırmayan kardeşlerimiz, öğrendiklerini uygulamaya noktasında daha başarılı oluyor.

Allah'ın kelamının, Rasul'ün düsturlarının öğrenildiği, ihlasla amel etmenin, takvanın öğrenildiği tefsir derslerinden sonra "hayat dersleri"nde adeta öğrenilenlerin uygulaması yapılıyor.

Tüm öğrenilenleri, nasıl daha iyi yaşayabilirim düşüncesinden yola çıkılarak; insan önce kendini ve daha sonra muhatabını tanıyarak, ilişki, tebliğ, sosyal hayatın her alanında faydası olan "tanıma"nın, ayrıca yaşımız ne olursa olsun farkındalıkların geliştirdiği, insanı daha dikkatli, daha duyarlı ve muhataba bakış açısını olumlu etkilediği bir gerçek. Sağlıklı birey olmak için ruh terbiyesi şarttır. Kendi ile barışık olan, çevresi ile de barışık olur. Çevresi ile barışık olan, faydalı-mutlu insandır.

Faydalı olmak, işe yaramak, üretken olmak, işleri yoluna koyabilmek, insanı mutlu eder. Mutlu olan insan ise maiyetindekileri de mutlu eder. Kendimizi bu anlamda sevmeyi ihmal etmemeliyiz. Çocuk çocuğumuzun bakımını, işlerimizin çokluğunu, misafirleri v.s. daha nice engelleri bahane ederek bu tür toplantı ve sohbetlere gelmemek, başta kendimize sonra da bakmakla yükümlü olduğumuz, bize muhtaç olan aleme zulüm, evet zulümdür!

"İki günü birbirine denk olan ziyadadır" buyuruyor Peygamberimiz s.a.v.. Yani sürekli öğrenmeyi, sürekli yenilenmeyi tavsiye ediyor. Farkında değiliz ama, vücut kimyamız bile sürekli değişiyor. Yediğimiz, içtiğimiz gıdalara göre değişiklik arz ediyor. Kimyası değişen vücudun, düşünce anlamında da yeniliğe, gelişmeye, kalıpları yıkmaya ihtiyacı var. "Zulüm" dedik, çünkü kendini önemsemeyen, geliştirmeyen insan, önce kendine zulüm eder.

Tüm bunların yanında şunu da söylemeliyiz: Sohbetlerimizde gelemeleler de kendilerine gıpta ile baktığımız hanım kardeşlerimiz var. Derslerimize katılma imkânları olmadığı halde, sadece kitap alışverişi için gelen hanımlar. Çünkü onlar, çalışmak zorundalar ve bir bahanenin arkasına saklanmadan okuyorlar. Ders günlerimizde öğlen tatili arasında kalabalık bir grup halinde geliyor, kitaplarını alıyorlar, değiştiriyorlar ve bekleyemeden gidiyorlar. "İki günü bir olmamak için..." hiçbir bahane yok. Bunun en güzel örneklerini derneğimizde yaşayarak görüyoruz.

Okuyalım, dinleyelim, hayırda buluşalım, hayırda kalalım. Biz her Perşembe İKRA DERNEĞİ Bağcılar Şubesi'nde Saat 13.00'de buluşalım.

İkra Derneği Bağcılar Hanımlar Komisyonu



EV ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYORUZ

Kitap okuru dostlarımız ile bir arada bulunmak ve Derneğimizin faaliyetlerini daha detaylı anlatabilmek için şubemiz okurlarını ziyaret etmeyi sürdürüyoruz. Bunlardan birkaçını haber yapalım istedik, belki bir gün sizi de ziyarete geliriz! J

16.10.2009'da TOĞ ailesine misafir olduk. Toğ ailesi –maşallah- geniş bir aile. Ailenin tam 8 ferdi şubemizin kitap okuma listesinde. Hüseyin, Halil, Zeynel ve Süleyman TOĞ kardeşlerimiz listemizin 1 seviyesinde, Ahmet ve Osman TOĞ kardeşlerimiz gençlik listesinde, Celal ve Edip TOĞ kardeşlerimiz ise ilköğretim listesinde düzenli kitap okumayı sürdürüyorlar. Biz de böyle kalabalık ve gayretli bir aileye, Şubemizin Eğitim ve Gençlik birimindeki üyelerinin katılımıyla bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu arada Zeynel kardeşimizin Şubemizin Eğitim birimi üyesi olduğunu da hatırlatalım J

06.11.2009'da İNCE ailesini ziyaret ettik. İNCE ailesi de Derneğimizin faaliyetlerine "aile boyu" katılanlardan. Ailenin tam beş ferdi Derneğimizin çalışmalarında düzenli olarak görev alıyor ya da istifade ediyor. Fatih kardeşimiz Eğitim Birimimizin en cevval ve girişken üyelerinden biri. Ahmet kardeşimiz ise Gençlik Birimimizin en çok konuşan, sıra dışı fikirleri ile gençliğe artı katkı sağlayan bir üyesi. Yine ailenin iki kızı, hanımlar okuma listesinin düzenli okurları arasında yer alırken, ailenin en küçüğü olan Muhammed ise ilköğretim öğrencilerine yönelik Genel Kültür seminerlerine devam ediyor.



Karadeniz Ailesi

20.11.2009'da KARADENİZ ailesine konuk olduk. Baba Turgay bey ve oğlu Hakan kardeşimiz de kitap okurlarımızdan.

Kapılarını bizlere açarak canı gönülden bizleri ağırlayan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Biz de her bir aileye baş tacımız olan Kur'an'ı Kerim hediye ederek, Peygamber efendimizin "hediyeleşin" sünnetine uyduk inşallah.



Toğ Ailesi



İnce Ailesi

FATİH USTA'DAN ÇİĞ KÖFTE ZİYAFETİ

Aslında bu habere Güngören Şube'den çiğ köfte ziyafeti demek gerekirdi; ama çiğ köfteyi yapan ustamızın hakkını verelim istedik...

Eğitim birimimizin öncülüğünde, teşkilat birimimizin gayretli çalışmalarını ile 8 Kasım pazar günü, "Okuma Programı"na kayıtlı düzenli okurlarımız ile bir araya geldik. Program öncesi sene başında bizimle yeni tanışan arkadaşlarımızın çokluğu sebebi ile biz kimiz, neyiz, ne yapıyoruz sorularına toptan cevap vermek için İKRA DERNEĞİ tanıtım cd'mizi izledik. Ardından yine bir sünnet-i seniyyeyi yerine getirerek konuklarımıza çiğ köfte ikram ettik. Devamında çay faslı, koyu muhabbetle birlikte...



HA YIRLI TEZKERELER...!

İki kitap okuru dostumuzu Süleyman TOĞ ve Gökhan KALEM kardeşlerimizi Kurban bayramı sonrası askere uğurladık. Arkadaşlarımızın Halil Hocamızın duası ve pazartesi sohbetine katılan arkadaşlarımızın aminleri ile Allah'a emanet ederek vatani hizmetlerini yerine getirmek üzere görev yerlerine gönderdik. Ayrıca canlan sıkılmasın J diye kendilerine birer kitap hediye ettik. Dileriz ki bu arkadaşlar askerde iken de kitap okumalarına devam eder ve diğer askerlerin de okumalarına ön ayak olurlar. Dört gözle arkadaşlarımızın dönmelerini ve aramıza tekrar katılmalarını bekliyoruz.

KUR'AN ÖĞRENİYOR VE ÖĞRETİYORUZ!

"De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakıyla düşünür." (Zümer, 9)

Müslim'de rivayet edilen bir hadiste; Ebu Umame (ra)'den, Resulullah (s.a.v)'in şöyle dediği rivayet olunmuştur: "Kur'an'ı öğreniniz Şüphesiz o, kıyamet günü ehlin için çok iyi bir şefa-atçı olacaktır."

Buhârî'de rivayet edilen bir hadiste; Osman İbn Affan (ra)'dan, Resulullah (s.a.v)'in şöyle

buyurduğu rivayet olunmuştur: "Aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve

öğretendir."

Hız Aişe (ranha) anlatıyor. Hz Peygamber (s.a.v): "Kur'an'ı okumak kendisine zor geldiği halde onu taklil olarak okuyana iki sevap vardır" buyurmuştur (Buhârî, Müslim).

Sevgili hanım kardeşlerimiz, İKRA Güngören Şubesi olarak yukarıda geçen ayet ve hadislerle uygun faaliyetlerde bulunmaya devam ediyoruz.

İnşallah bu amaçla hafta içi her gün saat 10'da Kur'an öğreniyor ve öğretiyoruz. Sizleri de bu hayırlı ameli işlemeniz için Güngören Şubemize bekliyoruz.

Ayrıca her Salı günü saat 13.00'teki sohbetlerimiz devam ediyor. Midelerimizin ihtiyacı nasil yemekse, sohbetlerimizde bizim ruhi gıdalarımız oluyor, inşallah.

Tabii ki kitap okuma programımız tüm hızıyla sürüyor. Henüz bizimle tanışmadıysanız ilk fırsatta bizlerle ve kitap listelerimizle/kitaplarımızla tanışmanızı bekliyoruz.

Allah (cc) yar ve yardımcınız olsun. Sağlık ve selamette!..

İKRA DERNEĞİ GÜNGÖREN HANIMLAR KOMİSYONU

Ev Ziyareti ile Komsuluk İlişkilerimizi Güçlendiriyoruz



Derneğimiz Tuna Şubesi Yönetim Kurulu'ndan üç kişilik bir ekiple Gençlik Birimi'nin düzenlediği seminerlere katılan öğrencilerin ailelerini evlerinde ziyaret ettik.

Ziyaretlerde İlim Kültür ve Rahmet Derneği olarak yaptığımız çalışmalar ve gerçekleştirdiğimiz programlardan bahsettik. Yine Derneğimizin yaptığı çalışmalar ve genel konular hakkında tatlı ve koyu bir sohbet gerçekleştirdik. Ziyaret ettiğimiz ailelere Derneğimizin çıkardığı İKRA Dergisinin son sayısı ile Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealini de hediye ettik ve her akşam en az iki sayfa Kur'an-ı Kerim okuma sözü aldık.

Gençlik Birimi

Şubemizde genel kültür seminerleri, okul dersleri ve spor faaliyetlerinden oluşan Gençlik Birimi programları devam ediyor.

Gençlerimizin dini eğitimlerini tam anlamıyla alabilmeleri; okul derslerinde ise geri kaldıkları, anlayamadıkları konular ve ödevlerini kolayca yapabilmeleri için şubemizde Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe akşamları saat 20.00 ile 22.00 saatleri arasında devam eden bu seminerler ile gençlerimizin hem daha kültürlü olmalarına, hem de okul derslerinde daha başarılı olmalarına hedefleniyor. Ayrıca gençlerimiz Pazar günleri sa-

bah saatlerinde ise halı sahadada futbol oynayarak stres atıyorlar. Malum sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.

Şubemiz Gençlik Birimi Sorumlusu Murat ELÇİBOĞA da "Ağaç yaşken eğilir" atasözünü hatırlatarak gençlerin eğitimine verilmesi gereken önemin altını çizdi ve Gençlik Birimi olarak sürdürülen faaliyetlerin içinde bulunduğumuz eğitim yılının sonuna kadar devam edeceğini belirtti. Bu faaliyetlerden yararlanmak isteyen bütün gençlerimizi Şubemizde bekliyoruz.



Neler yaptık, neler yapıyoruz

İkra Tuna Hanımlar Komisyonu

"Allah (cc) bir kuluna ilim ihsan ettiği zaman onunla birlikte ilim, tevazu, güzel ahlak ve şefkat de verir. İşte bu sıfatlarla donatılan ilim, ancak menfaatli ilimdir." (İhya-ı Ulum-id Din 1-380)

Kıymetli hanımlar... Dudaklarda mutlu bir tebessüm, yüzde aydınlık bir ifade ve kalpte engin bir huzur sizin için önemliyse sizleri İKRA'ya bekliyoruz.

Neler yaptık... Neler yapıyoruz...

Sohbetlerimiz...

İKRA TUNA HANIMLAR KOMİSYONU olarak 3 yıl gibi bir süre zarfında 2 sezon fıkıh dersleri, bu sezon da tefsir dersleri yapıyoruz (her hafta Çarşamba Saat:13,30'te). Diğer taraftan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle Derneğimizin ve çalışmalarımızın bereketlenmesini umuyoruz. Ayda bir düzenlediğimiz "Aile İlişkileri" konulu seminerler faaliyetlerimizin bir diğerini oluşturuyor. Aynı zamanda her geçen gün artan sayımızla kitap okuma ve okutma programı devam ediyor. Derneğimizde ki ilim ziyafetine sizleri de bekliyoruz.

Ziyaretteyiz...

Yaşlı, ihtiyar kişilerin dualarının kabul olacağını, yaşlı bulunan evde bereketin bol olacağını bildiren Efendimizin (SAV) bu sözlerini kendimize rehber kabul ederek, İKRA TUNA Hanımlar Komisyonu olarak her hafta Tuna Şubesi civarında bulunan hasta, yaşlı ve yetimleri ziyaret ediyoruz. Veli nimetimiz olan büyüklerimizin hayır dualarını almayı, onların ne kadar değerli olduklarını hatırlatmak babından ziyaretler gerçekleştiriyoruz.

Yetimlerin yanındayız...

Dernek olarak sponsor Aile olduğumuz 4 yetim yavrularımıza maddi ve manevi destek olmanın mutluluğunu yaşamaya devam ediyoruz. İnanıyoruz ki, biz yetimlere sahip çıksak, Allah'ta bizlere sahip çıkacaktır. Ve O'nun sahip çıktığına hiç kimse zarar veremez.

Bayramlaşma Programı...

İKRA TUNA ŞUBESİ, Derneğimizin diğer Şube yönetimindeki hanımların katılımıyla Kurban Bayramının 2. Günü Saat:10,00'da bayramlaşma programı gerçekleştirdi. Kahvaltı ile başlayan program, samimi ve sıcak sohbetlerle devam etti.

ASKER UĞURLAMA PROGRAMI

Vatan sevgisi bu topraklar da doğup büyüyen her gencin yüreğinde bir tutkudur. İKRA Esenler Şubesi başkanı Yakup YEMEZ abimizin oğlu Mustafa YEMEZ kardeşimiz de bu gençlerden biri. Derneğimizin teşkilat birimi yepyeni bir faaliyet olarak asker uğurlama programı hazırladı. Programda ilk önce Özay CEBEC kardeşimiz yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'den bir aşre şerif okudu. Sonrasında Genel Merkez Eğitim Birim başkanı İlhan ULUÇ Bey Mustafa kardeşimize nasihat babında kısa bir konuşma yaparak tabiri caizse onu motive etti.

Programın devamında da Özkan GEVREKOĞLU, Samet Anıl BODUR, Burak ALMACI kardeşlerimizin oluşturduğu "Grup Nida" sahneye çıkıp söylediği

iki parçayla programa renk kattılar. Sonra, askerliğin en unutulmaz yanı olan anılar bölümüne geçildi.



Tuna Şubemizin başkanı Talip DEMİR, Esenler Eğitim Birimi başkanı Hasan AKGÜL ve Teşkilat Birimi başkanı Engin COŞKUN'un askerlik hatıralarını paylaştıkları bu bölümde çok keyifli dakikalar geçirdik. Programın kapanış bölümünde söz alan İKRA Derneği genel başkanı Av. Emin ATALAY Bey Mustafa kardeşimize bazı nasihatlerde bulundu ve kendisine bir meal hediye etti.

Yüce Allah'tan Yakup YEMEZ Ağabeyimize sabır ve Mustafa kardeşimize de sağ salım dönmeyi nasip etmesini niyaz ediyorum.

EV ZİYARETİ

Derneğimizin ana faaliyet alanı kitap okuma ve okutmaktır. Biz de Derneğimizin bu faaliyeti çerçevesinde kitap okuyan dostlarımızla bir araya gelmek, onlarla olan diyalog ve ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için onların evlerinde ziyaret ediyoruz.

Son olarak Salih Özdemir Beyefendiyi ziyaret ettik. Hem Derneğimizin çalışmalar hakkında, hem de güncel konular etrafında çok sıcak ve verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Salih Özdemir Beyefendi ise yaptığı ikramlarla bizi mahcup etti. Salih Beye istikrarlı ve başarılı kitap okumalarının devamını diliyoruz. ALLAH Salih Beye ve bizlere işlerimizde muvaffakiyetler nasip etsin. AMİN



KURAN YOLU CENNET DURAĞI

"Muhakkak ki yolunu Allahın kitabıyla bulanlar, cennetlerde ve ırmak başlarındadırlar. Esenlik ve güvenlik içerisinde girin oraya! Diyerek karşılanacaklar orada." (Hicr: 45)

Allah'ın kitabıyla yolunu bulanların cennette gireceğini beyan ediyor Rabbimiz yüce kitabında. O halde o yoldan başka yola sapmamak için kitabımızı iyi anlamamız gerekir. Günümüzde en çok okunan kitap Kur'an-ı Kerim olmasına rağmen maalesef Kur'an'ın aynı ölçüde anlaşıldığını söyleyemiyoruz.

Bizler İKRA Derneği Esenler Şubesi hanımları olarak her Perşembe saat 13.00'te Sema Hocamızla tefsir dersleri yapmaktayız. Sağlam adımlarla cennette de bir araya gelmek için Kur'an-ı anlamamızın, onu okudukça ve anladıkça Rabbimizin yüceliğine, Kur'an'ın mükemmelliğine vakıf olmanın gayretindeyiz.

Bu yıl Peygamber Efendimizin "her şeyin bir kalbi vardır, Kur'an'ın kalbi de Yasin'dir" dediği Yasin-i şerif ile başladık derslerimiz. Hz. Peygamber "Onun (Yasin'in) ümmetinden bir insanın kalbinde (ezberinde) olmasını isterim" diyerek bizi Yasin suresini ezberlemeye de teşvik etmiştir. Gece Yasin-i şerif okuyanın affedilmiş olarak sabahlayacağına haber vermiştir.

Yasin-i şerif Kur'an'ın muhkem ve hikmetli olduğunu, Hz. Muhammedin peygamber olduğunu, inkar edenlerin küf-

rünü ve inadını artacağına, inananların cennette ikram olacağını beyan etmiştir. Yine güneşin, ayın, yıldızın, denizin Allah'ın birer ayetleri olduğunu haber vermiş, kıyametin dehşetini, sura üfürülüşü, insanların kabirlerinden dirilişini, hiç kimseye zulüm edilmeyeceğini, yaptıklarının karşılığının verileceğini, cennet ehlinin tahtlar üzerinde gölgeleneceğini, şeytanın insanın düşmanı olduğunu, Kur'an'ın öğüt olduğunu ve Rabbimiz bir şeye ol derse onun hemen oluvereceğini ve dönüşün tekrar Allah'a olduğunu beyan etmiştir.

Salı günleri saat 13.00'de Merve Hocamızla her hafta değişik konularla bilgi dağarcığımızı zenginleştirmekteyiz. İlk olarak iman konusu kapsamlı olarak işlendi. Bir insanı sevmek için onu tanımamız gerekir. Rabbimizin zati ve subuti sıfatlarını işlediğimiz iman konusunun ardından imanımızı daha da güçlendirdik.

Bu arada bu yıl kitap okuma programımıza yeni hanım kardeşlerimiz de katıldı ve kitap okuma hakkımız daha da genişledi. Yeni simalarla tanışmak bize de ayrı bir heyecan kattı. Hanım kardeşlerimizin kitap okumaya yönelmek suretiyle kendilerini daha iyi yetiştirmeleri ve geliştirmeleri, inşallah iyi nesillerin yetişmesine vesile olacaktır. "Esenlik ve güvenlik içerisinde girin oraya" duasıyla Allah'a emanet olun.

İkra Esenler Hanımlar Komisyonu





→ BULMACA / Sefa CİMİN

	Sadaka Antalya'da Bir Mağara	↓	Bir Necip Fazıl Şair Uzun Öykü	↓	Kraliçe An İşareti	↓	Bir tür uçucu sıvı Rayha	↓	Peygamberi- mizin levratla geçen ismi	↓	Çeçen Gıkesi
	→		↓		↓		Saatleri ayarlama Enstülosu	→		↓	Meşime, Pisanta
	Resimdeki tanrı camii Gözetin, Koruyun	→				Avrupa Uzay Ajansı	↓	Rusça "hayır" Arappa "Otu"	→		
	→					↓					
Ay yılı	→										
Karagöz oyunatan kişi Bir mezhop	↓	Ebedilik, yok olmama Fazlıdan kılınan namaz, oruç	↓	En kısa zaman Bir nota	→	Seyrek olmayan Geir getiren mük			İnanç Hz. Muhammed'e biat edilen yer	→	
→		↓		↓	Anadolu Ajansı Vekâleten Kargılı	→		Radyum'un Simgesi Arappada Şarkı	→	Tavla Üç sayısı Akol	→
Yakıt "... ile Merve"	→				↓		Değeri bir taş	→			Arap alfabe- sinde sondan Üçüncü harf
→									Tomel Nitelğinde Olan Çül, keçe	→	
Lilyum'un simgesi Tahit ölçüsü	→		"Funda ..." (şarkıcı) Namaz Çalgısı	→		Laboratuvarın Kısa Yazılışı	→		↓	Olumsuzluk On eki Dini bir tarim	→
→			↓							↓	Tüküren bir hayvan
Tır	Kotu Muamele Bir tür zeytin	→				Bir nota	→		Agahlık Yol	→	
→	↓	Aygıl, Araç Sevgi	→			Bir nota Bir loprak Cinsi	→		Yumurta bıl- minde olan Bir tanıma ana hatlarıyla tanıms	→	
Mirat Kaba Sestleniş	→	↓		İlave İsrimiş demir	→		İsa'dan önce Kabul etmeme	→		Amca, Emmi	→
→			Bir erkek adı Tam	→	↓		↓	Gerdek Namazdan önce okunan üç ezan			
Arka, Geri İlaç, Çare	→		Ramayana destanındaki kahramanın adı	→	Şaibe Kur'an da Bir süre	→					
→		Mahsul Kimi vakit, Bazen	→	↓		Lezzet Birinci çokluk zamiri	→				
Çamsakızı, Reçine Baba	→	↓		Eski dilde su Beyaz	→		Evet	→	Bonu sesi	→	
→			İsyan	→	↓				↓		
Budala, Aptal	→				Kişiseş, Özel	→					

MES C İ D İ A K S A
M E A L E N " A A R
H A C İ T A A T L İ
Ş E Y T A N İ F
I A R E R Ç İ L E
A F A K İ E C İ R T İ N Ç
A F O N İ Ö R E T İ M E
E K İ N M E C K A K M N
A Y S A Y M A H A R E T
A T E R İ N A İ T A F N İ
Y A Y L A N R Y A K
A S M E Z E L E M E K S
A A R A R A T İ T A L İ K
İ V A Z H L O T M A K İ
F A Z İ L E T İ M
A Y A N R O U L U
E D K İ K İ R İ K
A D A M O U M U M İ
İ N A Y E T M A M

Cengizhan GÖKÇE

BEKO

Yetkili Satıcı
Gökçe Dayanıklı Tüketim Malları
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Çınar Mah. İstanbul Cad. No:11/B
Bağcılar/İSTANBUL
Tel: 0212 461 46 84
Tel: 0212 461 47 25
Fax: 0212 462 96 83
e-mail: gokceltd@mail.koc.net

Cemal GÜNGÖR
İnşaat Mühendisi



C Güngör Mobilya Ltd.Şti.



Mahmutbey Cd.141/A Bağcılar/İST.
Tel : 90 212 444 0 161
Faks : 90 212 656 0 532
proce161@hotmail.com



**Basri
ULUÇ**

Merkez: Kapalıcaşısı / İSTANBUL Tel: 0212 511 95 54
Şube: Beyazıt / İSTANBUL Tel: 0212 517 27 93
Şube: Esenler / İSTANBUL Tel: 0212 646 43 44
Şube: Sefaköy / İSTANBUL Tel: 0212 599 48 76

7 TEPE
ALARM VE KAMERA SİSTEMLERİ

*Güvenlik
Bizim
İşimiz.
Kendi İmalatımız.*

Mahmut BAL



Kazımkarabekir Cd. No:107 Esenler / İSTANBUL
Tel: 0212 611 43 15 - Gsm: 0536 500 18 95 - Gsm: 0533 615 93 83

İlim, Kültür ve Rahmet Derneği Program Çizelgesi

ESENLER ŞUBESİ

GÜN	SAAT	KONU	SUNAN	NOT
PAZARTESİ	21:00	HADİS	RAMAZAN KAYAN	HER AYIN İLK PAZARTESİ
PAZARTESİ	21:00	HADİS	ABDULGAFUR LEVENT	AYDA 2 KEZ
PAZARTESİ	21:00	ÖRNEK ŞAHSİYETLER	AHMET YAPICI	HER AYIN SON PAZARTESİ
ÇARŞAMBA	21:00	TEFSİR	MEHMET ÇELİK	HER ÇARŞAMBA
PERŞEMBE	11:00	TEFSİR	HANIMLAR KOMS.	HANIMLARA MAHSUSTUR

Fatih Mh. Fatih Cd. 35. Sk. No:4/A Esenler / İST. Tel: 0212 562 54 44

BAĞCILAR ŞUBESİ

GÜN	SAAT	KONU	SUNAN	NOT
SALI	21:00	TEFSİR	EMİN ATALAY	15 GÜNDE BİR
SALI	21:00	GENEL KÜLTÜR	KÜRŞAT GÖKGÖZ	15 GÜNDE BİR
CUMA	21:00	HADİS	ALİ ODABAŞ	AYDA BİR
CUMA	21:00	HADİS	LÜTFÜ KARADUMAN	AYDA BİR
PERŞEMBE	13:00	FIKHİ MESELELER	DİLEK HOCA	HANIMLARA MAHSUSTUR

Çınar Mh. 5/2 Sk. No:8 Bağcılar / İST. Tel: 0212 434 04 87

FARKINIZ **OKUMAK** OLSUN



FARKIMIZ **OKUMAK** OLSUN

TUNA ŞUBESİ

GÜN	SAAT	KONU	SUNAN	NOT
CUMA	21:00	DİNİ KAVRAMLAR	MEHMET ÇELİK	1. HAFTA
CUMA	21:00	FIKHİ	EMİN ATALAY	2. HAFTA
CUMA	21:00	HADİS	HÜSEYİN SÜME	3. HAFTA
CUMA	21:00	HADİS	ABDULGAFUR LEVENT	4. HAFTA
ÇARŞAMBA	13:30	KİŞİSEL GELİŞİM	HANIMLAR KOMS.	HER HAFTA

Tuna Mh. Bağcılar Cd. No:48 Esenler / İST. Tel: 0212 611 39 68

GÜNGÖREN ŞUBESİ

GÜN	SAAT	KONU	SUNAN	NOT
PAZARTESİ	21:00	SEÇME DERSLER	AHMET EFE	1. HAFTA
PAZARTESİ	21:00	HADİS	İSA HEMİŞ	2. HAFTA
PAZARTESİ	21:00	ÖRNEK ŞAHSİYETLER	SADIK KÖSTEREJOĞLU	3. HAFTA
PAZARTESİ	21:00	SİYER	EMİN ATALAY	4. HAFTA
SALI	14:00	SEÇME DERSLER	HANIMLAR KOMS.	HER HAFTA

Güneştepe Mh. Şehit Özcan Canik Sk. No:11 Güngören / İST. Tel: 0212 433 80 46

TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR www.ikraderneği.com

AKABE BİLİŞİM

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ & ELEKTRONİK DÜNYASI

AKABE BİLİŞİM HEM FİYATLARI İNDİRİYOR HEMDE HEDİYELERİ İLE SİZLERİ SEVİNDİRİYOR...
ADRESE TESLİM -YERİNDE KURULUM - 2 YIL GARANTİ

KAMPANYA 1

Amd Sempron İşlemci 2.2 Ghz
Mb Anakart G-31 Ddr Çift Çekirdek
512 Mb Ddr2 Ram 533 Mhz
Samsung 80 Gb Hdd 7200 Rpm
Çift Fanlı Kasa 280 Watt
Samsung 16x Dvd Rom
Multimedia Klavye Mouse Seti
17 Inc Lcd Monitor
2,0 Hoparlor 4 Watt Rms
(7 adet hediye)

SADECE
699 TL
KDV DAHİL



masa + sandalye

KAMPANYA 2

Çift Çekirdekli İşlemci 2.6 Ghz
Mb Anakart G-31 Ddr Çift Çekirdek
1024 Mb Ddr2 Ram 800 Mhz
Samsung 160 Gb Hdd 7200 Rpm
Çift Fanlı Kasa 280 Watt
Samsung Dvd Rw 16x
Multimedia Klavye Mouse Seti
512 Mb Pci Ekran Kartı
19 Inc Lcd Monitor 2,0
Hoparlor 4 Watt Rms
(7 adet hediye)

SADECE
849 TL
KDV DAHİL



yazıcı

KAMPANYA 3

Çift Çekirdekli İşlemci 3.0 Ghz
Mb Anakart G-31 Ddr Çift Çekirdek
Ram 2048 Mb Ddr2 800 Mhz
Samsung 250 Gb Hdd 7200 Rpm
Çift Fanlı Kasa 300 Watt
Samsung Dvd Rw 20x
Multimedia Klavye Mouse Seti
1024 Mb Pci Ekran Kartı
19 Inc Lcd Monitor
2,0 Hoparlor 4 Watt Rms
(7 adet hediye)

SADECE
1.049 TL
KDV DAHİL



kamera

KAMPANYA 4

Dört Çekirdekli İşlemci 2.4 Ghz
Mb Anakart P-61 Ddr Dört Çekirdek
3072 Mb Ddr2 Ram 800 Mhz
Samsung 500 Gb Hdd 7200 Rpm
Çift Fanlı Kasa 400 Watt
Samsung Dvd Rw 22x
Multimedia Klavye Mouse Seti
1024 Mb Pci Ekran Kartı
22 Inc Lcd Monitor
2,0 Hoparlor 4 Watt Rms
(7 adet hediye)

SADECE
1.459 TL
KDV DAHİL



modem

ABARTMIYORUZ! KAMPANYALARDAN İSTEDİĞİNİZİ SEÇİN BİZ TAM 7 TANE HEDİYE VERİYORUZ!

GÜVENLİK KAMERA VE ALARM SİSTEMLERİNİ DE YAPIYORUZ.
İDDAA EDİYORUZ DAHA UCUZU YOK!

MASAÜSTÜ PC'DE SON NOKTA!



PROCPY PANEL PC
KASASIZ BİLGİSAYAR!

MODEL : CYP 751

İŞLEMCI: Intel Core2Duo İşlemci
EKRAN: 17 Inc WXGA
RAM: 2 GB Ddr2 Ram
HARDDİSK: 160 Gb Hdd
OPTİK OKUYUCU: Dvd RW
KART OKUYUCU: 4 Kart Desteği
BAĞLANTI: 10/100 Lan
KABLOSUZ BAĞLANTI: Intel WiFi
Multimedia Klavye Mouse Seti
GÜÇ KAYNAĞI: 65 Watt
3 FARKLI MODEL VARDIR.

neden procpy panel?

- İNCE, HAFİF, ZARIF.
- AZ YER KAPLAYAN.
- %70 DAHA SESSİZ.
- 65 W TEK KABLO İLE %70 ELEKTRİK TASARRUFU.

YILLIK 300 TL'YE BİLGİSAYARINIZI SİGORTALİYORUZ. SERVİS VE BAKIM ANLAŞMASI!



MUHTEMEL BİR ANIZAYA
EN HIZLI MÜDHALE



SERVİSE ALINANIN
YERİNE EMANET ÜRÜN



PERİYODİK FİZİK BAKIM
VE KONTROL



PERİYODİK SİSTEM
YEDİKLEMELEİ



UZAK MASAÜSTÜ İLE
ANINDA DESTEK



PROFESYONEL
HOSTİNG HİZMETLERİ



7 GÜN 24 SAAT
DESTEK



PERİYODİK SİSTEM
GÜNCELLEMELERİ



PERİYODİK VİRÜS
KONTROLLERİ



HER TÜRLÜ TEKNOLOJİK
ÜRÜN SATIŞ VE SERVİSİ



MICROSOFT ÜRÜNLERİ
SATIŞ VE DESTEĞİ



TİCARİ YAZILIMLAR
SATIŞ VE DESTEĞİ



ÇALIŞTIĞINIZ
FİRMA SİZE
BU HİZMETLERİ
SUNMUYORSA
ARAYIN GÖRÜŞELİMİ!

Adres: Çınar
Mahallesi 6. Sk.
No:44 Bağcılar -
İSTANBUL
(Bağcılar Emniyet
Müdürlüğü Sokak)

Tel: 0 (212)
435 22 85

www.akabebilgisayar.net

ARAYIN CELELİM ARIZALI BİLGİSAYARINIZI YERİNDE TAMİR EDELİM.

BAKIM ANLAŞMASI GÜVEN
ANLAŞMASIDIR