



"Farkınız Okumak Olsun"

# İKRA

İlim kültür  
ve rahmet  
derneği  
bülteni  
ÜCRETSİZDİR

Yıl: 12 • Sayı:45 • Nisan - Mayıs - Haziran 2018 www.ikraderneği.org

## Ey İnsan!



## Emanetine sahip çık!



**Devlet Mali  
Ganimet Mi Emanet Mi?**



**RÖPORTAJ: HÜSEYİN ORUÇ  
Emanette Esas Olan  
Şeffaflıktır**



**Sosyal Medyadaki  
Duruşumuz**



# BİRMAR

*"ucuz, kaliteli, güvenilir alışveriş"*



*Ciğerci Hacı Basri Oğulları*



**CİĞERCİbasriDÖNER**  
KURULUS 1980



**CİĞERCİbasriDÖNER**  
KURULUS 1980

**Kapalıçarşı**

Telefon : (0212) 511 95 54

**Beyazıt/Gedikpaşa**

Telefon : (0212) 517 27 93

**Esenler**

Telefon : (0212) 646 43 44

**Bayrampaşa**

Telefon : (0212) 565 44 54



[www.cigercibasri.com](http://www.cigercibasri.com)

## Önce Anlamını Kaybettik Emanetin!...

**İ**nsanların hayatlarında yer alan değerler nasıl ki önce gönüllerde ve fikirlerde şekilleniyor ve sonra davranışlar olarak pratiğe dökülüyorsa, aynı şekilde hayatlarından çekilip kaybolan şeyler de önce gönüllerdeki ve zihinlerdeki anlamını yitirerek çözülmeye başlıyorlar.

Bugün **“emanet”** denildiğinde çoğunluğumuzun aklına gelen, birisi tarafından kendisine tevdi edilen bir şeyi gerektiği gibi koruyup muhafaza etmek ve istendiği zaman da geri vermekten ibaret değil midir? Elbette bu da emanet kavramının içinde önemli bir yer tutar ve kişinin emin (güvenilir) olup olmadığını belirleyen kriterlerdendir. Ancak şu ayet-i kerime, emanet kavramının böylesine dar bir kalıba sığmayacak kadar önemli olduğunu haykırmıyor mu?

**“Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, (sorumluluğundan) korktular. Onu insan yükledi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir.”** (Ahzab suresi: 72).

İnsan için ancak sonsuzluk kavramıyla ifade edilebilecek derinliğiyle göklerin; bütün azâmetiyle yerin ve dağların yüklenmekten çekindiği bir sorumluluk/yük, sadece telaffuz edildiğinde bile insanın rengini attırmaz mı, içini ürpertmez mi? Böyle olmuyorsa gerçekten de anlamından çok şey kaybetmiş demektir.

Peki! Nedir böylesine ağır bir sorumluluk gerektiren emanet ve biz ne yaparsak emanete sahip çıkmış, ne yaparsak ihanet etmiş oluruz? Bir dostumuzun korumak için bize bıraktığı bir eşya mı? Evet, bu bir emanettir ve buna sahip çıkmak bir güvenilirlik işaretidir.

Başka?... İşte bu sorunun cevabı sahip olduğumuz ve yarın hesaba çekileceğimiz her şeydir. Alıp verdiğimiz her nefestir; bedenimiz, organlarımız ve bütün hücrelerimizdir; her saniyesinden sorulacağımız vakittir; her kuruşundan hesaba çekileceğimiz mal mülktür; işgal ettiğimiz makamlar mevkiilerdir; ateşten korumakla emrolduğumuz evlatlarımızdır, ailelerimizdir; imarından sorumlu olduğumuz yeryüzüdür; adaletle hükmetmekle emrolduğumuz dünyanın zulme uğrayan bütün mazlumlarıdır; Arakan'dır, Halep'tir, Kudüs'tür, Mescid-i Aksa'dır... Bütün bunların ışığında “biz emin miyiz?” sorusunun cevabı sizce ne olur? Her yıl milyonlarca insanın ölümüne yol açan sigara içiyorsak **“emin”** olabilir miyiz? Kulluk için verilmiş zamanı heba ediyorsak **“emin”** miyiz? Miracın ilk durağı Kudüs esaret altındaysa kendimizi emanete sahip çıkmış sayabilir miyiz?

Bu sayımızı göklerin, yerin ve dağların yüklenmekten çekindiği bu konuya ayırdık. Konuyla ilgili röportajımızı, dünyanın her yerinde mazlumların imdadına yetişmeye çalışan, ümmetin dertlerine çare olmanın mücadelesini veren İHH Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç beyle yaptık. Rabbim bizleri emanete sahip çıkanlardan eylesin. Amin!

Selam ve dua ile...



**Av. Halil KENDİR**  
İKRA Derneği  
Yayın Kurulu Başkanı



**Sayı: 45 Nisan - Mayıs - Haziran 2018**

Bu yayın İlim Kültür ve Rahmet (İKRA) Derneği  
Bültenidir.  
3 ayda bir yayınlanır.  
Ücretsizdir.

**İlim Kültür ve Rahmet (İKRA) Derneği**  
**adına Sahibi ve Sorumlu Müdürü**  
Av. Emin Atalay

**Yayın Kurulu**  
Halil Kendir - Erdoğan Aydın  
İlhan Uluç - Hakan Uluç  
Feyyaz Kalkan - Ahmet Fuat Yahyaoğlu  
Haşim Öztürk - İhsan Karadaş  
Levent İşçen

**Reklam**  
Emin Atalay GSM: 0554 651 43 43

**Sekreteryası**  
Erdoğan Aydın

**Basıldığı Yer**  
GD Ofset  
0212 671 91 00

**Tasarım**  
Klon Ajans

**Adres**  
Çınar Mah. 5/2 Sk. No:8 Bağcılar / İSTANBUL  
Tel: 0212 434 04 87 - 0212 562 54 44  
**www.ikradernegi.com**

Dergimiz Bağcılar Basın Savcılığının 2007/24 sayılı  
evrak bilgileriyle basılmaktadır.  
Dergimiz bu sayıda 5.000 adet basılmıştır.



10



DEVLET MALI GANİMET Mİ EMANET Mİ?

03 Kitap Tanıtımı / Şifa Tefsiri Mahmut Toptaş

04 Ahmet EFE / "Emanet" Nedir Bilir Misin?

05 Hüseyin SÜME / Emanet Olarak Zaman

06 Emin ATALAY / Haydi Kuzum!  
Sürülerini Çoğaltmaya...

08 Ahmet YAPICI / Emanet Çocukları!

17 İlim ve Alim: Bir Medeniyet Yolcusu  
Malik bin Nebi

18 Merkez Haberler

21 İKRA Anadolu

27 Şubelerden Haberler / Bağcılar

28 Şubelerden haberler / Esenler

30 Şubelerden haberler / Tuna

31 Şubelerden haberler / Nenehatun

11



RÖPORTAJ: HÜSEYİN ORUÇ  
EMANETTE ESAS OLAN ŞEFFAFLIKTIR

32



SOSYAL MEDYADAKİ DURUŞUMUZ

## Şifa Tefsiri Mahmut Toptaş



“**Evimde ailemle birlikte yarım saatlik bir sohbet dersi yapmak istiyorum**” diyor-sanız Şifa Tefsiri gönülünüze ŞİFA olacaktır. Çünkü, şüphesiz insanların ilk ve son müracaat yeri **“Kur’an”**’dır.

Hakikat şu, Kur’an (insanları) en doğru yola ulaştırır ve salih amel işleyen müminlere “kendileri için büyük” bir ecir olduğunu, ahirette inanmayanlara da acı veren bir azab hazırladığımızı müjdele. (İsra s. 9-10)

İbni Ebi Şeybenin naklinde Ebu Şüreyh el-Huzai şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah (s.a.s.) yanımı-za geldi ve şöyle buyurdu:

-Müjdeleyin, haydi müjdeleyin! Siz, Allah’tan baş-ka ilah olmadığına ve benim O’nun Rasülü oldu-ğuma şahitlik etmez misiniz? Ashab da **“evet”** dediler. Efendimiz bunun üzerine şöyle dedi, **“Hakikaten şu Kur’an bir sebeptir, onun bir ucu Allah’ın elinde, bir ucu da sizin elinizde-dir. O’na iyi tutunun. Zira siz ondan sonra hiçbir zaman ne sapar ve ne de helak olu-rsunuz.”**

Buhari ve diğer hadis kitaplarında geçen bir ha-dişe göre: **“Bu ümmetin en hayırlısı Kur’anı öğrenip onu başkalarına öğreten kimse-dir.”**

Kur’an her asrın yegâne kitabı, tükenmez hazi-nesi; vazgeçilmez şifasıdır. Gerçek alim, onunla asrın meseleleri arasında canlı bir irtibat kurarak, kendi çağının meselelerine çare ve çıkışı Ku-ran’dan sunabilen insandır.

Şüphesiz Taberi ile başlayan Kur’an tefsir çalış-maları binlerce meyvesini vererek günümüze ka-dar gelmiştir. Cumhuriyet dönemine girildiğinden bu yana Elmalılı Hamdi Yazır Efendi merhumun yazdığı tefsir ile Hasan Basri merhumun meali ile uzun yıllar iktifa edilmişti. Daha sonraları bir tercü-me devrine girilmiş ve günümüze kadar bu furya iyisi ve ekşiği ile devam etmiştir.

### Şifa Tefsirinin diğer tefsirlerden farkı ne?

Bu sayımızda tavsiye etmek istediğimiz Mahmut TOPTAŞ hocamızın **“Kur’an Tefsiri”** şimdiye ka-dar alışık olmadığımız klasik tefsirlerden değildir. Hocamızın bu tefsiri Çağaloğlu’nda Cezeri Ka-sımpaşa caminin konferans salonunda, Cemaat talebelerinin dört yıldır metodik olarak ta-kip ettiği, Kur’an’ın çağımızın meselelerine dönük izahlarının kaleme alınmış şeklidir. Böylece günü-müz Türkiye’sinde metot bakımından ilk orjinalite-yi teşkil etmektedir. Tefsirde geçmiş müfessirlerin mütalaaları göz önünde tutulduğu gibi, Kur’an’ın devrimize dönük yönü çok usta bir üslupla ele alınmış, yıllardır çok canlı bir alakayla takip eden cemaatin bereketi de tefsirin yazılmasında ayrı bir feyiz kaynağı olmuştur.

CANTAŞ yayınlarından çıkan bu değerli eser 8 cilt olup her evde bulunması gerekir. Özellikle tanıtı-mıma başlarken söylediğim gibi evinde ailesi ile birlikte sohbet yapmak isteyenler için bulunmaz bir eserdir.



# “EMANET” NEDİR BİLİR MİSİN?

**H**er yere yakışverişen, gönüllere huzur veren bir kelimedir EMANET: Bu can bu tende emanet, bu kitap emanet, bavlulumu emanete bıraktım, çocuklarım sana emanet, Allah'a emanet vs. Bir de bu kelimenin ayrılmaz bir zıddı vardır, kulakları tırmalar, gönülleri hırpalar: HIYANET. Emanete hiyanet olmaz deriz. Hiyanet, beni hiç aramıyorsun deriz.

Çok sık kullandığımız ve çok kolay idrak ettiğimizi sandığımız bu emanet nedir? Kullanım alanının bu kadar geniş olduğunu doğrusu ben de yazmak zorunda kalınca anladım. Dergi için bu kelimeyi bulup, seçenlerle teşekkür ederim.

## Emanetin Kapsamı:

Nisa suresi 58. Ayette: "Allah, emanetleri sahiplerine vermenizi emrediyor" buyrulur. Nüzul sebebi-göre buradaki emanet "Mukaddes Emanetler'dir. Rasulullah, Mekke fethi günü Ka'be'nin anahtarlarını Osman b. Ebu Talha ve Şeybe'den istedi. Henüz müslüman olmamışlardı. Vermek istemediler. Mecbur kalınca: "Allah'ın emaneti olarak veriyorum" dediler. Hz. Abbas, anahtarların kendisine verilmesini istiyordu. Rasulullah Kabe'ye girdi, putları kırdı, dışarı çıktı. Hz. Ömer: "Rasulullah dışarı çıkarken bu ayeti okuyordu" demiştir. Bunun üzerine Rasulullah Osman ve Şeybe'yi çağırır, anahtarları onlara teslim etti. Buna göre ayette geçen "emanetler" Kabe anahtarları, emrin muhatabı da Rasulullah olmaktadır. Ancak bilindiği gibi: "İtibar sebebin hususi olmasına değil, lafzın umumi olmasıdır". Dolayısıyla ayetin muhatabı sadece Rasulullah, emanetler de sadece Kabe anahtarları değildir. Kurtubî: Bu ayetin tüm insanlar hakkında umumi olduğunu, mal taksimi, hakları sahiplerine iade etme, adaletle hükmetme gibi konularda kendilerine emanet tevdi edilmiş her sorumlu kişinin bu ayetin hükmü altına girdiğini, muhafaza etmesi için kendisine bir eşya bırakılan kişinin dahi buraya dahil olduğunu, hatta namazın, zekâtın ve diğer ibadetlerin de Allah'ın birer emaneti olduğunu ifade eder (Kurtubî Tefsiri, 5/256).

Hadis-i Şeriflerde de "emanet" kelimesi sıkça geçer: "Kımin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin", "Birisini diğerine bir şey söylese o ona emanettir", "emanet ve hiyanet bir arada durmaz", "emanet zayıf edilirse kıyameti bekle", "kadınlar hakkında Allah'tan korkun çünkü siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız", "emanet erkeklerin kalbinin derinliklerine indirdi", "emaneti olmayan imanı yoktur" hadisleri bunlardan bazılarıdır.

## Değerlendirme ve Sonuç:

Görüldüğü gibi İslam'da "emanet" kavramı farklı

açılardan pek çok şeyi kapsayabilmekte ve her birimiz farklı konularda "emaneti sahibine ver!" hitabına muhatap sayılabilmekteyiz. "Emanet" in dilimizde her yere hemen yakışverişen bir kelime oluşundan, onun bereketinden olsa gerek. Sanki insanın sahip bulunduğu her türlü maddi ve manevi imkân bir emanet, ve insan da bu "emaneti sahibine ver!" emrinin muhatabı olarak sorumlu. İşte : "Biz emaneti göklerle, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yükledi" (Ahzap/72) ayetindeki "emaneti" bu kapsamda anlarsak taşlar yerine oturur. Bilindiği gibi ayetteki insanın yüklediği bu emanetten ne murad edildiği etrafında alimlerimizin çeşitli görüşleri bulunmaktadır. Kurtubî bu görüşleri tek tek saymaya başlamadan önce şöyle diyor: "Bu görüşlerin içinde doğru olanı şudur: Emanet umumdur, dini vazifelerin tamamını kapsar, herhurun görüşü budur" (Kurtubî Tefsiri,14/253). Bu anlamaya göre abdeste-namaza, hacca-zekâta, harama-helale, elimize-ayağımıza, malımıza-mülkümüze, mevkimize-makamımıza, çoluk-çocuğumuza, havamıza-suyumuza, komşumuzdan kullanıp geri vermek üzere aldığımız eşyaya, komşumuzun bize güvenip korumamız için bıraktığı eşyaya, kiracı olarak kullandığımız metâa varana kadar her şey bize emanettir.

Ancak daha dar manada hukukî sonuçları da olan "emanet" şu iki eşyanın vasfıdır: Vedfa ve âriyet. Vedfa, korumanız için size bırakılan eşya, âriyet, kullanıp geri vermek üzere aldığınız eşya. Bu iki eşyanın hukukî vasfı emanettir. Bunlara buluntu eşya (lukata), kiralandığınız eşya da ilave edilebilir. İslam Fıkhiında emanetlerle ilgili bir kaide vardır: "Emanet tazmin olunmaz". Yani bu eşya o kişinin yanında iken telef olsa duruma bakılır: Bir kastı veya ihmali olmadan telef olmuşsa bedeli ödettiler. Çünkü eşyanın sahibi başta onun iyi koruyacağına güvendiği için, onu emin bildiği için verdi, şimdi dönüp sen emin değilsin, hainsin demesi uygun düşmez.

İster dar manada ister geniş manada olsun şüphesiz her emanetin bir sorumluluğu vardır ki o da zayıf etmeden sahibine teslim etmektir. Çünkü tüm emanetlerin asıl sahibi olan Allah: "Emanetleri sahiplerine verin" buyruluyor. Bu emaneti hakkıyla yerine getirmemek de hiyanettir. Allah şöyle buyruluyor: "Ey iman edenler! Allah'a ve Peygambere hainlik etmeyin. Bile bile kendi (aranızdaki) emanetlerinize de hainlik etmeyin" (Enfâl/27).



DOSYA

Doç. Dr.  
Ahmet  
EFE

# EMANET OLARAK ZAMAN

**B**üyük müfessir Fahred-din Er-Razi, bir gün sokakta bir satıcının çaresizlik içerisinde "sermayesi eriyip tükenmekte olan bu adama merhamet edin" diye bağırdığını duyar. Bakar ki adam buz satmaktadır. İmam Razi, Asr Suresi'ni gerçek manada bu buz satıcısından öğrendiğini söyler ve talebelerine tembihte bulunur: "İnsana verilen ömür de bir buz gibidir ve hızla eriyip gitmektedir. Allah'a yemin olsun ki yemek saatlerinde ilimle meşgul olmadığımız için çok üzgünüm. Zira vakit çok kıymetlidir."

Rabbimiz Asr'a (zamana) yemin ederken insanoğlunun hüsrana uğramasını 'zaman'la irtibatlandırmıştır. Zamanını iyi kullanmayı boş geçirenlerin, vakitlerinin içerisine iman, salih amel, hakkı ve sabrı tavsiyeyi dahil etmeyenlerin hüsrana uğrayacakları ikazı yapılmaktadır.

Peki nedir insan için zaman? Doğmamış ya da ölmüş biri için zaman var mıdır/anlamı mıdır? Zamanımız, doğumumuz ve ölümümüzle sınırlı ise -ki bu iki sınır arasına ömür/hayat diyoruz - zaman hayatın, ömrün tâ kendisidir. Kainattaki her şey nasıl ki insan için yaratılmışsa zaman da insan için yaratılmıştır. Ya insan kimin için yaratılmıştır? Şüphesiz ki o da Rabbi için, O'na kulluk için yaratılmıştır. İnsanın kulluk görevleri ölümüyle son bulacağına göre zaman kişinin en kıymetli hazinesi, öz sermayesidir. Zaman kesinlikle tasarruf edilemeyen, biriktirilemeyen, elde, cepte, kasada saklanamayan, borç alınamayan, kiralanamayan satılamayan, çoğaltılamayan, aynınsı tekrar yaşanamayan ... en önemli nimet, en büyük EMANETTİR. Çünkü can, akıl, irade vb. tüm nimetler ancak ömür/zaman nimetiyle anlamlıdır ve mümkündür.

Zaman neden en önemli nimet ve emanettir? Bunun iki ana sebebi vardır:

Birincisi zamanın sınırlı ve sonlu oluşudur. Evet, zaman her hayat sahibi için vardır, ancak kime ne kadar ve kimin için ne zaman bitecek bilinmez. Sen "Yaş o tuzbeş, yolun yarısı eder" dersin ama bir bakmışsın birkaç sene sonra ölüm çalabilir kapını. "Ecelleri geldiği zaman onlar ne bir saat geri kalabilirler ne de öne geçebilirler" (Araf 34, Nahl 61).

İkincisi, zamanın asla geri getirilemeyecek olmasıdır. Kaybettiğimiz birçok şey (sağlık, mal, iş, itibar vb) kısmen veya tamamen geri kazanılabılır. Ancak kaybedilen zaman asla geri getirilemez. Her batan güneş, her koparılan takvim yaprağı ömrümüzün sel gibi, buz satıcısının eriyen buzunu gibi elimizden akıp gittiğinin, en



DOSYA

Hüseyin  
SÜME

önemli sermayemizin tükendiğinin acı ikazı değil midir?

Öyleyse zamanın kıymetini bilmek, onu iyi değerlendirmek, hiçbir saniyesini, dakikasını israf etmemek mecburiyetindeyiz. Peygamberimiz (sav) zamanla ilgili gaflette olduğumuz konusunda bizi uyarmış, ömrümüzü nerede geçirdiğimizin hesabını vermeden kurtuluşa eremeyeceğimizi bildirmiştir.

Rabbimiz de "Asra yemin olsun ki" (Asr Suresi, 1) "Bir işi bitirince diğerine koyul/başla" (İnşirah, 7)

"Onlar (mü'minler ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler" (Mü'minin, 3)

"Suçlular, Rablerinin huzurunda başları öne eğilmiş olarak: Rabbimiz! Gördük duyduk, şimdi bizi (dünyaya) geri gönder de iyi işler yapalım..." (Secde, 12) gibi nice ayetlerde zamanın önemine dikkat çekmekte, ömrümüzü değerlendirme konusunda bizi uyarmaktadır.

Bir insanın Allah'ın verdiği ömür/zaman nimetini, emanetini pervasızca ve sorumsuzca tüketmesinden daha zararlı ne olabilir ki? Yarı, hiçbir şeyin gizli kalmayacağı amel defterinin açılacağı o günde "Eyvah bize! Bu nasıl bir kitap ki küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş..." (Kehf, 49) diye pişman olmamak, keşke dermemek için yaratılmış gayemizi unutmamalıyız. Zamanını iyi değerlendirmeyen kimsenin ömrünü iyi değerlendirdiği iddia edilemez. İşlerini, güçlerini, aslı vazifelerini bir tarafa bırakıp lüzumsuz mekânlarda, lüzumsuz işlerle hoyratça hayat tüketenler, zamanlarını kötüyle dolduranlar ömürlerini iyi değerlendirmiş olabilirler mi? Yazık ki boş ve yararsız işlerde, mekânlarda vakit öldüren/çürüten nice insanımız, gencimiz vardır. Hâlbuki öldürülen zaman değil, insanın kendisidir. Çürütülen, israf edilen vakitler değil bizzat insandır. Boşa geçirilen zaman değil insan ömrüdür. Aslında boş zaman değil, boşa geçirilen zaman vardır. Üstelik böyle insanların dini öğrenme, faydalı işler yapma söz konusu olduğunda vakit bulamadığını söylemeleri, "vakit yok" bahanesine sığınmaları ne kadar acı bir durumdur.

Hasil, dakika dakika, saniye saniye ölüm yaklaşmakta olan bizler, hayatın kıymetini bilmeli, zamanımızı iyi kullanmalı, gaflete düşmemeli ve kulluk şuuru ile hareket etmeliyiz. Çünkü ölüm hepimizin kapısında...

*Neylersin ölüm herkesin başında  
Uyudun uyanamadin olacak  
Kim bilir nerede nasıl kaç yasında  
Bir namazlık saltanatın olacak  
Taht misali o musalla taşında*

# Haydi Kuzum! Sürüleri Çoğaltmaya...

## “Bir kişi yaratın”

Şaşırdınız mı? O halde sakinleşin, kendinize gelin ve derin nefes alarak bir daha ve bu defa tane tane okuyun: **“Bir kişi yaratın!”**

## “Bir kişi yaratmak!” Oku-

ması-yazması ne kadar kolay ve ama hayali dahi ne kadar zor bir cümle değil mi? Ama bu cümle bugün ülkemizde oldukça beğenilen ve satılan bir (akıllı) telefon modelinin, telefon listenize (fihristinize) yeni bir kişiyi ilk defa kaydedecekseniz size verdiği talimat: Bir kişi yaratın!

Hemen herkes teslim edecektir ki, evet, bu sözü söylemek kolaydır. Özellikle de yıllardır bilinçli olarak genç neslimize ve çocuklarımıza **“yaratmak”** kelimesini yerleştirdiler ya... Artık



DOSYA

Emin  
ATALAY

çok daha kolay bu sözü ve benzerlerini söylemek. Yapmak ise imkânsız!<sup>01</sup>

Gelin görün ki, **“yaratmak”** fiilini hakiki manasıyla Allah'tan (c.c.) başka kimsenin yapamayacağını bilmemize rağmen, O Allah'ın yarattığı bedene aynı kutsiyet ve ehemmiyeti vermiyoruz maalesef...

**“Yaratmak”** Allah'a mahsus. Bu kesin! Ama en azından yaratılan ve yaratıldıktan sonra da bize verilen, yani emanet edileni korumak ise bizim yükümlülüğümüzde olan bir husus. İşte meselenin püf noktası da burada zaten. Biliyoruz ki, bu beden bize bir “emanet”! Allah c.c.

01 “Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz?” Saff Suresi, 61/2. ayet

zamanı geldiğinde her emanet sahibinin emane-tini istediği ve aldığı gibi bedenimizi bizden alacak. Mahşerde de her birimize, bedenimizi nerede kullandığımızdan, nereye harcadığımızdan sual edecek.<sup>02</sup>

Bu sorgudan kaçış yok; bu bir gerçek!

Yine bir başka gerçek: Tüm fani olan şeyler gibi, beden/vücut da et ve kemik ile kandan müteşekkil olduğu için tabiatıyla yıpranacak. Tam burada karşımıza mükemmel ve dikkat çekici bir hayat düsturu çıkıyor: **“Asra (geçen zamana) yemin olsun ki, tüm insanlar ziyanda (zararda/kayıpta)dır. Ancak iman edenler ve salih amel işleyenler (bu ziyana uğrayanlardan olmayıp, onlar bu gibi sıkıntılardan müstesna(dırlar)!”**

Kuzu'nun sahibi, bu kuzuya iyi bakmanızı ve ondan “meşru şartlar dairesinde” istediğiniz gibi faydalanabileceğinizi söylemiş. Müslümansınız ve inancınız gereği sizden beklenen, emanet edilen bu kuzu'yu kurtlara teslim etmemek; “koyun” haline getirmek. Sonra o koyun'u layıkıyla yavru-latıp yeni kuzular, yeni kuzular ile sürü haline getirmek.

Öyleyse bize düşen, yaratmaya kadir olmadığımız ve buna rağmen büyük bir lütf ve rahmet dairesinde ruhumuza giydirilmek suretiyle bize emanet edilen ve kendisi vasıtasıyla dünya zevklerini tattığımız, **“günümüzü gün ettiğimiz”** bedenimizi hiç değilse korumak borcundayız. Bunun bir adım ötesi ve esasen bir **“Müslü-**

02 İmam Tirmizi'nin naklettiği hadis şu şekildedir: “Kıyâmet gününde dört şeyden sorgulanmadıkça, kulun ayakları yerinden kumıldamaz:

1. Ömrünü nerede harcadığı?
2. Gençliğini nerede tükettiği?
3. Malını nereden kazanıp nereye harcadığı?
4. İlmiyle (ne kadar) amel ettiği?” (Tirmizi, Kıyâme, 1)

man”dan beklenen ise, bu bedeni Allah yolunda kullanmaktır. Çünkü beden **“yıpranacak”** şekilde yaratıldı. Anlaşılabileceği üzere, ne yaparsak yapalım, yaptıklarımız sadece onun yıpranmasını geciktirecek ve ama kesinlikle engellemeyecek. O halde hesap gününde ve mızanda bu **“yıpranmanın”** bedeli ve hesabı, **“verilebilir”** olmalıdır. Bize düşen; emaneti O'nun yolunda tüketmek/yıpratmak ve gerekiyorsa O'nun yolunda satmaktır!

Düşününüz ki, size emanet edilen bir can var: Minik bir **“kuzu”**... Bu **“kuzu”**nun ömrü 10 ile 12 yıl sonra nihayete erecek. Bu zaman zarfında da elbette kuzu'muz önce miniklikten kurtulup serpilecek; sonra genç ve bakımlı bir koyun olacak; nihayet yıllar ondan çok şey alacak; eski çeviklik ve atikliği kalmayacak; sürünün sonunda kalacak, yani o bedeni yıpranacak ve nihayet keşilecek ya da ölecek...

Kuzu'nun sahibi, bu kuzuya iyi bakmanızı ve ondan **“meşru şartlar dairesinde”** istediğiniz gibi faydalanabileceğinizi söylemiş. Müslümansınız ve inancınız gereği sizden beklenen, emanet edilen bu kuzu'yu kurtlara teslim etmemek; **“koyun”** haline getirmek. Sonra o koyun'u layıkıyla yavru-latıp yeni kuzular, yeni kuzular ile sürü haline getirmek.

Ve **“bilinmeyen”** ve ama **“hep beklenen”** o vakitte emanet sahibi gelip de, size emanet kuzusunu sorduğunda, **“o kuzunun”** yaşlandığını ve artık neredeyse yürüyemez hale geldiğini, bu sebeple de ağılda olduğunu (ya da öldüğünü/ yaşlandığı için kurban edildiğini), bununla birlikte ondan üreyen bir vadi dolusu koyun sürüsünün bulunduğunu söylediğinizde, elbette o cömert ve kerim olan kuzu sahibi size o vadilerden daha dolu ve daha büyük güzellik/ler sunacaktır.

Öyleyse, sahibi ve bize sağladığı menfaatler hatırına **“o emanet kuzu”**ya baktığımız, o kuzuyu gözetlediğimiz ve koruduğumuz gibi, bize verilen diğer bir **“emanet”** olan bu beden'e de aynı ihtimamı ve hassasiyeti göstermemiz, şu arzı sahih imanlı ve salih amelli Müslüman gençler doldursun için çalışmamız ve emanet olan bedenimizi bu yolda yıpratmamız/tüketmemiz gerekmez mi kuzum?

Biliyorum; bu örnekten sonra sorunun cevabını sen benden daha iyi biliyorsun!

# Emanet Çocuklar!



DOSYA

Ahmet  
YAPICI

Evlenmek, anne-baba olmak sadece ailemin nüfusunu artırmak değildir. Anne baba olmak çocuk sahibi olmakla başlar, o emanete hakkıyla sahip çıkmakla gerçekleşir. Nice anne babalar vardır ki onca çocuğa sahip olmasına rağmen çocuklarından bîhaberdir. Onların gönül ve ruh dünyalarından fersah fersah uzaktır. Taşındığı emanetin farkında bile değildir. Yazık onlara...

Çocuklarının beynini Allah inancıyla, kalbini Allah sevgisiyle ve midesini helal lokma ile dolduran anne babalar Allah'ın sevdiği insanlardır. Bu nedenle anne babanın çocuğuna ilişkin ilk kariyer planlaması, onu iyi kul, iyi insan olarak yetiştirmek olmalıdır.

Çocukları için öncelik olarak itibar sahibi bir meslek ve dolgun maaşı belirleyen anne babalar insanlığın tecrübe ettiği şu önemli hayat ilkesini iskalyorlar:

İnsan, iyi ve mutlu değilse hangi mesleği yaptığının, ne kadar para kazandığının ve ne kadar şöhret sahibi olduğunun hiçbir anlamı ve önemi yoktur. İnsanı mutlu eden şey; sadece maddi imkânlar, ölçüler değildir. Mutluluk; iyi insan, iyi kul olmak, başkalarına faydalı olmak, sevgiyi ve merhameti kuşanabilmektir.

Çocuklar önce Allah'ı ve tüm canlıları sevmeyi, herkese karşı iyi olmayı ve iyilik yapmayı öğrenmelidir. İnançtan, sevgiden, iyilikten, yardımlaşmadan, merhametten ve adaletten uzak bir hayat, sahibine yüküdür, diğer insanlara ise eziyettir. Bu nedenle anne babalar çocuklarına; zengin, güçlü ve itibarlı olmayı değil, eskilerin ifadesiyle **"adam/insan olmayı"** gaye olarak benimsetmelidir. Salih evlat, hayırlı evlat dediğimiz

şey sadece kendisine Müslüman olan değil tüm insanlara faydası dokunan kimsedir. Tüm anne babaların evlatlarına öğreteceği en ulvi gayeyi Hz. Peygamber şöyle gösterir:

**"İnsanların en hayırlısı onlara en çok faydası dokunandır."**

İçinde yaşadığımız yüzyıl bilgisayar ve internetin kısaca tekniğin insanı esir aldığı bir dönem özelliği taşıyor. Cep telefonu artık insanların vazgeçilmez ihtiyacı muamelesi görüyor. Konuşmanın ötesinde günlük hayatta yaptığımız birçok şey bu küçük cihazın içinde artık. Diyeceksiniz ki **"çocuklarımızın birer emanet olduğu konusundan cep telefonu ve internete nasıl geldik?"** Evet, çağın bir gerçeği olarak internet ve sosyal medya olgusu, çocuklarımızın karşı

Hiçbir maddi imkân ve zenginlik, anne baba sevgisinin ve şefkatinin yerini alamaz. Sanal ortamlar ise asla... Sanal sevk ve eğlenceler bir süre sonra geri dönülmez mutsuzluklara dönüşür. Anne babalar çocuklarını bu karanlık tünelde kaybetmemelidir.

karşıya kaldığı ve bizim henüz sağlıklı bir çözüm, dengeli bir kullanım ölçüsü belirleyemediğimiz ciddi bir konu. Okuldan gelir gelmez bilgisayar, tablet ya da telefon karşısında şiddet içerikli ya da zararlı oyunlarla, sanal ortamlarla zaman geçiren, eve gelen misafirin yanına bile çıkmak istemeyen, sokakta oynamayı unutup kendi sanal dünyasına kapanmış, **"youtube"**larla, sosyal medya fenomenleriyle kendi sanal dünyasını kurmuş, gün geçtikçe asosyal bir tip haline gelen çocuklarımızın durumunu **"çocuk emanettir"** ilkesi penceresinden bir kez daha düşünmeliyiz. Bu hususta **"sağlıklı ve dengeli bir çözüm nedir, nasıl bir yol takip edilmelidir?"** sorusu önümüzde duruyor.

Namaz kılan anne babalar, sohbetten sohbete koşan ablalar, hayır hasenat hizmetinde koşuşturanlar!

**"Evin içine dikkat!"**

Görev yaptığım bir okulda bir gün kendisinden küçük öğrencilerin harçlıklarını zorla alan ve onlara şiddet kullanan bir öğrencinin durumundan haberdar oldum. Çocukla görüştüğüm zaman meselenin ciddi olduğunu ve sadece onunla konuşmanın yeterli olmadığını anladım. Anne babasını çağırdım. Baba Mahmutpaşa'da esnaf, işleri yoğunmuş, gel(e)medi. Annesi geldi ve durumu kendisine anlatınca şaşırıldı. Kendisinin İslamî bir hayır kurumunda gönüllü olarak çalıştığını, her sabah oraya gittiğini ve bu kurum aracılığıyla **"ümmeğin açlarını, çıplaklarını doyurmaya"** çalıştıklarını anlattı.

Tabii çocuk okuldan geldikten sonra gün boyunca evde tek başına ve sanal dostlarıyla beraber. Anneye **"yaptığınız anlamlı bir iş. Ama size emanet verilen çocuğunuzu hem gerçek hayatta hem de sanal ortamda her türlü tehdiye karşı tek başına bırakmak onun için ağır bir yük olmaz mı?"** dedim. Anlattığım bu olay tekil bir örnek olsa da bu örneğin benzerlerini çokça bulmak mümkün.

Kendilerine emanet olarak verilen çocuklarının bakımını, eğitimini, terbiyesini, sevgi ve şefkat ihtiyacını dünyalık uğruna farklı gerekçelerle (haklı ya da haksız olarak) "bakıcılara, öğretmenlere, yurtlara, kurslara, sanal ve görsel ortamlara" ihale etmek, anne babaların çocuklarına karşı sorumluluklarını düşürmez. Bugün insanlık şu gerçeği tekrar hatırlamalıdır: Dünyada hiçbir insan anne babanın yerine geçemez. Hiçbir kurum aile yuvasının yerine geçemez. Kapitalist dünyanın getirdiği daha çok kazanma, daha çok tüketmek hırsı Müslümanların kimyasını bozdu maalesef. Müslümanlar olarak anne baba şefkatini ve sıcaklığını, aile yuvasının asli işlevlerini başka kişi ve kurumlara ihale etmenin faturasını ödüyüz ve galiba ödemeye devam edeceğiz. Girdiğimiz bu türbülstan çıkışı için önce içinde bulunduğumuz bu durumu fark etmemiz gerekiyor. Ondan sonra çözüm yollarını konuşabiliriz.

Vesselam...

Çocuk... Masum ve tertemiz bir fitrat, anne baba için göz aydınlığı ve mutluluk kaynağı. Evet, dünyanın en güzel nimetlerinden biridir çocuk: Evimize cennet kokusu getiren masum melek. Anne-babalar, bu güzel duyguyu tadanlar bu satırlara içtenlikle katılacaklardır elbet.

Birer Müslüman olarak bizim hayata bakışımızı belirleyen temel ölçüt, İslam'dır. İslam'a göre dünya hayatı bir imtihandır ve bu imtihan bizim ebedi hayatımızı belirleyecektir. İmtihan konularımızdan biri de çocuklarımızdır.<sup>01</sup> İnsan dünyada çocukla imtihan olur. Bu hususta gösterdiği duruşla imtihanı ya kazanır ya kaybeder. Çocuk dünya hayatının tatlı bir süsüdür, eğlencesidir, sevinç ve mutluluk kaynağıdır.<sup>02</sup> Allah kullarından dilediğine çocuk lütfeder, dilediğine vermez, dilediğine sadece kız verir, dilediğine de sadece erkek verir.<sup>03</sup> Ölümlü dünya hayatında mal, mülk gibi çocuk da birer emanettir.

Anne baba olarak görevimiz; bize emanet olarak verilen çocuklarımıza iyiyi, doğruyu ve güzeli öğretmek, onları Allah'a inanan ve insanlara faydalı olan bir insan olarak yetiştirmektir. Bu hem dinî, hem insani hem de ahlakî bir vazifedir. Peygamberimizin **"Hepiniz elinizin altındaki-lerden sorumlusunuz..."**<sup>04</sup> hadisi çocuklarımıza karşı sorumluluklarımızın olduğunu hatırlatıyor. Öyleyse öncelikle şu hususun altını çizmek gerekir:

01 Enfal suresi, 28. Ayet.

02 Kehf suresi, 46. Ayet.

03 Şûrâ suresi, 49, 50. Ayetler.

04 Buhari, Kitabu'l-Ahkâm, 2.

## DEVLET MALI GANİMET Mİ EMANET Mİ?

Beytül-mal ya da hazine; Müslümanların imanı esaslarından sonra İslami kimlik ve kişilik göstermelerinden biride zekat (vergi) vermektir. Veren ve vermek zorunda olan mümin görevi ise eda ile son bulmaktadır. O, sorumluluğunu yerine getirmenin huzuru içinde günlerini geçirirken, ondan emanet olarak alanlar için zor günler ve zor kararlar kendisini beklemektedir.

Özellikle kamuda; kamu kaynağını kullanan ve kullandıranlar için emanet kavramı çok daha farklı anlamlar taşımaktadır. 40 derece sıcaklığında çalışan üreticiden, yaz kış demeden inşaatta yorulan işçiden, ateşin karşısında ekmeğini kazanan dökümcüden, sabahdan akşama sekiz saatten fazla ders anlatarak gırtlak patlatan öğretmen ve hocasına kadar özellikle zor şartlar altında çalışanlardan toplanan vergileri kullanan yetkililerin sorumluluğu çok üst düzeyde olmalıdır.

Nereden ve nasıl toplandığını bilmeyen veya unutan yetkililer; attıkları bir imza ile veya verdikleri bir talimatla kimlerin haklarına girdiklerini hesap edemezler. Böyle bir sorumluluk karşısında gereksiz harcama ve israf durumu ile karşı karşıya kalan devlet, hazinesini doldurmak ve zorunlu giderlerini temin etmek için ilave vergiler koymak durumunda kalır. Bu da üreticinin üretmekten vazgeçmesine neden olur ki; (zira üretime harcadığı ile kazandığı arasındaki fark azalınca üretimden vazgeçer) bu durum yeryüzündeki hiçbir yöneticinin istemeyeceği bir haldir. Üretimin olmadığı bir yerde tembellik, tembelliğin olduğu yerde de ticari ahlâksızlıklar baş gösterir.

Kamuda etki ve yetki sahibi olanlar emanet kavramını bu çerçevede ele almanın gerektiğinde hizmet içi eğitimlerle de bu konu-



DOSYA

Mehmet  
ÇELİK

nun önemsenmesini sağlamalıdır. Kişisel anlamda karşılıklı emanete riayet eden bireyler; kamusal alanlarda da bu hassasiyetlerine dikkat etmelidirler. Kişinin Yaratıcısı ile olan ilişkisinin düzeyine göre artı + ve eksi - yönünde değişen takvasının göstergelerinden birisi de (bana göre birincisi) budur.

Gereksiz ve faydasız harcamalar neticesinde zayıflayan ülke ekonomisinden kaynaklanan bireysel ve toplumsal hastalıklara neden olmanın yükünü omuzlarında hisseden bir erk/yetki sahibi kişi, talimatlarında ve uygulamalarında daha hassas davranacaktır. Bir başka ifade ile toplumu ifsat etmekten kaçınacaktır.

Emanetlerin ehline verilmediği zamanlarda kıyametin beklenmesini ifade buyuran Peygamberimizin (Buhari, İlim, 2) Ümmeti olarak kamudaki hassasiyetlerimizi bir kez daha gözden geçirmeliyiz. İfsat eden değil islah eden olmalıyız.

Toplumların idarecilerine göre şekil aldığı unutmamalıyız. Mümin insan, mümin toplumu, Mümin toplumlarda Cennet gibi devletleri oluştururlar.



DOSYA / RÖPORTAJ

## HÜSEYİN ORUÇ



### EMANETTE ESAS OLAN ŞEFFAFLIKTIR

*Dergimizin bu sayısında, yaptığı çalışmalar ile ilgili göz dolduran, İHH İnsani Yardım Vakfının Başkan vekili Hüseyin ORUÇ bey ile "Emanet" üzerine yaptık. Yaptığımız yardımları, emanetleri gözümüz arkada kalmadan verdiğimiz İHH, bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere 1992 yılından bu yana çalışmaktadır. Gönüllü faaliyetlerle başlayan ve 1995 yılında kurumsallaşan bu çalışmalar kısa sürede 5 kıtada 140 ülke ve bölgeye yayılmış ve Türkiye'den tüm dünyaya ulaşan bir hayır köprüsü olmuştur.*

**Hüseyin Bey, İKRA Derneği olarak üç ayda bir çıkarttığımız İKRA Bültenimizin bu dönemdeki konusu emanet ile alakalı. Dolayısıyla gerek şahısların fert fert birebir aldık-**

**ları emanetler gerekse kurumsal emanetler var. Birebir aldıkları emanetleri para olarak algılayabildiğimiz gibi kendilerine emanet edilen başka diğer metaları da anlayabiliriz. Ama özellikle sizin İHH gibi bir uluslararası kurumda başkan vekili olmanız sıfatıyla da kurumsal anlamı emanet üzerine birkaç sorumuzu olacak. Sorularımıza başlamadan önce kısaca bir kendinizi tanıtabilir misiniz? Okuyucularımız da Hüseyin beyi yakından tanımış olsunlar.**

1969 Malatya, Darende doğumluyum. 1972 yılından beri de İstanbul'dayım. Boğaziçi Üniversitesi Turizm, arkasından da Kamu Yönetimini bitirdim. 1992 yılından itibaren de daha öncesinde Milli Gençlik Vakfında, sonrasında 1992 itibarıyla İHH İnsani Yardım Vakfı'nda oldum. 1995 yılında İHH bir vakıf olarak kurulduğunda birkaç isimden biri olarak sorumlu oldum. O günden bugüne kadar da hâlâ içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz.



## Öncelikle emanet deyince ne algılıyorsunuz?

Ben her şeye önce kendimden bakıyorum. Kendimi merkeze alıyorum, çünkü her hâlükârda her şey bir tarafa kalacak ve hesabı kendimiz vereceğiz. Emanet olarak kendimi anlıyorum, kendim emanetim. Emanetin birincisi veya başlangıç noktası kendim, vücudum, bilgim, biri-



kimim... Allah, İHH gibi bir kurumun içerisinde olmayı nasip etmiş. Orada olmakla da bir sürü bilgi yüklemiş, bir sürü birikim olmuş.

**Yılların getirmiş olduğu bir birikimi sizde emanet olarak algılıyorsunuz. Bunu paylaştığınız zamanlar, anlar, kurumlar var mı?**

İHH'nin aslında oturduğu yerden bir tanesi de bu. İHH, bu bilgi birikimini, birinin know-how'u veya sermayesi olarak görmüyor, başından itibaren; bunu bir emanet olarak gördü ve ümmetin o alanda olması gereken hangi ortağı varsa ya da daha doğrusu bu bilgiye, bu birikime kim sahip olması gerekiyorsa ümmet içerisinde herkesle paylaşılması gerektiğini düşünmüştür. Hep de böyle yaptı.

**İHH özelinde sormak istiyorum ama genel olarak cevap vererseniz sevinirim. Kurumların bu anlamda emanet yüklenmelerinden sonraki süreçte, bu emanetle-**

## re riayet konusunda ne tür işlevleri ve ne tür uygulamaları olmalı ki, hâkikaten emanet kavramını koruyabilsin?

Yirmi altı yıldır pratik içerisinde şunu ben algılıyorum; hep genel prensip olarak "*ameller niyetlere göredir*"den başlayan bir süreç. Eğer, bununla başladığınız bütün bunları, size verileri sahiplilik değil de emanet olarak gördünüz paylaşımda kolaylık oluyor, çok kolaylık görüyorsunuz. Bunun dışında bir şey de olmuyor, refleksinizde olmuyor. Ama başlangıç noktanız, motivasyonunuz değişik ise o zaman taasubunuz daha fazlalaşır. Yani sadece kapalı bir grubun vakfı, derneği iseniz değişebilir.

Kötülemek için söylemiyorum ama kapalı bir yapıda bunu oluşturduysanız emanetteki sorumluluğunuz da o kapalı gruba karşı oluyor. A grubu, B grubu, C grubu ... bu çok önemli değil, birinci derece şeyiniz o, biraz da işin doğası sanıyorum o. Ya da büyük bir zengin, tüccar bir vakıf kurdu ve hayır işi yapıyorsa, o vakfın da sahibi zaten o, onun içerisinde çalışmalar yapıyorsanız, emanetin sorumlusu olarak o zengin veya sermaye sahibini görüyorsunuz.

**Evet.**

İHH'da ne oldu? Mümkün olduğunca biz İHH'nin sahipliğini toplum olarak yapmaya çalıştık, kaynakları toplumdan geldi. İHH'yi bağımsız yapan da, biraz çok yaygın bir destekçisiyle hareket ediyor olması oldu. Emanetteki sorumluluğu da hep o büyük topluma, kendine destek veren ama adı olmayan sadece misyonuna destek veren çok büyük bir kalabalıkla oldu. Sanıyorum bizi bu konuda en rahatlatan pozisyonlardan bir tanesi bu, yani sorumluluğunuz ticarete karşı değil, siyasete karşı değil ya da herhangi bir baskı grubuna karşı değil. Sorumluluğunuz direkt halka, size destek verenlere karşı, onların size verdiği emanetlerde maddi şeyleri, karşılıkları söylemiyorum çünkü onlarca

defa pratik etmişizdir. Paranın miktarından daha fazla etkisi çok önemli.

**Bildiğim kadarıyla siz Amerikasından batısına Japonyasından kuzeyine güneyine kadar insanın olduğu her yere ulaşmaya çalışıyorsunuz. Hem de insanın olduğu her yerden bu anlamda yardıma da açık olduğunuzu ifade ediyorsunuz. Dolayısıyla şeffaflık bu anlamda gerek yardım anlamında gerek fikir paylaşma anlamında elbette çok güzel, fakat aynı zamanda bu kadar geniş bir alanın sorumluluğunu ve yükümlülüğünü de üzerinizde hissetmiyor musunuz?**

Hissediliyor elbette ki. Özellikle ilk döneminde daha fazla hissedilen bir şeydi. 90'lı yıllarda siz bunu yapmaya çalışıyorsunuz, insanlara da bunu diyorsunuz. Sadece biz bu coğrafya da yaşamıyoruz. Anadolu coğrafyasıyla sınırlı değil ve dünyanın dört bir tarafında çok zorda olan insanlar var ve bu insanlar sizi tanıyorlar. Bir gün sizin gelmenizi bekliyorlar.

İHH ile giden arkadaşların çok yaşadıkları bir şeydir bu. Bir çok coğrafyaya giden ilk arkadaşlar İHH'dan giden arkadaşlar olmuşlardır. Hepsinde de siz buraya niye geldiniz diye karşılanan hiçbir ekibimiz olmadı, ama çok ekibimiz size bu raya niye bu kadar zamanda gelmiyorsunuz diye karşılandı. Bu sorumluluğu en iyi anlatan şeylerden bir tanesi oldu hepimize. Elbette çok ciddi bir sorumluluk.

90'lı yıllara döndüğümüzde bunları söylediğimiz ortamda, bunu sizden başka söyleyen kimsenin olmaması sorumluluğu daha da çok artırıyor. Ne bunu devletimiz söylüyordu, böyle bir kaygısı vardı; dünyanın şurasında, şu bölgesinde insanların sıkıntılarına ortak olalım diyen bir devlet mekanizması da yoktu. Sivil toplum kuruluşları da aynı şeyde bakıyorlardı. Çok büyük bir kısmı Türkiye'de sınırlanmış, yurt dışında çalışan, yurt dışında bulunan mazlumların yanında duran 2. bir yapı yok idi. O sorumluluklarımızı daha da fazla artırüyordu. 2000'li yıllar sonrasında bu biraz daha paylaşılan sorunlar oldu.

Uzunca bir dönem Kudüs, Mescid-i Aksa, Türkiye'de adresi burasıydı, İHH'ydı. Bunlar söy-

lendiğinde İHH akla gelirdi. Ben 2008'i hatırlıyorum. Binanın önünde 2008 savaşında başış yapmak için kuyruk oluşurdu, "Dökme Kurşun" operasyonunda.

Sonrasında bu sorumluluk hem devlet hem de diğer kurumlar, STK'lar tarafından biraz daha paylaşılır oldu.

**Siz, buradan size verilen emanetleri farklı şekilde dağıtıyorsunuz. Bildiğimiz kadarıyla bazen bir katarakt olarak ihtiyaç sahiplerinin gözünü açıyorsunuz, bazen bir ihtiyaç olarak bir kuyu veya daha farklı tarzda değerlendiriyorsunuz. Bazen bir yetim ücreti olarak değerlendiriyorsunuz. Bazen bir ziraat mektebi olarak değerlendiriyorsunuz. Bazen de yangın, sel, deprem ... gibi olağanüstü hallerde kurtarma olarak kullanıyorsunuz. Peki size verilen bu emanetin bu dağılımını neye göre organize ediyorsunuz?**

Aslında iki tane emaneti kullanma şekli var. Bir tanesi İHH'ya bırakılmış. Emaneti, maddi olan kısmını söylüyorum, getiriyor birisi, veriyor ve diyor ki: İHH, nerede uygun görüyorsa bunu orada kullansın. İkincisi; getiriyor, adresine göre gidiyor. Bunu yetim için, bunu su için, bunu katarakt için kullanın, ya da herhangi ne ise onun için kullanın. Bunu Suriye'de, Filistin'de, Uzak Doğu'da, Mora'da ... kullanın diye veriyor. Bu adresle verilenlerin tamamı hangi adrese veriliyorsa oraya kullanılıyor. Bizi başlayan en önemli kurallardan bir tanesi bu.

Bağışçının bu bağış için koyduğu adres ayet hükmünde, bunu hiç kimse değiştiremez. Bunu İHH yönetimi de, idarecileri de, hiç kimse değiştiremez. Yani birisi bu parayı kuyu için verdiyse kuyu açarsınız, başka hiçbir şey yapamazsınız. Bu daha çok sınırlı emaneti kullanma şeklidir. İkincisi de siz nereye isterseniz bunu oraya kullanın dediklerinde.

**Bu şekilde bağışlar da oluyor mu?**

Evet, oluyor. İkincisi de toplumsal dönüşümleri sağlayacak projeleri yapmakta kullanılıyor. Bundan kastım ne; işte bir Somali krizi yaşanıyor, tarım oldu dediğiniz için hemen aklıma ge-

len, biliyorsunuz ki insanlar aklıktan, susuzluktan ölüyorlar. Bunun mutlaka hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Paketler hazırlanır, aşevleri kurulur, kuyuların açılıp insanların günlük ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Ama hepimizin pratik ettiği bir şey var, bir dönem sonra bu aynen tekrar açılıyor. Aynı 2,3 sene sonra yine yağmurlar geç gelecek veya gelmeyecek, yine aynı kıtlık yaşanacak, aynı sıkıntılar yaşanacak. Eğer kapasitemiz el veriyor, buna müsaade ediyorsa bunların tekrarlanmaması, insanların kendi ayakları üzerinde duracakları, bunu daha

Sadece götürmüyorsunuz, gittiğinizde de öğreniyorsunuz. Emanet olarak bir şey alıyorsunuz, onu gelip hem ülkenizde hem de diğer yerlerde paylaşmakta, tam tersine yaptığınız, bununla ilgili de Pakistan ziyaretlerimden aklıma geldi şimdi. Çok önemli bir şeydi, o da.

konforlu ikamet ettirecekleri bir yatırıma da bir miktar ayırmaya çalışıyoruz. Söylediğiniz tarım okulu bunlardan bir tanesi. Yani Afrika'nın aklıktan ölümlerin yaşandığı ülkesi Somali'ye ziraat mühendisi gözüyle baktığınızda sadece Somali'yi değil, bütün Afrika'yı besleyecek bir tarım potansiyeline sahip.

Bir de maddi olmayan emanetler var. Bunun da iki yönü var: Bir tanesi sizin burada olumsuzlukla oluşturduğunuz bilgi birikiminin, bu bilgiye sahip olmayanlara aktarılması. Mora'da biz bunu yapıyoruz.

#### Ne gibi?

Çok uzun yıllardır devam eden bir problem, çok çatışma yüz binlerce şehidin verildiği, binlerce muhacirin olduğu bir çatışma ortamında bir barış masası var. Bu barış masasında Müslümanların haklarının kaybolmaması için İHH

orada oluşturulmuş bir ekip içerisinde diğer bölgelerde öğrendikleri birikimleri Mora müslümanlarıyla paylaşıyor.

Şunu görüyorsunuz burada, emanetlerinin sadece o bir kişiyle değil, Bosna'yı, Çeçenistan'ı... yaşayan, Suriye'yi çok yakından yaşayıp orada hangi sıkıntılar çıktı, hangi yöntemlerle insanlar kandırıldı, öldürüldü, muhacir edildiler, bunların hepsine şahitlik etmiş birisi oraya gidip de o masada oturursa aynı oyunları daha olmadan taraflara anlatma hakkına sahip. İşte, o birikim, emanet dağıtacağınız bütün gıdalardan o an çok daha önemli.

Bir ikincisi daha var. Sadece götürmüyorsunuz, gittiğinizde de öğreniyorsunuz. Emanet olarak bir şey alıyorsunuz, onu gelip hem ülkenizde hem de diğer yerlerde paylaşmakta, tam tersine yaptığınız, bununla ilgili de Pakistan ziyaretlerimden aklıma geldi şimdi. Çok önemli bir şeydi, o da. Biliyorsunuz dünyada en büyük muhacir olayıyla karşı karşıya gelen devlet Pakistan.

#### Neden dolayı?

İki şey var; Birincisi zaten bu muhacirlikle kurulmuş bir devlet. Hint alt kıta iki devlete ayrıldığında, on milyonlarca insan din merkezli iki devlet olduğu için Hindistan'dan Pakistan'a göç ettiler, geldiler ve şu anki Pakistan nüfusunun çok önemli bir nüfusu muhacir. Yakın zamanda yaşadılar ve yapay bir şekilde olan muhacirlikti bu.

İkincisi de, savaş sonrası olan bir akım, Afgan savaşı başlayınca Afganistan'dan Pakistan'a doğru çok ciddi bir akım oldu. Kimi dönemler 5 milyonun üzerine çıkan bir rakam vardı. Zaten çok yokluk içerisinde olan Pakistan çok büyük bir muhacir akımını yönetti. Bunu idare eden en önemli isimle o dönemde, artık emekli olduktan, köşesine çekildikten sonra kendisini ziyaret edip konuştuğumda bana dedi ki; biz de Suriye başlamış, o dönem 2 milyon üzerinde Suriyeli muhacir var dedim. "Ben de bir emanet var.", kelimesi de buydu.

"Dünyadaki en büyük muhacir hareketini ben idare ettim, bunu benim idare ettiğimi de dünyada herkes bilir. Ama Türkiye'den bir kişi

de çıkıp bana bu iş nasıl yapılır, hangi sıkıntılar vardır diye sormuyor. Benim bu emaneti birine söylemem lazım, bu sizin üzerinize de, benim üzerime de bir sorumluluktur." demişti. O dönemde onun beklentisi devlette bu işi yapanların kendilerini oturup dinlemeleri, detaylı bir şekilde onu anlatmasıydı. Çünkü siz İHH olarak yaptığınız bu çalışmanın önemli bir parçasısınız, ama bir bütün değil. Bunun koordinasyonunu yürüten bir üst devlet akıllı, onun yürüttüğü bir çalışma, siz onun içinde bir parça olursunuz; yardım kısmıyla, insani diplomasiyle olursunuz...

Kimi zaman bu devletle aynı noktada olur kimi zaman çatışma noktasında olur, özellikle İHH için bu çok yaşanan şeylerdir. Her zaman yüzde yüz idarecilerinizle aynı şeyi düşünmezsiniz. Suriye'de değişik düşünürsünüz, ama her halukârda üstte de bir devlet politikası oluşur. Onun beklentisi daha çok buydu. Biz davet etssek gelir, Türkiye'de o dönemi bir konferansta bizimle paylaşır mısınız?, dedim. Çok mutlu oldu ama sağlığı müsaade etmedi, gelemedi. Bir kaç ay sonra da rahmetli oldu. O görüşmede bana bir kaç şeyi emanet bırakmıştı, ben de o emanetleri sahibiyile paylaştım.

#### Her zaman vermiyorsunuz, aynı zamanda alıyorsunuz da.

Evet. Alıyoruz, sahibine de veriyoruz. En önemli söylediği, o dönemde çok aykırı bulunan bir şeydi. Bu muhacirlerin başkaları tarafından size karşı bir silah gibi kullanılmasını engellememiz lazım. Bununda bir yolu var: Hemen, hiç vakit kaybetmeden hemen, ülkenizde olan herkese vatandaşlık verin, herkes size bağlansınlar, başkalarının onları satın almasına müsaade edecek bir zaman bırakmayın. O gün henüz beyin göçü başlamamıştı Türkiye'de, yarın memlekete dönme umudu vardı. Eğer o ismin tavsiyesi tam böyle karşılık bulsa belki bunu bizim ağzımızdan değil de kendinden örnekleriyle karar mekanizmalarımız dinleseydi, eminim bugün biraz daha fazla yapılan vatandaşlık verilme çalışması, o gün Suriye'nin çok uzun yıllarla yatırım yaparak biriktirdiği entelektüel kafa batı yerine Müslümanlara hizmet ederdi, bir yerde Türkiye'de kalabilirdi. Yapamadık, ama çok önemli

değil biz emaneti aldık, götürdük, bu devletin karar mekanizmalarına ulaştırdık.

#### Emanette esas olan şeylerden biri de güven. Siz bu güven krizlerini nasıl aştınız?

Başta söylediğiniz çok sihirli bir kelime var: Ama ilk dönemimizde bunu yapmanın suç olduğu dönemde bunu yaptı İHH.

Bir de başından beridir şunu söyledik; olduğunuz yerde tek başınıza siz değilsiniz, yani güveni sadece siz kaybetmiyorsunuz, güveni olduğunuz alanda içerdeki farklılıkları dışarıda kimse okumuyor. Ne diyor? Yardım kuruluşları. Sizin kaybettiğiniz güven diğerlerinin de kaybettiği güven ya da öbür tarafından baktığımızda A kurumundan sebep ne olursa olsun yurt

Bulduğumuz bir şey var. Yaptığımız her işi toplumun katmanlarıyla paylaşmak. Biz şu işi yapıyoruz, bunu yaparken de şöyle yapıyoruz. Ne yaptık? Basın yayını vasıtasıyla insanlara anlatmaya çalıştık.

dışı bağlantısı yurtiçi bağlantısı denilmiş, ciddi suiistimal suçları yapılmış yurt dışında bunların bir kısmının ispat edildiği ve yöneticilerin hapsedildiği anlatılmış ve ne kadar siz uğraşırsanız uğraşın toplumun çok önemli bir kısmı bundan yararlanıyor. Dışardan bakan birisi diyor ki o kurum çok itibarlı değil, daha çok insanlar size gelirler. Bunu bir ticari rekabet algılayıp ama pratikte uygulama öyle olmuyor. Siz de aynı şekilde sorguların aynı şekilde size karşı bir ihtiyatla karşı karşıya olursunuz. Biz de bunu her krizde yaşadık.

Bulduğumuz bir şey var. Yaptığımız her işi toplumun katmanlarıyla paylaşmak. Biz şu işi yapıyoruz, bunu yaparken de şöyle yapıyoruz.

Ne yaptık? Basın yayın vasıtasıyla insanlara anlatmaya çalıştık. Bunu uluslararası çalışan büyük kurumlara yaptırarak, denetimimizi yaptırarak ve bunu da paylaştık. Sanıyorum Türkiye'de bizim boyutumuzdaki yardım kurumu, gelir ve giderlerini bu raporlarla internete koyan ilk kurumdur.

**Yönetimdeki arkadaşların hepsi aynı işleri yapmıyor, mutlaka çalışanların var. Çalışanlarının sorumluluk ve yetki veriyorsunuz. Bu söylediğinizin hassasiyetin sahada da bu arkadaşlarınızın, çalışanlarınızın gösterebilmeleri için gerek seçiminde gerekse seçim sonrasında ne tür bir uygulama yapıyorsunuz?**

Seçimle ilgili çok hassas davranıyoruz. İHH'da görev almak için başvuran çok kişi oluyor. Sanıyorum ki bizim gibi çalışan derneklerde, vakıflarda insan kaynakları bölümü gibi çalışan, hem istihdam yapıp hem de bununla ilgili alanı çok önemseyen bir birim yok. Çok yoğun çalışan bir birim. Bir çok kriter var. Öncelikli olan kriterlerde arkadaşlar bir süzme yapıyorlar. İHH'nın elbette yapmasını istediğimiz bir kaç önemli şeyler var, liyakat önemli ama nerden geldiği de çok önemli, hangi ortamda yetiştiği çok önemli. Hangi aile ortamında veya çevrede yetiştiği çok önemli. Şimdilerde kiminle takıldığı çok önemli. Fiziksel olarak takılmanın ötesinde sanal dünyalarda nerelerde takıldığı, oradaki arkadaşlıkları çok önemli. Bunlarla ilgili arkadaşlar bütün açık kaynakları ciddi bir araştırma

yapıyorlar. Karşılıklı görüşmelerde de bunları test ediyorlar ve öyle sorumluk veriyorlar.

**Son olarak bizim İKRA İlim, Kültür ve Rahmet Derneği Bülteni İstanbul'da 4 ilçe, 6 şubede toplam 3000 kişiye, Anadolu'da 34 ilde toplamda 5500 öğrenci olmak üzere bir okur kitlesine ulaşmış olacak. Emanet üzerine İKRA okurlarına neler söylemek istersiniz?**

Artık emanete siz de sahipsiniz. Dünyanın dört bir tarafında ihtiyacı olan insanların varlığından İKRA'yı okuyacak olanlarda haberdar olacaklar. İHH'nın bu işleri nasıl yaptığını, emaneti nasıl alıp, nasıl kullandığını da daha yakından bilecekler inşallah. Bunu okuyanlar da bu çalışmaların içerisinde olmayı, ne yapmak gerekirse içerisinde olmayı istemelliler. Bu ancak böyle olur başka türlü o kadar ihtiyacın karşılandığı.

Son cümle şu: Ne yapıyorsanız kendinize yapmış olacaksınız, kendiniz yapacaksınız, hesap verirken olumlu ve sizin işinizi kolaylaştıracak bir ameliniz olacak. Yoksa yetimi Allah buluyor, barındırıyor, bir şekilde yani yetim olup da cumhurbaşkanı olan, yetim olup da bürokrat olan, çok zengin olan insanlar var, bizim yetim çalışmalarımızdan yetişen. Bundan sonra da çok daha fazla olacak. İnşallah sonuçta onlar sulh yolunda gidiyor, kendileri kazanıyor.

**Her ne yapıyorsa kendine yapıyor yani. Ben çok teşekkür ederim bize vakit ayırdığınız için.**



## Bir Medeniyet Yolcusu: MALİK BİN NEBİ

Malik bin Nebi için sömürgecilğe karşı mücadele ile geçen bir hayatın savunucusu ve sahibidir diyebiliriz. 28 Ocak 1905'te Cezayir'in Konstantine şehrinde dünyaya gelen Malik bin Nebi, ilk ve orta öğrenimini Cezayir'de aldı. Daha sonra Fransa'ya gidip elektrik mühendisliği okudu. Fen ilimleri ile meşgul olmasına rağmen zamanının büyük bir kısmını sosyal bilimlere ayırdı. Sosyoloji, felsefe ve tarihe ilgi duydu. Batı'da eğitim görmesine rağmen öz kimliğini unutmadı, Batı kültürünün içinde asimile olmadı.

Malik bin Nebi, özünün, kimliğinin ve davasının ne olduğunu çok iyi bilmekteydi. Kahire başta olmak üzere birçok farklı ülke ve şehirde konferanslar veren Malik bin Nebi, özellikle Cezayir'in sömürge zihniyetinden kurtulup bağımsızlığını kazanması yolunda büyük mücadeleler verdi. Ona göre asıl önemli olan şey siyasi sömürü değil, düşünsel sömürüdü. Sömürülebilirlik özelliği zihinlerde durduğu müddetçe Müslümanlar sömürgecilik zincirinden kurtulamayacaktır. Bu yüzden sömürgecilere karşı maddi mücadelenin öncesinde düşünce ve ruh alanında bir mücadele verilmelidir. Bunun da yolu Ashab-ı Kiram örneğinde olduğu gibi eğitimle yeni bir zihin inşa etmektir. Nebi, öğrencilik döneminden başlayarak yaşamının sonuna kadar İslam dünyasındaki sömürge zihniyetine ve sömürgecilik sorununa ilişkin çalışmalar yaptı, bu problemin çözümü için kafa yordu, konuşmalar yaptı ve yazılar yazdı.

Fransız sömürgesi bir ülkede doğup büyümesi ve Fransa'da eğitim görmesi onun bazı kelimeler üzerinde daha çok kafa yormasına neden oldu: Medeniyet, sömürge, bağımsızlık.

Malik bin Nebi'nin asıl konusu medeniyettir. Müslümanların meselelerini bir medeniyet meselesi olarak görür Malik bin Nebi. Bir milletin insanlık gerçeğini, medeniyeti kuran ve yıkan etkenleri doğru kavradıkça kendi medeniyet problemini aşmasının da mümkün olmayacağını söyler. Çocukluğundan itibaren kendisinin ve çağın Müslümanlarının yaşadığı sıkıntıları, çöküntüleri kendi bakış açısından "Çağa Tanıklığım" adlı kitabında anlatır. Malik bin Nebi bir medeniyet felsefesi oluşturmak için iki ön şartın oluşması gerektiğini söyler:

- Sorunlara karamsar değil iyimser bir bakış açısıyla yaklaşmak
- Fertlere vazife bilincini aşılacak
- Ona göre umutsuzluk ve karamsarlık insanın üs-



İLİM VE ALİM  
Hasan Basri  
YAPICI

tesinden gelebileceği şeyleri bir dev gibi görmesine, imkânsız deneyip geçmesine sebep olur. Her ne yaşanırsa yaşansın her zaman bir umudun olduğunu unutmamalı ve iyimser olup işine, yoluna "ben bunu yapamam zorundayım" motivasyonu ile devam etmelidir insan.

"Kültürle toplum arasında güçlü bir bağ vardır, o kadar ki kültürünü kaybeden millet tarihini de kaybeder." der Malik bin Nebi. Çünkü kültür, bir toplumun yaşam biçimidir. Kültür yok olursa toplum da hareket kabiliyetini kaybeder ve tökezler. Malik bin Nebi, kendi kimliğini temele alarak farklı kültür ve düşünceleri dünyalarından beslenmeyi, faydalı şeyleri almayı bir zaruret olarak görür. Ona göre dünyada bilgi ve düşünce alanındaki gelişmeleri takip edip kendini yetiştirmeli, yeniliklere karşı bilinçli bir siyaset izlemelidir bir Müslüman. Bu açıdan muhafazakâr olmamalı, elinde olanla yetinmemeli, özünü bilerek ve koruyarak farklı kaynaklardan da beslenmelidir Müslümanlar.

Malik bin Nebi, sadece teorik bir mücadele vermemiş bunun yanında fiili bir mücadele içine de girmiştir. Üniversitelerde çeşitli faaliyetler yapmış, evini bir kültür merkezi olarak kullanmış, haftanın belli bir günü Fransızca, başka bir gün ise Arapça dersler vermiştir.

Nebi, siyasi yönetimleri toplumun zihniyet ve yaşayışının bir ürünü olarak görür. Bu nedenle kurtuluşun, toplumun temel taşı olan insanı düzeltmekten geçtiğini ifade eder. Malik bin Nebi bir yandan geleceğin üzerimize getirdiği kimi ağırlıklardan kurtulmayı önerir. Öte yandan da son dönem İslam düşünürlerinin ıslah çalışmalarına eleştirel yaklaşır. İnancın teorik yanlışlığı değildir sorun. Var olması gereken enerjinin pratik hayatta Müslümanlarda bulunmamasıdır problem. Şüphesiz bu enerji, ilim, sanat, edebiyat yoluyla pas tutmuş bir medeniyet felsefesini, silkinip ayağa kalkacak hâle getirecektir.

Müslümanların derleriyle dertlenen bir entelektüel olan Malik bin Nebi 31 Ekim 1973'te istiklalini sağlamak üzere hayatını seferber ettiği vatanı Cezayir'de vefat etti. İslam dünyasının buhran içerisinde olduğu bu dönemde bir kurtuluş çaresi peşinde koşan bir isimdi Malik bin Nebi. Onun mücadelesini ve İslam dünyasının kendi köklerine dönmelerine öncelikli yolunu Hasan el Benna'nın şu sözleri ne güzel anlatır:

**"Emperyalizmi ruhlarınızdan atın, o sizin top-  
raklarınızdan uzaklaşacaktır."**

# KİTAP İÇİN YOLLARA REVAN OLMAK

**İ**KRA DERNEĞİ olarak işimiz kitap okumak ve okutmak. Tabii, öncelikle bizler okuyacağız ki sonra başkalarına okumalarını tavsiye edeceğiz; yapmadığımız bir şeyi söylemek zaten karşı tarafta beklenen aksi uyandırmayacaktır.

8 Şubat gecesi daha önce gitmiş olduğumuz Çorum ve Amasya için yeniden yollara koyulduk. Bu sefer ekibimiz 3 kişi: Genel Başkanımız Mehmet ÇELİK, Anadolu Kitap Takip Sorumlumuz İhsan KARADAŞ ve ben, Güngören Temsilciliği Başkanı Erdoğan AYDIN.

## Çorum'da Ne İşimiz Var?

Çorum Alaca'ya derneğimizin öncülüğünde yazar Duran ÇETİN bey ile İmam Hatip Lisesi öğrencilerine seminer vermek ve "İKRA"yı anlatmak üzere gittik. Gitmişken de bazı kitap sever dostlarımızı ziyaret ettik.

Çorum Hayreddin Karaman AİHL'den Müdür Başyardımcısı Arif ÇAKIR beyi, kanser hastalığından muzdarip ve vaktinin çoğunu evde geçirmek durumunda olan çok değerli Yakut BOZDOĞAN



Erdoğan Aydın/Yakut Bozdoğan/İhsan Karadaş/Mehmet Çelik



Ortada: Arif Çakır

beyi, Uzakdoğu sporları hocası Şahin GÜLER beyi ziyaret ettik. Eee, malum, sporcuların ahlâkı olanları efdal. İKRA kitaplığı da sporculara uygun kitaplar.

Alaca'da ise bizleri Alaca AİHL Müdürü Kadir ŞİMŞEK ve Müdür Yardımcısı Bülent GÜNDEM karşıladı.

Alaca İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz KARAALP bey ve Alaca Kız AİHL Müdiresi Seval KONAR'ın da iştirak ettiği programımızda Alaca'da kitap okuma seferberliğinde ön sıralarda yer alan Esmâ ÇAVIŞ ve diğer öğretmen arkadaşlarımızı bizleri beklerken bulduk.

Kadir ŞİMŞEK bey selamlama konuşmasında, İKRA DERNEĞİ'mizin kitap okuma ve okutma faaliyetlerine verdiği desteklerden dolayı Genel



Sağdan: Bülent Gündem Soldan: Seval Konar  
Yılmaz Karaalp Duran Çetin/ Kadir Şimşek

Başkanımız Mehmet ÇELİK beyin şahsında tüm İKRA camiasına teşekkürlerini ilettiler. Kadir beyden sonra Mehmet ÇELİK bey gençlere hitap etti.

Genel Başkanımız Mehmet ÇELİK beyden sonra konferansımızın konuşmacısı Duran ÇETİN bey söz aldı. Duran bey bir dönem konuşmanın bile zor olduğu zamanlarda kitap okutmak için nasıl gayretler de bulunduğu ve başına gelenlerden ilginç anekdotları paylaştı. Duran bey gençlere 4 tavsiyede bulundu:



1- Müslümanız; Müslüman kendi kitabını güzel okur ve anlar; Müslüman kitap okur.

2- Arapça öğrenin; dil öğrenmek beyni geliştirir. Dil öğrenin.

3- Dilinizi güzel öğrenin. Bunun temelinde de kitap okumak vardır.

4- Farkında olun hayatın, onu da anlamlı kılan okumaktır.

Seminerin özeti; **KARAR VER, ÜŞENME, ERTELEME, VAZGEÇME**

Program sonrasındaki uzun imza faslından sonra programımıza şehit taziyelerine ziyaretinden dolayı katılmayan ve bizleri Belediye'ye davet eden Alaca Belediye Başkanı Av. Muhammed Esat EYVAZ beyin misafiri olduk.



## Geleceğin Yöneticileri İçin Şehzadeler Şehri Amasya'dayız

Çok sayıda şehzadenin dünyaya geldiği yer olan Amasya'dayız. Onlar, ilk eğitim ve devlet yönetimini burada öğrendiler. Bir nevi devlet yönetiminde stajlarını bu topraklarda yaptılar.

Amasya'da 12 şehzade "Sancakbeyi" olarak görev yapmış. Bunlardan 6'sı padişah olarak tahta çıkmış. Osmanlı şehzadelerinin ilk eğitim ve valilik yaptıkları daha sonra da devletin başına "padişah" olarak geçmeleri ayrı bir değer taşır. Bunun için kent "**Şehzadeler Şehri**" olarak anılmaktadır.

Bu bilgiden sonra Amasya'da 1 sene içerisinde 2434 kitap okuruna ulaşmanın sırrını anlamış oluyoruz. İnşallah bu okurlarımızın için-

den devletin kademelerinde millet ve ümmet hayrına çalışacak nice değerler çıkacaktır.

Amasya'ya asıl geliş nedenimiz 1 yılda Amasya'da ne kadar yol kat ettiğimizi görmek. Bunun için Amasya Gençlik Merkezi'nde öğleden sonra farklı okullarda görev yapan öğretmenlerimiz ve okul idarecilerimiz; İdris TONKUŞ, Ömer SOYLU, Mehmet YÜKSEK, Sevgi KILIÇASLAN, Yücel YÜCE, Muharrem ERDOĞAN, Necati ÖZTÜRK, Harun KELEŞ ve Gençlik Merkezi Müdürü Şahin bey ve Tüğva Temsilcisi ile bir araya geldik.

Mehmet ÇELİK beyin ilk sözü aldığı toplantıda Çelik sözüne; Bir kitap vesilesi ile bizleri bir araya getiren Allah (cc)'a hamd ederek başladı. Buraya geliş amacımızın istişare amaçlı olduğunu ve bizlerin az konuşmaya, çok dinlemeye geldiğimizi ifade etti.

Toplantıda her bir hocamız söz aldı ve bizler de gerekli notlarımızı aldık. Bu notlardan bir tanesi de en çok okuyan 20 öğrencimizi İstanbul'a davet edip onları ağırlamak, şeklinde oldu.



Bir yıl içinde 2434 öğrenciyi (sadece Amasya'da) seçme kitaplar okutmuşuz/ okutuyoruz. Kitabı sevdirmek ve gençlerimizi bilgilendirmek / bilinçlendirmek için çalışıyoruz. Bu yolda emek sarf eden, gayret gösteren, bizlere desteklerini esirgemeyen tüm kardeşlerimizimize teşekkürlerimizi sunarak Amasya'dan aşıla, azimle, şevkle, sevinçle... dönüyoruz.



## “Çıraklık Eseri”nde Bir Sabah Namazı

21 Ocak Pazar günü İKRA Derneği olarak sabah namazı ve ardından kahvaltı programı gerçekleştirdik. Sabah Namazımızı Fatih İlçesinde bulunan Şehzadebaşı Camisi'nde kıldık. Namaz sonrası Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Feyyaz KALKAN rehberliğinde cami hakkında bilgiler edindik.

“İlk Selatin (Şehzade adına yapılan camii) camii olma özelliğini taşıyan ve Mimar Sinan'ın çıraklık eseri dediği Camii, Kanuni Sultan Süleyman tarafından genç yaşında vefat eden oğlu Şehzade Mehmet adına yaptırılmıştır. Camii 1544-1548 yılları arasında dört yılda tamamlanmıştır. Camii toplamda dört şerefeli olup iki minarelidir. Minareler taş süslemeli olup ve mimar tarafından sadece bu eserinde uygulanmıştır.”

Sonrasında kahvaltı için Vefa'da bulunan İlim Yayıma Vakfı İbn'ül Emin Mahmut Kemal İnal öğrenci yurduna geçtik. Bizi burada vakfın Genel Müdürü Adem YAVUZ Bey karşıladı. Birlikte kahvaltı yaptıktan sonra Adem Bey bizlere vakfın tarihçesi hakkında önemli bilgiler verdi.

## Başarı İçin Toplantı



İKRA DERNEĞİ'nin temel kuruluş amacı ve çalışma sahasıdır eğitim. Bu çerçevede derneğimizin kitap okuma ve okutma faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Bu faaliyetlerin devam etmesinde temel motor gücü ise elbette Eğitim Birimi Başkanı ve çalışanlarının azim ve gayretli...

Eğitim Birimi başkanlığı ve çalışanları bu azim ve gayretlerini, mutad olarak yaptıkları "genişletilmiş toplantı"lara borçlular elbette... Bu manada başkanlık her üç ayda bir toplantı gerçekleştiriyor. Bu toplantılarından birini de 27.01.2018 Cumartesi günü gerçekleştirdik.

Bağcılar, Esenler, Tuna, Nenehatun, Güngören ve Başakşehir temsilcilerinin ekip halinde, Kayaşehir ve Esenyurt Temsilcilerinin ise başkanlıkla temsil edildiği toplantı gayet keyifli geçti.

Toplantı, katılımcıların dilek, temenni ve tavsiyeleri ile son buldu.

**TAZİYE**

**İNNA LİLLAHİ VE İNNA İLEYHİ RACİÜN**

İKRA DERNEĞİ Sakarya Temsilcimiz Yakup YEMEZ'İN annesi

**Emine YEMEZ**

hanımefendi

ve

Yönetim Kurulu ve Kitap Komisyonu Başkanımız Ahmet YAPICI'nın babası

**Hasan YAPICI**

beyefendi HAKK'ın rahmetine kavuşmuşlardır.

MERHUMEYE VE MERHUMA CENAB-I HAKK'TAN RAHMET, ÂİLESİNE VE SEVENLERİNE SABR-I CEMİL DİLİYORUZ.

## OKU!

“Oku! Yaradan Rabbinin adıyla oku. Kur'an'ı, kâinatı, insanı oku.”

Okumalıyız ki, kendimizi bilelim. Kendimizi tanıyalım. Yeryüzü denilen bu meydana nice-leri okudu arif oldu, nice-leri okumadı gaffette kaldı, zellil oldu. Okumakla çıkar insan semalara, cehaletle kalır insan karanlıklarda. Dosttur kitaplar bize, vesiledir Hakka varmamıza. Biz onlara kendimizi açtığımızda nice hazineler sunacaklar bize. Kendini bilmeyen, Hakkı bilmeyen, okumayan kendini bilemez. Okumayan haddini bilemez, okumayan aydınlığı göremez.

Rabbim! Sana kul olabilmek için bize okut, bize salih amel nasip et, bize ihlâs nasip et. Bizi Senin yolundan ve sevdiğilerinin izinden ayırma!



**Hasan SAĞAT 10-B**  
Kırkağaç Anadolu İmam Hatip Lisesi



## HAYATIN ANLAMI KİTAP

İKRA Derneği vesilesiyle okuduğum kitaplar duygularımı, düşüncelerimi ve günlük hayattaki davranışlarımı değiştirdi.

Kitaplar insanların en yakın arkadaşlarıdır. Kitap okudukça bu sözün doğruluğunu daha da idrak ettim. İKRA derneğinin kitaplarını okumadan önce okuduğum kitaplar beni olumsuz yönde etkilerken, şimdi okuduğum kitaplar beni dinime, peygamberime ve ibadetime yönlendiriyor. Bu kitapları okumadan önce ibadetlerimi isteksiz ve bilinçsizce yaparken artık büyük bir hevesle ibadetlerimi yapıyorum, namazlarımı kılıyorum. Bu kitapları bize ulaştıran dernek çalışanlarına ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum.



**Yusuf ADİBELLİ 9-A**  
Kırkağaç AİHL

## KİTAP

Dıştan baktığımızda iki kapak arasına sıkıştırmış sayfalar bütünü gibi görünse de, o sıkıştınılmışlığın içinde ne bilgiler, ne hayatlar, ne hayaller sığdırır; bazen sorunlarına çözüm bulan, sıkıldığında neşelendiren, üzüldüğünde teselli eden dert ortağıdır. Bazen içindeki duyguları yaşatan, bazen sevindiren, bazen insanın iç dünyasını değiştiren, bazen hayata bambaşka bir açıdan bakmasını sağlayan dünyada eşi benzeri olmayan muhteşem bir şey kitap.

Her kitap, yeni bir ufuk açarken bilgi okyanusunda, bir damladır bizim için. Kitapsız hayat susuz bir çöle benzer. Nasıl o çölü susuz geçemiyorsak, bu hayatı da kitap okumadan geçemeyiz.

Unutmayın! Her kitap yeni bir dünyadır. Siz de dünyanızı hemen keşfetmeye başlayın. Yeni ufuklara açılın. Kitapla uçup gökyüzünde gezinin.



Ayşenur ÇUBUKÇU 7/A



## GELECEĞİMİZ VE KİTAP

Bilirsiniz, bize büyüklerimiz sürekli "kitap okuyun" diye tavsiyede bulunurlar. "Demek ki onlar okuyup faydasını gördü ve bizim de bundan faydalanmamızı istiyorlar." düşüncesi içinde olmalıyız. Ama kitap ne olursa olsun içten gelecek okunmalıdır. Bize okuyun dedikleri için değil gerçekten içten okuma yapılmalıdır.

Kitabın faydası gelecekte karşımıza çıkacaktır. Bilgi dağarcığımızı genişletip her konuşmamızdan emin hale geleceğiz. Kitabı okudukça alışkanlık haline getireceğiz. Okudukça okumak isteyeceğiz. Gelecekte, önümüzdeki her basamakta kitap okumanın bize kazandırdıklarını göreceğiz.

Benim için kitaplar uygarlığa yol gösteren ışıklardır. Ülkelerin de geleceği kitaplarla şekillenir. Ülkelerin kalkınmışlığı kitaplarla verdikleri değerle aynı orantıdadır.

İnsanlar kitap okumaktan sıkılıyorsa ilgi duyduğu alanlarda kitap okumayı deneyebilir. Unutmayın kötü kitap yoktur, henüz keşfedilmemiş

kitaplar vardır. Her kitapta size yarar sağlayacak şeyler vardır. Sadece biz görmek istemeyiz. Çünkü kitap korkusu her yerimizi sarmıştır. İlgili duyduğumuz bir alanda okuduğumuz kitap bize alışkanlık edinmemizde yardımcı olur. Kitaplar kapılar gibidir, bir kez açtınız mı bambaşka dünyalara götürür bizleri.

Ayrıca kitap okumanın yaşı ve sınırı da yoktur. 7'den 70'e herkesin okuduğu kitaplar, kendilerine tecrübeli ve bilgili bir yaşam tarzı sunar. 70 yaşındaki insan için de 7 yaşındaki çocuk için de kitaplar vardır. Yeter ki biz okuma alışkanlığı kazanalım. Okudukça okumanız dileğimle..



Aleyna TOPUZ 8/A

## OKUMANIN FAYDALARI

Hayatımızın en önemli parçası iletişimidir. İster dille olsun ister bedenle olsun konuşmak bizim için vazgeçilmezdir. İnsanlar birbirleriyle iletişim kurmak için konuşmalı, konuşmak ve kendini doğru ifade etmek için de bol bol kitap okumalıdır.

Kitap okumak ifadelerimize doğruluk kattığı gibi ruhumuzu da olgunlaştırır. Okuma alışkanlığının az olduğu bir ülkede yaşıyoruz ne yazık ki! Her birimiz sorumluluk sahibi olmalı ve kitaplara daha çok önem vermeliyiz. Çünkü toplumun yapısını oluşturan temellerden en önemlileri okumak, okuduğunu anlamak ve düşündürmektir. Her gencin okuduğu satır onun düşünce gücünü zenginleştirecek yorum yeteneğini artıracaktır.

İlim bilme de okumakla başlar. Ne demiş Yunus Emre:

*İlim ilim bilmektir*

*İlim kendin bilmektir*

*Sen kendini bilmezsin*

*Ya bu nice okumaktır?*

Demek ki bizim üzerimize düşen görev okumak ve okuduğunu hayatına aksettirmektir. Okudukça kendimizi geliştirir, kendimize ve toplumuza faydalı birer birey oluruz. Kısacası kitaplara önem vermeli, ona vakit ayırmalıyız.



EDANUR SARIOĞLU 7/B

## GERÇEK DOST

Gerçek dost, nefes alıp düşünebilen bir varlık mıdır gerçekten?

En mutlu olduğumuz anlarda veya üzgün, moralimizin bozuk olduğu zamanlarda her sayfayla, kelimesiyle yanımızda olduğunu her koşulda hissettiren bir dostumuzdur kitaplar bizim.

Bazen sayfa sayfa yaşadığımız içimizde. Kelimelerle yolculuklara çıkarır bizi kitaplar. Kimi zaman uçsuz bucaksız okyanus, kimi zamansa özgür serçe oluruz, oradan oraya konan. Annelerimiz masal okurlardı küçükken, bizler de gözlerimizi yumur ve dinlediğimiz şeylerle diyarlarda yolculuğa çıkardık. O zaman anladık ki kitaplar bizim ellerimizde tuttuğumuz hayallerimizdir.

Bazı zamanlarda huzur aradığımız kollar olur kitaplar. Şiirin eşsiz satırları, masalın ders alınacak tecrübelerle dolu hikayeleri... Huzur bulduğumuz sarı renkteki o sayfalar olurdu.

Kitap belki bizi bizden alan tek şey değil fakat bizi kendi ellerimizle hayallerimize götüren tek şey...

Kimsen yoksa bile eğer kitabın varsa yalnız değilsin. Çünkü kitaplar bizi asla terk etmeyecek tek gerçek dost.



Elif KARAKAŞ 7/A

## EN BÜYÜK HAZİNEMİZ KİTAPLAR

Kitap okumak ne demektir? Kitap okumak gidemediğimiz, göremediğimiz ve hatta hayal bile edemediğimiz yerlere gitmemiz için bir bilettir.

Kitaplar bizi büyüü bir ormana, uçsuz bucaksız bir denizin ortasına, masmavi gökteki göçmen kuşların yanına götürebilir. İlle bir yere gitmemiz de gerekmez. Kendimizi kitaba verip olayların içine de dahil olabiliriz. Kitaplara bazen öyle kapılırız ki kendimizi onu elimizden bırakamayız. En iyi arkadaşımız olur. Her gün bir sonraki sayfada ne olacak diye düşünürüz. Böylece hem bir kitap okuruz ve aslında kitabın devamını düşünürken de bir kitap yazmış oluruz. Böylece eğlenceyi ikiye katlarız.

Kitap okumak için yer ve zaman yoktur. Bir ağacın gölgesi, otobüs ya da bir deniz kenarı... Her yer bir okuma salonu bize. Kitap okumak sadece boş zamanlarımızı

doldurmak için olmamalıdır. Kitap okumak için özel zaman ayrılmalıdır. Çoğu zaman kendimizi kapıtırıp günlük işlere dalsak da kitaplar bizim için kimi zaman terapi, kimi zaman eğlence, kimi zaman da kısa bir moladır. Canımız sıkıldığında hemen bize çevremizdeki insanlarla muhabbet etmeyi bile unutturan teknolojik aletler eğlence kaynağı gibi görünse de aslında en büyük düşmanımızdır. Kitaplar ise bizi doğruya, bilgiye, gelişmeye teşvik eder. Elimize bir bardak çayınızı alıp yudumlar, bir yandan kitabımızı okur ve rahatlarız.

Kitap bize birçok bilgi de kazandırır. Toplum içinde bilgili insanlar her zaman iyi görülür, saygıyla karşılanır. Kitaplar da bu yolda bizim en büyük yoldaşımızdır. O zaman ne duruyoruz? Raflarda bizi bekleyen hazinelerin farkına varalım ve kitap okuyalım.

Şeyma Nur İME  
6/D

## KİTAP OKUMAK

Kitap bizim iyi günde ve kötü günde yanımızda olacak en iyi arkadaşımızdır. Kitap okurken çok eğleniriz ve ben de kitapları okurken resimlerine de bakmayı çok severim. Bir an resimlerdeki çocukları kendim sanırım. Kızlarda koştuğumu, kuzuları sevdiğimi ve kartopu oynadığımı görürüm.

Çoğu kitaplarda mevsimler geçer. Her mevsimin farklı farklı özellikleri vardır. Örneğin; ilkbahar çiçekler açar, kelebekler ve kuşlar havada uçar veya yaz mevsimi denize gider, dondurma yeriz. Sonbaharda ise ağaçların yaprakları dökülür ve yağmur yağar. Son olarak kışın havalar soğur ve kar yağar. Kitaplarda işte bu mevsimler geçer. Kitaplar mevsimlerimizi çok güzel tasvir ederler. Mevsimlerin hepsinin ayrı ayrı güzelliği olduğunu kitaplarda öğrendim diyebilirim.

Kitaplardaki bu güzelliklere rağmen bazı çocuklar kitap okumayı sevmeyiz. Kitap okumayı sevmeyen çocuklar için tavsiyelerim var. İlgisini çektiği konuda okuması ve eğlenceli şeyleri seçmesi. Sonrası ise zaten gelecek ve alışkanlık edineceklerdir. Böylece bütün çocuklar mevsimlerin güzelliklerini benim fark ettiğim gibi fark edeceklerdir.



Merve ÇİL  
5/A



Asude Sena YILDIZHAN  
7/C



Ceyda UZUN  
7/C



## OKUMAK

İnsan okudukça yeni bilgilerle donanır. Okumak şu hayatta en değerli şeydir. Üzülürsünüz, okursunuz, üzüntünüz geçer; canınız sıkılır, okursunuz, keyfiniz yerine gelir.

Okumak insanı rahatlatır. İnsanlar okudukça beyninin açılmamış perdelerini aralar. Hayal gücü genişler. En küçük ayrıntıyı bile kaçırmaz. Sanki hayatın bir parçası gibi hayatı dolu dolu yaşar. Bize doğru kararlar vermemizi sağlar. Okudukça insan, gittikçe medenileşir. Dünyaya ayak uydurması kolaylaşır. Okumayan insanın fark edemediği noktayı bile fark eder.

İnsanların çoğu okumadığı için geriler, hayatın adımlarına ayak uyduramaz. Ama okuyan insan hayatın adımlarını yönetir. Şimdi size kalmış: Ya okuyup hayatın adımlarını yönetirsiniz, ya da hayata tutsak olursunuz.

## KİTAP AŞKI

Kitap okumanın faydaları saymakla bitmez. Mesela, soruyu çözmek için anlamak gerekir. Anlamak için de kitap okumak gerekir. Ayrıca bu kitaplar da kelime hazinemizi geliştirir.

Beynimizin temel besin kaynağıdır aslında kitap okumak. Nasıl bir insan çıktığında morali bozulur, halsizleşir, mutsuzlaşır, beyin de öyledir. Sonra yemek yediğimizde, mutlu oluruz; dinçleşiriz, mutlu oluruz ve bir işi yapmaya hazır hale geliriz. Beynimizde olan sistem böyledir. Aynı zamanda Peygamberimize (sav) gelen ilk vahiy de "İkra" oku"dur. Emir büyük yerden. Okumayalım da ne yapalım?

Jules CHARE "Kitapları seviyor musunuz? Öyleyse hayatınız boyunca mutlu olacaksınız." sözünü konumuzun özetliyor aslında. İşte bu yüzden siz siz olun kitap okumayı ihmal etmeyin.

## KİTAP "İKRA" İLE OKUNUR

"Bugün ne yaptın ?" diye sorulursa bana. Kitap okudum, her gece tutkuyla. Gel sen de katıl, şu ilim dünyasına Okumanın tadına varırsın sonunda Devamı yok mu bu kitapların, sorarsan ha A'dan Z'ye hepsi var İKRA'da Hadi, durma vaktin boşa geçiyor burada Al kitabı eline hemen okumaya başla. Bitirdim bütün kitapları diyorsan eğer, Dostlarına hatırlatmaya değer. O zaman bahçemde İbni Sinalar biter. İKRA ile bu dava ebedi sürer.



Begüm BELENKAYA  
ÇAY İHO



Onlar da Çocuktuk



## Cami Ziyaretleri



Bağcılar Temsilciliği olarak rutin bir şekilde pazar sabahları, sabah namazı programı için "cami ziyaretleri" yapmaktayız.

Bu ziyaretlerin en sonuncusunu Sümbül Efendi Camiine yaptık. Sümbül Efendi Camii'nde sabah namazı sonrası çorba ikramı ve müteakip çay ikramı yapılmaktadır.

Rabbimizin rahmetini hissettiğimiz bir gün- de sabah namazını kıldıktan sonra, Ramazan KAYAN hocamızın o güzel üslubu ile yapmış olduğu sohbetini dinledik. Sonrasında değerli bir hafız hocamızın okuduğu Kur'an'ı Kerim tilavetini dinleyerek sabahın nurunda huzuru yakaladık ve sonrasında yapılan sıcakık çorba ikramını içtik.

Allah, bundan sonra da böyle güzel program- larda bir araya gelebilmeyi bizlere nasip eylesin...

## Kitap Okurlarımızla Kahvaltı

18 Şubat Pazar günü sabah 9.00 da kitap okuyucularımız ve İKRA Derneği gönüllüleri ile gerçekleştirmiş olduğumuz geleneksel kahvaltı programımızı, Av. Emin ATALAY hocamızın sohbetiyle taçlandırdık.

Birlik ve beraberliğin sembolü olan kuruluşumuzun, kahvaltı sonrasındaki sohbetinde Emin hocamız, kitap okumanın güzelliğine değindi ve dinimizi nasıl daha iyi anlayabiliriz sorusuna "tabii ki kitap okuyarak" cevabıyla bir kez daha pekiştirmiş oldu. Ayet ve hadislerle konuşmasını destekleyen hocamız bir insanın nasıl dünyayı değiştirebileceği, ben olmazsam bir şey olmaz yanılığının nasıl da yanlış olduğunu bir kez daha hatırlattı bizlere.



## Hasta Ziyareti



Mümin'in mümin üzerindeki haklarından biri de "kardeşi hastalandığında onu ziyaret etmesidir." Biz de bu kısa güne 3 ayı ziyaret sığdırarak mümin kardeşlerimizin haklarını gözetmeye çalıştık.

İlk önce, kitap okurlarımızdan Ömer KÖSE kardeşimizi evinde ziyaret ettik. Müslümanın buluşma saatleri, namaz vakitlerine göre ayarlanırlar güzelliğince, öğle namazında Çınar Camii'nde bir araya geldik. Namaz sonrası, değerli kardeşimiz Ömer KÖSE'nin evine doğru yola çıktık. Güler yüz, hoş muhabbet ve ikramlarla karşılandığımız bu ziyaretimizde, gerek sohbetlerimize, gerek Kur'an derslerimize, gerekse kitap okuma programımıza dahil olduğu için, Ömer kardeşimizi hanesinde ziyaret ederek, muhabbetimizi pekiştirmiş olduk.

Sonrasında, Bağcılar şubemizin sevilen ismi, Hasan AKGÜL abimizi, evinde ziyaret ettik. Daha sonra da hasta olduğunu öğrendiğimiz, salı sohbetlerimizin müdaviyelerinden Hüseyin Saraç abimize, hasta ziyaretinde bulunduk. Allah bu dünyada bir araya gelebildiğimiz gibi, cennette Efendimizin (a.s.) dizinin dibinde de, bir araya gelebilmeyi bizlere nasip eylesin...

## Kur'an Derslerimiz

Kur'an, kâinat kitabının bir tercümesidir. Cenâb-ı Hakk'ın hem tekvini hem de teşrii âyetlerini okuyan bir tercümanıdır. Görünmeyen ve görünen âlemin açıklayıcısıdır. Allâh'ın isim, sıfat ve fiillerine ait özellikleri anlatan bir rehberdir. Meydana gelmiş ve gelecek olayları haber verendir. İnsanlığın terbiyecisidir. İnsanlığı mutluluğa götür en hakiki mürididir. Özetle, bütün insanlığın her türlü manevî ve fikrî ihtiyaçlarına kaynak olacak konuları ihtiva eden kutlu bir kitaptır.

Bağcılar İKRA Derneği olarak Seyyidullah ŞEKER hocamızla Kur'an'ı Kerim derslerimiz devam ediyor. Sizi ve sevdiklerinizi Perşembe akşamları saat 20:00/22:00 saatleri arasında şubemizde Kur'an'ı Kerim'i öğrenmeye ve anlamaya bekliyoruz.



## Tüketici Hakları Konferanslarımız Devam Ediyor

Tüketici Hakları Konferansımızın devamı niteliğinde 2.sini 31 Ocak Çarşamba Günü Esenler Temsilçimizde Zabita Amiri Tüketici İl Hakem Heyeti Üyesi Sn. Sinan KALENDER beyefendinin sunumu ile gerçekleştirdik. Oldukça verimli ve güzel bilgiler edindiğimiz Sinan beyefendiye teşekkürlerimizi iletiyoruz.



## Kürsü Dersleri

Esenler Şubesi Dernek Yönetimi ve Gençlik Birimi olarak ayrı ayrı günlerde gerçekleştirmiş olduğumuz kürsü derslerimiz devam ediyor. Yönetim Kurulu üyelerimiz 2 haftada bir salı günleri tek tek kürsüye çıkıp çeşitli konularda sunumlarını gerçekleştiriyor.

Gençlik Birimi üyelerimiz ise her çarşamba günü saat 20:30-20:45 arasında kürsüye çıkıp kendilerinin belirlemiş oldukları konular ile alakalı sunumlarını gerçekleştiriyorlar.

Yeni hatipler, yeni sesler ile gelecek için emin adımlar ile ilerliyoruz. Rabbim yolumuzu açık etsin inşallah.



## Cennetten Gelenler Var!

Şubemiz Teşkilatlanma Başkanı Zeynel Ünal ve Maliye Birimi Başkanımız Mustafa Yemez kardeşlerimizin dünyaya gelen çocuklarına farklı tarihlerde dernek yönetimimiz olarak hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunduk. Zeynel Ünal kardeşimizin kızı Feyza ve Mustafa Yemez kardeşimizin oğlu Ertuğrul için Rabbimizden hayırlı evlat olmalarını, Rabbimizin yolunda olmaları için hayır dualarımızı ettik.



## Hasta Ziyaretlerini Hiçbir Zaman Unutmayınız!

Esenler Şubemiz Eğitim biriminde görevli Naim Hakan Yorulmaz kardeşimize 23.01.2018 Salı günü geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Elektrikçilik yapan Naim kardeşimiz kofra patlaması sebebiyle iş kazası geçirmiş ve sağ elinde 2. derece yanık oluşmuştu.

İKRA DERNEĞİ Esenler Şubesi Ailesi olarak kendisine Allah'tan acil şifalar diliyoruz.



## Siz Okuyun Yeterki Biz Ayağınıza Kadar Geliriz!

Esenler Şube Eğitim birimi olarak 08.02.2018 Perşembe günü kitap okurlarımızdan Kemal Ulutaş Bey'i evinde ziyaret ettik. Ziyaretimizin amacı kitap okurumuzu motive etmek varsa sıkıntıları, beraber konuşmak idi.

Eğitim Birimi olarak Muhammed Vural, Recep Kaya ve Bilal Kurhan ziyarete katıldı. Kemal Bey kitap listemizde 1.sınıf kitaplarını okumaya devam ediyor. Tekstil işinde çalışan Kemal Bey, yoğun iş temposuna rağmen okumaya devam ederek gençlere örnek teşkil ediyor. Kendisine işlerinde bolca kazanç, kitap okuma hayatında ise kendisine başarılar diliyoruz.



## 1 Makale 1 Şiir, Sayımız Çok Sen de Saflara Gir!

Her cuma günü Saat 21:00-22:00 saatlerinde yapmış olduğumuz makale tahlili derslerimiz son sürat devam ediyor. Her cuma, gündemde olan konular ile alakalı farklı farklı okuyucularımız tarafından makale belirlenip, makalelerin tahlilleri yapılmaktadır. Bunun yanı sıra her hafta makale tahlilinden sonra geçmişten günümüze kadar gelmiş çeşitli şairlerin şiirleri okunmaktadır. Son derece güzel ve katılımı fazla olan dersimize siz değerli okuyucularımızı da bekliyoruz.



## CANIMIZI OKURLAR!

**T**una temsilciliği olarak toplumumuzun kısmen unuttuğu kitap okuma eksikliğine dikkat çekmek adına "göze tebliğ" amaçlı "toplu kitap okuma programları" gerçekleştiriyoruz.

Şimdiye kadar onlarcasını yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Bu sefer de ailecek bir çay bahçesinde oturup 30 dk kitap okuduk. Çünkü kitap okuma ailecek olursa daha güzel ve daha da bereketli olacaktır.

Her ayın ilk cumartesi günü bu etkinliğimize etkili bir şekilde devam ediyoruz. En son programımızı bir alışveriş merkezinde 30 dk ayakta durarak kitap okuduk ve insanların dikkatini "kitap okumaya" çekmeye çalıştık. İnsanlar bizi duymuyorsa, onların baktığı yere çıkıp oradan onlara seslenmeye devam edeceğiz. Eğer kitap okumazsak bir birimizin canını okuruz...!



## GENÇLER EHİL ELLERDE

Tuna şubesinin çiçeği burnunda Veysi hocası ve öğrencileriyle kahvaltıda buluştuk. Sabahın nurunda pırl pırl gelecek vadeden geleceğimize olan gençlerle bir araya geldik. Tanışma ve kaynaşma amaçlı programımıza katılım yoğun oldu. Türk İsveç Kardeşlik ortaokulunda beden eğitimi öğretmenliği yapan Veysi ELÇİBOĞA hocamız aynı zamanda Tuna Temsilciliği Gençlik Birim Başkanlığı görevini üstlenmiş durumda.

Gençlik birimimiz Pazartesi ve Çarşamba akşamları 20:30-21:15 saatleri arasında "öncü bir nesil" yetişmesi için "Örnek Nesil" kitabından ders yapıyor. Bu vesileyle tüm genç kardeşlerimizi bekliyoruz.



## Bereketli Bir Sabah Bir Bilgi Sahnesi



18 Mart 2018 pazar sabahı Sümbül Efendi Camiinde Araştırmacı Yazar Ramazan Kayan Hocamızın hatipliğinde "Resulullah'ın (s.a.s) Savaşları ve Sebepleri" konulu sohbetine katılım sağladık.

Sabah namazı sonrası Kurra Hafız İbrahim YILDIRIM'ın üç aylar ile ilgili kısa sohbetinden sonra Darca Osmangazi Hafızlık Eğitim Merkezi Hocası Hafız Süleyman BAŞKAN'ın Kur'an Tilâveti ile devam etti. Ramazan KAYAN hocamızın hoş sohbetinden sonra çorba ikramıyla son buldu.



Geçen sene yapılan "kürsü dersleri" tekrar başladı. Bu çalışmada amaç; yönetim kurulundaki arkadaşların kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri, bildiklerini çevrelerine daha etkili bir şekilde anlatabilmeleri, heyecanlarını ve korkularını yenmelerini ve birer hatip olmalarını sağlamaktır.

## Dostun Ziyareti, Muhabbetin Cilasıdır.

Şubemiz Yayın kurulunda görevli Hakan ULUÇ kardeşimize 13.03.2018 salı günü akşamı bir ziyarette bulunduk.

Dernek yönetimi olarak eksiksiz katılım sağladığımız bu ziyaretimizin maksadı Hakan kardeşimizin aldığı yeni evi için hayırlı olsun demektir. İkrâm ve hoş bir muhabbetin ardından dua edip taşındığı yeni mekânında huzur ve afiyet diledik. Rabbimiz gönüllerinden huzuru, hanelerinden bereketi eksik etmesin.



## İlm-i Hal Derslerimiz Devam Ediyor

Şubemizde her cumartesi saat 20.30-21.00 arasında yaptığımız ilmihâl dersimiz devam ediyor. Dersimize Tuğrul DİBET hocamızın eşliğinde, herkesin katılım sağlanmasıyla soru cevap şeklinde devam ediyoruz.



# SOSYAL MEDYADAKİ DURUŞUMUZ

8 Ocak Pazartesi sohbet konuğumuz mutat hocalarımızdan farklı biri idi: Eğitimci ve şair Özgür ÇOBAN. Gürcistan'da Ahıska Samtskhe Javakheti Devlet Eğitim Üniversitesinde Türk Dili okutmanlığı yapan hocamızın yayınlanmış kitapları da mevcut. Sohbet konumuz ise "Sosyal Medyada Müslümanların Yeri ve Sosyal Medyanın Türkçesi?" idi. Hocamız anlatmaya başlayınca kâh güldük, kâh düşündük, kâh yaptığımız hataları görüp üzüldük.

Hocamız ilk olarak sosyal medyadaki profillere değindi. Hiç tanımadığımız insanların bizle ilgili ilk düşüncelerini profillerimizin belirlediğini ve bu yüzden profillerimizin bizi yansıması gerektiğini, bundan dolayı profillerimizin boş olmaması gerektiğini ifade ederek bazı tanınmış kişilerin sosyal profillerini örnek göstererek şunları söyledi:

"Profillerin bizim kişiliğimizi yansıması gerekiyor ki bizi gören insanlar hakkımızda yanlış düşüncelere kapılmasın. Sonra takip ettiğimiz kişiler, beğendiğimiz gönderiler vb. bunların hepsi bizi ve kişiliğimizi yansıtır. Bu yüzden hoşumuza gitmeyen şeyleri başkasının baskısı ile veya zorunluluktan da olsa takip etmemeliyiz veya beğenmemeliyiz. Paylaştığımız gönderilere de çok dikkat etmemiz gerekiyor, zira yapacağımız yanlış bir paylaşım kötü sonuçlar doğurabilir."



## Yeni Yüzüyle Güngören

Güngören temsilciliğimiz 2 haftalık bir aradan sonra 19 Mart pazartesi itibariyle yeni yüzüyle sohbetlerine kaldığı yerden devam ediyor. Bu yenilikte bizlere desteklerini sunan kardeşlerimizden ve arkadaşlarımızdan Allah razı olsun.


Yapılan yeniliklerle daha ferah bir ortama kavuşan mekânımızda ilk sohbeti Kurucu Genel Başkanımız olan Av. Emin ATALAY verdi. Hocamız 3 aylara girmemiz hasebiyle ve yaklaşmakta olan Ramazan ayı dolayısıyla "oruç"la ilgili bilmemiz gerekenlerden yani "ilmihâl"imizden bahsetti.


Unutmadan, yeni ortamda kitap okumak çok daha güzel.






İKRA Derneğinin programlarının yayınlandığı ve okuyucularına programlarını duyurduğu sosyal medya hesaplarımıza sitemizin sağ üst köşesinde bulunan sosyal medya hesap logolarını tıklayarak veya aşağıdaki linklerden sayfalarımızı beğenerek, yaptığımız ve yapacağımız programlardan haberdar olabilirsiniz. **"Farkınız Okumak Olsun"**

 ikradernegi

 ikradernegi

 ikradernegii

 channel/UCfU\_leoca\_BnFmKtX8oLZBA?view\_as=subscriber

**İKRA ANADOLU İRTİBAT: İHSAN KARADAŞ - 0507 750 50 16**

### **Esenler Şubesi**

Fatih Mh. Fatih Cd. 220/1 Sk.

No:4/A Esenler

**Tel: 0554 651 43 43**

### **Bağcılar Şubesi**

Çınar Mh. 5/2 Sk.

No. 8 Bağcılar

**Tel: 0530 524 13 01**

### **Güngören Şubesi**

Güneştepe Mh. Şehit Özcan Canik

Sk. No:11/C

**Tel: 0536 619 33 37**

### **Tuna Şubesi**

Tuna (Karabayır) Mh. Bağcılar Cd.

No:48 Esenler

**Tel: 0543 788 22 40**

### **Nenehatun Şubesi**

Nenehatun Mh. Aziziye Cd.

No: 70 Esenler

**Tel: 0532 456 86 16**

### **Başakşehir Şubesi**

Başak Center, Uğur İş Merkezi, Kat:1

D:6 5. Etap, 2. Kısım - Başakşehir

**Tel: 0532 417 08 00**

# serinova

## Doğaya Açılan Pencere



FABRİKA: Tormak San. Sitesi G Blok. No: 17 İkitelli - İSTANBUL / Tel: (0212) 485 78 50 Fax: (0212) 485 78 49 SATIŞ: İSTOÇ 15. Ada No: 152 Bağcılar - İSTANBUL / Tel: (0212) 659 15 10 Fax: (0212) 659 15 09

YALOVA ŞUBE: Taşköprü Merkez Mh. Yalova İzmit Yolu Cd. No: 50/A Çiftlikköy / YALOVA / Tel.: +90 (226) 353 38 08 Fax.: +90 (226) 353 38 09

MALKARA FABRİKA: Malkara OSB 111. Ada No: 3 Malkara / TEKİRDAĞ / Tel.: +90 (282) 437 70 99 Fax.: +90 (282) 437 70 69

f /serinovaplastik

www.serinova.com.tr - info@serinova.com.tr

ig /serinovaplastik