



"Farkınız Okumak Olsun"

İKRA

İlim kültür
ve rahmet
derneği
bülteni

ÜCRETSİZDİR

Yıl:10 • Sayı:41 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2017 www.ikraderneği.com

SAKIN DÜNYA HAYATI SİZİ ALDATMASIN

(FATİR-5)



İlim ve Alim
NURETTİN TOPÇU



Röportaj: **MEHMET DERELİ**
KALBE GİRMİYORSA,
"MAL"DAN KORKMA



Öncülere Vefa - 10
EBUBEKİR SOFUOĞLU
SULTAN ABDÜLHAMİD HAN



BİRMAR

"ucuz, kaliteli, güvenilir alışveriş"




CİĞERCİ BASRİ DÖNER
KALİTELİ LEZİZ

Kapalıcaşısı
Telefon : (0212) 511 95 54

Beyazıt/Gedikpaşa
Telefon : (0212) 517 27 93

Esenler
Telefon : (0212) 646 43 44

Bayrampaşa
Telefon : (0212) 565 44 54

 www.cigercibasri.com

KARARIMIZ NET OYUMUZ EVET



Bâbu's-selâm

İmkân ve İmtihan

Sahip olduğu her imkân, insanın dünyada bulunuş amacı olan imtihanın bir parçasıdır; karşılaştığı her zorluk ve musibet de imtihanın bir parçası olduğu gibi. Bu anlamda ne sahip olunan imkânlar başlı başına sevinç kaynağı, ne de yaşanan zorluklar katıksız bir hüznün kaynağıdır. Aksine kul için nihâî başarı ve zafer bütün bu durumlar karşısında sergilediği tavra bağlıdır. Çünkü kul, Peygamber Efendimizin (sav) şu hadislerinde buyurdıkları gibi karşılaştığı her durumu kâra dönüştürebilir: **"Müminin durumu gıpta ve hayranlığa şayandır; çünkü her hâli kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece müminde vardır. (Bir hayra nâil olup) sevinecek olsa şükreder; bu onun için hayır olur. Başına bir bela gelecek olsa sabreder; bu da onun için hayır olur."** (Müslim).

Zorlukla imtihan şüphesiz kolay değildir; ancak varlıkla imtihanın acaba çok daha zor olmadığı iddia edilebilir mi? Her şeyden önce insan; servete, zenginliğe ve imkânlarla çok düşkün bir özellikte yaratılmıştır: **"Kadınlar, oğullar, kantar kantar altın ve gümüş yığınları, salma atlar, sağmal hayvanlar ve ekinler (kabîlin)den nefsin arzu duyduğu şeylerin sevgisi insanlara süslendi (güzel gösterildi)..."** (Âl-i İmran: 14). Diğer taraftan şu atazösünde ifade edildiği gibi "mal canın yongasıdır." Yani candan bir parçadır.

Varlıkla imtihanın önemli bir boyutu, infak yani paylaşmaktır. Aşırı düşkün olduğunuz ve canınızdan bir parça olan bir şeyleri vermek... Evet, zor... Çok zor bir imtihan. Önünüzde iki yol var:

1) İnfak ve sonuçta bire yediyüz kazanmak: "Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi başak bitiren bir dane gibidir ki, her başakta yüz dane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah'ın lütfu geniştir, O her şeyi bilir." (Bakara: 261).

2) Cimrilik ve cimrilik edilen şeyle azap olunma: "Allah'ın, kereminden kendilerine verdiklerini (infakta) cimrilik gösterenler, sanmasınlar ki o, kendileri için hayırlıdır; tersine bu onlar için pek fenadır. Cimrilik ettikleri şey de kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır." (Âl-i İmran: 180).

Varlıkla imtihanın belki çok daha önemli ve çok daha zor bir diğer boyutu, şükür ya da azgınlık. Sahip olunan bütün nimetlerin, Yüce Allah tarafından imtihan olarak verildiği şuuru bir an bile yitirmemek ve yanlış yollara sapmadan şükür artırmak. Hz. Süleyman'ın (as) söylediği gibi: **"Bu, dedi, şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınamak üzere Rabbimin (gösterdiği) lütfundandır."** (Neml: 40). Ya da sahip olunan imkânlar ile Firavunlaşmak, Nemrutlaşmak, Karunlaşmak... İsyân ve kötüklerde şeytanla yarışa girmek...

Evet, günümüze gelelim ve kendi halimizin muhasebesini yapalım. Dün hangi imkânlarla sahiptik, Rabbimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmede ne durumdaydık, bu gün nerede bulunuyoruz? Örneğin dün, kıt imkânlarla, Allah'a karşı görevimizi yerine getirmenin, verdiklerine hamd etmenin, onun yolunda mücadele vermenin gayretindeyken, bugün lütfu keremiyle imkânlarımızı çoğaltmasına bağlı olarak, şükürümüzü artırıp, gayretimizi çoğalttık mı? Yoksa, O (cc) bize lütfu kapılarını açtıkça, biz yönümüzü başka kapılara mı çevirdik, verdiği imkânları çoğalttıkça O'nun değil, şeytanın sevineceği yollara mı yöneldik? Bunlara verilecek cevapların esasen Allah için zerre kadar önemi yok, ama bizim âkibetimizi belirleyecek kadar da hayatî bir değeri bulunuyor. Çünkü **"Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur, nankörlük edene gelince, o bilsin ki, Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, çok kerem sahibidir."** (Neml suresi: 40).

Selam ve dua ile...



Av. Halil KENDİR
İKRA Derneği
Yayın Kurulu Başkanı



Sayı: 41 Nisan - Mayıs - Haziran 2017

Bu yayını İlim Kültür ve Rahmet (İKRA) Derneği
Bültenidir.
3 ayda bir yayınlanır.
Ücretsizdir.

İlim Kültür ve Rahmet (İKRA) Derneği
adına Sahibi ve Sorumlu Müdürü
Av. Emin Atalay

Yayın Kurulu

Halil Kendir - Erdoğan Aydın

İlhan Uluç - Hakan Uluç

Fatih Coşkun - Vural Erce

Feyyaz Kalkan - Ahmet Fuat Yahyaoğlu

Mehmet Ali Tekinalp

Reklam

Emin Atalay GSM: 0554 651 43 43

Sekreteryâ

Erdoğan Aydın

Basıldığı Yer

GD Ofset

0212 671 91 00

Tasarım

Klon Ajans

Adres

Çınar Mah. 5/2 Sk. No:8 Bağcılar / İSTANBUL

Tel: 0212 434 04 87 - 0212 562 54 44

www.ikradernegi.com

Dergimiz Bağcılar Basın Savcılığının 2007/24 sayılı
evrak bilgileriyle basılmaktadır.

Dergimiz bu sayıda 5.000 adet basılmıştır.

10



RÖPORTAJ: MEHMET DERELİ
KALBE GİRMİYORSA, "MAL" DAN KORKMA

03 Kitap Tanıtımı / Riyazu's-Salih'in İle Buluşma

04 Ahmet EFE / Zenginliğin İmtihan Boyutu

06 Mehmet ÇELİK / Müslüman Zengin Olmasın mı?

08 Ramazan KAYAN / İnsanın Ekonomik Yorgunluğu

18 Merkez Haberler: Motivasyon Semineri

19 Merkez Haberler: Hayatını Anlamlandır

20 Merkez Haberler: Yemek Bahane, Muhabbet Şahane

21 Şubelerden Haberler / Bağcılar

22 İKRA Anadolu / Şehitler İz Bırakır

24 Merkez / Hanımlar

26 Şubelerden Haberler / Esenler

28 Şubelerden Haberler / Tuna

30 Şubelerden Haberler / Nenehatun

32 Şubelerden Haberler / Güngören

14



İLİM VE ALİM: NURETTİN TOPÇU

16



ÖNCÜLERE VEFA 10 - EBUBEKİR SOFUOĞLU
"ÇAĞLARI AŞAN SULTAN ABDÜLHAMİD HAN"

Riyazu's-Salih'in İle Buluşma



KİTAP
TANITIMI

Murat
ŞEKER

Ümmet-i Muhammet'in yedi asırdan beri bütün mezhepler tarafından benimlenen, tüm İslam alemi tarafından muhterem kabul edilen İmam Nevevi'nin Riyazu's-Salih'in adlı hadis kitabını tanıtmaya çalışacağız, inşallah.

Şam'ın Neva şehrinde doğan, 45 yıl bu fani alemde yaşayıp Ümmet-i Muhammet'in faziletine ve takvasına şahit olduğu alim, abit, zahit ve cesur bir insan olan İmam Nevevi'nin en meşhur eseri olan Riyazu's-Salih'in Kur'an'dan sonra Ümmet-i Muhammet'in evine en çok giren kitaptır. Riyazu's-Salih'in'den daha değerli kitaplar yazılmıştır, Buhari gibi... Riyazu's-Salih'in'inde aslı budur zaten...

Şeyh-ül İslam'dan avama kadar birçok Müslüman'ın evinde bulunan ve Kur'an-ı Kerim'den sonra en çok okunan eserdir. Bulduğu asırdan günümüze kadar Müslümanlar için ideal bir eser olmuş ve Müminler için bir orta yol teşkil etmiştir. Üzerinden 700 yıl geçmesine rağmen sevilen, beğenilen bir eser olmuş, ev sohbet halkalarının ve kürsü derslerinin ayet ve hadisler ışığında faydalandığımız bir kaynak eseridir. "Ameller niyetlere göredir" hadisi ile başlayan "Allah'ın Müminlere cennette hazırladığı nimetler" bölümüyle biten ve içerisinde 1900 hadis bulduran Müslümanlar'dan Hanefi, Şafi, Hanbeli, Maliki mezhebine mensupların başucu eseri haline gelmiştir.

İmam Nevevi'ye talebeleri; "Kıyamet günü bize şefaet eder misin?" diye sorunca İmam Nevevi; "Eğer Allah kıyamet gününde sıratı geçmeyi bana nasip ederse beni sevenlerin arkasından yürüyeceğim" demiştir.

Bu söz için bile Riyazu's-Salih'in okunur. Riyazu's-Salih'in'in esas adı da: "Peygamberlerin efendisinden Salihler için sözler"dir.

Salihlerden olmanız dileği ile...



ZENGİNLİĞİN İMTİHAN BOYUTU

Mukaddime:

Rabbimiz Kitabında: "Mallarınız ve evlatlarınız bir fitnedir"(Enfal/28) buyuruyor. Fitne imtihan manasıdır. Bir başka ayet-i kerimde ise: "And olsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek imtihan ederiz" (Bakara/155) buyuruluyor. Bu ayetin ilk muhatapları ashab-ı kiramdı. Onlar cihat masraflarını karşılamak için çok sevdikleri, "canlarının yongası" mallarından verdiler ve imtihanı kazandılar. Bir kaide vardır: Ayetlerin, kimin hakkında indiğine değil, lafzın umum oluşuna bakılır. Buna göre ayetlerin muhatabı o gün onlardı, bu gün biziz, yarın yarınkiler olacak. O halde, Allah için verilmesi gereken yerde hepimiz, imkânımız nisbetinde imtihandayız. Kıssaların bize anlattığına göre, Ademoğlu bu güne kadar hep malı ile imtihan olagelmış, bundan sonrası da öyle devam edecektir.

İmtihan Örnekleri:

Kıssalar ibret için anlattır. Rabbimiz ve Peygamberimiz bize birçok kıssa anlatmıştır. Bu kıssaların konumuzla ilgili olanlarının bir-kisinden çıkardığımız derslere işaret etmeğe çalışalım:

a- Mal insana, malın asıl sahibini unutturmamalı: Yüce Mevlamız Kitab-ı Keriminde, hazineleri ile tarihe geçmiş birinden bahseder: Karun. Allah tarafından kendisine verilen hazinelerin anahtarlarını bile ancak güçlü-kuvvetli birkaç kişi taşıyabiliyordu. Kavmi ona: "zenginlikle şımarma, fesatlık çıkarma, bu servetini ahiretini kazanmaya çalış" yollu tavsiyelerde bulundu. Ama o: "Bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verildi" dedi (Kasas/76-78). Malı gözünü perdeledi, malın asıl sahibini görüp itiraf edemedi, bahtsızlardan oldu. Meşhur âlimlerimizden merhum Elmalılı Hamdi Yazır efendi Karun kıssasının tipik bir kapitalisti temsil ettiğini şöyle ifade ediyor: "Firavun, siyasi



DOSYA

Doç. Dr.
Ahmet
EFE

zulüm ve istibdadda alem (sembol) olduğu gibi Karûn da mâlî istibdad ve ihtikarda alemdir. Bu suretle Karûn kıssası muhtekir bir kapitalist kıssasıdır"(Hak Dini Kur'an Dili, c.5, s.3755). Basiretli olalım, sonunda mirasçılarımızın başında kavga edeceği malımız bizi bu hale düşürmesin.

b- Mal kişiye eski halini unutturmamalı: Buharî ve Müslim başta olmak üzere Hadis kaynaklarında bir mal imtihanı kıssası anlatılır: İsrail oğulları arasında üç arkadaş vardı, biri kel, biri kör, biri de alaca hastası idi. Allah bunları imtihan etmek istedi, bir melek gönderdi. Melek önce alaca hastalığı olana geldi: "Ne istersin?" dedi. O da: "İnsanlar bu şeklimle benden tiksiniyor, güzel bir cildim olsun isterim" dedi. Melek eli ile vücudunu sıvazladı, cildi güzelleşti. Melek: "Hangi malı seversin" dedi. O da: "deve" dedi. Ona yavrulaması yakın bir deve verdi ve: "Allah bereketli kılsın" dedi ayrıldı.

Kele gitti, ne istediğini sordu, o da: "İnsanlar kelimden dolayı benden tiksiniyor, güzel bir saçım olmasını çok isterim" dedi. Melek eli ile başını sıvazladı, istediği gibi bir saçı oldu. "Mal olarak neyi seversin?" dedi, o da: "sığır" dedi. Ona da yakında yavrulayacak bir inek bıraktı, "Allah bereketini versin" diyerek dua etti, ayrıldı.

Âmâya uğradı, oda: "Allah'ımın gözlerimi açmasını isterim" dedi. Melek mesh etti, gözleri görmeğe başladı. Mal olarak da koyun istedi, Melek ona da yavrulayacak bir koyun verdi, bereket okudu, ayrıldı.

Zaman içinde bunların her birinin sürü sürü develeri, sığırları ve koyunları oldu. Yıllar sonra melek, alaca hastası kılığında eski alaca hastasına gitti: "Yolda kaldım, şu güzelliği, şu malları sana veren Allah rızası için bir deve ver de, binip yurduma varayım" dedi. Adam: "Bu malda

birçok insanın hakkı var, veremem" dedi. Melek: "Ben seni tanıyor gibiyim, sen alaca hastalığı olan, insanların tiksindiği, Allah'ın mal verip zengin ettiği fakir biri değil miydin?". Adam: Hayır, bu mal bana dedemden babamdan kaldı" dedi. Melek: "Eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline döndürsün" dedi ayrıldı. Kele gitti, aynı şeyleri ona da söyledi, o da aynı karşılıkları verdi, Melek aynı bedduayı ona da yapıp ayrıldı.

Âmâya gitti, âmâ onu güzel karşıladı. Eski halini inkâr etmedi, nankör davranmadı: "Sürüden istediğin kadar alabilirsin" dedi. Melek: "Malın senin olsun. Allah sizi imtihan etti, sen kazandın, senden razı oldu, diğer iki arkadaşın kaybetti, onlara gazap etti" dedi.

Sonuç:

Kıssalardan alınacak hisseler açık:

-Bizler malımızın emanet bekçileriyiz. Mülkün asıl sahibi Allah. Bizler bir vekil gibiyiz. Vekil, ancak müvekkilinin izin verdiği sınırlar içinde tasarrufta bulunabilir. Bu sınırları çiğnerse müvekkilin itimadını kaybeder ve vekâletten azledilir. Onun için mülkün asıl sahibini, onun emir ve fermanlarını asla aklımızdan çıkarmamalıyız. -Zengin olunca fakirlik halimizi unutmamalı, arabaya binince yayaları görmezlikten gelmemeli, işveren olunca işçi iken maaş gününü nasıl dört gözle beklediğimizi aklımızdan çıkarmamalıyız. Rabbimiz, haline şükredenlerden, malın ve servetin şımartmadıklarından eylesin. Amin, amin, amin.

SU GİBİ AZİZ OL EY ŞEHİT!

ŞEHİT MEHMET YILMAZ ANISINA

15 Temmuz akşamı yaşanan hain FETÖ darbe girişimine karşı kendilerini ülkemiz ve milletimiz uğruna siper eden, canlarını veren birçok şehidimiz ve gazimiz var. Bizler de demek olarak hem Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak hem de Malîî kardeşlerimize teşekkür etmek için bir su kuyusu yaptırmaya karar verdik.

Bu şehitlerimizden biri olan İKRA DERNEĞİ kurucu üyelerinden Şehit Mehmet YILMAZ anısına, Malîî yaptığımız "Şehit Mehmet Yılmaz su kuyumuz" hizmete açıldı.

Malî'nin Diaro şehrinin Galadiowere köyünde açılan kuyudan yaklaşık 400 kişi istifade edecek olup, açılışta kardeşlerimiz ülkemiz için dualar etmişler, selametimiz için niyazda bulunmuşlardır.





MÜSLÜMAN ZENGİN OLMASIN MI?

Bollukta ve darlıkta infak etmek, Allah yolunda harcamak, isteyen geri çevirmemek, komşuya ve misafire ikram etmek, borçluya, yolda kalmışa, fakire, miskine vermek, Allah'ın adı anılsın diye mescidler inşa etmek, Allah için borç vermek, Allah yolunda mücadele eden askerleri donatmak, gerideki ailelerine kol kanat germek, aile efradını başkasına muhtaç etmemek, elinin kazandığını yemek, insanlara faydalı işler yapmak, Allah'ın ve Müslümanların düşmanlarına karşı ordular kurmak ve donatmak, dula, yetime, öksüze, muhtaca yardım olmak gibi kısaca Allah'ın kullarına her halukârda yardımcı olabilmek için mal ve mülk sahibi olmak gerekmektedir. Allah'ın yardımıyla kazandığını Allah yolunda Allah'ın kullarına ve diğer yaratılmışlara vermek; Müslüman olarak bir



DOSYA

Mehmet
ÇELİK

övenilmesi ve imrenilmesi gereken bir durumdur. Bu anlamda varlıklı ve kuvvetli Müslüman her daim güçlü ve üste bir durumda olan kişidir.

Bu konuyla ilgili mevcut hadis-i şeriflerden bir kaç şunlardır:

"En temiz kazanç hangisidir?" sorusuna Hz. Peygamber (s.a.v), **"Kişinin kendi elinin emeği bir de dürüst ticaretin kazancı olduğunu"** söylemiştir.

"Kuvvetli mü'min, zayıf mü'minden daha hayırlı ve daha sevimlidir."

numaralı görevimizdir. Bu görevimizi yerine getirmede kullandığımız her türlü mala ve mülke sahip olmak anlamında kullandığımız "zenginliğimizin yerilmesi ve kötülenmesi asla mümkün değildir. Tam tersine

"Üstteki el (veren el), alttaki elden (alan el) daha hayırlıdır."

"Ancak iki kişi gıpta edilmeye değer: Birisi, Allah'ın kendisine Kur'an ihسان ettiği ve gece-gündüz onunla meşgul olan (onu okuyan, onunla amel eden) kimsedir. Diğeri de Allah'ın verdiği malı gece-gündüz (fakirlere) infak eden kimsedir."

İslamı yeryüzünün her köşesine ulaştırmakla görevli Müslümanlar; bu görevlerini ifa etmede karşılaştıkları her türlü problemi çözerken başkasından yardım isteme durumunda kalmadan hemen ve oracıkta ihtiyaç gidermek için varlıklı ve zengin olmak durumundadır.

"Servet bir Müslüman için ne güzel arkadaştır. Yeter ki, o servetinden fakire, yetime ve yolcuya vermiş olsun."

İslamı yeryüzünün her köşesine ulaştırmakla görevli Müslümanlar; bu görevlerini ifa etmede karşılaştıkları her türlü problemi çözerken başkasından yardım isteme durumunda kalmadan hemen ve oracıkta ihtiyaç gidermek için varlıklı ve zengin olmak durumundadır. Allah'ın yeryüzündeki kara, deniz ve hava üçlüsünün her birine veya birbiri ile bağlantılı her üçüne koymuş olduğu zenginliği bulup, işletip, özelde Müslümanların genelinde tüm insanların ihtiyacına sunmak Müs-

lümanların en önemli işlerinden biri olmalıdır. Bu anlamda Allah'ın lütfunu ve ikramını hem kendileri kazanmalı ve hak etmeli hem de kazanılan tüm varlıkların dünya genelinde yönetimini ele almalıdırlar.

Müslümanlar, dünyayı ve içindekileri kâfirin eline bırakarak hem kendilerini acınacak duruma düşürmemeli hem de Allah'ın "sefihler" diye isimlendirdiği ne yaptığını bilmez bu insanlara acımayarak onları sırat-ı müstakime iletmeye çalışmalıdırlar. Dünya bankası, dünya ticaret merkezleri, uluslararası şirketler, dünya gıda fonu, altın, gümüş, tarım borsaları gibi her türlü emtia borsalarını ya bizzat Müslümanlar işletmeli veya Müslümanların kontrolünde işletilmeli. Aksi halde paranın yani zenginliğin idaresi kâfirin elinde olduğu sürece açlık, zulüm, kıtlık, yoksulluk, göçler ve bunlardan kaynaklanan ölümler artarak devam edecektir.

Müslümanlar olarak Allah'ın kainatında, Allah'ın lütfu olan bu zenginliği ya biz yönetip iyilikleri yaygınlaştıracığz ya da küffârın elinde oyuncak olacağız.

**Fakirliğin süsü
sabr,
zenginliğin
süsü
şükürdür.
-Hz. Ali-**

İNSANIN EKONOMİK YORGUNLUĞU

Mü'min olarak kesin inancımız o ki; mülkün mutlak maliki Allah'tır... O şanı yüce Allah, teşhir yasaları gereği evrende her şeyi istifademize sunmuştur... Bizden istenen ise mülkle ilişkimizi emanet bilinci üzerinden sürdürmektir...

Şahit olma şuuru ile sahip olduklarımızı kullanırsak amaca uygun hareket etmiş oluruz... Aksi takdirde sömürü, yozlaşma ve çürüme kaçınılmaz olur...

Nimeti kendinden değil, Allah'tan bilmektir... Sahibi-Hakiki O'dur... İnsanın sahipliği muvakkat ve mukayyettir... Her şey imtihan kapsamında gerçekleşmektedir... Dolayısıyla ne elde ettiklerimizle şımarma ne de mahrum kaldıklarımızdan dolayı isyan etme hakkına sahibiz...

Sahip olduklarımızın hacmi, ebadı, sayısı ne olursa olsun hepsi vesile-i şükürdür... Tıpkı Hz. Süleyman (as)'ın ifade ettiği gibi:

"Bu Rabbimin bir lütfudur; beni imtihan etmek için... Şükredecek miyim yoksa nankörlük mü edeceğim..." (Nemli 40)

Hz. Süleyman'ın servet ve saltanata yaklaşımları bu iken, Karun ise bunun tam zıddı bir yerde duruyordu:

"O (Karun): Ben ona yalnızca bende ki bir bilgi sayesinde nail oldum, dedi." (Kasas 78)

İşte servetle şımarmanın ve mülke tapınmanın tarihi timsali...



DOSYA

Ramazan KAYAN

Serveti biz kazanıyor olsak da bilelim ki, sahibi Allah'tır...

Mülkü biz yönetiyor olsak da, unutmayalım ki maliki Allah'tır...

Canı biz taşıyor olsak da hatırlayalım ki veren Allah'tır...

Bu bakımdan her şeyi Allah bağlantılı düşünmek durumundayız... Ekonomik hayat da Allah'tan bağımsız düşünülemez... Hele hele ekonominin dinleştirildiği bir çağda, ekonomi piyasasının tapınma düzeyinde insanların gündeminde olduğu bir zamanda "nasıl bir ekonomi?" sorusu cevapsız kalmamalıdır... Homo-economicus bir insanı hakikate ve hidayete irşat ve ikna etmek temel insani ve İslami bir sorumluluk olsa gerek...

Bugün büyüyen ekonomiye ters orantılı küçülen insanla karşı karşıyayız...

Evet, gelişen iktisadi gücüne orantılı istikbar, istikbar, ihtiras, istismar, imtiyaz ve ihtikâr peşinde olan bir insan modeli insanlığı tehdit ediyor...

Tüm İslami ve insani değerleri kaybetmek pahasına ekonominin gücü kutsanıyor... Doğrular, değerler değil, rakamlar, puanlar, yüzdeler, anketler, grafikler konuşuyor... Kirli kazançlar, toplumsal kokuşmuşluğu körükliyor...

Helal kazanç ve meşru bir ekonomiye hakları tanınmıyor... Kimileri İslam iktisat sistemini kapitalizmin içinde eritme çabasında, yani kapitalizmin değer yargılarına İslami bir gerekçe hazırlama gayretinde...

Unutmamak gerekir ki İslam, sadece İslam'dır...

Onu sosyalizmin müjdecisi görme basiretsizliğini gösterenler de, kapitalizme uyarılama gafletine düşenler de aynı çelişkiyi yaşıyorlar...

Ve her Müslüman şunu net bir şekilde bilmelidir ki; serveti müktesep haktan çok, bir olarak görmedikçe bencil kapitalizmin pençesinden kurtulmak mümkün değil...

Peki ne yapmalıyız?

Kapitalizmin maddeye yüklediği "dünyevi" değere bizim bir de "uhrevi" boyut kazandırmanın kendimize ve insanlığa karşı bir vazifedir... Biz iş kurarken kâr etmenin dünyevi getirisinin yanı sıra infak etmenin, hayır işlemenin, sevap kazanmanın manevi huzuruna da talip olmalıyız...

Mülkü gurura dayanak kılma yanlışından kurtulup "hamde" vesile kılmalıyız...

Ahlak dışı bir kârın, kazancın sahibi olmaktan zarar etmeyi hatta iflası bile göze alabilmeliyiz...

İşte tam da bu noktada kanaat ekonomisi gerekiyor... Kanaat ve takva olmadan kapitalizme karşı direnemezsiniz... Karunlaşmanın önüne geçemezsiniz...

Kanaatin tükendiği yerde acımasız rekabet devrededir... Kardeşlik ikliminden uzaklaşan insanlar, "kâr"daşlık peşindedirler... Kulluk yükümlülükleri yerine piyasa kuralları artık belirleyicidir... Mabret merkezli bir yaşamdan, market eksenli bir hayata dümen kırılmıştır... Ahlakilik, enayilik olarak algılanırken işbirlik, işbirçilik, kurnazlık revaçtadır...

Kârlı yatırım kilitlenen kitleler helal kazançtan kopmuştur... Hayatın bereketinden mahrum kalan toplumun tek derdi gelir artışıdır... Tasarruf tedbirleri konuşulurken tasadduk devre dışıdır... Literatürde en çok telaffuz edilen kelime kâr ve zarardır, sevap ve günah tedavülünden çıkmıştır... Öncelik

li hedef felah değil refahtır... Tüm arayışlar müttaki değil müreffeh bir toplum olmak için...

Allah'ın işaret ve davet ettiği cenneti uzak görenler, dünyalarını cennetleştirmeye durdular...

Allah'ın cennetini önemseyenler için ise yapılması gereken bellidir: Yatırımlarını sadece bu dünya ile sınırlamamak ölüm ötesi ne kaydırmak...

Helal kazanç ve meşru bir ekonomiye hayat hakkı tanınmıyor... Kimileri İslam iktisat sistemini kapitalizmin içinde eritme çabasında, yani kapitalizmin değer yargılarına İslami bir gerekçe hazırlama gayretinde...

Karz-ı hasen'in kârına müşteri olmak...

İnsan ve infak ile insanlık sınavından yüz akı ile çıkmak...

"Veren el" olmaya çalışırken şunu da unutmamak; veren elin üstünde bir Kudret elinin olduğunu hatırlamak...

Marifet alış-verişte değil alıp vermektir...

"Al-ver"lerini Allah'a ayarlayanlar kazandılar, diğerleri aldandılar...

Önemli olan çok kazanmak değil, kazandığının hesabını verebilmektir... Hesabını veremeyeceğimiz hayatlar şimdiden bize ait olmamalıdır...

Hayat Allah için ise, helal olması gerekmez mi?

MEHMET DERELİ



KALBE GİRMİYORSA, "MAL"DAN KORKMA!

Tarihler 11 Mart 2017'yi gösteriyor. İstanbul'un havası serin ve yağmurlu. Ve biz elhamdülillah hak ile meşgulüz. Bu sebeple de gönlümüz huzur dolu. Hava kapalı da olsa, akıbetimiz açık inşallah.

Kuzguncuk'tayız; Anadolu yakasında... Yanımda Murat Şeker kardeşim. Boğaza nazır bir mahal burası. Tam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu ayağındayız neredeyse. Bu köprü bize hep Şehit Mehmet Yılmaz kardeşimizi hatırlatıyor. Bundan sonra da hep hatırlatacak belli ki...

Hakiki İstanbul buralar olsa gerek. İlk geliyoruz buralara... Eh normal tabii; bendeniz Ardahan, Murat Malatya'lı... Dolayısıyla biz hakiki İstanbul'lu olmadığımız için, hakiki İstanbul'a da bu kadar geç bir zamanda vasil olmamız tabiidir.

Dergimizin kapak konusu ile ilgili röportaj için Mehmet Dereli Beyefendi'ye misafir olacağız. İsmi Abdülmetin Balkanlıoğlu Hocamdan almışız.

Öğle namazımızı Kuzguncuk Camiinde eda ediyoruz. Namazdan sonra, Mehmet Bey'in evinin önündeyiz. Telefon açıp müsaade istiyoruz ve kapı açılıyor. Bize bir görevli kapıyı açar, kendisi yorulmaz diye düşünürken zahmet etmiş bizatihi kendileri gelmişler. Selamlaşıyoruz. Buyur ediyorlar. Evlerine giriyoruz. Hoşbeş derken önce kendisini tanıyoruz:

Mehmet Bey 1947 Aydın-Nazilli doğumlu. Bugün tam 70 yaşında. Ama maşallah hafıza beton gibi. Fizik olarak maşallah bir rahatsızlığı yok. Gayet

dinç. Merdivenleri benden iyi çıkıyor.

Üniversite tahsilini ODTÜ Kimya Fakültesinde yaptıktan sonra, aynı üniversitede doktorasını tamamlamış. Öğrenim maksadıyla İngiltere'ye gidince orada iş adamlarıyla tanışmış. Kendisinin dürüst, güvenilir, imanlı bir insan olmak yanında, işinde de ehil ve başarı vaat eden durumunu görünce, idarecilik teklifi alıyor.

Mehmet Bey üniversitedeki hocalarından izin alarak, İngiltere'de tanıştığı şahsın referansı ile Türkiye'nin en büyük kumaş fabrikalarından birinde idareciliğe başlıyor. İmanî ve İslamî yapısı ve bu yapıyı alt kadroya yansıtması sebebiyle kısa zamanda üretimde büyük bir başarı ivmesini yakalıyorlar. Öyle ki, kendisinin göreve gelmesi öncesi sürekli ve yıllardır zarar eden fabrika, önce zararı azalıyor, sonra da kâra geçiyor.

Bu başarıya binaen aynı ailenin bir başka kuruluşunda görev veriliyor. Orada da kısa zamanda büyük işler yapıyorlar. Ama böyle "Rabbena hep bana olmaz" diye düşünüyor. Yöneticilere çıkarak "kalite ve kâr arttırmak için, kârımızdan işçilerimize de pay (prim) verelim" teklifinde bulunsa da "olmaz" diyorlar.

Bunun üzerine işten ayrılmak istiyor. Kendisine mevcut maaşının 5 katına yakın bir teklifte bulunmalarına rağmen kabul etmiyor ve ayrılıyor. Kendisinin

işleteceği giyim mağazaları açıyor. Ve böylece hayatının geri kalan kısmını bu işletmelerle devam ettiriyor.

O zamandan bu zamana "kazancına faiz ve diğer haramları karıştırmadan" çalışmış. Bugün emekli. Kendi açtığı ticaret yolunda çocukları ilerliyor.

Bizlerin ve bizden sonra gelecek neslin öğreneceği o kadar çok şey var ki Mehmet Bey'den. Mehmet Bey bir değer. Akarsuyun bulanmaması ve hep temiz kalması gibi, soyadıyla müsemma dere gibi şırl şırl aktığı; durmadığı için hayatını hiç bulandırmamış, cüzdanına hiç bulanık para koymamış Mehmet Bey. Çünkü gönlüne dünyayı koymamış. Allah olmuş hep gönlünde. Allah ve Rasulullah.

Tanışmaktan ve konuşmaktan keyif aldığı Mehmet Bey'in tecrübe ve nasihatlarıyla sizleri başbaşa bırakıyoruz. Bu güzel insanla tanışmamıza vesile olan Abdülmetin Hocamıza da buradan teşekkür ve hürmetlerimizi iletiyoruz efendim. Ve muhabbetimiz:

Mehmet Bey, dergimizin bu sayısında "Zenginlikle İmtihan" konusunda değinmek istedik. Müslüman zengin olmamalı mı? Dünyayı bir kenara mı itmeli?

Dünyayı bir kenara itip veya dünyayı önemsemeden yaşamak mümkün değil. Tabii nedir burada gaye, dünyanın nimetlerinden faydalanıp, özellikle de maddi imkanlarından faydalanıp iyi bir tarzda bunu ihtiyacı olanlara kaydırmak önemli. Bu açıdan tabii dünyada terk edilecek bir şey olmamalı. Bu çok zor bir şey. Abdulkadir Geylani Hazretlerinin bir sözü var, şu duayı edermiş: "Ya Yarabbi! Dünyayı bizim elimize kıl, kalbimize değil."

Çünkü bazı sevgiler, muhabbetler kalbe girdiği zaman başka türlü problemler oluşturuyor. Sizi daha çok dünya ile ilgilendiriyor. Malınızın, mülkünüzün korunması için sizi uğraştırırken, belki daha da artırmak yoluna gidiliyor, bir hırs geliyor. Tabii bunlar tehlikeli şeyler, Allah korusun. Manevi hayat bakımından. Önemli olan nedir, dünyayı terk etmeden bu işleri becerebilmektir. Bu tabii, İslamiyete kazanılacak bir olay. Yoksa dünyayı benimsemiş bir düzenle yapmak mümkün değil. Bu manada dünya ile ilgili meseleleri tamamen terk etmeden, Allah'a karşı

olan görevlerimizin de bilincinde olarak bu işleri becerebilmek lazım. Benim aklıma hep bir şey gelir: Bir gün büyüklerden birine bir ders halkasında iken bir talebesi geliyor ve "Üstadım, bilmem nerdeki malınız yanıyor.", diyor. Ondan sonra o zat, şöyle bir kalbine teveccüh ediyor ve bakıyor ki kalbinde ufacak bir üzüme yok. Üstad, "Tamam evladım.", diyor ve dersine devam ediyor. Aradan belli bir zaman geçiyor, takriben 1-2 saat. Sonra başka bir talebesi geliyor ve "Üstadım, yanar yer sizin yeriniz değilmiş.", diyor. Üstad, tekrar kalbine teveccüh ediyor ve bakıyor ki gene bir fark yok. Yani bu çok güzel bir nokta.

Çok da zor bir şey.

Ancak öyle kişilerin becerebileceği şey olsa gerek. Tabii, hedeflerimizin böyle olması lazım. Ne kadar yaklaşabilirsek o kadar güzel olur, o kadar bize faydası olur. Böyle şeyleri öğrenince insan karınca kaderince kendi hayatında tatbik etmeye başlıyor. Bu manada ahiretin kazanımı içinde belki bir paraya ihtiyaç var, tabii bunları gönle almadan yapabilmek çok güzel bir meziyet. Bizim hiçbir zaman böyle bir şeyi yerine getirebildiğimizi söyleyebilmemiz mümkün değil, ama nedir karınca kaderince yerine getirmek lazım.

Dergi ana konusuna dönersek, yeni yetişen gençler veya benim gibi orta yaşın üzerinde olanlar para ile nasıl iletişim kurunlar, nasıl ilişki sağlasınlar? Mevlana'nın meşhur tabiri ile para kalplerine girmesin?

İslamiyete çok iyi sarılmak lazım, bunun ilacı o. Zaten işin hakikatine bakıldığı zaman para, mal, mülk... her şey geçici, fani şeyler. Bir kere bunu iyi anlamak, iyi anlatmak lazım. Ama ahiret için yatırım yapılabilmesi için de para lazım. Hedefiniz para kazanmak olacak ama bu kazanılan parayı ihtiyaç sahipleri ile paylaşmak olmalı.

Yığmak, biriktirmek olmayacak yani. Belki öyle olduğu için biriktireyim, yığayım diye ilk baştaki niyet öyle olduğu için para kalbe giriyor.

Tabii, aynen öyle. İslamiyeti iyi anlamak lazım. Biz sıfırdan hatta eksi sermaye ile bu işlere başladık. Dolayısıyla bunların hepsi Allah vergisi. Yani kendi katkımızla biz bunları yapmadık. Niye öyle? Biliyorsunuz her şey Allahu Teala'nın

elinde. Ne olursa olsun her şeyde Allah var. Düşünün, Allah size bazı imkanları veriyor. Bundan da fakirlere, ihtiyaç sahiplerine verin diyor. İlk sahibi o, size geçici olarak vermiş. Siz onu yaparsanız da karşılığı olarak cennet veriyor.

Halbuki, Allah'ın malını dağıtıyorsun.

Evet, aynen öyle. Dolayısıyla insanın hakikaten malı kendinin gibi görmesi, endişe etmesi çok manasız bir şey. Abdulkadir Geylani'nin çok zengin olduğu söylenir, ama onlar kalplerine hiç almamışlar, ellerinde bir oyuncak gibi almışlar, vermişler, satmışlar ve hedeflerine ulaşmışlar. Bunları iyi kavramak lazım. Biz tabii kavradığımızı söyleyemeyiz. Veren el olmak çok güzel bir şey. Bazen öyle şeyler oluyor ki, veriyorsunuz 3-5 kuruş, içinizde bir rahatlama oluyor. Bunlar anlatılacak şeyler değil gerçi.

Peki, zengin insan İslam'a daha çok hizmet edebilir, diyebilir miyiz?

Evet, diyebiliriz. Bir çok dini müessesinin açılması için paraya ihtiyaç var. Dolayısıyla, kazanılmış o paraları bu bölgelerde değerlendirmek güzel olur. Zaten, böyle kişinin paranın dışında hizmet edebilecek durumu varsa yapmalı zaten, para onda artı bir şey oluyor.

Ne kadar verirseniz, o kadar verilir. Bunu müşahhas olarak yaşadınız mı?

Bir yere bir hayır yapılır, karşı tarafta şunu söyler: Allah yerini doldursun. Gerçekten, Allah yerini fazlasıyla dolduruyor. Şahsen, kendi hayatımda o doldurmaları hep hissediyorum. Bazen, bu yardımı yapsam mı, yapmasam mı diye ikilemede olan zamanlar oluyor. Şeytan ve nefis bu konuda en büyük düşman. Ama yardımın geriye dönüşü olacağını düşündüğünüz zaman onlara da fırsat verilmemiş oluyor. Vermek lazım, yani. İsrar da hayır yoktur, hayır da israr yoktur. Bunlar boşuna söylenmiş şeyler değil. Diyelim ki elinizdeki imkanların büyük kısmını verdiniz ve geriye dönüşü olmadı.,

Ben de şimdi onu soracaktım. Nasılsa Allah doldurur, verdiniz, doldurmadı. Haşa, Allah size sırt mı döndü? Bunu nasıl yorumlamak lazım?

Bence gene bir kayıp değil, imtihanın başka bir boyutu. Bu dünya ile ilgili bazı şeyleriniz eksik olabilir. Bunları insanın hali vakti yerinde iken söylemesi daha kolay belki, daha sınırlı bütçe-

lerde biraz daha farklı düşünebilir insan. Kayıp olmaz.

Şöyle bakmak olabilir mi, olaya? Allah (cc) belki, 1 milyon verdiniz geri vermedi, belki 1 milyon daha zarar ettiniz. Sapasağlam evlatlarınız var, sıhhi açıdan sağlam, ahlaken sağlam. Belki o 1 milyonu size verseydi de evlatlarınız da sağlık sorunu olsaydı belki 3-4 milyon çıkacaktı. Biz olaya hep maddi gözle bakıyoruz. Belki, manevi karşılığı var.

Dönmemesi mümkün değil. 1'e 700 sevap var. Belki, o da sizin imtihanınızdır. Dönmeyince verecek mi, kesecek mi diye? O manada bunları önemsemek lazım. Bazen, iş hayatındayken borç alıp verme işlemleri olurdu. Size söylenen vakitte borcun dönüşü olmaz. İnsan sıkılır, üzülür falan. Bizim hanım hep öyle der: "Zamanında para gelmedi, olmadı. Allah korusun biz bu durumda olsaydık, borç alıp da sözümdüde durmasaydık? Bizim şu an bu paraya ihtiyacımız var mı? Olmasa da olur, değil mi? O yüzden sen buna hiç kafanı takma." Gerçekten doğru, karşı tarafın ne yaptığına bakmamak lazım, bu ölçü olmamalı. Bizler ne yapabiliyoruz buna bakmalı.

Şu da önemli, röportajı okuyacaklar için. Belki mevcut maaşınızdan 3-4 kat fazla maaş alabilecek bir yerde işletme adına alacak banka işlemlerini reddettiniz. Çok yakinen tanıdığım insanlar var. Çok ihlaslı insanlar, piyasaya açıldığında krediler uçuşuyor. Başka türlü tutunamıyoruz diyorlar. Buna ne diyeceksiniz? Piyasada tutunmasınlar mı, yoksa bu bankalara bir şekilde bulaşıyorsa bunların bir telafisi var mı? Şu kadar yıllık tecrübe sahibisiniz.

Bankaya hiç bulaşmamak lazım. Mustafa AKGÜN (merkez vaizlerinden) şöyle der: Mecbur kalmadıkça bankaların önünden bile geçmemek lazım.

Eskilerde o hassasiyet varmış.

Diyelim ki, önünde sermayesi ve belli bir işi olan insan, önüne daha büyük bir iş geliyor veya atılım yapmak istiyor. Hesap yapıyor.

Hatta diyorlar ki, banka ile bu ilişkiye girersem, 100 lira aidat veriyorsam 1000 tl veririm.

Şeytanın aldatması. O işini büyütme için böyle bir işe giriyorlar. Allahu Teala Hazretleri hiçbir zaman şunu sormayacak insana: "Kulum, senin şöyle bir işin vardı, onu niye büyütmedin? Ama böyle gayri meşru yollardan. Meşru yollardan her zaman büyütülmesini teşvik ediyor. Müslüman hiç bulaşmamaya çalışacak. Olursa, alınız diye düşünmeyecek. Düşünce olarak bile bunu akla getirmemek lazım.

Surda gedik açılmamalı yani...

Bir tarihte Erenköy'de enişte ile ortaklık yaptığımız bir yer var. Önce orda bir KİP bayisi açalım dedik, Bağdat caddesinde. Orda da olmadığı için bize bayiliği verdiler. Mağazayı açtık, ama pek beklemediği gibi gitmiyor. İnsanları genelde dışarıdan giyinen, elit denilen kesim ağırlıklı. Pek başarılı olamadık. Ay sonları fireler veriyorduk. Eniştenin başka bir yerde YGS mağazası var, benimde Bakırköy'de var. Buralardan bu mağazayı sübvansede ediyorduk. Aradan birkaç ay geçti. Bir gün hiç unutmuyorum, telefon geldi, enişte arıyor. Mehmet dedi, bu ayki durumumuz böyle, durumumuzda belli, biz bunu karşılayamayız. Bankaya yazılacağım, çıksa da almam ama önceden tedbir almak lazım. Onlar da namazında niyazında, haccını yapmış insanlar. Hemen senin yanına geliyorum dedim. Neyse evlerine gittim ve dedim ki: "Böyle bir şeyin aklınıza gelmiş olması bile hiç güzel değil çünkü mağaza açılırken bunu konuştuk." Daha öncelerinden bir iki defa böyle banka işleri olmuştur eniştenin. Böyle bir şeyin aklınızın ucuna bile gelmeyeceğini konuştuk. "Tamam" dedi. Bu işin böyle firesi var, nasıl karşılayacağız? Allah bir şekilde kapı açar.

Allah bakacak, doğru yoldan sapacak mısın, sapmayacak mısın?

Tabii, tabii. "Benim çevremde bu kadar parayı bulacak yer yok", dedi. Ben bulacağım dedim. Kenarda kara gün için dediğimiz para vardı. Bunu borç almışım gibi gösterdim, gerçi bu şekilde doğru bir şey yapmadık. Ama borç denince geri ödeniyor. Nihayetinde mağazayı kapattık. Bir faize girmenin günahı, ki bunu biliyorsunuz, yapılacak kazançla mukayese ettiğinizde kazanç ne kadar büyük olursa olsun ölçülemez bile.

Bir olay daha anlatayım. En büyük damadımiza evlendikten sonra iş arıyoruz. Kızım da damadım da ilahiyatçı. Onları ticarete sokalım dedik. Cuma cemaatinden bir arkadaşımız var, toptan gıda işi ile uğraşiyor. Birkaç kişi bir araya gelip bir şirket kuruyorlar, Flantop diye., biz de buna or-

tak olalım dedik. Orda da söyledik faiz, kredi meselesini. Pek çok esnaf ben almam ama kredim çıksın, hazır beklesin düşüncesinde. Bir gün yönetim kurulu toplantısında, şirkete birkaç tane araba alınacak, banka üzerinden, leasing gibi bir şey. Bunu İş Bankası üzerinden alalım dediler. Tabii, ben rahatsız oldum. Bunun hemen kararını vermeyin dedim. O zamana kadar diğer katılımlar bankaları ile de ilişkim yok. En azından böyle bir işe gireceksek, detayları bilmiyorum ama bu bankaları tercih edelim. Bunu araştırdım, bir sonraki toplantıda arkadaşlara anlattım. Fakat arkadaşlar pek oralı olmadılar. Toplantıda esas kişiler yok, Cuma cemaati arkadaş grubundan. Bir ikisinin oğlu var, tabii gençler. Bu işi İşbankası ile yapalım diye direktörceler benim rengim attı, eve geldim. Yemek falan yemedim. Ertesi sabah o arkadaşlardan birisi aradı. "Mehmetçim toplantı nasıl geçti." diye. "Toplantı iyiydi ama bu konu beni rahatsız etti" dedim. "Bu kadarlık da ticarete olur." dedi. "Toplantıdaki şekilde hoşuma gitmedi, başka bir alternatif varken hiç değerlendirilmedi." dedim. "Mehmetçim, sen rahatsızsın herhalde, istersen ortaklıktan çıkabilirsin." dedi. Nasıl sevindim.

Müslüman olarak beklenen "Abi, ben onlarla konuşayım, belki fikirlerini değiştirirler." demesi, değil mi?

Evet. Tamam dedim. "Ama koyduğun parayı hemen veremeyiz" dedi. "Hiç önemli değil, ama bu işten beni biran önce soyutla." dedim. İşin sonu önemli: O firma iflas etti, arkadaşlardan bir tanesinin evine varana kadar satıldı. Dolayısıyla inancı olan arkadaşlar bu işten çok darbe yedi. Onun için akla getirmemek lazım. Rahmetli İbrahim Ethem Hocanın bir sözü var: (Bankaya yatırığın paraya sene sonunda belli bir faiz tahakkuk eder.) Faizine elini bile sürme, almayın. İyi ama bankadaki memur alır, şu alır, bu alır, bankaya mı bırakalım? Senin bununla ne ilgilen var. Alsın, kim alırsa alsın ama sen o faizin ismini bile ağzını alma.

Hassasiyet önemli.

Evet hassasiyet önemli. Ama maalesef zamanımızın ticaretinde bunlar oluyor. Allah bizi, çoğumuzu çocuğumuzu buna bulaştırmamasın. Hassas davranmak lazım.

Amin.

NURETTİN TOPÇU

(07Kasım 1909/ 10 Temmuz 1975)

7 Kasım 1909'da İstanbul Süleymaniye'de doğdu. Aile Topçuzadeler olarak tanınır. Reşit Paşa Numune Mektebini bitirdi. (1922)

Orta Öğretimi Vefa İdadisinde, M. Akif Ersoy sevgisini Vefa'dan muallimi (hocası) Nafiz beyden aldı. Liseyi İstanbul Erkek Lisesi'nde bitirdi. Felsefe merakı bu lisede başlamıştır. Yurtdışında öğrenim görmek amacıyla girdiği imtihanı kazanarak Fransa'da Aix Lisesi'ne kaydoldu.

Serasburg Üniversitesi'nde Felsefe okudu.

Sorbonne Üniversitesi'nde Felsefe doktorasını üstün başarıyla bitirdi.

Fransa'da kalması yönünde yapılan teklifleri geri çevirdi. 1934 yılında Türkiye'ye geri döndü. Galatasaray Lisesi'nde felsefe öğretmeni olarak göreve başladı. Lise Müdürü bazı öğrencilere geçer not vermesi için ısrar edince imtihanda doğru cevap verince başarılı olabileceklerini söylemiş. Ancak bazı öğrenciler sınıfta kalınca (Geçer not vermeyince) İzmir'e sürgün edildi. İzmir'de Hareket Dergisi'ni çıkarttı. Sürgün yılları yaklaşık on yıl devam etti.

Hareket Dergisi'ndeki Çalgıcılar adlı yazısı dolayısıyla Cumhuriyeti kuranları eleştirdiği için Vefa Lisesi'ne sürgün gitti.

Daha sonra 4 Ekim 1944 tarihinde İstanbul Erkek Lisesi'ne tekrar başladı. Emekliliğine kadar 18 yıl İstanbul Erkek Lisesi'nde çalıştı. Doktorasını Sorbonne'da üstün dereceyle bitirmiş olmasına rağmen üniversiteye kabul



İLİM VE
ALİM

Muharrem
DINLEYİCİ

edilmedi. Hilmi Ziya ÜLKEN'in kürsüsünde bir ara ahlak dersleri verdi. İstanbul İmam Hatip okulunda psikoloji, felsefe, din psikolojisi ve dinler tarihi dersleri okuttu. 1960 ihtilalinden sonra bu görevine son verildi.

20 Kasım 1974'de emekli edildi. Kısa süren bir hastalıktan sonra 10 Temmuz 1975'te vefat etti. Ertesi gün Fâtiş Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Kozlu Kabristanı'nda defnedildi.

İmam Hatip Okullarının kurucusu Celalettin ÖKTEN hocadan feyz almış olan, Fransa dönüşünde çocukluk arkadaşı Sırrı TÜRZÜER vasıtasıyla Nakşî Hasib Efendi (Yardımcı) ve Abdülaziz Efendi (Bekkiye) ile tanışan Topçu hayatı boyunca etkileneceği Abdülaziz Efendi'ye intisap etmiştir. Celâl Hoca'dan (Ökten) İslâmî ilimler, İslâm tarihi, kelâm ve felsefe yönünden faydalanmış, daha sonra İmam-Hatip Okulu'nun kuruluşu sırasında programların hazırlanmasında onunla beraber çalışmıştır.

Fikrî ve siyasî faaliyetlerini Türk Kültür Ocağı ve Milliyetçiler Derneği'nde sürdüren Topçu Millî Türk Talebe Birliği, Aydınlar Ocağı ve Türkiye Millî Kültür Vakfı'nın bazı faaliyetlerine katılmış, seminer ve konferanslar vermiş; Fetih-Fâtiş, Mehmed Âkif ve Çanakkale anma toplantılarının yapılmasına öncülük etmiştir. 1960 ihtilalinin ardından Ali Fuat BAŞGİL'le birlikte Adalet Partisi'nin kuruluş çalışmalarına katılmış ve 1961 seçimlerinde Konya'dan senatör adayı gösterilmiştir. Ancak cumhurbaşkanlığı seçimi esnasında BaşgİL'e yapılan muamele ve Süleyman Demirel'in parti başkanlığına getirilmesi sırasında takınılan tavır-

lar yüzünden bu çevreyle münasebetlerini kesmiştir.

Anadolu coğrafyasını önemsemiş bu coğrafyada oluşan irfanın günümüze taşınmasına gayret etmiştir. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı tecrübesini merkeze alan düşünceleriyle ön plana çıkmıştır. Hareket Dergisi tek başına çıkardığı ve mücadelesini anlatacağı bir platform olarak önemli kültürel bir okul olmuştur.

Tanzimat'tan bu yana Avrupa'ya tahsil için gidenler arasında ülkesine hizmeti önceleyen, Doktorasını Sorbonne de tamamlayan ilk Türk olması ile dikkat çeken Nurettin Topçu, tezini bitirdikten sonra Fransa'da kalması yönündeki ısrarlı teklifleri kabul etmeyip 1934'de Türkiye'ye dönüp Galatasaray Lisesi'nde Felsefe öğretmenliğine başlar.

Bazı öğrencilerin geçmesi için Okul Müdürü Behçet GÜCER'in fazladan not vermesini geri çevirdiği gün İzmir Lisesi'ne sürgün edilir.

Üniversiteye kabul edilmemiş ancak kendisi üniversite olmuş, faaliyetlerin adamı olarak hayatına anlam kazandırmıştır. Bugün binlerle ifade edilecek öğrenciler yetiştirmiştir.

Batı; Doğu ve İslam medeniyetini mukayeseli şekilde ele almaya çalışmıştır. Coğrafya olarak Anadolu'yu, tarih ve kültür olarak Selçuklu-Osmanlı tecrübesini merkeze alan, buradan en geniş ve belirleyici daire olarak İslâm'a ve özellikle tasavvufa intikal

eden, Batı dünyasına ve insanlık tecrübesine uzanan bütüncül bir düşünce dünyası vardır.

Selçuklu ve Osmanlı tecrübesinden tevarüs eden Anadolu irfanının önemli savunucusu ve tanımlayıcısı olmuş, İslam, marif, mekteb ve din eğitimi konularını merkeze alan bir hayatı olmuştur. Hareket adamı olarak yaşama zevkından çok yaşatma zevkini kendisine görev bilmiş ve bu coğrafya insanının ruh kökleriyle irtibat kurmasının mücadelesini vermiştir.

Nurettin TOPÇU bizi biz yapan değerlerle yeniden buluşmamızın mücadelesini ömrü boyunca vermiştir. Modern dönem insanın sanayi ve gücün karşısındaki tavrını eleştirmiş, yetişmesini istediği neslin kişilikli, kültürlü, eşitlik algısı yüksek bir nesil olarak devam etmesine özen göstermiş, hep de bu mücadeleyi vermiştir.

Eserleri

- İsyân ahlakı
- Yarınki Türkiye
- İslam ve İnsan
- Ahlak Nizamı
- İrâdenin Davası
- Mehmed Akif
- Felsefe
- Büyük Fetih
- Bergson
- Amerikan Mektupları Düşünen Adam Aranızda
- Ahlak
- Devlet ve Demokrasi
- Sosyoloji
- Millet Mistikleri
- Psikoloji
- Mantık
- Mevlana ve Tasavvuf
- Reha
- Kültür ve Medeniyet
- Taşralı
- Varoluş Felsefesi Hareket Felsefesi
- Var Olmak

ÇAĞLARI AŞAN SULTAN ABDULHAMİD HAN



“Alimlere Vefa” olarak başladığımız ve “Öncülere Vefa” ismiyle devam eden programlarımızın 10.sunu 6 Ocak 2017 Cuma akşamı Esenler Kültür Merkezi'nde Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Sayın Prof. Dr. Ebubekir SOFUOĞLU hocamız ile gerçekleştirdik.

Yoğun karlı ve rüzgârlı bir havada, havanın “oturun evinizde, ne işiniz var dışarıda” dediği bir günde 100'ün üzerinde bir katılımcı ile gerçekleşen programımız da asil sunucumuzun hava muhalefetinden kaynaklı yoğun trafiğe takılmasından dolayı sunuculuğu Av. Emin ATALAY hocamız yaptı.

Selamlama konuşması için kürsüye çıkan Genel Başkanımız Mehmet Çelik çok önemli bir bilgi paylaştı: “80 yıl önce bir İngiliz diplomatı şunu ifade etmişti: Müslümanlar ilk defa Mekte'den çıktılar, Kudüs'ü aldılar. Haçlılar toplandı, Kudüs'ü Müslümanlardan geri aldı. Müslümanlar, bir kez daha çıktı ve bu sefer Viyana'ya kadar geldiler. Haçlılar tekrar toplanıp Müslümanları Edirne'ye kadar çekilmek zorunda bıraktı.

Müslümanlar 3. kez çıkacaklar ve bu sefer buldukları yerlere sahip çıkacaklar.”

Çelik, şu ifadesi ile konuşmasını bitirdi: “Müslüman olarak bizler, Roma, Washington, Kremlin, Tokya, Moskova, Pekin...vs, tüm başkentlerin ve şehirlerin İslamlaştırılması için kendimize söz vermiyoruz.”

Çelik'in konuşmasından sonra Abdülhamid Han hazretleri ile ilgili izletilen video sonrası kürsüye programın asıl konuşmacısı olan Prof. Dr. Ebubekir SOFUOĞLU

hoca çıktı. Söze; “Necip Fazıl KISAKÜREK'in , Abdülhamid'i anlamak, her şeyi anlamak olacaktır.” diye başlayan Sofuoğlu, “O'nun başına gelenler Sayın Cumhurbaşkanımızın başına geliyor. Ümmetin kaderi tek kişiye bırakılmaz ama Recep Tayyip ERDOĞAN başımızda kaldıkça biz zaferi kazanacağız. ABD ve dünya'da çatışmalar çıkacak; canımız yanacak ama ipi biz göğüsleyeceğiz, kazanan biz olacağız.” dedi.

Sofuoğlu hocamızın konuşmasından kısa anekdotlar:

“Hep Batılılaşma deniyor da nedir bu Batılılaşma? Bunu diyenlere şunu sormak lazım: Batıdan mülhem yenilikler 1718-1826 reformları (istediğiniz tarihi baz alın), Turgut Özal dönemi hariç “neyi transfer ettiniz, ne ürettiniz?” Ahlak-sızlık, eşcinsellik, ailelerin parçalanması, Lgbt'lilere evlilik hakkı verilmesi... gibi bizleri yozlaştıran şeyler alındı, alınıyor. Abdülhamid Han ise bir yandan modernleşmeyi sürdürürken, teknolojik yenileşmeleri yaparken, en büyük okullaşma oranını sağlarken ahlaki erozyon

yok. %90 borçlar ödenmiş, 1890'larda 106 bölgede petrol tespit edilmiş ve bunların işlenmesi için Alman Deutsche Bank ve ABD ile anlaşıl-



mış, Fizan'a kadar (Libya'da bir bölge) telgraf hatları, demiryolları kurulmuştur; hem ticaret hem de asker sevkiyatı için. Devletin zenginliklerini kullanıyordu.”

“En büyük sorunumuz aydın sorunudur. Gezi müsveddeleri, batı hayranları Müslüman aydın geçinenler dahil.”

“Aydınların işi kitleyi oluşturmak. Mehmet Akif, “İblis, şeytana rahmet okuttun” derken, Said Nursi harekât ordusunun duasını yaparken, Elmallı Hamdi hâl fetvasını yazarken... “hürriyet (özgürlük), eşitlik, kardeşlik söylemleri ile kitleler oluşturuldu ve kitleler oluşturulduktan sonra Enver Paşa iktidarı ele alınca bunları kenara attı ve 1908-1914'te 6 yıl devlet parçalanmayı bekler oldu. 24 milyon km² olan topraklarımız önce 13 milyon km² kayba uğradı, 1908-1914'de; sonra da 12 milyon 200 km² daha kaybettik.”

“Jön Türk cuntası 5'li çeteler halinde, Namık Kemal'in necaset fikirleri ile tıbbiyede özellikle de askeri tıbbiyede taraftar buldu. Hücreden 1 kişiyi yakaladığınızda en

fazla 4 kişi hakkında bilgi verebiliyor, aynı şimdiki Fetöçüler gibi.”

“Son olarak günümüzden bir tespitte bulunalım: Biliyorsunuz Türk Akımı projesi var. Ruslar bu projeyi bizimle yapacaklardı fakat Rus uçağının Türkiye tarafından düşürülmesi ile ilişkiler gerginleşti ve Almanya bu projeyi kapmak için devreye girdi. Bu proje Almanya'ya iki farklı hattan ulaştırılacaktı. Fakat ilişkilerimiz düzeliş Rusya anlaşmayı bizimle yapınca Almanya trilyonlarca dolardan mahrum kaldı, şimdi avuçlarını yalıyorlar. Almanya'nın ve diğer batılı ülkelere bizlere dost görüldüğüne bakmayın. Türkiye çok stratejik bir yerde konuşlanmış, enerji nakil hatlarının, dünya ticaretinin ortasında Akdeniz'de konuşlanmış durumda. Ülkemizde yaşanan son olayların, patlamaların bunlardan etkisiz olduğu, Avrupa'nın, batının işinin olmadığı düşünülemez.”

Programımız, Abdülhamid'in duasının yer aldığı sinevizyon izletiminden sonra, genel başkanımız Mehmet ÇELİK bey tarafından Ebubekir SOFUOĞLU hocamıza hediye takdimi ile son buldu.

Programın ayrıntısı için www.ikradernegi.com sitemizi ziyaret ediniz.





KERİM AYTEKİN İLE MOTİVASYON SEMİNERİ

İKRA DERNEĞİ olarak mutlak şekilde düzenlediğimiz ve yönetim üyelerimiz ile 2. Seviye ve üstü kitap okuru olan üyelerimizin katılabildiği motivasyon seminerlerimizin sonuncusunu 19 Şubat 2017 Pazar günü Esenler Şubemizde "Taberi Tefsirinin Tercümesi"ni dilimize kazandıran ve hali hazırda İstanbul Bağcılar Kent Konseyi Başkanlığı görevini de yürüten Kerim AYTEKİN hocamız ile gerçekleştirdik.

Sabah 9'da yapılan kahvaltının ardından Genel Başkanımız Mehmet ÇELİK beyin takdimi sonrası Kerim AYTEKİN hocamız söz aldı. Aytekin hocamızdan bazı satırbaşları:

Toplantı yönetimi ve zamanın değeri adlı bir kitabım var. Bu kadar kişinin zamanını alıyorsam bunu verimli kullanmam lazım. Tasavvufta bir söz var: Sufi, ebu'l vakt olmaya derler. Ne demek bu? Vaktin babası, yani vakti en iyi şekilde değerlendiren insan, vaktini ibadetle geçiren insan.

İmam Hatip diploması ile lise seviyesinde eğitim görüyorduk ama üniversiteye alınmıyorduk, ben de Eyüp lisesini bitirdim ve hukuk okudum. Cumhurbaşkanı Tayyip beyde öyle yapmıştır. İmam Hatip'i bitirdiğimizde hiçbir şey olamayacağımızı biliyorduk ama biz maddiyatı düşünmedik, okumak istedik ve bitirdik. Bizi aşağılıyorlardı, cenaze yıkayıcısı mı olacaksın diye? Biz ise asla geri adım atmıyorduk. Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer inanıyorsanız en üstünsünüz. Bugünkü halimize şükürler olsun, nerden nereye...

Osmanlı'ya hasta demişler, içimizdekilerde bu zehaba kapılmış. Ne diyor Mehmet Akif merhum: "Devlet batacak, işte bu öldürdü şebabi; git yokla da bak var mı kımdanmaya tabiri? Afakına yüklense de binlerce mehâlik batmazdı bu devlet biz batacak demeseydik. Biz eğer bu teşhise iştirak etmeseydik

bize bir şey olmazdı." İşte bu algı operasyonu: Siz bir şey yapamazsınız, üretemezsiniz...

Bir adam, İslam prensiplerinden gücünü kuvvetini alıyorsa o doğrudan enternasyonedir. İslam'ın kendisi cihan şümuldür. Gıdasını oradan olan cihan şümul olur, tıpkı Tayyip Erdoğan'ın bir dünya lideri olması gibi. İslam'ın nuru ile aydınlandığından dolayı.

Allah (cc)'in var etmiş olduğu nimeti hakka paylaşan bir medeniyetin çocuklarıyız. Batlı Suriyelilere önem vermezken biz bu yüzden önem veriyoruz. Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin kadrini bilen bir topluluğuz. Biz misafiri de doyururuz, aç kalanın karnını da doyururuz, açıkta kalanın da. O yüzden bereket artar. Avrupalı bunu düşünemez.

Sabahları kalkıyorsunuz, somurtarak. Halbuki sabaha varmışsın, soluk alıyorsun, niye somurtuyorsun? Evden çıkmışsın, selam ver. Selam ver ki, selam güvende olmak demektir. Sizler zaten bunları biliyorsunuz ama dersimizi tekrar etmiş oluyoruz.

Peygamber Efendimiz (sav) buyuruyor: "Büyük günahların en büyüğünden birini haber vereyim mi?", diyor. "Bir de yalan söylemek, yalan söylemek, dikkat edin bir de yalan söylemek." Şimdi çevremize bakıyoruz, kişilerin söylediklerinin doğru olup olmadığına emin olamıyoruz.

Sizler de Kerim AYTEKİN gibi değerli hocalarımızın özel sohbetlerinden faydalanmak için ya bir şubemizin üyesi olun, ya da en az 2. seviye kitap okurumuz olun.

Programın bant kaydını https://www.youtube.com/watch?v=w2T4r_XfZuc adresinden izleyebilirsiniz. Yazının daha ayrıntılı halini okumak için de www.ikradernegi.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

HAYATINI ANLAMLANDIR 'HAYDİ ÖĞRENCİLER KİTAP OKUMAYA'

Dünyayı daha güzel, daha yaşanır hale getirebilmenin tek yolu iyi ve güzel şeyleri insanlara aşılama, bilgi ile cehaleti yok etmektir. Bunu başarabilmenin tek ve en kolay yolu ise kitap okumaktır.



Emin Atalay



Mehmet Çelik

Toplum olarak çok fazla kitap okumayı sevmiyoruz. Bizlere pek çok kapının anahtarını sunacak olan kitap okumak ve bunu alışkanlık haline getirmek özellikle gençlere küçük yaşlarda kazandırılmalıdır. Aileler çocuklarını kitap ile küçük yaşlarda tanıştırmalı, kendileri de kitap okuyarak çocuklarına örnek olmalıdır.

İKRA Derneği olarak toplumun bu sorununa çözüm bulmak ve gençlerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla çevremizde bulunan okullarda kitap okumanın önemini anlatma seminerleri gerçekleştiriyoruz.

13 Ocak Cuma günü Bağcılar AIHL ve Ortaokulu'nda Hayatı Kitapla anlamlandırma ve kitap okuma alışkanlığı kazandırma üzerine ilk seminerimizi gerçekleştirdik. Öğrencilerimize Kitabı tanıtan kısa video izlettikten sonra konuşmacı olarak İKRA Derneği Kurucu Başkanı Av. Emin Atalay hitap etti. Atalay, Tecrübeleriyle okumanın önemi ve okuma yöntemleri, ailenin de okuma programına dahil edilmesi hakkında güzel bir sunum yaptı. Öğrencilere soru sorarak katılımlarını sağlayan hocamız, "Doğru bilgi size puan vermese de doğru olarak yazınız çünkü doğruların yaza yaza yanlışları ortadan kaldırılabiriz" telkininde bulundu. Bizim için hoş geçen program Okul Müdürü Muharrem DİNLEYİCİ beyin teşekkürü ve bu tür programların devamı temennisiyle son buldu.

Muharrem DİNLEYİCİ beyin bu programların devam etmesi isteğini kıramadık ve 2. programımızı 28 Şubat Salı günü Genel Başkanımız Mehmet ÇELİK bey ile gerçekleştirdik. Salonun hınca hınç olduğu programda hiçbir koltuğun boş kalmadığı

gibi ayakta dinlemek zorunda kalan öğrenciler de vardı.

Bu sefer ki söyleşinin şöyle bir güzelliği vardı: İlk programımız semeresini verdi ki bu sefer katılan öğrencilerin hepsi kitap okuma gruplarının üyesi olanlardı. Tabii, yaptığımız işin karşılığını görebilmek sevincimizi bir kat daha artırdı. Sayın ÇELİK, gençlere ufuk açıcı, yol gösterici, hedef büyütücü konuşması ile göz doldurdu.

Sayın Çelik'in ifadesiyle: "Hangi açıdan bakılırsa bakılsın kitap okumak kişiye değer katar. İnsana hiçbir zarar vermediği gibi kişiye birçok fayda sağlar. Bu sebeple kitap okumak bir alışkanlıktan öteye bir yaşam tarzı olmalıdır. Kitap okuma alışkanlığı küçük yaşlarda kazanılarak ömür boyu devam ettirilmelidir."

Program sonunda müdür yardımcısı Erdoğan AYDIN bey, Genel Başkanımıza teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.



Yemek Bahane, Muhabbet Şahane



1 8 Şubat 2017 Cumartesi akşamı İKRA DERNEĞİ tüm şube yönetimlerinin katıldığı bir muhabbet yemeği gerçekleştirdik. Yemeğin bahane olduğu, muhabbetin ise şahane olduğu programımızın sunuculuğunu Yayın Kurulu Başkanımız Sayın Av. Halil KENDİR yaptı.

Gittikçe büyüyen bir derneğin üyelerinin bir araya gelmesi için zaman zaman yemeklerin, çayların bahane edildiği programların tertip edilmesinin gerektiğini söyleyen Kendir hoca görünen muhabbet ortamının bunun ispatı olduğunu ifade etti ve şu hadisi zikretti: "Hiçbir gölgenin olmadığı günde 7 grup insan Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenecektir. Onlardan biri de "İnsanlar ki bir araya Allah sevgisi için gelirler, Allah sevgisi üzerine dağılırlar." İnşallah bu topluluğumuz da Allah rızası için, Allah'ın sevgisini kazanmak için bir araya gelen bir topluluktur. Evde, işte, dernekte, evden derneğe giderken bu niyetle yola çıkarsak, Allah için sevdiğim kardeşlerle buluşacağım, istişarede buluna-acağım, toplantıya katılacağım... diye yola çıkarsak inşallah hadiste bahsi geçen o gölgenin altında olanlardan oluruz.

Halil Kendir'in açılış konuşmasından sonra selamlama konuşmasını yapan Genel Başkanımız Sayın Mehmet ÇELİK dernek üyelerine gösterdikleri ilgiye teşekkür ederken, yaptığımız kitap okuma ve okutma faaliyetinin önemine değindi. Hali hazırda 2500'ün üzerinde kitap okurumuzun olduğunu ifade eden Çelik, bizi bekleyen milyon-

ların olduğunu, öncelikli hedefimizin ülkemizde düzenli kitap okur oranını yükseltmek olduğunu ifade ederken çitayı biraz daha yüksek tutarak dünyanın bizi beklediğini söyledi. (Bu gidişle, uzayda hayat olsa hedefimizi uzay olarak gösterecek maşallah, hocada ki bu azme, adanmışlığa hayranız doğrusu)

Genel Başkan'dan sonra söz alan Eğitim Birimi Başkanımız Sayın İlhan ULUÇ ulusa sesleniş konuşmasında yıllardır derneğin her kademesinde çalışmış olması hasebiyle teşkilatçılık ve teşkilatçının vasıflarına değinirken, bu akşam ki yemek programımızın da Merkez Teşkilat Birimiz Sayın Salim UZMAN'ın organize ettiğini ifade etti.

Programın son hatibi ise Kurucu Başkanımız Sayın Av. Emin ATALAY hocamız idi. Atalay konuşmasında, mümin insanın telefona gösterdiği ehemmiyeti insana da göstermesi gerektiğini vurgularken, yaptığımız işi Nuh (as)'un gemisine benzeterek, fırtınaların koptuğu bir devirde bizlerin insanları kurtarmak için, kitap okumak için çabaladığımızı, yaptığımız işin asla küçümsenemeyeceğini ifade etti.

Programımızın sonunda ise Halil KENDİR hocamız, gelenlere teşekkür ederken, teşkilat birimizden bu tür programların en geç 6 ayda bir tekrarlanmasını ifade ederek bizleri bir araya getirmelerini istedi.



İkra Deneği Bağcılar Şubesi Hanım Çalışmaları



Bağcılar şubesi Hanımlar komisyonu olarak her hafta Pazartesi günü saat: 13:00 da Şule Çelik hocamızın sunumuyla tefsir derslerimize yapılmaktadır.

Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim bizlere Allah'ın insanı ve onun sorumluluklarını kısaca varlık gayemizi ve hayatın anlamını öğretir. Bunun içindir ki öncelikli hedefimiz Kur'an-ı okumak anlamak ve yaşamak için mücadele etmektir. Bu kapsamda her hafta Pazartesi günü sohbetlerimize tüm hanım kardeşlerimizi bekliyoruz.

13 Mart pazartesi, derslerimize katılan bir kardeşimizin teklifiyle Bağcılar Kültür ve Sanat Merkezinde tefsir dersimizi işledik, sonrasında çay ve ikramlarımız oldu.

SEMİNERİMİZ

23 Şubat 2017 İkra Genel Merkez Hanımlar Komisyonu tarafından saat: 14.00 da Bağcılar şubemizde psikolog ve aile danışmanı Yıldız KONAL Süslü hanımın anlatımıyla mutlu olmanın yolları konulu seminer düzenlendi.

Bilgi ve tecrübelerinden istifade ettiğimiz Yıldız hanıma Hanımlar komisyonu başkanımız Şule hanıma, programda emeği geçen şube yönetiminde bulunan tüm görevli arkadaşlarımıza ve programımıza iştirak eden tüm hanım kardeşlerimize teşekkür ederiz.

Her hafta Pazartesi günü yaptığımız tefsir derslerimize ve yapacağımız eğitim seminerlerine hanım kardeşlerimizi bekliyoruz.



İlla ki İLİM; Hem Bayanlara, Hem Baylara

Bir ilim meclisi olan Bağcılar Şubemizdeki haftalık sohbetlerimiz Salı akşamları 21:00/21:30 saatleri arasında seçkin hocalarımız ile devam etmektedir. Şubemiz Pazar günü hariç haftanın 6 günü açık olup her gün farklı farklı faaliyetler göstermektedir.

Okuma ve okutma üzerine kurulu olan derneğimizde haftada 2 gün Pazartesi ve Cuma akşamları 21:00/22 saatleri arasında yetişkinlere Tecvilli Kur'an-ı Kerim dersi, Cumartesi akşamları Riya-

züs Salih'in dersleri devam etmektedir.

Bayanlara ise hafta içi her gün sabahları 09:00/12:00 ve 13:00/15:00 saatleri arasında Kur'an-ı Kerim dersi, Pazartesi günleri saat 13.00'da Şule ÇELİK hoca ile sohbetlerimiz devam etmektedir. Ayrıca Cuma günleri orta öğretim ve lise düzeyindeki kız çocuklarımız için 13:00/15:00 saatleri arasında Arapça ve İngilizce derslerimiz vardır. Sizi ve sevdiğiniz ilim meclisimize bekleriz.

ŞEHADET İZ BIRAKIR!



Gönül erimiz, gönül işçimiz, ilk şehidimiz ve gururumuz merhum Mehmet Yılmaz kardeşimiz! Basiretli, ferasetli, ilahi fırsatları sezen ve lehine çevirebilen ender şahsiyet...

15 Temmuz mel'un kalkışmasını şehadetiyle taçlandıran kardeşimiz! Din için, vatan için, bayrak için, devlet için bir an tereddüt etmeden cihada koşan kardeşimiz!

Bu cihat sonunda kanları ilk alınan savaş ganimetleri... FETÖ/PDY'nin sayısız okul ve kuruluşları 15 Temmuz şehitlerinin elde ettiği ganimetlerdir. Bu ganimetlerden biri de Manisa Kırkağaç'ta vaktiyle kolej olarak faaliyet gösteren bir okul. Bu okul 2016-2017 eğitim ve öğretim yılına "Şehit Mehmet Yılmaz Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi" olarak girdi. Halkın mali tekrar halka veriliyor...

İKRA Derneği olarak okul yöneticileri ile görüşen İhsan Karadaş kardeşimiz, şehidimizin adının verildiği okula şehit ailesi olarak gelip ziyaret edip edemeyeceğimizi sorduğunda, okul yöneticileri son derece memnun olmuşlar. Buna binaen de okulda bir program tertip etmişler. Bu çerçevede bizleri bilgilendirdiler ve 15 Şubat 2017'de bir etkinlik düzenleyeceklerini beyan ederek davet ettiler.

Şehidimizin eşi, kadim dostum Ayşegül Yılmaz Hanımefendi, İKRA Yön. Kur. Üyesi Emin Atalay, İhsan Karadaş ve ben S. Atalay; dört

kişilik yol arkadaşı Manisa Kırkağaç'a revan olduk.

Kırkağaç girişine gelmeden Gördes'te bizleri Kırkağaç Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, şehidimizin isminin verildiği okulun müdürü Süleyman Yardımcı ve diğer yetkililer karşıladılar.

Geç saatte geleceğimizden, kimsenin rahatsız olmamasını, başımızın çaresine bakabileceğimizi bildirmiştik. Ama Anadolu insanı işte; mutlaka misafire ikramda bulunacak! Gösterilen zerafet ve nezaket bizleri hem onurlandırdı hem de duygulandırdı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.



Müdürlerimiz bizlerin istirahatı için Kırkağaç Öğretmenevi'nden yer ayırtmışlardı. Öğretmenevine vardığımızda şehidimizin okul müdür yardımcılar Zeliha ve Cennet Hanımlar sıcak dostluk ve kardeşlik gülüşleriyle bizleri kucakladılar.

Ertesi sabah bizleri yine Milli Eğitim Müdürümüz ve okul müdürlerimizden oluşan "ev sahibi heyeti" karşıladı ve şehidimizin adının verildiği okula yöneldik.

Okul bahçe duvarının üzerinde ŞEHİT MEHMET YILMAZ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ yazısını görüp de duygulanmamak elde mi? "Şehadet berekettir." Yapılan hiçbir şey karşılıksız kalmıyor.

Ayşegül Hanım, "şehid eşi" olmanın ağırlığına binaen tüm metanetine rağmen, ani bir duygu yoğunluğu yaşamakla birlikte kendisini çabuk toparlayıverdi.

Okula girince hemen sol tarafta büyük bir pano hazırlanmıştı: "15 Temmuz Şehitler Köşesi". Panoya tüm şehitlerin fotoğrafları konulmuştu. Hassaten şehidimiz Mehmet Yılmaz'ın büyük bir resmi ve hayatının özünü temsil eden cümleleri bizi karşıladı: "İslâm Dini, hayatımın en büyük gayesidir. Hayatımı ona adadım, ölümüm de bu amaç uğruna olmalıdır. Başkaları bunu takip etsin ya da etmesin. Her hâlükârda bu benim istikametim olmalı ve hayatımı bunun için harcamalıyım. Bir tek kişi bile ileriye doğru çıkmasa, ben yine çıkacağım. Hiç kimse bana katılmasa da ben tek başıma yürüyeceğim. Bütün dünya bana karşı birleşse de ben onunla tek başıma mücadele edeceğim."



Programın yapılacağı salona girdiğimizde piri piri, nur yüzlü minik evlatlarımızın sükunetle beklediklerini gördük. Zeliha Hanım öğretmenimizin kısa bir hoş geldiniz konuşmasından sonra Kur'an tilaveti ile program başladı ve şehidimizin eşi Ayşegül Hanım "tüm şehitlere fatiha" diyerek, kızlarımıza ve katılımcı hanım hocalara hitaben konuşmasına başladı.

Ayşegül Hanım kendi hayatından, talebelik yıllarından, yurtta kalan öğrencilerin sıkıntılarından, başörtüsü sorunlarından bahis açarak, günümüzde böyle sorunların kalmadığını, cennet gibi bir vatanı yaşadığımızı, bu vatani hak etmek için, korumak için uyanık olunması gerektiğini vurguladı.

Ülkemizin tarihi, coğrafi iklimi ve yer altı-yerüstü zenginlikleri dolayısıyla yüz yıllardır saldırılara, akınlara maruz kaldığını, Malazgirt zaferi ile Anadolu'ya giren Alparslanlardan bu yana durumun hep böyle olduğunu ekledi.

Gençlere şehit Mehmet Yılmaz Ağabeylerini anlatan, zaman zaman gülümseyen/gülümseten hoş anılarla dolu güzel bir yaşamın ana hatlarını verdi.

Gençlere tavsiyeler arasında "hayatı dolu dolu yaşayın; fırsatları kaçırmayın. Okuyun, ama "adam gibi adam olun" derler ya, işte öyle okuyun. 15 Temmuz kalkışmasında bulunan hainler de okumuşlardı, ama adam değildi. Herkes okuyabilir, ama gerçek manada insan olamaz. İnsanlığını hiç kaybetmeyin" dedi.

Konuşma boyunca salondan çıt çıkmaması, dinleyicilerin istekle dinlediklerinin bir göstergesiydi. Program sonuna doğru soru-cevaplı söyleşi oldu. Talebe kızlarımızdan güzel ve ilginç sorular geldi.

Program Zeliha Hanım'ın, Ayşegül Hanım'a çiçek ve plaket vermesinin ardından sona erdi.

Daha sonra salona Milli Eğitim Müdürümüz Adem Bey ve yol arkadaşlarımız ile beraberindeki erkek öğretmenler girdiler. Müdür beyin işaretleriyle 5. Sınıf talebesi İlnur isimli bir kızımızı çıkararak D. Ali Erzincanlı'nın 30 kuş adlı şiirini seslendirdi ve salonu bir duygu seline boğdu.

İlnur'un ardından derneğimiz kurucu başkanı Emin Atalay mikrofona çağrıldı ve derneğimizi, kuruluş ve amacını anlatan bilgiler verdi.

Akabinde söz alan Milli Eğitim Müdürümüz Adem Bey de bu ülkenin 15 Temmuz Şehitlerine çok şey borçlu olduğunu söyleyerek, kızlarımıza okumanın önemli olduğunu, ama önce insan olmanın önemini vurguladı.

Kırkağaç'tan kırk sayfaya yazılacak güzel hatıralar ve duygularla ayrıldık. Bir kez daha anladım ki, anladık ki şehadet "boş bir şey" değildir ve mutlaka iz bırakır; güzel izler...

İKRA DERNEĞİ MERKEZ HANIMLAR KOMİSYONU ÇALIŞMALARI

2014 yılında Hanımlar Komisyonu Başkanı Şule Çelik hanımın öncülüğünde hafta içi her cuma saat:13:00'da başlayan iki oturumdan oluşan akademi programımız devam etmektedir.



AKADEMİ PROGRAMININ İÇERİĞİ

- Temel eğitim (Kur'an Meali, Tefsir, Fıkıh, Siyer)
- Türkiye'deki İslami cemaatler ve faaliyetleri
- Hizmet içi eğitim
- Türkiye toplumun temel özellikleri ve dine bakışları
- Günümüz İslam coğrafyası
- Diksiyon ve hitabet, iletişim teknikleri
- Söz ve öz ilişkisi (İslam ahlakı)
- Cemaat ve cemiyetler
- Tarihteki liderler ve topluma etkileri
- 2014 yılında Fatmanur Kutay hocamızın anlatımıyla: Kişisel Gelişim

- 2015 yılında Fatma Türk hocamızın anlatımıyla: İslam Coğrafyası
- 2016 yılında Fadime Başer ve Şule Çelik hocalarımızın anlatımıyla: Uzak ve Orta doğu ülkeleri ile Afrika kıtası ülkeleri
- İKRA Hanımlar Gençlik Başkanı Feyza Çelik hanımın sunumuyla:
- Cemaat cemiyet ayrımı
- Melike Nur Çep hocamızın anlatımıyla: Hitabet
- 2016 /2017 yılı Dilek Yıldırım hocamızın anlatımıyla: Örnek Liderler ve Toplum Üzerindeki Etkileri
- 2017 yılı Fadime Başer hocamızın anlatımıyla: İslam Tarihi

İkra Hanımlar Komisyonu Akademi programımız da bu konular işlendi ve işlenmeye devam etmektedir. Derslerimizde bilgi ve tecrübelerinden istifade ettiğimiz hocalarımıza ve bu derslere ilgi göstererek azim ve gayretle katılan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz.



GEZİLERİMİZ VE ZİYARETLERİMİZ



Yönetim kuruluna yönelik motivasyon amaçlı kahvaltı programı düzenledik. Kahvaltı esnasında yıllık çalışma programımızın üzerinden geçildi. Keyifli bir kahvaltı programının ardından

Nenehatun Mahallesinde bulunan Esenler Güzide Özdilek İmam Hatip Lisesi'ne ve Nene Hatun Ortaokulu'na ziyaret yapıldı. Yine kurum ziyaretleri kapsamında Aydoğdu Derneği ziyaret edildi. Bizleri ağırlayan Aydoğdu derneğine, Nenehatun Ortaokuluna ve Güzide Özdilek İmam Hatip Lisesine teşekkür ederiz.

İKRANIN YENİ VE EN KÜÇÜK ÜYELERİNE ZİYARET

Hanımlar komisyonu tarafından Saliha, Songül, Kevser, Hülya ve Dilek arkadaşlarımıza bebek ziyaretlerimiz oldu. Kardeşlerimiz ve tüm geleceğimiz yarınlarımız olan evlatlarımıza Allah'ın rızasına uygun Rasul'ün izinden yürüyen sırat-ı müstakimden ayrılmayan ilme, irfana, ahlaki hamidiyeye sahip İslam'ın ışığı ile etrafını aydınlatan Hayırlı nesiller olması duasıyla İkra ailesine Hoşgeldiniz diyoruz.





İLAHİYATÇI ÖMER DÖNGELOĞLU İLE OKUMA SEFERBERLİĞİ

Derneğimizin kuruluş amacı olan "Okuma Seferberliği" üzerine sohbetini gerçekleştiren hocamız, Allah (cc)'in Peygamberimize ve Müslümanlara ilk emrinin "Namaz kıl" yada "Zekat ver" gibi bir ibadetle değil "İKRA" emri olmasının altında büyük bir neden olduğunu belirtti. Ayrıca günümüzde, Müslümanların en çok ihtiyaç duyduğu şeyin ilim olduğunu beyan eden hocamız, doğru bilgiyi öğrenmemiz, öğrenmek içinde okumamız gerektiğinin altını çizdi.

Birilerinin arkasından kuru vagon olmamız gerektiğini belirten DÖNGELOĞLU, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)'in, Müslümanları ilim öğrenmeye teşvik ettiğini, bu noktada İKRA Derneğinin çalışmalarının önemiyetinin bir daha ortaya çıktığını söyledi.

"Olaylara çok yönlü bakmalıyız."

15 Temmuzda Müslüman aleminin, ülkemizin büyük bir facianın eşiğinden döndüğünün altını çizen hocamız, Safvan ibnu Süleym (r.anh)'dan rivayetle; Ey ALLAH'ın Resulü! Mü'min korkak olur mu? dedik. "Evet" buyurdular. "Peki cimri olur mu?" dedik yine: "Evet"

buyurdular. Biz yine: "Peki yalancı olur mu?" diye sorduk. Bu sefer "Hayır" buyurdular." hadisi şerifini hatırlatarak, 40 yıl boyunca terör örgütlerinin ülkemizde yalan söyleyerek bizleri kandırdıklarını belirtti. Hz. Yakup (a.s.) ile Hz. Yusuf (a.s.) kıssasını ve Hudeybiye biatında yaşananları kendine özgü anlatımıyla dinleyicileri duygulandıran hocamız, çok kitap okumanın gerekliliğini, okurken de olayları farklı kaynaklardan okumanın gerekliliğine dikkat çekti. Bu verimli sohbetini dualarla nihayete erdiren hocamıza, Derneğimiz adına bu güzel programın anısına küçük bir hediye takdim edildi.



DOSTLARIMIZA ZİYARET

Hızlı şehir yaşamında maalesef misafirlik eskisi gibi olmuyor. Ama biz dostlarımızı unutmuyor ve bu hızlı yaşamın arasına onları ziyaret etme eylemini de ekliyoruz.

İlk olarak şubemize maddi ve manevi büyük destekleri olan Metin BAKİREL abimize işyerinde ziyaret gerçekleştirdik. İkinci olarak Harun ŞEREFİ abimizle hasbihal ettik. Son olarak Umre yapan Mustafa YEMEZ kardeşimize ev ziyareti gerçekleştirdik. Allah kardeşimizin umresini mebrur ve makbul eylesin inşallah.



İKRA TUNA HANIMLAR KOMİSYONU



Hanımlar komisyonu olarak düzenlediğimiz tüm SEMİNERLERİMİZ'e ve her hafta çarşamba günü saat:14.00'da başlayan ve dönüşümlü olarak gerçekleştirdiğimiz tefsir ve siyer konulu sohbetlerimize tüm hanım kardeşlerimizi bekliyoruz.

Değerli dostlar! Mürşide Uysal hocamızın 01 Mart Çarşamba günü verdiği "Kur'an'da Örnek Aile ve Kadın" konulu seminerimizden bazı notları paylaşmak istiyoruz.

Şu 3 şey insan için geliştiricidir:

1. Aile görgüsü,
2. Bilgiye açık zihin,
3. Doğru model

Ashabım yıldızlar gibidir, hangisine uyarırsanız doğru yolu bulursunuz.

Anneler medreselerimizdir. İtalyan şarkiyatçı Anna Masala "Siz Türkler hazine sandığının üzerine oturan dilenciye benziyorsunuz" der. Kadın anne pergel gibidir, bir ayağı sabit diğer ayağı toplumu inşa eder.

Kadınlarımız eğitilmiş olursa, onlara doğru model verildiğinde Ümmet güçlenir. "Kendine yaptığın yatırım topluma yaptığın yatırımdır."

Müslüman kadın asildir. "Secde eserinden olan alâmetleri yüzlerindedir." Fetih Suresi 29

Önümüzde ne kadar da örneğimiz var:

Hz. Hatice: Ümmetin kadınlarının en hayırlısı.

Vefanın ve fedakârlığın sembolü.

Kuvvetli, zengin ama mütevazı, ilk iman eden kadın. Vefalı güçlü eş, gücüyle erkeğini eriten değil yücelten, gücüne güç katan, ümit var, zor zamanda kayalar gibi dimdik ama son derecede şefkatli, huzursuz etmemiş yalnızca bırakmamış efendimize yakın olmuş ama kendini de özetlemiştir. Eşinin işinden dolayı sorun çıkarmamıştır.

İyi bir evlilik için :

1. Arkadaş,
2. Ortak hedef, hayal,
3. Problem çözme yeteneği olmalı.

Evliliğin kıvamını belirleyen kadındır. Tahire kal ki, tahir bulasın; sev ki, sevilesin.

Hz. Aişe: Bilgeliliğin ve sevginin sembolü, kördüğüm.

Allah'ın Peygamberinin sevdiği, Hz. Ebubekir'in kızı, ilimde öncü, akli, ilmi, cömertliği, hızlı öğrenme, yorumlama, nesillere aktarma.

Amr b. As, Rasulullah'a: "En sevdiğin insan kimdir?", diye sorar. *Resulullah, Aişe karşılığını verir. Amr bin As diyor ki: "Erkeklerden en çok sevdiğin kimdir? diye sordum. Resulullah Ayşe'nin babasıdır cevabını verdi."* Çocuğu olmadığı için yeğenleri ile ilgilendi, soru sormaktan çekinmezdi, dinin yansını Ayşe'den alın fakih, tıp bilgisi, tarih, miras hukuku alanında bilgi sahibi.

Ümmü Seleme: Dirayet sembolü, Hudeybiye'de istişare, doğru zamanda doğru iş yapma konusunda örnek annemiz.

Rasulullah (sav) bir gün hutbede: "Ey insanlar!" deyince saçlarını taratan **Ümmü Seleme:** "Ben de insanım.", diyerek Resulullah (sav)'ı dinlemeye koşar.

Zeynep binti Cahş: İnfak kahramanı, eli açıklığın sembolü.

Hazreti Aişe (ra) anlatıyor: "Resulullah (sav)'ın bazı hanımları ona hangimiz sana daha önce

kavuşacağız dediler. Resulullah (sav)'da kolu en uzun olanınız buyurdu. Bunun üzerine bir kamış alıp kulaçlarını ölçmeye başladılar. Sevde en uzun olandı. Zeynep'in ölümünden sonra anladık ki onun kulacının uzunluğu sadaka vermesiymiş. *İçimizden Resulullah (sav)'a en erken o kavuştu. Çünkü o sadaka vermeyi çok severdi."*

Ümmü Süleym Rümeyya: Hz. Enes'in annesi, peygamberimize çocuğunu hediye veren, Hz Talha ile onun iman etmesini mehir kabul ederek evlenen örnek bir hanım.

Esma binti Yazid: Hatibetun nisa (kadınların hatibi), hazır cevap, konuşma kabiliyeti ile öne çıkmış, kadınların sözcüsü, çok soru soran bilge bir kadın.

Ümmü Mihcen: Gönüllü işlerin temsilcisi, mescidin temizliğini üstlenen yüce gönüllü siyahi bir kadın.

Ruveyde: Hemşire, şifa elçisi.

Ümmü Umare Nesibe: Cengaver, savaş meydanlarının kadın yiğidi.

Hansa Binti Amr: Şair, 4 oğlu Kadisiye'de şehit.

Hz. Fatıma: Seyyidetun nisa (cennet kadınlarının hanımefendisi)

Kızlara verilen değer sembolü, Rasulullah (sav)'ın sevgi ve saygısının ifadesi.

Babasının annesi, vahiy evinin kızı, ev hanımlarının piri, evlat, eş ve anne olarak örnek.

Toplumsal görevlerde örnek (muahacir, muahide, muallime, metanetli)

Hz. Asiye: Kasas süresinde geçen Firavun'un karısı soylu, güzel, şöhretli, değerli.

Şahsiyetli ve kaliteli insan. Yetime sığınak ve koruyucu annelik.

Tercihlerimiz dünya mı, ahiret mi olmalı? Cevabı, en güzel örneklerden biri olan Hz. Asiye'de.

Allah'a isyanda kula itaat yok. Güç ahlakı - Emanet bilinci. Ümitsizlik yok. La tahzen innallahe meana.

Hz. Meryem ve İmran Ailesi: Allah nezdinde değerli olmak erkek ya da kadın olmakla ilgili değildir. Hepimiz için asıl mesele Meryem olabilmektir. Bir ders daha; anneler çocuklarını henüz üzerlerinde taşıırken sunabiliyorsa Rablerine, ne mutlu bu annelere.

Anne duasıdır. Meryem annesi Hanne'nin duası.

Çiçek gibi yetişti. Kız çocuklarına çiçek gibi hassas yaklaşmalı. Huzurlu bir dünya ve aile için sağlıklı nesillere ihtiyaç vardır. Bunun için anne babalara büyük görevler düşmektedir.

İlminden istifade ettiğimiz değerli MÜRŞİDE UYSAL hocamıza teşekkür ederiz.

Kitabın Gücü

Kitabın gücüne bir kez daha şahit olduk, ama farklı bir güç. Kitap severleri bir araya getiren yine kitap oldu.

24 şubat 2017 Cuma akşamı Mehmet Çelik hocamızın hatipliğinde yemekli bir sohbet programı tertitledik. Mehmet Buran abimizin anne-babası hayırına verdiği yemek 110 kişi katılımıyla gerçekleşti.

Programımız Mustafa Bayındır kardeşimizin okuduğu Yasin'i Şerif ile başladı. Genel Başkanımız Mehmet Çelik de bir ayet ve bir hadis etrafında bir sohbet yaptı.



Nenehatun Şubesi Hanımlar Çalışmasına Maşallah

Kur'an Dersi

Bayan kolları olarak her Pazartesi ve Çarşamba Saat 13.00 da Kur'an-ı Kerim derslerimize,

Her Pazartesi saat 14.30 da Tefsir derslerimize devam ediyoruz.

Sosyal Proje

Güzide Özdilek Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğretmenlerini şubemizde misafir ettik ve akabinde iade-i ziyarette bulunduk.

İki kurum olarak işbirliğiyle öğrencilerimizin gelişimi açısından seminer ve programlar düzenleme ve öğrencilerimizin derneğimizin kitap okuma programına katılımı ve takibi konuları üzerinde uzlaştık. Bu çalışmalarımızın her iki kurum adına da hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz eder Güzide Özdilek Anadolu İmam Hatip Lisesi yönetimine ve Öğretmenlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz.



Bir Dil, Bir İnsan

Derneğimizde genç kızlarımıza yönelik Perşembe-Cuma-Cumartesi günleri saat 11.00 da Arapça ve İngilizce Kursu açma kararı aldık ve kayıtlara başladık.

Hepimiz Kardeşiz, Madem...

15 günde bir kardeş kurum İHH'da Fatma TÜRK Hanımefendinin İSLAM COĞRAFYASI derslerine katılıyor, ümmetin derdiyle dertlenip, sevinciyle neşeleniyoruz. Hepimiz kardeşiz madem birbirimizden haberdar olmak zorundayız. Çünkü bizler bir vücudun azaları gibi olmalıyız.

KİTAP DOSTU VAN KEDİSİ

Güzel gözlü Van kedisinin evsiz kaldığını öğrenince çok üzüldük. Tabiki onu sokakta bırakacak halimiz yoktu. Misafir etmek önce birkaç gün. Bu arada ısındık birbirimize...

Beklide sohbetlerin etkisiyle oda sevdi kitapları :

Kütüphaneden çıkmaz oldu. (Allahüalem okumayı da sökmüştür :)

Tabiki bu kadar güzel olunca talibi çok oldu. Uygun bir aileye teslim ettik güzel misafirimizi. Yaratan Rabbim ne de güzel yaratıyor.



Kitap dostu kedimizin, kitapla yakınlaşma fırsatı bulamamış tüm kardeşlerimize örnek olması temennisiyle...

NOT: Sohbetlerden etkilendiğini belirtmiş

Yani bekleriz efendim...

Gençlerimiz Tam Gaz



Abdurrahman Kurt kardeşimizin önderliğinde gençlerimiz tam gaz yoluna devam ediyor. Perşembe (20.00) ve Pazar (17.00) günleri başta Kur'an-ı Kerim, Hadis ve Ahlâk derslerinin yanında sosyal aktivite ve oyunlarla gençlerimiz yarına hazırlanıyor, hem eğlenip hem eğleniyorlar...

Günden güne çoğalan talepler bizi mutlu ediyor ve çalışma azmimizi artırıyor.

Özellikle Nenehatun mahallesi olmak üzere yakında oturan tüm genç kardeşlerimizi bekliyoruz...

Din Nasihattir

İnsan beşer ve şaşar. O zaman şaşmaları önlemek için "Din nasihattir" cümlesini kendimize şiar ediniyoruz. Hızla geçen zaman içerisinde dünyaya dalıp belki de unutuyoruz kendimizi ve tam bu esnada birbirinden değerli hocalarımız giriyor devreye. Format atıyoruz kendimize adeta. Bazen bildiğimiz şeyler olsa da, unuttuğumuz veya uzaklaştığımız değerlerimizi tekrar

hatırlıyor ve şöyle bir ESTAĞFİRULLAH deyip kendimize geliyoruz hep beraber.

Her Pazartesi saat 21.00 - 21.30 arası rutin sohbetlerimize devam ediyoruz. Hem kendimizi formatlıyor hem de dünya meşgalesinden biraz uzaklaşıp bir bardak çay eşliğinde dostlarla hasbihal ediyoruz.

Sizleri de bekleriz...

Oyunun Kuralları

Hani derler ya oyun kurallarına göre oynamalısındıye...



Şayet bir oyun bile belli kuralları içerisinde oynanıyor ise... Peki ya mevzu bahis ibadetlerimiz ise??? Bunun kuralları yok mudur?

Vardır elbet !!!

İşte tam burada devreye Nenehatun Camii müezzini SELİM BATUR hocamız giriyor.

Her Cumartesi saat 20.00-20.30 arası hep beraber İLMİHAL DERSLERİ ile ibadetlerimizin kurallarını beraberce gözden geçiriyoruz.

Eee! Mevla'm amellerimizi zayı etmesin.

Mahşerde küfemiz delik çıkmasın inşallah.

Bekleriz efendim...

Enfes Yemek, Hoş Muhabbet

Yönetim kurulu üyemiz Hüseyin ÇELİK kardeşimizin misafiri olduk. Eee, bizimde kaçamaklarımız böyle..

Enfes yemek üzerine hoş muhabbet olunca tadına doyum olmuyor doğrusu..

Bir kere daha gördük ki;
Yol yürümek zor iştir,
Doğru yolda yürümek er işidir.
Er kişinin en büyük ihtiyacı,
Hak yolda yürürken yoldaş bulabilmektir...

Bu vesileyle Hüseyin Çelik kardeşimize izzet ve ikramlarından dolayı teşekkür ederiz.

Rabbim hanelerine huzur keselerine bereket versin inşallah.



Dava Adamının Öncelikleri

Ramazan KAYAN hocamız 6 Şubat 2017 akşamında şubemizin misafiri oldu. "Günümüzde Sahabe Gibi Yaşamak" konusu ile bizlere hitap eden hocamız dava adamının nasıl olması gerektiğine dair bizleri bilgilendirdi. Hocamızın konuşmasından bazı satırbaşları:



gömleğini çıkarmalıyız.

-İffet gömleği; Hz. Yusuf (as) gibi gömleğimizin arkadan yırtık olması lazım.

-Takva gömleğini giymemiz lazım.

Bir dava yolunda olanın derdi olur: Şu anda yeni gelen nesil günübürlük yaşıyor, dertsiz, tasasız yaşıyor. Ama biz dertliysek, dava adamıysak tüm İslam alemini biz dert edineceğiz: Halep, Arakan, Gazze, Pakistan, Keşmir... bizim derdimiz olacak. Tebliğ bizim derdimi olacak. Kısacası davamız İslam ise derdimizin bizi harekete geçirmesi lazım ve İslam'ın geleceğini, ümmetin geleceğini kişisel çıkarlarımızın önüne koymamız lazım.

Derdi olanın, davası olanın sevdası olur: İslam davası bizim kara sevdamız olacak. Hz. İbrahim (as) gibi olmalıyız, öyle ki o çok sevdiği Hz. İsmail (as)'ini davasının, sevdasının önüne geçirmede ve Allah (cc)'in emrine kesinkes uydu. Rahata ve felaha erdikçe sevdamız azalmamalı, onun içinde hiçbir zaman kendimizi boş bırakmamalıyız.

Davası olanın rüyası olur: Öyle bir aşk olması lazım ki İslam'ın kanayan yarası Halep, Gazze, Arakan... rüyasına girmeli. Tarık bin Ziyad, Fatih Sultan Mehmet, Hz. Yusuf ... dava adamlarıydı ve rüyalarında yaşadılar. Bu rüyaların de bedelini ödemek lazım:

Bedel ödemek lazım: Tarık bin Ziyad rüyasını gerçekleştirmek için gemileri yaktı; Fatih sultan Mehmet gemileri karadan yürüttü, Hz. Yusuf zindanlarda bedel ödedi. Bu bedeli öderken şu 4 gömleğe dikkat etmeliyiz;

-İhlas gömleği; Bu devirde İslamı yaşamak ateşten gömlek giymek gibidir. Bu gömleği giymeliyiz.

-Laik Kemalist düzenin bize giydirdiği zillet

Davası olanın amacı, hedefi ve gayesi olur: Davası İslam olanın hedefi Allah (cc)'in rızası olur. Hz. Allah (cc) bize yeryüzünün efendisi olmamızı söylemişken bizim daha aşağısını düşünmemiz akıl dışıdır. İstikametten dışarı hangi şey olursa olsun çıkmamalıyız. Amacımız yalnızca İslam devleti kurmak değil, mühim olan Allah (cc)'in rızasını kazanmak olmalıdır. Bu yoksa ve diğer yollara saparsak daha yeni yaşadığımız ihaneti yaşamak içten bile değil. Bizim amacımız iktidar olmak değil, cihad etmek değil, bunlar araç, bizim asil amacımız, gayemiz Allah (cc)'in rızasıdır.

Davası olanın gayreti olmalı: İstatiklere göre 10 milyon gencimizin %3'üne ulaşabilmişiz. Hapishanelerde binlerce genç, onbinlerce insan var. Boşlukta binlerce insan var, bunlara ulaşmamız lazım.

Davası olanın özveri ve fedakarlığı olur: Adanmışlık olmalı, davamızın fedaisi olmalıyız. İnsan ancak gayreti kadar kazanç sağlar. Ümmetin düze çıkmasını istiyorsak adanmış olmamız lazım. Dava yolunda harcadığımız zaman, para ... vs. yeterince olmalı.

Davası olanın umudu olur: Hasbünallahî ve niğmel vekil... Bu sözü kalbimize kazımalıyız. Eğer kazırsanız Kızıldeniz size otoban olur.

Davası olanın yüreği olur: Eğer siz yüreğinizi ortaya koyar ve her türlü bağlantıları kopararak kalb-i selim ile yola çıkarsanız işte o zaman kendinizi ve davanızı düzlüğe çıkarırsınız ve insanların ve insanlığın umudu siz olursunuz.

Dava adamı olmak dileğiyle... (Amin)

İLLERE GÖRE İKRA TÜRKİYE KİTAP OKUR HARİTASI



İKRA ANADOLU İRTİBAT: İHSAN KARADAŞ - 0507 750 50 16

Esenler Şubesi

Fatih Mh. Fatih Cd. 35. Sk.
No:4/A Esenler
Tel: 0553 447 08 56

Bağcılar Şubesi

Çınar Mh. 5/2 Sk.
No. 8 Bağcılar
Tel: 0530 524 13 01

Güngören Şubesi

Güneştepe Mh. Şehit Özcan Canik
Sk. No:11/C
Tel: 0536 619 33 37

Tuna Şubesi

Tuna (Karabayır) Mh. Bağcılar Cd.
No:48 Esenler
Tel: 0543 788 22 40

Nenehatun Şubesi

Nenehatun Mh. Aziziye Cd.
No: 70 Esenler
Tel: 0537 330 09 77

Başakşehir Şubesi

Başak Center, Uğur İş Merkezi, Kat:1
D:6 5. Etap, 2. Kısım - Başakşehir
Tel: 0532 417 08 00



Ezme

Dürüm Evi

Merkez: Abdi İpekçi Cad. No: 56 Bayrampaşa - İST.

Tel: (0212) 576 56 56

Şube: Cevatpaşa Mah. Millet Cad. No: 168 (Cevatpaşa Işıklar) Bayrampaşa-İST.

Tel: (0212) 477 55 55

