



"Farkınız Okumak Olsun" İKRA

ilim kültür
ve rahmet
derneği
bülteni

ÜCRETSİZDİR

Yıl: 10 • Sayı: 38 • Temmuz - Ağustos - Eylül 2016 • www.ikraderneği.com



İnancımız İslâm, Ya Yaşantımız?



İlim ve Alim
İrfan BAŞ



Röportaj
Sibel ERASLAN



Araştırmacı Yazar
Sait ALPSOY ile
Motivasyon Semineri

METİN HEDİYELİK

YAĞLI BOYA TABLO - HAT YAZILI PANOLAR - DEKORATİF RESİM ÇERÇEVELERİ
HAC MALZEMELERİ TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ



**Hac & Umre Malzemeleri
Toptan ve Perakende Satışı**

**Hac & Umre'ye
giderken ve
dönüşünüzde
ihtiyacınız olan
herşey ve daha
fazlası için
tek adres**



METİN HEDİYELİK

İstoç 15. Ada No: 158 - 160 PK. 34550 Mahmutbey / İSTANBUL

Tel.: +90 (212) 659 84 92 Fax: +90 (212) 659 84 93

www.metinhediyelik.net • info@metinhediyelik.net

*Hac & Umre
Malzemelerinde
Alışverişin Tek Adresi*

NEYE İNANIYORUZ, NASIL YAŞIYORUZ?

“İman edip güzel işler yapmak” farklı kalıplarıyla Kur'an-ı Kerim'de çok karşılaştığımız bir ifadedir. Bu ifade hem inanç ve eylem arasındaki sıkı bağlantıyı ortaya koyuyor, hem de eylemin, inancın ayrılmaz bir sonucu olması gerektiğine vurgu yapıyor.

Asıl olan, inanç ve eylemin, düşünce ve yaşantının birbirine uygun olmasıdır. Yani yaşantının, inançtan süzülüp çıkması ve onu yansımasıdır. Ne var ki, genelde bu ikisi arasında bir ayrışmaya şahit oluruz. Daha doğrusu eylemin ve yaşantının, inanç ve düşünceye yabancılaşması, onlardan sapması söz konusu olur. İnanılan ile yaşanan arasındaki makas bazen öylesine açılır ki, ikisi arasında bir bağ kurabilmek neredeyse imkânsız hale gelir. Ne inancın, yaşantı üzerinde bir etkisi görülür; ne de yaşantı, inancın ne olduğu hakkında bir ipucu verir.

Bu noktada acaba biz müslümanlar nasıl bir manzara ortaya koyuyoruz? Acaba dışarıdan bakan biri, sabahın köründen gecenin karanlığına kadar, dünya maişeti için çabalayan, bütün gücünü ve gayretini dünya nimetlerini elde etmek için harcayan, sevinci ve hüznü dünyalık kazanca veya kayba odaklanan, yirmi dört saatin yarım saatini ibadet etmeye ayıramayan insanlara bakıp, bunların, dünyanın geçici bir imtihan yeri, asıl olanın ebedi ahiret yurdu olduğuna inanan, önemli olanın dünyanın geçici menfaatleri peşinde koşmak değil, kalıcı olan cenneti kazanmak için çalışmak olduğunu söyleyen kimseler olduğunu söyleyebilir mi?

Yoksa halimiz Yüce Allah'ın şu ayet-i kerimede hitap ettiği kimselere daha mı uygun düşüyor: “Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği Kitab'a ve daha önce indirdiği kitaba iman edin.” (Nisa: 136). Dikkat edilsin, ayette iman edenlere hitap ediliyor ve Allah'a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği Kitab'a ve daha önce indirdiği kitaba iman etmeleri isteniyor. İman eden kişi zaten bütün bunlara iman etmiş olmaz mı? Üzerinde düşünülmesi gereken bir durum.

İnanılandan çok uzak bir hayat yaşanması, elbette iman hassasiyetini zayıflatır ve korunmasını zorlaştırır. Allah korusun, şu ayetin bahsettiği duruma düşülebilir: “İman edip sonra inkâr eden, sonra iman edip tekrar inkâr eden, sonra da inkârlarında ileri gidenleri Allah ne bağışlayacak, ne de doğru yola erdirtirecektir.” (Nisa: 137).

Peygamber Efendimizin (sav) şu hadislerin de bahsettiği durum da, inanıldığı gibi yaşamamanın bir sonucu olsa gerektir: “Kıyamet kopmazdan önce karanlık geceler gibi fitneler ortalığı kaplayacaktır. O zaman kişi mü'min olarak sabahlar, kafir olarak geceler; mü'min olarak geceler, kafir olarak sabahlar. Dinini küçük bir dünyalığa satar.” (Tirmizi).

Amacımız karamsar bir tablo çizmek değil; aksine günümüzde müslümanların büyük çoğunluğuna hakim olan bir eksikliğe ve bu eksikliğin giderilmesine dikkat çekmek. İnançımıza uygun olarak yaşamak, imanımızı bir kalkan gibi korur ve ebedi mutluluğa nail olmamızı sağlar. Aksi takdirde, yaşadığımız gibi inanma tehlikesiyle yüz yüze geliriz. Allah bizlere sarsılmaz bir iman ve inandığı gibi yaşamak nasip etsin. Amin!

Selam ve dua ile...



Av. Halil KENDİR
İKRA Derneği
Yayın Kurulu Başkanı



Sayı: 38 Temmuz - Ağustos - Eylül 2016
Bu yayın İlim Kültür ve Rahmet (İKRA) Derneği Bültenidir.
3 ayda bir yayınlanır.
Ücretsizdir.

İlim Kültür ve Rahmet (İKRA) Derneği adına Sahibi ve Sorumlu Müdürü
Av. Emin Atalay

Yayın Kurulu

Halil Kendir - Erdoğan Aydın
Hakan Uluç - Fatih Coşkun
İlhan Uluç - Vural Erce
Feyyaz Kalkan - Eray Açıkgoz
İsmail Demir

Reklam

Emin Atalay GSM: 0554 651 43 43

Sekreteryası

Zeynel Ünal

Basıldığı Yer

GD Orset
0212 671 91 00

Tasarım

Klon Ajans

Adres

Çınar Mah. 5/2 Sk. No:8 Bağcılar / İSTANBUL
Tel: 0212 434 04 87 - 0212 562 54 44
www.ikradernegi.com

Dergimiz Bağcılar Basın Savcılığının 2007/24 sayılı evrak bilgileriyle basılmaktadır.
Dergimiz bu sayıda 5.000 adet basılmıştır.

12



KUR'AN HİZMETİNDE BİR ÖMÜR: ARIF BAŞ

14



RÖPORTAJ: SİBEL ERASLAN

18



SAİT ALPSOY İLE MOTİVASYON SEMİNERİ

22



KİTAP SEYYAHLARI: AMASYA NOTLARI

- 05 Kitap Tanıtımı / Niçin Yaratıldın?
- 06 Ahmet EFE / Yarattılış Gayemiz Nedir ve Bunu Nasıl Gerçekleştiririz?
- 08 Emin ATALAY / Kulluğunuz Kapsama Alanı İçinde Mi?
- 10 Ahmet Yapıcı / Surda Bir Gedik Açsak mı?
- 16 Kitapla Hayatı Değişenler: Aysu YILMAZ
- 17 Merkez Haberler: Hanımlar Komisyonu
- 20 Merkez Haberler: Takdirname ve Mezuniyet Programı
- 21 Merkez Haberler: İftar
- 24 İKRA ANADOLU / Anadolu Okuyor
- 26 İKRA ANADOLU / Urfa Notları
- 28 Şubelerden Haberler: Bağcılar
- 30 Şubelerden Haberler: Tuna
- 32 Kitapla Hayatı Değişenler: Recep YÜCEER
- 34 İletişim

Niçin Yaratıldın? -Feyzullah BİRİŞİK-



KİTAP
TANITIMI

Vural
ERCE

“Andolsun ki biz, insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Karada ve denizde taşıtlara yükledik ve temiz yiyeceklerden onları rızıklandırdık. Onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” (İsra suresi: 70)

Bu sayımızda yazarın ifadesiyle “aynı masada oturup, karşılıklı konuşuyormuşsunuz gibi okunabilecek” bir kitabı tanıtmak istiyoruz: Feyzullah Birşik tarafından kaleme alınan ve Karınca Polen Yayınlarından çıkan “Niçin Yaratıldın?” isimli kitap.

Allah’a kul olma yarışında harekete geçenlere ithaf edilen kitap, zamanımızdaki meşguliyetlerin, niçin yaratıldığımızı neredeyse unuttuğu bir dünyada, bu hayati gerçeğin hatırlanmasına ve buna göre yaşanmasına bir katkı sunuyor.

Yazar “O (Allah) ki, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı...” (Bakara: 29) ayetini hatırlatarak önemli bir hususa dikkat çekiyor. Yeryüzündeki her şey; etinden, sütünden ve derisinden yararlandığımız hayvanlar; çeşit çeşit meyveler, sebzeler ekinler; dağlar denizler nehirler; rüzgarlar, bulutlar, yağmurlar... hepsi insan için yaratılmıştır.

Peki bu kadar çok şey kendisine tahsis edilmiş olan insan ne için yaratılmıştır? Kendisine tahsis edilenlere bakıldığında, insanın çok daha önemli bir şey için yaratıldığı kendiliğinden ortaya çıkıyor. Yazar, insanoğlundan çevresine bakmasını ve kendisine hizmet eden varlıkları görmesini istiyor. İbret gözüyle ve tefekkür ederek çevresine bakan ve yeryüzündeki her şeyin kendisi için yaratıldığını düşünen insan elbette, kendi değerini ve sorumluluğunu idrak edecektir. Kendi değerini orantılı olarak, diğer varlıklardan çok daha büyük ve ulvî bir sorumluluk taşıdığını anlayacaktır. Çünkü onun sorumluluğu ve yaratılış amacı, her şeyin yaratıcısı ve âlemlerin rabbi olan Allah’a kulluktur. İnsanın dışında yeryüzünde olanların hepsi, insanoğlunun bu ulvî sorumluluğunu ve amacını gerçekleştirilmeye hizmet ve yardım etmek için vardır. Ve

insanın, yaratılış amacına uygun yaşaması, onu cennete ve ebedî nimetlere ulaştıracaktır.

Ama gel gör ki, bu geçici dünyadaki meşguliyetler ve beklentiler, insanoğlunu bu amacını gerçekleştirmekten alıkoyuyor, hatta bu amacını yani yaratılış gayesini unutturuyor. Dünya ve içindekilerin şirin ve çekici gelmesi, çevrenin beklentileri, geçimin zor olduğu bu devirde zamanın büyük bir bölümünün çalışmaya harcanması; vakti ve zihni meşgul eden televizyon programları, eğlenceler, maçlar vs. insana niçin yaratıldığını unutturabiliyor.

Temel amacı kitap okumak ve okutmak olan Derneğimizin okuma programındaki ilk kitap olma özelliğine de sahip olan “Niçin Yaratıldın?” isimli bu eser, hacminin küçüklüğüne rağmen, yaratılış amacını hatırlamak ve buna göre yaşamak konusunda okuyucuya küçümsenmeyecek bir katkı sunuyor. Kitabın son bölümündeki “Tavsiyeler” başlığı altında, akla gelebilecek sorular ve problemleri aşmamıza yardımcı olabilecek tavsiyelerde bulunuluyor.

Dünya meşgalesinin insanları “Niçin Yaratıldın?” sorusunu sormaktan alıkoyduğu günümüzde, bu kitabı sizlerle paylaşmanın ve tanıtmanın faydalı olacağını düşündük. İyi okumalar...



YARATILIŞ GAYEMİZ NEDİR VE BUNU NASIL GERÇEKLEŞTİRİRİZ?



DOSYA
Ahmet
EFE

Yaratılış Gayemiz:

Yeriz doymak için, içeriz kanmak için, ev yaparız oturmak için, binek alırız binmek için. Velhasıl yaptığımız her şeyi bir gaye için yaparız. Gayesiz bir şeyler yapan birisini görürsek boş işlerle uğraşiyor deriz. Biz bu aklımızla yaptığımız her şeyi bir gaye için yaparsak, neyin boş iş olduğunu kestirebilirsek, bu akılları yaratan Allah, gayesiz, bir şey yaratmış olabilir mi? Boş işlerle uğraşıyor olabilir mi? Esmâ-i Hüsnâ'sından biri de "Hakîm" olan Rabbimiz bizi hikmetsiz yaratmış olabilir mi? Hâşâ. Öyle zannedenlerin bu zannı yarın yüzlerine vurulacak : *"Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?" buyurulacak (Mü'minûn: 23/115).* Ayette geçen "boş" kelimesinin Arapçası "abes"tir. Bu kelimeyi günlük konuşmalarımızda kullanırız ve gereksiz, lüzumsuz, yersiz ve boş şeylerle vakit öldürmeye "abesle iştilal" deriz. Buna göre ayetin daha açık ifadesi şöyle olur: *"Siz hayvanlar gibi yiyip-içip gelip geçeceğinizi, sonra toprak olup olacağınızı, hesaba çekilmeyeceğinizi mi zannettiniz? Hayır, siz kulluk yapıp benim emirlerimi yerine getirmek için yaratıldınız. Yaratılış gayeniz bu".* Başka bir ayeti kerimede Rabbimiz bu gayesini daha vurgulu ve altını çizerek ifade buyurur: *"Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım" (Zariyat: 51/56).* Bu ayeti kerimeye "Benim tek olduğumu bilsinler, beni tanısanlar diye yarattım" şeklinde mana verenler de vardır. Hepsi doğrudur, çünkü O'nu hakkiyle tanıyan ve bilen kullukta kusur etmemeye çalışır. Tasavvuf sohbetlerinde dillerden düşmeyen bir söz vardır: **Da-vud aleyhisselam yaratılış gayemiz**

merak etmiş ve bir münacatında "Ey Rabbim! Bu varlıkları niçin yarattın" demiş. Hâlik-ı Zülcelal de: "Ben bir gizli hazine idim, bilinmek istedim, bilineyim diye onları yarattım" buyurmuş. Mekke-i Mükerreme'de bir gün Harem-i Şerife giderken bir arkadaşımız, Merhum Abdülfetah Ebu Gûdde hoca efendiye, Tasavvuf kitaplarında geçen bu gibi sözler hakkında ki görüşünü sormuştu. O da "كُلُّكُمْ كوكلا، el sürme" demişti. Yani: "O sözler gül gibidir, güzel kokar. Örslemeye kalkma, hadis ilmi ölçülerini vurma, pörsür, buruşur, güzelliği gider" demek istemişti. Bu sözün de hadis ilmi ölçülerine göre hiçbir kıymet-i ilmiyyesi olmamakla beraber yaratılış gayemizi güzel ifade etmektedir. İşte yaratılış gayemiz bu: **KULLUK**

"Onların yanları yataklardan ayrılır (gece kalkarlar), korku ve umut içinde Rablerine dua ederler, onlara verdiğimiz rızıklardan infak ederler. Bu yapmakta olduklarına mükâfat olarak, onlar için saklanan (hazırlanan) göz aydınlığı olacak şeyleri (mükâfatı) hiç kimse bilmez"

Bunu nasıl gerçekleştirebiliriz?

Soru kolay cevap zor. Söyle bir genelleme ile söze başlayabiliriz: Bu ümmetin ilkleri nasıl gerçekleştirdi ise sonrakiler de öyle gerçekleştirebilir. Onlar bizim örneğimiz,

kutup yıldızlarımız, yönümüzü şaşırduğumuzda onlara bakıp yolumuzu buluruz. Nitekim Onlardan meşhur bir isim, daha kısa yoldan yaratılış gayesine nasıl ulaşabileceğini merak etmiş ve sormuştu: Muaz bin Cebel anlatıyor: Bir gün "Ya Rasûlallah, bana bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim, cehennemden uzak olayım" dedim. Efendimiz (sav) şöyle buyurdu: **"Sen büyük bir şey istedin, ama o, Allah'ın kolaylaştırdığı kişiye kolay gelir"** dedi ve devam etti: "Kulluğunu sadece

"Filan mübarek gecede şunu yaparsan şu kadar bin sene ibadet sevabı alırsın" gibi bir şey değildir bunun cevabı. Nitekim Rasûlullah'ın (sav) Muaz'a cevabında bir değil, ibadetten cihada birçok şey var. Ancak şu kapsamlı ayeti kerime bu zor sorunun en kolay cevabı olabilir diye düşünüyorum: **"Rasûl size ne verdi ise onu alın, neyi yasakladı ise onu terk edin"**

Allah'a yapar O'na hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namazı kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, hacca yaparsın. Sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır, zekat, süyün ateşi söndürdüğü gibi günahları söndürür ve kişinin gece yarısındaki namazı (teheccüd)". Sonra şu ayeti okudu: "Onların yanları yataklardan ayrılır (gece kalkarlar), korku ve umut içinde Rablerine dua ederler, onlara verdiğimiz rızıklardan infak ederler. Bu yapmakta olduklarına mükâfat olarak, onlar için saklanan (hazırlanan) göz aydınlığı olacak şeyleri (mükâfatı) hiç kimse bilmez". Sonra "sana işin temelini, ana direğini ve zirvesini söyleyeyim mi?" dedi: Temel

İslam (iman), direği namaz, zirvesi cihad"dır" buyurdu. Sonra: "Tüm bunların hepsinin üstündekini söyleyeyim mi?" buyurdu. Eli ile dilini tutarak: "Dilini tut" dedi. Beni Ya Rasûlallah, konuştuklarımızdan da hesaba çekilecek miyiz dedim. O da: "Anneni rahmet ya Muaz, insanları yüz üstü ateşe kaptıran yan dilleri ile kazandıklarından başka ne yapar ya?" buyurdu. (Hadisi Ahmet bin Hanbalî, Tirmizi ve İbni Mace rivayet etmiştir).

Velhası:

Bir Müslüman, yaratılış gayesini nasıl gerçekleştirebilir" sorusuna tek cevap aramak tüm hastalıklara iyi gelecek tek bir ilaç aramak gibi bir şeydir. Takdir edersiniz ki, Rasûl mübarek gecede şunu yaparsan şu kadar bin sene ibadet sevabı alırsın" gibi bir şey değildir bunun cevabı. Nitekim Rasûlullah'ın (sav) Muaz'a cevabında bir değil, ibadetten cihada birçok şey var. Ancak şu kapsamlı ayeti kerime bu zor sorunun en kolay cevabı olabilir diye düşünüyorum: **"RASUL SİZİ NE VERDİ İSE ONU ALIN, NEYİ YASAKLADI İSE ONU TERK EDİN".** Zira bunun içinde farzlardan müstehaplara haramlardan mekruhlara, ahlaktan hukuka, Rasûlullah'ın getirdiği kamil ve mükemmel bir İSLAM'ın bir Müslümanın yaratılış gayesini gerçekleştirebileceği her şey mevcuttur. Ancak şunları unutmayın, hiçbir salih amelî gerekirse Allah'ın elimizden geldiği gücümüzle yapabiliriz. İslam'da dinimizde "MARUF" görülen her şeyi yapmaya, "MÜNKER" görülen her şeyden uzak durmaya çalışmaktır. Tattı bir insanın güler bir yüzü sadaka bilmektir. Yanlış bir şeyi en iyi bilen Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurdu: **"İslam yetmiş küsur şu bozuk şeyden ibarettir. En üst derecesi "La ilahe illallah" en altı derecesi de yolda gelip-geçen bir şeyi kaldırmaktır"** buyurdu. (Buhârî metin, Allah tarafından gönderilen ayetler tarafından emrederim). Allah'ın yaratılış gayesini gerçekleştirebiliriz. Ancak şunu unutmayın: İslam'ın temelini, ana direğini ve zirvesini söyleyeyim mi?" dedi: Temel



DOSYA

ATALAY

KULLUĞUNUZ “KAPSAMA ALANI” İÇİNDE Mİ?

Her gün namazlarında Fatıha Suresini okurken (mealen) “Allah’ım bizi gazaba uğramış ve dalaletle düşmüş olanların yoluna düşürme/onların izlerini takip ettirme” diye niyaz eder Müslüman. Bu iki grup, Rasûlullah’ın dilinde Hristiyan ve Yahudilerdir. Allah’ın lanetine uğramış olan bu milletler/kavimlerin sapıtmalarının-gazaba uğramalarının temel sebebi ise, dinlerini tahrif edip aslından saptırarak “hayatın dışına” itmeleri olmuştur. Öyle ki, Hristiyanlar dinin sadece uhrevi boyutunu, Yahudiler ise sadece dünyevi boyutunu esas almış, ona göre bir felsefe ve hayat tarzı geliştire gelmişlerdir. Böyle olunca da yaratan ve yaşatan Rablerine karşı kullukları “sınırlı” olmuştur.

İslâm ise, hayatın tamamına yansımayan ve hayatın tümünü kuşatmayan, bu sebeple de mecburen sınırlı bir hale gelen kulluğu reddeder. Çünkü böyle bir kulluk anlayışı, insanoğluna “maddî-manevî” ya da “dünyevî-uhrevî” olarak nitelendirilebilecek ve giderek “seküler” ya da “lâik” denilebilecek bir hayatı ve inancı beraberinde getirir. Hâlbuki biz Müslümanlar, dünyanın ahiretin tarlası olduğuna ve dolayısıyla ve dünyanın da bir imtihan yeri olduğuna inanırız. İşte bu inanıştır bizi laik olmaktan alıkoyan; kulluğumuzu hayatın “kapsama alanı” içine dâhil eden...

Bunun içindir ki, cami önünde yardım toplarken bile “ne verersen elinle, o gelir seninle” diye sesleniriz.

Yine bu meyanda yerli-yabancı gâvurların dinime düşman olmalarının, ona reddiye dizmelerinin temel sebebinde dinimin hayatın her alanını kapsaması yatar.

Allah c.c. “hayatı ve ölümü” imtihan için yarattığını beyan etmektedir¹. Anlaşılacağı üzere, imtihan insanın hayata gelip de mümeyyiz olmasını takiben başlamaktadır; ta ki ölüme kadar, ölünceye kadar.

Bu sebeple fıkıh, ana rahmine düşen cenini “şahsiyet” kabul ederek, onu mirasçı olarak tayin eder.

Yine bunun için biz Müslümanlar hayatımızın her anını Allah’ın kuşattığına inanır, her an onunla birlikte olduğumuzu ya da O’nun bizimle olduğunu biliriz.²

Bu inanış ve anlayış, “kulluk” dediğimiz yaşama şeklinin hayatın her anına sirayet etmesi gibi bir neticeye götürür bizi... Evet bizler Müslümanız ve inanırız ki, hayatın herhangi bir alanında “kulluktan istifa etmek” veya “Allah’ın tarassutundan kaçmak/gizlenmek” imkânsızdır. Bu da tabii olarak bizi “ebedi kulluğa” götürür.

Söz buraya gelmişken “kulluk” kavramı üzerinde kısaca durmak gerekiyor. Kulluk, sadece “ibadet” diyebileceğimiz bir takım seremoni veya ritüellerden ibaret olmayıp bizatihi hayatın kendisidir ve hayatın her alanını kapsar/kaplar.

Kulluk, sadece “ibadet” diyebileceğimiz bir takım seremoni veya ritüellerden ibaret olmayıp bizatihi hayatın kendisidir ve hayatın her alanını kapsar/kaplar. Bunun için bizler peygamberimizi ve diğer tüm peygamberleri salavatla anarken onların **önce “kul” sonra “rasul”** olduklarını beyan ve teslim ederiz.

Bunun için bizler peygamberimizi ve diğer tüm peygamberleri salavatla anarken onların önce “kul” sonra “rasul” olduklarını beyan ve teslim ederiz. Zira kulluk, yukarıda da zikrettiğimiz üzere; cismen doğumla, aklın ise mümeyyiz

olmakla başlar ve ölünceye kadar devam eder. Dolayısıyla kulluk; sorumluluk demektir. Bu manada da sorumluluk hayatın her alanında bizi kuşatır. Öyle ki, yatarken kul olarak, kalkarken kul olarak, su içer-yemek yerken kul olarak, tuvalete girer-çıkarken kul olarak ve dahi evlenirken bile kul olarak hareket etme sorumluluğumuz vardır. Hatta inanan insan olarak mümkünse Müslüman olarak can vermek gibi bir sorumluluğa sahibiz.³ Yani Rabbim, adeta “ölürken neden Müslüman olarak (Müslüman gibi) ölmedin” diye hesaba çekecektir bizi.

Böyle bir hayat elbette insanı çalışırken, kazanırken, biriktiren, harcarken “kul olmaya” götürür... Ve hakiki kulluk hayatın her alanını kaplar. Öyle ki, bu “hayatın her alanı” kavramının içine giderek cennet de girer. Veya hafazanallah tam tersi; yani kulluğu hayatın her alanına yayamamanın karşılığı olarak cehennem... Çünkü kulluk ve kulluğu hayatın her alanına yayma ve hâkim kılma anlayışı, bizi Cennet ve Cehennem de hayatın bakiye kısmı olduğunu; oraların hayatın ta kendisi olduğu inancına götürür.

Ve hayatın sonu, dünya tarlasının hasılat yeridir Cennet (veya cehennem)!

1-“O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır.” Mülk Suresi, 67/2. ayet
2- Mücadele Suresi, 58/7. Ayet

3- “Müslümanlar olarak can verin” Âl-i İmran Suresi, 3/102. Ayet

SURDA BİR GEDİK AÇSAK MI?



DOSYA

Ahmet
YAPICI

Karganın biri ormanda seke seke yürüyen güzel bir keklük görmüş. Kekliğin güzelliğine ve alımlı yürüyüşüne hayran olmuş. Büyük bir keyifle onun yürüyüşünü seyretmiş. Ardından her gün gelip keklüğün yürüyüşünü seyretmeye başlamış. Kekliği gördükçe ona gıpta ile bakıyor ve onun gibi yürümek istiyormuş. Kendini o kadar kaptırması ki nihayet tek gayesi keklük gibi yürüyebilmek olmuş. Bu amaçla her gün onu taklit etmeye başlamış. Ancak keklük bu durumdan rahatsız olmuş.

- Ne kadar benzerse benzesin, hiçbir şey aslı gibi gerçek olamaz. Benim gibi yürüme çaban boşunadır. Bu sevdadan vazgeç, demiş.

Fakat karga bu arzusundan bir türlü vazgeçmemiş ama keklük gibi yürümeyi de öğrenememiş. Zavallı karga kendi yürüyüşünü de unutmmuş. Sonunda ne karga gibi yürüyebilmiş ne de keklük gibi yürümeyi öğrenebilmiş. Gülünç duruma düşmüş.

Kelile ve Dimne'de geçen bu hikâye esasında biz Müslümanların halini anlatır. Kur'an gibi bir yol göstericiye, Hz. Muhammed gibi örnek bir öndere ve İslam gibi muhteşem bir değerler sistemine sahip olan günümüz Müslümanlarının içler acısı durumu da bu hikâyedeki kargadan farksız değil midir?

Bir yandan modern (Batılı) yaşamın gereklerini yerine getirme çabası, öte yandan Müslüman olmanın gereklerine göre yaşamak derken, ne modern olabilen ne de Müslümanca yaşayabilen bir konumda değil miyiz hepimiz? Hayatımız modern kimlikle Müslüman kimliği arasındaki çelişkilerle dolu değil midir?

İçinde yaşadığımız dünya, Allah'ı günlük hayatın dışına itmeyi amaçlayan modern bilim ve düşünceye dayanır. Bu anlayış gündelik hayatı zevk ve eğlence üzerine inşa eder. Lüks, gösteriş ve moda merkezli bir tüketim kültürünü bize

dayatır. Maddeci, bencil ve çıkarıcı bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Her türlü ahlaksızlık, seviyesizlik, fuhuş ve düşkünlük, özgürce yaşamak olarak takdim eder. Bu anlayışla üretilen teknoloji, insanlar yalnızlaştırarak bağımlı hâle getirmekte ve insanlar hem cinslerinden giderek uzaklaşmaktadır. Böyle bir kuşatma ortamında İslami bir hayat sürülebilir mi? Sorumuz bu...

Faizin ekonomik hayatın olmazsa olmazı sayıldığı kapitalist bir sömürü düzeni, tüm dünyada hüküm sürmektedir. Böylece bir kısım insanlar servetlerine servet katarken birçok insan da açlık sınırında yaşam mücadelesi vermektedir. Paylaşmak yerine daha çok kazanmayı ve biriktirmeyi amaçlayan kapitalist ekonomik düzen sadece Müslümanları değil, dünyadaki diğer insanları da sömürmektedir. Ortalama her insanı herhangi bir nedenle faizli banka sistemine bağlayan bir yapı içinde yaşıyoruz. Böyle bir ekonomik çark içinde Müslümanca yaşamak elbette büyük bir gayret ve hassasiyet ister.

Cebinde küresel kapitalist sisteme hayat veren üç-beş banka/kredi kartıyla gezen bir Müslüman çoğunluk söz konusu... Üstelik üretmeden tüketen, kazanmadığı parayı bankalara borçlanan, lüks ve gösteriş amacıyla kazancını israf edenler de cabası... Böyle bir kitle faiz ve sömürüye dayalı dünya sistemi için can suyu değil midir? Bu görüntü altında "kahrolsun kapitalizm" sloganları atmak dünyadaki Yahudi merkezli ekonomik sisteme zarar verebilir mi? Yahut bu sistem içinde Müslümanlar, haramlardan arınmış bir yaşam sürülebilir mi? Elbette bu sorular sorması kolay ama cevaplaması zor sorular. Ama muhasebe yapmamız için sormamız gereken sorular...

Tabiat boşluk kabul etmez, sözünü duymuşsunuzdur. Boşluklar iyi, doğru ve faydalı şeylerle doldurulmadığı zaman kötülükler orayı işgal eder. Örneğin; bir insan, tarlasını işlemez, ona

emek verip ekime hazır hâle getirmez ve onu başıboş bırakırsa, bir süre sonra tarlanın zararlı ot ve taşlarla işgal edildiğini görürsünüz. İnsan akli, kalbi ve zamanı da toplumsal hayat da böyledir.

Kur'an ve Sünnetin ortaya koyduğu, hayatımızın her alanını ilmi ilmi dokuyan hayat tarzı terk edilirse, o zaman farklı hayatların, kimliklerin insanı olmaya başlar. Bir süre sonra da yaşadığımız hayatı meşrulaştırmaya, ardından da onun gibi inancımıza başlarız. Bu yolun sonunda da kendi inançlarımızdan kopmaya kadar savrulabiliriz. "İnanıldığını gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız." sözünü destekleyen onlarca örnekle karşı karşıyayız bugün. Örneğin; bir Batılı gibi düşünen ama Müslümanca yaşamaya çalışan ya da Müslüman gibi düşünüp bir inkârcı gibi yaşayan insanlara çokça şahit oluruz. Hâl böyle olunca dünyada daha çok kazanmak ya da eğlenmek için yorulmaksızın büyük bir hırsla koşturup duruyoruz çoğu zaman. Ancak İslami bir hizmet ya da hayırlı bir çalışma için çağırıldığımız zaman mazeret üstüne mazeret üretip bir kenardan sıvışabiliyoruz. Sadece Allah için yapılması gereken bir güzel davranış; facebook, twitter gibi sosyal medya aracılığıyla tüm dünyanın gözlerine sokarak ondaki samimiyet ve ihlası kolayca yok edebiliyoruz.

Kişisel gelişim adı altında her gün kutsanan nefsimiz, benliğimiz ve itibarımıza söz söyletmezken; dinimiz, inancımız ve kutsal değerlerimiz için tepkisiz kalabiliyoruz. İnsanların sevgisini, hatırını ve üzülmelerini dikkate alırken çoğu zaman Allah'ın hatırını görmezden gelebiliyoruz. Zaman öyle bir hâle geldi ki Allah rızası için verilen mücadeleler yerini maalesef para, makam, gösteriş ve itibar yarışına bıraktı. Sıkıntılı ve çileli yıllarda sabır ve samimiyet sınavında başarılı olduğuna hüsnü zan beslediğimiz kimi insanlar bugün farklı dünyaların mensubu ve farklı gayelerin takipçileri oldular.

İslam'ı yaşamayı, güzel ahlakı, Allah için koşturmayı (cihadı) ve paylaşmayı sanal âleme, sosyal medyaya hapsedip gerçek hayatta zevk ve gaflet içinde kaybolup gitmekteyiz. Evet, rahatımız yerinde, arabamız, evimiz, işimiz ve güzel bir hayatımız var. Ama bizi biz yapan yüklerimiz her geçen gün elimizden kayıp gittiğinin farkında mıyız?

Büyük bir erozyon yaşadığımızı unutmamalı, değiştirmeye, düzeltmeye azmettiğimiz gayri İslami bir yaşam tarzının bizi bozmasına, bizi kendine benzetmesine izin vermemeliyiz. Sorumluluğumuz; kötü insanlarla ve onların ürettiği kötülüklerle mücadele edip orayı güzelleştirmektir, iyiliği tüm dünyada hâkim kılmaktır. Görevimiz kötülerle iyi geçinmek için onların mahallesinin ve kötülüklerinin bekçisi olmak değildir.

Bu çelişkili ve zikzaklarla dolu yolda ne yapmalı, nasıl yürümeliyiz? Evvela yolculuğun tek başına olmayacağını, olmaması gerektiğini belirtelim. Eskiler "önce yol arkadaşı, sonra yol" derler. Bireyleri ahtapot gibi kuşatan böyle bir hayat tarzına karşı kişinin tek başına mücadele etmesi ya da bu mücadeleyi sonuna kadar tek başına sürdürmesi zordur. Bu nedenle yol, iyi insanlarla birlikte yürünmelidir. Yorulduğumuz zaman dayanabileceğimiz, düşüğümüz zaman elimizden tutup bizi kaldıracak, hata yapacağımız zaman bizi çekip alacak insanlara ihtiyacımız var. Modern dünyanın bize dayattığı bireysellik virüsünü İslam'ın cemaat, kardeşlik anlayışı ile aşmak zorundayız. Yoksa herkes kendi dünyasında, kendi adasında kaybolup gidecek.

İkinci olarak günümüzde Kur'an'ın eğitici mesajıyla ve Peygamberimizin örnek ahlakıyla hayat bulan güçlü kişiliklere ihtiyacımız vardır. Bu güçlü kişilikler; kötülüklerle ve haksızlıklara karşı durarlı, şükür ve kanaat sahibi, mütevazı, doğru, fedakâr ve samimi olmalıdır. Bulunduğu ortamın rengine giren, orada kaybolan pasif şahıslar değil, bulunduğu ortama renk veren aktif ve cezbedici şahsiyet olmak ve bu şahsiyete sahip insan yetiştirmektir görevimiz. Cihad ve irşad anlayışından uzak, teflihi sorumluluğunun farkında olmayan, iyilikleri çoğaltma ve kötülüklerle engel olma bilincini kaybetmiş insanlar bir müddet sonra bukalemun olurlar. Sorumluluğumuz kendi surlarımızı korumaktır.

İslam'ı yaşayan, onu dert edinen insanlar kâliplarına sığamazlar, yerlerinde duramazlar. Etraflarına da İslam'ın güzelliğini sunmak isterler. Böylece İslam halka halka, adım adım toplumun ve hayatın tamamına yayılır. Surda açılan gedik yavaş yavaş genişler.

Şahsiyetimizi ve davamızı koruyan surlarımıza sahip çıkmalı ve hayatta gedik açmayı gaye edindiğimiz surlarımız olmalı vesselam...



Kur'an Hizmetinde Bir Ömür

İRFAN BAŞ



İLİM VE
ALİM

Ahmet
YAPICI

2002 yılı idi. Bir sabah namazını Medine'de Mescid-i Nebi'de beraber kılmıştık. Namazı Hz. Peygamberin mes-cidinde kılmanın verdiği huzur ve dinginlik bizi kuş gibi hafifletmişti. Ortalık sabahın nuru ile aydınlanmış ve müminlerin gönülleri kuş gibi hafiflemişti. Biz de Hz. Peygamberin kabri önünde gözyaşları içinde ona salat-ü selam getirdik. Cennetü'l-Baki'nin önünden orada yatan Peygamber dostları için birer Fatiha okuyarak geçtik. Kol kola girmiş bir vaziyette otele dönerken Mescid-i Nebi'nin manevi havasından olacak ki içimize bir hasret, bir hüznü düştü. Kalabalığın arasında hafif sesli bir şekilde beraber mırıldanmaya başladık:

*Sevdim seni mabuduma canan diye sevdim
Bir ben değil âlem sana hayran diye sevdim
Evlad-ı iyalden geçerek ben ravzana geldim
Ahlakını medhetmede Kuran diye sevdim
Kurbanın olam şah-ı rusul kovma kapından
Didanna müştak olacak yezdan diye sevdim
Mahşerde nebiler bile senden medet ister
Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim*

Hem ağlıyor, hem bu mısraları terennüm ediyorduk.

"Hocam!" dedi, "Ben bu tadı ömrümdede hiçbir yerde almadım." Hem ağlaştık hem yürüdük...

İlk defa orada başlayan birlikteliğimiz zamanla karışıklı sevgiye ve dostluğa dönüştü. Gördüğü zaman her zamanki gülen yüzü ile "Güzel hocam!" diye hitap ederdi. Edebinden yüzü kızaran nadide insanlardandı. Görevini bihakın yerine getirme derdinde idi. En çok sevdiği ve tat aldığı şey sabah namazı ezanıyla

la insanları namaza, huzura çağırarak ve Kuran okumaktı. Çok sağlam bir Kuran hafızlığı vardı. Kalbinde kimseye karşı bir kötülük düşünmezdi. İnsanları da kendisi gibi gördüğü için zaman zaman kendisini üzen sıkıntılarla karşılaştı. Ancak yine de kimseye kin beslemedi. O tipler için hep "Allah affetsin" derdi.

Kuran okumayı ve okutmayı her zaman "en çok sevdiği iş" olarak tanımlardı. Bu nedenle yaptığı işi hiçbir zaman bir meslek olarak görmedi. Sadece müezzinlik yapmakla yetinmedi. Onu Kuran hizmeti olarak gördü. Yediden yetmişe herkese Kuran öğretmeye çalıştı.

Görev yaptığı Üçyüzlü Camii'nde birçok hayırlı hizmete öncülük eden ve onlarca talebe yetiştiren Kürşat Hocaya uyum içinde Kuran hizmeti için gayret etti. Ve bu cami; yaz-kış, hafta içi-hafta sonu, sabah-akşam demeden ellerinde Kuran taşıyan ter- temiz

Allah'ın kendisine ezan ve Kuran gibi iki büyük nimet verdiğini, bunun için şükrettiğini, şimdi ise bu ikisini Allah'ın geri aldığını söylerdi. "Allah ne dilemişse o olur." derdi. Böylesi güzel bir duruşla ölümü karşıladı.

çocuklarla dolup taşı. Eşine ender rastlanan bir gayretle cami hizmetinin yanında Kürşat Hocamla birlikte 23 tane hafız yetiştirdi. Bu camideki Kuran kurslarında görev alan hocalar, mihrapta namaz kıldıran genç imamlar, ezan okuyan ve müezzinlik yapan gençler hep bu camide onların gayretleriyle yetişti. Bir okul gibi hizmet veren bu camide görevini layıkıyla yapmaya çalışan bir kardeşi İrfan Baş Hoca. Allah sevdiği kullarını büyük imtihanlardan geçirir-miş. O da bu imtihanla yaşadı. Önceleri ses telle-

"Hey İrfan hocam!
Sen göçtün bu âlemden,
ne güzel bir kârla göçtün.
Arkandan mezarına kadar
gelip Yasin okuyan, senin
için rahmet duası eden
onlarca öğrencin var ya!
İşte dünya hayatının kârı
budur."

rinde başlayan rahatsızlığı günden güne arttı. Çok sevdiği ezanları okuyamaz oldu. Önce gırtlığı alındı, sonra rahatsızlığı kötü hastalığa dönüştü. Durumu günden güne kötüye gitti. Ama hep iyi giden bir yanı vardı: Tevekkülü...

Allah'ın kendisine ezan ve Kuran gibi iki büyük nimet verdiğini, bunun için şükrettiğini, şimdi ise bu ikisini Allah'ın geri aldığını söylerdi. "Allah ne dilemişse o olur." derdi. Böylesi güzel bir duruşla ölümü karşıladı.

Konuşamaz duruma gelince mesajlaşmaya başladık. "Hocam, selam ve muhabbetlerimi, şifa dileklerini sunuyorum..." mesajlarına teşekkür eder ve "iyiyim hocam, hamdolsun" derdi. Her zaman teslimiyet ve tevekkül...

Üzülmediği tek şey ezan ve Kuran okumaya hasret kalmasıydı.

Yahya abiyle birlikte ziyaretine gidelim dediğimiz günün sabahı, namaz için kalktığımda çalan telefonun İrfan hocam için olduğu aklıma gelmedi hiç.

Meğer İrfan hocam gece 04:00'te emaneti Rabb'i-ne teslim etmiş.

Evine vardığımız zaman bu dünyadaki yolculuğunu tamamlamış bu Kuran hafızını cansız hâlde görünce içimden bir şeylerin gittiğini hissettim. Yan odada onun için Yasin okuyan hafız Samet'i görünce "yalan dünyadan geriye kalan bu" dedim. Samet, ilk ve ortaokul boyunca İrfan hocamın ellerinde Kuran öğrenip hafızlığa başlayan ve İlahiyat okuyan pırl pırl bir genç.

"İrfan hocanın hafız" diye bilinen Samet şimdi kendisini yetiştiren hocasının başında ona Kuran okuyor...

Ne güzel hayat ve ne güzel ölüm... Kur'an'la geçen bir ömrün sonunda yine Kur'an'la Allah'ın katına yolcu olmak bir insan için gibta edilecek bir akıbet-tir.

"Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz" sözünün bir tezahürüdür İrfan hocanın vefatı!

Ta İstanbul'dan Adapazarı'na kadar gelen onlarca seveni ve kız-erkek öğrencileri mezarlığı doldurmuştu. İçimden dedim ki;

"Hey İrfan hocam! Sen göçtün bu âlemden, ne güzel bir kârla göçtün.

Arkandan mezarına kadar gelip Yasin okuyan, senin için rahmet duası eden onlarca öğrencin var ya! İşte dünya hayatının kârı budur."

İrfan hocam, babasının yolundan giden dört tane pırl pırl evlat...

Gözü yaşlı, gönlü kırık bir anne ve eş... Onu seven ve onun hakkında sadece "hayır" konuşan dostlar bıraktı geriye...

Bir de onun hizmetini devam ettirecek onlarca talebe...

Allah onun gibi güzel eserler, hoş sadâlar bırakmayı nasip etsin herkese...

Mekânı cennet olsun.

Biz ondan razı idik, Allah da ondan razı olsun...

RÖPORTAJ

Sibel ERASLAN



"RABBİMİZ BİZİ ZORDA DA RAHATLIKTA DA SINAR, BİZE KULLUK BİLİNCİNE SARILMAYI NASİP ETSİN"

Dergimizin bu sayısındaki söyleşimizi gazeteci-yazar Sibel ERASLAN ile gerçekleştirdik. Söyleşimizde keyifle okuyacağınız bir çok konuyu ele aldık. Sibel ERASLAN hanıma röportaj talebimizi kabul ettiği için teşekkür ediyor, sizleri de soru ve cevaplarla baş başa bırakıyoruz.

Sibel Eraslan'ın öğrencilik yıllarından beri yazdığını biliyor ve yazılarını takip ediyoruz. Yine sürekli olarak televizyon programlarına katılımını da göz önünde bulundurduğumuzda "bize kendinizi tanıtır mısınız?" şeklindeki bir sorunun anlamsız olacağı düşünülebilir. Ama biz yine de, klasik sorumuzla başlamak istiyoruz: Sibel Eraslan hakkında, bilinen bilinmeyen yönleriyle ilgili kendi ağzından kısa bir malumat alabilir miyiz?

1967 Üsküdar doğumluyum. Üsküdar Kız Lisesi ve İstanbul Hukuk Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik günlerimden beri dergi ve gazetelerde yazıyorum. Halen Star gazetesinde günlük köşe yazılarım yayınlanıyor. Edebiyat çalışmalarına İtibar Dergisi'nde devam ediyorum. Yedi romanım, dört hikaye kitabım, biyografi ve deneme kitapla-

rım var. 2015 Necip Fazıl Kısakürek Kültür Sanat Ödülleri bağlamında "hikaye" ödülü aldım...

Gerek dünyada, gerek ülkemizde, gerekse dindar kesimde çok hızlı ve önemli gelişmeler yaşanıyor. Yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz, olayların hangi istikamete kıvrıldığını düşünüyorsunuz, müslümanlara/dindarlara neler söylersiniz?

Önem verdiğiniz şeylere bağlı... Yani 100 yıl evvel de Türkiye ve Dünya için özel önemde dönemeçlerden geçiliyordu. Bence soruyu daha spesifik hale getirirsek daha somut şeyler üzerinden konuşabiliriz. Mesela yeniden çizilmekte olan Ortadoğu haritasını kastediyorsanız. Evet 100 yıllık bir hesaplaşma içindeyiz. Skyes Picot sınırları bir bir iflas ederken, bölge halkları mezhep ve etnik

kimlik üzerinden birbiriyle kıyasıya savaştırılıyor. Halen tevhid ve ümmet bilinci ile ilgili ciddi sorunlarımız var.

Yazı ve konuşmalarınızda değindiğiniz hususlardan biri de dindarlardaki savruluş. Gençlik/öğrencilik döneminde, her şeyini davası uğruna feda edebilecek kişilerdeki büyük dönüşüm. Bir anlamda eski mücahitlerin, müteahhitleşmesi vakıası. Dergimizin bu sayısında ele aldığımız konu da bu hususla bağlantılı; inancımız ve yaşantımız meselesini ele alıyoruz. Evet, ne söylersiniz bu hususta, niye böyle oluyoruz?

Bu bir sınav yeri olan dünyada olmamızla ilgili bir mevzu... Büyük cihad meselesiyle yüz yüzeyiz. Nefsimizle başbaşayız. Mesela 28 Şubat'ta dini inancınız yüzünden cezalandırıldığınız bir ortamda belki işler daha kolaydı... Ama şimdi o yasaklı ve acı günlerimiz geride kaldı. İnsan nisyan ile malul, yani unutkanlık ve acelecilik bizim şiarımız gibi... Gariplik günlerimizdeki samimiyet, inanç ve direnç, şimdiki kısmen daha rahat şartlarımızda uçmuş gitmiş gibi... Ben zaman zaman korkuya kapılıyorum, bugünkü kolaylıklar nimetler elimizden alınır mı, ne yaparız? Rabbimiz bizi zorda da rahatlıkta da sınar... Kulluk bilincine sarılmayı nasip etsin...

Çok geniş bir yelpazede yazıyorsunuz. Yazdıklarınızın önemli bir kısmını da edebiyat alanındaki eserleriniz oluşturuyor. Nitekim bu sahada çok anlamlı bir ödüle, Star Gazetesi'nin verdiği 2015 yılı Necip Fazıl Hikaye Ödülü'ne layık görüldünüz. Hikayelerinizde ve romanlarınızda mü'min kadın kahramanlar ayrı bir yer tutuyor. Hz. Asiye, Hz. Meryem, Hz. Hatice, Hz. Fatıma ve Hz. Aişe hakkında müstakim eserleriniz var. Sizi buna sevk eden nedir acaba? Müslüman hanımlar için bu örneklerin hatırlatılmasına kuvvetli bir ihtiyaç duyulduğunu mu düşündünüz?

Bir Müslüman kadın olarak yol haritamı çizecek şahsiyetlerdi bu hanımlar... Cennet kadın-

Cennet kadınlarının sultanı olan annelerimiz, bir rota çiziyorlardı sürdürdükleri hayatlarıyla bize... Bir kilometre taşı bir deniz feneri gibiydiler. Hepsinin bugüne söyleyecek sözleri ve izdüşümleri vardı hakikate dair...

ların sultanı olan annelerimiz, bir rota çiziyorlardı sürdürdükleri hayatlarıyla bize... Bir kilometre taşı bir deniz feneri gibiydiler. Hepsinin bugüne söyleyecek sözleri ve izdüşümleri vardı hakikate dair... Öncelikle kendimi aydınlatmak ve elbette benim gibi İslam kadınlarını bu güzel ve aziz çağrıya dahil edebilmek için edebiyat bir yol imkanydı.

Konuyu kitaplara getirmişken, Derneğimizin de okuma eksenli bir dernek olduğunu belirtelim. Ülkemizdeki okuma durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz. Derneğimizin bu çalışması hakkında neler söylemek istersiniz.

İl emir "oku" olan bir dinin müntesipleri olarak, okumak bizim yaratılış gayelerimizdir... Okumak ve anlamak... Zaman, sanal mecranın hüküm sürdüğü bir sosyoloji dayatırken, bizlerin sabırla okumaya çağırması çok anlamlı elbette... Çok okuyan bir toplum değiliz. Ama özellikle son on yılda okuma kampanyaları aracılığıyla çok önemli mesafeler katedildi... Sizler de dernek olarak sivil toplumun okumaya yönelik gayretini izhar ediyorsunuz ispat ediyorsunuz... teşekkürlerimizi sunuyor bu bilinçte hareket ettiğiniz için Allah ayaklarınız bu yolda sabit kılsın. Çalışmalarınız da yardımcınız olsun.

Röportaj: Şule ÇELİK

KİTAPLA HAYATI DEĞİŞENLER:

"OKU DİYEN RABBİM, NİYE OKUMADIN DİYE SORMAZ MI?"

Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

İsmim Aysu Yılmaz, Tokat doğumluyum, 13 yıllık evliyim ve ev hanımıyım.

İKRA Derneğimizle nasıl tanıştınız, anlatır mısınız?

İKRA Derneği ile Nene Hatun Şubemizde yönetimde görev yapan arkadaşım Firdevs Akkaya sayesinde tanıştım. Başlangıçta kitap okuru olarak devam ettim. Sonrasında Kur'an-ı Kerim eğitimimi İKRA Derneği Nene Hatun şubesinde ilerlettim. Daha sonra Derneğin çalışmalarında aktif olarak görev almaya başladım. Şu anda 30 kitap okurunun takibini yapmaktayım.



Kitap okuru olarak başladığınızı söylediniz, ilk olarak listemizdeki hangi kitap sizi etkiledi?

Hiç kitap okumayan biri olarak kitap okumayı bu kadar çok seveceğim aklıma hiç gelmezdi? Çilekeş Müslümanlar bana kitap okumayı sevdiyen kitaptır. Ömür Boyu Aşk ve Mutlu Bir Yuva İçin... Bu kitaplar da aile hayatıma daha iyi sahip çıkıp yön vermeyi sağlayan bir kılavuz olmuştur. Şu an ikinci sıfırtayım elhamdülillah.

Bu kadar kitap okumaya ek olarak İKRA Derneğimizin size kattıkları nelerdir?

İtiraf etmem gerekirse namazımı düzenli kılmayan biriyken okuduğum kitaplar sayesinde namazımı kesinlikle aksatmamaya başladım. İKRA Derneğimde düzenli olarak yapılan dersler sayesinde Kur'an-ı Kerim okumamı ilerlettim. Okuyan öğrenen bir arkadaş çevrem

oluşturdu ve böyle güzel hizmetlerin döndüğü bir dernekte olup da hizmet aşkıyla yanmamak mümkün değil. Şu an yönetime katıldım, benim gibi kitap okumayanlara ulaşip onların hayatına dokunabilmek için elimden geleni sarf ediyorum.

Böyle bir hizmette görev yapan biri olarak hanımlara tavsiyeleriniz nelerdir?

Biz hanımlar dünya telaşına dalıp kendimizi unutuyoruz ve kendimize hiç vakit ayırmıyoruz. Hanımların hayattaki bıkınlık ve depresyon hali hep bu sebepten kaynaklanıyor. Oysa bir nefes alıp kendimize zaman ayırmamız, daha doğrusu hizmet anlayışımızı evimiz ve ailemiz ile sınırlandırmayıp daha geniş bir çevreye hizmet verebilmek için önce kendimizi donanımlı hale getirip sonrasında rabbimizin rızasını kazanmak için elimizden geldiğince çaba sarf etmemiz lazım. Ama bunun temeli OKUMAK, OKUMAK, OKUMAK... VE YİNE OKUMAKTAN GEÇİYOR...

Bize zaman ayırıp bu güzel düşüncelerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. İKRA Derneğimize uzun yıllar görev yapmanızı temenni ediyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?

"OKU diyen Rabbim niçin okumadınız diye sormaz mı?" Bu sözün mucibince okumayı , okutmayı ve bu sayıları çoğaltmayı kendimize şiar edinmeliyiz. İKRA Derneği bu görevin en güzel adresi. Beni bu hizmetle ve kitaplarla tanıştıran, İKRA Derneği'nde görev yapmamı sağlayan tüm arkadaşlarıma ve hocalarıma teşekkürü bir borç bilirim.

Röportaj: Emine KULAKSIZ



HANIMLAR KOMİSYONU DİPLOMA PROGRAMI

16 Mayıs, Pazartesi günü Kadir Topbaş Kültür Merkezinde Hanım Komisyonu olarak eğitim dönemimizi diploma programı ile sonlandırdık. Programımız Hatice Şeker kardeşimizin güzel Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından İKRA Hanımlar Komisyonu Başkanı Şule Çelik Hanım selamlama konuşması yaptı. Programımız hanım çalışmalarını anlatan sinevizyon gösterimiyle devam etti. Programımıza konuk olan Eğitimci-Yazar Mine İzgi Hocamızın "Müslümanların Birlik ve Beraberliğini" konu alan sohbetini dinledik. Hocamız özetle şunları söyledi. "Müslümanlar paylaşmalıdır, haksızlık

yapmamalıdır. Müslümanlar adaletli ve cömert olmalıdır." dedi. Hocamızın ardından Şule Çelik Hanımın yönetiminde kurulan "İKRA Akademisi" programlarına ve İKRA Tuna Hanımlarının "Değerler Eğitimi" programlarına düzenli olarak iştirak eden katılımcılara başarı belgesi verildi. Bunun yanında derneğimiz programlarında emeği geçen Dilek Yıldırım ve Fadime Başer hanım kardeşlerimize ve programımıza katılan Mine İzgi Hanıma plaket verilerek programımız sona erdi. Yeni dönemde tüm hanım kardeşlerimizi İKRA Derneğine ve faaliyetlerimize katılmaya davet ediyoruz.



ARMUTLU'DA MOTİVASYON KAMPI

İKRA Hanımlar Komisyonu ve İKRA Hanımlar Gençlik Komisyonu olarak 28 Mayıs 2016, Cumartesi günü Armutlu Tatil Köyü'nde bir değerlendirme ve motivasyon kampı gerçekleştirdik. Hem geride bıraktığımız sezonda yapılan çalışmaların değerlendirmesini yaptık, hem de yeni sezonda yapacaklarımızı masaya yatırdık ve gerçekleştirmeyi planladığımız hedeflerimizi konuştuk. Birlikte yapmak ve başarmak için bütün hanım kardeşlerimizi İKRA'ya bekliyoruz.





ARAŞTIRMACI YAZAR SAİT ALPSOY İLE MOTİVASYON SEMİNERİ

Başkalarının tecrübelerinden ve birikimlerinden istifade etmek biz müslümanların şiarlarındandır. Bu kişiler, bir de bizden birileriye; çıktığımız yola, daha önceden çıkmış ve önemli mesafeler almış kimselerse, işte o zaman onları dinlemek, tecrübelerinden yararlanmak ayrı bir güzellik oluşturuyor.

Derneğimizin yönetim kurulu üyelerine ile kitap okuma listesinin en az ikinci sınıfında bulunanlara yönelik olarak düzenli aralıklarla yaptığımız Motivasyon Seminerleri kapsamında son olarak araştırmacı yazar Saït ALPSOY hocamızı konuk ettik. Küçük yaşlardan itibaren "kitap, okumak ve daha sonra da yazmak"tan kurulu bir dünyası olan Sayın ALPSOY'un hayat hikayesinden ve



tavsiyelerinden çok istifade ettiğimizi belirtmek isteriz.

22 Mayıs 2016, Cumartesi günü İKRA Bağcılar Şubede gerçekleştirdiğimiz programda üç saati aşkın bir süre Saït ALPSOY hocamızla birlikte olduk. Saat 09.00'da başlayan kahvaltının ardından, hocamızdan hayat hikayesini dinledik, sordu-

ğumuz sorulara cevap aldık. 17 yıl paralel yapının içinde de bulunduğunu, ancak daha sonra bu yapıdan ayrıldığını ifade eden hocamız, ülkemizde ve dünyadaki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Derneğimizin diğer faaliyetlerinin yanında, özellikle motivasyon seminerlerinde de siz değerli okurlarımızı da aramızda görmek isteriz. Motivasyon seminerlerine katılmak ve güzide

hocalarımızın, büyüklerimizin birikimlerinden istifade etmek için, bir an önce şubelerimizin yönetim kurullarının birinde yer alın, ya da kitap okuma programımıza katılın ve ikinci sınıfa geçin. Aşağıda Saït ALPSOY hocamızın anlattıklarından kısa bir özeti sunuyoruz:

"Dört çocuklu bir ailenin en küçük ferdi olarak 1965 yılında dünyaya geldim. Babam aktif bir CHP'li idi. Hayatımın her döneminde olduğu gibi o dönemde de kitap benim için önemliydi. İlkokul ikinci sınıfa geçtiğimde kendi kütüphanemi kurdum. Yaşım ilerledikçe okuduğum kitapların içeriği de değişti. Lise döneminde risale-i nurlar ile tanıştım. Lisedeki öğretmenlerin çoğu sol görüşlü olduğu için beni dinci diye geçirmediler ve ben liseyi beş senede bitirdim.



Sağ sol çatışmasının yoğun olarak yaşandığı o dönemde, ben de dinci kimliğimden dolayı epey dayak yedim, dayağı daha çok evde sol görüşlü abimden yiyordum. Ben bu dönemde de okumaya devam ediyordum. Daha sonra Kırklareli'ne ablamın yanına gittim. Eniştem askerdi. Orada orduevinde, şaşılacak şey ama, Kadir Mısıroğlu'nun kitaplarını okudum. 1985 yılında orada liseden mezun oldum. Marmara İlahiyatı kazandım ama dersler burada okuyanları alim yapmaya yönelik olmadığı için, okula devam etmedim. 1990 senesinde askere gittim ve askerlik vazifemi yerine getirdim.

Küçük bir dükkanımız vardı. Askerden sonra dükkanı işletmek bana kaldı. Ama ben dükkanın içine kapanıp sürekli kitap okuduğumdan, yavaş yavaş dükkanı da batırıyordum. Herkesin dışarıda olduğu havalarda bile ben dükkandan hiç çıkma-



dan kitap okuyordum. Haftada bir çenemin altına kadar bir kucak dolusu kitabı evdeki kütüphanemden getirip dükkanda okuyordum. Tabi bu arada çevredekilerin dilinden benim kafayı yemiş olduğum şeklindeki söylentiler düşmüyordu. Dükkanı batırdıktan sonra 1997 yılında İstanbul'a geldiğimde tam da bana göre bir iş buldum. İşim en sevdiğim şey olan kitap okuma işiydi. Yani okuyarak para kazanıyordum. Basılacak kitapları okuyor ve tashih ediyordum.

Daha sonra yazmaya başladım. Toplam tirajı 3 milyonun üzerinde olan 30-31 kitap yazdım. Gezi olaylarına kadar yazdıklarım dinimizi anlamak ve yaşamak ekseniyle; ancak gezi olaylarından sonra kalemimi farklı şekilde oynatmaya başladım. Ülkemize ve ülkemizin şahsında bütün İslâm alemine yönelik büyük bir saldırı söz konusu olduğu için, bu saldırıların karşısında duracak, insanımızı bu saldırılar konusunda uyaracak kitaplar yazmanın öncelik kazandığını düşünüyorum ve bu saldırılar boşa çıkana kadar bu yönde yazmayı sürdürüleceğim.





TAKDİRNAME VE MEZUNİYET PROGRAMI

Her yıl öğretim yılının sonunda yaptığımız "Taktirname ve Mezuniyet" programımızı 20 Mayıs, Cumartesi akşamı Esenler Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirdik. Derneğimizin kitap okuma programında olup bir üst sınıfa geçen kardeşlerimize sertifika ve takdirmelerini takdim ettiğimiz program, Ramazan TEKİNALP kardeşimizin sunuculuğunda, Abdulgafur LEVENT hocamızın sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Ardından Derneğimiz Genel Başkanı Mehmet ÇELİK bir selamlama ve açılış konuşması yaptı. Tüm Türkiye'de 10.000 kişiye kitap ulaştırıldığının altını çizen hocamız, Dernek olarak özgün bir çalışma gerçekleştirildiğini vurguladı. Derneğimizin çalışmalarının halkın belirli bir kesimine değil, öğrencisinden çalışanına, gencinden yaşlısına kadar herkese sunulduğunu belirtti.

Derneğimizin ana faaliyet alanı olan Kitap Okuma Programı'na da değinen ÇELİK, kitap listelerindeki kitapların rastgele değil kırtan fazla önemli hocaların fikirlerinin alınarak oluşturulduğunu altını çizdi. Derneğimizde gizli saklı hiç birşey yapılmadığını sözlerine ekleyen ÇELİK, kitap okumayı sevdirmek gibi büyük bir amacımız olduğunu ifade etti.

Daha sonra programın hatibi Mahmut TOP-

TAŞ hocamız kürsüye geldi. Bütün insanlığın ıslahının ancak kitap okuma ile gerçekleşeceğini belirten hocamız, örnekler vererek söylediklerini açtı. Bir müslüman olarak okuyacağız, uyaracağız ve Allah(cc)'in en büyük olduğunu duyuracağız, dedi.

Dünyada tabiat kanunları ve şeriat kanunlarının olduğunun altını çizen hocamız, insanlar tabiat kanunlarına zerre kadar müdahale edemeyeceklerini bildiklerini, ancak şeriat kanunlarına müdahale etmek istediklerini ifade etti. Tabiat kanunlarına nasıl uyuyorsak (acıktığımızda ve susadığımızda yiyip içiyor, yorulduğumuzda dinlenip uyuyorsak), şeriat kanunlarına da aynı şekilde uymamız (haram ve helallere riayet etmek) gerektiğinin altını çizdi. Mü'minlerin kendilerini Kur'an-a göre ayarlamaları gerektiğini, Kur'an-a ve şeriata kendilerine göre ayar vermeye kalkmalarının önemini vurguladı. Kur'an'ı Kerim'de Allah'(cc) zikretmeyi emreden ayetlerin olduğunu, ancak nasıl zikir edilmesi gerektiğini peygamberimizden öğrendiğimizi ifade eden hocamız, sözlerini dualarla tamamladı.

Hocamızın çok önemli hususlara temas eden bu konuşmasının ardından, Derneğimizin kitap okuma programında bir üst sınıfa geçen okurlarımıza takdirmeleri verildi.



ZAMANIN HUZURU
MEKÂNIN HUZURU İLE
BİRLEŞİNCE...

KURT KEMERİ PİKNİK ALANINDA İFTAR

İKRA Derneği Genel Merkez olarak, Genel Merkez ve Şubeler Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla 25 Haziran, Cumartesi akşamı bir iftar programı gerçekleştirdik. Kemerburgaz Kurt Kemerı Pıknık Alanı'nda gerçekleştirdiğimiz iftar, güzel bir kamp ve piknik havasında geçti.

Şehirden, şehrin kalabalık ve gürültüsünden uzakta, doğanın içinde yapılan iftar, kelimenin tam anlamıyla zamanın (ramazanın) huzur ve bereketiyle, mekânın huzur ve bereketini birleştirmiş oldu.

İftar programı Genel Merkez Teşkilatlanma Birimi'nin organizasyonunda gerçekleşti. Günün erken saatlerinde piknik alanına gelen Teşkilatlanma Birimi üyeleri, iftar ve iftar sonrası hazırlıklarını mükemmel bir şekilde yaptıklarından, iftarla birlikte uzun süredir özlemine duyduğumuz bir piknik ve kamp faaliyetini de adeta gerçekleştirmiş olduk.

İftarın yaklaşmamasıyla hazırlanan masalardaki yerimizi aldık ve huzur içinde İKRA Başakşehir

Şubesi Başkanı Vahdet TURAN hocamızın okuduğu Kur'an tilavetini dinledik. Tuna Şubesi Başkanı Murat ELÇİBOĞA hocamızın okuduğu akşam ezanıyla birlikte iftarımızı yaptık. Cemaatle kılınan akşam namazından sonra, Genel Başkanımız Mehmet ÇELİK hocamız 15-20 dakikalık bir konuşma yaptı. Sayın ÇELİK konuşmasında, Derneğimizin on beş yılı aşkın bir süredir yürüttüğü çalışmalarının dünü ve bugünü hakkında değerlendirmeler yaptı ve hep birlikte yürütülen bu güzel faaliyetler için fedakârlıkla yolumuza devam etmemiz gerektiğinin önemini vurguladı.

Konuşmanın ardından çay ve çekirdek eşliğinde tatlı sohbetlere ve piknik alanının eğlenceli aktivitelerine geçildi. Bu kapsamda yapılan bilek güreşi turnuvasında Nenehatun Şubesi Başkanı Hatip DEMİR rakiplerini yenerek birinciliği kazandı. İftar programımız cemaatle kıldığımız Teravih namazının ardından sona erdi.

Kitap Seyyahları

-Amasya Notları-



Bizi bilgiyle donatan, bu bilgiyle harekete geçiren, il il gezdiren, gezerken izzet-i ikramda bulunan, bizi konuşturan, dinleten, samimiyet kurduran, uzakları yakın eden ve sağ salım gidip gelmeyi nasip eden RABBİMİZE HAMD olsun.

İki dağın eteklerine kurulan, Yeşilirmak ile ikiye ayrılan, 7 bin yıllık tarihi olan ve tarih boyunca krallıklara başkentlik yapmış 12 Şehzade yetiştirmiş ve 7 Şehzadeyi payitahta göndermiş, ilim, bilim ve sanatkarları yetiştirmiş güzel ilimiz Amasya.

Yeşilirmak; ismine münhasır yeşilimsi bir suyu var. İrmak boyunca uzanan Yalıboyu konakları... Dağın üzerinde oyuklar, kral kaya mezarlıkları, ilhanlılardan kalma imarethane, Selçuklular ve Osmanlı eserleri karşılıyor bizleri. Buram buram tarih kokan Amasya; turizm alanında yeni yeni gelişen kendini gösteren bir şehir.

1 Nisan, Cuma gece vakti İstanbul'dan Amasya'ya hareket ettik. Çorum'dan ta-

nıdığımız Sn. Burhanettin Aydın hocamız bizleri karşıladı. Gece konaklayacağımız yere geçtik. Sabah kahvaltıda bizlere eşlik eden Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Sn. Osman Akbaş ile tanıştık. Kahvaltıdan sonra Amasya Belediyesi'nin katkılarıyla restore edilen Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi'ni gezdik. Orada önceden kararlaştırdığımız Amasya yerel gazetesi olan Emel Gazetesi yazarı Sn. Murat Çelik Bey ile buluştuk. Genel Başkanımız Mehmet Çelik Bey, Murat Bey'e Derneğimiz ve faaliyetlerimiz ile Amasya'ya geliş amacımız hakkında bilgi verdi.

Gezimize, Amasya Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nün hayat verdiği tarihi yerleri, müzeleri ziyaret ederek devam ediyoruz. Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi, Kral Kaya Mezarlığı, Yalıboyu Evleri, Pirlar Parkı ve daha niceleri...

Günü bu şekilde gezi ve ziyaretlerle sürdürdükten sonra akşam programımıza geçtik.

Sn. Osman Akbaş Bey'in de katılımıyla Amasya Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapacağımız programa geçtik. Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Sn. Dr. Ömer Güneş, Amasya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sn. Ali Bahçıvan, Suluova I.H.O Müdürü Sn. Mehmet Yüksek, Suluova A.I.H.L Müdürü Sn. Adem Aslan, Göynücek I.H.O Müdürü Sn. Sefa Gündüz, Amasya A.I.H.L Müdürü Sn. Abdullah Avcı, Bülbül Hatun



Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sn. Sevgi Kılıçaslan, Gümüşhacıköy A.I.H.L Müd.Yrd. Sn. Mücahit Ünal ve okullarını temsilen Sn. Avni Bağcunan, Sn. İdris Tonkuş, AHİMDER Başkanı Sn. Abdulhamit Budak, Amasya

İlim Yayma Cemiyeti şube başkanı Sn. Avukat Nuri Eken, Sn. Burhanettin Aydın, Sn. Abdullah Eğilmez, Sn. Ömer Soylu, Sn. Bilal Sezgin, Sn. Ferhat Keltepe, Sn. Avni Özer, Sn. Nevzat Dokuyucu, Sn. Ali İmat, Sn. Ali Kaplan ve Sn. Sadi Bahar Bey davetimize icabet ettiler.

Açılış konuşmasını il Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Güneş yaptı ve kitap okutma faaliyetlerinin önemine değindi. Genel başkanımız Mehmet Çelik İKRA Derneği ve Amasya'da bulunma amacımız hakkında sinevizyon eşliğinde bir sunum yaptı. Derneğimiz ve çalışmalar hakkında katılımcıların yönelttiği soruları cevapladı. Oldukça verimli geçen bu görüşmenin ardından kendileriyle vedalaştık.

İKRA Anadolu Birimi olarak çok verimli geçtiğine inandığımız bir kitap seyahatini daha böylece icra edip, yeni tecrübeler ve fikirler ile geri döndük.

Allah yaptığımız ziyaretleri hayırla neticelendirsın İNŞAALLAH.

İhsan KARADAŞ
İKRA ANADOLU Birimi Başkanı

İKRA OKUTUYOR, ANADOLU OKUYOR

KİTAP OKUMAK BİR SEVDADIR

Bu sevdanın önüne kimse geçemez...
Bu sevda engel tanımaz...
Bu sevda anlatılmaz YAŞANIR...

İşte ANADOLU okurlarımız

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'daki kitap okurlarımızın takibini yapan ve kitap okutan İbrahim Şeker'e teşekkür ediyoruz. Daha çok okuyucuya ulaşmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz...

Şanlıurfa'da mekan tanımaksızın okurlarımızdan fotoğraflar...



DIYARBAKIR

Diyarbakır'da kitap okuyan bir ailemiz. Diyarbakır'da bize yardımcı olan Ahmet Aygün Bey'e teşekkür ederiz, Kitabı yeni yeni ailelere ulaştırmasını temenni ederiz...



AFYON

Afyon'da öğrencileriyle birlikte İKRA Ailesine katılmış okul müdürümüz Meviüt Kara Bey'e teşekkür ederiz.



KAYSERİ

Kayseri'de bir okul ve okulda İKRA Ailesine katılmış bir öğretmen öğrencileriyle birlikte kitap okuyor. Öğretmenimiz Mustafa Ekizoğlu'na teşekkür ederiz.



MANİSA

Manisa'da İKRA Ailesine katılmış Öğretmenimiz Ahmet Yetkin Bey öğrencileriyle birlikte düzenli bir şekilde kitap okuyor, kendisine teşekkür ederiz.



Bu yola çıktığımızda hedefimiz İstanbul'da 40 kişiye kitap okutmaktı. Rabbimiz bize önce 40 kişi şimdi de binleri nasip etti ve İstanbul ile sınırlı kalmadık. Ülkemizin dört bir yanında... 1997 yılında attığımız tohumların meyveleriydi bunlar. Rabbim bizlere kitabı daha çok okuyucuya ulaştırma gayreti versin...

İhsan KARADAŞ
İKRA ANADOLU Birimi Başkanı



PEYGAMBERLER ŞEHİRİ ŞANLIURFA KİTAP İÇİN.. YİNE YOLCULUK, HEP YOLCULUK

Yolculuk, hayatın içinde her zaman insan için çok önemli bir anlam taşır. Seyahat etmenin insana katacağının yanı sıra, insanı heyecanlandıracak yeni şeyleri keşfetme duygusunu da en iyi şekilde yaşatır. Her ne sebepten olursa olsun, yolculuk yaşantımızda önemli değişiklikler yapmaktadır. İnsana böylesine farklı duyguları yoğun bir şekilde yaşatan yolculuk ve seyahat, bizim açımızdan daha da kıymet arz ediyor.

Çünkü yolculuğumuz bir dava için: KİTAP OKUTMA DAVASI. "Aşk bir davadır, ispat ister" der Mevlana. Evet, madem bir davamız

var, önce inanmak (ki o bizde var), sonra da gereğini yapmak düşer bize. Bu aşkla, şevkle düştük yollara .

PEYGAMBERLER ŞEHİRİ ŞANLIURFA

26 Mart Cumartesi, İKRA ANADOLU Birimi olarak İhsan Karadaş ve İsmail Demir ile birlikte dostlarımızı görmek için hareket ediyoruz. Akşam saatlerinde Şanlıurfa'ya varıyoruz. Orada bizi dostumuz, kardeşimiz Ahmet Deniz karşılıyor. Halilur-Rahman Gölü (Balıklı göl), halk arasında dergah diye nitelendiriliyor. Orada bu güzel şehrin güzel insanlarıyla, dostlarımızla buluşuyoruz.

Burada bizleri eğitimi arkadaşlarımız ve ŞANIMDER'e (Şanlıurfa İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları) üye olan arkadaşlar karşılıyor.



Samimi bir tanışmadan sonra sebebi ziyaretimizi kendilerini aktardık. Derneğimizin faaliyetlerini ve misyonunu detaylı bir şekilde anlattık. Onlar da kendi faaliyetleri hakkında bilgi verdiler. Derneğimiz ile koordineli olarak ve kitap okuma programımız kapsamında yapılacak çalışma için, Şanlıurfa'da güzel bir potansiyel olduğunu, buna hazır gençlerin bulunduğunu, okuma ve okutmak

noktasında problem yaşamayacaklarını ifade ettiler. Biz de kendilerine toplanabilecekleri, kitap takibinin yapılacağı bir mekanın olması gerektiğini, zemin olmadan ileriye gitmenin kolay olamayacağını anlattık. Onlar böyle bir çalışmanın hedeflerinde olduğunu, ayrıca halka açık bir okuma salonu açmak istediklerini söylediler. Karşılıklı istişareler yaptıktan sonra yapılması gerekenler hususunda tavsiye kararları aldık.

Velhasıl niyetimiz hayır, inşallah akıbet de hayır olur. Hedefimiz şimdilik bir okuma zemini hazırlamak, düzenli okur ve okur takipçisi oluşturmak. İlk aşamada İKRA Okuma Kulübü kurmak, kısmetse daha sonra İKRA DERNEĞİ olarak ŞANLIURFA' da bir şube açmaktır.

Allah bu günleri bizlere nasip etsin.

İhsan KARADAŞ
İKRA ANADOLU Birimi Başkanı





SAYIMIZ VE MUTLULUĞUMUZ ARTIYOR

Bağcılar Şubemizin bir önceki başkanı ve halen şubemizi temsilen yayın kurulunda görev yapan Fatih Coşkun kardeşimize yeni dünyaya gelen bebekleri için ziyarette

bulunduk. Coşkun ailesinin yeni üyesine sağlıklı, huzurlu bir hayat sürüp ebedi saadete nail olması için dua eder, anne ve babasıyla beraber mutluluklar dileriz.



YAZ PİKNIKSiZ OLMAZ

Bağcılar Şubesi olarak piknikteyiz. Sosyal aktivitelerimizden birini daha gerçekleştirdik. Şube yönetimi olarak güzel bir piknik ve kamp yaptık. Hoş sohbet ve muhabbetle geçen ortamda şubemizin gelecek sezondaki hedefleri ve çalışmalarını konusunda da istişarelerde bulunduk.



ZİYARETLERİMİZE DEVAM EDİYORUZ

İlçemizdeki sivil toplum kuruluşları ve çeşitli kurumlara yaptığımız ziyaretler devam ediyor. Bu kapsamda Bağcılar Şubesi olarak Ak Parti Bağcılar İlçe Teşkilatı'na ziyarette bulunduk. İlçe başkanı

İsmet Öztürk beyefendiye derneğimizden ve faaliyetlerinden bahsettik. Sonra ülkemizle ilgili güncel konular hakkında konuştuk. Bizleri samimi bir şekilde karşılayan Ak Parti İlçe başkanına ve ekibine teşekkür ederiz.

HANIMLAR MUKALEBEDE BULUŞUYOR

Her yıl Ramazan ayında yapmış olduğumuz mukabele okumalarını bu yıl da yaptık çok şükür. Yaklaşık 100 kişilik hanım cemaatimizle beraber mukabele okumalarımız akabinde kısa bir sohbetimiz oldu. Hanım kardeşlerimizi programlarımıza bekleriz

KUR'AN'I OKUYALIM, AMA ANLAMINI DA BİLELİM

Şubemizde her hafta cumartesi akşamları Ramazan Te-kinalp kardeşimizle meal okumalarına devam ediyoruz. Sizleri de cumartesi akşamları sohbet halkamıza bekleriz.





GÜZEL BİR YENİLİK

Tuna Şubesi Eğitim salonu tadilatından geçirilerek yenilendi. Değerli misafirlerimize daha iyi bir mekânda en güzel şekilde ve daha rahat bir ortamda sohbetlerini dinleyebilmeleri için Eğitim Salonu'muzu yeniledik. Maddi ve manevi desteklerini bizlerden esirgemeyen dostlarımıza teşekkür ediyoruz.

Yepyeni bir görünüme sahip olan Eğitim Salonu'nun içi tamamen tadilatından geçirildi ve duvarlar ışıklandırma sistemi ile aydınlatıldı. Mekânda yaptığımız bu güzelliğin, gönüllerdeki ve çalışmalarındaki güzellikleri daha da artırmalarını ve yeni bir aşkla çalışmalarımızı hızlandırmasını diliyoruz.

Ramazan münasebetiyle verdiğimiz aranın ardından başlayacağımız sohbetlere, her Cuma akşamı saat 21.00'de yeni bir aşk ve heyecanla katılımlarınızı bekliyoruz



KIZ ÇOCUKLARIMIZA EĞİTİM

Tuna Şubesi Hanımları Komisyonu olarak, kız çocuklarına yönelik Ramazan ayı boyunca sürecek kurs düzenledik. Kur'ân-ı Kerim okuma ve ezberleme, adabı muâşeret derslerinin işlendiği eğitime 25 kızımız katılıyor. Ramazanın ardından, 20 Temmuz 2016 tarihinde kursun ikinci etabını başlatıp Ağustos ayının sonuna kadar devam ettireceğiz.



MUKABELE

Tuna Şubesi Hanımlar Komisyonu olarak ramazan ayı münasebetiyle mukabele gerçekleştirdik. Mukabele

ardından misafirlerimize Allah(cc)'ı insanı ve onun sorumluluklarını anlatan 15 dakikalık sohbetler gerçekleştirdik.



KİTAPLA HAYATI DEĞİŞENLER: "KİTAP OKUDUKÇA KENDİMİ AŞTIM."

Sizi tanıyabilir miyiz?

Recep Yüceer, 1974 Sivas doğumluyum. İlk okulu Sivas'ın Yakaboyu köyünde okudum. Öğrenime devam etme imkanım olmadığı için sadece ilk okulu okuyabildim. Okumayı çok istememe rağmen maddi imkansızlıklardan dolayı okuyamadım. 1990 yılında İstanbul'a geldim. Halihazırda tekstil işindeyim. Evli ve üç çocuk babasıyım.

İKRA Derneği ile tanışmanız nasıl oldu?

Akrabalarım o zamanki ismi FAKYAD olan derneğe gelirlerdi. Ben de gelip sohbetlere katılmıştım. Kur'an okumayı köyde öğrendim. Ancak tecvit bilmiyordum. Yeniden öğrenmek istedim. Bir gün Cuma namazı çıkışı akrabam Mustafa YAVUZ'un el ilanı dağıttığını gördüm. İKRA'da böyle bir çalışma olduğunu gördüm ve Derneğe gelip Kur'an-ı Kerim dersleri almaya başladım. Ve şu an Dernek yönetimindeyim.

Dernekteki göreviniz ne?

Dernekte Eğitim Birimi'ndeyim. Kitap takibi yapıyorum. 18 kişi takip ediyorum. Ben de Derneğimizin kitap okuma programının 1. sınıfındayım. Şuan Namazı Dosdoğru Kılmak isimli kitabı okuyorum. Beni en çok listedeki iki kitap etkiledi: Çilekeş Müslümanlar ve Cennete Otostop. İlk Çilekeş Müslümanlar kitabını okudum. Yasir ismini de orda öğrendim. Oğlumun ismini Yasir koydum. Ailemden Yasir ismi ile alakalı çok güzel yorumlar aldım. En çok Cennete Otostop kitabından etkilendim. Sonradan müslüman olup da tebliğ görevi yapan insanlar beni çok etkiledi.

Daha önce kitap okur muydunuz?

Tabi ki elimden geldiğince okumaya çalışırdım; ama şuan ki kadar değil. Ara sıra birileri kitap verirse okumaya çalışırdım. Kur'an-ı Kerim ve ilmiyel kitapları okumaya çalışırdım. Ben okul tahsilime devam edemediğimden içimde kitap okuma hevesi hep vardı. Fakat hayat mücadelesi içinde hep ikinci plan da kalıyordu. Şu anda da her bulduğum fırsatta kitap okumaya çalışıyorum.

Özellikle aileme okutmaya ve ailemle kitap okumaya çalışıyorum.

Derneğe başladığımdan beri eşim de kızım da kitap okumaya başladı. Her gün yapmasak da fırsat buldukça ev dersleri yapmaya çalışıyoruz. Ailem ilk zamanlar zorlanmışlardı. Önce ben evde kitap okumaya başladım ve onlara da her gün en az 10 sayfa da olsa okumaları gerektiğini anlattım. Şuan her gün düzenli olarak kitap okuyorlar. Adeta kendilerini aştılar.

Kitap okumakla hayatınızda neler değişti?

Kitap okumaya başladığımdan beri hayatımda çok şey değişti. Kitap okudukça kendime bir öz güven geldi, adeta kendimi aştım. Çocukluk yıllarımdan beri okuma isteği vardı bende. Çocukken Aslı ile Kerem kitabını bulup okumuştum. Eskiden elimden geldiğince farklı konular hakkında kitap okumaya çalışırdım.

Ne öğrenirsem benim için bir kârdi çünkü. Kitap okudukça farklı şeyler öğreniyordum. Ama şuan sadece Derneğin kitap listesindeki kitapları okuyorum.

Ailenizin İKRA'ya olan bakışları nasıl?

Eşim İKRA'ya gitmeme seviniyor. İyi bir hizmet içinde olduğumuzu söylüyor. Ama bazen programlar üst üste gelince eve zaman ayıramadığım için şikayet ediyor. Onun dışında eşim ve ailem bana İKRA konusunda hep destek olmuşlardır ve halen de oluyorlar. Akrabalarım da Derneğimizi ve faaliyetlerini çok beğeniyorlar. Bağcılar civarında olmadıkları için Derneğe gelemiyorlar; ama bizlere dua ile hep destek oluyorlar.

İKRA Derneği size neler kazandırdı?

Ben 5 vakit namazımı kılmaya çalışırdım kılıyordum da. Ama bazen sabah namazlarımı aksatıyordum. Sabah namazına karşı çok fazla hassasiyetim yoktu. Özellikle okuduğum bu kitapla sabah namazının önemini daha fazla anladım. Şimdi sabah namazına mutlaka kalkıyorum.

İçerinden biri olarak Derneğimizin çalışmalarını hakkında neler söylersiniz?

Bu zamanda böyle bir derneğin olması çok güzel bir şey. Toplumda eksik kalan bir noktayı tamamlıyoruz. Kitap okutmak istediğimiz bir kişiye Derneğimiz hakkında bilgi verdiğimizde çok güzel tepkiler alıyoruz. Bu devirde insanlara kitap okutmaya çalışan böyle bir derneğin olması insanları hayretler içinde bırakıyor. En son bir kişiye kitap okutmak için teklif ettiğimde "Siz bu dernekten kaç para kazanıyorsunuz?" dedi. İnsanlar bizim bu işi para için yaptığımızı zannediyorlar. Onlara bizim gönüllü olarak bu çalışmalarını yaptığımızı, derneğin giderlerinin olduğunu ve bu giderlerin de bizler tarafından karşılandığını duyunca hayret edip bizleri takdir ediyorlar. Ayrıca Dernekte sosyal aktivitelere daha fazla önem verilmeli. Özellikle ailelerle piknik olabilir. Biz erkekler sürekli Dernekteyiz, bayanlar akşamları evde yalnız kalıyorlar. Ailelere yönelik piknik ya da farklı aktiviteler yapılırsa onların da gönüllerini almış oluruz. Spor faaliyetleri de yapılabilir. Genç kesim Dernekte çok var. Voleybol ya da futbol turnuvaları olabilir. Ne kadar çok aktivite olursa o kadar çok sayımız artar.

Sizce insanlara kitabı nasıl sevdirebiliriz?

Kitap okumak da, okutmak da gerçekten çok zor. İnsanlar boş bir işmiş gibi görüyorlar kitap

okumayı. Ben de düşünüyorum insanlara kitabı nasıl sevdirebiliriz diye. İnsanlara kitap veriyoruz okusunlar diye, hem de ücretsiz. Buna rağmen bir hafta sonra aradığımızda kitabın daha kapağını açmayan insanlar var. Konuşmaya gelince herkes konuşuyor. Kitap okumak şöyle güzel böyle güzel ama okumaya gelince ortada kimse yok. Bazen çok güzel kitap okuyanlar da var. İstekli olanlar çok güzel okuyor. İnsanlar isteseler kitaba çok güzel zaman ayırabilirler. Ellerinde bir telefon saatlerce boş boş sosyal medyada zaman geçirebiliyorlar. Ya da televizyon başında bir futbol maçı için 90 dakika ayırabiliyorlar. Yetmedi, uzatmalarını izleyip hatta penaltılara kadar giden bir maç için saatlerce zaman ayırırken, günlük yarım saat kitap okuduğumuzda zamanın olmuyor diyebiliyorlar.

Kitap okumaya yeni başlayan bir kişi yılmasın, azmetsin. Her gün 10 dakika ile başlasın ve her gün üzerine 1 dakika ilave ederek okumaya devam etsin. Kitabını çantasında yanında taşıyın, evde ise daima görünen bir noktaya bıraksın kitabını.

Röportaj: Fatih COŞKUN



★ ★ ★ ★ ★
ÜRET
ÇELİK

ÜRET ÇELİK
MUTFAK EŞYALARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ



0 212 **549 81 88**

iletisim@uretcelik.com
www.uretcelik.com

**SECCADE TESBİH YÜZÜK NAMAZ TAKKESİ ESANS HAC ELBİSESİ FERACE NAMA
İHRAM ZEMZEM TAKIMI HURMA TASI MİSVAK TERLİK TAVAF TERLİĞİ RAHLE**



 **METİN HEDİYELİK**

İstoç 15. Ada No:158 - 160 PK. 34550 Mahmutbey / İSTANBUL
Tel: +90 (212) 659 84 92 • Fax: +90 (212) 659 84 93
www.metinhediyelik.net • info@metinhediyelik.net