



"Farkınız Okumak Olsun" İKRA

ilim kültür
ve rahmet
derneği
bülteni

ÜCRETSİZDİR

Yıl: 9 • Sayı: 37 • Nisan - Mayıs - Haziran 2016 • www.ikraderneği.com



İmanın Meyvesi



AHLÂK



Alimlere Vefa
İskilipli Atıf Hoca



Röportaj
Prof. Dr. Cevat AKŞİT
İslam'ı En Güzel Şekilde Yaşayıp Anlatalım



İKRA ANADOLU
Bilinene Yolculuk
Afyonkarahisar Notları



METİN HEDİYELİK

YAĞLI BOYA TABLO - HAT YAZILI PANOLAR - DEKORATİF RESİM ÇERÇEVELERİ
HAC MALZEMELERİ TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ



**Hac & Umre'ye
giderken ve
dönüşünüzde
ihtiyacınız olan
herşey ve daha
fazlası için
tek adres**

**Hac & Umre Malzemeleri
Toptan ve Perakende Satışı**



METİN HEDİYELİK

Istoç 15. Ada No: 158 - 160 PK. 34550 Mahmutbey / İSTANBUL

Tel.: +90 (212) 659 84 92 Fax: +90 (212) 659 84 93

www.metinhediyelik.net • info@metinhediyelik.net

*Hac & Umre
Malzemelerinde
Alışverişin Tek Adresi*

AHLÂK VİCDANLARA HAPSEDİLEMEZ

Bazı istisnaları bulunsa da, kadim toplumlardan günümüze kadar, içeriklerindeki farklılıklara, hatta zıtlıklara rağmen- ahlâk kuralları her dönemde övülmüş ve bu kurallara uymak teşvik edilmiştir. Ancak özellikle "Laik Batı" kaynaklı "ahlâk kuralları – kanun kuralları" ayrımına dayalı algı, İslâm toplumlarında da etkisini göstermiş ve ahlâk kurallarının bağlayıcılığı konusunda kafa karışıklığına yol açmıştır.

Batı kaynaklı bu ayırım; kanun kurallarını uyulması zorunlu olan, uyulmadığında cezai yaptırımı olan kurallar olarak tarif ederken, ahlâk kurallarını, uyulması vicdanlara bırakılmış olan, uyulmadığında cezai bir yaptırımı olmayan kurallara indirgemıştır. İşte bu ayırım Müslüman toplumlarda da etkisini göstermiş ve ahlâk kurallarının, sanki "uyulsa da olur, uyulmasa da" şeklinde anlaşılmasına sebep olmuştur.

Oysa İslâm açısından durum hiç de Batı kaynaklı algı ile örtüşmemektedir. Somut birkaç örnek üzerinden karşılaştırma yapalım: Yalan konuşmamak, insanların dedikodusunu (gybet) yapmamak ve yoksulları doyurmak, Batı'da da erdemli ve övülen davranışlar olarak kabul edilse de bütün bunlar sadece vicdanlara havale edilen hususlar olup, yalan söylemenin, gybet etmenin ve yoksullara yardım etmemenin –en fazla toplumca kınanması dışında- cezai bir yaptırımı bulunmamaktadır. Şüphesiz bu anlayışın temelinde, gerçek hesap, mükâfat ve ceza yerinin, yani "ahiret" in hesaba katılmaması yatmaktadır.

İslâm'da ise ahlâki kurallar olarak niteleyebileceğimiz kurallara muhalefetin çok ağır sonuçları vardır. Örneğin yalan hakkında **Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyuruyor: "Yalan kötülüğe, kötülük Cehennem'e götürür. İnsan yalancılık yapa yapa, nihayet Allah katında yalancılardan yazılır." (Buharî, Edeb, 69; Müslim, Birr, 103-105). Aynı şekilde Efendimiz gybet yapanların âhiretteki durumlarıyla ilgili şu haberi veriyor: "Mirac gecesinde, bakır tırnakları olan bir kavme uğradım. Tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Ey Cebrail, bunlar da kim? diye sordum. Bunlar, dedi, insanların etlerini yiyenler ve ırzlarını (şereflerini) payımal edenler, ayaklar altına alanlardır." (Ebû Davud, Edeb 40). Dünyada iken yoksulları doyurmamayanların âhiretteki durumlarını ise şu ayet-i kerime gözler önüne seriyor: "Cehennemdeki suçlu günahkârlara "sizi alevli ateşin içine sevkeden nedir?" diye sorulduğunda verdikleri cevap olarak "biz namaz kılanlardan değildik ve biz yoksulu doyurmuyorduk" derler." (Müddessir suresi: 40-44).**

Görüldüğü gibi Laik Batı merkezli anlayışta vicdanlara havale edilen ve cezai bir yaptırımı olmayan hususlar, gerçekte insanların ateşe girmelerine ve azap görmelerine sebep olan çok önemli konulardır. Esasen ahlâk, gerçek Müslümanlığın ölçüsü ve yoludur. Zira Peygamber Efendimizin bir hadislerinde tarif edildiği gibi gerçek Müslüman "elinden ve dilinden emin olunan" kimsedir. Allah hepimizi elinden ve dilinden emin olunan ve âhiret azabından emin olanlardan eylesin. Amin!

Selam ve dua ile...



Av. Halil KENDİR

İKRA Derneği
Yayın Kurulu Başkanı



Sayı: 37 Nisan - Mayıs- Haziran 2016

Bu yayın İlim Kültür ve Rahmet (İKRA) Derneği Bültenidir.
3 ayda bir yayınlanır.
Ücretsizdir.

İlim Kültür ve Rahmet (İKRA) Derneği adına Sahibi ve Sorumlu Müdürü

Av. Emin Atalay

Yayın Kurulu

Halil Kendir - Erdoğan Aydın
Hakan Uluç - Mustafa Yemez
Zeynel Ünal - Fatih Coşkun - İlhan Uluç
Vural Erce - Feyyaz Kalkan
Eray Açıköz - İsmail Demir

Reklam

Emin Atalay GSM: 0554 651 43 43

Sekreteryası

Zeynel Ünal

Basıldığı Yer

Yazmat Matbaacılık ve Tanıtım Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Davutpaşa Kışla Cad. Kale İş Merkezi B Blok
No: 37/44 Zeytinburnu, İSTANBUL
www.yazmat.com / 0212 483 22 77
Sertifika No: 26412

Tasarım

Klon Ajans

Adres

Çınar Mah. 5/2 Sk. No:8 Bağcılar / İSTANBUL

Tel: 0212 434 04 87 - 0212 562 54 44

www.ikradernegi.com

Dergimiz Bağcılar Basın Savcılığının 2007/24 sayılı evrak bilgileriyle basılmaktadır.
Dergimiz bu sayıda 5.000 adet basılmıştır.

14



RÖPORTAJ / PROF. DR. CEVAT AKŞİT

18



ALİMLERE VEFA / İSKİLİPLİ ATIF HOCA

24



BİR KARDEŞ KURULUŞU: İSKUDER

25



BİLGİSAYAR OYUNLARI BAĞIMLILIĞI

05 Kitap Tanıtımı / Peygamberimizin Ahlakı

06 Ahmet EFE / İman-Ahlak ilişkisi

08 Abdulgafur LEVENT / Ashab-ı Kırâmın Örnekliliği ve Ahlakî Yaşantısı

12 Ahmet Yapıcı / Ahlaklı Din

19 Kitapla Hayatı Değişenler: Üzeyir Poyraz GÖKÇE

20 Merkez Haberler: Hanımlar Komisyonu

21 Merkez Haberler

22 İKRA ANADOLU

25 Şubelerden Haberler: İğem

26 Şubelerden Haberler: Bağcılar

28 Şubelerden Haberler: Başakşehir

29 Şubelerden Haberler: Esenler

30 Şubelerden Haberler: Nenehatun

32 Şubelerden Haberler: Tuna

34 Şubelerden Haberler: Güngören

Peygamberimizin Ahlâkı



KİTAP TANITIMI

Vural ERCE

Ahlâkın konusu; insanın iyi ve kötü bütün davranışlarıdır. Ahlâk, sosyal bir hayat yaşayan insanlar için vazgeçilmez hak-hukuk unsurlarındandır. Güzel ahlâk da, Peygamberlerin ve sâlihlerin sıfatı ve hâli olup, insanı Allah'a (cc) yaklaştıran ve sayısız nimetlere ulaştıran bir kapıdır. Sözlükte seciye, tabiat, huy gibi manalara gelen "ahlâk", insan ruhunda iyice yerleşerek meleke ve karakter halini alan yetenekler bütünü olarak tarif edilmiştir. Kendisinde iyi meleke ve kabiliyetler geliştiren kişi iyi huylu iyi ahlâklı; kötülük yapmaya yönlencici meleke ve yetenekler geliştiren insan ise kötü ahlâklı olarak, yani halk arasında tabirle ahlâksız olarak tanımlanmıştır.

"İslâm, güzel ahlâktır" buyuran Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem), kendisine en sevimli olanların, güzel ahlâk sahipleri olduğunu bildirmiş ve "Allah katında en sevgili kullar kimlerdir?" sorusuna da "ahlâkı en güzel olanlardır" cevabını vermiştir.

Dinimiz ahlâka ziyadesiyle önem vermiş, iman ile arasında sıkı bir irtibat kurmuştur. Bu sebeple böylesine önemli bir konuyu işleyen ve Prof. Dr. Abdurrahman Çetin tarafından kaleme alınan "Peygamberimizin Ahlâkı" isimli kitap, Derneğimizin okuma listesinde de, öncelikli kitaplar arasındaki yerini almıştır. Yazar kitabında ahlâk ve güzel ahlâk konusunu detaylı bir şekilde irdeleyip gözler önüne sermiştir. Eserde yer alan konular ve Müslümanların bezenmesi gereken özellikler Peygamber Efendimizin şu duasında ifadesini bulmuştur: "Allah'ım! Ayrılgâ düşmekten, iki yüzlülüğten ve kötü ahlaktan sana sığınırım. Beni, ahlâkın en güzeline kavuştur; çünkü insanı güzel ahlaka senden başkası kavuşturamaz. Kötü ahlaktan da beni uzaklaştır; çünkü kötü ahlaki senden başka kimse benden uzaklaştıramaz." (Müslim, Tirmizi)

Güzel ahlâka ve iyi huylara sahip olmak ve kötü huylardan uzak kalmak, müslümanlığın olmazsa olmazlarından biri olmanın ötesinde, kişinin Müslümanlığını kemale erdirmeye yolunda ulaşılması gereken bir hedeftir de. Nitekim Enes bin Malik'ten (r.anh) gelen bir rivayette "ben, güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim" diyen Peygamber Efendimiz (s.a.s.) her yönüyle mükemmel bir insandı ve ahlâk bakımından da insanların en güzeliydi.

İslam ahlâkının temeli, iffet ve hayadır. İffet, doğru ve namuslu olmak, haramdan uzak durmak, helal olmayan söz ve davranışlardan kaçınmaktır. Haya ise, kötülüklerden ve münkerâttan utanmak, çekinmek, tevbe etmek, vazgeçmek anlamına gelmektedir.

Yüce Allah'ın biz Müslümanlara "üsvetün hasenetün" (en güzel örnek) olarak gösterdiği Peygamber Efendimiz, dinî ve ibadet hayatının yanında, sosyal hayatı, yemesi, içmesi, yatması, kalkması, açılması, gülmesi, aile ilişkileri... vb. ile de bizim rehberimiz ve önderimizdir. Zira Hz. Aişe validemizden gelen bir rivayette ifade edildiği gibi O'nun (sav) ahlâkı Kur'an ahlâkıdır. Şüphesiz yaşantımızda, davranışlarımızda, söz ve fiillerimizde Peygamberimizi (sav) örnek almak ve ahlâkımızı güzelleştirmek için, öncelikle Peygamberimizi tanımamız ve ahlâkını bilmemiz gerekir. İşte Prof. Dr. Abdurrahman Çetin hocamızın "Peygamberimizin Ahlâkı" kitabı bu konuda özlü bilgiler vermekte, Kur'an ve sünnet ışığında Efendimizin (sav) doğruluk ve dürüstlüğü, cesaret ve yiğitliği, şefkat ve merhametini, nezaket ve hoşgörüsünü, cömertliğini, tevekkül ve kanaatini, vefakârlığını, irşad yöntemini... bizlerin istifadesine sunmaktadır. Okumak, öğrenmek ve uygulamak dilek ve duasıyla...



İMAN-AHLAK İLİŞKİSİ



“Ahlak”. Sevimli, sıcak, tanıdık, bildik ve dilimizden düşmeyen bir kelime. Tam olarak ne ifade ettiğini bilmesek de, bazı huyları altında toplayan bir şemsiye kelime olduğunu hissederiz. Bir de sevgili Peygamberimizle özdeşleşince hemen gönlümüzdeki müstesna yerini alıverir. Nasıl almasın ki Rasûlullah'ın ahlakı, onayını alemlerin Rabbi'nden aldı. Mevlâ Teâlâ ona hitaben: “Şüphesiz sen üstün bir ahlak üzeresin” buyurdu. Peygamberimiz de yaşantısı ile bunu her haliyle gösterdiği gibi “ben ahlakın güzelliğini tamamlamak için gönderildim” buyurarak mübarek sözleri ile de bu halini perçinledi. Bir hadis-i şeriflerinde de: “İman bakımından en tam olanınız ahlak bakımından en tam olanınızdır” buyurunca ahlakın imanla çok sıkı alakası olduğunu anlamış oluyoruz.

Nasıl Bir Alaka?

Bu, “iman varsa ahlak da var, yoksa o da yok” bağlamında değil de “imanlı olan kişinin ahlaklı olması gerekir, öyle olması beklenir” şeklinde anlaşılması daha doğru olur. Çünkü ahlakı imandan bir cüz” gibi anlamak konuyu tartışmalı bir alana çeker ki maksadımız o değil. Toplumumuz da bunu böyle anlar. Nitekim yalan söyleme veya sözünde durmama gibi kötü huyları olan kişiye bazen “bir de hacısın, namaz kıyorsun, sakalından da mı utanmıyorsun?” gibi tepkilerini o kişinin dindarlığı üzerinden gösterirler. Bu da imanla ahlakın ilişkisinin yukarıda ifade ettiğimiz şekilde anlaşılmasının daha doğru olacağını ifade edebiliriz.

Ahlak Nedir?

En iyi bildiğimizi zannettiğimiz bu kelimeyi “nedir?” diye kendimize sorduğumuzda duraklarız. Nedir ahlak? Şemseddin Sami ahlakı: “İnsanın yaratılıştaki hâz olduğu veya terbiye ile istihsal

ettiği ahvâl-i rûhiyye veya kalbiyye” olarak tarif eder (Kamûs –u Türkî). İmam Birgivi de: “Ahlak, insanın yapısında zaten var olan bir meleke (kuvve-i maneviyye) dir ki bir takım söz ve davranışlar ondan düşünmeden kolayca zuhur eder” şeklinde tarif eder. Biz dilimizde bu anlamdaki ahlak yerine daha çok “huy” kelimesini kullanırız. Birgivi, ahlakı iyi ve kötü olmak üzere ikiye ayırır. Sabır, cesaret, kanaat, cömertlik, dürüstlük, vefa, tevazu, tevekkül gibi vasıfları “güzel ahlak” grubunda sayarken, öfke, korkaklık, hırs, kibir, gurur, övünme, cimrilik, haset, yalancılık gibi vasıfları da “kötü ahlak” grubundan sayar.

Ahlak Değişir mi?

İmam Birgivi nakîl ve akîl delillerle ahlakın değişebileceğini ispatlar. Birkaçını zikrederim:

- Pek çok ayet-i kerime ve hadis-i şerifte bazı şeyler emredilmiş ve teşvik edilmiş, bazı şeyler de yasaklanmış ve uzak durulması istenmiştir. Ahlakta değişme mümkün olmasaydı tüm bu emirler ve yasaklar boş ve faydasız olur, Allah ve Rasûlû boş ve anlamsız işlerle meşgul olmuş sayılırdı. Hâşâ, bin kere hâşâ.

- Efendimiz şöyle dua ederdi: Ya Rab! Cismimi güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir”. Bir başka duasında: “Ya Rab! Beni ahlakın en güzeline eriştir, ona ancak sen eriştirirsin” demiştir. Ahlakta değişme mümkün olmasaydı Rasûlullah (sav) istemezdi.

Ahlak nasıl güzelleşir?

İmam Birgivi, kötü huylardan kurtulup iyi huyları kazanmak için bazı tavsiyelerde bulunur:

- 1) Hastalığı ve sebeplerini tanımalı. Çünkü hastalık tanınmadan tedavisi yapılamaz.
- 2) Zıddını ve faydalarını tanımalı. Cimrilik ve cömertlik gibi.
- 3) Bu kötü huyun kendinde olup olmadığını araştırmalı. Bu konuda ya bir alimin uyarılarından veya bir müridin irşatlarından veya bir dostunun

hatırlatmasından yararlanabilir. Bu konuda dostlar da dostun hatasını hatırlatmaktan çekinmeli. Bir arap ata sözünde: “Senin dostun senin her dediğini tasdik eden değil sana karşı dürüst olandır” der.

4) Kendisini sevmeyenlerin, hakkında söylediklerine bakmalı. Çünkü düşman, kişinin hep aybını ve açığını araştırır.

5) Çevresindeki insanlara bakmalı. Kişi din kardeşinin aynasıdır. Onda beğendiklerini almali, beğenmediklerini kendisi de yapmamalı. “Ahlakı ahlaqsızlardan öğrendim” sözü bunu ifade eder.

6) Son olarak da Sevgili Peygamberimizin ve İslam büyüklerinin kötü ahlakı yeren ve güzel ahlakı öven sözlerini dinlemeli.

Efendimiz şöyle dua ederdi:

Ya Rab! Cismimi güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir”. Bir başka duasında: “Ya Rab! Beni ahlakın en güzeline eriştir, ona ancak sen eriştirirsin” demiştir. Ahlakta değişme mümkün olmasaydı Rasûlullah (sav) istemezdi.

Kötü Ahlakı Zemmeden ve Güzel Ahlakı Öven Bazı Rivayetler:

- Taberânî'nin Meymune b. Mehran'dan rivayet ettiğine göre Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Allah(cc) katında kötü ahlaaktan daha büyük günah yoktur”.

- Taberânî ve İsfahânî'nin Hz. Aişe'den rivayet ettiğine göre Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Uğursuzluk kötü ahlaklar”.

- İbnü Abbas'ın rivayetine göre Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “ Sirkenden balı bozduğu gibi

kötü ahlak da salih amelleri bozar. Suyun buzu erittiği gibi güzel ahlak da günahları eritir”

- Ahmet b. Hanbel, Beyhakî ve Hâkim'in Enes b. Malik'ten rivayetine göre Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “İbadeti az olan mümin güzel ahlakı sebebi ile âhiret derecelerinin en büyüğüne ve cennet makamlarının en şerefliğine yükselebilir, ibadeti çok olan da kötü ahlakı yüzünden cehennem derecelerinin en aşağısına inebilir”.

- Taberânî'nin Enes b. Malik'ten rivayetine göre Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “ Güzel ahlak sahibi kişi Dünya ve Âhiretin en hayırlısını elde etmiştir”.

- Ebu Hüreyre'den rivayet olunduğuna göre Rasûlullah (sav) ona: “Ebu Hüreyre! Güzel ahlakı sakın bırakma” buyurdu. O da, Ya Rasûlullah güzel ahlak nedir dedi. Rasûlullah (sav): “ Seninle irtibatı kesenle sen irtibatı kesme, sana haksızlık yapanı affet, sana vermeyene sen ver”.

İmam Birgivi bu bahsi şu tavsiye ile bitirir: “Ey Allah yoluna giren adam! Önce kalbini rezilliklerden temizle (التخلية), sonra onu faziletlerle süsle (التعليق). İşte tasavvuf bu ikisinden ibarettir. Çünkü ehli bu iki kavramı şöyle tefsir eder: “Her türlü kötü huylardan çıkıp üstün huylara girmek” (Şerh-ı Tarikat-ı Muhammediyye, Dersaadet, 1/421-435).

İman-Ahlak ilişkisi:

Ahlakta bizim örneğimiz, üsve-i hasenemiz şüphesiz Rasûlullah (sav)'tır. Efendimizin kavî, fi'î ve takrîr her türlü sünnet ümmeti için Kur'an-ı Kerimden sonra ikinci kaynaktır. Bunu böyle bilir ve böyle iman ederiz. İman amel etmeyi gerektirir. Rasûlullah'ın “yüce bir ahlak üzere” olduğuna iman eden bir Müslümanın davranışlarında, Peygamberinin davranışlarını görmekten ve ondan bunu beklemekten daha tabii ne olabilir?

Onun güzel ahlak örneklerini biz en geniş şekli ile hadis kitaplarında bulabiliriz. Ancak onlar bu konular eserlerinin “ÂDÂB” bölümlerinde zikrederler. O kaynaklarda ayrıca “AHLAK” bölümü bulunmaz. Bu alanda ahlak ve adab hadislerini çok güzel tertip ve tanzim eden “Riyazu's-Salihîn” herkese tavsiye olunur.

ASHAB-I KİRAMIN ÖRNEKLİĞİ VE AHLAKİ YAŞANTISI



DOSYA

Abdulgafur
LEVENT

İslam dininin en güzel yılları hiç şüphesiz ki, Al-i Şan Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in, "Asırları en hayırlısı benim asımdır."⁰¹ buyurduğu "Asr-ı Saadet" dönemidir. Kâinat, Risalet nuruyla aydınlanmış, Efendimiz (s.a.v.) ve O'nun güzide ashâbı, o ulvi ve kutsî zamanın en kıymetli zinetleri olmuş ve insan neslinin ulaşabileceği en son seviyeye nail olmuşlardır.

Sahabe-i Güzin Efendilerimiz, Resûl-i Ekrem (s.a.v.)'e gösterdiği bağlılık ve teslimiyet, verdiği destek; hem hayatında hem de vefatından sonra İslâm'ın yayılması ve doğru anlaşılması için yaptıkları çalışmalar sebebiyle, dinde önemli bir yere sahiptirler. Ashab-ı Kiram, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in eğitimi sayesinde yepyeni bir hayata kavuşmuş, bizzat Resûlullah (s.a.v.)'tan öğrendikleri İslâm'ı en güzel bir şekilde yaşamış ve kendilerinden sonra gelen ümmete birer üsve-i hasene olmuşlardır. Bundan dolayıdır ki, Resûl-i Ekrem (s.a.v.) ümmetin, Sahabe-i Güzin Efendilerimizi örnek almasını tavsiye etmiş ve sahabe çizgisini, getirdiği dinin ve inşa ettiği İslam nizamının devamı olarak göstermiştir.⁰²

Ashab-ı Kiramın İslâm'ı yayma ve Resûlullah (s.a.v.)'i koruma ve O'na sahip çıkma uğrunda yaptığı fedakârlıklar, kendilerinden sonra gelen nesilleri imrendirecek ve hayrette bırakacak niteliktedir. İslamiyet onların bu davranışları sayesinde kök salıp yayılmış ve sonraki nesillere ulaşmıştır. Sahabelerin Hz. Peygamber (s.a.v.)'i kendilerinden sonra gelen nesillere tanıtmada önemli rol üstlendikleri bilinmektedir. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) ve O'nun şahsiyeti hakkında bilinenler, sahabenin naklettiği tespitlerden ibarettir. Kur'ân-ı Kerim'in sure ve ayetlerinin iniş sebepleri, hadislerin vürud sebebi, Kur'ân hükümlerinin pratik hayata tatbiki ve açıklanması ile Resûl-i Ekrem (s.a.v.)'in Peygamberliği süresince yaptığı icraat ashâbın nakilleri sayesinde bilinmektedir.

"Kur'ân-ı Kerim'in "insanlık için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmet"⁰³ diye tanıttığı Sahabe Efendilerimiz, ümmet içinde en değerli ve faziletli nesil kabul edilmektedir. Bu değer ve fazileti, taşıdıkları güçlü iman ve örnek davranışları sayesinde elde etmişlerdir. Onlar, İslâm'a girdikleri ilk andan itibaren güçlü bir imanla kabul ettikleri yeni dinin gereklerini tam bir teslimiyetle yerine getirmişlerdir. Bu yeni dine girmeye ve onu yaşamaya zorlanmadıkları halde onların büyük bir kısmı ömrünü Resulullah (s.a.v.)'in yanında geçirmiş, onunla savaşa katılmış ve İslâm'ın yayılması için gayret göstermişlerdir. Bu süreçte İslam karşıtları tarafından tehdit ve işkencelerle, hatta ölümle karşılaşan, yurtlarını, mallarını, eşlerini ve çocuklarını terkedip başka yerlere hicret etmek zorunda kalanlar olmuş ancak inançlarından dolayı, Allah'a ve Resulüne olan bağlılıklarından taviz vermemişlerdir. Cenâb-ı Hak Ashâb-ı Kiramı Kur'ân'da övmüş ve mutedil bir ümmet olduklarını⁰⁴, Allah ve Resulüne iman edip tam bir teslimiyet gösterdiklerini ve büyük ecir kazandıklarını⁰⁵ Allah'ın kendilerinden, kendilerinin de Allah'tan razı olduğunu ve ebedî kalacakları cennetin onlar için hazırlandığını⁰⁶ bildirmiş; Allah'a ve Resulüne yardım eden sâdik müminler olduklarını⁰⁷ ihtiyaç içinde bulunmalarına rağmen başkalarını kendilerine tercih ettiklerini ve kurtuluşu hak ettiklerini⁰⁸, gerçek müminler olarak başlanacaklarını ve âhirette cömertçe rızıklandırılacaklarını⁰⁹, haber vermiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.) de fedakârlıklarını birlikte yaşayarak gördüğü ashaptan bahsederken onları "insanlık tarihinin en hayırlı nesli", "ümmetin en hayırlıları"¹⁰, "cehennem ateşinin yakmayacağı kimseler"¹¹, "cennetlikler"¹², diye tanıtmış, ayrıca ümmetin onlara ikramda bulunmasını¹³, iyilik etmesini¹⁴ ve kendilerini çekiştirmemesini¹⁵ istemiştir.¹⁶

Ashab-ı Kiram gökteki yıldızlar gibi¹⁷ kendilerinden sonraki zamanlarda yaşayanlara doğru yolu bulmada bir pusula niteliğinde yol gösterdi-

ler, yön verdiler, örnek oldular. Onlar, bütün his ve davranışlarının, söylem ve eylemlerinin Allah rızasına muvafık olmasının gayretini gösterip bu minval üzere yaşadılar. Bir gün Allah Rasûlü (s.a.v.) Beni Nadir'den alınan ganimetleri Muhacir'lere taksim etmiş, Ensar'dan da ihtiyacı olan üç kişiden başkasına vermemişti. Daha sonra Ensar'a hitap ederek: "Dilerseniz daha önce Muhacirler'e verdikleriniz onlarda kalır, siz de bu ganimetten pay alırsınız. Dilerseniz verdiklerinizi geri talep eder, bu ganimetin tamamını onlara bırakırsınız." buyurdu. Bunun üzerine Ensar büyük bir diğergâmlıkla, mümin kardeşlerini kendilerine tercih ederek şu güzel cevabı verdiler: "Ya Rasûlallah! Muhacir kardeşlerimize hem mallarımızdan ve evlerimizden hisse veririz, hem de ganimetin tamamını onlara bırakırız". Bunun üzerine, samimi bir fedakârlıkla yapılan infakların kulu kurtuluşa erdireceğini müjdeleyen şu ayet-i kerime inzal oldu: "Onlardan (muhacirlerden) önce o yurda (Medine'ye) yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri severler. Onlara verilenler dolayî içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir".¹⁸ Ashabın, mümin kardeşini kendi nefesine tercih edişini gösteren bu tablo ne muazzam ve güzel bir İslâm ahlâkı sergilemektedir.

Cabir (r.a.), Ensar'ın Muhacir kardeşlerine olan îsâr ve diğergâmlığını şöyle anlatır: "Ensar, hurmalarını devşirdiklerinde/topladıklarında bunları ikiye ayırır, bir tarafa çok, diğer tarafa da az hurma koyarlardı. Daha sonra, az olan tarafa hurma dallarını koyar(ak o tarafı çok gösterir), Muhacirler'e, "Hangisini tercih ederseniz alın". derlerdi. Onlar da (çok görünen yığın Ensar kardeşlerimizin olsun diye az görünen yığını alırlar) ve böylece hurmanın çoğu Muhacirler'e gelirdi. Ensar da bu yolla az olan kısmı kendilerine bırakmış olurlardı..."¹⁹ Çünkü Ensar, içinde yaşadıkları toplumun maddî ve manevî sıkıntı ve problemlerinden kendilerini mes'ul hisseden zirveleşmiş bir ruh ve hassas bir vicdana sahiptiler. Muhacirler de maruz buldukları onca sıkıntılara rağmen mümkün olduğunca müstağni bir hayat yaşayıp kimsese yük olmamaya bilakis yardımcı olmaya çalışıyorlardı. Zira onlar dünya nimetlerini nefisle-

rine tahsis etmek yerine infak yolunda seferber ederek imanın vecd, lezzet ve halâvetini tercih ediyorlardı.

Ashab-ı Kirâm, Cenab-ı Hakk'ın kendilerine emanet ettiği dünyevi makam ve mevkileri hiçbir zaman gurur ve kibir gibi nefsanî bir üstünlük vehmine alet etmemiş, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in her halükarda ki mütevazı yaşayışını kendilerine hayat düsturu edinmişlerdir. Nitekim Selman (r.a.) Medain Valisi iken, Şam'dan Teymoğulları kabilesine mensup bir zat gelmişti. Yanında bir yük de incir getirmişti. Selman (r.a.)'ın sırtında bir elbise, bir de aba vardı. Şamlı, Selman (r.a.)'ı tanıyamıyordu. Onu bu hâlde görünce de: "Gel şunu taşı!" dedi. Selman (r.a.) gitti, yükü sırtlandı. Halk kendisini görünce tanıdı. Adama: "Yükünü taşıyan

"Ensar, hurmalarını devşirdiklerinde/topladıklarında bunları ikiye ayırır, bir tarafa çok, diğer tarafa da az hurma koyarlardı. Daha sonra, az olan tarafa hurma dallarını koyar(ak o tarafı çok gösterir), Muhacirler'e, "Hangisini tercih ederseniz alın".

bu adam Validir!" dediler. Şamlı: "Özür dilerim, seni tanıyamadım." dedi. Selman (r.a.): "Zararı yok, yükü evine götürene kadar sırtımdan indir-meyeceğim." dedi.²⁰ İşte Selman (r.a.)'ın bu hali, hangi makam ve mevkiye bulunursa bulunulsun, her halükarda tevazû ehli olmayı gerektirir.

Al-i Şan Peygamberimiz (s.a.v.)'in mübarek sözleriyle sabittir ki Sahâbe-i Kiram, kıyamete kadar gelecek bütün bir beşeriyete müstesna bir numune olmuştur²¹. Onları böylesine müs-

tesna bir mertebeye yükselten Nebvî terbiye ile yetişmeleridir. Her müminin gönül ufkunda Nebvî terbiye potasında/sahabe örneğinde yetişmek-yetiştirmek olmalıdır. Ashâb-ı Kiram'ın, mazilerindeki cahiliye devri itibarıyla çorak araziye benzeyen gönül âlemleri, Allah Resulü (s.a.v.)'in sohbet meclislerindeki manevi iklimin rahmet ve bereket sağanaklarıyla yoğruldu. Bu sayede, vaktiyle üzeri toprakla örtülmüş bulunan nice fazilet ve mana tohumları neşve nema imkânı buldu. Cahiliye devrinde kız çocuklarını diri diri toprağa gömecek kadar katı kalpli, merhametsiz, vicdansız, hak ve hukuk tanımaz insan eridi, kayboldu. Aynı silüet içinde, fakat bu defa gözü-gönülü yaş dolu, diğergâm, ince, hassas ve faziletin zirvesinde bir insan hüviyeti teşekkül etti. Onlar, Allah Resulü (s.a.v.)'in manevi terbiyesiyle dünyanın en mümtaz insanları haline geldiler. Onlar, Kerim Kitabımız Kur'ânı, insanı ve kâinatı okumayı başarabildikleri nispette iç âlemleri, azamet-i ilâhiye karşısında incelik rikkat kazandı.

Kâinatın bir benzerini daha görmediği/gör-meyeceği bu güzide Peygamber talebeleri, bütün istifhamlarını Allah Rasulü (s.a.v.)'in gönül âleminden aldıkları feyizlerle bertaraf ettiler. Yine O'nun ruh feyzini kendilerine yegâne sığınak, bannak ve dayanak edinip sonsuzluğun seyyahı oldular. Onların dünya hayatına âit bir endişeleri yoktu. Onlar, her gittikleri yere Allah Resulü'nün kimliğini taşıma gayreti içindeydiler. Bu yüzden Hz. Peygamber (s.a.v.)'in ahlâkı olan Kur'an'ı öğreniyor, okuyor, hissediyor, gönüllerinde hazmediyor; sözleriyle, davranışlarıyla, halleriyle ve ahlâklarıyla tebliğ ediyorlardı. Yine onlar, toplumdaki bütün olumsuzluklardan kendilerini sorumlu tutan bir ruh yüceliğine ulaşmışlardı. Tebliğ hayatları boyunca nice ham ruhların yanlış söz ve davranışlarına maruz kaldılar. Fakat Allah yolunda çektikleri bu sıkıntılardan dolayı hiçbir zaman incinmediler, taviz de vermediler.

Sahabe-i Güzin Efendilerimiz denleri uğruna her türlü meşakkate katıldılar. Çoğu zaman aç, susuz kaldılar, dayandılar. Bazen bir hurma-

yı üç-beş kişi paylaştılar; ama hallerinden şikayet etmediler. Ekseriyetinin evi barkı hiç olmadı, hep mescidin bir köşesinde yatıp kalktılar; fakat fakirliklerini mahrumiyet bile saymadılar, aldırmadılar. Kovuldular, dövüldüler; kızgın çöllerde ateşten kumlara yatırıldılar, koca koca kayaların altında bırakıldılar. Binbir türlü işkencelere maruz kaldılar; ne var ki onlar sabrettiler, hep sabrettiler. "Hicret" denince, yurda-yuvaya kısacık bir veda nazarı atfedip hemen sefere koyuldular; "Mücahede" emrini duyunca aileleriyle helalleşip yola revan oldular; cihanın dört bir yanına irşad seferleri yapmak icap edince de sevdiklerini Allah'a ismarlayıp en uzak diyarları vatan tuttular. Gün geldi, o ızdıraplı dönemi arkada bıraktılar; Cenâb-ı Allah önlerini açtı, hepsi muzaffer birer kahraman oldular. Dünya yüzlerine gülmeye başladı, her birine ganimetten bir miktar ayrıldı; çok büyük servetlere kavuştular. Bazıları vilayetlere vali olarak atandılar, kimileri de daha başka idarî vazifeler aldılar. Dünya değişti, onları kuşatan zorluklar geçip gitti ama onlar hiç değişmediler. Vali oldukları zaman bile ekmeklerinin yanına bir katik istemediler. Ganimetleri kendileri için harcamadılar, mal-mülk-makam sevdasına asla kapılmadılar. Onlar hep ahireti düşündüler, hep ötelere mülhazasıyla soluklandılar.

Sahabe Efendilerimizdeki dini hassasiyete ve İslami heyecana derin bir özlem duyan Tabii'nin büyüklerinden Hasan-ı Basri Hazretleri, çağdaşı olan insanların hayatları ile sahabenin yaşayışını kıyaslayıp çok üzülüp ve şöyle dediği rivayet edilir: "Yetmiş Bedir gazisine yetiştim. Onların çoğunun elbisesi basit bir yün kumaştan ibaret idi. Siz onları görseydiniz deli sanırdınız; onlar da sizin iyilerinizi görselerdi artık ahlâkın kalmadığına hükmeder, kötülerinizi de görselerdi onların hesap gününe bile inanmadıklarını söylerlerdi." Sahabe-i Kiram Efendilerimiz günümüz Müslümanlarını görselerdi acaba ne derlerdi?

Kaynakça

- 1)-Buhari, Şehâdât 9. 2)-Tirmizî, İmân, 18. 3)-Al-i İmran Suresi, Ayet 110. 4)-Bakara Suresi, Ayet 143. 5)-Al-i İmran Suresi, Ayet 172, 173. 6)-Tevbe Suresi, Ayet 100. 7)-Haşr Suresi, Ayet 8. 8)-Haşr Suresi, Ayet 9. 9)-Enfal Suresi, Ayet 74. 10)-Müsned, 5, 350. 11)-Tirmizî, Menâkıb, 57. 12)-Müttaki el-Hindî, 11, 539. 13)-Tayâlisî, s. 7. 14)-Müsned, I, 26. 15)-Buhari, Fezailü ashabinnebi, 4; Müsâlim, Fezailü's-sahabe, 221, 222. 16)-TDV İslam Ansiklopedisi. 17)-AcLüni, Keşfü'l-Hafâ, 1:132, Hadis No: 381. 18)-Haşr suresi, ayet 9. 19)-Heysemî, Mecmau'z-Zevâid, X, 40. 20)-İbn-i Sa'd, Tabakât, IV, 88. 21)-AcLüni, Keşfü'l-Hafâ, 1:132, Hadis No: 381. 22)-Hilyetu'l-Evliya, Ebu Nuaym



BİRMAR

"ucuz, kaliteli, güvenilir alışveriş"




CİGERCİ BASRİ DÖNER
KURULUS 1980

Kapalıçarşı
Telefon : (0212) 511 95 54

Beyazıt/Gedikpaşa
Telefon : (0212) 517 27 93

Esenler
Telefon : (0212) 646 43 44

Bayrampaşa
Telefon : (0212) 565 44 54

 www.cigercibasri.com

AHLAKLI DİN!



İLİM VE
ALİM

Ahmet
YAPICI

Dindarığın ibadetler ekseninde tanımlayan bir din anlayışımız var. Durum böyle olunca namaz, oruç, zekât gibi ibadetleri yerine getirenleri dindarak tanımlıyoruz. İbadetler açısından dindarımız çok olmasına rağmen sosyal münasebetlerde ve insan ilişkilerinde çok ciddi bir ahlâk bunalımı yaşıyoruz. Örneğin camide huzur-u ilahide el pençe divan duran, gözü yaşlı, boynu bükük bir Müslüman evinde eşine ve çocuklarına karşı son derece katı ve merhametsiz olabiliyor.

İbadetlere verdiği önem yüzünden dindar olarak tanımlanan bir Müslüman işyerinde çalıştırdığı işçinin ücretini en az limitten ödemek, fazladan çalışması karşılığında ise fazla mesai ödemek için şeytana papucunu ters giydirecek hinlikler yapabiliyor.

Namaz kılmak için camiye girerken arabasını kaldırıma engelli yolu üzerine park edebiliyor ve bu yaptıklarıyla din ve namaz arasında bir irtibat kuramıyor.

İbadetlerini yerine getiriyor ancak elektrikli kacak kullanabiliyor ya da çalıştırdığı işçinin sigorta primlerini yatırmıyor.

Komşularına karşı asık suratlı, selamsız sahsız ve ilgisiz ama namazlarına dikkat eden bir dindar imajı oluşturabiliyor.

Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Vaktiyle bilge bir zata sormuşlar:
- Sen dindar bir insan mısın?
Bilge cevap vermiş:
- Bu soruyu bana değil komşularına sormanız lazım.

Evet, dini sadece ibadetlere ve özellikle namaza indirgediğimiz zaman günün bir saatini ibadet eksenli bir dinle dolduruyoruz. Ancak günün yirmi üç saatlik esas kısmını pas geçiriyoruz.

Kendimizle, eş ve çocuklarımızla, komşularımızla, akrabalarımızla, tanıdık ve arkadaşları-

mızla ilişkilerimizde dinin görünürliğini çoğu zaman dikkate almıyoruz.

Oysa din Allah'a kul olmak; yaratılmışlara faydalı olmak ve onlara merhametle davranmaktır. Hz. Peygamberin diliyle "İslam güzel ahlâktır."⁰¹ Onun Kur'an'da övülen en güzel vasfı mükemmel bir ahlâka sahip olmasıdır.⁰² Gönderiliş gayelerinden biri de güzel ahlâkı tamamlamaktır: "Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim."⁰³

Dinde amaç; insan nefsinin kötülüklerden arındırmak, faziletlerle süslemektir. Yani insan-ı kâmil (olgun insan) yetiştirmektir. Dinin bütün emir ve yasakları bu gayeye yöneliktir. İbadetler de bu gayeye matuftur. İbadetleri yerine getirmek hem imahımızı korumamızı sağlar hem de bizi güzel ahlâk sahibi yapar. İbadetler bizim ahlâkımızı güzelleştirir. Namaz bize yirmi dört saati kuşatan bir anıma bilinci kazandırır. Oruç nefsimize, dilimize ve iffetimize sahip olma şuurunu verir. Zekât mala mülke kul olmamayı, fedakârlığı ve cömertliği öğretir. Hac kardeşliği ve merhameti tanıtır. Kısaca her ibadet bize güzel ahlâkı işaret eder. Bu nedenle ibadetler güzel ahlâka ve ihân mertebesine bizi ulaştıran kutlu vasıtalar. Dindarığın zirvesi ahlâken kemale erdemektir. "Kiyamet gününde mümin kulun terazisinde en ağır gelecek olan şey güzel ahlâktır..." "Müminlerin iman yönünden en hayırlısı ahlâkı en güzel olan ve ailesine iyi davranandır."⁰⁴ Kiyamet gününde en büyük nimetin yine güzel ahlâkla elde edileceğini Hz. Peygamber şöyle ifade eder: "Kiyamet gününde bana en yakın olan ve benim en sevdiğim kimse ahlâkı güzel olan kimsedir."⁰⁵

01 Kenzül-Ummal, C 3, S. 17, HN: 5225.

02 Kalem suresi, 68/4.

03 Muvatta, Hüsnül-Hulk, 8.

04 Tirmizi, Rada, 11.

05 Buhari, Menakıb, 23.

Allah katında değerli olan Müslümanın sadece yaptığı ibadetlerini yerine getiren değil, güzel ahlâk sahibi bir Müslümandır. Peygamber Efendimize,

- Ey Allah'ın Elçisi! Müminlerin hangisi daha faziletlidir? diye sorulduğu zaman Allah'ın Resulü'nün "Ahlâkı en güzel olandır."⁰⁶ buyurması ahlâka verilen değeri gösterir.

İbadetlere önem verip insani ilişkilerde İslamî ilkeleri dikkate almayan bir Müslüman çok önemli bir vazifeyi ıskaliyor demektir. Çünkü ibadetle elde edilen kazanç eğer sosyal hayattaki ahlâkı duyarsızlıkla heba ediliyorsa bu insan zarardadır. Nitekim böyle kimselerin durumunu Sevgili Peygamberimiz şu örnekle anlatır: "Su, buzu erittiği gibi güzel ahlâk da günahları eritir (yok eder). Sirke, balı bozduğu gibi kötü ahlâk da amelleri bozar"⁰⁷ Güzel ahlâkla bezenmemiş bir iman nasıl ki olgunluğa erişememişse, aynı şekilde güzel ahlâkla bezenmemiş olan bir ibadet de eksiktir. Örneğin oruç tutan bir kişi eğer yalan, giybet ve kötü söz gibi kötü huylardan vazgeçmezse tuttuğu orucun anlamını ve gayesini anlamamış demektir. Zira Hz. Peygamber orucun insana ne kazandırması gerektiğini şöyle ifade eder: "Kim yalanı ve onunla ameli terk etmezse (bilsin ki) Allah'ın, onun yiyip içmesini bırakmasına ihtiyacı yoktur."⁰⁸

İçinde yaşadığımız çağ, batılı düşünce ve yaşam kültürünün Müslümanları felç ettiği bir dönemdir. Bireyselleşme ve özgürleşme ile maalesef Müslüman nesilleri içiçmiş ve onları kendi ruh köklerinden, medeniyet değerlerinden uzaklaştırmıştır. Dindarığın görünürliğünün arttığı bir toplumda ahlâk bunalımının yaşanması açık bir tutarsızlıktır. Ya da din anlayışımızda bir yanlışlik var demektir. Normal şartlarda dindarığın artması ahlâkı faziletlerin çoğalıp yaygınlaşmasını gerektirir. Ancak Müslüman toplumlarda yaşanan riya, yalan, ikiyüzlülük, dalkavukluk, israf, lüks ve eğlence tutkusunu, kanaatsizlik, yolsuzluk ve kul hakkı ihlalleri gibi rezaletlerin çokça görünür olması aslında bir ahlâk bunalımı yaşadığımızı gösterir. Bu sebeple Müslümanlar olarak dinin ahlâk boyutunu yeniden gündemimize almamız gerekiyor. Bizi bir ahlâkı seferberlik bekliyor.

06 İbn Mace, Zühd, 31.

07 Esad Erbilî, Kenzul İrfan 1001 Hadis, s. 142.

08 Buhari, Savm, 8.

Abdestimiz bozulursa namazın da bozulacağını öğrettiğimiz kadar çocuklarımıza trafikte, yolda, caddede kısaca sosyal hayatta insan hakkı ihlal etmenin, kul hakkı yemenin de iman tadını bozacağını öğretmeliyiz.

Orucu bozan durumları çocuklarımıza öğrettiğimiz kadar bencilliğin, cimriliğin ve yalancılığın da ibadetlerin özünü bozacağını; yalan, çıkarıcılık, ikiyüzlülük ve dedikoduyla dolu bir kalbin ibadetlerin maneviyatını bozacağını ve onlardan haz alamayacağını da öğretmeliyiz.

Çocuklarımıza ve gençlerimize iyi bir Müslüman ve mutlu bir insan olmanın güzel ahlâkı olmaktan geçtiğini öğretmeliyiz. Genç nesilleri küçük yaştan itibaren şefkat ve merhameti kuşanmış, güzel sözlü, güler yüzlü, temiz kalpli ve duyarlı bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Namazın dinin direği olduğu kadar dürüstlüğü de imanın bir gereği olduğunu; orucun İslam'ın beş esasından biri olduğu kadar kötülükleri ve haksızlıklara karşı duyarlı olmanın da İslam'ın bir emri olduğunu; yalan, israf, gösteriş ve kendini beğenmişliğin içki kadar kötü bir alışkanlık olduğunu öğretmeliyiz.

Abdestimiz bozulursa namazın da bozulacağını öğrettiğimiz kadar çocuklarımıza trafikte, yolda, caddede kısaca sosyal hayatta insan hakkı ihlal etmenin, kul hakkı yemenin de iman tadını bozacağını öğretmeliyiz.

Orucu bozan durumları çocuklarımıza öğrettiğimiz kadar bencilliğin, cimriliğin ve yalancılığın da ibadetlerin özünü bozacağını; yalan, çıkarıcılık, ikiyüzlülük ve dedikoduyla dolu bir kalbin ibadetlerin maneviyatını bozacağını ve onlardan haz alamayacağını da öğretmeliyiz. Kısaca çocuklarımızı ibadetleri öğrettiğimiz kadar güzel ahlâkı olmayı da göstermeli ve öğretmeliyiz.

Prof. Dr. Cevat AKŞİT



"HİÇ KİMSEYE ÖNYARGILI OLMADAN İSLAM'I EN GÜZEL ŞEKİLDE YAŞAYIP ANLATALIM"

Hocam yaşınız ve tecrübeleriniz itibarıyla hayatınızda bir tarih barındırıyorsunuz. Bize öncelikle biraz hayatınızdan bahsedebilir misiniz?

1938 Denizli, Yatağan doğumluyum. 3,5 yaşındayken babamı kaybettim. Beni annem ve amcam yetiştirdi. Sülalemiz Yatağan'da hocalar sülalesi olarak bilinir. Amcam ile annem beni de hoca yapmak istemişler. Ailenin en son çocuğuyum, okula başlamadan evvel amcamdan Kur'an-ı Kerim dersi almaya başladım. O dönemler Kur'an okumak yasaktı. Gündüzleri kimse görmesin, amcamı şikâyet etmesinler diye dersleri gece yapardık.

Kur'an-ı Kerim'in Müslüman bir ülkede yasaklanması acı bir şey olsa gerek?

Dergimizin bu sayısındaki röportajımızı, ömrünü ilim tahsil etmekle, ilim öğretmekle ve hizmetle geçirmiş Muhterem Prof. Dr. Cevat AKŞİT Hocamız ile yaptık. Her açıdan çok istifade edeceğinizi, edeceğimizi düşündüğümüz bu röportajı siz değerli okurlarımıza sunuyoruz.

Sadece Kur'an-ı Kerim yasak değil, Allah ve Peygamberin adını bile ağzınıza alamazdınız. İnsanlar namazlarını bile gizli kılardı. Adam eşine bile namaz kıldığını söylemiyordu. Ezanlar Türkçe okunuyordu. Bu böyle Adnan Menderes dönemine kadar sürdü.

Hocam bunların anlatılması bile bizi üzerken o dönemde yaşayan insanların durumunu düşünemiyoruz. Hayat hikayenize kaldığımız yerden devam etsek...

İlkokulu kendi köyümde okudum. Çok başarılıydım. Okul müdürü beni okumak için kazaya götürdü. Kazada bir hafta kaldım. Çok sıkılmıştım, cumartesi günü köye döndüm. Annemde çok öz-

lemişti beni. Kötü bir rüya görmüş, seni bir daha oraya göndermeyeceğim demişti. Ben de tamam dedim.

1950 yılında Rahmetli Menderes kapanan Kur'an kurslarının tekrar açılmasını sağladı. Amcam da artık kurs açmıştı. Civar köylerden gelen talebelerle birlikte iki yıl daha amcamdan eğitim aldım. 1952 yılında İmam Hatip okulları açılmaya başladı. Ben de kayıt için Isparta'ya gidecektim. Annem izin vermediği için, gidip gizli kayıt yaptır-dım. Isparta'da 4 sene kaldım. Ortaokul kısmını takdirnameyle bitirdim. Hocam, "burada kal, çok başarılısın, liseyi de burada oku" dedi ise de ben liseyi İstanbul'da okumayı kafaya koymuştum. İstanbul'a geldim. Burada bir hemşerimiz vardı. Sirkeci'de bir fırında çalışıyordum. Ben de fırında yatıp kalkıyordum. İlkokul hocam da bu dönemde İstanbul'da görev yapıyordu. Onun yanına gittim, ben buraya okumak için geldim dedim. Vefa'da İmam Hatip Lisesi vardı, beni alıp oraya götürdü. Müdür muavini benim hocamın hocasıymış, onun ricasına rağmen okul müdürü beni okula almam, başarısız olur, buradaki öğrencilerle okumayı beceremez, dedi. Bir hafta sonra bir daha gittik. Müdür muavini bu sefer müdürün yanına gitmedi, beni okula aldı ve sakın beni mahcup etme dedi.

Hocam liseyi okurken yine hemşerinizin yanında mı kaldınız?

Hayır liseye kayıt olduktan sonra İlim Yayma'nın kursuna kayıt oldum. Kursu kayıt olduğum için yurtta kalıyordum. Benim için zor günlerdi. Hem okulda, hem yurtta kimse dönüp bana bakmıyordu. Hoş geldin bile demiyorlardı, herkes havalydı. Yalnız kalıyordum. Sabahlara kadar köşelerde usul usul ağlardım. Yol param da olmazdı. Her gün okula gidip gelirken yaklaşık 2 saatim yürümekle geçirdi. Yurt bize sadece öğlenleri yemek verirdi, o da bir kâse çorbaydı. Ben o çorbayla bir somun ekmek yerdim. Çünkü 24 saatte bir çorba içiyordum. Ama Fransızca, matematik başta olmak üzere bütün derslerim çok iyiydi. Arkadaşlarımın, hocalarımın dikkatini böyle çekmiştim. İstenmeyen ben, bir anda aranan adam olmuşum. Bütün arkadaşlarım benimle kalmak istiyordu. İsmail diye bir arkadaşım vardı. Dedesi Unkapanı'nda bir camide

imamlık yapıyordu. Ben de yurttan ayrılıp İsmail ile orada kalmaya başladım.

Hocam öğrencilik dışındaki işlerinizi kazanmak için hiç çalışmadınız mı?

O dönemde Diyanet müezzinlik sınavı açmıştı, ona katıldım ve üçüncü oldum. Kazandığım yer Fatih camisiydi. Herkes o zamanlar oraya atanmak istiyordu. Çünkü orada müezzinler iyi para kazanıyordu. Cenaze olsun, mevlit olsun, nikah olsun hiç fark etmez, okudukları Kur'an başına çok iyi para alıyorlardı. Bu sebeple herkesin müezzinlik yapmak istediği camiydi Fatih. Ben kazanmıştım ama müftü beni çağırdı. Seni atamayacağım, dedi. Nedenini sorunca, yukarıdan çok baskı var, başkasını atayacağım, dedi. Adamın mebus akrabası varmış onu atayacakmış. Bana, seni başka camiye atayayım, dedi. Yok dedim, ama onun da benim de yapacak bir şeyimiz yoktu. Aslında bu benim için bir dönüm noktasıydı.

Nasıl yani hocam, hakkınız yeniyor siz buna sessiz mi kaldınız? Ve benim için dönüm noktası oldu mu diyorsunuz?

Evet, dönüm noktası oldu. Çünkü eğer ben oraya atansaydım, bugün profesör olamayacaktım. Gelirim iyi olacaktı ve belki bu okumama engel olacaktı. İki üniversite bitiremeyecektim. Hem Hukuk Fakültesi'ni hem de İlahiyat Fakültesi'ni birlikte okudum.. İki fakülteyi de başarı ile bitirdim.

Hocam Müftü sizi başka bir camiye atayacağı, bu atama gerçekleşti mi?

Evet atadı. İşte dönüm noktası dediğim nokta burası. Beni Mehmed Zahit Kotku Hocanın imamlık yaptığı camiye atadı. Hocanın sohbetleri oluyordu. Katılanlar hep üniversiteliydi. Rahmetli Necmettin Erbakan ile orada tanıştım. Onlarla tanışmam beni okumaya sevk etti. O sene girdiğim üniversite imtihanlarını kazandım. Az önce dediğim gibi bu sayede iki üniversite bitirdim. Sonrasında yüksek lisans doktora derken profesör oldum. Bu dönemlerde çeşitli yerlerde görevler aldım. 4 sene kadar da avukatlık yaptım.

Hocam Erbakan ile tanışmanız olmuş, belki o dönemde bir çok başka siyasiyle de tanıştınız. Ama hiç siyasetle ilgilendiğinizi duymadık ya da biz bilmiyoruz. Bu konuda bizleri ve okuyucularımızı bilgilendirir misiniz?

Evet siyasetle hiç ilgilenmedim. Sadece o dönemin siyasileri değil hayattaki siyasiler. Dayım da hem mebus hem bakandı. Buna rağmen siyasete hiç girmedim. Siyaset derken size Süleyman Demirel ile ilgili bir anımı anlatayım. Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü'ne müdür olarak atanmıştım. Mehmet Kırkinci Hoca Erzurum'da aktifti. Her yerde sohbetleri oluyordu. Bizim okulda da bayağı çok öğrencisi vardı. Demirel bana telgraf göndermişti. Telgrafta, bu hocaya ve öğrencilerine dikkat edeceksin, bunlar laik devletimize büyük zarar verir, bunların üzerinden gözlerini ayırmayacaksın, çok dikkatli olacaksın, diyordu. Tabi o dönemler ben de sohbetler veriyordum. Öyle okuyup geçtik telgrafı. Çok göz altındaydık. Bir yerde İslami bir çalışma varsa orada mutlaka bir sıkıntı olduğunu sanıyorlardı. Sanki devleti yıkmak için uğraş veriyorduk. Benim de peşime dört sivil polis takmışlar. Tabi ben bunu sonradan öğreniyordum. Bir gün sohbetimiz bitti, dört delikanlı yanıma yaklaşmış durumu anlattılar. Hocam biz polisiz, sizi takiple görevlendirildik, sohbetlerinizden çok etkilendik, bizi de öğrencileriniz olarak kabul edin, dediler. Sonra sohbetlere devamlı geldi o dört genç polis. O gün anladım ki, biz insanlara İslam'ı düzgün anlatsak kimse düşman olmayacak.

İslam'ı anlatma konusunda Edirne'de farklı şeyler yaşadım. Orada yaşayan vatandaşlarımız çok içki içer, dinden bîhaber yaşar diye yıllarca anlatıp dururlar. Durum hâlâ böyledir. Ama böyle anlatanlara "o insanlara hiç dini anlattınız mı?" diye sorunca, aldığım cevap "yok" oluyor. Orada görev almış, sohbetlerime orada da devam etmişim. Bir gün bir adam geldi, bana çok dua etti, hocam sayenizde dinimi tanıdım, dedi. Bunun gibi birçok örnek yaşadım. Başka bir adam içki içer, ama öyle aşık olmuş ki dine... Bana geldi, "hocam ben seni ve dinimi çok seviyorum, ama akşam olunca şu pisliği içmekten kendimi



alamıyorum, keşke daha önce tanışsaydık sizinle, dua edin bırakayım bu pisliği" dedi. Evet, biz insanlara önyargılı olmayalım; o asker, o şarapçı, o polis demeden herkes İslam'ı en güzel şekilde yaşayıp anlatalım.

Hocam sohbet geleneğinizin bugün de devam ediyor...

Evet, burada, Kadıköy'de her hafta düzenli sohbet veriyordum. Bin kişinin üzerinde katılımcı oluyor ve bunların yarısından fazlası bürokrat, asker ve polis. Konuşacak söyleyecek çok şey var bu konuda. Biz asıl meseleye dönelim. Demirel o telgrafı gönderdikten kısa bir süre sonra Erzurum'a geldi. Bizler de mecburen yanındayız. Biz, Kırkinci Hoca'nın mekanına gidelim, dedi. Bizi bir telaş aldı. Hocanın başına bir iş gelecek dedi. Neyse geldik hocanın mekanına. Bir de baktım Demirel takke taktı, çüppe giydi. Gözlerime inanamadım. İçeri girdik hocanın elini öptü ve dizüstü çöküp hocanın ayaklarının dibine oturdu. Öyle bir hürmet gösteriyor ki... Bizler şaşkınlıkla. Yaklaşık iki saat durdu yanında. Sonra çıktık oradan. Dışarıda kulağıma böyle yapacaksınız işte, dedi. O gün hem Demirel'den hem de siyasetten tiksindim. Böyle bir çirkefiğe ilk defa şahit olmuşum. Bununla kalsa yine iyi Ankara'ya döner dönmez Mehmet Kırkinci ile birlikte 64 kişi laik cumhuriyeti yıkmaya teşebbüs etmekten göz altına alındı.

Hocam biraz da toplumumuza konuşalım. Bugün toplumda ahlâki bir yozlaşma görülüyor. Bunun nedenleri sizce nedir? Toplumumuz bu hale nasıl geldi? Bu konudaki gözlemlerinizi, düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız?

.: Bu meselenin temeli Osmanlı'nın yıkılmasına kadar gider. Osmanlı da bundan dolayı yıkıldı. Ne zaman biz Avrupa'ya öğrenci göndermeye

başladık o zaman bu ahlâk bizim toplumumuzda sorun olmaya başladı. Özgürlükler adı altında bu milletin 200 yılını yediler. Savaş ile yapamadıklarını ideoloji ve milliyetçilik adı altında yaptılar. Buradaki milliyetçilikten kastım ırkçılık. Bugün aynı oyunlar yine oynanıyor. Osmanlı böyle yıkıldı. O dönemin sözde entelektüelleri yazdıkları ve çizdikleriyle toplumu özgürlük adı altında Abdülhamit Han'a karşı ayaklandırdılar. Özellikle bu konuda azınlıklar çok iyi kullandılar. Bugün yine aynı şeyler yapılıyor mu? O zaman gazetelerde, romanlarda ahlaksızlıklar topluma empoze edildi. Bu gün bu görevi diziler üstlenmiş durumda. Biz bu dizilere, bu programlara karşı neslimizi korumalıyız.

Hocam son derece önemli hususlara temas ettiniz. Bu konuda yapmamız gerekenler nelerdir, biz Müslümanlara düşen vazife nedir ?

Öncelikle bu yayınlara karşı, biz Müslümanların da yayın yapmaları lazım. Bugün Rabbimize hamd olsun bu imkanlar Müslümanların elinde var. Kültürümüzü, tarihimizi iyi anlatan programlar yapmalıyız. Her fırsatta insanlara, öncelikle ailemize dürüstlüğü öğretmeliyiz. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu onlarla paylaşmalıyız. Doğru eserler okumalıyız. Burada bizim alimlere de kızıyorum. Hocalarımız çıkıyorlar TV programlarına, insanlarımızı ilgilendirmeyecek meseleleri tartışıp insanları kutuplaştırıyorlar. Bir mesele varsa bunu öncelikle kendi aramızda konuşalım, orta yolu bulalım, sonra avamla konuşalım. Suriye'ye gitmişim orda da yaklaşık 12-13 grup vardı ve hepsi birbirine dış biliyordu. Bugün Suriye'nin halini görüyorsunuz. Sadece Suriye değil, diğer yerler de aynen böyle yıkıldı. Birlik olmadığı sürece bu hep böyle olmuştur. Bugün biz hocaların, insanların kutuplaştıracak diyaloglardan kaçınmamız lazım. Kâbemiz bir, Peygamberimiz bir. Bizler ırkçılık ve mezhepçilikten uzak durmalıyız. Osmanlı'da birçok millet, birçok dine ve mezhebe tâbi insanlar vardı. Ne zaman ki bunların ayrımcılığı başladı, Osmanlı Devleti yıkıldı. Bu konuda çok dikkatli olmamız lazım. Jön Türkler diye kendilerini Fransa'da örgütleyenlerin çoğu pişman olmuşlardır. Abdülhamit'e geliyorlar, göz altında olduğu Beylerbeyi Sarayı'na. Pişman olduk, meğerse sen doğruymuşsun, gel

tekrar geç başa demişler. Abdülhamit, çok geç artık, bu yaydığınız Türkçülük akımıyla bu imparatorluk dağılacak, ne ben, ne de başkası buna engel olamayacak diyor. Tarih yapılan bu yanlışları yazsa, belki bugün ülkemizde aynı oyunlar oynanamayacak. riye değil, diğer yerler de aynen böyle yıkıldı. Birlik olmadığı sürece bu hep böyle olmuştur. Bugün biz hocaların, insanların kutuplaştıracak diyaloglardan kaçınmamız lazım. Kâbemiz bir, Peygamberimiz bir. Bizler ırkçılık ve mezhepçilikten uzak durmalıyız. Osmanlı'da birçok millet, birçok dine ve mezhebe tâbi insanlar vardı. Ne zaman ki bunların ayrımcılığı başladı, Osmanlı Devleti yıkıldı. Her yerde ve her zaman söylerim; bizim bu konuda çok dikkatli olmamız lazım. Zamanında bunu yapanlar çok pişman oldular. Ama tarih bunları yazmıyor. Jön Türkler diye kendilerini Fransa'da örgütleyenlerin çoğu pişman olmuşlardır. Abdülhamit'e geliyorlar, göz altında olduğu Beylerbeyi Sarayı'na. Pişman olduk, meğerse sen doğruymuşsun, gel tekrar geç başa demişler. Abdülhamit, çok geç artık, bu yaydığınız Türkçülük akımıyla bu imparatorluk dağılacak, ne ben, ne de başkası buna engel olamayacak diyor. Tarih yapılan bu yanlışları yazsa, doğru bir şekilde bu nesle tarih öğretilse, belki bugün bu sıkıntılar yaşanmayacak. Bugün ülkemizde aynı oyunlar oynanmayacak.

Hocam son olarak yaptığınız çalışmalarınızdan bize bahsedebilir misiniz ?

Biz bir vakıf kurduk. Burada öğrenci yetiştiriyoruz. Denizli'de baba memleketinde İmam Hatip Lisesi yaptırıldı. Şimdi bir İslam Enstitüsü kurduk. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız Tayyip Bey bu konuda bize çok yardımcı oldu. Biz bu okula sadece yüksek lisans ve doktora öğrencisi alacağız. Amacımız Ömer Nasuhi Bilmen, Mehmet Zahit Kotku, İmam-ı Azam gibi alimler yetiştirmek.

Hocam Allah'tan hizmetlerinizin devamını ve uzun ömürler diliyoruz, bize vakit ayırdığınız için şükranlarımızı sunuyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Allah sizden de razı olsun. Rabbim sizi hak yolda sabit kılsın. Çalışmalarınız da yardımcınız olsun.

İSKİLİPLİ ATIF HOCA



Alimlere Vefa Programları'nın dokuzuncusu 15 Ocak 2016 tarihinde Esenler Kültür Merkezi'nde yapıldı. Eğitimci-Yazar Ahmet YAPICI'nın konuşmacı olarak katıldığı ve yoğun bir katılımın olduğu program Abdülğafur Levent Hocaefendi'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından kürsüye gelen İKRA Derneği Genel Başkanı Mehmet ÇELİK, dernek olarak kitap okumak ve ilmi yaygınlaştırmak gibi önemli bir gayeye hizmet ettiklerini söyledi. Bu çerçevede âlimleri genç nesle tanıtmayı önemli bir görev saydıklarını ve bu sebeple Alimlere Vefa Programları'nı düzenlediklerini belirtti.

Açılış konuşmasının ardından Eğitimci-Yazar Ahmet YAPICI kürsüye geldi ve İskilipli Atif Hoca'yı anlattı. Yapıcı, İskilipli Atif Hoca hakkında lehte ve aleyhte pek çok şey söylendiğini ancak tarihi olayların gerçekleştiği dönemin şahitleri ve arşiv kayıtları ışığında çok yönlü değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Atif Hoca ismi etrafında oluşturulmaya çalışılan olumsuz algının resmî tarih ve ideoloji çerçevesinde bir yönlendirme içerdiğini söyleyen Yapıcı, "dönemin şahitlerinin anıları, gazeteleri, yazışmaları ve en önemlisi İstiklal Mahkemesi

zabıtları okunmadan Atif Hoca için "hain" ifadesini kullanmak hem ideolojik ve siyasi körlüktür hem de bilinçli bir yanıltmadır." dedi. Yapıcı, Atif Hoca'nın İngilizler lehine propaganda yaptığı iddiasının gerçek dışı olduğunu, bunu görmek için dönemin gazetelerinde yayınlanan tekbizleri görmek ve yargılandığı İstiklal Mahkemesi zabıtlarını okumanın yeterli olduğunu belirtti.

Atif Hoca'nın yakın tarihli mazlumlarından biri olduğunu belirten Yapıcı, onun idam edilme gerekçesinin bir hukuk garabeti niteliğinde olduğunu, şapka kanunu aleyhinde oluşan muhalefeti kırmak için ilmi kişiliği ve toplumsal karşılığı nedeniyle Atif Hoca'nın kurban seçildiğini söyledi.

Atif Hoca'nın milletimiz tarafından unutulmadığını belirten Yapıcı, "iyiler her zamana tarih önünde haklı çıkacaklardır. Nitekim Atif Hoca'nın mezarı yıllar sonra bulunmuş ve törenle memleketine defnedilmiştir." dedi.



KİTAPLA HAYATI DEĞİŞENLER: ÜZEYİR POYRAZ GÖKÇE



"Kitapla Hayatı Değişenler" in, bu sayımızdaki kahramanı 34 yaşındaki Üzeyir bey. Cumadan cumaya olan bir hayattan 5 vakit kılan namazın olduğu bir hayata adım atış ve işte röportajımız:

Üzeyir bey, okurlarımız için kısaca kendinizden bahsedermisiniz?

Üzeyir Poyraz GÖKÇE, 1982 Aksaray doğumluyum. Evliyim ve 3 çocuk babasıyım. Tesklik sektöründe çalışmaktayım.

İKRA Derneğimiz ile nasıl tanıştınız?

İkra ile ailem vesilesi ile tanıştım.

Nasıl yani? Aileniz İKRA yapısı içerisinde miydiler?

Evet. Hanımım ve çocuklarım İKRA Derneğinin faaliyetlerinden yararlanmaktaydılar, daha sonra eşim bana İKRA'nın yapısından bahsetti ve bu benim çok hoşuma gitti. Bende derneğin haftalık sohbetlerine katılarak İKRA ile tanışmışlığım gerçekleşti.

Peki Üzeyir bey, İKRA ile tanışma sürecinde zorluklar çektiniz mi?

Yok, herhangi bir zorlukla karşılaşmadım, zaten İKRA'da görev üstlenen arkadaşlar çok samimi ve içten bir tavir sergiledikleri için dışardan biri için hiç zorluk çekmeyecek kadar kolay bir şekilde tanışmam gerçekleşti diyebilirim.

İKRA ile tanışmadan önceki hayatınızla daha sonra İKRA ile tanıştıktan sonraki hayatınızda ne gibi farklılıklar gözlemlediniz?

Ben namaz ibadetlerimi cumadan cumaya yapan biriydim. Hamd olsun ki namaza başladım. Artık 5 vakit namazlarımı kılmaya özen gösteriyorum. İKRA bana namaz kılmaya alışkanlığımı kazandırdı.

Üzeyir bey biliyorsunuz ki Derneğimizin birinci ve en önemli faaliyetlerinden biri de kitap okuma ve okuturma. Dernek ile tanışmadan önce kitap okuyan birisi miydiniz?

Çok sık okumazdım ama İKRA ile tanıştıktan sonra kitap okuma kültürüm genişledi, artık elimde bir kitap olmadığı zaman bir boşlukta hissediyordum kendimi.

Üzeyir bey derneğimizin sizin de bildiği gibi bir çok faaliyetleri var. Dışarıdan tanıdıklarınız veya tanımadıklarınız size İKRA'yı soruyorlar mı?

Evet özellikle birimde yer almaya başladıktan sonra daha da sıkça sorularla karşılaştım.

Peki! Ne

gibi sorular ile karşılaşılıyorsunuz?

Genellikle İKRA'nın

hangi cemaate bağlı olduğunu soruyorlar. Ben de onlara İKRA yapısının hiçbir cemaate bağlı olmadığını kendi içerisinde bir topluluk olduğunu söylüyorum.

İKRA yapısındaki zaman zaman meşguliyetleriniz aileniz tarafından nasıl karşılanıyor?

İKRA yapısındaki meşguliyetlerimden ailem rahatsız değil, hatta başta belirttiğim gibi ailem vasıtasıyla tanıştığım için bu konuda bana anlayış gösteriyorlar hatta daha çok emek sarf etmemi dile getiriyorlar.

Üzeyir bey, son kez olarak İKRA Ailesine ne söylemek istersiniz?

Bu dava yolundaki tüm arkadaşlarıma Rabbim rahmet etsin, onları ve bizleri rızasını kazananlardan eyesin.(amin)

Röportaj: Hüseyin ÇELİK



İKRA HANIMLAR GENÇLİK KOMİSYONU

13 Şubat 2016 tarihinde İKRA Gençlik Komisyonu olarak düzenlediğimiz seminerimiz de üniversiteye giden genç kızlarımızla buluştuk. Düzenlemiş olduğumuz seminer de Mahmut Toptaş Hoca'yı ağırladık. Hocamız konuşmasında şunlara değindi:

"Okullarınızdan diplomalarınızı alın helal yollardan da aş, iş ve eş

edinebileceğinizi gösterin. Rahmet peygamberinin rahmet ümmeti olarak rahmet gibi yağarken bülbül ile akrep, gül ile diken arasında ayırım yapmadan mü'mine de kâfire de rahmet ümmeti olunuz."

Hocamızın konuşmasından sonra programımız ikramlarla son bulmuştur.



MUHABBET YEMEĞİ

6 Şubat Cumartesi akşamı İKRA Ailesi olarak Yönetim Kurulu'ndaki eski ve yeni üyelerimizin tanışıp kaynaşması için teşkilatlanma birimimiz tarafından muhabbet yemeği programı tertip edildi.

Programımıza İKRA Derneği merkez ve şubeler yönetim kurulu üyelerimiz katıldı. Yemek ile başlayan programımız, yemeğin ardından Başakşehir Şube Başkanımız Vahdet TURHAN hocamızın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Sunuculuğunu Abdurrahman ATALAY kardeşimizin yaptığı programda Genel Başkanımız Mehmet Çelik Hocamız bir selamlama konuşması yaptı. Hocamızın konuşmasından sonra düğünden bugüne İKRA

Derneği'nin yaptığı çalışmalarını anlatan bir VTR izletildi. VTR, İKRA Ailesine duygu dolu anlar yaşattı.

VTR izlendikten sonra kurucu başkanımız Emin Atalay Hocamız bir konuşma yaptı. Konuşmasında; "İKRA Derneği olarak şimdiye kadar koyduğumuz hedeflerin birçoğunu gerçekleştirdik ve inanyorum ki buradaki arkadaşlar bu hedefi on katına çıkaracak potansiyele sahipler. Bu ışığı gözlerinizde görüyorum." dedi. Hocamız daha sonra kendisine gelen soruları cevaplandırdı.

Programda, önceden aramızda olup şimdi çeşitli sebeplerden dolay aramızda olmayan arkadaşlar yad edildi. Programımız çay eşliğinde muhabbetle son buldu.

BİLİNENE YOLCULUK

-Afyonkarahisar Notları-



İçimize yine yolculuk mu düştü nedir? Zamanı gelmiş hazırlanmalı yine. Yolculuk vakti kanatlanıp uçma vakti yine.

İçimiz kıpır kıpır... Dört kişilik bir ekip, kitap okutma sevdalıları.

Bir gece vakti düştük yollara. Niçin diye soruyorum kendime, 445 km yol gitmek, zaman harcamak, maddi ve manevi sonuçlara katlanmak... Zahiren aleyhinize.

Ama alacağınız karşılık, ilahi nıza.

Allah rızası için, inandığımız değerler için, içerisinde bulunduğumuz kurumun (İKRA'nın) misyonu için düştük yollara. İçimizdeki kitap okuma ve okutmaya olan inancımız götürdü bizi 445 km uzaktaki kitap dostu kardeşlerimizin yanına. Şimdiye kadar hep telefonla konuşma fırsatı bulduğumuz, seslerini duyduğumuz ama görmediğimiz kardeşlerimize, **ANADOLU ARSLANLARI**'na.

29.01.2016, Cumayı, Cumartesiye bağlayan gece yarısı, İstanbul'dan yola çıktık ve tarihi bir hayli eski olan ve Selçuklulardan kalma birçok değerli eseri bünyesinde barındıran Afyon'a sabah saatlerinde vardık. Kahvaltının ardından tarihi Karahisar Kalesini gezdik, Ulu

Cami'de namaz kıldık. Sonra aslen Afyon'lu olan ve İstanbul'da imamlık görevini ifa eden Sayın Abdurrahman Taha Çınar hocamız ile önceden kararlaştırdığımız şekilde buluştuk. Abdurrahman hocamız, Derneğimizin kitap okuma programını ilk olarak Afyon'a taşıyan kardeşimizdir.

Öğle namazını, tarihi Gedik Ahmed Paşa Camii'nde kıldıktan sonra, özlemine duyduğumuz, görmek istediğimiz, içimizi kıpır kıpır yapan, dostlarımızı, kardeşlerimizi, Anadolu Arslanlarını görmek için Çay ilçesine hareket ettik. Onlarla tanışmak, dertleşmek, güzel sohbetlerinden istifade etmek, içimizdeki okuma ve okutma aşkını onların okuma aşkı ile birleştirmek için...

Kitap dostu, okuma sevdalıları kardeşlerimizle Öğretmenevi'nde toplandık. Toplantıya; *Afyon Çay' daki temsilcimiz Sayın Ercan Yılmaz,*

Çay İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Sayın Mevlüt Kara,

Çay İmam Hatip Lisesi Müdürü Sayın Muhammed Ali Serin,

Çay Gençlik ve Spor Müdürü Akif Taşpınar, Çay Çok Programlı Lise Müdürü Sayın Mustafa Polat,

Çay İMKB Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Sayın Ekrem Eröztürk, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu Din Kültürü Öğretmeni Sayın Bayram Şahan, Öğretmenevi Müdürü Sayın Mustafa Nurdal

Vali Ahmet Özyurt İlköğretim Okulu Müdürü Sayın Necati Taşpınar, Din görevlilerimiz; Sayın Davut Kara, Sayın Mevlüt Medtar, Sayın Haydar Alay, Sayın Zaid Karabacak ve Sayın Gökşin Gökçe iştirak ettiler.

Kardeşlerimizle tanıştıktan sonra İKRA Derneği Genel Başkanı Sayın Mehmet Çelik hocamız Derneğimizin çalışma alanları ve faaliyetleriyle ilgili bir sunum yaptı. Ardından karşılıklı diyaloglarla kitap okuma ve okutma yolları üzerine fikir teatisi yaptık. İKRA Derneği ve ilçedeki okullar olarak, kitap okuma konusunda ortak projeler gerçekleştirip birlikte çalışabileceğimiz ve yardımlaşabileceğimiz sonucuna ulaştık. Zaten birlikte bir kısmını yürütmekte olduğumuz bu çalışmaları daha sistemli hale getiririz ve ortaya çok verimli sonuçlar çıkar.

Akşam namazından sonra yemeğe



geçtik. Yemekte içi dışına yansımış nurani çehresiyle, on parmağında on marifet diyebileceğimiz gayretli hizmetleriyle Afyon Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Mevlüt Çınar Bey ile tanıştık. Samimiyeti ve tatlı sohbeti ile gönülümüzü; yaşadığımız meselelere vukufiyeti ve ince tespitleri ile dikkatlerimizi



celbetti; ilminden, tecrübelerinden istifade ettik elhamdulillah. Geceyi, merkezi İstanbul'da olan Hüdayi Vakfı'nın Afyon Çay'da bulunan Muradiye İrfan Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nda geçirdik. Bu vesile ile bize gönüllerini ve yurtlarını açan yurt hizmet ehline şükranlarımızı sunuyoruz.

Pazar sabahı kahvaltıdan sonra Afyon merkeze geçtik. Orada yine Hüdayi Vakfı'na bağlı Altınoluk Methiye Dımlı Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'na gittik ve yurdun müdürü Sayın Süleyman Karakuş ile tanışıp faaliyetlerimizden bahsettik. Kendilerine okuma grupları oluşturmaları için kitap, dergi ve broşür verdik. Son olarak Afyon, Bolvadin ilçesinde bir kamu kurumunda müdür yardımcılığı yapan Sayın Ahmet Yeter Bey'le temaslarımızı gerçekleştirdik.

Afyon merkezde ve Çay ilçesinde devam eden gezi ve temaslarımızda bizi yalnız bırakmayan Sayın Abdurrahman Taha Çınar kardeşimize, bize gönüllerini ve mekanlarını açan kardeşlerimize çok teşekkür ediyor, Rıza-i ilahiye mazhar olmaları için dua ediyoruz.

Sonuç olarak biz gezdik gördük, yedik içtik sindirdik, yaptıklarımızı size aktarıyoruz. Bizler inanılmaz duygular içerisinde geri döndük ama diyebilirim ki bütün bunlar **ANLATILMAZ YAŞANIR.**

İhsan KARADAŞ
Anadolu Kitap Okurları Takip Birimi
Başkanı

İSKUDER

Bilgi güçtür. Bilgiye ulaşmanın en geçerli yolu kitap okumaktır. Bizler İKRA Derneği olarak okumak ve okutmak misyonuyla hareket ediyoruz. Bu vesile ile gerek İstanbul içi gerekse Anadolu'da kitap okuma faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. En ufak bir duyum, en ilginç okuma programları dikkatimizden kaçmıyor. Yine bir duyum ve ilginç gelen okuma programı hakkında bilgi sahibi olmak için İstanbul Ümraniye'de bulunan İSKUDER (İstanbul Kuveyt Eğitim, Kültür ve Medeni İletişim Derneği) bünyesinde faaliyet gösteren yazar Sait ALPSOY hocamızı ziyarete gidiyoruz. Değerli hocamız iki haftada bin sayfa kitap okutup tahlilini yapıyor. Bizler bu faaliyeti yakından görmek için harekete geçiyoruz.



27 Şubat 2016 Cumartesi günü Genel Başkanımız Mehmet Çelik, Esenler Şubesi Başkanı Ahmet SAKI, Esenler Şubesi Eğitim Birim Başkanı İsmail ÇÖRÜZ, Tuna Şubesi Eğitim Birim Başkanı Murat Elçiboğa, Anadolu İKRA Birimi Başkanı İhsan KARADAŞ, Anadolu İKRA Birimi sekreteri İsmail Demir'den oluşan bir heyet ile Ümraniye'ye hareket ettik. Saat 17:00 itibarıyla öğrencileri ile dersini icra eden hocamızın programına katıldık. Dersten sonra hocamızla kitap okuma programı üzerine konuştuk. Hocamız kendi programı hakkında bize detaylı bilgi verdi. Programını ve amacını şu şekilde özetledi:

"Kendi imkanlarım nispetinde geleceğin Müslüman entelektüel bireylerini yetiştirmeye çalışıyoruz. Programımızın amacı bizim kendi fikir ve ilim insanımızı yetiştirmeye yönelik.

Doğrudan bu amaca odaklanmış durumdayız. İyi planlanmış, iyi tasarlanmış sistematik bir eğitim programı tespit edip, gönüllü olarak bu programa dahil olmak isteyen arkadaşlarla oturup tatbikatını yapalım istedik. Gerçekçi ölçüler ve makul bir süre içerisinde programa dahil olan bu insanların hem temel İslami ilimlerde hem de temel seküler bilgi anlamında en azından genel kültür seviyesinde bir altyapıya sahip olmasını hedefledik. Dolayısıyla bu programın amacı uzman yetiştirmek, alim yetiştirmek değil; her konuda dengeli ve gerekli genel kültür seviyesine, temel bilgi ve kavramlara sahip olan, etrafında yaşanan olayların farkındalığı içinde bulunan Müslümanlar yetiştirmek.

Yaptığımız bu eğitim programının sadece İslami kaynaklar ile sınırlı olmasını, komple bir niteliğe sahip olmasını istedik. Bu çerçevede altı ana bilgi alanı tespit ettik. Bunların üçü İslami, üçü ise seküler alana yönelik.

İslami olanlar; a) Tefsir, b) Hadis ve c) Diğer (tefsir ve hadis haricinde İslami diğer alt başlıklar).

Seküler olanlar; a) Dünya (geçtiğimiz 100 yıl içerisinde Dünya stratejisi, uluslararası ilişkiler) b) Türkiye ve c) Diğer.

Programın uygulanmasına

gelince, İslami ve seküler konuları kendi arasında harmanlıyoruz. Tespit ettiğimiz okuma metinlerini 15 günlük periyotlarla okutup, notları çıkartıp sonra müzakeresini yapıyoruz "

Hocamız ile yaptığımız görüşmede, Programın detayları hakkında da sorular sorup cevaplarını aldık. Veda zamanı yaklaştığında hocamızı, Derneğimizin faaliyetleri kapsamında yapılan motivasyon programına davet ettik ve olumlu cevap aldık. Çok verimli geçen bu görüşmeden ve verdiği bilgilerden dolayı Sait ALPSOY hocamıza teşekkür ediyor ve en kısa zamanda Derneğimizde ağırlamayı diliyoruz. Bu vesile ile bizler okuma sevdalılar olarak kitap okuyan ve okutan her Müslüman kardeşimizi görmek, onlarla tanışmak için her zaman yola çıkmaya hazır olduğumuzu yineliyoruz.

BİLGİSAYAR OYUNLARI BAĞIMLILIĞI



DOSYA

Psikolog
Abdurrahman
ATALAY

Gençlerin oyun bağımlılığı ve şiddete meyilleri hakkında 25 Aralık'ta İGEM'de seminer veren Psikolog Abdurrahman ATALAY bunun nedenleri üzerinde konuştu.

Atalay, Gençlerimize cehalet-bilgi ikilemi ile ilgili çok yararlı bilgiler verdi. Atalay'ın dediklerinden bazı satırbaşları:

Bilgiden yoksunluk cehaleti getirir. Ve cehalet karanlığı getirir. Bilgilerimiz yardımıyla karanlığı aydınlığa çevirebiliriz. Ama cesur olmak için en önemlisi iman gerekir. Güçlü bir iman.

Programımızda oyunlardaki zaman kaybımız ve oyundaki amaçlarımız doğrultusunda bağımlı olmamız tartışıldı. Program sonunda da gençlerin sorunları dinlendi.



MEHMET ÇELİK İLE MOTİVASYON SEMİNERİ

Kurumumuzun da bağlı olduğu İKRA Derneği'nin Genel Başkanı Mehmet ÇELİK hocamız ile 24 Ocak Pazar günü bir motivasyon semineri gerçekleştirdik. Hocamız bize İKRA'nın nasıl kurulduğunu, yani kısaca İKRA'nın tarihçesini anlattı.

Hocamız, Kastamonu, Malatya, Giresun ve Kars illerinden İstanbul'a çalışmaya gelen 4 arkadaşın burada nasıl tanıştıklarını ve böyle bir faaliyete nasıl giriştiklerini detaylıca anlattı. Kim mi bu 4 arkadaş: Emin ATALAY, Hasan ÇAKIR, Tacettin DİNÇ ve Mehmet ÇELİK. Hocamızdan özetle:

Faaliyetlerimiz ilk olarak Esenler Fatih Mah.'de ev sohbetleri olarak başladı. Daha sonra dernekleşme çalışmasına giderek bir yer kiraladık ve adını FAKYAD (Fatih Mahallesi Kültür ve Yardımlaşma Derneği) olarak koyduk. Sonrasında faaliyetler hızlı bir şekilde devam etti.



Daha sonra daha çok insana açılmak isteyen bu ekip Bağcılar'da EYDOST (Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Derneği)'u kurdu. Burası zaman zaman dönemin siyasi olaylarından dolayı kapalı kaldı. Ama arkadaşlarımız bu zorluklar karşısında yılmadılar. İlerleyen yıllarda bu iki çalışmayı İKRA (İlim Kültür

ve Rahmet Derneği) adı altında tek çatıda birleştirdik. Adından anlaşılacağı üzere amaç kitap okumak ve okutmaktır.

İKRA şu ana kadar bir çok insana vesile oldu. Kitap okudu, okuttu. Pek çok kişinin namaz kılmasına vesile oldu. Şuan da yeni bir çalışmanın parçası olarak İGEM var.

Zamanla büyüyen bu yapının şu an 7 şubesi var ve Türkiye çapında 3.000 kişiye kitap okutuyor. Daha büyük hedefleri var, İKRA'nın ve İGEM'in; Gençler ve insanlık üzerine.



KURAN OKUMAYA ÖĞRENMEYE DAVET

Kur'an, kâinat kitabının bir tercümesidir. Cenab-ı Hakk'ın hem tekvini hem de teşrii âyetlerini okuyan bir tercümanıdır. Görünmeyen ve görünen âlemin açıklayıcısıdır. Allâh'ın isim, sıfat ve fiillerine ait özellikleri anlatan bir rehberdir. Meydana gelmiş ve gelecek olayları haber verendir. İnsanlığın terbiyecisidir. İnsanlığı mutluluğa götüren hakiki

mürşiddir. Özetle, bütün insanlığın her türlü manevî ve fikrî ihtiyaçlarına kaynak olacak kitapları ihtiva eden kutlu bir kitaptır.

Sizi ve sevdiğinizleri her çarşamba ve cuma akşamları saat 20:30/22:00 saatleri arasında şubemizde Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye ve anlamaya bekliyoruz.

SOHBETLERİMİZ

Bağcılar Şubesi olarak her hafta düzenli olarak yapmış olduğumuz ilmi sohbetlerimize bu dönemde de devam etmekteyiz. Salı akşamları 21:00/21:30 saatleri arasında her hafta farklı hocalarımızın ilmi sohbetlerine bekleriz.

Ayrıca şubemizde çarşamba ve cuma akşamları 20:30/22:00 saatleri arasında tecvilli Kur'an-ı Kerim dersi, cumartesi akşamları 21:00/22:00 saatleri arasında ise tefsir derslerimiz devam etmektedir. Sizi ve sevdiğinizleri programlarımıza bekleriz.



ESNAF ZİYARETLERİ



Bağcılar şubesi olarak sergimizde bulunan esnafımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Haftalık sohbetlerimize gelip bizimle beraber olan Fatih YAKICI kardeşimize yeni açmış olduğu Balca Tur adlı iş yerinde hayırlı olsun ziyaretinde bulduk. Balca Tur hac ve umre organizasyonları yaptığı gibi uçak biletleri ve tatil paketleri de satmakta. Kendisine bol kazançlar dileriz.

Ayrıca bizden bir dönem bedenen uzaklaşmış olsa da ruhen hep yanımızda olan Serdar DUYAR abimizi de iş yerinde ziyarette bulduk. Kısa bir hasbihal ettikten sonra sağlık problemlerinden dolayı kendisine geçmiş olsun dilekelerimizi iletip hayırlı işler dileyerek kendisinden haftalık sohbetlerimize geleceğine dair söz alıp ayrıldık.





Misafir Hocalarımızdan,

Misafir hocalarımızdan Ramazan ÖZDEMİR, "Müslüman yemeden içmeden durabilir fakat ibadetsiz duramaz sebebi ise islam görmüğü giymiştir" konu başlığı ile;

Sarı Saltuk Camii İmamı Atıf TOMBAŞ hocamız ise "Sabırla kemale erenin mükafatı çaktır", konu başlığı ile sohbet açlığımızı gidermiş oldular.

Her hafta perşembe günü düzenli olarak devam eden sohbetlerimiz misafir hocalarımızın katılımıyla daha verimli ve etkin geçmektedir. Her kürsü sohbeti sonrasında masa başında sohbetlerimiz ise ikramlar eşliğinde sona ermektedir.

Ayrıca her pazartesi Hocamız Ahmet YAPICI'nın işlemiş olduğu masabaşı dersimiz olan İlmihal derslerimiz de devam ediyor.



ÖĞRENMENİN YAŞI YOKTUR

Esenler şubemiz de Kur'an derslerimiz her hafta pazartesi ve cuma günleri saat 20.00 ile 21.00 arası Mustafa ÇAKIR hocamız ile devam etmektedir.

anki ferahlığımızı karşılaştırsak öğrenme bahanemizin hesabı olacaktır. Bu tür yerleri değerlendirelim inşaAllah...

Öğrenmek ve öğrendiğini geliştirmek isteyen kardeşlerimizi bekliyoruz. Unutmayalım ki bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyen Hz.Ali (ra)'nin dönemindeki sıkıntılar ile, şu

Ayrıca her hafta çarşamba günü saat 21.00 ile 21.30 arası ilim sohbetlerimiz devam etmekte, istifade etmek isteyen kardeşlerimizi bekleriz. Selam ve dua ile...





YENİ YERİMİZDE YENİ BİR HEYECAN!

Kentsel dönüşüm projesi sebebiyle yıkılacak olan Nenehatun Şubenin bulunduğu binadan Nenehatun mh. Aziziye cd. No:70/A Esenler adresindeki yeni yerimize taşındık. Büyük bir çaba ve gayretle onarım yenileme işlerini bitirip yeni yerimizi 28.02.2016 pazar günü öğlen 13.00 da halkımızın katılımıyla açılışımızı yaptık, elhamdulillah.

Açılışımıza Selim BATUR hocamızın yaptığı duadan sonra kurdela kesimiyle başladık. Sonrasında Nenehatun şubemizin geçmişte yaptığı 150'yi aşan sohbetlerin, tefsir, Riyazu's Salihin, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, ev ziyaretleri ve gençlere yönelik yapılan derslerin bulunduğu resimlerden oluşan vtr yayımladık.



İKRA Derneği Genel Başkanı Mehmet Çelik, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Cemal Bolat ve Nenehatun Şube Başkanı Hatip Demir davete katılan misafirlerimize selamlama konuşmaları yaptılar. Programımızda ayrıca derneğimizin yeni yerine maddi katkıda bulunan hayır sever misafirlerimiz *Emin ATALAY, Hakan ULUÇ, Sedat DEMİR, Ümit ALMACI, Hamdi BAKIN ve Şaban ERCAN* beylere plaket takdimi yapıldı.



KIŞ ÜŞÜTÜR, BİZ ÜŞÜTMİYİZ

22.12.2015 tarihinde mevlid kandili programımız, 77 kardeşimizin katılımıyla çok bereketli geçti. Emine KULAKSIZ hocamızın sohbet ettiği programımız, helva ikramımızla son buldu.

Ayrıca Suriyeli kardeşlerimizi unutmadık ve "Kış üşütür, biz üşütmeyiz" adı altında topladığımız ka-

zak, hırka, şapka, atkı türü yardımlar umduğumuzdan bereketli geçti. Bu kampanyamıza yardımda bulunan tüm halkımıza teşekkür ediyoruz.

Bunun yanı sıra derneğimizde düzenli olarak sabah ve öğlen grubu Kur'an-ı Kerim derslerimiz, tefsir derslerimiz ve sohbetlerimiz devam etmektedir. Tüm hanım kardeşlerimizi bekleriz efendim.



Cumartesi akşamları İsmail KULAKSIZ hocamız ile tefsir dersleri yapıyoruz



"SİGARA SAĞLIĞA ZARARLIDIR"

8 Ocak Cuma Akşamı gerçekleştirilen "Sigaranın Sağlığa Zararları" konulu seminare Ümit hocamız katıldı. Hocamız, sigaranın vücudumuza ne kadar çok zarar verdiğini, sigarayı bıraktıktan sonra ise birçok yolu olduğunu belirtti. Hocamızdan özetle;

Her yıl ülkemizde **100.000** insanımızı erken yaşlarda sigaraya kurban vermekteyiz. Eğer önlem alınmazsa önümüzdeki **20 yılda bu sayının 250.000'e** çıkacağı tahmin edilmektedir. Yapılan bir ankette sigara içen öğrencilerin yüzde 65.9'unun merak nedeni ile, yüzde 56.2'sinin sıkıntı gidermek için, yüzde 22.4'ünün zevk için, yüzde 14.9'unun arkadaşlarından etkilendiği için, yüzde 10.5'inin anne babasından ve çevresinde-

kilerden etkilendikleri için, yüzde 7.2'sinin de televizyon ekranına gelen içicilerden etkilendiklerini belirtmişlerdir.

Sigara sanıldığı gibi sosyal bir davranış değil madde bağımlılığı olan bir hastalıktır. Neden içmeye devam ediyoruz? Bir sigara içildiğinde, ortalama 10 saniye gibi kısa bir sürede yanaktan emilen nikotin, beyne ulaşır ve bazı hormonların salınmasına neden olur. Bu da zevk alma, gevşeme, sakinleşme, konsantrasyon artışı gibi değişikliklerin ortaya çıkmasını sağlar. Ödül gibi gelen bu değişikliklerin devam etmesi için vücudumuz daha çok nikotin istemeye başlar. İçtiğiniz sigaranın sayısı giderek artar.

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Tuna Şubesi Yönetim Kurulu olarak şubemizin hemen karşısına yeni açılan Kanatçı Nihat Usta'nın Yeri unvanlı işyerine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdik.

Kitap okuma ve okutma konusundaki çalışmalarımızın anlatıldığı ziyarette misafirperver işyeri sahibi Nihat ağabeyimizin ikramı eşliğinde güzel sohbet gerçekleşti. Demeğimizin bu konudaki Esnaf Ziyaretlerine de devam edeceğimiz bilgisini veren Şubemiz Başkanı Sn. Salim UZMAN, "Esnaf ziyaretlerinin çok önemli olduğunu, komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti."



HANIMLAR KOMİSYONU TUNA GENÇLİK BİRİMİ

Tuna Şubesi Hanımlar Komisyonu Gençlik Birimi olarak, Ortaokul seviyesi kızlarımız için motivasyon programı düzenledik. Şubemiz Gençlik Birim Başkanı Hatice ŞEKER'in güzel Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program kuran kursu eğitim görevlisi Merve Nur YALÇIN hanımın konuşmasıyla devam etti. Daha sonra kürsüye gelen hanımlar komisyonu görevlisi Cemile hanım, "Zamanın kıymetini bilmek" konulu kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Cemile hocamız, düşünmek, hedef koymak ve bu yolda ilerlemek ve bu dünyada rollerimiz ne olursa olsun en iyi kul olabilmek, arkadaş seçimi gibi konuları da ele alan konuşması sonrasında gençlere nasihatlerde bulundu.

Faaliyetlerimize katılmak isteyen tüm genç kardeşlerimizi bekliyoruz.

DEĞERLER EĞİTİMİ SEMİNERLERİ

27 Ocak Çarşamba günü Ayşe TORLAK hocamızın katılımıyla güzel bir program gerçekleştirdik. Hocamız; giyim kuşamda, komşuluk ilişkilerinde, ev ziyaretlerinde ve komşuluk ilişkilerinde nezaket ve zerafet konularında Peygamber Efendimizin hayatından örneklerle ve ayetler ışığında açıklamalarda bulundu.

Birçok önemli hususa da vurgu yapan hocamız, "Peygamber Efendimizin hayatını çok iyi okumalıyız," dedi.

YILBAŞI KUTLAMALARI PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ



İKRA DERNEĞİ Güngören Şubesi olarak üyesi olduğumuz Güngören Platformu Yılbaşı öncesi kutlamaları protesto amaçlı bir yürüyüş düzenlemiştir.

27 Aralık 2015 pazar 15.00 da İstanbul Güngören Haznedar parkından hareketle, bisikletli gençler eşliğinde Kale Center Avm önüne kadar yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Güngören ilçesinde bulunan 21 Vakıf ve Dernek üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

16.00 da Kale Center AVM önünde yapılan basın açıklamasının ardından program son buldu.



Manevi sağlık için **SOHBETLER** Bedeni sağlık için **SPOR**

Subemizde her ay 4 farklı hocamızın 4 ayrı ilim dalında (tefsir, siyer, fıkıh ve hadis) verdiği sohbetler ile ruhumuza gıda enjekte ederken, zaman zaman yapmış olduğumuz faaliyetlerde bedeni gıdamızı alıyoruz.

Bedeni gıda diyince hemen aklınıza yemek geliyor tabii Ama biz buna beden sağlığını da ekliyoruz ve bu amaçla Salı günleri akşam voleybol maçları düzenliyoruz. Rakip olmak isteyen buyursun.



**SECCADE TESBİH YÜZÜK NAMAZ TAKKESİ ESANS HAC ELBİSESİ FERACE NAMA
İHRAM ZEMZEM TAKIMI HURMA TASI MİSVAK TERLİK TAVAF TERLİĞİ RAHLE**



 **METİN HEDİYELİK**

İstoç 15. Ada No:158 - 160 PK. 34550 Mahmutbey / İSTANBUL
Tel: +90 (212) 659 84 92 • Fax: +90 (212) 659 84 93
www.metinhediyelik.net • info@metinhediyelik.net



BAYAR
PASLANMAZ ÇELİK

**AVRUPA MENŞEİLİ
MAKİNALARIMIZLA,
35 YILDIR
PASLANMAZ ÇELİK
SEKTÖRÜNDE
HİZMETİNİZDEYİZ.**

Genel Hizmetlerimiz

- Dilme Hattı
- Boy Kesme Hattı
- Levha Hare Desen Hattı
- Desenli Yüzey İşleme Hattı
- Rulo Taşlama Hattı
- Rulo Fırçalama Hattı

BAYAR ÇELİK PASLANMAZ SERVİS MERKEZİ



Boy Kesme Hattı



Sac Plaka Stok Sahası



Rulo Taşlama Hattı



Boy Kesme Hattı (2)



Boy Kesme Hattı (3)



Dilme Hattı (1)