



"Farkınız Okumak Olsun"

İKRA

ilim kültür
ve rahmet
derneği
bülteni

ÜCRETSİZDİR

Yıl: 8 • Sayı: 35 • Ekim - Kasım - Aralık 2015 • www.ikraderneği.com

TESETTÜR GÖRÜNMEK İÇİN DEĞİL, KORUNMAK İÇİNDİR.



Tesettürde Ölçü ve Hassasiyet
Yrd. Doç. Dr. Ahmet EFE



28 Şubat Asker ve medya patronlarının bir darbesidir
Leyla Şahin USTA



Okuduğum Kitaplar Hayatımın Aromasını Oluşturuyor
Ramazan TEKİNALP

CIĞERCI
BASRI
DÖNER

KAHVALTIDA LİDER



34 Yıllık Tecrübemizle
CIĞERCI BASRI DÖNER
BAYRAMPAŞA Şubemiz
Hizmetinize Açılmıştır

Adres:

Orta Mahalle mahallesi
Abdi İpekçi caddesi No:19/B
(Bayrampaşa Belediyesi Karşısı)

MERKEZ KAPALI ÇARŞI : 511 95 54
ŞUBE BEYAZIT : 517 27 93

ŞUBE DÖRTYOL/ESENLER : 646 43 44



BİRMAR

Bâbu's-selâm

Dindarlığın Seyir Defteri: Tesettür

Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar, tesettür (özel olarak başörtüsü) etrafındaki gelişmeler âdeta ülkemizdeki "dindarlık" olgusunun seyir defterini göstermektedir. Hem kendilerini dindarlığın karşısında konumlandırıp ona karşı mücadeleyi esas alanlar yönünden, hem de dindarlığı yani İslâm'ın gereklerini yerine getirmeyi kendilerine esas alanlar yönünden.

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra devlet yönetiminde tek söz sahibi olan kadrolar, dini, kişisel ve toplumsal hayatın belirleyici bir unsuru olmaktan çıkarak, hiç kimseye etki etmeyecek ve hiçbir şekilde söz hakkına sahip olmayacak bir çerçeveye yerleştirmeyi hedeflediler. Bu hedeflerine ulaşmak içinse, İslâm'ı çağın şartları her şeye karşı amansız bir mücadeleye giriştiler. Kılık kıyafetten, ölçü ve tartı birimlerine; vakıf ve hayır müesseselerinden tekke ve zaviyelere; ezandan hafta tatiline; alfabeden arapça ve farsça kökenli kelimelere kadar her şeyi hedefe koydular.



Başörtüsü, özellikle de okuyan genç kızlar tarafından örtülen başörtüsü, deyim yerindeyse bir sembol olarak seçildi. Evet, bu anlamda "başörtüsünün siyasal bir simge olduğu" doğrudur. Ancak inancının bir gereği olarak onu takanlar tarafından değil, topluma dayattıkları "çağdaşlaşma" projeleri kapsamında, ona hayat hakkı tanımayanlar tarafından bir sembol olarak seçildi. Ve bunun için çok bedeller ödettiler, çok

acılar çektiler.

İnanıcı için kapanan genç kızları okullara, üniversitelere sokmadılar... Bin bir güçlükte okuyup son sınıfa gelen tıp fakültesi öğrencilerini göz yaşlarına aldırmadan kapının önüne koydular... Sanki teröristlermiş gibi polis kordonlarına aldılar, zaman zaman başörtülerini çekip aldılar, sürüklediler... Vatani görevlerini yapan eşlerini, kardeşlerini, çocuklarını garnizonlarda ziyaret edemediler... Şehit olan çocukları için yapılan törenlere alınmadılar... Hatta kimliğindeki başörtülü resimden dolayı tedavi edilmedikleri oldu... Bütün bunlara ve çekilen çok büyük acılara rağmen dindarların bu dönemde başarılı bir sınav verdiğini söyleyebiliriz.

Zaman değişti ve dindarların rahat nefes aldığı dönemlere geldik. Ancak uğruna o kadar mücadeleler verilen, çok acılar çekilen tesettür konusunda, tesettürün anlam ve amacıyla bağdaşmayacak uygulamalara şahit olmaya başladık. Bir bütün olarak mahremiyet konusunda ise duyarlılığımız çok daha fazla aşındı.

Bu sayımızda farklı yönleriyle işte bu meseleyi ele alıyoruz. Ayrıca başörtüsü yasağı mağdurlarının sembol isimlerinden biri olan, Ak Parti Konya milletvekili Leyla Şahin Usta ile yaptığımız röportajı da bu sayımızın sayfaları arasında bulacaksınız.

Selam ve dua ile...

Halil KENDİR

İKRA Derneği Yayın Kurulu Başkanı



Sayı: 35 Ekim - Kasım - Aralık 2015

Bu yayını İlim, Kültür ve Rahmet (İKRA) Derneği Bültenidir.
3 ayda bir yayınlanır.
Ücretsizdir.

**İlim, Kültür ve Rahmet
(İKRA) Derneği adına
Sahibi ve Sorumlu Müdürü**
Av. Emin Atalay

Yayın Kurulu

Mehmet Çelik - Halil Kendir
Umit Almacı - Erdoğan Aydın
Hakan Uluç - Mustafa Yemez - Zeynel Ünal
Faith Coşkun - İlhan Uluç - Vural Erce - Feyyaz Kalkan -
Eray Açıkgoz

Reklam

Hamdi Bakın Gsm: 0532 456 86 16

Sekreteryası
Zeynel Ünal

Basıldığı Yer
Dergah Ofset
0212 489 33 33

Kapak Tasarım
Mehmet Yılmaz
0533 689 49 60

Baskı Öncesi Hazırlık
Platin Ajans
0212 489 33 33

Adres

Cınar Mh. 5/2Sk. No. 8 Bağcılar / İSTANBUL
Tel: 0212 434 04 87 - 0212 562 54 44
www.ikradernegi.com

Dergimiz Bağcılar Basın Savcılığının 2007/24 sayılı evrak bilgileriyle basılmaktadır.

Dergimiz bu sayıda 5.000 adet basılmıştır.

İÇİNDEKİLER

03

Kur'ân ve Sünnete
Göre Müslüman
Kadının Şahsiyeti
Vural ERCE



05

İÇİ BOŞ
KAVRAMLAR
Emin ATALAY

07

NEDEN AÇILIP
SAÇILIYORUZ?
Mehmet ÇELİK



09

İLİM VE ALİM
Fuat SEZGİN

12

RÖPORTAJ
Leyla Şahin USTA



16

KİTAPLA
HAYATI
DEĞİŞENLER
Ramazan TEKİNALP

18

GEÇMİŞTEN GÜÇ
ALARAK GELECEĞE
EMİN ADIMLARLA



28

İGEM'DE YAZ
DOLU DOLU
GEÇTİ

4 Tesettürde Ölçü ve Hassasiyet Ahmet EFE
6 Android Ahlakı Ahmet YAPICI
8 Gündelik Hayatımızda Tesettür Cemile ÜNAL

20 Şubelerden Haberler: Esenler
21 Şubelerden Haberler: Bağcılar
22 Şubelerden Haberler: Tuna
24 Şubelerden Haberler: Güngören
26 Şubelerden Haberler: Nenehatun
28 Şubelerden Haberler: İGEM
30 Şubelerden Haberler: Başakşehir
31 Basın Bildirisi

02

İLİM KÜLTÜR ve RAHMET DERNEĞİ



→ KİTAP TANITIMI / Vural ERCE

Kur'ân ve Sünnete Göre Müslüman Kadının Şahsiyeti

Prof. Dr. M. Ali Haşimi

Günümüzdeki kadın algısı oldukça tartışmalı konulardan biridir. Pek dini kaynaklarımıza göre durum nasıldır?

Bu konu üzerine çok önemli bir eseri sizlere tanıtmak istiyorum: Prof. Dr. M. Ali Haşimi'nin "Kur'ân ve Sünnete Göre Müslüman Kadının Şahsiyeti" adlı eseri konuyu farklı yönlerden ele alıyor.

Mesela kadını öteleyen, toplumdaki soyutlayan anlayışa karşı duruyor. Müslüman kadının sanıldığı gibi sadece evde oturan, çocuk yetiştiren ve ev işlerini düzenleyen birisi olmadığını vurguluyor.

Bunlarla birlikte nesilleri eğiten, kahraman yetiştiren, İslam davetine önderlik eden, hayatın çeşitli cephelerinde toplumun yapılanması, uyanışı ve kalkınmasında temel bir unsur olduğunu haykırıyor. Kainatın imarında, yaşamın sürmesinde, insanlığın mutluluğunda erkeğin yanbaşında olması gerektiğini anlatıyor.

Peygamber Efendimiz'in eşlerinin, çocuklarının ve yine büyük sahabenin kahraman ve cefakar eşlerini bir hatırlayın. Eserde; örnek ve öncü Müslüman kadınların İslami anlama, yaşama ve yayma konularındaki duyarlılığını düşündürüyor.

Zamanımızdaki kadının hayatında göze batan birtakım çelişkiler ve mübalağalar ile bir yanda aşırılık, öte yanda kusur ve ifrat-tefrit göstermelerine karşılık yazar, Allah'ın Kitap'ından ve Rasülünün sünnetinden, kadının şahsiyetine dair sahih delilleri toplamaya, bölümlenmelerine ve konularına göre onları tasnif etmiş.

Müslüman kadının Rabbine karşı görevleri, kendisine karşı görevleri, anne-babasına karşı görevleri, kocasına karşı görevleri, çocuklarına karşı görevleri, akra- ba ve yakınlarına karşı görevle-

ri, arkadaşlarına karşı görevleri, topluma karşı görevleri detaylı bir şekilde kaleme alınmıştır.

Ayrıca, bu önemli eserde müslüman kadının kendisine, ailesine ve toplumuna karşı olan sorumlulukları ele alınmış, diğer insanlarla ne tür bir ilişkide olması gerektiği ayet ve hadislerle anlatılmıştır.

Her evde bulunması gereken eser Müslüman kadının, hayatın çeşitli alanlardaki rolünü de ortaya koymaktadır.

Bunlarla birlikte çocuklarının eğitimi konusunda sorumluluğunu bilen şefkatli bir anne, eşinin yanında onunla birlikte mutluluk dolu bir hayat inşa eden iyi

bir eş, anne babasının değerini bilen hayırlı bir evlat, akrabalarıyla, komşularıyla, arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kuran bir fert olarak toplumun şekillenmesinde rol oynayan müslüman kadının üstlendiği sorumluluklar bu kitabın işlediği konulardır.

Sadece kadınlar için değil sağlam bir toplumun temel taşlarını oluşturan ailenin her bireyinin okuması gereken bu eser birçok konudaki tartışmalı mevzulara da ışık tutuyor. Anlaşılır ve düzgün ifadeler, akıcı üslup ile oldukça değerli bu eser başucu kitapları arasında yerini alacaktır.



İLİM KÜLTÜR ve RAHMET DERNEĞİ

03



→ DOSYA / Yrd. Doç. Dr. Ahmet EFE

Tesettürde Ölçü ve Hassasiyet

1. Tesettür Mücadelesi:

Tesettürün ilk düşmanı İblis'tir. İblis Âdem'e secde etmediğinden lanetlendi, yüksek huzurdan kovuldu, ebedî cehennem azabına çarpıldı. Bu yüzden Âdem'e (as) ve oğullarına düşman kesildi. Her fırsatta onları da kendisi gibi cehennemlik yapmak üzere kolları sıvadı. Âdem (as) ve Havva annemiz Cennette idiler. Avret yerleri örtülü idi. Oralarını kendileri bile görmüyorlardı. İblis buralarını açtırıp onları utandırmak, meyve yasağını çiğnetip cennet çıkarılmak için yasak meyveden yedirdi. Örtüleri uçuverdi, utandılar, Cennet yaprakları ile "kötü yerlerini" örtmeye çalıştılar.

Araf süresinde genişçe anlatılan bu kıssada, dolaylı da olsa- İblis'in örtülmesi gereken yerleri açtırma konusunda özel bir gayreti olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla örtünme savaşını veren hanımların aslında moda ve çevre baskısının yanında şeytana karşı savaşçıları bilmeli ve ona göre hazırlıklı olmalıdırlar. İşte bu noktada şu ayetler ne kadar manidar geliyor insana: "Ey Âdem oğulları! Size ayıp yerlerini örtecek ve süs olacak elbise indirdik. Takva elbisesi... İşte o daha hayırlıdır. Ey Âdem oğulları! Şeytan (Havva) ana ve (Âdem) babanızı, ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın". Yani açılıp-saçılıp da cenneti kaybetmeyin sakın.

2. Tesettürün Ölçüsü:

Nur süresi 31. Ayetteki "Görünen kısımları hariç, zinetlerini teşhir etmesinler" cümlesi bize hanımlarda tesettürün ölçüsünü verir. Hanımlar "görünen kısımları hariç" her tarafını örtmelidir. Ayette istisna edilen kısımların neresi olduğu konusunda çeşitli görüşler vardır. Bunlardan biri de " yüz, bileklere kadar eller, topuklara kadar ayaklar" görüşüdür. Dolayısıyla müslüman hanım, bu "görünen kısımlar hariç" her tarafını örtmelidir.

Erkekler de diz kapakları dahil göbeğe kadar olan kısmı mutlaka örtmelidir.

Müslüman kadın ve erkekler için hem namazda hem de dışarda farz olan örtünmenin ölçüsü işte budur.

3. Tesettürde Hassasiyet:

Bir Müslüman yukarıda tarif edilen şekilde örtünürse "örtün" emrini yerine getirmiş olur. Ancak bundan başka bir konuda daha mutlaka hassas olunması gerekir ki o da, dış kıyafetin kesinlikle geniş olması ve vücut hatlarını belli edecek şekilde dar ve şeffaf olmaması meselesidir. Bu konu kadınlara daha çok ilgilendirmekle beraber erkekler de bu hükmün asla dışında değildir. Nitekim günümüzde dar pantolon erkeklerin hem sağlığını, hem oturuş âdâbını, hem de yerine göre namazlarını ifsad eden, giyilmesi mekruh bir giysi haline gelmiştir. "Tesettür" deyinince erkeklerin aklına hemen kadınlar gelir, kendilerini unuturlar. Yorgun futbolcu gibi makas açıp yayılarak oturduklarında "setri-i avret" konusunda ne fahiş hatalar yaptıklarını farkında bile değillerdir. Kişi dış kıyafette yukarıda anlatılan "genişlik" şartına dikkat etmezse, sevgili Peygamberimizin hadis-i şerifte buyurduğu " cennetin kokusunu bile duymayacak giyinik çıplaklar" zümresinden olur. Müslümanı cennet kokusundan bile mahrum eden giyimden sizler uzak durun.

4. Sonuç:

Dış kıyafette aranan en önemli şey, yukarıdaki şartlar çerçevesinde kişiyi örtmesidir. Bunun ötesinde örtünün şekli, rengi, kumaşı vs. tamamen kişinin tercihi, örf ve âdetlere bırakılmış, bu konuda muteber delillerde herhangi bir tahdit getirilmemiştir. Tesettürü sadece tenini kafa gözlerindenden koruyan bir madde değil, aynı zamanda kendisine iffet saygınlığı kazandıran bir kalkan olduğunun bilincinde olan bir hanım, iman basireti ve feraseti ile, dış kıyafetinin şeklini ve rengini en uygun şekilde seçmesini bilir. İmânî hassasiyeti, takvası, nâsıl olsa bir gün kefen bezi ile iyice örtüleceği bilinci, ona bu konuda şaşmaz bir rehber olacaktır. Allah, "takva elbisesi" ile örtünenlerden eylesin.



→ DOSYA / Emin ATALAY

İÇİ BOŞ KAVRAMLAR

Mücadeleyi, tartışmayı ne de çok seviyor insan... Hatta kendini yaratana karşı dahi gösterir bu tavırını çoğu zaman. Halbuki Allah onu yaratırken "Müslüman" olarak isimlendirmiş! Teslim olan yani... Ama dedik ya, mücadeleyi sever insan... Bu hususu Kur'an-ı Mübin de beyan eder: "Andolsun ki, Biz bu Kur'an'da insanlara türlü türlü misâli gösterip açıkladık. Zîrâ insan çok hususlarda mücadeledir." (el-Kehf, 54)

İnsanın direndiği, mücadele ettiği, mütereddit davrandığı sahahardan biri de "tesettür". Allah (c.c.) tesettürü Kur'an'da emrettiği ve yine yaşayan Kur'an olan Peygamber Efendim ve ailesi-ashâbi tesettürü tüm hayatlarında muntazaman yaşadığı halde "Ben Müslümanlarım" kelimesinin hakikatini kavrayamayanlar bu emir ve davranışı ya tam kavrayamamış ya da boş verdikleri için hakikate erememişlerdir.

Yukarıda tesettür için bilerek ve isteyerek "davranış" tabirini kullandım. Çünkü Rabbinin her emri esasen bir davranıştır ve emirler davranış haline gelirse kültür oluşumuna sebep olur. Bunun için de mutlaka o emrin/tavsiyenin monasını iyi kavramak, kelimenin derununu fahmetmek gerek.

"israf" hususu meselâ... İsrâfin haki ki anlamı "haddi aşmak". Hz. Peygamber Efendim abdest alırken suyu israf edenlere "(abdestinizi) bir nehrin kenarında dahi alsanız suyu israf etmeyiniz" buyururlar. Nehirdeki su da israf olur mu? Olur elbette... Zaten "olmaz" demek bizatihi israfın kendisidir, başlangıcıdır. Bu husus iyi kavranırsa israf veya onun karşıt anlam ve davranışı olan "iktisat" bir "tarz" olarak hayatımıza yansır ve giderek kültür haline gelir. Öyle ki, bu tarzı, hayatının bir "ayrılmazı" kabul eden mü'min bırakmaz suyu-elektrik, zamanı dahi israf etmez. Havayı israf etmemek için sigara dahi kullanmaz. Kelimeleri israf etmemek için boş konuşmayı/malayaniyi terkeder. Zira Rabb lisanında israf haddi aşmaktır.

"Tesettür"e de böyle yaklaşmak gerek: Tesettür öz ve özet tabiriyle "örtünmek" demek. Kişinin yaban/cı/lara örtünmesi, yani korunması. Mahremiyetini zedeleyecek şeylerden uzak durması.

Tesettürün hakkıyla yerini bulması için, israf örneğinde zikrettiğimiz gibi bunun bir hayat tarzı olması gerekmektedir. Emir, davranış/tarz olmaktan çıkarsa, kelimenin içi boşalır ve anlamı kaybolur, sadece şekli kalır.

Dikkat edilirse önce Allah'ın sarîh emri olan başörtünün "yakaların üzerine" örtülmesi yavaş yavaş terkedildi. Ve hanımlarımızın-kızlarımızın boyun ve omuzlarını örten BAŞÖRTÜSÜ, "türban" veya "sal" olarak kullanılmaya başlandı. Artık 1-1,5 m'lik başörtüler küçülerek, sadece "saçları kapatan" bir hâl aldı. Öyle ki, dışarıda kızlarımızın hanımlarımızın bu "mendil gibi" bağlanan başörtülerinin altından enseleri-boyunları görünür oldu. Giderek kolları açılmaya başladı hanımlarımızın. Çünkü öz (anlam) gitmiş kabuk (şekil) kalmıştı! Ve ortaya garip bir tip çıktı; İslâm literatüründe tarifi yapılamayan, Müslüman kültürlerde daha önceki devirlerde yaşamayan bir tip: Saçları görünmeyen ve iç çamaşırını gösteren daracık pantolonu-eteğiyle ve gömleğiyle saçlarından başka her yeri görünen; dışarıda dilini çıkarta çıkarta dondurma yalamaktan kinmeyen; hatta kadın erkek karışık oturulan "cafe"lerde suh kahkahalar atan ve sigara içen, tesettürlü değilse de "başörtülü" (gibi) hanımlar.

Tesettürün içi boşalınca "haram" olduğu bilinen karşı cinsle tokalaşma da "helâl" hale geliverdi. Eh "iç elbise" ile evin dışına çıkıldıktan sonra, pardesülerin boyu eteken kısa olunca, kızlarımızın hanımlarımızın saçları "lânet olsun" emrine rağmen yolununca, tokalaşmak niye "helâl" olmasındı ki!?

Ve bu tesettürlü değilse de, başörtülü Müslüman hanımların Müslüman bey-

leri Necip Fazıl'ın "Utandırır burnunu göstermekten sütünem / Kızımın gösterdiği kefen bezine mahrem" mısralarına nazir yaparçasına, "sosyal medya" denilen ortamlarda hanımlarının-kızlarının fotoğraflarını -hem de gülerek- boy boy yayınlayan beyler...

Tesettür bir şekilden ibaret hale getirilir, hayata müdahale etmez, davranışlara yansımazsa olacağı elbette budur; fazlasını beklemek hayâl, şaşırarak ahmaklık...

İnsanın zaman zaman Rahmetli Mehmet Akif gibi "Ya Rab bu uğursuz gecenin yok mu sabahı?" diye düşünesi, ağılyası, bağırması geliyor... Ve Necip Fazıl yeti şerek: "Ağlayın su yükselsin / Belki kurtulur gemi / Anne seccaden gelsin / Bize dua et, e mi?" diyor.

Evet Necip Fazıl'ın hatırlattığı gibi iş yine "dua"ya kalıyor ve "dua"dan geçiyor! Ama "hakiki dua"dan... Niçin "hakiki dua"? Çünkü bu kavramın da içi boşaltıldı ve sadece şekli kaldı. Dua, hemen elimizi açıp hızlıca aklımıza gelenleri söylemek ve "dostlar alışverişe görsün" demek değil! Dua bu değil! Dua çalışmak demek, cehd etmek demek... "Ya Rabbi şu dağı del" demekle dağı delinmez; Ferhat gibi dağı delmek için çabalamaktır dua...

Tesettürün hayatın çekilmesi ve dolayısıyla davranışlara aksetmemesi, her şey gibi tesettürün de dejenere olması, içinin boşaltılmasını getirmiştir ve getirmektedir. Bu durum tam da Peygamberimizin tabiriyle "giyinik çıplaklar"ın neş ü neva bulmasıdır herhalde...

Bizlerin, diğer tüm kavramlar gibi tesettür kavramının da hakikâti öğrenip bunu hayatımıza yansıtılmamızla her şey daha güzel ve daha "Müslümanca" olacak. Bahsettığımız şekilde bir hayat imkânsız değildir dostlar, çünkü yaşadığı böyle bir hayat... Yine yaşanması da her zaman mümkün. Biz önce kendimizi değiştirmeye başlayalım ve kendi tesettürümüzü sağlamaya çalışalım, bakın her şey daha güzel olacak.



→ DOSYA / Ahmet YAPICI

Android Ahlakı

Günümüz Müslümanlarının en önemli sorunlarından biri sosyal medyadır. Sosyal medya ifadesiyle facebook, twitter, instagram, youtube gibi sosyal paylaşım hesaplarını kastediyoruz. Yazımız boyunca bu alanlardan sosyal medya diye bahsedeceğiz. Sosyal medya bir yönüyle insanlar arasında iletişimi sağlayan, uzağı yakın eden bir imkandır, bir yönüyle de birey ve toplum için birçok potansiyel tehdidi ve yozlaşmayı içinde barındırmaktadır. Sosyal medyanın olumlu yönlerine bu yazımızda yer vermeyeceğiz. Aksine sosyal medyanın Müslümanlar üzerindeki bozucu, yıkıcı ve tahrif edici bazı etkilerine değineceğiz.

En son söyleyeceğimizi ilk başta söyleyelim:

Gerçek hayatta bir Müslümana haram olan her şey sanal âlemde de, sosyal medyada da olsa haramdır. Gerçek hayatta İslam ahlakına, edebine yakışmayan her türlü söz ve davranış sosyal medyada da çirkindir, ayıptır ve günahtır.

İnternet ortamında yalan söylemek, yalan haber üretmek, yalan haberlerle insanları galeyana getirmek, kötü ve zararlı söz ve görüntüleri paylaşmak, masum insanlara iftira atmak çirkin bir davranıştır ve günahtır. Gerek gerçek hayatta ve gerekse sosyal medyada herhangi bir insanın kişiliği, namusu ve özel hayatı hakkında olumsuz paylaşımlarda bulunmak, onu rencide etmek veya ona hakaret etmek gibi davranışlar hem Allah'a isyandır hem de kul hakkıdır. Bu nedenle sosyal medya bizi esir almamalı, yönlendirmemeli ve hayatımıza hâkim olmamalıdır. Sosyal medya bizi günaha sevk eden ve günah bataklığına sürükleyen bir araç olmamalıdır. Başkalarının kişiliği, onuru, namusu ve iffetine zarar veren bir zulüm ve iftira vasıtası olmamalıdır. Gösterişin, kibrin ve azgınlığın paylaşıldığı bir yer değil, aksine her türlü hayır ve iyiliğin, ilmin ve eğitici bilgilerin paylaşıldığı, iletişimin sağlandığı bir platform olmalıdır.

Gerçek hayatta İslam ahlakına yakışmayan her türlü söz ve davranış, sosyal medyada da çirkindir, ayıptır ve günahtır.

Bir Müslümanı gerçek hayatta bağlayan kurallar sanal hayatta da geçerlidir. Örneğin İslam'da kadın-erkek ilişkileri mahremiyet esasına göre düzenlenir. Bu mahremiyet sosyal medya için de geçerlidir. Sosyal medyada herhangi bir insanla sanal arkadaşlık kurmamız onunla aramızdaki mahremiyet sınırını or-

tadan kaldırmaz. Bu ortamlarda da kadın-erkek ilişkilerinde İslami ölçülere uymaya özen göstermeliyiz. Sosyal medyada her türlü özel resmimizi paylaşarak onu tüm dünyanın gözleri önüne sermek doğru değildir.

Sosyal medya kullanımı aynı zamanda ciddi bir değişimi de beraberinde getiriyor. Bundan 30-40 sene önce herhangi bir kadının fotoğrafının yabancı bir erkeğin eline geçmesi belki bir cinayet sebebi olarak algılanabilecek kadar kötü bir davranış sayılırdı. Oysa sosyal medyanın olmazsa olmazı gibi kabul edilen bir anlayışla Müslümanlar evlerinin içindeki mahrem hayatlarını, evlilik gibi çok özel pozlarını tüm dünya ile rahatlıkla paylaşabilmekte ve bunda hiçbir beis görmemektedir. Aynı şekilde yediği, içtiği her şeyi facebook, twitter hesabıyla paylaşıp gösteriş ve lüks ajanslığı yapan Müslümanlara günümüzde sıkça rastlamak da mümkün artık.

Sosyal medyanın bir diğer yönü de vakit israfına yol açmasıdır. Hastane, mezarlık, düğün, dernek, cenaze, cami ve eğlence gibi hayatın her alanında insanlar her şeylerini ilk elden sosyal medyada paylaşır oldular. Ellerinde telefonla kendi sanal dünyalarına çekildiler insanlar. Telefonlar akıllandı ancak insanlar akıl tutulmasına tutuldular. Teknoloji geliştikçe yalnızlaştı insan-erkek. Paydaşlarımız artık yanı başımızdaki insanlar değil telefonumuzdaki sanal arkadaşlarımız oldu. Belirtilim ki bilgi, görgü ve kültür paylaşımına dayanmayan, Müslümanlara fayda sağlamayan her türlü paylaşım aslında paylaşan için de okuyan için de hem yükür hem de israftır. Bu nedenle sosyal medya alışkanlığı; vaktimizi öldüren, boş ve faydasız işlerle bizi meşgul eden, müstehcen sözlerle ve görüntülere kapı aralayan boş bir uğraş olmamalıdır.

Sosyal medya aynı zamanda ucu açık bir arenadır. Orada herkes her şeyi bilir. Kimi siyaset dehasıdır, kimi yazardır, kimi sanatçıdır ve ne yazık ki herkes çok cesurdur. Klavyenin başına geçen herkes sanki dünyayı ellerinin arasına almıştır. Hâl böyle olunca sosyal medya her türlü pervasızlığın, yalanın, şirretliğin, bilgi ve fikir çöplüğünün adidir. Bu nedenle sosyal medya malzemesini şu üç teraziye tartmalıyız: Doğru, güzel ve faydalı. Paylaşılan her neyse doğru mu, güzel mi ve bize faydalı mı? Eğer bu sorulara evet cevabı veremiyorsak vaktimizi ve akılcımızı, gözümüzü ve gönümüzü bunca lüzumsuz şeyden korumalıyız.



→ DOSYA / Mehmet ÇELİK

NEDEN AÇILIP SAÇILIYORUZ?

Giyinmek mi zor? Soyunmak mı? Kadın ya da erkek olarak insanoglu kendisini hangi alana daha yakın hissediyor günümüzde? Peki, bu his veya defacto durum neden ve nereden kaynaklanıyor? Nasıl bir etki altında yız ki; bilerek isteyerek, arzu duyararak ve ısrarla bildiklerimizle öğrendiklerimizle değil de "öğretildiklerimiz"le hareket etme durumuyla karşı karşıyayız?

Kadın ya da erkek olarak 100 yıl önceki kılık-kiyafetimizle 100 yıl sonraki arasında ne-redeyse ölçülemez mesafeler bulunmaktadır.

Aslında bu konu tam bir saha araştırması konusudur. Dede ile torun, nene ile torun arasındaki değişim, dönüşüm ve başkalaşımın nedenleri ve nasılları, ciddi olarak üzerinde durulması gereken durumdur. Çıkan sonuç göre de alınması gereken tedbirler be-hemal alınmalı ve daha fazla gecikmeye fırsat verilmemelidir.

Birkaç başlık altında kısaca özetlemeye çalışacağım konuyu yazarken kadın erkek ayrımı yapmadan ele aldığımı belirtmek isterim. İnançım o dur ki; açıklık, çıplaklık veya soyunma sadece tek taraflı bir durum değildir. Karşılıklılık esası burada geçerli olan bir durumdur. Bir taraf, fikren zihnen, ruhen soyunurken diğer taraf fiilen soyunmaktadır. Çıplaklıktan veya tesettürsüzlükten bir rahatsızlık varsa-ki var-o zaman tedbir ayırım yapılmadan alınmalı. Kanaatimce ilk terbiye edilmesi gereken ise her anlamıyla "Erkek"tir. Hem de "Müslüman Erkek".

Neden soyunuyoruz sorusuna şu başlıklar çerçevesinde cevap bulmaya çalışacağım.

a) Özenti
Doğumdan ölüme yaptığımız her iş bir başkasına özenti özendinde gerçekleşir. Beğendiğimiz ve hayranlık duyduğumuz kişi, kurum veya sistemlere bakarak hayatımızı dizayn ederiz. Hayatımız içerisine giyim-kuşamımızdan konuşma tarzımıza kadar her şey girmektedir. Hayat tarzımız, kime özenddiğimiz veya hayran olduğumuzun bir göstergesidir.

b) Talep Arz
Marifet iltifata tabidir, Müşterisiz

meta'zayıdır, demiş şair. Talep olmazsa arz da olmaz. Çıplaklığı, soyunmayı veya tesettürsüz olmayı talep ettiğimiz, teşvik ettiğimiz ve ödüllendirdiğimiz sürece arz olmaktadır. Alıcı varsa satıcı da vardır. Kadınların arzından şikâyet eden erkekler varsa dönüp kendilerine baksınlar. Bu konudaki talepleri nedir? Daha açık, daha seksi ve daha kırtan kadınları mı çok arzu ediyorlar yoksa tersini mi? Aynı durum kadınlar için de geçerli. Daha çağdaş daha modern, daha batı tipi, erkekleri mi tercih ediyorlar yoksa daha dindar ve daha Müslüman olanları mı?

c) Beğenilme
İnsanoglu için de beğenilme, takdir görme ve iltifat alma. İyi ki de var yoksa incelik ve sanat olmazdı o zaman. Ancak bu fitri durum sanırım kadınlarımızda daha yoğun. Onlar da bu özelliklerini daha fazla taktim etmek için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Tabi bu beğenilme sadece erkekler tarafından değil. Hem cinsleri tarafından da icra edilmektedir. O zaman İslami hassasiyetleri olan Müslüman erkekler ve özellikle Müslüman kadınlarımız neyi beğenip neyi beğenmediklerini çok iyi tahlil etmelidirler.

d) Moda
Bir dönem slogan haline gelmişti: "Türban da moda, anadan üryan da". TV lerdeki her türlü dizi, yarışma, film gibi direkt evimimize giren fikri, zihni, dini ve gay-ı âhlâki zorlayıcı zâlimleri her şeyimizi etkilemektedirler. Sakallı, sankli ve şalvarlı erkek tiplerine dırlar; feraceli, türbanlı, tesettürlü, bol giyimli kadınlarımıza çağ dışı, gerici, mağara kadını, temizlikçi, gelişmemiş, şehirleşmemiş, öteki olarak göstermeler neticesinde olması gerekeni değil, olanı gösterileni ve dayatılanı almaktayız. Burada da iş yetkili, sorumlulu olan idarecilerimize düşmektedir. Devletler daha uzun yaşamak istiyorlarsa bu kültürlerinin gelecek nesillere aktarımı ile mümkündür. Kültür demek din demektir. Bizim dinimiz ise İSLAM'dır.

e) Gösteriş
"Dünya oyun, eğlence ve gösterişten ibaretir", diyor Allah (c.c). Her birimiz az ya da

çok var olanları göstermek istiyoruz. Gösterme işi bazen bedenlerimizin üzerindeki kılık kıyafetimiz oluyor bazen de bedenimizin kendisi. Top model yarışmaları ve yarışma sonucu verilen ödül ve maddi getiriler bedenlerimizi daha fazla ön plana çıkarmamıza neden oluyor. Burada da alıcı konumundaki müşteriler satıcılardan daha fazla sorumluluk sahiplerdir. İyiyi doğru yol açmışlarsa ne ala, tersi ise zaten günümüzde haddinden fazla var. Fıtratımızdaki bu duygu ve dürtünün terbiyesi de fitrat dini olan İslam tarafından yapılacaktır.

f) Sosyal Zorlama
İnsan beğenilen ve takdir gören yönlerini geliştirir, eleştirilen, dışlanan yönlerini ise köreltir. İş bulmadan işte çalışmaya, iş ortamındaki terfi, tenzil ve ekonomik kazanım ya da kaybetmelere kadar sosyal çevrenin her türlü zorlaması da soyunmanın, çıplaklığın veya İslami açıdan ahlaksızlığın doğup, büyüyüp gelişmesini sağlamaktadır.

Durumdan şikâyetçi olanlar sosyal yönünden hangi anlamda zorlama yaptıklarına dikkat etmelidirler.

g) Mahalle Baskısı
Mollalar İran'a, türbanlılar Arabistan'a git-sin, burası devlete meydan okuma yeri değildir, bu kadına hakkını bildirin (Milletvekili Merve KAVAKÇI'YA hitaben) diyen Cumhurbaşkanı, Başbakanlar ve Rektörler görürdü Türkiye'de erkek ve kadın Müslümanlarımız. Namaz kıldığı için devlet kurumlarından atılan, annesi kapalı olduğu için çocuğunun askerdeki yerin törenine alınmayan anneler ve eşi başörtülü olduğu için terfi edemeyen memurlar görürdü bu gözler ve bu yüzler.

Bu çıplaklıkta nereden ciddi yetkililere hatırlatmadır bunlar sadece.

ğ)Tek Yönlü Eğitim
Ağaç yaşken eğilir demiş atalarımız. Arpa eken buğday biçemez. Ne verildi de ne bekliyoruz bu gençliğimizden. En dindar kurumlarımız bile laik sistemin baskısı altında. Kafalarımız ve zihinlerimiz laik olmuş. Din ile hayatı birbirine karıştırmıyoruz. Önce İslami eğitim sonra İslami çevre sonra da İslami Ahlak.

GÜNDELİK HAYATIMIZDA TESETTÜR

"Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına (bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman) dış örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah bağışlayandır esirgeyendir." (Ahzab S., 59.ayet)

"Ey peygamber hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz, eğer Allah'tan korkuyorsanız (yabancı erkeklerle karşı) çekici bir eda ile konuşmayın sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Güzel söz söyleyin." (Ahzab S., 32.ayet)

Sözlük anlamı itibari ile setr, sütre bir şeyi örtmek anlamına gelen tesettür temelde tevhidî imanı bir tercih olmalı. Örtünmek iman alametidir, İslam şiarıdır. Ruhumuz gibi vücudumuz üzerinde de Allah'ın hakimiyetini kabul edişin belgesi olan bir ibadettir. Müminenin onuruna, kişiliğine, inancına, ahlâkına ve namusuna zarar verecek davranışlardan onu koruyan bir giysidir, tesettür. İman eğitimi olmadan tesettür yaygınlaşır o popülerleşir, yani şeklen yayılır özü itibarıyla de kaybolur. Buna ister örf gelenek deyin isterseniz moda deyin. Tesettürün ruhu imanla, tevhidle, ibadet bilinciyle iyi işlenemediği takdirde ruhumuz aç, çıplak, tatminsiz olur ve o vakit

tesettür popüler moda haline bürünür ve böylelikle tesettür sadece ambalaj görevini görür. Tesettürü ambalaj olmaktan çıkarmak için öncelikle ruhumuza takva elbisesini giydirmemiz gerekir. Takva elbisesini giyen bir kalp kulluk bilinci ve sorumluluğu ile örtünmesinde, konuşmasında, yürüyüşünde, oturmasında, kalkmasında da gerçek anlamda tesettürü taşıyabilir. Müslüman hanımın örtüsü takvasının bir işaretidir. Müslüman hanımın zırhıdır.

Günümüzde tesettür anlayışı hızlı bir şekilde yozlaşıyor, tesettür kavramının içi boşaltılıyor. Başörtüsü Allah'ın fermanı olmaktan çıkıp bir aksesuara dönüşüyor. Günümüzde tesettür sadece saçın örtülmesi olarak algılanıyor olmalı ki saçın bir teli dahi gösterilmezken, baş başörtüsüyle dolanırken, diğer taraftan vücut hatları tamamen belirgin olacak şekilde giyiniilmekte, tesettürün şartları yerine getirilmemektedir. Tesettürün ölçüsü modadan alınmaz, aynı zamanda moda kapitalist bir kavramdır. Tesettürün ölçüsünü, biçimini Kur'an ve sünnetten çıkarılmış prensipler çerçevesinde fıkıh belirler.

"Rasulüm erkeklere söyle, gözlerini harama dikmemelerini, ırzlarını da korumalarını söyle, çünkü bu kendileri içinde daha temiz

bir davranıştır. Şüphesiz ki Allah onların yapmakta olduklarından haberdardır." (Nur S., 30.ayet)

"Mümin kadınlara da şöyle gözlerini harama bakmaktan korusunlar, namus ve iffetlerini esirgesinler, görünen kısımlarını müstesna olmak üzere ziynetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar örtünler. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları (mü'min kadınlar), onların altında bulunanlardan, erkeklerden ailenin kadınına şehvet duymayan hizmetçi vb kimseler yahut kadınların kadınlık hususiyetinin farkında olmayan çocuklardan başkasına ziynetlerini göstermesinler. Gizlemek üzere ayaklarını yere vurmasınlar (dikkatleri üzerine çekecek şekilde yürümesinler). Ey müminler! Hep birden Allah'a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz." (Nur S., 31.ayet)

Yapılan tüm ibadetleri, iyilikleri ve güzellikleri sadece ve sadece Allah'ın rızasını kazanmak ve bizleri bizden daha iyi bilen Rabbimin dilediği şekilde yerine getirebilmek gayretinde olalım, inşaallah.



Fuat SEZGİN



- İlim meşakkatli ve fedakarlık gerektiren bir yoldur. Buna hazır mısınız?
- Evet, hazırım.
- Bunun için günde kaç saatini kitap okumaya ayıracaksın?
- Öğleden önce 4, öğleden sonra 4 ve akşamdan sonra 4 olmak üzere 12 saat ayıracam.
- Bu vakit doktora diploması almaya ve kitap yazmaya yeter. Ancak bir âlim olmaya yetmez.
- Peki, ne kadar zaman ayırmam lazım?
- Bütün vaktini ayırman lazım.
- İlim için çalışacağım.
- Evet, hocası ile arasında geçen bu konuşma Prof. Dr. Fuat Sezgin'in ilim hayatının başlangıcını teşkil eder. Bugün 91 yaşında olan

Fuat Sezgin o günden beri günde 17 saat çalışarak ilmî faaliyetlerine devam eden bir âlimdir.

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in onlarca eserinden bazıları şunlardır:

- İslam'da Bilim ve Teknik (5 cilt)
- İslam Uygarlığında Astronomi Coğrafya ve Denizcilik
- Tanınmayan Büyük Çağ - İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi'nden
- İslam Uygarlığında Mimari, Geometri, Fizik, Kimya, Tıp Saatler, Optik, Mineraller, Savaş Tekniği, Antik Objeler

Üniversitede dinlediği bir derste hocasına sorduğu "İslam tarihinde önemli bir matematikçi var mı ki?" sorusuna aldığı şu cevap onun

zihninde şimşekler çaktırmıştır: "İslam dünyasında; Yunanlılar ve Batılılar arasında çıkan ve büyük diye bildiğimiz kişilerden çok daha büyük matematik âlimleri yetişmiştir." Oysa genç talebe Fuat Sezgin ilkokulda Müslümanların dünyayı bir öküzün boynuzunda taşıdığına inandıklarını öğrenmişti. Bununla birlikte bugün bilim adına bildiğimiz ne varsa bunların Batılı bilim adamlarınca ortaya konulduğu ona anlatılmıştı. O gün hocasından duydukları onun zihninde büyük bir soru işareti oluşturdu. O gece sabaha kadar uyuyamadı. Düşündükçe sorular çoğaldı ve bu mesele üzerinde çalışmaya karar verdi. Müslümanların bilimsel çalışmaları üzerinde yoğunlaşacak ve bu üzeri örtülmüş hazineyi açığa çıkararak tüm dünyaya gösterecekti. Fuat Sezgin o gün İslam Bilimleri Tarihi'ni yazmaya karar verdi. Ve gece gündüz bu yolda çalıştı.

İslam bilim tarihini ve Müslüman bilim adamlarının çalışmalarını ortaya koymak isteyen Fuat Sezgin, hocasının da tavsiyesiyle birçok dili öğrenir. Bu amaçla 27 dil öğrenen Sezgin, bugün kaç dil bildiği sorulduğunda "kaç

dil biliyorum, bilmiyorum" cevabını veriyor. Sezgin hoca, ihtiyaç duyduğu dili 6 ay gibi kısa bir sürede öğrenebildiğini de ifade ediyor.

Fuat Sezgin, İslam Bilimleri Tarihi konulu ilmi çalışmalarını daha verimli yapmak amacıyla Türkiye'de Zeki Velidi Togan ile İslam Bilimleri Araştırmaları Enstitüsü'nü kurar. Ancak 27 Mayıs 1960 darbesi onu da vurur.

Bir sabah enstitüye giderken gazete satan bir çocuk, "Yazıyor, yazıyor! 147 profesörün üniversiteden atıldığını yazıyor!" sözlerini duyar. Merakla gazeteyi okuyunca atılan 147 profesörün arasında kendisinin de olduğunu görür. Ülkesinden ayrılmak istemez ancak ideal edindiği ilmi çalışmasını da yarım bırakmak istemez. Kısa bir süre sonra Frankfurt Goethe Üniversitesi'nde misafir profesör olarak ders vermeye başlar. Derslerini Almanca olarak anlatır. Disiplinli çalışması, işini ciddiyetle yapması ve örnek kişiliği ile herkesin takdirini kazanır.

Alman bilim adamlarının "Müslüman bir Türk" olduğu için önyargıyla bakmalarına rağmen çalışmalarını sürdürür ve "Arap-İslam İlimleri Tarihi" kitabının ilk cildini yayımlar. Kitap bilim dünyasında büyük beğeni görür. Sezgin, bilim çevrelerinde daha büyük itibar görür. Kral Faysal Vakfı'ndan İslami Bilimler Ödülü'nü alır.

Fuat Sezgin, bundan sonra yaklaşık 60 ülkede fizik, kimya, biyoloji, hayvancılık, veterinerlik, ziraat, tıp, astronomi, coğrafya gibi alanlarda Müslüman bilim adamlarının ortaya koyduğu eser veya orijinal aletin peşine düşer. Birçok dil bildiği için tercümana ihtiyaç duymaz. Her eseri bizzat inceler. Kütüphane raflarında eskimeye yüz tutan yüzlerce orijinal eseri bulur ve insanların hizmetine sunar.

Fuat Sezgin, 1982'de Almanya'da Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü'nü kurar. Bir yıl sonra da aynı isimli müze-

yi kurar. Müzede Arapça el yazmaların mikrofilm koleksiyonu ve 1300 kadar tıpkıbasımı vardır. Müze büyük bir kütüphaneyi de içinde barındırır. Müzede bilimsel araç gereçlerin örnekleri sergilenir. 800'ün üzerinde icadın bire bir modelleri ancak bu müzede bulunabilir. Bu yönüyle söz konusu müzenin dünyada bir benzeri yoktur. Bir yazar bu müze ile ilgili şu itirafta bulunur: "İslam medeniyet tarihini anlaşılır hâle getirmek için Müslümanlara bu müzeden daha güzel bir hediye veremezsiniz. Onlara uygarlıklarının 800 yıl sürdüğünü, görkemli olduğunu, utanılacak bir şey olmadığını başka bir şekilde gösteremezsiniz."

Bütün dünyada büyük bir saygınlığa sahip olan Fuat Sezgin maalesef kendi ülkesinde aynı ilgi ve itibarı göremedi. Ta ki 2008 yılına kadar. Dönemin devlet yöneticilerinin isteği ile ülkesine dönen Fuat Sezgin, 2008'de İstanbul Gülhane Parkı'nda 'İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ni kurdu. Müzede astronomi, coğrafya, deniz bilimleri, saat teknolojisi, geometri, optik, tıp, kimya, fizik ve mekanik, savaş teknolojisi ve mimarlık alanlarında Müslümanların

TANINMAYAN BÜYÜK ÇAĞ

İSLAM BİLİM
VE TEKNOLOJİ
TARİHİ'NDEN

PROF. DR.
FUAT SEZGİN



ürettiği eser ve aletler sergileniyor. Yılların emeğini taşıyan bu müze bugün Müslüman gençlerin ilgisini bekliyor.

Fuat Sezgin, tam bir ilim adamı özelliği taşımakta. Az konuşmayı, az uyumayı, az yemeyi ama çok çalışmayı kendine ilke edinmiş. Yorulduğu zaman dinlenmek istediğini ancak zamanın hızla geçtiği endişesiyle hemen çalışmaya devam ettiğini belirtiyor. Haftanın her günü sabah erkenden çalışmalarına başladığını ve tatil yapmadığını ifade ediyor.

Kişiliği ve sade yaşayışı ile örnek bir âlim olan Fuat Sezgin hocaya Allah'tan sağlık ve afiyet diliyoruz.

28 Şubat Asker ve medya patronlarının bir darbesidir

Dergimizin bu sayısında 28 Şubat sürecinin başörtüsü davalarının simge isimlerinden biri olan ve başörtüsü yasağını AIHM'ne taşıyan ilk kişi olan Leyla Şahin USTA ile bir röportaj gerçekleştirdik.

Leyla Şahin, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi iken 1998 yılında derslere başörtüsü ile girmek isteyince aldığı disiplin cezasının "insan hakları ihlali" olduğu gerekçesi ile AIHM'de dava açmıştı. AIHM'in, 2005 yılında Şahin'in temyiz başvurusunu reddetmesi üzerine Şahin, tıp eğitimine Avusturya Viyana'da devam etmişti.

Şu an Ak Parti Konya Milletvekili olan Leyla Şahin USTA, AK-DER (Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Üyesi, Türk Tabipler Birliği İstanbul Üyesi, Hekim Hakları Derneği Onur Üyesi, UETD-Avusturya Kurucu Üyesidir.

Şule ÇELİK: Leyla hanım, okurlarımız için sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Leyla Şahin USTA: Konyalıyım, babamın görevi gereği bulunduğu İstanbul'da doğdum. Tahsil hayatımı da İstanbul'da tamamladım. Doktor olmayı hedef olarak seçtiğim ve çok da sevdiğim için İmam-Hatip Lisesi mezunu olmama rağmen biraz daha çok çalışarak sosyal alanlı bir liseden fen dalında mezun olarak Üniver-

site sınavında Tıp Fakültesi'ne girmeyi başardım. Tıp Fakültesi çok zor olmasına rağmen çok severek ve çok keyif alarak okudum. Ta ki o kara gün ; 28 Şubat gününe kadar. Yasaklı günler 5.sınıfın ilk yarısında başlamıştı. Bütünlemesine dahi kalmadığım okulumun, artık kapısının dışında kalmıştım, bırakılmıştım...

İlk yasaklı yıllar 1997 yılında başladı ve hayatım o yıllar da tamamen değişti. Ama hiçbir yasak beni hedefimden vazgeçiremedi. Başörtüm yüzünden bitiremediğim eğitimime dilini dahi bilmediğim Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde en baştan başlayarak devam ettim.

1993 yılında başladığım eğitim hayatım



Leyla Şahin Usta

yasaklara rağmen 2003 yılında Tıp Doktoru olarak mezuniyetle son buldu. Yasaklarla, engellerle 8 yıllık bir Avrupa tecrübesi edindim. Kendimi ve farklı yönlerimi keşfetmeme ve bunları özellikle sivil toplum çalışmalarıyla gerçek yaşamda deneyime dönüştürme imkânı buldum. 2015 yılı başlarına kadar da hekim olarak aktif çalışmaktaydım. Şu an 25. Dönem AK Parti Konya Milletvekiliyim.

28 Şubat sürecinde size göre en önemli kırılma noktası nelerdir?

En önemli kırılma noktası; birincisi, Askeri vesayet ile medya patronlarının yaptığı işbirliği ile yapılan post-modern darbedir. Darbedir, çünkü normal hiçbir sürecin işlemediği bir dönemdir. Ekonomik hayattan, sosyal hayata kadar her alanda anormal şartların hüküm sürdüğü, adaletin ve yargının rafa kalktığı darbe dönemidir. İkincisi, Toplumunu ayırıştırma için "başörtüsünün" kullanılmasıdır. İnsanların kılık kıyafetleri ile uğraşarak akıllarına, gönüllerine, hayatlarına müdahale edilmesidir. En kırıcı nokta ise; paralellerin o zaman ki tutumlarıdır. Başörtüsü teferruattır diyerek yasağa karşı oluşmuş birlikteliği bir anda böldüler ve bugünden geriye dönüp baktığımda uzun vadeli bir plan çerçevesinde bunu yaptıklarını görebiliyorum. Ve hiç acımadılar cemaatlerinin içindeki başörtülülere zorla başlarını açtırdılar. Zalimin zulmüne ortak oldular.

Başörtüden Türbana giden değişimin seyri size göre nasıl oldu ve sonucu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Biz, kendimiz baktığımızda böyle bir değişim görmüyorum. 1998'de yani 28 Şubat döneminde "Türban" yasak diye bir algı operasyonu yapıldı. Sanki başör-



Şule Çelik

tüsü geleneğimizden, Türban ise siyasal bir sembolmuş gibi anlatıldı. Türban dedikleri başörtülü kadınların kamusal ve sosyal alanda görünür olmaları idi. Başka hiçbir değişim yoktu. Kadınlarda başörtüleri ile varlıklarını gösterince buna engel olmak için çıkarılmış tamamen kavram karmaşası ile insanları ayırıştırma ve toplum mühendisliği çalışması idi. Sonucu uzun bir mücadele gerektirmiş ama başörtüsünün, başörtüsü olarak kalması başarılmıştır bence.

Tesettür ve örtünme sizce ne anlama geliyor?

Tesettür ve örtünme bence inançtır, imandır. Başka bir anlam ile tesettür ve örtünme bağdaştırılamaz.

Dergimizin konusu Tesettür ve Mahremiyet, Geleneksel örtünme ile Kent kültürünün getirdiği örtünme karşısında ne gibi farklar var ve siz nasıl değerlendir-



şuna gidiyor. Ancak bütüne baktığımızda bu nasıl tesettürdür diyeceğimiz, anlam veremediğimiz, aşırı makyajlı, aşırı uyaranlı renkler ve stiller hoşuma gitmiyor. Yani tesettür ayakkabıdan eşarbinize kadar bir bütün halinde üzerinizde durmalı. Bir yerinde farklılık olsun diye aşırılıkları sevmiyorum.

Tesettür ve Mahremiyet konusunda bir sınır var mı? Varsa model ne olmalı?

Sınır elbette var; Kur'an ve sünnet. Model ne olmalı? Bence herkesin modeli farklıdır. Tek tip bir model gösterip herkesi ona uydurmak mümkün değildir. Ancak Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in eşlerinin ve kızlarının ölçütleri bizim için model olmalı. Model derken modernlik anlamındaki bir modellikten bahsetmiyorum. Tabi ki bu örnek insanların hayatlarını ve yaşamlarındaki incelikleri bilmek gerekir. Sadece kumaşlardan yapılmış bir modellik değildir. Bunları bilirsek kendimize has bir model çıkarabiliriz ve doğrusu da budur. İçi boş modeller değil dolu dolu yüklü ve yaşayan modeller bulmalıyız.

Moda, İslami moda ve Tesettür defilesi konularında neler düşünüyorsunuz?

İslami moda ve tesettür defilesi, bunlar modernitenin bizlere sunduğu kavramlar. Bunları kavram olmaktan çıkartıp az önce değindiğim gibi içleri dolu olarak yaşayan modeller şeklinde sunarak gençlerimizin tesettürden ne anlamaları gerektiğini de yaşayarak öğretebiliriz. Bence moda ve tesettür bir arada olur ancak, tesettürü sadece örtünmek olarak anlamadan, oturmamız, kalkmamız, gülmemiz, konuşmamız, tavrımız ve halimiz ile bir bütün haline getirirsek giydiğimiz

kiyafetimiz de bunlardan etkilenecektir. Yani modamız ve tesettürümüz kendimizi yansıtmalı. Önce kendimizi geliştirmeliyiz ki her yönden geliştirmekten bahsediyorum. Hem ilmi yönden hem imani yönden. O zaman moda ve tesettür arasındaki dengeyi kurmuş oluruz.

Dünyadan örnekler var mı?

Tesettür defilesi bildiğim kadarıyla Türkiye'de farklı firmalar tarafından yapılıyor. Ama gitmedim. Dünya'da da var mı bilmiyorum. Çünkü; benim için ölçü bellidir. Moda ve defileler şöyledir böyledir diye ölçümün dışına çıkmam, kendimi rahat hissetmem. Kumaşlar açısından belki bu defileler faydalı olabilir. Yeni kumaşları tanımak ve bilmek için profesyonel bu işle uğraşanlar için önemli olabilir. Ama; ben kendi tercihim ne ise onu öyle giymeyi ve taşımayı severim. Terzimi veya satış elemanını ben yönlendiririm.

Bir de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuru süreciniz var. AİHM, geçmişte Türkiye'de uygulanan başörtüsü yasağı konusunda ilk olarak sizin başvurunuz üzerine karar verdi ve özetle; başörtüsü yasağının bir insan hakkı ihlali olmadığını ve Türkiye'ye özgü şartlar altında uygulanabileceğine hükmetti. Böyle bir kararı bekliyor muydunuz? Din ve inanç özgürlüğünü, insan hak ve özgürlüklerini dilinden düşürmeyen Avrupa'nın ve AİHM'sinin bu kararı ne anlama geliyordu?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) süreci uzun ve farklı bir konu. Böyle bir karar beklemiyordum. Avrupa'da başörtülü olurken Türkiye'ye özgü bir karar almasını anlamakta güçlük çektim ve çekiyorum. Onlar için Türkiye'de başörtüsü yasağı bir insan hakkı ihlali değildi. Sorunu kendi içiniz-

de çözün diyerek eğitim hakkı ihlâlini hiç değerlendirmediler bile.

Avrupa'nın başörtüsü konusunda-ki tavrını bırakın, son günlerde yaşadığımız çok acı olaylar var; Mültecilerin yaşam hakkını dahi tanımayacak kadar çifte standartları var maalesef. Avrupa kapılarında 2015'te Nazi Almanyası'nda yaşanan çok acı olaylar yaşanıyor ve sessizce izliyorlar. Toplanıyorlar ama uzlaşarak bir karar alamadan dağılıyorlar. İnsanlar, masum çocuklar, bebekler, kadınlar ve erkekler denizlerde, okyanuslarda boğuluyorlar, hayatlarını kaybediyorlar. Ufacık Alyan'ın bedenini koskoca Dünya'ya sığdıramadık diyemiyorlar.

Bencilliğin ve egoizmin ön plana çıktığı, insanlık için bir şey yapmak değil, kendi insanlarından bile korkan ve acizliğini ortaya koymaktan çekinmeyen idari bir yapı var Avrupa'da. Bizler öyle değiliz çok şükür. İnsana insan olduğu için değer verebilen, ırk, din, dil ayrımı yapmayan, kardeşliği, birlik ve beraberliği herşeyden önde tutan sağduyulu bir toplumuz.

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Son olarak hayata dar bir açıdan bakmadan ufkunuzu ve ideallerinizi sağlam ve geniş tutun. Örnek insanlar olarak bu ülkeye ve vatanımıza nasıl faydalı olabiliyim bunun için kafa yorun ve çalışın.

Sorumluluklarınızın bilincinde olarak yaşayın. Bu sorumluluk duygusu bir kere kazanıldı mı ömür boyu insanın en yakın arkadaşı ve dostu olur. Her iş de ve hayatınızda başarının sırrı olur bence. Belki başkalarına göre çok yorulursunuz ama çok mutlu olursunuz...

TEŞEKKÜRLER... LEYLA ŞAHİN USTA KONYA MİLLETVEKİLİ

yorsunuz?

İster geleneksel olsun ister kent kültürü olsun temelde inanç, iman esaslı bir mahremiyetin korunması vardır. Kime, nerede yaşıyor olursa olsun tesettürlü ise ve sorarsanız bunu ancak Allah rızası için yapıyorum der. Bir kere ortak rızamız budur. İnanmışımız gibi yaşamak ve Allah'ın rızasını kazanmak geleneksel ve kent kültürü arasında farklılıkların olması çok normal ve olmalı da. Kiyafetiniz çalıştığınız, yaşadığınız ortama, iklime göre farklılık gösterir. Benim dikkatimi çeken husus, iki kültür arasındaki farklılık değil, tam tersine kent kültüründeki gördüğümüz herşeyi tesettür ile bağdaştırma çabaları ortaya ilginç görüntüler çıkmasına ve tesettürün anlamını kaybetmesine neden oluyor.

Genç kızlarımızın Başörtü ve giyim konusundaki tarzlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tesettürün doğasına aykırı olmadığı sürece, yani çok dar, çok abartılı, çok dikkat çekici, dönüp herkesin kendisine bakmasına neden olmayacak şekilde rahat, tarz olabilecek kıyafetler gençlerin ho-

OKUDUĞUM KİTAPLAR HAYATIMIN AROMASINI OLUŞTURUYOR

Mehmet ÇİMEN: Okurlarımız için bize kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz ?

Ramazan TEKİNALP: 1985 doğumluyum. Malatyalıyım. Tekstil işi ile uğraşıyorum. Evliyim ve iki çocuk babasıyım. Lise mezunuyum. Üniversiteyi kazanmama rağmen imkânsızlıklardan dolayı okuyamadım...

İKRA ile tanışma serüveninizi anlatır mısınız?

Dernekle şöyle tanıştım: İki tane kardeşimiz vardı, Haşim ve Ömer ÖZTÜRK. Bu kardeşlerimle beraber çalışıyorduk. Onlar sürekli derneğe geliyorlardı. Bir gün başta abim olmak üzere bize burayı tavsiye ettiler. Burada Kur'an öğrendiklerini, sohbet dinlediklerini ve buranın çok faydalı olduğunu ifade ederek buraya katılmamızı istediklerini söylediler. Önce abim geldi, Mehmet Ali TEKİNALP. Daha sonra buraya gelip faydalanınca bende faydalı olduğunu bizzat abimden görünce gelme ihtiyacı hissettim. Buraya geldiğimde insanların ilgi ve alakası ile karşılaşınca şaşırımdım. Yani buradaki insanların menfaati olmadan insanlarla ilgilenmesi ve kurdukları muhabbeti beni etkiledi ve derneğin daimi bireyi oldum.

Mesela en çok hangi abimizin muhabbeti sizi etkiledi?

En çok beni Murat (Elçiboğa) hoca etkiledi. Zaten daha önce ismini duymuştum arkadaşlardan. Arkadaşlarımıza Kur'an öğretirdi. Bende katıldım. İlk defa katıldığım için beni fark etti ve yanıma geldi. Samimiydi, muhabbeti çok güzeldi. Yaptığı hiçbir işi karşılık beklemeden yapıyordu. Her şeyi rıza-ı ilahi için yapıyordu ve bunu karşı tarafa hissettiriyordu. Ve samimiyeti beni o kadar etkiledi ki şaşırmıştım. Nişanlıydım, eşim olacak Esmâ'ya heyecanla anlattım o gün olanları. Aradığım şeyi bulmuştum çünkü. O gün karşılaştığım muhabbeti, samimiyeti olduğu gibi her ne varsa anlattım. Derneğin mahiyeti de hoşuma gitmişti. Yani herhangi bir hizbe bulaşmadan herkese açık bir kapı vardı. Herhangi bir cemaate davet etmiyorlardı. Ehl-i sünnet dairesinde yapıyorlardı her şeylerini yani Kur'an ve sünnet merkezli her şey, en çok da bu ho-



şuma gitmişti.

Kitap okuma programlarına ne zamandan beri dahilsiniz ?

Benim zaten önceden kitap okuma alışkanlığım vardı. Ama din içerikli kitaplara biraz uzaktım. Hani belki biraz temel dini bilgilerimiz vardı ama Siyerde, Kur'an-ı Kerim meali noktasında eksiktik. Pek detaylı bilgilerimiz yoktu. Listedeki kitaplar sayesinde bunlarla tanıştık. Kitap listesindeki kitaplarla bir alt yapı oluştu. Hem bu kitaplarla hem de eski okuduğum kitaplarla güzel bir aroma olduğunu düşünüyorum. İkisinin beni hayat noktasında daha çok etkilediğini düşünüyorum. İşte listedeki kitaplar siyer olsun, imani kitaplar olsun, biyografik kitaplar olsun, tarihi kitaplar yani listedeki kitapların çeşitliliği de hoşuma gitmişti.

Kitap listemizde şu an kaçınıcı sınıftasınız?

2. sınıfın sonundaydım, 3. sınıfa geçmek üzereyim. Şu an içinde bulunduğum eğitim biriminde farklı programlardan dolayı altı yedi kitap okudum. Onlara yoğunluk verdiğim için listedeki kitapları biraz öteledik. Yoksa o listeye bir de bu kitapları dahil edersek baya bir faydalı oldu. Bir de Emin Hoca'nın öncülüğünde bir program yaptık hatiplikle alakalı. Orada da baya kitap okuduk.

Çok kitap okudunuz ve listemizde 2. Sınıfı bitirmek üzeresiniz. Okuduğunuz bu kitaplardan en çok hangilerinden etkilendiniz ?

İhsan Süreyya Hoca'nın dört ciltlik siyer kitabı çok etki-

ledi beni. Çünkü Efendimizin hayatını ayrıntılı bilmiyorduk. Orada ki ayrıntıların, güzel ahlâkın ne kadar ön plana çıktığını, O'nun söz verdiğinde ne kadar sözüne sadık biri olduğunu öğrendik. Bunları görünce ibadetin sadece namazdan, oruçtan, zekâtтан ibaret olmadığını ve ahlâkın ne kadar önemli olduğunu öğrendik.

Derneğimizde sadece kitap okumakla kalmıyor aynı zamanda derneğimizde aktif bir görev de yapıyorsunuz. Göreviniz nedir?

Tuna şubesinde yönetime dahilim. Burada eğitim biriminde aktif olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda eğitim biriminde Murat (Elçiboğa) hocanın yardımcılığı yapıyorum. Tarih ile alakalı bir görevim de var.

Tarih ile alakalı bir görevim var dediniz anlayamadım. Rica etsem biraz açar mısınız ?

Biz eğitim biriminde kendimizi geliştirmek için aylık sohbetler yapıyoruz. Birimdeki arkadaşların farklı konuları oluyor. Her arkadaş kendi konusunu araştırıp gelip bize sunuyor. Böylelikle kendimizi geliştirmiş oluyoruz. Benim de konum tarih. Tarih ile ilgili o güne ne olmuş, geçmişte neler yaşanmış araştırıyorum ve bulduğum verileri arkadaşlarımla paylaşıyorum. Bu derslerde sözcüklerde öğreniyoruz. Bir arkadaşımız günlük hayatta kullanılan ama anlamlarını bilmediğimiz sözcükleri topluyor anlamlarını araştırıyor ve gelip bizi bilgilendiriyor. Böylece her ay sözcük dağarcığımız genişlemiş oluyor. Gündemi de konuşuyoruz, yorumluyoruz bu sohbetlerimizde. Sizin anlayacağınız eğitim birimi olarak iyi bir eğitmenim olmak için her şeyi yapıyoruz...

Bir çalışansınız. Aynı zamanda iyi bir okur ve okuduğunu anlatan birisiniz. Tuna şubesinde sizi kürsüde topluma hitap ederken de görmekteyiz. Kendinizi bu kadar nasıl geliştirdiniz?

Bu gelişimimde en büyük faktör İKRA Derneğidir. Okul hayatımda asla toplum önünde konuşamam derdim. Bir keresinde hocam bana tiyatrodan oynama teklifi etmek istedi. Ben o teklifi onun ağzından çıkmasına izin bile vermedim. O dönemler biri bana gelecekte çıkıp böyle sohbetler vereceksin deseydi kesinlikle inanmazdım. Çok çekingendim. Ama dernekle tanıştıktan sonra okuduğum kitaplar ve kendimizi geliştirmek için yaptığımız eğitimler kürsüye çıkmam için bana büyük bir özgüven kazandırdı. Özellikle kitap okumalarım bu konuda beni çok geliştirdi.

Kitap okumalarınızı ne şekilde gerçekleştireyorsunuz. Anladığımız kadarıyla çok verimli bir yöntem. Bunu bizimle de paylaşır mısınız?



Kitap okurken önce vakitlere dikkat ediyorum. Genellikle sabah namazından sonra güneşin doğduğu o 45 dakikalık sürede sessiz bir ortamda okuyorum. Bazen bisikletime binip açık bir alana gidiyorum. Açık alanda kuş sesleriyle birlikte kitap okuyorum. Açık alanda ve sessiz bir ortamda kitap okuduğumuzda akıldada daha da kalıcı olduğuna inanıyorum. Kitabı sadece okumuyorum okurken notlarda tutuyorum. Okurken birde merak gerekiyor, merak olmadan ilim olmaz. Ben yanımda sürekli ajanda taşıyorum. Ajandama not tutarken başına hep şu cümleyi yazıyorum: "MERAK İLMİN HOCASIDIR", yani ilk önce merak olacak ilme karşı, açlık ve bunu hissettiğiniz anda okumaya karşı heves olacak. Önce insanın cahil olduğunun farkına varması, benim bu ilmi öğrenmem lazımdemesi gerekiyor. İlimin sınırı yok, sonu yok madem hepimizin üstünde de sorumluluk var. Bunu yerine getirmemiz hissettiğimiz anda bu bir heyecana, bir isteğe dönüşüyor ve öğrenmeye, öğrendiklerinizle amel etmeye başlıyorsunuz. Bir film izlemiştim ve başında aynen şöyle yazıyordu. "İnsanın hayatta iki önemli günü vardır. Birincisi doğduğu gün, ikincisi neden doğduğunu fark ettiği gün." Aslında bu ikincisi işin merkezi, biz önce neden doğduğumuzu fark edersek bu kitapları okuma noktasında faydalı ilmi alırsanız diye düşünüyorum ki en önemlisi de bence budur.

Siz İKRA'da görevlerinizi yaparken de iş ve ailenizi aksatmıyorsunuz bize bunu nasıl başardığınızı anlatır mısınız?

Bu konularda dengeli olmak gerekiyor. Bazen dengeyi sağlamakta güçlük çekiyorum. Ama şimdiye kadar sorun yaşamadım. Öncelikle dertli olmak lazım. Dertli insanlar kitap okur dertli değilse de kitapta dert arar. Neden bunu yapması gerektiğini düşünmesi lazım. Bu işlerde kesinlikle ve kesinlikle bir maddi çıkar aramamalı. Böyle bir düşüncesi varsa zaten kaybedenler olur. Manevi güzellikler bir insan için yeterlidir bu çalışmalarda. Bunu anladığı anda da işini aşk ve şevkle yapar. Maksat Allah rızası için olmalı ve bu şuurda çalışan insan kesinlikle başarılı olur. Peygamber Efendimizin (sav) hayatında da bu vardır. Hizmet vakit ayırdığı gibi ailesini de işini de ihmal etmiyordu. Bizim için yegane örnek Efendimizdir. O zaman bizde onu örnek almalyız. Ve onun çizgisinde yaşamalyız...

Bize vakit ayırıp sorularımızı cevaplandığınızı için teşekkür ederiz.

Rica ederim. Benim için büyük bir zevkti.

Röportaj: Mehmet ÇİMEN

Geçmişten Güç Alarak Geleceğe Emin Adımlarla

İKRA Derneği olarak her yıl yaptığımız Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nı bu yıl 11-13 Eylül tarihleri arasında Halkalı/Küçükçekmece'de bulunan Sebahattin Zaim Üniversitesi'nde gerçekleştirdik.



Genel Merkez, Esenler, Bağcılar, Tuna, Güngören, Nenehatun, Başakşehir şubeleri ve İGEM (İKRA Gençlik ve Etüt Merkezi) yönetim kurullarındaki kardeşlerimizin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, geride kalan eğitim yılının değerlendirilmesi ve önümüzdeki yılın hedefleri ve planlanması masaya yatırıldı.

Bir hedef için yola çıkan her hareketin büyü-

mesi, şüphesiz istenen bir sonuç ve bir başarıdır. Ancak büyüyen her yapının yüzleştiği zorlukların çeşitlendiği ve bir anlamda büyüdüğü de bir çektir. Bu zorlukların üstesinden gelmek ve büyümeye sağlıklı bir şekilde devam etmek, periyodik olarak durup geriye bir bakmayı, yapılanları değerlendirmeyi, geleceğin yol haritasını çıkarmayı ve hizmeti yürüten fertlerle de ilgilenmeyi



zorunlu kılmaktadır. Derneğimizde, sırf bu işleri yapmak için Genel Merkez bünyesinde Destek ve Denetleme Birimi oluşturulmuştur.

Rabbimize hamd olsun, İKRA Derneği de yirmi yıla yaklaşan bu hizmet yolculuğunda, tamamen gönüllü olarak çalışan fedakâr kadrosuyla önemli bir mesafe almış ve küçümsenemeyecek başarılar gerçekleştirmiştir. Kur'an'ın ilk ayeti ve emri olan OKU'mayı kendisine temel hizmet alanı olarak seçen Derneğimiz binlerce kişiyi kitapla tanıştırmış ve her yaşta, cinsten ve meslekten bu insanların, kitabı ve okumayı, vazgeçilmez bir ihtiyaç olarak benimsemesine vesile olmuştur.

İKRA Genel Merkez Yönetim Kurulu, 11 Eylül, Cuma akşamından başlayarak, namaz, yemek ve uyku için verilen zorunlu araların dışında tam 16 saat boyunca, Destek ve Denetleme Birimi'nin uzun toplantılar ve istişarelerle hazırladığı rapor üzerinde çalışmış ve yürüttüğümüz hizmetlerin geleceği için milat sayılabilecek kararlar almıştır.

12 Eylül, Cumartesi akşamı ise Şubelerimizin Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı genel değerlendirme ve istişare toplantısına geçildi. Moderatörlüğünü Genel Merkez Teşkilatlanma Birimi başkanı Hamdi BAKIN kardeşimizin yaptığı bu bölümde Genel Başkanımız Mehmet ÇELİK hoca-

muz bir selamla konuşması yaptı ve ardından görüş belirtmek isteyen üyelerimiz söz alıp, artı ve eksileriyle geride kalanlara ilişkin değerlendirmelerini ve geleceğe yönelik düşünce ve tekliflerini dile getirdiler.

13 Eylül, Pazar sabahı Ahmet YAPICI hocamız, bir dava için yola çıkmış hizmet erlerinin karşısına çıkacak tehlikeleri konu alan ve dinleyenlerin son derece müstefid olduğu bir konuşma yaptı. Daha sonra Esenler Şube başkanımız Ahmet SAKI, Bağcılar Şube başkanımız Fatih COŞKUN, Tuna Şube başkanımız Salim UZMAN, Güngören Şube başkanımız Erdoğan AYDIN, Başakşehir Şube başkanımız Vahdet TURAN, Nenehatun Şube başkanımız Hatip DEMİR ve İGEM başkanımız Feyyaz KALKAN birer konuşma yapıp, şubeleriyle ilgili bilgi ve düşüncelerini paylaştılar. Yıllık Değerlendirme Toplantısı, Genel Başkanımız Mehmet ÇELİK hocamızın yaptığı genel değerlendirme konuşmasıyla sona erdi.

Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak başlayan ve halen bu esas üzere devam eden hizmet yolculuğumuzda aldığımız mesafe, bundan sonra alacağımız mesafeler için bize cesaret vermektedir. Allah yolunuzu ve kendi rızası için çalışan bütün hizmet erlerinin yolunu açık etsin.

CEHALET VE ZÜLMÜN DEF-İ İLİM İLE MUTEBERDİR

Biz Ümmet-i Muhammed olarak ahir zamanı yaşamaktayız. Ahir zamanla birlikte İslam alemi zor zamanlarda ter dökmektedir. Yakılan camiler, öldürülen çocuklar, darma duman olan aileler, şehidler, devletler...

Bu yaşanan sıkıntılar bütün müminlerin yüreğini dağlamaktadır. Ama biz şuna iman ettik: Bütün dünya (ehli küfür) karşımızda, çünkü biz ALLAH ile beraberiz. Bu beraberliğin ciddi bir sorumluluğu var elbette: Bir saniye durup düşündüğümüzde "N'olacak bu ümmetin hali?" demekten kendimizi alıkoyamıyoruz.

Biz evvela kendimizden başlayarak sonra bütün ümmete ilaç olmaya karar verdik. Bu çok büyük bir İddia. Ama bizim de kitabımız belli, Efendimiz belli. Bunun için de öncelikle İLİM, İRFAN diyoruz.

Günümüzde en önemli silah bilgidir. Bizim Ümmet-i Muhammedin kanayan yarasına ilaç olma hedefimiz var. Biz zulme, zalime "DUR" demek için bugün nefsimize ve cehaletimize "DUR" diyoruz. Her müslüman TALİP olmalıdır. Biz aydınlanmayı ve aydınlatmayı kendimize görev addetmek durumundayız. ALLAH yolunda talebe olmak bunu gerektirir.

Şunu çok iyi bilmemiz gerekir ki; biz düzelirsek herkes düzelir. Düzelmenin ilk adımı ilim talebidir. Edebiyatı yapılan eski alimler deve üstünde çöl demeden, ana demeden, yar demeden, vatan demeden ilim için 6 aylık yolları aşmışlar. Biz elimizdeki rızıklara şükredip ALLAH için öğrenip, öğretmeyi hedeflemeliyiz. Bir çiçek bahar getirmez ama her bahar bir çiçekle başlar. Selam ve dua ile.



DOSTLAR İLE GÜZEL BİR HAFTA SONU



İKRA Derneği Esenler Temsilciliği yönetimi olarak 30 Ağustos Pazar günü Eyüp Kemurburgaz Ağaçı köyünde piknik organizasyonunda bir araya geldik.

Kaynaşmak ve yoğun bir çalışma döneminin stresini atmak için sabah erken saatlerde şubemizden hareket ettik, varış mekanında sabah kahvaltısını yaptıktan sonra denize yüzmeye gittik. Öğle namazını köy camiiinde kıldıktan sonra, köyün yakınındaki mesire alanında hep beraber öğle ye-

meğimizi yedik. Programımız yemek sonrası çay eşliğinde sohbetle devam ederken, bazı arkadaşlarımız pikniklerin vazgeçilmez futbol oynamayı da ihmal etmedi. İkinci ezanı yaklaşırken İstanbul'un yoğun pazar trafiğine takılmamak için dönüş yoluna koyulurken, bizlere bu kadar güzellikleri veren Mevlaya hamd ediyorduk.

Bakin Rabbimiz Kitabında (Nahl Suresi 13.Ayet) ne buyuruyor: " Yeryüzünde yarattığı rengârenk şeyleri de sizin istifadenize vermiştir. Bunda öğüt alan kimseler için elbette bir ibret (alacağı dersler) vardır."

Rabbim ibret alanlardan eylesin.



DÜĞÜN DERNEK



Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir hadisi şerifinde; "Kul evlendiği zaman dininin yarısını kemâle erdirmiş olur. Dininin diğer yarısını korumak için de Allah'tan korkmalıdır.", diye buyurmuştur. Bağcılar temsilciliğimizde görevli Taner AŞIK kardeşimiz de evlenerek dininin yarısını tamamlamış bulunuyor. 03.05.2015 tarihinde Aşşe hanımefendi ile dünya evine giren kardeşimize bir ömür boyu mutluluklar dileriz.



ESKİMEYEN DOSTLAR



Bağcılar Temsilciliği olarak geçmiş dönemlerde şubemiz yönetiminde görev yapan eskimeyen dostlarımızla akşam yemeğinde buluştuk. Kendileri ile eski günlerden FAK-YAD ve EY DOST zamanlarından beri tanışıklığımız olan ve bu derneklerin birleşmesinden doğan İKRA Derneğimizde de geçen zamanlarda yaşamış olduğumuz acı, tatlı günleri hasbihal ettik. Derneğimizin bu zamana kadar geçenki zamanda neler hedeflediğini, neler yaptığını ve ileride neler yapmak istediğini tekrar gözden geçirmiş bulunduk.

Yemeğimizde Genel Başkanımız Mehmet ÇELİK ve Genel Merkez Maliye Birim Başkan Yardımcısı Nurullah Gökçe abimiz de bizlere eşlik etti. Kendileri bizlere kısa bir konuşma yaparak bu derneğin hayatımızdaki öneminden bahsetti.

Bosna Hersek Gazisi ● "Hakan ÖZAYAZ" ile

CIHAD

üzerine...



Tuna Şubemizde 27 Haziran Cuma Akşamı Bosna Hersek Gazisi "Hakan ÖZAYAZ" ile bir sohbet gerçekleştirdik. Sohbetinde, Cihad konusunda oluşturulan

ni de sözlerine ekleyen ÖZAYAZ, büyük emperyalist ülkelerin müslümanlar üzerindeki planlarına alet olma gibi bir durumun ortasında kalınabilir, dedi. "Çünkü yüreğinde Cihad'ı yaşayan insanlar bu ülkeler için tehdittir ve bu tehditi onları birbirlerine kırdırarak yok etmektedirler. Günümüzde de bu şekilde olduğu görülmektedir."

Özayaz, ayrıca Peygamber Efendimizin Uhud savaşının ardından söylediği "Küçük cihaddan büyük cihada gidiyoruz." hadis-i şerifini hatırlatarak nefsanî zaafılarımızı düzeltip büyük cihadda başarılı olmamız gerektiğini de vurguladı.

Daha sonra sohbetine misafirlerden gelen sorulara yer veren ÖZAYAZ, Cihad meydanlarında karşılaşılan problemler nelerdir? sorusuna "Cihad meydanında her an savaş halinde olmuyorsunuz, bunun için ben bu meydana şehit olacağım şeklinde yorumlayıp düşmana bilinçsiz mukavemet gösterilmesi gibi sıkıntılar olduğunun altını çizdi. Ayrıca, Cihad'ın temelinde savunma olduğuna da sözlerine ekledi.

lan algı ve anlayışlara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan ÖZAYAZ hoca, Cihad'ı anlamak için Kur'an'a ve Peygamber Efendimizin sünnetine bakmamız gerektiğini belirtti. Hocamız, Kur'an'da ve sünnette her şeyin bir ölçü ile yapılmasının emredildiğini ve Cihad meydanında bu ölçünün daha fazla dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, Cihad esnasında nefsimize daha çok hakim olmamız gerektiğini ve ölçüyü kaçırpı riyaya kapılmamamız gerektiğinin önemine değindi.

Bosna Hersek tecrübelerine de değinen hocamız, orada asla "Ne güzel savaştlar", desinler diye savaş yapılmadığını, başka bir müslümanın kılına dahi zarar gelmeyecek şekilde cihad edildiğini belirtti.

Günümüzde Cihad kavramının sorgulanması gerektiği-



iki ziyaret iki mutluluk

Tuna şubesi olarak esnafa destek ziyaretleri gerçekleştirdik. Ziyarete esnaflarla tanışma, alış-veriş yapma ve bir aileyi hediyelerle sevinme amacı güdüldü.

Şubemizin yakınında bulunan "Kardeşler Market" ve "Tekin İnşaat" ünvanlı dükkanlara gidildi. Esnaflarımızla tanışma ve hoş sohbetin ardından Derneğimizin Bülteni, kalem v.b. hediye edildi. Esnaflarımızı şubemizin sohbetlerine davet ettiğimizde müsait olduklarında geleceklerini beyan ettiler. Sohbetin ardından Kardeşler Market'ten alış veriş yapıldı.

Programın ikinci aşamasında ise yapılan alış verişte alınan ev ihtiyaçlarını ihtiyaç sahibi bir aileyi hediye verilerek sevinçler paylaşıldı, gönüller ferahlatıldı.



Büyük mutluluk yaşayan yönetim kurulu üyelerimiz bu çalışmanın ne kadar önemli olduğu konusunda tek vücut oldular. Aynı zamanda İKRA Derneğinin çalışmalarının halkta ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu görmenin sorumluluğuyla ziyaretlerini sonlandırdılar.

İKRA TUNA YAZ KURSU



Tuna Şubesi Hanımlar Komisyonunca Yaz ayında kız öğrencilerimiz için yaz Kur'an Kursu düzenledik. Kurs süresince öğrencilerimize Kur'an-ı Kerim, tecvit, mahreç, temel dini bilgiler, adâb-ı muâşeret dersleri verildi. 15 kişilik öğrenci grubumuz Kur'an Kursunu başarıyla tamamladı. Ayrıca, öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu artırmak için kahvaltı program-



ları ve çeşitli aktiviteler de gerçekleştirdik. Bununla birlikte Ramazan ayında da çalışmalarımız aralıksız devam etti. Şubemiz Hanımlar Komisyonunca Ramazan ayı münasebetiyle hatim programı gerçekleştirdik. Ramazan ayı süresince sohbetlerimiz de aralıksız devam etti. Sohbetlere gelen hanım kardeşlerimizle iftar sonrası çay saatı programı yapıldı.

Yeni Sezon, Yeni Heyecan

“Onlar Cenneti İstiyorlar”



İKRA Gungören temsilciliğimizde yeni sezona yeni heyecanlarla 1 Eylül itibari ile girmiş olduk. Hesap gününde alın aklı ile sonuçlanmasını istediğimiz yürüyüşümüzde, kâfiri sarsacak, kâfirin oyununu bozacak bir eylem olarak “Bismillah” diyor ve sohbetlerimize başlıyoruz.

Yaz döneminde her ne kadar sohbetlerimize ara vermemiş olsakta yine de yazın bir rehaveti çöküyor, müslümanlar üzerine. Gerçi kimisi memleketine gitmekten, kimisi işlerin yoğunluğundan, kimisi de gündüzlerin uzunluğundan veya hayat yorgunluğundan sohbetlerimize iştirak edememişti, arkadaşlarımızın, dostlarımızın.

Şimdi, silkelene kalkma zamanı. Rehaveti üzerimizden atıyoruz ve kendimize hiçbir bahane bulmadan, şeytanın vesveselerine kulak asmadan kitap okumalarımıza, okutmalarımıza, sohbetlerimize, muhabbetlerimize, dertleşmelerimize ve gençlerimizle ilgilenmeye... aşkla, şevkle kaldığımız yerden devam ediyoruz inşaallah.

Gungören şubemizde her pazartesi 21:00-21:30 arası yarım saatlik kısa bir zaman diliminde erkek kardeşlerimize yönelik seminerler/sohbetler gerçekleştiriyoruz. Bu sohbetlerde kimler mi var? Her biri mutad olmak üzere 4 ayı hocamız ve zaman zaman misafir hocalarımız olmakta.



Her ayın 1. Haftası: Yrd. Doç. Dr. Ahmet EFE, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, Fikhi Meseleler

Her ayın 2. Haftası: İsa HEMİŞ, Gungören Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersi Öğretmeni, Riyazu's Salihin'den seçme hadisler

Her ayın 3. Haftası : Av. Emin ATALAY, Serbest Avukat, Siyer-i Nebi

Her ayın 4. Haftası: Mehmet ÇELİK, İlahiyatçı, Tefsir Bu hocalarımızın dışında Gungören Kuba Camisi İmam Hatibi, Mehmet ADIGÜZEL; Gungören Hüseyin Kocakı Yavuz Selim Camisi İmam Hatibi, Kahraman TAŞÇI; Ebubekir Kur'an Kursu hocalarından Hamza YILDIZ; Küçükçekmece Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü, Av. Halil KENDİR ve daha başka hocalarımızda zaman zaman misafirimiz olmakta.

Sizleri hem kitaba, hem sohbetlerimize, hem de sıcak çayımıza ve muhabbetimize bekliyoruz. Davet bizden icabet sizden efendim. ("Davete icabet etmek sünnettir") : Ebu Hureyre (r.a) rivayet ediyor: Resulullah (sav) bu-



yurdular ki: "ALLAH'ın, âlemde dolaşın kendisini zikredeni araştıran melekleri vardır. Bu melekler Allahu Teala'yı zikreden bir cemaate rastlarsa, birbirlerini "Aradığınıza gelin!" diye çağırırlar. (Hepsi gelip) onları kanatlarıyla kuşatarak dünya semasına kadar arayı doldururlar. ALLAH, -her şeyi en iyi bilen olduğu halde- meleklerle sorar: "Kullarım ne diyorlar?" "Sana tesbih ediyorlar, Sana tek bir okuyorlar, Sana tahmid okuyorlar. Sana ta'zim ediyorlar" derler. Rab Teala sormaya devam eder: "Onlar beni gördüler mi?" "Hayır!" derler. "Ya görselerdi ne yaparlardı?" "Eğer seni görselerdi ibadette çok daha ileri giderler; çok daha fazla ta'zim, çok daha fazla tesbihde bulunurlardı." derler. ALLAH tekrar sorar: "Onlar ne istiyorlar?" "Senden." derler, "Cennet istiyorlar." "Cenneti gördüler mi?" der, "Hayır ey Rabb'imiz." derler. "Ya görselerdi ne yaparlardı?" der. "Eğer görselerdi," derler, "Cennet için daha çok hırs gösterirler, onu daha ısrarla isterler, ona daha çok rağbet gösterirlerdi." ALLAH Teala sormaya devam eder: "Neden istiaze ediyorlar, sakınıyorlar?" der. "Cehennemden istiaze ediyorlar." derler. "Onu gördüler mi?" der. "Hayır Rabb'imiz, görmediler." derler. "Ya görselerdi ne yaparlardı?" der. "Eğer cehennemi görselerdi ondan daha şiddetli kaçarlardı, daha şiddetli korkarlardı." derler. Bunun üzerine Rabb Teala şunu söyler: "Sizi şahid kılıyorum, onları affettim!" Resulullah (sas) sözüne devamla şunu anlattı: "Onlardan bir melek der ki: "Bunların arasında falanca günahkâr kul dahi var. Bu onlardan değil. O başka bir maksatla uğramıştı, oturuverdi." ALLAH Teala: "Onu da affettim, onlar öyle bir cemaat ki onlarla oturanlar da onlar sayesinde bedbaht olmazlar." buyurur. (Buhari, Daavat 66)



“Kabak Oyunu”

MİLLİ OYUNUMUZ

Koca bir eğitim sezonunun ardından derneğimizdeki arkadaşlarla Beykoz'a kampa gittik. Cumartesi akşamı vardığımız kampa yatsı namazını kılıp akşam yemeğini yedik. Aramıza yeni katılan arkadaşlarla beraber sünnet olduğu üzere tanışma faslı yaptık.

Derneğimizin kampa yaptığı olmazsa olmaz milli oyunu olan “kabak oyunu” ve diğer aktivitelerle pazar günü öğleden sonra kampımızı bitirdik.

Yeni eğitim sezonunda geçen senekinden daha fazla kitap okuru takibi ve faaliyet yapmaları temennisiyle, arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.



Ayetler ve Hikmetleri



Bir sure ve ayet okunduğu zaman okuyan veya dinleyen kişiye bazı manevi armağanlar verilir. Bunlara surelerin ve ayetlerin faziletleri denir. Yeni eğitim sezonunda Nenehatun Temsilciliğimizde her ayın son pazartesi akşamı saat: 21.00'da Özay CEBECİ hocamızın hatipliğinde "Ayetler ve Hikmetleri" konulu sohbetlerimiz olacaktır.

Bu nazıca sohbetleri kaçırmamanızı tavsiye eder muhabbetle derneğimize bekleriz.



İGEM 'de Yaz Dolu Dolu Geçti



Okulların tatil olmasıyla birlikte öğrencilerimizin manevi dünyasının zenginleşmesi için derneğimiz bünyesinde 15 Haziran'da "Yaz Kur'an Kursu"nuza başlattık.

Kursumuzda 55 öğrencimize cüz, tecvid, akâid, ilmi hâl ve siyer dersleri verdik. Öğrencilerimiz katıldıkları bu ders-

lerin yanı sıra çeşitli sosyal aktivitelerle yaz kursumuzu eğlenerek geçirdi. Öğrencilerimize kurs boyunca halı sahada futbol, havuz, kahvaltı ve kültürel geziler tertip ettik. Yaz Kur'an kursumuz 15 Ağustos Cuma günü final sınavıyla birlikte sona erdi. Final sınavında dereceye giren öğrencilerimizi ödüllendirdik.



2015-2016 eğitim döneminde de yeni kurslarla öğrencilerimize eğitim vermeye devam edeceğiz. Yeni dönemde açacağımız başlıca kurslar, başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere Arapça, İngilizce olacaktır. Ayrıca öğrencilerimizin tv karşısında değil, kaynak kitapların mevcut olduğu ve başlarında öğretmenlerin bulunduğu sınıflarda ders çalışmaları ve ödevlerini yapmaları için her gün 4 saat etüt saatimiz olacaktır. Ders saatlerimiz öğrencilerimizin okul saatleriyle çakışmayacak şekilde sabah ve akşam olacaktır. Kayıtlarımız sınırlı sayıda olacaktır. Kayıt için İGEM'e gelebilir ya da telefondan ulaşabilirsiniz. İrtibat Tel: 0541 220 53 30



Haftalık Programlarımız



Allah (c.c)'ın sohbetlere ayrı bir nazarı vardır. İslâm ahlâkını öğrenmek, birbirleriyle kardeşlik kurmak, ayrılığı, tefrikayı bertaraf etmek için bir araya gelip sohbet eden müminlere melekler dahi gıpta ederler.

Allah (c.c) için sohbetin temelinde ilahi sevgi yatar. Bu sohbet, hakkı öğrenmek, öğretmek ve yaşamak için yapılır. Böylesine yapılan sohbet, Allah yolunda dost olmanın ve bu dostlar ile güzel ahlâkı elde etmenin temelini oluşturur.

İşte bu, Allah yolunda cemaat olmaktır. Bu cemaat, asıl vazifesinin iyiliği öğretmek ve kötülükten sakındırmak olduğunun farkındadır. Ki bu vazife Müslümanlara farzdır. Her müminin bu farzı gücü nispetinde yerine getirmesi gerekir. Bu farzı yerine getirmede birinci adım, kalben iyiliği sevip kötülükten nefret etmektir. İkincisi, iyilerle beraber olup, kötülerden kaçınmak; üçüncüsü ise, insanları iyi işlere

davet edip, kötü işlerden sakındırmaktır. Dördüncü ve en önemli adım ise, güzel ahlâkı bizzat yaşamak ve buna ölene kadar devam etmektir.

Allah Rasulü s.a.v.: "Din nasihattan ibarettir." (Buhari, Müslim, Ebu Davud) buyurmuştur. Nasihatın iki manası vardır: Biri samimiyet, diğeri hayra davettir. İKRA Derneği Başakşehir temsilciliği olarak 2015-2016 sezonunda Allah Resulü'nün "Din Nasihatten İbarettir" hadisini kendimize ilke edinerek topluma daha faydalı, topluma daha ilgili faaliyetlerde bulunmak için almış olduğumuz karar doğrultusunda geçen yıllara nazaran daha istikrarlı çalışmalarla bu dönemde gençlere yönelik yeni çalışmalar başlatıp geçmiş yıllardaki çalışmalarımıza da daha ağırlık vererek yolumuza devam edeceğiz.

Bu sezon haftalık mutad olarak düzenleyeceğimiz programlarımız;

Pazartesi	: İlmihal dersi 21:00 (erkekler için)
Salı	: Riyazü's-Salihin dersi 13:30 (hanımlar için)
Çarşamba	: Siyer ve ahlâk dersleri (13:00 (çocuklar-gençler için)
Perşembe	: Haftalık olağan sohbet 21:00 (erkekler için)
Cuma	: Kur'ân dersi 21:00 (erkekler için)
Cumartesi	: Arapça dersi (hanımlar için)

KARDEŞLİĞE DAVET TERÖRE LANET

AZİZ MİLLETİMİZE!

Ülkemizde son zamanlarda meydana gelen terör saldırıları hepimizi derin hüzne boğmuştur. Güvenlik güçlerimizi hedef alan terör saldırılarının amacı, ülkemizde bir kaos ortamı oluşturmak ve tefrika çıkarmaktır. Her ne sebeple ve kimden gelirse gelsin kallesçe yapılan tüm terör saldırılarını lanetliyoruz. Menfur saldırılar sonucunda şehit olan askerlerimize ve polislerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehitlerimizin yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyoruz. Aziz milletimize baş sağlığı diliyoruz.

Müslümanların birliğini ve kardeşliğini hedef alan bu caniler, kallesçe yapılan terörist eylemleri meşru göstermeye çalışanlar, teröristleri şirin göstermeye çalışanlar, terörü kendi çıkarlarına alet ederek buradan nemalanmaya çalışanlar tarih önünde ve aziz milletimizin vicdanında mahkûm olacaklardır. Katiller ve ellerine kan bulaşanlar her zaman kaybedecek; kardeşlik ve barış ise her zaman kazanacaktır.

Bizler; tüm inananları kardeş ilan eden, her türlü ırk, renk ve soy üstünlüğünü reddeden bir dinin mensuplarıyız. Aynı zamanda kavmiyetçiliği ayaklarının altına alan bir peygamberin ümmetiyiz. Bizim nezdimizde bu değerleri hedef alan, her türlü terör ve ırkçılık davası lanetlidir.

Kardeşi kardeşe kırdırarak fitne ve kargaşa ortamı oluşturmak isteyen dış düşmanlar ve onların içerideki uzantıları, ülkemizde Türk-Kürt ve Alevi-Sünni çatışması çıkarmak peşindedirler. Bu topraklarda yaşayan herkes, ülkemiz üzerinde oynanmak istenen bu kirliliğin farkında olmalıdır.

Aziz milletimizden ve gönül dostlarımızdan beklentimiz; şer odaklarının çirkefçe oyunlarına alet olmamaları ve sağduyulu davranmalarınıdır. Müslümanlar, İslam ümmetinin kardeşliğine hizmet etmeyen, zulüm ve anarşiyi esas alan her türlü anlayışa ve kışkırtmaya prim vermemelidir.

Özellikle sosyal medyada ve sokaklarda her türlü provokasyon ve kışkırtmanın yaşandığı şu günlerde çok konuşmak yerine sükûtu, aceleyle karar vermek yerine ihtiyatlı olmayı, duygusal ve fevri davranmak yerine akliselimini tavsiye ediyoruz. Bu toprakların kaderine ve vicdanına ortak olan herkesi insanlık dışı terör saldırılarına karşı açık ve net bir duruş sergilemeye davet ediyor; milletimize tekrar başsağlığı diliyoruz.

İKRA DERNEĞİ
(İlim, Kültür ve Rahmet Derneği)

İKRA (İlim, Kültür ve Rahmet) Derneği Şubeleri

Esenler Şubesi

Fatih Mh. Fatih Cd. 35.
Sk. No:4/A Esenler
Tel: 0 212 562 54 44

Bağcılar Şubesi

Çınar Mh. 5/2 Sk.
No. 8 Bağcılar
Tel: 0 212 434 04 87

Güngören Şubesi

Güneştepe Mh. Şehit
Özcan Canik Sk. No:11
Güngören
Tel: 0 507 679 29 95

Tuna Şubesi

Tuna (Karabayır) Mh.
Bağcılar Cd. No:48 Esenler
Tel: 0 532 587 30 16

Nenehatun Şubesi

Nenehatun Mh. Aziziye
Cd. No:47/A Esenler
Tel: 0 533 358 27 60

Başakşehir Şubesi

Başak Center, Uğur İş
Merkezi, Kat:1 D:6
5. Etap, 2. Kısım-Başakşehir
Tel: 0 531 959 44 44

İGEM (İkra Gençlik ve Etüt Merkezi)

Fatih Mah. 263 Sk. No:12 (Akşemseddin
İmam Hatip Lisesi Karşısı) Esenler

Tel: 0 541 220 53 30

www.ikragenclik.com - facebook.com/İkra-Gençlik-Etüt-Merkezi-İGEM

ULUÇ

KAFETERYA

Vazgeçilmez Tatlar, Sağlıklı Ürünler



Evlere ve İşyerlerine Paket Servis Yapılır.

ŞUBE 1:

Çınar Mah. İstanbul Cad. No: 13/B
BAĞCILAR / İSTANBUL (Akbank Karşısı)
Alo Sipariş Hattı: 0212. 433 30 06



ŞUBE 2:

Yıldıztepe Mah. Bağcılar Cad. No: 52
BAĞCILAR / İST. (Eminevim Bitişiği)
Alo Sipariş Hattı: 0212. 436 30 06

BİZİ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

HAMZABEY SÜT

Üreticiden Tüketicie
Organik Doğal Köy Ürünleri

**GÜNLÜK DOĞAL
SÜT SİPARİŞİ ALINIR**

İnek Sütü

Keçi Sütü

Koyun Sütü

Manda Sütü

Tarhana

Zeytinyağı

Yumurta

(0506) 821 03 30

