



"Farkınız Okumak Olsun" İKRA

ilim kültür
ve rahmet
derneği
bülteni

ÜCRETSİZDİR >

Yıl: 8 • Sayı: 33 • Nisan - Mayıs - Haziran 2015 • www.ikraderneği.com

HELAL KAZANÇ HELAL LOKMA



Röportaj - Hüseyin Kâmi Büyüközer



Cemil Tokpınar - Namazda Huşu ve Derinlik



Ömer Çavuş - kitapla hayatı değişenler

Gül Zen

güzellik - estetik



"Bahara Özel Dev Kampanya"

Komple Lazer 599 TL

6 Seans Cilt Bakımı 399 TL

"Sadece Bayanlara Hizmet Vermekteyiz"

Fevzi Çakmak Mah. Fatih Cad.
No: 22/2 Bağcılar / İSTANBUL

Tel. : (0212) 435 99 88
Gsm. : (0542) 542 44 17

**OKUL ÖNCESİNDEN LİSEYE
DİKKAT, ZEKA VE HAFIZA
GELİŞTİRME KİTAPLARIYLA
BAŞARIYI YAKALAYIN!**

HAYAL KİTABEVİ

Kitap-kırtasiye-oyuncak-teknoloji

Hayal

Kitap - Kırtasiye

Kitabevi

Oyuncak - Teknoloji

İnönü Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cd.
No: 15/B Bağcılar / İSTANBUL
e-mail: hayalkitabevi@gmail.com

Halil Hikmet ALATAŞ
Pazarlama ve Satış Sorumlusu
Öğr. Hattı: 0505 713 73 49

Tel & Fax
43 4 2 9 2 5



**TÜM SİPARİŞLERİNİZ İÇİN
(0505) 713 73 49 - (0212) 434 29 25**

**İnönü mah. Hoca ahmet Yesevi cd.
No:15/B BAĞCILAR/İSTANBUL**

Bâbu's-selâm

Dünya Sürgünümüz Haram Lokma ile Başladı

Çalışıp kazanırken, yiyip içerken haram/helâl (yasak/mübah) sınırına riayet etmenin insan hayatında ne kadar büyük öneme sahip olduğunu anlamak için insanın dünya serüveninin başlangıç noktasını hatırlamak yeterlidir:

(Allah, Âdem'e hitab etti): Ey Âdem! Sen ve eşin cennette kalın, didiğiniz yerden yiyin; fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. Derken şeytan, birbirine kapalı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi... Böylece onları hile ile aldatı. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü... Rableri onlara: "Ben size o ağacı yasaklamadım mı ve şeytan size apaçık bir düşmandır, demedim mi?" diye nidâ etti. Allah: "Birbirinize düşman olarak inin! Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır" buyurdu./ (A'raf: 19-24).

Ayetlerin de işaret ettiği gibi insanoğlunun dünya sürgünü haram lokma ile başladı. Dikkat edilsin! Haram yiyip içmekle değil, bir tek lokma ile. Hatta ayetteki ifade ile yasak ağacın meyvesinden (sadece) tatmakla.

Bu konuyla ilgili ayetlerde, insanın haram lokma ile temasının bir başka etkisi daha ifşa ediliyor: "Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü." Evet, haram lokma, insanın edep ve hâyâ duygularını yıkma uğratıyor, manevi dünyasını tahrip ediyor. Bir anlamda, bedene giren virüs gibi, iman şemsiyesinin koruyuculuğunu aşındırıyor.

Nitekim bir çok hadis-i şerifte bir kimsenin bedenine haram girdiğinde, imanın o kimseden çıktığı ifade edilmektedir. Peygamber Efendimiz şarap hakkında şöyle buyurmaktadır: "Şarap içenin imanı, gömleğin sırttan çıktığı gibi çıkar." (Hakim). Bu husustaki rivayetleri bir bütün olarak değerlendiren alimler, haramlığını inkâr etmedikçe haram şeyleri irtikap eden birinin kâfir olmadığını, imandan çıkmadığını ortaya koymakla birlikte, irtikap ettikleri haramın insanın manevi dünyasında ve imanında meydana getirdiği tahribatı ve insanı kötülöklere, günah işlemeye açık hale getirdiğini özellikle vurgulamışlardır. Acaba günümüzde, Müslümanların yiyeceklerdeki ve içeceklerdeki hassasiyetinin kaybolmasıyla, dîni yaşam ve Allah'ın emirlerine riayetleki duyarsızlığı arasında bağlantı kurmak yanlış mı olur?

Unutmayalım, tek bir haram lokma insanı cennetten çıkarmaya yetti; acaba sayısız haram lokmalar insanı nereye götürür?!!! "Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz" şeklinde bir atasözü vardır; peki Allah'ın haram kılıp necis saydığı gıdalarla beslenen bir bedenden, Allah katına yükselecek güzel ameller çıkar mı? İşte bu sayımızda, dünyamız ve âhiretimiz için son derece önemli olan bu konuyu ele alıyoruz.

Selam ve dua ile...

Halil KENDİR

İKRA Derneği Yayın Kurulu Başkanı



Sayı: 33 Nisan - Mayıs - Haziran 2015

Bu yayın İlim, Kültür ve Rahmet (İKRA) Derneği Bültenidir.
3 ayda bir yayınlanır.
Ücretsizdir.

**İlim, Kültür ve Rahmet
(İKRA) Derneği adına
Sahibi ve Sorumlu Müdürü**
Av. Emin Atalay

Yayın Kurulu

Mehmet Çelik - Halil Kendir
Ümit Almacı - Erdoğan Aydın
Cengiz Boztepe - Mustafa Yemez - Zeynel Ünal
Fatih Coşkun - İlhan Uluç - Vural Erce - Kerim Kırıl

Reklam

Hamdi Bakın Gsm: 0532 456 86 16

Sekreteryası

Zeynel Ünal

Basıldığı Yer

Dergah Ofset

0212 489 33 33

Kapak Tasarım

Mehmet Yılmaz

0533 689 49 60

Baskı Öncesi Hazırlık

Platin Ajans

0212 489 33 33

Adres

Çınar Mh. 5/2 Sk. No. 8 Bağcılar / İSTANBUL

Tel: 0212 434 04 87 - 0212 562 54 44

www.ikraderneği.com

Dergimiz Bağcılar Basın Savcılığının 2007/24
sayılı evrak bilgileriyle basılmaktadır.

Dergimiz bu sayıda 7.000 Adet basılmıştır.

İÇİNDEKİLER

03
Kitap Tanıtımı
Vural ERCE



09
İLİM VE ALİM
RAMAZANOĞLU MAHMUD
SAMİ EFENDİ

10
SÖYLEŞİ
Hüseyin Kâmi



16
İGEM
Resmen Açıldı

19
KİTAPLA HAYATI
DEĞİŞENLER
Ömer Çavuş



20
Motivasyon
Semineri
Ekrem KIZILTAŞ

25
Fıkhi Meseleler
Yrd. Doç. Dr. Ahmet EFE



27
Konferans
Cemil Tokpınar

4 Lokmamız ve Duamız Ahmet Efe
5 Dünya Malı Kime Aittir? Mehmet ÇELİK
6 Bir Lokmadan Bir Sofraya Ahmet YAPICI
8 Dininiz Ve İrızınız Şüpheli Mi?! Emin ATALAY

21 Hz. Ömer'in Hayatı ve Örneği
23 Bilgi Yarışması
28 Tuna Şubemiz yeni hedeflerini belirledi
30 Ensar Olmak



→ KİTAP TANITIMI / Vural ERCE

İSLAM'DA HELALLER VE HARAMLAR

İslam dini, bir düzen aşılar. Doğruları yanlışları öğretir, helâl ve haramları bizlerin mutluluğu için birbirinden ayırır.

Her Müslüman, her iman sahibi, her ibadet ehli helâlleri ve haramları bilmek zorundadır.

Bu konuya dair Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.): "İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, kişi aldığı şeyin helâl mi, haram mı olduğuna hiç aldırmayacak" (Buhari) diye haber verdiği zamanı yaşıyoruz.

Bunun idrakiyle Derneğimizin okuma listesinde bulunan İsmail Mutlu'nun "Günümüzün Meseleleri, İSLAM'DA HELÂLLER VE HARAMLAR" adlı eseri de önemli bir boşluğu dolduruyor.

100'ün üzerinde eseri bulunan İsmail MUTLU'nun kaleminden çıkan bu kitap Derneğimizin kitap listesinde 2. sınıfta yer alıyor.

Kitapta yer aldığı üzere "Helâl, yapılması dinen caiz olan, işlenmesinde dini bir mahzur bulunmadığı bildirilen işler, haram ise yapılmaması, içilmesi, işlenmesi ve kullanılması kesin bir dille yasaklanan şeylerdir. Mekruh ise yapılması dinen doğru bulunmayan terk edilmesi istenen, yapılmaması yapılmasından daha hayırlı olan davranışlardır."

Günümüzde sıkça karşılaşılan helâl ve haramlara dair geniş bir muhtevaya sahip eserde; "Allahü Teâlâ'nın bir şeyi haram kılmada ki hikmeti neydi? Erkekler neden ipek ve altın haram kılındı? Neden domuz eti haram kılındı? Sigaranın hükmü nedir? Satranç ve tavla oynamak caiz mi?" gibi soruların yanıtları yer alıyor. Ayrıca yeme içme, giyim, süs, oyun eğlence, tedavi, sosyal hayat, temizlikle ilgili hususlar, dil ile işlenen haramlar, ticaretle ilgili hususlar ve evlilik ile ilgili yüzlerce soruların cevabı da eserde yer alıyor.

Günlük hayatımıza dair sorulabilecek soruların cevaplarını içinde barındıran ve bu sahada önemli bir boşluğu dolduracak nitelikte bir kitaptır diyebiliriz. Meseleleri ele alış biçimi, açıklamalardaki akıcılığı ile her yaşta insanın rahatlıkla anlayabileceği bir üsluba sahip kitap, insanımıza rahatlıkla tavsiye edilebilir. Bir diğer özelliği de ele alınan konularda Hanefi ve Şafii mezhebinin hükümlerinin belirtilmiş olması.

Rabbimiz okumayı, öğrenmeyi ve öğrendiklerimizle âmil olmayı hepimize nasip etsin.





→ DOSYA / Ahmet EFE

Lokmamız ve Duamız

1. Konu:

Boğazımızdan geçen lokmaların helâl ve temiz olması dikkat etmemiz gereken çok önemli bir konudur. İKRA dergisi bu konuyu gündemimize taşıdığı için teşekkür ederiz.

Lokmanın helâl olması dinimizin gereği, temiz olması da sağlığımızın gereği gibi anlaşılmalı da aslında her ikisi de dinimizin ilgi alanı içindedir. Çünkü ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde bir taraftan helâl kazanma emredilirken diğer taraftan bazı şeylerin de yenmesi ve içilmesi haram kılınmıştır. Haram kılınan şeylerin aynı zamanda sağlığa da zararlı olduğu görülmektedir. Biz kavrayamasa da yüce dinimizin her hükmünde bir hikmet vardır. Onun için dinimizin sağlığınıza zararlı olan şeylere müsaade etmesi hikmete uygun düşmez.

"Gök kubbe altında söylenmedik söz kalmamıştır" dendir. Dergimizin ele aldığı bu konu da öyle. Bu konuda yeni sözler beklememeli, ancak söylenenleri duymadık-bilmediğimiz yeni insanların olduğu da unutulmamalıdır. Günümüzde her alanda yazılıp-çizilenlerde yapılan şey yeni şeyler ortaya koymaktan ziyade zaten var olanı yeni muhataplara ulaştırmaktır. İmam Gazâlî, meşhur "İhyâ-ulûmiddin" adlı eserinde (2/88) helâl-haram lokma meselesini arız ve amik ele almıştır. Kurtubî: "İlmin bereketi, sözü sahibine isnad etmektedir" der. Biz de bu konuda "İhyâ'dan birkaç cümle derleyerek ilmin bereketine ermeye çalışalım.

2. Helâl Kazanç:

Bir hadis-i şerif: "Rızık helâlini aramak her Müslüman üzerine farzdır" buyrulur. Gazâlî: "Bu, farzların en çetini ve en ağırınıdır. Hatta bazıları "helâl" in kayıp olduğunu, ona giden yolun kapalı olduğunu zannederek dinin bu tarafını ihmal ettiler. Halbuki dinimizde helâller belli haramlar bellidir. Ancak arada şüpheli olanlar vardır. Maksadımız bunlara işaret etmektir" der. Taberânî'de yer alan bir hadis-i şerif: "Çocuk-çocuğuna helâl yedirmek için çalışan kişi Allah yolunda cihad eden kişi gibidir" buyrulur.

3. Lokmamız ve Davranışlarımız:

Bir ayet-i kerime: "Helâllerden yişin ve salih amel işleyin" buyrulur. Helâl lokma salih amelden önce zikredilmiştir. Bunu, helâl yişin ki sizden salih amel sadır olsun şeklinde anlamak yanlış olmasa gerekir. Sofiyenin büyüklerinden Sehlû't-Tüsterî'nin şöyle dediği nakledilir: Kim haram yerse istese de istemesi de, bilse de bilmes-

de azaları isyânkar olur. Kimin de yediği helâl olursa azaları itâatkar olur ve hayırlı işler yapmaya muvaffak olur.

İmam Gazâlî şöyle der: Baba çocuğuna sütanne bulacaksa helâl yişin dindar birini bulması vaciptir. Çünkü haramdan oluşan sütte bereket yoktur. Çocuğun gelişimi bunun üzerinden olur. Hamuru habisle yoğrulursa karakteri de habis şeylere meyleder (İhyâ,3/72).

Eskilerden nakledilir ki; bir camiye bir vaiz tayin edildiğinde âlimler şöyle dermiş: Bu kişiyi şu üç açıdan inceleyin:

İtikadında Ehl-i Sünnet dışı (Bu âlemin ezeli olması, Haşrın cismen değil ruhen olması gibi) bid'atlar varsa onu dinlemeyin çünkü o şeytanın dili ile konuşur.

Yediği helâl değilse hevasından konuşur.

Aklı kâmil değilse söyledikleri ile islahtan çok ifsad eder, onunla oturup-kalkmayın.

4. Lokmamız ve Dualarımız:

Haramla beslenen insanın Arafat'ta bile duasının kabul olmayacağını sevgili Peygamberimiz şöyle ifade buyurur: "Kişi uzun ve yorucu bir hac yolculuğundan sonra Arafat'ta saç-başı dağınık ellerini semaya kaldırır, "ya Rab! ya Rab!" der, ama yediği haramdır, içtiği haramdır, haramla beslenmiştir, bunun duası nasıl kabul olsun".

Rivayete göre Sa'd b. Ebî Vakkas Rasûlullah'tan (sav) rica etti, "Allah'tan (cc) isteyiver de beni de duası kabul edilenlerden eylesin" dedi. Peygamberimiz de ona: "Lokmanı helâl yap, duan kabul olur" buyurdu.

Yahya b. Muaz: "İbadet ve tâat Allah'ın hazinelerinden bir hazinedir. Bu hazinenin anahtarı dua, dışları helâl lokmadır" der.

5. Sonuç olarak diyebiliriz ki:

Görüldüğü gibi boğazımızdan geçenler helâl olursa davranışlarımız ve dualarımıza hayırlı etkileri olmakta, haram olursa şer etkileri olmaktadır. Hâl böyle olunca kazanç havuzumuzu dolduran kanallara iyi bakalım. Necis olduğu açıkça bilinen bir kanalın suyuna geçit vermeyeceğimize kesindir. Necis olup olmadığına şüphe ettiklerimizle de berrak suyumuzu bulandırmamaya dikkat edelim. Alim-satım, kira, vekâlet, kefâlet gibi mafi akitlerimizi dinimizin koyduğu ölçülere göre yapmaya, işimizde hile ve yalan yapmamaya, işe başlayış ve bitiş vakitlerine âzamî riayet etmeye, faiz şüphesi olan kazanç şekillerinden uzak durmaya gayret edelim. Edelim ki amellerimiz salih, dualarımız makbul olsun, Rabbimizin kapısından geri dönmeyin, yarın huzuruna midemiz temiz, yüzümüz ak çıkalım.



→ DOSYA / Mehmet ÇELİK

Dünya Malı Kime Aittir?

"Ey Âdemoğulları! Her mescitte ziynetinizi takının (güzel ve temiz giyin). Yişin için fakat israf etmeyin. Çünkü o, israf edenleri sevmez."

Deki: "Allah'ın, kulları için yarattığı zîneti ve temiz rızık kim haram kıldı?" De ki: "Bunlar, dünya hayatında mü'minler içindir. Kıyamet gününde ise yalnız onlara özgüdür. İşte bilen bir topluluk için âyetleri, ayrı ayrı açıklıyoruz."

De ki: "Rabbim ancak, açık ve gizli cîrkin işleri, günahı, haksız saldırıyı, hakkında hiçbir delil indirmedikleri herhangi bir şeyi Allah'a ortak koşmamızı ve Allah'a karşı bilmediğimiz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır."

Her milletin belli bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler. (Arâf Suresi, 31-34)

Kur'ân-ı Kerim "açlık" olayını "kalıcı" ve "değişmez" olarak değil "geçici" ve "arızı" olarak kabul eder. Bu sebeple arızı olanın giderilmesi için de "varlıkları" olanlara sorumluluklar yükler. Bu sorumluluklar; zenginliğin parasal farklılıklarına göre zekât, sadaka, infak gibi farklı isimler olsa da temelde "aç" ve "muhtaç" olanların derhal bu arızı durumdan kurtarılmasına yöneliktir.

Açlık, fakirlik gibi arızı durumların giderilmesi için "varlıkları" olanlara zenginliğini bahşeden Allah (c.c.), verdiği bu zenginlikten diğer kullarına vermelerini istemektedir. Yani malı ve zenginliği veren de Allah, bu malı ve zenginliği fakirlere "ver" ve "paylaş" diyen de Allah (c.c.). Öyleyse emanetçi konumunda olan bizler; emanetin sahibinin talimatlarına uymak mecburiyetindeyiz.

Müslüman hiç mi zengin olmasın? Hiç mi güzel giyinip, güzel yemesin? Hiç mi güzel yerlerde ve güzel mekânlarda oturmasın? Pahalı eşya ve lüks mallar müslümana kayıtsız ve şartsız haram mıdır? Tüm bu tür zenginlikler kâfirlerin mi olsun? Bunlara onlar mı layık? Bu ve benzeri soruları çoğaltabiliriz.

Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Kanaatime göre İslam ne zenginliği kötüler ne de fakirliği över. Ve ya tersi olarak ne zenginliği över ne de fakirliği kötüler. Her ikisini de doğal olarak kabul eder. Ancak burada diğer ideoloji ve sistemlerden farklı olarak hem zenginliği hem de fakirliği "paylaşın" der. Zenginlik paylaşılınca çoğalacak, fakirlik paylaşılıncaya azalacaktır.

İşte burada zenginliğin paylaşılması durumunda varlıklı olanlar bu işi hangi ölçülere göre yapacaklardır? İslam; hukuk normları koyarak toplumların düzenle-

rini oluştururken aynı zamanda vicdanları da eğiterek kanuni boşluklar ile hukuk insanlarının göremediği veya tespit edemediği durumlar da bizzat kendi elleri ve gönülleri ile varlıklarını paylaşmalarını ister. O sebeple insanımızın birçoğu özellikle Ramazan ayında zekât ve sadakalarını hiçbir kanuni zorlama ve mecburiyet olmadan vermenin yol ve yöntemlerini ararlar.

Yazımızın başında meallerini verdiğimiz ayetlerden de anlaşılacağı üzere; israf etmemekten kasıt haddi aşmamaktır. Bu haddi aşmamak yemede, içmede ve diğer şahsi işlerde olduğu gibi "infak" ta bile yerine getirilmesi gerekmektedir. Infakta bile ne israf ediniz ne de cimrilik ediniz, ikisi arası bir yol tutunuz denilmektedir.

Allah'ın bize verdikleri ile ilişkilerimizi yine Rabbimiz belirlemektedir. O da; "Vereni unutma, şımarma, şeytanın yollarına uyma, helâli haram, haramı helâl sayma, Allah'a şirk koşma, sana verildiği gibi sen de insanlara ver." gibi çok temel ve herkesin anlayıp uygulayacağı şeylerdir. Yoksa zenginlik insanı bozar, onun için pejmürde gezmek, fakirliği benimsemek, dünyadan el etek çekmek, pis ve harabe yerlerde bulunmak, dünya malına dokunmamak, zenginlerden uzak durmak ve zenginlerin mahallesinden bile geçmemek gibi düşünceler ve eylemlere katılmadığını belirtmek isterim.

İslam dininin denge üzerine olduğu ve Allah'ın tüm yarattıklarından helâl ve temiz olmak kaydıyla müslümanların en üst derecede faydalanmaları gerektiğine inanılanlardanım. "Yeryüzüne Allah'ın salih kullarının varis olması" gerektiği gerçeğinden hareketle; dünyamızın yer altı ve yer üstü tüm zenginliklerine müslümanlar olarak önce sahip olmalı sonra âdillane bir şekilde dağıtmanın yollarını aramalıyız. O takdirde açlık ve fakirliğin yeryüzünden kaldırılmasının mümkün olduğunu ortaya koyabiliriz. Yoksa "dünya kâfirin olsun" düşüncesiyle hareket edersek, dünya ve içindekiler kâfirin olmaya devam eder biz de kâfirin insafına kalmış üç beş kuruş ile aç ve açık yerlerimizi "örtmeye" çalışırız.

Sonuç olarak elbette dünya ve içindekilere tapınmayacağız. Ancak gavura da bırakmayacağız. Ne demişti peygamberimiz: "Yeryüzü bana mescid kilindi."

Peygamberimizin mescidinde hâlâ iktidar, para ve kültür gayr-i müslimlerin mi olsun?

Ey Müslüman!

Karar da senin sonuç da senin.



→ DOSYA / Ahmet YAPICI

BİR LOKMADAN BİR SOFRAYA

Müslümanın söz ve davranışlarını çevreleyen sınırlar, Allah'ın koyduğu kurallardır, yani helâl ve haramlardır. O, hiçbir sınırları tanımadan keyfine göre yaşayan, canının her istediğini yapan biri değildir, olamaz. Zira Müslüman, Allah'ın emirlerine teslim olmuş kimsedir. Dolayısıyla bir Müslümanın hayatındaki temel ölçülerden biri de yiye içtiklerinde helâl-haram çizgisine uymaktır. Bu husustaki ölçüyü Allah Teâlâ şöyle ifade buyurur: "Allah'ın size verdiği rızıktan helâl ve temiz olarak yeyin, eğer (gerçekten) yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız, onun nimetine şükredin."

Helâl rızık, bir Müslümanın hayatındaki en ulvi gayelerinden biridir. Her Müslüman rızıkını helâl yoldan kazanmak ve ailesine helâl lokma yedirmek için gayret eder. Helâl lokma için emek harcar ve alın teri döker. İslam'a göre en kutsal işlerden biri de bu gaye uğrunda çalışmak ve alın teri dökmektir. Şu olay Sevgili Peygamberimizin bu konudaki hassasiyetini gösteren örneklerden sadece biridir: Allah Resulü (s.a.v.) bir gün mescitte Sad bin Muaz'la karşılaşmıştı. Onunla tokalaşınca ellerinin nasırlı olduğunu gördü. Ona bunun nedenini sorunca Sad bin Muaz (r.a.):

- Ailemin rızıkını kazanmak için çalışıyorum, ellerim onun için nasır bağladı, Ya Resulallah, dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz, Sad'ın nasırlı ellerini ashabına gös-

tererek şöyle buyurdu:
- İşte bu eller Allah'ın sevdiği ellerdir.

Hayatta bazen ekonomik sıkıntıya düşer ve ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanırsınız. Kendimizin, eş ve çocuklarımızın isteklerini karşılayamayız. Bununla birlikte bazen kolayca para kazanabileceğimiz ama meşru olmayan kazanç fırsatları önümüze çıkabilir. Bu tür zorluklar, engeller veya cazibeler bizi asla helâl rızık gayesinden uzaklaştırmamalıdır. Nitekim Peygamberimiz bu konuda Müslümanları şöyle uyarır: "Ey İnsanlar! Allah'tan hakkıyla sakının ve rızıkınızı güzel yoldan isteyin. Hiç kimse Allah'ın kendisine takdir ettiği rızıkı geç de olsa elde etmeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah'tan hakkıyla sakının ve rızıkınızı güzel (helâl) yoldan isteyin. Helâl olanı alın, haram olanı terk edin."

Müslüman, Allah'ın tüm varlıkların rızıkını yarattığına (er-Rezzak) iman eder. Allah'ın helâl kazanç emrine de teslim olur. Bununla birlikte maalesef günümüzde çoğu Müslüman, helâl rızık konusunu sadece İslamî usullerde kesilen ete indirgemmiştir. Kasaptan et alırken gösterilen bu hassasiyet maalesef iş ve meslek ahlâkı konusunda çoğu zaman gösteril-

mez. Daha çok kazanma hırsıyla faizli sistemin tüm imkânlarını sınırsızca kullanma hususunda gösterilmez. Aynı hassasiyet herhangi bir kamu

kurumundan elde edilecek menfaat için türlü şekillerde ismindirilerek verilen rüşvet hakkında gösterilmez. Oysa Müslümanlar olarak bizler hayatımızın her alanında helâl rızık için çalışmakla sorumluyuz. İktisadi ve sosyal hayatta helâl-haram çizgilerini fütursuzca çiğneyerek, haramlara kılıf uydurarak Allah'a yönelmek ve onun rızasını istemek ne kadar samimi bir tavrıdır? Günümüzün manzarası Peygamberimizin tasvir ettiği şu gerçeğe ne kadar uygun düşmektedir: "Öyle bir zaman gelecek ki, kişi malını helâlden mi yoksa haramdan mı elde ettiğine bakmayacaktır." "Allah için uzun bir yolculuğa çıkan bir kimse saçları darmadağın, toza toprağa bulanmış bir vaziyette ellerini semaya açarak 'Ya Rabbi, Ya Rabbi' diye dua ediyordu. Hâlbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram Haramla beslenen böyle bir kimsenin duası nasıl kabul edilir?"

Az yemek, az konuşmak, az uyumak ve az gülmek İslam geleneğinde nefsi terbiye etmenin yöntemlerinden biri kabul edilir. Burada ki "az" ifadesinin ölçülü anlamında olduğuna ayrıca dikkat çekelim. Az yemek insanı sağlıklı ve zinde tutan bir alışkanlıktır. Peygamberimizin günde iki öğün yiyerek sağlıklı ve zinde bir hayat sürdürdüğünü biliyoruz. Onun şu tavsiyesi yeme içme hususunda bize ideal ölçüyü göstermektedir: "Hiçbir kişi, midesinden daha tehlikeli bir kap doldurmamıştır. Oysa insana kendini ayakta tutacak bir kaç lokma yeter. Şayet mutlaka çok yiyecekse, midesinin üçte birini yemeğe, üçte birini içmeğe, üçte birini de nefesine ayırmalıdır."

Çok yemek insana zararlı bir alışkanlıktır. Çok yemek aşırı kilo almaya neden olur ve insan sağlığına zarar verir. Büyük İslam âlimi İbn-i Sina, bütün hastalıkların yenilen ve içilen şeylerden ileri geldiğini ifade eder. "İnsanoğlu yedik-



"Mide dolunca fikir uyrur, hikmet ölür ve azalar durur."

Lokman Hekim

lerinin dörtte biri ile yaşar. Kalkan dörtte üçü ile de doktoru geçindirir." sözü bu açıdan ne kadar da anlamlıdır. Bu nedenle çok yemek yerine ölçülü yemek, sağlıklı, helâl ve temiz gıdalarla beslenmek gerekir.

Çok yemek aynı zamanda aşırı kilo almaya ve vücudun ağırlaşmasına neden olur. Bu da çok uyumaya ve ibadetler hususunda gevşek davranmaya ve tembelliğe yol açar. Günde en az üç

öğün yemek yiyen ve yediği zaman da tika basa midesini dolduran günümüz insanının en önemli sorunlarından biri de aşırı kiloları vermek için ayrıca zaman, enerji ve para harcaması değil midir? Bu kısır döngü içinde yaşayan günümüz insanı maalesef diyetisyen kapılarına, aerobik salonlarına ve rejim listelerine mahkûm olmuş durumdadır. Oysa dengeli beslenmek sağlıklı bir hayatın en önemli şartlarından biridir.

Çok yemek insan nefsinin azdırır ve haramlara sevk eder. Çok yemek insan nefsinin doping etkisi yapar. Azgın bir atı zapt etmek ne kadar zorsa çok yiyen bir nefsi de kontrol altına almak o kadar zordur. Doymuş bir nefis başka lezzetler ve şehvetler peşinde koşar. Bu nedenle nefsi terbiye etmenin, onu dizginlemenin yolu açlıktır. Açlıkta arzular kırılır, nefsimiz uysallaşır ve azgınlığı ortadan kalkar. Bu yüzdendir ki Hz. Peygamber (a.s.) evlenemeyen gençlere oruç tutmayı tavsiye etmiştir.

Çok yemek insanın nefsinin dur diyemeyişinin bir sonucudur. Canının her istediği yiyeceği yiyen, yiye içtikleriyle lüks ve gösteriş peşinde koşan müsrif bir Müslüman, fakirliği ve açlığı anlayamaz. Nefsinin terbiye edemez. İbadetlerinden tat alamaz. Böylesi bir yaşam tarzı İslam ahlâkına uymaz. Bu nedenle yeme-içme konusunda da helâl-haram ölçülerini dikkate almak; çok yemek, israf ve gösteriş gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmak gerekir.



Helâl rızık, sadece kasaptan et alırken İslamî usullere göre kesilip kesilmediğine bakmaya

indirgenmeyecek kadar geniş ve ağır bir sorumluluktur. Kasaptan et alırken gösterilen bu hassasiyet, işimizi hakkıyla yapma ve kamu hakkından uzak durma konusunda da gösterilmelidir.



→ DOSYA / Emin ATALAY

DİNİNİZ VE İRZİNİZ ŞÜPHELİ Mİ?!

“Ölmeden önce ölünüz!”

“Ölmeden önce ölmek”... Ne kadar da zor ve fiilen imkânsız bir eylem! Zor ve imkânsız ise, bu ferman niçin buyurulmuş ola ki?

İnsanoğlu ölür ölmez zabıt melekleri ile muhatap oluyor ve bu manada da hesabı görülmeye başlıyor. Yani ölen açısından, ölümün hemen akabinde “hesap” başlıyor. Meseleye böyle bakınca yukarıdaki ferman daha anlaşılır hale geliyor: “Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin!” Mesele çözülebilir bir hâl aldı... Anlıyoruz ki bu fermanın -Allah-u Âlem- beyan sebeplerinden birisi de kişinin ölmeden ve hesap melekleriyle muhatap olmadan önce kendisini hesaba çekmesi ve kendisine çekidüzen vermesidir. Bu sebeple ve bu fermanı tamamlayıcı mahiyette, kişinin her akşam yatağına yattığında “bugün ne yaptım?” diye kendi kendini sigâya çekmesi tavsiye olunmuştur.

Bu tesbite rağmen bugün acaba kaçta kaçımız bu kutlu eylemi gerçekleştiriyor ve kendisini sorgulamadan uyumuyor? Bir başka soru: Bunu yapmamız acaba yediğimizden içtiğimizden kaynaklanabilir mi? Bizi bu ve benzeri soruları sormaya sevk eden sebep altı büyük hadis kitabında da zikredilen bir Peygamber sözüdür: Nu'man bin Beşir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Ben Rasulullah'dan şöyle duydum (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Helâl bellidir haram bellidir. Bu ikisi arasında şüpheli şeyler vardır. İnsanlardan çoğu onu bilemez! **Her kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve ırzını şüpheden korumuş olur!** Her kim de şüpheli şeyleri işlerse (etrafi çevrili) koruluk etrafında davalarını otlatan çoban gibi oraya girebilir! Dikkat! Her kralın bir koruluğu vardır. Dikkat! Allah'ın yeryüzündeki koruluğu onun haramlarıdır! Dikkat! Cesette bir parça et vardır, o salih olduğu zaman bütün ceset salih olur; eğer o fasit olursa bütün cesette fasit olur! Dikkat edin ki, o kalptir!’ buyurdu.”

Koyu harflerle dikkat çektiğimiz kısmın mefhum-u muhalifine dikkat buyurunuz: “Şüpheli şeylerden sakınmayanlar dinini ve ırzını şüpheden koruyamaz!” diğeri bir deyişle “Şüpheli şeylerden sakınmayanlar dininden ve ırzından emin olamaz!”

Bu sebeple Peygamber efendim (s.a.v.) bizleri helâle teşvik ediyorlar; bırakınız haramı, şüpheli şeylerden dahi sakınmamızı emir ve tavsiye buyuruyorlar.

Zira şüpheli “şey” ile iştigal eden, giderek ve mecburen haram işlerle iştigal edecektir. Bu yolla gelen ka-

zançla rızıkını/geçimini temin eden insanlar da, “din ve ırzla ilgili hassasiyetlerini” kaybedeceklerdir. Nitekim aynı hadisin devamında kalbin bozulmasıyla tüm vücudun bozulacağı beyan ediliyor. Elbette kalbin bozulmasının “ruh”a yansıyan hali ise anlayış ve idrak bozukluğu manasına gelmektedir.

Bu manada Müslim ve İmam Ahmed'in rivayet ettiği şu ikaz da önemlidir: “Bir kimse (Allah için) uzun bir yolculuğa çıkmıştır. Saçları darmadağınık, toza toprağa bulanmış bir vaziyette ellerini semaya uzatarak: ‘Ya Rabbi Ya Rabbi’ diye dua eder. Halbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram kıscacı kendisi haramla beslenmiş olursa böylesinin duası nasıl kabul edilir?”

Bu ve benzeri hadislerle dayanılarak, kişinin haram yemesi sebebiyle ibadetlerden zevk alamayacağına işaret edilmiştir.

İbn-i Kesir başta olmak üzere birçok tarih kitabında kaydı bulunan Hz. Ömer'le ilgili kıssa bize helâl/haram hassasiyeti hususunda bir ibret ve işaret taşı olsa gerektir: Amr b. As Mısır'da validir. Bir şeye şahit olur: Mısır ahali (Kıptiler) her yıl Nil Nehri dolu dolu akın için bir gelinlik kızı Nil'e atmakta, kurban etmektedirler. Amr b. As olaya mani olur. Ancak Nil verimli değildir, kurban istemektedir! Halk Nil'in verimsizliği sebebiyle başka yerlere göçmeye başlar, hoşnutsuzluk artar. Vali, durumu Halife Hz. Ömer'e iletir ve çare sorar. Halife, bir mektup yazarak, bunun nehre atılmasını ister. Mektup Nil Nehri'ne hitaben yazılmıştır ve mealen şöyledir: “Mü'minlerin Emiri ve Allah'ın kulu Ömer'den, Allah'ın kulu Nil'e! Ey Nil, sen Allah'ın iradesi değil de kendi iradenle akıyorsan artık akma! Yok eğer kendinden değil de, Allah'ın iradesiyle akıyorsan, coşarak ak!” Mektup Nil'e atılır ve Nil çağlayarak akmaya başlar, halk da kuraklıktan kurtulur!

Elbette Nil'i bu şekilde harekete icbar eden Allah'tı! Ama aynı Allah helâl ve haram sınırına ölesiye itaat ve itibar eden kulu Ömer'e de bu işe vesile olma şerefini vermişti.

Bugün evimizdeki hanımımıza, yavrularımıza; işyerimizdeki çalışanımıza söz geçiremiyorken, Hz. Ömer'in “cansız” zannettiğimiz Nil'e söz geçirmesi elbette Allah'ın helâl ve haram sınırlarına gösterdiği dikkat ve hassasiyetten kaynaklanıyordu.

“Öyle şey olur mu, böyle bir yorum çok ağır değil mi” diyenlere sözüümüz şudur: Helâl ve haram konusunda hassas olursak bu soruya daha kolay cevap vereceğiz. Önce hassasiyet, sonra hassasiyet, hep hassasiyet...



→ İLİM VE ALİM / Ahmet YAPICI

RAMAZANOĞLU MAHMUD SAMİ EFENDİ

Mahmud Sami Ramazanoğlu, nüfus kayıtlarına göre 1892 yılında Adana'da dünyaya geldi. Babası, Ramazanoğulları diye bilinen aileden Müteba Bey, annesi ise Ümmügülsüm Hanım'dır. Tahsilini Adana'da tamamlayan Sami Efendi, yüksek tahsil için İstanbul'a geldi ve Hukuk Mektebine girdi. Hukuk Fakültesini birincilikle bitirdi ve askerlik hizmetini yedek subay olarak İstanbul'da yaptı.

Sami Efendi daha sonra Kelamî dergâhı şeyhi Esad Erbili'ye bağlandı. Kısa zamanda manevi eğitimini tamamladı ve memleketi Adana'ya irşat göreviyle gönderildi. Tekkeler kapatıldıktan sonra camilerde vaaz verdi ve bir yandan da ticaretle meşgul oldu. 1946 yılında ilk defa hacca gitti.

1951 yılında İstanbul'a

geldi. İki yıl kadar İstanbul'da kaldıktan sonra 1953 yılında hac mevsiminde önce hacca gitti, dönüşünde Şam'a yerleşti. Dokuz ay sonra tekrar İstanbul'a geldi ve Erenköy'e yerleşti.

İstanbul'da bulunduğu yıllarda da Adana'daki gibi bir yandan Erenköy Zihniye Camii'ndeki vaazları ve hususi sohbetleriyle irşat hizmetini yürüttü. Vaaz, irşat ve sohbetlerinden fakir, zengin, esnaf, işçi, memur, tüccar ve fabrikatör binlerce insan istifade etti.

Ömrünün son yıllarında Peygamber aşkıyla yananak Medine'ye hicret etti. Orada vefat etmeyi ve oraya defnedilmeyi çok arzu ediyordu. Nitekim 1957'de kendisine Eyüp Sultan'dan bir kabir yeri alması teklif edildiğinde, “Herkesi arzusuna bıraksalar, biz Cennetü'l-Baki'yi arzu ederiz.” buyurmuştu. Cenab-ı Hak sevdiği kulunun arzusunu kabul buyurdu. Nitekim Sami Efendi 12 Şubat 1984 Pazar günü Medine'de vefat etti ve arzu su üzere Cennetü'l-Baki'ye defnolundu.

Merhum Sami Efendi, çok az yer ve içerdi. Sohbetlerinde sıkça az yemenin faziletinden, çok yemenin zararlarından bahsederek, bunu ayet, hadis ve hikmetli sözlerle anlatırdı. Kendisi sünnete uygun olarak günde iki öğünden fazla yemezdi. Yediği zaman da yarım dilim ekmeğin ve bir kaç lokma katıkla yetinirdi.

Sami Efendi, az uyur ve seher vaktini ibadet ve zikirle geçirmeyi çok severdi. Evinde misafir kalanlar veya kendileriyle bir yolculuğa çıkanlar, gecenin hangi saatinde kalksalar onu ayakta bulurlardı. Hatta onun anlayışına göre yatıp uymanın adı bile istirahattı.

Sami Efendi, sohbetlerinde sık sık, Edeb bir tâc imiş nûr-i Hudâ'dan / Giy o tâcî emîn ol her belâdan beytini okur ve edep-ten bahsedirdi. Sohbetlerinde nefis düşmanının insana kurduğu tuzaklardan bahsedirdi. Nefis tehlikesinden korunabilmek için şunları tavsiye ederdi:

- Açlık ve az yemek, oruca devam etmek,

- Az uyumak ve teheccüde devam etmek,

- Huşû ile ibadet etmek ve anlamı üzerinde düşünerek Kur'ân okumak,

- Her zaman Allah'ı zikretmek, onu akıldan çıkarmamak,

- Salih ve sadıklarla beraber olmak.

Ramazanoğlu Mahmud Sami Efendi'nin yazdığı bazı eserleri şunlardır:

Fatiha Suresi Tefsiri, Bakara Suresi Tefsiri, Yunus ve Hûd Sureleri Tefsiri, Bedir Gazvesi ve Sure-i Enfal Tefsiri, Uhud Gazvesi, Hazreti Yûsuf, Hazreti Osman ve Hazreti Ali, Ashâb-ı Kırâm,

Musahabe (1-6), Dualar ve Zikirler



Bugün Müslümanların yediği-içtiği gıdalar MÜSLÜMANLARIN KONTROLÜNDE DEĞİLDİR

Hocam öncelikle bize vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Hüseyin Kâmi

BÜYÜKÖZER kimdir? Kendinizi tanıtır mısınız? Basit bir vatandaş, Allah'ın bir kulu. Başka bir şey izah etmeye gerek yok.

Mesleki olarak kendinizi anlatır mısınız? Bu işe nasıl başladınız?

Ben makine mühendisiyim. Ege Üniversitesi'nde doktora yaptım. Doçentlik için hazırlık yapmak üzere bir proje kapsamında Almanya'ya gittim, Bochum Üniversitesine. Çalışmaya başladım fakat ihtilal sonrasına denk geldiği için Türkiye'de ki komutanların hışmına uğradım. Yarı yolda çalışmalarımı ihmal ettiler. Zaten Cenab-ı Hakk bizi başka bir yerde istihkâm ettireceği için onun bizim açımızdan önemi yoktu. Ben çocukluğumla gitmişim ve 3 sene de orda kaldığım için yeme içme konusunda doktora değil profesörlük yapmak zorunda kaldım. Çünkü çocuklarınız var ve sürekli bir şeyler istiyorlar. Sizde Müslüman olmayan bir ülkedesiniz, yiyeceklerin ve içeceklerin İslam'a uygunluğunu araştırmak durumunda kaldım. Türkiye'ye ise gıda konusunda çok büyük bir bilgi yığınyla döndüm. Netice de çocuğum vardı. Onların üstünde ciddi bir otorite kurarak haramdan korumaya çalıştım.

Ankara'ya evimize geldik. Evimize gelince ben ve çocuklar sanki cendereden kurtulmuşuz gibi olduk. Çocukların eline para verdim. "Çocuklar gidin ve marketten istediğinizi alın." diye gittiler ve daha 5 dakika olmadan döndüler. Ellerinde hiçbir şey yoktu. Bende merakla 3 sene onun sıkıntısını çekmemişim gibi "Niye hiçbir şey almadınız?", diye sordum. Çocukların bana cevabı şu oldu: "Baba, Almanya'da bize 3 yıl yasak koyduğunuz bütün ürünler bizim marketimizin raflarında. Onun için hiçbir şey alamadık." dediler. Yıl 1984 idi. Çocuklardan gördüğüm bu reaksiyon beni müthiş derecede etkiledi ve dedim ki "Rabbim beni Almanya'da 3 sene makine konusunda tez yaptırmak için değil bu meseleyi öğretilip halka anlattırarak için göndermiş." Netice de o bil-



gileri bizim toparlayıp topluma anlatmamız lazım diye düşündük. 1984'de hazırlamaya çalıştığım notlarımı 1986'da "Gıda Raporu" adlı bir kitapçıya çevirdim. Çoğu Almanya'dan topladığım belgelerin tercümesi. Bu kitabın baskısı 1993'e kadar geldi. Fazla reaksiyon olmadı ama en son 93 baskısı bir patlama gösterdi ve kıyamet koptu. Bütün firmalar ayaklandı. Bir tanesi mahkemeye verdi. Bu firma Algida, Knorr, Liptonun da içinde bulunduğu yahudi firması Unileverdi. Bu işe böyle bir başlangıcımız oldu. O gün bugündür devam ediyoruz.

GİMDES nedir? Niçin böyle bir dernek kurma ihtiyacı hissettiniz?

Bugün Dünya'da yaklaşık 2 milyar müslüman yaşıyor. 2 milyar insan yani koca bir ümmet. Bugün bu insanların gücüne, kuvvetine ve dünyadaki olaylar karşısında tavrina veya aktivitelerine baktığımız zaman, büyük ölçüde eylemsizlik ve hareketsizlik var.

Fakat bizim dinimiz olan İslam bize "iki günü bir olan ziyandadır!" talimatını veriyor. Buna rağmen Dünya'da insanlar katledilirken Müslümanların kılı kıpırdamıyor. Bu bizim dinimizde bir "fetret devri" olduğunu gösteriyor. Fetret Devri nedir?

Bir takım aktiviteleri yapamaz duruma gelmiş demektir. Bunun sebebini araştırdığımız zaman, "Acaba bu insanlar haramla mı besleniyor?" sorusu aklımıza geliyor. Çünkü bu türlü kötülöklere karşı Müslümanlar cihad hareketini yapamıyorsa bir yanlışlık vardır. Dolayısıyla bugün helâl lokması bir ümmet oluştuğunu görüyoruz ve bunun giderilmesi için olaya müdahale etmek lazım diye düşündük. Müslümanların yediği-içtiği gıdalar kesinlikle bizim kontrolümüzde değil, müslümanların kontrolünde değil, teknolojisi, makinesi, hammaddesi, katkı maddesi de dahil bir ürünün son aşamaya gelene kadar, hiç bir adımı bizim kontrolümüzde değil. Demek ki burada kritik bir nokta var. Sonradan baktığımızda ise gıda olayı iyi organize edilmediği zaman insanlar kontrolden çıkabiliyorlar ve kötülüklerin, şeytanın emrine girebiliyor. O halde bunun önünü kesmemiz lazım diye düşündük. İsteğimiz bu gıdaları tekrar Müslümanların üretmesi yani başından sonuna kadar bütün kontrol Müslümanların elinde olsun istiyoruz. Şuan maalesef o nokta da değil. O halde bugün yapacağımız şey bu gıda maddelerinin kontrolünü yapıp mümkün olduğunca "Helâl Maddelerden" oluşmasını sağlayacağız. Tabi bu da bizim önümüzde bir sertifikalama sistemini mecburi hale getiriyor. Biz de böyle bir kurum oluşturalım neticede de bu kurum ile bunları yapalım. Bunu oluşturduk fakat noksanlıklar olduğunu gördük. Çünkü bizi sadece Türkiye'dekiler tanıyordu, dışarıdakiler tanıyordu.

Sonra kendimizi dışarıya da tanıtmamızın yollarını araştırdık. Baktık ki Dünya'da bu sıkıntıyı gören başka Müs-

lûmanlar da varmış. Malezya, Endonezya ve diğer bazı Müslüman ülkelerinde bizden önce bazı Müslümanlar bu telaşın içine girmişler. Hatta Amerika ve Avrupa'da ki bazı Müslümanlar da öyle. Bizde bunlarla irtibat kurup işbirliği yapmamız gerektiğini düşündük. Araştırma ve soruşturmalarımızın ardından 2008 yılında işin ucunu anca yakalayabildik. 2005'te kurulduk, 2008 de duyduk ki "World Halal Council" (Dünya Helal Konseyi) adında bir kuruluş oluşturulmuş. O kuruluşun kongresinin de o sene Tayland'da olacağını duyduk. Toparlandık ve oraya gittik. Oraya gittiğimizde çok heyecan verici ve bir o kadarda enteresan bir fotoğrafa karşılaştık.

Yaklaşık 40 ülkeden bu heyecanı duyan insanlar, kendi ülkelerinde sivil toplum kuruluşları oluşturmuşlar ve bir araya gelmişler. Bizi de takdim ettiler, Türkiye'den de yince müthiş bir alkış koptu. Birisi yanımıza yaklaşıp "Siz şimdiki kadar neredeydiniz? Bu aktörlük görevini neden bugüne kadar yapmadınız? Bizi böyle perişan ettiniz." dediler.

Bizim Helâl Sertifika olarak verdiğimiz ilk sertifika yurt dışında kullanılmadı, yurtdışında kullanıldı. Hatta biz başlangıçta yurtdışında kullanılmayacağına dair ifadeler koyduk sertifikamıza. Çünkü o gün ki mevzuatlarda ne helâl sertifika verme ne de etiketlere helâl logo koyma izni vardı, yasaktı. Koyanlara para cezası kesiliyordu, Türkiye burası. Türkiye'de bu uygulama 2011-12 yılına kadar devam etti. Güya haksız rekabet oluyoruz. Bu yüzden etiketlere helâl logosu koyuluyordu. Koyanlar mutlaka bakanlık nezdinde cezaya çarptırılıyorlardı. Çok uğraştık ve bugün sertifikalarımızdan "Sadece yurtdışında kullanılır." ibaresi kaldırıldı ve bütün Dünya'da kullanılabilir bir sertifika haline geldi.

Elhamdülillah, Peki hocam helâl sertifikası nedir? Yani helâl sertifikası alınması için gereken kriterler nelerdir?

Kriterler dediğimiz zaman, bunu kendi aklımızdan çıkarma hakkına sahip değiliz. Madem helâl kavramını İslam dininde buluyoruz o halde dinimiz İslam bu konuda ne diyor, ne haram, ne helâl, ne şüpheli? Bunları tespit etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Kur'an'a ve Peygamberimiz (s.a.v.)'in hadislerine dönüyoruz. Kur'an'da bildiğiniz gibi ayetlerin bazıları "Ey insanlar!" diye başlıyor, bazen de "Ey Mü'minler!" diye başlıyor. Fakat ayetlerin devamı aynı, "Helâlen Tayyibin gıdaları yişiniz ve şeytanın aksine hareket edin, onun adımlarına uymayın..." (Bakara,168) ve aslında bu konu bütün Müslümanları şiddetli bir şekilde bağlayan Ayet-i Kerimeler ama maalesef en az 100 yıldan beri Müslümanlar yediklerinin, içtiklerinin ne olduklarından habersizler.

Efendimiz (s.a.v.)'de diyor ki: "Helâl belli, haram belli ama ikisinin arasındakiler arasında bir alan var ki, onun

adı şüpheliler alanıdır. Siz siz olun o alana da girmeyin. Girerseniz dininizi ve iffetinizi tehlikeye sokmuş olursunuz."

Burada ağır bir hüküm var. Yani şüpheli alana bile girersek dinimizi ve iffetimizi tehlikeye sokmuş oluruz, burası çok önemli.

Bundan sonra başka bir Hadis-i Şerif geliyor aklımıza;

Bir adam seferden gelmiş. Üstübaşı toz içinde, oturmuş çölün ortasında Allah'a yalvarıyor. "Ya Rab! Ya Rab!" diyor. Peygamberimiz (s.a.v) cevap veriyor; "Onun yalvarması bir işe yaramaz ki. Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, onun bütün amelleri haram! Onun duası nasıl kabul olunur ki?"

Bu da kuvvetli bir hadis. Sonrasında baktığımızda ise kendimizi ahir zamanda kabul ediyoruz. Yine Efendimiz (s.a.v) şöyle buyuruyor; "Öyle bir zaman gelecek ki, insanlar yediğinin içtiğinin haram mı helâl mi olduğunu bilmeden yaşayacak" diyor.

Bu durumda bütün bunlar bizim acil kurtarılacak listemizi oluşturur. Bizim şu anda acil olarak kurtaracağımız şeyimiz, lokmamızdır.

Peki hocam GİMDES bu işi nasıl yapıyor? Bünyenizde hangi nitelikte insanlar çalışıyor? Din adamı, Kimyager, Fıkıhçı vs. bu işin içinde mi?

Evvla biz böyle bir kurum oluşturacaksak, konuyu ortaya koymamız gerekir. Bu konu, hem teknolojiyi, hem üretim metodlarını, hem de olayın dini boyutunu önümüze getiriyor. Din adamlarımıza döndük, teknolojik bilgilerden büyük ölçüde yoksunlar. Teknik adamlarımıza döndük, büyük ölçüde İslam'ın emirlerinden habersiz. Böyle bir nesil yetişti maalesef. O halde bunları bir araya getirmemiz lazım diye düşündük. Dolayısıyla 2006 yılında ilk davetimiz oldu. Hem teknik adamları yani üniversiteler, şirketler vesaire alanlarında uzman insanları, Gıda Mühendisleri, Kimyacılar, Doktorlar, Veterinerler bir yandan da üniversitelerde veya medreselerde ün salmış hoca efendileri davet ettik ve yaklaşık 50 kişilik bir heyet bu davetimize icabet etti.

İlk toplantımızı bizim Anadolulular Aslanları teşkilatının salonunda yapmıştık. Aralarında bu amaca hizmet isteyenler vardı ama karşı olanlar da vardı. Hatta şu anda müslümanların helâl sertifika vermesine gerek yok, dinde böyle bir şey yok, sadece haramları ilan etmekten sorumluyuz diyenler oldu. Bunun yeterli olmadığını düşünüyoruz biz, hadis-i şerife dayanarak. Biz şu an şüphelilerin olduğu noktadayız, orda duruyoruz. Mesela bir bisküvi, dışarıdan baktığımızdan yenilebilecek bir madde olarak gözüküyor ama bugün onun içine öyle maddeler koyuyorlar ki bu madde direkt olarak şüpheliler noktasına geliyor. Mesela bisküvi unudur, içinde un kullanılmış. Peki bu unun içerisine sadece buğday

mı girmiş yoksa hayvanlardan elde edilen başka maddeler de mi girmiş? Kimsenin haberi yok ve bunu yiyoruz. Mesela bir gıdanın yapımında sistein kullanılıyorsa ve bu da Çin'den ihraç edilmiş ise bir düşünmek gerekir. Çünkü Onlar kendileri sisteini domuz kılından ürettiklerini açıkça söylüyorlar. Şimdi düşünün bakalım, bunu biz yiyebilir miyiz? Daha da konuşacak olursak, mesela yufka, baklavalarımızı, böreklerimizi yaptığımız yufka ama batının eline geçince bunun teknolojisi, bunu makineyle yapmaya başlamışlar ve hamuru yufka haline getirmek için içerisine sistein koyuyor ve sistein olmadan da bu makine çalışmıyor.

Bu maddeyi koymaz ise makine yufkayı parçalıyor, koyunca ancak istediği incelikte çıkarıyor. Bir baklava yufkasının domuz kılından yapılan bir maddeyle üretildiğini duysak o baklavayı yiyebilir miyiz? Dolayısıyla bunu ortaya çıkarmak için hem din adamlarına hem de meslek uzmanlarına ihtiyacımız vardı. Dolayısıyla GİMDES dediğimiz zaman doktorlar, veterinerler, gıda mühendisleri, kimyagerler, fıkıh alanında uzman olan insanlardan meydana gelmiş part-time hizmet eden bir kadromuz var. Bu kadronun toplam sayısı yaklaşık olarak 100 diyebilirim. Bunun haricinde her gün aktif olarak bize hizmet etmesi gereken kadroyu da full time yaklaşık 30 kişi olarak bünyemizde devam ettiriyoruz. Bu insanlar, dediğimiz bütün incelemeleri yapmak zorunda. Mesela bir firma bize müracaat etmek istiyorsa sertifika için, evvela başvuruyor bize, biz de bunun için onlara bir yol haritası çiziyoruz. Yani denetime gelmeden önce neleri hazırlaması gerekir, hangi maddeleri ve belgeleri hazırlaması gerekir bunu bildiriyoruz. Bunu bildirdikten sonra "Ben hazırım" dedikten sonra bir sözleşme hazırlıyoruz ve akitleşme başlıyor. Bununla birlikte bütün bu bilgiler içerene bir helâl el kitabı hazırlayıp yolluyoruz. Bu sözleşmede taraf olan GİMDES bir kefâlet kurumu niteliğindedir 2 milyar tüketiciye karşı. Dolayısıyla Allah'ın huzurunda yalan söylemeye hakkın yok. Benim bilgimin dışında sizin de manevra yapmaya hakkınız yok. Ne iş ya

parsan benim bilgim dahilinde yapacaksın şeklinde oluyor bu akitleşme. Sonra ekibimiz denetlemeye gidiyor. Bu denetleme hem evrak üzerinde hem de tesis üzerinde oluyor. Mesela; bir tavuk için kesimhanesinden, çiftliğine kadar, kesim noktasından temizlenmesine kadar bütün safhaları bizim görmemiz lazım. Evrakları da denetleriz. Mesela bizim kontrol edemeyeceğimiz bir yerden madde almış mı? Maddeyi aldığı yer sakıncalı mı, değil mi? gibi. Faturalarına vesairelerine bakmak durumunda kalıyoruz. Her şey tamam olduğunda sertifika veriyoruz.

Sertifikayı verdikten sonra esas macera başlıyor. Bizim için sertifika vermek yaptığımız işin %20'si. Kalan %80 ise o sertifikanın namusunu korumaktır.

Peki Bu sertifikaların geçerlilik süresi nedir?

1 yıllıktır. Eğer iki taraftanda sözleşmeyle alakalı memnuniyet sağlanırsa bu süre 2 yıla çıkabiliyor ama ilk olarak her zaman 1 yıldır. 2 yıldan fazlası bizim için yok. Yani 4 yıllık veya 5 yıllık sertifika olmaz.

Türkiye'de halk arasında devletin bir boşluğu olduğu söylenir hep. Sizce helâl gıda konusunda problem en çok hangi alanlarda görülüyor?

En çok helâlî anlama ve tanıma mevzusunda problem çıkıyor. Çünkü toplum ve devlet bilmiyor ki. Şimdi bugün devletin bütün kanunlarını, yasalarını, yönergelerini vs. inceleyin helâl veya haram kavramlarıyla alakalı hiçbir şey bulamazsınız. Hem Tarım Bakanlığına hem Sağlık Bakanlığına gidip bakın, onların mevzuatlarını kontrol edin. Kesinlikle bu haramdır bunu kullanmayın diye bir şey bulamazsınız. Bunlar acı şeyler ama gerçek şeyler.

Ben 1974-1979 döneminde Sanayi bakanlığında müsteşarlık yaptım. Yani bakandan sonra gelen bir noktada çalıştım. İlk defa ben o zaman gördüm devleti ve bir müslüman için ızdırıp verici bir olay bu. İçin kan ağlayarak kanunları uygulamak zorunda oluyorsun. Kanunlara karşı gelemiyorsun. Bugün ki hükümeti meydana getiren insanların gayrimüslim olduklarını dile getirebilir miyiz? Hepsî Müslüman. Hatta Müslümanlığı şiar edinmiş

insanlarımız var bugün ki hükümette. Buna rağmen şurada tabiri caiz ise kuş diliyle anlatabiliyorlar İslam ile ilgili meramlarını.

Şu ana kadar yeterli bir alana ulaşılmamış gibi görülüyor bunu neye bağlıyorsunuz?

En önemli helâl gıda kavramına sahip çıkmıyor birçok insan. Biliyorsunuz İslam dininde bir kaide var; "Bir işi yapmak istiyorsanız o işin fikhini bilmeden yapmayacaksınız." Ticaret yapacaksınız, ortaklık yapacaksınız, evleneceksiniz vs. bütün bunların fıkhta yerleri var. O bilgileri öğrenmek zorundasınız. Mesela anne çocuğa süt verecek. Anne çocuğa rastgele süt veremez bunun şartları var. O şartlara uygun olarak anne yavrusuna süt verebilir. Yahut genç bir delikanlı evlenecek. Kafasına göre, rastgele bir evlilik yapamaz. Evlilik şartları fıkhta tespit edilmiş. Buna riayet etmesi lazım. İslam bir hayat nizamıdır. Bu hayat nizamı hayatın her noktasına çözüm getirmiş. Bu çözümü öğrenerek uygulamak zorundayız ama bugün gıda sektöründe bu işleri yapan insanların %90'ı "bunları müslümanlara yedireceğim onların dine uygun bir şekilde bu işi yapayım" diye kafalarının köşesinde bile geçirmiyor. Hatta kasıtlı olarak ihanet ediyor birçoğu. Sahtekârlık yapıp bile haram yediyorlar. Mesela duyuyoruz, görüyoruz filanca üründe domuz kıyması tespit edilmiş. Şimdi bunu üreten adam domuzun haram olduğunu bilmiyor mu? Bunları Müslümanlara yedireceğini bilmiyor mu? Tabii ki biliyor. Yine de ucuz olduğu için domuzu kullanıyor ve yahutta halinliğinden yapıyor. Kendisi domuzsever olduğu için Müslümanların domuz yememesine kızıyor ve yedirmeye çalışıyor.

Peki tekrar sertifika mevzusuna dönecek olur isek, özellikle et ürünleri satan firmalar bir çok ürün satıyor. Verdiğiniz sertifikaları marka adına mı alıyorlar? Yoksa her ürün için ayrı ayrı sertifika almak durumundalar mı?

Sadece ürün için sertifika veriyoruz. Mesela filanca firma sertifika aldığı zaman her ürün için sertifika almış bulunmuyor. Sadece başvurduğu ürün için sertifika alabiliyor. 10 çeşitlik bir ürün yelpazesi var ise 10'u içinde sertifika alması gerekiyor. Kefâlet konusunu kafamıza iyi sokmamız lazım. Bu mesele çok önemli. Yani bir şey kefil oluyorsun bu ne demektir? Allah'ı şahit tutuyorsun. Ben buna kefilim diye.

Efendimiz (s.a.v) döneminde bir adam ölmüş. Cenaze namazını kıldırması için Efendimiz'e talepte bulunmuşlar. Bunun üzerine cemaate dönüp "Hayattayken borcu filan var mıydı?" demiş. Cemaatten biri de "Bana borcu vardı." demiş. O zaman arkadaşınızın namazını siz kıldırın demiş Efendimiz (s.a.v.). Kendisi kıldırmamış. Birisi yüklenmiş "Tamam, ben kefilim. Borcunu ödeyeceğim" demiş. Bunun üstüne Efendimiz (s.a.v) namazı kıldırması.



Bu yaptığımız işin mesuliyetini şimdi anlıyorsunuz değil mi? Biz bu işi yaparken 4 mezhebin hukukuna riayet etmek için de uğraşıyoruz.

Dünyada helâllik konusunda sadece yahudilerin dikkat etmesi hususunda bir algı var. Neden böyle bir algı var? Hristiyanlarda da böyle bir algı var mı?

Hayır, Hristiyanlar bu duyarlılıklarını kaybetmişlerdir. Yahudilerde ise sadece hahamların daha doğrusu hahamların başında olan insanların koymuş oldukları kaideler ile sınırlı bir uygunluk algısı var. Helâllik demek istemiyorum. Bu kelimeyi onlarla kullanmak istemiyorum. Kendi anlayışlarına göre dinlerine uygun olarak kabul ettiklerine "koşer" dedikleri bir belge veriyorlar. Tabii bu bizim anladığımız manada Allah'ın kabul edeceği bir helâllik kistası değil.

Bu iş ben sertifika veriyorum demekle olmuyor. Bu iş, bu ağır mesuliyeti taşıyabilecek insanların yapması gerekir. Bugün ortalıkta ben de sertifika veriyorum diyen insanlar var. Bunlar çok büyük yanığı içerisindedir. Çocuk oyuncuğu değil bu. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) çıktı piyasaya "ben sertifika veriyorum." diye. Ben yazı yazdım. Çocuk oyuncuğu değil "Helâl Sertifikası" vermek. Sen veremezsin bunu. Çünkü TSE İslam kurallarına dayalı bir şekilde kurulmuş bir kurum değil. Bir eliyle Türkiye'de ki şarap fabrikalarına belge veriyorlar. Şarabın kalitesi ile alakalı belgeler veriyorlar. Öyle kurulmuş çünkü. Laik devletin bir kurumu olarak kurulmuş.

Ben bunu İslam'ın temizliği ile bağdaştıramadığım için karşı çıktım. TSE ne kadar helâl sertifika veriyorum derse desin, ne kadar Diyanet işleri Başkanlığıyla çalışıyorum da derse desin. Bu sertifikayı veremez çünkü kadroları İslam çizgisinde yaşayan bir kadro değil. İnceleyin. Gidip başkan ile görüşmek istiyorum dediğinizde, sizi adeta çıplak bir sekreter karşılıyor. İslam'ı laikleştirmeye kimsenin hakkı yok.

Hocam GİMDES'in dini bir yönünün olmasına karşı olan tepkileri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tepki yok. İlk dönemler vardı lâkin şimdi bizim anlattığımız ve yaptığımız olay hepsini tatmin ediyor. Çünkü Allah çok önemli bir ayet yollamış insanlığa;

"Ey insanlar! Helâlen Tayyiben gıdaları yişiniz ve şeytanın aksine hareket edin, onun adımlarına uymayın..." (Bakara,168)

Ey insanlar diyor burada, bütün insanlığa sesleniyor ve "helâlen tayyiben" diyor. Sadece "helâl" demiyor. Helâl'in yanında bir de tayyib kelimesini kullanıyor ve hatta arapça ifade ile "helâli" kelimesinin anlamına yardımcı olan bir kelime "tayyib".

"Tayyib" nedir? "Tayyib" temiz, saf, pak, sağlıklı, kaliteli demektir. Cenâb-ı Hakk bu manaları vermiş "helâl'in

yanında.

Ben Amerika'da çalışırken bir Yahudi grubu bana eğer siz bu şartlara haiz ürünler getirirseniz Amerika'ya biz burada sizi tercih ederiz diyordu. Dindar bir yahudi grubuydu kendi inançlarına göre. Hristiyan veya Yahudi fark etmiyor. Allah'ın ayetinde söylenen şey bütün insanlığa söyleniyor. Kim istemez ki sağlıklı yürüyebileyim?

Bütün bunların dışında ülkemizde gıda güvenliği ne durumda? Bunlarla alakalı problemler nelerdir?

Bu olay güvenlik kelimesinin tanımına bağlı. Batıdan alınmışsa eğer güvenlik anlayışı sıkıntılıdır. Çünkü orada sadece dış yüzeye, yani bedene karşı bir güvenlik anlayışı var. "Food Safety" diye İngilizceden tercümesi "Gıda Güvenliği" olan belgeleri veya konseyleri bizi temsil etmiyor. Gıda güvenliğinin içinin doldurulması lazım. Batının gıda güvenliği mantalitesi, anlayışı, bizim Müslüman olarak ihtiyacımızı karşılamıyor. Yani temiz, hijyenik bir domuz etine batı "Güvenli Gıda" belgesi veriyor. Hatta bazı şaşkınlıkla helâl kesilmiş domuz eti diye bunları paketleyip satmaya çalışıyorlar. Bu insanlarda İslam'ın temelini kavrayamamış insanlardır. Tabi aynı mantığa sahip Türkiye'de dejenerasyon edilmiş insanlar da var. Onlarda batının bu mantalitesine uyuyor. Mesela batıda yenilebilir jelatin yazar etiketlerde. "Edible gelatin" bunu da bizimkiler "Yenilebilir jelatin" diye tercüme ediyorlar ve bunu da ürün etiketlerine koyabiliyorlar. Bizim saf, cıvık Müslümanlar da "aa yenilebiliyoruz." diye alıp bunları yiyorlar. Onların yenilebilirlik şartı, bizim yenilebilirlik şartımızdan çok farklı.

Ben bizzat Almanya'da 3 yıl yaşadım. "Edible Gelatin" kendilerinin ifadesiyle "Mezbahanelerden domuz, sığır, koyun karışık olarak kesilen hayvanların deri ve kemik parçaları bizim tesislerimize gelir ve bizde onlardan yenilebilir jelatin üretiriz." şeklinde anlatırlar. Yani onların anlayışında domuz deri ve kemiğinden yapılan jelatin yenilebilir jelatindir.

Almanya da ki jelatin fabrikaları diyorlar ki "bizim jelatinlerimiz karışık üretilmiştir. Domuz, sığır, koyun vs. onların deri ve kemiklerinden üretilmiştir. Dolayısıyla jelatinlerimiz domuzdan üretilmemiştir diyemeyiz" diyorlar. Lakin bunu kullanan bir yumuşak şeker firması olan "HARIBO" Almanya'daki fabrikasında, "üretimlerimiz, Alman sağlık standartlarına göredir ve jelatinlerimiz domuzdan olmamıştır diyemeyiz." diyor. Peki bizim ithalatçımız yapıyor onlar bu namuskarlığı gösterirken? Bizim ithalatçımız aynı fabrikadan jelatin alıyor ve Türkiye'ye sokarken sığır jelatinidir diye etiket yapıyor.

Peki bu denetlenmiyor mu?

Kim denetleyecek ki? Hayır kimse denetlemiyor maalesef...

Röportaj: Salim UZMAN- Murat AĞBABA

İYİ Kİ KİTAPLAR VAR

Mine C. : Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

Zerrin Ş. : 1987 Hatay Reyhanlı doğumluyum. 11 yıldır İstanbul'dayım. Evli iki çocuk annesiyim. Bağcılar şubesinde yönetim kurul görevlisiyim.

İKRA DERNEĞİ ile tanışmanızdan bahseder misiniz?

Eşim vasıtası ile tanıştım. İKRA Derneğinin eşime kattıklarının farkında olduğum için bende eşimin teklif etmesiyle katılmaya karar verdim.

Derneğimizle tanışmadan önceki hayatınız nasıldı?

Dernekle tanışmadan önce dinim hakkında fazla bilgiye sahip değildim. Eşimin getirdiği kitapların faydalarını hissedip sürekli kitap okumaya karar verdim. Eksiklerimi tamamlamayı ve öğrendiklerimle amel etmeye gayret etmeye başladım.

Daha önce kitap okuma alışkanlığınız var mıydı?

Vakit bulamıyordum bahanesini üretiyordum. Hiç öyle olmadığını biliyordum.

Sizi en çok etkileyen kitaplar hangileridir?

Çöldeki Işık, Hanım Sahabeler, Hanımlara Özel Fetvalar ve Şifa Tefsiri

Kitap okumaya vakit bulabiliyor musunuz?

İşlerden vakit bulmak zor lakin insan istedikten sonra insanın yapamayacağı şey yoktur. Size tavsiyem yararını fazlaca gördüğüm için, (evli olanlar için) sabah namazından sonra uyumayın, eşiniz ile beraberce kitap okuyun, muhabbet olsun diye eşinize size Türk kahvesi yapın :)

Kitap okuma alışkanlığını genel



olarak sabah namazı sonrası okuyorum ve uyumadan önce de alışkanlık haline getirdik, hamd olsun.

İnsanlara kitap okumayı nasıl sevdirebiliriz?

"Hazırdan elde edilen bilgiler kuma yazılmış yazılar gibidir.

Emek verilerek elde edilen bilgiler ise taşa yazılmış gibidir."

Hayatında yeni bir sayfa açmak isteyen kitap okuma ile dost olsun. Okumaya nasıl muhtaç olduğumuzu ailemiz için, yuvamız için ne kadar gerekli olduğunu hissettirsek sevdirebiliriz.

En önemlisi de bizler bunları yaşayarak onlara hissettirebilirsek başarıya ulaşacağımıza inanıyorum.

Müslüman bir genç kız nasıl olmalı?

Müslüman bir genç kız duruşu ve yaşantısı ile İslam'ı yansıtmalı. Müslüman bir genç ilk olarak aile yaşantısından ve okulundan öyle bir eğitim almalı ki, gerek Kur'an'ı Kerim, hadis ve diğer ilim-

lerle kendisini çeşitli kitaplar okuyup yetiştirmeli. Bulunduğu ortamda farkındalık oluşturmali. Duruşu, konuşması, hal ve hareketleri eğitilmiş, etrafına faydalı olabileceğini yansıtmalı.

İlk eğitim aileden: Çünkü aileler toplumu, toplumlar ülkeyi oluşturur. Böylece düzenli hayatlar ve eğitilmiş gençler çoğalır. Kur'an'ı Kerim'i ve Peygamber (s.a.v.)'in sünnetini hayata dönüştürmeli, yansıtmalı, yaşatmalıdır.

Son olarak derneğimiz hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?

Derneğimizin bana ve aileme çok faydaları oldu. Çevremdeki insanlara da faydalarını anlatmak için elimden geleni yapıyorum. Allah kendi dinini nasıl gönderdiyse O şekilde bilen, okuyan, okutan zümrelerden eylesin.

Yolumuz, yolumuz, bahtınız, bahtımız açık olsun. Dualarım sizlerle Vesselam.

İGEM (İKRA GENÇLİK VE ETÜT MERKEZİ) HAYIRLI OLSUN



...Onlar Râbb'lerine inanmış, bir grup gençti; onların hidayet bilincini artırmıştık." (Kehf Suresi, 13. ayet)

Asr-ı Saadet'in yüzlerce çocuk kahramanı vardır. Onlardan bir tanesi Umeyr bin Ebî Vakkas'tır (r.a.). Resul-i Ekrem'in (asm) Bedir'e gideceği duyulunca, hemen annesinin yanına koşmuş ve ona, "Hele sen şu kılıcını belime kuşansa, Resul-i Ekrem Bedir'e gidiyor, ben de gideceğim" demişti. Vakiayı, ağabeyi Saad bin Ebî Vakkas'tan (r.a.) dinleyelim:

"Durumumuz Resûlullah'a haber verilmeden önce, Bedir Savaşına gidilirken, kardeşim Umeyr'in gizlenmeye çalıştığını gördüm. Kendisine, 'Kardeşim, ne yapıyorsun böyle?' dedim. 'Resulullah'ın beni görüp, küçük kabul ederek, savaşa götürmemesinden korkuyorum, oysa ki, ben savaşa katılmayı çok arzu ediyorum. Belki Allah bana şehitlik nasip eder' dedi.

"Durum Resulullah'a arz edilince, onun savaşa gitmesine izin vermedi. Umeyr ağlamaya başladı, bunun üzerine Resulullah ona izin verdi. Kendisi küçük olduğu için ki-



licini omuzuna ben bağladım, şehit düştüğünde henüz 16 yaşındaydım."

İKRA Gençlik Birimi olarak gençlerimizin okul ve ev hayatlarından, sosyal ve kültürel alanlara kadar her açıdan örnek birer birey olarak yetişmeleri bakımından onlara destek olma niyetindeyiz. Bunun için gençlerimize hem evlerinde ki rahatlığı sağlayıp hem arkadaşlarıyla bir arada olma imkânını vermemiz gerekiyordu. Okul derslerinde başarılı aynı zamanda dini ve ahlâki değerlerine sahip çıkacak bir neslin yetişmesini her müslüman birey gibi kendimize vazife bildik.



İKRA Derneği olarak yeni Umeyr bin Ebî Vakkaslar yetiştirebilmek için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Uzun uğraşlar, yoğun koşuşturmaca ve ağır koşullar altında bu projeyi hayata geçirmek için çabaladık. Bu vesile ile çıktığımız yolda ilk adımımızı geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin buluşma noktası olması hasebi ile İGEM (İKRA Gençlik ve Etüt Merkezi) adlı hizmet yerimizi 8 Şubat 2015 Pazar günü gençlerimizin hizmetine sunduk.

İGEM (İKRA GENÇLİK VE ETÜT MERKEZİ) adı altında başlattığımız bu çalışma gençlerimize Matematik, İngilizce ve Türkçe derslerinde destek sağlamak amacıyla gençlerimizi öğretmen arkadaşlarımızla buluşturdu.

Şüphesiz ki bizim için en büyük örnek ve ölçü Allah Resulü Peygamber Efendimiz (s.a.v)'dir. Yeni Umeyr'lerin yetişebilmesi için Peygamber sevgisinin gençlerimizin yüreklerine nakşedilmesi gerekiyordu. Bu sevginin oluşması için Efendimizi (s.a.v) gençlerimize tanıtmak yeterliydi. Bu çalışmamız da bu sevginin inşasında katkımız olması ümidiyle Kâinat Efendisini tanımak ve anlatmak üzere gençlerimizi Allah Resulü'nün hayatı olan Siyer-i Nebi dersleri ile buluşturduk.

Allah Resulü Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) "Sizin en hayırlınız Kur'ân-ı Kerim'i öğrenen ve öğreteninizdir." hadis-i şerifine gençlerimizle birlikte mazhar olmak arzusu ve duası ile bu çalışmamızda gençlerimizi Kur'ân-ı Kerim derslerimizle de buluşturduk.

Faaliyetlerimiz bunlarla sınırlı değil tabii ki. Gençlerimizin sosyal ve kültürlü müslümanlar olarak yetişmesine de vesile olma gayretiyle başlattığımız bu çalışma onları periyodik bir şekilde kültür gezilerimizle buluşturdu. Aynı zamanda çalışmamız haftalık olarak yaptığımız sportif faaliyetlerimizle gençlerimizin enerji atmalarını ve arkadaşlarıyla olan bağlarını güçlü hale getirmeyi sağladı.





Gençlerle ilk motivasyon seminerimiz

Gençlerimize güzel bir gelecek hazırlama yolunda işe başladığımız İGEM (İKRA Gençlik ve Etüt Merkezi)'in ilk motivasyon seminerini Esenler şubemizde gerçekleştirdik. Daha önce derneğimizin kitap okurlarına düzenlediğimiz bu semineri gençlerimize uygulama kararı aldık. Onlara destek amaçlı düzenlediğimiz bu seminerimizin ilk konuğu Opr. Dr. Salih Selman oldu.

İlk olarak kahvaltı programı ile başlayan motivasyon seminerinde öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Seminerde aynı zamanda lise öğrencilerimizde yer almıştı.

Kahvaltı sonrası kendi hayatını anlatmaya başlayan Salih

Selman hocamız daha sonra öğrencilerin sorularını cevaplayarak gençlerimize nasihatlerde bulundu. Öğrencilerimizin yoğun ilgisinden çok memnun olan Salih Selman okul hayatını ve doktorluğunu anlattı.



KİTAPLA HAYATI DEĞİŞENLER



Hakan ULUÇ:
Okurlarımız için sizi tanıyabilir miyiz

Ömer Çavuş: 1976 İstanbul doğumluyum, aslen Trabzon Maçkalyım. Özel sektörde çalışıyorum, 4 yıldır Başakşehir'de oturuyorum.

İKRA Derneğiyle nasıl tanıştınız?

Gençlik döneminde ailem Esenler'de ikâmet ediyordu. Fatih mahallesi 5.caddede Hicret Mescidi vardı ve ben oraya Kur'an-Kerim dersi almaya gidiyordum. Daha sonra ailem Güngören'e taşınınca bağım koptu. Yıllar sonra Hicret Mescidinden tanıştığım İlhan ULUÇ kardeşimle Bağcılar'da tevâfuk eseri karşılaştım. Geçmişin verdiği özlemlerle muhabbet ederken beni derneğe, sohbetlere davet etti. O ilk sohbet sayesinde ve Allah (cc)'in izni ile İKRA Derneğiyle tanışmış oldum. Allah (cc) kendisinden razı olsun.

Daha önceleri kitap okur muydunuz? İKRA Derneği ile hayatınızda nasıl bir değişim oldu?

Düzenli olmasa da kitap okuyordum, iyi hocaların hayat tecrübeleriyle ellerinden geçmiş düzenli bir liste doğrultusunda değil tabii ki. 2009 yılında İKRA Derneğiyle tanıştıktan sonra düzenli, seviyeli bir şekilde kitap okumaya başladım ve halen 2.seviyede Prof. Dr Hamdi DÖNDÜREN hocamızın ilmihalini okuyorum. İKRA ile tanışmadan önce hayatımda bir boşluk yaşadım ama içimde her daim bağlı olmak istediğim manevi bir ortam özlemi vardı. Rabbime şükürler olsun, o ortamı İKRA'da buldum.

İKRA ve kitabın hayatıma girmesiyle ibadet noktasında daha bilinçli ve daha ilgili bir İslami yaşam formatım oluştu. Aile bağlarını, anne baba haklarını daha iyi öğrendim ve bunu hayatımın baş sayfalarına ekledim. Çocuklarımla daha çok vakit geçirmemin ve onları İslam'a daha elverişli yetiştirmenin önemini anladım.

Kitap listemizde en çok beğendiğiniz kitap hangisi?

Muhakkak ki bütün kitaplar birbirinden değerli ve güzel, fakat benim için en güzel kitap (Zülcelâli-vel-İkrâm) Azamet ve Kerem sahibi olan Allah (c.c)'in kitabı olan Kur'an-ı Kerim'dir. Kitap listemizden okuduğum kitaplar arasında en etkilendiğim kitaplar ise;

1. seviyede Durali YILMAZ'ın "Çilekes Müslümanlar" ile 2. seviyede Necip Fazıl KISAKÜREK'in "Çöle İnen Nur" adlı kitapları.

Ailenizin dernek hakkında fikirleri ve tepkileri nelerdir?

Ailem ilk başlarda dernekte bulunmamdan dolayı temkinli yaklaştılar, sebebi ise medyada dolaşan bazı hadiselerdi. Ailemi kitap listesiyle tanıştırdım, onlara yapılan faaliyetlerin neler olduğunu, buradaki arkadaşların kimler ve neler yaptıklarını anlattım. Sonrasında babamı da sohbetlere davet ettim. Gelip nelerde olduğumu, arkadaşlarımla kimler olduğumu görmesini istedim ve tabii ki gelip kendi gözleriyle gördükten sonra bu şüpheleri ortadan kaldırmış oldu ve desteklerini esirgemediler.

Toplumu kitap okumaya nasıl davet edebilirsiniz?

Kitap okumaktan ya da uzun yazıları okumaktan korkmamak gerekir. Öyle bir alışkanlık haline geldi ki, bir yazıyı okumaya başlamadan önce yazının uzun olup olmadığına bakıyoruz. Eğer uzunsa "amaaaan, boş ver, kim okuyacak şimdi bunu, özeti yok mu bunun?" diyoruz. Çağa ayak uyduralım derken, çağın gerisinde kalıyoruz. O yüzden her daim yanımızda bir kitap olmalı, okumalıyız ve okutmalıyız.

Bilgisayar ortamından okuduğunuz yazılar ile elinizdeki kiptaptan okuduğunuz yazılar arasında fark vardır. Biz İKRA ailesi olarak okur ve bunu hayatımıza geçirirsek eminim ki kitap için yaptığımız tebliğ karşılık bulacaktır.

Örnek ve vasıflı bir müslüman genç nasıl olmalıdır?

Akla ve ilme dayalı bir iman sahibi, başkasıyla değil nefsiyle uğraşan, daima ölümlü düşünün ve kul hakkına riayet eden, sözü özü bir, vatani ve ülkesi için özverili ve fedakâr olmalıdır. Bunun da yolu tabii ki kitap okumaktır.

Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Son olarak bize söylemek istediğiniz neler var?

Ben teşekkür ederim. Bizlere de bu faaliyetlerin içerisinde yer verdiğiniz ve toplumuza kitap kültürünü aşıladığınız için Allah (cc) razı olsun. Rabbim yolunuzu ve yolumuzu daim etsin, inşallah. Daha güzel gelecekte yeni arkadaşlarla yolumuza devam etmek dileğiyle, Allah (cc)'a emanet olun.



Ekrem KIZILTAŞ ile Motivasyon Seminerimiz

Yönetim üyelerimizin ve 2.sınıf ve üstü okurlarımızın katılabildiği motivasyon seminerimizin 11 Ocak 2015 Pazar günü konuğu gazeteci yazar Ekrem KIZILTAŞ bey idi.

09.00'da kahvaltıyla başlayan programımızın ardından Ekrem KIZILTAŞ hocamız konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı.

İlk, orta ve liseyi Ordu'da okuduktan sonra üniversiteye hazırlanmak için İstanbul'a gelen ama imkânları el vermediği için kursa gidemeyen KIZILTAŞ bir iş girer ve kendi kendine ders çalışmak için Milli Türk Talebe Birliğine bağlı olan Konya Talebe Yurdu'nda kalır. Burayı seçmesinin nedeni yurtta 5 vakit namaz kılıyor olmasıdır. Daha sonra buradaki ağabeylerin gazeteciliği veya edebiyatı seçmeline tavsiyesi ile İstanbul İktisadi

İktisadi Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu'nu (şimdiki Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi) kazanır ve aynı günlerde MTTB'nin yayın organı olan 15 günde bir yayınlanan ÇATI gazetesinde göreve başlar ve gazetecilik hayatına başlamış bulunur. Çocukluğundan, okuduğu yıllardan, işi ile alakalı yaşadıkları ile dolu dolu geçen hayatını bize anlatan hocamız, okumanın önemini gösteren bir hayat ile bizlere örnek oldu.



Hikâyenin geri kalanı

<http://ikraderneği.com/ekrem-kiziltas-gazetecilige-dogru-bir-hayat/linkinde>.

Hız. Ömer'in Hayatı ve Örnekliği



Mutad olarak düzenlediğimiz Perşembe sohbetlerimizin 26 Şubat tarihli konuğu M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi meslek dersi hocalarından Osman BAŞAK beyefendi. Hocamızın konusu Hz. Ömer'in hayatı ve örnekliği. Osman hocamız şunlardan bahsetti:

Hız. Ömer (ra), 581 yılında Mekke'de dünyaya geldi. Hicretten kırk sene evvel kadar doğmuştu. Buna göre, Peygamber Efendimiz'den (sav) 12 veya 13 yaş küçük olduğu anlaşılabilir. Hz. Ömer Mekke site devleti dış işleri bakanı gibi çalışmaktaydı, okuma yazma bilir, sözünü itibar edilir bir kişiydi.

Hız. Ömer Mekke müşrikle-

rince Hz. Muhammed'i (sav) öldürmek üzere görevlendirilmiş, yolda bu niyetini anlatan bir sahabe tarafından, hedef sapırmak amacıyla, gizli bir Müslüman olan kız kardeşinin evine yönlendirilmiş, önce gidip onunla ilgilenmesi söylenmişti. Kız kardeşinin evine geldiğinde evden gelen Kur'an sesini işiten Hz. Ömer "Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih etmektedir..." diye başlayan Kur'an ayetlerinden (Taha ve Hadid surelerinin ilk ayetleri) etkilenecek Müslüman olmuştu.

Müslüman olduktan sonra müşriklere karşı çok sert davranmış ve dinini her ortamda, kimseden çekinmeden herkese meydan okuyarak savunmuştu. Namaz konusunda çok hassas davranırdı. Ölüm döşğinde bile "salâh salâh" dediğinden yerinden fırladı ve "namazı terk edenin dini yoktur" diye üç defa tekrar etti.

Hız. Ömer'in (ra) 10 yıl kadar süren hilafet döneminde Bizans ile yapılan Yermük, Halep, Ecnadin, Demirköprü, Dathin, Firaz ve Qarreen muharebeleri ile Mısır, Suriye, Lübnan ve Filistin; Sasaneler ile yapılan Köprü, Nihavend, Kadisiye muharebeleri ile de Irak'ın tamamı ve İran'ın büyük bir kısmı feth edildi.

Hız. Ömer (ra) 1 Kasım 644'te, kendisinden alınan verginin azaltılmasını isteyen, ancak talebi kabul edilmeyen İranlı Ebû Lü'ü'e tarafından Medine'de sabah namazında hançerle saldırıya uğradı. Saldırgan İntihar ederken Hz. Ömer (ra) 3 gün sonra vefat etti. Hz. Aişe (ra)'nin muvakaatıyla Hz. Peygamber'in (sav) ve Hz. Ebu Bekir'in (ra) yanına defnedildi."

Aşkınlık, Arınmışlık, Adanmışlık...

12 Şubat 2015 Perşembe günü sohbetimizin misafiri hocası İslam dünyasının çeşitli coğrafyalarına yardım ve destek faaliyetlerinde bulunan, Filistin meselesine gönül vermiş gazeteci, yazar ve düşünce insanı Ramazan KAYAN beyefendiye ağırladık.

Hocamız sohbetinde genel hatlarıyla şunlardan bahsetti; "İyiliği sürdürülebilmenin, kötülüğe karşı durabilmenin sırrının şu kelimeler de saklı olduğunu düşünüyorum: Aşkınlık, Arınmışlık, Adanmışlık..."

Aşkınlık; Toprağa takılı kalan insan, ruhunu iskaladı. Kutsalları, değerlerini dumura uğrattıkça insanın çamurlaşma süreci hızlandı. Fizik dünyanın verileri ile yetinen birey ötelev ötesinden koptu. Bu kopuş yok oluşa kapı araladı. Tüm seküler, rasyonel, liberal, fiziksel reçeteler ne tedavi edebilir ne de tatmin. Artık tüm bunları aşmak ve aşkın olanda buluşmak lazım...

Arınmışlık; Biz tevhid ile arınmadan, takva ile donanmadan ne Hakk'ın temsilcisi ne de hakikâtin tebliğcisi olabiliriz. İç dünyamızda bir temizlik hareketi gerçekleştirilmeyenlerin, dış dünyada sürdürülecekleri iyilik projeleri karşılık bulamayacaktır. İslah hareketi ancak salihler eliyle sürdürülebilir...

Adanmışlık; Kendini önceleyen ve sadece kendisi için yaşayanların kimseye verecek bir şeyi kalmamış demektir. Başka için yaşama erdemini kuşananların eli ile dava yürüyecektir. Şayet bizde; anlam, yorum, birikim, donanım, deneyim, bilgi, beceri, başarı, analitik düşünce, stratejik derinlik gibi zenginlikler var ama, adanmışlık ruhu, fedakârlık bilinci oturmamışsa bir rüzgar estiremeyiz, yeni çığlıklar açamayız...

Hasbilk, harbilk, kalbilk olmadan hesaplıktan, fırsatçıktan, çıkarlıktan, bencilikten nasıl kurtulabiliriz?..

Aşk için... Azim için... Aksiyon için... Adam olmak için, adanmışlık şarttır...

Hocamız adanmışlık konusunda bahsederken İslam coğrafyalarına ziyaretlerinden sıklıkla söz ederek, eskiden bir papaz olan ve sonra İslam'la şereflenen Musa Bangura isimli bir mücahidin ismi üzerinde yoğunlukla durdu. İslamiyeti tercihinden sonra tebliğ faaliyetlerine başlamış, kendisini ve ömrünü İslam'ı anlatmaya adanmış ve binlerce Sierre Leone'linin hidayetine vesile olmuş ve çalışmalarına hali hazırda devam eden Musa Bangura Türkiye'ye de çeşitli defalar ziyaretlerde bulunmuş örnek bir şahsiyettir. Adanmışlık konusunda yeterli bir örnektir.



BİLGİ YARIŞMASI



Bağcılar şubesi olarak 04.01.2015 tarihinde "Örnek Halifeler Dönemi" konulu bilgi yarışmamızı icra etmiş bulunmaktayız.

Yarışma konumuz 1. Seviye kitap okuma listemizde bulunan İhsan Süreyya Sırma hocamızın "İslami Tebliğin Örnek Halifeler Dönemi" adlı kitabı idi. Yarışmacı arkadaşlarımız bu kitabı okuyarak yarışmamıza katıldılar. Yağmurlu ve soğuk bir havaya rağmen gerek katılımcı arkadaşlardan gerekse seyircilerimizden bugün katılımın olması bizleri mesut etti, katılımcı kardeşlerimizden Allah razı olsun. Çok zor ve bir o kadar da eğlenceli geçen yarışmamızın sonunda;

1.olan Saban TEKİNALP kardeşimize hediyesi olan Cep telefonunu Genel Başkanımız ve jüri üyemiz olan Mehmet Çelik bey,

2.olan Ziya ERYİĞİT kardeşimize hediyesi olan tabletini Bağcılar Şube Başkanımız ve jüri üyemiz Hasan Çakır bey ve

3.olan Kerim KIRAL kardeşimize hediyesi olan çeyrek altını jüri üyelerimizden İbrahim Uluç bey takdim ettiler!

Ayrıca Genel Başkanımız Mehmet Çelik hocamız bütün katılımcı arkadaşlarımıza Uluç Büfe'den sabah kahvaltısı ikramında bulunmuştur.

Kitap Okuru Dostlarımıza Ziyaret



Kitap okumanın harika bir meşgale olduğuna ne şüphe. Fakat yine de uzun ve yorucu bir günün ardından, televizyon kumandasına uzanmak bazen bir kitaba uzanmaktan daha kolay gelebiliyor. Sakın vazgeçmeyin! Çünkü kitap sevmenin, birçok avantajı var.

Herkesin sıkça dile getirdiği kitap okuma gerekliliği içi boş bir tavsiye değildir. Tarihte ve günümüzde görüldüğü gibi okuyan, öğrenen toplumlar birçok alanda başarı sağlamışlardır. Diğer toplumlar ise eğitim eksikliğinden dolayı geri kalmışlardır. Toplumlar gelişmek, çağdaş uy-

garlık seviyesine gelebilmek için en büyük yatırımlarından birini eğitime yapmaktadırlar. Eğitim için ise kitap okumak şarttır. Bu zamanda derneğimize gelip kitap okuma programımıza katılarak boş zamanlarını okuyup öğrenerek geçiren Abdullah KIZGIN, Ahmet TOLU, Sinan KAYA ve Abdullah KIZGIN kardeşlerimize ev veya işyerlerinde ziyaretlerde bulunduk. Kendilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz. Allah okudukları ile amel etmeyi nasip etsin.

Sen Allah'ın Özel Misafirisin

20 Ocak 2015 Salı günü mutad hocalarımızın dışında farklı bir konduğumuz vardı: "Şeytan Bu Kitaba Çok Kızacak" adlı kitap serisinden tanıdığımız Feyzullah BİRİŞİK. BİRİŞİK hocamızın anlattıklarından özetle;

Her kitabın farklı bir hikâyesi ve farklı bir oluşum serüveni vardır... Bazı kitaplar vardır tavsiye üzerine hazırlanırken bazı kitaplar da hiç hesapta olmayan bir vakitte randevusuz gelen bir misafir gibi akla gelir ve hazırlanır... Daha önceden hazırlığı ve projesi yapılmamıştır...

"Sen Allah'ın Özel Misafirisin" adını koyduğum son kitabım, yazmayı düşündüğüm kitap listemde yoktu... Bir akşam vakti sürpriz bir şekilde ortaya çıkarak gündemime girmeyi başardı...Bundan yaklaşık üç yıl kadar önce bir akşam vakti çalışma odama geçmiş, zihnimde filizlenen düşünceleri boş bir kâğıda serpiştiriyordum... Kalemim, kağıtla adeta dost olmuş, sanki bana yeni bir kitabın müjdesini veriyordu...

İlham denen şey sayfa sayfa bilgi servisine baş-

lamıştı bir defa... Durdurmak istemedim ve her ne dediyse, kalemim itiraz etmeden sessizce kelimelere döktü... Kitabın iskeleti sürpriz bir şekilde kısa bir zamanda kurulmuştu...O gece, benim hayatımın dönüm noktasıydı... Hayata bakış açım değişmiş ve yazmış olduğum hiç bir kitap beni bu kadar çok sevindirmemişti...

Ve ilk konferansımda bu konuyu anlatmaya karar vermiştim... İlk konferans talebi Bursa'dan gelmişti... Büyük bir heyecan ve coşkuyla 'Sen Allah'ın Özel Misafirisin' başlıklı konferansımı verdikten sonra yolların İslam davetçileri olan kardeşlerim, konferans sonrasında 'böyle bir üslupla ilk kez karşılaştıkların, Allah'a ve İslam'a olan bakış açılarının tamamen değiştiğini ve bu konunun çok fayda vereceğini' söylemeleri beni daha da çok sevindirmişti...

Bu kez bir vesileyle tanıştığım Arap bir profesöre, Bangladeşli bir doktora, Tacikistanlı, Kosovalı, Almanyalı, Bosnalı ve Mısırlı İslam davetçilerine kitabımın içeriğinden bahsettiğimde onlardan şu tepkiyi almıştım;

"Çok orjinal bir üslup bu... Bunu mutlaka dünya dillerine çevir... Evrensel bir bakış açısı ve okurunu hiç bir itiraza yer vermeden hidayetin kapısına kadar getirecek bir üslup..."

İslam davetçilerinin olumlu tepkileri heyecanımı daha da artırmıştı... Bu üslup, sanırım Allah'ın bana hidayetten sonra vermiş olduğu en büyük ni'metti...

Yurt içi ve yurt dışında bütün konferanslarımda bu konuyu işlemeye karar vermiştim... Gittiğim hemen hemen her yerde benzer tepkiler aldım... Ve gelen mailler aynı dili konuşuyordu;

"Hocam, -ya da Feyzullah bey-;

İslam'a bakış açımız değişti ve kendimizi Allah'a karşı mahcup hissetmeye başladık... Açıkçası İslam dininin böylesine güzel ve özel hazırlandığını bilmiyorduk... Gerçekten de kendimizi Allah'ın kontrolünde olduğumuzu ve Allah'ın özel bir misafiriymiş gibi hissetmeye başladık... Meğersem İslam dini, Adem aleyhisselam'dan bu yana insanları kırmızı halı üzerinde yürütüyormuş ama maalesef bunun farkında değildik..."



Yrd. Doç. Dr. Ahmet EFE ile Fıkhi Meseleler



Soru: Faizsiz bankalardan ev, araba ...vs kredisi alınabilir mi?

İslam fihna göre mudarebe diye bir sistem var, mudarebe şirketi diye bir sistem var. Mudarebe şirketinin asıl temeli şu; para, sermaye birinden, sermayeyi çalıştırmak bir başkasından, kâr ortak; bunun adı mudarebe. Benim param var ama iş yapma becerim yok. Birisi birisine diyor ki; al bu parayı çalıştır kârın yüzde şu kadarı senin yüzde bu kadarı benim diyor; bunun adı mudarebe. Fakat parayı verirken al şu parayı senden her ay şu kadar para isterim dediği zaman bunun adı faiz. Kâr ortaklığı olacak. Verdiğiniz kişi hiç kâr edemedi ise, onun emeği boşa gidecek senin de paran, kâr alamadığın için hiçbir şey alamamış olacaksın. Adam çalıştı çabaladı fakat zarar etti, sen sadece anaparandan ne kurtarabilirsen onu alabilirsin. Örneğin 1000 tl para verdin zarar ettin, elinde kaldı 500 lira, 500 lirayı alır oturursun, ben sana bu yaptığın zararı ödettiririm diyemezsin. Çünkü mudarebe akdinde güvene dayalı bir şey vardır.

Bu mudarebe sistemini günümüzün modern hayatına uyarlamak istediler. Ne yaptılar; dediler ki bir İslâm bankası kuralım. Adı İslâm... Banka ile İslâm'ın yan yana gelmesi biraz ateş ile barutun yan yana gelmesine benziyor ama getirdiler bunu. Şimdi bu finans kurumları kuruldu, yurt dışında başladı önce; Sudan da Mısır da... Bir şirket, banka kuruldu; biz bu bankaya mudiler olarak para verdik, bu bankalar toplanan parayı ticaretle kullanarak kâr getirecek işler yapıp havuzda kâr biriktirecekler. Alacak satacak, makine alacak makine satacak, inşaat yapacak vs. Burada havuzda biriken paranın bir kısmını banka alacak bir kısmını da mudilere dağıtacak. Finans kurumlarının başlangıcı, kuruluşu böyle başladı.

Türkiye'de ilk kurulduğu zaman da böyle çalışıyorlardı. Size maki-ne lazım, gidiyorlar örneğin Japonya'dan alıp getiriyorlardı, satıp kâr yapıyorlardı. Buraya kadar bir şey yok, doğru mu? Fakat daha sonra bu iş zor geldi, buna eksper lazım, daha çok eleman, işçi çalıştırmak gerekince, dışarıdan mal alıp satmak zor gelince masa başında yapmaya karar aldılar. Pekli! Masa başında nasıl olacak bu iş? Para

var, size de para lazım, fakat diğer bankalar gibi size yüzde şu kadar faiz ile para veremiyoruz, adımız İslam bankası ya. Peki nasıl yapacak bunu? Kârsızda olmuyor. Bu sefer dediler ki örneğin; alacağın evi sen bul, fiyatını öğren, pazarlığını yap ama sonuçlandırmadan önce bize gel. Sonuçlandırmadan önce gittiniz dediniz ki benim şu kadar param var, evin de değeri şu para. İşte burası önemli!!! Bu sefer banka diyor ki; sen şu peşinatını bana ver, ayda ne kadar ödeyeceksin onu da söyle, sizinle de anlaştıktan sonra diyor ki, sen şimdi benim vekilimsin, git benim adıma benim vekilim olarak o evi al, tapunu al, tapunun üzerine de ipotek koyalım. Borcunu ödeyene kadar ev ipotektir, satılmaz. Gerekli işlemler yapıyor banka ev sahibine diyor; ey filanca benim adıma falanca kişiyi evini sat parasını ben hesabına yatırdım diyor. Sonra banka size diyor ki tamam ben ona yüz bin lira ödedim sen şimdi bana taksitle yüzüymibin ödeyeceksin. Evi ben ondan aldım sana sattım.

Şimdi elinizi vicdanınıza koyun evi kim sattı, kim aldı? Bu gün sözle, lafla ev aldım demiş olsanız sözle lafla tapusuz ev alamazsınız. İşte burası ayırım noktası; bazı hocalar diyorlar ki kişinin tapu alması şart değildir, alış veriş için doğru, tapu olmadan da bir şeyler alınıp satılır. Söz yeterlidir diyorlar, bankanın ben senin evini aldım demesi kâfidir, diyorlar. Dolayısı ile banka evi almış size de taksitle satmış oluyor. Yapılan resmi işlemleri, prosedürleri nazara itibara almıyorlar. Bu günkü İslam bankalarının finans kurumlarının dağıttığı paranın kâr olduğunu söyleyenler buradan hareketle söylüyorlar.

Şimdi hep beraber söyleyelim; bunun için illa hoca olmak gerekmiyor. Şurda örfe, aklen, resmen evi alan kim, satan kim, banka neci? Banka sizin adınıza örneğin yüzbin tl veriyor sizden yüzüymibin lira geri alıyor. Bu farka siz ne diyorsunuz? Burada ki alış veriş ile biz kendimizi kandırmayalım. Bu yerin bir üstü bir de altı var orda hesap vereceğiz biz bunu. Bir de ev alacak kimse mi bankayı vekil tutar, banka mı ev alacak kişiyi vekil tutar? Vekalet ters işliyor burada. Bunları söylememin sebebi hep beraber düşünelim diye çünkü çok netamel bir konu bu. Aslında işin için de kendimizi kandırma gibi bir durum söz konusu, işin ruhuna indigimiz zaman İslami yön-den pek tutar tarafı yok gibi görünüyor.



YENİ YENİ NESİLLER

Şubemiz yönetim kurulunda görev yapmakta olan Mustafa YEMEZ kardeşimizin dünyaya gelen oğlu Mehmet Akif için 17 Şubat Salı günü Mustafa kardeşimize "göz aydınlığı" ziyaretinde bulunduk.

Aynı zamanda yıllarca İKRA DERNEĞİ'ne hizmette bulunan Yakup YEMEZ ağabeyimizin oğlu olan Mustafa kardeşimizin de bu hizmetin için de yetişip ellerimizde büyürken onun da evladını görmek bizler için ayrı bir sevinç kaynağı oldu. Yeni yeni nesiller bizlerden sonra bu hizmeti sürdürmeye devam etmesi temennisi ile Allah ümmete hizmetkâr, ailesine hayırlı evlat eylesin. Sunulan ikramlardan dolayı Esra hanım kardeşimize teşekkür ederiz.



MAKSAT MUHABBET

31 Ocak 2015 Cumartesi günü şubemiz yönetiminde bulunan dostlar ile hoşça bir vakit geçirmek, kardeşliğimizi pekiştirmek ve biraz da eğlenmek için bir araya geldik. Ağabeylerimizin eski anılarını anlatarak başlayan programımızın devamında Servet Karakuş ve Mustafa Yemez'in dublajlarını daha önceden hazırladıkları sinevizyonda izleyerek eğlendik. Ardından genç kardeşlerimizin düzenlediği bilgi yarışması ile gruplar halinde soru cevap eşliğinde hoşça bir vakit geçirdik.



“Namazda Huşu ve Derinlik”



20 Şubat Cuma günü sohbetimizde “Namazda Huşu ve Derinlik” konulu seminerimize katılan yazar Cemil TOKPINAR hocamız önemli açıklamalarda bulundu.

“Namaz adına yeni bir karar ayrılalım” diyerek sohbetine başlayan hocamız, Namazla ilgili Kur’an-ı Kerim’de doğrudan 100 civarında, dolaylı olarak da 500 civarında ayet-i kerime ve 1200 civarında hadis-i şerif bulunduğunu belirtti.

Müminlerin en büyük özelliklerinden birinin huşu içerisinde namaz kılmak olduğunu vurgulayan Tokpınar, ülkemizde namaz kılmayanların oranının yüzde 75 olduğunu ve namaz kılanlarında huşu içerisinde kılabilenlerin sayısının çok daha az olduğunu ifade etti.

Huşu’nun Allah’tan korkmak, Allah’ı saygı ile, korku ile, titizlikle, sevgiyle, dikkatle anlayarak namaz kılmak olduğunu söyleyen Cemil Tokpınar: “Bazı alimlerimiz tarafından farz kabul edilen huşu’yu yakalayabilmek için; 1-Namazı önemsemek, yani hayatımızın olmazsa olmazı olarak kabul etmek, 2-Dünyamıza ve Ahiretimize fayda vermeyen şeylerden yüz çevirmek yani bizi ilgilendirmeyen önemsiz haberler, spor müsabakaları v.b. şeyler için zaman harcamamak. Namazda başka şeyler düşündüğümüzden şikâyet ederiz, o zaman aklımızı, zihnimizi boş şeylerle doldurmamalıyız” dedi.

Namazda huşu’yu yakalayamamanın sebeplerini de anlatan Tokpınar bunun nedenlerini şöyle açıkladı:

- 1-Hızlı namaz kılmak.
- 2-Duaları rastgele okumak.
- 3-Tadil-i erkana uymamak.”

Bunların en önemlisinin “hızlı namaz kılmak” olduğunu belirten hocamız, “ezan okunduğunda insanlar içinden ne diyor? Namaz için acele mi ediyorlar? Namazı kılp asil işime mi döneyim diyor ? ya da namazı erteleyeyim ya da kazaya mı bırakırım? diyor. Şunu bilmek gerekir ki asil gündem “Namaz’dır. Önceliği olan namazdır. Hızlı namaz kılmayı engellemek için, namaz surelerini ve du-

alarını yavaş yavaş okumalı, okuduğumuzun anlamını öğrenmemiz gerekir. Bizler namaz kılarken Allah (cc) ile konuşuruz, ona göre okuduğumuzun anlamını da bilmemiz gerekir. Hızlı okumanın bir nevi Allah (cc)’a saygısızlık olabileceğini unutmamalıyız.” dedi.

Konuşması dikkatle takip edilen Tokpınar sunuları ilave etti: “Münâfıkların alametlerinden biri de; “Namazlarda tembellik etmeleridir.” Onun için namaz konusunda çok hassas ve dikkatli olmalıyız.” Ayrıca, namazlarda en çok okunan surelerin İhlas/Kevser/Fil ve Nas surelerinin olduğunu belirterek Fatihâ’dan sonra zammı surenin sadece bu surelerden ibaret olmadığını Kur’an-ı Kerimden bir ayet de okunabileceğini belirtti. Ve ezber konusunda ülkemizde büyük eksiklik olduğunu altını çizdi. Ekmeğin bütün olarak yenilemeyeceği misalini getiren Tokpınar, ekmeğin parça parça yenilebileceği gibi Kur’an-ı Kerim’in de ayet ayet ezberlenebileceğini belirtti.

Konuşmasının son bölümünde bir kişinin namaza başlamasına vesile olmanın ne kadar büyük bir sevap olduğunu belirten hocamız, nafile namazların huşu’yu artırdığını vurguladı.

Hocamız çocuklarımıza 2,5 yaşında namazı sevdirmeye onlara öğretmeye başlamamız gerektiğini belirterek sohbetini dualarla tamamladıktan sonra kitaplarını imzaladı



TUNA ŞUBEMİZ YENİ HEDEFLERİNİ BELİRLLEDİ

> Tuna Şubemiz, 31 Ocak Cumartesi akşamı yönetim kurulu üyelerinin tamamının katıldığı “Yıllık Değerlendirme Toplantısı”nı gerçekleştirdi. > Bir önceki yılın verilerini birim sorumlularından dinleyen yönetim kurulu üyeleri, gelecek dönem hedeflerini belirledi. Yaklaşık 5 saat süren toplantıda, tüm yönetim kurulu üyeleri fikirlerini sundu. Hedefe ulaşma noktasında ve Hakk’a hizmet noktasında nerede olduğunun da sorgulandığı ve konuşulduğu toplantı oldukça verimli geçti. > Yapılan hizmetin önemine değinen Şube Başkanı Talip Demir, hiçbir amaca zahmet-siz varılmayacağını belirterek, bir hizmette bulunurken önce Kur’an-ı Kerim sonra Peygamber Efendimizin sünnetine ve Hadis-i şeriflere sımsıkı sarılmamız gerektiğini altını çizdi.

İman Çekirdek ise Amel Çiçektir

Tuna Şubemizde 11 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilen sobhete konuşmacı olarak Derneğimiz Hanımilar Komisyonu Başkanı Şule ÇELİK Hanım katıldı. Hocamız, “İman ve Salih Amel” konulu sunumunda, “İman çekirdek ise amel çiçektir” ve “salih amel ise Peygamber Efendimizin Kur’an-ı yaşadığı şekilde yaşamaktır” dedi.

Şule hocamızın anlatımından özetle; Peygamber Efendimiz “iki nimet vardır insanların çoğu bunlardan habersizdir; sağlık ve boş vakit. Zamanı israf edersek iflas ederiz.” demiştir.

Peygamber Efendimizin (as) ashabına “müflis kimdir biliyor musunuz?”, diye sordu: > Ashabi kiram “müflis parası ve malı olmayan kim-sedir”, dediler

> Allah Resulü “Benim ümmetimin müflisi (iflas eden) o kimsedir ki kıyamet gününde namaz, oruç ve zekâtla gelir; fakat iftira etmiş, başkasının malını yemiş, kan dökmüş olursa dolayı onun iyiliğinden o adamlara verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden iyiliği tükenirse hak sahiplerinin günahları o kimseye yükletilir. Sonra o kişi cehenneme atılır.”

Allah’a doğru bir yoldayız, seferdeyiz. Ömür sermayemizi tükenmeden iman ve salih amellerde bulalım, hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden olalım.

Ayrıca “Hak” konusunda da açıklamalar yapan ÇELİK hocamız, “hak” dört anlama gelir.

> Allah’ın isimlerinden biridir. Biririmizi Allah’a davet edeceğiz.

> Kur’an’ın isimlerindedir. Kur’an’a davet edeceğiz.

> Doğru/doğruluk anlamına gelir, doğruluğu tavsiye edeceğiz.

> Adalet anlamına gelir, haksızlığın karşısında duracağız.

Kur’an-ı Kerim okumanın da önemine değinen hocamız, “Bir adaya düşününz elinizde o adaya ilgili bir kitap



olsa yararlı ve zararlı yiyecekler, tehlikeli yerler, orada yaşayanların bilgileri olsa bu kitabı elinizden bırakmazsınız, bırakırsanız hayatta kalmanız zorlaşır. Kur’an’da aynen buna benzer. Kur’an’ı okumalıyız ve yaşamalıyız.” dedi.

Hocamız son olarak hiçbir zaman gündelik işlerimizin Kur’an’a ayırdığımız vaktin önüne geçmemesi gerektiğini ve kaliteli bir ömür için Kur’an’a daha fazla zaman ayırmamız gerektiğinin altını çizdi.

Hocamızın konuşmasının ardından hadis yarışmasında dereceye girenlere hediyeleri takdim edildi. Ödül alanlar:

1. Ayşe Çöl (gram altın)
2. Gülsüm Dinçer (saat)
3. Şehri Abay. (eşarp)
4. Ayşe Yıldız (eşarp)
5. Macide Ateş (eşarp)

Ayrıca Tuna hanımlar yönetiminin aylık kitap okuma programında 900 sayfa kitap okuyarak birinci olan Şerife Balta hanıma eşarp hediye edildi.





Hayatın Akışına Kapılmamak İçin Dost Ziyaretlerimiz

Hayat hızla akıp devam etmekte. Bu hız içinde eskiden olduğu gibi dost, akraba, komşu...vs. ziyaretleri gerçekleştiremez olduk. Bizlerde bu hızda kaybolmamak için bir vesile bularak dostlarımızı, abilerimizi, hocalarımızı... velhasıl kardeşlerimizi fırsat buldukça ziyaret etmeye çalışıyoruz. İşte onlardan bazıları;

Av. Yasin OCAK abimizi yeni ofisine taşınmasından dolayı hayırlı olsun temennisi için,

Mehmet ÇELİK hocamızı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ayniyat ve Levazım Müdürü olarak yeni göreve başladığı için,

Ahmet YAPICI hocamızı, Başakşehir Şair Erdem Beyazıt Ortaokulu'nda müdürlük görevine başlamasından dolayı,

Av. Osman GÖKÇEBAŞ abimizi de Esenler Belediyesi Meclis Üyesi Komisyon Başkanı olması sebebiyle ziyaret etmiş olduk.



Gençlerimiz Hız Kesmiyor

İKRA Güngören Şubesi çatısı altında sayısız faydalı ilimler, İslam kardeşliği ve sosyalleşmeyi hep birlikte uygulayarak öğrenen genç kardeşlerimiz çalışma ve aktivitelerini aralıksız sürdürüyorlar şükürler olsun.

İKRA Güngören Şubesi Gençlik Birimi Başkanı Ensar OĞUZ kardeşimizin öncülüğünde Ferdi ve Ahmet abilerinin gözetiminde faaliyetlerine devam ediyorlar. Peki, neler yapıyorlar?

Bu güzel fidanlarımız her şeyden önce toplumsal alanlarda görgü ve nezaket kurallarını, paylaşımı ve birlikteliği, büyüklerine saygıyı ve hürmeti, küçüklerine sahip çıkma ve şefkatle davranmayı, en önemlisi de kişisel gelişimlerini İslami metotlarla pekiştirmeyi öğreniyorlar.

Yoğun okul temposunda sıkılabilen gençlerimiz, hem bu tempoya ayak uydurabilmek için hem de bu durumla başa çıkabilmek için gerekli enerjiyi, dinamizmi Güngören Şubemizdeki nezh ortamda ve aktivitelerde bulabiliyorlar. Derslerinde eksik kaldıklarını hissettikleri yerleri de birlikte etüdler ve tamamlama programları oluşturarak çok olumlu sonuçlar alabiliyorlar.



Güngören Şubemizdeki çalışma ve uygulamalar, bunlarla da sınırlı değil elbette. Gençlerimiz ilim sohbetleri, Kur'an-ı Kerim dersleri, fihki derslerle de donatılmaktalar. Ayrıca sportif faaliyetlerle, gezilerle ve kahvaltı-yemek organizasyonlarıyla da stres atıp İslam kardeşliğine dair birçok hazı birlikte yaşamaktalar.

Güngören Şubemizdeki kardeşlerimiz ve biz, bu nezh ortama arkadaşlık, dostluk ve sevgi halkasının içinde tüm genç kardeşlerimizin olmasını istiyor ve onlara davet ediyoruz. Aynı zamanda aile büyüklerinin de genç fertlerini İKRA Güngören Gençlik çalışmalarına katılmaları ve devamları konusunda yönlendirmeleri, hatta bu gençlerimizin yaşamlarının ileriki safhalarında topluma, ailelerine ve kendilerine faydalı birer nefer olarak yetişmeleri açısından ısrarcı olmaları son derece önem arz etmektedir.

İKRA Güngören Gençlik çalışmalarının hedefi pırlı yeni Ensar'lar, Hamza'lar, Miraç'lar, Muhammet'ler, Mikail'ler, Furkan'lar... yetiştirmektir. Kardeşlerimizin bu yolda yürüyüşlerini, Rabbimizden daim eylemesini, bu organizasyona hizmet veren sevgili kardeşlerimize, güç ve esenlik vermesini, çalışmalarını mübarek edip nice güzel ve daha kapsamlı, verimli çalışmalarına, başarılarına vesile kılmasını Rabbimizden temenni ediyoruz.



Ensar Olmak

Kendimizi Ensar bilip muhacir kardeşlerimize kapılarımızı ardına kadar açtık. Kur'an-ı Kerim dersinin yapıldığı akşamlar Suriyeli kardeşlerimizin sayıları ve duaları artarak devam ediyor. Dilimiz ayrı olsa da aynı iman ve onu dolduran kalplerle duamız memleketlerinde huzurun ve İslam'ın galip gelmesi duasıyla. Müminler olarak hayatımızda muhacirliğimiz bitmeyeceği gibi, Ensar olma imkânlarını da bırakmamalıyız.



Ziyaretlerimiz



Evlenen ve yuvasını kuran Resul Çiçek kardeşimizi ziyaret ettik. İkramları ile ağırlayan duasıyla uğurlayan kardeşimizi ALLAH cc mesut, iki cihanda da bahtiyar eylesin.

Maddi ve manevi desteklerinden dolayı değerli kardeşlerimizi ziyaret ettik.

STK ve cemaat ziyaretleri kapsamında Aşık Sadıklar ve Hicret Mescidi'ne ziyarette bulunduk.

İKRA Derneği Başakşehir Şubesi'ne Ahmet YAPICI hocamızın sohbetine katıldık.

Ayrıca derneğimizde sohbet veren Ali ODABAŞ hocamızla hasbihal de bulunduk selamlarla buluşup, dualarla ayrıldık.

İKRA DERNEĞİ genel Başkanı Mehmet ÇELİK hocamızı iş değişikliği sebebiyle makamında ziyaret ettik.



GENÇ HANIM KARDEŞLERİMİZ İLE KAHVALTIDAYIZ

Lise ve Üniversiteye giden hanım kardeşlerimizle NENEHATUN Şubemizde kahvaltıda buluştuk. Onlarla derneğimizde okudukları kitapları ve geleceğe dair ve der-

neğimizde ne yapmak istediklerine dair muhabbet ettik. Oldukça keyifli geçen bu birlikteliklerimizimize katılmak isteyen genç kardeşlerimizi derneğimize bekliyoruz.



VE TABİKİ İLKÖĞRETİMİME GİDEN KIZ ÖĞRENCİLERİMİZİ UNUTMADIK; onlarla da bir cumartesi kahvaltıda buluştuk. Kitap okuma listemizdeki okudukları kitaplar hakkında konuşarak, onlara yeni kitaplar hediye ettik.



O'nu (sallallahu aleyhi ve sellem) Görmeden Sevdik



"Andolsun, size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir." Tövbe Suresi 128
Peygamber efendimize yakışsız iftiralara atıldığı bu günlerde O'nu (sallallahu aleyhi ve sellem) görmeden sevdiğimizi ve kaybolan değerlerimizle tekrardan kucaklaşma adına Nenehatun şubesi hanımlar komisyonu olarak derneğimiz-

de 15.01.2015 tarihinde maneviyat yüklü ve katılımın yüzleri aştığı bir program gerçekleştirdik. Programda Peygamber Efendimizi öven ve onu anlatan şiirler, ilahiler ve hilye-i şerif okundu. Her şeyden önce programa gelen katılımcılara ve programda emeği geçen şube arkadaşlarımıza ve sayın şube başkanımız Emine KULAKSIZ hanımefendiye teşekkürlerimizi borç biliriz. Tüm hanım kardeşlerimizi derneğimize bekleriz.



Bir Sevgili Geldi



Konuşmacı: Ramazan KAYA



İlahileri ile
Mustafa Özcan
GÜNEŞDOĞDU

Tarih: 17 Nisan 2015 Cuma
Yer: Hakkı Başar Spor Salonu
Saat: 20:30

ULUÇ

KAFETERYA

Vazgeçilmez Tatlar, Sağlıklı Ürünler



Evlere ve İşyerlerine Paket Servis Yapılır.

ŞUBE 1:

Çınar Mah. İstanbul Cad. No: 13/B
BAĞCILAR / İSTANBUL (Akbank Karşısı)
Alo Sipariş Hattı: 0212. 433 30 06

ŞUBE 2:

Yıldıztepe Mah. Bağcılar Cad. No: 52
BAĞCILAR / İST. (Eminevîm Bitişiği)
Alo Sipariş Hattı: 0212. 436 30 06

BİZİ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

CIĞERCİ BASRI DÖNER

KAHVALTIDA LİDER



34 Yıllık Tecrübemizle
CIĞERCİ BASRI DÖNER
BAYRAMPAŞA Şubemiz
Hizmetinize Açılmıştır

Adres:

Orta Mahalle mahallesi
Abdi İpekçi caddesi No:19/B
(Bayrampaşa Belediyesi Karşısı)

MERKEZ KAPALI ÇARŞI : 511 95 54
ŞUBE BEYAZIT : 517 27 93

ŞUBE DÖRTYOL/ESENLER : 646 43 44



T TRAKYA MİMARLIK

**MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ**

Kat Karşılığı İnşaat ve Satılık Daireler



Kentsel Dönüşüm Merkezi...



**Adres: Fatih Mahallesi Anafartalar Caddesi
284. Sokak No:2 Esenler / İSTANBUL**

**Tel: 0212 611 01 44
Gsm: 0530 524 13 01 - 0533 358 27 60**