



"Farkınız Okumak Olsun"

İKRA

ilim kültür
ve rahmet
derneği
bülteni

ÜCRETSİZDİR

Yıl: 7 • Sayı: 31 • Ekim - Kasım - Aralık 2014 • www.ikraderneği.com

"Namazını Terketme Dinini Yıkma"



"Söyleşi"
Ahmet BULUT



"Vefa Programı 7"
İzzeddin El Kassam / Ahmet VAROL



"Gazze'ye Yardım Programları"
GAZZE İÇİN FEDAKAR OL

CIĞERCI BASRI DÖNER

KAHVALTIDA LİDER



34 Yıllık Tecrübemizle
CIĞERCI BASRI DÖNER
BAYRAMPAŞA Şubemiz
Hizmetinize Açılmıştır

Adres:

Orta Mahalle mahallesi
Abdi İpekçi caddesi No:19/B
(Bayrampaşa Belediyesi Karşısı)

MERKEZ KAPALI ÇARŞI : 511 95 54
ŞUBE BEYAZIT : 517 27 93

ŞUBE DÖRTYOL/ESENLER : 646 43 44



BİRMAR



Murat BAKIN

Perpa Tic. Mrkz. B Blok Kat:5 No: 160 Şişli - İSTANBUL
Tel : 0212 222 50 01 info@bakinkozmetik.com
Gsm: 0532 321 64 80 www.bakinkozmetik.com

ÖZ KARDEŞLER

Metal İnş. ve Döküm Ltd. Şti.

Sedat DEMİR

Sultançiftliği Cebeci Mah. 2597 Sokak No:9
Gaziosmanpaşa/İSTANBUL
Tel: (0212) 475 58 46
Tel: (0212) 475 58 44
Fax: (0212) 475 58 46



Bâbu's-selâm

ÇOK BİLİNEREN AZ YAPILAN BİR İBADET: "NAMAZ"

Ülkemizde kendini Müslümanlardan sayanların oranı %100'e yakın bir yekûn teşkil etmektedir. Allah (c.c.), Muhammed (sav), Kur'ân, Kabe gibi kavramların yanında toplumun en çok kullandığı dini terimlerden birisi de Namazdır.

Aileler kendileri beş vakit kılamasalar bile özellikle çocuklarını bu ibadeti tam olarak öğrenmeleri için en yakın Cami veya Kur'ân Kursu'na göndermektedirler.

Küçük yaşta Kelime-i Şehâdeti, duaları ve namaz surelerini öğrenen çocuklarımız, öğrenmenin heyecanı ile bu namazlarını eksiksiz kılma-ya devam etmektedir. Ancak ailede veya çevrede bu ibadetin yerine getirilmesi noktasında yeterli kadar teşvik yoksa namazlar terk edilmeye başlanıyor ve kılma işi zorlaşıyor.



Önemi, değeri ve mecburiyeti noktasındaki hassasiyet yeteri kadar vurgulanmadığında, herkesin bildiği bu ibadet maalesef çok bilinmesine karşın çok kılınmamaktadır.

İKRA dergisi olarak bizler bu sayımızda namaz konusunu ele aldık. Çeşitli yönleriyle siz değerli okurlarımızın önüne birbirinden kıymetli yazıları getirdik. Yine namaz ibadeti konusunda adeta özdeşleşmiş hocalarımızdan birisi Ahmet Bulut hocamızla da konu çerçevesinde bir röportaj gerçekleştirdik.

Derneğimizin Esenler, Bağcılar, Başakşehir, Güngören ve Esenyurt şubelerindeki faaliyetlerden de kareler bulacağınız dergimizle sizleri baş başa bırakıyorum. Allah (cc)'a emanet olunuz.

Derneğimizin Esenler, Bağcılar, Başakşehir, Güngören ve Esenyurt şubelerindeki faaliyetlerden de kareler bulacağınız dergimizle sizleri baş başa bırakıyorum. Allah (cc)'a emanet olunuz.

Mehmet ÇELİK
İKRA Derneği Genel Başkanı



Sayı: 31 Ekim - Kasım - Aralık 2014

Bu yayın İlim, Kültür ve Rahmet (İKRA) Derneği Bültenidir.
3 ayda bir yayınlanır.
Ücretsizdir.

**İlim, Kültür ve Rahmet
(İKRA) Derneği adına
Sahibi ve Sorumlu Müdürü**
Av. Emin Atalay

Yayın Kurulu
Mehmet Çelik - Halil Kendir
Ümit Almacı - Erdoğan Aydın
Cengiz Boztepe - Mustafa Yemez - Zeynel Ünal
Fatih Coşkun - İlhan Uluç - Vural Erce

Reklam
Hamdi Bakın Gsm: 0532 456 86 16

Sekreteryası
Zeynel Ünal

Basıldığı Yer
Dergah Ofset
0212 489 33 33

Kapak Tasarım
Mehmet Yılmaz
0533 689 49 60

Baskı Öncesi Hazırlık
Platin Ajans
0212 489 33 33

Adres
Çınar Mh. 5/2 Sk. No. 8 Bağcılar / İSTANBUL
Tel: 0212 434 04 87 - 0212 562 54 44
www.ikraderneği.com

Dergimiz Bağcılar Basın Savcılığının 2007/24 sayılı evrak bilgileriyle basılmaktadır.

Dergimiz bu sayıda 5.000 Adet basılmıştır.

İÇİNDEKİLER

03

Kitap Tanıtımı
Vural ERCE



09

İlim ve Alim
İSKIPLİ ATIF HOCA

10

Röportaj
Ahmet BULUT



14

Şubelerden
Haberler
İKRA'da Gazze Haftası

16

Gazze Yardım
Kampanyası



18

2014-2015
Eğitim Yılı
Açılış Programı

20

Gazzeli Bir Dava
Adamı İzzeddin
El Kassam



21

Bangladeşli
Yetimlere
Kardeşlik
Hediyeleri

4 Namaz Kılmayan Müslümanın Durumu Dr. Ahmet Efe

6 Namaz ve Sosyal Hayat Ahmet Yapıcı

7 Formülü Dışarıda Aramayın! Emin Atalay

8 İşimiz Namaza Engel Değil Mehmet Çelik

27 "Feda" Edemeyen "Kâr" Edemez

Mehmet Şimşek

31 Üç Basamak Murat Elçiboğa

32 Zahmetsiz Rahmet Abdullah Eroğlu

→ KİTAP TANITIMI / Vural ERCE

NAMAZI DOSDOĞRU KILMAK

PROF.DR.FARUK BEŞER

Namaz dinimizin direğidir. Her türlü şüküründe toplar. Kur'ân-ı Kerim okumak, salâvat, tesbih, dua, ihtiyaçları yalnız Allah-u Teâlâ'dan istemek gibi birçok yönü vardır. Bu sebeple namaz tam anlamıyla bilinmelidir. Hususiyetle üzerinde durulmalı, nüansları kaçırılmamalıdır. Biçimi, şekli ve sınırları belirli olan bu farz ibadet, gerektiği gibi ve lâyıkıyla eda edilmelidir. Tam da bu noktada kitapları ve sohbetleriyle yakından tanıdığımız Prof. Dr. Faruk Beşer hocamızın "Namazı Dosdoğru Kılmak" kitabı, namazın hem şekli, hem de özü hakkında çok kıymetli bilgiler vermekte, makbul bir namazın nasıl olması gerektiğinin yolunu göstermektedir.

Hocamız namazla ilgili huşû, ihlas, kıyâm, rukû, secde/sücûd, ta'dil-i erkân, tahiyat, tekbir, tesbih ve teşehhüt kavramlarının tanımlamasını yapıyor ve namazın bu kavramlarla anlaşılmasını tavsiye ederek kitabın içeriğinin daha iyi anlaşılması için okuru hazırlıyor. Çünkü namazlarda bu kavramların gereği şeklen uygulanmakla birlikte ruhu ve özü unutulabiliyor.

Kur'ân-ı Kerim'de namazla ilgili tüm ayetlerin incelenmesinden çıkardığı sonuçları şöyle özetlemiştir:

1. Namaz bütün peygamberlerin hayatında vardır.
2. Namaz imana denk ve onun hemen yanı başındaki bir ibadettir.
3. Namaz kılmamanın alternatifi şirktir.

4. Namaz sadece Allah için ve Allah anılarak/zikredilerek kılınmalıdır.

5. İslam'ın öbür âlemi kazandıran eylemi namaz ise, dünyayı düzene koyan eylemi de zekâtıdır ve Kur'ânı Kerim'de bu ikili birbirlerinden nadiren ayrılırlar.

6. Namazdan söz eden hemen bütün ayetler, ondan salt bir namaz olarak değil, hep dosdoğru kılınan namaz olarak söz ederler.

7. Namaz/salât; sıldır, ilişkidir. Kulun Rabbi ile ilişkisi...

Prof. Dr. Faruk BEŞER hocamızın kaleme aldığı ve Nun Yayınlarından çıkan bu önemli eser yeni baskısında "Namaz Sureleri ve Anlamları" ilavesiyle okurlarına kavuştu.

"Sana kitaptan vahy edileni oku ve namazı dosdoğru kıl, gerçekten namaz kötülüklerden ve çirkinliklerden alıkoyar"

(Ankebut -45) ayet-i kerimesine kitabının ön kapağında yer veren Hocamız "önemli olan dosdoğru namaz kılmanın ne olduğunu anlamak ve bunu uygulama yolunda ve bilincinde olmaktır" diyor.

Üç bölümden oluşan eser namazın önemi ve çeşitleriyle başlıyor, namazın yer aldığı ayeti kerimelerle devam ediyor ve namazı en iyi kılınların görüşleriyle son buluyor.

Derneğimizin kitap okuma listesine ayrı bir nefes katan bu eserin, her evde, her kitaplıkta yer alarak, defalarca okunacak kaynak kitaplar arasında bulunması gerektiği aşikâr.





→ DOSYA / Dr. Ahmet EFE

NAMAZ KILMAYAN MÜSLÜMANIN DURUMU

1 - Konunun Çerçevesi:

Aslında başlık, neden bahsedileceğini anlatmaktadır. Buna göre: Namazın ilâhî bir emir olduğunu bildiği halde inkâr ederek kilmayan kişi bizim konumuz değildir. Çünkü o, Kur'ân-ı Kerim'de namazı emreden bunca ayeti inkâr etmiş olacağından Müslüman sayılmaz. Aynı şekilde hasta başında, askerî veya güvenlik nöbeti ve benzeri meşru bir mazeretten dolayı kilmayanlar da bizim konumuz değil. Çünkü namaz geçerken bunların içi sızlar ve ilk fırsatta kaza ederler. Bizim konumuz, öne sürülebilecek hiçbir geçerli mazereti olmadığı halde sırf ihmalden, tembellikten veya ortama uymaktan dolayı kilmayanlardır.

2 - Ayet ve hadislerde namaz kilmayanların durumu:

A - Ayetlerde:

Ayet-i kerimelerde, yukarıda çerçevesini çizdiğimiz manada namaz kilmayanlarla ilgili doğrudan bahseden bir ayet-i kerime ben bilmiyorum. Ancak genel olarak namazı terk edenlerin azabından bahseden iki ayet-i kerime bulunmaktadır:

Birincisi: Meryem suresi 59. Ayettir ki mealî şöyledir: "Nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki, bunlar namazı terk ettiler ve nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler." Bundan sonra gelen ayet-i kerimde "tevbe edip iman eden ve sâlih amel yapanların bu cezadan kurtula-

cağı" ifade edildiğine göre burada "namazı terk edenler"den maksat iman etmeyenlerdir. Ancak bazı alimlere göre bu ayette, ahir zamanda bu ümmetin içinde de namazı terk edeceklerin çıkacağına da işaret vardır ki "namaz kilmayan Müslümanın durumu"ndan bahsettiğimize göre o günlerdeyiz demektir. Kurtubî bu ayeti açıklarken, "namazı terk edenlerden" maksadın kim olduğu konusundaki ayrıntıya girmeden önce şöyle genel bir sonuç çıkarılmaktadır: "Bu ayet namazı terk edenler için bir zemdir ve namazı terk etmenin kişiyi mânen helak edecek büyük günahlardan biri olduğunu açıkça ifade eden bir delildir. Bunun büyük günahlardan olduğunda ihtilaf yoktur."

İkinci ayet-i kerime Müddessir 43. Ayettir. Cennettekiler, cehennemdeki müşriklerle: "Sizi bu yakıcı ateşe sokan nedir?" diyerek sorarlar. Onlar da: "Biz namaz kılan (mümin)lerden değildik" derler". Burada onları cehenneme atan asıl sebep şirk olsa da, namaz kilmamanın da cehenneme atılma sebeplerinden olduğuna da işaret buyrulmaktadır.

B - Hadis-i şeriflerde namazı terk edenlerin durumu:

Kütüb-i Sitte ve diğer hadis kaynaklarında rivayet edilen bir hadis-i şerifin - lafızları farklı olsa da- vurguladığı ortak mana şudur: "Kişi ile küfür-şirk arasındaki şey namazı terk etmesidir". Hatta bu rivayetle-

rin bazılarında: "Kim namazı terk ederse kâfir olur, dinden çıkar" buyurularak mazeretsiz namaz kilmamayı kafir olmaya, dinden çıkmaya kadar götürmektedir.

Görüldüğü gibi Kur'ân'da ve Sünnette namazın terki ağır bir vebal sayılmaktadır. Yüce Rabbimiz geçerli bir mazereti olmadan namaz kilmayanlara ahirette ne ceza verir, onu Zat-ı ecelli bilir. Ancak Müslümanların "emr bilmaruf nehy anilmünker" vecibelerini yerine getirmiş olmaları için ona nasıl bir dünyevî ceza verilmesi gerekir, bu hususta Ehl-i Sünnet Fıkıh mezhepleri farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Kısaca arz edelim:

3 - Mezheplere göre namazı terk eden Müslümana verilecek ceza:

Hanefilere göre: Namaza başlayana kadar hapsedilir ve dövülür, öldürülmez. Ancak namazı inkâr eder veya hafife alırsa öldürülebilir

Malikîlere göre de vaktinde namazı kılmamak ve ramazanda gündüz oruç yemek gibi Allah (cc)'a isyan sayılan fiilleri yapanlar mahkeme tarafından tâzir ile cezalandırılır, öldürülmez. Ayet ve hadislerde cezası bildirilmeyen suçlar cezasız kalmaz. İslam Fıkıhında bu tür suçlara verilecek cezanın adı tâzirdir. Tâzirin çeşidi ve miktarı hakim takdirine bırakılmıştır. Dövmek, azarlamak, hapsedmek, sürgüne göndermek gibi caydırıcı cezalar bu türdendir.

Şafîî mezhebinde muteber olan görüşe göre, kişi namazın farz olduğunu inkâr etmez fakat mazeretsiz kilmazsa dövülerek kilmaya zorlanır ama öldürülmez.

Hanbelî mezhebinde ise tembellik ve gevşeklik yaparak namaz kilmayanı, hakim kilmaya çağırır, kilmazsa öldürüleceğini söyler, yine kilmazsa öldürülür. Çünkü Hanbelîler yukarıda da kısaca verdiğimiz "kim namazı kasden terk ederse dinden çıkar, Allah (cc) ve Rasülünün zimmetinden berî olur" gibi hadislerin zahirini almakta,

diğer mezheplerin yaptığı gibi "inkar ederek terk ederse" şeklinde bir teville gitmemekte ve dolayısıyla o kişiyi kâfir kabul etmemektedirler

4 - Değerlendirme ve Sonuç:

Kur'ân-ı Kerim'de namazı terk etmenin cezası ile ilgili açık bir hüküm bulunmasa da bunun Allah'a karşı bir isyan olduğu açıktır. Affa mazhar olamazsa akıbeti elim bir cezadır: "Kim Allah'a ve Peygamberine karşı isyan eder ve sınırlarını aşarsa, Allah onu devamlı kalamacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır". Bu umumî hüküm, isyankâr Müslümanı da kapsasa gerektir. Zaten hadis-i şerifler namaz kilmamanın Müslümanı hangi noktalara sürükleyeceğini göstermektedir.

Diğer taraftan namaz konusundaki deliller ışığında, Ehl-i Sünnet âlimlerinin, sebepsiz ve mazeretsiz namaz kilmayanlar için - fiilen uygulanmasa da - ölüme kadar varan cezalar öngörmesi her Müslümanı derin derin düşündürmelidir. Efendimizin ifadesi ile "insan vücudunda baş ne ise, dinde namaz odur". Baş olmayan insan yaşayamayacağı gibi namaz olmayan din de yaşamaz. Namaz bizim, yarın Rabbimize sunabileceğimiz ve rahmetini, mağfiretini, ve cennetini ümit etmeye yüzümüz olacak ibadetlerimizin başında gelir. Yunus Emre'nin şu güzel mısraları ile konuyu bitirelim:

Müslümanım diyen kişi,
Şartı nedir bilse gerek.
Tanrı'nın buyruğun tutup,
Beş vakt kılrsa gerek.
Her kim bu sözden almadı,
Beş vakt namazı kılmadı.
Bilin Müslüman olmadı
Ol tamuya girse gerek

¹ Fetuh'ı-Kadir, İbnü Hümmam, 1/497
² Hayyetü'd-dükkâ, 4/354, B-Hurâşî, 8/110
³ B-Mezhebe, Şâbî, 1/58
⁴ Keşşâf'ül-Kerâ, B-Behûlî, 1/228
⁵ Nisa, 4/14
⁶ Et-Terğib vet-Terhîb, 1/381



→ DOSYA / Ahmet YAPICI

NAMAZ VE SOSYAL HAYAT

İbadet, Allah'a inanmanın, ona güvenmenin ve ona kul olmanın ifadesidir. "Allah'a inandım" dediği hâlde bunu gündelik hayatında gösteremeyenler kuru bir ıddianın sahibidirler. Zira ibadet, imanın ispatıdır ve inançlı olmanın ifadesidir. Ehl-i Sünnet itikadına göre ibadetleri yerine getirmeyenleri küfürle itham etmek elbette doğru değildir. Ancak inancına göre yaşayamayan bir insan zayıftır, güçsüzdür ve acızdır. İbadetsiz bir inanç, kişiyi ağır ağır küfür uçurumunun kenarına sürükler. Bu nedenle inancı korumanın en güçlü yolu ibadetler konusunda hassas olmak ve istikrar göstermektir.

İbadetlerin zirvesi namazdır. Namaz ise dinin direği ve müminin miracıdır. Namaz kılmanın bir insanın dindarlığına itibar edilmez. Zira bir insanın iman ettikten sonra yapması gereken en önemli ibadet namazdır. Hz. Peygambere gelerek Müslüman olmak isteyen Taiflilerin "biz namaz ve zekâtın muaf olsak" teklifine Rahmet Peygamberinin "Hiç namazsız bir din olur mu?" diye cevap verdiği nakledilir. Namaz, kul ile Allah arasındaki en güçlü bağdır. Bu bağ kurmaktan aciz olup namaz için nefesine ve iradesine söz geçiremeyen bir Müslüman kendini hesaba çekmez.

Namaz hem Allah-kul ilişkisi hem de kul-toplum ilişkisi açısından pek çok hikmeti içinde barındıran bir ibadettir. Namaz, kulu Allah'a yakınlaştırır ve kişiyi manevi yönden arındırır. Zira namaz; dua, zikir, tesbih ve Kur'an okumak gibi birçok ibadeti içinde barındırır. Bu yönüyle namaz pek çok açıdan Allah (cc) ile iletişimi kurmamızı sağlar ve bizi manevi yönden yüceltir. Namaz, Allah'a olan sevgi, saygı, inanç ve bağlılığımızı gösterir. Allah'ın sevgisini ve hoşnutluğunu kazandırır. Ahlakımızı güzelleştirir ve bizi kötü duygulardan arındırır. Günah işlemekten ve kötü davranışlardan bizi uzak tutar. Allah'ın yüceliğini daha iyi fark etmemizi sağlar.

İslam, güçlü bir kişiliğe ve sosyal duyarlılığa sahip bireyler yetiştirmeyi hedefler. Namaz, böyle bir kişiliğin oluşmasına katkı yapan ve birey-toplum dengesini geliştiren bir ibadettir. Namaz sadece bireyin iç dünyası ile sınırlı olan bir ibadet değildir. O, toplumsal yönü çok güçlü olan bir ibadettir. Dinî kaynaklarda cemaatle namazın teşvik edilmesi ve övülmesinin nedeni İslam'ın sosyal hayata verdiği önemi gösterir.

Cemaatle kılınan namazlar fakirle zengini, amirle memuru, güçlü ile zayıfı aynı safta birleştirir. Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmaya katkı sağlar. Camide aynı safta Allah'ın huzurunda bulunan insanlar, birbirlerinin sevinçlerini, dert ve üzüntülerini paylaşırlar. Sıkıntı ve zorluklara karşı işbirliği yaparlar. Cemaatle namaz sayesinde toplumda insan ilişkileri gelişir. Cemaate devam eden Müslümanlar birbirlerine iyiliği tavsiye eder ve birbirlerini kötülüklerden sakındırırlar. Böylece aralarındaki kardeşlik duyguları pekişir.



Cemaat; aynı ideal, tasa ve duyarlılığa sahip insanlardan oluşan topluluk demektir. Namaz ise birey ve toplumu aynı koble, aynı niyet ve aynı bilinçle yoğuran bir ibadettir. Bu açıdan namaz ve cemaat, Müslüman kimliğini koruyan bir kalkandır.



rinizin kapısının önünde bir akarsu bulunsa ve onda her gün beş defa yıkansa ne dersiniz? Bu yıkanma, onun kirinden pasından bir şey bırakır mı?" Ashâb-ı Kiram. "Hayır, bu onun kirinden hiçbir şey bırakmaz." diye cevap vermişlerdi. Bunun üzerine Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: "Beş (vakit) namaz da işte bunun gibidir. Onlarla Allah Teâlâ günahları siler, mahveder." (Buhari, Mevâkıt, 6.)

İbadetlerin toplumsal faydalarından biri de kişide oluşturduğu sorumluluk duygusudur. Namaz kılan insan sorumluluk bilincine sahip olur. Zira o her gün beş defa Allah'ın huzurunda durmayı kendine vazife bilmiştir. Cemaatle namaz da kişiyi sosyal sorumluluk kazandırır. Aynı safta duran ama birbirinden habersiz insanların oluşturduğu kalabalığa İslam cemaati demek eksik bir tanım olur. Zira cemaat, aynı eylem ve gaye birliği içinde işbirliği yapan topluluk demektir. Günümüzde aynı safta ve aynı kibleye yönelen ama birbirinin derdinden, kederinden ve sevincinden habersiz insanların oluşturduğu cemaat yapısı sorunludur. Hz. Peygamber döneminde yaşanan şu olayı tekrar hatırlamakta ve üzerinde durmakta fayda vardır:

Sevgili Peygamberimizin mescidinde Ümmü Mihcen adında biri vardı.

Ümmü Mihcen Mescid-i Nebevi'yi süpürüp temizleyey ve kendi hâlinde yaşayan biriydi. Bir ara Peygamberimiz (a.s.) onu mescide götürmez oldu. Bir gün merak etti ve onu sordu. Ashâb-ı Kiram, "Öldü" dediler. Hz. Peygamber (s.a.v) ise, "Bana haber verseydiniz ya!" diye onlara sitem etti. Oysa sahabiler onun vefatını Hz. Peygambere duyurma ihtiyacı hissetmemişlerdi. Allah Resulü (s.a.v.) "Bana onun mezarını gösterin" buyurdu. Mezarını gösterdiler ve Peygamberimiz cenaze namazını kılıp onun için dua etti. (Buhari, Salat, 72. Cenzat, 62) Bu olay cemaatle namazın bir Müslümana kazandırması gereken sosyal duyarlılığa işaret etmektedir. Bireyselleşmenin arttığı, insanların kendi küçük ve sanal dünyalarına hapsediği günümüzde cemaatle namazı ve camileri bu açıdan yeniden değerlendirmek gerekir.



Cami ve namaz iki semboldür. Cami toprağın, namaz ise toplumun İslami kimliğinin sembolüdür. Bu ikisinin arasını ayıranlar, kültürlerini ve kimliklerini kaybetmeye mahkûmdur.



→ DOSYA / Emin ATALAY

FORMÜLÜ DIŞARIDA ARAMAYIN!

"Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan Cehennem ateşinden koruyun" diye nida eder ilahi kelâm! O ilahi kelâmı bize duyuran ve nasıl yaşanacağını bizzat tatbik ederek gösteren Rasul ise herbirimizi "çoban" olarak nitelendirir ve "sürünüze sahip çıkın, yoksa onların ateşe girmesinden siz sorumlu olursunuz" mealinde emir ve tavsiyeleriyle yolunuza aydınlatır.

Çoban olmak; kendimizi ve ailemizi cehennem ateşinden korumak! Ama nasıl? Neyle? Bizler çoban olarak kendimizi ateşten koruyamamışken, koruyamazken, bir de aile efradımızın yükü...!?

Önce şu bilinmeli; Rahman ve Rahim olan Rab-bimiz bizlere çekemeyeceğimiz yük yüklememiştir. Zaten aksi hâl zulüm olurdu. Demek ki, Allah bizlere, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun derken bunun çaresini de göstermekte, işaret etmektedir. Ancak insan okumazsa, sormazsa, bilmezse, bilmek istemezse elbette kimsenin yapacağı bir şey olamaz.

Herkes teslim edecektir ki, kişinin cehennem girmemesi için evvel emirde Rabbinin emirlerine tâbi olması, diğer bir deyişle günahahtan ve yanlış işlerden uzak durması, bizlerin de aile reisi olarak kendimiz ve sorumluluğunu yüklediğimiz ailemizi bu yanlış işlerden uzak tutmamız gerekir. İşte bunun formülü de yine ilahi kitapta beyan edilir: Namaz kılın! Çünkü tavsiye açık ve nettir; yorumu mahâl yok: "Namaz insanı kötülükten alıkoyar"

Yani önce biz namaz kılacağız, sonra da ailemize/çobanlığıyla memur olduğumuz, hanımımız ve çocuklarımıza namaz kıldıracağız. İlk emir ve kesin etkili ilaç bu! Sonra da elbette sabredeceğiz. Çünkü Rabbim "Sabir ve namazla Allah'tan yardım dileyin" buyurduktan sonra, asil ve zor olan meseleyi de hemen beyan eder: "Bu Allah'tan hakkıyla korkanlardan/Allah'a karşı hakkıyla saygı duyanlardan başkasına zor gelir" ilaç etkili, ama herkesin kullanması da zor. Yani kullanmak için yürek gerek; Allah'ın sevgisiyle, onun haşyetiyle dopdolu koskoca bir yürek!

Bu yürek önce âmir/çoban konumunda olan ai-

le reisinde olacak. Olacak ki, söylediği sözün etkisi olsun. Önce kendisi yapacak ki, zevkini tadarak, şevkine vararak söylesin sözünü.

Ve ama alabildiğine, alabildiğine de müşfik ve sabırlı olacak aile reisi... Nasıl ki, Allah c.c. -inşallah teşbihte hata olmaz- reislerin en reisi olduğu halde bu kadar gâvura ve gâvurluğa rağmen, "olur a, mümin kullarını anlatırlar, o gavurcular da yola gelirlir" diye küfürlerine rağmen onları nimetlendirmekte, onlara karşı "Es sabur" ismi şerifiyle hareket etmekte. Esmâ'ül Hüsnâ'yı ezberleyenim cennete gireceğine inanan evin reisi de ailesine karşı bu sıfatlarla, bu isimlerle muamele etmeli... Böylece, eş ve yavruları, kocaları ve babalarında "haydi namaza kalkın bakayım" diye sabah namazına kendilerini kaldıran evin reisinin o tatlı ve mütebessim sesin arkasındaki hararetin, hararetin içindeki esenliğin "namaz sebebiyle" olduğunu bileceklerdir. Bunu hissettirmelidir reis, aile efradına... Ve aile efradı namazı ve Allah'ın emirlerini, evlerinin reisi olan kocaları ve babaları nezdinde sevmeli, sevebilmelidirler. Babalarının ve/veya kocalarının "dürtmesiyle" sıcağı yataklarını terke zorlanırken, onun, bunu "sadece ve yalnızca Allah için" yaptığını bilmeli, önce kendisinin kalkıp abdest alarak camiye gitmeye hazırlandığından emin olmalıdırlar.

Namaz budur; önce "söyleyenin kendisinin" yaşaması... Aile budur; reisin kendisini sevdiğini, kendisi için didindiğini ve ama Allah için hiddetlendiğini bilmesi... Ve reis/lik budur, önce kendisinin kalkıp abdest aldığı, en çok kendisinin dua ettiği, en fazla kendisinin Kur'an okuduğunu hissettirmesi, göstermesi; yani örnek olması, örneklik sergilemesi... Tabii ki Allah, -inşallah- ailesi namaz kılan, ailesine namazı sevdiren bu mümin reisi ve ailesini yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşe atmaktan hayâ edeceklerdir.

¹ Tahrîm Suresi, 6. ayet
² Bakara Suresi, 286. ayet
³ Ankebut Suresi, 45. ayet
⁴ Bakara Suresi, 45. ayet



→ DOSYA / Mehmet ÇELİK

İŞİMİZ NAMAZA ENGEL DEĞİL!

Çalışmakta ibadettir. Biz çalışıyoruz. Boşa vakit harçayamayız. Beş vakit namaz boş insanların işi. Emekli olunca çok vaktimiz olacak. Çocuklarımıza ekmek götürmek için çalışıyoruz. Sevap kazanıyoruz. Namazdan kazanacağımız sevâbı buradan kazanacağız. Sevâbı buradan elde ediyoruz. Hem çok kirli işlerde çalışıyoruz. Namaz için temiz elbise gerekir. Onun için biz istesek de kılamayız.

Ayrıca patron/işveren izin vermiyor. Çok yoğun çalışıyoruz. Vakit bulamıyoruz. Bunlar ve benzer ifadeler yaşadığımız her yerde mevcut. Belki sizler daha farklı mazeretlerle karşılıyorsunuz.

Hayatı yaratan Allah (cc) gündüz ve geceyi de yaratmıştır. Gündüzü lütfundan rızık kazanmak için, geceyi de istirahat için yarattığını beyan etmektedir, Kasas Suresinde.

Mideyi yaratan O, midenin doyması için gerekli besin maddelerini de var eden O. O, güneşi, ayı, yeryüzünü, gökyüzünü biz insanoğluna hizmetçi kılmıştır. Bu hizmetlerini karşılık bizden bir ücret de talep etmemektedirler.

Ücretle elde ettiğimiz şeylerden yiyip içtiklerimizin hiç birini insanoğlu yaratmamaktadır. Buğday tanesinden karpuzuna, incir çekirdeğinden bal kabağına kadar en küçüğünden en büyüğüne her şeyi yaratan ve bize veren O'dur. Bunları elde ederken zahirdeki ücretlendirme ise; birbirimize hizmet verirken kolaylık olsun diye beslenme ve barınma malzemelerini almak için kullandığımız altın, gümüş veya bunların yerine geçen banknotlardır. Gerçi onları yaratan Allah (cc)'tır ya.

Zehirlendiğini bile bile sigarasını yakmak için istediği ateşe, ateşi verene bile teşekkür eden insanoğlu, bunca nimetleri verene şükran-ı nimet ölççeğinde bir takım iş, söz, eylem ve hareketler yapmak mecburiyetindedir. Bu teşekkürü kendi kafasından uydurarak yapamayaca-

ğına göre Allah (cc)'ı memnun etmek için O'nun istediğine göre hareket etmek zorundadır. Bu istenilen eylemin adı da günde 5 vakit namazdır.

Namaz her şeyden önce bir emr-i ilâhidir ve her hâl ve şeriatla yerine getirilmesi gereken bir ibadettir.

Günümüz dünyasında insanoğlunun yaptığı işleri kolaylaştıran bunca teknolojik gelişmelere karşın hala namaz kılamıyorsa bu insanın Allah (cc)'a sunacağı tek bir mazereti vardır. O da TEMBELLİK. Onun haricinde günümüz şartlarında hiçbir mazeret namaza engel değildir. Uçak, tren, otobüs, taksi, gemi, fabrika, işyeri, devlet dairesi, banka, ordu, karakol, dağ başı, ova içi, velhasıl insanın olduğu her yerde bu namaz ibadeti kolaylıkla yerine getirilebilir. Yeter ki; istensin.

Bizler iş ararken, sigorta, yemek, yol parası, mesai gibi maddi gelir getirici ve konfor sağlayıcı taleplerimizi nasıl haklı olarak işverenden istiyorsak aynı şekilde ibadetlerimizi de rahatlıkla yerine getirebilmek için hem zaman olarak hem de mekân olarak isteklerimizi işverenden istemeliyiz. Örnek; efendim ben Müslüman olarak haftada bir Cuma günleri 1,5 saat Cuma namazı için diğer günler de öğle, ikindi, akşam ve yerine göre yatsı için ortalama bir saat izin istiyorum. Gerekirse bunlar için fazladan bir saat çalışabilir veya eksik ücret alabilirim. Denildiğinde işverende bu talepleri dikkate alacaktır.

Allah (c.c) buyuruyor; "Siz Allah (cc)'a (Allah'ın dinini, anlama, anlatma ve yaşama için) yardım ederseniz Allah (cc)'da size yardım ederse size galip gelecek yoktur."

Öyleyse hem namazlarımızı kılalım hem işimizi yapalım. Mazeret uydurmamalıyım.

Unutmayalım ki, Allah (cc)'ı kandıramayız. Allah (cc) yaptıklarımızı görüyor ve kalplerimizi taa derinliklerindeki de biliyor.



→ İLİM VE ALİM / Ahmet YAPICI

İŞKİPLİ ATIF HOCA (1876-1926)

Kırım Müslümanlarının reisi İstanbul'a gelmiş, Atif hoca ile görüşmek istiyordu. Amacı Atif Hoca'yı Kırım'a davet etmek ve Kırım halkının onun ilminden istifade etmesini sağlamaktı. Kırmılı lider, Atif Hoca'ya Kırım'a gelerek oradaki dinî müesseseleri ıslah etmesini teklif etti. Ancak işkilpli Atif Hoca'dan şu cevabı aldı:

- Vatanimden ayrılamam. İslami kalkınma davasının ilk merkezi Türkiye'dir. Başka bir yeri olamaz.

İlmi, ahlâki ve üstün karakteriyle herkesçe sevilen ve saygı gören işkilpli Atif Hoca yakın tarihimizde önemli bir yeri olan son dönem âlimlerinden biridir. Onun akıbeti Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda muhalif (aynı zamanda potansiyel tehdit) olarak görülen pek çok şahsiyetin akıbetiyle aynıdır. O da hukukun olmadığı mahkemelerce yargılanmış ve haksız biçimde idam edilmiştir. Bu nedenle vatan ve millet sevgisiyle dolu olup inancı uğruna şehit edilen Atif Hoca'yı tanımak ve genç neslimize tanıtmak gerekir.

Atif Hoca, 1876 yılında Çorum'un İşkilip kazasında dünyaya geldi. İlk tahsilini köyünde yaptı. Daha sonra İşkilip'te dersler aldı ve ardından eğitimini tamamlamak amacıyla İstanbul'a geldi. Mezuniyetinden sonra müderris ve dersiâm olarak görev yaptı. Şeyhülislamlik tarafından çeşitli sürgünlere maruz kaldı. 31 Mart Vak'ası nedeniyle İttihatçılar tarafından suçlu bulunup tekrar sürgün edildi. Daha sonra medreselerde hoca olarak görev yaptı. Bu sırada ilim ve fikir dünyasında adından övgü ve saygıyla bahsedilen bir kişilik oldu. İstanbul'a gelen Müslüman heyetler, ilim adamları ve Avrupalı bilginler onunla görüşmeyi arzu ederlerdi.

Atif Hoca 1919 yılında Mustafa Sabri Efendi, Said Nursi, Düzceli Zâhid gibi âlimlerle birlikte daha sonra adı Teâlî İslam Cemiyeti olarak değişecek olan Müderrisler Cemiyeti'ni kurdu. Bu cemiyetin gayesi; eğitim ve öğretimi gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkarmak, din ilimlerinde ve müsbet ilimlerde zamanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde bilgilere sahip öğrenciler yetiştirmek, halkı dinî ve ahlâki



bakımdan aydınlatmak, Müslümanlar arasında kardeşlik bağlarını, sosyal dayanışmayı güçlendirmek olarak belirlenmişti. Ancak İstanbul hükümetinin baskısıyla Ankara hükümeti aleyhinde hazırlanan ve Anadolu'da dağıtılması istenen bir broşür dernek içinde ihtilafı açtı. Atif Hoca'nın muhalif kaldığı bu broşür cemiyeti töhmet altında bıraktı. Cumhuriyetle birlikte bu cemiyet ve onun mensupları tehlikeli kabul edildi. Resmî tarih kitaplarında hâlâ bu dernek ve üyeleri "zararlı" cemiyetlerden biri olarak "hain" damgasıyla anılmaktadır.

Muhalif ve tehlikeli kabul edilenlerden biri de Atif Hoca'dır. Nitekim o da birer kıyım makinası gibi çalışan İstiklal mahkemelerinin hışmına uğradı. Mir'atü'l-İslam, İslam Yolu ve Medeniyet-i Şer'iyye gibi birçok kitap

yazan Atif Efendi dünyada eşine az rastlanırlı nitelikteki bir hukuk skandalıyla yargılandı ve idam edildi.

Atif Hoca 25 Kasım 1925'te çıkan Şapka Kanunu'na muhalefetten yargılandı. Suçu ise bu kanundan bir buçuk sene önce yazdığı bir kitaptı: Frenk Mukallidliği ve Şapka... Bu kitap Maarif Vekâleti'nin ruhsatı ile bastırılmıştı. Ancak Atif Hoca bu kitabı yüzünden Şapka Kanunu'na muhalefetten dolayı 7 Aralık 1925'te tutuklandı ve Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından Giresun'a sevk edildi. Söz konusu eserini Şapka Kanunu'nun çıkmasından yaklaşık bir buçuk yıl önce yazması ve suçunun sabit görülmemesi üzerine berat etti. Ancak serbest bırakılmayarak önce İstanbul'a ardından da Ankara'ya gönderildi. 1926 yılı başlarından itibaren Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından tutuklu olarak yargılandı. Savcının üç yıllık kürek cezası istemesine rağmen mahkeme heyetince idama mahkûm edildi. 4 Şubat 1926'da Ankara'da eski meclis binası yakınlarındaki Karaoğlan Çarşısı'nda Babaeski müftüsü Ali Rıza Efendi ile beraber idam edildi. Allah mekânlarını cennet, derecelerini âli eylesin.

¹ Necip Fazıl Kısakürek, Son Devrin Din Mazmunları, s.87.

² İsmail Kara, Türkiye'de İslamîlik Düşüncesi, 1/323.

³ TDV İslam Ansiklopedisi, 40/207.

⁴ TDV İslam Ansiklopedisi, 22/583, 584.

HATATIN MERKEZİ OLAN BİR İBADET NAMAZ:

Türkiye onu namazla tanıdı. Namaz gönüllülerinin çalışmalarını organize ediyor, konferanslara katılıyor, tv ve radyo programları yapıyor.



Ahmet BULUT, 1971 yılında Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Karaköy köyünde doğdu. İlkokulu köyde, orta ve liseyi Bayramiç İmam Hatip Lisesi'nde, üniversiteyi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okudu.

- 1-Namaz Dirilişe Çağrı
- 2-Ramazani Nasıl İhya Ederim?
- 3-Çocuklarınıza Namazı Nasıl Sevdirilir?
- 4-Kur'an'la Yaşamak

E.A.: Hocam ilk dönem namaz hakkında, yani sahabenin namaz anlayışı hakkında bilgi alabilir miyiz?

A.B.: Peygamber (sav)'e peygamberlik gelmesinden sonra öğretilen ilk amelî farz, namaz olmuştur. Cebrail (as) geliyor ve abdesti ve namazı öğretiyor. Mirac'a kadar müminler 2 rekat namaz kılmışlar, hatta ilk yıl sahabe bile farz dercesinde teheccüd namazı kılmışlar. Daha sonraki dönemde Peygamber Efendimiz (sav) için teheccüd namazı farz, sahabe için nafîle olmuştur. Namaz, Mirac'la beraber 5 vakit olarak tayin edilmiş ve hem Peygamberimiz hem sahabe ömürlerinin sonuna kadar kılmış. Namaz, ne savasta, ne hastalıkta, ne yolculukta asla terk etmedikleri amelî bir farz.

Mekke döneminde ne başörtüsü, ne içki var, zekât yok, hac yok, sadece imandan sonra üzerinde en çok durulan ibadet olmuş namaz. Kur'an'ı Kerim'e baktığımızda namazla ilgili doğrudan hitap eden 100 küsur ayeti kerime var. Nisa 142'de münafıkların alameti anlatılırken onlar namaz kılmaz demez, onlar namaza üşene üşene kalkar, tembellik ederler, der. Müddessir suresinde namaz kılmamanın tek başına Allah (cc) muhafaza ateşe düşürecek kötü bir eylem olduğunu görürüz ki, bu surede cennetlikler ve cehennemlikler konuşururken, cennetlikler cehennemliklere sorar: "Sizi ateşe düşüren, cehenneme sokan nedir?", diye. Cehennemliklerde, "Biz namaz kılanlardan değildik. (43.ayet) Yoksula yedirmezdik. (44.ayet)", derler. Namaz kılmak tek başına bizi ateşe düşürebilecek bir eylem.

Namaz savasta bile terk edilmesine izin verilmeyen, ki bunu Bedir savasında görürüz, müslümanın olmazsa olmazı, yemek yemek gibi, içmek gibi hayatının merkezinde olan bir ibadet.

Gençlere bazen takılıyorum, Onlar, "Namaz kılmamaya çare var mı?", diye soruyorlar. Ben de, "çocuk değilseniz, deli değilseniz, ölü değilseniz ve kâfir değilseniz namaz kılmalısınız. Onun dışında namazın terk edilmesine, savsaklanmasına asla Rabbimiz müsaade etmiyor."

Medine-i Münevvere'de İslam Devleti kurulduktan sonra artık kabilelerin fevc fevc İslam'a girdiği bir dönemde Taif'den Sakif kabilesinin ileri gelenlerinden bir grup: "Muhammed ve orduyu her tarafı ele geçiriyorlar, bari biz kendi rızamızla gidelim de biraz taviz kooperatif dercesine bir heyet Peygamber Efendimiz (sav)'e geliyor ve şöyle diyorlar: "Ya Muhammed! Biz de Müslüman olmak istiyoruz ama birkaç şartımız var, bunları kabul edersen biz müslümanlığa gireceğiz. Peygamber Efendimiz (sav) soruyor: "Nedir şartınız?" Diyorlar ki: "Sana iman edenleri cihadta götürürsün, biz buna gelemeziz. Çoluk çocuk, malımız, mülkümüz var." Efendimiz (sav), henüz imanla mükellef olmadıkları için "eh, olabilir." diyor. "Peki, başka?" "Bir de zekât varmış, biz çalışıp cabalayacağız malımızın 40'ta birini fakir fukaraya vereceğiz, bu da bize ağır gelir." Peygamber Efendimiz (sav) "eh, o da olabilir." diyor. "Başka?" "Üç sene tâgiyeye yani Lât'a ibadet etmemize izin vereceksin", dediler. Arkasından da üçten ikiyi ikiden bire düştüler. Sonra "Taif'e vanaşımızdan itibaren hiç olmazsa bir ay olsun ibadet edelim, ki kavminizin aşırılarıyla anlaşsın, onları yola getirebilelim." dediler. Fakat Hz. Peygamber (sav) onlar için herhangi bir zaman vermeyi kabul etmedi ve iki sahabeyle onlarla göndererek, "Bunlar sizinle Taif'e gelsinler ve Lât'ı yıksınlar." dedi. Bunun üzerine onlar Hz. Peygamber (sav)'den namaz kılmaktan ve putları kendi elleriyle kırmaktan af edilmelerini istediler. Hz. Peygamber (sav)'de

cevap olarak: "Putlarını kendi elleriyle kırmaktan onları affediyorum. Namaza gelince, rüküsü olmayan dinde hayır yoktur, içinde namaz olmayan bir günde hayır yoktur," buyurdular.

Demek ki imandan sonra müminin olmazsa olmazı namaz.. Sakif kabilesi namazı bu da bizden olsun dercesine kabul ediyor. Efendimiz (sav) buyuruyor ki: "Hele bir namaza başlasınlar akabinde hepsi gelecek." Bir yıl geçmeden aynı kabile yine geliyor ve "Ey Peygamber! (sav) Biz zekâtı da vereceğiz, cihad da gideceğiz. Bu da gösteriyor ki, Ankebut suresi 45. ayetinde de buyurulduğu gibi "Muhakkak ki namaz hayâsılıktan ve kötülükten alkoyar." ifadesinin tecellisi oluyor.

Peygamber Efendimiz (sav)'de görürüz ki; O, Medine-i Münevvere'ye gelenleri ilk önce birkaç gün misafir ediyor ve onlara ilk olarak amelî bir farz olan namazı öğretiyor.

Yine bir gün bir zat Müslüman olmak için Peygamber Efendimiz (sav)'e geliyor ve soruyor: "Nedir şartlarınız?" diye. Efendimiz (sav) İslam'ın şartlarını anlatıyor ve sonunda bir gün ve gecede 5 vakit namaz kılmak diyor. O zat "Tamam, bunların ne bir eksikliği ne bir fazlasını yaparım", diyor ve Müslüman oluyor. Daha sonra Peygamber Efendimiz (sav); "Cennetlik görmek isteyen bu zata baksın.", diye buyuruyor.

Peygamber Efendimiz (sav) ve sahabelerin hayatlarının merkezinde namaz var, aralardaki boşlukları güncel işleri ile dolduruyorlar. Biz ise işlerimizin arasına namazı sıkıştırmaya çalışıyoruz, namazı öteliyoruz ve bundan dolayı bereketini göremiyoruz. Peygamber Efendimiz (sav) güne namazla başlıyor ve günü yatsı namazı ile bitiriyor, yatsıdan sonra mecbur kalmadıkça dünya işleri ile meşgul olmayarak evine geçerek istirahat ediyor. Teheccüde beraber geceye bir ara veriyor. Efendimizin (sav) hayatının her karesinde namaz var; sevindiğinde şükür için namaza, secdeye gidiyor, korku ve savaş anında yine namaza giderek Rabbine iltica ediyor. Seferde çıktığında yine namaz, seferden döndüğünde yine namaz. Efendimiz (sav)'in bir halini söyleyin ki namaz olmasın der. Her daim namaz var yani. Efendimiz (sav), "Kul namazda kiminle olduğunu bilseydi asla terk etmezdi.", buyuruyor.

Efendimiz (sav)'in "namazı hafif tutun" sözünü bile yanlış anlamışız. Bugünkü tabir ile "iki takla bir bakla, Ya Rabbi gerisini sen sakla." Şeklinde aradan çıkarılan bir namaz anlayışımız var. Halbuki Peygamber (sav)'in namazı öyle mi? Sahabe anlatıyor: "Öğlen vakti namaza durduğumuzda sıkıştırdık ve abdest bozup tekrar geldiğimizde Efendimiz (sav)'i 1.rekatta bulduk." Şimdi, bizim en uzun namazımızı baz aldığımızda suyunun suyu bir namaz var.

Efendimiz (sav) cemaat ile namaz kıldığında ortalama 7 ila 10 tesbihi var. Bugün bizim cemaatle namaz kıldığımızda 3 defa zor söylüyoruz. Tek başımızda kıldığımızda o tesbihi ya yapıyoruz veya yapamıyoruz.

Namaz kılmamanın 2 temel sebebi var. Birincisi Rabbimizle aramız açık, yani imanımızda problem var. İkincisi namaz bilincimizde problem var. Niçin namaz dediğimizde hem nefsimize hem de başkalarına namazı tavsiye ederken makul cevap verememişiz. Bunların altına daha birçok neden sıralanabilir ama temel sebepler bunlar.

Rabbimizi tanımıyoruz, buna örnek olarak Almanya'da yaşadığımız bir olayı anlatayım: Stuttgart'dan Düsseldorf'a tren yolculuğu yaparken bir rahibe ile tanıştık. Sorduk, ne iş yapıyorsun diye. Kilise'de görev yaptığını, 25 yıldır orda olduğunu, yaşlılarla ilgilendiğini ve neler yaptıklarını anlattı. Daha sonra asıl sormak istediğim soruyu sordum: "Nasıl bir Allah (cc)'a inanıyorsunuz?", diye. Hepimizin bildiği teşlis inancını ifade etti. Biraz daha açar mısın, ben bu konulara meraklıyım deyince, daha fazla bilgi sahibi olmadığını, sadece buna iman ettiklerini söyledi. "Müslümanların nasıl bir Allah (cc)'a iman ettiklerini öğrenmek ister misin?", diye sordum. Bu sorudan pek

mennun olmadı ama ben Amene'r Resulü, Haşr suresinin son iki ayetini falan söyledim. Diken üzerinde durur gibi dinledikten sonra müsaade eder misiniz, benim çalışmam gerek diyerek ayrıldı. Tabii, o kalıp girdince benim zihnimde bir şimşek çaktı. Aynı soruyu bir gayri müslim bize sorsa, Müslüman olmak için, bir Cuma namazı çıkışı gelse ve herhangi bir kişiye sorsa; "Siz Müslüman mısınız?, Nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz?" diye, acaba kaç cümle ile buna cevap verilebilir? Bunu katıldığımız programlarda bir çok kişiye sordum ama istediğim cevabı bir iki yerde ya aldım, ya alamadım. İman ettığımız Allah (cc)'ı tanımıyoruz. Aynı muhataplara ikinci soruyu sordum; "Rabbimizi tanımak için ne yapmalıyız?" İbadet etmek lazım deniyor. Rabbimizi nasıl tanıyacağımızı bile bilmiyoruz. Efendimiz (sav) buyuruyor ki; "Elbisenizin eskidiği gibi imanınız da eskir. İmanınızı kelime-i tevhid ile yenileyin.", diyor. Demek ki imanımızı beslememiz gerekiyorymuş.

Namaz bilincimizi artırmalıyız. Niçin namaz kılıyoruz? İman ettiğimiz için, ahirete inandığımız için, Allah Resulüne (sav) benzemek için, ruhumuzun ihtiyacı olduğu için...vs ibadet ediyoruz.Yaratana yaratıldığını en iyi bilir ki, Allah (cc) buyuruyor: "Kalpler ancak zikir ile mutmain olur." Bakara suresinde ise "Namaz en büyük zikirdir", diyor. Demek ki en büyük zikir olan namazla bugünün insanı huzura, mutluluğa kavuşur. İnsanlar stres, sıkıntı, psikolojik sorunlar içinde, çünkü kalbini mutlu edecek, huzura kavuşturacak ibadetten, namazdan mahrum kaldığından dolayı.

E.A. Peygamberimiz anlatılırken camide cemaatle namaz kıldırın figür oluşuyor. Halbuki Peygamber Efendimiz (sav) bir mahkemede kadı, ekonominin başı, zekatla alakalı zenginlerin sorularını cevaplıyor, savaş öncesi ve sonrasında yapılması gerekenleri sahabeyle anlatıyor. İnsanların şehir yaşantısında insanlara bir takım önerilerde, talimatlarla bulunuyor. Buradan şuna gelmek istiyorum; Hz. Peygamber ve namaz diyince, sadece camide, sadece bayramda, elbette bunlar var ama, bir banka müdürü, bir Anayasa mahkemesi Başkanı veya bir devlet başkanı hem kendisi hem de çalışanları için namaz konusunda nasıl bir örnek olabilir, ne yapabilir? Hz. Peygamber (sav) 'i bu yönünü bugün nasıl örnek alabiliriz?

A.B.: Taha suresi132. ayeti kerimeden yola çıkarsak, "Ehliline ve ümmetine namazı emret, sen de buna sabırla devam et. Biz senden rızık istemiyoruz, kızi veren biziç, biz." Bu ayeti kerime nail olunca Efendimiz (sav) kızi ve damadına 6 ay boyunca kapılarında gidiyor ve "Ey Ehlî Beyt! Allah sizi arındırmak istiyor.", diye namazı öğütüyor. Çalışmak da ibadet denilerek namazı öteleyenler oluyor maalesef. Hlmayemizde bulunanlara Rabbimiz namazı emretmemizi söylüyor.

Cuma suresinin sonuna baktığımızda da görürüz ki önce namazı kılın sonra ticaret ile uğraşın. Her konuda namazın merkezde olması gerekiyor. Efendimiz bayram namazını mescedde kıldırıyor. Namaza kadınları da, mazereti olanları da davet ediyor, onları namaz kılan kadınların en gerisine koyuyor. Önce Efendimiz (sav) bayram namazını kıldırıyor, o heyecanı yaşıyor, önce erkelerle konuşma yapıyor, sonra kadınlara bayram sohbeti yapıyor. O güne dair bilgilendirme yapıyor, bayram heyecanını hep birlikte yaşıyorlar. Devlet başkanı olarak bütün tebasını topluyor ve bayramı birlikte yaşıyor. Ülkemizde 2 senedir Diyanet ile bunu Sultan Ahmet camisinde bu sünneti uygulamaya çalışıyoruz. Bu sene Çanakkale'de yaptık.

E.A.: Peygamber Efendimiz (sav) 'in hayatına baktığımızda alle efradına ve çalıştırdıklarına namazı emredin ayeti gereğince onları tabiri caizse zorladığını görüyoruz. Kamuda, özellikle özel sektörde işçi işveren, amir memur ilişkisinde örneklemler yaparsak "niye karşıyorsun ki benim bu ibadetime, bu benim Allah ile kendi aramda bir ilişki diyor ve aynı zamanda da meğ-

hur bir ayeti de söyleyerek kendisine delil getiriyor. "Dinde zorlama yoktur.", dolayısı ile benim namazıma, orucuma niye karşıyorsun, niye bu hocalar benim namazıma niyazıma karşıyor diye bir serzenişte bulunuyor. Bu iki birbirine tezat gibi görünen durumu nasıl izah edebilirsiniz?

A.B.: Öncelikle biraz Bektaşî hikâyesine benziyor, bizim o ayeti anlayışımız. Dinde zorlama yoktur ayetinden kast edilen muradı yanlış anlıyoruz. Yani İslam'ı kabul etmemiş kişi için geçerli bu. Ama siz Müslüman oldunuz artık namaz kılmayacağım diyemezsiniz. Namaz kılmamanın İslam fihna göre değişik cezai müeyyideleri var. Mezhap imamlarımızın hepsinin namaz kılmayanlara verilecek cezalara göre farklı görüşleri var. Sebebine gelince; Allah Resulünün ve sahabenin döneminde ben müslümanım deyip de namaz kılmayan bir Müslüman örneği yok. Namaz hayatın normal bir parçasıydı. Ondan dolayı İmam-ı Azam namaz kılmayan hapisedir derken, diğer imamların kimi öldürülür, kimi dövülür demiş. Dolayısı ile namaz Müslüman olmadan önce muhayyerken İslam'ı seçtikten sonra namaz kılmıyordum diyemezsiniz. Namazsızlık bir hastalıktır, kötülükler ve bu hastalığın, kötülüğün yaygınlaşmaması için orada dur denir.

E.A.: Namazla ahlâk arasında nasıl bir ilişki var?

A.B.: Mekki dönemde iman ve ahlâk esasları var ve amelî farz olarak namaz var. Rabbimiz, sahabeyi 13 yıl boyunca namaz ile terbiye etmiş. Uzun uzun namaz ayetlerinde Ankebut 45: "Sana vahy edilen kitabı oku, namaz dosdoğru kıl. Muhakkak ki namaz kötülükten ve fuhuştan alıkoyar.", buyruluyor. Rabbimize günün 5 vakti hesap veren ve Allah (cc)'in huzurunda olduğunu düşünen bir Müslüman ufak tefek kaçamaklarında kendine çeki düzen vermesine de sebep oluyor. Bir nev-i manevi terapi oluyor, bir fırsat buluyor.

Namazla, Rabbi ile arası açılan kişi her şeyi yapar. Ne demişler; "Kork Allah (cc)'dan korkmaktan." Tekirdağ'da bir konferans sonrası bir emniyet mensubunun dediği: "Kapak çetesi var, toplumun başının belası. Biz onları içeri alırız, sonra onlar gene çıkarlar. Gene bir gün şikâyet oldu ve biz adresi bildiğimiz için gittik gençleri yakaladık. Ama enteresandır masanın üzerinde Cemil Tokpınar hocanın "Sabah Namazına Nasıl Kalkılır?" adlı kitabı ve namaz hocası vardı, biri de namaz kılyordu. Biz de latife yaptık: "Hayırdır gençler! Sektör mü değiştirdiniz?", diye. "Hayır, memur bey. Rabbimiz ile buluştuk." Bir daha o gençlerden bir problem, bir sıkıntı yaşamadık. Fakat biz oradan ayrılırken gençlerin elebaşısı olan kişi dedi ki: "Memur bey, yıllardır bizi Rabbimizden uzak tutanlar utansın."

Demek ki toplumumuzda namaz yaygınlaşırsa şikâyet ettiğimiz bir çok sorundan kurtulmuş olacağız.

Bir ilimizin cezaevinde 600 mahkum çocuğa namaz kılıp kılmadıklarını soruyorlar ve bu soruya hiç biri evet cevabı vermemiş. İkinci soruyu soruyorlar, "Ailenizde namaz kılan var mı?", diye. Bir iki kişi evet demiş. Ben de bunu bir radyo programında ifade ettim: "Ey ahâll! Duyduk duymadık demeyin, namaz ile ilgili böyle bir ilimizde namazla alakalı sorun var.", diye.

Namazda Rabbimizden aldığımız talimatı 2 namaz arasında da devam ettirmemiz gerekiyor. Günde 40 defa Fatıha okuyoruz. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım isteriz, Bizi dosdoğru yola ilet, diye. Pekî, namazdan sonra Allah (cc) ticaretimize karşıyor mu?, Şhaysetimize karşıyor mu?, Ordumuza, sokağımıza, aile hayatımıza karşıyor mu? Niye? Söz verdik yalnız sana kulluk edeceğiz diye. Bu hale geldikten sonra ne hortumculuk olur, ne hırsızlık olur, ne edepsizlik olur, ne şu ne bu olur. Allah Resulü (sav) evlat katilini sahabe yaptı. Namazda, Kur'an ile. Eğer biz onların yolu üzerindeyiz diyorsak ayte neticeyi bugün de alabiliriz ki yaşadığımız bir çok olayda bunun örneklerini görüyoruz.

Özetleyecek olursak, hakkı verilen namaz bugün şikâyet ettiğimiz hem kendi hayatımızda, hem sosyal hem de siyasi hayatta ki birçok probleme çözüm olur.

E.A.: Her mahallesinde camisi olan bir toplumda bu kadar çok çocuk suçlunun olması üzücü ve üzerinde ciddi anlamda durulması gereken bir konu. Zannediyorum, bu çocukların kâhır ekseriyeti ilkököl eğitiminden geçmiştir. Bunları yetiştiren öğretmenler de fakülte mezunu, artı bu fakülteleri de organize eden YÖK var. Bunlar toplumu yetiştirecek, yönlendirecek kişileri yetiştiriyorlar, kaymakamlar, valiler, polis teşkilatı, öğretmenler..vd. ile birlikte toplumu yetiştirecek ve idare edecek insanları yetiştiriyorlar. Özellikle idari anlamda kişileri yetiştiren bu fakültelerde namaz, Allah, Kur'an, toplumun dini ile olan ilişkilerini bilmesi, öğrenmesi açısından bu okullarda ilahiyat açısından neleri tavsiye edebilirsiniz?

A.B.: Biz Müslüman bir milletiz, belki 1 asırdır sıkıntı yaşadık ama biz 1 asırlık bir millet değiliz. Bundan dolayı son bir asırdır maalesef Milli Eğitim sistemimiz Allah'sız bir eğitimle bugüne kadar hep hasredildi. İlahiyatlar ve imam hatip okulları özüne hizmet etmeye başladılar. İslam olsun diyerek kuruldu. Ama Allah (cc) bize rahmet etti de onların bu oyunu tutmadı, tuzaklar tersine döndü. Şimdi hem ilahiyat fakülteleri hem imam hatip okulları özüne hizmet etmeye başladılar.

2007 yılında bir anket yaptık. %99'u Müslüman denilen bir ülkenin %95'inin evinde Kur'an-ı Kerim var, bunların %45'inde de Kur'an-ı Kerim'in Türkçe meali var, ama asıl sorumuz yarın hesaba çekeceğimiz ve bizim yaşam kılavuzumuz olan Kur'an-ı Kerim'i sürekli ve düzenli okuyor musunuz, anlamak ve yaşamak için? diye sorduğumuzda aldığımız cevap maalesef rakam %5'lere kadar düştü. Hayat kitabımız ile bağımız kopmuş. Hayat bağımız koştugu için namaz, dinle alakalı şeyler imam hatiplere hasredilmiş. Müslümanım diyen herkes ben Allah (cc)'a teslim oldum demektir. Gerçekten teslim oldum mu? Ülkemizde belli bir dönemde öğretmenlik yapmış bazı kişilerin İslam'la hiçbir bağı olmayan kişilerin tedrisatından geçmişiz. Mescidi olmayan üniversitelerimiz var. Düşünün daha 3-5 sene önce sine kadar okullarda namaz kılma suç unsuru vardı. Uğur Dündar'ın programlarını hatırlayın. Şimdi çok şükür bu noktada sıkıntılar azaldı. Geçenlerde bir özel okulda sordum; mescidleri olduğunu ama Cuma namazlarına izin vermediklerini söyledi. Neymiş efendim, dışarıda balı koklarsa, başka bir şey yaparlarsa, bedenine bir zarar gelirse

bunun hesabını veremem. Pekî, bedenine gelecek bir zararın hesabını düşünüyorsun da âhirete müteallik hesabını nasıl vereceksiniz dediğimde, o kadar derine inme hocam cevabını veriyor. Hak verilmez alınır prensibince hakkımızı aramalıyız, çocuklarımızın dünyasını düşündüğümüz kadar âhiretini de düşünmeliyiz.

E.A.: Hem Allah (cc)'ı sevmek hem de Allah (cc)'dan korkmak gerek. Diyanetin, Allah (cc)'ı, namazı anlatırken ki tavrı daha yumuşak gibi. Diyanet bu konuları nasıl anlatmalı?

A.B.: Üslup hatası var. Rabbimiz cennetten bahsediyorsa biz de bahsedeceğiz, cehennemden bahsetti ise biz de bahsedeceğiz. Tebliğ cemaatinden bir arkadaş demişti: "Yemeğin suyu kadar cennetten, tuzu kadar cehennemden bahsedeceğiz." Rabbimizin Esmâ-i Hüsnâ'sına baktığımızda rahmeti gazabından önce. Ama Esmâ'sında intikam alıcı, cezalandırıcı olduğunu da görüyoruz. Hikmet boyutuyla gördüğünüzde daha güzel sonuç alıyorsunuz. En çok nefret ettiğim şeylerden bir tanesi "şu namazı kılalım, borcumuzu üzerimizden atalım.", söylemi. Bu sık bir söylem değil. Allah Resulü (sav) böyle görmemiş. Namazı aşkın maşuku ile buluşması olarak görmüş. "Kul namazda kiminle sohbet ettiğini bilseydi asla terk etmezdi.", diyor. Namazın dışında da Rabbimizle olduğumuz bilincine varmamız lazım. Tabiri caizse namaz, yoğurdun, peynirin mayası gibi, dinimizin mayası, her daim Rabbimizle olduğumuz bilincinin mayası.

E.A.: Bu minval üzere namazı yaygınlaştırmak, namaz kılmayı genelleştirmek için ne yapmamız gerekiyor? Bir hocamız randevularınızı şurada burada buluşmak üzere sözleşeceğinizi yere su vakitte şu camide buluşalım şeklinde randevulaşmamızı salık vermişti.

A.B.: Toplantılarımızı namaz merkezli, namazdan evvel, namazdan sonra şeklinde yapmalıyız. Bu nebevî metodu takip edemediğimiz için çalışmalarımızın bereketsizliği de buradan geliyor olsa gerek, Allah'ı âlem.

E.A.: Okumak ile namaz arasında nasıl bir bağlantı var. Malunuzun İKRA DERNEĞİ' mizin ana faaliyeti "okumak ve okutmak".

A.B.: En büyük problemimiz okumak. Maalesef istatistiklere baktığımızda okumanın ihtiyaç listelerine girmediğini, listenin 125. sıralarda olduğunu görüyoruz. Kitapla ciddi manada aramız açılmış, kitap ihtiyacı listemize bile girmiyor. Bir konferans sonrası Şükrü ARIKAN hoca bir şey söyledi. "Ahmet kardeş, güzel işler yapıyorsunuz ama bir eksiğiniz var." "Nedir hocam eksi-



ğimiz?" "Bu millet okumuyor. Okumayarak Rabbine isyanı başlat-tı. Ne olur, hiç değilse kendi sahanız ile ilgili kitapları okumaya teşvik edin. Söz uçar, yazı kalır.", dedi. Bundan sonra her programda kendi sahanız ile ilgili kitapları teşvik ettim ve çok güzel neticeler aldık. Bir kitap okuyup da namaza başlayan yüzlerce örnek gördüm. İlk kitabım "Namaz Dirilişe Çağrı" adlı kitabım şu an 162. baskısını yaptı. Bu kitabı okuyan Saryer'de bir ailenin 6 çocuğu namaza başlamış. Kütahya Tavşanlı'dan bir kardeşimiz ve annesi, her ikisi de kitap okumayı seven, kitap sevdalısı kardeşler, hedeflerine 100 kişi koymuşlar, 30.namaz kardeşleri olmuş.

Osmanlılarda ilk öğretilen kelimeler, cümleler; "oku çocuk oku; çocuk çok oku, çocuk çok okudu..." Bu medeniyetin çocukları mı okur, yoksa ilk önce "yat Ali yat, uyu Ayşe uyu" diyerek öğretilen çocuklar mı okur?

Almanya Nünberg'de tarihi bir mekândayız. Alman gençlerin elinde kitap. Trene bindik, hiç tereddütsüz, muhabbet eden birini görürseniz "selamun aleykum" deyin, mutlaka bizim insanımız çıkacaktır. Diğerleri ya gazete, ya dergi veya kitap okuyorlar. Pastaneye gittik, karı koca biri dondurma yiyor, biri kahve içiyor ama ellerinde kitap. Mehmet OKUYAN hoca güzel bir espri yakaladı: "Yarın Rabbim soracak: Okudun mu Ey Kulum?!". İlk emri "oku" olan bir dinin mensupları kitaba para vermeyi enayilik olarak görüyorlar. Biraz teşvik edersek, gayret gösterirsek sonuç alırız.

Kitap okumayı teşvik ediyoruz ve şu an 100'ün üzerinde namaz bilinci ile alakalı kitap yayınlandı. Söz, bir motivasyon veriyor ama kişi kitap okuduğunda kendi nefisini muhasebe ediyor, kendini hesaba çekiyor, tartıyor.

E.A.: Hocam son olarak hali hazırda basın-yayında programlarınız var mı?

A.B.: Eski verilen programlar hariç haftalık Moral Fm'de Perşembe günleri 17:30'da yayınlanan bir programımız var. Diğerleri eski programlar, canlı değil.

E.A.: Ahmet hocam, bu güzel söyleşi için teşekkür ediyoruz. Umarız, bu söyleşimiz birilerinin namaza başlamasına vesile olur.

Röportaj: Erdoğan Aydın



İKRA'DA GAZZE HAFTASI



Bağcılar Şubesi



Başakşehir Şubesi

Eylül ayının ilk haftasını "İKRA'DA GAZZE HAFTASI" olarak değerlendirdik. Bu vesile ile 7 şubemizin 7'sinde de İHH Dış İşler Sorumlusu Sayın Hasan AYNACI bey GAZZE ile alakalı katılımcı kardeşlerimizi bilgilendirdi.

Hasan Beyin konuşmasından önce Gazze'de yaşanan zulümlerin, yapılan saldırıların görüntülerini, içimiz bir kez daha yanarak birlikte izledik. Bu görüntülerde Gazze'de ki bir müslüman bayan gazeteci kardeşimizin, olayları bizat yerinde yaşayarak edindiği izlenimleri tüm gerçekliğiyle aktarmasını, kalbimiz dehşete düşmüş bir şekilde tek-



Nenehatun Şubesi

rar idrak ettik. Sinevizyonun ardından söz alan Hasan AYNACI bey Gazze'de yaşanan olayların tarihçesini aşama aşama bizlere aktardılar. 1946'dan bu yana bu bölgedeki müslüman coğrafyasının çektiği sıkıntıları ve yitirilen milyonlarla ifade edilebilecek şehitler verilerek pahasına bu bölgedeki müslümanların, Mescid-i Aksa'nın adeta bir bekçisi olma misyonunu taşıdıklarını ve buradaki coğrafyanın pek fazla tarımsal faaliyetlere yada ekonomik getiri sağlayacak ortama sahip olmadığından, Fi-



Esenler Şubesi



Esenyurt Şubesi



listindeki müslüman kardeşlerimizin sürekli bir dış destekle ayakta kalabileceğinin altını çizen Hasan AYNACI işte tamda burada biz müslümanlara düşen görevi yani işin maddi yardım boyutunu gözlerimizin önüne sermiş oldu.

Sohbetin son kısmında söz alan derneğimizin genel başkanı Sayın Mehmet ÇELİK hepimizin aklından şöyle bir hadise gerçekleşse de bir hamle yapıp cennete giresek diye geçmiştir, işte bu gün o gündür. Osmanlı'da ki ecdadımız tüm dünyaya ulaşık kol kanat gerebiliyordu, şimdi bize düşen hayıflanmak değil Osmanlı'nın bu koruyucu geleneğini, İHH ve benzeri kurumlar aracılığıyla bu yardımları yaparak katkıda bulunmak düşer.

Artık müslüman coğrafyası Gazze'ye yapılanları sadece kuru sözlerle kinamakla kalmamasın, İsrail yaptığı zulümlerin hesabını versin yaptıkları yanlarına kar kalmamasın, duası ile ...



Güngören Şubesi



Tuna Şubesi

GAZZE GÜNLERİ: "GAZZE'YE YARDIM KAMPANYASI"



Av. Emin Atalay
İKRA Derneği Kurucu Başkanı



M. Tevfik Gökse
Esenler Belediye Başkanı



Av. Bülent Yıldırım
İHH Genel Başkanı

Gün kardeşlik günüdür, Gün fedakârlık, Gün ben de bu ümmetten deme günüdür.

"GAZZE İÇİN FEDAKÂR OL" başlığı ile Esenler Dörtüyl meydanında İKRA DERNEĞİMİZ, Esenler Belediyesi ve İHH İnsani Yardım Vakfı ile 25,26,27 ve 28 Eylül günleri ortaklaşa bir yardım programı düzenledik.

26 Eylül Cuma saat 14:00'da Kur'an tilaveti ile açılış yapılan programımızda ilk önce Derneğimiz adına Kurucu Başkanımız AV. Emin ATALAY bey selamlama konuşmasını yaptılar. ATALAY konuşmasında özetle şunlara değindi:

Gazze sıradan bir şehir olmaktan çıkmıştır. Biz Gazze için fedakâr olalım diyoruz ama asıl Gazze bizim için fedakârdır, çünkü Gazze olmasa bizler ilk kiblemizi kaybedeceğiz. Siyonizmin öndeki en büyük engel birbuçuk milyonluk nüfusu ile Gazzelilerdir.

Gazze için cömert olalım diyoruz, ama asıl cömert olan Gazzeliler. Can vermekten, kol, bacak..vs. vermekten daha cömert olunur mu?

Şimdi sıra bizde; Gazze için kardeş olma vakti. Zilhicce ayına girdiğimiz şu günlerde, Zilhicce ayının ilk 10 gününde yapılan sevaplar 1000 ile çarpılarak ha-

nenize yazılıyor. Gelin bu günleri değerlendirelim, bu fırsatı kaçırmayalım.

Emin ATALAY'dan sonra Ak Parti Esenler İlçe Başkanı Av. Umud ÖZKAN bey selamlama konuşmasını yaptılar. ÖZKAN, siyonizmin ördüğü duvarların Siyonistlerin mezar taşları olması temennisinde bulundu.

İHH Genel Başkanı Av. Bülent YILDIRIM ise yaptığı selamlama konuşmasında derneğimiz üyelerine ve Esenler Belediye Başkanına teşekkür ederek tüm Belediye Başkanlarının Sayın M. Tevfik GÖKSU gibi GAZZELİ kardeşlerimizin yanında durması temennisinde bulundu.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik GÖKSU bey de yaptığı selamlama konuşmasında bir müjde verdi. Bayram sonrası Ak Parti Gençlik ve Kadın Kolla-



rının destekleri ile özel bir ekip kurup Esenler ilçesinde bulunan 27.000 binaının hepsinin gezilerek Gazzeli bir binaya "Kardeş Bina Olur Musun?" kampanyası başlatılacağını bildirdi. GÖKSU konuşmasında özetle şunlara değindi:
Acıyı yürekte hissetmek gerek. Dünyada varlığın hikmet sebebi, görevimiz sadece acıyı hissetmek değil, acıyı ortadan kaldırmak. Kıyamete kadar Hak ve Bâtil mücadelesi devam edecek ve acılar olacak. Önemli olan durduğumuz yer; Hakk'tan yana mı, Bâtil'dan yana mı?

Esenler Belediyesi olarak bizler konuş değil üzerine düşeni yapan bir belediyeyiz.

Şu anda Gazze sokaklarında Esenler

Belediyemizin çöp arabaları Gazze'nin çöplerini toplamakta.

Gazze'ye gittiğim zaman İsmail Heniye'ye sordum: Yıllarca Gazzeliler şehit oluyor, artık yeter demiyorlar mı? diye. Heniye bana şu cevabı verdi: Her Filistinli inanır ki bir gün muhakkak Kudüs'te namaz kılacağız. Ve her Filistinli yine der ki; Abdulhamit'in torunları bir gün gelip burayı, bizleri kurtaracak.

Bu duygu ve düşüncelerle sizleri selamlarken canımızı acıtıncaya kadar Gazze için fedakâr olmaya devam edeceğiz ve bu fedakârlıkta Esenler halkını

yanımızda görmek istiyoruz.

M. Tevfik GÖKSU Beyin konuşmasından sonra Esenlerli bir ablamız biriktirdiği 1000 TL'yi başış kutusuna atarak herkesi Gazze'ye maddi ve manevi destekte bulunmaya çağırdı.

4 günlük yardım programımız çerçevesinde;

27 Eylül Cumartesi

Demet TEZCAN (Gazeteci-Mavi Marmara Gazisi)

28 Eylül Pazar

İsmail BİLGEN (Mavi Marmara Şehidlerinden İbrahim BİLGEN'in oğlu)



2014-2015 EĞİTİM YILI AÇILIŞ PROGRAMI



Mehmet Çelik
İKRA Derneği Genel Başkanı

Geleneksel hale getirdiğimiz sene başı eğitim yılının (2014-2015 Eğitim Yılı) açılış programını 23 Eylül Salı günü akşamı Bağcılar Sancaktepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdik.

Sunuculuğunu Esenerler Şubemiz üyelerinden Engin COŞKUN'un gerçekleştirdiği programımız yemek faslı ile başladı ve yemek duasını Ebubekir Yurdu hocalarından Hamza YILDIZ hocamız gerçekleştirdi.

Çocuklar için özel bir program düzenleyen teşkilat birimiz, yemeğin ardından animatörlerle ilk önce çocuklara



rı sahne alanına aldılar, sonrasında Nasreddin Hoca ile küçük tanışmalar ve kısa sohbetler eşliğinde toplantı salonumuzdan ayrılıp çocuklar için ayrılan bölüme geçtiler.

Hafız Şahin TOPKAYA hocamızın okuduğu Kur'an-ı Kerim ile gönüllerimizi mest etmesinden sonra kürsüye çıkan Genel Başkanımız Mehmet ÇELİK bey yaptığı konuşmasında Mahmut TOPTAŞ hocanın bir cümlesini zikretti: "Hapishanedekilerin kütüphanedekilerden kat kat fazla olduğu bir ülkede, kitap okumak ve okutmak gibi zor bir "DAVA"nın sorumluluğunu omuzlarınızda taşıyorsunuz." Mehmet ÇELİK hocamız konuşmasında ayrıca geçen senelerden beri yapmış olduğumuz faaliyetlerden bahsederek şu an hangi noktada olduğumuzu ve neler yapılması gerektiği üzerinde durdu.

Genel Başkanımızın ardından kürsüye gelen Ahmet YAPICI hocamız ise konuşmasında derneğimizin dününden ziyade yarına dair neler yapılması gerektiği üzerinde durdu. YAPICI hocamız özetle şunları söyledi:

İKRA Derneği'nin logosunu ince-

lediğimiz zaman mavi zemin üzerinde bir kitap, onun ötesinde güneş yer alır. Mavi zemin gökyüzünü yani sonsuzluğu temsil eder. Kitap, ilmi ve okumayı, güneş ise kitabın bizi yönelttiği aydınlığı ve nuru temsil eder. İsmine baktığımız zaman da İlim, Kültür ve Rahmet kelimelerini görürüz. Buna göre hem logosu hem adı hem de yaptığı hizmette merkezde olan tek şey kitaptır, okumaktır.

Birinci ve en önemli sorunumuz teknoloji ve görsel medya bağımlılığıdır. Bugün görselliğe önem veren, ona bağımlı olan bir nesille karşı karşıyayız. Elinden akıllı



telefon düşmeyen, bilgisayar ve internet bağımlısı olan, sanal dünyada çok şey bilen ama gerçek hayatta en küçük görevleri bile yerine getiremeyen bir nesil var. Ve biz bu neslin elindeki telefon ve bilgisayar yerine ona kitabı sevdirebilmeli ve okutabilmeliyiz. Bunu yapmak için de sorunu tüm yönleriyle ortaya koyup çözüm yolları bulmalıyız.

İkinci önemli sorun çocuk ve gençlere yönelik çalışmaları merkeze almaktır. Hedef kitlemizin yetişkinler olduğu ve onlara kitap okuttuğumuz bilinen bir gerçektir. Ancak bu, hem zor hem de çok enerji ile az verim alınan bir iştir. Bu nedenle okullara yönelmeli ve çocuklara, gençlere yönelik çalışmaları planlamalı ve harekete geçmeliyiz. Bu derneği kuran ilk neslin gönül rahatlığı ile çalışmalarını teslim edebilecekleri genç nesil var mı önümüzde?



Ahmet Yapıcı
Eğitimci - Yazar

Bu soruya gönül huzuru içinde evet diyemiyoruz. O zaman gençlik konusu bizim gelecek planlamamız içinde merkezi bir yer almalıdır.

Üçüncü önemli sorun da kendi ayaklarımız üzerinde durabilecek bir kadroyu oluşturabilmektir. Ne zaman ki bizim şubelerimizde kürsülerde kendi içimizde yetişmiş gençlerimiz sohbetler yapar ve dersler verir işte o zaman dernek sağlam bir kök salmış olur. Bu nedenle kitap listemizi okuyanları kürsüde de bildiklerini rahatlıkla paylaşabilecek ve insanlara rehber olacak nitelikte yetiştirebilmeliyiz.

Diğer bir konu da kurumsallaşmanın bir diğer şartı olan ekonomik altyapıdır. Dernek sadece bağış ve aidatlarla yürümemelidir. Derne-

ğin sırtını dayayacağı sağlam bir ekonomik güç, akar olmalıdır ki hizmetler yürüsün. Bizim medeniyetimizin gözbebeği olan vakıflar işte bu ihtiyacı görmüş kurumlardır. Bir kurumu açmak, işletmeyi kurmak sorun değildir. Önemli olan o işletmenin istikrarlı bir şekilde yürümünü sağlayacak ekonomik desteği, gücü oluşturabilmektir. Bu hususu mutlaka gelecek planlamamız içine almalı ve çözüm yollarını tartışmalıyız.

Programımız şubelerinde en başarılı üyelerimize ve yine şubelerimizde sohbet ve ders yapan hocalarımıza verilen ödül töreni ile devam ettikten sonra, Ahmet YAPICI hocamızın duası ile nihayete erdi.

2014-2015 Eğitim yılımızın bol okuma ve okurla geçmesi ve ümmete hizmet ve ilahî rızayı gözeterek devam etmesi temennisi ile...



Şahin Topkaya
İstic Camii Müezzini



Hamza Yıldız
Eğitimci

GAZZE'Lİ BİR DAVA ADAMI İZZEDDİN EL KASSAM



Esenler Dörtüyl Meydanı'nda 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında İKRA Derneği, İHH ve Esenler Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediğimiz "Gazze İçin Fedakâr Ol" yardım çadırımızda 27 Eylül Cumartesi akşamı mutakabül hâle getirdiğimiz Alimlere Vefa Programında bu sefer günün anlamına uygun olması hasebiyle "Gazze'li Bir Dava Adami, İzzeddin El-Kassam"ı

konu edindik.

Program Abdülgafur Levent Hocamızın okuduğu Kur'an tilaveti ile başladı.

İzzeddin El-Kassam'ı kendisini Yeni Akit Gazetesindeki yazılarından ve Özel Fm'de yaptığı programlardan tanıdığımız Ortadoğu uzmanı ve gazeteci-yazar olan Ahmet VAROL hocamız anlattı. Ahmet VAROL hocamızın anlatımından İzzeddin El-Kassam kimdir?

İzzeddin El-Kassam, Kassam Tuğayları hareketinin, davasının lideridir. O, diğer şehidlerimiz gibi direniş yolunda, mücadele konusunda bir kilometre taşı, bir bayrak, bir yıldızdır. Nasıl ki yıldızlar bize yol gösteriyorsa, onlar da bize direniş yolunda yol gösteriyorlar.

İzzeddin El-Kassam aslen Suriye'nin Lazkiye kentinden olup 1880 yılında burada doğmuştur. Filistin mücadelesi ile adı özleştirdiği için Suriyeli olduğu pek bilinmez. 16 yaşında girdiği Ezher Üniversitesi'nde 10 yıl eğitim al-



Ahmet Varol
Ortadoğu Uzmanı

mıştır. 26 yaşında tamamladığı ilmi tahsilinden sonra Suriye'ye dönerek irşad faaliyetlerinde, İslami bilgilendirme hizmetlerinde bulunmuştur.

Haçlı ideallerinin yeniden kabardığı, ulusçuluk ve kavmiyetçilik akımlarının harekete geçtiği, ümmetin bütünlüğünün ve birli-

ğinin bozulmaya çalışıldığı o dönemde buna karşı durarak yoğun çalışmalarda bulunmuştur. O dönemde İstanbul'a da gelmiştir. Kardeşlik bilincinin korunması için hizmet etmiştir.

İslam ümmetinin merkezi otoritesi zayıflayınca işgaller olmuştur. Bu işgal edilen yerlerden birisi de Libya'dır. İzzeddin El-Kassam bir yandan ilmi çalışmalarına devam ederken diğer yandan Libya'da direnişin sembolü olan Ömer Muhtar'a ve direnişe yardım etmek için Suriye'de şu an sizin Gazze için yaptığımız gibi yardım topluyor ve halkı bu konuda teşvike çağırıyor.

Meşhur Belfour deklarasyonunda İngilizlerin Filistin'i alıp Siyonistlere teslim edeceği açıkça belirtilmişti. Bunu şunun için söylüyorum; Filistinliler Siyonistlere kesinlikle toprak satmamıştır. Ümmetin onuru, şerefi için savaşanlar böyle bir ithamla karşı karşıya bırakılıyor. İngilizler 1917 sonlarına doğru Filistin'e Mısır tarafından saldırarak akabinde Filistin topraklarını Yahudilere, Siyonistlere açarken ne enteresandır ki sonrasında Hitler 1933 yılında Yahudilere baskı uygulayarak onların kaçmasını sağlıyor. İngilizler'in işgalinden sonra 16 yılda tüm teşviklere rağmen sadece



Abdulgafur Levent
Eğitici

180.000 yahudi Filistin'e göçerken, ki onları 30.000'i zaten o bölgede yaşıyordu, Hitler'in uyguladığı politika sayesinde 12 yılda nüfus 180.000'den 800.000'e çıkıyor. Burada farklı kokular var.

Bu dönemde İzzeddin El-Kassam Suriye'deki çalışmalarını bırakarak Filistin'e yerleşiyor ve işgale karşı (İngilizlerin işgaline karşı) mücadele etmek üzere bir hareket oluşturuyor. Ümmetin en çok sıkıntı çektiği şey içindeki ihanetçilerdir. Bu ihanetçilerden birinin 1935 yılında İzzeddin El-Kassam'ı 200 kişilik bir grupla eğitim yaparken yerlerini bildirmesi üzerine İngilizlerin havadan ve karadan

saldırısı sonucu İzzeddin El-Kassam ve arkadaşlarının bir çoğu şehit oluyor.

İzzeddin El-Kassam'ın şehid olması ile birlikte mücadele farklı bir gelişme göstererek önemli bir davanın tohumu atılmış oluyor. Sonrasında İslami bir hassasiyetle Kudüs'e sahip çıkma bilinci oluşuyor.

İzzeddin El-Kassam'ın hayatının 4 ana unsuru vardır:

1- İLİM: İslam'ı en iyi şekilde öğrenmek, ki bunun için uzun zaman harcamıştır, ve akabinde yaşamak. İlim kesintiye uğramaz, nokta koydum dediğin anda unutma başlar. İlimin devamı ve tekrürüne ihtiyacı vardır. Tahsilimi tamamladım diye bir şey olmaz, ilim ölüme kadar devam eder.

2- İBADET: Kassam, teheccüdlerini kaçırmayan, fırsat buldukça nafile namaz kılan ve belirli günlerde oruç tutan biriydi.

3- İRŞAD: Var gücü ile insanları, ümmetin insanlarını bilgilendirmeye çalıştı.

4- CİHAD: Allah rızası için gayret göstermek. Sadece silahlı değil, her alanda gayret göstermek cihadıdır. Kassam, Allah (cc) rızası için mücadele ederken, yani cihad ederken şehid olmuştur. Cihadla yaşamış, cihadla hayatını noktalamıştır.



İKRALI HANIM KARDEŞLERİMİZDEN BANGLADEŞLİ YETİMLERE KARDEŞLİK HEDİYELERİ



İHH İnsani Yardım Vakfının düzenlediği yetim günleri çerçevesinde Bangladeş'e giden ekip içerisinde bulunan İKRA Hanımlar komisyonu Genel Başkanı Şule ÇELİK'e Bangladeşli kardeşlerine verilmek üzere İKRA üyesi hanımlar tarafından teslim edilen hediyeler yerlerine ulaştı. Bu hediyeler içerisinde

özellikle yetim kardeşine mektup yazan İKRA ailesinin en küçük üyelerinden Hatice Betül ÜNAL'ın en sevdiği oyuncakları ile beraber mektubu bizzat teslim edildi. Mektupla beraber hediyesini alan Bangladeşli ASİYE başkan Şule ÇELİK' teşekür etti. Kendisine bu hediyeği gönderen Ayşe Betül'ü çok sevdiğini söyledi



DÜĞÜN DERNEK İKRA

Şeref, iffet, izzetin ve her türlü faziletin kaynağı ailedir. Sevdiğini Allah için sevmek, imanın temelidir. Hadis-i şeriflerde buyuruyor ki:

Allah'ü Teâlâ kıyamette buyurur ki: Benim azametim için birbirini sevenleri, hiçbir himayenin bulunmadığı bugün, rahmetim altında himaye ederim.[Müslim]

Kıyamette Arşın etrafında, yüzleri ayın on dördü gibi parlayan insanlar için kürsüler kurulur. Herkes feryat ve figan ederken onlar sakindir. Herkes kor-



ku ve dehşet içindeyken onlar üzülmez. Bunlar, Allah için birbirini sevenlerdir.[Hâkim] Cennetin güzel köşkeri, Allah rızası için birbirini sevenler içindir.[Ebu-ş-Şeyh]

Rabbim sevdiklerinin sevgisini yüreğimize versin ve cennette de sevdiğimizle olalım inşaallah.

Bağcılar şubesi yayın kurulunda görevli arkadaşlarımız Fatih COŞKUN, Ebrar CANSU hanımefendi ile ve Esenler şubesi yönetim kurulu üyesi Muammer Vural arkadaşımız Gülcan hanımefendiyle hayatını birleştirerek dinlerinin yarısını tamamlamış bulunmaktadırlar. Allah (cc) yuvalarından mutluluğu huzuru eksik etmesin inşaallah.

sını tamamlamış bulunmaktadırlar. Allah (cc) yuvalarından mutluluğu huzuru eksik etmesin inşaallah.

ALLAH (cc) Mesut Etsin

Derneğimizin emektarlarından kıymetli abimiz Nurullah GÖKÇE'nin oğlu Zafer dünya evine girdi. Nurullah abimiz bu mutlu gününde yanında olmak için arkadaşlarımızla beraber düğüne iştirak ettik. Damat beye ve eşine muhabbetlerini daim ve mutlu mesut bir hayat temenni ediyoruz.



OKUDUKÇA BİLMEDİĞİM VE ÖĞRENMEM GEREKEN DAHA ÇOK ŞEY OLDUĞUNU FARK ETTİM

Fatma KARABUDAK: Ayşe hanım okurlarımız için kendinizi tanıtır mısınız?

Ayşe ÇÖL: Öncelikle bu röportajı benimle yapmayı düşündüğünü için teşekkür ederim. İsmim Ayşe ÇÖL. Aksaray ili, Ortaköy ilçesinde doğdum. Evli ve üç çocuk annesiyim. Ev hanımıyım. Açıköğretim Kız Meslek Lisesi, çocuk gelişimi mezunuyum. Okumayı, yazmayı ve öğrenmeyi seviyorum.

F.K.: İKRA DERNEĞİ' mizle ne zaman tanıştınız?

A.Ç.: Derneğinizle dört yıl önce Serap Hoca vasıtasıyla tanıştım. Başlangıçta ara sıra gittiğim İKRA DERNEĞİ' nin sohbetleri zamanla daha çok ilgimi çekmeye başladı. Sohbetlere gidisim sıklıkla ve düzenli gitmeyi alışkanlık haline getirdim. Artık her hafta gitmeye başladım.

F.K.: Düzenli kitap okuduğunuzu biliyoruz. Derneğimizle tanışmadan önce de kitap okuma alışkanlığınız var mıydı, ya da derneğimizle kitap okumanıza ne kadar vesile oldu?

A.Ç.: Derneğinizle tanışmadan önce de kitap okuma alışkanlığım vardı. Baş-

ta da söylediğim gibi okumayı ve yazmayı seviyorum. Okumak benim vazgeçilmezlerimden. Bu alışkanlık bende küçük yaşlarda babamın okumaya olan sevgisiyle başladı. Kendisi Kur'an-ı Kerim, meâl, tefsir vs. okur ve bizlere de dinletirdi. Bu özelliği bende okumaya karşı daha çok merak uyandırdı. Daha önce farklı türlerde, elime geçen kitapları zaman buldukça okuyordum. Derneğinizle tanıştıktan iki yıl sonra düzenli kitap okumaya başladım. Bu okumalarım düzenli ve bir çizgi üzerinde devam etti ve inşaallah devam edecek.

F.K.: Günümüzde ev hanımları yoğunluklarından ve kitap okumaya zaman bulamadıklarından şikayetçi. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz?

A.Ç.: Ev hanımlarının sorumluluğu gerçekten çok büyük. Ancak isteye ve sevince zaman ayrılabilineceğine inanıyorum. Peygamber Efendimiz (sav)'in hadisi şerifinde buyurduğu üzere "Amellerin Allah (cc)'a en sevimli olanı az da olsa devamlı olanıdır."

F.K.: Kitap okumaya başladıktan sonra hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu?

A.Ç.: Hayata bakış açım değişti. Okudukça bilmediğim ve öğrenmem gereken daha çok şey olduğunu fark ettim. Öğrendiklerimi hayata geçirmeye ve uygulamaya gayret gösteriyorum. Allah (cc) öğrenen, öğreten ve öğrendikleriyle amel eden kullarından eyesin bizleri inşaallah.

F.K.: Kitap okuma programının kaçınıcı sınıfındasınız ve en çok bilmediğiniz ve ilginizi çeken hangi kitaplar oldu?

A.Ç.: Kitap okuma programının ikinci sınıfındayım. "Niçin Yaratıldın?"

kitabıyla başladığım bu yola "Çocuğunuz Tanıyor Musunuz?" adlı kitapla devam ediyorum. İnşallah da devam edeceğim.

Derneğinizin bütün kitapları güzel ve öğretici. Cennete Otostop, Sabah Namazına Nasıl Kalkılır?, Prof. Dr. Süreyya Sırma'nın dörtlü serisi, Namazın Sırları daha çok ilgimi çeken kitapları arasında. Tarihe olan merakımdan dolayı bilgilendirici ve öğretici kitapları roman okumaktan daha çok tercih ediyorum.

F.K.: Yeni kitap okumaya başlayan kardeşlerimize neler önerirsiniz?

A.Ç.: Bu kardeşlerimize yılmadan, azda olsa düzenli bir şekilde okumalarını tavsiye ediyorum. Ayrıca okuduklarını anlamaya gayret göstermelerini öneririm. Zamanla bu onlarda merak uyandıracak ve okuma isteklerini arttıracaktır. Bildiğimiz üzere ilk inen ayet "OKU" ayetidir.

F.K.: Derneğimizin kitap okuma faaliyetleri hakkında düşünceleriniz nedir?

A.Ç.: Kitap okuma oranı düşük bir ülkede böylesi zor bir görevi üstlenip başarıyla yürütebildiğiniz için derneğinizi tebrik ediyorum. Böyle bir derneğin faaliyetlerine katılıyor olmanın çok memnunum. Eşimin de kitap okuma faaliyetlerine katılmasını temenni ederim. Derneğe emeği geçen herkesten Allah (cc) razı olsun inşaallah.

F.K.: Ayşe hanım bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum, okularınızın devamını diliyoruz.

A.Ç.: Bana kendimi ifade edebilme fırsatı sunduğunuz için ben teşekkür ederim. Allah (cc) sizlerden, bizlerden ve bütün müminlerden razı olsun. Derneğinizin faaliyetlerinin devamını dilerim.

Röportajı Yapan: Fatma KARABUDAK



Geçmiş Olsun

Hız. Ali (r.a.)'den rivâyet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Müslümanın Müslüman üzerinde altı hakkı vardır.

- 1- Karşılaştığında selam verir,
- 2- Davetine icabet eder,
- 3- Aksırdığı zaman elhamdülillah derse yerhamükâllah der,
- 4- Hastalandığında ziyaretini yapar,

5- Öldüğünde cenazesinin ardından yürür,

6- Kendisi için sevdiğini o kardeşi için de sever." (Dârimî, İstizân: 5; İbn Mâce, Cenaiz: 43)

Nenehatun şubemizin maliye sorumlusu Fahri KALKAN safra kesesi ile ilgili yaşadığı sağlık probleminin dolayısıyla ameliyat oldu. Müslümanın müslüman üzeri-



deki haklarından bir tanesi de hasta olduğunda kendisini ziyaret etmektir. Bizde arkadaşlarla beraber kendisini ziyaret ettik. Rabbimizden kendisine acil şifalar diliyoruz ve en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

KERMESSE DESTEK



Hedefin büyük olsun ki yürüdüğün yolda yere sağlam basasın. Yaptığımız çalışmaların kalıcı olması, daha nitelikli ve geniş kitlelere ulaşmak için parasal veya mekan sorununu çözmek istiyoruz.

Nenehatun şubemiz aldığı bir kararla mekan sorununu çözmek için kermes düzenledi. İlk defa kermes düzenlememize rağmen bir takım sorunlar veya eksiklikler yaşasak da neticesi umut oldu. Biz Nenehatun şubesi olarak hedefimize ulaşmak için kermes düzenlemeye devam edeceğiz. Bu manada yürüdüğümüz yolda bize destek vermek isteyenlerin şubemizin maliye sorumlusu Fahri KALKAN beye 05373300977 numaralı hattı arayarak iletişime geçebilirler.

Ümmete bir kişi daha katıldı; BEYTULLAH



Bir Müminin yapacağı en güzel amel dünyada bırakacağı sadakayı cariye dir. Sadakayı cariye amel olarak en güzeli ALLAH (cc)'a secde eden, O'na amellerle yakınlaşmaya çalışan, Peygamberini muhabbetle seven, salih bir evlat bırakmaktır.

Nenehatun şubemizin eğitim biriminde görevli olan Engin AKKAYA kardeşimizin bir erkek evladı oldu. Yeni do-



ğan bebeğe Beytullah ismini verdiler. Bizde dernekdeki arkadaşlarla toplanıp ziyarette bulunduk. İKRA ailesi olarak Beytullah'ın analı babalı büyümesini, ALLAH (cc)'a hayırlı bir kul, peygamberimize güzel bir ümmet olmasını Rabbimizden istiyoruz.

YAZ DÖNEMİ HANIM ÇALIŞMALARIMIZ

"Mü'min kimse sonu cennet oluncaya kadar hiçbir hayırdan doypu geri kalmaz, hayır işlemeye devam eder." (Tirmizî, İlim)

Çünkü mümin bilir ki o hayır onu cennetin basamaklarına taşıyacaktır. İKRA DERNEĞİ NENEHATUN ŞUBE HANIMLAR KOMİSYONU olarak hayırdan yarışanlar olarak bu çabamızı derneğimizde düzenlediğimiz sene sonu programı ile taçlandırdık.

Hafta içi her gün 09:00 ile 12:00 ve 13:00 ile 15:00 arası Kur'an'ı Kerim dersi, mahreç, tecvid ve meal çalışmaları yaptık.

Kur'an'ı anlama adına hanım kardeşlerimize meal okuttuk, meal yarış-



maları düzenledik. Haftanın her Cuma günü 11:00 ile 12:00 arası Riyazü's Salihin'den hadis dersleri ile peygamberimizin sünnetini yaşamaya ve yaşatmaya çalıştık. Gençleri Kur'an'ı Kerim ile buluşturma adına SÂDÂYI KUR'ÂN yarışması tertipledik. Derslere katılan öğrencilerimizle

2 haftada bir kahvaltı yaptık. Okudukları kitapları müzakere ettik. Sene içerisinde piknik, kahvaltı ve cami gezilerimiz oldu. Esenler Müftülüğünün düzenlediği aile semineri programına katıldık.

16 Haziran'da 65 öğrenci ile yaz Kur'an kursuna başladık. 22 Temmuz da derneğimizde kitap okuyanlara yönelik iftar yemeği tertipledik. 23 Temmuz'da Yaz Kur'an Kursu

öğrencilerine kapanış programını gerçekleştirdik. Öğrencilere belge ve hediyelerini takdim ettik.

İlim yolundaki bu çabamızı böyle güzelliklerle sonlandırmış olduk.

TÜM HANIM KARDEŞLERİMİZİ DERNEĞİMİZE BEKLERİZ...



TEKNE GEZİSİ

Bir Pazar sabahı dostlar ile Eminönü iskelesinde buluşup daha önceden teşkilat biririmizin ayarladığı tekne ile gezi faaliyetimizi gerçekleştirdik. Dalgaların hisirtisi, martıların çığlıkları, güzel görüntüler ve hoş sohbet ile kahvaltımızı yaparken yolculuğumuz

Büyükada istikametine doğru devam etti ve nihayet kaptanımız sakin bir koyda demir attı.

Yeşil ile mavinin birleştiği Mevlâ'nın bize sunduğu bu güzel nimetleri hem tefekkür ederken hem de bizlerde bu nimetlerden istifade edip denize girdik,

dostlar ile hasbihalde bulunduk. Çeşitli faaliyetler gerçekleştirerek hem bir değişiklik hem dostlar ile tekrardan bir araya gelerek hoşça bir gün geçirdik.

Bu organizasyon da emeği geçen tüm dostlarımıza ve teşkilat biririmize teşekkürlerimizi sunarız.



Doğa İle Başbaşa: Karakiraz Kampı

Esenler Şubesi olarak 16-17 Ağustos tarihinde Karakiraz'da yapmış olduğumuz kamp programımızı derneğimiz kitap okurları ve yönetim üyelerimiz ile gerçekleştirdik.

Şube Başkanımız İlhan ULUÇ beyin yapmış olduğu konuşma sonrası dostlar ile sünnet üzere tanışmamız ve ardından aramızda düzenlediğimiz çeşitli oyunlar ile gecemizi renklendirip, hasbihâl de bulunduk. Pazar sabahının nuru ile namazımızı eda edip kahvaltımızı yaptıktan sonra denize girip stres atarak bir kamp programımızı güzel insanlar ile güzel bir şekilde gerçekleştirdik. Katılım sağlayan tüm dostlarımıza can-ı gönülden teşekkürlerimizi sunarız.



İKRA DERNEĞİ BAŞAKŞEHİR ŞUBESİ

Her Perşembe

ERKEKLERE

21:00 - 21:30 Arası
Kur'an - Hadis - Siyer
Ahlak Dersleri

Hafta Sonları

**3,4,5 ve 6 sınıf
kız ve erkek
öğrencilere**

Arapça, Kur'an ve
Dikkat güçlendirici dersler
(Kontenjan sınırlıdır)



HANIMLARA

Her Salı

Hadis
Dersleri
10:00-11:00
Arası

Her Çarşamba

Kur'an - Siyer
Ahlak Dersleri
20:00-22:00
Arası

Her Cumartesi

Arapça
Dersleri
13:00-16:00
Arası

Hanımlar Faaliyetleri İrtibat Tel: 0544 727 34 44

Başak Mh. Başak Center, Uğur İş Merkezi Kat:1 D:6 5.Etap 2.Kısım
BAŞAKŞEHİR İrt. Tel: 0541 682 20 92 www.ikraderneği.com

"ÖĞRENEN GENÇLİK"



Tuna Şubemiz Yaz Döneminde gençlere yönelik çalışmalarına aralık vermeden devam etti.

10-15 yaş aralığındaki gençlere Kur'an-ı Kerim, Ahlak, Siyer, İbadet v.d. konularda yeterlilik kazanması

amaçlanan eğitim programı düzenlendi. 25 genç kardeşimize hocalık yapan Enes TÜNER, programın çok verimli geçtiğini, gençlerin özellikle Kur'an-ı Kerim ve ahlak derslerine ayrıca önem verdiklerini belirtti.

BİREBİR TEFSİR DERSİ

Bedrettin hocamız eşliğinde masa başı diye tabir ettiğimiz tefsir derslerimiz devam ediyor. Pazartesi ve Perşembe akşamları saat 21:00'da gerçekleştirdiğimiz tefsir dersimiz, diğer tefsir derslerinden farklı olarak masa başında hoca ile daha rahat iletişim kurabileceğiniz bir ortamda gerçekleştiriliyor. Hocamız, âyetlerin tefsirini yaparken misafirlerimiz yalnızca dinleyici değil birebir hoca ile karşılıklı bilgi alışverişinde bulunabiliyor. Bu sayede bilgile-

rini tazeliyor ve doğru bildikleri yanlışları düzeltiyorlar. Dersimiz halka açık olup tüm dostlarımızı bekleriz.



Tuna Şubemizde Yeni Dönem Hanım Çalışmaları

Hanımlar Komisyonumuz Ramazan ayında yaklaşık 80 kişinin katıldığı bir mukabele programı düzenledi.

Yeni dönemde; Çarşamba Günleri Saat 13:30'da Şerife hocamızla Tefsir Dersleri

Cemile hocamızla Müslüman Şahsiyeti Ve 3 haftada 1 dönüştürümlü olarak İslam Ahlakı ile alakalı farklı hocalarımızın katılımıyla seminerler yapılacaktır. Tüm hanım kardeşlerimizin seminerlerimize katılmalarını bekliyoruz.

Motivasyon Arttırıcı KAMP



Yönetim Kurulu üyelerimizin moral ve motivasyonunu arttırmak, üyelerimiz arasında birlik ve beraberliği sağlamak için 23 Ağustos cumartesi akşamı kamp programı düzenledik.

Kamp programımızda Ramazan TEKİNALP kardeşimiz, yatsı namazından sonra yaptığı derste 26 Ağustos salı günü yıldönümü olan Malazgirt Zaferini anlattı. Ölümünden korkmayan az sayıda kahramanın çok sayıda ki düşman askerini nasıl bozguna uğrattığını, bu zaferin kazanılmasında imanın önemini bir kez daha bizlere hatırlattı. Kamp programını çok güzel bir şekilde değerlendiren yönetim kurulu üyelerimiz çeşitli aktiviteler yaparak ve denize girerek stres attılar.

ÜÇ BASAMAK

1- Samimiyet:

Samimiyet iki türdür:

a- İmanda samimiyet, "İnsanlar, imtihanından geçirilmeden sadece iman ettik demekle bırakılvoreceklerini mi sandılar?" [Ankebut- 2]

b- İbadette samimiyet, "De ki! Dinimde ihlas ile ancak Allah'a ibadet ederim." [Zümer 14]

Samimiyet kişinin dilek ve niyet birliğidir. İçtenlik, karşılıksız yaklaşımdır. Samimiyet, öзде doğruluktur. Müslüman sözü gibi özü de doğru olmalı, içi kötü duygu ve düşüncelerden arınmış bulunmalıdır. Daha açık bir ifade ile düşündüğü gibi konuşmalı, konuştuğu gibi olmalıdır. Sözü ile özü arasında ayrılık olmamalıdır. Böyle olduğu takdirde samimi insan olur. Teslimiyet pazarlıksız, ihlas endişesiz, samimiyet ise gösterişsizliktir. Samimiyet tarafsızlık değil, Hakkın tarafında saf tutmaktır!

2- Fedakârlık

Fedakârlık, insanın kendisinden tavizler vererek yardımlarda bulunması ve cefakâr olması anlamına gelmektedir. Her insan fedakâr bir yapıya sahip değildir. Fedakâr olma durumu kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Bununla birlikte kalbinde biraz olsun merhamet ve sevgi barındıran her insan fedakâr olabilir.

Fedakârlık açısından bakıldığında kadınların erkeklerden daha fazla fedakâr bir yapıya sahip oldukları herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Annelerimiz bu açıdan oldukça hassastır. Eğer bir kadının yüreğinde annelik hissi varsa o annenin yapamayacağı fedakârlık yoktur. Geceleri çocukları yüzünden uyku uyumayan anneler gerekirse kendileri aç kalır, fakat önce çocuklarının karınlarını doyururlar; kendileri giymez, giydirirler; çocukları hastalandığında sabaha kadar başlarında beklerler... İşte böyle fedakârdır annelerimiz.

Fedakâr olmak için kişinin çok fazla çaba harcaması gerekmez. Eğer içimiz-



Murat Elçiboğa
Tuna Şubesi Eğitim Birim Başkanı

den geliyorsa, zaten fedakâr davranışlarda kolayca bulunuruz. Bu, kişinin yapısıyla ilgili bir durumdur.

Fedakârlık tüketmeden üretmek, sorumluluk üstlenip yapmaktır. Her insan fedakâr olsaydı, hayatta 'keşke'ler olmazdı. İnsanı diğer insandan ayıran özelliklerden biri de fedakârlıktır. Fedakârlık "vermekten vazgeçmemek" tir.

3- Feraset

Feraset zihin uyanıklığı, bir şeyi çabukça anlayış kabiliyetidir.

Feraset, yukarıda yazdığımız ilk iki basamağı geçen insan demektir. Artık zirveye çıkmış ve daha ilerisini görüyor, neresi düzlük, neresi engebeli olduğunu

görme halidir. Bir nevi tecrübe kazanmaktır. Bir hadis-i şerifte: "Bir M'ümin aynı delikten iki defa ısırılmaz" buyurulmuştur. Feraset, Allah'ın bir olayın iç yüzünü insana ilham etmesi veya göstermesidir.

Hz. Muhammed (s.a.v):

"Müminin ferasetinden sakınıniz. Zira o, Allah'ın nuru ile bakar." buyurur. (Tirmizi, Taberani)

Meseleyi bir kıssa ile bitirelim:

Bir gün bir kadın telaşla koşturarak Hz. Ali (k.v.)'ye gelir ve der ki:

"Çocuğum emekleyerek dama çıkmış. Öyle bir yerde duruyor ki gel desem gelmez, bıraksam aşağıya düşüp parçalanacak. Ben ne yapacağım?" der.

Hz. Ali (k.v):

"Çocuğunun akranında bir çocuk bul ve onu dama çıkar. Çocuğun diğer çocuğu görünce onun yanına gelecektir. Zira her insan kendi cinsine meyler."

Kadın söylenileni yapar. Gerçekten de yavrucağın yanına görünce gülücükler saçarak yönünü ona doğru çevirir ve emekleyerek onun yanına gelir.

Sonu çok üzücü olabilecek bir hadise Hz. Ali (k.v.)'nin basireti ve feraseti sayesinde Allah'ın izniyle ucuz atlattır.

İKRA Derneği Tuna Şubesi Eğitim Birim Başkanı
Murat Elçiboğa



ZAHMETSİZ RAHMET

İnsanların hayattan birçok beklentileri vardır. İstekler kişilerin yaşam biçimlerine göre değişebilir. Kimileri az ile kanaat etmesini bilirler, kimileri ne kadar kazanırsa kazanırsın doymak nedir bilmezler. Bazen hayatın hiç bitmeyeceğini, dünyada ebedi kalacaklarını düşünüp, hiç durmaksızın dünya için çalışanlar ne büyük gaflet içerisinde oldukları.

Ne güzel söylemiştir atalarımız; "Güvenme güzelliğine bir sivilce yeter, güvenme malına bir kıvılcım yeter." Dünyanın sınavdan ibaret olduğunu bile bile, asıl ebedi hayatın ahirette olduğunu, ahirette ise güzel bir hayat için bu dünyada iyi işler yapmak gerektiğini bile bile, bu gözü karalık, bu doymak bilmezlik nedendir? Örnek değil midir bize bizden öncekilerin yaşadıkları? Allah (c.c), Kur'an'ı Kerim'de bizden önceki kavimlerin başlarına gelenleri anlatmış ve bize doğru yolu gösterici olarak Peygamber (S.A.V)'i göndermiştir. Öyleyse bizler durup bir düşünmeli ve hayatımızın muhasebesini yapmalıyız: Acaba gerçekten iyi işler yapıyor muyuz diye kendimize sormalıyız. İyi işler yapmak için önce "fedakarlık" yapmak gerekir.

İnsanları gerçek anlamda iyiliğe ulaştırarak olan en temel ahlak özelliklerinden biri "fedakarlık"tır. Fedakarlık; insanın sahip olduğu, değer verdiği şeylerden hiç düşünmeden feragat edebilmesi demektir. Allah'ın rızasını kazanmak için, gerekirse ailemizden, işimizden ve paramızdan feragat etmeliyiz ki ahirette ebedi saadete ulaşabilelim. Bu dünyada hiçbir şeyden vazgeçmeyeyim ama cenneti de kazanayım düşüncesi Müslüman'a yakışan bir düşünce değildir. Her şey benim olsun düşüncesi insanda bencilliğin ortaya çıkmasına neden olur ki, "bencillik" insanı felakete sürükleyen en büyük etkenlerden bir tanesidir. Ancak insan nefsi bencillik, egoistlik gibi çeşitli ahlak özelliklerine yatkın bir şekilde yaratılmıştır. Eğer, bu ahlaki özellikler iyi eğitilmezse insanın hayatına hakim olabilir, işte o zaman böyle bir kişi herkesten ve her şeyden önce kendisini düşünür ve hatta çoğu zaman çevresindekileri kendisine tehdit olarak bile algılayabilir. Bir ayette Allah (c.c) şöyle buyurmuştur



"Gerçekten insan, 'bencil ve haris' olarak yaratıldı. Kendisine bir şer (kötülük) dokunduğu zaman feryadı basar. Ona bir hayır dokunduğunda engelleyici olur (veya cimrilik eder)". (Mearic Suresi, 19-21) Nefsin bu zavırlığından kurtulmak, imanı kavramak ve Kur'an ahlakını yaşamakla mümkün olur. Kur'an'da bildirilen gerçekleri ve Allah'ın emrettiği ahlak anlayışını kavrayan bir kimse, hayatının her anında fedakarlık gösterebilecek bir ahlaka ulaşabilir. Çünkü Allah, "... Kim nefsinin bencil tutkularından (ya da cimri tutumundan) korunursa; işte onlar, felah (kurtuluş) bulanlardır." (Teğabün Suresi, 16) ayetiyle dünyada ve ahirette insanları kurtuluşa yöneltecek olan tavrın, nefislerinin bu kötü özelliğinden sakınmak olduğunu bildirmiştir.

Bunun yanı sıra çevremizdeki fedakar in-



Abdullah Eroğlu
Güngören Şubesi Eğitim Birim Başkanı

sanların iyi niyetlerini de kötüye kullanmıyoruz, fedakar olduğunu bildiğimiz birinin imkanlarını aşacak şekilde isteklerde bulunmamalı ve onu sıkıntıya sokmamalıyız. Fedakarlığı sadece maddi olarak da algılamamalıyız.

Allah yolunda zamanımızdan da fedakarlık etmeliyiz, Allah için hizmet eden kişi veya kurumlarla beraber olmalıyız ve Allah yolunda canla başla mücadele etmeliyiz. Allah'dan korkan, vicdanının sesini dinleyen ve Müslümanın üzerinde yükümlülükleri olduğu bilinciyle yaşayan insanlardan olmalıyız. Allah, "Sizden; hayra çağıran, iyiliği (marufu) emreden ve kötülükten (münkerden) sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır." (Al-i İmran Suresi, 104) buyurarak, hayra çağırmanın, iyiliği emretmenin Müslüman hayatında olmazsa olmazı olduğunu bizlere göstermiş ve kurtuluşu müjdelemiştir.

Dünya hayatının geçici heva ve heveslerine kapılıp Allah'ın rızasını kazanmaktan uzak duranlar er ya da geç, hem bu dünyada hem de ahirette hüsrana uğrayacaklardır. Öyleyse Rabbimizin bize bahşetmiş olduğu akıl nimetini iyi değerlendirip, hem bu dünyasını hem de ahiretini kurtaran kullardan olmalıyız. Bunun için de fedakarlıktan kaçınmamalıyız.

Düzeltilme ve özür:

30.sayımızda Güngören Şubesi haber bölümünde Dr. Ahmet Efe hocamıza sorulan bir sorunun cevabı yanlış yazılmıştır. Cevaptaki yanlışlık hocamızdan değil, metni yazan arkadaşımızdan kaynaklanmıştır. Hocamızdan ve okuyucularımızdan özür dileriz.

ULUÇ KAFETERYA

Vazgeçilmez Tatlar, Sağlıklı Ürünler



Evlere ve İşyerlerine Paket Servis Yapılır.

ŞUBE 1:

Çınar Mah. İstanbul Cad. No: 13/B
BAĞCILAR / İSTANBUL (Akbank Karşısı)
Alo Sipariş Hattı: 0212. 433 30 06



ŞUBE 2:

Yıldıztepe Mah. Bağcılar Cad. No: 52
BAĞCILAR / İST. (Eminevim Bitişiği)
Alo Sipariş Hattı: 0212. 436 30 06

BİZİ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ



özel
BİRİKİM
dersaneleri

“ Birikim’siz olmaz! ”

YGS-LYS VE SBS HAZIRLIK PROGRAMLARI

Avantajlı kayıt zamanını
kaçırmayın!

Hayat Boyu

BİRİKİM

Etkisi”



özel
BİRİKİM
dersaneleri

 **435 53 53**

İnönü Mah. Bağcılar Cad. 28/1 Sk. No:4 34540

Bağcılar - İSTANBUL