



# "Farkınız Okumak Olsun" İKRA

ilim kültür  
ve rahmet  
derneği  
bülteni  
ÜCRETSİZDİR

Yıl: 7 • Sayı: 28 • Ocak - Şubat - Mart 2014 • [www.ikraderneği.com](http://www.ikraderneği.com)

## Dağılan Ailemize İslami Çözüm



"Yaşayan Örnekler"  
Nuri SEMİZ



"Söyleşi"  
Av. Gülden SÖNMEZ



"Motivasyon Semineri"  
Opr. Dr. Salih SELMAN

**vodafone SILVER**

**Halil DAYMAZ**

Yeni Mah. Bağcılar Asfaltı No:8 Ateştuğla - Bağcılar / İSTANBUL  
Tel.: 0212. 656 16 15 e-mail: h\_daymaz@hotmail.com

**ÖRME  
KUMAŞ  
SANAYİ**  
**ÖZÇAKIR TEKSTİL**

**Hasan ÇAKIR**

Gençosman Mah. Kaynak Sok.  
No: 12 / 1 Güngören - İSTANBUL

Tel. : (0212) 562 97 49  
Fax : (0212) 611 45 36  
Gsm : (0537) 260 27 98



**BİRMAR**

**BAŞAK GIDA**

DAY. TÜK. MALL. ve İNŞ. SAN.  
DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Fatih Mah. Çiğçindere Cad. 3.sk.  
No: 12 Esenler / İSTANBUL

Tel.: (0212) 645 55 72  
Fax.: (0212) 645 35 61

**ÖZ KARDEŞLER**

Metal İnş. ve Döküm Ltd. Şti.

**Sedat DEMİR**

Sultançiftliği Cebeci Mah. 2597 Sokak No:9  
Gaziosmanpaşa/İSTANBUL

Tel: (0212) 475 58 46  
Tel: (0212) 475 58 44  
Fax: (0212) 475 58 46

**ULUÇ  
KAFETERYA**

*Size  
Sağlıklı Ürünler  
Sunar*



- Ciğer • Döner
- Kahvaltı • Tost • Sosis
- Goralı • Hamburger

**"Evlere ve işyerlerine  
Paket Servis Yapılır."**

**SİPARİŞ 433 30 06**

Çınar Mah. İstanbul Cad. No: 13/B  
Bağcılar / İST. ( Akbank Karşısı )



# Bâbu's-selâm

## İLK SİĞINAK

Dünya'ya gözümüzü içinde açtığımız, beslenip büyüdüğümüz, serpilip geliştiğimiz, anne-baba kardeşlerimizden oluşan ailemiz, bizim ilk sığınağımızdır.

Aile, akıl, beden ve ruh sağlığı yönünden gelişmemizi sağlayan bir yuvadır. Bununla birlikte bugün ailede dinî, psikolojik ve ahlakî pek çok sorun yaşamaktayız. Bugün "başkasının eline bakmasın, kendini ezdirmesin, eşine bağımlı kalmasın, özgür olsun, kendi geleceğine kendisi karar versin..." anlayışıyla yetişen gençlerimiz aile yuvasını da bu düşünceler üzerine inşa ediyor maalesef.

Aile yuvası, acıları ve sevgileri paylaşmak, zorlukların üstesinden birlikte gelmek amacıyla kurulmalıdır. Eşlerin bencil davranarak kendi düşünce ve anlayışını birbirine dayatması, aile yuvasını sarsar ve dağıtır.

Aile, İslam devletinin ve toplumunun temelini atıldığı ilk birliktir. Devletin bekası, toplumun huzuru ve imanlı nesillerin yetişmesi aile ile gerçekleşir. Yeter ki aile, sevgi ve anlayış üzere kurulsun.

Yeter ki aile, sevgi ve anlayış üzere kurulsun.

Biz İKRA ailesi olarak bu sayımızda aile konusunu gündeme aldık ve hocalarımızdan konu ile ilgili yazılar istedik.

Allah'a hamd olsun ki bu dönemde Esenyurt ve Başakşehir temsilciliklerimizi de bu kervana dahil ettik. Bu ilçelerimizdeki kitap dostları da artık bu mekanlarda sohbet etmek ve dostane ilişkiler geliştirme imkanlarını bulacaklar. Yapılan çalışmalarından örneklerin de bulunduğu bu sayımızla yine sizlerin karşısındayız.

Faydalı olması ümidiyle...

**Mehmet ÇELİK**

İKRA Derneği Genel Başkanı



**Sayı: 28 Ocak - Şubat - Mart 2014**

Bu yayın İlim, Kültür ve Rahmet (İKRA) Derneği Bültenidir.  
3 ayda bir yayınlanır.  
Ücretsizdir.

**İlim, Kültür ve Rahmet  
(İKRA) Derneği adına  
Sahibi ve Sorumlu Müdürü**  
Av. Emin Atalay

**Yayın Kurulu**

Mehmet Çelik - Halil Kendir  
Ümit Almacı - Erdoğan Aydın  
Cengiz Boztepe - Mustafa Yemez - Zeynel Ünal  
Fatih Coşkun - İlhan Uluç - Vural Erce

**Reklam**

Hamdi Bakın Gsm: 0532 456 86 16

**Sekreteryaya**  
Zeynel Ünal

Basıldığı Yer  
**Dergah Ofset**  
0212 489 33 33

**Kapak Tasarım**  
Mehmet Yılmaz  
0533 689 49 60

Baskı Öncesi Hazırlık  
**Platin Ajans**  
0212 489 33 33

**Adres**  
Çınar Mh. 5/2 Sk. No. 8 Bağcılar / İSTANBUL  
Tel: 0212 434 04 87 – 0212 562 54 44  
**www.ikraderneği.com**

Dergimiz Bağcılar Basın Savcılığının 2007/24 sayılı evrak bilgileriyle basılmaktadır.

Dergimiz bu sayıda 5.000 Adet basılmıştır.

## İÇİNDEKİLER

11

Yaşayan Örnekler  
Nuri Semiz



16

Söyleşi  
Mavi Marmarada  
Bir Hanım  
Av. Gülden Sönmez

18

Hayat Kurtaran  
Dersler  
Opr. Dr. Salih Selman / Genel Merkez



20

Konferans  
Emine Şenlikoğlu  
Genel Merkez  
Hanımlar Komisyonu

28

İslam Dünyasındaki  
Gelişmeler  
Ekrem Kızıltaş / Güngören



30

Ümmet Coğrafyası  
Adem Özköse / Esenler

31

Hz. Adem'den  
Günümüze Kadın  
Fatma Kutay  
Esenler Şubesi  
Hanımlar Komisyonu



32

Bir Şube Daha  
Başakşehir

3 Hizmet ve Aile Dengemiz Nurettin Yıldız  
6 Gençler Neden Evlenmiyor? Hüseyin Süme  
10 Kocanın Eline Bakmak Mehmet Çelik  
21 Merkezden Haberler  
24 Şubelerden Haberler Tuna  
26 Şubelerden Haberler Bağcılar  
29 Şubelerden Haberler Güngören

4 Mutluluğun İki Anahtarı Ahmet Yapıcı  
8 Şimdi Boşanıyoruz... Emin Atalay  
14 İlim ve Alim Ahmet Yapıcı  
22 Şubelerden Haberler Nenehatun  
26 Şubelerden Haberler Bağcılar  
32 Şubelerden Haberler Esenyurt



→ DOSYA / Nurettin YILDIZ

# Hizmet ve Aile Dengemiz

Allah'ın dini için hizmet etmek, İslam'ı tebliğ etmek, bir insan kurtarmak büyük hedefler ve büyük amellerdir elbette. Bunlar, peygamberlerin güttüğü davalarıdır; gerekliliği ve herkesin en tabii imanî görevlerinden olduğu tartışılmaz. Fakat Allah Teâlâ'nın mü'minlere emrettiği en önemli görevlerden birinin de `ailemizi ateşten korumak' olduğunu unutmamamız gerekir. Ailemizin korunması ile diğer insanlara ulaşacak bir din hizmeti arasında, dinimizi yaşamamız açısından bakıldığında elle tutulur bir fark olmadığı pek açıktır. Müezzinin ezanla insanları namaza çağırmasıyla kendi çocuğunu namaza alıştırması, onu namaz ehli yapmaya çalışması, birbirlerini tamamlayan iki görev olmalıdır. Kötülüklerden birini gidermek için bir eylem yapan ve yaptığını cihad gören bir Müslüman, evinde Allah'ın yasakladığı haramların işlenmesine de engel olmaktadır. İnsanlara Allah'a isyanın vahametini anlatırken, evinin vahim durumda olması onun için düşündürücüdür.

Nuh aleyhisselamın bile ailesine etki edemediği, nice evliyanın çocuklarına söz geçiremediği, ashabın istedikleri gibi nesil yetiştiremedikleri gibi iddialar doğru olmasına doğrudur. Uygunluğu tartışılabilir bölüm ise, Nuh aleyhisselamın gayret ve himmeti kadar himmet gösterip göstermediği belli olmayan birinin, kendi durumu için Nuh aleyhisselamı örnek görmesidir. Nuh aleyhisselamın çocuklarıyla ilişkilerini kendimiz için teselli kaynağı olarak görürken haklı olmamız, onun hızında çalışıyor olmamıza bağlıdır.

Nuh aleyhisselam gibi çalışanlar, onun durumunu kendilerine örnek alabilirler.

Üzerimize düşeni yaptıktan sonra, aile bireylerimizin durumu Allah ile onların arasındaki bir meseledir. Yeter ki biz, `iyi çalıştığımız' hakkında kendimiz ölçüp, kendimiz biçmiş olmayalım. Şüphesiz kalpler Allah'ın elindedir. Biz bütün fırsatları değerlendirdikten sonra, dua dahil her yola tevessül ettikten sonra kendimizi masum görebiliriz.

Hizmet çalışmalarından ötürü evi ve evdekileri tamamen ihmal etmek kesinlikle bir hatadır. Evin esiri olmakla, evi uçurmak sonuçları açısından benzer yanırlardır. İş yoğunluğu, hizmet ihtiyacı, sılayı rahim gerekliliği ve mesuliyetini taşıdığımız aile fertlerimizin kanatlarımız altında olması, bizim oluşturacağımız bir dengede kalmamız için bir engel değildir. İş yoğunluğumuza rağmen camiyi ve cemaati ihmal etmemek ne ise, her şeye rağmen aile fertlerinin ilgisiz ve kontrolümüz dahilinde kalması da o derece önemlidir.

Hizmet ehlini bekleyen en önemli tehlikelerin başında, eşi başta olmak üzere, çocuklarının

ve diğer aile fertlerinin onu anlamaması, hatta yaptıklarını anlamamasıdır. Bu, kesinlikle bir imtihan çeşididir. Allah'ın dinine hizmet etmeye aday bir mü'min buna hazır olmalıdır. Hizmet erbabına düşen, bu anlayışsızlığı savaş dönüştürmeden, zamana yayarak ıslah yolunu kullanmasıdır. Sabretmekten ve yumuşak olmaktan başka bir çaresi yoktur. Allah'a tevekkül etmeli ve ona yalvararak, ehlini ıslah etmesini dilemelidir.

Dinine hizmet eden bir mü'min, hizmetten oluşan sıkıntılarını evine taşımamaya gayret etmelidir. Aile için, yabancı insanlara ait dertlerin eve taşınması, hem hizmet adamını hem de hizmet ettiği davasını soğuk hâle getirebilir. Bu davranış da bir tür hizmet olarak görülmemelidir.

Eşin ve çocukların, `dünya işi/saf fitne' olarak görülmesi hatadır. Böyle bir tutum onların dünyevileşmesi ve fitneye dönüşmesi anlamına gelmektedir. Onların toplumdaki tecrit edilmeleleriyle sokağa salınmaları arasındaki dengeyi sağlamak, cihadın bir nevi olarak bilinmelidir. (Milat Gazetesi)



**Hizmet ehlini bekleyen en önemli tehlikelerin başında, eşi başta olmak üzere, çocuklarının ve diğer aile fertlerinin onu anlamaması, hatta yaptıklarını anlamsız bulmalarıdır. Bu, kesinlikle bir imtihan çeşididir. Allah'ın dinine hizmet etmeye aday bir mü'min buna hazır olmalıdır.**





## Mutluluğun iki Anahtarı: SEVGİ VE FEDAKÂRLIK

Günümüzde Müslümanların en çok meşgul eden problemlerden biri aile içi anlaşmazlıklardır. Bugün eşler arasında ortaya çıkan sorunlar ve annelerin çocuklarıyla yaşadıkları problemler aile yapımızı ciddi oranda tehdit ediyor. Bu anlaşmazlıklar çoğu zaman boşanma ile sonuçlanıyor ve ailelerin dağılmasından en çok çocuklar olumsuz etkileniyor. Kendini Müslüman, muhafazakâr olarak tanımlayan ailelerde bile boşanma oranları hayli yüksek... İstatistiklere göre her üç evlilikten biri boşanma ile sonuçlanıyor. Ne oluyor bize? Düne kadar toplumumuzun en güçlü yanı diye övündüğümüz aile bağları neden bu kadar kırılabilir oldu? Peygamberimizin "Allah'ın en sevmediği helal" diye tanımladığı boşanma, neden Müslüman eşlerin ilk tercih ettikleri yol oldu? Boşanmaların çoğalmasında elbette psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve ahlaki olmak üzere pek çok sebep vardır. Biz bu yazımızda bunların üzerinde durmayacağız. Boşanmanın bir sonuç olduğundan hareketle biz başlangıçtan bahsedeceğiz. Yani "ailenin sağlam temeller üzerine kurulması

ve mutluluk içinde devam etmesi için nelere dikkat etmek gerekir?" sorusuna cevap arayacağız. Bu soruyu iki ilkedan yola çıkarak cevaplamaya çalışacağız: Sevgi ve fedakârlık...

Eşleri birbirine bağlayan şey, karşılıklı muhabbet, sevgidir. Birbirini sevmeyen kişilerin bir ömür aynı evi, aynı odayı paylaşmaları evlilik değil eziyettir. Bu nedenle evlenecek olanların birbirlerini sevmeleri ve bu sevgiyi sürekli canlı tutmaları gerekir. Sevgi; ahlakî, manevî ve sosyal bir duygu olduğu için maddî ölçülerle belirlenemez ve sınırlandırılmaz. Sevgiyi, para, mal-mülk, makam, evlat, şöhrat ve güzellik gibi maddî şartlara bağlayanlar bu nitelikleri kaybettikleri zaman sevgilerini de kaybederler. Günümüzde kimi evlilikler, maddî ölçüler üzerine sanki bir şirket gibi inşa edildikleri için ömrün sonuna kadar değil zenginliğin sona erdiği yere kadar yürüebiliyor maalesef.

Sevgiyi bilmeyen, sevmeyi beceremeyen, onu paylaşmayan ve sevgide cömert olmayanların evlilikte huzur ve mutluluğu bulmaları imkânsızdır. Hakikati bir kez daha ifade ede-

lim: Sevmeden mutlu olunmaz. Çünkü eş sevgiyle yaşar, çocuk sevgiyle büyür, aile yuvası sevgiyle cennet bahçesi olur. Dertler, yokluklar ve anlaşmazlıklar sevgiyle ortadan kalkar. Eşine gözü gibi bakamayanlar aile yuvasında mutluluk ateşi yakamazlar.

Sevgili Peygamberimiz, Veda Haccı için Mekke'ye doğru yola çıkmıştı. Kafilde müminlerin anneleri, Peygamber eşleri de vardı. Develerin yürüyüş düzenini sağlayan Hz. Enceşe (r.a.), coşkuyla şiir okuyor ve ezgi söylüyordu. Bu coşku içinde develer hızlanmış ve üzerlerindeki hanımlar endişeye kapılıp korkmuşlardı. Resul-i Ekrem Efendimiz, bu duruma müdahale ederek Hz. Enceşe'yi şöyle uyardı:

- Enceşe! Sakin ol. Kristalleri dikkatli taşı! (Buhari, Edeb, 111.)

Eşinize kristal gibi bakabiliyor musunuz? Onu kırmamaya, rencide etmemek ve ona zarar vermemek için üzerine titreyebiliyor musunuz? O zaman "Sizin en hayırlılarınız eşlerine iyi davrananlardır." (Tirmizi, Rada, 11.) hadisinin gereğini yapmış olursunuz. İşte o zaman sizi mutluluğa götürecektir olan sevgiyi bulmuşsunuz demektir.

Evliliğe karar verenler, seçtikleri eşin ileride çocuklarının annesi ya da babası olarak onlara örnek olacağını asla unutmamalıdır. Zira terbiyelî ve hayırlı bir evlat yetiştirmek için önce onu yetiştirecek iyi bir eğitici seçmek gerekir.

Her mutlu aile karşılıklı fedakârlık üzerine kurulur. "Hayatta fedakârlığın en çok lazımı olduğu yer neresidir?" sorusunun en net cevabı, ailedir. Bu nedenle evlenmeye karar verenler öncelikle paylaşmaya ve fedakârlığa hazır olup olmadıklarını belirlemelidir. Bu fedakârlığın ilk şartı, evliliğe karar verdiğiniz zaman kendinizi feda etmenizdir. Evlilikte sadece kendine eş arayanlar bu fedakârlık testini geçememişlerdir. Evlenecek olanlar, seçtikleri eşin aynı zamanda doğacak çocuklarının annesi ya da babası olacağını unutmamalıdır. Kendisine ahlaklı bir eş, çocuklarına ise örnek bir anne/baba adayı seçimini iyi yapanlar mutlu bir aile yuvasının temelini atmışlar demektir. Zira seçtikleri eş aday; kişiliği, ahlakı ve yaşayışıyla çocuklara olumlu ya da olumsuz örnek olacaktır.

Evimizde büyümek istediğimiz bir çiçek için ölçülere uygun bir saksı, verimli bir toprak, uygun bir mekân, yeterli derecede güneş ve su lazım olduğunu bilir ve bunların hepsini hesap ederek çiçek yetiştirmeye başlarız. Ya da güzel bir yemek hazırlamak için kaliteli malzeme, lezzetli bir yağ, iyi yerinden et, uy-

gun bir tencere, kıvamında ateş ve ölçüsüne göre tuz ve baharat gerektiğini iyi biliriz, değil mi? Güzel bir çiçek ve lezzetli bir yemek için bu hesabı yapan-



**Sevmeyi beceremeyen, sevgiyi paylaşamayan ve sevgide cömert olmayanların evlilikte huzur ve mutluluğu bulmaları imkânsızdır. Eşine ve çocuklarına gözü gibi bakamayanlar aile yuvasında mutluluk ateşi yakamazlar.**



ların çocukları için aynı hesabı yap(a)mamaları ne acıdır? Merhametsiz, görgüsüz, bencil, kişisiz ve anlayışsız bir eşten örnek bir baba veya anne olur mu hiç? Zamanında bu hesabı iyi yapmayanlar, bencillik edip sadece kendilerini düşünerek güzel, yakışıklı, parası bol, araba ve apartman sahibi eş seçenler çocukları için örnek bir eğitimci tercihi yapmadıklarını iyi bilmelidir. Fedakârlığın ilk adımı, evliliğin başında bu tercihi güzel yapmaktır.

Evlenen kişi artık benlikten çıkmış bir olmuştur. Bekâr olarak yaşadığı hayatın artık yeni ortağı/ortakları vardır: Eş ve çocuklar... Artık maharet, aile yuvasını bu ortaklarla birlikte kırımadan dökmekten yürütebilmektir. Eşlerin her biri işinden, arkadaşlarından, eğlencesinden, uykusundan ve rahatından fedakârlık yapmak zorundadır. Fedakârlık yaparak eşine ve çocuklarına zaman ayıramayanlar, televizyon ve bilgisayar başından kalkamayanlar, fedakârlık yapmadan mutlu olunamayacağının farkına varmalıdır.

Günümüzde sevgi ve fedakârlıkta cömert olamayanların kurdukları yuvalarda ciddi sorunlar var maalesef. Eşinin hatasını, eksikliğini örtmesini beceremeyen, küçük sorunları bile çözmekten aciz sorunlu kişiliklerden oluşan aileler bir bir yıkılıyor. Televizyon ve internete ayırdığı vaktin onda birini eş ve çocuklarına ayıramayanlar, ailesinin rızasını sigara, toto, lotto, iddia ve kumar gibi oyunlarda heba edenler, aile sırlarını ve sorunlarını kendi içinde tutamayarak yedi mahalleye yayıyorlar, çocuklarıyla aynı sofrayı paylaşma ve onların sıcaklığını hissetme nimetini tadamayanlar, mutluluğu yanlış yerde arıyorlar demektir.

Sözün özü: Aile yuvasını cennet bahçesine mi dönüştürmek istiyorsunuz?

Sevgide ve fedakârlıkta cömert olun, vesselam...



# GENÇLER NEDEN EVLENMİYOR?

Bu sorunun cevabını aramazdan evvel, 'gençler neden evlenmeli' ya da 'neden evlenmeliyiz' sorusuna cevap vermek gerekir. Evliliğin bir çok sebebi olmakla birlikte üç ana nedene temas etmemiz yeterli olacaktır.

Beşeri olarak, insan her daim yanında huzur bulacağı, dertleşeceği, bütün sırlarını, acılarını ve sevinçlerini paylaşacağı birine ihtiyaç duyar. Anne baba olma, evlat sevgisi de birer ihtiyaçtır. Bu ihtiyaçları karşılamak en kamil manada 'EŞ' ile mümkündür. Zira eş kişinin hem mahremi hem sırdaşıdır. Yeri geldiğinde başını dizine koyup bir çocuk gibi ağladığı sığınağıdır. Anne babamızla bile paylaşamadığımız şeyleri eşimizle paylaşırız. Rabbimizin ifadesiyle "Kendilerinde huzur bulduğumuz", "Sevgi ve merhametleriyle" manevi destekçilerimizdir eşlerimiz. (Rum Suresi/21) İşte bunun için evleniriz.

Fizyolojik olarak, insan bünyesinde bulunan/salgılanan hormonlar nedeniyle karşı cinse, cinsel birleşmeye muhtaçtır. Bu yemek yeme, uyuma gibi bir gereksinimdir. Ergenlikle başlayıp gençlikle artarak devam eden bu ihtiyaçların karşılanmasını yüce yaradan karşı cinse mümkün kılmıştır. Bunun en sağlıklı ve doğru şekli ise evliliğdir.

Dini olarak, insan yukarıda sayılan fitri ihtiyaçlarını ancak helal ve meşru yollarla giderebilir. Bizi karşı cinse muhtaç yaratan Rabbimiz, bunun için nikahı (evliliği) gerekli ve meşru kılmıştır. Evliliğin dışındaki birliktelikleri yasaklamış hatta şiddetle cezalandırmıştır. Rabbimiz evliliği sadece emretmemiş aynı zamanda mü'minlere aralarındaki gençleri evlendirme yükümlülüğü de getirmiştir. (Nur sureti/32). Şu halde toplumun felahı ve ıslahı amacıyla gençlerimizin haramlardan korunması için onların evlendiril-

mesi, evliliğe teşvik edilmesi ve yuva kurmalarında maddi destek olunması cami yanına cami yapmaktan daha elzem bir olgudur.

Ancak şunun altını özellikle çizelim ki; İslam'da evliliğin/nikahın amacı sadece cinsel arzuların tatmin değildir. Evliliğin amacı aynı zamanda:

Haramlardan korunmadır. "Ey gençler topluluğu! Sizden evlenmeye gücü yeten evlensin. Çünkü evlilik gözü harama bakmaktan korur. Tenasül uzvunu zinadan alıkoyar. Evlenmeye gücü yetmeyen de oruç tutsun. Çünkü orucun şehveti kıran bir gücü vardır." (Hadis-i Şerif: E.Davud, İ. Mace/ Nikah)

İmanlı bir nesil yetiştirme ve İslam ümmetinin çoğalmasındır. "...Evlenin. Zira ben (kıyamet günü) diğer ümmetlere karşı çokluğunuzla övüneceğim" (Hadis-i Şerif: E.Davud, Nesa-i, Beyhaki)

Sünnete riayettir. "Nikah (Evlenme) benim sünnetimdir. Kim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir." (Hadis-i Şerif: İ. Mace)

Veryüzünde fitne ve fesadı önlemektir. "Dini ve ahlakı sizi memnun eden birisi kız istemek üzere size gelirse onu evlendirin. Böyle yapmazsanız yeryüzünde fitne ve büyük bir fesat olur." (Hadis-i Şerif: Tirmizi, İ. Mace)

Ayrıca evlenenlere yüce Allah'ın yardımını vardır. "Üç kişiye yardım etmek Allah'ın üzerindeki bir hakkı: Allah yolunda cihad eden kimse, namuslu olmayı arzu ederek nikahlanan (evlenen) kimse, borcunu ödemek isteyen sözleşmeli köle" (Hadis-i Şerif: Tirmizi)

İslam'da evliliğin temel amacı nesli ve nefsi muhafaza etmek, toplumsal huzuru sağlamaktır.

Hal böyle iken, evlilik insan için her yönüyle bu kadar elzem iken, ne oluyor da evlenmeler günden güne azalı-

yor? Buna karşılık boşanmalar hızla artıyor. TÜİK'in verilerine göre evlenme oranı son 5 yılda % 5,95 azalırken boşanmalar % 23,7 arttı. Peki ne değişti de gençlerimiz evlilikten uzaklaşıyor, mevcut evliliklerin ömrü azalıyor?

Evliliklerin azalmasının elbette çok yönlü sosyolojik ve psikolojik sebepleri vardır. Ama buna verilebilecek en genel manada cevap ahlaki yozlaşmadır. Toplumun bir arada tutan, ahlaki dinamikleri koruyan aile müessesesine yapılan saldırılardır. Bu saldırılar hiç de masumane değildir. Özellikle 2000'li yıllar ve sonrasında aileye yönelik taarruzun arttığını görmekteyiz. Zira 2000 yılında 34 bin 862 olan boşanma sayısı 2001 yılında aniden 91 bin üzerine çıkmış ve o tarihten sonra da 90 binin altına hiç düşmemiştir.

Egoizm, özgür yaşam felsefesi, bağımsız birey ve çocuk yüküdür anlayışları, cinsel özgürlük söylemleri, ekonomik korku ve ihtiraslar, yüksek beklentiler, değer yargılarının değişmesi, ev kadınlığının ve anneliğin basit ve hakir görülmesi, kötü evlilik örnekleri ve flört evliliğinin en büyük düşmanlarından.

Medyanın ekisi: Yukarıda zikredilen evliliğe darbe vuran etkenlerin hemen hepsinin topluma yayılmasında medya kullanılmaktadır. Maalesef çoğu şeyi ithal edildiği gibi kokmuş Avrupa'nın aile yapısını ve yaşam tarzı da bilinçsizce hatta kasıtlı olarak çoğu medya mensuplarınca ithal edilmektedir. Aileyi hedef alan bu özellikler, aldatmalar, yasak ilişkiler, genç yaşta birliktelikler iyi karakterli başrollere işlettirilerek masum ve meşru gösterilmektedir.

Egoist yaşam anlayışı, fedakarlık duygusunu, paylaşımı, merhameti, empati yapmayı, birlikte yaşamı yok etmektedir. Halbuki bu sayılanlar ev-

liliği ayakta tutan vazgeçilmez unsurlardır. Kendi düşünen ben merkezietçi egoist insanların oluşturduğu evlilikler hüsrarla bitmektedir. Hatta bu gün bazı evlilikler güvensizlik duygusuyla sözleşme üzerine kurulmaktadır. İradesi güçlü başarılı yetiştirelim derken kullanılan yanlış metotlar, 'sen başarırısın', 'sen büyüksün', 'sen dünyaya değil dünya sana uysun' yüklemeleri gençleri bencillığe itmekte kurulacak aileler de bundan nasibini almaktadır.

Özgür yaşam-bağımsız birey felsefesi, daha 18'ine gelmeden evini terk edip ayrı yaşayan, eğlence merkezlerinde sabahlayan batı toplumunun gençleri aileyi kendilerini sınırlayan mefhum olarak görmektedir. Bu anlayış bizim içimizde de çıg gibi büyümektedir. Evlenmeyi, evlense bile çocuk doğurmayı, ev hanımı olmayı özgürlükleri sınırlayıcı birer etken olarak görenler; cildim bozulacak, vücudum deforme olacak, (af buyurun) memem sarkacak diye çocuk doğurmak istemeyen (ya da en fazla 1 tane doğururum diyen) lerin sayısı hızla artmaktadır. Halbuki "cennet anaların ayakları altındadır" ve evlat yetiştirmede çekilen sıkıntılar kişiyi cennete götürür.

Cinsel özgürlük, özellikle son yıllarda çokça işlenen bu sapık anlayış toplumumuzu bir ur gibi sarmaktadır. Bu gün Amerika ve Avrupa'da bırakın karşı cinsler arası cinsel özgürlüğü erkek ve kadın eşcinsellikler (gay,lezbiyen), cinsiyet değiştirenler (transeksüel), karşı cins gibi giyinen ve davrananlar (travesti) kanunla korunur duruma gelmiş aynı cinslerin evlilikleri bile yasal hale getirilmiştir. Cinsel özgürlük AB'nin özgürlükler başlığı altında dayattığı reformlar arasındadır. Buna karşı duranlara ve aileye 'Benim bedeni istediğim gibi kullanırım', 'kiminle, nerede, nasıl ilişki kuracağıma karışamazsın', 'istediğim kişiyle ister metroda ister tramvayda öpüşürüm',

'Sevişirim evlenmem, hamile kalırım doğurmam' savlarıyla saldırılmakta, tv programlarında yoğun bir şekilde bu zehir gençlerimize zerk edilerek bir yandan evliliğe hazırlanan gençlerimizin zihnindeki aile kavramı dejene edilirken; diğer yandan mevcut ailelerin değer yargıları fesada uğratılmaktadır.

Flört, daha dün nişanlısının sokağında bile geçmekten, karşı cinse yana gelmekten utanan bir toplumken; kız arkadaşı olmayanın ayıplandığı, çocuk yaşta insanın sokak ortasında sarmaş dolaş olduğu ve bunun normal karşılandığı bir topluma dönüştük. Fitri olan cinsel ihtiyaçlarını evlilikle karşılaması gereken gençler haramları helal gibi görünce flörtle evlilik öncesi ilişkilerle cinseliği çok daha erken yaşta tatmakta/tanımlamaktadır. Bu da evliliğe olan ilgiyi azaltmaktadır. Ayrıca flört ve evlilik öncesi sınırsız yaklaşma fertlerin olumsuz yönlerine vakıf olmalarına, birbirlerinden çabuk sıkılmalarına sebep olmakta bu da evliliği de böyle bir şey zannetmelerine, evlilikten beklentilerinin azalmasını beraberinde getirmektedir. Oysa aile ve evlilik bir arada yaşamayı, katlanmayı, hoş görmeyi öğretir ve nikahın bağlayıcı bir özelliği vardır.

Kötü ve olumsuz örnekler, medyada sıkça yayınlanan yanlış evliliklerden/ilişkilerden aile kavgalarına, şiddetten boşanmalara, cinnet geçirenden ortada kalan evlatlara varana kadar en mahrem sırlar bile ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerle bu programlarda ifşa edilirken gençlerimiz evlilikten korkar duruma getirilmektedir.

Ekonomik beklentiler/korkular, evliliklerde özellikle erkeğin maddi durumu eş seçiminde birinci faktör olarak yerini almıştır. Bu da ister istemez iş sahibi oluncaya, iyi bir kariyer elde edinceye kadar evliliğin ötelenmesine sebep olmuştur. Bu gün bir gencin evliliği üniversite, yüksek lisans/dokto-

ra, ertelenen askerlik derken 26 - 27 yaşından sonrasına kalmaktadır. Eğitim söz konusu olmasa bile düğün dernek masrafları, uçuk fiyatlı eşya ve takıların talep edilmesi, lüks istekler tarafların özellikle de erkeklerin gözü-nü korkutmakta evlilik için uzun yıllar para biriktirme gayreti vermekte ve yaş geçmektedir. Bundan 5 - 6 yıl önce mehir olarak 100 altın istenen erkeğin 'ben bunu karşılayamam' deyip nikahı terk ettiğine şahit olmuştum. Öte yandan olumsuz örneklerden etkilenerek 'koca eline bakmaya çağım', 'koca parası yemeyeceğim' gibi feminist yaklaşımlar da evliliği baltalamaktadır.

Değişen değer yargıları, evlenecek kişide aradığımız özellikler ve beklenti çitısı yükselmeye çıkınca istediğimiz modeli bir türlü bulamamaktayız ve evlilik yaşımız da iyice yükselmektedir. Gelen taleplerde kariyerli, iyi gelirli, yüksek statülü birilerini beklerken evlilik yaşı geçmektedir. Evlenecek kişinin soyu güzelliği zenginliği ön plana çıkmış dini ise arkaya atılmıştır. Bu gün üniversite mezunu kariyerli ama aradığını bulamayan bekar gençlerimizin sayısı hiç de az değildir.

Netice olarak özümüze dinimize dönmeli, değer yargılarımızı, beklentilerimizi, ölçülerimizi ona göre tanzim etmeliyiz. Yoksa şehvet ve maddiyat yuvalarımızı darmadağın edecektir.

Aslında içinde bulunulan durumu 1942 yılında Kazım Karabekir çok güzel özetlemiştir. K. Karabekir bozulan aile yapısı üzerine mecliste şu konuşmayı yapar: "Memlekette aileyi kalcındırmak lazım. Çünkü aile kalkınmadıkça ve çoğalmadıkça ahlakı kurtarmaya imkan yoktur. Milletimiz her milletten ziyade çocuk sever, milletimizin aile sever olan hayatında büyük bir sarsıntı olduğunu görmekteyiz. Bu tefessüh iki şeyden ileri geliyor: PARAYA TAPMAK, ŞEHVETE TAPMAK. Bu kadar basittir."



# ŞİMDİ BOŞANIYORUZ...

"Ahir zaman" dedikleri içinde yaşadığımız zaman, zor bir zaman... Gerçi tüm zamanlar zor imiş; tüm zamanların muhatapları/insanları içinde yaşadıkları zamani eleştirmişler. Herhalde bunun tek istisnası asr-ı saadet döneminde yaşayanlardır.

Her zamanın kendine göre bir fitnesi var mutlaka. Günümüzde de bu fitneler türlü türlü ve acımsızın, aman vermeksizin üzerimize geliyor.

Bu yazıyı yakınmak veya dövmek için, şikâyet için yazmıyorum. Biz mü'miniz... Her halû kârda Rabbe hamdederiz. Dünya'ya geleceğimiz ve içinde yaşayacağımız zaman ve zemini seçme hakkımız da yok, şansımız da... Her bir müsibet mutlaka ya imtihan ya da imtihan vesilesi... Öyleyse bize düşen yakınmak değil, sabretmek; hamd etmek. Ama tüm bunlar yani yakınmamak, şikâyetçi olmamak, mevcut sıkıntılarının teşhis ve değerlendirmesini yapmaya çağımız manasına da gelmiyor elbette... Sıkıntılarımızın teşhisi ve değerlendirilmesi, tedavi için ilk adımdır. Ve bu adımı atmak mutlaka şarttır.

Günümüzün en büyük fitnelerinden birisi de aileleri ve giderek de toplumları daha çok etkilemeye başlayan "boşanma" fitnesi olsa gerektir.

Boşanma belası "aile" gerçeğini kabul eden tüm toplumlar için istenmeyen bir durum olagelmıştır. Rabbim de kendi dini çerçevesinde bu olguyu inkâr etmemiştir. Çünkü boşanmayı inkâr insan fitratına aykırıdır. Bununla birlikte bu olgu en aza indirgensin için, Allah (c.c.) bu kerih fiili "en hoşlanılmayan helâl" olarak vasıflandırmıştır.

Günümüzde boşanma birçok sebebe dayanmakla birlikte çeyrek asırlık meslekî geçmişimize dayanarak ana sebeplerini zikretmeye çalışacağız. Ya-

zacağımız hususlar ve tesbitler hukukî meseleler olmayıp, mesleğin kazandırdığı sosyal tecrübenin dışı vurumdur:

1. Kültür uyumsuzluğu: Bu mesele sadece günümüzün değil, hemen tüm zamanların temel problemidir. Kültür uyumsuzluğu, din ayrılığı kaynaklı olabileceği gibi, uç noktalarda olan (alevî-sünnî gibi) mezhep ayrılıklarından veya örf ve adet uyumsuzluklarından kaynaklanabilir. Bu gibi durumlarda, fertler yillardır içinde yaşadıkları ve havasını teneffüs ettikleri hayat tarzından farklı bir tarzla karşılaştıklarından boşanma hususu gündeme gelebilmektedir.

2. Ekonomik Bağımsızlık: Modern zamanların adeta "olmazsa olmaz"ı gibi gösterilen hususlardan birisi de, kadının ev/liliğ/inden uzaklaşmasıyla neticelenen "çalış/tırlı/ması" hususudur. Toplumumuza zerkedilmeye çalışılan temel fikre ve pompalanan havaya göre günümüzde ekonomik sıkıntılar sebebiyle kadın çalışmak zorundadır. Bu havanın oluşması ve olgunlaşması için direkt "çalışmak" kelimesi kullanılmayıp, daha ziyade kadınların toplumda yer alması; ekonomik bağımsızlığına kavuşması; ailesine ve/veya eşine destek olması; kendini ispatlaması; eziklikten kurtulması gibi argümanlar kullanılmaktadır. Ancak tüm bu argümanlar şeytanın günümüzdeki versiyonlarından olan modernitenin kozlarıdır. Bu argümanlar neticesinde kadın iş hayatına atılmakta ve bu gelişmeyle birlikte hem ailesinden kopmakta ve hem de karşı cinsten olan ve belki de kocasından daha yakışıklı, daha yetenekli insanlarla (koca için de hanımı açısından aynı sıkıntılar vakidir elbette) karşılaşmaktadır. "Dışarıdaki karşı cins" "haram olduğu için" daha tatlı, kibar ve anlayışlı gelebilmektedir. Kadın böylece ekonomik sıkıntı-

larını paylaştığı kocasıyla ev işlerini de paylaşmak istemekte ve giderek her iki cins içinde fitrata aykırılıklar yaşanmakta, bu aykırılıklar çoğu zaman da boşanma ile neticelenebilmektedir.

3. Geç yaşta evlenme: Bu maddede kastımız ilerleyen yaşlarda evlenmektir. Elbette bu kavram çok su götürür görüncü bir kavramdır. Ve ama bizim kastımız kızlar için 18-20, erkekler için ise 20-24 yaşları arasındır. Maalesef toplumumuzda bu oran kızlarda 28-30, erkeklerde ise 35-40'lara kadar çekilebilmiştir. Araştırmalar ve tecrübeler erken yaşlarda evlenen şahısların -henüz kişilikleri tam oturmadığı ve hatta kemikleşmediği için- birbirlerine daha çabuk ısınabildiği-kaynaşabildiği ve dolayısıyla sorunları birlikte göğüsleyebildikleri, bu manada da hodgamlıktan ziyade diğergamlığın daha baskın olduğunu göstermiştir. Ancak yaş ilerledikçe taraflar kendi bağımsız kişiliklerine kavuşmuş ve şahsiyet oluşumu tamamlanmış olduğundan, birbirlerine daha az tahammül etmekte hodgam (bencil) davranmakta ve hatta sıkıştıkları zamanlarda rahatça "yuva"yı terk edip, birlikteliği bozabilecekleri görülmektedir.

4. Manevi Değerlerden Uzaklaşma: Günümüz dünyasında ferdi planda vuku bulan sekülerizm, insanları her geçen gün maneviyattan daha da uzaklaştır hale getirmektedir. Böyle olunca da karı-koca başlarına gelen ve evlilik birliğini sarsan hususlarda tahammül ve sabir silahını kullanamaz hale gelmektedirler. Hâlbuki mü'min olarak biliyoruz ki, insanın başına gelen her şey "onun için"dir ve tüm bu tahammülü mucip haller "sevap kaynağı"dır. Mü'min, Allah ve Rasulü'nün yasakladığı haller vuku bulmadıkça eşini korur, kollar ve sıradan bir insana göre tahammül edilemez gibi görülen halleri baş tacı eder. Ancak yukarıda söylediğimiz gibi, bunlar "inanın insanlar" için mümkün olan hallerdir.

5. Çekirdek Aile Yapısı: Günümüz gençleri "rahat etmek için", büyüklere terki etmekte ve kendilerine ayrıyepeni yuvalar kurmaktadır. Gençlerin hele ki yeni evlilerin böyle bir hayat sürmeleri belki de en uygun olanıdır ve islami anlayışa da daha yakındır. Ancak bu "yalnızlık" abartılır hale gelmiş ve büyüklerle bağ tamamen kopartılmıştır. Hâlbuki bu "çocuklar" bilmektedir ki, her şeyi olduğu gibi hayatın bu yeni döneminde de büyüklere ihtiyaçları vardır. Ancak "biz biliriz" havasıyla yapılan yanılığın yeni ve daha büyük yanılığara yol açılmaları büyüklere terki hem büyüklere kanat gerkenden beklenen "bereketi" kaçırmakta ve hem de "yalnızlaşan" "çocuklar" hayatın acımasız gailleleriyle baş edemez



ku bulan sekülerizm, insanları her geçen gün maneviyattan daha da uzaklaştır hale getirmektedir. Böyle olunca da karı-koca başlarına gelen ve evlilik birliğini sarsan hususlarda tahammül ve sabir silahını kullanamaz hale gelmektedirler. Hâlbuki mü'min olarak biliyoruz ki, insanın başına gelen her şey "onun için"dir ve tüm bu tahammülü mucip haller "sevap kaynağı"dır. Mü'min, Allah ve Rasulü'nün yasakladığı haller vuku bulmadıkça eşini korur, kollar ve sıradan bir insana göre tahammül edilemez gibi görülen halleri baş tacı eder. Ancak yukarıda söylediğimiz gibi, bunlar "inanın insanlar" için mümkün olan hallerdir.

6. Online Hayat/Bilişim teknolojileri: "Bu da ne?" diyenleriniz olacaktır. Doğrusunu söylemek gerekirse bir isim bulamadığım için böyle bir adlandırma yaptım. Kastım "sosyal paylaşım siteleri" de denilen ve insanlığın neredeyse vazgeçilmez haline getirilmeye çalışılan durumdan bahsetmektir. Herkesin anlayacağı amiyane tabirle facebook, twitter, e-posta, chat v.s. kavramları yani... bugün maalesef bu uğraşlar, karı-kocanın yanında olmasa olmaz üçüncü bir kişilik, evin çocuklarından ayrı ve ama daha değerli "ayrı ve daha farklı bir çocuk", aile fertlerinin paylaşılmaz ve terkedilmeye "sanal bir ferdi" haline getirilmektedir. Bir de bu bilişim imkânının bilgisayarı da aşır, herkesin cebinde taşıyıp, istediği yere götürebildiği, istediği yerde ve kimsenin görmediği zaman ve zeminlerde kullanabil-

hale gelmekte, çözülmektedirler.

6. Online Hayat/Bilişim teknolojileri: "Bu da ne?" diyenleriniz olacaktır. Doğrusunu söylemek gerekirse bir isim bulamadığım için böyle bir adlandırma yaptım. Kastım "sosyal paylaşım sitesi-



**Günümüzde aileler, bu sosyal paylaşım siteleri sebebiyle mahremiyetlerini herkesin görebileceği, duyabileceği alanlara taşımakta bir beis görmüyorlar. Gençler "mahrem" olması lâzım gelen konuları sosyal paylaşım sitelerine aktararak dünya-âlemin ondan haberdar olmasını sağlıyor (!)... Peki bu durum ne getiriyor? Hiçbir şey... Peki ne götürüyor? Çok şey...**



7. Aldatma: Günümüzdeki en yaygın boşanma sebeplerinden biri de budur. Ancak bu durum genelde yukarıda beyana gayret ettiğimiz unsurların bir neticesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Elbette boşanma sebepleri sadece yukarıdaki hususlar ile sınırlı değildir. Bu sayılanlar en yaygın olanlardır. Peki çözüm nedir? Boşanma vak'alarını en aza indirebilmek için sayılan hususların aksini ifa etmek şarttır. Gerisi ise Allah kerim!

çi cep telefonlarına sirayet ettiğini düşündüğümüzde meselenin ehemmiyeti gözardı edilemeyecek boyutlara gelmektedir.

Günümüzde aileler, bu sosyal paylaşım siteleri sebebiyle mahremiyetlerini herkesin görebileceği, duyabileceği alanlara taşımakta bir beis görmüyorlar. Gençler "mahrem" olması lâzım gelen konuları sosyal paylaşım sitelerine aktararak dünya-âlemin ondan haberdar olmasını sağlıyor (!)... Peki bu durum ne getiriyor? Hiçbir şey... Peki ne götürüyor? Çok şey... Bu sebeplere binaen genç evliler birbirleriyle konuşacak şey bulamıyorlar, birbirleri ile konuşacak/paylaşacak husus bırakmıyorlar. "Yeni nesil evliler" lisanen konuşmaktan çok, sosyal paylaşım sitelerinde konuşup buluşuyorlar. Bu konuşup buluşma esnasında maalesef mahremiyet sınırı ihlal edildiği ve bu da çok "matah bir şey" imiş gibi sunulduğu ve savunulduğu için, giderek eşler arasında tatminsizlik başlıyor. Yine bu sebeple eşler konuşup boşalamadıklarına mahsus ilâhî bir hikmet ve güzellik olduğu ve insanın boşalmasına, ruhen rahatlamasına vesile olduğunu hassaten hatırlatalım- mutluluğu başka yerlerde ve başka kişilerde aramaya başlıyorlar. Bu da öncelikle sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla oluyor. Böylece eşler sosyal paylaşım sitelerinde yuvalarını ve eşlerini de paylaşmaya çalışıyor, birbirlerini aldatıyorlar.

7. Aldatma: Günümüzdeki en yaygın boşanma sebeplerinden biri de budur. Ancak bu durum genelde yukarıda beyana gayret ettiğimiz unsurların bir neticesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Elbette boşanma sebepleri sadece yukarıdaki hususlar ile sınırlı değildir. Bu sayılanlar en yaygın olanlardır. Peki çözüm nedir? Boşanma vak'alarını en aza indirebilmek için sayılan hususların aksini ifa etmek şarttır. Gerisi ise Allah kerim!



# KOCANIN ELİNE BAKMAK

Her çağ ve her zeminde emirlerine uymakla; hem fert olarak hem de toplum olarak felah bulacağımız Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

"Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar..." (Nisa, 34)

Müfessirler ve fakihlerimiz burada geçen "Kavvam" kelimesinden hareketle evin reisinin, ailenin her türlü ekonomik sorumlusunun eşlerden erkek olana ait olduğunu söylemişlerdir. (Hayreddin Karaman, İslamın Işığında Günün Meseleleri 3. Cilt S.321)

Aile içerisinde roller konusunda eşlerin hangi alanlarda sorumlu oldukları ile ilgili ilk örneklerden birisi de Hz. Ali Efendimizle Hz. Fatıma annemizin Hz. Peygamberimizle olan şu görüşmelerinde mevcuttur:

Bu cümleden olmak üzere Hz. Ali (r.a.) ile eşi Hz. Fatıma (r.a.) müracaatları üzerine Peygamberimizin "evin içindeki işleri (o zamana göre su taşımak, un öğütmek, hamur ve ekme yapmak, ev temizliği vb.) Hz. Fatıma'nın dışarıdaki işleri ise Hz. Ali'nin yapmasını söylemiştir." (H. Karaman a.g.e. s. 321.)

Günümüzde okuyup diploma sahibi olan kızlarımız ve hanımlarımız, emek vererek, zorlukları göğüsleyerek ve sonunda da başarmanın vermiş olduğu büyük hazla elde ettikleri diplomanın hakkını "ücretli bir" işte çalışarak vermek istiyorlar. Bu isteklerini de çoğunlukla ev dışında ister özel olsun ister kamu olsun bir "iş sektöründe gerçekleştirdikleri için hiç hesap etmedikleri sorunlarla karşılaşmaktadırlar. "Ev hanımlığı", "çalışmayan" ve "kocasının eline ba-

kan" gibi toplum tarafından küçüm-senen ve aşağılanan kavramlara muhatap olan kızlarımız; yeterli bilinç ve İslamî donanıma sahip değillerse çok çabuk "çağın tuzaklarına" düşmektedirler. Çalışacak, "bir erkeğin eline bakmayacak", "kendini ezdirmeyecek" ve tek başına her türlü problemin altından kalkabilecek yeterlikte



**Eşler birbirlerini yük olarak görmedikleri ve Allah'ın emaneti olarak değerlendirdikleri takdirde; gül aldıkları ellerden para aldıklarında, bunu aşağılanma olarak görmeyeceklerdir.**



olduğunu tüm âleme gösterecek. Bu "ideal" ve "öğretilmiş" kavramla "iş hayatına" atılan kadınlarımız; evinde "bir erkeğin eline bakmaya tahammül edemeyen iş dünyasında onlarca erkeğin hem ellerine hem de ağızlarından çıkacak sözlere bakmak durumunda kalmaktadırlar. Evlerinde bir erkeğe tahammül edemediklerini iddia eden kadınlarımız iş dünyasında

kaç erkeğe tahammül ettiklerini hesap etmelidir.

İş dünyasının getirdiği "görece- li" rahatlama ile aile kurmayı ertele-yen veya kurdukları aileyi en ufak bir sıkıntıda bozan eşler kazandıklarıyla gerçekten kazanıyorlar mı yoksa kaybediyorlar mı? Hesaplarını iyi yapma-lıdır. Elbette zaruret hallerinde ve ihtiyaç durumlarında kadınların çalış-maları konusunda kimsenin itirazı ol-mayacaktır.

Kadınların çalışmasına erkekler neden karşı çıkıyor diyerek güya kadın-ların haklarını savunanlar ve "biz de çalışmak istiyoruz" diyen hanımlar; kazanılanlarla kaybedilenleri lütfen karşılaştırınlar.

"Ev hanımlığı"na mesleki bir tanım getirilerek ve ücretlendirilerek yapı-lacak bir çalışma; hem aile kurmayı, hem de kurulan aile müessesesinin devamını getirmede etkili olacaktır.

Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın "karakter" oturma-sı ve kişilik kazanmasında en önem-li devre olan bebeklik ve çocukluk dö-neminde yanında olmayan anne, ba-kıcının ve kreşin yetiştirdiği "onların" çocukları ile karşılaştığında çoklar yaşamaktadır. "Onların" çocukları değil de "kendi" çocukları olsun istiyorlar-sa Müslüman kızlarımız ve kadınları-mız "kendi çocukları" için fedakârlık yapmaktan kaçınmasınlar.

Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Hepiniz yöneticisiniz. Hepiniz yönet-tiklerinizden sorumlusunuz. Ev han-ımları da evlerinin yöneticisidirler. Onlar da evlerinden sorumludurlar."

Eşler birbirlerini yük olarak görme-dikleri ve Allah'ın emaneti olarak de-ğerlendirdikleri takdirde; gül aldıkları ellerden para aldıklarında, bunu aşağılanma olarak görmeyeceklerdir.



# "Ailesine Bak Kızını Al"

**Fatih Coşkun: Nuri bey röporta-jıma sizi tanıyarak başlayalım. Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?**

**Nuri Semiz:** 1959 doğumluyum, aslen Sivaslıyım. 17 yaşından beri İstanbul'dayım. İşçi emeklisiyim. Emekli olduk ama sürekli dindar kardeşlerle dindar topluluklarla beraber oldum. Biraz ailem ve çevrem genştir. Bize büyüklerimiz şu tavsiyede bulundular: "Bekarları evlendirin çok faziletlidir." İnsanlar benim kızım var gel al diymiyorlar. Aslında denmesi lazım ama bizim toplumumuza ağır geliyor. Bunu Peygamberimiz yapmış, Hz Ömer efendimiz de yapmış. Hatta diyor ki büyükler aklı olan, kızına temiz, dürüst, dindar, ahlaklı bir erkek bulur. Ama bugün erkek kız arıyor. Kızda erkek arasin. Arasin bulsun bir aracı koysun. Ben çok insanlar tanıyorum bana doğru dürüst temiz bir damat bul diyen.

**Fatih Coşkun: Evlenecek eş aday-larında nelere dikkat ediyorsunuz?**

**Nuri Semiz:** Bu evliliğe sebep olan insan biraz merhametli olacak. Kızı da oğlanı da kendi çocuğu gibi bilecek. Bu benim oğlum ötekide benim kızım. Yani kendi çocuğu da olsa denklik olacak. Senin çocuğun ah-

lak olarak, din olarak düşük ise gidip çok dindar bir kız alırsın bu çift yaşayamaz ki. Hz Peygamber kendi çocuğundan daha çok ümmetine sahip çıkmıştır. Sende bu zihniyetle insanlara yaklaşıp onlara sahip çıkacaksın.

Daha sonra denklik. Denklik nasıl olacak? Bir tahsilli bir tahsilsiz ile mümkün merteye evlendirmeyecek-sin. Ama erkek kabul ediyorsa olur. Erkek diyorsa ki ben kabul ediyorum evlendirin o zaman. Bazı erkekler dindar olsun, namazlı abdestli olsun diyor ve tahsiline bakmıyor. Ama tahsilli bir kıza tahsilsiz bir erkeği tavsiye etmiyoruz. Yaşadığımız tecrübeleri konuşuyoruz. Birde zengin bir kıza fakir bir erkeğe tavsiye etmiyoruz.

Ama fakir bir kıza zengin bir erkeğe tavsiye ediyoruz. Her zaman erkeğin hem maddi hem manevi yönden kızdan daha yüksek olmasından taraftarız. Erkek maddi olarak kızdan yüksek olursa kız o eve geldiği zaman ısınır. Çünkü babasının evinde o güzellikleri görmemiştir. Fakat bunun tam tersini düşünür isek babasının evinde madden iyi olan bir kız kendinden düşük biriyle evlendiği zaman o eve alışamaz. Büyüklerimizden aldığımız başka bir tavsiye ise köyde ki bir kıza şeh-

re gelin getiririz. Kazadakinin vilayete getiririz ama büyük şehirden küçük şehire asla tavsiye etmiyoruz. Büyük şehirden köye tavsiye etmiyoruz. Köyden şehire gelen kız şehir hayatına yani rahata daha çabuk alışıp adapte oluyor. Fakat büyük şehrin rahatlığına alışmış kız köy hayatını benimseyemiyor. Bunun dışında nelere dikkat edeceğiz? Ben bir kız almak istiyorum nasıl olsun?, dersin: Tavsiyelerimiz; genç olsun. Ne kadar genç olursa günaha bulaşması o kadar az olur. 15 yaşındaki kızların %70'si temizdir. 20 yaşındaki kızların %50 i günaha bulaşmamıştır. Genç bir kız gelin geldiği zaman kaynanasına kaynatasına anne baba diyebilir çünkü temiz ruhludur. Temiz olduğu için o eve gelir o evin şekli ile şekillenir. Ağaç yaş iken eğilir. 17-18 yaşındaki kıza eğitebilirsin. 25/30 yaşından sonra o kız yemek, giyim, konuşma gibi kültür ve yeteneklerini değiştiremez. O aileye uyamaz. En önemli tavsiyelerden biride annesinin iyi olması. Annesi temiz olacak. Dönüyor dolaşıyor sonunda o kız o anneye birçok yönüyle benziyor. Anasına bak kızını al demiş atalarımız. Annesi ahlaklı ve dindarsa kıza öyle oluyor. Annesine, ailesine bakacağız, kökenine ba-





kacağız. Diğer bir tavsiyemizde yaş. Kız her zaman erkeğin yaşından biraz daha küçük olmalı. Peki bu ne kadar olacak? Ortalama 3 ile 6 yaş aralığı diyebiliriz.

**Fatih Coşkun: Sağlık açısından evliliği değerlendirir misiniz?**

**Nuri Semiz:** Sıhhat bakımından genç yaşta evlenen kızlar yaşatlarına rağmen daha geç yaşlanıyorlar. 5 ile 10 yaş arası daha genç kalıyorlar. Erkek vücuttaki pisliği bir şekilde atabiliyor. Fakat kadın öyle değil. Evlenen bayan vücuttaki pislikleri daha kolay atabildiği için daha sağlıklı oluyor. Kadın ancak evlenip çocuk doğurunca vücuttaki bütün sıkıntılarını atabiliyor. Kadın 30 ya da 40 yaşına kadar evlenmezse vücut olarak küçülmeye başlıyor. Kan akışı yavaşlıyor, kemik erimesi başlıyor ve zihnen de çöküyor.

**Fatih Coşkun: Evliliğin kadına faydaları nelerdir?**

**Nuri Semiz:** Evli bir kadın giyibete, kötülüğe, sokaklarda gezmeye tozma-ya fırsat bulamaz. Nefis çok zalim. İnsan nefisini güzel şeylerle meşgul etmezse o insanı kötülüklerle meşgul ediyor. Evli bir bayan kocasıyla uğraşacak, çocuğuyla uğraşacak, yemek, çamaşır, bulaşık derdi derken giyibete dedikoduya fırsat ve zaman bulamayacak. Günah işleyenlerin çoğu-

na bakın hep aylıklıktan kaynaklanıyor. Peygamber efendimiz, "sizin en şerhileriniz bekarlardır.", diyor. Neden? Çünkü bekârların derdi, sıkıntısı yok ki. Mesuliyet yok. Erkek ya da kadın olsun bu ay ne kadar maaş aldıysa onu hemen harcama ihtimali var. Çünkü bir sorumluluğu yok.

**Fatih Coşkun: Evlilikte bereket nasıl oluyor?**

**Nuri Semiz:** Nikâhta bereket vardır. Cenabı Allah bir defa bereket veririr diyor. Eğer bu aile dindar ise israf etmiyor. Erkek eğer evde çok mecbur kalmaz ise yemek yemiyor. Bir öğlen yemek parası 20 lira. 20 lira demek bir aileye neredeyse bir haftalık Pazar parası. Kadında erkek de evlenirken bereketi ile geliyor. Canlı varlıklara bir bakın hepsi ama hepsi eşlidir. Allah kâinatı böyle kurmuş. Bir insanın evlenmediğini düşünelim. 60 yaşından sonra evde eş yok çoluk yok çocuk yok torun yok. Zaman nasıl geçecek o evde peki? Senin dağlar kadar paran olsun isterse. Ruhun mutlu olamadıktan sonra ne işine yarayacak o kadar para?

Çok önemli bir tespittir bakın bizler ister istemez günahkarızdır. Günahsız olan ise çocuktur. Mevla onun hatırına hanemize bereket verir. Eve huzur mutluluk geliyor o çocuğun nuruyla.

Çocuk gözle gözükmüyor ama o kadar büyük bir nimet ki bir alienin çocuğu ol-

muyor ama çocukları olsun diye tedavi olabilmek için malını mülkünü her şeyini vermeye hazır. Bazı ailelerde de çocuk var kıymet bilinmiyor. Ya büyüncü hayırsız olursa diyorlar. Olursa olsun sana bi zararı yok ki. Sen o çocuğu büyütüğün için Allah sana yine rahmet edecek. Yaşanmış bir olay anlatayım size: Bir alim evlenmiyor. Yolda giderken mezarlığın kenarından geçiyor. Bir sarhoş yanına yaklaşır hocam gel babama bir kuran oku diyor. Mezarlık çamur gelmem diyor. Sarhoştaki bir ben yatayım sen gel benim sırtıma bas ayağın çamur olmasın. Alimin orada kafa dank ediyor. Diyor ki bu ümmetin sarhoş evladı böyle olursa ayık olanı nasıl olur? Hiçbir sarhoş evlat yok ki babası öldükten sonra onun ruhuna Kur'an okutmasın. Hele ki bizim toplumda.

**Fatih Coşkun: Bu zamana kadar kaç çiftin evlenmesine vesile oldunuz?**

**Nuri Semiz:** Bu zamana kadar 20 kişinin evlenmesine vesile olduk. Bunlardan sadece birinde sorun oldu ve onlarda ayrıldı. Diğerlerinin hepsi düğün. Bu çocuk bana geldi benim kimsem yok, sabahlara kadar kahvelerde oturuyorum beni evlendirdik dedi. Bizde vesile olduk, evlendirdik. Fakat zamanla bu çocuk verdiği sözleri tutmaya başladı. Eve geç gelmeler hatta hiç gelmemeler derken evde huzur neşe kalmadı. Bu evlilik boşanmayla sonuçlanınca bende kendi kendime dedim ki bir daha namaz kılmayan bir kişiye vesile olmayacağım. Yirmiye yakın evlilikten sadece bu evlilik boşanmayla sonuçlandı. Diğerlerinde hiçbir sorun olmadı, elhamdülillah.

**Fatih Coşkun: Toplumumuzda şöyle bir ön yargı var: İnsanlar evliliğe aracı olmak istemiyorlar; iyi olursa Hakk'tan bilirler, kötü olursa beni suçlarlar diye. Bu ön yargıyı nasıl yok edeceğiz?**

**Nuri Semiz:** İnsan kadere inancak. Sonu kötü olacak diye hiç mi iyilik yapmayalım.

Ne yapalım yani? Bizim niyetimiz

iyi olacak. Bir insanın ev almasına arsa almasına sebep olucan. Diyelim ki ev aldı, çürük çıktı, arsa aldırın yola gitti, araba aldırın kaza yaptı ne yani iyiliğe sebep olmayalım mı? Sebep olucan. İyi çıkmaz ise bunda sıkıntı yok bizim niyetimiz halis. Bunu aşmamız lazım. Sen sebep olmadın ben sebep olmadım, kız ya da erkekler internetlere düşüyor bu daha mı iyi yani? Buraya çok dikkat, bu çok iyi bir tespit, peki biz sebep olmuyoruz kendileri sebep olunca çok mu iyi çıkıyor yani? Boşanmalar neden arttı? Ortam çok sıkıntılı, evlendiriyorken kızın- da erkeğinde gönlünü alalım. Baskıcı zihniyetle zorlamayla da olmaz. Ama onları kendi başlarına bırakmayacağız. Gençler yanlış yapabilirler onların göremediklerini biz görürüz.

**Fatih Coşkun: Şu an boşanmalar çok fazla, bunlar neden kaynaklanıyor?**

**Nuri Semiz:** Boşanma sebeplerinden biride geç evlilikler. Yaşlı evlilikler neden uzun sürmüyor? Çünkü insanların alıştığı hal ve hareketleri var. Akıllı bir anne damadını kızı kadar hatta kızından daha fazla sevmesi lazım. Neden? Bu da senin evladın oldu. Kızının yanında damadı asla kötülemeyecek. Yani o damadın bir kursu varsa senin kızının da bir kusuru var.

İnsanların şu düşüncede olması gerekiyor: Sebeplerden bir tanesi kızların çok lükse düşkün olması. Evlenirken damattan en iyisini istiyor. En iyisi en lüksü olsun diyor. Tamam diyor erkek de kıramıyor 20 milyar borcu olan erkek gerdek gecesi o damat o gelinin yüzüne nasıl gülecek? Bunların kökünde ilim ve dindarlık eksikliği yatıyor. Peygamberimiz kanaat en büyük hazine diyor. Erkek de kıza bunu bilse ne kadar güzel olacak. Kanaatkâr olsalar zamanla koltuk takımı da değişir, yatak odası da değişir, her şey değer. Gelir 1 iken gider 5 olunca zamanla sorunlarda başlıyor. Peygamber efendimiz borcu olan yağlı yemesin diyor. Borçlu olup 5 çeşit yemek yemek mi daha iyi yoksa borçsuz olup da 2 çeşit yemek yemek mi daha iyi? Mutluluğu neden 5 çeşit yemekte ya da evimizin lüks olmasında arıyoruz? Nice insanlar var fakir ama çok mutlu, nice zenginler de var ki çok mutsuz. Birde kalplerini doyuramıyorlar. Cesetlerini doyuruyorlar fakat kalplerini ve ruhlarını doyuramadıkları için mutlu olamıyorlar. Mutluluğun zenginlikle alakası yok. Bedenlerini manevi yönden doyuramadıkları için mutsuzlar. Cesetlerini madden doyurup manen doyuramayınca mutluluğu yakalayamıyorlar. İlim çok önemli,

bol bol kitap okusunlar. Kalbimizi ve ruhumuzu nasıl doyururuz, nasıl mutlu oluruz, mutlu olanlar nele dikkat etmişler olarak örnek alsınlar.

**Fatih Coşkun: Nuri abi, siz çok güzel bir isimle anılıyorsunuz: Canımsın. Bu nereden geliyor?**

**Nuri Semiz:** Bizim bir topluluğumuz var tasavvufi bir topluluk. Burada biraz sıcaklık var. Yani biz birbirimiz çok severiz Bu yapmacık değildir gerçek bir sevgidir. Biz birbirimize çok sıcak davranırız. Canımsın kelimesi bu sıcaklıktan kaynaklandı. İnsanın kalbinde olmadan dilinden dökmülmez. Kalpte olan dile geliyor. Mevlana neden insanları çok seviyordu? Yaratandan ötürü. Biz şunu gördük; insan ne kadar merhametli ise o kadar sevecen oluyor. Sevdikçe iman artıyor. Allahu alem sevgi, imanlı kalplerde oluşuyor. İman arttıkça seviyoruz. Peygamberimiz bu ümmeti kendi çoluğundan çocuğundan çok sevmiştir. Evliyalara bakın onlarda öyledir. Mevlana bir sarhoşu dergahında barındırarak kadar merhametlidir. Biz büyüklelerimizden sevgi gördük. Sevgi ile yetiştik. Bu da buradan kaynaklanıyor.

Röportaj

Fatih Coşkun-Ümit Almak





# İmam RABBANİ Ahmed Farukî Sirhindî

(1563-1624)

Bu yazımızda Hindistan ulemasından, Allah dostu bir şahsiyetten bahsedeceğiz: İmam Rabbani'den... İmam Rabbani için "ülkemizde kimi çevrelerce tasavvufi yönü nedeniyle önemsiz görülen, dikkate alınmayan; özellikle tasavvuf ve tarikat çevrelerinde "Mektubat-ı Rabbani" adlı eseri çokça bilinen ama hakkıyla tanınmayan bir "âlim ve mücahiddir" desek yeridir. Bundan on yıl kadar önce ilahiyat fakültesi öğrencileriyle yaptığımız düzenli derslerin birinde İmam Rabbani'yi anlatmıştım. Dersin başında İmam Rabbani ismini duyan öğrencilerdeki ilgisizlik ders sonunda hem şaşkınlığa hem de üzüntü ve pişmanlığa dönüştü. Ders sonunda öğrencilerin söylediği şu ifadeleri unutmuyorum: "Biz İmam Rabbani'yi sıradan bir tarikat şeyhi; Mektubat-ı Rabbani'yi de menkıbelerle dolu bir kitap biliydik." Bu ifadeleri günümüzde de söyleyen pek çok okumuş (!) kişinin var olduğunu üzülerek belirtelim.

Ne hazin değil mi? Bir yanda ömrü din düşmanlarına karşı cihad ve davet yoluyla İslam'ı savunmakla geçen; dönemindeki yanlış tasavvuf anlayışına karşı Kur'an ve Sünnet'e uygun bir tasavvuf anlayışını savunan bir âlim. Öte yanda böyle önemli bir şahsiyeti hayatı boyunca mücadele ettiği şeylerle itham eden kimi Müslümanlar. Bir diğer tarafta da tasavvuf mensubu olup Mektubat-ı Rabbani'ye bakmayı bile sevap sayan ama o eseri ortaya çıkaran inancı, mücadeleyi ve ihlası görmekten, anlamaktan aciz birey-



**"Vakit çok kıymetlidir. Bu nedenle ancak kıymetli şeyler için kullanılmalıdır. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a kulluk etmektir."**  
İmam Rabbani



ler. Sonuç: Kıymeti bilinmeyen ve anlaşılabilen bir büyük şahsiyet: İmam Rabbani.

İmam Rabbani, 1563-1624 yılları arasında Hindistan'da yaşayan ve İslam mücadelesi veren âlim, sūfî ve mücahid bir şahsiyettir. O, aldığı eğitimle henüz 17 yaşında iken İslamî ilimlerde ehliyet ve liyakat sahibi bir âlim olmuş, öğrenciler yetiştirmeye başlamış ve eserler yazmış bir kişiliktir. İmam Rabbani'nin önemini, mücadelesini ve kişiliğini tanıyabilmek için yaşadığı dönem hakkında birkaç şey söylemek gerekir. Onun döneminde Hindistan'da Ekber Şah hüküm sürmekteydi. Ekber Şah devrinde Hindistan'da İslam, Hinduizm, Bu-

dizm ve Mecusilik karışımı bir din anlayışı yaygınlaştırılmaya çalışılıyordu. Ekber Şah, farklı din mensuplarının yaşadığı Hindistan şartlarına böyle bir dinin uygun olduğuna inanıyordu. "Din-i İlahi" adı verilen bu dinin birçok uygulaması pek çok Müslümanın hayatında görülmekteydi. Bu dinde Güneş kutsal sayılır, reenkarnasyon (ruh göçü) inancına yer verilir ve domuz eti helal sayılırdı. Yeni doğan çocuklara Muhammed, Ahmed gibi isimlerin verilmesi ayıpların hâle gelmişti. Selamlaşma "Allahu Ekber- Celale Celalühü" şeklinde değiştirilmişti: Burada geçen "Ekber" ifadesiyle Ekber Şah kastedilmektedir. Yeni dinin tevhid kelimesi ise "La ilahe illallah, Ekber (Şah) halifetullah." şeklinde söylenirdi. Ayrıca saygı ifadesi olarak Ekber Şah'a, secde yapılırdı. İşte hadis, fıkıh ve tasavvufta otorite olarak bilinen İmam Rabbani böyle bir ortamda mücadele etmiştir.

İmam Rabbani, hem toplumda yaygınlaştırılmaya çalışılan bu sapık din anlayışıyla mücadele ettiği hem de Müslümanlar arasında ortaya çıkan hurafe ve bidatlere, tasavvuftaki bozulmalara, Şii-lerin yanlış ve zararlı propagandalarına karşı mücadele etti. İslam'ı bu yanlış inançlardan arındırmaya çalıştı. Müridlerini ülkenin dört bir yanına göndererek bu yanlış inanç ve uygulamalara karşı insanları Ehl-i Sünnet çizgisine çağırdı. Allah'tan başkasına secde edilemeyeceği gerçeğini hatırlattı. İmparatora secde etmeyi reddettiği için

hapis yattı. Zamanın yöneticilerine mektuplar yazarak onları yanlış inanç ve uygulamaları terk etmeye ve İslam'ı yaşamaya çağırdı.

İmam Rabbani, İslam'ın tevhid anlayışının bozulmasına ve değiştirilmesine karşı çıktı. Onun döneminde İslam'ın artık tarihi misyonunu tamamladığı ve bu nedenle artık Hindistan şartlarına uygun bir dine ihtiyaç duyulduğu görüşü öne çıkmıştı. İmam Rabbani, yukarıda bazı özelliklerini saydığımız yeni dinin Müslümanlar arasında yaygınlaştırılmak istenmesine karşı tavizsiz mücadele etti. O, başka dinlere ait inanç ve uygulamaların Müslümanların hayatında asla yerinin olmadığını inanıyordu. Bu nedenle Müslümanları, dinin aslında olmayıp sonradan dine sokulan inanç ve uygulamalardan yani bidat ve hurafelerden uzak durarak Hz. Peygamberin sünnetini yaşamaya çağırdı. Ona göre Müslümanın hayatını şekillendiren şey; Kur'an ve onun uygulaması olan Hz. Peygamberin sünnetidir. Dine giren her bidat, sünnetten bir şeyi alır götürür. Bidatlerin yaygınlaşması İslam'ın mükemmelliğini yok eder. Bidat, dini yaralayan bir balta, sünnet ise yol gösteren bir yıldızdır.

İmam Rabbani, yönetici, âlim, şeyh gibi farklı özellikteki pek çok kişiye mektuplar yazdı. Mektubat-ı Rabbani adıyla kitap haline getirilen bu mektuplarında muhatapları'nı Kur'an ve Hz. Peygamberin sünneti üzere yaşamaya çağırırdı. Gönderdiği elçilere, bidat ve hurafeleri reddetmeyi, Ehl-i Sünnet inancını anlatmayı ve sünnete uygun yaşamayı tavsiye etmelerini öğütlerdi.

İmam Rabbani, tasavvuf aracılığıyla İslam'a sokulmak istenen yanlış inanç ve uygulamalara karşı da mücadele etti. Öncelikle belirtelim ki İmam Rabbani bir tasavvuf ve tarikat mensubudur. O, ilk dönemlerinde Kadiriyye ve Çiştîyye tarikat-

larına girdi ve tasavvufi eğitim aldı. Daha sonra Nakşibendi tarikatına girerek Şeyh Hacı Baki Billah'ın müridi oldu. O, tasavvufu, Kur'an ve Sünnet'e bağlılığa götüren ve insanı olgunlaştıran bir araç olarak gördü. Dönemindeki tarikat mensuplarında gördüğü yanlış uygulamaları düzeltmeye çalıştı.



**İmam Rabbani;  
Müslümanlar  
tarafından iyi  
anlaşılması gereken  
örnek bir âlim,  
kula kulluk etmeyi  
reddeden onurlu bir  
mücahid,  
Kur'an ve  
Sünnet'i rehber  
edinen büyük bir  
mutasavvıftır.**



Hz. Ömer'in soyundan geldiği için Farukî olarak da bilinen İmam Rabbani, İslam dünyasında ikinci bin yılın müceddidi olarak kabul edilir.

İmam Rabbani, kimi sufilere tasavvufu şeriatı ayrı ayrı kutuplar olarak görmelerine karşı çıktı. Ona göre asıl olan şeriatıdır ve tasavvuf onun içinde kalmak zorundadır. Hiçbir mürid şeriatın çizdiği sınırları aşamaz, aşmamalıdır. Tasavvufi söz ve davranışlar şeriatla çelişmemelidir. Kemâle ermek ancak Allah'ın emir ve yasaklarına

uyumla mümkündür. Allah'a boyun eğmek; sünnete göre yaşamak ve dinin farzlarını yerine getirmektir. İmam Rabbani'ye göre tasavvuf, insanın şeriatın emir ve yasaklarına uymasını kolaylaştırır. Tasavvuf ehlinin söz ve davranışları Kur'an ve Sünnet ile çelişmediği müddetçe kabul edilir. Aksi takdirde reddedilmelidir.

Görüldüğü üzere İmam Rabbani, yaşadığı dönemde ortaya çıkan İslam düşmanlığına duyarsız kalmamış ve bu uğurda maddede edilecek bedel ödemiştir. Ayrıca Müslümanlar arasında ortaya çıkan ve onları duyarsız, pasif bir dinî şahsiyete sevk eden Hindu inancına karşı durmuştur. Müslümanları bu hususta uyarı ve tasavvufun nefsi terbiye eden, dini yaşamayı sağlayan bir yol olduğunu belirtmiştir. Böylece tasavvufu Hindu inançlarından, şirk ve küfür içeren anlayışlardan arındırmaya çalışmıştır. Rabbani, öğrencilerine her zaman ilim öğrenmeyi tavsiye etmiş, ibadetlere önem vermelerini, onları ihmal etmemelerini salık vermiş ve toplumda yaşanan bozulmalara duyarsız kalmamalarını öğütlemiştir.

Diyebiliriz ki İmam Rabbani, Müslümanların içeriden ve dışarıdan büyük tehdit altında olduğu bir dönemde İslam'ı bir hayat tarzı olarak görmüş, Kur'an'ın uygulaması olan Hz. Peygamberin sünnetini bu hayatın mihenk taşı olarak kabul etmiştir. Öğrencilerine inandıklarını yaşamayı öğretmiş ve İslam'a daveti bir görev olarak telakki etmiştir. İdarecilere karşı her zaman hakkı söylemiş, onların huzuruna varmaktan çekinmemiş ama Müslüman kişiliğini ve onurunu her zaman korumuştur. Nitekim Babür Şah'ın huzurunda secde etmeyi reddetmiş ve bu uğurda hapse girmiştir.

Allah ondan razı olsun.





# Opr. Dr. Salih SELMAN' dan Hayat Kurtaran Dersler

Derneğimizin kitap okurlarına yönelik iki ayda bir düzenlediği motivasyon seminerlerinin 2013-2014 ilk konuğu Dr. Salih SELMAN bey idi. 22 Aralık 2013 Pazar günü Derneğimizin Merkezi'nde yapılan seminer saat 09.00'da verilen kahvaltı ile başladı.

Geçmiş 'kitap' konusu olabilecek kadar enteresan olan Genel Cerrah Opr. Dr. Salih Selman'ın hayatı, İstanbul Fenerbahçe'de başlıyor. Babası Albay olan Salih Selman, annesi tarafından Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi'ne yazdırılıyor. Okul yılları papazların arasında geçen Dr. Selman, 20'li yaşlara kadar arayış içerisinde geçirdiği hayatını ilahiyat profesörü Hayrettin Karaman'ın bir sohbetini dinlerken değiştiriyor. Geçmiş bir sünger çeken Selman, önce Çapa Tıp'ta, daha sonra Haseki Hastanesi'nde yıllarca çalışıyor. Peygamber Efendimiz'in sünneti olduğu için sakal bırakıp şalvar giyen Salih Selman, kendisi ve doktor olan eşinin giyiminden dolayı hastanelerden uzaklaştırılıyor. Selman, kendisini hayır işlerine adanarak, Deniz Feneri ve Yeryüzü Doktorları'na üye olmuş. Yurtdışında birçok ülkede hastalara deva olmaya çalışmış. Şu anda Fatih'teki özel muayenehanesinde görevine devam eden Selman, 40'ından sonra ilahiyat fakültesine girerek ilahiyat doktorasını almış ve aynı zamanda bu yaşında hafızlığını da tamamlamış. Şimdi hem cerrahlık yapıyor, hem de tefsir dersleri veriyor. Ayrıca hocamız 3 dil biliyor. Salih SELMAN hocamızın anlattıklarından satır başları şöyle:

• İnsan meleklerden üstün olmak is-

tiyorsa ilimle uğraşmalı.

• Ortaokul yıllarında okul tiyatrosunda "Uzaydan gelen adam" rolünü oynar. Oyunculuktaki yeteneğini fark eden Tefvik Gelenbili onu tiyatrocu yapmak ister. Babası; "Tiyatroculuk şeriata uygun mu? bilmiyorum. Hocalara danışmam lazım", der ve tiyatroculukta insanlarla alay ediliyor diye Salih beye izin vermez.

• Baba evinde kütüphane geniş. Yetişmesinde babanın rolü çok büyüktür. Hiçbir gün, Pazar günleri de dahil olmak üzere 9-10'a kadar yatmak yok, her daim hayata erken başlarlar.

• Helal gıda çok önemli; babam yetimin hakkı vardır, kul hakkı vardır diye bizleri makam arabasına bindirmezdi.

• Toplu taşıma kullanarak bir yere gittiğimizde 3-5 koltuk boş olsa bile beni oturtmazdı; bir yaşlı gelir, bir hımile gelir... diye.

• Babam bir gün çok hastalanmış, taksiye atlayıp hastaneye gider. Fakat taksiye biner binmez ücretin ne kadar tutacağını sorar. Taksici hastaneye yetiştiriz dese de "belki ömrüm yetmeyecek, sen şu ücreti al", der ve ücreti verir. Cüzdanını cebine koyamadan son sözü "Hakkını hel.." der ve ruhunu teslim eder.

• Eyüp Sultan'ın vasiyeti: "Ben ölünce biraz daha toprak kazanın ve beni oraya gömün." Yaz tatilinde bir sonraki senenin derslerine çalışır. Hedef koyanlar için tatil yok, İslam'da tatil yok.

• Saint Joseph'te iken teneffüs vakti matematik yazılısı olduğu için ona çalışıyorum. papaz geldi ve dedi ki: "Kafa yoruluyor, kafa dinlenecek, spor yapmalısın." Namazdan tesbihe, tes-

bihten Kur'an'a, Kur'an'dan başka ibadete geç, ibadet çeşitleri çok. Gün 3'e bölünmüş; ders, spor, ibadet.

• Kur'an'a göre sen kendini tahlil ediyormusun?

• Ahmet Akın ÇAĞMAN hocadan fıkıh, tefsir ve Arapça dersleri aldım. Ameliyat esnasında bile ders yapıyorduk.

• Bir keresinde Çağman hocamın arabasını tamir ettirip ücretini verdim.



Hocam borcunu sorunca, "lafı mı olur, bu zamana kadar sizden aldığım dersler için hiçbir ücret ödemedim, bunu hediyem kabul edin.", dedim. Çağman hoca sinirlendi, kızdı, üzüldü. Ve dedi ki: "Herkes tek başına hesap verecek ve ben o hesap gününde; "Senin rızan için talebe yetiştirmeye çalıştım.", diyeceğim. Ama sen şimdi bu teklifinle benim sermayemi elimden alıyorsun."

• Evde bilgisayar ve tv yok, çocuklarımı bilgisayar'a ve tv'ye terk edemedim zaten. Herkes kitabını eline alır, ortak bir kitap okuma saatimiz var.

• Arkadaşlar konusunda çok hassas olmak lazım, çevre çok önemli.

• Bir gün doktor olan eşim beni hastasının kanserli olması ihtimaline dair acilen ameliyatta olan hastasını gör-

mem için çağırdı. Acelece gittim ve asansör ile çıkarak ameliyat odasına daldım. Ben içerde hasta muayene ederken hasta yakınları ameliyat odasının kapısını zorluyorlar. Hastayı muayene ettikten sonra hasta yakınlarını bilgilendirdim, önemli bir şeyi yok diye. Onlara sordum: "İyi ama kapıyı niye zorladınız?" Cevap: "Hızlıca ameliyat odasına girince, bizim hasta öldü, imam çağırıldı heralde.", dediler. Tabi kimse cüppeli, takkeli birini doktor olarak beklemiyor. :)))

• Yine bir gün ben ve kızkardeşim denizde yat ile geziyoruz, ben haşemali, kardeşim çarşafı. Yanımızdan geçen içinde Fransızların olduğu bir yatta onlara rehberlik yapan kişi birizi gösterek; "Bunlar kendileri eğlenir-



ler, karılarını da bu sıcakta çarşafa sokarlar, bunlar gerici..vs diye bizi kötüler. Ben de fransızca bildiğim için dedim ki; "Sizlerin kutsal kitabı var, bizim de kutsal kitabımız var. Biz ona uygun yaşamaya çalışıyoruz. Ben 3 dil biliyorum, bu ise, rehberi göstererek, bir şeye inanmaz, ancak içmeyi bilir, içer.", dedim.:))) Rehberin sesi kesildi, hemen yanımızdan uzaklaştılar.

• Nijer'de yardım programı çerçevesinde bir hastaneye gittim. Hastane kapısında asker var. Sordum ona: "Doktor nerde?", diye. "Namaz", dedi. Heralde beni anlamadı diye, Fransızca sordum, gene "Namaz" dedi. Meğsem namaz vakti girer girmez herkes topluca namaz kılmış. Oraya gelen İngiliz, Amerikan, Fransız...vs doktorlar yardımdan ziyade onları denek olarak kullanmak üzere geliyorlarmış.

• Nijer, fakir bir ülke olmasına rağmen halinden şikayet eden bir kişi bile yok. Bütün herkes çok neşeli. Onlara sordum, "Nasıl bu kadar neşeli olabiliyorsunuz?", diye. Verdikleri cevaba bakın: "Her gün sohbet ediyoruz. Hoca cennetin yollarını anlatıyor."

• Vücutta verem mikrobu silahını öğrenip ona karşı kendini geliştiren timler var. Bu timlerde toplam 10.000.000 (on milyon) savaşı var. Moral bozukluğunda bu timler iş yapmıyor / yapamıyor.





16.12.2013 Pazartesi akşamı saat: 21.00 da Nenehatun şubemizde konferans düzenledik. Konferansımızın hatibi: Abdulmetin BALKANLIOĞLU hocamızı. Halkımızın büyük ilgi ve alakasıyla derneğimiz doldu taşı adeta. Bu güzel programda hocamızın anlattıklarından istifade etmeniz için [www.ikraderneği.com](http://www.ikraderneği.com) web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

## Kitap okurlarımızla çay keyfi

Belki yüz, belki bin kez duymuşuzdur: Nerde ve ne zaman, kitap okuma, ilim vs, üzerine konuşuluyorsa, muhakkak şu da söylenir: Yüce dinimiz okumaya büyük önem vermiştir. Nitekim, Kur'an'ın ilk emri "Oku!" olmuştur. Doğrudur. Kur'an'ın ilk emri okumaktır. Ne var ki bu ilahi emre pek uyduğumuzu söylemek mümkün gözüküyor. Zira, bu ilk ilahi emrin devamını ol-

sun okumayı, hemen her zaman maalesef ihmal ediyoruz. İKRA Derneğimiz bu durumun değişmesi için yıllardır kitap okuma programı ve buna bağlı faaliyetler düzenliyor. Nenehatun şubemizde 30 Kasım Cumartesi günü saat: 17.00'da bu çalışmaya değer veren kitap okurlarımızla buluştuk. Programımız ilk önce hem sünnet olması hasebiyle hem de okurlarımızın birbirle-

rini tanımaları için tanışma faslıyla başladı. Tanışmanın ardından Genel Merkez Eğitim Birim Başkanı Av. Emin ATALAY kitap okurlarımıza, yaptıkları kitap okumanın önemini ifade eden bir konuşma yaptı. Konuşmanın akabinde biraz hasbihal biraz soru cevap şeklinde çaylar içilip pasta yiyerek, beraberce sohbet ederek programımız sona erdi.



## OKUYUP MESAFE ALAN YÜREKLER

Yaşadığımız dönem, Kur'an ahlâkının gerçek anlamda öğrenilmesine ve öğretilmesine en fazla ihtiyaç duyulan dönemdir. Özellikle

İmanı kalbine yerleştirmiş müminler bu dönemde, Kur'an ahlâkına hizmette katkı sağlamak için cesaretle çaba göstermelidirler. Kur'an

ahlâkını ve ahkâmını okuyarak öğrenmek isteyen derneğimiz kitap okurlarımızdan 4 kardeşimiz 22 kitaplık 1. sınıf kitap listesini okudular. Bu arkadaşlarımıza salı akşamları Nenehatun şubemizde saat: 21.00'da yaptığımız mutabakat sohbet sonrası Av. Emin ATALAY hocamızın hatip olduğu bir sohbetin ardından taktirnameleri verildi. 1. sınıfı başarıyla bitiren Ömer AKKAYA, Emrah DÜRSÜN, Levent ELMAS ve Oğuz GÜMÜŞTEPE isimli kitap okurlarımıza tebrik ediyor, kitap okumaya devam etmelerini ve anladıklarını amele dönüştürmelerini temenni ediyoruz.



## AŞÛRA

"Kim Kur'an ve sünnet ilmini öğrenmek için bir yola girse Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır." ( Müslim ) Hadis-i şerifinden yola çıkarak İKRA Nenehatun Şubesi Hanımlar komisyonu, derneğimize ilim öğrenmeye gelen sabah ve öğlen gurubu öğrencilerini tanışmaları ve kaynaşmaları için Muharrem ayı geleneği olan aşûre progra-

mında bir araya getirdi.

Kuran'ı Kerim tilavetiyle başlayan programımız Cüz'ü bitirip Kur'an okumaya geçen hanım kardeşlerimizin ikramları sonrası aşûre ziyafetiyle son buldu.

Şubemizde Kur'an eğitiminin yanı sıra Perşembe sohbetlerimiz tüm hızıyla sürerken 05.12.2013 tarihinde İlahiyatçı yazar Hatice Kübra Ergin hanımefendinin çocuk eğitimi semineri düzenlendi.

Şubemizde ayrıca okula giden kızlarımıza yönelik haftasonu Kur'an derslerimiz devam etmektedir. Cuma sabahları derse gelen hanım kardeşlerimizle yapmış olduğumuz kahvaltı ziyafeti akabinde Hadis derslerimiz tüm güzelliğiyle ilerlemektedir. Nenehatun şubesi hanımları olarak tüm hanım kardeşlerimizi derneğimize bekleriz...



## GAZETECİ YAZAR AHMET VAROL İLE İSLAM DÜNYASI ÜZERİNE

İslam dünyasını yakından takip eden Gazeteci-Yazar Ahmet Varol Tuna Şubemizde gündemi değerlendirdi. 25 Ekim 2013 Cuma akşamı gerçekleştirdiğimiz programda Ortadoğu üzerine yazdığı yazılar ile tanınan hocamız özellikle Suriye ve Mısır üzerine değindi.

Hocamız son olarak gerçekleşen Lübnan'da kaçırılan pilotların kurtarılması için gerçekleşen takasta yaşananlardan, Suriye'de yaşananların iç yüzü ve Mısır Darbesi'nin İslam Ümmeti açısından neler ifade ettiğine kadar bir çok konuyu bütün gerçekliğiyle gözler önüne serdi. Özellikle, son zamanlarda yaşanan esir takası konusunda bilinmeyenleri aktardı.

Varol, yıllardan beri Gazze'ye ambargo uygulandığını, bu ambargoyu delebilmek için Mavi Marmara ve diğer çalışmaların yapıldığını belirttikten sonra, şu an Suriye'de Humus başta olmak üzere bazı bölgelerde Baas rejiminin insanları aç susuz bırakarak ambargo uyguladıklarını, bunu kimyasal silah kullanarak yaptıklarını şimdi ise bu ambargoya yıldırmaya çalıştıklarını belirtti. Hatta orada şu an domuz etinin yenilebile-



ceği hususunda cevaz verildiğinin altını çizdi. Dünyanın dört bir yanında kurbanlar kesildiği ve oralara kurban etinin ulaştığını ancak Suriye'de ki o bölgelere kurban etinin ulaşmadığını vurguladı.

### Yahudiler Mescid-i Aksa'yı paylaşıyor

Ahmet Varol, "Uluslararası Emperyalizmin Mısır'da kaybettiğini bunun için Sisi cuntasının bunu kazanabilmek için sergilenen bir oyun olduğu aşikardır" dedi. Mısır'da yapılan bu darbenin Mescid-i Aksa'ya karşı yapılan bir darbe olduğunun altı-

nı çizdi. Yahudilerin Mescid-i Aksa'yı paylaştığını, bunun İsrail Meclisinde gündeme geldiğini belirterek, "Bu Sisi darbesinin Siyonist İsrail desteği ile bağımlı olduğunu gösteriyor" dedi. Suriye'de ise Baas rejiminin koruma bantı olduğunun da altını çizdi. Şayet Mısır'da ya da Suriye'de Müslümanların bir başarı göstermesi halinde birbirini etkileyeceğini ve Siyonist İsrail'in belinin kırılacağını vurguladı.

Hocamız günümüzde yaşanan bu olayların tarihte benzerlerinin yaşandığını belirterek, 1099 yılında Haçlı seferlerine karşı Anadolu'da Selçuklu Devletinin savaş ettiğini, Kahire'de ise Fatimiler'in hüküm sürdüğünü belirterek, Selçuklulara karşı Fatimilerin Haçlılarla birlikte hareket ettiğinin altını çizdi. 1097 yılında Fatimilerin Filistin'i ele geçirdiğini, Haçlıların ise Kudüs'ü işgal ettiğini bu sırada 70.000 kişinin katledildiğini belirtti. "Ancak onlar ORANIN ASLA ASLİ ÜNSURU OLMADILAR. Selahattin Eyyubi büyük bir fetihle haçlıları oradan attı, Kudüs'ü geri aldıktan sonra Fatimiler'e de ihanetin bedelini ödetmiştir."

## Öğrenenlerden Öğretene Küçük Bir Hediye

Tuna Şubemiz Gençlik Biriminin çalışmaları çerçevesinde Kur'an-ı Kerim öğrenen 20 gencimiz hocalarını Osman KARAMAN'a hediye takdim ettiler. Hediye takdim eden Su-

bemiz Gençlik Birimi Sorumlusu Zeynel ÜNAL, hocamıza katkılarından dolayı minnettar olduklarını ve Çarşamba akşamları tüm gençleri beklediklerini belirtti



## Gençler Takdirnamelerini Aldı

Şubemizde 22/10/2013 Cuma akşamı Mehmet ÇELİK hocamızın katılımıyla gerçekleştirilen sohbetin ardından Gençlik İlgöğretim Listesindeki Peygamberimiz Diliyle Gençlik, Çöldeki Işık, Gözümün Nuru Namaz, Gençlere 50 Nasihat, Gençlik İlmihali, Gencin Yol Rehberi ve diğer önemli kitapları bitirerek Gençlik Listesine geçen Muhammed Ali DEMİR, Yahya DEMİR, Muhammed AYDIN, Fatih Mustafa BOR ve Furkan DEMİR kardeşlerimize takdirname verdik.

Derneğimiz Genel Başkanı Meh-

met ÇELİK hocamızın elinden takdirnamelerini alan gençlerimizin mutluluğu gözlemlerinden okunuyordu. Biz de Tuna Şubesi olarak gençlerimizin

kitap okumadaki başarılarının devamını ve hayatlarına tatbiki hususunda gayretlerinin devamını dileriz.



## HZ. ZEYNEP (Efendimiz (s.a.v.)'in Torunu)

TUNA Şubemizde 12 Aralık 2013 tarihinde gerçekleşen seminerimizin konuğu Hz. Fatıma Platformu ve Aileyi Koruma Derneği'nden Sn. Yasemin Çoban idi.

Seminerimizden birkaç not:

\* Ailede genel olarak eğitimi anne verir, baba ise noktalama işaretlerini koyar. Noktalama olmazsa cümle dağılır. Baba noktalamayı koymuşsa sosyal hayatta özgüven sahibi olur. Sosyal hayatta kendini ifade edemiyorsa baba sevgisi azalır.

\* Hiç aranızda kızının elini öpen var mı?

HZ. Peygamber kızının elini öpmüştür, alnını öpmüştür. Babasının

annesini, canparem demistir. Bunda elbette sosyal-manevi mesajlar vardır.

\* Hz. Fatıma'nın evinde bir rivayette üç diğer bir rivayette beş çocuğu büyüttüğü belirtilmiştir. Ve Hz. Fatıma ile Hz. Ali'nin çocuklarından biri: Hz. Zeynep.

\* Zeynep: Ziyinet, babasının kıymetli manalarını taşımaktadır. Hz. Zeynep'i Kербela'da tanıdık.

HZ. Ali'nin de kızı Hz. Zeynep'e karşı ilgisi ve sevgisi müthüştür. Hz. Zeynep'i Zeynep yapan Kербela hadisesini bize aktarmıştır.



Kербela'da 70 kişi şehit edildi. Oradaki bütün olayı anlatan Hz. Zeynep'tir. Kербela'da bütün erkekler öldürüldü, kadınları Kербela'dan Kufe'ye getirdiler, çarşafı yırtıldı, elleri ayakları zincirlendi. Hz. Zeynep, İbn-i Ziyad'ın (Yezid'in valisi) sarayına getirildi. Diyor ki: "Nasıl zeynel oldunuz, Peygamber evladiyim diydünüz ne hale geldiniz?"

HZ. Zeynep büyük bir özgüvenle diyor ki: "Bütün olaylara şahit olan biz, orada güzellikten başka bir şey görmedik."





## Ümmet İçin Dua Gecesi

07.12.2013 Cumartesi akşamı Bağcılar şubemizde saat: 21.00 de yaptığımız özel sohbetin habibi Abdurrahman DİLİPAK hocamızdı. Sohbetin konusu ise "Ümmet için Dua Gecesi" idi. Dilipak'ın sohbetinden kısaca notlar şöyle:

Müslümanların yeni bir medeniyetin kuruluşu, inşası ve sorumluluğu üzerine konuşacağız. Allah servet ve iktidarı halklar ve ülkeler arasında evirir çevirir. Öyle sanıyorum ki bundan sonra Müslümanlar yeni bir medeniyetin kurucuları olarak tarih sahnesine çıkacaklar, bu medeniyetin nasıl bir medeniyet olacağı ise sizlerin zeka, akıl, gayret ve çalışmalarınız sonucunda belli olacak.

Allah (cc) bizi malımız, canımız ve sevdiklerimizle, kimi zaman artırarak ve kimi zaman eksilterek imtihan ediyor. Bize hayır gibi gelen şeyde şer, şer gibi gelen bir şeyde hayır olabilir. Biz bilmeyiz Allah bilir. Yusuf'u kuyuya atanlar, aslında onu Mısır'a

sultan yapmak için bir şartı yerine getirmemişler miydi?

Yoksulluğumuz ya da içine düştüğümüz perişanlık felaketlerin asıl sebebi cehaletimiz, tefrikamız ve Allah'ın ipini bırakmış olmamızdır. Bu zamana kadar bizim kafamızın imanın nurunu yaymadığı için yeryüzü böyle karanlık. Zulüm dediğiniz ne ki? Hep biz zulüm gördük dediniz. Peki kaynanalar gelinlerine, gelinler kaynanalarına, anne babalar da çocuklarına zulüm etmedi mi?

Müslümanlar yeryüzünden hesaba çekilecekler. Her Müslüman yeryüzünde olan biten bütün haksızlıklardan sorumludur. Hiçbir Müslüman olan biteni görmezlikten gelme hakkına sahip değildir. "Gelse bir kurt aşırırsa bir topal koyunu gelir Rabbi ilahi sorar Ömer'den onu. Yıkık bir köprüden geçerken ayağı takılan keçinin sorumluluğu Ömer'e aittir."

Her savaşta Hz Ali savaşın en ölümdür. Hz Ali'ye sorarlar: "Ya Ali! Hiç mi ölümden korkmuyorsun?". "Ecelim ömrümün kefi-

lidir." der Hz. Ali. Ecel gelip beni bulmadan, Allah'ın takdir ettiği zaman gelmeden benim canımı kim alabilir ki! Eğer ecelim gelmişse beni kim yaşatabilir ki!

Allah bizim mallarımızı ve canlarımızı kimi zaman eksilterek kimi zaman çoğaltarak imtihan edecek.

Ümmetin uyanışı ve vahdet için Kudüs, Filistin, Suriye, Türkiye'de yaşananlar, Mısır'da yaşananlar çok önemli. Cihat hükmü sayılır, ölüm ve hayatı yeniden sorgulamak için. Onun için bizim heba edecek ne bir saniyemiz var, ne bir kuruş paramız, ne de fedadecek bir tane insanımız. Aklimızı başımıza alıp artık evde 3 tane aç değil 300 milyon aç çocuğumuz için çalışacağız.

Sohbetimizin sonunda Dilipak'a sorular soruldu. Dilipak'a gelen sorular genelde ümmet coğrafyası ve ülkemizde olan güncel konular üzerine idi. Kendisine bizleri bilgilendirdiği ve güzel sohbeti için şükranlarımızı sunuyorduk. Allah razı olsun.

## Kur'an-ı Kerim derslerimize bekleriz

Bağcılar şubesi olarak bu yılda Kur'an'ı Kerim okuyan kalmanın kampanyası ile yeni bir yıla başlamış bulunmaktayız. Bu güzel kampanyaya katılan güzel insanlar haftanın iki günü Kur'an'ı Kerimi doğru, tecvitli ve güzel okumak için Bağcılar şubemizde buluşuyorlar.

Bu yılda Hasan Usta ve Durmuş Bay hocalarımız yine o güzel hitap ve yaklaşımlarıyla kısa sürede cüzde olan öğrencilerimizi Kur'an'a geçirmişlerdir. Yine yolumuza hızlı ve kararlı bir şekilde devam etmekteyiz. Sizleri de bu güzel yolda

bu güzel insanlar arasında görmek isteriz. Haftanın iki günü; Pazartesi - Cuma akşamları saat 20:30 ile 22:00 arasında Bağcılar şubemize bekleriz.



## Hanım Kardeşlerimiz Kur'an Öğreniyorlar

Bağcılar şubesinde bu yıl adeta bir Kur'an'ı Kerim okuma ve onu anlama seferberliği başlatılmış bulunmaktadır. Bu bağlamda hanım kardeşlerimiz kendi aralarında Kur'an'ı Kerim okuma ve tefsir dersleri başlat-

mış bulunmaktalar. 22 hanım öğrencimiz bulunmakta olup bunların 5'i Kur'an'ı Kerim'e geçmiş bulunmaktadırlar. Her gün saat 10:30-12:30 saatleri arasında Kur'an dersi olup her Per-

şembe günü ise 13:00/14:00 saatleri arasında tefsir dersi bulunmaktadır. Sizleri de her gün Kur'an öğrenmeye, okumaya ve onu hayatınıza tatbik etmek üzere tefsir derslerimize bekleriz.







## Ekrem KIZILTAŞ ile İslam Dünyasındaki Gelişmeler

Güngören Şubemizde 02 Aralık Pazartesi günü, Gazeteci-Yazar sayın Ekrem KIZILTAŞ ile "Ümmet Coğrafyasında Neler Oluyor?" başlıklı bir seminer gerçekleştirdik.

Ümmet coğrafyasının 1860'lı yıllardan 1900'ü yılların ikinci yarısına değin, hatta yer yer günümüzde dahi işgaller altında varlığını sürdürdüğünü ama İran ve Türkiye'nin böyle bir işgale maruz kalmadığını ifade eden KIZILTAŞ, 19 yüzyılın ilk çeyreğinde ki gelişmelerin tam işgal olarak nitelenebileceğini, yaptırım, denetleme niteliğinde bir işgal söz konusu olduğunu belirttiikten sonra, Ümmet Coğrafyasının durumunun özünü kısa panelerde açıklamanın çok zor bir durum olacağını bilakis, konunun oldukça kapsamlı bir alanı olduğunu söyledi. Suriye'nin stratejik konumuna değinen Sayın KIZILTAŞ, komşuları açısından bu noktanın çok önemli olduğundan bahisle hatta Uzakdoğu'da Çin'in dahi Suriye üzerinde emellerinin olmasından dolayı, çeşitli siyasi oyunlara başvurduklarını illetti. Türkiye'de de bir kısım kimselerin bazı gelişmelere bazı iyileşmelere tahammülsüzlüğün-

den dolayı, Gezi tarzı olayları körüklediklerini aslında bununda irdelendiği zaman altından ürkütücü gerçeklerin varlığından bahsetti.

Yakin tarihte Rahmetli Erbakan hocanın Kaddafi'yle yakınlaşmasına değinen KIZILTAŞ, bu durumun bazı kesimlerce eleştirilmiş olmasına rağmen, Kaddafi'nin ülkesinde Erbakan gibi düşünenlerin çok sıkı şekilde yıldırdığı altını çizdi hatta bu tür görüşe sahip kişilerin yargısız, sorgusuz şekilde süresiz hapisle cezalandırıldığına vurgu yaptı. Mısır'da olan Sisi darbesine de değinen KIZILTAŞ, Arap baharı konseptinin burada da etkisinin olduğunu vurgularken, Mısır ordusunun ülke ekonomisi üzerinde ciddi şekilde söz sahibi olduğunu, bunun %25 civarındaki kısmın direkt söz sahipliği dolaylı olarak ta %50 bir kısma hükmetmesi manasına geldiğini anlattı. Yani ordu ekonomiyi, dolayısı ile ülkeyi yönlendirebilecek kadar etkili bir yapıya sahipti zemin KIZILTAŞ, bu durumun darbeye zemin hazırlamış olmasının altını çizdi.

Artık İslam coğrafyasında olanları izleyen değil içinde bulunan kişiler



olabilmemiz gerekliliğinden bahseden KIZILTAŞ, bizlerin içinden de bürokratlar hatta ülke yöneticileri çıkabilmesi için kendimizi geliştirmemiz, buna göre donanımlanmamız şartını anlatıp, Nur suresi 55 ayetin mealini paylaştı: "Allah sizden iman eden ve salih amel işleyenlere vadedmiştir ki, elbette onları yeryüzünde halife kılacaktır. Nasıl ki onlardan öncekileri halife kılmıştır ve elbette onlara kendileri için razı olduğu dinlerini temkin edecektir. Ve muhakkak ki, onları korkularından sonra bir eminliğe çevirecektir. Bana ibadet ederler, Bana hiçbir şeyi serik koşmazlar ve bundan sonra kim kafir olursa artık fasık olan, onların kendileridir." Ayrıca, İslam dünyası üzerinde oynanan oyunlarla ancak kendimizi geliştirecek baş edebilecek konuma gelebileceğimizi ifade etti.

## OKUMA SEVİNCİ

İKRA ailesi 7'den 70'e okuyor dedik ya. Büyük kardeşlerimiz de okumanın sevincini aldıkları takdirnameler ile pekiştiriyorlar.

Okuyan arkadaşlarımız okumanın hediyesini daha doğrusu 1.sınıf kitap okuma programımızı bitirip 2.sınıf okuma programımıza geçmelerine binaen İbrahim TANCİ kardeşimize 18.11.2013'te Genel Eğitim Birimi Başkanımız AV. Emin ATALAY tarafından, Adem ÇİÇEKÇİ kardeşimize ise 25.11.2013'te Genel Başkanımız Mehmet ÇELİK tarafından takdirnameleri verildi.



## Miniklerden Büyük İşler

Başlıktaki ifade tuhaf gelebilir; okumanın nesi büyük iş diye; Üniversite mezunlarının bile okuma özürü olduğu bir yerde haliyle onların okuması çok büyük iş oluyor. Bu yargıyı kırmak için yola çıkan İKRA ailesi çoluk çocuk, 7'den 70'e okuyor.

İlköğretim seviyesindeki kitaplarımızı okuyup Gençlik Listesi kitaplarına geçen iki sevimli kardeşimiz; Malik Efe ÜSTÜNDAĞ ve Mustafa Hamza AYDIN takdirnamelerini 16.12.2013 tarihinde derneğimizin Gençlik Birim Başkanı Erdoğan AYDIN'ın elinden;

Ömer Faruk ÇİÇEKÇİ kardeşimize ise 23.12.2013 tarihinde genel başkanımız Mehmet ÇELİK'in elinden takdirnamesini aldı.

Kardeşlerimizi biz de okumaya olan gayret ve başarılarından dolayı bir kez daha tebrik ediyor ve başarılarının artarak devamını diliyoruz.





# Adem Özköse ile "Ümmet Coğrafyası"

26 Ekim 2013 Cumartesi günü Esenler Şubemizde Gazeteci-Yazar Adem ÖZKÖSE ile Ümmet Coğrafyası'nda son yaşananları, İslam dünyasının içinden geçtiği dönemle ilgili gelişmeleri, yaşadıklarını, gözlemlerini ve son çıkan "Ümmet Coğrafyası" kitabı üzerine gerçekleşen konferansta bir araya geldik. Konferansına bir hadis ile başlayan yazar;

Resûlullah (S.A.V.) buyurdular ki : "Öyle bir zaman gelecek tıpkı bir sofrada aç insanların yemek tabağına saldırdıkları gibi her yönden ümmetin üzerine saldırıcağlar buyurdu.

Sahâbîlerden biri : "O gün nüfusumuz az olduğu için mi bize saldırıcağlar?", diye sordu. Peygamber aleyhisselâm şu cevabı verdi:

- Hayır. O gün sayının çok olacak. Fakat siz suyun önündeki çerçöp gibi zaıf ve güçsüz olacaksınız. Allah Teâlâ düşmanlarının kalbinden size karşı hissettikleri korkuyu giderecek. Sizin kalbinizde de zaaf (vehin) koyacaktır.

Resûl-i Ekrem'in sözünü ettiği zaafın ne tür bir zaaf olduğunu öğrenmek isteyen bir sahâbî:

- Ya Resûlallah! O zaaf nedir? Diye sordu. Allah'ın Resulü şu cevabı verdi:

- Dünya sevgisi ve ölüm korkusudur. (Ebû Dâvûd, Melâhim 5; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 278)

Bugün Suriye'de, Mısır'da, Doğu Türkistan'da, Patani'de, Arakan'da, Filistin'de, Afganistan'da olduğu gibi (Efendimizin hadisinde de belirttiği şekilde) İslam dünyasına karşı saldırılar devam etmektedir.

İslam dünyasına (ümmete) yapılan saldırıların tarihi ile ilgili kısa bir bilgi



veren ÖZKÖSE;

Birinci saldırının; Haçlıların Kudüs'ü almaya kadar giden, Selahaddin Eyyubi komutasındaki Hittin savaşı ve Kudüs'ün fethi ile son bulan, ikinci saldırı; Moğolların Bağdat'a saldırması, oluk oluk Müslüman kanı akıtılması (derelerin günlerce kan aktığı söylenir) bu saldırının da Baybars'ın komutanlığındaki mücadele ile son bulması, Üçüncü saldırının ise; Fransız İhtilali ile başlayan, toplumlara ulusçuluk akımının yayılması ile ümmetin parçalanıp, sahte inkılap tarihleri, sahte kahramanlar ve ümmetin içindeki işbirlikçileri ile yeni ülkeler oluşturarak günümüze kadar devam eden bir sömürge yüzüydü.

Bugün dünyanın her tarafında bir birlikliğin olduğunu (Avrupa Birliği, Asya Birliği, Afrika Birliği gibi) ama İslam birliğinin olmadığını belirten yazar, Ümmetin kaderinin ortak olduğu, dünyanın herhangi bir yerindeki Müslüman'ın sıkıntısı, acısı ve mücadelesinin ortak olduğunu "Mü'minler kardeşler", "Mü'min mü'minin kardeşidir" inancının bir gereği olarak hare-

ket etmemiz gerektiğini ifade etti.

Bugün İslam'ın dünyanın her yerine ulaştığını bize öğretildiğinin fakat gezdikçe İslam'ın "İ"sinde bile haberi olmayan yerlerin olduğunu belirten yazar, konuşmasına Nepal'i örnek vererek devam etti. Nepal'de şu an insanların İslam öncesi Mekke döneminde olduğu gibi saçma sapan buldukları her şeyi taptiklerini ve İslam'dan bihaber yaşadıklarını anlattı.

Bu insanlara köy köy dolaşarak İslamı anlatmaya çalışan gençleri, onların tapınaklarına giderek insanları hakka davet eden ve "Nepal'in İbrahim'i" olarak tanınan genci bizlere anlatan ÖZKÖSE üzerimize "İslami Davet" noktasında büyük görevlerin düştüğünü belirtti. "Ümmet Coğrafyası" kitabında anlattığı diğer konularla konuşmasına devam eden ÖZKÖSE programın sonunda dinleyicilerden gelen soruları cevapladı. Adem ÖZKÖSE'nin kitaplarını imzalaması ile program sona erdi.

Paylaşmış olduğu bilgilerden dolayı Adem ÖZKÖSE'ye teşekkür ederiz. Kendisi ile bir başka programda buluşmak duası ile...

# Hız. Adem'den Günümüze Kadın

17.12.2013 Salı günü İkra Derneği Esenler şubesinde tertiplendiğimiz "Hz. Adem'den günümüze kadın" adlı programımız Kuran'ı Kerim tilavetiyle başlayıp Hatibe Fatma KUTAY hanımefendinin anlatımıyla devam etti.

Kadın deyince aklımıza ilk gelen yaratılan ilk kadın olan Hz. Havva'dır. Biz Hz. Havva'yı iyi anlarsak kadının da neden yaratıldığını daha iyi anlarız. Oysa Hz. Havva ile alakalı insanların ilk algısı haram meyveyi yiyen Hz. Adem'i de bu meyveyi yemeye teşvik eden kadındır. Kuran'ı Kerim bize bu hadiseyi şu şekilde haber verir: Bunun üzerine şeytan onların ayağını oradan kaydırdı ve onları içinde buldukları cennetten çıkardı. Bizde "birbirini-zede düşman olarak inin oradan. Veryüzünde sizin için barınak ve bir zamana kadar yaşamak vardır" dedik (Bakara 36)

Yahudi ve Hıristiyan kaynaklarında Hz. Havva Hz. Adem'i kandıran ve onu kötülüğe düşüren sapıran diye anlatılır ve kadın ikinci bir varlık gibi anlatılır. Kuran'a göre kadın ve erkeğin hiçbir farkı olmadığı, insanların en üstününün takva sahipleri olduğu bildirilir.

Allah yaratılanları hep eşli yaratmıştır. Tek olan eşli olmayan Allah'tır. Hz. Havva yeryüzünde tek başına bir kadın, yapayalnız, hiçbir şeyleri olmayan bir kadın ve erkek ve ilk imtihanları Hz. Havva'da kadında tövbevi görüyoruz, günahından pişmanlık ve yakarış. Rabbine yakarış. Affedilmesini dileyen Hz. Havva aynı zamanda yeryüzünde ilkleri yaşayan kadın. İlk anne, ilk doğum, ilk acı. Ona daha önceden bunları yaşayıp anlatılan, tarif eden, yardım eden kimse yok; fakat ona her şeyi öğreten Yaratıcısı Allah var. Kendimizi onun yerine koyarsak eğer Hz. Havva annemiz daha iyi anlarız. Hz. Havva ile insanlık başladı, çoğaldı. İslam Hz. Adem ile başlayan bir süreçtir. Hz. Hacer sıyahı bir kadın, bir cariye (hizmetçi), hiçbir değeri olmayan yüzüne bile bakılmayan bir kadın. Hz. Havva yalnızlığı ilk yaşayan kadın sonra Hz. Hacer yaşadığı yalnızlı-



ğı, hicretin yeri Hz. Adem'le Hz. Havva'nın bulunduğu yer. Mekke şehrinde çölün ortasında yalnız bir kadın hem de kundaktaki bebeğiyle, Hz. İbrahim eşyile çocuğunu çölün ortasına bıraktığı vakit Hz. Hacer eşi Hz. İbrahim'e "bu sana Allah mı emretti" diye sorar. Hz. İbrahim sukut eder ve "Allah'ın onları sana emanet ediyoruz, burayı hareketli kıl" diye dua ederek gider. Biz Hz. Hacer'de teslimiyeti görürüz. Çöldeki yalnızlığı bırakıp çocuğuna bakması onun için şu arayışına girmesi.

Allah Hz. Hacer'in nezdinde kadını üstün kılmıştır. Hacca gidenler say yaparken Hz. Hacer'i anıyor, kıyamete kadar devam edecek olan hac ibadetini yapanlar Hz. Hacer'in sünnetullahını yerine getirirken hacı olamıyor. Su an biz Hz. Hacer gibi teslim olabiliyor muyuz? Evimizde sularımız akarken abdest alamıyor, alnımızı secdeye koymuyorsak, Hz. Havva gibi günahlarımızdan tövbe etmiyorsak evyah bize! Allah Rasulu bir gün Hz. Ali'ye "Ey Ali Allah kadını an ve hayırlı olan kadınlar şunlardır: İmran'ın kızı Meryem, Mesalim'in kızı Firavunun karısı Asiyeh, Hüveylil'in kızı Hatice, benim kızım Fatma" buyurdu. Hz. Asiyeh mezopotamya'dan gelen Asya ırkına mensup, soylu ve çok güzel bir kadındır. Bir kadının elde edebileceği her şey sahip. İnanışına zerre kadar şirk karıştırmayan bir kadındır. Firavun gördüğü rüya neticesinde o

sene doğan bütün erkek çocuklarının öldürtülmesi emrini veriyor . Hz. Musa'nın annesi çocuğunu bir sepete koyup Nil Nehri'ne bırakıyor. Çocuk Hz. Asiyeh'nin eline geçiyor ve Hz. Asiyeh çocuğu alıp Firavunun yanına geliyor ve " senin içinde benim içinde bu çocuk göz aydınlığı olur" diyor. Hz. Asiyeh sevgi dilini kullanıp tatlı dilıyla Firavun olan eşini ikna ediyor. Bir kadının tatlı dilıyla yapamayacağı bir şey yoktur. Dilerse Firavunu bile dize getirir. Firavunun bir adı da "kazıklar sahibi"dir. Hz. Asiyeh'nin kendisine inanmayı Allah'a iman ettiğini öğrenince Hz. Asiyeh'i kazıklara bağlatıp işkence ederek öldürtür. O son nefesinde bile eşinin ıslahı için Allah'a dua eden, inancına sadık bir kadındır.

Meryem "adanan" demektir. Hz. Meryem kadının hiçbir değer görmediği, ruhunun olup olmadığının tartışıldığı, sadece erkeklerin Allah'a adandığı kadınların bundan men edildiği, mabede daha sokulmadığı Ata Erkil bir ortamda annesi Hannehin Allah'a adadığı bir kadındır. Hz. Meryem'in annesi Hanne çocuğunu alıp mabede götürdüğünde adeta oradaki ruhin basireti bağlanıyor Hz. Meryem'i mabede kabul ediyorlar. Hz. Meryem Hz. Zekeriyah'ın gözetiminde büyüyor. Hz. Zekeriyah Hz. Meryem'in yanına geldiğinde hiç görmediği yiyecekler görüyor ve " bunları sana kim getirdi" diye soruyor. O da " bunlar bana Rabbimin ikramıdır" diyor. Hz. Meryem'e çok şerefleri bir peygamberi taşıma şerefi veriliyor. Hz. İsa dünyaya geldikten sonra üç gün Hz. Meryem'e konuşma emri verilirken Hz. İsa kundakta konuşuyor. Bizler çocuklarımızı adayabildik mi Allah'a, yoksa çocuklarımızın her istediğini alıp onları çok iyi yetiştirdiğimizi mi düşündük? Hz. Meryem'in işiğide adamayı unutmayalım. Hz. Hatice aşka adanmış bir ömür. " Alemde bir dostum vardı O da Haticeydi" diyor, Allah Rasulu. Yaşadığı toplumda lojistik sahibi bir kadındır. Dürüst, güvenilir ve iftelli bir kadındır. Dürüstleri seçiyor ve Allah Rasulünün izdivacına talip oluyor. Hz. Hatice Eşi Hz. Peygambere aşkla, sevgiyle inanıyor ve destekliyor. Bütün malını Allah yolunda harcıyor ve Allah Rasulüne ilk iman eden kişi oluyor.

Biz günümüz hanımları Allah'ın Kuran'da övgüyle bahsettiği bu güzide kadınları kendimize model alırsak inşallah hem dünya hem de ahiret saadetine nail oluruz. Hayırda kalın, hayırla kalın. İKRA Derneği Esenler Şubesi Hanımlar Komisyonu





## Bir şube daha... Elhamdülillah

İKRA Derneği'nin şubelerine bir yenisi daha eklendi. Başakşehir temsilciliğimiz 5. Etap 2. Kısım Başak Center'da açılıyor. Üç yıldır Ahmet YAPICI hocanın öncülüğünde ev sohbetleriyle başlayan çalışmamız meyvesini verdi. Yeni şubemizde her Perşembe saat 21:00'de Ahmet YAPICI ho-

canın dersleri devam edecek. Yeni şubemizin açılışı Şubat ayı içinde yapılacak. Vahdet TURHAN'ın başkanlığındaki Başakşehir temsilciliğinin yönetimi Ömer ÇAVUŞ, Recep SEVİL, Ergun DEMİR ve Hakan ULUÇ'dan oluşuyor. İKRA Başakşehir'de haftalık seminerlerin yanında kadınlar ve gençler

için dersler; Kur'an eğitimi dersleri, kitap okuma çalışmaları, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılması planlanıyor.

İKRA Derneği Başakşehir Temsilciliği şu adreste hizmet verecektir: Başak Center, Uğur İş Merkezi, Kat:1 D:6

5. Etap, 2. Kısım-Başakşehir

## Esenyurt Şubemizde Hadis ve Tefsir Dersleri

Esenyurt şubesi haftalık perşembe sohbetlerini muntazam olarak devam ettirmektedir. Sohbetlerimize yeni katılan Selahaddin DUMAN hocamızla Riyazu's-Salih'in'den hadis dersleri yapmaktayız. Sadrettin GÜLER (İHL Meslek Dersleri Öğretmeni) hocamızla da kısa surelerin tefsiri olmak üzere sohbetlerimize devam ediyoruz. Bu minval üzere inşallah yeni yeni arkadaşlar kazanıp sohbet halkamızı genişletmek ve kitapla, kitabımızla daha çok çevremizi buluşturmak amacımız, niyetimiz, gayretimiz...



# İKRA (İlim, Kültür ve Rahmet) Derneği Şubeleri

## Esenler Şubesi

Fatih Mh. Fatih Cd. 35.  
Sk. No:4/A Esenler  
Tel: 0 212 562 54 44

## Bağcılar Şubesi

Çınar Mh. 5/2 Sk.  
No. 8 Bağcılar  
Tel: 0 212 434 04 87

## Güngören Şubesi

Güneştepe Mh. Şehit  
Özcan Canik Sk. No:11  
Güngören  
Tel: 0 507 679 29 95

## Tuna Şubesi

Tuna (Karabayır) Mh.  
Bağcılar Cd. No:48 Esenler  
Tel: 0 532 587 30 16

## Nenehatun Şubesi

Nenehatun Mh. Aziziye  
Cd. No:47/A Esenler  
Tel: 0 533 358 27 60

## Esenyurt

Örnek Mah. Sivas Kongre  
Cd. 1484 Sk. No:3  
Esenyurt  
Tel: 0 530 874 07 66

## Başakşehir Şubesi

Başak Center, Uğur İş Merkezi, Kat:1 D:6  
5. Etap, 2. Kısım-Başakşehir  
Tel: 0 531 959 44 44

# Galaksi

## HALI YIKAMA FABRİKASI

KAMPANYA 3 TL



KAMPANYA 3 TL

KAMPANYA 3 TL

KAMPANYA 3 TL

Makina Halisi  
**3TL**

El Halisi  
**6TL**

Battaniye  
**15TL**

Shaggy Halisi  
**3,5TL**

Isparta  
**6TL**

Yorgan  
**20TL**

Yüksek teknoloji makinalarımızla halılarınızı ücretsiz servisi-mizle alıyor,yıkıyor ve 1 gün öncesinden arayarak adresinize teslim ediyoruz.

Halılarınız yıkamada önce toz alınıp yıkama ünitesine dahil edilir. Bu aşamada varsa lekelerinden arındırılıp yıkama işlemi tamamlanır. Halılarınız katlamadan rulo halinde sıkıldığı için herhangi bir aşınma ve yırtılma söz konusu olmaz. Halılarınız bu aşamadan sonra kurutma odasına alınır ve kurutma işlemi yapılır.

**KURUTMA ODASINDA ULTRA VİOLE MAVİ IŞIK** sistemi sayesinde steril bir ortam sağlanarak kurutulur.

Kurutma sırasında halılarda bulunan bakteri, polen, mayt ve diğer zararlı unsurlar yok edilerek halılarda oluşabilecek kokuda yok edilmiş olup hijyenik bir kurutma sağlanmış olur.

Kuruyan halılar kalite kontrolü yapıldıktan sonra müşteriler arayıp bilgi verilir. Poşetlenir ve ücretsiz servisimizle teslim edilir.

**Galaksi**  
HALI YIKAMA  
FABRİKASI

Tel: 0212 435 15 79 Gsm: 0533 462 41 85

MERKEZ: Çınar Mah. 6/2A Sk. No:7/B Bağcılar/İSTANBUL

www.galaksihaliyikama.com