



"Farkınız Okumak Olsun"
iKRA

ilim kültür
ve rahmet
derneği
bülteni

ÜCRETSİZDİR

Yıl: 6 • Sayı: 26 • Temmuz - Ağustos - Eylül 2013 • www.ikraderneği.com

Ömrü Ramazan Olanın,

BU AYIN
KIYMETİNİ
BİL

Ahireti Bayram Olur..!



"Yaşayan Örnekler"
Kamerunlu Adem Muhammed - Muhammed İdris



"Bir Sevgili Geldi 6"
Vehbi VAKKASOĞLU



"Takdirname Töreni"
Sait ÇAMLICA

 **vodafone SILVER**

Halil DAYMAZ

Yeni Mah. Bağcılar Asfaltı No:8 Ateştuğla - Bağcılar / İSTANBUL
Tel.: 0212. 656 16 15 e-mail: h_daymaz@hotmail.com



BİRMAR
HİPERMARKETLERİ

BAŞAK GIDA
DAY. TÜK. MALL. ve İNŞ. SAN.
DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Fatih Mah. Çiğçindere Cad. 3.Sk. Tel.: (0212) 645 55 72
No: 12 Esenler / İSTANBUL. Fax: (0212) 645 35 61



HUZUR
İNŞAAT

ACAR DÜĞÜN SARAYI

Fatih Mahallesi Çiğçindere caddesi 208.sokak No:5/A Esenler/İstanbul
Tel: 0212 508 87 15 - e mail: acardugunsarayi@gmail.com
<http://www.facebook.com/acardugun.sarayi>

ADONİS SİGORTA

Fatih Mahallesi Çiğçindere caddesi 208.sokak No:5/A Esenler/İstanbul
Tel : 0212 562 11 11 Fax: 0212 562 11 44

HUZUR İNŞAAT

Fatih Mahallesi Çiğçindere caddesi 208.sokak No:5/A Esenler/İstanbul
Tel : 0212 562 22 15 Gsm: 0532 321 25 15

ULUÇ KAFETERYA

*Size
Sağlıklı Ürünler
Sunar*



- Ciğer • Döner
- Kahvaltı • Tost • Sosis
- Goralı • Hamburger



"Evlere ve işyerlerine
Paket Servis Yapılır."

SİPARİŞ 433 30 06

Çınar Mah. İstanbul Cad. No: 13/B
Bağcılar / İST. (Akbank Karşısı)

Bâbu's-selâm

İSLAMIN KÜRESEL BOYUTU: ORUÇ

"Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçen ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz." (Bakara: 183).

İslam, insanlık tarihi ile başladığı için emir, yasak, tavsiye, önerileri de tarih boyunca değişmemiştir. Fert fert veya topluca yapılan uygulamalarda aynı şekilde devam etmektedir.

Zamanla bozulan, yıkılan, değiştirilenleri de Allah (c.c) tekrar tekrar peygamberler göndererek tashih etmiştir. Bu durum İslam inanç ve uygulamalarının köklerinin ne kadar derinlerde olduğunun göstergelerindedir.



Yer, zaman, makam, mevki, rütbe gözetilmeksizin akıl, baliğ olan Müslümanlara farz kılınan oruç ibadeti de bize farz olduğu gibi, bizden öncakilere de farz kılınmıştır. "Bizden önceki" ifadesinde sınırlama olmadığına göre bu faaliyet Hz. Adem'e kadar gitmektedir. Yani kulluk Hz. Adem'le başlamış ve devam etmektedir. Kökleri bu kadar derinde olan iman ve İslam ağacının meyvesi ve gölgesi kıyamete

kadar devam edecektir. Kafirler istemese de.

Biz İKRA ailesi olarak bu sayımızda; Ramazan ayını değerlendirme, Kur'an ayı olmasından dolayı Kur'an-ı Kerim'i anlama ve anlatma içerikli yazılara yer verdik. Yine Ramazan ayı içerisinde son dönemlerde yapılan uygulamaların ne kadar İslam'a uygun olup olmadığı konusunda da bir yazıyı dergimizde ele aldık.

Son üç ay içerisinde derneğimizin şubelerinde yapılan faaliyetlerden fotoğrafların da yer aldığı dergimizin bu sayısı ile yine sizlerin karşısındayız. Vereceğiniz destekle -ki; en önemlisi kitap okumak ve okutmaktır- çalışmalarımız daha da hız kazanacaktır.

Sizleri dergimizle baş başa bırakırken şimdiden Ramazan ayınızı ve ardından gelecek olan Ramazan bayramınızı tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Mehmet ÇELİK
Yayın Kurulu ve İKRA
Derneği Genel Başkanı



Sayı: 26 Temmuz - Ağustos - Eylül 2013

Bu yayın İlim, Kültür ve Rahmet (İKRA) Derneği Bültenidir.
3 ayda bir yayınlanır.
Ücretsizdir.

**İlim, Kültür ve Rahmet
(İKRA) Derneği adına
Sahibi ve Sorumlu Müdürü**
Av. Emin Atalay

Yayın Kurulu
Mehmet Çelik - Halil Kendir
Ümit Almacı - Erdoğan Aydın
Cengiz Boztepe - Mustafa Yemez
Zeynel Ünal - Fatih Coşkun - İlhan Uluç

Reklam
Hamdi Bakın Gsm: 0532 456 86 16

Sekreteryaya
Zeynel Ünal

Basıldığı Yer
Dergah Ofset
0212 489 33 33

Kapak Tasarım
Mehmet Yılmaz
0533 689 49 60

Baskı Öncesi Hazırlık
Platin Ajans
0212 489 33 33

Adres
Çınar Mh. 5/2 Sk. No. 8 Bağcılar / İSTANBUL
Tel: 0212 434 04 87 - 0212 562 54 44
www.ikradernegi.com

Dergimiz Bağcılar Basın Savcılığının 2007/24 sayılı evrak bilgileriyle basılmaktadır.

Dergimiz bu sayıda 5.000 Adet basılmıştır.

İÇİNDEKİLER

08

Yaşayan Örnekler
Adem Muhammed ve
Muhammed İdris



12

Kitapla Hayatı
Değişenler
Ahmet Saki

14

Merkezden
Haberler
Bir Sevgili Geldi - 6



16

Merkezden
Haberler
Aşığa Yol Sorulmaz

20

Merkezden
Haberler
Takdirname Töreni



22

Merkezden
Haberler
Filistinli Alimlerden
Derneğimize Ziyaret

29

Şubelerden
Haberler
Nenehafun



32

Merkezden
Haberler
Gençlerle Siyer Yarışması

3 Makbul Bir Ramazan Dr. Ahmet Efe
6 Kur'an-ı Kerim'i Okumak, Anlamak ve Yaşamak Neslibey Özkan
11 İlim ve Alim Ahmet Yapıcı
24 Şubelerden Haberler Bağcılar
27 Şubelerden Haberler Tuna

4 Ömrümüzü Ramazanlaştırmak Ahmet Yapıcı
7 Ramazan Katliamı Nurettin Yıldız
23 Merkezden Haberler Yıllık Değerlendirme
26 Şubelerden Haberler Esenler
30 Şubelerden Haberler Güngören



→ DOSYA / Dr. Ahmet EFE

MAKBUL BİR RAMAZAN

1. Giriş: Sevgili Peygamberimizin (sav) haber verdiğine göre Rahman ve Rahim olan Yüce Mevlamız "Rahmet"ini yüz parçaya ayırdı. Bunun doksan dokuzunu ahiret'e sakladı, birini dünyada kullandı. Yavrusunu emzirirken ayağını kaldıran kısırağın bu merhameti de işte o yüзде birden dolaydır (1). Bu rahmetin ramazan ayında feyezân edip çoştüğundan şüphemiz yoktur. Dolayısıyla sırf Allah'ın rızası için yemesini, içmesini ve bir takım arzu ve isteklerini terk eden müslümanın bu rahmetten nasibini alacağından da şüphemiz yoktur. Şartlarına riayet ederek orucunu tutan kişi "ibadetim kabul olundu mu" gibi bir şüpheye kapılmadan Yüce Rabbimizin kendisine rahmetiyle muamele edeceği içinde olmalıdır.

2. Niyet: Her ibadette olduğu gibi oruçta da niyet çok önemlidir. Âdet olarak yaptığımız söz ve davranışlarımız ancak niyetle ibadet olur. Her gün yediğimiz yemekleri bir de "yarn oruç tutayım" niyetiyle yerssek ibadet olur. Perhiz veya rejim için çektiğimiz açlığa oruç niyetini ilave edersek o açlık ibadet olur.

Niyetin yeri kalptir. O, bir şeye kesin karar vermektir. Bunu dil ile söylemek gerekmez. Ancak âlimlerimiz tereddüt ve vesveseyi defetmek, şüpheden kurtulup, mutmain olmak için dil ile de söylenmesini müstehap görmüşlerdir. Bu cümleden olmak üzere sahura kalkmak bir niyet ifadesidir. Kalkmasa veya kalkamasa bile oruç tutma kararlılığında bulunması niyet olarak kafidir. Hatta "ben bu ramazanda" veya "yarn oruç tutmayacağım" gibi olumsuz bir karar bulunmadıkça her müslümanın oruç tutma niyetinde olduğunu ve bu niyetin yeterli olduğunu söylemek mümkündür. Böyle bir niyetle beraber Müslüman imsak vaktinden akşama kadar yemez içmez cinsi arzusunu ertelerse oruç tutmuş sayılır. Orucumuzun dolayısıyla ramazanımızın makbul olması için ilmi-hal kitaplarımızda bildirilen şekilde oruç tutmak kafidir.

3. Serapa oruç: Oruçtan maksadın sadece aç kalmak olması gerektiğine işaret eden âlimler bunun yanında elimizin, dilimizin, gözümüz ve kulağımızın da oruç tutmasının oruçtan beklenen nefis terbiyesi için gerekli olduğuna işaret ederler. Ahlak, edep ve terbiye konularının üstadlarından biri olan İmam Gazali bu konuya da temas etmiş ve "orucun sırları" başlığı altında incelemiştir. Ona göre oruç üç derecedir.

Birincisi: Avam orucu: Bu yukarıda tarifte de geçtiği gibi yememek içmemek ve şehvi arzularından uzak durmak şeklinde tutulan oruçtur.

İkincisi: Havas Orucu: Bu da eli, ayağı, gözü, kulağı ve dili günah olan söz ve davranışlardan koruyarak tutulan oruçtur.

Üçüncüsü: Havassu'l- Havas Orucu: Bu da kalbi masivadan (Allah'ın dışındaki her şeyden) temizleyerek, dünya ya ait düşüncelerden sıyrılarak tutulan oruçtur.

İmam Gazali havas orucuna "Salih insanların orucu" dedikten sonra bu oruçta dikkat edilmesi gereken şu 6 şeye işaret eder.

1) Gözü, harama ve kalbi, Allah'ı zikretmekten alıkoymak şeylere bakmaktan korumalı.

2)Dili yalandan gıybetten, kabalıktan, hakarettten, yersiz ve faydasız tartışmalardan, müstehcen sözlerden sövüp saymaktan korumalı, zikir ve Kuran tilaveti ile meşgul olmalı.

3) Kulak, dinin mekruh ve haram kıldığı şeyleri dinlememeli.

4) Aynı şekilde el, ayak ve diğer organları günahlardan korumalı.

5) İftarda çok yememeli. Aksi takdirde gündüz açlıktan dolayı yola gelen nefis yeniden azgınlaşır ve böylece oruçtan beklenen nefis terbiyesi gerçekleşmez.

6) İftardan sonra kişi acaba orucum kabul oldu mu olmadı mı gibi bir muhasebe içinde olmalı (2).

Merhum Gazali'nin soraladığı bu hususlara dikkat edilirse kişi sadece midesine ve şehvetine değil tüm azalına oruç tutmuş olur. Serapa oruçtan maksat budur.

4. Sonuç ve değerlendirme: İmam Gazali oruç ibadetine bir fakih gözü ile değil de bir ahlak ve terbiye üstadı olarak bakmıştır. Bu bakış açılarını birbiri ile çelişen değil birbirini tamamlayan unsurlar olduğu unutulmamalıdır. Fakihlerimizin ilmi-hal kitaplarında gördüğümüz hükümlerin hepsini kitap, sünnet, icma ve kıyas gibi muteber şer'i delillerden çıkardıklarından şüphe yoktur. Hangi Müslüman orucunu o hükümler çerçevesinde tutarsa, ibadetini eda etmiş, farzını yerine getirmiş ve sorumluluktan kurtulmuş olur. Tabi ki inşallah ahirette mükafatını görecektir, cennete Reyvan kapısının girecektir.

İmam Gazali'nin yukarıda ki tavsiyeleri sıralarken dayandığı şeri deliller ayndır. Nitekim Resulullah (sav) bir hadisinde; "oruç bir kalkandır biriniz oruçlu olursa şehvetli sözler söylemesin, kimseye bağırıp çağırmasın. Biri onunla kavga etmek isterse veya ona sövüp sayarsa "ben oruçluyum ben oruçluyum" desin (3) buyurmuştur. Bir başka hadisinde de "Nice oruç tutanlar vardır ki eline açlık ve susuzluktan başka bir şey geçmez" (4) buyurmuştur. Bu ve benzeri delillerin gayesi oruçlarımızı daha üst mertebelere taşımak, iftar ettiğimizde tuttuğumuz orucu kendimiz de beğenerek gönül huzuruna erdirmek, bayram yaptığımızda da "bir ay öncesine göre daha da olgunum" diyebilme seviyesine yükseltmektir.

Bizler, bir taraftan oruçlarımızın fıkhi hükümlerine azami dikkat ederken, diğer taraftan da sadece midemize ve şehvetimize değil, tüm organlarımıza oruç tutturarak orucun ruhuna, sırnına ve gayesine ulaşarak, asıl maksadımız olan yüce Mevla'nın rızasını kazanma yolunda gayret edelim.

(1) Buhari, Edeb, 19

(2) Gazali Ebu Hamid Muham b. Muhammed, İhya-u Ulumu'd-Din, Dâru'l-Maarif, Beyrut, C.1, S. 234-235.

(3) Buhari, Savm, 2

(4) İbni Mace, Siyam, 21



Ömrümüzü Ramazanlaştırmak

"Bizi Ramazan'a kavuşturan Allah'a hamdolsun" diyerek başlayalım yazımıza. Her yönüyle rahmet ve bereket mevsimi olan ramazan, insanlığın en çok muhtaç olduğu değerleri gündemimize getiriyor.

Ramazan; Kur'an'ı getiriş günümüzün hayatımıza âdeta yeniden incesine...

Bizi terbiye eden ve bize sabrı öğreten orucu getiriyor ramazan...

Gecelerin sultanı olan Kadir gecesiyle geliyor ramazan...

Bir eğitici, bir öğretici olarak geliyor ramazan...

Çünkü o, bize oruçla nefsimize gem vurmaya, lanetli şeytani alt etmeyi, kötülüklerle karşı duran adam olmayı, bizi isyana iten tüm arzulara karşı galip gelmeyi telkin eder...

Nefsimizi temize çıkarmanın yollarını gösterir.

Ramazan ve oruç, bize kendimizi başkalarının yerine koyabilmeyi, empati yapabilmeyi öğretir. Bir damla suya muhtaç mazlumların çektiklerini hatırlar, bir lokma ekmeğe muhtaç kardeşlerimizin hallerini dillendirir kendince...

Ramazan; namazları, oruçları, sadakaları, sahurları, mukabeleleri ve itikafıyla yoğun bir kulluk ayıdır. Nitekim sahabe-i kiramın bildirdiğine göre Sevgili Peygamberimiz (a.s) ramazan ayı gelince ibadetlere ve nefis muhasebesine daha çok vakit ayırır. O zaman burada durmalı ve ramazana peygamberce bakmalı, onun gibi yaşamalı...

Aslında ramazan, önümüzdeki on bir aya hazırlık niteliği taşır. Geride bıraktığımız on bir ayda zayıflayan dini bilincimiz, ramazanda yoğun biçimde yapılan çeşit çeşit ibadetlerle yeniden güçlenir. İbadetleri yapma aşkımız, nefsimizin isteklerine karşı koyma azmimiz artar. Böylece önümüzdeki ramazana kadar bizi diri ve güçlü tutacak manevi yükümüzü almış oluruz. Ramazan, bize önümüzdeki ramazana kadar dindarlık şuurumuzu yaşatacak ve koruyacak alışkanlıklar kazandırır. Beş vakit namaz, nefse hakim ol-

mak, fakir ve muhtaçlarla hemhal olmak, Kur'anlı bir hayat yaşamak, Allah'ı her an hatırdan tutmak ve kızıdığımız zamanlarda "ben oruçluyum" bilincini koruyabilmek ve midemizle, elimizle, dilimizle kötülüklerle karşı oruçlu gibi davranabilmek, ramazandan ömrümüzün tamamına taşıyacağımız manevi değerlerimizdir. Bunlar aynı zamanda ömrümüzü ramazanlaştırmaya yarayan sermayemizi oluşturur.

Özgürlük düşüncesinin ve tüketimin üst seviyede olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bu dönem çoğu zaman istek ve arzularımıza gem vuramadığımız bir zaman dilimi. İletişim araçları aracılığıyla insanlara "istediğin her şeyi yapabiliyorsun özgürsün." düşüncesinin kazandırılmaya çalışıldığı bir dönem. Merkeze insanı koyan batıl hayat tarzının bir ifadesi olan bu anlayış, hayatın sahibinin Allah olduğunu ilan eden İslami değerlerle ne kadar örtüşüyor acaba?

O y s a Kur'an, canımızın her istediğini yapmayı insanların kendi arzu ve isteklerini ilah edinmesi olarak nitelendiriyor.

(Furkan suresi, 43. ayet.)

Her istediğini yapmak demek Allah'ın koyduğu sınırları, haramları-helalleri tanımamak anlamına gelir. Oysa helaller ve haramlar, Müslümanın hayatında uyması gereken kırmızı çizgilerdir. Yine Kur'an'a göre terbiye edilmemiş, kontrol altına alınmamış insan nefsi, kötülüğü arzular. Yusuf suresi, 53. ayet.

Oruç, bize nefsimizi kontrol altına almayı öğretir. Canımızın her istediğini yemekle, her arzumıza uymakla özgür olmayacağımızı söyler. Olsa olsa arzu ve isteklerimizin kölesi olacağımızı belirtir.

Hz. Ömer (r.a.) bir gün oğlu Abdullah'ın evine gitmişti. Abdullah (r.a.), sofrada kebab yiyordu. Durumu gören Hz. Ömer'in rengi değişti, oğluna sordu:

- Ne oluyor?

- Canım et istedi...

- Oyle her canının istediğini yiyeceksin öyle mi? Bir insanın müsrif olması için canının her istediğini yiye içmesi yeter de artar bile... (Ahmet Lütfü Kazancı, Hz. Ömer, S.433)

Hz. Ömer'e göre insan, nefsinin esiri olmayacak, yeri gelince ona "dur" diyebilecekti. Hayatımızda yenilmesi helal olan yüzlerce yiyecek, yapılacak onlarca iş var.

Nefis, bunların hepsine göz kırpar ama insan "hayır, bunu yemeyeceğim, bunu yapmayacağım" diyebilirdir.

Nefsinin dizginlerini elinde tutabilirdir. Oruç, bizi nefsimize köle olmaktan kurtarır. Oruçlu

iken açlığımıza, susuzluğumuza ve bizi yemeden-içmeden engelleyen herhangi bir maddi güç olmasına rağmen nefsimizin isteklerine uymayız. Oruç sayesinde irademize hâkim olur, arzu ve isteklerimize "hayır" diyebilmeyi öğreniriz.

Ramazan ayı boyunca oruç okulunda sabır ve irdede eğitimi yapar, başarıyla bu eğitimi tamamlarız.



Ömrümüzü ramazanlaştırmak, her geceyi Kadir bilmektir. Her günü oruçlu gibi yaşayabilmektir. Kulluğu ömrümüzün tamamına yayabilmektir. Yaratanın rahmet ve şefkatini yaratılmışlardan esirgememektir. Her dem, "ihсан" üzere olmaktır. Allah'la yaşamak ve Allah'la ölmektir.



Ancak çoğu insan, ramazan biter bitmez bir ay boyunca elde ettiklerini bir kenara atar ve eskiye döner. Siz hiç yıllarca emek verip okuyan, mezun olan bir öğrencinin mezun olduktan sonra "nasıl olsa okul bitti" diye diplomasını yırtıp attığını gördünüz mü? Onca yıl çalış, çabala ve mezun olunca kazandıklarını çöpe at. Ne kadar saçmadır değil mi? Akli başında her insan böyle bir davranışın büyük bir ziyan olacağını düşünür. Düşünür düşünmesine de ramazan ayı boyunca çalışsan, aç kalan ve nefsinde hâkim olmayı öğrenen bir insanın ramazan bittikten sonra tekrar nefsinin kölesi olması tercih etmesi ne ile izah edilebilir?

Öfkeye hâkim olmayı öğrenen bir insanın ramazandan sonra âdeta bir sınır küpüne dönmesi ne ile açıklanır? Ramazanda camiye, cemaate, beş vakit namaza alışan bir insanın "ramazan gitti, kulluk bitti." anlayışıyla yeniden eskiye dönmesi büyük bir kayıp değil midir?

Ramazan ayı boyunca namazla arkadaş olan, Kur'an ile dostluk kuran ve güzel ahlak elbisesini giyen bir insanın ramazan biter bitmez dostlarını, arkadaşlarını satması, onları terk etmesi ve üzerindeki güzeller güzeli elbiseyi çıkartması ne kadar hazindir!

Ramazanın ziyafet ve eğlencelerle dolu yüzüne aldandıp onun içindeki hazineleri göremeyenler ve ramazana gönül penceresinden bakamayanlar onu anlayamamışlardır. Oysa asıl marifet; o ayda insana bir ömür boyunca yoldaşlık edecek, onu Allah'a yakınlaştıracak hazinelerin varlığını görebilmektir. Hayırlı akıbet ve kurtuluş işte o hazinelere sahip olabilenlerindir.



Kur'an-ı Kerim'i

OKUMAK, ANLAMAK VE YAŞAMAK

İlk emri oku olan bir dinin mensupları olarak bizleri Kur'an ile buluşturan Allah'a (c.c) sonsuz hamdüsenaalar ve yine bizleri ümmeti olmakla şereflendirdiği Resûlün'e binlerce selâtu selâm olsun. Bu konuya şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Ramazan bize neyi hatırlatıyor? Ramazan bize Hz. Muhammed (s.av)'in risaletle görevlendirilişini, Kur'an'ı Kerimi, mukabeleyi, hatmi, orucu, zekatı, itikâfı, fitreyi, fidyeyi, imsakı, iftan, yarımlaşmayı, kadir gecesini ve bayramı hatırlatıyor. Bu hatırladıklarımızın içinde en önemlisi Peygamber Efendimiz'in en büyük mucizesi olan Kur'an-ı Kerim'dir.

Kuran-ı Kerim: Yüce Allah (c.c) tarafından Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'e gönderilen son ilahî kitaptır. Kur'an'ın muhatabı bütün insanlardır. Kur'an'ı Kerim'in gönderiliş amacı ise insanların inançlarını düzeltmek, ahlakını güzelleştirmek, dünya hayatlarını düzene koymak, ilahî irade, nza ve düzene uyunur bir dünya hayatından sonra ve bu sayede onlara ebedi saadetlerini kazandırmaktır.

Bu amaca ulaşabilmek için Kuran-ı Kerimi okumak, anlamak, emir ve yasaklarına uymak gerekir. Zaten Kur'an-ı Kerim'in indirilişindeki asıl maksat ilahî mesajın okunması ve anlaşılması, ikincisi ise bu mesajın hayata tatbik edilmesidir. Yoksa Kur'an sadece okumak, yazmak, ezberlemek ve çoğaltmaktan ibaret değildir. Böyle düşünürsek asıl hedeften uzaklaşmış oluruz bu bakımdan Kur'an-ı okumayı, anlamayı ve yaşamayı hayatın merkezine koymak gerekir.

Millî şairimiz Mehmet Akif bu konuyu dizelerinde şöyle dile getirmiştir.

İbret olmaz bize her gün okuruz ezber de
Yoksa hiç mana aranmaz mı bu ayetler de
Lafzı muhkem yalnız anlaşılın Kur'an'ın Çünkü kaydında
değil, hiçbirimiz mananın;
Ya açar nazmı Celîlin bakanz yapırağna
Yahut üfler geçeriz bir ölümin toprağna
İnmemiştir hele Kur'an,bunu hakkıyla bilin
Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için.

Kur'an'ın okunup hayata tatbik edilmemesi şuna benzer: Ülkelerden birinin padişahı, vâlilerden birine ferman göndererek der ki: "Bana şu bölgede şu evsafıta bir saray yaptır!" Vali,padişahın emrini yapmak yerine onun gönderdiği fermanı/yazılı mektubu her gün okur. Bir gün padişah, vâlinin bulunduğu şehre çıkıp gelir. Ve vâliye sorar: "Vâli Bey, ben ferman göndererek sizden şöyle bir saray yaptırmanızı istemiştim. Ne oldu?" Vâli cevap verir "Padişahım, sarayı yaptıramadım, ama si-

zin gönderdiğiniz fermanı her gün akşam sabah ihmâl etmeden okudum." derse herhalde padişah bu cevaptan çok mutlu olacak değildir. Çünkü vâli yapması gerekeni yapmamış, görevini ihmal etmiştir. Dolayısıyla vâli cezalandırılmayı hak etmiştir. Bugün Müslümanların durumu bu bundan pek farklı değildir. E-vet, Kur'an'ı Kerim'i süslü tablolarla, yüksek mekânlarda tâzîm ile saklamak,mübârek gün ve gecelerde okumak elbette çok güzeldir.Ancak yeterli değildir.Çünkü bizden istenen sadece okumak değil,okumanın ötesinde onu anlamak ve yaşamaktır.

Kur'an'ı Kerim'de "(Ey Muhammed!) Biz sana kitab'ı (Kur'an'ı) hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah'ın sana öğrettikleri ile hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma" (Nisa:105). Bu ilâhî fermana uygun olarak hayatın düzenlenmesini emretmektedir. Bu emirleri yerine getirenlere mükâfât, ihmal edenlere ise azâp edileceği vaat edilmektedir. Kur'an akılları ve gönülleri aydınlatan ilahî bir kitaptır. Öyle ise hayatın manasını anlamamız, iyi bir insan olmamız, değişen ve gelişen dünyanın zor şartlarını göğüsleyebilmemiz için Kur'an'ı Kerim'e baş vurmamız ve ondan öğütler almamız gerekir. Hayat kitabımıza baktığımızda şunu görmekteyiz.

Zinaya engel olmak için evlenmeyi, yuvaların yıkılmaması, çocukların yetim ve öksüz kalmaması için arabuluculuğu, kardeşliğin bozulmaması için gıybeti ve adaletin sarsılmaması için de iftirayı yasaklıyor. Dolayısıyla Kur'an kayıp olmanın değil var olmanın, ölmenin değil hayat bulmanın, yenilmenin değil dik durmanın, başarısızlığın değil başarmanın ve geriye değil ileriye gitmenin yollarını insanlığa göstermektedir.

Allah Resûlü, ümmetinin Kur'an-ı Kerim'i yaşamasından ve Kur'an'ı hassasiyetleri korumasından duyduğu kaygıların zaman zaman dile getirmiştir. Rasûlüllah'ın talebelerinden İbn Mes'ud der ki "Şimdi öyle bir zamanda bulunuyoruz ki fukahâsı çok, kurrâsı azdır. (Fukahâ: zâhid âlimler, Kurrâ ise: Kur'an'ın lafızlarını okuyanlar demektir.) Bugün Kur'an'ın hükümleri korunuyor, harfleri/zâhiri o kadar korunamıyor. İsteyen az, veren çok, namazlar uzun, hutbeleler kısa tutuluyor. Hevâ ve heveslerden önce insanlar amellere sarılıyor. Ancak insanlara öyle bir zaman gelecek ki fukahâsı az, kurrâsı çok olacak. Kur'an zâhiriyle bellenecek, emir ve hükümleri unutulacak. İsteyen çok, veren az olacak,hutbeler uzun, namazlar kısa tutulacak. İnsanlar amellerinden önce hevâ ve heveslerini izhâr edecekler" (İmam Mâlik,Muvatta; Kasru's-salat,88)

DİYANET-SEN

İstanbul 3'nolu Şube Başkanı Bağıcılar Merkez Camii-
Başımam-Hatibi Neslibey ÖZKAN

Ramazan Katliamı

Kardeşler! Bir Ramazan değerlendirmesi yapmak istiyorum. Ramazanı şerîf bir Müslüman olarak ben ölçmek istesem, Ramazan nedir acaba? Ya da Ramazanı şerîf ilk yaşayan yani ilk örnek olan ashab-ı kiram ve onların başında Resulullah (SAV) Efendimizin Ramazanda ne yaptıklarına dair onlarca hadisi şerif var. Kur'an'da Ramazan ile ilgili ayetler var.

Ramazan'ı özetlemek istiyorum. Kardeşler! Ramazan üç şeydir:

1- Yeme içme ve diğer şehvetleri azaltma, gıda ve cinsel şehveti azaltma.

2- İbadet çoğalması, artıyor. Oruç da artıyor, nafile ibadetler de artıyor. Kur'an artıyor, infak artıyor, zikir artıyor, teravih artıyor.

3- Erkekler için camilere kapanma, itikaf. Kadınlar için de evlere kapanma. Ramazan bu demektir.

Bir de Müslümanlar olarak bizim Ramazan programımızdan size kesitler okuyayım. Çünkü Peygamber'in (SAV) Ramazan programına baktık. Bu yıl hepten resmîleşen devlet protokolü haline gelen bir Ramazan programı, İstanbul'da Ramazan etkinlikleri, yani Ramazan adına yapılan etkinlikler diye devlet parasıyla verilmiş illandan örnek veriyorum dikkat ediniz.

Feshane etkinlikleri, konserler, şiir, tasavvuf müziği, Türk halk ve Türk sanat müziği dinletileri Feshane'de İstanbullularla buluşuyor.Hâle bak, hâle bak. Bir Resulullah'ın programına bak, bir de bu programa bak. Devam ediyoruz. Koca Ramazan üç programla bitmez şüphesiz. Üsküdar etkinlikleri, hani köprü sıkışık, Beyazıt'a gelemeyenler için Anadolu yakasında aynı programlar hizmet ediyor.

Ramazanda caz, dünyaca ünlü müzisyenler Ramazanda cazla, müzik severlerle bir araya geliyor. 14-17-18-20-21-24-26-31 Ağustos'ta itikâfın en değerli olduğu günlerde caz. Ramazanı şerîf ikramı olarak sunulmuş.

Sema ayını şerîf... Tavafı şerîf bile değil, tavaf diyoruz sadece. Kabri şerîf olur, nama-zi şerîf bile demiyoruz. Şerâf Allah'a mahsustur ve Allah'ın emrettiği şeylerdedir. Sema yani dinsel görünümü dans, neyse artık ben öyle yorumlama hakkına sahibim. Çünkü Allah'ın ve Peygamber'inin, ashab-ı kiramin, Ebu Hanîfe'nin kültüründe olmayan bir şey.

Bir de vakfımıza çok yakın bir yerde, bir yolda çok hoş bir Ramazan reklamı gördüm. Dikkat ediniz teravih ne zaman 21.30'da idi. Ramazan etkinlikleri diyor, saat 21.00'de davetlisiniz yazıyor. Program; Kur'an tilaveti, eğlen-

celer, tiyatrolar, konuşmalar, sunumlar. "Kur'an tilaveti virgöl eğlenceler" diyor. Saat 21.00, teravihe otuz dakika var. Müslüman bir adam, Müslümanların Ramazan'ına şenlik katmak istiyor.

Peygamber aleyhisselamda dört şey gördük biz: Şehvetleri indir, gıdayı indir, ibadeti artır, itikâfa gir, çok güçlüysen Bedir seni bekliyor, Mekke'nin fethi seni bekliyor. Haydi Kadisiye! Mecusî'nin ateşini söndür. Al sana Ramazan programı.

Kardeşler! Bu Ümmet'in Ramazanda caz dansını -Amerika'da sokaklarda yapılmış- Ümmet-i Muhammed'in çocuklarına Ramazan ibadeti diye getirdiği günü gördük ya, biz Allah'tan deprem niye bekliyoruz ki? Ne afet olacaktı başka? Nasıl Allah'ın affını talep etmeyiz? Estağfurullah. Şunları okuyup okumayayım mı diye de içinde bir kere tereddütler oluştu. Haya ediyorum bu isimleri Ramazan kelimesi ile bir arada kullanıyayım.

Şimdi Ramazan çadırı diye bir şey çıktı. Subhanallah! Tereddüt edecek gelecek nesiller: Acaba biz evde iftar etmek caiz değil mi? Henüz öyle bir fetva ile karşılaşmadım ama sorulabilir. Hani Ramazanda çadırdan iftar ediliyor. Şimdi çadır kuruyorsun, işte Yeûk'un çadırı gibi üç yüz sene sonra ibadet haline geliyor.

Fitne, dinde ayıklık, dinde bid'at ilk dakikasında kurutulması halinde kurutulmuş olur. Burada kardeşler bir kanunu vurgulayacağız: Şimdi biz paket ibadet dönemine geldik. Ramazan geliyor, iftar saatlen, vesaireler ilan ediliyor, eğlenceleri belirleniyor.

Ramazan zahmet çekme ayı olmaktan çıktı, ramet ayına döndü, ama hangi rahmet? Danyada rahmet. Marketçilere rahmet, marketçiler Ramazanda ürün yetiştiremiyorlar. Sabahlara kadar marketler açık. Müzisyenler takvim yetiştiremiyorlar. Bütün şarkıcı türküçülerin programı dolu.

Kardeşler! Asla bizim teravihimizle müziğin buluşturulması, Ramazanla cazın bir araya getirilmesi, Kur'an'la eğlencenin aynı zamanda, aynı tabloda reklam edilmesi kesinlikle kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Allah'a sığınınız. Yapanlar için aff-ı mağfîret dileriz. Ve kendimizi ibra ederiz bu hatadan. Böyle bir şey bulaşamaz. Kim böyle bir şeye katılmışsa istiğfar etmelidir. İstiğfar etmelidir.

(Not: Bu yazı, Nurettin Yıldız hocanın, Ramazan Risalesi isimli kitabında da yer alan uzunca bir yazısından kısıltılarak alıntılanmıştır)





Kamerunlu Adem Muhammed ve Muhammed İdris:

Biz de inşallah sizleri örnek alacağız ve inşallah Cenab-ı Hak sizleri daha ileriye götürecektir.

Dergimizin bu sayısında, Türkiye'ye okumak için gelmiş iki Kamerunlu öğrenci ile konuştuk. Röportajı okuduğunuzda sizlerin de göreceği üzere, bu iki insan, ülkelerine sadece okulda tahsil ettikleri bilgileri aktarmakla yetinmemişler, aksine ülkemizde şahit oldukları ve kendi ülkelerine faydalı olacak güzel uygulamaları da taşımışlar. Ülkemize ve insanlığımıza duydukları sevgi ve güzel duygularla birlikte, Kamerunlu kardeşlerimizin, yer yer cümle düşüklükleri olsa da kendi ifadelerini olduğu gibi bırakmayı uygun gördük.

Vural ERCE: Kendinizi tanıtır mısınız?

Bismillahirrahmanirrahim. İsmim Adem Muhammed. Kamerunluyum. Evli ve iki çocuğum var.

Benim adımda Muhammed İdris, Kamerunluyum orada doğdum... Sudan'da Kur'an okudum, sonra Türkiye'de Marmara İlahiyat Fakültesi'nde yüksek lisans yaptım.

Vural ERCE: Türkiye'de sizi etkileyen farklı olan neydi?

Adem Muhammed: Ben gerçekten Türkiye'de çok şeyler öğrendim. Türklerin ahlakları gerçekten güzel, İslam'ı yaşıyorlar. Çünkü biz biliyoruz ki, Hz. Aişe

validemize Peygamber Efendimizin ahlakı sorulduğunda, tek cevap verdi: 'O'nun ahlakı Kur'an'dı.'

Ben ilk olarak Türkçeyi SADER'de (Sosyal Araştırmalar ve Kültürlerarası Dayanışma Derneği) öğrendim. Muhammed ÇELİK hocanın (o zaman SADER'in Genel Başkanlığı'nı yürüten, Genel Başkanımız Mehmet ÇELİK'i kastediyor) çok katkısı oldu. Temelde çok fazla bir şey öğrenmedim. SADER'de iki gün Cumartesi Pazar tatıldı. Herkes çok seviyor. Çünkü burada çok şey öğrendi. Benim o kadar Türkçem iyi olmadı. Ben sadece iki ay öğrendim.

Muhammed İdris: Türkiye'de bu kadar camiler

medeniyetler var. Ve ben bunları ne zaman görsem hayran kalıyorum. Osmanlılar cumhura nasıl sahip olmuşlar. Gerçekten çok hayran kalıyorum. Yönetilmiş, hakim olmuş ve insanlar barış içerisinde yaşamışlar. İkinci olarak Türk insanı Afrika'dan gelenleri çok seviyorlar. Ben Türkiye'de çok yer gezdim. Bana bir Türk beni inciten bir şey söylememiştir. Nereye gitsem beni severler ve Allah razı olsun. Afrika'dan gelen öğrencileri severler. Hatta bugün buraya gelirken tramvay'a binerken bozuk paramız olmadığı için -bu gün Kamerun'a gideceğimiz için paramızı bozdurmak istemedik- orada biraz bozuk para aradım bulamadım. Orada bir bayan benim yerime akbil bastı. Ve ben ona para vermek istedim. Almadı. Bunu sadece Allah için yaptım dedi. Üçüncü olarak ben Sudan, Suudi Arabistan'da okudum. Ancak böyle vakıflar, dernekler, cemaatler başka yerde görmedim. Tüm öğrencilere burs veriyorlar. Türkiye'de bir öğrenci olarak her yerde rahatça gezirim.

Vural ERCE: Kamerun'daki derneğiniz ve çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?

Adem Muhammed: Elhamdulillah biz orada dernek kurduk. İHH ile ortak çalışıyoruz. Elhamdulillah onların destekleriyle orada camiler yaptık. Hem de su kuyuları açtık. İnsanların hepsi onun vasıtasıyla Türklerle tanıştılar. Hatta geçen sene bir hadise oldu ve ilk su kuyusunu yaptık. Bizim cumhurbaşkanı geldi. Su kuyusu açıldı. Çok sevindik. Elhamdulillah hatta Ramazanda paket dağıtıyoruz. Kurban'da çok çalışıyoruz. Bunun sayesinde piknelerden (ormanda, vahşi yaşamda hayat süren bir kabile) bir grup Müslüman oldular. Onlara giysi veriyoruz. Biz Kamerun'da İHH'nin temsilcileriyiz. Bunların 60 kişisi Müslüman oldular. Orada cami için temel attık. Onlar medeni yaşamıyorlar hatta hiçbirşey giymeden yaşıyorlar. Ancak biz onlara elbise giydirdiyoruz.

Vural ERCE: Hedefleriniz var mı? 10 yıl sonra Kamerun'da neler değişecek?

Muhammed İdris: Biz orada bir dernek kurduk. İHH ile ortak çalışıyoruz. Biz Kamerun'da yaşayan öğrencilerle dernek kurduk.

Vural ERCE: Kamerun'daki İslami çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?

Bizim derneğimiz dışında Kamerun'da özellikle Sudan'da Suudi Arabistan'da Mısır'da okuyan öğrenciler var. Onlar faaliyette bulunuyorlar. Birçok vakıf var onlar da çalışıyor. Ve bu konuda gerçekten yol katettiler. Ve inşallah da çok daha iyi olacak. Bizim ülkemizle Türkiye arasında büyük gelişmeler var. Örneğin, Türkiye yüksek lisans için Kamerun'dan 40 öğrenci aldı.

Öğrenciler buraya geliyor Türkiye'ye geliyor. Ve Bab-ı Alem gibi vakıflar yardımcı oluyor. Bu öğrenciler aynı şekilde memleketlerinde yapacaklar. Bu şekilde 20 yıl sonra büyük değişimler olacaktır.

Vural ERCE: Türkiye ile Kamerun arasındaki gencel gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Adem Muhammed: Bizde, Kamerun'da hükümet olarak geliştirecekler. Hem dini, hem, de ticaret anlamında Türkler ciddi şekilde çalışıyorlar. Bizim burada hükümet olarak ortak iş için düşünüldü ve bunlarla alakalıyız. Buraya geldiler ve çok sevindiler. Elhamdulillah burada birçok anlaşmalar yaptılar.

Muhammed İdris: İslami çalışmalar açısından çalışmalar olmadı. Ancak Türk Diyanet İşleri Başkanı Kamerun'daki tüm dini liderlerle toplantıda bulundular. Onların içinde Hıristiyanları da çağırdılar onlarla da toplantı yaptılar. Bu benim için süper oldu Hem Müslümanlarla hem de hıristiyanlarla görüştüler. Aynı yapıldılar. Gerçekten bu herkesi etkiledi. Önceden böyle bir şey beklemiyorduk. Onlarla yemek yedik. Biz böyle bir şey düşünmedik. Biz gerçekten hayran kaldık. İnşallah Kamerun dini liderleri ile Türk dini liderleri tekrar toplantı yapacaklar.

Vural ERCE: Kamerun'daki İslami çalışmalar ile Türkiye'deki İslami çalışmalar nasıl değerlendirirsiniz?

Muhammed İdris: Türkiye ile Kamerun arasında bu kıyas bile yapılamaz. Çünkü Türkiye burada yıllardan beri medeniyet var. Burada Osmanlılar, Öncesinde Bizanslılar ve Hititler burada yaşamışlar. Kamerun Türkiye'ye bakarak yeni bir ülke yeni bir ülke. Ancak biz Türklerden çok şey öğrendik. Öğrendiğimiz şeyleri orada da öğreteceğiz. Hatta örnek olarak camilerde mihrap oluyor ya, biz de İHH olarak mihrap yaptık ve Kamerun'a götürdük. Bizim Kamerun'da mihrap yok. Kim görse şaşıyor. Nasıl oluyor diye şaşıyor. Bunun için Türkiye ile Kamerun kıyas bile yapılmayacak. Biz de inşallah sizleri örnek alacağız. İnşallah Cenab-ı Hak sizleri daha ileriye götürecektir.

Vural ERCE: Türkiye'deki en büyük problemlerden biri de kitap okuma alışkanlığının olmaması. Kamerun'da bu konuda kitap okuma ilgili çalışmalar var mı?

Adem Muhammed: Maalesef biz de kütüphaneye yok diyebiliriz. Burada Türkiye'de tüm camilerde kütüphane var. Oysa bizde böyle bir şey yok. En kısa zamanda bizim orada Duhal'a da medrese var, cami de var. Biz orada kütüphane yapmayı düşünüyoruz.

Vural ERCE: Müslüman alemine bakıldığında nasıl bir değerlendirme bulunursunuz?

Muhammed İdris: Kamerun'da bizim insanlar



bu konuda çok geri kalmışlar, fazla okumuyorlar. Yüksek lisans, lisans konusunda iyiler, ancak hristiyanlar çok ileride. Müslümanlar olarak ticaretle uğraşıyoruz ve eğitime önem vermediğimiz için bunun cezasını şimdi biz çekiyoruz. Ve bizden öncekiler ağabeylerimiz, Kamerun'da başkan olan Müslüman, ancak eğitime önem vermediler. Hristiyanlar eğitime önem verdiler ve şimdi bütün makamlar onların elindedir. Çünkü ben ilahiyatçıyım, doktor olamam, mühendis olamam orada. Avrupa'da okuyanlar doktor olacak ve ben ona muhtaç olup onun kapısına gideceğim. Bunun için okuma konusunda biz çok gerideyiz.

Vural Erce: Kamerun'daki eğitim sistemini değerlendirebilir misiniz?

Adem Muhammed: Bizde ilkokul, ortaokul var, ondan sonra lise var. Genelde çocuklar 6 yaşında başlıyor. Bir eğitim bakanı var. Hatta din konusunda medreseler var, onlar hem normal ders alıyorlar, hem de din dersleri alıyorlar

Vural Erce: Afrika'daki Müslümanların durumunu genel olarak nasıl değerlendirirsiniz? Bu konuda ne söylemek istersiniz? 10 yıl sonra Afrika'da neler değişecek sizce?

İdris Muhammed: Genel bir değerlendirme yaparsak son 20 yılda Müslümanlar bilinçli oldular. Şu anda yurt dışına bayağı öğrenci var. Onlar eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönüyorlar. O ülkelerde gördüğü şeylerden gelişmelerden faydalanıyorlar. Örneğin internet fazla değişti, şimdi ilkokul, ortaokul, lise çağlarındaki öğrenciler internete giriyorlar ve çok şeyler öğreniyorlar. İnşallah bu 20 yıl içerisinde Afrika'da İslamiyet açısından gelişmeler olacak. Örneğin Bab-ı Alem'de (İstanbul'da daha çok yabancı öğrencilere hizmet veren bir vakıf) her ülkeden öğrenciler var. Bu öğrenciler oraya gittiklerinde 20 yıl sonra orada bakan olabilirler. Ve herkes bundan etkilenir. Şimdi bizim oradaki hristiyanlar kiliseye gitmiyorlar. Yollarda koskocaman kiliseler yapıyorlar. Kamerun'daki gençler kiliseye gitmiyorlar ve Avrupa'dakilerin de gitmediklerini biliyorlar. Onun

için faydasız bir şey ise niye yapıyorlar. Büyük büyük kilise yaptılar. Ancak hep alıyorlar vermiyorlar onlar hristiyanlığı aracı olarak kullanıyorlar.

Vural Erce: Afrika'daki sömürden biraz bahsedebilir misiniz?

İdris Muhammed: Kamerun'da açıktan sömürü yok, ancak gizli var. Şimdi sömürgeciler bir anlaşma yapıyorlar. 5 yıl 10 yıl değil, 100 yıllık anlaşma yapıyorlar. Kamerun'da bütün limanlar Fransızların elinde, onun için biz Türkiye'ye akmaya başlıyoruz. Tüm dünya Türkiye üzerinde konuşuyor, biz de oradaki insanlar Türkler bir araya gelsinler, orada birlikte çalışalım, hem onlar faydalanacak, bizim ülkemiz de gelişecek ve insanlar iş bulacak. Kamerun olarak Türkiye'den büyük ümidimiz var.

Vural Erce: Son olarak söylemek istediğiniz veya paylaşmak istediğiniz bir şey var mı?

İdris Muhammed: Ben gerçekten Türkiye'den istifade ettim. Ben onların vesilesiyle buraya geldim. Ve sonra Muhammed Çelik abimiz proje derslerimize giriyordu ve hocalardan çok istifade ettim. İHH, İlim ve Yayma Cemiyeti ve bütün derneklere ve çalışanlara şükran borçluyuz, inşallah dua ederiz. Ahirette Allah bunların mükafatını verir. Özellikle Muhammed Çelik'ten çok istifade ettik. Orada demek kurmak işleri olsun çok istifade ettik.

Muhammed Adem: Muhammed İdris'in dediği gibi ben de çok istifade ettim. Fakat bizde Muhammed Çelik abi gerçekten burada bilmiyorsunuz. Afrika'da benim köye gitti. Evet orada onun hakkında konuşuyorlar. Gerçekten bu adam yani acayip bir adam. Ben birçok kişiyle görüştim. Ancak o güler yüzlü. Çok teşekkür ediyorum.

Vural Erce: Biz de İKRA Derneği olarak çok teşekkür ediyoruz. Oradaki Müslüman kardeşlerimiz çok çok selam söylüyoruz.

Muhammed Adem: İnşallah ben de seneye geldiğimde daha iyi Türkçe konuşacağım.

Vural Erce: Röportaj için bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim.



Büyük Devletin Büyük Âlimi: Şeyhülislam İbn Kemal

Tarihler 1492 senesini göstermektedir. Bu yıllar, Osmanlı Devleti'nin gücünün zirvesinde olduğu yıllardır. Osmanlı askeri, Arnavutluk seferinden dönerken Filibe yakınlarında konaklar. Ordunun başında meşhur komutan ve ikinci vezir Çandarlızâde İbrahim Paşa vardır. Onun huzurunda bir toplantı yapılır. Mecliste, kahramanlığıyla herkesin tanıyıp saydığı komutan Evranoszâde Ali Bey de vardır. Toplantıya, Filibe'de çok bilinmeyen bir müderris olan Molla Lütfi de katılır. O kadar büyük kumandanın arasında, başkôşe, yani protokoldeki en üst makam, Molla Lütfi'ye verilir. Bu durumu kimse yadırgamaz. Çünkü o ilim ehlidir ve "İlim rütbesi, bütün rütbe-lerden üstündür." sözü Osmanlılarda gerçek anlamını bulmuştur. Askerlerin önünde cereyan eden bu hâdise, oradaki sipahilerden birinde önce şaşkınlık ardından da büyük bir hayranlık uyandırır. Bu olay sipahinin hayatının akışını değiştirir. Bu sipahi, o sıralarda 24 yaşlarında olan Kemal Paşazâde'dir. Zaten bu genç asker, ilmi, okumayı ve ilme düşkünlüğüyle bilinen biriydi. Bulduğu her fırsatta ilimle meşgul olur ve elinden kitabı düşürmezdi.

Şöyle düşünür genç sipahi, **"Ne kadar iyi bir asker olursam olayım, ancak İbrahim veya Ali Paşa kadar başarılı olabilirim. Onlarsa sıradan bir âlimin ancak talebesi olabilirler. Demek ki ulema, ümeradan daha kıymetlidir. O hâlde ben, ilim yoluyla daha çok hizmet edebilirim..."**

Ordu, Edirne'ye döner dönmez, İbn Kemal askerlikten ayrılır ve doğrudan medreseye giderek talebeliğe başlar. Gayretli ve meşakkatli ilim yolculuğunun sonunda İbn Kemal, Osmanlı'nın yetiştirdiği en değerli âlimlerden biri olur. O, aynı zamanda tarihin akışına tesir eden etkili bir devlet adamıdır.

Aslen Tokatlı olan İbn Kemal, 1469'da dünyaya gelir. İlk tahsiline Amasya'da başlar. Kur'an-ı Kerim'i ezberledikten sonra temel dinî bilgiler, Arapça ve Farsçayı öğrenir. Ardından mantık dersleri alır. Daha sonra askeriyeye girer. Yukarıda bahsettiğimiz Filibe'de cereyan eden hâdiseye kadar askerlik mesleğinin içerisinde bulunur. Askerlikten ayrıldıktan sonra tahsiline Edirne'de yeniden başlar. Okur ve sonunda eğitimini tamamlayarak medreselerde görev alır, hocalık yapar.

Birçok yerde vazife yaparak olgunlaşan İbn Kemal'i daha

Kismetindir gezdiren yer yer seni,
Arşa çıksan, akbet yer yer seni

Eline nefsinin verip kazma,
Yoluna kimsenin kuyu kazma.

Her kim ki gayrin yolunda kazdı kuyu,
Kendi düştü kuyuya yüzü koyu.

İbn Kemal

ağır görevler bekler. Nitekim 1515'te Edirne kadılığına, 1516'da da Anadolu kazaskerliğine getirilir. Bu vazifedeysen Yavuz'la bütülikle Mısır Seferi'ne katılır. Onun ilminin şöretini duyan Mısır uleması, kendisini denemek ister ve neticede onun ilmi kudretini kabul ederler.

İbn Kemal, Mısır seferinde padişahın büyük itibar görür. O kadar ki dönüş yolunda İbn Kemal'in atının ayağından Yavuz'un kaftanına çamur sıçırır. Herkes endişeyle padişahın tavrını merak ederken Yavuz, o büyük sözünü söyler:

"Ulema'nın atının ayağından sıçrayan çamur, benim için bir süstür ve iftihar vesilesidir." Yavuz Sultan Selim, ölümünden sonra sandukasının üstüne bu kaftanın örtülmesini vasiyet eder. Bu olay, Yavuz Sultan Selim'in ve Osmanlı ecdadının âlimlere verdiği değerini bir örneği olarak asırlardır dilden dile anlatılagelir.

İbn Kemal, 1526 yılında vefat eden meşhur Şeyhülislam, Zenbilli Ali Cemali Efendi'nin yerine Şeyhülislam olarak atanır. 1534'de vefat edinceye kadar bu görevi yerine getirir. İbn Kemal, Osmanlı Devleti'nde kanunnamelerin çıkmasında ve devlet teşkilatının yerleşmesinde çok etkili olmuş bir şahsiyetti. Bu yönüyle tarihin seyrine tesir etmiş bir âlim ve devlet adamıdır. O, kin tutmayan, hoşsohbet ve nüktedan bir kişiliğe sahipti. Onu anlatanlar, onun için "mütevazı ve hazır cevap idi." derler. İbn Kemal'ın yapmacık davranışları, riyakârlığı hiç sevmeyen; insanlara üstten bakmayı çirkin gören bir mizacı vardı. O, hatasından dönebilme ve hatasını itiraf edebilme erdemine sahip bir kimsedir. Bir defasında yanlış bir fetva verdiğini anlayınca, yanlışını düzeltmek için fetva verdiği kişileri bulmaya ve hatalık görüşü düzeltmeye çalışmıştı.

Osmanlı'nın yetiştirdiği büyük âlimlerden biri olan İbn Kemal'in en önemli eserlerinden biri, kuruluşundan 1527 yılına kadar Osmanlı tarihini anlatan 10 ciltlik Tevârîh-i Âl-i Osman'dır. Bunun dışında Felsefe ve Kelam'a dair 50'ye yakın kitabı vardır. Edebiyatla da ilgilenen İbn Kemal'in bu sahada yazdığı 22 eseri vardır.

İbn Kemal, 1534 yılında İstanbul'da vefat etti. Cenazesi Fatih Camii'nden kaldırıldı ve Edirnekapı mezarlığına defnedildi. ¹ Mekanı cennet olsun...

¹ Yusuf Ünal, Yeni Ümit Dergisi, Haziran 2013, Sayı:100'den özetlenmiştir.





Son anda aldığım kitap sayesinde

İKRA ile tanıştım



Kendinizi tanıtır mısınız?

İsminim Ahmet SAKI. 1975 Trabzon Düzköy, doğumluyum. 1996 yılının sonunda İstanbul'a geldim. Tekstil işiyle uğraşmaktayım. Ortaokul mezunuyum. Evliyim ikisi kız, bir erkek olmak üzere 3 çocuğum var.

İKRA Derneği ile nasıl tanıştınız?

Üçyüzlü camiinde, İKRA Derneği'nin standı vardı ve kitap kaydı yapıyorlardı. Aslında, çok ilginç kitap kaydı bitmişti. Ben sona kalmıştım. Daha kitap vermiyorlardı, ben de ısrar edince Hekim oğlu İsmail'in Neye Nasıl İnanırım kitabını almıştım. Son anda kayıt olmuşum. Kitabı aldım fakat bir sene boyunca okuyamamıştım o kitabı. Sonra kaybolmuştu kitap. Kitabı kaybettiğim için mahcup olmuşum. Gidemiyordum Derneğe. Sonra Ömer Altuntaş kardeşim sürekli aradı beni, sohbetlere davet etti, onun

sayesinde dernekte kopmamış oldum. Allah ondan razı olsun. Bir gün kendi kendime, İKRA Derneği'ne bir gideyim, bakayım nasıl bir yer, dedim. Sonra girdim de kopamadım dernekte. Oradaki arkadaşların sıcak ilgisi ve alakası sayesinde İKRA'dan kopmadım. Güzel bir ortam vardı dernekte. Sürekli gitmeye çalışıyordum, bazen gidemiyordum ama sonraları düzenli olarak gitmeye başladım. Derken aileden biri oldum ben de.

Şuan kitap okuma alışkanlığınız nasıl?

Evde fazla kitap okuyamıyorum. Ancak Pazar sabahları erken saatte çocuklar uyanmadan birkaç sayfa okuyabiliyorum. Ama sabah işe giderken ya da akşam dönüşlerde servis içerisinde daha fazla okumaya fırsatı buluyorum. Şuan 3. sınıftayım, Mahmut Toptaş hocanın Şifa Tefsiri ile beraber Modern Hayatta Nebvi Mü-

cadele isimli kitabını okuyorum.

Şu an Esenler Şube'de Eğitim Birim başkanlığı yapıyorum. Bir yıla yakın yurt dışındaydım, bu süre zarfında gönül bağımı koparmadım hiç. Yurt dışından geldikten sonrada kaldığım yerden devam ettim. Tekrar İKRA ailesine katıldım ve bana tekrar eğitim birim başkanlığını verdiler. Ben de bu görevi en iyi şekilde yürütmeye çalışıyorum.

Buraya gelmeden önce tekstil işinde olduğum için pek kitap okumazdım. İKRA'ya gelmeden önce senede bir yada iki kitap okurdum. Ama başladıktan sonra her ay bir kitap okuyorum. 1993 yada 1994 yıllarıydı galiba, ilk olarak Emine Şenlikoğlu'nun Bize Nasıl Kıydınz kitabını bir gece okudum. Ve bu kitaptan çok etkilenmişim. Gittim hemen Emine Şenlikoğlu'nun tüm serisini ve ilmiyal kitabı aldım. Askere gidene kadar bir yıl içinde bütün almış olduğum kitapları okudum. Aslında Ben en çok kitabı askerde okudum. Askerden ben kolu içerisinde okuduğum kitapları İKRA'ya gönderiyordum. Şu an 3. sınıfın ortalarındayım. İKRA Derneği benim istikrarlı kitap okuyamama açığımı kapattı. 1994 yılında bir partinin mahalle gençlik kolları başkanlığını yapıyordum. Ben oradaki ortamı İKRA Derneği içerisinde bulduğum için buradan kopmadım yani. İlmiyal, tefsir ve Kur'an anlamında eksikliğim vardı. Gerek okuduğum kitaplar gerek sohbetler ya da hocalarımızın tefsir dersleriyle bu açığımı da kapamış oldum.

Sizi en çok etkileyen kitap hangisidir?

Sizi en çok etkileyen kitap hangisidir? Aslında çok var ama ben şöyle anlatabayım: Rusya'ya iş için gittiğim zaman hava çok soğuktu ve çalışmak için dışarı çıkamamıştım. Peygamberler tarihi adlı kitap yanımdaydı ve biz 7/8 kişi aynı odada kalyorduk. Yaklaşık 10-15 gün içerisinde o kitabı hepimiz okuduk. Ben okumuştum sesli olarak onlar dinlemişti ve hepimiz çok güzel istifade edip etkilenmiştik. Orada Çöldeki Işık, Çöle İnen Nur ve Çilekeş Müslümanlar gibi kitaplar vardı bende. Bu kitapların tamamını benimle birlikte oradaki arkadaşların hepsi okudular. En çok etkilendiğim kitap Mustafa İslamoğlu'nun Yürek Fethi, Yürek Devleti diyebilirim.

İKRA Derneği ile tanıştıktan sonra hayatınızda neler değişti?

Benim öyle kahve hayatım yoktu. Neler değişti, tabii ki bir çok şey değişti. İslam'a bakış açım değişti. Tefsir dersleri yapıyoruz, bu dersler sayesinde çok şeyler öğrendim. Eskiden sadece günah ve sevabı bilirdim. Günahlarla sevaplar arasında gider gelirdim. Yani okuduktan öğrendikten sonra İslam'ın bu olmadığını öğrendim. İslam sadece helal haram ya da cennet ceheennem arsında değilmiş yani.

Allenizin İKRA Derneği hakkındaki düşünceleri nelerdir?

Annem ile babam köydele zaten, onlar bu durumda müdahil olamıyorlar bana. Ailem çok şükür bana engel olmadı. Çevremdeki arkadaşlarımı ve akrabalarımı da kitap okumaya davet ediyorum. Ama kazanabildiğimiz arkadaş ya da akrabam olduğu gibi kazanamadıklarımız da var. Çok zor yani insanlar kitap okumaya davet etmek. Davet etmek aslında zor değil fakat onlara kitabı sevdirmek zor. Arkadaşlarımla ısrarla derneğe davet ediyoruz. Ben de bu zamanları yaşadım. Yaklaşık 2 yıl derneğe uğramadığım zamanlar da oldu. Onlara da bu-

radan bir çağrım olsun gelsinler bakalım bir tanışalım bir derneğin içeriğini görsünler. İnşallah onlarda kopamayacaklar dernekte. Varsa onların da bilgileri tecrübeleri, bizler de onlardan faydalanalım.

Türkiye'de kitap okuma oranı çok düşük, bunun için neler yapabiliriz?

Öncelikle biz kendimizi yetiştireceğiz. Kitap okumanın önemini faydalarını öğrenip okumayanlara öğretmemiz lazım. Bu tarz da yetenekli olan insanları bulup keşfedip onların bilgilerinden faydalanmamız lazım. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı bile bu konuda projeler sunuyolar insanlara, kitap okusunlar diye. Ama yine insanlara kitap okutuyoruz. Çok fazla üniversite mezunu, öğretmen var, kahvelerde zaman öldüren bu insanları derneğe ya da kitap okumaya davet ettiğimiz zaman ilk söyledikleri şey zamanım yok. Kahvede saatlerce oyun oynamaya vakit bulanlar günlük 10 say-

fa kitap okumaya zaman bulamıyorlar. Bu zamanda insanlar en çok zamanı televizyon izlemeye ayırıyorlar. Otomatik olarak televizyonu hayatımızdan çıkardığımız zaman kitap okumaya zaman ayırmış olacaksınız.

Son olarak Derneğimiz hakkında ki düşünceleriniz nelerdir?

Öncelikle bu Derneği kim vesile olup kurmuşsa kurucu başkanından genel başkanına kadar emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bizlere böyle bir dernek kazandırdıkları için. Bizler farklıyızdır. Bu dernekte en çok sevdiğim her cemaate her derneğe eşit miktarda yaklaşması. Siyasetle alakasının olmaması. Aslında siyaset vardır ama yoktur. Her siyasetten insan var ama herkes herkesin görüşüne saygı duyar. Yani kimse kimsenin fikrini değiştirmek gibi bir amacı yoktur. Farklı derneklerdeki amaç belli. Şu kitabı alırsan şöyle olur bu kitabı alıp okursan imanının kuvvetlenir. Burada öyle bir şey yok. Kimse sizden kitap okumanız için para istemiyor. Ya da para karşılığı kitap satmaya çalışmıyor.

Her akşam kahveye gidip çay içseniz cebinizden birçok para çıkacaktır. İşin maddi durumuna bakarsak çayı bile ücretsiz içiyorsunuz burada. Bunu da hesaba kattığımızda hiçbir şey vermeden çok şey aldığımız bir yerdir İKRA Derneği. İnşallah gelecekte daha güzel yerlere daha güzel insanlara ulaşırız, sadece Türkiye'de değil yurt dışına da ulaşırız. Son olarak yakın çevremizde olup da bu tarz çalışmaların dışında kalıp ayrı olan, bir arayış içerisinde olan arkadaşlara da sesleniyorum; gelsinler bizlerle tanışsunlar, yapmış olduğumuz çalışma ve faaliyetleri yakından görsünler, kendi bilgi ve tecrübelerini de bizlerle paylaşsunlar.

Röportaj: Fatih COŞKUN



KUTLU DOĞUM MÜJDESİ "BİR SEVGİLİ GELDİ 6"

İKRA Derneği olarak Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz "BİR SEVGİLİ GELDİ" programının altıncısını bu yıl Esenler Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdik. Program Esenler Hakkı Başar Spor Salonu'nda 19 Nisan 2013 Cuma akşamı yoğun bir katılımıyla yapıldı.

Sunuculuğunu Ahmet YAPICI'nın yaptığı program, Abdulgafur Levent hocamızın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından kürsüye İKRA Derneği Genel Başkanı Mehmet ÇELİK geldi.

Genel Başkanımız Mehmet ÇELİK, konuşmasına "Hz. Peygamber'i (s.a.v.) anmak ve anlamak amacıyla tertip ettiğimiz bu programa yoğun ilgi ve katılımınızdan dolayı teşekkür ederim." diyerek başladı. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) doğumunun süraden bir doğum olmadığını, O'nun doğumu ile birlikte aynı zamanda bir medeniyet doğumu gerçekleştiğini vurgulayan Çelik, bu medeniyetin beş ana özelliği olduğunu belirterek bunları şöyle sıraladı.

- 1) Özgürlük; insanların kula kul olmanın kurtulduğu, Kelime-i Şehadet ekseninde özgürce yaşadığı bir medeniyet,
- 2) Adalet; herkesin hak ettiğini aldığı, kimsenin başkasının hakkını gasp etmediği/etmediği, adaletin hüküm sürdüğü bir medeniyet,
- 3) Eşitlik; insanların hizmette, nimette ve hukukta eşit bir şekilde muamele gördüğü bir medeniyet,
- 4) Cesaret; mensuplarına, inandığı ve Allah'tan aldığı emirleri, her türlü kınamaya ve karşılaştığı tüm engellere rağmen cesaretle yaşama bilinci veren bir medeniyet,
- 5) Merhamet; tüm insanlığa Allah'ın emir ve yasaklarını ulaştırma çabasıyla, insanların azaptan kurtulup, rahmete kavuşmasını sağlamak amacıyla çalışan, merhamet yüklü bir medeniyet.

Genel Başkanımız kurulan bu mede-

nyetin beş özelliğini anlattuktan sonra, özellikle merhamet konusunda Hz. Peygamber'in (s.a.v.) o dönemdeki kral-lara ve devlet başkanlarına tebliğ amaçlı mektuplar gönderdiğini hatırlattı ve Diyanet İşleri Başkanı Sayın Mehmet Görmez'e bu uygulamanın devam ettirilmesi için bir çağında bulundu. Konuşmasının sonunda, İKRA Derneği'nin şu an itibarıyla düzenli kitap okuru sa-

yasının 2.310'e ulaştığını belirtti ve bugünkü programa katkılarından dolayı Esenler Belediye Başkanı'na, İKRA Derneği gönüllülerine ve katılan herkese teşekkür etti.

Daha sonra kürsüye Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Ömer ÇETINKAYA geldi. Öncelikle Belediye Başkanı M. Tevrik Gökşu'nun selamını ilettiler ve âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz.

Peygamber'e olan sevgimizi göstermek üzere bir araya geldiğimizi söyledi. Çetinkaya, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) terbiye metoduna vurgu yaparak, geldiği dönemde karşılaştığı toplumun yapısının ne kadar bozuk olduğunu ve bu yapının nasıl bir terbiye metodu ile dönüştüğünü örneklerle anlattı. O'nun yetiştirdiği neslin bu doğrultuda yaşadığını ve günümüzde de ışık tuttuğunu söyleyerek konuşmasını tamamladı.

Ardından programın asıl konuşmacısı Eğitimiçi-Yazar Vehbi VAKKASOĞLU kürsüye geldi. Hocamız konuşmasında Peygamber Efendimizin farklı yönlerine değindi. Konuşmasındaki bazı satırları şöyle yazdı:

"Bu akşam kardeşliğin anayasasını yazan Hz. Peygamber'i anmak üzere toplandık. Bu programın davetçisi Hz. Peygamber'dir. Şu anda O'nun misafiri



olarak burada bulunmaktayız.

"Günümüzde insanlık, en çok örnek şahsiyetler bulmakta zorluk çekmektedir. Bizler için örnek şahsiyetlerin başında şüphesiz Hz. Peygamber gelmektedir. O'nun örnek oluşu hayatımızın her alanında geçerlidir. İnsanlık, özellikle ka-

dınlar ve kız çocukları, O'nun gelişile onur ve şerefini buldu. Gelmiş olduğu toplumda, kadınların ve kız çocuklarının ne durumda olduklarını hepimiz biliyoruz. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) gelişinden sonra kadınlar ve kız çocukları hak ettiği değeri bulmuşlardır. Bu sebepten dolayı hanım kardeşlerimiz Hz. Peygamber'i (s.a.v.) daha çok sevmelidir.

"O'nun belirgin özelliklerinden birisi de merhamet sıfatıydı. O'nun öldürmeye gelenler O'nda dirilirdi. Uhud savaşında amcası Hz. Hamza'yı şehit eden Vahşi ve ona bu emri veren Hint, Mekke'nin fethinde Müslüman olmayı kabul ettiklerinde onlara kucaak açtı.

"Hz. Peygamber (s.a.v.) fedakarlıkta da örnekti. Kardeşinin nefsinin kendi nefsinin tercih ederdi. Bir gün üzüm yerken alt tarafta bulunan küçük taneleri yiyordu. Neden böyle yaptığını soran sahabelerine "bir kardeşim gelirdi, ona üstteki iri ve lezzetli taneleri ikram ederim" diyordu.

"Hz. Peygamber (s.a.v.) doğruluk peygamberiydi. Söz verdiğinde kesinlikle sözünde dururdu. Bir gün Kâbe yanında buluşmak üzere sözleşti arkadaşını üç gün boyunca, arkadaş gelene kadar orada bekliyordu.

"Hz. Peygamber (s.a.v.) bir eş olarak da en güzel örnektir. Eşlerine, çocuklarına ve torunlarına karşı davranışları hepimiz için, evimize huzur getirecek şekilde örnek teşkil etmektedir. Kısacası hayatımızın her alanında bizler için emsalsiz bir örnektir. Programın son bölümünde sanatçı Mustafa Özcan GÜNEŞDOĞDU ve ekibi sahne alarak programa renk kattılar. Programın çıkışında tüm misafirlere Ahmet YAPICI hocamızın kaleme almış olduğu "Bir Sevgili Geldi" isimli Peygamber Efendimizin hayatını anlatan kitap ve İKRA Dergisinin son sayısı takdim edildi.





Aşığa Yol Sorulmaz

Tarih 11.05.2013 Saat 09'da, 9 güzel adam bir arada. Güzel adamların işleri de güzel olur. Güzel bir yolculuk, güzel bir buluşma için bir aradalar. IKRA DERNEĞİ'nin başlattığı kitap okuma programına, Manisa ve Denizli'den yapılan katkılan yerinde görmek ve orada bulunan, zaman zaman seslerini duydukları ve ama yüzlerini görmedikleri, ellerini tutmadıkları, nefeslerini koklamadıkları kardeşlerini, aynı yolun yolcularını; kendileri gibi ve hatta, kendilerinden mutlaka daha güzel olduklarına inandıkları güzel adamları, örnek insanları görmeye, onları tebrik etmeye gidiyorlar...

Başkanımız Mehmet Çelik'in son anda çıkan mazeretinden dolayı O'nun yerine başkanlığı Genel Eğitim Birimi Başkanımız İhan Uluç kardeşimiz yapıyor. Geziye Merkez Maliye Sorumlusu Hamdi Bakın; Bağcılar Şube Bşk. Hasan Çakar; Tuna Şube Bşk. Talip Demir; Nenehatun Şube Bşk. Ümit Almacı; Güngören Şube Bşk. Erdoğan Aydın; Eğitim Birimi dış ilişkiler sorumlusu İhsan Karadaş; Tuna Şube eğitim birimi sorumlusu Murat Elçiboğa ve genel merkezi yönetim kurulu üyelerinden Emin Altaylı iştirak etti.

Derken Manisa'dayız. Manisa'da



bizi Erkan Akbalık isimindeki çalışkan ve fedakâr kardeşimiz karşılıyor. Erkan Hocam hakkıyla hoca. Kendisi eğitimci, öğretmenlik yapıyor. Bunun yanında Millî eğitim ve valiliğin sosyal projelerinde sorumluluk almış. Kendisi Ağrı'lı bir yiğit. En az kendisi kadar yiğit ve fedakâr Van'lı gelinimiz olan hanımı ile çevresine ışık saçıyorlar. Sıcacık duygularla, sıcacık evinde karşıladı bizi. Zahmet vermeyelim dedik ama, sözleriyle, o tatlı gözleriyle en büyük zahmetin bu söz olduğunu beyan edince başımızı öne eğip girdik evinden içeri.

Mü'min olmak, kardeş olmak ne güzel. Tanımadığı ve ama aynı yolda olduğuna inandığı, aynı acıya ağlayıp, aynı sevince gülümsediğine i-

nandığı bir insanı yüzyıllardır tanıyormuş gibi kucaklamak, bağrına basmak ne güzel. Hamdolsun o Rabbe ki, bizleri kardeş kıldı, bizleri Müslüman kıldı... Orada "birbirlerini sadece ve yalnızca Allah için seven insanları, Allah'ın da sevdiğini" beyan eden hadisi okuduk ve bu hadise muhatap olmakta daimi kalabilmek için dua ettik, amin dedik.

Erkan Akbalık ve arkadaşları, çalışmalarını daha bereketli bir hale getirmek ve "bilinen bir adresleri olsun" için dernekleşmişler. Derneklerinin ismi de yaptıkları, yaşadıkları hareketi temsil ediyor: MANA-DER. Derneklerini ziyaret ettik. Burada her biri bir cevher olan kardeşlerimizle tanıştık. Bir defa daha bu yolun güzel olduğunu ve bu yolun sonunun cennete gittiğini hatırladık, hatırlattık.

MANA-DER henüz yeni, yani yaşı küçük. Ama hedefleri ve umutları çok büyük. Haftanın her günü çalışma yapıyorlar. Hanımlar, gençler, yetişkinler, arapça okumaları, Kur'an dersleri, Üniversite öğrencilerine, lise öğrencilerine yönelik çalışmalar, kitap okuma grupları... Aman Yarabbi! İnsan sayarken bile nefesi tükeniyor. Biz sayarken nefesimiz tükeniyor, yoruluyoruz ama onlar çalışırken yorulmuyorlar, yorulduklarını düşünmüyorlar bile. Derneğimizin başkanı Mustafa Bey kardeşimiz vaiz. Hoş,



sevimli, çalışkan ve muttaki bir kardeşimiz. Yardımcısı ise 60 yaşında bir delikanlı. Billahi 60 yaşında olup da böyle genç kalmış bir insana rastlayanınız çok azdır. Muhasipleri ise hani tabir caizse "anasının gözü" gece boyunca bize "nasıl yaparız, nasıl az para harcaz, çok iş yaparız" diye bir sürü sorular sordu.

Burada yani Manisa'da derneğimiz vesilesiyle kitap okutma çalışması yapan Erkan Akbalık ve Şaban Mert-yürek, zaten tanışıyorlar ve aynı dernekte bu davaya omuz veriyorlar. Ama bu kadar değil. Manisa'da bir de Hasan Alaca kardeşimiz var. Hasan Bey kardeşimiz diğer kardeşlerimizle tanışmıyordu. Bu vesileyle onları da bir araya getirdik ve tanıştırdık. İnşallah bundan sonra bir ve beraber olarak daha güçlü bir çalışma sergileyip, daha güzel neticelere ulaşacaklar.

Yaptıktan çalışmaları takdir etmek için gelmiştik Manisa'ya... Elbette bizim takdir etmemiz için yapmıyorlardı yaptıklarını, kitap okutma çalışmalarını. Ama "kula teşekkür etmeyen Allah'a şükredemez" ilahi beyanıydı bizi buralara getiren. Ve sıra teşekkürlerimize gelmişti. Tabii teşekkür derken bizim dernek olarak çok da cürmümüz yoktu. Ama olsun "ateş olup cürmümüz kadar da olsa yer yakmak için" yukarıda adlarını andığımız kardeşlerimize hürmet, muhabbet ve şükran duygularımızla birlikte plaket, derneğimizin logosunu taşıyan çanta ve kalem takımı hediye ettik.

Burada, derneğin çalışanlarını, üyelerini, bizimle hemhal olan, "bunlar İstanbul'dan gelen Müslümanlar" diye adeta başlarının üstünde oturtan kardeşlerimizin ismini tek



tek saymıyoruz. Ve unutmasınlar, unutmasınlar ki Allah'ın melekleri unutmaz. Ve unutmasınlar, umutlanınlar; o melekler onların ismini hem de yıldızlı harflerle yazdılar. Mahşerde görecekler o yazılan inşallah.



Ertesi gün yani 12.05.2013'de Manisa'nın en eski camii olan Hatuniye Camii'nde sabah namazını kıldık, kardeşlerimizle hejalleştik ve yine bismillah diyerek yola çıktık. Yolumuz uzundu. Bir de Denizli'miz





vardı planımızda.

Kahvaltı yapmadığımızdan ve karımız aç olduğu için gözümüz kahvaltı yapacak bir yer arıyordu. Ama hak getire. Bir de yabancılık olunca... Bu defa Emin Atalay, "Denizli'de olduğunu öğrendiği ve bizlerin mutad ziyareti akabinde kendisiyle görüşmek üzere sözleştiği- fakültenin alt sınıf arkadaşı ve şimdinin Denizli Milletvekili olan Av. Bilal Uçar'ı arayarak "size yük olmak için aramıyoruz, ancak burada kahvaltı yapacak bir yer de bulamadık, nereyi tavsiye edersiniz?" diye sorunca, Bilal Bey bizlere unutamayacağımız bir kahvaltı yaptıracağını söyledi. Saygımız kalabalıklığını, yük olmaktan ka-

cındığımızı beyan etsek de fayda etmedi.

Meğer evine "davetsiz misafir" olacağımızı Dilek Üzüm ablamız, her sene bu günlerde anne-babasının

hayna "sac ekmeği" pişirir ve gelenlerin kimliğine sayısına, cinsiyetine bakmadan, evinin terasında çay veya ayran eşliğinde ikram edermiş. Sadece anne ve babasının hayna,



onların sevabına. Bu sene sac ekmeğinin arasına "gatveemek için yayıveedigleri ısıbanag" tam tamına 100 kilo imiş biliyor musunuz? Dilek Üzüm ablamız utanıp sıklığımızı görünce, "bu nasip işidi be oolum, bak tee İstanbullardan bizim egmemizi yimeye gelvemişsiniz" diyerek, klasik Denizli şivesiyle "yin gari" diyerek bize ikramları bollastırdı.

Böylece kahvaltımızı Denizli AK Parti milletvekilleri, Av. Bilal Uçar, Nihat Zeybekçi ve Mehmet Yüksel ile Denizli Belediye Başkanı Av. Osman Zolan ve Denizli'nin sıcacık insanlarıyla birlikte yaptık.

Siz İKRA DERNEĞİ mensuplarının, sevenlerinin adını duyuran, onların yolunu devam ettiren ve böylece Denizli'de sesimizi duyan Ali Cenk ve Murat Yılmaz kardeşlerimizi Merkez Camii'nde beklemeye başladık.

Birazdan gözleri fir fır dönen "nerede hizmet kervanı var ben de katılmak istiyorum" diye yanıp sönen iki genç koşa koşa geldi oturduğumuz yere... Sanlıklar onlarla, yolları beklediğimiz, özlediğimiz dostlarla sanılır gibi. Sonra buyur ettik onları da çay muhabbetimize.

Kitap okuma programını yürütme ve dolayısıyla Denizli'de uygulamaya başlayan ilk kardeşimiz olan Ali Cenk Bey kimyager. Kayınbabasının üzüm bağları var. O da bu üzüm bağlarından toplanan siyah üzümün çekirdeklerini, kendi geliştirdiği usulle öğütüyor ve gıdalara katıyor, bunlarla özel gıdalar üretiyor. Meyve suları, helvalar, çeşitli tatlılar ve gıdalar. Aynı zamanda -reklam olmasın için ismini zikretmediğimiz- bitkisel ilaçlar hususunda hatırı sayılır meşhur bir prof. a da bu çekirdek tozlarını özel olarak üretilip, paketliyor.



Ali Cenk kitapları öncelikle akrabalarına okutmaya başlamış, sonra da bu halka çok büyük olmasa da yayılmış, büyümüş. Giderek bu işten Murat Yılmaz da haberdar olmuş. Murat Yılmaz Bey, Ali Cenk'in eniştesi aynı zamanda. Öğretmenlik yapıyor. O da öğrencilerine okutuyor derneğimiz listesindeki kitapları. Şu anda keyfiyet ve kemmiyet olarak boynuz kulağı geçmiş ve Murat Bey'in takip ettiği kitap okurları Ali Bey'in kitap okurlarını çoktan sollamış.

Bu tatlı telaş içinde Murat Yılmaz Bey kardeşimize derneğimizin çalışmalarını yürütmesinin teşekkürü sadedinde plaket, Derneğimizin logosunu taşıyan çanta ve kalem takımını Emin Atalay, Ali Cenk'e de İlhan Uluç Bey kardeşimiz takdim ettiler.

Ve yine yola revan olduk, maksudumuz İstanbul idi.

Bir sevinç vardı hepimizde..Bir değil bin sevincimiz vardı... İstanbul Esenler'de, mevsimin hiç de uygun olmadığı, yağmurların neredeyse yağmadığı, Şubat Rüzgarlarının soğuk mu soğuk estiği o zamanlarda bir avuç "Allah" diyen delikanlının attığı tohum, taa Esenler'den nerelere kadar uzanmıştı, nerelerde mey-

ve vermiş, neş-ü nema bulmuştu?! Hem de bizim daha belki ismini bile bilmediğimiz, kokusunu duymadığımız, toprağına basmadığımız nerelere... Ve kim bilir daha nerelere gidecekti. Allah dilerse olmaz mı?

Ve kimbilir bu aşk, bu ziyarete aştı bizi daha nerelere götürecekti, nerelere çekecekti...

Hani hep şürlerde, romanlarda anlatıldığı gibi, inanmayacaksınız belki ama, o güzelim güneşli hava, sanki bizim hüzünümüze eşlik ederse, biz ağlayamasak da (belki de bir taraftan sevindiğimiz için ağlamıyorduk) nasıl da bardaktan boşancasına ağılıyordu. O rahmet yağmurları nasıl da yağıyordu.

Ve evimize gelmiştik elhamdülillah... Yenilenerek, bilenererek, heyecanla donanarak ve enerji ile dolarak, İman enerjisi ile. Evimize geldik gelmesine ama, yeni yolculuklar, yeni kavuşmalar, yeni ayrılıklar bizi bekliyor gibi. Yoldaki konuşmalarımızdan hep o anlaşılıyordu. Hep o anlatılıyordu. Yürümek, yürümek, yürümek... Durmamacasına ve hatta koşarcasına yürümek. Bakalım Rab-bim bundan sonra nereye işaret etti?! Nasip!





TAKDİRNAME TÖRENİ BİLGİYE HAKİM OLAN DÜNYAYA HAKİM OLUR

İKRA Derneği olarak bir nevi açık öğretim İlahiyat Fakültesi konumundayız. Nasıl ki İlahiyat fakülteleri 4 yıllık bir eğitim programına sahip, bizim okuma programımızda 4 seviyeden oluşuyor. Düzenli ve gayretli okumalarıyla buldukları seviyeden bir üst seviyeye geçen okurlarımıza tebrik etmek ve okumalarına destek olmak sadesinde eğitimci-yazar Sait ÇAMLICA beyin konuşmacı olarak katıldığı bir "takdirname programı" icra ettik. 2. seviyeden 3.seviyeye ve 3.seviyeden 4.seviyeye geçen kitap okurlarımıza Takdirname'lerinin verildiği program, 18 Haziran, Salı akşamı E-senler Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Ahmet YAPICI hocamızın yaptığı program, E-buzer KOÇ hocamızın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından kürsüye selamlama konuşmalarını yapmak üzere Genel Başkanımız Mehmet ÇELİK geldi. Çok zor bir yola koyulduklarının farkında olduklarını ifade eden Genel Başkanımız, şu an itibarıyla 2.400'ün üzerinde düzenli kitap okurumuz olduğunu beyan etti ve kitap okurlarımıza şöyle seslendi: "Okuma işini, öncelikle kendi iç ve dış dünyanızda hayata geçirmeniz; işinizi, uygulamanızı Allah'a göre, Peygamber'e göre yapmanız; aile hayatında Resulullah (sav)'a uygun bir dünya hayatı hedeflemeniz gerekir. Bir başka hedefiniz; ben bana gösterilen bu kitapları okudum, bu işi görev bildim, işte ispatı; ey dünya, ey IKRA ailesi, ey nefsim! Okumak dünyayı değiştirmekti. Bu hedef doğrultusunda hareket etmelisiniz. Hedef, değiştirmek değilse okumayı yeniden gözden geçirmeniz gerekir.

Genel Başkanımızın konuşmasından sonra, programın sunucusu Ahmet YAPICI, konuşmacı Sait ÇAMLICA hakkında kısaca bilgi verdi. Bu takdimden sonra Sait ÇAMLICA kürsüye geldi. İşte Çamlıca hocamızın konuşmasından öne çıkan bazı başlıklar:

- "Gençlerde iş yok" cümlesinden vazgeçin.
- Zamanın tuzaklarından çocukları koruyun
- Hayatınızı TV-kumanda olarak geçiriyorsanız, namazı bile reklam arasında kıyıyorsanız; bizim gençliğimizde diye cümle-

ler kurmayın.

- En büyük yanlış, okuma işini diploma almak zannetmektir. Nice öğretmenler, imamlar, üniversite mezunları var ama doğru düzgün kitap okumuyorlar.
- Bir gün çocuğun birisi annesine karnesini uzatır. Anne karneye bakar ve karnede 1'leri gördükçe iyice sinirlenir. Tam çocuğu tokatlayacakken çocuk bağırır: "Anne dur, bunu sandıktan çıkarımdır. Bu senin karnen. :))"
- Kurtlar vadisine önem verdiğimiz kadar Kur'an vadisinde dolaşmaz ve Kur'an bize ne anlatıyor diye Kur'an'ı incelemesek durumumuzda çok da bir değişime olmayacaktır.
- Ha hapishanede dört duvar arasındasın, ha düşünmediğin okumadığın için dışarda bir hayat yaşıyorsun. Zihinsel mahkumların dört duvar arasında mahkum olanlardan bir farkı yok.
- Bir gün hapishanede seminer veriyorum. Dedim ki: "Kamuda veya herhangi bir yerde çalışan birisin ve sana, iş yapmak, senden iş almak için geliyorlar. Yanlarındaki evrağın arasına da sizin için hediye koymuşlar. Bizim o hediyeyi, o rüşveti almayacak ve karşısındakini bu konuda ikaz edecek namuslu insanlara ihtiyacımız var." Bu sözümden sonra salon buz kesti, bir soğukluk oldu. Daha sonra gardiyan dedi ki: "Hocam sen ne yaptın? Bunları hepsi rüşvet suçundan yatıyor. Acı olan tarafı ise rüşvet suçundan yatan bu mahkumların hepsinin üniversite mezunu olması.
- "Alimin mürekkebi şehidin kanından üstündür." buyruluyor Hadis-i Şerifte.
- Allah, Kur'an'da namazdan, oruçtan, diğer ibadetlerden bahsettiğinden daha çok tefekürden bahseder, akletmekten bahseder.
- Fatih Sultan Mehmed'in sabaha kadar kitap okumaktan gözleri kan çanağına dönmüştü.
- Yavuz Sultan Selim sefere gittiğinde yanında 3 katlı kitap taşıttırılmış ki, yolda da okuyayım diye.
- Bilgiye hakim olan dünyaya hakim olur. İnançlı, imanlı biri i-



seniz kansere tedavi bulacam diye uğraşsınız; imansız kafir biri i-seniz atom bombası bulacağım diye uğraşsınız. Yaratın Rabbinin adıyla okumazsan zulmedersin.

- Osmanlı Devleti bilgisiyle hükmetmiş. Farklı inanç ve kültürlerle sahip insanlar uzun yıllar bir arada tutabilmeyi bilgi ile hükmetmelerine borçlular.
- Endülüs Devleti ortadan kaldırdığında nehre atılan kitaplar yüzünden nehir günlerce mürekkep akmış.
- Ölümlere Ya-sın gönderme alışkanlığından vazgeçelim, mealini okuyalım. Kur'an diriler için, ölümler için değil. Ben mealini de okuyorum diyorsan o zaman ölümler için Ya-sın oku. Ama önce bu Ya-sın bana ne diyor diye bir düşün, öğren.
- Kur'an'ın içeriği konusunda müzakere yapın. Evde tv izlemek ile vakit kaybedeceğinize, arkadaşlarla çay muhabbeti esnasında kendi aranızda Kur'an'ı müzakere edin, inceleyin.
- Günde 40 defa secdeye giden kişi bir de stres yüzünden ilaç kullanıyorsa bu durumda sıkıntı vardır. Kur'an'da geçen bilgiyi uygulamazsan ilaç kullanmaya devam edersin.
- Mide boş kaldığında gözlerin feni gider, beyin boş kaldığında sözlerin tesiri gider. Mide boş kaldığında vücudtaki yağları tüketir, sonunda kemikler sayılı hale gelir; beyin boş kaldığında "bizim zamanımızda.." dersin. Halbuki sen kendini yenilemediğin için eskise saplanıp kalmışsındır.
- Zihnen kendini yenilemeyen insan, "nerde bizim zamanımızdaki çocuk" ifadesini çok kullanır.
- İnsan beyni değirmen taşına benzer, içine bir şey atmazsa kendini öğütür. (İbn Haldun)
- Öğrenme durunca beyin durur.
- Düşünmeyen adam görmez.
- Bilgi avcılığı yapmak lazım. Bunun için şu 3 şeyi her zaman yanınızda bulundurun: Kitap, not defteri ve kalem.
- İmamlar tefsir ve fıkıhtan önce psikoloji-sosyoloji okunurlar. Biri, bireye; diğeri topluma hitap eden iki bilim dalı bunlar.
- Akıl dili kaledir, alim unuttur, kalem unutmaz.
- İbadetlerde efdal olan az da olsa sürekli olmalıdır. Dolayısıyla her gün şu kadar sayfa okuyacağım diye yola çıkıyorsan, o gün i-

çin hedef sayıyı tutturamazsan dahi kitap okumadığın gün olmasın.

Sait ÇAMLICA hocamızın konuşmasının ardından 2.seviyeden 3.seviye; 3.seviyeden 4.seviye geçen okurlarımıza takdimneleri verildi.

Her seviyede ortalama 21 - 22 kitap var (tefsir gibi çok sayıda ciltten oluşan kitapları da 1 kitap olarak değerlendiriyoruz) ve 2.sınıfı bitiren bir okur ortalama 20.000 sayfa, 3.sınıfı bitiren ise ortalama 35.000 sayfa kitap okumuş oluyor.

2. sınıfı bitiren 3. sınıfa geçen arkadaşlarımız; Ali AŞKINGİL, Nurettin SARAÇ ve Zeynel UNAL'a Genel Merkez Eğitim Birimi Başkanımız İlhan ULUÇ tarafından, Fahri KALKAN, Vahtettin YAŞAR, Ömer ALTUNTAŞ ve İsmail DEMİR'e Esenler Şube Başkanımız Yakup YEMEZ tarafından, Ahmet Kadir SAATÇİ, Erkan ÇIRAK, Mehmet TANRIKULU ve Murat GÜLENGİL'e Nenehatun Şube Başkanımız Ümit ALMACI tarafından, Ahmet SARI, Naim YORULMAZ, EROL ÇELIKSAYDAN ve Battal YIKILMAZ'a Bağlar Şube Başkanımız Hasan ÇAKIR tarafından, Tuncay AYDIN, Aydın DEMIRKAZIK, Muammer VURAL ve Nevzat AFACAN'a Tuna Şube Başkanımız Talip DEMİR tarafından, Ali BALIK, Abdurrahman ATALAY, Sinan SOLMAZ ve Ahmet ŞİMŞEK'e Güngören Şube Başkanımız Erdoğan AYDIN tarafından, Rıza TON, Nadir TORUN, Yunus SOYLU ve İsmail ÇORUZ'e Kurucu Başkanımız Emin ATALAY tarafından,

3.sınıfı bitiren 4.sınıfa geçen arkadaşlarımız; Hakan ÖZTÜRK, İbrahim ULUÇ, Mehmet YILMAZ ve Cengiz BOZTEPE'ye Genel Başkanımız Mehmet ÇELİK tarafından, Bünyamin AYDIN, Bilal KURHAN, İsmet MİMARLAR ve Yakup YEMEZ'e Eğitimci-Yazar Sait ÇAMLICA tarafından takdimneleri verildi.

Ayrıca 2.seviyeden 3.seviyeye geçen bayan okurlarımız; Rahime DİKBAŞ, Fatma DEMİR, Sevim YILMAZ, Seviye BAKIN, Gülay BESLER, Fatma DEMIRKOL, Münvevver YAVUZ, Yeliz ERBAY ve Emine YEMEZ ile

3.seviyeden 4.seviyeye geçen; Kezban YILMAZ hanım kardeşlerimizde de kendi aralarında tertip edilecek bir programda takdimneleri verilecektir.



Yurtdışında Yaşayan Filistinli Alimler Birliği Meclisi'nden Derneğimize Ziyaret

Nerede olursa olsun İslam ümmetinin ezilen ve mazlum halklarına yardım etmek ve özellikle Filistin'in işgalden kurtarılması için çalışmalarda bulunmak üzere kurulan, Yurtdışında Yaşayan Filistinli Alimler Birliği Meclisi heyeti, 04 Mayıs 2013, Cumartesi akşamı Derneğimizi ziyaret etti. Başkan Abdulgani El-Temimi ve Genel Sekreter Dr. Nevvaf Tekruri'nin de yer aldığı ziyarette, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler paylaşıldı.

Yurtdışında Yaşayan Filistinli Alimler Birliği Meclisi başkanı Abdulgani El-Temimi, Filistin meselesinin bütün ümmetin meselesi olduğunu, bu nedenle bir taraftan bütün Müslümanlara bu konudaki sorumluluklarını hatırlatmak için çalışmalarda bulduklarını; diğer taraftan kendilerinin de, sadece Filistin için değil, bütün Müslümanların meseleleriyle ilgilendiklerini ve çalışmalarda bulduklarını ifade etti. Yapılan çalışmalar hakkında de-



taylar verdi.

Derneğimizin Genel Başkanı Mehmet ÇELİK de, önce Dernek olarak yaptığımız çalışmalardan bahsetti, ardından da Filistin'in, bizim kendi meselemiz olduğunu ifade etti ve Dernek olarak Filistin konusunda yaptığımız çalışma ve programlar hakkında bilgi verdi.

Başkanlar tarafından yapılan genel bilgi paylaşımının ardından, herkesin duyduğu, düşünce ve ziyaretten duydukları mutluluğu ifade etti. Bu ifadenin küçük bir kısmı, dil ile tercüme vasıtasıyla, büyük bir kısmı da gönülden gönüle doğrudan oldu. Gerçekten de misafir heyetin başkanı Abdulgani El-Temimi'nin şu ifadeleri, aslında herkesin ortak duygusunu yansıttıyordu:

"Sizlerle sadece bir saati aşkın bir süredir birlikteyiz; ama burada kendimizi bir misafir gibi değil, çok eskiden beri birlikte olduğumuz en yakın dostlarımızın arasında gibi hissediyoruz. Yine çoğunuzla dil vasıtasıyla doğrudan anlaşamıyoruz; ancak gönüllerdeki karşılıklı sevgi ve İslam kardeşliği sayesinde, dile de gerek olmadan duygu, düşünce ve sevgimizi hiçbir zorluk çekmeden birbirimize aktarabiliyoruz. Şu anda burada "Müslümanlar ancak kardeşdir" ayet-i kerimesinin anlamını fiili olarak yaşıyoruz."

Bu duygu ve atmosfer içinde geçen ziyaret, Allah yolunda, Filistin ve bütün Müslümanlar için birlikte yürümek ve mücadele etmek azim ve kararlılığıyla sona erdi. Yüce Allah, hepimize, Saff suresi 4. ayetinde sevdiğini beyan ettiği şu kullarından olmayı nasip etsin inşallah: "Muhakkak ki Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir yapı gibi saf bağlayarak savaşanları sever."

2012-2013 Eğitim Yılı Değerlendirme Toplantısı

2012-2013 eğitim yılının değerlendirme toplantısı 15-16 Haziran tarihleri arasında İlim Kültür ve Yayma Derneği'nin Çatalca Erkek öğrenci yurdunda gerçekleştirildi.

Cumartesi 20:00 gibi ulaştığımız bu güzide mekanda önce akşam yemeğimizi yedik, ardından akşam namazına geçildi ve peşinden de herkesin birbirini görebileceği şekilde çembervari oturularak tanışma faslına geçildi. Farklı memleketlerden, farklı mesleklerden, farklı yaşlardan, farklı eğitim gruplarından oluşan OKUMAK ve OKUTMAK azmi ile gayret gösteren, hayra davet eden bu güzel arkadaşların kendilerini tanıtmaları ve İKRA AİLESİ ile tanışmalarını anlatmalarını bittiğinde saatler 00:30'u gösteriyordu.

Ertesi günü sabah namazı ile başlayan hayat sonrası 8'deki kahvaltının ardından toplantılar faslına geçildi. Önceki senelerde yaptığımız birimlerin bilgi vermesi yerine bu sene şubelerde görev yapan arkadaşlarımız söz aldı. Okumanın farkı burda olsa gerek, arkadaşların çoğu hatip olmuşlar, maşallah.

Öğle yemeğinden sonra gerçekleştirilen 2.bölümde söz hakkı alan birim başkanları kendi fikir ve görüşlerini serdederek arkadaşların sorularına da cevap vermiş oldular. 3. ve son bölümde genel başkanımız Mehmet ÇELİK bey söz aldı ve yaptığımız işin öneminden ayetler ve hadisler ışığında bahsetti.

Yeni eğitim yılının (2013-2014) başkanlarla dolu geçmesi duası ile...

Yeni eğitim yılının (2013-2014) başkanlarla dolu geçmesi duası ile...





İsteyen, Okumaya Her Zaman Vakit Bulur

İnsan beyni okuyarak beslenir ve bilgiler güçlenir. Okuyan insanların farklı bakış açıları vardır. Kelime dağarcıkları yüksektir. Bilgi edinme istekleri vardır. Kitap okumak, düşünceleri besler ve güçlendirir. Tıpkı bir pusula gibi insana yol gösterir. Kitap okumayı sevenler genel kültür bakımından da üst seviyelerdedirler. Genel kültür, toplumca önemsenen ve saygı duyulan bir değerdir.

Okumanın ne yaşı ne de zamanı vardır. İnsan istediği her zaman bir şeyler okuyabilir. Yeter ki okumayı gerçekten istesin. Birileri istedi diye ya da zorla kitap okunmamalıdır. Okuma hevesi ve isteği öncelikle insanın kendi içinde olmalıdır. Okumak için, ille de beş yüz sayfalık bir kitabı bitirmek gerek-



mez, bazen bir sayfa bile o kadar çok şey anlatır ki insana. Okumanın satın, sayfası, gerekçesi olmaz. Okumanın bir gerekçesi olacaksa eğer o da okumak olacaktır. Okuyan insanlar dünyayı ve olayları farklı bakış açılarıyla değerlendirebilirler. Konuşurken ya da yazarken fazla zorlanmazlar. Çünkü kelime hazneleri çok geniştir. İnsan okuduğu her kitaptan ya da yazıdan

ne kadar yeni kelime öğrenirse, bilgi havuzu da o kadar dolu olur. Bu havuzu doldurmak bizim elimizdedir. Okumanın bizlere sayısız faydası vardır. Önemli olan bunun değerini bilmektir. Kitap okularımızdan Halit Altuntaş kardeşimizi ticarethanesinde ziyaret ettik. Kendisi bizi ticarethanesinde ağırladığı için şükranlarımızı sunuyoruz. Hem esnaf olmak hem de bol bol kitap okumak zor olsa gerek. Mamafih kendisi müşterilerinin olmadıgı zamanı boş oturmaktansa bol bol kitap okuyarak geçirdiğini belirtiyor. Ve en küçükten en büyüğüne kadar her fırsatta insanlara kitap okumaları gerektiğini anlatıyorum diyor. Bizlerde kendisine dua edip kitap okumadaki başarılarını devamını Allah'tan niyaz ediyoruz.

İlim Sohbetleri Devam Ediyor



Bağcılar Şubesi olarak ilmi sohbetlerimiz her hafta Salı akşamları saat 21:00/21:30 arası devam etmektedir. Her hafta farklı bir hocamızın sohbetlerinden fayızlanmak için sizleri de Derneğimize bekleriz.



Kur'an-ı Kerim Okumasını Bilmeyen Kalmamasın

"Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyen kalmamasın" sloganı ile Kur'an öğrenme seferberliği başlatan İKRA Bağcılar Şubesi, bu gayretinin verimlerini almaya yavaş yavaş başladı. Kur'an-ı Kerim'i öğrenenlerin ve okuyanların sayısının her

geçen gün arttığını görmek bizleri mutlu etmektedir. Kur'an okumasını öğrenen kardeşlerimize yönelik olarak düzenlenen bu yılki programda, bu başarılı kardeşlerimize teşekkür hediyeleri Kur'an-ı Kerim hocamız Hasan Usta ve Genel

Başkanımız Mehmet Çelik tarafından verildi.

Öğrencilerimize şükranlarımızı sunarken buradan bir de çağrıda bulunuyoruz: Kur'an-ı Kerim öğrenip, ailenize ve yakınlarınıza da öğreterek müminlerin en hayırlısı olmak istemez misiniz? Bizler Bağcılar Şubesi olarak haftanın 4 günü (Pazartesi, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri) buradayız. Kur'an-ı Kerim öğrenmek, onun ışığında yaşamınıza devam etmek ve örnek bir mümin olmak için sizleri de şubemize bekliyoruz.



Yeni Bir Yuva, Yeni Bir Okul

Kitap okularımızdan Cumhur DAGDAGÜL kardeşimiz 28.04.2013 tarihinde dünya evine girmiş bulunuyor. Bağcılar Şubesi olarak bizler de kendisini bu mutlu gününde yalnız bırakmadık. Kendisine hayırlı ve bereketli bir yuva diler mutluluklarının daim olmasını cenabı Haktan niyaz ederiz. Bu yuvanın aynı zamanda, içinde kitap okunan, ilim öğrenilen bir okul olduğundan da şüphe etmiyoruz.

Kutsal Topraklardan

Kutsal topraklara gidip umre ziyaretini yapan Mehmet GÜR kardeşimizi evinde ziyaret ettik. Yapmış olduğu umre ibadetini, Yüce Allah'dan (c.c.) kabul etme niyazında bulunup kendisini tebrik ettik. Kendisinin kutsal topraklarda yaşadığı, heyecanı mutluluğu ve tekrar gitme arzusunun kendi dilinden dinleyip heyecanına ortak olduk. Kardeşimiz o topraklardaki yaşamı, manevi-

yat duygusunun dile getirilemeyeceğini ve en kısa zamanda tekrar gitmek istediğini belirtip umre ya da hacca gitmeyen kardeşlerimize de imkânları el veriyorsa hemen gitmeleri tavsiyesinde bulundu. Biz de henüz kutsal topraklara gidememiş olan kardeşlerimizin bir an önce oralara gitmesi için dua eder ve Mehmet kardeşimizin ikramlarından dolayı kendisine teşekkür ederiz.



BİR DOST, BİR ZİYARET

Esenler Şubesi Eğitim Birimi olarak kitap okuyucularımızdan Levent BOR kardeşimizi 24 Mayıs Cuma akşamı evinde ziyaret ettik.

1985 doğumlu, aslen Yozgatlı olan kardeşimiz Turizm Sektöründe çalışmakta, yüksek okul mezunu, evli ve 1 çocuk babasıdır. İKRA Derneği İle Eğitim Birimi'nde görevli Battal YIKILMAZ ile beraber çalıştığı



dönemde tanışan Levent BOR kardeşimize Derneğimizin çalışmalarında ayrıntılı bilgiler verdik ve kendisinden de Derneğimiz ve çalışmalar hakkındaki düşüncelerini aldık. Aynı zamanda kendisini İKRA ailesi ile çalışmaya davet ettik.

Eğitim Birimi olarak başta Kuran-ı Kerim olmak üzere kendisine hediyelerimizi takdim ettik.

Kardeşimize ikramları, muhabetini ve misafirperverliği için teşekkür eder, ailesi ve sevdikleri ile beraber hayırlı bir ömür geçirmesini Yüce Mevladan niyaz ederiz.

EDEP HAYATIMIZIN TAMAMINI KAPLAR

Edep hayatımızın tümüdür aslında. Peygamber efendimiz (sav) bir gün yolda yürür iken yol boyu oturan sahabeleri görür ve uyarır, yola oturmamın diye. Bunun üzerine sahabelerden biri, Ya Resulullah işimiz gereği oturuyoruz. Peygamberimiz; o zaman hakkını vereceksiniz, gelene geçene selam vereceksiniz, insanları engellemeyeceksiniz, yolu işgal etmeyeceksiniz, buyurur. Mehmet Çelik hocamız tefsir dersinde Ahzap suresini ve bu surede ele aldığı edep konusunu işledi. Surede, bazı kimselerin, Hz. Peygambere verdiği sıkıntı dile getirilmiş ve Müslümanlar bu konuda uyarılmıştır:

"Ey inananlar! Peygamberin evlerine, yemeğe çağılmaksızın vakitli vakitsiz girmeyin, fakat davet edilerseniz girin ve yemeyi yijince dağıtın. Sohbet etmek için de gidip oturmayın. Bu haliniz peygamberi üzüyor, o da size bir şey söylemeye çekiniyordu. Allah gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamber eşlerinden bir şey isteyeceğinizde onu perde arkasından isteyin.



Bu sayede sizin kalplerinizde onların Kalpleri de daha temiz kalır. Allah'ın Peygamberini üzmeniz ve O'ndan sonra eşlerini nikahlamamız asla caiz değildir. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahdır." (Ahzap suresi: 53)

Gerek bu ayette Müslümanlardan istenen incelik ve anlayış, gerek Peygamber Efendimizin benzer durumlardaki uyarı ve yönlendirmeleri dikkate alındığında; edep, zerafet ve inceliğin, Müslümanların hayatlarının tamamını kuşatan en berrakıdır.

lürigin özelliklerden olması gerektiği anlaşılır. Çünkü İslâm medeniyet dinidir. Medeni insan her şeyi ile örnektir. Oturması, kalkması, konuşması, yemesi, içmesi vs... Bu sebeple müslümanlar olarak bizlerin örnek şahsiyetli kimseler olmamız ana kuralımız olmalı. Mehmet Çelik hocamızın sohbetinin ardından, sabır ve gayretiyle Derneğimiz kitap okuma programının 1. sınıfından 2. sınıfına geçen Halil EKİNCİ kardeşimize sertifikası verildi. Ayrıca sohbetin ardından yapılan çekilişte Derviş AVŞAN kardeşimize de hediyesi takdim edildi. Yine Derneğimizin Gençlik Birimi tarafından düzenlenen Sıyer Bilgi Yarışması'na Şubemizden katılan ve 1. olan Eray AÇIKGÖZ kardeşimize de hediye takdim edildi. Sohbetlerimiz haftanın her çarşamba günü saat 21.00 -21.30 arası devam etmektedir.



Tuna Şubemiz Ramazan'a Hazır

Eğitim - öğretim döneminin sona ermesiyle yaz dönemini ve 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayını en güzel şekilde değerlendirecek bir planlama yaptık. Kız çocuklarına yönelik Kur'an-ı Kerim dersi, kitap okurlarımıza iftar programı ve masa başı tabir ettiğimiz Bedrettin hocamızın Pazartesi-Perşembe ve Cuma akşamları tefsir derslerine devam edilecek.

Tuna Şubesi Yönetim Kurulu bütün bunları görüşmek üzere bir araya geldi. Özellikle Cuma akşamı sohbetlerinin Ramazan ayı içerisinde teravih namazıyla çıkışması nedeniyle bir süreliğine ara verilmesine karar verildi.

Ramazan ayının ardından aynı heyecanla Cuma akşamı sohbetlerimiz devam edecek. Bizlerden dualarını, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen tüm gönül dostlarımızı, ramazan ayı içerisinde ve sonrasında gerçekleştireceğimiz programlarımıza bekliyoruz.



TUNA ŞUBESİ YAZ KUR'AN KURSUNA BAŞLADI

Öğrencilerimiz bedenlerinin yanında ruhlarını da dinlendirmek istiyorlar. Tuna Şubesi, bu yıl ki eğitim-öğretim yılının tamamlanmasının ardından Yaz Kuran Kursu hizmetlerini başlattı. Tatil yalnızca gezmek, eğlenmek ve uyumak olarak algılanmayan velilerimiz ve öğrencilerimizle büyük bir tanışma programı gerçekleştirildi. Yaz Kur'an Kursumuzda öğrenciler ve hocalarımız bir araya geldik. Bu kaynaşma programında öğrenciler neşeli ve keyifliydi. Sevgi ve saygıyla büyük dayanışma sergilediler. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin gözlerindeki ışıltı hocalarımıza daha fazla şevk verdi.

Program hakkında bilgisine başvurduğumuz Eğitim Komisyonu: "SİZİN EN HAYIRLILAR KUR'AN-İ KERİMİ ÖĞRENEN VE ÖĞRETENİ-NİZDİR" hadisi şerifini düstur edini başlattı. Tatil yalnızca gezmek, eğlenmek ve uyumak olarak algılanmayan velilerimiz ve öğrencilerimizle büyük bir tanışma programı gerçekleştirildi. Yaz Kur'an Kursumuzda öğrenciler ve hocalarımız bir araya geldik. Bu kaynaşma programında öğrenciler neşeli ve keyifliydi. Sevgi ve saygıyla büyük dayanışma sergilediler. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin gözlerindeki ışıltı hocalarımıza daha fazla şevk verdi.

Fezâilü'l-Kur'an'da: "Yine Kur'an-ı Kerim: 'Allah'ım! Ona şeref elbisesi giydirdi' diyecek; hemen o zâta elbiselerin en değerlisi giydirilecek. Sonra Kur'an: 'Rabb'im! Ona şeref tacı giydirdi' diye niyâz edecek; o kimsese şeref tacı giydirilecek. Sonunda Kur'an-ı Kerim: 'Ya Rabbil O kulundan razı ve hoşnut ol! Senin hoşnutluğundan üstün bir şey yoktur.' diyerek Kur'an okuyan kimseyi mânevî mertebelerin en yükseğine ulaştıracak." İfadesinin bulunduğu dikkat çekti. Öğrencilerimizin bedenini dinlendirmenin yanında maneviyatını da dinlendirme imkânı sunan kursa katılımın daha da artması bekleniyor.



VIDEO SOHBET

www.ikradernegi.com

Nenehatun Şubemizde her Salı akşamı 21.00-21.30 arası sohbet düzenleniyor. Bu sohbetleri dinlemek isteyen de, çeşitli nedenlerle sohbetlere katılmayan dostlarımız veya bu sohbetleri dinlemek isteyen hanım kardeşlerimiz için bir çözüm bulduk. Artık bütün sohbetlerimizi videoya kaydedip sitemizde yayınlıyoruz. Sohbetlerimizi dinlemek isteyenler www.ikradernegi.com isimli sitemizi ziyaret ederek (Nenehatun Şube seminerler sekmesine tıklayıp) bu sohbetleri dinleyebilirler.



BAHAR MEVSİMİNDE PİKNIK

26.05.2013, Pazar sabahı saat: 07.00'de Nenehatun Şubemizde kitap okurlarımızla ve aramızda katılan genç kardeşlerimizle Silivri, Selimpaşa'da piknik programı düzenledik. Sabah kahvaltısının ardından, sünnet olduğu üzere önce tanışma faslı icra edildi, ardından Eğitim Birimi başkanımız Fahri KALKAN bir konuşma yaptı. KALKAN konuşmasında, sohbetler, kitap okuma, Kur'an dersleri ve sosyal faaliyetler gibi Derneğimizde yapılan çalışmalarından bahsetti. Bu program ve faaliyetlere katılarak kendilerini geliştiren ve bilgilerinin artı-

ran kardeşlerimizin, bununla yetinmeyip yakınlarının ve arkadaşlarının da bu çalışmalarından istifade etmelerine vesile olma çalışmalarını istedi.

Eğitim Birimi başkanımızın konuşmasının ardından voleybol ve futbol maçları yapıldı. Öğlen vakti geldiğinde namazımızı kılıp, açık ve temiz havada, bir hayli de acıkmış olarak öğle yemeğini yedik. İkinciye doğru, güzel, faydalı ve eğlenceli bir gün geçirmenin mutluluğu içinde dönüş için yola çıktık. Kitap okuma programımıza katılan her arkadaşımız sosyal faaliyetlerimize katılabilirler.



HANIMLAR TANIŞIYOR KAYNAŞIYOR

Nenehatun Şubesi Hanımlar Komisyonu 24.03.2013 tarihinde kitap okuyanlarla tanışma ve kaynaşma programı düzenledi. Programımız Hanımlar Komisyonu'nda görevli arkadaşlarımızın kendilerini tanıtıp yaptıkları faaliyetleri anlatarak başladı.

Kitap listemizin 1. sınıfını bitirip 2. sınıfa geçen Tenzile BİLDİK, Ulviye KARACA, Zeynep ATABAY, Yeliz ERBAY ve Nursel ERKUT hanımefendilere TAKDIRNAME verildi. Taktirnameyle birlikte bu güzel günün anısına başka hediyelerimiz de oldu. Birinci sınıfı başarıyla bitiren arkadaşlarımızdan okudukları kitaplar hakkındaki duyguları ve düşüncelerini aldık. Sonra misafirlerimize yaptığımız ikramla programımız son buldu.

Programımıza büyük ilgi gösteren bütün misafirlerimize teşekkür ederiz.



EVLİLİK VE AİLE

Evlilikte, fert ve toplum için sayısız fayda ve iyilikler vardır. Bunlar dünya hayatının mutluluğu ile ebedî hayatı kazanmaya vesile olan ilâhî nimetlerdir. Evlenmek, insanı haramdan uzaklaştırır. Evlilik, ailenin temel taşıdır. Peygamberimiz (s.a.v.) evliliği tavsiye etmiş, evlenerek bizlere örnek olmuşlardır. Bu hususta: "Ey gençler topluluğu! Kimin gücü yetersiz evlensin. Çünkü evlilik, gözü, (haramdan) sakındırır ve iffeti en iyi şekilde korur..." (Sahih-i Müslim) buyurmuşlardır.

Yukarıda zikrettiğimiz ölçüye göre aileye önem veren Nenehatun Hanımlar Komisyonu olarak 11.04.2013 tarihinde Nenehatun camii düğün salonunda "Evlilik ve Aile" konulu seminer düzenledik. Seminere konuşmacı olarak katılan Yazar Mine İZGİ, evliliğin önemini ve aileyi nasıl korumamız gerektiğini anlatan bir konuşma yaptı. Seminerin sonunda Mine İZGİ'nin kitaplarını imzalamasıyla programımız son buldu.



ÇOCUKLARIMIZI TANIMAK İÇİN

Nenehatun Şubesi Hanımlar Komisyonu, 28.03.2013 tarihinde "Çocuk Gelişimi" konulu bir seminer düzenledi. Seminere konuşmacı olarak çocuk gelişimi uzmanı Pedagog Ayten ALANKUŞ hanımefendi katıldı.

Katılımın büyük olduğu seminerde Ayten ALANKUŞ hanımefendi, bir çocuğun nasıl yetiştiril-



leceğini, hangi hatalarla çocuğa zarar verildiğini ve hangi doğrularla çocuğun ruhen ve bedenen yetiştirileceğini anlattı. Sempatik tavırla-

rı ve mütevazı kişiliğiyle tüm hanımların sevgisini kazanan Ayten hanıma, verdiği bilgilerden ve samimiyetinden dolayı Nenehatun Şubesi Hanımlar Komisyonu olarak çok teşekkür ederiz.

ASR SURESİ: HÜSRANDA OLMAMANIN ŞARTLARI

Güngören Şubemizde zaman zaman mutat hocalarımızın dışında misafir hoca da ağırlıyoruz. Onlardan biri de İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olup Topkapı Odin Center Site camisi imam-hatipliğini yapan Fethullah KAYACI hocamız. Hocamız yaşının gençliğine (25) rağmen bir ilim deryası maşallah. Hocamız sohbetinde, Asr suresi bağlamında "hüsranda olmamanın şartları" nı iledi.

Hocamızın sohbetinden bazı notlar:

Asr suresinde ilk istenen, vurgulanan imandır. Yani hüsranda olmamanın, kaybetmemenin ilk şartı imandır. İman olmadan üstüne bina edilen bütün şeyler, iyi gibi görünse de bir anlam ifade etmez.

Allah (cc)'in rızasının olmadığı her eylem, anlam ve amaçtan yoksun eylemdir. Tıpkı kül gibi,



işini bitmiş bir atıktır. Her ne olursa olsun savrulmaya mahkumdur. İman kişiyi dünya hayatının bir takım değerlerine köpekçe üşüşmekten alıkoyar. İman, Allah (cc) katında olanları seçmeyi sağlar. Çünkü onun daha hayırlı ve daha sürekli olduğunu bilir. Ameli salih imanın sonucudur. İman asla durgun ve atıl kalmaz, kalamaz. Günümüz modern

müslümanlarının dediği gibi kâlp asla vicdanlara hapsedilemez. Bir çiçek düşünün, kokusunu içinde tutması mümkün müdür? İman da bir çiçek gibidir. Eğer buna rağmen kişinin imanı onu harekete geçirmiyorsa o iman ya sahtedir, ya da ölüdür.

Asr suresinin son ayeti, toplumun ıslahının sadece emir ve yasaklarla değil, iman ve salih amel sahiplerinin hakkı tavsiye ve hakta direnişleri ile sağlanacağını ifade eder. Bunları yapmayan fert ve toplum, isterse mümin olsunlar, kimliklerinde müslüman yazması, dillerinin her fırsatta "Elhamdülillah müslümanız" demesi onları asla ve asla hüsrandan, zilletten kurtarmayacaktır. Ancak Allah (cc)'a inanıp güvenenler, erdemli ve sorumlu davrananlar ve birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna. Rab-bim bizleri müstesna tuttuklarından eylesin. (Amin.)



GENÇLİK PİKNIĞI

Kitap okuru genç kardeşlerimiz Gençlik Birimimizin organize ettiği güzel bir piknikte bir araya geldiler. Gençlik Birimimiz, genç okurlarımızın motivasyonunu artırmak ve onların bu gayretli kitap okuyuşlarını ödüllendirmek için 05 Mayıs 2013, Pazar günü Belgrad Ormanlarında güzel bir piknik organizasyonu tertip etti.

Vefakar ve cefakar arkadaşlarımızın bir kısmı kahvaltı için

hazırlık yaparken, bazı arkadaşlarımız da çocuklarımız ile ilgilendi ve onlarla oynayarak tekrar çocukluklarını yaşadı. (.)

Futbol, voleybol, güreş (özellikle de şube başkanı ile yapılan) o günkü eğlencelerimizden bazıları idi.

Derneğimizin vazgeçilmezlerinden olan toplantılarımızdan ve sohbetlerimizden buradada da vazgeçmedik. Recep İŞİ-LAK abimiz öğle namazı sonra-



si çocuklarla ders/sohbet yaptı ve önce eğitim birimi, daha sonra yönetim birimimiz olağan toplantılarını icra ettiler.

Piknikimizin verimli geçtiğini düşünüyoruz ve umuyoruz ki bu alternatif programlar ile çocuklarımız kitap okumalarına hız verecek ve okuduklarını hayatlarına aksettirecekler.

NOT: Programlarımız, kitap okuyan ve derslerimize iştirak eden kardeşlerimiz içindir. Siz de bu güzelliklerden mahrum olmak istemiyorsanız hemen İKRA Derneği Güngören Şubesine gelerek kitap okuma listesine kaydınızı yaptırınız. Kitaplarımız, çayımız ve arkadaşlığımız ücretsizdir.



Okurlardan Gelen Sorulara Cevaplar

Her ayın ilk pazartesi akşamı saat 21.00'de, İKRA Güngören Şubemizde Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğretim üyelerinden Muhterem Hocamız Dr. Ahmet EFE'yi konuk ediyor, onun ilminden, sohbetlerinden ve tavsiyelerinden istifade ediyoruz. Ahmet Efe Hocamız okurlar-

mızdan gelen fıkhi sorulara cevap veriyor. Hocamıza gelen sorulardan bazı örnekler:

Kur'an bulunan odada yatmak caiz midir? Bir veya birkaç kadın, yanında mahremleri olmadan bir yere gidebilirler mi? Türbe ziyaretleri, şehitlik ziyaretleri...gibi? Herhangi bir tarikat li-

derine rabita yapmak doğru mudur? İslam'da rabita var mıdır? Tarikat liderinden tevbe almak doğru mudur? Ev veya işyerine resim asılır mı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını öğrenmek için sizi de her ayın ilk pazartesi günü Güngören Şubemize bekliyoruz.



Gençlerle Siyer Yarışması

Demegimizin Gençlik Birimi'nin düzenlemiş olduğu Siyer-i Nebi konulu bilgi yarışması 31 Mayıs Cuma günü Esenler Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Programımız 20:30'da Nene Hatun Şubesi öğrencilerinden Emirhan Aşık'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Esenler Şube Gençlik Birimi'nden Mustafa Ağababa'nın, Necip Fazıl Kısakürek'in Gençliğe Hitabesini seslendirmesinden sonra Gençlik Biriminin geçmişten günümüze yapmış olduğu çalışmalar ile ilgili sinevizyon gösterimi yapıldı.

Selamlama konuşmasını Demegimizin Genel Başkanı Mehmet Çelik yaptı. Konuşmasında, Kur'an-ı Kerim'de gençlerden özellikle bahsedildiğini belirterek, Ashab-ı Kehf örneğini verdi ve bu kıssadan bazı bölümlere değindi.

Yarışmaya her şubeden ön elemeleri geçen iki öğrenci katıldı. Yarışmaya katılmaya hak kazanan öğrencilerimizin isimleri şöyle:

1. Harun Aksu - Tuna Şubesi
2. Muhammed Demir - Tuna Şubesi
3. Eray Açıkgoz - Esenler Şubesi
4. M. Halid Levent - Esenler - Şubesi
5. Emre Aşık - Nene Hatun Şubesi
6. Berkan Bayraktar - Nene Hatun Şubesi
7. Erdem Kaygalak - Bağcılar Şubesi
8. Enver Oruc - Bağcılar Şubesi
9. Onur Öksüz - Güngören Şubesi
10. Abdullah Helveci - Güngören Şubesi

Yarışmada jüri olarak, Güngören Şube Başkanı Erdoğan Aydın ve Nene Hatun Şube Başkanı Umit Almacı yer aldı. Yarışmacılara toplam 20 soru soruldu. Çekismeli geçen yarışmanın sonunda 1. olan Esenler Şube'den Eray Açıkgoz'e ödül olarak tablet bilgisayar Genel Başkanımız Mehmet Çelik takdim etti. 2. olan Güngören Şube'den Onur Öksüz'e altın ödülünü Kurucu Genel Başkanımız Emin Atalay takdim etti. 3. olan Güngören Şube'den Abdullah Helveci'ye MP3 Player ödülünü Eğitim Birimi Başkanı İlhan Uluç takdim etti. Ardından tüm yarışmacılara hediyeler verildikten sonra program sona erdi.





ATEŞE

tadında bir dem için...

Çay'ın en iyi dostu, Ateşe Çay Kazanları

Çay Kazanı sektöründe kalitesi ve yenilikleriyle adını duyuran Ateşe Çay Kazanları yeni modelleri ve hızlı büyümesiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Çay Kazanı sektöründe yakıt ve zaman tasarrufunun çok önemli olduğuna dikkat çeken kurumun Genel Müdürü Murat Karali; "Çay Kazanlarımız kullananların yüzünü güldürüyor. Biz bunun için çok çalışıyoruz. Ürünlerimizin Flexibl yapısı, yakıt ve zamandan ciddi tasarruf sağlaması ve programlanabilen özellikleri ile gerçekten rakiplerimizin bir adım önünde yer almanın ve bunun sorumluluğunun bilincindeyiz. Ateşe Çay Kazanları uzun kullanımı, sağlam yapısı ve göz zevkine uygun modern tasarımı ile sektörde aranan marka haline geldi." dedi. Ar-ge çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Karali, "Ürünlerimizi her geçen gün bir adım daha ileri taşımak için ar-ge çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Müşteri memnuniyeti bizim için en öncelikli konu. Bu yüzden ürünlerimizin sadece satılması, kullanılması değil sonrasında da ilgileniyoruz." şeklinde konuştu.



www.karalicay.com.tr

HER GÜN YENİDEN DOĞAN
ÇAY
KARALI
ÇAYIN KRALI

Galaksi

HALI YIKAMA FABRİKASI

KAMPANYA 3 TL

KAMPANYA 3 TL



KAMPANYA 3 TL

KAMPANYA 3 TL

Makina
Halısı
3TL

El
Halısı
6TL

Battaniye
15TL

Shaggy
Halısı
3,5TL

Isparta
6TL

Yorgan
20TL

Yüksek teknoloji makinaları-mızla halılarınızı ücretsiz servisi-mizle alıyor,yıkıyor ve 1 gün ön-cesinden arayarak adresinize teslim ediyoruz.

Halılarınız yıkamada önce toz alınıp yıkama ünitesine dahil edil-ir. Bu aşamada varsa lekelerinden arındırılıp yıkama işlemi ta-mamlanır. Halılarınız katlamadan rulo halinde sıkıldığı için herhan-gi bir aşınma ve yırtılma söz ko-nusu olmaz. Halılarınız bu aş-a-madan sonra kurutma odasına alınır ve kurutma işlemi yapılır.

KURUTMA ODASINDA ULTRA VİOLE MAVİ IŞIK sistemi sayesinde steril bir ortam sağla-narak kurutulur.

Kurutma sırasında halılarda bulunan bakteri, polen, mayt ve diğ-er zararlı unsurlar yok edile-rek halılarda oluşabilecek koku-da yok edilmiş olup hijyenik bir kurutma sağlanmış olur.

Kuruyan halılar kalite kontrolü yapıldıktan sonra müşteriler ara-nıp bilgi verilir. Poşetlenir ve üc-retsiz servisimizle teslim edilir.

Galaksi
HALI YIKAMA
FABRİKASI

Tel: 0212 435 15 79 Gsm: 0533 462 41 85

MERKEZ: Çınar Mah. 6/2A Sk. No:7/B Bağcılar/İSTANBUL

WWW.galaksihaliyikama.com