



İKRA

ilim kültür
ve rahmet
derneği
bülteni

ÜCRETSİZDİR

Yıl: 6 • Sayı: 24 • Ocak - Şubat - Mart 2013 • www.ikraderneği.com

KIYMETİ BİLİNMEYEN HAZİNE

ZAMAN



Yaşayan Örnekler İstanbul Müftüsü
Doç. Dr. Rahmi YARAN



Motivasyon Semineri
Prof. Dr. İhsan Süreyya SIRMA



Söyleşi
Ömer KARAOĞLU



Murat BAKIN

Perpa Tic. Mrkz. B Blok Kat:5 No: 160 Şişli - İSTANBUL
Tel : 0212 222 50 01 info@bakinkozmetik.com
Gsm: 0532 321 64 80 www.bakinkozmetik.com



BİRMAR
HİPERMARKETLERİ

BAŞAK GIDA
DAY. TÜK. MALL. ve İNŞ. SAN.
DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Fatih Mah. Çiğçindere Cad. 3.Sk. Tel.: (0212) 645 55 72
No: 12 Esenler / İSTANBUL Fax: (0212) 645 35 61

vodafone SILVER

Halil DAYMAZ

Demirkapı Mah. Bağcılar Asfaltı Şahinler Sk. No: 1/B Bağcılar -İST.
Tel.: 0212. 655 17 18 e-mail: h_daymaz@hotmail.com

ÖZ KARDEŞLER

Metal İnş. ve Döküm Ltd. Şti.

Sedat DEMİR

Sultançiftliği Cebeci Mah. 2597 Sokak No:9 Tel: (0212) 475 58 46
Gaziosmanpaşa/İSTANBUL Tel: (0212) 475 58 44
Fax: (0212) 475 58 46

ULUÇ KAFETERYA

*Size
Sağlıklı Ürünler
Sunar*



- Ciğer • Döner
- Kahvaltı • Tost • Sosis
- Goralı • Hamburger

**ULUÇ
KAFETERYA**

"Evlere ve işyerlerine
Paket Servis Yapılır."

SİPARİŞ 433 30 06

Çınar Mah. İstanbul Cad. No: 13/B
Bağcılar / İST. (Akbank Karşısı)

Bâbu's-selâm

ZAMANDAN İSTİFADE

Kazanmak da kaybetmek de zaman dediğimiz "an"lar içerisinde olmaktadır. Şikâyetler ya da sevinçler yine zamanı değerlendirme ya da değerlendirmemeye bağlı olarak meydana gelmektedir.

Hız. Peygamberimizin ifadesiyle; "Aldananlar zamanını boşa geçirenlerdir."

İKRA olarak bu sayımızda "zaman" konusunu ele aldık. Özellikle boşa harcanan, kıymetinin bilinmediği ve sonrasında ahlar ve vahların geldiği bir konu.

Şayet dikkat eder ve planlayabilirsek vakitlerimizi, dolu dolu geçirmemek için hiçbir engelin olmadığını görelim ve gösterelim istedik.

Zaman kullanımı konusunu özellikle Derneğimizin amacı doğrultusunda "Kitap" ve "Kitap Okuma" çerçevesinde ele aldık. Yazarlarımız; birçoğumuzun bildiği ama

uygulamadığı konulara dikkatlerimizi çekecek yazılar kaleme aldılar. Zamanı iyi kullanma konusunda farkındalık oluşturmak niyetindedir.

Son üç ay içerisinde Dernek şubelerimizdeki çalışmalarından da haberler bulacağınız bu sayımızda İKRA Genel Merkezi olarak icra ettiğimiz bir kısmı özel, bir kısmı genel çalışmalarımızdan da haberdar olacaksınız.

İKRA derneği olarak; okuyan, okuduğunu anlamaya çalışan ve anladıklarıyla gücü oranında uygulamaya gayret eden insanlarız. Siz değerli okuyucularımızı da bu yola davet ediyoruz.

Allah hepimizi İslam yolunda zamanını en iyi değerlendirenlerden eylesin... Amin.

Mehmet ÇELİK

İKRA Derneği Genel Başkanı



Sayı: 24 Ocak - Şubat - Mart 2013

Bu yayın İlim, Kültür ve Rahmet (İKRA) Derneği Bültenidir.
3 ayda bir yayınlanır.
Ücretsizdir.

**İlim, Kültür ve Rahmet
(İKRA) Derneği adına
Sahibi ve Sorumlu Müdürü**
Av. Emin Atalay

Yayın Kurulu

Mehmet Çelik - Halil Kendir
Ümit Almacı - Erdoğan Aydın
Cengiz Boztepe - Mustafa Yemez
Zeynel Ünal - Fatih Coşkun - İlhan Uluç

Reklam

Hamdi Bakın Gsm: 0532 456 86 16

Sekreteryası

Zeynel Ünal

Basıldığı Yer

Dergah Ofset

0212 489 33 33

Kapak Tasarım

Mehmet Yılmaz
0533 689 49 60

Baskı Öncesi Hazırlık

Platin Ajans

0212 489 33 33

Adres

Çınar Mh. 5/2 Sk. No. 8 Bağcılar / İSTANBUL
Tel: 0212 434 04 87 - 0212 562 54 44

www.ikraderneği.com

Dergimiz Bağcılar Basın Savcılığının 2007/24 sayılı evrak bilgileriyle basılmaktadır.

Dergimiz bu sayıda 5.000 Adet basılmıştır.

İÇİNDEKİLER

08

Yaşayan Örnekler
İstanbul Müftüsü
Doç. Dr. Rahmi Yaran



09

Alimlere Vefa
Programları 4
Doç. Dr. Hüseyin Hansu



16

Motivasyon Semineri
Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma



20

Kitapla Hayatı
Değişenler
Nurululh Yaşar



22

Söyleşi/Tuna
Ömer Karaoğlu



24

Kitap Okuyan
Bir Güzel Esnaf/
Nenehatun
Vahdettin Yaşar



27

Sizin En hayırlınız
Kur'an'ı Öğrenen ve
Öğretendir
Bağcılar



28

Örnek Bir İmam
Ahmet Yüter
Güngören



3 Zaman ve İnsan Dr. Ahmet Efe

6 Kitap En İyi Nerede Okunur? Mehmet Çelik

13 Okuma Üzerine Notlar

25 Şubelerden Haberler Nene Hatun

30 Şubelerden Haberler Esenler

4 Zamanı Bereketlendirmek Ahmet Yapıcı

7 İlim ve Alim Ahmet Yapıcı

18 Merkezden Haberler

26 Şubelerden Haberler Bağcılar

32 Gençlik Birimi



→ DOSYA / Dr. Ahmet EFE

Birbirini Bitiren İki Varlık: Zaman ve İnsan

1- Çeşitli ayet-i kerime ve hadis-i şerifler şu kısa va fâni hayatın bize öbür âlemdeki bâki ve ebedî hayatı kazanmamız için ikram edilmiş bir zaman dilimi olduğuna işaret eder. Nitekim boşa geçen ömürlerini telafi etmek için cehennemden bu dünyaya geri dönmek için yalvaranlara: "Biz size düşünüp ders alacağınız kadar ömür vermedik mi? (1), denilerek hoyratça harcadığımız zamanın kıymetine vurgu yapılacaktır. Sevgili peygamberimiz de (sav) boş vakitlerin boşa geçirilip değerlendirilmediği konusunda insanların birçoğunun aldandığına işaret buyurmuştur (2). Birbirini tamamlayan bu konudaki ayet ve hadislerin hâsılâtı odur ki: İnsan zamanını ya dünyasına veya ahiretine faydalı bir işle meşgul olarak geçirmelidir.

2- Bu yüzdendir ki her zemin ve zamanda, her asır ve mısırdaki zamanın önemine vurgu yapan atasözleri, vecizeler ve deyişler bulunmaktadır. "Zaman kılıç gibidir, sen onu kesmezsen o seni keser." (3), sözü de bunlardan biridir. Yani zamanı değerlendirme konusunda uyanık olmayan, çekilmiş kılıç karşısında uyanık olmayan gibidir, savaşı kaybeder.

Söz zamanın kıymetinden açılmışsa "Kıymetü'z-zemen İnde'l-Ulemâ" adlı kıymetli esere atıfta bulunmamak müellifinin kemiklerini sızlatır. "Alimlerin nazarında zamanın kıymeti" şeklinde tercüme edebileceğimiz eserin yazarın asrımızın hadis âlimi merhum Abdulfettah Ebu Gudde hocaeftendir. Hoca efendi bu eserin kapağını Abbâsi devleti vezirlerinden âlim, âdil ve fâdul bir zat olan Yahya bin Hubeyra'nın (ö.1165) şu meşhur beyiti ile süslemiştir: "Zaman, muhafazasına çok dikkat etmen gereken en değerli şeydir. Ama görüyorum ki o senin en kolay zayı ettiğin şeylerdendir."

3- Yazar bu eserini, âlimlerin söz ve davranışlarından örnekler vererek zenginleştirir. Bunlardan tadımlık birkaçını aktarmak yerinde olur:

Tâbiinden Âmir bin Abd-i Kays'a birisi gelir. "Bana bir şeyler anlat", der. O da, "güneşi durdurdu anlatayım", der ve sözünü şöyle tamamlar: "Zaman hep akmakta, giden geri dönmemektedir. Zaran, telâfisi mümkün olmayan bir zarardır. Her

vakiti dolduracak bir emel vardır." (4)

Abdullah bin Mesud: "Ömrümün eksildiği, amelimin artmadığı bir güne pişman olduğum kadar hiçbir şeye pişman olmam." (5)

Ebu'l-Ferec İbnü'l-Cevzi, ziyaretçileri için ayırdığı vakti sadece lafla geçirmemek için kâğıt, kalem, hokka, mürekkep gibi yazı malzemelerini hazırlamayı ziyaret saatine bırakır. Hem gelenlerle sohbet eder, hemde ihtiyacı olan malzemeyi hazırlamış (6). Rivayete göre İbnü'l-Cevzi açtığı kalem yongalarını biriktirmiş ve öldüğünde suyunun bunlarla ısıtılmasını vasiyet etmişti. Vasiyeti yerine getirilmiş, o yongalar suyunu ısıtmış, hatta artmıştı (7).

Fudayl bin İyâz şöyle der: "Bir hafta boyunca konuştuğu sözler sayılacak kadar az olan kişiler tanıdım. Bunlardan birinin yanına birkaç kişi geldi, biraz oturdular. "Sizi meşgul ettik galiba.", dediler. O da: "Doğrusu öyle oldu, okuyordum, sizin için bıraktım", dedi (8).

Mâruf el-Kerhî'nin yanına bir grup ziyaretçi geldi, ziyareti epeyce uzattılar. Kerhî sıklıdı ve "Güneş meleği hiç ara vermeden güneşi sürüyor, (zaman geçiyor), ne zaman kalkmak istersiniz?", dedi (9).

4- Küssadan Hisse:

Bizler gibi zamanın kıymetini takdir edemeyenlere göre yukarıdaki davranışlar o büyük insanlara yakıştılamayacak kabalıklar olarak algılanabilir. Ancak şunu unutmamalıyız ki onlar bu hassasiyeti göstermeseydi bu gün kütüphanelerimizi dolduran hazineler, bize ışık tutan örnek davranışlar olmazdı. Bu örnekler bizim hayallerimizi bile zorlayacak ifrat derecesinde ve gereksiz davranışlar, uygulanması imkânsız şeyler olabilir. Ama biz yine onları okuyalım, bilelim.

Sel gider kumu kalır kabilinden bizde en azından şu iz kalır: Vakitlerimi gereği gibi değerlendirmiyorum, bari Allah (cc) ve Rasulünün hoşlanmayacağı işlerde geçirmeyelim.

(1) Fâtur, 38, (2) Buhâri, Rükâk, 1

(3) Ebu Gudde, Abdulfettah, Kıymetü'z-Zemen İnde'l-Ulemâ, 4.baskı, s.18

(4) a.g.e. s.19, (5) a.g.e. s.19

(6) a.g.e. s.42, (7) a.g.e. s.46

(8) a.g.e. s.43, (9) a.g.e. s.43



ZAMANI BEREKETLENDİRMEK

Farz edelim ki bir banka bize her gün için 86400 liralık bir hesap açıyor ve bu parayı kullanmamızı istiyor. Ancak kullanmadığımız parayı bir sonraki güne aktarmıyor, gün sonunda hesaptaki bütün parayı sıfırlıyor. Böyle bir durumda ne yaparsınız? Bütün parayı kurusu kurusuna çekip kullanmak, kârli yatırımlar yapmak isterdik değil mi? Aslında hepimizin işte böyle bir bankası var: Zaman bankası...

Her sabah hesabımıza 86400 saniye yatırılıyor, doğru, yararlı ve hayırlı bir iş için kullanıp kullanmadığımıza bakılmaksızın her gece hesabımız kapatılıyor. Bir sonraki güne bir saniye bile aktaramıyoruz. Üstelik yarımdan da bu güne borç alamıyoruz. İşte sahip olduğumuz vakit, bize verilmiş bir nimettir ve kıyamet gününde hesabı mutlaka sorulacaktır.

İslam'a göre dünya hayatı geçicidir. Kalıcı olan ise ahirettir. Bu nedenle insan, dünyada sahip olduğu ömrü iyi değerlendirmeli ve ahiret hayatına yatırım yapmalıdır. Ancak insanoğlu çoğu zaman ömür nimetinin kıymetini bilmez; vaktini boş ve faydasız işlerle harcar. Kur'an-ı Kerim'de Asr suresinde asra yemin edilerek insanların hüsranda olduklarının ifade edilmesi bu açıdan manidardır. Hz. Peygamber (a.s.)'in de insanların çoğunluğunun sağlık ve boş vakit konusunda aldandıklarını ifade etmesi insanların zamanı değerlendirmeye konusunda sık sık hataya düştüklerini göstermektedir. Bu yazımızda Müslümanların zamanı verimli bir şekilde kullanabilmeleri için önemli olan bazı hususlar üzerinde duracağız. Öncelikle zaman konusunda hiç aklımızdan çıkarmamız gereken şu prensipleri hatırlamakta fayda vardır:

- İnsan, dünyada sahip olduğu tüm nimetler gibi vaktinin de hesabını kıyamet gününde

Allah'a verecektir.

- Sahip olduğumuz sınırlı ömrü, güzel söz ve davranışlarla doldurmak kısaca hayırdan yararlanmak için gerektir.

- Bir Müslümanın boş vakti olmaz. Bir iş bitince diğerine başlar.

Peygamberimiz (a.s.) ömrümüzü bereketlendirmenin yollarından birini şöyle açıklamıştır:

"Rızkının çoğalmasını, ömrünün bereketlenmesini isteyen kimse, akrabasını kollayıp gözet-sin."

(Buhari, Edeb, 12.)

Günümüz Müslümanlarının en önemli sorunlarından biri de akşamları geç yatmak ve sabah namazına kalkmamaktır. Oysa İslam geleneğinde erken yatmak ve erken kalkmak önemli bir günlük hayat prensibidir. Seher vaktinde, rızıkların dağıldığı bereketli vakitte kalkarak sabah namazını kılan bir Müslüman güne hayırla ve kazançla başlamıştır. Onun için gün uzamış yani bereketlenmiştir. Sabah erken kalkmanın yolu akşam erken yatmaktan geçer. Tv ve internet başında geçen her bir zaman dilimi ömrümüzden kopup giden yitimizdir. Akşamları yorgun zihinle çalışmak yerine sabahları erken vakitte kalkarak dinç bir zihinle çalışmak daha verimli olur. Bu nedenle günümüzü verimli kullanmak için modern zamanların getirdiği geç yatma alışkanlığını terk etmeli ve akşamları erken yatmayı bir alışkanlık haline getirmeliyiz.

Zamanı verimli kullanmanın yollarından biri de planlı yaşamaktır. Hangi gün ne yapacağını bilmeyen ve gelişmelerin peşinden sürüklenen bir insanın verimli ve faydalı işler yapabilmesi zordur. Bu sebeple günlük, haftalık, aylık, yıllık ve uzun vadeli planlarımız olmalıdır. Günlük, hafta-

lık veya aylık planlarımızda yapmamız gereken işleri, ziyaretleri veya diğer etkinlikleri not almak faydalı bir yöntemdir. Örneğin her ay en az bir akrabamızı, arkadaşımızı ailemizle birlikte ziyaret etmek, her ay en az bir-iki kitap okumak gibi planları yapabiliriz.

İşlerin en güzel vaktinde yapılmalıdır. Bundan dolayıdır ki Peygamberimize "Allah katında en güzel davranış hangisidir?" diye sorulduğu zaman "Vaktinde kılınan namazdır." buyurmuştur. İşlerimizi vaktinde yapmak ve onları ertelememek vaktimizi bereketlendirir, işlerin üst üste gelmesini önler. Nefsin ve şeytanın insanı aldatma yollarından biri de "daha vakit var" telkiniyle işi daha sonraya ertelemektir. Bir Müslüman için her iş vaktinde yapılırsa anlam kazanır. Bu açıdan bakıldığında zaman disiplini kazandırdığını görebiliriz. Namaz, oruç ve hac gibi belirli vakitlerde yapılması zorunlu olan ibadetler aslında bize zaman bilincini kazandıran birer okuldur. Bir Müslümanın zaman konusunda tasavvuf geleneğimizde ifade edildiği gibi "ibnü'l-vakt" yani "vaktin oğlu" olması gerekir. Sürekli geçmişle meşgul olmak ya da henüz sahip olmadığımız geleceği hayallerle yaşamak yerine içinde bulunduğumuz an içinde ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmak en güzel yoldur. Bir Müslüman geçmişten ders çıkarır, geleceğe ilişkin planlar yapar ancak içinde bulunduğu anı dolu dolu yaşar ve onu iyi değerlendirir.

Zamanı verimli kullanmak isteyen kişi yapılacak işler, oturup konuşulacak kişiler arasında seçici olmalıdır. Her işi yapmaya çalışmak, herkesle dost-arkadaş olmak doğru bir tercih değildir. Müslümanın görevi; dünya ve ahiret faydası sağlayacak doğru işleri yapmak, boş ve faydasız işlerden uzak durmaktır. Bilgili ve ahlaki iyi insan-

larla oturup kalkmak kişiyi olgunlaştırır ve onun gelişimini sağlar. Bundan dolayı dost ve arkadaş konusunda seçici olmakta fayda vardır. Bizi yanlış yola sevk edecek, bizi ahlaki, ilmi yönden geliştirmeyecek ve aksine bize zarar verecek arkadaşlıklardan uzak durmak daha isabetlidir. Sevgi-

li Peygamberimizin "İyi arkadaşla kötü arkadaş, misk taşıyanla körük çeken insanlar gibidir. Misk sahibi ya sana kokusundan verir veya sen ondan güzel koku duyarsın. Körük çeken gelince ya elbiseni yakar ya hut onun pis kokusunu alırsın." hadisi bize bu konuda yol gösteren bir uyardır. Bir başka hadis-i şerifte ise "Allah'a göre arkadaşların hayırlısı, arkadaşına faydalı olandır..." buyularak arkadaşlık konusunda almamız gereken ölçüye dikkat çekilmiştir. İyi ve faydalı arkadaşlarla geçen her vakit ilim öğrenme ve güzel ahlak örneklerini kazanma adına verimlidir.

Televizyon izlemek ve bilgisayar başında saatlerce oturmak insanların vaktini çalan iki önemli meşguliyettir. Özellikle çocuk ve gençleri bu iki zaman hırsızının eline bırakmamak için anne ve babalara çok önemli vazifeler düşmektedir. Bu hususta ne yasakçı bir tavır izlenmeli ne de tam bir serbestlik tanınmalıdır. Özellikle sosyal ağların zararlarından korunmak, zaman israfından ve bağımlılığa düşürecek oyun ve dizilerden uzak durmak ve bu hususta bilinçli ol-

mak gerekir. Zamanı en güzel ve verimli geçirmenin yollarından biri de hayatı bir ibadete dönüştürebilmektir. Yaptığımız her işi Allah rızası için yapmak, her an Allah'ın bizimle olduğunu aklıdan çıkarmamak, dilimizden Allah'ın adını ek-sik etmemek, insanlara karşı hayır ve iyilik beslemek ömrümüzü bereketlendirir. Ayrıca her gün başta Kur'an ve hadisler olmak üzere kitap okumayı alışkanlık haline getirmek zamanı bizim için bereketli kılacak yöntemlerden biridir.



Peygamberimiz (a.s.) ömrümüzü bereketlendirmenin yollarından birini şöyle açıklamıştır: "Rızkının çoğalmasını, ömrünün bereketlenmesini isteyen kimse, akrabasını kollayıp gözet-sin."





→ DOSYA / Mehmet ÇELİK

KİTAP EN İYİ NEREDE OKUNUR?

İnsanı en iyi tanıyan yine kendisidir. Başkaları dışardan tanı ve teşhis koymaya çalışır. Bu teşhis doğru olabileceği gibi yanlış da olabilir. O sebeple birkaç örnekle "Kitap En İyi Nerede Okunur?" sorusuna cevap vererek size yardımcı olmaya çalışacağım.

Evde

Zaman yokluğundan şikâyet edenler akşamları aileleriyle birlikte geçirdikleri vakitlere bir bakıversin-

İşyerinde

İşiniz her ne olursa olsun işyerinize vardığınızda kendinize 15 dakika ayırırsanız, bu süre zarfında çok



rahatlıkla 10 sahife kitap okuyabilirsiniz. Bu süreyi sabah 15 dakika işe erken gelmek şeklinde oluşturabileceğiniz gibi öğle yemeği arasında da bu zamanı kendinize temin edebilirsiniz.

Toplu Ulaşım Araçlarında

İşe gelme veya gitmede toplu ulaşım araçlarını kullanıyor iseniz bu



araçlarda da kitap okumak için kendinizi zorlayabilirsiniz. İlk duraktan biniyor iseniz zaten oturma imkanı bulabileceğiniz için oturduğunuz yerde yolculuk boyunca kitap okuyabilirsiniz. Ortalama 45 dakika süren yolculuğunuzda 30 dakikanızı kitaba verirseniz göreceksiniz ki; bir ay sonra en az iki kitabı okumuş, bitirmiş olacaksınız. Burada en önemli olan şey evden çıkarken mutlaka yanınızda en az iki kitap olmalı. Biri kendiniz için diğeri de fırsatı yakaladığınızda tanıştığınız bir şahsa vermek için.

Hafta Sonu Tatilinde



Pazar sabahları kalkış saatinde dikkat ederek bu konuda ne kadar fedakarlık yapabileceğinize bir bakın. Diyelim ki; saat 9.30 da kalkıyorsunuz. 9.00 da kalkarak bir yarım saatinizi okumaya ayırarak kendiniz ve çevrenizi değiştirebilirsiniz.

ler. Birlikte yemek yedikten sonra ailecek hangi işi yapıyorlar? Televizyon seyretmek, hısımlar-akraba ziyareti gitmek, komşu ziyaretinde bulunmak... Bu şıklardan hangisi sizin yaptığınız işlerden ise, bu işlerinize günde 30 dakika ara verip ailecek, bir kitap okuma işini çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu 30 dakika içinde en yavaş okuma ile 10 sahife okusanız haftada 70, ayda 300, yılda 3650 sahife yapar ki, ortalama bir kitabın 250 sahife olduğunu hesaplırsak yılda yaklaşık 14 kitap okumuş olacaksınız. Siz de düşündüğünüzde bunları yapabilecek güç ve imkana sahip olduğunuzu göreceksiniz.



→ İLİM VE ALİM/ Ahmet YAPICI

Peygamberimiz İle En Çok Vakit Geçiren Sahabi: ENES BİN MALİK

Peygamberimiz (s.a.v.) Medine'ye hicret edince herkes onu misafir etmek ve ona bir hediye sunmak için can atıyordu. Hanım sahabelerden Ümmü Süleym de oğlu küçük Enes'in elinden tutarak Sevgili Peygamberimizin huzuruna geldi ve şöyle dedi:

- Ya Resulallah! Ben fakir bir kişiyim. Size takdim edecek, fazla bir şeyim yok. Ancak çok sevdiğim oğlumu, hizmetinizde bulunması için sizin yanınıza bırakmak istiyorum. Lütfen onu kabul edin.

Bu içten gelen istek Resul-i Ekrem Efendimizi çok memnun etmişti. Peygamberimiz (s.a.v.) küçük Enes'in başını okşayıp ona dua etti. Ana ve babasını kırmayıp onu yanına aldı. Böylece Enes İki Cihanın Efendisiyle, sürekli beraber olma bahtiyarlığını elde etmiş oldu.

Enes bu duruma çok sevinmişti. Sevgili Peygamberimiz ile aynı evde yaşayabilme imkânı bulmuştu. Enes bu büyük nimetin farkındaydı. Bu nedenle Peygamberimizin yanından hiç ayrılmamaya dikkat eder ve onun anlattıklarını dikkatle dinler ve öğrenirdi. Aylar, yıllar geçiyor, küçük Enes; Sevgili Peygamberimizin yanında büyüyordu. Böylece Resul-i Ekrem'in terbiyesinden geçen Hz. Enes (r.a.), ilim, ahlak ve terbiyesiyle yaşlılara örnek oluyordu. Onun bu terbiyesini gösteren bir hatırasını bizzat kendisi şöyle nakletmiştir:

- Çocuklarla birlikte oynuyordum. Resulullah Efendimiz yanımıza geldi. Elimden tuttu ve beni bir işe gönderdi. Kendisi de orada oturarak benim dönmemi beklemeye başladı. Ben de gidip onun emrini yerine getirdim ve yanına döndüm. Ancak eve biraz geç kaldım.

Annem beni merakla bekliyordu. Hemen sordu: - Nerede kaldın yavruçugum? Niçin geciktin?

Ben de çocukluğum verdiği sevinç ve neşe ile şöyle cevap verdim:

- Efendimiz, bir işe gönderdi anneciğim. O yüzden geç kaldım. Annem Ümmü Süleym (r.a.) daha da meraklandı:

- O iş, neydi yavruçugum?
- Sırdır, söyleyeyem, dedim ve sustum. İşte o zaman annem şöyle buyurdu:

- Aferin oğlum! Resul-ü Ekrem'in sırlarını, daima muhafaza et, sakla. Onları hiç kimseye açıklama. Bütün ömrünce böyle davran, diye de tembih ederek beni sevgiyle bağrına bastı.

Resul-i Ekrem Efendimiz hayatta olduğu sürece onun yanından hiç ayrılmamıştır. Hizmette kusur etmemiş en zor zamanlarda hep Peygamberimizin yanında bulunmuştur. Hz. Enes'in şu sözleri onun Sevgili Peygamberimizle geçen günlerinin bir özeti niteliğindedir:

- Allah Resulü'nün Medine'ye geldikleri günü de vefat ettikle-

ri günü de gördüm. Müslümanlar birincisi kadar sevinçli; ikincisi kadar acı bir gün yaşamadılar.

Allah Resulü (s.a.v.) vefat ettiği zaman Hz. Enes (r.a.) yirmi yaşlanıyordu. Hz. Ebu Bekir'in halifeliği döneminde Bahreyn'de zekât ve vergi toplamaya memur edildi. Hz. Ömer zamanında, Basra'ya yerleşti. Hayatının sonuna kadar orada, ilim öğrenmeye ve öğretmeye devam etti. Resul-i Ekrem Efendimizden öğrendiği hadisleri dikkatli bir şekilde rivayet ederek talebelerine öğretti ve yazdırdı. Böylece çok kıymetli insanlar yetiştirdi. Hasan-ı Basri hazretleri, yetiştirdiği âlimlerden biridir. Hz. Enes (r.a.) yüz yaşında Basra'da vefat etti.

Hz. Enes (r.a.), Peygamberimizden en çok hadis rivayet eden sahabilerden biridir. Resulullah'a on yıl hizmet ettiği için "Hâdimü'n-Nebi" lakabıyla anılmıştır.

Enes bin Malik (r.a.), Hz. Peygamber'in hizmetinde bulunduğu yıllarda ondan birçok hususu öğrenmiş, uzun hayatı boyunca Resul-i Ekrem'den öğrendiklerini öğretmeye çalışmıştır. Resul-i Ekrem'in eğitim ve öğretim tarzına, insanlara, özellikle de çocuklara karşı hoşgörüsüne ve diğer ahlaki davranışlarına dair birçok bilgi onun vasıtasıyla rivayet edilmiştir. Mesela; Peygamberimizin hanımlarından biri Hz. Enes'i bir hatası yüzünden uyararak isteyince Resulullah (s.a.v.): "Bırakın çocuğu! O, Allah'ın dilediğinden başka bir şey yapmamıştır." buyurmuştur.

Resulullah (s.a.v.), "yavruçugum" diye hitap ettiği Hz. Enes'in tutum ve davranışlarını takdir etmiş her fırsatta onun hizmetlerinden övgüyle söz etmiş ve onun için dua etmiştir.

Enes bin Malik (r.a.), güzel huylu, son derece nazik, güler yüzlü ve hoş sohbet bir sahabiydi. Bütün bu özellikleri Sevgili Peygamberimizden öğrendiğini dile getirir ve Resulullah'ın güzel ahlakını anlatmaya çalışırdı. Resulullah'ın sünnetini ve onun bütün hâl ve hareketini kendisine rehber edindi.

Herhangi bir sahabiye namaz hakkında soru sorulduğu zaman onlar hemen Enes bin Malîk'i örnek olarak gösterirdi. Ebu Hureyre, onun kıldığı namazın Resulullah'ın namazına çok benzediğini ifade ederdi.

Hz. Enes, hayatı boyunca son derece sade ve basit bir hayat sürmüştür. Fakir-fukara gördüğü zaman hemen yanına giderek sadaka verir, öğrencilerine harçlıklar vererek onlara yardımcı olurdu. Kendisi son derece gayretli ve cesur idi. Hiçbir şeyden korkmaz ve çekinmezdi. Cihada katıldığı zaman, kahramanca mücadele ederdi.

Hz. Enes (r.a.) vefat ettiğinde geride çok sayıda öğrenci bıraktı. Daha da önemlisi yaşantısıyla Sevgili Peygamberimizin ahlaki özelliklerinin bize kadar ulaşmasında katkısı büyüktür. Bu nedenle toplumuzda ismi çocuklara en çok verilen sahabilerden biridir. Allah (c.c.) ondan razı olsun.¹

¹ Müslim, Fezâilü's-Sahâbe, 145, 146.



İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Rahmi YARAN:



“Zamanı daima bir fırsat olarak görmek ve mevcut imkânları iyi değerlendirmek gerekir”

Dergimizin bu sayısında “Yaşayan Örnekler” köşesindeki söyleşimizi, İstanbul Müftümüz Sayın Doç. Dr. Rahmi YARAN hocamız ile gerçekleştirdik. İstanbul Müftülük binasında yaptığımız söyleşide Hocamızla pek çok konuyu konuşma imkanı bulduk. Yöneltiğimiz sorular ve Hocamızın kıymetli değerlendirmeleri ve tespitlerini, müstefit olunması dileklerimizle sizlere sunuyoruz.

İKRA: Hocam öncelikle röportaj talebimizi kabul ettiğiniz için Derneğimiz ve Dergimiz adına teşekkür ediyoruz. Bu söyleşide sizinle birçok şeyi konuşmak istiyoruz. İstanbul gibi büyük bir metropolün müftüsü olmanız nedeniyle isterseniz şöyle bir soruyla başlaya-

lim: İstanbul’da hayatın her alanında bir yoğunluk var. Dini hizmetler alanında da bu yoğunluğu hissediyor musunuz?

CEVAP: Öncelikle teşekkür ediyorum. Derginize ve derneğimize başanlar diliyorum. Allah hayırlı hizmetlerde yardımcınız olsun. İstanbul genelde nüfus yoğunluğu öne çıkarılarak anlatılır, ama aslında İstanbul, nüfus yoğunluğu haricinde ilim yoğunluğu, kültür yoğunluğu, irfan yoğunluğu olan bir şehrimizdir. Dini hizmetler açısından da çok önemli bir mazisi vardır. Dolayısıyla burada beklenen hizmetler hayli fazladır. Bunların bir kısmı sivil toplum kuruluşları veya gönüllüler tarafından yapılmaktadır. Bir kısmı da Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bir şubesi olarak müftülü-

Dergimizin bu sayısında “Yaşayan Örnekler” köşesindeki söyleşimizi, İstanbul Müftümüz Sayın Doç. Dr. Rahmi YARAN hocamız ile gerçekleştirdik. İstanbul Müftülük binasında yaptığımız söyleşide Hocamızla pek çok konuyu konuşma imkanı bulduk. Yöneltiğimiz sorular ve Hocamızın kıymetli değerlendirmeleri ve tespitlerini, müstefit olunması dileklerimizle sizlere sunuyoruz.

ğümüz tarafından deruhte edilmektedir. Belki sonraki sorularınızda bunların detaylarını soracaksınız ama bu hizmetleri şöyle bir genelleyecek olursak; eğitim hizmetleri, irşad hizmetleri, hac ve umre hizmetleri önemli bir yer tutar müftülüğümüzün yürüttüğü hizmetler arasında. Diğer taraftan Türkiye’nin dünyadaki imajı her geçen yıl artmaktadır, dünya Türkiye’yi daha yakından takip ediyor. Türkiye’den ve buna bağlı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan beklentiler de artıyor. Bu manada İstanbul Müftülüğümüzün de yurt dışındaki müslümanlarla yakın ilişkileri vardır.

İKRA: Dergimizin bu sayısının kapak konusu “zaman”. Zamanın önemi ve nasıl değerlendirilmesi konusunda da sorularımız olacak, ama önce içinde yaşadığımız zamanı, ülkemiz ve dünya ölçeğinde, din ve dini yaşam açısından nasıl değerlendiriyorsunuz ?

CEVAP: Zamanı daima bir fırsat olarak görmek lazım ve hayatın dünya hayatıyla bitmediğini, ahiret hayatının mutlaka olacağını ve genelde insanın, özelde ise müslümanın bir misyonunun olduğunu, olması gerektiğini akıldan çıkarmamak lazım. Böyle baktığımız zaman mevcut imkânları iyi değerlendirmek lazım. Müslümanın, bulunduğu zaman ne kadar olumsuz olursa olsun mutlaka yapacağı şeyler vardır. Günümüzde fırsat açısından da, imkan açısından da olumluluk içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Ancak bu, rehabet sebebi olmamalıdır. Allah’a, bize sunduğu imkanlardan dolayı şükrederiz, ama bu şükürün gereği olarak da, mademki iyi bir dinimiz olduğuna, iyi bir inanç sistemimiz olduğuna inanıyoruz; bunun, bu sistemin, bu dinin, dünya tarafından da anlaşılması için gayret göstermemiz gerekir. Üslubumuz daima kimseyi rahatsız etmeyecek, düşünen beyinlere hitap edecek kıvamda olmalıdır .



İKRA: Günümüzde genel olarak dünyada, özel olarak da ülkemizde ve İslâm âleminde, zamanın kıymeti ne ölçüde biliniyor?

CEVAP: Bu soruyu bütün insanları kapsayacak şekilde cevaplamak zordur. Zamanı iyi değerlendiren insanlar geçmişte de olmuştur, gelecekte de olacaktır. Bunun yanında değerlendiremeyenler de vardır. Bunu zaten Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir hadis-i şerifinde “İki nimet vardır ki, insanların çoğu bu konuda aldanmıştır: Sihat ve boş vakit” buyurarak ifade etmiştir. Tabi buradaki “boş zaman” ifadesini, “değerlendirmeye müsait zaman” olarak anlamalıyız. Çünkü bazen öyle zamanlar var ki, bir işin o zaman diliminde mutlaka yapılması gerekiyor. Bir işin mutlaka yapılması gereken zamanların dışındaki zaman dilimleri de boş zamanlar değil, değerlendirilmesi gere-



ken zamanlardır. Ama insanlar çoğunlukla burada aldanıyor diye Peygamber Efendimiz (s.a.v) ikaz ediyor. İnşallah aldanmayanlardan olunuz ve aldanmayanların sayısı ne kadar çok olursa, durumumuz da o kadar iyi olur .

İKRA: Bu noktada, genel manzara itibarıyla, gelişmiş ülkelerde zamanın daha iyi planlandığı, daha iyi yönetildiği, buna karşılık gelişmemiş ülkelerde daha çok boşa harcanmış, iyi planlanıp yönetilemediği görülüyor. Bu durum aynı zamanda bir şuur ve gelişmişlik göstergesi kabul edilirse, ülke olarak nerede duruyoruz? Olumlu yönde bir gelişme içinde olduğumuz söylenebilir mi?

CEVAP: Ben hayata olumlu bakan birisiyim, yani hep "inşallah daha iyi olacak" diye bakıyorum. Bulduğumuz şartları da olumlu buluyorum. İnsanlar tek tek kendi zaman programını yapıyorlar ama, gelişmiş ülkeler -yada gelişmiş beyinler diyelim bu imkanları birleştirerek daha büyük programlar yapıyorlar, yapabiliyorlar. Bu imkanları birleştirildiği zaman tabii ki daha iyi neticeler alınıyor. Tek başına bir insanın programını yapıp vaktini iyi değerlendirmesi elbette önemli, ama bir grup halinde, hatta daha büyük gruplar halinde, daha merkezi bir program dahilinde bu imkanların ve fırsatların aynı hedefe doğru değerlendirilmesi daha büyük neticeleri doğuracaktır.

İKRA: Yaklaşık 15 milyonluk İstanbul'un dini hizmetlerini nasıl karşılıyorsunuz? Siz de, diğer pek çok alanda olduğu gibi, kaynak ve personel sıkıntısı çekiyor musunuz?

CEVAP: Şimdi biraz önce ifade ettiğim gibi mevcudu iyi değerlendirmek gerekir. Hani "oyun bilmeyen yerim dar der" diye bir söz vardır. Darlıklar da konuşulabilir, ancak mevcut personelimiz de az değil. Öncelikle bunu iyi değerlendirmek gerektiğine inanıyorum. Personelimizin belki biraz motivasyona ihtiyacı var, iyi koordine edilirse hizmetlerin daha iyi olacağına, daha ileriye gideceğine inanıyorum. Mevcut durumumuz da fena değil, ama daha iyiye gidebilir miyiz? Gidebiliriz, gitmeliyiz. İnşallah mevcut imkânlar daha iyi değerlendirilerek hizmette daha da ilerlere gidilir.



İKRA: Kurumsal olarak halkımızın Diyanet'e, müftülüklere teveccühünü nasıl buluyorsunuz? Zaman içerisinde bu teveccühte biri değişiklik oluyor mu?

CEVAP: Bu sorudan önce imkân meselesi vardı. Şimdi, imkân meselesini de değerlendirerek bu sorunuza cevap vereyim. Dini hizmetleri yürütürken i-ki türlü hizmetten yararlanıyoruz. Biri devletin bize sağladığı imkânlar, diğeri de halkımızın sağladığı imkânlar. Bu manada düşündüğümüz zaman halkımız da gerçekten büyük imkânlar sağlıyor. Bu bir teveccühün neticesidir. Camilerimizi genelde halk yapıyor. Öyle ki sadece kendi mahallesinin camisini de yapmakla kalmıyor, aksine İstanbul'un, Türkiye'nin hemen hemen her tarafına da buralardan giden bir yardım var, maddi destek var. Hatta bu yardım ve destek, sadece Türkiye ile de sınırlı değil, aksine dünyanın birçok yerine de İstanbullu destek oluyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın son senelerde başlattığı bir "kardeş şehir" projesi var. Bu proje kapsamında hemen hemen her şehrimizin yurtdışından bir kardeşi var. Bizim de İstanbul olarak çeşitli ilçelerimizin böyle yurtdışından kardeşleri var. Fakat bu

kardeşlik bizim açımızdan veren bir kardeşlik. Hani kardeşler birbirine alır verir, ama genelde bizim verme üzerine olan bir kardeşlik. Bu da İstanbul'un bir özelliği. Daha yakında, -bir ay olmadı-Afrika'da Mali'nin başkenti Bamako'da Eyüp Sultan Camii'nin temelini attık. Büyük bir rakama, yaklaşık 2 milyon euroya malolacak. Finansmanını Eyüp Sultan ilçemiz müftülüğü sağlayacak. Orada yetkililerle görüştük başka bir taleplerini de iletiler, inşallah o da karşılanacak. Şu akla gelebilir: Efendim biz niye Mali'de, Bamako'da cami yapıyoruz? Ama gerçekten fakir ülkeler, imkânları kut ülkeler, böyle yardımlara ihtiyaçları var ve Türkiye'de bu yardımları yapmaktan geri durmuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu tür organizasyonlarına, halkımız büyük destek veriyor. Bütün bunlar halkımızın Diyanet'e ve müftülüğe olan saygısı sayesinde oluyor. Bu güven olmasa bu para nereden gelecek. Bu para vatandaşlar geliyor ve biz de buna aracı oluyoruz. İstanbul içerisinde de tabii ki açıklar var ve oralara da hizmetler gidiyor. Ama İstanbullu Türkiye dışına da müftülükler ve Diyanet aracılığı ile bir çok hizmet götürüyor.

İKRA: Toplumsal barışın, huzurun tesisinde ve sorunların çözümünde dinin çok etkili bir faktör olduğu biliniyor. Müftülük olarak bu alanlarda çalışmalarınız ve projeleriniz var mı?

CEVAP: Biz müftülük olarak ve Diyanet olarak bir defa İslâm dinini iyi anlayıp iyi anlatmaya çalışıyoruz. İslâm dünyasında fikir ayrılıkları olmuştur, geçmişteki bu görüş ayrılıklarından dolayı kimseyi farklı görmüyoruz. Yani ben müslümanım diyen herkes müslümandır. Eğer bazı gruplar ve cemaatler arasında hoşnutsuzluk ve sevgisizlik varsa bunların giderilmesini kendimize ilke edinmişiz. Hakkın yanında, İslâm'ın, -genel anlamda İslâm'ın- yanında yer almayı ilke kabul ediyoruz. İslâm derken diğer din mensuplarını da dışlamış değiliz yada onları, -tarihte zaman zaman görüldüğü gibi- mücadele edilecek kimseler olarak görmüyoruz. Bilakis İslâm'ın anlatılacağı bir kesim olarak görüyoruz ve bu maksatla da onlarla ilişkilerimizi sıcak tutuyoruz. Neticeyi verecek olan Allah'tır. Kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz, dolayısıyla diğer inanç mensuplarıyla da samimi ve sıcak ilişkiler içinde olmaya önem veriyoruz.

İKRA: İstanbul bir dünya kenti. Her yıl binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Bu turistlerin neredeyse tamamına yakın camileri de ziyaret ediyor. Gelen bu turistlerden müslüman olmayanların İslâm'a davet edilmesi yönünde bir çalışmanız bulunuyor mu? İslâm'ı kabul eden turistler bulunuyor mu?

CEVAP: Camileri ziyaret eden turistleri büyük bir fırsat olarak görüyoruz; çünkü siz İslâm'ı anlatmak için bir yerlere gitmiyorsunuz, onlar sizin ayağınıza geliyor. İslâm'ı anlatabileceğiniz bir ortama onlar geliyor. Bazı turistlerin camiye girmesinden rahatsız oluyorlar. Oysa onların camilere girip ibadet hayatımızı bizzat görmesi bizim içinde bir fırsattır. Bazen onların Kur'an'ı dinlemekten, namaz ibadetini izlemekten hoşnut olduğunu duyuyoruz. Bütün bunlar o anda olmasa da zaman içerisinde onların İslâm'a sıcak bakmalarına ve müslüman olmalarına sebep olabilir. Bu kimselere İslâm'ı anlatan bazı broşürler camilerimizde mevcut, bunları inşallah önümüzdeki günlerde yeniden ele alacağız. Ayrıca bu camilerde onlara hitap edebilecek imam ve müezzinlerin olmasını



önemsiyoruz. Bazı tarihi camilerde hocalarımız dil olarak da onlarla yakından ilgilenebilir.

İKRA: Sürekli gelişen, değişen ve kendini yenileyen bir dünyada yaşıyoruz. İmam, hatip, vaiz gibi dini hizmetleri yürütenlerin eğitimleri de bu duruma uygun olarak yenileniyor mu?

CEVAP: Gerek Diyanet İşleri Başkanlığı, gerek İstanbul Müftülüğü olarak planlanan ve uygulanan hizmet içi eğitimler var. Zaman zaman çalıştaylar yapılıyor, personelle yakın temas halinde olunuyor. Personelin mesleki gelişimine yönelik kurslar var. Şu anda bu manada İstanbul'da Kur'an-ı Kerim'i düzgün ve usulüne uygun okumaya yönelik 5 tane tashih-i haruf, 3 tane aşere takrip kursu var. Ayrıca ilçelerimizde de benzer kurslar ve ezanı güzel okuma kursları var. Bunun dışında çalıştaylar yapıyoruz. Daha yakında bütün müftülüklerdeki idari personeli topladık, onlarla çalıştay yaptık. İlerde diğer personel için de bu çalışmaları yapmayı planlıyoruz.

İKRA: Müftülük olarak cami ve kuran kursu eksenli hizmetleriniz dışında ne tür çalışmalarınız var? Örneğin "alo fetva hattı" var, halkımız bu hizmetlerden ne kadar haberdar? Radyo yada televizyon kanalınız var mı?

CEVAP: Müftülük olarak televizyon yada radyo kanalımız yok, ama Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bir televizyon çalışması var ve Diyanet TV olarak deneme yayınına da başlandı. Diyanet TV çalışması TRT ile işbirliği halinde yürütülüyor. Alo fetva hattımızda her gün dört arkadaşımız nöbet tutuyor ve gelen soruların cevaplandırıyorlar. Ayrıca ilçe müftülüklerimizde haftada bir gün sabah namazından sonra program yapılıyor. Bu program, sabah namazından sonra camiye yakın bir mekanda gerçekleşiyor. Yan cami içi, yan cami dışı gibi bir program. Bu da müftülük ve cami görevlilerimizin fedakârlığı ile icra ediliyor. Geçenlerde Beylikdüzü'nde yapılan böyle bir programa ben de konuşmacı olarak katıldım. Bunların dışında kutlu doğum gibi cami dışında icra edilen programlar var. İstanbul Müftülüğü olarak "Din ve Hayat" isimli bir dergi de çıkartıyoruz. Her sayıda bir konu esas alınıyor. İnşallah gelecek sayıda "adalet" konusunu işleyeceğiz. Hem kendi personelimizden, hem de akademik çevrelerden bu konuda yardım alıyoruz.

İKRA: Hocam bir müftü olarak bir gününüz nasıl geçiyor?

CEVAP: Tabi her gün aynı şekilde geçmiyor. İsterseniz şu ana (saat 10.00'a) kadar bugünün nasıl geçtiğini anlatayım: Sabah erkenden aşere takrip kurslarımızdan biri olan Edirnekapı'daki Mihri-mah Sultan kursumuza gittim ve oradaki personelimle görüşüp onlardan bilgi aldım. Sonra Fatih Dülgerzade'deki kursumuza gittim ve oradaki hocalarımızla görüştüm. Sonra sizinle 10.00'da olan randevum için buraya geldim. Sizden sonra da randevularım var. İstanbullu, müftülüğü ziyaret etmeye rağbet ediyor. Bunların dışında rutin bürokratik işlerimiz var, onlarla meşgul oluyoruz. Zaman zaman personelimizle toplantı yapıyoruz, hizmet planlaması yapıyoruz, onları yürütüyoruz, denetliyoruz.

İKRA: Siz aynı zamanda bir akademisyensiniz, bu yoğunluk içinde akademik çalışmalarınıza vakit bulabiliyor musunuz?

CEVAP: Tabi akademik çalışmalara vakit bulmak biraz zor oluyor, ama buna rağmen tamamen dışarıda da kalmıyorum. Zaman zaman konferanslar oluyor, bilimsel toplantılar oluyor, onlara hazırlık yapıyoruz. Başkanlığımız, Afyonkarahisar'da yakında dini istişare toplantısı yaptı. Orada bir tebliğ sunma durumu oldu. Bu vesilelerle yine işin içersindeyim.

İKRA: Derneğimiz, kitap okumayı esas alan bir çalışma yürütüyor. Bu konuda bizlere neler tavsiye edersiniz?

CEVAP: Efendim okumak çok güzel bir şey. Cenab-ı hak da Peygamber Efendimize ilk vahyi oku diye göndermiştir. Oku derken "Rabbinin adıyla oku." Bu önemlidir, Allah adıyla okumak ilkesi çok önemlidir. Okuduğun doğru bilgi vermeli, o bilgiyi verirken dürüst olmalı. Ama zamanla da irtibatı kurmamız, çeşitliliği sağlamamız lazım. Dinimizi iyi öğrenmeli ama zamanı da dikkate almalıyız. Gerçekleri iyi bilmeli ve öğrenmeliyiz. Bu manada iyi niyet çok önemlidir.

İKRA: Hocam, bu söyleşi ve verdiğiniz bilgiler için Derneğimiz ve Dergimiz adına tekrar teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Röportaj Halil Kendir - Salim Uzman



PEYGAMBERİMİZİN BİR GÜNÜ

Peygamberimiz (a.s.) Allah'ın verdiği sayısız nimetlerden biri olan vaktin kıymetini iyi bilir; günün yirmi dört saatini de güzel ve faydalı işlerle geçirmeye çalışır. Sevgili Peygamberimiz (a.s.) güne gecenin son üçte birine doğru uyanarak başlardı. Uyanınca "Bizi öldükten sonra tekrar dirilten Allah'a hamdolsun. Bizi yeniden diriltilip huzurunda toplayacak olan da O'dur." diye dua ederdi. Elbiselerini giyinir ve ilk iş olarak dişlerini temizlerdi. Ardından abdest alır ve teheccüd namazı kılar. Bir müddet ibadet ettikten sonra bazen evinin yanındaki Baki mezarlığına uğrar ve ashabından vefat edenler için dua ederdi. Ardından biraz istirahataya çekilir ve müezzini Bilal-i Habeşi (r.a.) gelerek ona sabah namazının vaktinin girdiğini haber verirdi. Abdest alarak iki rekâtlık sabah namazının sünnetini evinde kılan Peygamberimiz evinin yanındaki mescide geçerek kendisini bekleyen ashabına sabah namazını kıldırırdı. Namaza başlamadan önce safların düzgün olmasını tavsiye ederdi.

Sabah namazına erkeklerin yanı sıra kadınlar ve çocuklar da katılırdı. Namazın ardından işi olanlar evlerine döner, diğerleri ise Sevgili Peygamberimizin yanında kalırdı. Peygamberimiz (a.s.) güneş doğuncaya kadar ashabıyla sohbet ederdi. Ashab-ı Kiram da onun sohbetine katılmayı çok arzu ederdi. Peygamberimiz bu sohbetlerinde ashabını iman, İslam ve ahlak esasları çerçevesinde eğitirdi.

Sabahın nurlu ve bereketli vaktini mescitte geçiren Allah Resulü, güneşin doğmasından sonra evine dönerdi. Evine besmele ile girerdi. Bu hususta ümmetine şu tavsiyede bulunurdu:

"İnsan, evine girerken veya yemek yerken besmele çekerse, şeytan yardımcısına:

- Size bu evde geceleme de yok, yemek de yok, der. Kişi, evine girerken Allah'ı anmazsa, şeytan yanındakilere:

- Siz, geceleme yerine kavuştunuz, der.

Eğer kişi yemek yerken de Allah'ın adını anmazsa, şeytan yanındakilere:

- Hem barmacak hem de yemek yiyecek bir yer buldunuz, der."

Eşine evde yiyecek bir şey olup olmadığını soran Hz. Peygamber (s.a.v.) yiyecek bir şey yoksa oruca niyetlenirdi. Sevgili Peygamberimiz evine geleni boş çevirmez, elindekileri yoksul ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşırdı. Bu nedenle de evinde çoğu zaman yiyecek kal-

mazdı. Evinde ne bulursa onu yer ve yemekler arasında ayırmı yapmazdı. Böyle zamanlarda daha çok hurma ve su ile karnını doyururdu. Bir şey yerken "bismillah" demeyi, yedikten sonra da "elhamdülillah" diyerek Allah'a şükretmeyi ihmal etmezdi.

Allah Resulü (s.a.v.) evinde olduğu zamanlarda evin temizliği ve elbisesinin bakımı gibi işlerde eşine yardımcı olurdu. Her sabah eşinin hatırını ve bir ihtiyacı olup olmadığını sorardı. Varsa bir ihtiyacı onu temin ederdi. Peygamberimiz evinden çıkarken "Bismillahi tevekkeltü alellah, vela havle vela kuvvete illa billâh, (Allah'ın adıyla ona güvenerek çıkıyorum, günahlardan korunmak, ibadete güç yetirmek ancak Allah'ın yardımlarıdır.)" derdi. Yolda karşılaştığı insanlarla selamlaşarak onlarla tokalaşır, onların hâl ve hatırlarını sorardı. Bunu ashabına da tavsiye ederdi.

Peygamberimiz (a.s.) kuşluk namazını kılmayı ihmal etmezdi. Gün içinde işlerinden arta kalan zamanının çoğunu Mescid-i Nebi'de geçirirdi. Mescid-i Nebi onun döneminde Medine'nin merkezi konumundaydı. Müslümanlarla orada görüşür, onların sorunlarına çözüm yolları gösterirdi. İnsanların işlerini orada sevk ve idare ederdi. Dışardan gelen heyetlerle orada görüşür, önemli işlere ashabını oraya çağırır ve onlarla istişare ederdi. Öğleden sonraları kısa bir müddet uyurdu (kaylule). Hasta olan Müslümanlar evlerinde ziyaret eder, dargın olanlar varsa onları baştırmak için evlerine kadar giderdi. Bazı sahabiler de Peygamberimizi evlerine davet ederlerdi. Fahr-i Kâinat Efendimiz de onların davetini geri çevirmez, sofralarını şenlendirir ve onlar için dua ederdi.

Sevgili Peygamberimiz (a.s.) akşam namazlarından sonra evvabin namazı kılar. Yatsı namazlarından sonra ise mümkün olduğunca başka bir işle meşgul olmaz ve vaktini evinde geçirirdi. Ailesiyle oturur, sohbet eder ve onlarla bazen şakalaşır. Abdestini alarak yatağının üzerine oturur ve İhlâs, Felak ve Nas surelerini okuyarak Allah'a sığınır. Sağ yanına uzanır ve "Allah'ım! Senin adınla ölür ve senin adınla dirilirim" anlamındaki "Allâhümme bismike emütu ve ahyâ." duasını okur ve uykuya dalardı.

(Kaynak: Ailemizle 52 Derste Peygamberimizin Hayatı- Gümüş Kalemler- Ensar Neşriyat, 2012, İstanbul.)

1 Buhari, Edebü'l-Müfred, 376; Müslim, Eşribe, 103.
2 Tirmizi, Daavat, 34.

ALİMLERE VEFA PROGRAMI - 4 **Ahmet Naim BABANZADE (1872-1934)**



14 Aralık 2012 Cuma günü, Bağcılar Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz "Âlimlere Vefa Programı"nda önemli bir şahsiyeti, Babanzade Ahmet Naim'i andık.

Program Süleymaniye Camii müezzini Mehmet Duman hocamızın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından kürsüye Derneğimizin Genel Başkanı Mehmet Çelik geldi.

Mehmet Çelik, Derneğimizin kitap okumayı hedeflerinin başköşesine koyduğunu ifade etti ve başucu kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'in yolundan giden âlimleri de anmak üzere bu programları düzenlediğimizi söyledi. Yolundan gitmemiz gereken bu âlimlerimizin yazmış olduğu kitaplara Derneğimiz aracılığıyla ulaşabileceğini, bu hususta herkese imkânlarımızın açık olduğunu söyledi. Bu kısa açılış konuşmasının ardından katılımlarından dolayı Bağcılar Belediye Başkanı ve diğer yetkililere teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Ardından Babanzade Ahmet Naim hakkında tez çalışması yapmış olan, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Hansu kürsüye geldi.



Bir hadis-i şerif ile âlimlerin öneminden bahsederek konuşmasına başlayan Hansu önceki dönemlere göre yeni âlimler yetiştiremediğimize vurgu yaparak, en azından geçmişte yaşamış olan âlimlerimize sahip çıkmamız gerektiğini söyledi. Hansu konuşmasına şöyle devam etti:

Cumhuriyet dönemimizde iki âlimimiz benzer özellikleriyle dikkat çekiyor. Bunlar, Mehmet Akif Ersoy ve Babanzade Ahmet Naim'dir. Her ikisi de medrese eğitimi almamıştır. Buna rağmen İslami açıdan kendilerini yetiştirmişlerdir. Mehmet Akif Ersoy, Kur'an-ı Kerim'i, Babanzade Ahmet Naim ise Buhari'yi tercüme etmiştir.

Babanzade Ahmet Naim, Osmanlı'nın son yılları ile cumhuriyetin ilk yıllarında yaşamıştır. Galatasaray Lisesi'ni bitirmiş ve Fransızca tercüme yapmaya başlamıştır. Üniversiteyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde felsefe eğitimi vermiştir. Alanı felsefe olmasına rağmen İslami ilimlere aynı ilgi duymaktadır. İlk olarak Sırat-ı Müstakim dergisinde Buhari'den hadisler tercüme eder. Kendisi "Hadis tercümelerine başladığımda anladım ki, bu güne kadar hep boş işlerle uğraşmışım" der.

Babanzade Ahmet Naim, yaşadığı dönemde hadis âlimliğinden daha çok, ahlaki açıdan öne çıkmıştır. Kendisi hakkında, aynı fikirde olmayan kişiler dahi olumlu sözler söyler. Mehmet Akif, onun için "Sahabeden sonra en sevdiğim adamdır" der.

Programın sonunda Genel Başkanımız Mehmet Çelik, vermiş olduğu bilgilerden dolayı Doç. Dr. Hüseyin Hansu'ya teşekkür etti ve bu günün anısına bir hediye takdim etti.



Prof. Dr. İhsan Süreyya SIRMA ile Motivasyon Semineri



Derneğimizin kitap okuma listesinin 2. ve daha üst sınıflarına geçmiş okurlarına ve yönetim üyelerine yönelik iki ayda bir düzenlediği motivasyon seminerlerinin bu seferki konusu Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma oldu. 16 Aralık 2012 Pazar günü Derneğimizin Bağcılar Şubesi'nde gerçekleşen program saat 09.00'da verilen kahvaltıyla başladı. Yapılan kahvaltının ardından değerli hocamızın hayatından kesitleri dinlemeye geçtik.

Hocamız Siirt'in Pervari ilçesinde dünyaya gelmiş, ilkokulu köyünde bitirmiş, ilkökula başladığında henüz Türkçe bilmediğinden dolayı uyum sağlamakta bayağı bir sıkıntı yaşamış. Ama üçüncü sınıftan itibaren dil meselesini çözmüş ve sınıfın en iyileri arasına girmiş. Azmi ve gayretiyle ilkökulu birincilikle bitirmiş. Ancak ortaokula devam etmek için uzun bir mücadele etmesi gerekmiş. Bir öğretmenin tavsiyesiyle meşhur köy enstitülerinin sınavına girmesi gündeme gelmiş. Ancak toplanan aile meclisi, oraya gidenler gavur oluyor gerekçesiyle sınav sokulmaması yönünde karar almış. İsrarlı talepleri sonunda aile meclisi ikinci kez toplanmış. Ancak karar yine olumsuz çıkmış. Sonra babası ısrarlarına dayanamayıp, durumu bir de uzak bir köyde bulunan bir şeyh

efendiye sormaya karar vermiş. Eşek sırtında uzun bir yolculuktan sonra şeyh efendinin yanına gelmişler. Durumu anlatmışlar. Şeyh efendi, orada okuyanlar hep gavur oluyor, ama bu çocuk okusun demiş. Böylece eğitimine devam etme fırsatı bulmuş. Hocamız ortaokulu ve liseyi de derece ile bitirmiş.

Liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavına katılmak için Ankara'ya gider. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazanır. Üniversitede Necip Fazıl'ın eserle-

rinden etkilenir. Üniversiteyi bitirdiğinde kendi başvurusu üzerine Siirt'e öğretmen olarak atanır. Bu arada yurtdışında doktora yapmak için sınava girer ve kazanır. Ancak İngilizce bilmesine ve İngilizce konuşulan bir ülke tercih etmesine rağmen, yetkililer Fransa'ya gönderirler. Fransızca bilmediği için ilk zamanlar zorluk çeker. Doktora yaptığı dönemde Muhammed Hamidullah ile tanışır ve kendisinden istifade eder. Ardından Arapçasını geliştirmek üzere Tunus'a geçer. Burada Raşid Ganuşi ile birlikte tebliğ amaçlı bir hareket başlatırlar. Ve bu hareket zamanla siyasi bir yapıya bürünerek, yakın zamanda Tunus'da gerçekleşen devrimde önemli rol üstlenir.

Fransa'da inançların doğrultusunda yaşamın zorluğundan dolayı bir ara Hamidullah hocaya vedalaşmak üzere gider, ama hoca buna şiddetle itiraz eder ve Sırma ve iki arkadaşına haramlardan korunarak yaşamak için 3 nasihatla bulunur:

- 1- Namazlarınızı ihmal etmeyeceksiniz, bir vaktini dahi kaçırmayacaksınız.
 - 2- Herhangi birinin dışarda işi olduğu vakit tek başına gitmeyeceksiniz, muhakkak bir arkadaşınızı yanınıza alacaksınız.
 - 3- Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutacaksınız.
- Hamidullah hocanın bu tavsiyelerine uyan Sırma ve iki arkadaşı Türkiye'ye dönmelerinden vazgeçerler ve doktoralarını tamamlarlar.

Fransa'da doktorasını tamamladıktan sonra 1973 yı-

linda Türkiye'ye döner. İlk olarak Erzurum Yüksek İslam Enstitüsünde göreve başlar. Daha sonra, hak kazanmasına rağmen büyük uğraşlar sonucu Atatürk Üniversitesi



tesini İlahiyat Fakültesi'ne atanır. Burada 20 yıl kadar görev yapar. Ve profesör ünvanı elde eder. Üniversiteden ayrıldıktan sonra bir süre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlığı görevinde bulunur. Şu anda İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevine devam etmektedir.

Hocamız bizlerle paylaştığı renkli ve mücadelelerle dolu hayat hikayesinin ardından, hedeflerimize ulaşmak için çok mücadele etmemiz gerektiğini, bunun yanında hedeflerimizi doğru seçerek bu doğrultuda yaşamak ve bunu insanlara ulaştırmamız gerektiğini söyledi.

"Karşılaştığımız sıkıntı ve zorluklara karşı tek silahımız dosdoğru kılınan namazdır" dedi. Bir soru üzerine, dünya müslümanlarının giderek milliyetçi bir yapıya doğru gittiğini, bunun büyük bir sorun olduğunu söyledi. Öncelikli olarak bu sorunun ortadan kaldırılması gerektiğini ve ümmetçi bir anlayışa dönmemiz gerektiğini vurguladı.

Hocamız bu arada, beş cilt olacak bir İslâm Tarihi kitabı hazırladığı bilgisini bizimle paylaştı.

Programın sonunda Genel Başkanımız Mehmet Çelik ve Av. Halil Kendir tarafından İhsan Süreyya Sırma hocamıza bu günün anısına bir hediye takdim edildi. Hocamıza, Yüce Allah'tan, ömrünü, ilmini ve çalışmalarını bereketlendirmesini, ümmetin yolunu aydınlatan kandillerden bir olarak daha uzun yıllar hizmet etmeyi nasip etmesini niyaz ediyoruz.





Eğitim Birimi İstişare Toplantısı

Derneğimiz Genel Merkez Eğitim Birimi, şubelerimizin eğitim biriminde görev yapan arkadaşlarımızla olağan olarak yapılan genişletilmiş eğitim birimi toplantısını 18.11.2012 pazar sabahı saat: 09.00'da Bağcağlar Şubede icra etti.

Yapılan durum değerlendirmelerinin yanında, henüz kitap okumaya ve Derneğimizin ilim sohbetlerinden yararlanmaya başlamamış olanları, nasıl bu güzel çalışmalara katabiliriz sorusuna cevaplar arandı. Bu çerçevede her şubeden bir (toplam 5) arkadaşımız, Derneğimize nasıl katıldıklarını hangi faktörlerin katılma kararlarında etkili olduğunu bizimle paylaştılar. Arkadaşlarımızın paylaştığı bu tecrübelerden, özellikle kitap okumalarını takip ettiğimiz arkadaşlarımızı ısrarla ve sadakatle aramalarımızın, Derneğimize düzenli olarak gelmeleri için yaptığımız davetlerin, bir kitap okuyucu kazanmanın en

önemli yolu olduğunu yeniden öğrenmiş olduk.

Programımız Genel Başkanımız Mehmet ÇELİK'in sohbetiyle devam etti. Başkanımız özetle şunları ifade etti:

Çin'in başkenti Pekin'e yakın zamanda ziyaretim olmuştu. Bizi miladi 950 yılında yapılmış olan bir camii götürdüler. Peygamber Efendimizin vefat tarihi 632 ise müslümanlar kaç yıl sonra Çin'e gelmişler? 318 yıl sonra Asya'ya tevhid bayrağını ulaştırdılar.

Tunus'a da gittim, Ukbe bin Nafi yaptığı seferlerde, 670'te Tunus'u fethetti ve buraya büyük bir camii inşa etmiş. Müslümanlar 670'de Kuzey Afrika'ya ulaşmış oldular. 655 senesinde İstanbul fethedilmek için ilk kez muhasara altına alınıyor.

Arkadaşlar, Allah bu insanlar içindeki güvenilir ve emin olan Muhammed (a.s.)'e kitap veriyor. Birbi-



riyle savaşan bu insanlar, Kur'an-ı Kerim'i okuyarak ruhlarını inşa oluyordu. Bizim kitap okutma çalışmamız çok önemli. Sabırla, azimle, gayretle, çaba sarfederek insanların kitap okumalarını sağlayacağız. Kendilerini inşa etmelerine yardımcı olacağız inşaallah. Tabi ki zorluklar, güçlükler olacak, Peygamber Efendimiz karşılaştığı her zorlukta, Rabbimiz ona, önceki peygamberlerin, Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim aleyhisselam gibi 25 peygamberin hayatlarında karşılaştıkları zorlukların, sabırla, Allah'a tevekkül ve azimle nasıl üstesinden geldiklerini anlatarak nebisini yetiştirdi. Biz de karşılaştığımız zorluklar karşısında Kur'an-ı Kerim okuyarak kendimizi motive edip yolumuza devam edeceğiz.

Derneğimizin yıllık olarak yaklaşık 100.000 lira gideri var. Şubeler için ödenen kira, alınan kitaplar

vs. dernek çalışmaları için yapılan bütün harcamalar bunun içinde. Bu harcamaların ve yapılan çabaların tek nedeni toplumun bilinçlenmesi, olumlu yönde değişim göstermesi. Tek bir kişiyle olumlu manada değişen, dönüşen toplum, yine tek bir kişiyle de olumsuz yönde değişebiliyor. Biz bu yıl kitap okur sayımızı 2500 kişiye ulaştırarak, 2500 kişiyi kitap okuru yaparak toplumun olumlu manada değişim göstermesini istiyoruz. İstanbul dışında 20 ilde 250 kitap okurumuz var. Bu daha önce yoktu.

Demek ki "Siz yola girin Rab size bilmediklerinizi öğretir" tecelli ediyor, siz yeter ki çaba ve gayrette kusur etmeyiniz.

Biz bu hayır yoluna girdik, Rabbimizde bize bilmediklerimizi öğretiyor, bize hedefe ulaşmak için çok ama çok gayret göstermek kalıyor.

2012 Voleybol Turnuvası

Derneğimiz şubeleri arası düzenlenmiş olduğumuz voleybol turnuvasının final maçı çok çekişmeli geçti. Rakiplerini teker teker yenerek finale kalan TUNA Şubesi ile MERKEZ Yönetimi finalde karşılaştı.

10.11.2012 Cumartesi, saat 21:00'de başlayan final maçı, iki tarafın da zorlu mücadelesi içinde geçti. İlk iki sette Tuna Şubesi skoru 2 : 0 yaptı ama üçüncü ve dördüncü setleri alan Merkez Yönetimi skoru 2 : 2'ye taşıdı. Mücadelelerin ve heyecanın zirveye çıktığı son sette, Tuna Şubesi özellikle karşılaşmanın son bölümünde aldığı sayılarla final maçının skorunu belirledi: Tuna Şubesi: 3 - Merkez Yönetimi: 2. Böylece IKRA Derneği 2012 voleybol turnuvasının şampiyonu ve kupanın sahibi Tuna Şubemiz oldu. Kupa töreni renkli görüntülere ve Tuna Şubesinde verilen başkava ikramına sahne oldu. Biz de IKRA camiası olarak kazandıktan şampiyonluktan dolayı Tuna Şubemizi tebrik ediyoruz.





Dernektekilerin Samimiyeti, Muhabbeti ve İlğisi, Benim Gönül Dünyamda Tarifini Yapmakta Dahı Acziyete Düştüğüm Güzelliklerin İnkişafına Vesile Oldu

İKRA: Kendinizi Tanıtır mısınız?

Nurullah YALÇIN: 1987 Amasya/Göynücek doğumluyum. İlköğretimi Amasya'da başladım, daha sonra İstanbul'a taşınınca ilkokulu İstanbul'da tamamladım. İlkokuldan sonra Bakırköy İmam Hatip Lisesini bitirip 2 yıllık ilahiyat ön lisans kaydımı yaptım. 2 yıllık ilahiyat bitirdikten sonra DGS ile 4 yıllık eğitime geçiş yapıp Sakarya İlahiyat Fakültesine başladım. Sakarya İlahiyat Fakültesi'ni bitirdikten sonra askere gittim. Askerlik görevimi yaptıktan sonra evlendim. Şuanda da Aziz Mahmut Hüdayı Vakfı'nda gençlik hizmetleriyle meşgulüm. Aynı zamanda Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hadis bölümünde yüksek lisans yapıyorum.

İKRA: Derneğiniz ile nasıl tanıştınız?

N.Y.: Şuan İsmi İKRA (İlim Kültür ve Rahmet Derneği), tanıştığım zaman FAKYAD (Fatih Mahallesi Kültür ve Yardımlaşma Derneği) olan derneğinizle beni Hamza Subaşı tanıştırdı. Derneğinizle tanışmak nasip olduğunda Esenler'de daha ilkokul çağlarındaydım. Hamza Abimiz mahallemizin bakkalardı (Rabbim her mahalleye Hamza Abi gibi bir bakkalı nasip etsin). Mahaladaki gençleri toplar sohbetlere götürürdü. Bir vesileyle beni de davet etti. O dönemde bir süre ev sohbetlerine devam ettik. Daha sonra Hamza Abimiz bizi derneğe davet etti. Dernekte faaliyetler daha yoğun tabii. Mehmet Çelik Hoca'nın tefsir dersleri, Ermin Atalay Hoca'nın sohbetleri (sonradan avukat olduğunu öğrenince çok şaşırmışım), kitap okumalar vs. Diyebilirim ki o insanların samimiyeti, muhabbeti ve ilgisi benim gönül dünyamda tarifini yapmakta dahı acziyete düştüğüm güzelliklerin inkişafına vesile oldu. Onlar benim 'Müşüman' olduğumun farkına vardılar. Rabbim onları cennetine koysun inşaallah, beni de yanlarında bir vere...

İKRA: Dernekle tanışmadan önce Kitap Okur muydunuz?

N.Y.: Haliyle bulunduğumuz ortam ve şartlar gereği maalesef kitaptan, okumaktan bihaberdik. İlk defa kitapla 'FAKYAD' vesilesiyle tanıştım. Tanıştım diyorum çünkü daha sonraları onlar benim en samimi arkadaşlarım oldu.

İKRA: Dernekte sizi en çok etkileyen neler olmuştur?

N.Y.: İnsan kaç yaşında olursa olsun ilgi ve alakaya muhtaçtır. Hele bir de çocuksa ilgiye ihtiyacı çok daha fazla oluyor. Bu ihtiyaç ilk kademede ailede giderilmeye çalışılır. Şayet kişi bu ihtiyacı ailede gideremezse başka yerlerde arar. Özellikle çocuklar için söylüyorum; kimi sokakta, kimi internette kimi

de sohbet meclislerinde. Şahsen bu ihtiyacımla ailemde giderdiğimi söyleyemem. İşte bu noktada imdadıma İKRA (FAKYAD) yetişti. Kitap okumaya başladığım zaman Vural Abi, birkaç defa beni aradı; "hangi sayfadasın, nereyi okuyorsun?" deyince çok şaşırıldım, bir o kadar da hoşuma gitti. Çünkü bu alaka bana değerli olduğumu hissettirdi. Beni en çok etkileyen olayın bu olduğunu söyleyebilirim. Küçük denilebilecek yaşta olmama rağmen insanın kendisini değerli hissetmesi çok güzel bir şeymiş. Maalesef toplumumuzda çocukların sözlerine ve düşüncelerine itimat edilmez ve değer verilmez. Genel tavrı "sen çocuksun, anlamazsın" deyip susturmaktır. Ama dernekte öyle değildi. Bütün bunlar bana ayrı bir şevk ve heyecan veriyordu. Normal şartlarda bize verilen kitapların okuma süresi iki hafta olmasına rağmen ben bir hafta dolmadan kitabı bitirip diğer kitabı almak için heyecanla vaktin gelmesini bekliyordum. Bir yıl boyunca bu şekilde okumaya devam ettim. Sene sonu geldiğinde bir düğün salonunda program düzenlediler. Programın sonunda da birilerini çağırıp ödül veriyorlardı. Bu çağırılanlar arasında benim ismim de okununca çok şaşırıldım. Ödülün verileceği sahneye çıktığımda heyecanım had safhaya ulaştı. İlk defa bu kadar çok insanın karşısına çıkıyordum. Bir de sunucu abimiz mikrofonu bana vermez mi... çok iyi hatırlıyorum tek şey söyleyebilmişim; "Allah herkesten razı olsun." İlk defa toplum önüne burada çıkmaya başladım. Daha sonra Mehmet Çelik Hoca meal yarışması yapmıştı ona katıldım. O yarışmanın neticesinde de başarılı olmuştum. Ödül olarak da altın vermişlerdi. Bu ve buna benzer şeyler beni etkileyen meselelerdir.

İKRA: Sizi en çok etkileyen kitap hangisidir?

N.Y.: Başlangıçta okuduğum kitaplar çok rahat anlayabileceğim, hayal dünyamı zenginleştiren türden kitaplardı. Kitapları okurken zihnimde karakterler, mekânlar çiziyordum. Bu karakterler ve mekânlar çok daha güzel ve çok daha mükemmeldi. Televizyon izlerken bunu yapabilmek çok zordur. Çünkü televizyon düşünme imkânı hayal kurma fırsatı vermez, her şeyi kendisi düşünmüştür. Hatta okuduğunuz bir kitabın filmi yapıldığında hayal kırıklığına uğrarsınız. Bu muydu o zihnimde canlandırdığım şahsiyetler, bu muydu o mekânlar dersiniz. İşte beni en çok etkileyen kitapta zihnimde hep fotoğrafım çektiğim, kurguladığım Zeynep Gazali'nin "Zindan Hatıraları" olmuştur. Sırf davası uğruna olmadık zulümlere katlanan Zeynep Gazali'nin metanetli duruşu beni çok ama



çok etkiledi.

İKRA: Şu an kitap okuma alışkanlığınız nasıl?

N.Y.: Şu aralar yüksek lisans münasebetiyle daha çok hocaların vermiş olduğu makaleleri ve kitapları okuyorum. Bununla birlikte kişisel olarak da okuma yapmaya çalışıyorum. Şu an okuduğum kitap Nureddin Topçu'nun İsan Ahlakı adlı kitabı. Elhamdülillah kitap okuma alışkanlığına bağlılık yaptım...

İKRA: Okuyan ve Çalışan bir insan olarak kitap okumaya nasıl vakit ayırıyorsunuz?

N.Y.: En çok vakti otobüste ve vapurda ayırıyorum. Malum İstanbul'da yaşıyoruz, yollarda çok fazla vakit kaybediyoruz. Ben de yollarda geçen vaktimi bu şekilde değerlendirme gayret ediyorum.

İKRA: FAKYAD ile hayatınızda neler değişti ve bu değişimi aileniz ve çevreniz nasıl karşıladı?

N.Y.: FAKYAD benim için hayatımın dönüm noktasıydı diyebilirim. Normal şartlarda bulunduğum çevrede ilkokul bitirdiğimde (bazen o da mümkün olmaz) herhangi bir işe girilip çalışılır ve hayatın geri kalan kısmı bu şekilde idame ettirilir. Kendi adıma ben de öyle düşünüyordum. Hatta bazen hocalar içinizde lise okumayı düşünmeyen var mı diye sorduğunda ilk parmak kaldırırdım. Çünkü çevremde amaç haricinde örnek yoktu. O da İmam Hatip mezunu. Yani bizim silüdelede en tahsilci kişi. Bazen akrabalar arasında problem olduğunda ona götürülürdü.

İlkokul sekizinci sınıfın sonuna yaklaştığımda içimde okumaya yönelik bir istek meydana geldi. Sonrası lise, üniversite, yüksek lisans... Hayatıma bu şekilde yön veren en büyük amilim FAKYAD olduğunu düşünüyorum. Hatta buna bütün kalbimle inanıyorum.

Ailem bana hiç karşımadı. Derneğe gelirken dahı nereye gittiğimi neler yaptığımı bilmezlerdi. Kendi kendime gider gelirdim, okurdum.

Derneğe gittiğim zamanlarda bir gün çok fazla kar yağmıştı. Hava müthiş soğuk ve karanlık. Babamın şöyle bir tepkisi olmuştu. "Bu havada dışarı çıkılmaz, gitme" demişti. Ben de: "Baba gitmezsem abilere ayıp olur, gitmem lazım" diyerek ikna etmişim.

Gelişen süreç içerisinde ailem ve çevrem bendeki bu değişiklikten çok memnun oluyordu. Babam işyerindeki arkadaşlarına benden bahsediyormuş. Çeşitli vesilelerle babamın işyerine gittiğimde "Aaa Nurullah sen misin" filan diyorlardı. Çevremdeki insanlarda bazen "Benim oğlum da senin gibi olsun" diyorlardı. Hatta bu yüzden bazıları çocuklarını İmam Hatip'e gönderiyordu.

Bendeki bu değişim sürecinde ailemin bana en büyük katkısı bana mani olmamak oldu.

İKRA: Türkiye'de kitap okuma oramı çok düşük bunun için ne yapabiliriz?

N.Y.: Aslında bu sorunun cevabı diğer cevapların için de kısmen var. Günümüzde insanlar menfaatler üzerine bina edilmiş; menfaatsiz ve karşılıksız sevgiye adeta açlar. İşte böyle

le bir dünyada insanlara kendilerinin gerçekten Allah rızası için sevdiği hissini verebilmek, onlarla ilgilenirken, kitap okumalarını takip ederken bundan hiçbir dünyevi menfaat beklemediklerini onların mana âlemlerine dercetmek gerekir. Bu noktada ödüllendirme usulü de etkili bir yöntemdir. 'Namaz Gönüllüleri Platformu'na öncülük eden Ahmet Bulut, Abdullah Yıldız ve Cemil Tokpınar gibi hocaların namaza dair yazdıkları kitaplar, düzenledikleri seminerler ve sempozyumlar namaza ilgiyi artırdı, adeta bir çığır açtı. Kitabı nazardan çevirebilmek için de bu ve buna benzer çalışmalar yapılabilir. Kitabın hayatımızdaki yeri, kitabın bize kattıkları adı altında büyük seminerler düzenlenebilir. Ayrıca kitap okumak bir ihtiyaçtır, insanlara bunu hissettirmek gerek, insanlar neden kitap okumalı, bunu insanlara anlatmak gerek.

Bir de insanlar kitaplar sayesinde ufkunu genişletir, öğrenir, anlar ve düşünür. Maalesef şimdiki kitapların elimizden aldıkları, onun yerine düşünceye, anlamaya ve üretmeye ket vuran televizyonu koydular. Televizyonlar insanların düşüncelerine fırsat vermeyip her şeyi önününe koyar. Senin yerine düşünür, senin yerine üretir. İşte kitapların yerini işgal eden bu alete fırsat verilmeli. Televizyon başında geçen saatlerin en azından günlük bir saati kitaba ayrılmalıdır.

İKRA: Son olarak Derneğiniz hakkında ki düşünceleriniz nelerdir?

N.Y.: Tek bir şubeyken şu an 6 şubeye ulaşıp bu seviyeye gelmesini ben istikrara bağlıyorum. Yılmadan, azimle, gayretle, samimiyetle çalışmak çok önemlidir. Bir de şöyle bir durum var; bu derneğe hizmet eden ağabeylerimizin büyük bir kısmı işlerinden sonra akşamın ya da hafta sonlarında izin zamanlarından feragat ederek bu işi yapmaları çok önemli. Zaten hizmet dedikleri şeyde bu olsa gerek. Bir şeylerden fedakârlık yapmak... Yapmış olduğunuz bu

hizmetin bir benzerini Anadolu Gençlik yapmaya çalışıyor. Bunun dışında bu iş için bu kadar çaba sarf eden başka bir kurum bilmiyorum. Siz çok ama çok zor bir işi yapmaya çalışıyorsunuz. Herkes bir hizmetin ucundan, köşesinden tutuyor. Hizmetin bu ucu eksik kalmıştı; siz de bu kanadından tutuyorsunuz. Bu hizmette büyük bir açığı kapatacağımız ve kapattığına inanıyorum.

Zor bir işiniz var Allah yardımcınız olsun. Zorluklar karşısında aminiz, direnciniz eksilmesin. İnsanları arayacaksınız belki size ters bir cevap verecek, belki kitap okumayı bırakacak, kitabı geri getirmeyecek bunlar zaman zaman sizin şevkinizi kırmasın. Yaptığınız iş kör kuyuya taş atmaktır. Sonun bilemezsiniz; olsun bilmeye gerek yok onu bilen Mevla var. Bize düşen en önemli vazife: Vazgeçmemek.

İKRA: Bize zaman ayırdığınız için Allah razı olsun. Allah yolunuzu açık etsin.

N.Y.: Allah sizlerden de razı olsun. Rabbim sizleri de bizlere de daima iman heyecanı içinde hizmet edebilecekleri nasip etsin. Röportaj: **Fatih COŞKUN**





Tuna Şubesi Ömer Karaoğlu ile Ümmet Kardeşliği için Bir Araya Geldi

İkra Derneği Tuna Şubemiz tarafından her hafta Cuma günleri akşamı düzenlenen sohbetin bu haftaki konuğu Mavi Marmara Gemisi'yle Gazze'deki mazlum kardeşlerimize ulaşmak için yola çıkan Ömer KARAOĞLU idi.

Programa Murat ELÇİBOĞA'nın güzel Kur'an tilavetiyle başlandı.

Ardından kürsüye gelen Ömer KARAOĞLU hocamız öncelikle İKRA Derneği ile tanışmasından bahsetti. İKRA Derneğinin çalışmalarından daha önceden haberdar olduğunu söyleyen hocamız ilk olarak (Şubemizin Yönetim Kurulu üyesi olan) Salim UZMAN aracılığıyla bu güzel mekanda bulunduğunu dile getirdi.

İnsanların amellerin sahibine baktığına, ancak Allah'ın kulların kalbine baktığını dile getiren hocamız, kısaca biyografisini anlattı. 1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldiğini, Giresun'lu olduğunu belirtti. İ.T.Ü. Üniversitesi Makine Mühendisliğini kazandığını ancak burayı bırakarak İstanbul İktisat Fakültesini okuduğunu ve Osmanlı İktisat Tarihinin uzmanlık alanı olduğunu belirtti. Bir süre Sakarya Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yaptığını belirten hocamız 1980'li yıllardaki olaylardan dolayı bu görevini bırakmak zorunda kaldığını dile getirdi.

O zamanlar mehterler, kasideler, marşlar olduğunu "Müslümanca sanat yapılabilir mi?" Sorusundan yola çıkarak, birkaç arkadaşıyla farklı bir anlayışla Müslümanca sanat yapmaya çalıştıklarından bahsetti.

Konuşmasını özellikle "ümme kardeşliği" üzerinde gerçekleştiren hocamız, ümmet kelimesinin kökünün "ümme" olduğunu ve anne anlamına geldiğini belirtti. Ümmet her çağda insanların biraya geldikleri topluluklara dendiğini ancak Müslümanlar için ümmet'in anlamının ise Müslüman olduklarını iddia eden insanların biraya geldikleri topluluklara dendiğini dile getirdi.

Allah (cc) dünyada, içimizde hayra çağıran kötülükten yasaklayan bir topluluk olsun istiyor. Birçok ayette Allah'ın ipine sınıksız sarılı-

mamız gerektiği vurgulanıyor. "Hani bir vakit birbirinize düşmandınız da o sizi kardeş kıldı" ayetindeki mesaj, Medineli müslümanlar (Evs ve Hazrec kabileleri) üzerinden bize de hitap ediyor.

Özellikle Mekke cahiliyesinde kabile milliyetçiliğinin çokluğundan bahseden hocamız Allah(cc)'in onları kardeşliğe çağırdığını söyledi.



Mekke cahiliyesinden günümüze kadar kavimcilik, milliyetçilik, ırkçılık hakkında bilgi veren hocamız, günümüzde ise ırkçı siyonizmin Filistin topraklarında yaşayanları açık hapishanede tuttuğunu belirtti.

Ümmetlerin nasıl kardeş olduğuna örnek olarak Ensar ile Muhacir'i örnek gösteren hocamız, Peygamber Efendimiz tarafından Mekke'li Muhacir ile Medineli Ensar'ın kardeş ilan edildiklerini belirtti.

Ümmetimizdeki en büyük ayrılıkların Hz. Osman(r.a)'ın şehadetinden sonra ortaya çıktığını, Hz. Ali ile Muaviye arasındaki savaş ile devam ettiğini belirtti. Aslında Peygamber Efendimiz, kendisinden hemen sonra Müslümanlar arasında fitne, tefrika ve iftiraların olacağını belirtmişti. Şu anda mezhepçilik çatışmalarının yaşandığı Irak'ta sünniler ile şiilerin birbirlerini katlettiklerini, bu durumun bize (ümme) hiçbir katkısının olmadığını, aksine bizi bizden daha iyi tanıyan düşmanlarımızın işine geldiğinin altını çizdi.

Günümüzde her bir cemaat, grup, cemiyet, tarikatın kendisini İslam'ın temsilcisi zannettiğini ve kendi farklılıklarını ortaya çıkarma derdinde olduğunu belirten hocamız, bu dinin, "sana göresi bana göresi" bir anlayış-



şını kabul etmeyeceğini ifade etti.

Düşmanlarımızın yaptığı çalışmaların modernizm adı altında toplandığına değinen hocamız, akılçılık, kapitalizm ve ırkçılığın, Batı'nın temelleri olduğunu belirtti.

"Ben müslümanım demek sizi utandırmıyor mu?" Sorusu ile kendimizi sorguya çekmemiz gerektiğini belirten hocamız, dünyevileşmenin yani dünya merkezli olmanın Müslümanlarca kabul edilemeyeceğini, ahireti de unutmamaları gerektiğini vurguladı.

"İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız" hadisi şerif ile tüm gruplara seslenen hocamız Kur'an ve sünnet ne diyorsa ona göre yaşayalım, hayatımızı Kur'an'a ve sünnete uyarlamalıyız dedi.

Mavi Marmara gemisinde de bulunan hocamız, konuşmasında o süreçten de kısaca bahsetti. Mavi Marmara'yı adalet ve merhamet için yola çıkan bir kervan olarak gördüğünü belirten hocamız, Filistinlilerin tüm ihtiyaçlarını gideremeyeceklerini ancak bu girişimle dünyanın dikkatinin oraya çekildiğini kaydetti.

Ömer KARAOĞLU hocamızın konuşmasının ardından, Şube başkanımız Talip DEMİR, verdiği bilgilerden dolayı Derneğimize adına hocamıza teşekkür etti ve bugünün anısına hocamıza bir hediyeye takdim etti.

KİTAP OKUYAN BİR GÜZEL ESNAF

Okumak bir başlangıç her şeyden önce. Bir emir ve bir erdemdir. Okumanın çok farklı alanları bulunmaktadır. Her şeyden önce okumak kişinin kendisini okuyabilmesidir. Var oluşunu, ana rahminden bu dünyaya kadar ki serencamını okuyabilmesidir. Mevlana'nın mesnevisinde dinle ibaresi ile başlayan serencamını anlayabilmektir. Okumak kendini idrak edebilmektir, görebilmektir. Okumak kabiliyetlerini ve zaafını müdrük olabilmektir. Aczinin farkına varabilmektir okumak. Aynı zamanda okumak, kainata, evreni ve dünyayı okuyabilmektir. Güneşin doğuşunu ve batışını, ayın fevkalade yapısını, kesin dağların müstesna nakışının ifade ettiği anlamı anlayabilmektir okumak.

'Kitap bilgi demektir, bilgi güç demektir.' Okumanın önemini ve gereğini yerine getirenlerden biride Derneğimizin kitap okuma listesine 3 ay önce katılan Vahdetin YAŞAR bey. Kendisi esnaf olan Vahdetin bey 3 ayda 1. seviye kitap listemizi yani tam 21 kitap okuma başansı gösterdi. Bizde Vahdetin beyi mekânında Nenehatun Şube Yönetim Kurulu olarak Genel Başkanımız Mehmet ÇELİK ile beraber ziyaret edip kendisine takdimime ve hediye verdik. Vahdetin beyin 2.



seviye kitap listemizi de aynı hızla okuyup öğrendiklerini hayatına tatbik etmesini temenni ediyoruz. Güler yüzlü ve mütevazi biri olan Vahdetin beye işinde bol bereketli kazançlar diliyoruz. Kitap okumaya başlayanlar yol alıyor. Siz de kitap okumak istiyorsanız size en yakın İKRA DERNEĞİNE gelin ve bir başlangıç yapın. Bekleriz efendim.

HEM HOCAMIZ HEM ARKADAŞIMIZ

Nenehatun Şubemizin arka sokağında bulunan Nenehatun Mescidi imam hatibi Nurullah ŞENOL hocamız, Haziran ayında girdiği "ilmi kıraat" sınavını başarıyla



geçti. Kendisini tebrik eder ALLAH'tan muvaffakiyetlerinin devamını dileriz. Hocamızın "kurra" olmasına sevinmekle beraber, Sanyer Armutlu'daki İmam-ı Azam Camisine atamasının çıkması bizi üzdü açıkçası. Şubemizdeki çalışmalarda destek ve yardımlarını esirgememiş, hem salı günleri sohbet yapmış, hem de Kur'an-ı Kerim dersleri vermişti.

Hocamızın yeni görev yeri olan Sanyer Armutlu'daki İmam-ı Azam Camii'ne bir Pazar günü sabah namazına giderek ziyaret ettik. Hocamız namazdan sonra cemaatiyle beraber bize kahvaltı ikram ettiler. Böylece hocamızın yeni cemaati ile de tanışma fırsatı bulduk. Kahvaltudan sonra hocamız, yeni görev yerindeki çalışmalarını ve hedeflerini, buna bağlı olarak da camide yaptıkları fiziki değişiklikleri gezdirerek anlattı. Ziyaretimizin sonunda cemaatiyle ve hocamızla helalleşip ayrıldık. Çalışmalarında kendilerine başarılar dileriz.

MİSAFİRLERİMİZE ÖZEL

Nenehatun Şubemizde her cumartesi akşam saat 20.30'da İsmail KULAKSIZ hocamızın gözetiminde Tefsir dersleri yapıyoruz. İlim ziyafetleri olarak adlandırdığımız bu derslerden önce bazen yemek ziyafetleri de veriyoruz. 03 Kasım'da yapılan derse katılan misafirlerimiz de iki

ziyafeti bir arada bulmuş oldular. İkram edilen yemeklerle önce karnılar doydu, sonra da İsmail hocamızın yaptığı dersle gönüller doydu. Nenehatun mahallesinde oturanlar başta olmak üzere, tüm halkımızın bu güzel ders hal-kasına katılmasını bekliyoruz.



ASURE GÜNÜ

Muharrem ayı, Kur'an-ı Kerim'de, fazileti vurgulanan dört aydan biridir. Muharrem'in birinci günü oruç tutmak, o senenin tamamını oruç tutmak gibi fazilettir. Muharrem ayının onuncu günü ise Aşure günüdür. 27 Kasım Salı akşamı saat 21.00'de Mü-

cahit HAKTANIR hocamız tarafından yapılan ders-ten sonra, aşure günü olması münasebetiyle gelen misafirlere aşure ikramı da yapıldı. Yüce Allah'tan, böyle mübarek zamanları gerektiği gibi idrak etmeye ve değerlendirmeye nasip etmesini diliyoruz.

UMUDUMUZU YİTİRMEYEN...

İKRA derneği Nenehatun şubesi Hanımlar Birimi olarak, çağımızda zamanı iyi kullanmak nasıl olmalı sorusunu sorduk? Özellikle zamanın şehir hayatında çok hızlı geçtiği, zamanın başkalaştığı, iyi değerlendirilmediği, daha çok içe dönük yaşantıların yaygınlaştığı, komşularla ilişkilerin azaldığı, genelde büyük çoğunluğun televizyon, internet karşısında zamanlarını öldürdüğünü fark ettik. Buna rağmen umudumuzu yitirmeden hep birbirimize sabrı, iyiliği, hakkı, doğrulu-

ğu tavsiye etmeye devam ediyoruz. Biz biliyoruz ki İKİ GÜNÜ EŞİT OLAN ZİYANDADIR. Kitap okumaya, zamanı daha iyi değerlendirmeye, kitap okutmaya ihtiyacımız olduğunu hissettik.

Bu bağlamda hanım kardeşlerimizle kitap okumalarımızı devam ettirmektedir. Muharrem ayı içerisinde Aşure günü özel program düzenledik. Kur'an-ı Kerim okumalarımız, Salı ve Perşembe günleri saat 13.30'daki sohbetlerimiz devam etmektedir. Bütün hanım kardeşlerimizi bekliyoruz.



GÜN DOĞUYOR Yine ve Yeniden

Vakit seher! Zamanın rahmine sabahın nutfesi düştü az önce. Gün doğuyor yine ve yeniden. Şimdi hatırla ki, sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Kimsenin adını bilmediği, hatırlı saymadığı bir yetimdin. Hatırla ki, Rabbin seni yokluğun gecesinden varlık ufkuna eriş-tirdi. Unutulmuşluğun gecesinde bırakmadı seni. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı.

Şimdi seher vakti. Stınlı gafletin gecesinden. Sehre aç gözlerini. Rabbine aç kalbini. Uyan. Uyan ve an seni hiç unutmayan Rabbin. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbin herkesin O'nu unuttuğu anda an, kalk! Kalk ve miracına eşlik et En Sevgilinin. Şimdi sabah namazı vakti... Hz Mevlana

Bağcılar şubesi olarak her iki haftada bir, Pazar günle-ri, sabah namazı programlarımıza devam ediyoruz. Her programda İstanbul'un farklı semtlerinde bulunan selatin camilerini ziyarete devam edip Rabbi Rahime el açıyor ve tüm ümmet için af ve mağfiret istiyoruz. Sizleri de her iki haftada bir pazar sabahları camilerimizi ziyaret edip feyiz-li sohbetlerden istifade etmeye bekleriz.



"Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir"

Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretinizdir buyuran Peygamberimiz (s.a.v) bütün müslümanların Kur'an'la yaşayarak iki dünya mutluluğunu kazanmalarını istemiştir. Kur'an-ı Kerim'i doğru okumak ve okutmak her müslümanın en önemli görevi olmalıdır. Kur'an, kâinat kitabının bir tercümesidir. Cenab-ı Hakk'ın hem tekvinî hem de teşriî âyetlerini okuyan bir tercümandır. Görünmeyen ve görünen âlemin açıklayıcısıdır. Allâh'ın isim, sıfat ve fullerine ait özellikleri anlatan bir rehberdir. Meydana gelmiş ve gelecek olayları haber verir. İnsanın terbiyecisidir. İnsanı mutluluğa götüren hakiki müşiddir. Özetle, bütün insanlığın her türlü manevî ve fikrî ihtiyaçlarına kaynak olacak kitapları ihtiva eden kutlu bir kitaptır.

Bunun için sizleri pazartesi, perşembe ve cuma günleri 21:00/22:00 saatleri arasında Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye, anlamaya ve onun ışığında yaşamaya davet ediyoruz.



Hepimiz Hizmet Erleriyiz

İKRA Bağcılar Şubesi olarak kardeş demeklerimizden Bağcılar Eğitim Kültür ve Çevre Derneği'ne ziyarette bulunduk. Sıcak bir ortamda geçen hasbi halde hem İKRA olarak biz, hem ziyaret ettiğimiz kardeşlerimiz yapılan çalışmalarını konuşup görüş alışverişinde bulunduk.

Kardeşlerimizin medrese usulü yapmış oldukları eğitim çalışmalarını takdirle kar-

şıldık. Güncel konular, dünyadaki zulüm altında olan müslümanlar ve bu müslüman kardeşlerimiz için neler yapabileceğimiz hakkında birbirimize tavsiyelerde bulunduk. Kardeşlerimizin yapmış oldukları ikramdan sonra ümmet için hayır duası yaparak ve kendilerini de demeceğimize davet ederek ziyaretimizi tamamladık.





Örnek Bir İmam – Ahmet YÜTER

Her Cuma namazdan önce yapılan vaaz programlarına, farklı ilim dallarında ihtisas yapmış, halk tarafından tanınan ve sevilen ilim adamlarını camisine davet ederek vaaz verdiren Teknik Oto Sanayi Camisi diğer adıyla Aydınlı Çınılı Camii İmam Hatibi Ahmet YÜTER'i bu sefer İkra Güngören Şubesi olarak biz ağırladık. Yüter hocanın bu programlarına şimdiye kadar Ahmet Mete İşikara, Ahmet Yüksel Özemre, Sabahattin Zaim, Toktamış Ateş, Oktay Sınanoğlu ve alanında uzman daha bir çok tanınmış isim katılmış. Bu tip organizasyonlar, cemaat tarafından oldukça olumlu karşılanmakta ve bu vesileyle camiye gelenlerin sayısında önemli artışlar olmaktadır.

Yaptığı çalışmalar çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında çeşitli dergi, gazete ve televizyonlara konuk olan Yüter'in yazarlık yönü de bulunmaktadır. Camide vaaz veren ilim adamı ve sanatçıların konuşmalarının yer aldığı "Aydınlı Geçidi, Aydınlardan Damlalar ve Aydınlık Zirvesi" isimli kitaplarının yanı sıra, "Haberin Var mı (Şiir), Görgü ve Nezaket Kuralları, Gülmeye Hasretim, Çocuk Yetiştirmede Altın Kurallar" gibi eserlerin de aralarında bulunduğu 18 adet kitap çalışması mevcuttur. Son kitabı "Ali Ulvi Kuru-

cu" Nesil Yayınları tarafından basılmıştır.

Ahmet Yüter hocamıza, Derneğimize gelip tecrübe ve birikimlerini bizimle paylaştığı için teşekkür eder, yaptığı çalışmalarının devamını, bereketli ve tesirli olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederiz.



Başarılı Okurlarımıza Takdirnameler

1. sınıf kitap programımızı bitirip 2. sınıf kitap programına geçen arkadaşlarımız Abdulkadir İNCE ve Mehmet Veysi DOĞAN kardeşlerimizi tebrik ediyoruz.

Abdulkadir İnce'ye takdirnamesini 24 Aralık Pazartesi günü sohbet sonrasında MEB emekli müfettişi Sayın Mehmet ASLAN hocamız verdi.

Mehmet Veysi DOĞAN'a ise takdirnamesini 17 Aralık 2012, Pazartesi günü sohbet sonrasında İsa HEMİŞ hocamız verdi.

Her iki kardeşimizden de en kısa sürede 2. sınıfı da bitirip, 3. sınıfa geçmelerini bekliyoruz ve okuyup öğrendikleriyle amil olmalarını diliyoruz.



"Sizi Şahid Kılıyorum, Onları Affettim!"

Hesap gününde alın aklı ile sonuçlanmasını istediğimiz yürüyüşümüzde, kafiri sarsacak, oyununu bozacak bir eylem olarak Bismillah" diyor ve sohbetlerimize başlıyoruz..

Güngören şubemizde bir süre ara verdiğimiz hanımlara özel sohbetlerimiz kaldığı yerden devam ediyor. Her pazarı 14:00-15:00 saatleri arası İKRA (Oku!) emrini kendisine şiar eden hanımların sohbetlerimize bekliyoruz. Davet bidden icabet sizden efendim. ("Davete icabet etmek sünnettir") :

Ebu Hureyre (r.a) rivayet ediyor:

Resulullah (sav) buyurdular ki: "ALLAH'ın, âlemde dolaşıp kendisini zikredenleri araştıran melekleri vardır.

Bu melekler Allahu Teala'yı zikreden bir cemaate rastlarsa, birbirlerini "Aradığınıza gelin!" diye çağırırlar. (Hepsi gelip) onları kanatlarıyla kuşatarak dünya semasına kadar arayı doldururlar.

ALLAH, -her şeyi en iyi bilen olduğu halde- meleklerle sorar: "Kullarım ne diyorlar?" "Seni tesbih ediyorlar, Sana tekbir okuyorlar, Sana tahmid okuyorlar. Sana ta'zim ediyorlar" derler.

Rab Teala sormaya devam eder: "Onlar beni gördüler mi?" "Hayır!" derler. "Ya görselerdi ne yaparlardı?" "Eğer seni görselerdi ibadette çok daha ileri giderler; çok daha

fazla ta'zim, çok daha fazla tesbihde bulunurlardı." derler.

ALLAH tekrar sorar: "Onlar ne istiyorlar?" "Senden," derler, "Cennet istiyorlar." "Cenneti gördüler mi?" der, "Hayır ey Rabb'imiz." derler. "Ya görselerdi ne yaparlardı?" der. "Eğer görselerdi," derler, "Cennet için daha çok hırs gösterirler, onu daha ısrarla isterler, ona daha çok rağbet gösterirlerdi."

ALLAH Teala sormaya devam eder: "Neden istiaze ediyorlar, sakınıyorlar?" der. "Cehennemden istiaze ediyorlar." derler. "Onu gördüler mi?" der. "Hayır Rabb'imiz, görmediler." derler. "Ya görselerdi ne yaparlardı?" der. "Eğer cehennem görselerdi ondan daha şiddetli kaçarlardı, daha şiddetli korkarlardı." derler.

Bunun üzerine Rabb Teala şunu söyler: "Sizi şahid kılıyorum, onları affettim!"

Resulullah (sas) sözüne devamla şunu anlattı: "Onlardan bir melek der ki: "Bunların arasında falanca günahkâr kul dahi var. Bu onlardan değil. O başka bir maksatla uğramıştı, oturuverdi."

ALLAH Teala: "Onu da affettim, onlar öyle bir cemaat ki onlarla oturanlar da onlar sayesinde bedbaht olmazlar." buyurur. (Buhari, Daavat 66)

GÜNGÖREN ŞUBESİ
HANIMLAR KOMİSYONU

Aşure ayında Çiğ Köfte ve Aşure İkramı

Aşure, (Aşura) Arapça'da 10 manasına gelen "aşara" kelimesinden türemiştir. Sözcüğün Sâmî diller arasında ortak bir sözcük olduğu düşünülmektedir. Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi hicri 61'de Muharrem'in onuncu gününde (10 Ekim, 680 miladi) Kerbela'da Yezid'in ordu-sunca şehit edilmiştir. Bunun dışında Aşure Günü'nde gerçekleştiği rivayet edilen ve dini açıdan önemli bazı olaylar da bulunmaktadır. Bunlar; Hz. Âdem'in işlediği günahın sonra tövbesinin kabul edilmesi, Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması, Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması, Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması, Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesidir. Bu olaylar muteber hadis kitaplarının hemen hepsinde geçmektedir. Museviler de bu günü oruçla geçirirler. Peygamberimiz de bu günde oruç tutmayı, ancak yahudilere benzemek açısından orucun Aşure günü ile bir gün öncesi veya bir gün sonrası ilave edilerek tutulmasını tavsiye etmiştir.

Biz de bu aya hürmeten, Sevgili Peygamberimizin sünneti üzere tutmuş olduğumuz oruçların Yüce Allah tarafından kabul edilmesini umuyoruz. Ayrıca bu günde bizlere aşure ve çiğ köfte ikramında bulunan değerli arkadaşlarımıza ve sohbeti ile bizi aydınlatan Emin ATALAY hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.



GÖNÜL SOHBET İSTER, KIŞ ENGEL DEĞİL



İlim sohbetlerinden uzak bir insan, ne kadar çok şey bilirse bilsin, yavaş yavaş dünyaya meyleder. Çünkü dünya sevgisi, çocuk sevgisi, mal sevgisi ve diğer sevgiler, insanın dünyevileşmesine neden olur. Bu öylesine şaşmaz bir haldir ki, sahabeler bile (R. Anhum) bu durumdan şikayetçi olmuşlardır. Şu rivayet bunun çok açık delilidir:

Hz. Peygamber (s.a.v.), ashabıyla bir sohbet meclisinde bulunurken ashabından bazıları, konuşması için Ebu Hureyre'yi görevlendirdiler ve Ebu Hureyre (r.a.) de, "Ya Resulullah! Bizler senin yanında olduğumuzda, kalbimiz çok yumuşuyor ve adeta dünyadan kopuyoruz. Tamamen ahireti düşünüyor ve hepimiz ahiret adamı olarak ortaya çıkıyoruz. Senden ayrıldığımızda ise dünyaya meylederek, dünya sevgisi, çocuk sevgisi, mal sevgisi ve diğer sevgiler adeta kalbimizi kaplar duruma geliyor. Ne yapmamız gerekir" diye sorduklarında, Hz. Peygamber (s.a.v.): "Eğer sizler her zaman, benim yanımda olduğunuz zamanki gibi kalmış olsaydınız, melekler yeryüzüne iner, sizinle el sıkışır ve sizle ri evinizde ziyaret ederlerdi..." buymuşlardır.



Bu rivayet, tamamen dünya sevgisine dalmamak için, ilim sohbetlerinin ve ilim birliklerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Biz de bu gerçekten hareketle, faaliyetlerimize ve bu faaliyetlerin devamını sağlayacak programlara devam ediyoruz.

Bunlardan biri olan kahvaltı programımızı 09.12.2012, Pazar sabahı gerçekleştirdik (elbette gönül sohbet ister, kahvaltı bahane).

Programa katılan İKRA Genel Merkez Eğitim Birim Başkanı İlhan ULUÇ hocamız, kahvaltından sonra, kitap okumanın önemini, kitap okumak ve okutmak için yapılması gerekenleri ve ana kitabımız olan Kur'an'ı doğru bir şekilde anlayıp hayatımıza tatbik etmemizin gerekliliğini vurgulayan bir konuşma yaptı.

Soğuk bir pazar sabahı sıcak yataklardan kalkıp bu programa iştirak etmek belki bedenlerimizi üşüttü, ancak bu güzel birlikten doğan manevi haz, gönüllerimizdeki iman ateşini daha da alevlendirdi. Programa katılarak bu manevi atmosferin oluşmasına katkıda bulunan bütün dostlarımıza sonsuz teşekkür ederiz. Bir dahaki programlarımızda buluşmak ümidi ile...

SİZLERİDE BEKLIYORUZ

İlim sohbetlerimiz her Çarşamba akşamı devam etmektedir. Sırasıyla aynı ilk ve üçüncü Çarşamba'sı Mehmet Çelik hocamızın tefsir, ikinci Çarşamba'sı Ahmet Yapıcı hocamızın Siyer ve dördüncü çarşamba'sı Ermin Atalay hocamızın İlmihal dersleri herkeşe açık olarak devam ediyor. Sohbetlerimiz saat 21.00 da başlayıp yarım saat sürmektedir. Sohbet sonrası yapılan çekiliş ile sohbetlere katılan dostlara hediye takdim edilerek bir sunnetin gerçekleşmesine de vesile oluyoruz.

Sohbet, birisiyle beraber olmak, onunla aynı meclisi, aynı atmosferi, aynı hâli ve yolu paylaşmak demektir. Bu beraberlik cisimle ve gönülle olursa, hakiki sohbet olur. Siz değerli dostları da ilim sohbetlerimizde görmek, aynı atmosferi, hâli ve yolu paylaşmak ümidi ile ...



KUR'AN'I ANLAMAK



Kur'an'ı düşünerek, tefekkür ederek ve cümlelerin manasını iyice anlayarak okumak gerekir. Her insan, gücü yettiğince Kur'an'ı anlamaya çalışmalıdır.

Bizler bunu gerçekleştirmek için her cumartesi, saat 21.00'de başla-

yan ve yaklaşık bir saat süren tefsir dersi yapmaktayız. Bilindiği üzere Kur'an'ın ilk emri "oku"dur (Alak 1). Dolayısıyla Kur'an her seviyedeki insanın okuması gereken bir kitaptır ve en önemlisi verilen mesajı doğru anlamak-

tır. Bu sebeple onlarca tefsir kitapları yazılmıştır. Müslümanların artık Kur'an'ı sadece lafzî olarak değil düşünme ve anlamayı esas alan bir yöntemle okumaları gerekmektedir. Siz dostlarımızı da derslerimizin içinde görmek ümidi ile ...



GENÇLERLE SOSYAL BULUŞMA

Sabahın nurunda buluştuğumuz gençlerle, önce Bayrampaşa Sosyal Doku Derneğinde Nureddin YILDIZ

Hocamızın sohbetini dinlemeye, ardından İstanbul'un pazar serinliğinde; Haliç Sosyal Tesislerinde güzel bir kahvaltıyla başladık güne.

Programımız saat 08:00'da başladı, unutulmayacak anılar bırakıp, saat 13:00'da son buldu.

Aynı heyecanla çıktığımız yolda, hocamızın sohbetinde ufuklan-

mızı genişlettik, ardından kahvaltı masamızda muhabbetimizi güzelleştirdik. Gençler İstanbul'un doyumsuz manzarasında

çaylarını yudumladılar.

Güzel günün yüzde açan tebessümü ile sahilde biraz yürüyüp Haliç'in karşı kıyısında duran (gazi) Mavi Marmara Gemisinin ümmet açısından mahiyetini gençlere anlattık.

Tebessüm ardını hüznе bıraktı yine o güzel yüzlerde ve yürek-

lerde...

Bu hüzn, programın bitiş saatinde yeniden kendini hissettirip, ayırdı bizleri buluştuğumuz yerlerde.

Programımızın, kardeşlerimiz açısından ve bizim açımızdan son derece verimli olduğunu düşünüp, kardeşlerimizle geçirdiğimiz bir hafta sonunun aramızdaki saygı ve muhabbeti artırdığını gördük.

giderken neşeli, dönerken neşeli bir gündü.Devamı olması temennisi, selam ve dualarımız ile....



GÖKÇE

KUYUMCULUK



Sefer Gökçe

Merkez Mah. İstanbul Cad. No:10/B Bağcılar/İSTANBUL
Tel: 0212 462 84 27 - 462 83 42 sefergokce@hotmail.com



Çay'ın en iyi dostu, Ateşe Çay Kazanları.

Çay Kazanı sektöründe kalitesi ve yenilikleriyle adını duyuran Ateşe Çay Kazanları yeni modelleri ve hızlı büyümesiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Çay Kazanı sektöründe yakıt ve zaman tasarrufunun çok önemli olduğuna dikkat çeken kurumun Genel Müdürü Murat Karali; "Çay Kazanlarımız kullananların yüzünü güldürüyor. Biz bunun için çok çalışıyoruz. Ürünlerimizin Flexibl yapısı, yakıt ve zamandan ciddi tasarruf sağlaması ve programlanabilen özellikleri ile gerçekten rakiplerimizin bir adım önünde yer almanın ve bunun sorumluluğunun bilincindeyiz. Ateşe Çay Kazanları uzun kullanımı,sağlam yapısı ve göz zevkine uygun modern tasarımı ile sektörde aranan marka haline geldi." Dedi. Ar-ge çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Karali, "Ürünlerimizi her geçen gün bir adım daha ileri taşımak için ar-ge çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Müşteri memnuniyeti bizim için en öncelikli konu. Bu yüzden ürünlerimizin sadece satılması, kullanılması değil sonrasında da ilgileniyoruz." şeklinde konuştu.

ATEŞE

tadında bir dem için...



www.karalicay.com.tr

HER GÜN YENİDEN DOĞAN
ÇAY
KARALI
ÇAYIN KRALI