



İKRA

ilim kültür
ve rahmet
derneği
bülteni

ÜCRETSİZDİR

Yıl: 5 • Sayı: 20 • Ocak - Şubat - Mart 2012 • www.ikraderneği.com

YAŞLILARIMIZ Rahmet mi, Zahmet mi?



KOMPOZİSYON

YARIŞMASI

KURAN-I KERİM

(HAYATIMIZA YANSIMASI İÇİN) NASIL OKUNMALIDIR..?

*Ya açar nazmı celilin bakarız yaprağına İnmemiştir hele Kuran şunu hakkıyla bilin
Yahut üfler geçeriz bir ölümlün toprağına Ne mezarlıkta okunmak ne fal bakmak için.*
(Melahat Alif ERSOY)

NOT:

- Kompozisyon en az 1, en fazla 3 sayfa olmalıdır.
- Katılımcılar yazdıkları kompozisyonları bir rumuz belirterek İkra şube eğitim başkanlarına iletebilirler.
- Yaş sınırı yoktur.

ÖDÜL MERASİMİ: 28 ŞUBAT 2012 ÇARŞAMBA YER: ESENER İKRA

BİLGİ İÇİN: Hasan AKGÜL Tel.:0537. 775 68 13

ÖDÜLLERİMİZ:

Birinciye
Çeyrek Altın

İkinciye
Kuran Tefsiri

Üçüncüye
Kol Saati



Son **15** Şubat 2012
Başvuru Çarşamba



ESENER ŞUBESİ
www.ikradermegi.com

İKRA (İLİM KÜLTÜR ve RAHMET) DERNEĞİ
Fatih Mah. Fatih Cad. 220/1 Sk. No: 4/A Esenler / İSTANBUL Tel.: (0212) 562 54 44

P

**TOPTAN İŞ ELBİSELERİ
&
EMPRİME BASKI**
PERPA (0212) 222 6 119



İkaz Yeleği

Tulum

Önlük

T-shirt

İş Pantolonu

Ayakkabı

Güvenlik Kıyafeti

Perpa Tic. Merk.
A blok Kat:4
No:266
Şişli-İstanbul

HAMZA SUBAŞI

Boya ve Badana

Daire İnce İşçiliği Anahtar Teslim

Her Türlü Tadilat İşleri

Eski Evinizi Yenileyelim



0 507 452 18 75

"Size Bir Telefon Kadar Yakı nız"



BİRMAR
HİPERMARKETLERİ

BAŞAK GIDA

DAY. TÜK. MALL. ve İNŞ. SAN.
DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Fatih Mah. Çiğcendere Cad. 3.Sk. Tel.: (0212) 645 55 72
No: 12 Esenler / İSTANBUL. Fax: (0212) 645 35 61

METİN EMLAK

Gayrimenkul Danışmanlığı - Arsa Daire - Dükkan
Bina Her Türlü Yeriniz Değerinde Alınır - Satılır.



Metin BAKIREL

metin_bakirel@hotmail.com

Nenehatun Mah. 175. Sk. No:22/B Esenler / İSTANBUL
Tel: 0212 568 63 40 Gsm: 0535 278 14 50

Bâbu's-selâm

ONLARA “ÖF” DEMEMİZ BİLE YASAK

Allah (cc) İsrâ Suresinde anne-babamıza nasıl muamele edeceğimizi şöyle ifade etmiş. “Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, anne-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine “öf!” bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek alçak gönüllülikle üzerlerine kanat ger ve: “Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et” diyerek dua et.” (İsrâ Suresi, 23-14)

Yine Ahkaf Suresinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. “Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu. Taşınması ile sütten kesilmesi, otuz ay sürer. Nihayet insan, gücü çağına erip kırk yaşına varınca der ki: Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yaralı iş yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim için de iyili devam ettir. Ben sana döndüm. Ve elbette ki ben Müslümanlardanım” (Ahkaf Suresi, 15)

Ebu Abdurrahman Abdullah İbni Mes'ud (Radiyallahu Anh)'dan bir rivayette O şöyle buyuruyor. Peygamber Efendimize (sav); Allah'ın en çok beğendiği amel hangisidir? Diye sordum.

“Vaktinde kılınan namazdır” diye cevap verdi. Sonra hangi ibadet gelir? Dedim. “Ana ve babaya iyilik ve itaat etmek” buyurdu. Daha sonra hangisi gelir? Diye sordum. “Allah yolunda cihat etmek” buyurdular.

Yine Amr İbni Şuayb'ın babası aracılığı ile dedesinden rivayet ettiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve selam şöyle buyurdu. “Küçüklerimize acımayan, büyüklerimizin (büyüklük) şerefini tanımayan bizden değildir.”

Ayetler ve hadisler konunun ne kadar önemli olduğunu tüm çplaklığı ile ortaya koymaktadır. Allah'a ve Peygamberine inanan biz Müslümanlara düşen görev ise, bu uyarılar ve ikazlar çerçevesinde kendimizi kontrol etmemiz gerektiğidir. Başta anne-baba olmak üzere yaşlılarımız konusundaki İslam'a uymayan tavır ve davranışlarımızı bir an önce düzeltmek, bu konuda eksiklikleri olanlara ise nasihatler ederek kardeşlik hukukumuzu yerine getirmektir.

Yaşlılarımızın “zahmet” değil “rahmet” olduğunu unutmadan yaşayanlara ne mutlu!

Mehmet ÇELİK
İKRA Yayın Kurulu ve
Yönetim Kurulu Başkanı



Sayı: 20 Ocak - Şubat - Mart 2012

Bu yayın İlim, Kültür ve Rahmet (İKRA) Derneği Bültenidir.
3 ayda bir yayınlanır.
Ücretsizdir.

İlim, Kültür ve Rahmet
(İKRA) Derneği adına
Sahibi ve Sorumlu Müdürü
Av. Emin Atalay

Yayın Kurulu
Mehmet Çelik - Halil Kendir
Ümit Almacı - Erdoğan Aydın
Cengiz Boztepe - Ebubekir Atilla
Zeynel Ünal - Hüseyin Kaygalkoç - İlhan Uluç

Reklam
Hamdi Bakın Gsm: 0532 456 86 16

Sekreteryası
Zeynel Ünal

Basıldığı Yer
Dergah Ofset
0212 489 33 33

Kapak Tasarımı
Mehmet Yılmaz
0533 689 49 60

Baskı Öncesi Hazırlık
Platin Ajans
0212 489 33 33

Adres
Çınar Mh. 5/2 Sk. No. 8 Bağcılar / İSTANBUL
Tel: 0212 434 04 87 – 0212 562 54 44
www.ikraderneği.com

Dergimiz Bağcılar Basın Savcılığının 2007/24 sayılı evrak bilgileriyle basılmaktadır.

Dergimiz bu sayıda 5000 Adet basılmıştır.

İÇİNDEKİLER

03

Kitap Tanıtımı
ANNE-BABA HAKLARI
EVLATLIK GÖREVLERİ



08

Yaşanmış
Hayatlardan Kareler
YUVA SICAKLIĞINDA...
KAYIŞDAĞI DARÜLACEZE
TESİSLERİ

14

İlim ve Alim
Kur'an Yolunda Bir ömür:
SÜLEYMAN HİLMİ
TUNAHAN



16

Merkezden Haberler
Hasan Basri Cantay'a
Vefa Programı

19

Merkezden Haberler
ŞAİR VE YAZAR ÖZGÜR ÇOBAN
GENÇLER İÇİN İKRA'DA



24

Şubelerden
Haberler
"KUR'AN-I KERİMİ
ANLAMAK VE YAŞAMAK"
AHMET BULUT

25

Şubelerden
Haberler
KÖTÜLÜKLERİ TERKEDİP
İYİLİKLERE YÖNELMEK BİR
HİCRETTİR



30

Kitapla Hayatı
Değişenler
İHSAN KARADAŞ

- 4 İslam ve İhtiyarlık Ahmet YAPICI
6 Gelecek sizin ellerinizde Mehmet ÇELİK
13 Kaynanamdan nasıl kurtulurum
18 Merkezden Haberler
22 Şubelerden Haberler / Nenehatun
26 Şubelerden Haberler / Bağcılar

- 5 Büyükler ne kadar biliyor? Misafir Kalem
7 Dosya İsa MEMİŞ
15 Kitapla Hayatı Değişenler / Fatma KARABUDAK
20 Şubelerden Haberler / Güngören
25 Şubelerden Haberler / Esenler
28 Şubelerden Haberler / Tuna

32 Gümüş Kalemler



→ KİTAP TANITIMI / Halil KENDİR

ANNE BABA HAKLARI EVLATLIK GÖREVLERİ

Bir hadislerinde sevgili Peygamberimiz (SAV), geçmiş zamanlarda üç kişinin başından geçen bir olayı anlatıyor: "Bizden önce yaşayanlardan üç kişi yola çıktılar. Akşam olunca, geceleme ihtiyacı onları bir mağaraya sığdırdı ve içine girdiler. Ancak, dağdan kayan büyükçe bir kaya yuvarlanıp mağaranın ağzını kapadı. İçlerinden biri, bizi bu kayadan ancak sâlih amellerinizi şefaathç kılarak Allah'a yapacağınız dualar kurtarabilir, dedi.

Bunun üzerine, içlerinden biri anlatmaya başladı: "Allah'ım! Benim çok yaşlı annem, babam ve çocuklarım vardı, onlara ben bakıyordum. Eve geldiğim zaman hayvanlarımı sağır, çocuklarımdan önce anne ve babama sütlerini içirirdim. Bir gün, odun toplamak için uzaklara gitmiştim. Eve döndüğümde ikisi de uyumuştular. Onlar için sütlerini sağdım. Hâlâ uyumakta idiler. Onlardan önce aileme ve hayvanlarıma yiyecek vermeyi uygun bulmadım, onları uyandırmaya da kıyamadım. Geciktiğim için çocuklar ayaklarının arasında kıvranıyorlardı. Ben ise süt kapları elimde, onların uyanmalarını bekliyordum. Derken şafak söktü." Adam, bu olayı anlattıktan sonra, dua için ellerini göğze kaldırdı ve: "Ey Allahım! Eğer bunu senin rızan için yapmışsam yolumuza kapayan şu taştan bizi kurtar!" dedi. Bunun üzerine kaya biraz aralandı. (Diğer iki kişinin yaptığı dua sonunda ise kaya, mağaradakilerin çıkacağı kadar açıldı ve içeridekiler kurtuldu).

Anne ve babaya yapılan iyiliğin ecir ve sevabı, Allah katındaki mükâfatı, yukarıdaki kıssada geçen dünyevi mükâfat ile kıyaslanmayacak kadar büyüktür. Çünkü anne babanın rızasını kazanmak, Allah'ın rızasını kazanmaya, cennet kapılarının açılmasına ve ebedi mutluluğa ulaşmaya vesiledir. Bu nedenledir ki, Yüce Rabbimiz, Kur'an'ı Kerim'in pek çok yerinde, kendisine kulluk edilmesinin hemen ardından anne babaya iyiliği emrediyor: "Allah'a kulluk edin. O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin." (Nisa suresi: 36). "Rabbim ancak kendisine kulluk etmenizi ve anne babaya iyi davranmanızı emretti." (İsrâ suresi: 22). Peygamber Efendimiz (SAV) ise bir hadislerinde şöyle buyuruyor: "Allah'ın rızası anne babanın rızasında; Allah'ın gazabı ise anne-babanın gazabındadır."

Anne babaya iyiliğin yada onları gücendirmenin, Allah katındaki böyle sine büyük önemine ve sonuçlarına rağmen, yazımıza niçin, nispeten küçük ve dünyevi bir kazanıma işaret eden bir hadis ile başladık? Çünkü anne babaya iyilik etmenin uhrevi sonuçları az çok bilinir. Cennetin annelerin ayaklarının altında olduğu, anne baba bedduası alanın Allah'ın rahmetinden uzak kalacağı yaygın olarak söylenir ve dilden dile döler. Ama anne babaya iyilik etmenin, onların gönüllerini hoş tutmanın, aynı zamanda dünya hayatı için de bir huzur, mutluluk, sıkıntılardan kurtuluş ve bereket kaynağı olduğu genellikle göz ardı edilir.

Yaşlı anne babaya bakmak, hep külfet boyutu ile hatırlanır. Ve çoğu zaman onlardan, dolayısıyla külfetten kurtulup rahata ermenin hesapları yapılır.

Oysa bakıma muhtaç anne babayı evlerden uzaklaştırmak, külfeti değil, Allah'ın rızasını, hoşnutluğunu ve buna bağlı olarak O'ndan gelecek huzur, rahmet ve bereketi uzaklaştırmaktır. Onların uzaklaştırılması evlere gelecek olan rahatlık değil, Allah'ın gazabı, geçimsizlik ve sıkıntılardır. Nitekim, saray yavrusu gibi evlerde, maddi her türlü imkân ve konfora sahipken huzursuzluk ve geçimsizlik içinde kıvranan ve parçalanmış aileler gerçeğini nasıl izah etmek gerekir?

Dünya ve ahiret saadeti için, anne ve babalara karşı olan görevlerimizin bilincinde olmak kaçınılmaz bir zorunluluktur. Çelik Yayınları'ndan çıkan ve Hasan Çalışkan tarafından kaleme alınan "Anne Baba Hakları – Evlatlık Görevleri", bu hususta faydalı olacağına inandığımız çok güzel bir kitaptır.

Yaşlı anne babaya bakmak, hep külfet boyutu ile hatırlanır. Ve çoğu zaman onlardan, dolayısıyla külfetten kurtulup rahata ermenin hesapları yapılır.

"Yanında ana babası, ya da onlardan biri yaşlanıp da, gerekeni yaparak cennete giremeyen kimsenin burnu sürtülün!"
EbÂ Hureyre radiyallahu anh. Müslim.



İSLAM VE İHTİYARLIK

Allah (cc)'ın ömür verdiği insanlar için, Hz. Zekeriya (as)'ın dediği gibi başında yaşlılık meşalesinin tutuşması, yani saçlarına ak düşmesi, güç-kuvvet kaybına uğraması kaçınılmaz bir sonuçtur. Herkes bir öncekine göre genç, bir sonrakine göre yaşlıdır. Diğer taraftan ortalama insan ömürlerine göre de değişiklik arz eder. Dolayısıyla yaşlılığın başlangıç noktasını yıllarla belirlemek yerine toplumun kabullerine bırakmak daha doğru olur. Bizim toplumumuzda altmış yaş ve üzeri ihtiyarlar grubundan sayılır. Nitekim şair altmışına gelenlere şöyle sesleniyor:

Ey altmışına sâh-i hayatının eren âdem,

Altmış senelik ömrün elinde nesi kaldı?

Gaflet mi, teğâfûl mü nedir? Neyse uyan bak.

Bihûde güzâr eylemesin, müddet azaldı.

Allah (cc) ayet-i kerimde insan hayatını zayıf ve kuvvetli diye iki döneme ayırmış, dünyaya geldiği dönemle yaşlılık dönemini zayıf, ara dönemi de kuvvet dönemi olarak ifade buyurmuştur. (Rum:54)

Yüce kitabımızdaki peygamber kıssalarını bir de insanın ne zaman yaşlı sayıldığını, diğer bir ifadeyle onların kendilerini ne zaman ihtiyaç kabul ettiklerini öğrenmek maksadıyla okursak, bazı peygamberlerin artık çocuk sahibi olma ümidlerinin kesildiği dönemi yaşlılık dönemi saydıklarını görürüz. Nitekim, Zekeriya (as)'nın sağana ak düştükten sonra kendisine oğlu Yahya (as)'nın verileceği müjdesi verilince: "Rabbim, benim karım kısır, ben de ihtiyarlığın son sınırına gelmişim, benim nasıl çocuğum olabilir?" (Meryem:8) diyerek buna yaşlılığını sebep göstermişti. Benzeri bir kıssayı da Hz. İbrahim (as)'de görürüz. Kendisine İshak ve Yakub'un olacakları müjdelence onun da hanımı: "Olacak şey değil, ben bir kocakarıyım, bu kocam da bir ihtiyar. Ben çocuk mu doğuracağım?" (Hud:72) diyerek bunu yadırgamıştı. Rivayete göre İbrahim (as) o zaman yirmi yaşında idi. Şuayb (as)'ın kızlarına göre ise yaşlılık, artık davalarının peşinde çobanlık yapamama yaşlıdır. Hz. Musa Medyen'e giderken onları bir kenara çekilmiş görünce, yardımı ihtiyar olduğunu düşündü ve sordu: "Onlar da, babamız yaşlı, koyunlara bizi bakıyor, onları suluyacağız ama erkek çobanların suyun başından çekilmelerini bekliyoruz." (Kasas:23), dediler.

Görüldüğü gibi yaşlılık sınırı için kesin bir çizgi yoktur.

Her ne ise, o dönem fizik olarak bir çok meleke ve duygunun zayıfladığı, geçmişten çok gelecek günlerin heyecanının sardığı, buna karşılık, ölüme daha yakın olduğunu hissettiğinden dini duygularının olgunlaştığı, ihlas ve samimiyetinin, ibadet gayretinin arttığı bir dönemdir. Diğer taraftan dinimiz temel esaslarından biri de zayıfın yanında olmaktır. Zekat ve fitre gibi mali ibadetlerin emredilmesinin hikmeti budur. Yukarıda arz ettiğimiz ayette de yaşlıların zayıflar sınıfında olduğunu gördük. Öyleyse yeri geldiğinde onların da elinden tutulmalı, gönülleri ve duaları alınmalıdır. **Resulullah (sav): "Siz aranızdaki zayıflar sebebiyle rızıklanıyor ve yardım ediliyorsunuz." (Buhari, Cihad, 76) buyurarak diğer zayıflar yanında yaşlıların da toplum için bir bereket vesilesi olduğunu ifade etmektedir. Bir başka hadislerinde de: "Yaşlılara saygı Allah(cc)'a saygıdan gelir." (Ebu Davud, Edeb,20) buyurarak onlara saygının köklerinin hangi kaynaktan beslendiğini ifade etmiştir. "Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen benim ümmetimden değildir." (Tirmizi, Birr, 73), hadisi de bizim için ciddi bir ikazdır. Bu dünya etme bulma, ekme biçme dünyasıdır. Biz yaşlandığımızda ne bekliyorsak bu gün yaşlılara göre davranmalıyız. Hz. Peygamber (sav): "Bir genç adam, bir kişiye yaşlılığından dolayı saygı gösterir ikramda bulunursa o yaşlandığında Allah (cc) ona saygı gösterecek kişiler gönderir." (Tirmizi, Birr, 75) buyurur.**

Yaşlı insanlar, özellikle hayat tecrübeleri açısından birer hazinedir. Gençler bu hazineleri keşfedip istifade etmeye çalışmalıdır. Bunun için her fırsatta onlarla sohbet etmeli, onları dinlemelidir. Böylece hem kendisi istifade etmiş hem de büyüğünün gönlünü almış olur. Zira bilhassa kitap okuma alışkanlığı olmayan yaşlılar, hoş vakit geçirmek için konuşacak insan ararlar. Onlarla sohbet etmek, onların gönlünü almak olacağından sadaka olur. İmkân olsa da cami çevrelerinde "sohbethane" adı altında mekânlar açılmalı ve burarlarda yaşlılarla sohbet edip onlara hoş vakit geçirecek elemanlar bulundurulmalı. Böyle bir temenni ile sözü noktalar-ken Resulullah'ın bir duasını hep beraber okuyalım. "Ya Rabbil Yaşlılığın kötüsünden sana sığınırım."



BÜYÜKLER NE KADAR BİLİYOR ?

"Akıl yaşta değil baştadır." diye bir atasözümüz var. Söze bakılırsa baştaki akıl önemli. Akıllı olmak illa da yaşlı olmayı gerektirmiyor. Akıllı kullanabilen işin dorusunu eğrisini birbirinden ayırt edecek güce sahip olanlar da büyükler kadar biliyor demektir. O zaman yaşlı bizden büyük diye, sakalı var diye, görmüş-geçirmiş diye ille de onlar daha iyi bilecek değiller değil mi?

Ne diyordu Kitap-ı Kadim: "... Ya onlar bir şey bilmiyorsa" Yani "uydum büyüklere" diye gözü kapalı gitmek yok. Büyüklerden gelenleri şöyle süzgeçten geçirecek, akıl terasına koyacak ondan sonra değerlendireceğiz.

Küçükler, büyüklerinden gördükleri ve duyduklarını günümüzde daha bir dikkatli almaları. Zira büyüklerin yetiştiği çağ geride kaldı. Okudukları kitaplar miadını doldurdu. Öğrendikleri bilgiler çoktan tozlu rafarda yerini aldı.

Elindeki iletişim araçlarıyla bilgiye jet hızıyla ulaşan küçükler, bu konuda büyükleri fersah fersah geride bıraktı. Şimdi artık küçükler büyükleri eğitiyor. Büyüklük madem ki akilla ilgilidir. Öyleyse küçükler açısından kişilerin biyolojik büyüklükleri değil, akli büyüklükleri dikkate alınmalıdır.

İşin içine hayatın ahret boyutu da girince hakikaten küçüklerin büyükler konusunda ne kadar dikkatli olmaları gerektiği çok aşkır.

Günümüzde dünyada pis işleri organize edenlerin küçükler

olmadığı bir gerçektir. Küçükler bu işlerde piyon durumundadır. Hele "dîn" gibi insanı derinden etkileyen konularda küçükler; ne kadar piyon olup olmadıklarını, akıl vergisini ne kadar başkasına havale edip etmediklerine dikkat etmelidirler.

Kendilerini anlamakta ve algılamakta zorluk çeken büyüklerle gelince; küçükler bu durumda ne yapmalıdır?

Her şeyden önce büyüklerini anlamaya çalışmaları. Çünkü anlamak için anlamak gerekir. İkinci, onların yetiştiği dönemi ve şartları göz önünde bulundurmaları. Üçüncüsü ise büyüklerinin de bilgiye ihtiyaç duyduklarını unutmamaları. Bir diğer madde ise, büyüklerin yaşadığı tecrübenin geçmişte olduğunun bilincinde olduğunu bilmeller.

Bu ve benzeri maddeleri sıralamak mümkün. Ancak işi şöyle özetlemek mümkündür sanırım. Küçükler kendilerini anlamamakta direnen büyüklerini hoş görmeli ve işin doğrusunu onlara; onları kırmadan öğretmelidirler.

Yeri gelmişken küçüklere de bir tavsiye; büyükleri dinlerken onların her şeyi bildikleri şeklinde bir ön kabul değil de, yaşamışlığın getirdiği bir tecrübe aktarımı konusunda canlı örnekler olarak değerlendirebilirlerse; birbirlerini daha iyi anlayacaklardır.

Yine Kitap-ı Kadime dönersek. O şöyle demiyor mu? "Sulh yani barış daha hayırlıdır."

Barışmak varken ne diye kavga edelim ki?





GELECEK SİZİN ELLERİNİZDE

Allah(cc) Furkan Suresinde müminlerden bahsederken, onların şöyle dua ettiklerini bize bildirir. "(Ve o kullar; Rab-bimizi! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler ba-ğışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl." (Furkan Suresi 74)

Yine Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Bakara Suresinde bir baba ve bir peygamber olarak Hz İbrahim (A.S.)'in nesli i-çin yaptığı duayı bize ayet yapmıştır.

"Ey Rabbimiz! Onlara içlerinden senin ayetlerini kendile-rine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün ge-len, her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin." (Bakara Su-resi 129)

Yine aynı surede Yakup (A.S.) vasiyetini de görmek-teyiz.

"Yakup da: Oğullarım! Allah sizin için bu dini (İslâm) seç-ti. O halde sadece Müslümanlar olarak ölünüz (dedi)" (Ba-kara Suresi 132)

Bu ve benzeri ayetler bize şunları söylemektedir diye düşünüyorum. Gelecek nesiller ve gelecek zamanlarda Allah'ın dinine uygun yaşanabilmesi için büyüklerin, eş ve çocuklarıyla çok yakından ilgilenmeleri ve onları, sahip ol-duğu inanç değerlerine göre yetiştirmeleri gerekmektedir.

Başı boş, ne istiyorsa yapabilen, kendi hayatını kendi istediği gibi dizayn eden bir nesil değil, yeme-sinden içmesinden, inandığından inandığını yaşamasına kadar tüm yönleriyle başta anne-baba olmak üzere büyükler küçükleri eğitmek, öğretmek ve yol gös-termek mecburiyetindedir.

"Bu çocuğun hayatı. Bizim ona karışmamız doğ-ru değil. O nasıl istiyorsa öyle yaşasın." gibi bir man-tıkla olaya bakmanın ne gibi zararları olduğunu gör-mek istiyorsa insanlar, başta batı toplumları olmak üzere İslam'dan uzak toplumlara bakmaları yeter-li olacaktır.

"Her doğan İslam fitratı üzere doğar sonra onu anne babası Yahudî veya Hıristiyan veya Mecusî yapar" diyen Fahr-i Kainat Efendimiz bize bir gerçeği tüm çıplaklığıyla göstermektedir. Bu çocuk size Allah'ın bir emaneti. Hem de tertemiz, su gibi, berrak bir yaratılışla sana verilmiş. Ka-

tıksız, sade, olgun ve iyiye, doğruya, güzele meyilli. Yani tam bir Müslüman. Şayet bu emanete sahip çıkmaz, onu yönlendirmez, eğitmez ve doğru olan İslam'ı öğretmezse-niz o sizin için bir hüsrana vesilesi olacaktır.

Gözlerimizin aydınlığı olacak bir nesil arzu ediyorsak o neslin yaşaması ve yaşatılması için büyükler olarak üzeri-mize düşen her bir sorumluluğu yerine getirmek mecbu-riyetindeyiz.

Çocuğunuzun doğumundan itibaren ona verebileceği-niz tüm özellikleri ve doğruları Hz.Peygamber Efendimiz-den öğrenecek ve öğrendiklerimizi en uygun şekilde öğ-reteceğiz. Aksi takdirde Meryem Suresi'ndeki şu ayet tel-celli edecektir:

Allah korusun.

"Nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki; bun-lar namazı bıraktılar, nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler." (Mer-yem Suresi 59)

Büyükler (anne-baba dahil) ev içerisinde ya da dışın-da konuşmalarından, oturup kalkmalarına, namazı kıl-malarından, kitap okumalarına, alış verişlerinden, din-lenmelerine kadar her hareketlerine örnek olmak aç-sından dikkat etmelidirler.

Zira çocuklar büyüklerin aynası olduklarından, ayna-ya ne görünürse ayna onu yansıtacaktır.

"Bir baba evladına güzel ahlaktan daha iyi bir miras bırakamaz" diyen Peygamber Efendimize binlerce sa-latu selam olsun.

Güzel ahlak sahibi olması için de küçüklerimizi İslam'ı eğitmeden geçirmeli, çağın tüm iletişim araç ve gereçle-rini bu uğurda kullanmalıyız. Aksi takdirde kötü sonuca hepimiz ortak oluruz.

"Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur" atasözünün sadece tabiat için olmadığını sanırım hepimiz biliyoruz-dur.

Hayırlı evlatlardan oluşan hayırlı bir nesil için topyek-un büyüklerimiz elbirliği etmeli ve onların daha iyi bir dünyada yaşayabilmeleri için ellerinden geleni hemen şimdi yapmaya başlamalıdır.



KATMERLEŞMİŞ KALP FOTOĞRAFLARI

Batı medeniyeti öncesindeki kadim(eski) medeniyetlerde ba-tı eksik yönlerine rağmen insan değerliydi. Toplumların temel ta-şı konumunda olan aile ilişkilerine çok önem verilirdi. Aile denilin-ce günümüzdeki gibi anne, baba ve çocuktan oluşan bir yapı ak-la gelmezdi. İnsanların gönülleri gibi aileleri de oldukça genişti. Ba-balar, anneler, çocuklar, amcalar, yengeler, amca çocukları, aile-nin doğal birer üyesiydi. Ailelerde hiyerarşik bir yapı vardı. Bu yapı-nın bazı olumsuz yönleri bulunmakla beraber faydalı tarafları da-ha fazlaydı. Mesela bu tarz ailelerde aile bireylerinin rolleri belirgin olup bu durum aile fertlerine olumlu yansıyor. Dedeler ve nine-ler ailede en önemli role sahiptiler. Çünkü onlar hayat mektebinin en tecrübeli fertleriydiler. Onların apayrı bir saygınlığı vardı ve bilge adam konumundaydılar. Ailenin karşılaştığı sorunlar aile büyükleri tarafından çözüldü. Bu çözümler bazen insanların hoşuna gitme-

mekanların karşılığı yoktur bu medeniyette. Çünkü, anne- babala-nı öz evlatları hapsediyor huzur evi denilen modern hapishanelere. Vicdanlarını rahatlatmak isteyen bu hayırlı evlatlar(!) yılın sadece i-ki gününü anneler günü ve babalar günü diye kutlayarak müstes-na güzellikler(!) sergiliyorlar.

Gelelim bizim mahallenin evlatlarının serüvenine. Batı medeni-yetinin azgın dalgalarıyla boğuş-a-mayan ümmetin sevgiden yok-sun ve yoksul fertlerine. Bizler de zaman içinde Medenileştik(!), zengin olduk(!) Lüks arabalarımız, pahalı dairelerimiz ve yazıklar-mız var. Cenneti dünyada yaşıyoruz. Fakat cennetimizin önünde ayak bağı konumunda olan yaşlı anne- babalarımız ne yapma-lyız? Onlar, çocukken bizleri önce gönüllerinde, sonra da dara-cık evlerde en iyi şekilde barındırırken, bizler geniş evlerimize on-ları sığdıramadık. Onları evlerimize alsak bile önce gönüllerimiz-de oturtamadığımızdan, onlara evin aksesuarı- nı bozan bir nesne gibi bakmaya başladık. Böy-le olduğu için de çoğu bizi mutlu Dünyalarımız-la(!) başbaşa bırakarak, acı hatıralarla geldikle-ri yerlere geri döndüler. Bazılarımız huzur evle-ri denilen hayattan yalıtılmış mekamlara terk et-tik onları. Fakat onların bulunmadığı evlerimiz-de mutluluktan eser yok. Kan-koca ve çocuk- lar arasında gittikçe artan sorunlar yumağı ha-line geldi evlerimiz. Mutluluk, belirli zamanlarda çekilmiş fotoğraflarda kaldı. Neyi kaybettiğimizi bilemediğimizden ne yapacağımızı da bilemez hale geldik. Boşanmalar, kavgalar ve cinnet ge-tirmeler gibi aile sorunları sıradan haberler arası-na çoktan girdi.



Onlar, çocukken bizleri önce gönüllerinde, sonra da daracık evlerde en iyi şekilde barındırırken, bizler geniş evlerimize alsak bile önce gönüllerimizde oturtamadığımızdan, onlara evin aksesuarı- nı bozan bir nesne gibi bakmaya başladık. Böy-le olduğu için de çoğu bizi mutlu Dünyalarımız-la(!) başbaşa bırakarak, acı hatıralarla geldikle-ri yerlere geri döndüler. Bazılarımız huzur evle-ri denilen hayattan yalıtıl-mış mekamlara terk et-tik onları. Fakat onların bulunmadığı evlerimizde mutluluktan eser yok.



Yuva Sıcaklığında... Kayışdağı Darülaceze Tesisleri



Azizlere, muhtaçlara, yoksullara ve yetimlere bakma görev ve sorumluluğu en yakınlarından başlıyor. Ama hayat bazen yakınları da alıp götürüyor. Hani söylediği gibi "yapayalnız" kalıyor insan bazen hayatın ortasında. Bir de daha acı olanı, daha yürek burkanı yaşıyor; yakınları, hem de en yakınları olduğu halde yalnızlığın içine düşenler oluyor. On-

lar için hüznün daha da yakıcı bir hâl alıyor. Çünkü varlıkta yokluğu, silada gurbeti yaşıyorlar.

Ama hangi rüzgarla böyle bir yalnızlığın içine savrulmuş olurlarsa olsunlar, sığınacak güvenli bir liman, hayata yeniden bağlayan bu insanlar. Onlar için yeni bir yuva ve büyük bir aile oluyor bu yerler. Ortak bir kaderi yaşayanların, sevinçlerini ve hüznelerini paylaştığı yerler...

"Yaşlılarımızı" kapak konusu olarak işlediğimiz bu sayıda, bu insanların için güvenli bir sığınak olan **İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kayışdağı Darülaceze Tesisleri**'ne gittik. Hem

İKRA Dergimiz için röportaj yapmak, hem de ziyaret edip dualarını almak için.

Ümit ALMACI, Feyyaz KALKAN ve Halil KENDİR'den oluşan bir heyet olarak gerçekleştirdiğimiz bu ziyarette bizlere, Kayışdağı Darülaceze Müdürü **Halkla İlişkiler ve Basın Sorumlusu Hüseyin SÜER ile Zülfiye TURAN** mihmandarlık ettiler. Çok geniş bir alan üzerinde gerek kendine yetenler, gerekse fiziksel ve zihinsel olarak kendi ihtiyaçlarını karşılayamayıp bakıma muhtaç olanlardan oluşan çok sayıda kişiye hizmet verdiklerini ifade eden Hüseyin SÜER, başta tiyatro ve sinema olmak üzere çeşitli programlarla

buradakilerin morallerini yüksek tutmaya gayret ettiklerini söyledi. (Ziyaretimizi gerçekleştirdiğimiz günün akşamında da bir düşün salonunda yapılacak yemekli bir programın hazırlıkları yapılıyor). Buradakilere hizmet noktasında en fazla sıkıntıyı ne zaman çekiyorsunuz? Şeklindeki sorumuza ise Zülfiye TURAN şu cevabı verdi: "En fazla bayramlarda zorlanıyoruz. Çünkü en fazla yalnızlığı bayramlarda hissediyorlar. Biz de bayramlarda gruplar halinde getirdiğimiz öğrenciler ile bu zorluğu aşmaya çalışıyoruz."

Yaptığımız ziyaret ve kendi gözlemlerimiz sonunda diyebiliriz ki, Kayışdağı Darülaceze, temizliği, sunduğu hizmetler, imkânları, yemekleri, ara öğünleri ile özellikle yakınları olmayanlar için yuva sıcaklığında mükemmel bir yer. Ama bütün bu imkânların ve konforun, yakınları olup da yakınlarının yanına sığamayanların özlemlerini ve kırgınlıklarını dindirdiğini söylemek zor. Nitekim röportajlara verilen cevaplardan bunu sizler de hissedebilirsiniz.

İKRA: Kendinizi tanıtır mısınız?



Fadime Yalçın: İsmim Fadime Yalçın.

İKRA: Kaç yıldır buradasınız?

F.Y.: Sekiz yıldır buradayım.

İKRA: Tahminimce burası ailesi ol-



İslâm, herkesin temel ihtiyaçlarının karşılandığı, yeme-içme, barınma ve bakım endişesinin yaşanmadığı bir toplum düzeni öngörmüştür. Dünyevi ve uhrevi teşvikler, mükâfatlar ve yaptırımlar ile herkesin kendini güvende hissedeceği bu toplumsal düzeni tesis etme yoluna gitmiştir. Nitekim İslâm medeniyeti, aşevleri, darüşşifaları, darülacezeleri, vakıfları... ile öngördüğü bu toplumsal düzeni, yaşanan bir vakıf olarak insanlığa takdim etmiştir.



mayanlar için güzel bir mekân ama kalacak yeri olanlar, torunları ve çocukları ile yaşayanlar için ise bir sürgün yeri. Sizce de böyle mi?

F.Y.: Orasını geç, burası her şeyden uzak, kafa dinlediğin bir yer.

İKRA: Yakınlarınız var mı?

F.Y.: Evet, yeğenlerim ve kardeşlerim var ama kafam biryere sığmadı buradan başka.

İKRA: Buraya gelirken hüznünlü gelmişsinizdir herhalde.

F.Y.: Evet çok hüznünlü, üzüntülü geldim. Bir yıl da geçmedi üzüntüm ama artık alışık buraya. Burası evimiz oldu.

İKRA: Burada en çok neyi özleyor-

sunuz?

F.Y.: Benim evladım olmadı, evlatlık almışım. Askerden gelene dek hoş karşıladı beni, askerden gelince dışlamaya başladı. Rahmeti eşim vefat etmeden önce evimden ayrıldılar, eşim vefat ettikten sonra tekrar yanıma yerleştiler. Sonra gelin tarafına gittiler. Beni yalnız bıraktılar. Gelinin annesi onları destekledi onlar da oraya gittiler. Tek başıma da hayat geçmedi, bende buraya yerleştim. Sekiz yıldır buradayım. Buradan çok memnunum, bakımımız çok iyi. Buradakilere Allah razı olsun.

İKRA: Buraya yerleşme sebepleri hakkında ne söylemek istersiniz? Yani suç sizin buraya yerleşmenizde mi yoksa sizi buraya yerleşmenize mecbur bırakan çocuklarınızda mı?

F.Y.: Her iki tarafında hatası olabilir. Onlar belki cahil olabilir ama onların yaptıkları da bizim zorumuza gidiyor.

İKRA: Büyüklere ne tavsiye edersiniz?

F.Y.: Büyüüklerin yeri çok önemlidir. Ama şimdiki çocuklar laf dinlemiyor. Anneyi babayı dinlemiyor tek başına yaşamayı istiyor. Oysa bizim zamanımızda böyle miydi? Ayağımıza giymek için ayakkabı bile bulamıyorduk.

İKRA: Yakınlarınız sizi ziyarete geliyorlar mı?

F.Y.: Ablamın bir oğlu arada bir o gelir.

İKRA: Peki çocuğunuzdan haber alıyor musunuz?

F.Y.: Alıyorum, beni buraya getirdiklerinden sonra uzun bir zaman haber alamadım. Huzurlarının bozulduğunu öğrendim. Ayrıldıklarını ve çok çektiklerini duydum. On senedir gelinim gelmiyordu ama Allah içine merhamet vermiş beni iki defa yoklamaya geldi. Bana seni evime götürüceğim dedi ama ondan sonra hiç gelmedi.

İKRA: Peki siz kendinizi tanıtır mısınız?

Mehpare Temel: Adım Mehpare Temel. Beş yıldır buradayım. Ben de



kocam öldükten sonra gelinimin yanına yerleştim. Sonra gelinim vefat etti. O da ölünce oğlum ve torunlarımla kalmaya başladım. Arada bir de yeğenlerime gidiyordum; ama bir orada bir burada kalmak olmuyordu. Anlaşmazlıklar oldu. Sonra bir kadın arkadaşım vardı, derdini ona anlattım, o

da beni buraya yönlendirdi. Bana engel olurlar diye kimseye haber vermeden buraya yerleştim. Buraya yerleştikten sonra haber verdim "Ben yerimi buldum beni merak etmeyin" dedim. Sonra ağladılar "Biz sana bakamıyor muyduk neden oraya gittin?" dediler. Ben de "Burayı gelin görün ondan sonra bana laf söyleyin." Dedim. Çünkü yerimiz gerçekten çok güzel. Allah'ıma şükürler olsun. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin.

İKRA: Ailenizi özlüyor musunuz?

M.T.: E muhakkak ki insan özlüyor tabii. Arada bir buradan izin alıp gidiyorum ailemin yanına. Birkaç gün kalıp ev hayatını yaşadıkten sonra tek-

rar buraya dönüyorum.

İKRA: Burada en çok özlemine çektiğiniz şeyler nelerdir?

M.T.: Özlem çekecek hiç bir şey yok. Burada gerekli olan her şeyi veriyorlar. Yemek olsun yatak olsun... Hamamımız bile var. Şahsen memnunum buradan ama diğerlerini bilemem.

İKRA: Peki siz buraya yerleşme sebepleri hakkında ne söylemek istersiniz?



M.T.: Eskiden kaynana, görünce hep beraber bir evde yaşadık. Ama şimdi öyle değil. Şimdi pazarlıkla evleniyorlar "Annenle-babanla oturursan seninle evlenmem." diyorlar. Ama onlara da kızamıyorum, çünkü zaman o kadar değişti ki hakikaten bir evin içinde olmuyor. Büyükleri çekemiyorlar. Şimdiki nesil böyle.

İKRA: Sizi tanıyabilir miyiz?



Ayşe Vapur: İsmim Ayşe Vapur. Ben de dört senedir buradayım. Gelinim ve oğlumla beraber oturuyorduk, gelinim beni istemedi. Bende buraya yerleştim.

İKRA: Buraya yerleşmek size zor geldi mi?

A.V.: Tabii önceleri zor geliyor, özlüyorsunuz ama burada hiçbir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Allah devletimize zeval vermesin.

İKRA: Yakınlarınız sizi ziyarete geliyorlar mı?

A.V.: Bir defa gelmişler, beni bulamamışlar. Telefon numarası bırakmışlar. Aradım, oğlumla konuştum. "Neden gittin anne?" diye sordu. Ben de "Siz huzurlu olun, ben sizin mutluluğunuzu bozmayayım diye geldim." Dedim. Bir daha ne gelen, ne de arayan soran oldu.

İKRA: Burada en çok neye özlem çekiyorsunuz?

A.V.: En çok ailemi özlüyorum, zaten başka bir sıkıntımız yok çok şükür.

İKRA: Ailenizden haber alıyor musunuz?

A.V.: Kendi kendilerini idare ediyorlarmış. Durumları hakkında başka bir şey bilmiyorum.

İKRA: Sizi tekrar yanlarına çağırırsalar gitmek ister misiniz?

A.V.: Ben isterim tabii, çocuğumla, torunlarımla yaşamayı ama onlar beni istemiyorlar.

İKRA: Sizi tanıyabilir miyiz?

Zafer Külahlı: Adım Zafer Külahlı. Üsküdar doğumluyum. Yedi senedir buradayım. Altmışaltı yaşındayım. Ben kahvehanede çalışıyordum, nefes darlığım ve kalp hastalığım vardı. Bir gün fenalaştım, patronum beni hastaneye zor yetiştirdi Allah razı olsun. On yedi gün yoğun bakımda kaldım. Sonra doktor bana bir hap verdi. Hemşire hapi getirdiğinde dilimin altına saklayıp sadece suyu içerdim, hemşire gidince de hapi ağzımdan çıkarıp yatağın altına atardım. Sonra doktor hasta tedaviye karşılık vermiyor dedi. Burada da ilaçlarını içmeyenler çöpe atıyor. Sonra yeni bir doktor geldi ve bana "Darülacezede kalmak ister misin?" diye sordu. Ben de kirada otuyordum tek başıma, kalmak istedim. Sonra iki psikolog gelip bana on beş soru sordular, on dört soruyu bildim. Bilemediğim soru da "Başbakanımız kimdir?" sorusuydu. Sonra beni buraya yerleştirdiler.

İKRA: Peki burada olmaktan memnun musunuz?

ZK.: Tabii ki ben de memnunum. Burada her şeyimiz tam, hatta acaıklara yedi öğün yemek veriliyor. Yirmi dört saat sağlık personeli başımızda nöbet tutuyor. Gezmek isteyenler için tiyatro, sinema vs. götürüyorlar. Burayı beğenmeyeceksin de nereyi beğeneceksin?





İKRA: Kendinizi tanıtır mısınız?

Yaşar Kenan Bozoğlu: Adım Yaşar Kenan Bozoğlu. Bir buçuk senedir buradayım. Benim hayatta kimsem yok, yalnız başıma bir insanım. Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde şoför-lük yaptım. Hizmetlerimi de artık yapamayacak duruma geldim. Buraya yerleşsem belki huzur bulurum diye düşündüm ve buraya yerleştim.

İKRA: Burada yaşamaktan memnun musunuz?

Y.K.B.: Tabii ki memnunum, ben yalnız başıma ne bulaşık ne de çamaşır yıkayabiliyordum. Ne de yemeklerimi yapabiliyordum. Ama burada her türlü ihtiyacımız karşılanıyor.

İKRA: Burada en çok neyi özleyorsunuz?

Y.K.B.: İhtiyaçlarımı kendim karşılayamadığım için ve hayatta hiçbir yakınım olmadığı için özlediğim hiçbir şey yok. Zaten burada hiçbir şeyimiz eksik değil.

İKRA: Burada günleri-

niz nasıl geçiyor?

Y.K.B.: Sabah kalkıyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz. Öğle yemeğinden sonra akşam oluyor. Tekrar yatıyoruz. Her gün aynı monotonluk.

İKRA: Gerçekten kimseniz yok mu, yoksa kızdığınız için mi böyle söylüyorsunuz?

Y.K.B.: Hiçbir yakınım yok. Şöyle anlatayım; Benim annem Suudi Arabistan'dan getirilmiş, Osmanlı devrinde kaçıp İstanbul'a getirmişler. Çiğirde büyümüş. Çok hamarat bir kadın olduğu için Kocamustafapaşa'da yaşayan yalnız bir kadın onu hizmetçi

olarak almış. Sonra annemi çok sevmiş, evini anneme vermiş. Sonra annem evlenince iki çocuğu olmuş, ikisi de küçük yaşta vefat etmiş. Sonra ben doğmuşum, bari bu yaşasın ümidiyle göbek adımı "Yaşar" koymuşlar. Cumhuriyet tarihinin ilk çocuklarındım. İlkokulu bitirdikten sonra babam vefat etti. Annemle yalnız kaldık. Esnaflık yapayım dedim, çevremdekiler hırpalama kendini, gel seni şoför yapalım dediler. Öylece şoför oldum. İkinci cihan harbinde asker oldum. Dört sene de askerlik yaptım. Böylece geçti hayatım.

Ziyaretten ve röportajlardan sonra Darülaceze'den ayrılırken, bir taraftan yaşlarımızın yuva sıcaklığında bir ortamda bulunuyor olmalarına sevinirken, diğer taraftan da çocuklarından ve torunlarından ayrı yaşamak zorunda bırakılmış olanların hüznelerini ve kırgınlıklarını da yüreğimizde hissettik.



Kaynanamdan Nasıl Kurtulurum?

Gelin kaynanasından öylesine nefret eder ki, artık ondan kurtulmayı kafasına koyar. Bunun için tanıdığı bir doktora gider. Ne pahasına olursa olsun kaynanasından kurtulmak istediğini söyler. Doktorla birlikte kaynanayı yavaş yavaş zehirleyerek öldürme konusunda anlaşılır. Doktor geline bir ilaç kutusu verir ve der ki; "verdiğim bu zehirden çok az miktarda yemeklerine koyacaksın ki, zehirlenerek öldüğü belli olmasın. Aynı zamanda bu süre içinde kaynana öylesine iyi davranacaksın ki, kimse senin kaynananı zehirleyerek öldürdüğünü anlamasın."

Yapılan programa göre gelin her gün kaynanasının yemeklerine zehri azar azar koyar. Tabii bu arada kaynanasına çok iyi davranmayı ve yüzüne gülmeyi de ihmal etmez.

Zehrin etkisini gösterip, kaynananın ölme vakti yaklaştığında, gelinde bir tedirginlik ve telaş başlar. Zira o kaynanasına güler yüzle yaklaştıkça kaynanası da ona güler yüzle yaklaşmaya başlamış ve neredeyse ana kız kıvamına gelmişlerdir. Artık kaynanasının ölmesini istemiyordur; ancak zehrin etki-

sini gösterip kaynananın ölme vakti de gelip çatmıştır.

Hemen doktora gider ve "artık kaynanamın ölmesini istemiyorum, ne olur bir şeyler yapın" der. Doktor gayet memnun ve tebessüm eden bir yüzle "merak etmeyin, kaynananızın yemeklerine katmak için size verdiğim şey zehir değil, vitamin ilacıydı. Sana tavsiye ettiğim iyi davranma ve güler yüz sayesinde aranızda muhabbet ve sevgi bağı oluştu. Birbirinize karşı içinizde taşıdığınız zehirler yok oldu. Artık birlikte mutlu bir hayat yaşayabilirsiniz" der.





Kur'an Yolunda Bir Ömür: **SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN**

"Evlatlarım! Görüyorsunuz dinin en garip olduğu bir devire geldik. Ben sizi bunca zor şartlar altında okuttum. Sizden para istemiyorum. Sizden istediğim tek şey şudur: Siz de gidip Anadolu'nun her yerine kurslar, yurtlar açın ve ümmet-i Muhammed'in evlatlarına dininizi ve kitabınızı öğretin."

Ömrü Kur'an hizmetinde geçen Süleyman Hilmi Tunahan'ın öğrencilerine vasiyeti idi bu cümleler. O, âlimlerin sessizliğe mahkûm edildikleri bir dönemde Kur'an öğretmeyi kendine gaye edinen bir Allah dostu idi. Çektığı sıkıntıları onu bu güzel hizmetten alkoymadı. 1888 yılında Silistre'de başlayıp 1959 yılında İstanbul'da sona eren gıpta edilecek bir hayat yaşadı.

Süleyman Hilmi Efendi, 1907 yılında İstanbul'a gelir. İstanbul medreselerinde döneminin büyük âlimlerinden dersler alır. Dinî ilimleri öğrenir, hukuk ve astronomi gibi pozitif ilimleri de öğrenir. Çeşitli medreselerde müderrislik yapar. Medreselerin kapatılması ve dönemin zor şartları nedeniyle dinî ilimlerin öğrenilmesi ve öğretilmesi zorlaşır. Onlarca hoca ve âlim başka mesleklerle yönelmek zorunda kalır. Bazılar Diyanet'te görev alır. Süleyman Efendi, cumhuriyet dönemi siyasi kadrolarının gözünde potansiyel muhalif olarak görülür. Birçokları gibi o da polis gözetimi altında yaşamak zorunda kalır. Ancak tüm zorluklara rağmen bir amacı vardır: Kur'an'ı okutmak ve öğretmek.

Bu amaçla önce Çatalca taraflarında bir çiftliği yerleşir. Etrafında bulunanlara ders okutur ve İslam'ı öğretir. Ancak çok geçmeden jandarma baskısı üzerine yer değiştirir. Tenha ve ormanlık yerlerde eğitim-öğretim faaliyetine devam eder. Zorluklar ve baskılar üzerine Anadolu'nun farklı yerlerine gider ve buralarda Kur'an öğretir. Kiraladığı vasıtalarda şehir içinde dolaşırken ve şehirlerarası tren yolculuklarında da ders okutur.

Süleyman Efendi, İstanbul'un birçok semtinde ve büyük camilerinde vaaz ve irşad faaliyetlerine devam eder. Bu hizmetlerin yanında cami odalarında, ev, apartman ve bodrumlar-

da talebe okutmaya devam eder.

1950'li yıllar tek parti baskısının sona erdiği ve dinî eğitim faaliyetlerinin nispeten rahatladığı yıllardır. Süleyman Efendi bu ortamın getirdiği serbestlik ve sevenlerinin desteğiyle irşad faaliyetlerini artırır. 1951'de Üsküdar Çamlıca'da ilk yatılı Kur'an Kursu'nu açar. Böylece ülkemizin birçok yerinde başkap verecek olan Kur'an kursu hizmetleri başlamış olur.

Süleyman Efendi, öğrencilerine Arapça, fıkıh, kelim, mantık, hadis, tefsir, usul, İslam tarihini, farsça, astronomi ve tıp gibi dersler okutturdu. Yetiştirdiği öğrencilerini vaaz ve irşad için ülkenin dört bir yanına gönderirdi. Öğrencilerinin yeme-içme, barınma ve sağlık gibi sorunlarıyla da yakından ilgilenen Süleyman Hilmi Efendi, onların müftü, vaiz, imam ve Kur'an Kursu hocası olarak hizmet etmesini de isterdi.

Kur'an ve İslam yolunda hizmet eden birçok âlim gibi Süleyman Efendi de çeşitli zorluk ve baskılara karşılaştı. Çoğu zaman takibata uğradı, günlerce nezarethanelerde kaldı, işkenceye uğradı. Tutuklandı ve hapis yattı. Yılmadan sürdürdüğü Kur'an hizmetinden sonra 16 Eylül 1959'da Rabb'ine kavuştu. Allah (cc) ondan razı olsun.1

1. <http://www.tunahan.org/>

Hâsıl-ı Kelam

- Süleyman Hilmi Tunahan, inandığı gibi yaşamış bizlere "inandığınızı gibi yaşayın" mesajı vermiştir.

- O, birçok zorluk ve baskı ile karşılaşmasına rağmen sessizce bir kenara çekilmemiştir. Büyük bir mesuliyet şuuru ile ortaya çıkmış ve zor şartlarda Kur'an hizmetine soyunmuştur.

- O; inancı, hayatı, ahlakı, sabrı ve mücadele azmi ile Müslümanlara örnek olacak bir hayat yaşamıştır.

Ne mutlu ona ve onun gibi yaşayabilenlere...



"İman Kale'mi Okuyarak Koruduğumu Düşünüyorum"

Cemile ÜNAL: Okurlarımız için kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

FATMA KARABUDAK.: Tokat doğumluyum, ev hanımıyım, evli ve 3 çocuk annesiyim. 15 senedir İstanbul Esenler'de ikamet ediyorum. **İKRA Tuna Şubesi** Hanımlar komisyonunda 'da hizmet vermekteyim.

CÜ.: Derneğimizle ne zaman ve nasıl tanıştınız?

F.K.: İKRA Derneği ile 2000 yılında eşimin tavsiyesi üzerine tanıştım. Önce ev ziyaretleri ile başladı, sonrasında ise evlerde haftalık yapılan dersler derken şuan da **İKRA Derneği** içersindeyim.

CÜ.: Kitap okumaya ve Derneğimizde aktif görev yapmaya başladıktan sonra hayatınızda neler değişti?

F.K.: Kitap okuma konusunda ilk zamanlarda zorlandım. Listedeki kitapları okumak zorunluluğu ile başlamış olsam da, okudukça okumanın hazasını kendimde hissettim. Ama bir insanın inancını öğrenebilmesi, kavrayabilmesi ve hayata uygulayabilmesi için kulaktan dolma bilgilerle yetinemeyeceğimi anladım. Okudukça kendimdeki değişiklikleri fark ettim. TV dizileri'ni izlemek yerine kitap okumayı tercih ediyorum.

CÜ.: Şu ana kadar okuduğunuz kitaplar arasında en çok beğendiğiniz kitap hangisi?

F.K.: Kitaplar arasında bir seçim yapmak zor ama en çok beğendiklerim (**HUZUR SOKAĞI, HANIM SAHABELER VE TAVSİYELER**) gibi bazıları sayabilirim. Beni etkileyen bir kitaptan ziyade, listenin kitapları okurken her bir kitapta insanı etkileyen bir çok bölümlerle karşılaşmak mümkündür.

CÜ.: Günümüzde ev hanımları yoğunluklarından, kitap okumaya zaman bulamamaktan şikayetçi. Siz de bir ev hanımı ve dernek çalışanı olarak bu konuda neler düşünüyorsunuz?

F.K.: Ben de ev hanımı olarak zaman sıkıntısı çekmediğimi söyleyemem; fakat şu düşüncelerimi beni kitap okumaya zaman bulamamda yardımcı oluyor. Okumanın öncelikle bir ibadet olduğunu, okuma olmadan iman kalemi korumamın zor olduğunu, bilgisiz amelin sağlıksız olacağı gibi düşüncelerim zaman bulamamda

bana yardımcı oluyor. Okuyan insan öncelikle kendine, ailesine ve çevresine faydalı olan insandır. Okuyan fert olaylara doğru bakmaya, güzel yorumlamaya pozitif olmaya başlar. Doğru pencereden bakar ve çevresindekilere daima pozitif enerji sağlar. Böylelikle faydalı bir insan modeli olur. Bu da ancak okumakla mümkündür.

CÜ.: Derneğimizin çalışmalar hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

F.K.: Dernek çalışmalarında okuyarak, gerek sohbetlere gerekse aylık yapılan eğitim seminerlerine katılarak yapılan çalışmalarda hanımlar arasında daha fazla bir bilinç uyandırdığına inanıyorum **İKRA Derneği İslamî eğitim üzerine kurulmuş bir kurum**, ben de **İKRA** ailesinin çatısı altında bulunduğumdan bunu bir nimet ve lütf bilerek rabbime şükrediyorum.

CÜ.: Son olarak neler söylemek istersiniz?

F.K.: Ben **İKRA Derneğinin** tüm aktif çalışanlarına, insanları kitapla buluşturduğu, toplumun aydınlaşması için fedakarca hizmet verdikleri için teşekkür ediyorum. Ve İKRA okurlarına şiddetle daha fazla kitap okumalarını tavsiye ediyorum.

CÜ.: Size hayatınızda ve dernek çalışmalarınızda başarılar diliyorum ve röportajımız için teşekkür ediyorum.

F.K.: Asıl ben size teşekkür ederim bu fırsatı bana verdiğiniz için. Rabbim size de bize de başarılar nasip etsin hizmetinizi muvaffak eylesin...

Röportaj:
Cemile Ünal





Hasan Basri Çantay'a Vefa Programı

Mutad hale getirdiğimiz "Alimlere Vefa Programları"nın ikincisini 2 Aralık 2011, Cuma akşamı Esenler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdik. Programda, aynı zamanda vefatının 47. yıldönümünü idrak ettiğimiz, cumhuriyet döneminin önemli din âlimlerinden Hasan Basri ÇANTAY'ı andık.

Program Abdülgafur Levent hocamızın okuduğu Kur'an tilavetiyle başladı.

Ardından Derneğimiz Genel Başkanı Mehmet Çelik bir selamlama konuşması yaptı ve İKRA Derneği olarak İmî, okumayı yaygınlaştırmayı ve bu tür programlarla âlimleri tanıtmayı amaçladıklarını belirtti. İlim, Kültür ve Rahmet Derneği'nin kitap okumayı yaygınlaştırmak için kurulduğunu ve günde en az 15 sayfa kitap okumak amacıyla yola çıktıklarını belirterek sözlerini şu şekilde tamamladı: "Kitap o-

kumanın yanı sıra bizi Kur'an'a götürecektir kitapların yazarlarını tanımanın da önemli olduğunu düşünüyoruz. Vefa borçlu olduğumuz âlimleri öğretilerini örnek almamız gerekir. Bu nedenle bu tür programları devam ettirmek istiyoruz."

Daha sonra gecenin konuşmacısı Eğitimiçi-Yazar Ahmet YAPICI kürsüye gelerek değişik yönleriyle Hasan Basri ÇANTAY'ı anlattı. Yapıcı, "Cumhuriyetin ilk yıllarında bağımsızlık mücadelesi kadar dinî ve millî kimliğimizin korunması için de mücadele verilmiş-

tir. Mahrumiyetlerin yaşandığı bu dönemde Hasan Basri Çantay gibi ilim ve din adamları bu milletin önünde rehber olmuş şahsiyetlerdir." dedi.

"Hasan Basri Çantay, okuma aşkı, zekâsı ve ilmi birikimi ile örnek bir âlim, halkın dertlerine duyarlı bir gazeteci, vatansever bir devlet adamı ve milletin hakkını savunan bir halk adamıdır. Özellikle yazdığı Kur'an meali Cumhuriyet dönemi mealleri için bir başvuru kaynağı olmuştur." diyen Yapıcı, Çantay'ın mirası olan eserlerini okumak gerektiğini ifade etti. "Kur'an-ı Hakîm ve Meal-i Kerim" adlı Kur'an meali ve yakın dostu Mehmet Akif

Ersoy'u anlatan "Âkîfname"yi okumayı özellikle tavsiye eden Ahmet Yapıcı, "İstiklal Marşı'nı ve Mehmet Akif'i anıp da Hasan Basri Çantay'ı anmamak vefasızlık olur. Çünkü böyle muhteşem bir İstiklal Marşı'nın yazılmasında Hasan Basri Çantay'ın çok büyük rolü vardır (Akif'i İstiklal Marşı'nı yazmaya ikna eden kişidir). Bu nedenle bugünkü neslimiz en az Akif kadar Hasan Basri Çantay'ı da tanımalıdır." dedi.

Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Av. Ömer Çetinkaya'nın da katıldığı programda Ahmet Yapıcı'nın hazırladığı "Bir Kur'an Âlimi: Hasan Basri Çantay" adlı kitapçık misafirlere dağı-

tıldı. Programın sonunda katılanlar arasından üç talihiye kura ile Hasan Basri Çantay meali hediye edildi. Program Hasan Basri Çantay için okunan Yasinler ve hatimlerin duası ile sona erdi.



Büyük Kur'an Âlimi

HASAN BASRİ ÇANTAY'I

Anma Programı'na

HOŞ GELDİNİZ



www.ikraderneği.com



www.ikraderneği.com



Ahmet YAPICI
Eğitimiçi - Yazar



Kitap Okutma Fedaileri Toplantısı



Sürekli büyüyen ve gelişen bir aile olan derneğimizde ana görev diye tabir ettiğimiz eğitim birimi mensubu arkadaşlar 25 Aralık 2011 Pazar günü Bağçolar şubemizde gerçekleştirilen bir kahvaltılı ile bir araya geldiler. Esenler, Tuna, Bağçolar ve Güngören şube başkanlarının da iştirak ettiği toplantıda genel başkanımız sayın Mehmet ÇELİK şu anki fiili durumuzdan ve yaptığımız işin öneminden bahsetti.

Çelik, yapılan işten haklı bir gurur duymamız gerektiğini ama bu işimize (kitap okuma ve okutma faaliyeti) 1derencede önem vermemiz gerektiğini ve bu noktada kapasitemizi biraz daha artır-

mamız gerektiğini ifade etti. Daha sonra şube başkanları birer ikişer cümle ile hizmetimizdeki farklı boyutlara değindiler.

Eğitim birimi genel başkanı Sayın İlhan ULUÇ'ta genel bir toparlama konuşması yaparak arkadaşlara katılmından dolayı teşekkür etti ve günümüzde cihadın sadece silahlı mücadele olmadığını eğitim hizmetinin de bir cihad olduğunu beyanı ile bizlerin daha fazla kişiye ulaşmamız gerektiği ve bu konuda aşkırmızı, şevkimizi, heyecanımızı kaybetmeden daha bir şevkle hizmetlerimize hız vermemiz gerektiğini beyan etti. Son olarak tanışma faslına geçildi ve dilek temenniler paylaşıldı.



TAZİYE

Derneğimizin Esenler şube başkanı Yakup Yemez'in babası

MURTEZA YEMEZ

vefat etmiştir. İKRA Derneği yönetimi ve üyeleri olarak. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

İLİM KÜLTÜR VE RAHMET DERNEĞİ

Derneğimizin Gönüllülerinden Atilla Ulu'nun annesi vefat etmiştir.

İKRA Derneği yönetimi ve üyeleri olarak. Merhümeye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

İLİM KÜLTÜR VE RAHMET DERNEĞİ

Derneğimizin Nenehatun şubesi yönetiminden Cengiz Boztepenin'nun anneannesi vefat etmiştir. İKRA Derneği yönetimi ve üyeleri olarak. Merhümeye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

İLİM KÜLTÜR VE RAHMET DERNEĞİ



ŞAİR VE YAZAR ÖZGÜR ÇOBAN GENÇLER İÇİN İKRA'DA

İKRA Derneği Gençlik birimi olarak 31.12.2011 Cumartesi günü Saat: 17.00 da Şair ve Yazar **Özgür ÇOBAN**'ın vermiş olduğu " **Senden bir yıldızın** " isimli bütün şubelerin katıldığı seminer düzenlendi. Seminerimiz ilk önce " İKRA " isimli okumanın önemini anlatan sinevizyonla başladı. Bir yıldız olmak için ne yapmalı, yıldız olmak için neye ihtiyacımız var, hayatta ne gibi zorluklarla karşılaşacağız, başarılı olmak için nelere dikkat etmeliyiz, hayatı izlemek mi? yoksa seyretmek mi? gibi bir çok sorulara yine hayatın içinden verdiği cevaplarla Özgür bey gençlere neyi nasıl anlamaları gerektiğini anlattı. Seminer esnasında Özgür beyin sorduğu sorulara cevap veren gençlere Özgür bey tarafından kaleme alınmış birer kitap hediye edildi. Seminerin sonunda genç kardeşlerimize Katılım Belgesi dağıtıldı. Çekilen hatıra fotoğrafı ve dağıtılan lokumla seminerimiz son buldu.



Şair ve yazar Özgür Çoban'ın basılmış ve basıma hazırlanan eserleri şunlardır:

1. Anneme Yalanlar
2. Özgürce Şiirler
3. Yıldızların Konuşma Sırları
4. Diksiyondan Mikrofona
5. Hitabetten Siyasete
6. Lisandan İnsana
7. Sen de Bir Yıldızın
8. Gece Yansı Rubailer
9. Baktığın Yerdeyim (Şiir albümü)
10. Şiir Gibi Türkçe (üniversiteye hazırlık)





GÜNGÖREN ŞUBESİNE PANORAMİK BAKIŞ

Güngören Şubemizde yeni bir programa başladık. Bundan böyle haftalık sohbet günümüz olan pazartesi gününe Cuma gününü de ekledik.

Cuma gününün farkı ne? Pazartesi sohbetlerine alanının uzman kişileri gelip kürsüden sohbette bulunuyor.

Her ayın ilk pazartesi günü fıkıh doktoru ve Ebubekir Camii İmam Hatibi olan Ahmet EFE hocamız güncel meselelerden dersler yapıyor.

Her ayın ikinci pazartesi günü, Güngören İmam Hatip Lisesinde meslek dersleri öğretmenliği yapan İsa HEMİŞ hocamız, Riyazü's-Salihin'den dersler yapıyor.

Her ayın üçüncü pazartesi günü Emin ATALAY hocamız Siyer (Peygamberimizin hayatını) anlatıyor.

Her ayın dördüncü pazartesi günü İlahiyatçı ve aynı zamanda genel başkanımız olan Mehmet ÇELİK hocamız ise tefsir dersleri yapıyor.

Cuma günleri ise masabaşı sohbetleri diye tabir ettiğimiz dersler yapılıyor. Bu derslerde Mahmut TOPTAŞ hocamızın şifa tefsirini okuyor ve bu minval üzerine içilen çaylar eşliğinde sohbetler yapıyoruz. Bunu da alanının uzmanı olmayan... (pazartesi sohbetlerinden farkı bu noktada gizli) ama bir şeyler öğrenme ve

öğretme gayretinde olan Güngören Şubemizin başkanını Erdoğan AYDIN yapıyor. Tabiri caizse buna "biz bize sohbetler"de diyebiliriz. Bu arada cuma sohbetleri 20:30-21:00 arasında yapılıyor (bu da 21:00-21:30 arasında yapılan pazartesi sohbetlerinden farklı olan diğer bir yönü).

Zaman zaman sohbetlerimizi renklendirme sadedinde farklı etkinliklerde de bulunuyoruz. Mesela bunlardan biri 10 Muharrem'de yapılan aşura ikramı. Bununla ilgili o gün sohbet veren Ahmet EFE hocamızdan küçük bir alıntı:

"10. günde tutulan bu orucun Ramazan orucundan önce olması hasebiyle, ramazan orucunun farz kılınmasından sonra bu günde oruç tutmak müstehab oldu. Müslümanlar, ahirete inanırlar ve (mecazi olarak) sırtlarında heybe taşırlar. Bu heybeyi de sevapla doldurmak isterler. Aşura orucu'nda bu heybeyi dolduran sevaplardandır." İnşallah sizlerde bu heybeyi doldurmaya gayret eden müslümanlardansınızdır.

Demek ki neymiş efendim; pazartesi ve cuma akşamları her hangi bir manimiz yoksa; pazartesi akşamları 21:00'de, Cuma akşamları ise 20:30'da Güngören Şubemize geliyormuşuz. Saygılarımızla.



Her Adımınıza Sevap Yazılsın

Bir adam, Allah'ın Resulüne gelerek "essalamu aleyküm", dedi. Peygamber Efendimiz de "Aleykümselam" diyerek adamın selamını aldı. Sonra adam oturdu. Peygamberimiz (s.a.v) adamın selam vermesiyle alakalı olarak: "On sevap" buyurdu.

Sonra bir başka adam geldi ve "essalamu aleyküm ve rahmetullahi", dedi. Resulullah aynı şekilde "ve aleykümselam ve rahmetullah", diyerek onun da selamını aldı. Adam oturdu. Adamın böyle demesi sebebiyle Resulullah (s.a.v): "Yirmi sevap" buyurdu.

Daha sonra bir başkası geldi ve "essalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhü", dedi. Resulullah (s.a.v), selamına mukabele etti, adam da oturdu. Resulullah bu adamın selamı için de "Otuz sevap", buyurdu. (Ebu Davud, Edeb, 153; Tirmizi, İst'izan,31)

Essalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhü.

"Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğreten-dir." (Buhari, Fedailü'l Kuran,21; Tirmizi, Fedailü'l Kur'an,15) şairiyle harekete geçtiğimiz Güngören Şubemizde, Hanımlar Komisyonu olarak her hafta Salı - Perşembe ve Cuma günleri 13:00'da Kur'anı Kerim derslerimiz devam etmekte ve akabinde mukabele yapılmaktadır. Ayrıca her hafta Salı günleri 14:00'da hanımlara yönelik sohbetlerimizin de tüm hızıyla devam ettiğini duyuralım.

İmam-ı Rabbani Hazretleri; "Sohbetin fazileti, bütün faziletlerin üstündedir, büyüklerin sohbetlerini ganimet bilmelidir. Günah lekeleriyle kalbi pas-

lanan kimse, sâlihlerin sohbetinde bulunursa kalbinin pası silinir, günah işlemesi zorlaşır, iyilik etme isteği artar. Sohbete giderken her adımına sevap yazılır. Melekler kanatlarını yoluna sererler. Gökteki kuşlar, yerdeki hayvanlar, denizdeki balıklar, onlar için dua ve istiğfar ederler. Müslümanlar, Allah rızası için bir yere toplansalar, hiç konuşmasalar da yine çok sevap kazanırlar" buyuruyor .



Bizler de bu minvalde hanım kardeşlerimizin sohbetlerde ve sohbetlerimizde bulunmalarını talep ediyoruz. Sizler de bu hayır kervanımızda Rabbimizin izniyle ve rızasıyla bizlere yoldaşlık ediniz.

"Azıcık fıkıh bilgisi öğrenmek, çok ibadet etmekten daha iyidir." (Taberani)

Davet bizden, icabet sizden efendim. Dua ile..
Fiemanillah.

**İKRA Güngören
Hanımlar Komisyonu**





DOĞU AFRİKA'DA İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR



15.11.2011 Salı akşamı saat:21.00 da İKRA Derneği Nenehatun şubemizde düzenlediğimiz seminerde Genel başkanımız Mehmet Çelik Kurban Bayramında hizmet için gittiği Kenya da tanık olduğu olayları şöyle özetledi.

Doğu Afrika'da insanlar kuraklık ve tetiklediği açlık yüzünden ülkelerini terk etmek zorunda kalyolar. Kuraklıktan en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen Somali'de halk evlerini terk ederek başta Kenya ve Etiyopya olmak üzere komşu ülkelere sığınıyor. Kenya'nın Dadaab kampına şu ana kadar yaklaşık 480 bin kişi sığınmış durumda.

Somali'nin bazı bölgelerine son 3 senedir tek damla yağmur yağmamış. Evlerini terk ederek buraya gelen insanlar burada büyük sorunlar ile mücadele ediyor. Kampta hiçbir alt yapı yok. İnsanlar kartonların üzerinde yatıyor. Sıcakta yapılan uzun yolculuk özellikle kadın

ve çocukları etkilemiş durumda. Bitkin düşmüşler yerlerinden bile kimildayamıyorlar. Yaşadıkları yerin tavanı gök tabanı topraktır. Buradaki çocuklar eğitimlerini tahta levhalar üzerinde yapıyorlar bulabilenler tabii yazı yazmak için mürekkep olarak, bitmiş pillerin içerisindeki kömürümsü maddeyi suyla karıştırıp ince bir kamaşı batırıp yazıyorlar bu şartlarda bile %90'ı Kur'anı öğrenip hafızlık yapıyor. Yokluktan dolayı ellerindeki her nesneyi Kur'an öğrenmek için kullanan çocukları görünce dönüp kendimize bakmamız gerekiyor ALLAH cc bize verdiği nimetler için çok hamd etmeliyiz vede çok çalışıp çaba göstermeliyiz.

VAKTİNİZİ KUR'AN'A AYIRIN

Nenehatun Şubemizde yepyeni bir çalışma başlattık. Cumartesi akşamları saat: 20.30 da İsmail KULAKSIZ hocamızın gözetiminde Tefsir okumaları yapıyoruz. Hocamız, Kur'anı okuyup tefsir ederken, biz de anlatımlara sorularla ve örneklerle katılıp istifade etmeye çalışıyoruz.

Bu okumalara katılan arkadaşlarımız hem çok istifade ediyorlar hem de öyle bir haz alıyorlar ki vaktin nasıl geçtiğini bile fark edemiyorlar. Biz bu çalışmaya katılmayı, herkese, özellikle Nenehatun Şubemize yakın olan dostlarımıza önemle tavsiye ediyoruz.



Kitap Birlikte Okununca da Güzel!

Nenehatun Gençleri Birlikte Kitap Okuyor!

Nenehatun Şubemizde Çarşamba akşamları saat: 20.00 - 21.00 arası öğrencilere yönelik 1 saatlik kitap okuma programı düzenliyoruz. Yaptığımız programın işleyişi şu şekilde oluyor: Her öğrenciye birer kitap veriyoruz, bir saat sonunda okudukları sayfaları not ediyorlar ve kitapları topluyoruz. Bir sonraki kitap okuma programında gelip bıraktıkları sayfadan okumaya devam ediyorlar. Gençlik Biriminin gözetiminde yapılan bu program ile öğrencilerin hem kitap okumalarını, hem de güzel bir birliklik içinde olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Okumak güzel! Birlikte kitap okumak daha da güzel. Çocuklarının yanlış yerlerde olmalarından endişe edenler! Endişe etmeyeceğiniz böyle güzel yerler de var!



HANIMLARA YÖNELİK FAALİYETLER

Kasım ayında, İKRA Derneğimizin Tuna ve Esenler şubelerindeki hanım kardeşlerimizle tanışmak ve muhabbet etmek üzere Nenehatun şubemizde kahvaltı programında bir araya geldik.

Her hafta Salı ve Perşembe günleri hanım kardeşlerimize Kur'an dersi verilmekte aynı zamanda Hadis okumaları ve sohbet derslerimizde bu günlerde yapılmaktadır.

Kız öğrencilerimiz için her Cumartesi ve Pazar sabahları Temel Ahlak ve Siyer dersleri yapıyoruz. Ayrıca öğrencilerimizi sinemaya da götürüyoruz.

Aralık ayında Muharrem ayının önemine binaen hanım kardeşlerimizle "Aşure günü" programı düzenledik. Sohbetlerle Dualarla Aşure gününü ihyaya çalıştık. Hayırdaki yarışmak üzere derneğimizde Kur'an dersine katılan arkadaşlarla Yasin-i şerif okumalarını devam ediyor. Kitap okuma programlarımız devam etmekte Allah'ın izniyle sayılarımız artmakta.

Nenehatun Mahallesinde ikamet eden hanım kardeşlerimizin teşekkürlerini bekliyoruz.



Ahmet BULUT
İlahiyatçı Yazar

"Kur'an-ı Kerim'i Anlamak ve Yaşamak"

Kur'an-ı Kerim'e uymak, hayatı daha canlı yaşamak demektir. Onun için Kur'an'ı okuyup, iyi anlayıp ve ahkâmı ile amel edip, Allahın rahmetine, dünya ve âhiret mutluluğuna erebilmenin yoludur. Bunun için biz de 22 Kasım 2011, Salı akşamı, Esenler Şubesi olarak "Kur'an-ı Kerim'i Anlamak ve Yaşamak" adlı bir program düzenledik.

Program, programın da konusu olan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Eğitim Birimi'nden İsmail Çörüz kardeşimizin Kur'an tilavetinin ardından, okumanın önemine ilişkin sinevizyon gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından kürsüyü gecenin hatibi olan Ahmet BULUT hocamız geldi. Hilal TV, Berat TV ve Moral FM de yaptığı programlar, yazdığı



kitaplar, verdiği seminer ve konferanslar ile hizmet yarındaki koşusunu hız kesmeden sürdüren hocamız "Kur'an-ı Kerim'i Anlamak ve Yaşamak" konusunu işledi.

Şubemizin Başkanı Yakup YEMEZ,

Ahmet BULUT hocamıza, teşekkürlerinden ve verdiği bilgilerden dolayı teşekkürlerini dile getirerek, bu gecenin bir hatırası olarak Derneğimizin logosunu taşıyan bir çanta takdim etti. Yüce Allah, Kur'an-ı okumayı, anlamayı, yaşamayı ve O'nunla yücelmeyi nasip etsin. Amin! Programımızın sonunda misafirlerimize çay ve lokum ikramında bulduk. Hocamız, kitaplarını satın alan misafirlerimizin kitaplarını imzalayarak hatıra fotoğrafı çekirdi.

Bu gecemizde bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza ve bazen soru-cevap şeklinde bazen de esprili anlatımla programımıza renk katan sayın Ahmet BULUT hocamıza teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Ev Ziyaretleri Devam Ediyor

Esenler Şubesi Eğitim Birimi olarak, kitap okuma programımıza dahil olan kitap dostlarına ev ziyaretleri yapmaya devam ediyoruz. Şubemizin Eğitim Birimi gönüllüleri olarak her hafta kitap okuma listesinde bulunan bir okurumuzu ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretler sayesinde okurlarımızla daha bir kaynaşyoruz. Okurlarımıza Derneğimizin bu ko-

nuda yaptığı çalışmalar anlatıyor, neden ve nasıl okumamız gerektiği hakkında tavsiyelerde bulunuyoruz. Okurlarımızın ikramları eşliğinde geçen hoş bir sohbetin ardından okurlarımız için hazırladığımız Kur'an-ı Kerim meali ve kitaplarından oluşan hediyelerimizi okurlarımıza takdim ederek ziyaretimizi sona erdiriyoruz.



Esenler Gençlik Eğlenerek Öğreniyor!

Şubemizin Gençlik Birimi, geleceğimiz olarak gördüğümüz gençlerimize karşı hem sosyal hem de kültürel faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Gençlerimize eğlendirerek öğretmeyi amaç edinen Gençlik Birimi gönüllülerimiz, gençlerimize yönelik siyer, hadis ve kitap okuma gibi faaliyetlerin yanında futbol, masa tenisi, langirt turnuvaları, piknik, havuz, müze gezileri ve cami-i ziyaretleri gibi eğlenceli aktiviteler de düzenleyerek gençlerimizin faydalı bilgileri öğrenmesini eğlenceli bir hâle getiriyor.

Derneğimizin adı ve ilk emir olan "İKRA" (Oku) emrine binaen her Perşem-



be 19:30 - 20:30 arası gençlerimizle (ilköğretim 5-8. sınıf) kitap okuyoruz. Gençlerimiz okudukça öğreniyor, öğrendikçe çevresindeki kötü alışkanlıklardan kendisini muhafaza ediyor.

Her cumartesi 17:00 - 18:00 saatleri arasında yine ilköğretim öğrencilerimize yönelik din dersleri düzenliyoruz. Ayrıca her cuma 19:30 - 20:30 saatleri arasında da lise öğrencilerimize yönelik din dersleri düzenliyoruz. Derneğimizin gençlere yönelik bu faaliyetlerinden faydalanmak isteyen ilköğretim ve lise düzeyindeki tüm kardeşlerimizi şubemize bekliyoruz.

Kitap Okurlarına Kahvaltı Programı

İKRA Esenler Şubemizin Eğitim Birimi, derneğimizin kitap okuma listesinin birinci sınıfında bulunan okurlarımıza yönelik tanışma ve kaynaşma amacıyla bir kahvaltı programı düzenledi.

Programımız kahvaltıyla başladı. Misafirlerimiz kahvaltıdan sonra Eğitim Birimi gönüllülerinden İsmail ÇÖRÜZ kardeşimizin Kur'an-ı Kerim tilavetini dinlediler.

Kur'an-ı Kerim ziyafetinden sonra, programımıza katılan Bağcılar Şube Başkanı Hasan ÇAKIR Ağbeyimiz kür-

süye gelerek, Eğitim Birimi gönüllülerine ve kitap okurlarına, okumanın önemine vurgu yapan ve bu çerçevede Derneğimizin üstlendiği misyonu ve yaptığı faaliyetleri hatırlatan bir konuşma yaptı.

Hasan Ağbeyimizin konuşmasının ardından, programa katılanlar ile tanışma faslına geçildi. Katılımcılar kendilerini tanıtıp Derneğimizle nasıl tanıştıklarını anlattılar ve okumaya başladıkları hayatlarında ne gibi değişikliklerin olduğunu ifade ettiler. Okurları-



mız, İKRA Derneği'ne ve İKRA Derneği çatısı altında emek ve gayret gösteren tüm İKRA gönüllülerine dualar ederek herkesin kitap okuması gerektiğini söylediler. Siz de halâ kitap okumaya başlamadıysanız, en yakın İKRA Şubesine başvurarak kitap okumaya başlayabilirsiniz.



EN HAYIRLINIZ, KUR'AN-I ÖĞRENEN VE ÖĞRETENİNİZDİR

Böyle buyuruyor sevgili Peygamberimiz: "Sizin en hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğreteninizdir." Yüce Allah ise Saff suresinde şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler! Yapmadığınız şeyi niçin söylüyorsunuz?" Karınca kaderince, bir hizmet yürütmeye çalışıyoruz. İnsanlarımız okusun, öğrensin, bilsin ve bildiklerini uygulasin. Bunun için kitap okuma programı ve sohbetlerin yanında, ilmiyelik, Kur'an-ı Kerim ve tecvid dersleri de yapıyoruz.

Hayırlı işlere, Kur'an öğrenilmesine vesile olmak elbette güzel; ama bir de Yüce Rabbimizin Saff suresindeki uyarısı var. Dedik ki;

insanlara Kur'an öğretirken, bizlerin de Kur'an-ı daha mükemmel okuması gerekir. İbadetlerimizin daha sağlam bilgiye dayanması gerekir. Bu düşünce ve niyetle E-bubekir Fetih Kuran Kursu müdürü Salih DANIŞ hocamızın gözetiminde her Cuma akşamı saat 21.00-23.00 arası, yönetim kurulumuzdaki arkadaşların katılımıyla

la Kur'an'ı Kerimi tecvidli okuma, namaz surelerini tecvidli bir şekilde ezberleme ve okuma dersleri yapıyoruz. Aynı şekilde her hafta ilmiyelik dersleri de yapıyoruz. Ekim ayı sonlarında başlayan bu çalışmamız, halen devam etmektedir. Rabbim bizleri Kur'an-ı Kerimi öğrenme ve öğretme hizmetinde daim eylesin. Amin!..



**EYÜP SULTAN CAMİİ'NDE
SABAH NAMAZI**

Bir sonbahar sabahı günlerden pazar sabahı. Bizler Bağcılar Şube olarak şehrin vaktinde, kitap okuyanlar ve yönetim olarak çıktık yola.

GENÇLERİN YENİ BULUŞMA NOKTASI: İKRA

İKRA Bağcılar Şubesi Gençlik Birimi'nden kocaman, şen bir selam getirdik sizlere! Siz genç kardeşlerimizi de Bağcılar'daki bu yeni buluşma noktamıza davet ediyoruz.

Peki biz neler mi yapıyoruz?

-Her hafta Çarşamba günü 19:30-20:00 saatleri arası 6-11 yaş arası arkadaşlarımızla, 20:00-20:30 arası 12-16 yaş arası gençlerle ilmiyelik dersleri yapıyoruz.

-Derslerden sonra hatibimiz canımız çiğiriz Hamdi Abi'mizden gelen, ama ne zaman nasıl geleceği belli olmayan o günkü dersle ilgili sorularla öğrendiklerimizi pekiştiriyor, eğleniyoruz.

-Derslerin ardından sıcak içeceklerimizi içerken bir kısım arkadaşlar içecekler kadar sıcak bir sohbete dalıyor. Bir kısmı ise langirt ve pinpon masalarının başına koşuyor. Satranç tahtalarının başına toplanan arkadaşlar ise bu kıvrak ve ince zekaların tatlı rekabetini zevk ve heyecanla müşahade ediyor. A-

paynı bir grup ise sohbet yaptığımız odayı er meydanı ile özdeşleştirip güreş tutuyorlar (bu arada hakem aradığımızı belirtelim). Genelde dostluk kazandıran bu güreşleri.

-Sohbetler haricinde 2 haftada bir hali sahaya maça gidiyoruz, kah kendi aramızdan çıkarttığımız takımlarla kah diğer şubelerdeki gençlerle keyifli maçlar yapıyoruz.



-Her ayın ilk haftasında havuzda stresi atıyoruz.

-Bazı günler sabah namazına sohbet ediyoruz, namaz sonrası duada uyuklayan arkadaşlarımız kahvaltuya sıra gelince birer kaplan gibi atılıyor öne.

-Neredeyse unutuluyordum, yukarıda bahsettiğimiz derslerde Hamdi Ağabeyimizin sürpriz sorularına doğru yanıt veren ve ders esnasında sükunetini koruyan arkadaşlardan her ay 3'ünü tespit edip go-kart keyiflerine sponsor oluyor ve

başarılarını ödüllendiriyoruz.

Hafta içi her gün 18:00'de aqlan Derneğimizin kapıları, gençlere ise devamlı açık, ke zaman Şubemizin önünden geçsek içeride pinpon yahut langirt oynayan bir iki genç görmek mümkün. Burası yeni buluşma noktamız, sizi de bekliyoruz. Katılmanız için yapmanız gereken tek şey "anne İKRA'ya gidebilir miyim?" sorusuna olumlu yanıt aldıktan sonra bağcılar şubemizin yolunu tutmak (burada hususi olarak şube sorumlumuz Kerim Amcamıza bizlere tahammülünden ötürü teşekkürü bir borç biliriz (TEŞEKKÜRLER KERİM AMCA).

Bunlar henüz başlangıç arkadaşlar, sizin talebi ile Kur'an dersleri başlatmayı istiyoruz. Yine bahar yaklaşınca, yaz kapağına dayanınca başka gezilerimiz olacak. Geçen mayıs ayındaki dağ yürüyüşlerinin tadı hala damağımızda.





Ailemiz İle Kur'an-ı Kerim Okuma Saatimiz Var

Dünya bizim için bir istasyon, hayat akıp giden bir tren ve bizler bugün burada yarı başka bir yerde, fakat bir gün muhakkak yaradanın huzurunda olacak yolcularız. Şu üç günlük dünyada Allah'ın rızasını kazanmak gerekir. Dünyada imana, ahirette ise mekana ihtiyaç vardır. İnsanlar, kendilerini Kur'an ve sünnet ışığında şekillendirmek zorundadır (Ahzap/36). Çünkü tabiat boşluk kabul etmez; insanoğlu inandığı gibi yaşamazsa, yaşadığı gibi inanmak zorunda kalacaktır. (Hz. Ömer)

"Allah'tan hakkıyla korkup, sakinleşmek için ilim sahibi olmak lazımdır. (Fatiha/28) Bu da dosdoğru (Kehf/2) ve içinde hiç şüphe olmayan



Kur'an'ı okumakla olur. (Bakara/2) Tek başına bilmek yetmiyor çoğu zaman. Faydasız ilimden Allah'a sığınmalıdır. Kur'an, amelsiz ilim sahiplerinden kitap yüklü merkepler diye bahseder. (Cuma/5)

Tuna Şubesi olarak, hem bireysel hayatımızda, hem de aile yaşamımız-

da bizlere çok faydası olacağını, yuvamıza huzur ve bereket getireceğine inandığımız bir çalışma başlattık. Haftanın belli bir gün ve saatinde, aile bireyleri olarak bir araya geliyoruz, televizyonu kapatıyor ve kısa açıklamalı bir Kur'an-ı Kerim meali okuyoruz. Yani artık aileminizin bir Kur'an-ı Kerim okuma saati var. Seyretmenin revaçta olduğu bir ortamda "Okumak ve öğrenmenin"

çok zor bir şey olduğunu biliyoruz; fakat "hayrın yolunun yokluğu" olduğunu da biliyoruz. Bir şey daha biliyoruz ki, Kur'an, okundu yere huzur, mutluluk, hareket ve saadet getirir. Ailenizde huzur, bereket ve mutluluk içinde olun efendim!

TEFSİR DERSİMİZ DEVAM EDİYOR

İKRA TUNA Şubesinde her perşembe ve cumartesi günleri (saat 21:00 /22:00 arası) yapılan tefsir dersleri devam ediyor. Bedrettin KARABÜDÜK hocamızın yaptığı bu dersler ile hayat kitabımız olan Kur'an'ı, duvarlarda asılı olan süslü kapılardan çıkararak, O'nunla hayatımızı süslemeye ve güzelleştirmeye çalışıyoruz.

Biliyoruz ki, Allah'ın kitabını okumak ve ders yaparak onu muataala maksadıyla Allah'ın evlerinden birinde veya başka bir yerde bir araya gelen cemaate, muhakkak ki, Allah gönül huzuru verir. Onları rahmet ve lütfuna boğar.

Melekler onların etrafını sarar ve Allah onları -Mele-i 'Âlâda- yanından bulunanların huzurunda öv-

rek anar.(Tirmizi). Ne dersiniz? Bu büyük bir onur ve büyük bir kazanım değil mi?



Kötülükleri Terkedip İyiliklere Yönelmek Bir Hicrettir

Kısa bir süre önce (26 Kasım 2011, Cumartesi günü) hicri 1433 yılına girdik ve hicri yılın ilk ayı olan Muharrem'in içinde bulunuyoruz. Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı, müslümanlar için hep yeni bir başlangıç ve yeni bir heyecan olmuştur. Hicri yılbaşı önemlidir; çünkü İslam tarihinde yeni bir dönemin yani Hz. Peygamberin Mekke'den Medine'ye hicretinin yıldönümüdür. Muharrem ayı önemlidir; çünkü 10 peygambere 10 ikramın verildiği aşure gibi önemli bir gününde barındırıyor.

Biz de İKRA Derneği Tuna Şubesi Hanımlar Komisyonu olarak her Çarşamba, saat 13:30'da gerçekleştirdiğimiz hanım kardeşlerimize yönelik seminerlerin bu haftaki konusunu "Hicret" olarak idrak ettik. Böylece hem hicretin anlam ve önemini, hem de aşure gününün heyecan ve bereketini yeniden yaşamayı hedefledik.

Bu haftaki hocamız ATIKE ÖZER (Konuşmacı- Yazar) bizlere hicret'i aktardı. Hocamız konuşmasında özete şunları ifade etti:

Hicret'i yeni bir medeniyet, yeni bir fetih olarak algılamak gerekir. İslam'ı anlamak, yaşamak, yaşatmak için koştuk hicret sayılır. İnanan, inandığı gibi yaşamaya çalışan insan için her zaman Hicret yolu açıktır. Kitap ve sünnetin, bu hayatta bizler için verdiği ölçü nedir? Bunları öğrendiğimiz zaman hicret başlar. Tebliğde sorumluluğumuz en yakınlarımızdan başlar. İşe önce kendimizden, sonra yakınlarımızdan başlamalıyız. Evladımız, eşimiz... Ezan

okunduğu zaman bu ilahi çağrıya uyup, televizyonun düğmesini kapatıp ibadete koşabiliyorsak bu bir HİCRET'tir. Her türlü kötü, çirkin ve yanlış fiilleri terk edip iyiye, güzele ve doğruya yönelebiliyorsak bu bir HİCRET'tir.

Rahatımızı, keyfimizi terk edip ihtiyaç olan birinin yardımına koşmamız bir HİCRET'tir. Kısacası günahı, yani yalanı, gıybeti, iftirayı vs. terk etmek HİCRET'tir.

Örnek vermek gerekirse hepimiz evlerimizde yemek yapıyoruz. Tencerenin



kapağını açtığımız zaman, daha yemeğe bakmadan kokusundan ne olduğunu anlarız. İşte insan da böyledir; neye inanır, nasıl yaşar, ne düşünceye sahiptir, dışarıya sızdırır. İçindeki renk, koku dışarıya yansır.

Seminerin sonunda, İKRA Tuna Şubesi Hanımlar Komisyonu olarak, hanım kardeşlerimizin büyük bir özen ve çaba ile kendi yaptıkları aşureleri, programa gelen hanım kardeşlerimize

ikram ettik. Hocamız tarafından verilen seminer ve dağıtılan aşureler konularımız tarafından beğeni ile karşılandı. Beğenilerini, bu programda ve ikramda emeği geçenlere yaptıkları dua ve teşekkür ile dile getirdiler. Bizle de, dua olarak geri dönen bu hizmet sonunda, yorgunluğumuzu bir nebze de olsa unuttuk ve azmimizi yeniden kuşandık. Bizleri kırmayıp derneğimize gelen misafirlerimizden ALLAH razı olsun.

Son olarak peygamberlerin hayat hikayelerini ve Muharrem ayında, peygamberlerin hayatlarında gerçekleşen olayları anlatan kitaplar okumamızı ve okumamızı tavsiye ederiz. Muharrem ayı tarihte birçok olayın gerçekleştiği bir dönüm noktasıdır. Yeni hicri yılın ve muharrem ayının, bizler için de yeni bir dönüm noktası ve başlangıç olması dua ve dileklerimizle.

İKRA Tuna Şubesi Hanımlar Komisyonu



30 YAŞINDA KUR'AN OKUMASINI İKRA SAYESİNDE ÖĞRENDİM

Zeynel ÜNAL: Kendinizi tanıtır mısınız?

İHSAN KARADAŞ: 1981 Diyarbakır, Dicle doğumluyum. Tekstilde çalışıyorum. 7 senedir İstanbul Güngören'de yaşıyorum. Evli ve bir çocuk babasıyım.

Z.Ü.: İkra Derneğimiz ile nasıl tanıştınız?

İ.K.: Esenler'de oturan kuzenim sayesinde İKRA derneği ile tanıştım. Ayrıca tanışmada MURAT ELÇİBOĞANIN çok faydası oldu. ALLAH razı olsun ondan. Beni kitap listesine ilk o başlattı. Biraz zorlandım işin gerçeği; ama Murat kardeşim beni ısrarla aradı, hatırlımı sordu, benimle sohbet etti. Şükürler olsun şu an buradayım.

M.Y.: Derneğimizle tanışmadan önceki yaşantınızdan bahseder misiniz?

İ.K.: Malum İstanbul'da yaşıyoruz. Yoğun iş hayatında zaman hızlı ilerliyor. Farkında olmadan iş hayatına kendimizi içten içe kaptırmiştık. Yoğun tempoda dünyalık işlerle zamanımızı geçiriyorduk. Ve kimse de bizi bilgilendirmiyordu. Farkında değildik bazı şeylerin, monoton bir hayatın içinde zamanımızı geçiriyorduk.

M.Y.: Daha önce kitap okuyor muydunuz?

İ.K.: Ben kitapla 2003'te

tanıştım. Askerden sonra başladım kitap okumaya. İlkokul, ortaokul ve lise hayatında alışkındım kitap okumaya aslında ama ne okuduğumu bilmiyordum.

Z.Ü.: Şu anki kitap okuma alışkanlığınız nasıl ve Derneğimiz kitabı

okuma programında kaçınılmaz sınıftasınız?

İ.K.: İKRA'da ben kitap nasıl okunur onu gördüm. İKRA bana okuma bilinci verdi. İlk aldığım romanı bile düzenli, anlayarak ve bilinçli bir şekilde okumaya başladım İKRA sayesinde. Şu anda ikinci sınıftayım.

Z.Ü.: Çalışan bir insan olarak kitap okumaya ne kadar ve nasıl vakit ayırıyorsunuz?

İ.K.: Her gün kitap okumaya gayret gösteriyorum. Haftalık olarak istenen

en az 105 sayfa okuyorum ve 105 sayfanın üzerine de çıkıyorum diyebilirim. Çünkü malum İstanbul trafiğinde zamanımızın büyük bir bölümü geçiyor. Ben de işe giderken ve gelirken okuyorum. İşyerinde çay paydoslarında ve evde aile fertleri ile okuyorum ve okuyoruz.

Z.Ü.: Şu ana kadar okuduğunuz kitaplar arasında en beğendiğiniz kitap hangisi?

İ.K.: Birinci sınıf kitap listesinde bulunan VAHİY KÜLTÜRÜ adlı kitabı çok beğenmişim. Beni dini anlamda çok etkileyen, ibadetlerime yön veren, hayat akışımı değiştiren bir yol gösterici diyebilirim. Namaz ve ibadet ile ilgili bildiğimi pekiştiren bilmediğimi öğreten bir kitap. Kitabı okuduktan sonra birkaç tane alıp arkadaşlarıma hediye ettim. Ama onlarda bendeki gibi bir değişim ve etkilenme bulamadım, haliyle biraz üzüntü duydum. Ama bendeki etkisi çok büyük oldu. Kitabı okuduktan sonra Derneğe daha çok gelmeye başladım ve daha çok kitap okuma-

ya başladım (öğrenmek ve bildiklerimi paylaşmak için).

Z.Ü.: Derneğimize gelip kitap okuma programına katıldıktan sonra hayatınızda neler değişti ve bu değişimi aileniz ve çevreniz nasıl karşıladı?

İ.K.: Daha önceleri de kitap okuyordum. Ama düzenli ve sistemli değildi ve yeterince bilgi alamıyordum. İKRA Derneği sayesinde kitap okudukça kendi içimde bir değişim yaşıyor ve bu de-

ğişimle çevremdekileri de etkiliyordum. Ç ü n k ü okudukça bilgileniyor, bilgilendikçe cäsaretim artı-

yor ve çevremdekilerle daha fazla diyaloga giriyordum. İnsanlarla ilgilenmek, dini anlamda bilgilendirmek hem benim hem de çevremdekilerin hoşuna gidiyordu. Okumanın sayısız faydası vardır, bana olan faydası ise tebliğ kültürü oldu.

Z.Ü.: Son olarak Derneğimiz hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz?

İ.K.: İKRA Derneği'nin Tuna Şubesi Eğitim Birimi'nde ve yönetiminde aktif olarak hizmet veriyorum. İKRA'da kitap okuyorum ve okutuyorum. İKRA'nın benim üzerimde çok emeği var. Ben otuz yaşına gelmişim, ama Kuran-ı Kerim okumasını bilmiyordum. İKRA sayesinde ben çocuklarla beraber Kuran-ı Kerim okumasını öğrendim. Dostlara tavsiyem İKRA'ya gelinler, Kuran-ı Kerim okumasını bilmiyorlarsa öğrensinler, kitap okusunlar. Şu anda ben hayatımda İKRA'nın olmamasını düşünemiyorum. ALLAH yapılan çalışmaları zayıf etmesin, AMİN.

Z.Ü.: Size hayatınızda ve Dernek çalışmalarınızda başarılar diliyor ve röportaj için teşekkür ediyorum.

İ.K.: Asıl ben size teşekkür ederim bu fırsatı bana verdiğiniz için. Rabbim size de bize de başarılar nasip etsin, hizmetinizi ali eylesin.

Röportaj: Zeynel Ünal



KUR'AN IŞIĞINDA AİLEMİZLE 52 DERS

Gümüş Kalemler - Ensar Neşriyat

Anne-babaların temel görevlerinden biri de çocuklarını Müslümanca yetiştirmektir. Ülkemizde din öğretimi ve eğitimi alanında yaşanan yetersizlikler, toplumsal alanda yaşanan ahlakî bunalımlar, bilgi ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin getirdiği olumsuz sonuçlar din öğretimi ve eğitimi alanında ailelere önemli sorumluluklar getirmektedir. Bu sorumlulukların başında çocuklarımıza doğru dinî bilgi vermek, onları İslamî terbiye ile donatarak güzel ahlak sahibi bireyler olarak yetiştirmek gelmektedir.

Günümüzde pek çok anne-babanın çocukları ile yeterince iletişim kurmadığını ve onlara yeterince zaman ayırmadığını görmekteyiz. Bu durum aile içinde birçok problemin ortaya çıkmasına neden oluyor. Oysa anne ve babaların çocuklarıyla birlikte paylaşabilecekleri pek çok zaman dilimi vardır. Yeter ki bu vakitler doğru ve etkili kullanılabilir. İşte Kur'an Işığında Ailemizle 52 Ders kitabıyla başlayan bu çalışma, ailelere hem çocuklarıyla etkili zaman geçirebilmeleri hem de İslam'ı birlikte öğrenmeleri için hazırlandı.

Bu seri; Kur'an, Hadis, Ahlak ve Siyer kitaplarından oluşmaktadır. Her bir kitap yılın 52 hafta olduğundan hareketle elli iki konudan oluşturuldu. Her bir konu akşamları aile fertleriyle birlikte sesli olarak okunması esasına dayanıyor. Konular ortalama yarım saatlik bir zaman diliminde okunabileceği göz önünde bulundurularak hazırlandı. Akşamları aile fertlerinin katılımıyla yapılacak yarım saatlik derslerde bu seride yer alan bu kitaplar için şu okuma türleri önerilebilir: Haftada bir gün ders yapmak isteyenler Kur'an kitabı ile başlarlar. Bu kitap bittikten sonra serinin diğer kitapları sırayla takip edilebilir. Kitapları dönüşümlü olarak okumak isteyenler için ilk hafta Kur'an, sonraki hafta Hadis, ondan sonraki hafta Ahlak ve nihayet Siyer dersleri yapılır. Haftanın dört günü ders yapmak isteyenler ise dönüşümlü olarak bu kitapları okuyabilirler.

Bu kitaplar; din görevilerinin vaaz ve hutbeleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretmenleri, İHL Meslek dersleri öğretmenleri ve Kur'an Kursu öğreticilerinin dersleri için de bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Bunların dışında kadınlar arasındaki okuma ve derslerde, apartman, aile ve iş toplantılarında da rahatlıkla okunabilir.

Kitaplar yazılırken öncelikle kitabın dilinin küçük-büyük

herkesin anlayabileceği bir dil olmasına azami özen gösterildi. Doğru dinî bilgilerin akıcı ve anlaşılır nitelikte olmasına dikkat edildi. Bu nedenle öncelikli referans kaynakları olarak Kur'an ve Sünnet esas alındı. Bunların yanı sıra Müslümanların zengin dinî, tarihî ve ilmî tecrübelerinden de yararlanıldı.

GÜMÜŞ KALEMLER, her biri eğitimci olan ve uzun süredir birlikte pek çok eser ortaya koyan Ahmet YAPICI, Dr. Ahmet EKŞİ, Ahmet MEYDAN, Dr. Ahmet TÜRKAN, Ekrem ÖZBAY, Yrd. Doç. Ramazan ŞAHAN, Mehmet BAYDAŞ, Ali Sacit TÜRKER, Eyüp KOÇ ve Yrd. Doç. Eşref ALTAŞ'tan oluşan bir yazar grubudur. Konular öncelikle bütün yazarların katılımıyla ortak bir çalışma ve birlikte okumaya tabi tutuldu. Daha sonra konular toplu müzakerelerle zenginleştirildi ve olgunlaştırıldı.

Kitapta her konuda Allah'ın güzel isimlerine yer verildi ve her konunun sonunda dua örneğine yer verildi. Kitapta bir Müslümanın bilmesi ve inanması gereken temel prensipler Kur'an ve Sünnet rehberliğinde açıklanmış olup na-

mazlarda okunan kısa surelerin açıklama ve tefsirlerine de yer verildi. Bununla birlikte temizlik, ibadet, namaz, oruç, hac, zekât ve kurban gibi ibadetlere; dua, tövbe, adalet, istişare, helal kazanç gibi kavramlara da yer verildi.

Faydalı olması ümidiyle...





K!REM!T

anadolu mutfađı



0 212
462 85 85



Bađcılar Merkez Mh. İstanbul Cd. No:4 Tel: 0212 462 85 85 Tel: 0212 462 85 25

ULUÇ KAFETERYA

*Size
Sađlıklı Ürünler
Sunar*



- Ciđer • Döner
- Kahvaltı • Tost • Sosis
- Goralı • Hamburger

"Evlere ve işyerlerine
Paket Servis Yapılır."

SİPARİŞ **433 30 06**

Çınar Mah. İstanbul Cad. No: 13/B
Bađcılar / İST. (Akbank Karşısı)





ÇAKMAK KARDEŞLER

ZEKERİYA ÇAKMAK ve KARDEŞLERİ

YETKİLİ ÜRETİCİ BAYII

ADOPEN[®]
PVC PENCERE ve KAPI SİSTEMLERİ

**ADO İÇ ODA KAPILARI AHŞAP
KOMPOZİT KAPI**



➔ CAM BALKON

➔ DEMİR DOĞRAMA

➔ ISICAM

➔ MERDİVEN KORKULUĞU

➔ BANYO DOLABI

➔ SİNEKLİK

➔ ÇELİK KAPI

➔ FERFORJE KORKULUK

➔ TEKCAM

➔ ALÜMİNYUM KÜPEŞTE

➔ DUŞA KABİN

➔ JALUZİ PERDE

FABRİKA

Turgut Reis Mah. Şehit Ali Karahan Cad. 495. Sok.No:
25/A Esenler/İSTANBUL (Kurudere Cad.)
Tel.: 0212 629 29 78 Fax: 0212 629 56 45

SHOWROOM

Oruç Reis Mah. Şehitli Ali Karahan Cad.
No: 81/A Esenler/İSTANBUL (Kurudere Cad.)
Tel.: 0212 629 34 95 Fax: 0212 629 56 45
Gsm: 0532 713 96 31