



# İKRA

ilim kültür  
ve rahmet  
derneği  
bülteni

ÜCRETSİZDİR

Yıl: 4 • Sayı: 19 • Ekim - Kasım - Aralık 2011 • [www.ikraderneği.com](http://www.ikraderneği.com)

## Sevdikleriniz İçin Fedakârmısınız?



"Yaşayan Örnekler"  
Bülent YILDIRIM



"Hizmetle Geçen Bir Ömür"  
Musa TOPBAŞ



"Kitapla Hayatı Değişenler"  
Ahmet DURAK



# UZMAN İLİK MAKİNA

REECE, DÜRKOOP ve BROTHER



GÖZLÜ İLİK MAKİNALARININ YEDEK PARÇA İMALATI ve TAMIRI



Gözlü İlik İşleri Yapılır.



Erdoğan Gül & Süleyman Gül

0535 976 36 51 - 0533 451 55 72

Gençosman Mah. Akan Sk. No: 5 Güngören - İST. Tel: 0212 611 30 24  
www.uzmanilikmakina.com



Merkez: Fatih Mah. Çiğçindere Cad. No:128/A  
Esenler-İST Tel: (0212) 569 00 26-Fax:(0212) 569 00 28

Şube: Güvercintepe Mah. Osmanlı Cad. No:92  
Başakşehir - İSTANBUL Tel: (0212) 687 27 97  
www.pirlantaetsarkuteri@hotmail.com



## BİRMAR

HİPERMARKETLERİ

**BAŞAK GIDA**

DAY. TÜK. MALL. ve İNŞ. SAN.  
DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Alaaddin ALTUNTAŞ

Fatih Mah. Çiğçindere Cad. 3.Sk. Tel.: (0212) 645 55 72  
No: 12 Esenler / İSTANBUL Fax: (0212) 645 35 61

**HAMZA SUBAŞI**

- \*Boya ve Badana
- \*Daire ince işçiliği anahtar teslim
- \*Her türlü tadilat işleri
- \*Eski evinizi yenileyelim

0 507 452 18 75

"Size bir telefon kadar yakınız"

## İKRA (İlim, Kültür ve Rahmet) Derneği Şubeleri

### Esenler Şubesi

Fatih Mh. Fatih Cd. 35.  
Sk. No:4/A Esenler  
Tel: 0 212 562 54 44

### Bağcılar Şubesi

Çınar Mh. 5/2 Sk.  
No. 8 Bağcılar  
Tel: 0 212 434 04 87

### Güngören Şubesi

Güneştepe Mh. Şehit  
Özcan Canik Sk. No:11  
Güngören  
Tel: 0 507 679 29 95

### Tuna Şubesi

Tuna (Karabayır) Mh.  
Bağcılar Cd. No:48 Esenler  
Tel: 0 532 587 30 16

### Nenehatun Şubesi

Nenehatun Mh. Aziziye  
Cd. No:47/A Esenler  
Tel: 0 533 358 27 60

### Esenyurt

İstiklal Mah. Dereyolu  
Cad. Doğa Sok. No:2  
Esenyurt  
Tel: 0 530 874 07 66

# Bâbu's-selâm

## FEDAKÂR - HÂNE -

Tohum çatlamazsa filiz çıkmıyor. Kabuk kırılmazsa öz kendini göstermiyor.

Baharda rüzgar esmezse tomurcuklar çatlayıp gün yüzüne, gül yüzünü göstermiyor. Anne doğum sancısı çekmezse mis kokulu, yaratılış harikası, canından çok sevdiği yavrusunu koklayamıyor. Baba alın teri dökmezse saadet yuvası evine eli boş dönüyor. Alnından ter sırtından yük geçerse sıcak yuvasında ailesi ile beraber yüzü gülüyor.

Bir gün Allah'ın cennetinde hep beraber gülebilmemiz ve mutlu olabilmemiz için topyekun bu dünyada çalışmamız gerekmektedir. Nasıl ki, daha iyi ve daha sağlıklı yaşayabilmek için dünyadaki işlerimizi görmek üzere gerektiğinde, uykumuzdan, tatilimizden, eş ve çocuklarımızdan fedakarlık edip o işler için zaman ayırıyoruz, aynı şekilde ebedi alemimiz için topyekun fedakarlık yapıp sonunda mutlu olmanın yollarını aramalıyız.

Müslümanlar olarak yaşadığımız bu çağda herkesin arayıp da bulamadığı çok büyük nimetlere ve örneklere sahibiz.

"Beni seviyorsanız O'na uyunuz, O'nu kendinize örnek alınız" diyerek yüce Rabbimizin bize önder olarak gönderdiği Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) Efendimizin hayatı tüm detaylarına kadar önümüzde ve elimizin altındadır. Hz. Peygamber Efendimiz ve mübarek ailelerinin göstermiş olduğu eşsiz fedakarlık olmasaydı bugün bu satırların yazarı da dahil hiç kimse Müslüman olamazdı. Ne mutlu bize ki, o eşsiz "Fedâkar-Hâne" ye sahibiz.

Bizler Allah'a inanan, Hz. Peygamber Efendimizi kendisine rehber edinen Müslümanlar olarak; imani sorumluluğumuz olan dünya insanının tamamına İslam'ı götürme yani tebliğ görevimizi ifa ederken, aile içinde ve dışındaki bir takım işlerimizden fedakârlık etmek mecburiyetindeyiz.

Hânelerimizi Allah'ın adının zikredildiği hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'in okunup anlaşılmasına çalışıldığı, Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) hayatının öğrenildiği yerler yapabilirsek, aile efendimiz fedâkar, hanemizde fedâkar-hâne olacaktır inşallah.

**Yayın Kurulu Adına**  
**İKRA Derneği Genel Başkanı**  
**Mehmet Çelik**



**Sayı: 19 Ekim - Kasım - Aralık 2011**

Bu yayın İlim, Kültür ve Rahmet (İKRA) Derneği Bültenidir.  
3 ayda bir yayınlanır.  
Ücretsizdir.

**İlim, Kültür ve Rahmet**  
**(İKRA) Derneği adına**  
**Sahibi ve Sorumlu Müdürü**  
Av. Emin Atalay

### **Yayın Kurulu**

Mehmet Çelik - Halil Kendir  
Ümit Almacı - Erdoğan Aydın  
Cengiz Boztepe - Ebubekir Atilla  
Zeynel Ünal - Hüseyin Kaygılak - İlhan Uluç

### **Reklam**

Hamdi Bakın Gsm: 0532 456 86 16

### **Sekreteryaya**

Zeynel Ünal

Basıldığı Yer

### **Dergah Ofset**

0212 489 33 33

### **Kapak Tasarım**

Mehmet Yılmaz

Baskı Öncesi Hazırlık

### **Platin Ajans**

0212 489 33 33

### **Adres**

Çınar Mh. 5/2 Sk. No. 8 Bağcılar / İSTANBUL  
Tel: 434 04 87 - 562 54 44

[www.ikraderneği.com](http://www.ikraderneği.com)

Dergimiz Bağcılar Basın Savcılığının 2007/24 sayılı evrak bilgileriyle basılmaktadır.

Dergimiz bu sayıda 2.500 Adet basılmıştır.

# İÇİNDEKİLER

03

Kitap Tanıtımı  
ÇİLEKEŞ MÜSLÜMANLAR



10

Yaşayan Örnekler  
BÜLENT YILDIRIM

13

İlim ve Alim  
HİZMETLE GEÇEN BİR ÖMÜR  
MUSA TOPBAŞ



14

Kitapla Hayatı  
Değişenler  
AHMET DURAK

16

Merkezden Haberler  
2011-2012  
EĞİTİM YILI AÇILIŞI



18

Merkezden Haberler  
İKRA İFTARDA BULUŞTU

25

Şubelerden  
Haberler  
GÜNGÖREN



26

Kitapla Hayatı  
Değişenler  
ŞEYMA AYDIN YÜKSEL

- 4 Sıra Geçmeye Hazır mısınız ? Ahmet YAPICI  
8 Asr-ı Saadette Fedakarlık Dr. Ahmet EFE  
19 Merkezden Haberler / Bayramlaşma  
22 Şubelerden Haberler / Esenler  
28 Şubelerden Haberler / Bağcılar

- 6 Yürek ve Bilek Birlikteliği Emin ATALAY  
9 Fedakarlığın Böylesi Mehmet ÇELİK  
20 Şubelerden Haberler / Tuna  
24 Şubelerden Haberler / Güngören  
30 Şubelerden Haberler / Nenehatun

32 Şubelerden Haberler / Esenyurt



→ KİTAP TANITIMI / Halil KENDİR

# ÇİLEKEŞ MÜSLÜMANLAR

İsimlerini kahramanlık tarihinin en müstesna sayfalarına silinmez bir şekilde yazdıran bir avuç yiğit. Hayatlarında cesaretin, fedakarlığın, ihlasın, azmin, kardeşliğin somutlaştığı örnek şahsiyetler. Bütün insanlığın huzur, esenlik ve kurtuluş kaynağı olan İslâm'ı, onlara avuçlarında kızgın bir kor gibi taşıyarak armağan eden gerçek kahramanlar. Ebedi saadete götüren hidayet yolunu, yalın ayakla dikenli yollardan, kızgın çöllerden geçerek, bütün insanlığın önüne serip açan yiğit öncüler. Yiğitler yiğidi, öncüler öncüsü, Eşrefü'l-Mürselin, Hatemü'n-Nebiyin Muhammed Mustafa'nın (SAV) sadık yardımcıları, dostları ve ashabı.

Hız Sümeyye, Hz. Yasir, Hz. Bilal Habeşi, Hz. Ammar bin Yasir, Hz. Habbab bin Eret, Hz. Süheyb bin Sinan Rumi ve diğerleri.. Her biri yaşanarak yazılmış gerçek destanların birer kahramanı.

İşte Yasir ailesi. "Hz. Yasir, Hz. Sümeyye ve oğulları Ammar. İmanda sebat etmenin en güzel örneğini verdiler. Canları pahasına da olsa Allah'a ve Resulüne inanmanın ne büyük güç ve saadet olduğunu gösterdiler. Karı-koca birlikte şehit edildiler. Hz. Sümeyye ve Hz. Yasir, İslâm'ın ilk şehitleri olarak tarihin şeref sayfalarına geçtiler."

Durali YILMAZ'ın ilk olarak 1982 yılında okuyuculara sunduğu "Çilekeş Müslümanlar", insanlık tarihinde yaşanan "Asr-ı Saadet" in mimarları olan işte bu kahramanları ele alıyor. Kitap, roman dilindeki anlatımı, akıcı üslubu, herkesin



bir solukta okuyup biteceği boyutu ile çıktığı günden beri okuyucuların elinden düşmedi. Allah'ın ve Resulünün övgüsüne mazhar olan bu yiğit insanların yazdığı destanı bu kitaptan okuyanlar, hüznün, öfke, hayranlık, sevinç ve imrenme duygularını birlikte yaşadılar. Çünkü onların çağdaşları olan firavun ve nemrutlardan gördükleri zulüm ve işkenceye hüznülenip öfkelenmemek, onlara karşı sergiledikleri sabır, tahammül ve mücadeleye hayran olmamak, sonunda Allah'ın onlara nasip ettiği zafere sevinip imrenmemek mümkün değil.

Kitap son olarak "Beka Yayınları"ndan çıktı. Kitabın arka kapağında söylediği gibi: "Kiyamete kadar gelecek olan tüm insanlığa örnek olarak seçilen ve Allah'ın kendilerinden razı olduğunu belirttiği bu nesle iyi bakalım. Rasül'ün dizinin dibinde büyüyen, her coğrafyadan seçilmiş, ümmet şuuruyla yetişmiş, ırklar üstü bu topluma.. Asr-ı Saadet

adıyla insanlık tarihine altın sayfalarla yazılmış bir dönemin mimarlarına.. İşte Habeşistanlı Bilal, kızgın çöl kumlarında ve fetih günü Kâbe'nin damında ezanla.. İşte Selman, Hendek'te imtihanında, fars Topraklarında müjdelere.. İşte Süheyb, Mekke'de köle iken, imaniyle efendi oldu günü gelince.. İşte Mus'ab, Mekke'nin güzeli, Uhud'un en güzeli.. Habbab, Ammar, Yasir, Ebu zer ve daha binlercesi.. İşte insanlığın muhtaç olduğu değerlerin kutlu taşıyıcıları.."

Bu seçkin kitap, Derneğimizin "Kitap Okuma Programı"nın 1. sınıfında da yer alıyor. Okumak, anlamak ve yaşamak dileği ile..



# Sıratı Geçmeye

Hayat ne kadar kolaylaştı değil mi? Artık hayat çok büyük emekler ve fedakarlıklar istemiyor bizden. İletişimin ve teknoloji hayatımızın her alanına büyük kolaylıklar getirdi. Artık evimizde bilgisayar başındayken her işimizi yapabiliyoruz. Faturalarımızın ödemelerini ve bankacılık işlemlerimizi cep telefonumuzdan ya da bilgisayarımızdan internet yoluyla halledabiliyoruz. Artık şehirleri kuşatan büyük alışveriş ve eğlence merkezlerine gidiyor ve alışverişlerimizi serbestçe yapabiliyoruz. Kredi kartlarımız sayesinde alışveriş, eğlence ve gezme gibi ihtiyaçlarımızı kolaylıkla karşılayabiliyoruz. Ay sonunda keseyi doğrultmakta biraz zorlanıyoruz ama olsun. Ne de olsa "borç yükünün kamışsıdır" değil mi?

Büyük plazma televizyonlar ve ses sistemleri sayesinde evimiz de artık büyük bir sinemaya dönüştü. Bir de uydu TV aboneliği olunca tüm dünya kanalları bize bir tuş kadar yakınlaştı. Sinema, eğlence ve spor zevki artık evimizin içinde. Misafirliklere gitmek veya misafir ağırlamak yerine vakit geçirmek için onca şey var artık evimizde. Yemek mi? O da sorun değil artık. Telefon ya da internetten online sipariş verdiğimiz zaman adana kebapımız, dönerimiz, pizzamız, hamburgerimiz ya da diğer istediklerimiz evimize kadar geliyor. Hatta market alışverişini internetten yapabiliyoruz. İhtiyaçlarımız kapımızda kadar geliyor. Ödemeyi internet aracılığıyla ya da kapıda kredi kartıyla yapabiliyoruz. Zaten ailece işten yorgun geliyoruz. Hiç zorlanmadan bu işimizi de hallediyoruz.

Çocukların ödevi mi dediniz? Artık eskisi gibi babalarımızın, annelerimiz



**Ufacık zorluklar, sıkıntılar bile onlara ağır gelmeye başladı. Fedakârlık, vefa, cihad, şükür, dostluk ve kanaat gibi kavramlar neredeyse lügatlerinden silinecek hale geldi. Ellerindeki makamların ve zenginliklerin sahibi, efendisi olacakları yerde onlara kul, köle olmaya başladılar. Onlara sahip olabilmek için birbiriyere yarışır hale geldiler.**



zin harcadığı büyük fedakarlıklara yer yok. Çünkü internet ve bilgisayarımız var. Açın bilgisayarı, çocuğunuz internet başına otursun, yapsın ödevini. Ne iyi oldu değil mi şu bilgisayar ve internet. Böylece büyük bir yükten de kurtulduk. Filmimiz, mağmız ve eğlencemiz yarım kalacaktır. Gündüzleri de bakımız var. Çocukları da ona teslim ettik. Artık bakıcı, müşterilerini pardon çocukları biz gelinceye kadar oyalıyor nasıl olsa. "Çocuğunuz sizi oyalarsa ne yapacak" mı dediniz? Canım, re-

simlerimize bakar ya da bizim gelmemizi bekler.

İş-güç arasında zaman çabuk geçiyor. Eş dost ve akrabalarla çok görüşmüyoruz. Bazen teknolojinin kolaylıklarından yararlanıyoruz. Cep telefonumuzdan mesaj gönderiyoruz ya da e-mail gönderiyoruz ara sıra. Anlayacağınız hayatımız o kadar kolaylaştı ki artık bu kadar kolaylıktan bazen sıkılmaya başladık. Yeni yeni şeyler aramaya başladık. Dünyamız iyi gidiyor anlayacağınız.

Ahiret ne âlemde mi dediniz? Bu kadar uğraş içinde namazları evde kılıyoruz. Camiye-cemaate gidecek imkân kalmıyor. Ancak Cuma namazlarını kaçırmamaya çalışıyoruz. Cumanın farzını kılıp çıkıyoruz. Ramazanlara gelince tam bir şenlik ve eğlence ile geçiyor bu günler. Toplu iftarlara katılıyoruz, belediyelerin akşamları düzenlediği şarkılı, türküllü ve ilahlî eğlencelerde eğleniyoruz. Teravih namazlarına mahalle camimize gidemiyoruz. Çünkü bizim caminin imamı namazı yavaş kıldırıyor. O nedenle karşı mahalledeki camiye gidiyoruz. Orası daha hızlı kıldırıyor. Bayramda ise kafamızı dinleyelim diye bir haftalık bir tatil köyünde rezervasyon yapıyoruz. Ramazanın ardından bu tatil iyi geliyor. Allah kabul etsin. Zekât, sadaka dersin onu da sağolsun yardım dernekleriyle çözüyoruz. Onlara kredi kartımızdan havale yapıyoruz. Onlar da bizim yerimize veriyorlar ilgili yerlere. Yoksa zahmetli iş yardım edecek birilerini aramak, bulmak. Bu kadar kolaylığın içinde niye uğraşalım. Kurbanı da aynı şekilde hallediyoruz. Kurbanı almak, sonra onu kesmek, ardından etini bölmek, dağıtmak... Zahmetli iş... Dedim ya dernekler sağolsun.

# Hazır mısınız?

Ha unutmadan söyleyeyim. Bu arada bu yıl tatil programında bir değişiklik yaptık. Bu yıl tatile vereceğimiz parayı umre için ayırdık. Ailece umreye gideceğiz. Biraz sıcak ve yorucu olacak ama olsun beş yıldızlı bir otele yerleşsek onu da hallederiz. Bu amaçla internetten bir araştırma yaptım, bir iki arkadaş sordum. İyi bir şirket buldum. Gittim, anlaştım ve başvurumu yaptım. Umre için hazırlık niteliğinde bazı eşya ve kitaplarla bir Kur'an-ı Kerim meal verdiler. Kitap okumayı da unutmuştuk epeyce. Televizyondan, internetten zaman kalmıyor ki okumaya. En son fakülte de final sınavı için hoca bir kitabı zorla okutmuştu bizlere. Ondan sonra okumadım hiç. Ama özlemişim okumayı... Eve gelince bir kitabı elime alarak şöyle bir bakayım dedim. Sayfalarını biraz karıştırdım. Bir sayfada ki yazılar dikkatimi çekti. Okuduğum cümleler sanki beynimi zonklatıyordu. Kendimden geçtim. Her bir cümle adeta bana kurşun gibi geliyor. Okumaya başladım:

İnsan, teknolojinin getirdiği imkân ve kolaylıklar içinde ne yapacağına şaşırıyor. Bu imkânlar insanı, lüks, israf ve gösterişe alıştırdı. İnsanlar, nefislerine, heva ve heveslerine uydular. Namazı terk ettiler, ibadet ve cihad ruhunu kaybettiler. Her bir rahat ve lüks onlardan bir değeri daha alıp götürdü. Rahatlık ve lüks onların yaşam tarzı oldu. Artık Allah'a ve insanlara karşı yapmaları gereken görevleri bile onlara zor gelmeye başladı. Bu sefer dinin bu husustaki hükümlerini tartışmaya ve kendi yaşantılarına göre

yorumlamaya başladılar. Oysa dünyada bir yolcu gibi yaşayan bir peygamberin ümmetiymiş onlar. Ufacık zorluklar, sıkıntılar bile onlara ağır gelmeye başladı. Fedakârlık, vefa, cihad, şükür, dost-



luk ve kanaat gibi kavramlar neredeyse lügatlerinden silinecek hale geldi. Ellerindeki makamların ve zenginliklerin sahibi, efendisi olacakları yerde onlara kul, köle olmaya başladılar. Onlara sahip olabilmek için birbiriyere yarışır hale geldiler. Gurur, kibir ve bençilik onların karakteri haline geldi."

Bir an duraksadım. Neler oluyor? diye kendime sormaya başladım. "Kendine gel, kendin ol, aslına dön" diyordu sanki biri bana. Sayfayı çevirdim okumaya devam ettim:

"Niçin bu kibir? Nedir o tavrular, ne o kurum kurum kurulanmalar?"

Neyiz biz? Kimiz? Ceplerimiz biraz

para görürse, başlarımız göğe mi değecek? Hiç mi düşmeyeceğiz, hiç mi ölmeyeceğiz?"

Otobandan ayrıl ey talib, hemen arabanı yolun kenarına çek ve biraz düşün!

Biraz nefes al! Birazık...

Varlık'ın kokusunu hisset!

Sen zengin filan değilsin, bas-bayağı yoksulsun! Muhtaçsın!

Sen de Mustafa (s.a.v) gibi, "İyi ki muhtaçım" de ki kalbin ısınversin!

Tüm yoksullar gibi.

\*\*\*

Sırat köprüsünden jeeple geçemez, adam olana çplak ayak gerek. Belki yorgun, belki çelimsiz, belki mecaliz ve fakat bir ömür boyu hakikat peşinden koşmuş ayaklar...

Edediyle kanaat edebilmeyi öğrenmiş, rıza lokmasıyla yetinmiş, insanı insana kulluktan uzak tutmuş ayaklar...

Mahcub bir yüz, güçsüz bir gövde... zayıf ve çelimsiz... yani ki

kadar bir beden... incekik...

Dünyadan perhiz ettiği, gelip geçici zevklerin orucunu tuttuğu için değil sadece, insanın yükünü taşımaktan erdiği için de...

Kalb taşıdığı için...

\*\*\*

Başın ağrıyorsa Sırat Köprüsü'nden geçemezsin ey talib, bilâkis kalbinde ince bir sızı olmalı! Çünkü Köprü'nün üstündeyken bir tek o ince sızya güvenebilirsin!

Ağrıları boş ver de sen bana asıl sızdandan haber ver!

Sızın var mı ey talib?!

1 Dücane Cündoğlu, 14 Şubat 2010 Pazar, Yeni Şafak



# YÜREK VE BİLEK BİRLİKTELİĞİ

"Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a (Allah'ın dinine) yardım ederseniz O da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz." (Muhammed/7)

Allah'ın dinine yardım etmek! Allah'a yardım etmek? Sübhanallah! Sanki Allah'ın bize, yardımımıza ihtiyacı varmış gibi yardım istemesi... Ve kendisi tarafından verilecek/yapılacak yardımın da, tarafımızdan yapılacak yardım şartına bağlanması. Ne tuhaf bir şey... Ne acıip bir durum!

Ama bu böyledir, Allah c.c. kullarının amellerini ölçmek, imanlarını ağza çıkartmak, cennet ve cehennem tasniflerini yapmak için sebepleri bahane kılmıştır. Bu da o sebeplerden birisidir. Bize düşen ise itirazsız bu yola ram olmak, bu yola revan olmaktır.

"Bu yol" a revan olunca, buna niyetlenince elbette, "iyi de nasıl revan olacağız, Allah'ın rızasını nasıl kazanacağız?" sorusu ister istemez gündeme geliyor.

Cevap: İhlasla! İhsanla!

Zaten ihlas ve ihsan esasen birbirinden ayrılmayan iki kavramdır. İhlas; herhangi bir iş ya da amelî güzel bir niyet, saf bir kalple yapmak ve o işe başka bir şey karıştırmamaktır. Teferruata inerse; her türlü amelî, halkın övme ve beğenmesini, yerme ve kinmasını düşünmeksizin sırf Allah için iyi ve halis bir niyet-



le yapmak, şirk, nifak, riya (gösteriş) ve süm'a (duyurma) vb. şâibelerden uzak durmak, söz, fiil ve davranışlarında samimi ve dosdoğru olmak demektir. İhsan ise, Hz. Peygamberimizin s.a.v. beyanıyla "...Allah'ı görüyormuşsun gibi ibâdet etmektir; her ne kadar sen O'nu görmesen de O, seni görüyor..." (Bu'hârî, İmân, 37. İ, 18). Aynı zamanda ihsan, kulluk görevini en iyi bir şekilde, önemseyerek ve hakkıyla yapmak demektir. Yine peygamberimizin beyanıyla "Allah her şeye karşı ihsânî farz kılmıştır..." (Müslim, Sayd, 57). Bu hadisten de anlaşılıyor üzere, ihsân; yapılan iş ne olursa olsun, insanın yaptığı her işi ve görevi şartlarına, kurallarına ve tekniğine uygun olarak este-

tik, sağlam, güzel, kaliteli, en iyi ve en mükemmel bir şekilde yapmayı ifade eder. Hatta Rabbimiz ihsânî kullarına bir emir olarak bildirmiştir. (Bakara/195). İhlas sahiplerine muhlis, ihsan sahiplerine ise muhsin dendiğinde de ayrıca işaret edelim.

Allah'a ve Allah'ın dinine yardım, insanın bir kul olarak yapacağı görev ve sorumlulukları ihsan ve ihlas şuuruyla yapması demektir. Ancak bu sorumluluğun hakkıyla ifa edilmesi, "yazmak" ve "söylemek" kadar kolay değildir.

Bu sorumluluk duygusu yürek ve bilek birliğinin ürünü olan "fedakârlığı" gerektirir. Yani fedâ edebilmeyi; Allah için, O'nun c.c. dini

için vazgeçebilmeyi; vaktini, malını, "gözbebeğim" diyebileceğin tüm şeyleri O'nun için haralayabilmeyi, o yola haralayabilmeyi, giderek gerekirse canını, göz kırpmadan verebilmeyi gerektirir. Elbette zordur! Ve elbette bunun için Allah c.c. "verin ki, vereyim!" şartını ileri sürmüştür.

Mesele -inşaallah- anlaşılır olmuştur. Konuyu daha müşahhas ve özele indirgeyerek, "Allah yolunda olan/O'nun dinine hizmet için kurulmuş ve yaşıyor bulunan" demek ve vakıf gibi "hizmet kurumları"nda fedakârlığa temas etmek mümkün olabilecektir.

Allah'a ve O'nun dinine hizmet yol ve şekilleri zamana göre farklılık göstermişlerdir. Bu tezahür şekillerden biri de dernek ve vakıf gibi sosyal kurumlardır. Bu gibi sosyal kurumlarda yer alan hizmet ehli Müslüman, hizmet verdiği sahada "daha iyi nasil yaparım, daha iyi ne yaparım?" sorumluluğu içinde çalışmalıdır. Bu şuur ve sorumluluk onu daha iyi netice almaya götürecektir.

Hizmet ehli Müslüman hayatını (gün ve saatlerini) yeniden tanzim ederek, içinde bulunduğu hizmet kurumuna göre ayarlayacaktır. Tatile çıkacaksa, işe gidecekse, evine dönecekse v.s. tüm bunlardan böyle derneğinin çalışma gün ve saatlerine göre ve gerekirse yeniden planlayacaktır. Ya-



**Sorumluluk duygusu yürek ve bilek birliğinin ürünü olan "fedakârlığı" gerektirir. Yani fedâ edebilmeyi; Allah için, O'nun c.c. dini için vazgeçebilmeyi; vaktini, malını, "gözbebeğim" diyebileceğin tüm şeyleri O'nun için haralayabilmeyi, o yola haralayabilmeyi, giderek gerekirse canını, göz kırpmadan verebilmeyi gerektirir.**



pacağı harcamaları hesaplarken de derneği için nasıl bir maddi yardımda, ne kadarlık maddi fedakârlıkta bulunacağını düşünerek yeniden hesap yapacaktır. Unutmamalıdır ki, hizmet ettiği kurum EN AZ evet EN AZ, tekrar gerekiyor EN AZ ailesi kadar, çalıştırdığı işyeri kadar önemlidir. Elbette gönüllü hizmet veren birine, "evine ve iş/yer/ine ayırdığın vakit kadar veya ondan daha fazlasını derneğe/vakfa ayır" diyemeyiz. Ama yine bir Müslüman olarak, fikir mesainin hiç değişse 1/10'unu, vaktinin "kendisine ihtiyaç duyulduğu kadarını", paranın da "actanı kadarını" FEDA ET deme hakkına sahiptir.

Ayet çok açık: Biz Allah'ın dinine yardım edeceğiz, O da bize yardım edecek. Biz vaktimizden, malımızdan, şahsımızdan ve giderek canımızdan fedakârlıkta bulunmadan Allah'tan neyi ve ne yüzle isteyeceğiz? Bu gibi kurum ve kuruluşlarda yer almadan, koşturmadan, fedakâr olmadan, hizmet vermeden, ter dökmeyen; nasil, çoluk çocuğumuz kötülüğe bulaşmasın, malımızı hırsız çalmasın, kanımızı-kızımızı haramzadeler ayartmasın diyeceğiz? Mümkün mü? Bu boş bir avuntu değil mi?

Unutmayalım zahmetsiz rahmet olmaz. Bu konuda Tevbe 38-39, Muhammed 38 ayetlerine de bakılabilir.



# ASR-I SAADETTE FEDAKÂRLIK

Fedakârlığı, bir insanın inancı, gayesi veya ideali uğruna veya bir başkası için malı ile veya canıyla gösterdiği üstün yararlıklardır diye tarif etmek mümkündür.

Bu anlamda, Asr-ı saadette Ashab-ı Kirâmın her birinden fedakarlık misalleri bulmak mümkündür. Mekke döneminde Ammar'ın, Yâsir'in, Sümeyye'nin, Habbab'ın ve Bilal'in müşriklerin baskılarına karşı gösterdikleri o eşsiz duruş, imanları uğruna katlandıkları en büyük fedakârlıktır. Hz. Ebu Bekir'in, İslâmın ilk günlerinden itibaren, Müslüman köleleri satın alıp azad ederek müşrik efendisinin baskısından kurtarması, maddi ve manevi her türlü desteği Resulullah (sav) için bezletmesi bir fedakârlık numunesidir. Ancak biz bu kısa yazı çerçevesinde sadece "İsâr" kelimesi etrafında birkaç satır arz edeceğiz.

"Kişinin, bir şeye şiddetli derecede kendi ihtiyacı olduğu halde başkasını kendisine tercih ederek imkânı ona kullandırması" anlamını verebileceğimiz İsâr, her şeylerini Mekke'de bırakarak İslâm için Medine'ye göç eden muhacirlere karşı yine İslâm için Medineli Müslümanların (ensar) gösterdiği her türlü fedakârlığı sembolize eden bir kelimedir.

Bildiği gibi göçerde karşılaşılan en büyük sosyal problemlerden biri yerlilerle göçenlerin kaynaşmasıdır. Çeşitli imkânların paylaşımı söz konusu ol-



**Medineli Müslümanların gösterdiği bu eşsiz fedakârlıktan dolayı Allah (cc) Kitab-ı Kerim'inde onlara ENSAR (yardımcılar) ismini layık gördü. İşte "İsâr" kelimesi Ensarın, İslâm için gösterdiği bu fedakârlıkları sembolize eder.**



duğu için çoğu zaman göçmenler yadırganır ve kaynaşma uzun zaman alır. Ancak İslâm'ın bereketi sayesinde Medine'de böyle bir sıkıntı yaşanmadı. Her şeyden önce meselenin bu yönünü dikkate alan Resulullah (sav)'ın, genel olarak Ensar ve Muhacirleri kardeş ilan etmekle kalmayıp, isim isim kardeşleri tespit etmesi kaynaşmanın en etkin sebebidir. Bunun hayırlı bir sonucu olarak Ensar, muhacirle-

re sadece gönüllerini açmakla kalmadı, onlarla evlerini, ticaretlerini, gelirlerini ve meyvelerini paylaştılar. Yemediler yedirdiler, giymediler giydirdiler. Bu ihlâslı ve samimi davranışları sayesinde muhacirler hiçbir gariplik hissetmediler. Medineli Müslümanların gösterdiği bu eşsiz fedakârlıktan dolayı Allah (cc) Kitab-ı Kerim'inde onlara ENSAR (yardımcılar) ismini layık gördü. İşte "İsâr" kelimesi Ensarın, İslâm için gösterdiği bu fedakârlıkları sembolize eder.

Onların bu davranışı Yüce Rabbimiz rızasına mazhar olmuş ve Haşr suresi 9.ayette bir numune-i imtisal olarak ebedileşmiştir.

"Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olanlar, kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı içlerinden bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri şiddetli ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler."

Değerli okuyucu, ilmin bereketi amel ile ortaya çıkar. Bizler tarihi bir zenginlik olarak Ensarın bu güzel tavırını okur ve biliriz. Bilgilerimiz amele dönüşmezse, ya bize ya da başkasına faydası olmazsa, Yunus Emre'nin dediği gibi kuru bir emek olmaktan öte geçmez. Gayeleri hem okumak hem de okuduklarıyla amel etmek olan İKRA mensuplarının, Ensarın "İsâr" ruhu en iyi özümseyecek güzel insanlar olduklarında şüphe yoktur.



# FEDAKÂRLIĞIN BÖYLESİ

Cemaat ve cemiyet işlerinde koşturanlar çok iyi bilirler. Bu işlerdeki başarıları ve devamlı oluşan ailelerindeki destekten ileri gelir. Aileler bu tür hizmetlerde, hizmete koşana destek olmaz, engel olmaya çalışırsa sonuçta olacak olan şey şudur: Ya hizmeti bırakıp köşesine çekilir, faydasız bir eleman haline gelir ya da ailesini kırıp, terk edip hizmete devam eder. Ancak bu da kaş yapayım derken göz çıkartmak olur. Bunun da istenmeyen bir durum olduğunu söylememize gerek yoktur.

İslami hizmetlerde çalışırken, koşturanlar ve hayırda yarışanlar, aile içi dayanışma, kaynaşma ve düzene de azami gayret göstermelidirler. Özellikle evli ve çocuklu olan eşlerin birbirlerine desteği burada çok önem arz etmektedir. Eşler İslami hizmette birbirlerine destek yerine engel olursa bu durumu; inanç değerlerinin kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i ve hayat örnekleri olan Hz. Peygamberimizin hayatına bakarak yeniden gözden geçirmelidirler.

Her iki kaynağı gözden geçirdiklerinde görecektir ki; övülen, gıpta edilen, örnek gösterilenler; kardeşleri için çalışıp çabalayan, onları kendi nefsinde tercih eden, kendisi için istediğini onları için isteyenlerdir.

Bu sınıfa dahil edilecek için eşler de kendi durumlarına bakacaklar, birbirlerine azami desteği vereceklerdir.

"Babam Mevdudî" isimli eserde, Mevdudî şöyle bir olay anlatıyor. "Pakistan'da insanlar sokaklarda benim adımla söyleyerek tezahürat yaparken ben de evimde eşimin ismini söyleyerek onlara katılmışım. Çünkü eşim bana destek vermeseydi Mevdudî olmazdı, Mevdudî'nin eserleri ve katkıları da olmazdı. Onun için eşime

sonsuz teşekkür ediyorum."

Bizler bu şehirde İslami hizmetlerimizi icra etmeye çalışırken, aile içerisinde de aynı eğitimleri yapmalıyız ki dışarıda yaptıklarımızı aile içerisinde de gösterebiliriz.

Kur'an-ı Kerim'de Allah (cc) Hz. Peygamber Efendimiz'in hanımlarına hitaben şöyle buyurmaktadır: "Ey Peygamber Hanımları! Siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın..." (Ahzab 34)

Ayetin bize gösterdiği ikazlardan korunmuşla alakalı kısmına gelince, anlayabildiğim kadarıyla Hz. Peygamber Efendimiz gelen vahyi eşlerine okumuş, öğretmiş ve ezberletmiştir. Hatta "Hikmet" diye ifade edilen kavramdan hareketle ayetlerin söylediği ile beraber söylemek istediklerini de onlara öğreten Hz. Peygamber Efendimiz; hizmetlerine, "er"iğin sadece meydanlarda değil hane içinde de olduğunu göstermiştir. Buradan hareketle özellikle erkekler aile içerisinde mutlaka ve mutlaka özel dersler yapmalı, onlara zaman ayırmalıdır. Bu konuda başta Kur'an-ı Kerim ve meali olmak üzere bir hadis kitabını (Riyazus-Salihiyyin) eşleri ile birlikte çocuklarını da bu bereketli halkaya katarak okumalı ve anlamaya çalışmalıdır. Bu çalışma uzun süreli olursa her iki tarafta kendi fikir, görüş ve anlayışlarındaki değişikliği fark edeceklerdir.

Özellikle hanım kardeşlerime şunu hatırlatmak istiyorum. Sokakta, tv'de, gazetede, okulda kısaca hayatın her alanında görülen yanlış, hata, isyan, küfür, nifak, sorumsuzluk gibi toplumu ifsad eden durumlardan insanları, özellikle de gençlerin ve çocukların kurtulup,



*Özellikle hanım kardeşlerime şunu hatırlatmak istiyorum. Sokakta, tv'de, gazetede, okulda kısaca hayatın her alanında görülen yanlış, hata, isyan, küfür, nifak, sorumsuzluk gibi toplumu ifsad eden durumlardan insanları, özellikle de gençlerin ve çocukların kurtulup, Peygamberâne bir hayat yaşamaları için çok önemli ise bu çalışmaya ne kadar katıldığınıza veya eşinize bu konuda ne kadar destek verdiğinize bir bakın.*



Peygamberâne bir hayat yaşamaları için çok önemli ise bu çalışmaya ne kadar katıldığınıza veya eşinize bu konuda ne kadar destek verdiğinize bir bakın.

Bunu düşünerek bundan sonraki ilişkilerinizi dikkat ederseniz sanırım sizler de mutlu olacaksınız.

Hepimizin hedefi Allah'ın rızasını kazanmaktır. Sizi yaşta birbirimize daha çok destek vermeye çağırıyoruz.

Allah fedakarlığınızı boşa çıkarmayacaktır.



**"Okuyanlar fikir ve eylemi birlikte gerçekleştirmeliler."**

**Hocam okuyucularımız için öncelikle kendinizi bize tanıtır mısınız ?**

Bülent Yıldırım: 1967 Erzurum doğumluyum. İstanbul Üniversitesinde Hukuk Fakültesini okudum. 1998 den beri kendi büromda avukatlık yapıyorum. Birçok sivil toplum kuruluşunda görev aldım. Şuan başkanını olduğum İHH'nin kuruluşunda aktif rol aldım.

**Görev aldığınız sivil toplum kuruluşlarında, yaptığınız görevlerinizden ve faaliyetlerinizden söz eder misiniz?**

**B.Y. :** Milli Gençlik Vakfında üni-

versiteliler sorumluluğu görevinde bulundum. Burada üniversiteli arkadaşlarımıza yönelik faaliyetlerde bulunuyorduk. Bu görevimden sonra yine aynı kuruluştaki İstanbul il başkanlığı görevini yaptım. Bunların yanında birçok sivil toplum kuruluşunda tebliğ çalışmaları ve halkın yararına olacak çalışmalarda bulundum. Şuanda İHH'nin genel başkanlığını yapıyorum. Burada yurt içi ve yurt dışında ezilen insanlara yardım faaliyetlerinde bulunuyoruz.

**Bugün başkanlığını yaptığınız İHH'da ne gibi hedefleriniz var ?**

**B.Y. :** Biz 1992'nin sonunda bu ça-

lışmaya başladık. O dönemde hedeflediğimiz çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Tabi bu bizi tatmin etmedi ve yeni hedefler koyduk. Yeni hedefimiz dünyanın her yerine ulaşmak ve buralara hastaneler, yurtlar, yetimhaneler, su kuyuları açmaktır. Fakat bunun yanında en önemli misyonumuz ezilen insanların yanında olmak. Onları bilinçlendirip, kendi topraklarının değerinin farkına varmalarını ve kendi kendine yetmelerini sağlamaktır. Dünyada adaletin oluşabilmesi için her insanın eşit olduğunun bilinmesi gerekir. Onun için sadece yardım götürmüyoruz. Toplum-

ların ayakta kalmasını sağlamak için onları gerekli düzeye çıkarmaya çalışıyoruz.

**Yurt içi ve Yurt dışında birçok yeri gezdiniz. Buralarda gördüğünüz problemler nelerdir?**

**B.Y. :** Gittiğimiz yerlerde üç problem tespit ettim. Bunlar cehalet, fakirlik ve müslümanlar arasındaki ayrılık. Bizim öncelikle bu üç problemle mücadele etmemiz gerekiyor. Her gittiğimiz yerde özellikle müslüman topraklarının sömürüldüğünü gördük. Sadece toprakla kalırsa iyi aynı şekilde insanların sömürüldüğünü gördük. Yetim kalmış çocukların organ mafyaları tarafından kaçırdığını, bazı misyoner guruplar tarafından gelecekte o toprakları sömürmek için onları kaçınpil yetiştirildiklerini gördük. Bunları tespit ettik-

ten sonra yetim çalışmalarımıza ayrı bir önem verdik.

**Birazda Mavi Marmara Gemisinden bahsedelim. Hocam öncelikle bu çalışmayı nasıl başlattınız. Gemide başkanı anda neler yaşandı ?**

**B.Y. :** Biz bu çalışmayı çok önceden başlattık ama araya İsrail'in "Dökme Kurşun" dediği operasyonu girince ara vermek zorunda kaldık. Burada dünyanın gözü önünde yasaklanmış silahlar kullanıldı ve Filistin halkına zulüm yapıldı. Gazze'ye yapılan ambargo unutuldu ve Gazzeliler yarı açık cezaevine mahkum edildi. Biz bu ambargoya dikkat çekmek ve bu ambargonun kaldırılması için bir filo düzenlenmesine karar verdik. Daha önce de bir çok yardım gemisi Gazze'ye gönderilmişti. Ama bu se-

fer ki çok farklıydı. Öncelikle beş tanesi Avrupa ve biri de bizden olmak üzere toplam altı gemiden oluşuyordu. Gemileri temin etmek zordu. Kiralama usulüne kimse yanaşmadı. Gemi sahipleri İsrail'in baskısından çekindi. Biz de gemileri almaya karar verdik. Başlattığımız kampanyalarda halkımızın verdiği destekle gemileri satın aldık ve içini insani bütün ihtiyaç maddeleriyle doldurduk. Yurt içinden ve yurt dışından gemiye binecek olan gönüllüler belirledik ve yola çıktık. Gemide geçirdiğimiz üç günün cennet hayatı yaşadık diyebiliriz. Çünkü üç gün boyunca gemide kimse birbirini kırmadı. Herkes bir an önce Gazze'ye varmanın heyecanı içindeydi. Gazze'nin karasuları İsrail'in işgali altında olduğu için yetmiş iki milde kalmıştık. İsrail'in bütün dünyaya karşısına alıp bizi vurması söz ko-







nusu değildi. Çünkü bunu yaparlarsa kendilerine zarar vereceklerdi; ama bazen akıl kayboluyor. Biz İsrail'in zeki olmadığını gördük ve şımarıklığından dolayı bize saldırdı. Gemide ki hiç kimse korkmadı. Herkes metanetliydi. Birbirlerine sahip çıkma duygusuyla yaşıyordu. Elimize İsrail'i askerlerin silahları geçiyordu ama biz bunları kullanmayı denize atıyorduk. Şehitlerimiz oldu, yaralılarımız oldu. Hepimiz tutuklanıp hapis hayatı gördük. Orada bize işkenceler yapıldı. Buna rağmen hiç korkmadık ve dik durduk. Bir daha anladık Filistinlilerin neler çektiğini. Çünkü biliyorduk ki bize yapılanları kat ve kat yapıyorlardı onlara. Bundan dolayıdır ki o gemiye binen kardeşlerimiz, dönüşte boş durmadılar ve Filistin için daha çok çalışmaya başladılar.

**Hocam Mavi Marmara da verdiğimiz şehitlerin aileleri-**

**nin İHH' ya karşı herhangi bir tepkisi oldu mu?**

**B.Y.** Hayır herhangi bir tepki almadık. Olmaması da gerekiyor. Çünkü biz hiçbir kimseyi bu gemiye zorla bindirmedik. Binen herkes kendi gönül rızasıyla bindi. Binen arkadaşlara olabilecek her şeyi söyledik ve bunları göze alan arkadaşlar bindirildi. Ayrıca gemiye insanları bindirmeden önce olabilecek her türlü sıkıntıya karşı arkadaşlara kağıt imzalatırdık. O nedenle şehit olanların iradesine saygı göstermek öncelikle ailelerine düşer. Allah onlara şahadeti nasip etti. Ben bütün ailelere teşekkür ediyorum. Onlar bizi kafirlerle karşı mahcup etmediler.

**Hocam Mavi Marmara'ya binmek büyük bir fedakarlıktı. Daha doğrusu bu tarz çalışmaların hepsi az ya da çok bir fedakarlık gerektirir.**

**yor. Bu fedakarlık örneklerini sergilemeye sizi neler sevk ediyor?**

**B.Y.** Allah Rızası için çalışmayı hedeflerseniz ve niyetinizi netleştirirseniz hiç bir problemle karşılaşmazsınız. Biz Allah adına yapılan her işin hat olduğuna inanıyoruz. Onun için müslümanın enerjisi tükenmez tükenmemelidir. Her yüzünde fitne kalkana kadar mücadele edeceğiz.

**Hocam son olarak İKRA Derneği okurlarına ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?**

**B.Y.** Devamlı okusunlar ama okuduklarını hayata geçirsinler. Sadece okuyup bilgilerini artırırlarsa zamanla nefisleri de azar. Eğitimle uğraşanların en büyük problemi pratiğe aktarmadıkları bilginin nefse hizmet etmesidir. Bu yüzden fikir ve aksiyon ikilemini birlikte gerçekleştirmelerini tavsiye ediyorum.

Röportaj: Feyyaz KALKAN - Ümit ALMACI  
Hafız Yusuf GÜRE



# Hizmetle Geçen Bir Ömür: Musa TOPBAŞ



Musa Topbaş Efendi'nin bütün eserleri, Erkam Yayınları tarafından ve Sâdik Dâniâ müstear ismiyle yayınlanmıştır. Aynı şekilde Altınoluk dergisinde aynı isimle yazılar yazmıştır. Bazı eserleri şunlardır: İslâm Kahramanları, Altınoluk Sohbetleri (5 cilt), Sultânü'l-arifin eş-Şeyh Mahmud Sami Ramazanoğlu, Allah Dostunun Dünyasından.

Bu yazımızda ömrü hizmetle geçen ve cömert, zarif ve mütevazı kişiliğiyle pek çok hayırlı hizmetin öncüsü olan bir örnek şahsiyetten bahsedeceğiz. Merhum Musa Topbaş Hoca Efendi.

1917 yılında Konya'nın Kadınhanı ilçesinde dünyaya gelen Topbaş Efendi, babası Ahmed Hamdi Efendi'nin işi nedeniyle İstanbul'a yerleşti. Çeşitli okullarda okuduktan sonra Elmali M. Hamdi Yazır'dan Kur'an ve din dersleri okudu. Beş yıl kadar özel Fransızca dersleri aldı ve Fransızcasını bu dilден tercüme yapacak seviyeye getirdi. Hüsn-i hatta meraklı olan Topbaş, Hat-tat Hamid Ayaç'tan hat dersleri aldı. Ticaret ve sanayi ile uğraşan Musa Topbaş Hocaefendi'nin ailesi, ülkemizin sıkıntılı dönemlerinde dini ve ilmi hizmetlerin en önemli destekçilerinden biri oldu. Topbaş ailesi, o dönemde Elmali M. Hamdi Yazır gibi pek çok âlime maaş tahsis ederek onların sıkıntılarını gidermeye çalıştı. Daha sonraki dönemlerde ise İlim Yayma Cemiyeti gibi birçok vakıf ve derneğin kuruluşunda ve hizmetlerinin devamında önemli rol oynadı.

Musa Efendi, gençlik yıllarında Ömer Nasuhi Bilmen ve Bediüzzaman Said Nursi gibi devrin önemli âlimleri ile görüşür ve onların ziyaretlerine giderdi. Musa Efendi'nin hayatının dönüm noktası 1950 yılında Ramazanoğlu Mahmud Sami Efendi ile tanışmasıdır. Bu tanışmadan altı yıl sonra ona intisap etti. Sami Efendi'yi tanıdıktan sonra hizmete bakışı daha derin bir anlam kazandı. Musa Efendi 1980 yılında Erkam Yayınları'nın kurulmasına öncülük etti. 1986 yılında da Altınoluk dergisinin çıkarılmasına ön ayak oldu. Aynı yıl Üsküdar'da Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın kuruluşuna maddî ve manevî yönden destek oldu.

Musa Efendi, başlı başına bir müessese ve vakıf gibiydi. Hizmetlerinde harcamak için ayırdığı bir fonu vardı. Bu fondan kitap, yetimler, hastalar, cami ve okul yapımı için infakta bulunurdu. Kitap fonunu kitap alma-ya mali gücü olmayan, okumaya meraklı ki-

Asya'ya, Balkanlardan Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada gönüller kazanmaya devam etmektedir.

Alim ve fâzil kişiliğiyle tam bir cemiyet adamı olan Musa Efendi, sohbetlerinde daima Peygamberimizin ashab-ı kirama sorduğu: "Bugün Allah için bir yetim baş okşadın mı? Bir hasta ziyaretine gittin mi? Bir cenaze tesyiinde bulundun mu?"... hadisini sık sık gündeme getirirdi. Her sene âdet haline getirdiği toplu düşünlerde birçok gençin mutlu bir aile yuvası kurmasına vesile olur; bu gençlere maddî olarak da yardımda bulunurdu. Ayrıca hem Türkiye'de hem de Medine'de Ramazan aylarında iftar sofraları kurdurur, iftar sevincini Müslümanlarla paylaşırdı.

Musa Topbaş Efendi, 16 Temmuz 1999 Cuma günü Cuma ezanları okunurken Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ve sevenlerinin gözyaşları ve duaları eşliğinde Sahrayıcedit Mezarlığına defnedildi. Rahmetullahi aleyh.



## Bazı Sözleri:

- Hizmetle yorulan hizmetle dinlenir.
- Ömrüm boyunca hep Allah'a kul olmaya çalıştım. Mümine yakışan, 'kaliteli kul' olmasındır.
- Her şey boş; Allah'a kulluktan başka...
- Dünya misafirhanesinde, her dünyaya gelen, Cenab-ı Hakk'ın kendisine tahsis ettiği müddet miktarınca yaşar; sonra ahirete intikal eder (canı alınır). Bu zamanı değerlendirebilene ne mutlu!





Güngören  
Şubesi



**Ailem ve çevrem kısa zamanda bu kadar değişmeme çok şaşırdılar, ama bu şaşkınlık yerini şimdi büyük bir memnuniyete bıraktı.**

**Mehmet YILMAZ: Kendinizi tanıtır mısınız?**

**Ahmet DURAK:** 1993 Gaziantep Nizip doğumluyum. Oto yedek parça işinde çalışıyorum. 15 yıldır İstanbul'da Güngören'de yaşıyorum.

**M.Y.: İkra Derneğimiz ile nasıl tanıştınız?**

**A.D.:** Güngören İkra'da görev yapan Mehmet Yılmaz abimle aynı yerde çalışıyoruz. Beni derneğe defalarca ve ısrarla davet etmesiyle İkra derneğimizle tanıştım. İkra derneğiyle tanıştığım için çok mutluyum. Herkesin İkra derneği ve bu gibi yerlere gitmesini

tavsiye ediyorum.

**M.Y.: Derneğimizle tanışmadan önceki yaşantınızdan bahseder misiniz?**

**A.D.:** Hafta içi işe gidiyorum. İşten gelince akşamları televizyon veya bilgisayar başında vakit öldürüyordum. Hafta sonlarında da arkadaşlarımla gezerek, eğlenerek vakit geçiriyordum.

Yani kısacası İslam'dan uzak bir yaşantım vardı.

**M.Y.: Daha önce kitap okuyor muydunuz?**

**A.D.:** Hayır, daha önce kitap okumuyordum, çünkü kitap okumayı sevmiyordum. İkra derneği sayesinde kitap okumayı artık seviyorum. Kitap okumaya başladığımdan sonra bilmediğim o kadar çok şey olduğunu anladım ki...Ve şimdi her geçen gün bilgiye bilgi katıyorum.

**M.Y.: Şu anki kitap okuma alışkanlığınız nasıl ve derneğinizin kitap okuma programında kaçınıcı sınıftasınız?**

**A.D.:** Tabii ki şu an daha düzenli kitap okuyorum. Günlük 15 sayfa okumaya gayret ediyorum ama bazen

bu sayının altında oluyor, bazen de üstünde tabii. Derneğimiz ile tanışalı 4-5 ay gibi oluyor ve şu an 1.sınıfın nerdeyse yarsına geldim.

**M.Y.: Çalışan bir insan olarak kitap okumaya ne kadar ve nasıl vakit ayırıyorsunuz?**

**A.D.:** Her gün kitap okumaya gayret ediyorum. İşe gidip gelirken, iş yerinde boş kaldığım zamanlarda ve evde, televizyon ve internetten kırsak, kitap okumaya çalışıyorum. Kitap okumanın yemek içmek gibi ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Nasıl ki yeme ve içmeye zaman ayırıyorsak kitap okumaya da zaman ayırmalıyız. Ayrıca iş yerimde bir çok kişiyi de kitap okuru yaptım, Allah'ın izni ile.

**M.Y.: Şu ana kadar okuduğunuz kitaplar arasında en beğendiğiniz kitap hangisi?**

**A.D.:** Henüz çok fazla kitap okumadığım için, okuduklarımda en beğendiğim kitap "Niçin Yaratıldınız?" adlı kitap. Okumaya başlangıçta hoş bir kitap.

Bu kitapta anlatılan dünyaya neden geldik ve nereye gideceğiz. Niçin yaratıldın sorusunu her kez kendine sormalı ve bu sorunun altında o kadar çok cevap var ki bu cevapları da ancak okuyarak verilebileceğini düşünüyorum.

**M.Y.: Derneğimize gelip kitap okuma programına katıldıktan sonra hayatınızda neler değişti ve bu değişimi aileniz ve çevreniz nasıl karşıladı?**

**A.D.:** En önemlisi namaza başladım. En büyük faaliyeti kitap okutma programı olan derneğimiz benim hayatımda bir dönüm noktası oldu. Çün-



kü Güngören temsilciliğimiz ile gittiğimiz yaz kampında namaza başladım. Kampa gittiğimiz gün akşam namazını kılınacaktı ve neredeyse herkes camiye abdest almak için gidiyordu. Mehmet Abi benim de alınır secdeye deşsin diyerek beni de namaza davet etti. Yatsı namazı vakti geldiğinde hep birlikte namazımızı kıldık. Namaz bitiminde İlhan Abi 10-15 dakika namaz ile ilgili sohbet verdi. Sohbetten etkilendim. Eskiden yapmış olduğum kötü davranış ve yaptığım hatalardan pişmanlık duydum. Benim de hemen namaza başlamam gerektiğini düşündüm. Kalbime bir anda namaz sevgisi doğdu. Allah'a şükürler olsun ki şimdi beş vakit namazımı kılıyorum. Allah kılmayanlara da nasip etsin, İNŞALLAH.

Ayrıca, dünyaya sadece gezip tozup yiyip içip eğlenmeye değil de Allah'a kulluk etmeye geldiğimizi anladım. Derneğe gelmeden önce ne kadar boş ve amaçsız bir hayatım olduğunu anladım. Ailem ve çevrem kısa zamanda bu kadar değişmeme çok şaşırdılar, ama bu şaşkınlık yerini şimdi büyük bir memnuniyete bıraktı. Ailem

bu halimden çok memnun, daha önceki halimden pek hoşnut değillerdi.

Arkadaş ortamının da ne kadar önemli olduğunu yeni yeni anlıyorum. "Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim" sözü boşuna söylenmemiş. İçinde bulunduğumuz ortam nereye gidiyorsa bizi de oraya çekiyor. Bu yüzden arkadaşlarımızı iyi seçmemiz gerekiyor.

**M.Y.: Son olarak Derneğimiz hakkında ki düşüncelerinizi alabilir miyiz?**

**A.D.:** Derneğimiz çok güzel bir çalışma içerisinde. Kimsedan bir karşılık beklemeden sadece Allah rızası için yapılan bir çalışma. Allah emeği geçen herkesten razı olsun.

**M.Y.: Size hayatınızda ve dernek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz ve röportajımız için teşekkür ediyoruz.**

**A.D.:** Asıl ben size teşekkür ederim, bu fırsatı bana verdiğiniz için. Rab-bim size de bize de başarılar nasip etsin, hizmetinizi ali eylesin.

Röportaj: Mehmet YILMAZ



27 Eylül 2011'de İkra Derneğimiz eğitim dönemini Bağcılar Belediyesi Kültür Merkezi'nde açtı

# HA YDİ HEP BERABER YENİDEN İŞE KOYULALIM



Dünyanın en önemli ve değer biçilemeyen kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e sahibiz. Sahip olduğumuz bu değer içerisinde Allah (cc), insanın yeryüzünde halife olduğunu beyan etmektedir. Bu sifata layık olabilmek için çok okumak, iyi anlamak ve yerinde ve zamanında işlerimizi olması gerektiği gibi yapmak mecburiyetindedir. "Bu Kur'an ki, en doğru yola ileten odur." diyerek kendisini anlatan kitabımıza ancak ve ancak okuyarak ve yaşayarak sahip çıkabiliriz. İyi bir baba, iyi bir anne, iyi bir devlet başkanı kısaca iyi bir sorumluluk sahibi kişi olmak için gidilmesi gereken tek yol okumaktan geçmektedir. Bizler demek olarak çıktığımız bu yolda 2011 Eylül ayı itibarıyla 1300 ün üzerinde düzen-

li kitap okuruna sahip bir konumda isek, bu başarı siz değerli yöneticiler ve gönüllü çalışanlar sayesinde. Bu sebeple sizlere candan teşekkür ederim.

Ancak yapılıcak çok işimiz, gidilecek çok yolumuz ve ulaşılacak çok insanımız var. Onun için her şeyden önce kendimizi okuyacak, okuyacak, okuyacağız. Aynı zamanda başkalarının da bu hayırlı kervana katılması için çok çalışacağız.

Sözlerimi bitirirken çalışmamızın hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz eder, sizlere de hayırlı başarılar dilerim.

**Mehmet ÇELİK**

İKRA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

**2011-2012 eğitim yılında İKRA (İlim Kültür ve Rahmet) Derneği olarak yeni bir başlangıca daha imza atıyoruz. Bizler İKRA derneği olarak okumayı ve okutmayı kendimize amaç edinmişiz.**



Yılın şubesi ödülünü Tuna şubemiz aldı kendilerini tebrik ederiz.



Esenyurt şubemizin açılışında büyük gayret gösteren Oktay Kaymakçı'ya plaket verildi.



Tuna ve Nenehatun şubemizin açılışı için gösterdiği gayretlerden dolayı Ümit Almadı'ya plaket verildi.



Bir yıl boyunca göstermiş olduğu gayretlerden dolayı Güngören şubeden Turğay Yılmaz'a plaket verildi.



Bir yıl boyunca göstermiş olduğu gayretlerden dolayı Nenehatun şubeden Cengiz Boztepe'ye plaket verildi.



Bir yıl boyunca göstermiş olduğu gayretlerden dolayı Tuna şubeden Zeynel Ünal'a plaket verildi.



İkra Derneği Kurucu başkanımız Av. Emin Atalay ağılta selamlama konuşması yaptı.

# İKRA İftarda Buluştu

Bismillahi velhamdü lillâhi, allâhümme leke sumtû ve alâznâkîke eftartû ve aleyke tevekkeltû, Sübhâneke ve bihamdîke tekabbel minnî, inneke ente's-semi'ü'l-alîm.

Manas: Allah'ım! Senin için oruç tuttum, Senin rızıkla orucumu açtım. Ancak Sana tevekkül ederim. Seni hamd ile tesbih ederim. Allah'ım Benden kabul buyur. Çünkü Sen işiten ve bilensin. (amin)

Küçük (!) bir sofrada büyük mutluluklar paylaşalım istedik ve bu ayda hepimiz bir olalım ALLAH'a şükredelim diyerek İkra Derneği mensupları olarak 11.08.2011 Perşembe akşamı hep beraber Bağcılar meydanında bulunan Kiremit Restaurant'ta iftarımızı yaptık.

Güzel anılar paylaştıkça ve aynı sofrada oldukça daha güzel olur. Bu güzel ayda dostlarla bir arada iftar yapmayı bize nasip eden Ya-

radanımıza sonsuz şükürler olsun. Kalplerimiz bir oldu. Bu ay birlikte hareket ediyoruz, bu ay birlikte yemek yiyoruz, birlikte hayat suyunu içiyoruz, bu ay bizim ayımız, Mübarek Ramazanımız.

Yüca Allah (cc)'tan oruçla iman dolan bedenlerimizi, yaptığımız iftarla güçlendirmesini ve O'na ibadet edebilme gücünü bizlere bahşelemesini niyaz ederiz.



# Ramazan Bayramı Bayramlaşması!

Mübarek Ramazan ayını inşallah dolu dolu geçirdiğimizi düşünürüz. Rabbimizin bizlere hediye ettiği bayramın ikinci günü, yani 31.08.2011, Salı günü öğle ile ikindi arası İkra Derneği Tuna Şubemizde üyelerimiz ve gönüldaşlarımız ile bir araya geldik.

Bu vesile ile Genel başkanımız Mehmet Çelik kısa bir konuşma yaptı. Derneğimizde okul tatili sürecinde hiç Kur'an okumasını bilmeyen 50 öğrencinin Kur'an okumayı öğrendiğini belirtti ve bu bayramın bizim için gerçek bir bayrama dönüştüğünü vurguladı. İnşallah seneye daha fazla öğrenciye bu eğitimi vererek bayramımızı daha da anlamlı hale getiriz temennisi ile sözlerini tamamladı.

Ardından kurucu Genel Başkanımız Av. Emin Atalay, yapılan bu güzel çalışmalarından dolayı bütün İKRA camiasına teşekkür etti ve bu güzel hizmetin devamı için bazı hatırlatmalarda bulundu. Yapılan çalışmaların boşa gitmemesi için eğitim alan çocuklarla ve velileriyle daha sıkı bir iletişim kurmayı ve çocuklarla beraber kuran okudukları yerin meallerini de okuyarak öğrendiklerini daha da pekiştirmeleri tavsiyesinde bulundu. Programımız gelen giden dostlarımızın ziyaretiyle akşama kadar devam etti.



## BEN DE VARIM KUR'ÂN-I KERİMİ ÖĞRENMEYE DİYEN ÇOCUKLAR



Peygamber Efendimiz (sav) "Ümmetin en şerefileri Kur'an-ı Kerim'i sırtlayıp onu taşıyan insanlardır" diyerek Kur'an'a hizmet etmenin ne kadar değerli olduğunu belirtiyor. Allah'ü Teala ise Kur'an-ı Kerim'i tane tane ve manasını düşünerek okumamızı emrediyor. (MÜZZEMMİL-4).

Kur'an-ı Kerim'i okumak, onu anlamak ve onunla amel etmek Müslümanların en büyük görev ve vazifesidir diyerek... Murat ELÇİBOĞA, Yavuz DEMİR ve Enes TÜNERER kardeşlerimiz Şubemizde KUR'ÂN-I KERİMİ öğretme konusundaki gayretlerine devam ediyorlar.

Yaz kış demeden TUNA Şubemizde gençlere yönelik hafta içi dört gün 18:30 & 21:00 Arası Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler derslerimiz devam ediyor. Kur'an'ın bereketine ve bu konudaki müjdelere nail olmak için bu derslere siz dostlarımızı da bekliyoruz.

"Sizin en hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğretenidir." (Hadis).

Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek her müslüman için önemli bir vazife olmasının yanında, aynı zamanda çok faziletli ve sevabı yüksek bir ibadettir. Bu hususta Peygamber Efendimizin (SAV) teşvik dolu pek çok hadisleri vardır. İşte Tuna Şubesi'ndeki gençler Kur'an'ı öğrenmenin ve bu müjdelere nail olmanın gayreti içindedir.

Zaten Allah'ın müslümanlara ilk emri

de "Yaratan Rabbinin adıyla oku"dur. (Alak-1). Yine "And olsun ki biz düşünen insanlar için Kur'an'ı çok kolaylaştırdık" demek suretiyle Allah bize hem Kur'an'ı okumamızı emrediyor, hem de çok kolaydır demek suretiyle Arapçayı bilmeyen insanların dahi Kur'an-ı Kerim'i rahatlıkla öğrenebilecek durumda olduklarını bildiriyor.

Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'i hem okumamızı, hem tefekkür etmemiz, hem de amel etmemiz için indirmiştir.

## YENİ ÇİFTLERE EV ZİYARETİN'DEYİZ

İkra Tuna Şubesi olarak, Dünya evine yeni giren Murat Elçiboğa kardeşimizi evinde ziyaret ettik. Şu anda Şubemizin Eğitim Birimi başkanlığını yürüten Murat kardeşimiz, gayreti, çalışkanlığı ve fedakarlığı ile hep örnek bir komuda bulundu.

Bundan sonra, yani müslüman bir yuvanın kendisine verdiği yeni bir enerji ile çalışmalarında daha aktif olmasını bekliyoruz. Bu vesile ile yeni çift ömür boyu mutluluklar diler, aile boyu İslam hizmet yolunda yürümlerini ve müslüman nesiller yetiştirmelerini Yüce Rabbimizden niyaz ederiz.

Ya Rabbi "İkramlarıyla, evlerinin kapılarını bize açan bu yeni aileye Sen de ikramlarıyla cennetin kapılarını aç." (AMİN)

## İKRA Tuna Temsilciliğimizde Hanımlar Ramazanı Böyle Değerlendirdi

Yüce Allah'ın lütfu ile Müslümanlar olarak arınma ve yenilenme bilincimizin tazelandığı ferdî hayatta dindarlığın, sosyal hayatta huzur, dayanışma ve kaynaşmanın yoğun olarak yaşandığı manevi derecesi çok yüksek ve kazanç pek büyük olan af mağrifet ve bereket mevsimi yani bir ramazan ayı'nda idrak etmiş bulunuyoruz.

Ramazan her yıl aşınan değerleri onarmaya kaybolan değerleri yeniden kazandırmaya gelir. Her yıl olduğu gibi bu ramazanda da Tuna Şubesi Hanımlar Komisyonu olarak ramazan ayı boyunca Şubemizde hergün mukabeleler okundu, okunan her bir sure hakkında kısa bilgiler verilerek farklı konularda sohbetler yapıldı.

Böylece maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı ve Rabbimizden gelecek mükafatların umulduğu bu manevi iklimi İKRA Tuna Şubemize gelen hanım kardeşlerimizle beraber solumuş olduk.

Cennet kapılarının açık cehennem kapılarının kapalı olduğu bu ayda, sahip olduğumuz bu manevi serveti kullanabilmenin zevkini içersindeyiz.

Dünya hayatımızın yoğunluğunda bizler bu ayın

feyz ve bereketini nasıl yaşarız? Ahiret hayatımız için en büyük kazanç fırsatı olan bu aydan nasıl istifade ederiz?... Bunu öğrendik ramazan boyunca Şubemizde yaptığımız çalışmalarla.

Ne mutlu bu mübarek ayı idrak edenlere.

Ne mutlu bu ay geliyor diye sevinenlere.

Ne mutlu bu aydan istifade edenlere.

Ve bu aydan istifade edemeyenlere de Rabbim bundan sonraki ramazanları kazanca çevirecek güzel ameller işlemeyi nasip etsin. Amin!

"Her kim iman ederek ve mükafatını sadece Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları mağrifet olunur. Ve yine faziletine iman ederek ve mükafatını sadece Allah'tan bekleyerek kadir gecesini idrak edenlerin geçmiş günahları mağrifet olunur." (Hadis). Allah ramazan-ı Şerif ayını hakkıyla yaşamış olan kullarından eyesin...

**TUNA ŞUBESİ HANIMLAR KOMİSYONU**

*NOT: Şubemizde her Çarşamba 13.30'da hanımlara yönelik ilim dersleri devam ediyor. Bütün hanım kardeşlerimizi bekliyoruz.*



# BİR TEŞEKKÜRÜ HAKETTİ!



Esenler Şubemizde her çarşamba 21:00'da düzenlenen ve her hafta birinin ödüllendirildiği ilim sohbetlerimizde bu hafta da Esenler Şubemizin Yönetim Kurulu'nda görevli olan Bünyamin AYDIN kardeşimiz Başarı Belgesi almayı haketti.

İki ayda tam 1688 sayfa kitap okuduğu için Genel Merkez Başkanımız Mehmet ÇELİK, Bünyamin AYDIN'A teşekkürlerini ilettiği ve başarılarının devamını dilediği bir başarı belgesi takdim etti. Bünyamin AYDIN'a Başarı Belgesini sohbetin sonunda Ahmet YAPICI Hocamız verdi.

Bünyamin AYDIN 1984 Trabzon/Akçaabat doğumlu, evli ve bir çocuk babasıdır. Kendisi 2009 yılındaki mezuniyet programımızda tevâfukun Derneğimizle tanışıp o günden itibaren kitap okumaya başlamıştır. Kitap okumaya başladıktan yaklaşık 5 ay sonra derneğimizin Yönetim Kurulu'na alınmaya layık görülmüş ve ilk olarak Gençlik Birimi'nde göreve başlamıştır. Şuanda derneğimizin Teşkilat Birimi'nde aktif olarak çalışmaktadır. Bünyamin AYDIN kardeşimize İKRA Derneği çantası altındaki emek ve gayretleri için teşekkür ediyor, başarılarının ve gayretlerinin devamını Cenabı-Hakk'tan niyaz ediyoruz.

## İLİM SOHBETLERİMİZE DEVAM EDİYORUZ



Ramazan münasebetiyle 1 ay süreyle ara verdiğimiz ilim sohbetlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Esenler Şubemizde her Çarşamba saat 21:00'da düzenlenen ilim sohbetlerimizde siz değerli dostlarımızın katılımı açıkçası bizi daha da memnun ediyor. Memnuniyetimizin daha da artması duasıyla sizleri de Çarşamba günü ilim sohbetlerimize bekliyoruz.



## YAZ KURAN KURSU

Derneğimizin Genel Merkez Gençlik Birimi'nin düzenlediği Yaz Kuran Kursu bu sene Esenler Şube de gerçekleşti. Yedi hafta süren yaz kuran kursumuzda Derneğimiz, diğer kurslardan farklı olarak öğrencilere yönelik yeni bir yöntem denedi, öğrenci memnuniyeti ve eğitimin kalitesi ön plana alındı, bu da başarısız öğrencilere sert cezalar uygulanması yerine, başarılı öğrencilere çeşitli ödüller/aktiviteler uygulanarak verildi, böylece öğrencilerin başarıya teşviki de amaçlandı.



## ESENLER'DE İFTAR

Peygamber Efendimiz (Sav) "Bir kimse, bu ayda bir oruçluya iftar verirse günahları affolur. O oruçlunun sevabı kadar ona sevab verilir." buyurunca, Eshab-ı kiramdan bazıları, bir oruçluya iftar ettirecek kadar zengin olmadıklarını söylediler. Onlara cevaben buyurdu ki:

"Bir hurmayla iftar verene de, yalnız suyla oruç açtırana da, biraz süt ikram edene de bu sevab verilir." Esenler Şubesi olarak bu bilinçle sahurumuzun ertesi günü kitap dostlarımız için düzenlediğimiz iftar programımıza tekrar bir araya geldik. İftar programımıza Genel Merkez Yönetimimizin de iştirak etmesi bizi daha da mutlu etti.

İftarın ardından Genel Başkanımız Mehmet ÇELİK kürsüye çıkarak kitap dostlarımızı kitap okumanın önemi hakkında konuşma yaptı. İlk emrin ve Derneğimizin adı olan "İKRA" (Oku!) kelimesinin önemine vurgu yaparak kitap okumanın ne kadar önemli olduğundan bahsetti.

Programın ardından akşam namazını kılan dostlarımız, namazın ardından çaylarını yudumlarken hoş bir muhabbete daldı.

Birlikte rahmet, ayrılığa azap vardır. Rabbimiz bu birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin)



## Esenler'de Sahur Programı

Esenler Şubesi olarak her sene düzenlediğimiz itikaf ve iftar programlarımızı bu sene de icra ettik. İtikaf programımıza bu sene, geçen senelerden farklı olarak eski Genel Merkez Başkanımız Av. Emin ATALAY hocamız da katıldı. Emin Hocamız vermiş olduğu sohbetiyle gecemize ayrı bir güzellik kattı.

Emin Hocamız, itikaf programımızın asıl konusu olan İslam'a hizmet ve bizim bu konuda neler yapabileceğimiz hakkında konuştu. Hocamız karşılıklı saygı ve sevginin hizmette ki önemine de değindi. Bu gecemizde bizi yalnız bırakmayıp, hoş sohbetiyle gecemize ayrı

bir güzellik katan Hocamıza Esenler Şubesi Yönetim Kurulu ve Birimleri adına teşekkürlerimizi sunarız. Allah kendisinden razı olsun.

Hocamızın sohbetinin ardından davasız müslüman olmaması gerektiği bilinciyle katılımda bulunan herkes ihlas ve samimi bir şekilde düşünce ve fikirlerini beyan ettiler. Derneğimizin daha faydalı hale gelebilmesi adına herkes istek ve tavsiyelerini bildirdi.

Alınan kararların ardından sahur için hazırlanan yiyecekler ikram edildi. Sahurumuzu yaptıktan sonra dileyen evlerine dağılırken dileyen sabah namazı için Dernekte kaldı.

# GÜNGÖREN ŞUBEMİZDE DOSTLARLA İFTAR!



Onbir ayın sultanı Ramazan, bereket, bolluk ve kardeşliğin yanında coşkusu da beraberinde getirdi. İKRA Güngören Şubesi olarak biz de bu coşkuyu kitap okuru dostlarımız ve sohbet müdavimlerimiz ile yaptığımız iftar organizasyonunda yaşadık. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı iftar programı 8 Ağustos, Pazartesi akşamı gerçekleştirildi.

İftar yemeğimize sponsor olan ve destek veren kardeşlerimize tekrar teşekkür ediyoruz, Rabbimiz yar ve yardımcısı olsun diyoruz.



# Bu yaz daha güzel oldu!



Neden mi bu yaz daha güzel geçti; çünkü 12-20 yaş arası 39 genç kızımız İkra Güngören'de Kur'an okumayı öğrendiler, elhamdulillah.

Hocalarımız sadece Kur'an okutmakla kalmadılar, aynı zamanda dini ve ahlaki bilgiler ile de çocuklarımızı donattılar. Bu güzelliğin Ramazan ayı sonrası, hatta tüm bir yıl boyu devam etmesini diliyoruz. Zaten Müslümanın boş geçireceği vakti olmamalı, değil mi?!

Buradan hanım kardeşlerimize sesleniyoruz, gelin siz de bu hayır yarışına destek verin ve bu konuda neler yapabiliriz diye hanımlar komisyonu başkanımız Sayın Şeyma Aydın YÜKSEL hocamızla tanışın / görüşün.

Not: Yaz Kur'an kursu çalışmalarımızda kızlarımız Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi, Sultan Ahmet Camii ve Sarayburnu'nu kapsayan bir gezi yaptılar. Ayrıca kursumuzun sonuna doğru güzel bir piknikle kendilerini ödüllendirdiler.

Tabii, Ramazan'da yapılan mukabeleyi ve bereketini es geçmeyelim.

Kursumuza maddi ve manevi her türlü desteğini veren Güngören Şubesi yöneticilerine teşekkür ederiz.

Bizi izlemeye devam edin!



## "Eğitim anne dizinde başlar; her söylenen sözcük, çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır."

**Erdoğan AYDIN: Okurlarımız için kendinizi kısaca tanıtır mısınız?**

Şeyma Aydın YÜKSEL: 1988 İstanbul doğumluyum. Anadolu Üniversitesi İlahiyat Önlisans mezunuyum. Altı senedir rehber öğretmenlik yapmaktayım. Evliyim, Bağcılar Çınar mahallesinde ikamet etmekteyim.

**E.A.: Derneğimizle ne zaman ve nasıl tanıştınız?**

Ş.A.Y.: Ailemle tanışmam yaklaşık dört seneyi bulmuştur. Güngören Şube Başkanımız ve aynı zamanda abim olan sayın Erdoğan AYDIN, İKRA ailesiyle tanışmama vesile olmuştur.

**E.A.: İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Önlisans mezunu biri olarak kitap okuma ve okutma programımız hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?**

Ş.A.Y.: Kitap okuma ve okutma programı gibi çalışmaların toplumu-muzun gelişimi için son derece önemli olduğu kanaatindeyim. Derneğimiz bünyesinde bu programa katılarak hayatını pozitif manada değiştirip geliştirebilen genci - ileri yaşlı birçok insana şahit olduk ve olmaya devam edeceğiz inşaallah. .

Derneğimizin; Rabb'imizin ilk emrini hedef alıp adını 'İKRA' (OKU! Alak 1) olarak belirlediğini bu rotada hızla ilerlediğini ve bu yolda öncü olduğunu sevinçle izlemekteyim. Rabbim kurucularından ve bu uğurda hizmet edenlerden ebeden razı olsun inşaallah.

**E.A.: Bildiğim kadarı ile siz de bir kitap kurdusunuz. (Bilyorum çünkü kardeşimsiniz ...) Kitap kurdu olarak günde kaç sayfa kitap okuyorsunuz ve bu minvalde listemizdeki kitaplardan hangisi sizi en çok etkiledi?**

Ş.A.Y.: Elimden geldiği kadar okumaya çalışan kurtlardanım :) Maalesef her gün okumayı hedeflediğim herhangi bir sayfa sayısı yok, fakat "Her gün en az 15 sayfa okuyacağım" diyerek verilmiş bir sözüm var. Minimize edersek en az 15 sayfayı garanti okuyorum diyebiliriz.

Listemizdeki kitaplara gelecek olursak: Efendimiz (s.a.v)'in ve sahabe-lerinin hayatını konu edinen kitaplar beni en çok etkileyen kitaplar arasındadır.

**E.A.: Kitap okuma listemizde hangi seviyedesiniz ve hangi kitabı okumaktasınız?**

Ş.A.Y.: Üzgün olmakla birlikte maalesef henüz 2. seviyedeyim. Fakat ne var ki sadece listemizdeki kitaplarla kalamıyorum. Farklı konuları ele alan, birbirleriyle karışmayacak tarzda olan 2 veya 3 kitabı birlikte okumaktan haz alıyorum bu da yavaş ilerlememe zemin hazırlıyor tabii ki.

Şu an yeni eğitim döneminin başlamış olması hasebiyle 2. seviyede Emine TAŞGETİREN hanımın 'ÇOCUKLA İLETİŞİM' adlı kitabını; Şehir dışına çıktığım ve uzunca bir yolun beni beklediğini düşünerek seçtiğim Nazan BEKİROĞLU hanımın 'YOL HALİ' adlı kitabını okumaktayım.

**E.A.: Derneğimizde ne zaman görev yapmaya başladınız ve göreviniz nedir?**

Ş.A.Y.: Derneğimizde sayın abim Erdoğan AYDIN vesilesiyle zaten bir ilişkim mevcuttu. Ancak tam olarak göreve başlamam 2011 Mayıs ayıdır. Güngören temsilciliğimizde hanımlar komisyonu başkanlığını yürütmekteyim.

**E.A.: Yeni dönemde ne gibi faaliyetler yapmayı planlıyorsunuz?**

Ş.A.Y.: Güngören Şube'mizde bayanlar olarak yeni bir yapılanma sürecinin içerisindeyiz. Her yeni yapılanma, zorluğu da ister istemez beraberinde getiriyor. Ancak "Zorlukla beraber kolaylık vardır. Evet, zorlukla beraber hükümünce bu süreci başarıyla atlatabileceğimiz kanaatindeyim.

Yaz döneminde birçoğunuzun da bildiği üzere hanım hocalarımız çocuklara yönelik Kur'an-ı Kerim dersleri verdi, mukabeleler yapıldı ve beraberinde düzenledikleri sosyal faaliyetlerle programlarını renklendirdiler. Benim hedefim de renkliliğin devamını üzerine odaklı. Bu dönemde yaş grubunu yükselterek hanımlara ve belki de çocuklarla da devam ederek Kur'an-ı Kerim dersleri, Tefsir dersleri, Sohbet programları ve beraberinde çeşitli sosyal faaliyetlerle aktif halde olmak istiyorum. Rabb'imizin izin verdiği imkan dahilinde ve inşaallah.



**E.A.: İkra Derneğimiz dışından farklı sosyal çalışmalarınız var mı?**

Ş.A.Y.: Elbette! Esenler Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü'nde altı senedir aktif haldeyim. Bini aşkın öğrencimizle çeşitli faaliyetlerle birlikte eğitim vermekteyiz. Aynı zamanda İzci Lideriyim. Bu Derneğimizde de çocuklarımızın her alanda yetişmeleri için çaba sarfetmekteyiz.

**E.A.: Maşallah, çok yoğun bir tempunuz var. Bu duruma eşiniz ne diyor? Sizi destekliyor mu?**

Ş.A.Y.: Estağfirullah, elimden geldigince yoğun tempoda olmayı seviyorum. Beni bilenler bilir boş kalmaktan hiçbir zaman haz etmedim, karakterimle örtüşmeyen şeylerden biridir bu.

Destek mevzusuna gelince; evliliğimizin 5. senesindeyiz elhamdulillah ve bir kere dahi bu yoğun tempomuzdan herhangi bir sıkıntı yaşamadık.

Hatta benim faallığım hasebiyle onda da pozitif ilerlemeler görmekten çok mesrurum. Buna binaen, eşimin destek veren bir tavır içerisinde olması beni şevklendiren sebeplerden birisidir. Sanırım onun desteği olmasa bu derece faal olamazdım. Rabb'im sevgili eşimden ebeden razı olur inşaallah.

**E.A.: Halkımızda okumaya yönelik bir çekingenlik var. Bunun nedenleri ne olabilir?**

Ş.A.Y.: Bir söz vardır: "SENDE O VAR BU VAR, FELAN DEDI VAR, FELAN ANLATTI VAR, PEKİ SENDE SENDEN NE VAR?" Belki biraz sert olacak ama; toplumumuz "SENDE O VAR BU VAR, FELAN DEDI VAR, FELAN ANLATTI VAR" kısmına yetişmeye çalışmaktan okumayı en son sıraya bırakıyor gibime geliyor. Gerçekten de öyle değil midir? Her şeye fırsat ve zaman buluruz da bir taate, ibadete ve okumaya fırsat bulamayız!

Kısacası; Toplumumuz büyükşehir

hayatında ruh ve beden uyumsuzluğu içerisinde!

**E.A.: Bu uyumsuzluğu aşmak için neler yapılabilir?**

Ş.A.Y.: İnsan, öncelikle KUL olduğunun idrakine varabilmelidir ki, sonrasında Rabb'imizin buyurduğu ilk emre (OKU!) itaat edebilsin. Bunun yanı sıra ailelerin de etken rolde olduklarını unutmamak lazım. Aile toplumun temelidir. "Eğitim anne dizinde başlar; her söylenen sözcük, çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır." Küçük yaşlarda, çocuklarımıza özel zaman ayırarak, onun ilgi düzeyi ve yaşına uygun öykü, masal kitaplarını okuyarak okumanın temellerini atabiliriz.

Değirmeye çalıştığım gibi, okuma alışkanlığının temeli aile içinde atılır ve devamı eğitim sisteminde öğretmenler tarafından öğrenciyi kazandırılır. Peki bütün bunları yapamadık, ne olacak? O zaman derneğimiz gibi eğitimi ve öğretimi hedef alan kurum ve kuruluşların programlarına katılacağız, onlara destek vereceğiz. Ailenin ve öğretmenlerin okumadaki rollerinin değeri ne derece büyük ise bu misyonu edinmiş kurumların rolleri de zannımca aynı derecede büyüktür.

**E.A.: Son olarak okurlarımıza iletmek istediğiniz bir şey var mı?**

Ş.A.Y.: Daha önce de belirttiğim gibi büyükşehir hayatında ruh ve beden uyumsuzluğunu değil de, ruh ve beden bütünlüğünü yakalamak uğrunda çaba sarfetmelerini diliyorum.

**E.A.: Bize ayırdığınız zaman için çok teşekkür ederim.**

Ş.A.Y.: Estağfirullah, asıl ben teşekkür ederim, sayın başkanım ve sevgili ağabeyciğim. Dua ile kalınız. Fie-manillahi!

**Röportaj: Erdoğan AYDIN**



# BİR YAZ KAMPINDA NELER YAPTIK



İKRA Bağcılar Şubesi olarak Şile-KARAKIRAZ köyünde güzel bir kamp programı geçirdik. Kamp için 16 Temmuz, Cumartesi akşamı 3 araba ile yola çıktık. Akşam namazını kamp yerine varmadan Karakiraz Köyü Camii'nde kıldık. Sonra yolumuza devam ettik ve ormanın denize doğru indiği güzel bir yamaçtaki kamp yerine ulaştık.

Etrafımızı saran ağaçların yaydığı nefis kokular, hemen alt tarafımızda denizin şırıltısı, kuşların cıvıltıları ve üzerimizde birer kandil gibi asılı duran ay ve yıldızlar. Böyle bir atmosferde yenilen akşam yemeği, içilen çaylar, tadına doyumaz sohbetler ve büyük şehrin curcunasından uzakta, sükunet içinde kılınan yatı namazı. Sonra gökyüzü yorgani altında tatlı bir uykuya dalış yada gecenin geç vakitlerine kadar devam eden tatlı sohbetler. Seherde kalkış ve uyanan yeryüzüyle birlikte Rabbin huzurunda kıyama duruş.

Sabah namazından sonra bazı arkadaşlar sabah koşusu yaptı. Kahvaltıdan sonra ise sahile indik ve bir müddet yüzdük. Sonra voleybol. Çay, sohbet, gezinti Ve öğlende



güzel bir mangal ziyafeti. Ve serbest saat. Kimi dinlendi, kimi yüzdü, kimi kitap okudu. Ve 17 Temmuz, Pazar akşamı. Dönüş vakti. Gelecek yıl tekrar buluşmak kararıyla.

İKRA Derneği olarak söylediğimiz bir şey var: "Biz okumayı ve eğitimi bildiğimiz gibi eğlenmeyi de biliriz." Hem de nezh bir ortamda, seviyeli bir şekilde ve eğlenirken de öğrenerek. Sizleri de İKRA'ya ve bu gezilerimize bekliyoruz.

# İKRA Bağcılar Hanımları Olarak Ramazan Ayında Yaptıklarımız

Haziran ayında ara verdiğimiz derslerimize ramazan ayı münasebeti ile mukabele yaparak tekrar başladık. Oldukça kalabalık ve feyizli olan cemaatimiz ile mübarek ramazan ayını birlikte yaşadık. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu ayda gerçek bir kardeşlik ve dayanışma içinde orucumuzu ifa ettik. Bir yandan mukabele dinledik, bir yandan cemaatle ortak hatimler okuduk. Yasin-i Şerifler, kelime-i tevhidler, zekâtlar, sadakalar, kumanyalar... cemaatle olunca hele bir de hocalarımızın içten, gönülden sohbet ve duaları bolunca bir ay bize rüya gibi geldi, her günümüz sevinç ve mutlulukla geçti.

Hatim günü dua yapıldığında kalplerimiz daralarak ağladık, ağladık... yaptığımız bunca güzellikleri az gördük.

"Bir daha ramazan ayına ulaşabilecek miyiz?", "Rabbim bizden razı kaldı mı?", "Bunca güzel ve belki de bir daha gelmeyecek zamanları nasıl daha güzel doldurabilir, değerlendirebiliriz?" diye pişmanlık içinde, ağlaya ağlaya, amin amin amin dedik ve güzel kardeşlerimiz, hayırlı cemaatimizle 06 Ekim Perşembe günü saat 13.00'de buluşmak üzere vedalaşarak ayrıldık.

Her günümüzü ramazan günü bilmek, nefsimizi terbiye etmek ve bir daha bu sağlık, bu nimet elimize geçmeyebilir düşüncesinden hiç ayrılmadan ömrümüzü ramazan bilinciyle geçirebilmek için haydi hanımlar yine ve yeniden İKRA BAĞCILAR ŞUBESİNE...

Kalpleri elinde tutan ve bizi hayra sevk eden Rabbimize hamd olsun, ilim meclisinden ve ilmiyle amel oluşturan bir an ayırmasın...

Allah'a emanet olun, hayırdan kalın, hayırla kalın...

İKRA DERNEĞİ  
Bağcılar Hanımlar Komisyonu

## NENEHATUN'DA İFTAR BEREKETİ

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizleri bereketiyle donatan Ramazan ayını daha bir bereketle idrak etmek için İKRA Nenehatun Şubemizde iftar programı düzenledik. Elhamdülillah sevdiğimiz ve bizi seven dostlarımızdan imkan bulanlar programa iştirak ettiler. Umduğumuzdan daha bir kalabalık geçen programımıza gelen tüm misafirlerimize ve gelmek isteyip de gelemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ederiz.

"Bir kimse, bu ayda bir oruçluya iftar verirse günahları af olur. O oruçlunun sevabı kadar ona sevab verilir" (Beyhaki).

İnşallah bu sevabı kazananlardan olmuştuzdur. AMİN

## SABAHIN BEREKETİ KURAN ZİYAFETİ

"Kim Kur'an'dan bir ayet dinlerse, dinlediği ayet onun için (dünyada ve ahirette) nur olur" (Darimi2/444). "Şüphesiz Kur'an'ı okuyana bir sevap, onu dinleyene iki sevap vardır." (Darimi2/444)

Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Öyleyse Müslümana buna göre hareket etmek düşer. Biz de güzel Kur'an'ımızı, güzel okuyan birinden dinlemek için 25.09.2011 Pazar sabahı Nenehatun Şubesi olarak soluğu Sümbül Sinan Efendi Camii'nde aldık. Güne sabahın ve Kur'an'ın bereketiyle başlamak ve hadisi şeriflerdeki müjdelere nail olmak için... Sabah namazından sonra kısa bir sohbet, ardından Hafız Mehmet Bilir'in o güzel kıraatıyla Kur'an ziyafeti. Hocanın öyle güzel tilaveti var ki, onu dinlerken Kur'an okumasını bilenler Kur'an okumak, bilmeyenler ise öğrenmek ister. Allah Kur'an'ı, gönüllerimizde yanan ve yolumuzu aydınlatan bir nur kılsın. Amin!



## TAKDİRİ HAK EDİYORLAR

Dünya genelinde çok çeşitli kurum ve kuruluşlar kadınların karşılaştığı sorunların ve ayrımlıkların giderilmesi için çalışmalar yapıyor. İKRA derneği ise kadınlarımızın daha fazla sosyal çalışma yapabilmesi için imkan sağlıyor. İKRA Nenehatun Şubesindeki hanım kardeşlerimiz de bu imkanlar çerçevesinde güzel çalışmalar yaptılar.

Kitap okuma oranının oldukça düşük olduğu ülkemizde, Derneğimizin de ana gayesi olan kitap okumayı yaygınlaştırmak için Şubemizde seminerler düzenlediler. Yaptıkları diğer faaliyetlerle çok yoğun ve dolu dolu bir yaz dönemi geçirdiler: Hanımlara Kur'an öğretilmesi, kız çocuklarımıza yönelik yine Kur'an dersi, hanımlar arası kompozisyon yarışması, dereceye girenlere ödül verilmesi, faaliyetlere katılan hanımlar ile sabah kahvaltısı, ramazanda hanımlara iftar programı ve yine ramazanda öğleden sonra adeta Derneğimizde tıklım tıklım dolu olarak yapılan mukabele programı gibi.

Biz yönetim olarak hanım kardeşlerimizin yaptıkları çalışmalarla iftihar ediyoruz. Rabbimiz yar ve yardımcılar olsun.

**Nenehatun Şubemizde  
salı ve perşembe  
günleri öğleden sonra  
hanımlara yönelik çalışmalar  
devam ediyor, tüm hanım  
kardeşlerimiz davetlidir.**



# YENİ GÖZBEBEĞİMİZDE İFTAR



*Bir Ramazan ayını daha idrak ettik. Rabbimiz bizi bir kere daha lütfuyla keremlendirdi. Bunun için O'na ne kadar şükretsek azdır.*



Geride bıraktığımız ramazan ayında mutluluğumuza mutluluk, neşemize neşe katan durum ise yeni göz bebeğimiz İKRA Derneği Esenyurt Şubemizde İKRA ailesi olarak iftar yapmak oldu. Bu iftar vesilesiyle aramıza yeni katılan arkadaşları görmek, onlarla hasbihal etmek ve açılan şubemiz ile kitap okuyan insanlarımızın sayısının artması bizi ayrıca sevindirdi. İftardan sonra sevgili büyüğümüz, kurucu başkanımız Emin Atalay hocamız yaptığı selamlaşma konuşmasında hem Esenyurt'ta,

yeni biri şubede yeni dostlarla bir arada olmadan duyduğu mutluluğu ifade etti, hem de bu güzel çalışmanın aralıksız ve gelişerek yürümesi için sergilememiz gereken gayret ve fedakârlığa dikkat çekti.

Bu güzel iftar programını organize eden ayrıca Esenyurt Şubesinin faaliyete geçmesinde büyük emeği olan Oktay Kaymakçı kardeşimize ve ona yardımcı olan dernekteki diğer bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve daha nice iftarlarda buluşmak temennisiyle

ALLAH (CC) yar ve yardımcısı olsun diyoruz. Amin

## **Faaliyetler Tüm Hızıyla Devam Ediyor**

Esenyurt Şubemiz her cuma akşamı saat 21:00' de ilim sohbetleri devam ediyor. Genele açık bu sohbetlere siz değerli dostları da bekliyoruz. Güzel insanların bulunduğu, hayırlı şeylerin konuşulduğu bu sohbetlere siz değerli dostlarımızı da bekliyoruz. Bilmediklerimizi öğrenmek, öğrendiklerimizi yaşamak dilek ve dualarıyla.

Şubemizde her akşam saat: 21.00 - 22.00 arası ve hafta sonları da 18.00-20.00 da isteyenlere Kur'an dersi verilmektedir.

Hanım kardeşlerimiz de cuma günleri saat: 13.30-15.00 arası sohbet düzenlemektedir. Bu sohbetlere de bütün hanım kardeşlerimizi bekliyoruz. Bir sonraki sayıda yeni haberlerle yeniden birlikte olmak dileğiyle.

# GÖKÇE

## KUYUMCULUK

*Sefer GÖKÇE*



Merkez Mah. İstanbul Cad. No: 10/B Bağcılar/İSTANBUL  
Tel: 0212 462 84 27 - 462 83 42 sefergokce@hotmail.com

# ULUÇ KAFETERYA

Size Sağlıklı Ürünler Sunar



ULUÇ  
KAFETERYA



• Ciğer • Döner • Kahvaltı • Tost • Sosis • Goralı • Hamburger

Evlere ve İşyerlerine Paket Servis Yapılır.



433 30 06

Çınar Mah. İstanbul Cad. No: 13/B Bağcılar / İST. ( Akbank Karşısı )