



İKRA

İlim kültür
ve rahmet
derneği
bülteni
ÜCRETSİZDİR

• Yıl: 4 • Sayı:17 • Nisan - Mayıs - Haziran 2011 www.ikraderneği.com

Sünneti Doğru Anlamak



"Yaşayan Örnekler"
Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK



"Motivasyon Semineri"
Prof. Dr. Faruk BEŞER



"Kitapla hayatı değişenler"
AYDIN GÜRBÜZ

DİRE

ÜNALMAKİNA

KONFEKSİYON ÜTÜ MAKİNALARI SANAYİ



Kendinden Kazanlı
Tek ve Çift Ünlü
Geniş Paskata



Elektrik İzolantlı
Isı Rezistansız
Geniş Paskata



Elektrikli Ünlü



Motorlu Ünlü



Geniş Paskata



2-1-1-10 Mini Kazanlı



Geniş Paskata

Çınar Mahallesi 13. Sokak No: 18 BAĞCILAR/İSTANBUL Tel: (212) 569 39 85 Fax: (212) 562 54 72 GSM: (0532) 343 61 94

BURAK KİTABEVİ

- * Dini Yayınlar
- * Hac Malzemeleri
- * Kırtasiye

burakitapevi@windowslive.com

Muharrem ALTUN

Demirkapı Mh. Bağcılar Asfaltı
Ateştuğla Mevkii
No:5/B Bağcılar/İstanbul
Gsm: (0532) 473 70 25

METİN EMLAK

Gayrimenkul Danışmanlığı - Arsa Daire - Dükkan
Bina Her Türü Yeriniz Değerinde Alınır - Satılır.



Metin BAKİREL
metin_bakirel@hotmail.com

Nenehatun Mah. 175. Sk. No: 22/B Esenler / İSTANBUL
Tel: 0212 568 63 40 Gsm: 0535 278 14 50

DH DÜRÜMEVİ HÜNKARIM
Adana - Urfa - Kuzu Şiş - Ezmeli Patlıcanlı - Karışık - Kanat
Online Sipariş
www.durumcuhunkarim.com
Ev ve İşyerlerine Paket Servisimiz Vardır.
508 74 36
508 74 30
Fatih Mah. Fatih Cad. No:8 Üçyüzlü - Esenler / İST.



Mengenerler®

ekmek & pasta & baklava
www.mengenerler.com.tr

Dironi
Cafe - Pasta - Restaurant



Fatih Mahallesi 206.Sokak
No:1 Esenler / İSTANBUL
(Üçyüzlü Polis Karakolu Karşısı)

Bülent & Önder Yılmaz
MENGENE

Tel. : (0212) 569 99 42
Fax : (0212) 647 12 94
Gsm: (0534) 298 53 61

Bâbu's-selâm

SÜNNET VE BİZ

Allah'ın (cc) beğendiği ve razı olduğu müslümanlardan olmak hepimizin ortak hedefidir. Bu hedefe ulaşmak için hepimiz çalışmaktayız. Bizi seven, bize acayan ve bize merhamet eden Rabbimiz; kendisinin memnun olacağı Müslümanlara rehber, önder, lider, örnek olması için Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.)'i bize hayatımızın mihenk taşı, şaşırmışlarımızın yol göstericisi, aklı karışmışlarımızın akıl hocası olarak göndermiştir. Bu mümtaz ve eşsiz örneğin hayatımıza aktarılabilmesi için yapılması gereken O'nu (S.A.V.) çok iyi tanımaktır. Tanımak için bilmek, bilmek için de okumak gerekir.

Bizler müslümanlar olarak Hz. Peygamber Efendimizin hayatını ve O'nun sünnetini (söz, fiil ve takrirlerini) bizzat Kur'an'dan ve O'nun tarihçe-i hayatından okumalıyız. Bu okumalarımız; O'nu tanımak, O'nu anlamak ve O'nun yolunu kendimize yol edinmek için olmalı.

Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat olarak bu yolda ne kadar mesafe aldığımızı dair bilgi ve belgeler tarih içerisinde yazılmış çok değerli kitaplarda mevcuttur. Bizler; yaşadığımız çağda dünya Müslüman nüfusunun büyük çoğunluğunun, görüşlerini kendilerine rehber edindiği İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretlerinin şu görüşünü kendimize rehber edinmişizdir:

"Biz önce Allah'ın kitabında olanı alırız. Onda bulamazsak Hz. Peygamber'in sünnetine bakarız. Orada da bir şey bulamazsak ashabın ittifağını benimseriz, ihtilâf etmişlerse dilediğimizin görüşünü alırız. Başkalarının görüşlerini onlara tercih etmeyiz. Ancak Hasan-ı Basrî, İbrâhim en-Nehaî, Saîd b. Müseyyeb gibi tâbiin âlimlerine gelince onların icthadlarına bağlı kalmayız. Onlar gibi biz de icthadda bulunuruz. Aralarında müşterek illet bulununca bir hükmü diğerine kıyas ederiz. Bizim kanaatimiz ve ulaşabildiğimiz en güzel görüş budur. Bundan daha iyisini bulan olursa şüphe yok ki doğru olan onun görüşüdür." (T.D.V. İslam Ansiklopedisi 10.Cilt S.134-135)

Bu görüşten hareketle şunu söylemek yanlış olmayacaktır sanırım. Bizler Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat olarak nasrlara bakarken kendi fikrimizi desteklemek, kendi düşüncemizi nasrlara söyletmek şeklinde değil, nasrlar doğrultusunda hayatımızı şekillendirmek düşüncesindeyiz.

Bunu gerçekleştirirken de Allah'ın bize lutfettiği ve vahye muhatap kıldığı "akıl" nimetini de dışlamıyoruz. Çünkü akıl olmazsa vahiy kendine muhatap bulamaz.

Dikkat edilmesi gereken konu ise şudur. Bu güne kadar, sebebi her ne olursa olsun okuyamadığımız için bize ezberletilenle yetinerek günlük hayatımızı yaşamaktaydık. Ancak günümüz imkanları çerçevesinde bizler; istediğimiz kaynaklara çok daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde ulaşabiliriz. Bu sebeple dışlayıcı, ayrıştırıcı ve yok sayıcı bir şekilde olaylara ve fikirlere bakma yerine, birleştirici, bütünleştirici ve karıştırdakini de anlama şeklinde bir tavır ortaya koymalıyız düşüncesindeyim.

Çünkü hepimizin istediği Hz.Peygambere layık ümmet olmağdır.

Mehmet ÇELİK

İKRA Yayın Kurulu Başkanı



Sayı: 17 Nisan - Mayıs - Haziran 2011

Bu yayın İlim, Kültür ve Rahmet (İKRA) Derneği Bültenidir. 3 ayda bir yayınlanır. Ücretsizdir.

İlim, Kültür ve Rahmet (İKRA) Derneği adına Sahibi ve Sorumlu Müdürü

Av. Emin Atalay

Yayın Kurulu

Mehmet Çelik - Halil Kendir
Ümit Almacı - Erdoğan Aydın
Cengiz Boztepe - Metin Bakirel
Vural Erce - Zeynel Toğ
Hüseyin Kaygalkal - İlhan Uluç

Reklam

Nurullah Gökçe Gsm: 0532 336 65 75

Sekreteryası

Vural Erce

Basıldığı Yer

Dergah Ofset

0212 489 33 33

Baskı Öncesi Hazırlık

Platin Ajans

0212 489 33 33

Adres

Çınar Mh. 5/2 Sk. No. 8 Bağcılar / İSTANBUL
Tel: 434 04 87 - 562 54 44

www.ikraderneği.com

Dergimiz Bağcılar Basın Savcılığının 2007/24 sayılı evrak bilgileriyle basılmaktadır.

Dergimiz bu sayıda 5.000 Adet basılmıştır.

İÇİNDEKİLER

03

Kitap Tanıtımı
SÜNNETİ
INKAR FITNESİ



12

Yaşayan Örnekler
PROF. DR. RAŞİT KÜÇÜK

15

İlim ve Alim
Büyük İmam
EBU HANİFE (r.a.)



18

Motivasyon Semineri
Prof. Dr. Faruk BEŞER

20

Kitapla Hayatı
Değişenler
AYDIN GÜRBÜZ



25

Şubelerden
Haberler / TUNA
HAYATA DOĞRU
AÇIDAN BAKABİLMEK

26

Şubelerden
Haberler / ESENLER
MEVLİD
KANDİLİ PROGRAMI



30

Merkezden
Haberler
"İKRA DERNEĞİ"
BULUŞMASI

- 4 Ehl-i Sünneti Nasıl Anlamalıyız? Abdulgafur LEVENT
8 Sünneti Nasıl Anlayalım? Mehmet ÇELİK
22 Şubelerden Haberler / Nenehatun
27 Şubelerden Haberler / Esenler
31 Şubelerden Haberler / Güngören

- 6 Sünnetsiz İslam Arayışları Ahmet YAPICI
9 Sünnetsiz İslam Yaşanır Mı Dr. Ahmet EFE
24 Şubelerden Haberler / Tuna
28 Şubelerden Haberler / Bağcılar
32 Kitapla Hayatı Değişenler / Tenzile Bildik



→ KİTAP TANITIMI / Halil KENDİR

SÜNNETİ İNKAR FITNESİ



Sünnet, Kur'an'ın hayata aktarılışının, teoriden pratiğe geçişinin yolu ve klavuzudur diyebiliriz. Peygamber Efendimizin (SAV) sünneti dikkate alınmadan, sadece Kur'an'a dayandırılan İslam, insanları dünyaya ve ahiret hayatını düzenleyen bir yaşam nizamı olmaktan çok, bir felsefi düşünce olurdu. Sünneti inkar edenlerin hedefleri de, İslam'ı bir hayat nizamı olmaktan çıkıp, bir felsefi akıma dönüştürmek olsa gerekirdi. Yani dünyadan elini eteğini çekmiş, muharref bir din haline getirmek.

İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren, Kur'an'ın hükümlerini ortadan kaldırmak isteyenlerin ortak hedefi Hz. Peygamberin (SAV) sünnetine saldırmak olmuştur. Çünkü sünnet olmadan ne Kur'an'ın emri olan namazı nasıl kılacağımızı, ne haccı nasıl edeceğimizi, ne de nasıl ve ne oranda zekat vereceğimizi bilebiliriz. Bu yüzden sünnet, tarih boyunca İslam ve Kur'an düşmanlarının hücumuna maruz kalmıştır. Maalesef bu konuda bazı Müslümanların da akları karşılamaya muvaffak olmuşlar ve onları, kendi emellerine hizmet eden bir yola sokmuşlardır.

Sünneti inkar için pek çok bahane ileri sürülmüştür. Bu bahanelerden en şaşırtıcı olanı ise "Kur'an bize yeter" iddiasıdır. Çünkü Kur'an, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde Hz. Peygambere itaat etmeyi ve ona tabi olmayı emreder. Bu nedenle Kur'an'ın çok sayıda ayetini inkar etmeden, Hz. Peygamberin sünnetini inkar etmeye imkan yoktur. Bir başka ifadeyle, sünneti inkar edenler, zaten Kur'an'ı da inkar etmiş olmaktadır.

Yüce Rabbimiz, Peygambere itaat etmenin Kendisine itaat etmek olduğunu bildiriyor: "Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirse, biz seni onlara bekçi olarak göndermedik." (Nisâ suresi: 80).

Hatta yüce Rabbimiz, kendisini sevmeyi, Peygambere itaat etme şartına bağlıyor: "**De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok merhametli ve bağışlayıcıdır. De ki: Allah'a ve Peygamber'e itaat edin! Eğer dönerlerse muhakkak ki Allah, kâfirleri sevmez.**" (Âl-i İmrân suresi: 31-32).

İtaatten yüz çevirenlerin amellerinin ise boşa gideceğini ihtar ediyor: "**Ey iman edenler! Allah'a itaat edin! Peygambere de itaat edin! Ta ki amellerinizi boşa çıkarmayın!**" (Muhammed suresi: 33).

Peki Hz. Peygamberin söyledikleri konusunda dikkatli olmamız gerekir mi, bazı şeyleri de kendinden söylemiş olabilir mi? Hayır, Yüce Rabbimiz garanti veriyor: "**O, bize istinâden bazı sözler uydurmaya kalkışsaydı, elbette biz onu bundan dolayı kuvvetle yakalardık. Sonra da onun şah damarını keser atardık. O vakit sizden hiçbiriniz ona şiper de olamazdınız.**" (Hakka suresi: 44-47).

Aksine Yüce Rabbimiz, hiçbir sınırlama ve çekince getirmeden Peygamberini bizlere tabi olunacak en güzel örnek olarak sunuyor: "**Andolsun Allah'ın Peygamberinde sizin için, Allah'ı ve ahireti arzu eden ve Allah'ı çok anan kimseler için (uyulacak) en güzel bir örnek vardır.**" (Ahzap suresi: 21).

Ayetin ifadesinin herhangi bir hususla sınırlandırılmaması, Allah Resül'nün hemen her konuda insanlık için örnek alınması gereken bir rehber olduğuna işaret etmektedir.

Hz. Peygamberi örnek almanın ve sünnetine tabi olmanın ise O'nun hayatıyla sınırlı olduğunu iddia etmeye imkan yoktur. Gerçek Kur'an ayetleri, gerekse ümmetin uygulaması buna engeldir.

O halde nasıl oluyor da, Hz. Peygamberin sünnetine tabi olmanın şart olmadığı ve sünnetin dinde delil teşkil etmediği ileri sürülebilir? Ve nasıl oluyor da bu, "Kur'an bize yeter" sloganıyla yapılabiliyor? Ve yine nasıl oluyor da bazı Müslümanlar buna kanaatliyor?

Sünnet nedir? Sünneti inkar fitnesi ne zaman başladı? Sünneti kimler niçin inkar ediyor?.. İsmail Mutlu tarafından kaleme alınan, Mutlu Yayınları tarafından neşredilen ve Derneğimizin kitap okuma programının 2. sınıfında da yer alan "Sünneti İnkâr Fitnessi" bu soruların cevabını bulmada sizlere yardımcı olabilir.



EHL-İ SÜNNETİ NASIL ANLAMALIYIZ?

Hak ile batılın, doğru ile yanlışın, temiz ile kirlinin, iyi niyetli ile kötü niyetlinin, islah edenle ifsat edenin, iç içe ve karmakarışık olduğu garip bir dönemde yaşamaktayız. Dünyaya ve ahiret saadetini temin eden Yüce İslam dinini öğrenmek-öğretmek, anlamak-anlatmak hususunda yazılmış eserleri okurken çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Din adına konuşanları dinlerken, Kur'an ve Sünnete muvafık mı yoksa kendi arzu ve hevesleri doğrultusunda isabetsiz, mesnetsiz yorumları din diye, inanç diye pazarlamaya, taraftar toplamaya çalışan bir kimseymi olduğuna da çok dikkat edilmesi gereken en elzem hususlardandır. Dinimizi öğrendiğimiz kimseyi, dinimizi kimden aldığımız şahsiyeti en ince detayına varıncaya kadar tanımalıyız, bilmeliyiz. İmam Malik şöyle demiştir: *"Bu ilim dindir; binaenaleyh dininizi kimden aldığınıza dikkat edin! Vallahi ben şu direklerin yanında, Resulüallah (s.a.v.) şöyle buyurdu, diyen yetmiş kişiye yetiştim. Fakat onlardan hiçbir şey almadım. Hâlbuki bu zevatın her biri kendisine beytülmal güvenilecek kadar emin insanlardı. Onlardan hadis almayı benim sebebi, hadis ilmine ehil olmamalıdır."*⁽¹⁾

Günümüzde din adına konuşan yahut yazan bir kısım kardaşlarımız, hakkını ve haddini aşarak, ifrata varacak derecede, Müslümanlığı ve dinimize hizmetini (zahiren) tesellenmiş olan zevat-ı kirami çok rahat bir şekilde t'ân edilmektedirler. Bu tür söylem ve davranışlar İslam'a hizmetten uzak ve ince anlayıştan beridir. Rahmet Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: **"Hiç kimse, bir başkasına fâsik veya kâfir demesin. Şayet itham altında bırakılan kişide bu sıfatlar yoksa o söz onu söyle-**

yene döner."⁽²⁾ Münkire mümin demeyeceğiz elbette. Bunun yanında hayatını bu dine vakfetmiş, gecesini gündüzünü ilme, bilime vermiş âlimlerimiz hususunda da hem hakkımızı hem de haddimizi bileceğiz. Hâlbuki Müslümanlar olarak birbirimizi sevmeye, birbirimize saygı duymaya, birleştirici olmaya, bir vücut gibi olmak zorundayız.

Yüce İslâm dini, tevhid dinidir. Tevhid, Allah'ı zatında, sıfatlarında, fiillerinde bir kabul etmek, onu yegâne tapınan varlık olarak tanımak demektir. Bu anlayış ırk, dil, bölge gibi farklılıklara rağmen bütün Müslümanları birlik ve beraberlik içinde tutan bir çatı işlevi de görmektedir. Dinimizde Müslümanların birlik ve bütünlüğünü bozan her türlü sosyal parçalanmalar ve bu sonuca götüren fikir ayrılıkları yasaklanmıştır. Şu ayetler bu hususu vurgulamaktadır:

"Hepiniz Allah'ın ipine (dinine, kitabına) sınıksız sarılın, parçalanıp ayrılmayın"⁽³⁾ **"Allah'a ve Resulü'ne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin, aksi takdirde zaafa düşer, kuvvet ve devletinizi elden kaçırsınız"**⁽⁴⁾ Fikir ayrılıkları her ne-

Ehl-i sünnet dinî literatürde, dini anlama ve yaşamada Allah'ın kitabını ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in sünnetini rehber edinen ve sahabenin yolunu izleyen ümmet çoğunluğu anlamında kullanılan bir terim olmuştur

kadar tabii ve kağıılmaz ise de, bu serbesti, Müslümanların bölünmesine yol açmama şartı ile sınırlıdır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: **"Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp dağılanlar gibi olmayın"**⁽⁵⁾ Ayete göre sosyal anlamdaki parçalanmanın yanı sıra, hakkında apaçık ayet ve deliller bulunan iman esaslarının, İslâm'ın şartlarının ve farz veya haram oluşu kesin delille sabit olmuş diğer dinî hükümlerin Müslümanlar arasında çekişme konusu yapılması caiz değildir. Bilindiği gibi Hz. Peygamber'in vefatından sonra Müslümanlar arasında ortaya çıkan ihtilafların bir kısmı siyasi bir kısmı da fikrî sebeplere dayanıyordu. Ancak siyasi nitelikli ihtilaflar da zamanla fikrî ve dinî şekillere bürünmüş ve akaid sahasını ilgilendiren meseleler arasına girmiştir. Böylece daha ilk dönemlerde Haridîlik ve Şia gibi siyasi-itikadi mezhepler ile Mu'tezile ve Mürüce gibi çeşitli itikadî mezhepler ortaya çıkmıştır. İtikadî alanda ortaya çıkan mezhepler daha çok tevhid, kader, iman-amel ilişkisi gibi temel konular çerçevesinde Allah'ın sıfatları, müteşâbih ayetlerin anlaşılması, ru'yetullah, Allah'ın iradesi, amelîn imandan bir cüz olup olmaması gibi konularda farklı görüşler ileri sürmüştür.

Hz. Peygamber bir hadislerinde Yahudilerin yetmiş bir, Hıristiyanların yetmiş iki fırkaya ayrıldığını, kendi ümmetinin yetmiş üç fırkaya ayrılacağını, bunlardan birinin kurtuluşta, diğerlerinin ateşte olacağını belirtmiş, kurtuluşta erenlerin kimler olacağı sorusuna **"Benim ve ashabımın yolunu izleyenler"**⁽⁶⁾ cevabını vermiştir. Hadiste bir isimlendirmeden ve belirlemeden ziyade Müslümanların ayrılık ve çekişmeye düşmesi halinde bundan herkesin zarar göreceğine işaret vardır. Ancak hadis-

te geçen "kurtuluşta erenler" ve "ateşte olanlar" ayrımı göz önünde bulundurularak bütün mezhepler kendilerinin "kurtuluşta eren grup" yani "firka-i nâciye" olduğunu iddia etmiştir. Kur'an'da **"Her firka kendi görüşünden memnuniyet duymaktadır"**⁽⁷⁾ şeklinde de anlaşılan ayetlerin işaret ettiği olgu çerçevesinde her grup kendini doğru yolda göreyerek "hak ehlî" olarak nitelendirmiş, muhaliflerinin ise sonradan ortaya çıkan bidat grupları olduğunu savunmuştur. Bu çerçevede Ehl-i sünnet âlimleri de, mezheplerini Ehl-i sünnet ve Ehl-i bid'at olmak üzere ikiye ayırarak incelemiştir.

Ehl-i sünnet dinî literatürde, dini anlama ve yaşamada Allah'ın kitabını ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in sünnetini rehber edinen ve sahabenin yolunu izleyen ümmet çoğunluğu anlamında kullanılan bir terim olmuştur. Bu grup mensupları sünnete bağlı oldukları ve cemaat ruhundan ayrılmadıkları düşüncesiyle kendilerini "Ehl-i sünnet ve'l-cemaat" adıyla da anmış, "ehl-i hak" terimini de çoğunlukla Ehl-i sünnet anlamına kullanmıştır. Erken dönem hadis kaynaklarında Ehl-i sünnet tabiri görülmekle birlikte sünnet ve cemaat kelimelerine rastlanmaktadır. Ehl-i sünnet de, hadiste geçen "kurtuluşta erenler" ifadesinden hareketle kendisini "firka-i nâciye" olarak nitelendirmiştir. Ehl-i sünnet, Allah'ın zâtı, sıfatları, âlemin yaratılışı, kader, Peygamberlik, mücize ve keramet, şefa'at, haşir ve ahiret gibi İslâm akaidinin bir çok konusunda fikir birliği içinde olmakla beraber, bu konuların detaylarında, izah ve yorumlarında farklı görüşlere de sahip olmuş, bu sebeple kendi arasında, Selefiyye, Mâtürîdiyye ve Eş'ariyye olmak üzere üçe ayrılmıştır. Selefiyye'ye "Ehl-i sünnet-i hâssa", Mâtürîdiyye ve Eş'ariyye'ye "Ehl-i sünnet-i âmme" denildiği de olur. Ehl-i sünnet'in üç mezhebi arasındaki görüş ayrılıkları Ehl-i sünnet'in temel prensiplerini oluşturan çerçeveyi ihlâl etmeyen sınırlar içinde kalmıştır. Bugün dünya müslümanlarının % 90'dan fazlası Ehl-i sünnet anlayışına bağ-

lıdır. Ebû Hanife, Hz. Alî'nin Hâridîler'e karşı takındığı tavırla büyük günah işleyen mümin olduğuna işaret etmesini dikkate alarak onu Ehl-i sünnet'in öncüsü saymıştır. Ömer b. Abdülaziz Müslümanları, her türlü hatadan uzak bulunan Hz. Peygamber (s.a.v.)'in sünnetine davet etmek suretiyle bid'atçı görüşlerden sakındırması, itikadî konularda tartışmalara girişmeyen ashabın yolunu tavsiye etmiş, ayrıca her şeyin ilâhî irade çerçevesinde cereyan ettiğine inanarak kadere iman noktasında teslimiyet gösterilmesini gerekli görmüştür. Başlangıç dönemi Ehl-i sünnet sisteminin şekillenmesinde önemli rol oynayan âlimlerin başında Hasan-ı Basrî gelir. Hasan-ı Basrî Müslümanların mevcut yönetime isyan etmelerini doğru bulmamış, halkı fitneden uzak tutmaya ve cemaat şuurunu geliştirmeye çalışmış, bu sebeple Emevîler'in uygulamalarını gerektiğinde ağır bir dille eleştirmesine rağmen onları Hulefa-yi Râşidîn'den sonra meşru idareler olarak kabul edip Ehl-i sünnet'in konuyla ilgili ilk habercisi rolünü oynamıştır.

Allah tarafından vazedilmiş olan dinî hükümlerin doğru anlaşılması Allah'ın muradını tesbit etmekle mümkündür. Allah, kullarına iletilmesini dilediği şeyleri vahiy yoluyla Peygamberine bildirmiş, vahiyi açıklayıp uygulama görevini de ona vermiştir. Son Peygamberin tebligat ve uygulamalarının ilk muhatapları sahabe topluluğu olduğundan İslâm'ın temel konularında onların anlayış, uygulama ve rivayetleri Allah'ın muradına ve Peygamber'in sünnetine uygun düşen bir yol olarak kabul edilmelidir. Bu sebeple Müslüman çoğunluk daima bu yolu takip etmeye çalışmıştır. Ehl-i sünnet âlimlerine göre naslardan isabetli hükümler çıkarılmak ve ihtilaflı konuların çözümüne ulaşabilmek için anlamlı açık olan muhkem ayetlerden hareket etmek, sahih hadislerin beyanlarını dikkate almak, nasları bütünlük içinde anlamaya çalışmak, nakli ve akli bir zaruret bulunmadıkça nasların zahiriine bağlı kalıp akli nakle tâbi kıl-

mak gerekir. Nas bulunmayan konularda ise aklin temel ilkelere başvurularak Kur'an'ın genel muhtevasına ve özüne uygun bir şekilde icthad etmek lâzımdır. Ancak nasın bulunduğu konularda ve dinin temel esaslarını belirlemede akla bağımsız yetki verilemez.

Ehl-i bid'at kelimesi, sözlükte "dinle ilgili yeni görüş ve davranışları benimseyenler" anlamına gelirken, Ehl-i sünnet âlimlerinin literatürde, akaid sahasında Hz. Peygamber'in ve ashabının sünnetini terk ederek, onların izledikleri yoldan ayrılarak, İslâm ümmetinin çoğunluğunu yani ana gövdesini oluşturan Ehl-i sünnet'e muhalif eden mezhep ve grupları anlamında kullanılmıştır. Ehl-i sünnet âlimleri Galiyye, Bâtriyeye, Yezidiyye gibi ehl-i bidat sayılan mezheplerin bir kısmını, görüşleri itibarıyla İslâm ve iman çerçevesinin dışında gördükleri için; Hâridiyye, Mu'tezile ve Şia gibi diğer bir kısmını da İslâm dairesi içinde ve İslâm ümmetine mensup yani ehl-i kiblede görmekte birlikte sünnete ve çoğunluğun genel kabul ve çizgisine aykırı bir yol izlemeleri sebebiyle eleştirmişlerdir.

"Hiç şüphesiz en doğru söz Allah'ın sözüdür. En hayırlı yol ise Muhammed (s.a.v.)'in yoludur. En kötü işler sonradan uydurulanlardır. Sonradan uydurulan her şey bidattir. Her bidat sapıklıktır. Her sapıklık ta ateştedir."⁽⁸⁾ Kıyametin kopacağı vakte kadar hidayet üzere olan ve hakka sınıksız sarılan bir kesim var olma devam edecektir. Yüce Allah kıyamete kadar varlığını, saflığını, her alanda temizliğini koruyan, muhafaza eden bu zümreye bizleri mülhak kılsın. Amin!

KAYNAKÇA

- 1- Müslim C1, S39
- 2- Buhârî, Edep 44
- 3- AH İmran 3/103
- 4- Enfal 8/46
- 5- AH İmran 3/105
- 6- Ebu Davut, Sünnet, 1
İbn Mace, Fiten 17
- 7- Müminün 23/53
- 8- İbn Mace, Tirmizî, Ebu Davut, Nesei



SÜNNETSİZ İSLAM ARAYIŞLARI

Peygamberimiz(as.) Sahabe-i Kiram'dan Muaz bin Cebel(r.a.)'i Yemen'e vali olarak göndermeye karar verir. Hz. Muaz'ı Yemen'e yolu edeceği zaman ona,

- Sana bir dava geldiği vakit ne ile hüküm vereceksin? diye sorar.

Hz. Muaz(r.a.),

- Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim, der.

Peygamberimiz(as.),

- Kur'an'da o konuda bir hüküm bulamazsan ne yapacaksın? diye sorar.

Hz. Muaz(r.a.),

- Resulullah'ın sünnetiyle hükmedeceğim! diye cevap verir.

Peygamberimiz(as.),

- Kur'an'da ve Sünnet'te de bulamazsan, diye sorunca Muaz(r.a.) şöyle cevap verir:

- Kendi içtihadıyla hüküm vereceğim.

Hz. Muaz(r.a.) der ki:

- Bu cevabım üzerine Resulullah(as.) memnun kaldı ve göğsüme eliyle vurup:

- Allah'ın Resulü'nün elçisini, Allah'ın Resulü'nü memnun edecek şekilde başarılı kılan Allah'a hamdolsun! buyurdu.¹

Yukarıdaki hadis-i şerifte Müslümanların düşünce, söz ve davranışlarında belirleyici olan üç ilkedен bahsediliyor. Bunlar Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin sünneti ve bu ikisi çerçevesinde zaman ve şartlara göre âlimlerce oluşturulan içtihatlar(hükümler)dir.

1 Ebu Davud, Akdiye, 11; Tirmizi, Ahkam, 3.

Allah'ın gönderdiği son ilahî kitap olan Kur'an-ı Kerim, Allah tarafından korunan mucize bir kitaptır. Kur'an, Allah'a karşı gelmekten sakınıp ona kulluk yapmak isteyenler için bir rehberdir. İnkâr ve ikiyüzlülük, asırlardır Kur'an'ı bozmak ve onun insanlar nazarındaki saygınlığını yok etmek için mücadele ettirir. Ancak insanların Kur'an'a yönelmesini engelleyemediler. Bu amaçlarında başarılı olamayan hakikat düşmanları bu kez Sevgili Peygamberimiz(as.)'in hadislerini hedef aldılar. Böylece önce hadislerin güvenilirliği hakkında zihinlerde şüpheler oluşturacakları ardından da sünnetin Kur'anla olan bağını koparmış olacaklar. Sünnetten arındırılmış bir Kur'an'ı da kendi görüş ve hedefle-

ri doğrultusunda yorumlayacak ve tahrif edecekler. Kanaatimizce bu hareketin amacı yeryüzündeki baskı ve zulüm odaklarına karşı en dirençli ve tek alternatif duruşa sahip olan İslam'ı zayıflatmak ve güçsüz bırakmaktır. İnsanlığın mucize kitap Kur'an'a yönelişini kırmaktır. Bu nedenle Müslümanlar bu tuzâğa düşmemelidir.

Müslümanlar arasında zaman zaman ortaya çıkan hadis/sünnet inkârı önemli bir sorundur. Zira Kur'an adına hadise/sünnete karşı çıkmak ve onu inkâr etmek İslamî terbiye ve ahlaka yakışmaz. Böyle bir tavır peygambere itaat etmeyi ve ona uymayı emreden onlarca ayeti görmezden gelmektedir. Sünneti yok saymanın vahametini göstermesi açısından şu ayeti dikkatle okuyalım: **"Allah'a ve peygamberlerine inanmayanlar, Allah'ı tanıyıp peygamberleri tanımayarak aralarında ayırım yapmak isteyenler, "Peygamberlerin kimine inanmaz, kimine inanmaz." diyerek küfür ile iman arasında bir yol tutmak isteyenler, işte onlar, gerçek kâfirlerdir, Biz de kâfirler için alçalttık bir azap hazırlamışızdır."**² Peygamberimiz(as.)'in şu hadisi de bizlere bir uyarı niteliğindedir: **"Haberiniz olsun 'bana Kitap (Kur'an) ve onun kadar başkası (Sünnet) verilmiştir. Haberiniz olsun, koştuğuna kurulmuş karını tok birilerinin şöyle diye-**

2 Nisa suresi, 150, 151. ayetler.

ceği gün yakındır: 'Size Kur'an yeter, helâl türünden onda ne varsa onları helal bilin, haram türünden onda ne varsa onları da haram kabul edin'. Böyle diyenden sakının."³

Sünnet, Kur'an-ı Kerim'in açıklayıcısıdır. Kur'an'ın, Hz. Peygamber(as.) ve

3 Kütüb-i Sitte Tercümesi, İbrahim Canan, C 1, s. 359.

sahabenin şahsında yaşanmış örneğidir. Sünnet, Kur'an merkezli bir dünya görüşüdür. Müslümanların kişiliklerini, kimlik ve kültürlerini Kur'an etrafında ilmik ilmik dokuyan bir hayat biçimidir. Sünnete uygun yaşayan bir Müslüman, Kur'an'ı en güzel şekilde yaşamış olur. Kur'an'ı öğrenmek, anlamak ve ona göre yaşamak isteyenler, Hz. Peygamber'i ve onun sünnetini iyi bil-

melidir. Bu yönüyle sünnet, Kur'an'ı çevreleyen ve onun anlaşılmasını, yaşanmasını sağlayan bir kılavuz niteliğindedir. Sünnetsiz bir Kur'an anlayışı, dine kargaşa ve bozulmaya yol açar. Bu nedenle Müslümanlar olarak Kur'an'ı sünnetin rehberliğinde öğrenmeli ve ona göre yaşamaya çalışmalıyız.⁴

4 Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Hadis md.

HADİSLERİN GÜVENİLİRLİĞİ

Hadis/sünnet inkârcılarının temel iddialarından biri hadislerin güvenilir olmadığı konusudur. Hadislerin Peygamberimizden sonraki dönemlerde yazıldığını, pek çok hadis uydurulduğunu ve bu yüzden hadisin/sünnetin güvenilir olmadığını söyleyenler hem doğruları gizlemekte hem de koskoca bir tarihi tecrübe ve birikimi yok saymaktadırlar. Zira hadisler Peygamberimiz henüz hayatta iken yazılmaya başlamıştır. Örneğin, bazı sahabilerin "sahife" adı verilen hadis mecmuaları vardır. Yine en çok hadis rivayet eden Ebu Hureyre(r.a.)'nin öğrencisi Hemmam bin Münebbih'in bir hadis mecmuası olduğunu biliyoruz. Ayrıca İmam Malik, Zeyd bin Ali ve Abdurrezzak gibi âlimler hadis kitaplarını henüz ilk iki asırda yazmışlardır. Temel hadis kitaplarımız olan Kütüb-i Sitte(altı hadis kitabı)'nin de üçüncü asırda yazıldığı bilinmektedir. Görüldüğü gibi bütün hadisler ilk üç asırda büyük bir titizlikle yazıya geçirilmiştir.

Sünnet karşıtlarının görmediği veya görmezlikten geldiği diğer bir husus da şudur: İslam âlimleri, hadisin/sünnetin güvenilirliğini sağlamak için başka hiçbir dinî geleneğe olmayan bir ilim dalı geliştirmişler ve bu ilme de "Cerh ve Ta'dil İlmî" adını vermişlerdir. Yani hadislerin tamamının kitap haline getirildiği üçüncü asra kadar hadis rivayet edenleri inceleme ilmi.

Buna göre Peygamberimiz(as.)den hadis rivayet eden bir kişinin o hadisi kimden aldığı, rivayet zinciri Hz. Peygamber'e ulaşmaya kadar incelenmiştir. Bu hadisi rivayet edenlerin sadece kimler olduğu değil aynı zamanda onların ilmi ve ahlakî kişilikleri, aklı durumları, hafıza durumları, dinî yaşayışları ve hoca-talebe ilişkileri tek tek tespit edilmiştir. Bunun yanında hadisi nakledenlerin birbirlerini görüp görmedikleri ve bu kişilerin yalan söyleyip söylemedikleri, güvenilir olup olmadıkları da incelenmiştir. Böylece hadisler sağlam, zayıf ve uydurma gibi birçok dereceye göre sınıflandırılmıştır. Hatta sadece uydurma hadisleri içeren kitaplar yazılmıştır. Bu hususlar hadislere ve sünnete yönelik iftira, itiraz ve ithamların art niyetli olduğunu ortaya koymaktadır. Hadisler konusunda harcanan bütün bu emekler, hadislerin güvenilir olarak sonraki nesillere aktarılması ve dinin doğru yaşanması içindir. Hadis ve sünnet karşıtlarının itirazları bu gerçeği değiştirmez. Ancak "Müslümanım" diyenlerin bu dinî ve tarihî arka plana rağmen hadis ve sünnet konusunda inkârcı, hafife alıcı veya yok sayıcı bir tavır içinde olmaları iyi niyetle veya cehaletle açıklanabilir mi?

Hz. Peygamberin sünnetini hafife almada ve inkâr etmede bu kadar cesaret niye...?



SÜNNETİ NASIL ANLAYALIM?

Dosya konumuz olan "Sünnet" kavramı çerçevesinde; Prof. Dr. Yusuf el-Kardâvî'nin kaleme aldığı ve Türkçeye "Sünneti Anlamada Yöntem" isimli eserinden, sünneti iyi anlayabilmek için işaret ve kuralları başlığı altındaki bölümü özetleyerek sizlere sunuyoruz.

Sünneti İyi Anlayabilmek İçin İşaret Ve Kurallar

Sünnetin Kur'an-ı Kerim ışığında Anlaşılması

Bir Konuda, Gelen Bütün Hadislerin Toplanması

Çelişen Hadisler Arasında Cem veya Terah Yapılması

Hadislerin, (vürüd) Sebepleri ve maksadları ışığında Anlaşılması

Hadisteki Değişebilen Vesile ile Sâbit Hedef Arasında Fark Gözetilmesi

Hadisin Anlaşılmasında Hakikat ile Mecazın Birbirinden Ayrılması

Gayb ile Şehâdetin Arasındaki Farkın Gözetilmesi

Hadis Lafzlarının Delâlet Ettiği Şeylerin Pekleştirilmesi

Sünnetin Kur'an-ı Kerim Işığında Anlaşılması

Kur'an'ın muhkem âyetlerine ve açık belgelerine muâzır olan sahih ve sâbit hiçbir sünnet yoktur.

Şâyet bazı insanlar bunun var olduğunu sanıyorsa bu durumda ya sünnetin sahih olmadığı, ya bizim anlayışımızın doğru olmadığı veya çelişkinin hakiki değil, vehme dayanmış olması gerekir. İşte sünnetin Kur'an ışığında anlaşılmasının anlamı budur.

Bir Konuda Gelen Bütün Hadislerin Toplanması

Sünnetin doğru bir şekilde anlaşılması için yapılması gereken şeylerden birisi de, müteşâbihî, muhkeme çevrilecek, mutlakı mukayyede hamlolunacak ve âmmî hâssıyla tefsir olunacak şekilde bir konudaki bütün sahih hadislerin toplanmasıdır. Çünkü ondan kasdedilen mânâ(ancak)

öyle anlaşılır ve böylece birbirleriyle çelişmezler.

Muhtelifül-Hadis (Çelişkili Gözükten Hadisler) Arasında Cem Ve Terah

Sâbit olmuş şer'î nâsslarda asıl olan, birbirleriyle çelişmemeleridir. Çünkü hakk, hakk ile çelişmez. Şâyet çelişkinin varlığı farzedilirse, bunun ancak zâhirde olup, hakikat ve pratikte böyle olmadığı görülür. Bizim üzerimize düşen ise, iddia edilen bu çelişkiyi gidermektir.

Hadislerin (Vârid Olduğu) Sebepler, Şartlar Ve Maksatlar Işığında Anlaşılması

Nebevî sünnetin en güzel ve doğru bir şekilde anlaşılması için yapılması gerekenlerden birisi (de) hadislerin, üzerine bina edildikleri özel sebeplere ve hadiste ister açıkça zikredilsin, isterse ondan çıkartılan bir mana ve hadise zikredilen olayın akşından anlaşılabilir bir illete (gâye-gerekçe) bağlı olup olmadığına bakılmasıdır.

Kur'a'nı anlamaya çalışan veya onu tefsir eden kimse için nüzül sebeplerini bilmesi gerekince, hadislerin vürüd (söyleniş) sebeplerinin bilinmesi daha da fazla gereklidir.

Bunun sebebi ise Kur'an, tabiatıyla umûmî ve ebedîdir. Bazı esaslar ve ibretler alınması dışında, cüzî şeyleri, detayları ve geçici (anlık) şeyleri arzetmesi onun şanından değildir.

Sünnete gelince, o çok defa bölgesel, cüzî ve anlık problemlere çözüm getirir. Yine onda Kur'an'da bulunmayan hususlar ve detaylar vardır.

Bu yüzden neyin hass, neyin âmmî, neyin geçici ve neyin kalıcı ve neyin cüzî, neyin küllî olduğunu ayırt etmek gerekir. Çünkü onlardan her birinin (ayn) hükmü vardır. (Netice olarak) hadisin siyâkına, ilgili hususlara ve sebeplere bakmak, Allah'ın başını verdiği bir kimsenin (sünneti) dosdoğru anlamasına yardım eder.

Hadisteki Değişken Vâsıtta İle Sâbit Hedefin Birbirinden Ayrılması

Sünneti anlamada hayata düşme sebeplerinden birisi de bazı insanların sünnetin gerçekleştirilmeye çalıştığı amaçlarla, istenilen bu amaçlara ulaşmada bazen ona yardım eden anlık ve çevresel etkenleri birbirine karıştırmalarıdır. Bu yüzden onların, sanki bu vesileler bizzat kasdolunan şeylermişcesine vargüçleriyle (düşüncelerinin) bu vesileler üzerine odaklandıklarını görürsünüz. Halbuki sünneti ve onun sırlarını anlamada derinleşen kişinin gayet net olarak bildiği gibi, önemli olan hedefdir ve o da sâbit ve devamlıdır. Vesileler ise çevre, asır veya örf vb. te'sir eden unsurların farklılığı ile değişir.

Hadisi Anlamada Hakikat İle Mecâzın Ayırılması

Yine bazı hadislerde, özellikle çağdaş bir kültürle yetişenler açısından bir takım problemlere rastlamaktaız. Bu da, lafzların asıl delâletleriyle ifade ettikleri anlamları, hakikat anlamına hamledildiğinde ortaya çıkmaktadır. Ama, mecâzi anlama hamledildiğinde ise problem gitmekte ve kasdedilen mânânın gerçek yüzü açığa çıkmaktadır.

Gaybi Olan İle Olmayan Hususları Birbirinden Ayrılmasını

Bu noktada, Müslüman bir âlime düşen, ilim ehlinin ve kendilerine uyulan Ümmetin Selefinin kâidelerine göre onlardan sahih bir şekilde sâbit olanları kabul etmesidir. Bunların sırf yaşadığımız hayata ters düşmesinden veya normalde imkansız görsek bile, aklen vukuu imkan dahilinde olduğu müddetçe, yazdıklarımıza uyarak vukuunun uzak sayılmasından dolayı reddedilmesi câiz değildir.

Hadis Lafzlarının Delâlet Ettiği Şeylerin İyi Tesbit Edilmesi

Sünnetin doğru olarak anlaşılması için ciddi önemli olan şeylerden birisi de sünnetin getirmiş olduğu lafzların neye delâlet ettiğini iyice tesbit etmektir. Çünkü lafzların delâlet ettiği şeyler asırdan asıra, çevreden çevreye değişebilir. Bu dillerin ve lafzların gelişmesi ve bu noktada zaman ve mekânın tesiri okuyanlarca bilinen bu husustur.

Hazırlayan: Mehmet ÇELİK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SÜNNETSİZ İSLAM YAŞANIR MI ?

1- İbrahim (as) Cenab-ı Hakka; "Ya Rab! Ölülerini nasil diriltiyorsun bana göster", diye dua ettiğinde Allah (cc): "İnanmıyormusun?" buyurdu. İbrahim (as): "**Hayır, inanıyorum ama kalbim mutmain olsun diye**" dedi. (1) Bu derginin okurları da sünnetsiz İslam'ın yaşanmama çağını çok iyi bilirler ve şeksiz-gümsansız iman ederler, ama gönüller mutmain olsun, bilgiler tazelenisin, doğru yerde olduğumuzdan daha da emin olalım diye "SÜNNET" in İslam'ın neresinde olduğunu tespit ederek yukarıdaki soruya kısaca cevap vermeye çalışalım.

2- Rabbimiz, Adem oğlunu hayra da şerre de yatkın bir yapıda yarattı. O yüzden bunları başı boş kanunsuz ve kuralsız bırakmayıp yönlendirmek gerekirdi. Aksi halde dünyalarını da ahiretlerini de berbat edebilirlerdi. İşte bu hikmete binaen onları hayra, iyiliğe ve güzelliğe yönlendirdi, şer ve kötülüklerden uzaklaştırsın diye kendi içlerinden müridler seçti. Bunlar peygamberler idi. Onlar Allah (cc)'tan aldıkları emir ve yasakları insanlara tebliğ ettiler, nasihat ve irşadıyla Hakk'a yönlendirdiler. Allah (cc)'tan gelenleri bilfiil yaşayarak örnek oldular. İşte, peygamberlerin insanlara sunduğu bu yolun bütünüdür ad İslam'ıdır.

3- İslam'ın dayandığı delillerden biri olarak sünnet ise Kur'an-ı Kerim'den sonra ikinci delildir. Nitekim Hz Peygamber (sav) Muaz bin Cebel'i vali olarak Yemen'e gönderirken; "önüne gelecek davala-

nı neye göre çözeceksin?", buyurduğunda; "Allah (cc)'ın kitabına göre, onda bulamazsam Resul'un sünnetine göre", demiş. Resulullah da bu cevaptan memnun kalmıştı. Dolayısıyla İslam bu ikisinin birlikte çizdiği yolun adıdır. İslam'ı anlamak ve yaşamak için Kur'an'ı yeterli görenler aslında Kur'an-ı Kerim'i de çoktan gönüllerinden silmiş demektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim "**Resul size ne verdiyse onu alın, neyi yasakladıysa terk edin**" (2) buyururken Resul'e uymayı emrederken ve "**İnsanlara açıklayasın diye sana Kur'an'ı indirdik**" (3) buyururken Kur'an bize yeter diyerek Kur'an-ı Kerim'in açıkladıkları mahiyetindeki sünneti gereksiz görmek Kur'an-ı Kerim'i de dinlememektir.

Sevgili Peygamberimiz (sav): "**Siz Kur'an'a bakın, ondaki helalleri helal, haramları haram kabul edin**", diyen birilerinin çıkmasının çok uzak olmadığını haber verdikten sonra şöyle buyurdu: "**Dikkat edin! Bana Kur'an ve beraberce onun benzeri verildi. Allah Resul'ünün haram kıldığı şey Allah (cc)'ın haram kıldığı gibidir.**" (4) Resulullah (sav)'ın bu mücade uyarısı, sünnetsiz İslam düşüncelerine karşı sözün bittiği yerdir. Bundan ötesi ya cehlî mürekkep veya örtülü inkardır.

4- Zaman zaman ortaya atılan "Kur'an Müslümanlığı, Kur'an'a göre İslam" gibi söylemler, saf, sahih ve hurafesiz bir İslam

sunuyor zannedildiği için cazip geliyor ve gönüllü oluyor. Ancak böyle uç söylemlerin zaman içindeki seyri takip edilecek olursa asıl maksadın İslam'ı yok etmek olduğu görülecektir. Şöyle ki:

Bu konuda önce ameli mezhepler hırpalandı; Hanefilik, Şafilik, Malikilik ve Hanbelilik İslam birliğini bozan gelişmiş gibi gösterilerek halkın bunlara bağlılığı zayıflatılmaya çalışıldı. Bu İslam'ı yaşamada gevşemelere sebep oldu.

Sonra Ebu Hureyre ve Evzâi gibi hadis rivayetinde çok önemli bir yeri olan raviler tenkide aklarak büyük yekün tutan rivayetleri zayıflatıp bunlara dayanan dini hükümler delilsiz bırakılmaya çalışıldı.

Daha sonra sünnetin tamamını hedef alarak sünnetsiz bir İslam telkin edilme-ye çalışıldı.

Bunun bir adım ötesi Kur'an'sız İslam'ın günderme getirilmesi olacak. Tevrat'tan, İnci'den ve Kur'an'dan ortak noktalar seçilerek Kur'an'sız bir İslam sunulmaya çalışılacaktır. Dinde taviz ve gevşeme kartopu gibidir, gittikçe büyür sonra bir yerden yığılar. Merhum Zahidül-Kevserî yıllar önce "Mezhepsizlik Dinsizliğe Köprüdür" makalesini kaleme alırken engin ferasetiyle bu akibeti görmüş olsa gerektir.

Allah (cc) ona rahmet bize basiret ihsan eylesin.

(1) Bakara, 2/260
(2) Haşr, 59/7
(3) Nahl, 16/44
(4) Ebu Dawud, Sünnet, 6



Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK: "Sünnete uygun olmayan bir hayat İslamî bir hayat olamaz."

Muhterem Hocam; Bir Müslüman için sünnet ne ifade eder, etmelidir?

Bismillahirrahmanirrahim. Sünnet dediğimiz zaman sadece onu değil, Kur'an'ı da birlikte konuşuyoruz. Çünkü bir bakıma sünnet, Kur'an-ı Kerim'in Efendimiz(s.a.v.) tarafından hayat haline gelmiş ve getirilmiş şeklidir; Kur'an'ın varlık alanına çıkmasıdır. Peki, bunu nereden çıkarıyoruz? Bunun delili Kur'an-ı Kerim'dir, sünnettir. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah Rasulüne hem imanı, hem itaati, hem ittibai emrediyor. Böyle olunca Efendimiz(s.a.v.)'in yaşadığı hayatın her safhası Kur'an-ı Kerim'e uygun cereyan etmiş oluyor. Rasûlullah'in hayatının bize sahibiler tarafından sahih yollarla aktarılan biçimi de sünneti oluşturuyor, yani sünnet dediğimiz zaman dini bir tabir olarak Efendimiz(s.a.v.)'in sözlerini, işlerini, tavır ve davranışlarını, takrirlerini yani Sahabe-i Kiram'ın yaptığını gördüğü hareketlerden tasvip ettiklerini veya etmediklerini anlıyoruz. Bu yüzden bunların her birinin İslam âlimlerinde, özellikle sünneti konu edinen hadis ilminde bir değeri var. Sünnete Kur'an'ın hayat haline gelmesi dediğimiz için özellikle fıkıhın ve hadisin alanını kastetmiş oluyoruz. Bundan dolayı bu iki ilmin usulünde sünnet ve hadis üzerinde çokça duruluyor. İşte sünnet dediğimiz zaman aşağı yukarı bu geniş çerçeveyi kastetmiş oluyoruz.

İslama yönelik ithamlar özellikle sünnet üzerinden ve sünnete yönelik yapılıyor. Bunun sebebi ne olabilir? Kur'an'dan ziyade sünnet üzerinde bir soru



Dini kimden aldığımız önemlidir ve buna dikkat edeceğiz.

İşareti oluşturma çabası neden olabilir?

Aslına bakarsanız sünnete karşı çekiş Kur'an'ı da kapsıyor. Çünkü bahsettiğimiz alanda sünneti devreden kardığınız zaman, onun yerine Kur'an'ı kendi aklınca yorumlamak veya aklınca uygulama ya da uygulamama gibi bir alan açılmış oluyor. O zaman Rasûlullah(s.a.v.)'in anlattığı, tebliğ ettiği Kur'an'ın ve uyguladığı İslam'ın dışında bir yol arama alanı bulmuş oluyorlar. Esasen şunu söyleyeyim, sünneti tamamen reddedi bir yaklaşım pek yoktur. Genelde hadisleri reddetme tarzında tezahür eden bu itirazlar "Rivayetler ne kadar güvenilir? Bu rivayetler ne derece doğru nakletmiştir, ne kadar söyler, ne kadar böyle? Akla yatkın mı? vb." tarzda gerçekleşir. Başlangıçta ifade etmeye çalıştım sahih sünnetle, sahih hadislerle, zayıf rivayetleri her zaman ayırıyoruz. Çünkü hadislerin gerçekten zayıf

olanı vardır, bir de mevzu (uydurulmuş) olanı vardır. Hangi hadis sahihtir, hangisi zayıf, hangisi mevzudur, bunları bilip tanımanın yolları vardır ve bu sayede anlaşılabilir. Esasen hadis âlimlerinin de görevi budur, bunları ayırmışlardır. Neler olduğunu da gerekçeleriyle birer, birer ortaya koymuşlardır. Bu dikkati göstermişlerdir. Dolayısıyla sahih olan sünnet veya sahih olan hadisler, zayıf olan hadisler veya zayıf olan hadislerle dayalı sünnet materyalini birbirinden ayırıyoruz.

Şunu da karıştırıyor insanlar, zayıfla mevzu olanı karıştırıyorlar. Zayıf ama gerçekten sabit olan bir hadisle uydurma olanı karıştırıyorlar. Hâlbuki bunların birbirleriyle hiçbir alakası yok. Çünkü mevzu demek uydurulmuş rivayet demektir. Onun Rasul-i Ekrem(s.a.v.) ile bir alakası yok. Onun için hadis âlimleri ve fakihler şu hassasiyeti hep gösterir ve itina gösterirler; "Bu hadis şu senetle sahihtir, şununla hasendir, şu se-

netle ise zayıftır." Mademki sünnet dindir, onu kimden aldığımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu ilk söyleyenin İbn Sirin veya İbnü'l-Mübârek olduğu rivayet edilir. Doğrusu ben Abdullah İbnü'l-Mübârek'in bu yönde çok sözünü kaynaklarda gördüm, okudum. Bir gün bazı rivayetleri tenkit ederken; şunun noksanı bu, bunun noksanı şu demiş ve kusurlarını saymış. "Giybet mi ediyorsun yoksa?" diye sormuşlar. O da "Hayır, yaptığım dindir. Çünkü dini kimden aldığımız önemlidir ve buna dikkat edeceğiz." demiş. Onun için rivayetlerin tenkiti giybet sayılmıyor, tam aksine ibadetin bir unsuru gibi sayılıyor. Sünnete hücum edildiği zaman, o aslında Kur'an'a hücum kabul edilir. Nitekim sünneti hallettikten sonra Kur'an'a geliyor işin ucu. Çünkü bakınız, Kur'an ile sünneti ayırma durumunuz yok. Zira ifade etmeye çalıştığım gibi, Kur'an bize namazı emrediyor ama namazın nasıl kılınacağını sünnet öğretiyor. Rekâtlarını, rükûsünü, kıyamını secdesini, kıraatlerini sünnet öğretiyor. Kur'an bize zekâtı emrediyor ama hangi maldan ne miktarda olacağını sünnet öğretiyor. Kur'an bize haccı emrediyor ama hacca rükûnlerini sünnet öğretiyor. Kur'an-ı Kerim bize birçok emir veriyor ama onların detaylarının hepsi sünnette. Hiç kimsenin bundan habersiz yaşama ihtimali yoktur. "Ben istediğim gibi namaz kılarım." diyen bir insan düşünün, var olan insan sayısınca namaz çeşidi olur.

Din vahdet dindir, vahdaniyet dindir ve dünyanın neresine giderseniz gidin, ufak tefek tefferatlar hariç bütün Müslümanlar aynı şekilde namaz kılarlar. Bütün Müslümanlar aynı şekilde oruç tutarlar. Bütün Müslümanlar Kâbe'de aynı şekilde haccederler. Yani şu sunun hükümdür, bu bunun farzidir demek hiçbir şey ifade etmiyor. Ama bakın vahdaniyet hepsinde var. Namazların rekâtları, vakitleri, rükûları, kıyamları, secdeleri hepsinde aynı. Dolayısıyla Ümmet-i Muhammed'in mezheplerinin farklılığı da onlarda vahdaniye-

ti ortadan kaldırmıyor. Dolayısıyla sünnet, dinin iki temel kaynağından ikincisi. Birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi sünnet. Sünnete karşı olma veya sünneti reddetme gibi bir şey kabul edilemez. Sünneti reddeden bir bakıma Kur'an'ı reddetmiş olur.

O zaman bu saydığımız küçük farklılıklara rağmen Kur'an ve sünnetin birleştirici rolü ortaya çıkıyor.

Bunda hiç şüphe yok. Sözüme başlarken ifade etmeye çalıştım, sünnet Kur'an'ın hayat haline gelmesidir. Sadece benim ifade ettiğim bir şey de-

İyi inanan bir insan iyi amel sahibi olur. İyi amel sahibi olan bir insan iyi ahlak sahibi olur. Bunların üçü bir arada olursa bir insanda, o insan Allah'ın istediği canlı bir Kur'an olur.



ğil bütün İslam âlimleri, bütün mezhepler bunu böyle görüyor. Bizim, yani ehl-i sünnet vel cemaatin ifade ettiği ne bakılırsa, bidat ehl-i mezhepler veya ehl-i sünnetin de tenkit ettiği cemaatler de dâhil, hiçbir mezhep yoktur ki sünneti reddetsin. Ama hadisleri almadı, bir şeyde sünnetin derecelendirme-sini yapmada farklılıklar olabilir. Kur'an ve sünnet bütün mezheplerin müste-reğidir, burada hiç şüphe yok. Bireysel olarak reddetmiş insanlar olabilir. Fakat bunlara itibar edilmemiştir.

Hocam, bütün mezhepler Kur'an'ı ve sünneti ortak nokta olarak benimsiyor. Buna dayanarak ehl-i sünnet vel cemaat dediğimiz ana çizginin veya ana damarın kırmızı çizgileri var mıdır?

Tabii ki vardır, aslında kırmızı çizgiler diyebileceğimiz şeyler Kur'an'ın yasakları, haramları, daha doğru ve kapsamlı bir ifadeyle söyleyecek olursak Kur'an'ın bize çizdiği sınırlardır. Kur'an-ı Kerim bir takım yasaklar koymuştur. Sünnet de birtakım yasaklar koymuş veya Kur'an'ın yasaklarını açıklamış-



tır. Bu hüküm koyma meselesi tartışılan bir konudur, Efendimiz(s.a.v.)'in şarî yani kural koyucu, şeriat belirleyici olup olmadığı tartışılır. Buradaki esas şudur; Rasul-i Ekrem bir hüküm koyduysa, bu hükmün kaynağı hiç şüphesiz Cenab-ı Hakk'ın vahiyidir. Bu metlûv(okunan) bir vahiy yani Kur'an ayeti de olabilir, gayri metlûv(okunmayan) bir vahiy yani Kur'an dışı bir vahiy de olabilir. Hatta Şafii mezhebiyle Hanefi mezhepleri arasındaki fark budur, mesela İmam Şafii diyor ki "Sünnetin koyduğu hükmün Kur'an'da kaynağı mutlakla vardır ama biz onu görmemiş olabiliriz". Hanefi mezhebi İmamı da diyor ki "Sünnetin koyduğu hükmü Kur'an'da şu ayete dayanıyor diye aramamıza gerek yok, çünkü Allah(cc) hüküm koyma yetkisini zaten Rasulüne vermiştir." Madem ki Cenab-ı Hakk Rasulüne "Allah'ın Rasulü ne verdiyse alın, neyi yasakladıysa ondan kaçın." "O, heva ve hevesiyle konuşmaz, ancak kendisine vahiyolunana konuşur" demiştir, şu halde bu yetki zaten Rasulullah'a verilmiştir. Efendimiz de verilen yetkiyi Cenab-ı Hakk'ın izniyle, müsaadesiyle ve denetimiyle kullanmıştır. Çünkü hiçbir peygamber hata üzere bırakılmaz. Farz edelim ki Rasul-i Ekrem(s.a.v.) beşer olarak hata yaptı, dini ahkâmın hata üzere bırakılması söz konusu değildir. Ayniyeten böyle bir şeyi iddia etmek de dinin ilâhiliğine ve vahye dayalı oluşuna aykırıdır. Çünkü (hâşâ) peygamber burada hata etmiş denildiği zaman, peygamberi Cenab-ı Hakk'dan başka bir insanoğlunun düzeltmesi söz konusu değildir. Peygamberi sadece Allah(cc) uyarır, düzeltir. Nitekim örneklerini Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Haşa "Şurada hata üzere bırakılmış" dememiz söz konusu olamaz. O bakımdan biz, Efendimiz(s.a.v.) sahih sünnetlerinde konulmuş olan hükümlere "Bunlar aslı itibarıyla Kur'an-ı Kerim'de bulunan veya Kur'an'a dayanan hükümlerdir" dersek bu söz veya hüküm yanlış olmaz. "Allah(cc) zaten peygamberine yetki vermiştir, aslına Kur'an'da aramaya

gerek yok" desek bu da yanlış değildir." Neticede iki mezhebin de dediği aynı kapağa çıkıyor. Çünkü Rasulullah'ın hükmü koymasını hiçbir reddetmiyor.

Sünneti tam yaşarsak Kur'an'ı da yaşamış oluruz, iyi de bir Müslüman oluruz.

Hocam, konuyu biraz değiştirmek istiyorum. Biliyorsunuz günümüzde birçok aile çocukları için dini eğitim sıkıntısı yaşıyor. Çocuklarımızı dini eğitim, terbiye, hadis ve sünnet eğitimi verirken bizlere ne tavsiye edersiniz? Peygamber, hadis ve sünnetin bu konudaki yeri nedir?

Şöyle bir durum var, biz bir toplumda yaşıyoruz ve doğrusu bu toplum Kur'an ve sünnete göre şekillenmiş bir toplum değil. Kur'an ve sünneti sayan, bunlara saygı duyan bir toplum bunu inkâr etmek asla mümkün değil. Sorsanız %99'u "Müslümanım" der, Müslümanlıktan pişman olmaz ama Müslüman olmam neyi gerektiriyor? sorusunu kendisine sorduğu zaman orada noksanlar var. Bir defa dediğiniz noktada şunu çok önemli görüyorum, bunu resmi kurumlardan beklemeyle abes görüyorum. Hakkımızdır ama "Neden yapmıyorlar?" diye onları suçlu gösterip kurtulmak hakkımız değildir. Önce bunu söyleyelim. Rasul-i Ekrem'in hayatını Müslüman çok iyi bilmeli. Kronolojik bir hayattan bahsetmiyorum. Peygamber(s.a.v.) işlerinde nasıldı? Eşlerine nasıl davranmıştır? Çocuklarına nasıl davranmıştır. Komşularına, aşabına, insanlara, askerlere, devletlin görevlendirdiklerine veya aklınıza gelen herkese karşı nasıl davranmıştır.

Bunları bilmek lazım. Efendimizin Allah'a karşı görevlerini nasıl yaptığını bilmek lazım. Hz. Peygamber(s.a.v.)'in tavsiyelerini, nasihatlerini iyi bilmek lazım. Efendimizi kendimize rehber edineceksek bunları bilmek gibi bir sorumluluğumuz var, aynı zamanda bu bizim üzerimize bir vebce, bir vazife. Bunların hepsi sünnette var ve bunların hepsi asırlar boyunca kitaplaşmış. Bir defa Müslümanın birinci derece bilmesi gereken itikadi esaslarıdır. Öncelikle bunları bilecek. Sonra Müslüman bu inanç prensipleri dairesinde hayatını şekillendirecek. Az önce bahsettiğimiz kırmızı çizgiler Müslümanların sınırını, Müslümanlara bir yol çizilmiştir. O yolu çizen de Allah(cc) ve Rasulü'dür. Doğru olan yol şudur, eğri olan yol şudur denilmiştir. Hak yol bize gösterilmiştir. Batıl da bize gösterilmiştir. Sonra da Cenab-ı Hakk "Dileyen, dilediği yolu seçer ve o yola gider. Sonucuna da katlanır." diyerek insanın iradesini de serbest bırakmıştır. Biz o yolda nasıl yürüyeceğimizi bilebilmek için İslam'ın itikadi esaslarını uygulamayı ve de çok çok önemli gördüğüm, adeta diğerlerini ayakta tutan ahlak kurallarını bilmelidir. İslâm, itikad, ibadet (yani amel) ve ahlak, edep dediğimiz üç temel üzerine oturuyor.

Biz önce çocuklarımızı kendimiz örnek olmalıyız. Aile hayatımızla çevremize örnek olmalıyız. İslam'ın bu şekli yönünü uygulamalıyız, aynı zamanda da ruhi yönünü hissederek ve onu haki-katen yaşayarak hem aile çevremize, hem içinde yaşadığımız topluma, hem de insanlığa faydalı olan bir fert olabilmeliyiz. Bunlar kademe kademe öğre-nilecek ve hayat haline gelecek şeylerdir. Onun için hem talebe arkadaşlarımız, hem cemaate, hem de konuştüğüm her yerde söylerim; Sünneti tam yaşarsak Kur'an'ı da yaşamış oluruz, iyi de bir Müslüman oluruz. Onun için ben sünneti son derece önemli görüyorum. Bu benim mesleki yönümden kaynaklanmıyor. Hadis hocası olduğum için önemli görüyorum değilim. Ne olursam

olayım bir Müslüman olarak sünnete uygun olmayan bir hayatı İslami bir hayat olmayacağı kanaati taşıyorum. Onun için sünnet Müslümanların ameli-ni, ahlakını kısaca hayatını müşterekleş-tiren bir unsurdur.

Muhammed Esed'in bir sözünü hatırlımdan hiç çıkarmam hatta hiç bir Müslümanın da çıkarmamasını tavsiye ederim. Esed, "Sünnet, İslam binasının çelik iskeletidir" diyor. Yani onu muhafaza etmezseniz İslam binası çöker. O nedenle ben sünneti İslam binasının temel sayıyorum.

Değerli Hocam! Bizim kitap listemizde de olan Riyazüs-Salihin adlı hadis kitabına dair çok güzel bir tercüme ve şerhiniz var. Bu eser derneğimizin birçok şubesinde ders olarak okunuyor. Biliyoruz ki birçok evde, apartmanda ve cami-de Riyazüs-Salihin dersleri yapılıyor. Kitaplar evlatlar gibidir. Riyazüs-Salihin'in sizin yanınız-daki yeri nedir? Biz de ondan bahseder misiniz?

Evet, Allah razı olsun. Biz onu üç arkadaş olarak hazırladık. Prof. Dr. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan ve ben yaklaşık 6,5 yıl süren bir çalışma ve emek sonucunda bu kitabı bitirdik. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz; çünkü basıldığı günden beri çok ciltli bir kitap olmasına rağmen yurt içinde ve yurt dışında bütün din kardeşlerimiz onu bir temel referans kitabı, bir başucu kitabı edindiler. Hatta şunu da söyleyeyim. Kore diline tercüme ediyor bir arkadaşımız bu kitabı. "Kademe kademe tamamını tercüme edeceğiz" diyor. İngilizceye tercüme edilen bölümleri var. Önce onun hadislerini tedvin eden büyük imam Muhyiddin Nevevi hazretlerini rahmet ve minnetle anmamız lazım. Çünkü hakikaten Resul-i Ekrem(s.a.v.) Efendimizin hadislerinden mükemmel bir demet oluşturmuş bize. Ayetleri almış ko-

nuların başında. Sonra hadisleri almış. Biz böyle hadis-i şeriflerden oluşan bir kitap yapalım derken hocalarımızla tabi bunu çok düşündük. Mesela ben bu çalışmaya başlamadan önce Riyazüs-Salihin'i baştan sona öğrencilere, cemaate iki defa okutmuşum. Hocalarımız da aynı şekilde okumuş ve okutmuşlardı.

Halepli büyük âlim Abdülfettah Ebu Güdde hocamız vardı. Rahmeti rahmana kavuştu. Bir gün bana şöyle dedi: "Kur'an-ı Kerim'den sonra İslam dün-

Bir alanda en az üç kitap okunmalıdır. Mesela Hadis Usulü okuyacaksam basitten başlayarak mükemmelere doğru üç kitap okumalıyım. Tefsir böyle, fıkıh böyle yani böyle kademe kademe okunmalı her bir alan.

yasında en çok okunan kitap hangisidir, biliyor musunuz?" Ben de "Bir yorum da bulunamayacağım efendim" dedim. "Riyazüs-Salihin, İslam ülkelerinde ve Müslümanların bulunduğu her yerde okunan bir kitap" dedi. Bu sözler o zaman bizim için bir teşvik oldu. Biz de bir çalışmaya niyetlenince "Bu kitabı şerh edelim" dedik. Hadisleri toplayarak yeni bir kitap yazmak yerine bu kitabı şerh etmeye karar verdik. Peygamber-i Zîşan efendimizin hadislerini içeren bu esere "Peygamberimizden Hayat Ölçüleri" adını verdik. Bu kitap hakikaten bir ahlak ve adab kitabıdır başta. Tabii ibadet ve itikadi konular da yer alır ama ağırlık ahlak ve adabdır. Biz bu kitaba büyük bir emek sarfettik. Okunabilir hale getirdik, çok özen gösterdik. Şüphesiz hatalarımız vardır. Ama anlaşılır olmak için azarını gayreti gösterdik. Ve bunun da karşılığını okuyucunun ilgisiz-

le, duasıyla gördük. Alaha çok hamd ediyorum. Çünkü Müslümanlara fayda sağlayan bir kitap oldu. Ve bugüne kadar zannediyorum binlerce basıldı.

İstanbul'da birçok camide ve evde Riyazüs-Salihin hatimleri-nin yapıldığını biliyoruz.

Evet, oldu. Hatta bazılarına biz de davet edildik ve katıldık. Yurt dışına gittiğimde de evlerde görüyorum. Nice okuyanlar görüyor, bir araya gelip birlikte okuyanlar görüyorum. Türkiye'de evlerde, camilerde ve derneklerde okunuyor. Bunun için Cenab-ı Hakk'a ne kadar hamd etssek azdır. Çünkü sünnete karşı tavırların olduğu bir dönemde karşı tavır çıktı bu kitap. Tabii biz böyle bir şeyi tahmin edemedik, düşünmemiştik ama böyle bir hayra da vesile oldu, diye düşünüyorum ve Allah'a hamd ediyorum.

Peki Hocam! Ne tür kitapları okursunuz diye sorsak.

Doğrusu Kur'an-Sünnet başta olmak üzere, özellikle hadis konusunda çıkan her kitap tabii benim ilgi alanını. Ama ben bir alan sınırlaması yapmaksızın güncelli de takip etmek gibi bir sorumluluk taşıdığım için her kitabı görmek isterim. Benim alanımda dini, sosyal ve kültür hayatı ile ilgili her kitabı görmek isterim. Gördüğüm kitaplardan bir kısmına bakarsam, bir kısmına göz gezdiririm, bir kısmını okurum. Bir kısmını ikinci kez okuyayım diye bulundururum. Mesela her öğrendi arkadaşımıza tavsiye ettiğim kitaplar vardır. Rahmetli Muhammed Hamidullah'ın "İslam'a Giriş"i bunlardan biridir. Yine onun "İslam Peygamberi" bir başka kitaptır. Bu kitaplarda hakikaten çok şeyler var. Biri İslamı kuşataba diğeri de Resul-i Ekrem Efendimiz hayatın her alanıyla ilgili özelliklerini tanıtan bir kitaptır. İslam Peygamberi adlı eseri kanaatimce çok muhteşem bir kitaptır. Rahmetli Hamidullah hocamızın bana çalışma yapması tavsiye ettiği bir kitap vardı. O neşre-



dildi şimdi. 12 ciltlik Arapça bir kitap. "Peygamber Efendimiz hakkında yazılmış en büyük siyer" dendi ona. Sübülül-Hüda Ver-Resad İla Siyeri Hayri Halkı'l-İbad adını taşıyor bu kitap. Türkçeye de tercüme edilmiş. Ne yazık ki Türkçesini henüz görmedim. Muhammed İbni Yusuf Eş-Şamî Ed-Dımaşkı adlı bir âlimin onuncu asrda yazdığı bir eser. Hakikaten muhteşem bir kitaptır siyer olarak. Şıfa-yı Şerifi okurum. Onu iki defa okudum. Diğer okuduğum günlük kitaplar var. Faydalı olan her şeyi okumaya çalışırım. Ve bundan da büyük bir haz duyarım.

Hocam! İKRA Derneği olarak bizim binin üzerinde düzenli kitap okuyan bir okuyucu kitlemiz var. Siz kırk yılı aşkın bir ilim ve eğitim tecrübesine sahip bir ilim adamısınız, hocamızınız. Bu noktada kitap okuyanlara neler tavsiye edersiniz?

Kitap okuyacak olan kişi bir defa okuduğunu anlayabilecek seviyede olmalıdır. Onun için herkes her kitabı okumaz. Herkese göre durum değişebilir. Bazı prensipler vardır. Mesela okumanın sürekliliği esastır. İbadet gibi. Kişi demeli ki "ben günde on sayfa okuya-

cağım" Bu asgari bir şeydir. Ben öğrencilik yıllarımda kendime bir ahit vermiştim, günde elli sayfa okuyacağım diye. Hakikaten okudum, ders dışında ama. Böyle bir okuma düzeni olmalı.

Ancak en temel şey şudur: Okuduğun bir alanda en az üç kitap okunmalıdır. Mesela Hadis Usulü okuyacaksam basitten başlayarak mükemmele doğru üç kitap okumalıyım. Tefsir böyle, fıkıh böyle yani böyle kademe kademe okunmalı her bir alan. Böylece anlayış geliştirilmeli. Ve bu insanda bir yer etmeli. Özellikle halk seviyesinde okumalarda ilmihi dediğimiz temel bilgiler esas alınmalıdır. Çünkü bu herkese farz olan bilgilerdir. Bu çok önemli. Malayani sayılan dine dünyasına fayda vermeyecek şeylerle meşgul olmamalı. O boş vakit geçirmektir. O bakımdan insanlara en faydalı olacak bir reçete gibi kitaplar verilmelidir. Bir şey hatırlatayım bu vesileyle. Rahmetli Ali Yakup Hocamız vardı. Bir gün bir arkadaş "işte ben şu kadar kitap verdim insanların okuması için" dedi. Hocamız "cemaat anlıyor mu dediğin kitapları" dedi. Anlayan var, anlamayan var, diye cevap verdi. Hoca, "Evladım, sen anlayan cemaate okutabilirsin seçtiğin kitapları" Ama insanlar anlamıyorsa bir şey an-

lamadıkları için kitaplar onlara yük olur, kafasını karıştırır," dedi. Böyle anlamadan yüz tane kitap okuyacağına "Mızraklı ilmihi" yüz defa okut, dedi. Şimdi hakikaten böyle bir şey vardır. Mesela ben kendi misalimi vereyim. Hamidullah hocanın "İslam Peygamberi"ni ben beş defa okudum. Sonra yer yer "ne demişti burada" diye okuduğum yerler oldu. Ve bunun bitmez tükenmez bir okuyuş bereketi getirdiğine inanıyorum. Böyle tekrar tekrar okunacak kitaplar var. Çünkü bu gibi kitaplar tüm kaynakları taramış, gerekli bilgileri bize veriyor. Mesela Muhammed İbni İsmail'in "İslami Tefekkürün Yeniden Teşekkülü" adlı bir kitabı vardır. Muhteva olarak ağır bir kitap. Ama bu kitap benim elimden düşürmediğim bir kitap. Onu yıllarca okudum mesela. Böyle kitaplar var. Bu tür kitapları erbabi tavsiye etmişimdir. Onun için herkese seviyesine göre kitap okutmak lazımdır.

Hocam! İKRA Derneği günde 15 haftada 105 sayfa kitap okumaya çağırıyor ve bunu da düzenli olarak takip ediyor. Bu çalışmada bizlere neler tavsiye edersiniz?

Ne güzel! En düşük seviyeden başlamışsınız. Allah razı olsun. Siz zaten bunu prensipleştirip rotaya sokmuşsunuz. Bu fevkalade güzel bir şey. Benim size tavsiyem gayret tavsiyesi ama bu okuma halkasını daha çok genişletmenizi tavsiye ediyorum. Bunun dışında herkese bir şeyler düşüyor. Bize de düşüyor. Hakikaten biz az okuyan bir milletiz. Bu çok bariz. Bu nedenle bu tür faaliyetler çok önemli. Zira siz onlara okumayı öğrettiniz zaman onlar da çocuklarına öğretecek. Allah sizden razı olsun Cenab-ı Hakk hizmetinizin karşılığını kat kat fazlasıyla versin. Çok teşekkür ederim.

Hocam, bize değerli vakitlerinizi ayırdınız. Biz çok teşekkür ediyoruz.

RÖPORTAJ:
Ahmet YAPICI- Ümit ALMAC



Büyük İmam

EBU HANİFE (r.a.) (699-767)

Ebu Hanife^(r.a.), üstün zekâsı, ilmi şahsiyeti, örnek ve mücadele dolu hayatı ile tanınan büyük bir İslam âlimidir. Bu özelliklerinin yanı sıra fıkıh bilgisi ve birçok konuda pratik çözümler sunmasından dolayı ona "Büyük İmam" anlamına gelen İmam Azam lakabı verilmiştir. Kûfe şehrinde doğan Ebu Hanife^(r.a.) Irak'ın ünlü âlimlerinden ders aldı. Küçük yaşta Kur'an'ı ezberleyerek hafız oldu. Arapça, Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Edebiyat gibi birçok ilmi öğrendi. Hocası Hammad bin Ebu Süleyman'ın vefatı üzerine onun yerine geçti ve ders vermeye başladı. Kısa sürede ünü tüm ilim çevrelerinde yayıldı. Ticaretle de uğraşan Ebu Hanife, ömrünün büyük bir kısmını ilim öğrenmek ve öğrenci yetiştirmekle geçirdi. Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Züfer

gibi müctehid düzeyinde birçok talebe yetiştirdi.

İmam Azam Ebu Hanife^(r.a.) fikhî meseleleri öğrencileriyle tartışarak birlikte hüküm verirdi. Ayrıca olması muhtemel olaylar üzerinde de düşünerek çözümler üretirdi. Bütün bu tartışmalar sonucunda ortaya çıkan görüşler, Ebu Hanife'nin öğrencileri tarafından yazıya geçirilmiştir. Onun Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamberimizin hadislerinden yola çıkarak geliştirdiği ekole Hanefî mezhebi adı verilmiştir. Hanefîlik başta Türkiye ve Balkanlar olmak üzere İslam dünyasının pek çok yerinde yaygınlaşmıştır.

İmam Azam Ebu Hanife^(r.a.), bir konuda hüküm vermek ve amel etmek için Allah'ın kitabındaki ilmi kabul ederim. Onda bulamazsam Hz. Peygamberin güvenilir âlimlerce

bilinen ve meşhur olan sünnetiyle amel ederim. Onda da bulamazsam sahâbeden dilediğim kimserin reyini alırım. Fakat diğer âlimlere gelince bir ilim adamı olarak ben de onlar gibi içtihat ederim, dendi.¹

Ebu Hanife'nin, inanç esaslarını anlatan el-Fıkhu'l-Ekber, Ehl-i Sünnet'in görüşlerini açıklayan el-Alim ve'l-Müte'allim; talebeleri tarafından Ebu Hanife'den rivayet edilen hadisleri ihtiva eden el-Müsned gibi eserleri vardır. Onu örnek almak ve onun gibi kul olmak duasıyla...

Allah ondan razı olsun.

¹ Hayrettin Karaman, İslam Hukukunda İchtihat, s.135.

Güzel ahlak sahibi olan İmam Azam^(r.a.) ilme ve ibadete düşkün biri idi. Kırk sene boyunca gecelerini ibadet ve ilimle geçirmesi hafızalarımızdan silinmeyen güzel bir kulluk örneğidir. Kur'an ve Sünnet'e sınıksız bağlı olan Ebu Hanife^(r.a.) derin fıkıh bilgisine sahipti. O, inandığını ve doğru bildiğini söylemekten asla geri durmamıştır.

Ebu Hanife^(r.a.), inançdan için mücadele etmekten çekinmeyen güçlü bir kişiliğe ve cesarete sahipti. Bu nedenle onun hayatı hep mücadelelerle geçmiş, bu uğurda birçok sıkıntı ve eziyet çekmiştir.

Emevîler ve Abbasîler döneminde yöneticilerin yaptıkları haksızlıklara açıkça karşı çıkmıştır. Onların yanlışlarını her zaman ve şartta söylemekten çekinmemiştir. Nitekim Abbasi Halifesi el-Mansur, kendi saltanatını meşrulaştırmak için İmam Azam'a Bağdat baş kadılığını teklif etmiş ancak İmam Azam, tüm baskılara rağmen bu görevi kabul etmemiştir. Bunun üzerine hapse atılmış, işkence görmüş ve dövülmüştür. Kısa süre sonra da şehit olmuştur. İmam Azam Ebu Hanife'nin kabri Bağdat'tadır.



Aşiyân

Cafe & Restaurant & Luna Park & Spor Tesisleri

Ayrıcalıklı ve Özel Vakit Geçirmek isteyenlere

İster aileniz ve dostlarınızla birlikte olmanın tadını çıkarın, isterseniz kendi derinliğinize uzun bir yolculuğa çıkın. Nedeniniz ne olursa olsun Bağcılar Belediyesi Dr. Sadık Ahmet Parkı ayrıcalıklı zaman geçirmek isteyenler için ideal bir mekânlar zinciri.

Günlük iş temposu, şehrin trafik keşmekeşi ya da insanların telaşlı koşuşturmalarından yorulup, biraz kendi sessizliğinizde kalmak istiyorsanız Dr. Sadık Ahmet Parkı tam size göre. Parkta havuzlu, otantik kıl çadırı toplam iki tane kafeterya bulunuyor. 08.00 ve 24.00 saatleri arasında hizmet veren parkta, her gün 12.00'den sonra değişik yörelere ait kebab çeşitlerini ve Aşiyânın meşhur gözlemesini tadabilirsiniz. Şöyle güzel bir yemek molasından sonra bir köşede çayınızı yudumlarken hayatın farklı bir tadını yakalama fırsatını bulmak gibisi de yok aslında. Eğer işlerinizin yoğunluğundan kendinize vakit ayıramıyorsanız sorun değil. Parkta dilediğiniz gibi ücretsiz internet bağlantısıyla işlerinizi takip etme şansınız var.

Ailenizle de gönül rahatlığıyla gidebileceğiniz Dr. Sadık Ahmet Parkında ki kafeteryalardan biri sadece ailelere ait. Böylece sevdiğinizle yakın olma ve ağız tadında sohbet etme şansını da yakalamış olursunuz.

Ayrıca kafeteryalarda değişik hoş kokulu nargilenizi de keyifle içebilirsiniz.



Merkez Mah. Bağcılar/İSANBUL (Ebubekir Camii Karşısı) 0212 461 67 60

CIĞERCİ BAŞRI

CIĞERCİ BAŞRI

CIĞERCİ BAŞRI



KURULUŞUMUZ OLAN 1980 YILINDAN BÜGÜNE MERKEZİMİZ KAPLI ÇARŞIDA OLAN **CIĞERCİ BAŞRI** ESENLER ŞUBESİ YENİ YERİNDE HİZMETİNİZGİRMİŞTİR.

ADRES: Mimarsinan mah. İstanbul cad. no: 28/B Esenler/İSTANBUL

MERKEZ

Molla fenari mahallesi
Tavukpazarı kürkçüler kapısı
No: 59 Kapalıçarşı/Fatih
Tel: 0212 511 95 54

ŞUBE

Mimar Hayrettin mahallesi
Gedikapaşa caddesi No: 26/34
Beyazıt/Fatih
Tel: 0212 517 27 93

ŞUBE

Kartaltepe mahallesi
Halkalı caddesi No: 52
Sefaköy/Küçükçekmece
Tel: 0212 599 48 76



İKRA



İLİM KÜLTÜR VE RAHMET
DERNEĞİ



PROF. DR. FARUK BEŞER İLE MOTİVASYON SEMİNERİ

Derneğimizin kitap okurlarına yönelik iki ayda bir düzenlediği motivasyon seminerlerinin bu seferki konugu Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ve öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk BEŞER hocamızıdır. 09 Ocak 2011 Pazar günü Bağcılar Şubemizde yapılan seminer saat 09.00'da verilen kahvaltıyla başladı.

Yazılan kitaplar ve televizyon programları sayesinde tanıdığımız ve ilminden istifade ettiğimiz Faruk Beşer hocamızı seminer vesilesiyle daha yakından tanıma ve hayat hikayesini kendi ağzından dinleme fırsatı bulduk. Bir iki satırbaşını paylaşalım, inşallah.

"Babam namaz kılmamız konusunda da çok hassas ve sıkı davranırdı. Ben 5 yaşından itibaren namaz kılmadığım bir zamanı hatırlamam. Gerçi babamın zorlamasıyla 13 yaşlarına kadar o namazların çoğunu öylesine ve abdestsiz kılmışım ama, babam eğer namaz konusunda bu hassasiyeti göstermeseydi, on üç yaşına geldiğimde herhalde namazlarımı düzenli kılmıyordum."

Çünkü o dönemlerde kılan namaz ergenliğe erişildiğinde namaz kılmayı kolaylaştırır. Nitekim Peygamber Efendimiz (sav)"çocuklarınıza 7 yaşında namazı emredin. 10 yaşına geldiklerinde namaz kılmazsa usulüne uygun dövün." buyuruyor. Namazın vazgeçilmez olduğu insanlara hatırlatılmalı. Bir İslam ülkesinde işler namaza göre ayarlanır. Bütün hayat, çalışma düzeni namaza göre ayarlanmalı."

"Allah bana, hep bulunduğum yerin en iyi kişileriyle arkadaşlık yapmayı nasip etti. Bu insanlarda hep gerçek dostluğa, isâr'a (kardeşini kendine tercih etmeye) şahit oldum."

"Allah'ım karşıma haram çıkarma" duası ve büyük günahlardan korunuş

"Hayatımda çok etkili olduğumu düşündüğüm bir şey de ortaokul yıllarımdan beri yaptığım şu duadır: "Ya Rabbi! Karşıma kötülük çıkarma, haramı karşıma çıkarma, yoksa kendime güvenmiyorum." Zannımca bu duam sayesinde büyük günahlar karşıma hiç çıkmadı. Evlenene kadar hiçbir bayana el dahi sürmedim, tokalaşmadım bile."

Faruk Beşer hocamız, Derneğimizin yürüttüğü hizmetlerin önemine de vurgu yaparak şunları söyledi: "Böyle bir hizmete (okumaya yönelik bir hizmete) sebep olanlardan Allah (cc) razı olsun. Allah (cc) yorgunluk vermesin. Bu tür faaliyetler böyle inisiyatif alınarak yapılır. İslam tarihi boyunca davet ve ilim çalışmaları daha çok hasbi (sivil inisiyatifli) çalışmalarla yapılmıştır. Hz. Peygamber "doğrunun yanlıştın öğrenildiği yerler cennet bahçeleridir" buyuruyor. Şu anda

yapılmakta olan bir ibadettir. Tesbih çekenden en az 60 kat fazla sevaptır."

NOT: Motivasyon seminerlerine katılabilmek için İKRA Kitap okuma programının en az 2 sınıfında olmak veya herhangi bir şubemizde aktif görevli olmak gerekmektedir.

Seminerin ayrıntılı bilgisini www.ikraderneği.com'da bulabilirsiniz.



“*Her okuduğum kitap hayatıma yeni bir mana, yeni bir ufuk kattı. Hayatımı bir düzene koymayı başardım; zira kitapla rotamı belirlemiş oldum.*”



Servet Karakuş: Aydın bey kendinizi bize tanıtır mısınız ?

Aydın Gürbüz: 1986 Malatya doğumluyum. Evli ve bir çocuk babasıyım. Ticaretle uğraşıyorum, semt pazarlarında pazara çıkıyorum.

S.K: İKRA Derneği ile nasıl tanıştınız ?

A.G: Dernek ile tanışmam Esenler şubesinde pazartesi günleri yapılan sohbetlere katılmam ile oldu. Tabii buna eniştem Hatip Demir vesile oldu.

Beni İKRA ile tanıştırdığı için Allah kendisinden razı olsun; zira ben dernek ile bambaşka bir kişiliğe sahip oldum.

S.K: Daha önce kitap okuyormuydunuz ?

A.G: Pek fazla kitap okuduğum söylenemez. Okuduğum kitap olduysa da hediye edilen kitaplar olmuştur. Okumayı kendime alışkanlık edinmemiştim.

S.K: Kitap okuma programına katıldıktan sonra hayatınızda neler değişti?

A.G: Kitap okumaya başladıktan sonra öncelikle kitap okumayı kendime bir kural, bir vazife olarak kabul ettim. Her okuduğum kitap hayatıma yeni bir mana yeni bir ufuk kattı. Hayatımı bir düzene koymayı başardım zira kitapla rotamı belirlemiş oldum. Elhamdülillah artık düzenli kitap okuyorum ve çevremdeki insanlara, aileme, arkadaşlarıma sürekli kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Ve bizzat da takip ediyorum Elhamdülillah.

S.K: Kitap okuma programında şu anda hangi kitabı okuyorsunuz?

A.G: Belirtmek istediğim bir husus var ki o da şu kitap okuma programına katıldıktan sonra inanin çok mutlu oldum. Hayatımda ilk defa severek ve isteyerek düzenli kitap okumaya başladım. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Şu anda okuduğum kitap Prof. Dr. Abdulmecid Zindani'nin "Kur'an ve Kâinat Ayetleri Işığında Tevhid" isimli kitabıdır.

S.K: Derneğimizin okuma listesindeki kitaplarımızın hepsi güzel ama sizin en çok beğendiğiniz kitaplar hangileri?

A.G: Çilekeş Müslümanlar ve Cennete Otostop. Bu kitapları hayran kalarak okudum. Çilekeş Müslümanlar kitabında birkaç sahabenin hayatından kesitler var. Bu kesitlerde onların yaşadığı sıkıntılar, verdikleri mücadeleler, her şeye rağmen imanlarını koruma noktasındaki sabırları ve Peygamber Efendimize (SAV) olan sadakatleri beni çok etkiledi.

Cennete Otostop kitabında gelişigüzel bir hayat yaşayan, farklı dinlere mensup insanların nasıl iman ettiklerini hayretle ve şaşkınlıkla okudum. Bu kitaptan kendi adıma çok ders çıkardım.

S.K: Çalışan, ticaretle uğraşan biri olarak bu meşguliyetiniz si-

zin kitap okumanıza engel oluyor mu?

A.G: Kitap okumayı çok istediğimden, beni okumaktan alkoyan unsurları hayatımdan neredeyse çıkardım. Bunların içinde en çok vaktimi katleden televizyondur. Allah'a çok şükür televizyonun hayatımdaki yeri o kadar azaldı ki şimdi çok rahat kitap okuyorum. Ayrıca kitabı mümkün mertebe yanımda taşıyorum olası boş vakitleri böylece hemen değerlendiriyorum. İnsan kitap okumayı istedikten sonra vakit bulması kolay, yeter ki çok ciddi bir şekilde istesin diye düşünüyorum âcizane.

S.K: Kitap okumaya başladıktan sonra geçen bu süre zarfında kitap okumanın önemi nedir desem nasıl ifade edersiniz?

A.G: Kitap okuma olayı uzun bir yolculuktur. Okulla beraber biten okumalar yarıda kalmıştır. Okuma iğneyle kuyuz kazmaktır; kararlılık ister, sabır ister. Okuma bir arayıştır, hakikati, doğruyu, güzeli arayış. Her arayış, içinde bulma heyecanını barındırır. Bulursunuz, ikinci, üçüncü arayışlar başlar. Umut ve heyecan, okumanın ayrılmaz iki vasfıdır. Kitap okumak:

Kitap okumak stresi azaltır.

Dünyaya bakış açımızı değiştirir.

Kitap okuyanın güvenilir bir çevresi oluşur.

Ve en güzeli kitap okuma güzel görmemizi sağlar diye düşünüyorum.

S.K: Aydın bey kardeşim sen bizim güzel bir kardeşimizsin Allah için seni seviyoruz. Söylemek istediğin son sözleri alalım ve röportajı tamamlayalım inşaALLAH.

A.G: Öncelikle bu güzel derneğimizi kurucularından Av. Ermin Atalay hocama sonra bu güne kadar birçok güzel faaliyetlerde emeği geçen İKRA Derneği'nde gönüllü çalışanlarına ayrı teşekkürlerimi sunarım. Allah hepsinden razı olsun. Artık derneğim diyorum çünkü güzel dostlukları faaliyetlerin olduğu bir yer artık benim ikinci adresim. Dertlere deva olan hocalarımızın güzel sohbetleri, insana verilen değerleri derneğimizde buldum. Yani kısacası İKRA Derneğimizi tüm kardeşlerime tavsiye ediyorum.

Ben de tüm kardeşlerimi Allah için seviyorum.

Benimle bu röportajı yaptığınız için teşekkür ederim.

S.K: Asıl biz teşekkür ederiz sağolun bize vakit ayırdığınız için.

Röportaj: Servet Karakuş



NENEHATUN'A KATILIM GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR!

İkra Derneği Nenehatun temsilciliği açıldığı günden beri çalışmalarına ara vermeden tüm hızıyla devam etmektedir.

Her hafta Salı günü akşam saat:21.00-21.30 arası nevi şahsına münhasır anlatımlarıyla Av. Emin Atalay, Ö-

zay Cebeci, Ali Odabaş, Nurullah Şenol hocalarımızın verdikleri sohbetlere tüm sevenlerimizi davet ediyoruz. Ayrıca

her Cuma akşam ile yatsı namazları arasında talep eden arkadaşlarımıza Kur'an-ı Kerim okuma dersi de verilmektedir.



SABAHIN NURUNDA NAMAZ

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'deki pek çok tarihi cami, pazar günleri sabah namazında dolup taşıyor.

06.03.2011 pazar sabahı İkra Nenehatun şubemiz sabah namazına Beyazıt Camii'ne gitti.

İstanbul'da özellikle Beyazıt Camii, en çok ilgi gören mekânlardan biri. Çünkü bu camide her pazar sabahı İmam-Hatip Suat Göztok cemaate namazdan sonra harika kıraat ile Kur'an-ı Kerim okuyor.

Sabah namazı ve arkasından yapılan programlar ilk başta Hafızlı Camii'nde başlamış. Camide fahri imam olarak görev yapan Suat Göztok Hoca, pazar sabahlarında namazdan sonra programlar tertip etmiş. Çok güzel Kur'an-ı Kerim okuyan Suat Hoca, kısa sürede bütün bir İstanbul'a namını duyurmuş.

Artık Ramazan programları başta olmak üzere düğün ve nikâh organizasyonlarının aranan ismi haline gelmiş. Son beş yıldır Beyazıt Camii'nde imam-hatiplik yapan Suat Göztok'la birlikte cami dolup taşmaya başlamış. Namaz öncesinde müezzinler tarafından yarım saat Yasin-i Şerif okunuyor. Daha sonra sabah namazına geçiliyor. Namaza geç kalsanız bile cemaate yetişebilirsiniz. Çünkü Suat Hoca, sureleri olabildiğince uzun tutuyor. Selam verildikten sonra sabah nama-



zi tesbihatı yapıyor. Arkasından Suat Hoca, kulakların pasını silen o güzel sesiyle Kur'an-ı Kerim okuyor. Kur'an ziyafetinden sonra yaklaşık 20 dakika hadis sohbeti yapılıyor. İlahî, naat, kaside okunuyor. Bu arada kerahet vakti çıkmış oluyor. Son olarak iki rekât kuşluk namazı kılınıyor ve saatler 07.00'yi gösterdiğinde cami cemaati dağılıyor.

Suat Hoca ile başlayan bu program Türkiye'deki birçok camiye örnek olmuş. Camiye şehir dışında gelen imam ve müezzinler, Suat Göztok'la görüşüp bilgi alıyor ve görevli oldukları camilerde

bu programı uyguluyor. En son Adana Merkez Camii'nden gelen görevliler onunla görüşmüş. Göztok'un cami cemaati ile olan diyalogu da çok farklı. Beş yıldır haftalık sabah namazı programını hiç aksatmayan Göztok, "Beyazıt Camii İstanbullular için adeta bir buluşma noktası haline geldi. Halı saha maç yapacak olanlar bile arkadaşlarıyla burada buluşuyor, sonra maça gidiyor. Beş yıl önceki cemaat sayısıyla şimdiki cemaat sayısı arasında dağlar kadar fark var. Siz küçük adimler atıyorsunuz ALLAH'ın camiyi dolurup taşıyor." diyor.

TAZİYE

Derneğimizin Yönetim Kurulu İstişare Üyesi Özay Cebeci kardeşimizin kayın pederi, kayınvalidesi ve kayını Medineden Mekkeye umre yapmak için giderken geçirmiş oldukları trafik kazası sebebiyle vefat etmişlerdir. Vefat eden yakınlarına ALLAH'TAN rahmet kederli ailesine sabrı cemil niyaz ederiz.

İlim Kültür ve Rahmet Derneği

GÖNÜL DOSTLARIYLA HİZMET YOLCULUĞUMUZ SÜRÜYOR

İKRA Derneğimizin Esenler ve Bağcılar Şubelerinden sonra açılan 3. şubesi olan Tuna Şubesi, Esenler Tuna mahallesinde faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Haftanın yedi günü akşamları açık olan şubemize gelen dostlarımız sadece ders ve seminer dinlemekle kalmıyor, sıcak çay eşliğinde dostça sohbet ortamı da buluyor. Bir anlamda Allah'ın rızasını kazanmak dışında hiçbir çıkar olmayan gönüldaşların buluşma noktası oluyor.

Şubemizde gençlere ve yetişkinlere yönelik devam eden faaliyetlerden bazıları şunlardır:

- 1- Derneğimizin temel çalışma alanı olan "Kitap Okuma Programı"nda halen bay-bayan 311 kişi kitap okuyor.
- 2- Her hafta farklı bir hocanın katılımıyla (Mehmet ÇELİK, Hüseyin SÜME, Abdulfafur LEVENT ve Ali ODABAŞ) Cuma akşamları Saat 21,00 'de yarım saatlik sohbet gerçekleştiriliyor.
- 3- Pazartesi, Perşembe ve Cumartesi akşamları Saat 21,00'de Bedrettin KARABUDAK hocamızın



masabaşı tabir ettiğimiz tefsir dersleri gerçekleştiriliyor.

4- İki haftada bir pazar sabahları sabah namazına Beyazıt Camii'ne gidiliyor. (Gelmek isteyenler için araç tahsis ediyor).

5- Kur'an-ı kerim öğrenmek isteyenlere ve tecvidde eksiği olan kardeşlerimize pazartesi, çarşamba ve perşembe günleri/akşamları Kur'an ve

tecvid dersi veriliyor.

6- Belirli aralıklarla düzenli kitap okuyan kardeşlerimizle kahvaltılı toplantı gerçekleştiriliyor, dertler ve sevinçler paylaşılıyor.

7- Gençlerle her hafta pazar sabahları futbol oynanıyor.

8- Tabii ki kitap dostlarına ev ziyaretleri yapılıyor, kitap okuma programına katılan dostlarımız ziyaret ediliyor.



HAYATA DOĞRU AÇIDAN BAKABİLMEK

İbni Ömer (ra)'ın rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: "Allah (cc) gençliğini Allah'a itaat yolunda geçiren genci sever" (Ebu Nuaym- Hilye).

Şubemiz Hanımlar Komisyonunca 9-15 yaş arası genç kızlarımıza yönelik yeni bir program başlattık. Bu programla genç kızlarımızın kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı ve hayatlarında doğru kararlar verme noktasında onlara yardımcı olmayı hedefliyoruz.

Her ay Perşembe günleri yapmayı düşündüğümüz bu programların ilkinin Mine İZGİ hocamızın katılımıyla gerçekleştirildi. "Hayata Doğru Açdan Bakabilmek" isimli seminere ilgi ve katılım oldukça yoğun oldu. Mini İZGİ hocamız seminerinde genç kızlarımıza hanımların daha rahat irada edebilecekleri meslek



dallarından bahsetti ve bu yaşlarda herkesin kendi yetenekleri doğrultusunda seçecekleri meslekleri ve bu konudaki düşüncelerini netleştirmenin önemi vurguladı. Yine genç kızların muzdarip oldukları sıkıntılardan ve sıkıntılarını giderecek çözüm yollarından bahsetti. Seminerin sonunda Derneğimizin bünyesinde gayretli ve azimli kitap okuyan genç kızlarımızı küçük hediyelerle ödüllendirildi.

Okumaya, Okutmaya ve Öğrenmeye Devam

Her Çarşamba Saat:13,30'daki haftalık sohbetlerimiz devam etmektedir.

Kitap okuyan hanım kardeşlerimizin sayısı yeni katılımlarla her geçen gün artmaktadır. Gün geçtikçe yeni kitap dostlarıyla tanışıyoruz. Bu dostlardan bazıları uzakta ikamet etmelerine rağmen onlara da kitap ulaştırma-ya çalışıyoruz. Kitap okumak isteyen, hanım kızlarımızı, hanım kardeşlerimizi en yakın zamanda İKRA TUNA'ya bekliyoruz.

İKRA TUNA ŞUBESİ
HANIMLAR KOMİSYONU



ESENLER ŞUBE İTİKAF PROGRAMI

Esenler Şubemizin Cumartesiye Pazara bağlayan gece yönetim kurulu ve tüm birimlerin katılımlarıyla yapılmış olduğu program çok renkli geçti. Yaklaşık 30 kişinin katılımıyla gerçekleştirildiğimiz program şube başkanımız Yakup YEMEZ'in konuşmasıyla başladı.

Eğitim Birim'inde görevli olan Nevzat AFACAN abimiz "Teşkilatlanmada birlik ve beraberliğin önemi" hakkında konuşma yaptı.

Davasız Müslüman olmaması gerektiği bilinciyle katılımda bulunan herkes ihlaslı ve samimi bir şekilde düşünce ve fikirlerini beyan ettiler. Derneğimizin daha faydalı hale gelebilmesi adına herkes istek ve tavsiyelerini bildirdi.

Alınan kararlardan sonra itikaf programı için hazırlanmış olan yiyecekler ikram edildi. İkramın ardından hoş çay bir çay muhabbetine başlandı. Bu hoş muhabbetin ardından dile-



yen evlerine dağılırken dileyen sabah namazı için dernekte kaldı.

Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Rabbimiz bu birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.

Mevlid Kandili Programı

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)'in doğumunun idrak edildiği Mevlid Kandili ülkemizde ve

dünyada tüm Müslümanlar tarafından coşkuyla kutlandı.

Programlar tertip edildi, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunup bol bol Selat-u Selâm getirilerek ibadetler yapıldı.

O coşkunun yaşandığı yerlerden biride Derneğimizin Esenler ve Güngören Şubeleriydi. İkra Derneği Mevlid Kandili sebebiyle Fatih Mahallesi'ndeki şubesinde yatsı namazı sonrası Mevlid programı düzenledi. Yatsı namazından sonra başlayan programa ilgi oldukça fazlaydı.

Mevlit programına Abdulgafur LEVENT hocanın Kur'an'ı Kerim tilaveti ve Peygamber Efendimizin hayatını anlatmasıyla başlandı. Toplu getirilen salâvatlar ve okunan Kur'an'ı Kerim ile devam eden programın ardından çay ve lokum ikramı yapıldı. Programın son bulmasından sonra yapılan çekilişlerle vatandaşlara hediyeler dağıtıldı.



Haydi Hanımlar Kur'an'ı Anlamaya!

-"Biz Kur'an'ı anlaşılın diye kolay kıldık." buyuruyor Rabbimiz.

-"Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir." diyor Rasülü(s.a.v.)

Kur'an niçin okunur? Önce bu soruyu sormalıyız kendimize. Ölülerin arkasından okunsun diye mi? Yoksa sevap kazanmak için mi? Hayır!

Bunlar için de okunur elbette ama asıl gayesi O'nu yaratan Rabbini tanımak, O'na nasıl ibadet edileceğini anlamak, insan gibi yaşamayı, birbirimize ve çevremize nasıl davranmamız gerektiğini anlatmak vb. sebepler için indirildi. O'nu okumak yetmez, anlamak ve "Yap" dediğini yapıp, "Yapma" dediğinden de kaçmak gerekir. İşte o zaman Kur'an gerçek manasını kazanır.

Eğer sizde yüce Rabbimizin bize indirmiş olduğu kitabı öğrenmek ve anlamak istiyorsanız siz değerli hanım kardeşlerimizi saat 13.00 ile 15.00 arası

İkra Esenler şubesine bekliyoruz.

Eğer vaktim yok diyorsanız emin olun ki TV karşısında israf ettiğimiz şu vaktimizin hiç olmazsa bir saatini Rabbimizin kitabını anlamak için ayırabiliriz.

Hayırdan kalın, hayırla kalın. İKRA ESENLER şubesi hanımlar komisyonu.

Not : Kur'an dersleri haftanın 5 günü saat 13.00 ile 15.00 arası, Tefsir dersi Salı 13.00 ile 14.30 arasındır.



BU SEFER Kİ DURAĞIMIZ SÜMBÜL EFENDİ CAMİİ

Bağcılar Şubesi olarak 16 Ocak Pazar Sabahı Koca Mustafa Paşa Sümbül Efendi Camiinde Sabah Namazına Gittik.

Sabah namazını kıldıktan sonra İstanbul İl Vaizi Mustafa AKGÜN hocamız yarım saat vaaz etti. Devamında Ankara Müftülüğünden Hafız Ali TEL 2010

Kuran-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışmasında Dünya 1'inci olan hafızın kuran ziyafeti vardı. Takibinde çorba ziyafeti verildi. Derneğimiz tarafından caminin

yanındaki türbeler ziyaret edildi. Bundan sonrada her 15 günde bir değişik camilerde bunu tekrarlamak niyeti ile arkadaşlarla vedalaştık.



BAĞCILAR HANIMLAR KOMİSYONU FAALİYETLERİ

Esselamu aleyküm

Esenlik tüm müminlerin üzerine olsun. Rabbim, rahman ismiyle bugün merhamet buyurduğu gibi, rahim ismiyle de ahiret günü bizlere rahmet etsin inşallah!

Bizleri Hindistan'da ineklere tapan annelerden, Afrika'da adı Muhammed olan hristiyan babalardan dünyaya getirmeyen Allah'a hamd olsun. Elhamdülillah müslümanız, Elhamdülillah İslâm olmuşuz, teslim olmuşuz.

İlk emir "Oku" ydu, Biz de "İkra" emrine uyarak "İKRA"ya gönülden bağlanarak çıktık yola. Efendimiz, sevgilisine ulaşmadan önce biz kardeşlerine iki emanet bırakmıştı; Kur'an ve sünnet, bu sebeple bizler de Bağcılar Hanımları olarak kutsal emanetlere sahip çkalım istedik. Ve Dilek Kocagöz Hocahanım eşliğinde tefsir ve Riyazussalihin derslerine başladık. Öğrendiğimiz her kelime sırtımızdaki emanet yükünü biraz daha ağırlaştırıyor ve kul olma farkındalığımızı biraz daha arttırıyor hamdolsun.

Kalplerimiz Allah'ı anmakla mutmain oluyor. Hanimefendileri, kendilerine bahşedilen sonsuz nimetler ve bu ömre şükür için haftada birgün (Perşembe günleri saat 13.00'de) "hayatın kitabı" nı anlamaya, hayatlarını anlamlandırmaya çağırıyoruz.

Gelin, hep birlikte niçin yaratıldığımızın farkına varalım! Efendimizin ahlakı Kur'an idi. O'nun ahlakıyla ahlâklanmaya çalışalım. Ve buyurun hep beraber aemlere rahmet Efendimiz'in hayatını tekrar öğrenelim. Müşşide Uysal Hanimefendi'nin yönetim ve anlatımında "Hayatın içinden siyer" derslerimizi başlattık. Bu dersler ışığında hayatımızı "en mükemmel" in hayatna benzetmeye, ona göre şekillendirmeye çalışıyoruz. Buyurun hep birlikte en güzelin izinde, güzeller güzeline doğru ilerlemeye çalışalım.

Rabbim bir ömür yolunda yürütsün inşallah! Hayırda kalın, hayırla kalın, bizimle kalın.

İKRA (İlim, Kültür ve Rahmet) Derneği Şubeleri

Bağcılar Şubesi

Cınar Mh. 5/2 Sk.
No. 8 Bağcılar
Tel: 0 212 434 04 87

Esenler Şubesi

Fatih Mh. Fatih
Cd. 35. Sk. No:4/A
Esenler
Tel: 0 212 562 54 4

Tuna Şubesi

Tuna (Karabayır)
Mh. Bağcılar Cd.
No:48 Esenler
Tel: 0212 611 39 68

Güngören Şubesi

Günestepe Mh.
Şehit Özcan Camii
Sk. No:11 Güngören
Tel: 0 212 433 80 46

Nenehatun Şubesi

Nenehatun Mh.
Azıziye Cd. No:47/A
Esenler
Tel: 0 533 358 27 60

www.ikradernegi.com

"İKRA DERNEĞİ" BULUŞMASI

İKRA (İlim, Kültür ve Rahmet) Derneğimiz, Allah (cc)ın izni ile her geçen gün büyümekte ve aramıza yeni arkadaşlar katılmakta. Büyümenin vermiş olduğu sinerjiden dolayı, elhamdülillah 5 şubemiz var. Bu büyüme zaman zaman İKRA mensupları arasında bir kaynaşma faslının icra edilmesi gerekliliğini ortaya çıkıyor. Bu vesile ile Bağcılar ilçemizin güzide restaurantlarından biri olan 'Kiremit Restaurant'ta 20 Şubat 2011, Pazar günü yoğun katılım ile gerçekleşen bir kahvaltı programı icra ettik.

Programımızı daha da değerli hale getiren, geçirdiği trafik kazası ile yaklaşık 7 aydır aramızda olmayan genel başkanımız Sayın Emin ATALAY başkanımızın da katılımı oldu. Sayın başkanımız maşallah enerjisinden, azminden ve kitap okuma ve okutma aşkıyla hiçbir şey kaybetmemiş, hatta daha da fazla bu konularda bilendiği görülüyor.

Programımız 09:15'de kahvaltı ile başladı. Kahvaltı sonrası sunucu Salim UZMAN kardeşimizin programın içe-



riğinden bahseden konuşmasından sonra kürsüye genel başkanımız Emin ATALAY çıktı.

Sayın ATALAY konuşmasında bir çok güzel noktaya değindi, ama biz bunlardan özellikle birine vurgu yapmak istiyoruz: "Namaz olmadan çalışmalarımız bereketsiz olur, ahirette bazı namazların kullanıma yüzüne pa-

çavra olarak fırlatılması var, ayette belirtiliyor. O yüzden namazlarımızda çok dikkatli olmalıyız."

"Maide suresi 54. ayet: **"Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah yakında öyle bir toplum getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler; müminlere karşı yumuşak, kâfirlere karşı da onurlu ve şiddetlidirler; Allah yolunda mücadele eder, hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. Bu, Allah'ın bir lütfudur, onu dilediğine verir. Allah, geniş ihsan sahibidir, her şeyi çok iyi bilendir."** Demek ki biz işimizi iyi yapmalıyız. İşimizi gönüllü yapalım işimizi gönülsüz yapmayalım."

Sayın başkanın konuşmasından sonra tanışma faslına geçildi ve İKRA ailesinin ne kadar büyüdüğünü bir kez daha görmüş olduk.

Programın düzenlenmesinde emeği geçen Genel Merkez teşkilatına teşekkür ederiz.



EMRE OĞUZ KARDEŞİMİZİ RAHMETLE ANDIK

24 Ocak 2011 Pazartesi günü, geçtiğimiz sene genç yaşta kaybettüğümüz Emre OĞUZ kardeşimizin (Allah (cc) rahmet eylesin) 1.vefat yıldönümü vesilesiyle tertiplediğimiz mevlid programını ve mutad sohbetimizi bir arada gerçekleştirdik.

Hüseyin HAVA kardeşimizin okuduğu Yasin-i Şerif ile başlayan programımız Ali Rıza AKGÜN hocamızın sohbeti ile devam etti. Hocamız sohbetinde, günün anlam ve önemine de uygun olarak bir müslümanın hakkın rahmetine kavuşup sorgu suale çekildiği vakit o sorulara kolay cevap verememesi için nasıl bir hayat yaşaması gerektiği üzerinde durdu.

Sohbet sonrası kürsüye gelen gençlik birimi eski başkanımız Ayhan DURAN kardeşimiz ise Emre kardeşimiz hakkında kısa bir tanıtım konuşması yaptı. Daha sonra Ali Rıza hocamız tarafından Emre kardeşimiz için okuduğumuz hatmin duası yapıldı.

Programın sonunda misafirlerle yemek ikram edildi. Katılımlarından dolayı İKRA Derneğimiz Merkez Yönetimine hassaten teşekkür ederiz.

Bir kez daha rahmetli Emre kardeşimiz için birer Fatıha okumanızı rica ediyoruz.

GÜNGÖREN KIPIR KIPIR

ÖNCELİĞİMİZ GENÇLERLE OLMAK

Yanlış okumadınız Güngören kıpır kıpır, gençlerde bir heyecan bir istek var. Biz Güngören gençliği olarak hem öğreniyor, hem eğleniyor, hem de öğrendiklerimizi sergiliyoruz. Nasıl mi? Buyurun anlatalım.

YENİ DÖNEMDE DAHA DOLU GÜNGÖREN

Gençlerimiz derslerimiz tüm gazıyla sürüyor. Her cumartesi saat 18:00' de ilköğretim, saat 19:00'da ise lise öğrencilerine yönelik derslerimiz devam ediyor. Yine her Salı ve Cuma saat 18:00'de gençlere yönelik yüce kitabımız KURAN-I KERİM ve TECVİD derslerimiz sürüyor. Bu kadar da yetmez, gençlerimize okul derslerinde de yardımcı olalım dedik. Bu amaçla her Cuma saat 15:00 ile 17:00 arasında eğitim yapıyor ve gençlerimize okul derslerinde de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dedik ya Güngören kıpır kıpır. Okuyan ve öğrenen bir gençlik. Peki hep ders mi?

BAŞARIYI ÖDÜLENDİRİYORUZ

Her hafta derslerimizde anlatılan konuyla ilgili sorulara gelecek hafta doğru cevabı veren genç arkadaşımıza kol saatini, ayakkabı vs. hediyeler veriyoruz. Bitmedi, biz okuyan gençliği,

farkımızda o değil mi zaten, arkadaşlarımız arasında, belirlenen 10 kitabı bitiren herkese MP4 çalar hediye ediyoruz.

GÜNGÖREN EĞLENİYOR

Hep ders hep ders. Biraz da eğlenelim dedik. Her dersimizden sonra ikramlarımız, langırt, satranç, bilgisayarda oyunlar ve en önemlisi bizi yorgunluklarımızdan uzaklaştıran muhabbetlerimiz. Bu kadar mı? Tabi ki hayır. Derse katılan gençler olarak her hafta halı sahaya, iki haftada bir sinemaya ve her ay gezilere gidiyoruz.

GENÇLERDEN AL HABERİ

Bir dönem boyunca katıldığımız tüm ders konularından Mayıs ayında düzenlenecek olan ödüllü bilgi yarışmasına hazırlanıyoruz. Çanakale destanının 96. yıldönümünde gururla andığımız şehitlerimizin ruhlarına (KURAN-I KERİM'e yeni geçen kardeşlerimizle beraber) Yasin-i Şerif okumayı unutmadık, unutmuyoruz. En önemlisi "namaz kılmaktan ayağın şişen bir peygamberin, uymaktan gözleri şişen ümmeti" olmamak için beş vakit namazımızı kılıyoruz.

"GÖZÜNÜZÜN NURU EV- LATLARINIZ OKUYOR, ME- RAK ETMEYİN."

GÜNGÖREN ŞUBE GENÇLİK BİRİMİ



Kendinizi kısaca tanıttirmisiniz?

Tenzile Bildik. Kayseri'de 1977 yılında doğdum. 18 sene Kayseri'de ikamet ettim. Eşimin işi dolayısıyla 1995 yılında İstanbul'a yerleştim. Evliyim ve 3 çocuk annesiyim. İşim ise onları en iyi şekilde yetiştirip topluma faydalı olabilmelerini sağlamak.

İkra Derneği ile tanışmanız nasıl oldu?

Derneğin bulunduğu binanın 3. katında oturuyorum. Seda hocamızın Kur'an derslerine katılmamla başladı ilk tanışmam. Derneğin bana faydalı olacağını düşündüm. Hem yakın olması da benim için büyük bir fırsattı. İki aya yakın bir zamandır derneğe gidiyorum ve çok memnunum.

Daha önceden kitap okuma alışkanlığınız var mıydı?

Bir kitabı elime alayım da okuyayım diye bir şey düşünmüyordum. Genelde dergi, gazete okurum. Dernekle tanıştığım zamandan beri kitap okuyorum.

Kitap okuma programına katıldıktan sonra neler değişti?

Dizi ve TV programına önem vermeye başladım. Bu vakitlerimde kitap okuyorum. Kitap okuma programına başladığımda anladım

“

Kitap okumaya başladıkdan sonra dizi ve TV programlarına önem vermeye başladım.

”

ki daha önceleri vaktimi boşa harcıyordum, şimdi ise kitaplardan faydalanmak beni mutlu ediyor...

Şu andaki kitap okuma alışkanlığınız nasıl? Derneğinizi kitap okuma programının kaçınıc sınıfındasınız?

Programın daha 1. sınıfındayım. Elimden geldiği kadarıyla düzenli bir şekilde okumaya gayret ediyorum. Şu an 5. kitabımı okuyorum. Hedefim 3. sınıfa kadar gelip bitirmek.

En sevdiğiniz kitaplar hangileri?

- Çilekeş Müslümanlar
- Ömür Boyu Aşk
- Huzur Sokağı
- Gerçeği Arayan Genç Kız

Kitap okumanın önemi sizce nedir?

Benim şahsi fikrim; kitap okuyunca kendimi iyi hissediyorum. Bu zihin bize verilmişse faydalı olarak kullanmamız gerekir. Kitap okuyarak hem kendimize hem de çevremizdekilere faydamız olacaktır. Alışkanlıklar birbirimize bakarak, örnek alarak da oluşturulabilir. Kitap okuduğumuzda tavsiyede de bulunmalı, çevremizdekilerin de okumalarını sağlamalıyız. Bir kişinin topluma sağlayacağı fayda ile 5 kişinin topluma sağlayacağı fayda farklıdır...

Dernek hakkındaki düşünceleriniz neler?

Çok faydalı bir derneğe üyeyim. E-senler Nenehatun şubesinde salı günleri sohbetimiz var oraya katılıyorum. Daha önceleri sohbeta gidemiyordum. Bu nedenle İKRA, benim ve faydalanan diğer arkadaşlarım için önemli bir dernek. Derneği kuran ve görevli olan kardeşlerimize, buradan istifade eden herkes adına çok teşekkür ederim.

ULUÇ CAFETERYA

Size Sağlıklı Ürünler Sunar

→ Ciğer → Döner → Kahvaltı → Tost → Sosis → Goralı → Hamburger



Bahçemiz Hizmetinizdedir...

☎ 0212 433 30 06

Çınar Mh. İstanbul Cd. No:13/B Bağcılar/İSTANBUL (Akbank Karşısı)

GÖZ
KAMERA ve ALARM SİSTEMLERİ

Mahmut BAL
"Bizimle Daha Güvenesiniz"

Fatih Mahallesi Anafartalar Caddesi No:39 Esenler / İSTANBUL
Tel: (0212) 611 44 00 Cep: (0536) 500 18 95 - (0533) 615 93 83

Sönmez
Kuyumculuk - Esenler - İstanbul

Fatih Mh. Fatih Cd. No: 14
Üçyüzlü - Esenler / İSTANBUL
Tel: (0212) 610 84 12
sonmez.osmanli.kuyumculuk@windowslive.com

Pırlanta
Et & Sıkıcıları

Mehmet BUCAK 0532 610 53 01

Merkez: Fatih Mah. Çiçindere Cad. No:128/A
Esenler-İST Tel: (0212) 569 00 26-Fax:(0212) 569 00 28
Şube: Güvercintepe Mah. Osmanlı Cad. No:92
Başakşehir - İSTANBUL Tel: (0212) 687 27 97
www.pirlantaetsarkuteri@hotmail.com

BİRMAR
HİPERMARKETLERİ

BAŞAK GIDA
DAY. TÜK. MALL. ve İNŞ. SAN.
DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Aladdin ALTUNTAŞ

Fatih Mah. Çiçindere Cad. 3.Sk. Tel.: (0212) 645 55 72
No: 12 Esenler / İSTANBUL Fax: (0212) 645 35 61

GÖKÇE

Halı ve Koltuk Yıkama



* Koltuk yıkama ekiplerimiz bir bayan bir erkekten oluşmaktadır. Koltuklarınız makina ile köpüklendikten sonra ovalama yapılır. Daha sonra çekme yapılarak işlem tamamlanır. Yıkamadan sonra aynı gün içinde kuruma gerçekleşir. (5 - 7 saat)

Makine : 3 TL
Nepal : 4 TL
Şaggi : 4 TL
Isparta : 5 TL



Yıkama



Kurutma



Paketleme

El Halısı : 7 TL
Hint Kilimi : 5 TL
Yorgan : 20 TL
Baddaniye : 20 TL



Ücretsiz Servis

Mahmutbey Yolu Üç Evler Camiisi Yanı
Şirinevler / İST
İrtibat: 0212 436 36 16
Gsm: 0507 344 99 30

Halı Yıkama

